



**Parochie H. Guliëlmus**



**Parochie H. Familie**



**Parochie O.L.V. van  
Lourdes**

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28  
SNSB 0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl) **Bij**

**nood:**

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

**tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# WEGWIJS

## 't Klökske

**Pastor Mattie Jeukens, ofm**  
**Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48**

Jaargang 70 nr. 19 12-09-2020

### Met vrede gegroet

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!  
Voor wie zoeken in de stilte  
naar een vuur voor hart en handen.

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!  
Voor wie roepen om vrede  
van gerechtigheid dromen.

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!  
Voor wie wachten in vertrouwen  
dat de liefde zal blijven.

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN  
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**  
**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &  
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

## SEPTEMBER

Vorbij is die mooie zomer die begon in mei, alleen, zo mooi was hij eigenlijk toch niet, omdat alles getekend is door het corona-virus, ofwel het Corid-19 .Het houdt ons allemaal bezig en de ontkeners misschien nog wel meer dan degene die aanvaard hebben wat er is en er het beste van proberen te maken. Iets nemen zoals het komt en daar het beste van proberen te maken, rustig, bescheiden met liefde en vertrouwen, als je dat kunt ben je niet alleen een gelukkig, maar ook een wijs mens. Het lijkt er op dat steeds minder mensen dit talent bezitten. Een krant had geteld dat president Trump in zijn aanvaardingsspeech voor de tweede termijn van zijn presidentschap maar liefst 25 keer een leugen heeft verteld en dat hij daar mee weg komt. In Nederland lukt dat nog niet zo snel, daar weet onze minister Grapperhaus alles van na zijn bruiloft. Gelukkig maar denk ik dan en ondertussen moet ik denken aan een leugentje om best wil, mag dat wel of mag dat niet? Wat moet je doen als een goede vriend heel trots zijn nieuwe auto komt laten kijken waar je niets aan vindt en hij naar jouw mening vraagt ? Is vrije meningsuiting hetzelfde als alles maar roepen wat spontaan in je opkomt? En is eerlijk en oprecht zijn hetzelfde als altijd alles zeggen? Zegt het spreekwoord niet: "Speken is zilver, maar zwijgen is goud". Soms is het een opluchting als je je verhaal kunt doen en honderd uit mag vertellen wat je bezig houdt. Je hart luchten kan heel weldadig zijn. Een luisterend oor kan dan een geschenk uit de hemel zijn. Iemand die echt luistert en je het gevoel geeft dat je alles kunt en mag zeggen. Ik denk dat je dat lang niet altijd en overal vindt, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hoe snel word je niet verkeerd begrepen of misverstaan. Parels voor de zwijnen heet dat, als mensen aan de haal gaan met wat anderen ook vaak nog in vertrouwen hebben gezegd. Er is niets ergers dan geschonden vertrouwen. Het vraagt wijsheid te weten waar, wat en aan wie je zegt wat je wilt zeggen. Misschien is dit wel het geheim van God, dat hij alsmaar bezig is te luisteren naar ons, naar alles wat we roepen en zeggen. God luistert en bij hem is volledig vertrouwen. Hij misbruikt het vertrouwen niet. Hij verdraait geen woorden. Bij hem is het geen parels voor de zwijnen, want God luistert en alles mag je bij hem neerleggen. God is zo zeer bezig met te luisteren naar ons dat hij geen tijd meer heeft om nog iets te zeggen. Dat is maar goed ook. Zo heb je iemand tegen wie je altijd aan kunt praten. Dat noemen we bidden. Trouwens God heeft al gesproken dat was met Jezus, bij hem werd zijn Woord vlees en bloed voor eens en altijd.

Pastor Mattie Jeukens ofm

## ZONDAG 27 SEPTEMBER: COMMUNIEFEEST

De grote dag had 21 mei moeten zijn, maar corona was de grote spelbreker en is het nog. Toch gaan we de kinderen de kans geven om hun Communie te vieren. We doen dat in 2x zodat er voldoende ruimte in de kerk is om de gepaste afstand te bewaren en toch genoeg familieleden aanwezig kunnen zijn. Zondag 27 september gaan we dat doen. Er zijn twee vieringen, één om 10.00 uur en één om 12.00 uur. We hopen en bidden dat ook deze kinderen een fantastische en onvergetelijke dag mogen beleven op 27 september dus Communiefeest!

## SFEERVOLLE OPENING PSALMENTENTONSTELLING

Zondag 30 augustus was het zover, om 16.00 uur werd de tentoonstelling met de 150 tekeningen van Sjef Hutschemakers over de 150 psalmen in de Bijbel geopend door wethouder Vivianne Heijnen. Vivianne deed dat op een warme wijze. Zij begon haar verhaal met het feit dat ze, net enkele weken eerder op vakantie op weg naar de piazza in Assisi, tegen een stikker was opgelopen van "I love het Wittevrouwenveld" en vervolgens legde ze een mooie verbinding tussen Franciscus, Sjef en Maastricht. Helene Stafleu, de uitgever van de cassette met een reproductie van alle tekeningen van Sjef, wist te vertellen dat Sjef elke snippetje waar hij iets op getekend had signeerde. Maar niet de 150 psalmen uit eerbied en nederigheid voor de religieuze inspiratie uit de Bijbel.



De tentoonstelling is te bezichtigen **elke dag van 15.00 tot 18.00 uur** en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 u. Er zijn kaarten van het werk van Sjef te koop en reproducties van de tekeningen. 150 tekeningen is erg veel, maar gewoon eens langs lopen en bij deze of gene even stilstaan om te kijken wat het oproept is een poging waard.

## KERKSCHATTEN

Kerkschatten vind je niet in een kluis of een museum. Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.

De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden, zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het. Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.

Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen. Schatten van mensen, die de kerk dragen. Met dank aan het parochieblad van Pey-Echt



**Wijsheid** is meestal met een vleugje humor en welwillendheid omgeven. Boosheid en dwaasheid worden in volle ernst bedreven (Sef van Wegberg)

### **KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500**

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres  
Richtbijdrage € 60,- per jaar, maar ieder bedrag is welkom.

## GEDOOPT



Op zondag 23 augustus is in de O.L.Vrouw van Lourdes **Junior Kraft** gedoopt, de zoon van Nicky en Kelly Kraft - Pinxt uit de Tiberiasstraat 42 in Limmel

*Dat de doop van dit kindje en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.*

## OVERLEDEN



Op woensdag 26 augustus is **Roger Riezebos** overleden de zoon van Giel en Annelies Duckers – Smael. Roger is 36 jaar geworden. Hij woonde in een gezinsvervangend huis en is vanuit Maasveld met Giel en Annelies verhuisd naar Helmond. Zijn overlijden is een verlies voor allen die Roger gekend hebben en met hem verbonden zijn.

Eveneens op woensdag 26 augustus is **Arnold ( Bombo) Natterman** overleden. Bombo is 74 jaar geworden. Hij was weduwnaar van Franca die 23 juli 2009 is overleden. Bombo stelde weinig eisen aan het leven. Als hij elke dag naar zijn stamkroeg het Haantje kon en een potje biljarten dan was hij tevreden. Hij heeft 1 dochter , 4 zonen en 9 kleinkinderen. Hij was geliefd in zijn familie en bij de mensen. Thuis is Bombo kunnen sterven ,verzorgd door zijn familie en thuiszorg. Jaren heeft hij gevochten tegen die rotziekte, een tijd lang met succes, maar de laatste tijd ging het niet meer en daarom hebben we vrede met zijn toch nog vroege dood. In het vertrouwen dat hij nu, zoals zijn dochter Rina zei, 'in een ander paradijs is'. Op zaterdag 29 augustus hebben we in de kerk OLV van Lourdes afscheid genomen en Bombo bijgezet op Oostermaas bij zijn vrouw. Nu zijn ze voor altijd samen.

Op 28 augustus is **Truus Licher** overleden in Esloo 78 jaar oud. Op haar gedachtenisprentje staat dat als je aan Truus denkt is het grote steekwoord Sociaal. Altijd in dienst van de sociaal mindere, het kleine beetje dat er was delen. Zij zette zich o.a. in voor scoutinggroep Monica, de moederbrigade, het Esbeewee, VVN en de kerk". Truus heeft jaren met Toon van Breugel de ledenadministratie van onze parochie bijgehouden. Al zat zij in een rolstoel, zij kon van alles. Zij liet haar leven niet door die rolstoel bepalen, maar bepaalde zelf wat ze wel en niet wilde en zou doen. De rolstoel verhinderde niet om van alles te ondernemen en bijvoorbeeld zorg te dragen voor een egeltje in haar tuin. Bij de vele vriendschappen die Truus onderhield mogen we vermelden dat zij bevriend was met Lucie. Haar afscheid heeft in besloten familiekring plaats gevonden. Maar Truus gedenken we dankbaar en met een glimlach om de sterke en sociale vrouw die zij was.

**Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.**



## **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES**

### **Zaterdag 12 september**

19.00 Jeanne van Hulst / Annie Royen–Martin , Piet Royen en dochter Miriam / Riet Remmers–Lassouw / Bertie Heuts-Wintjens / Britt Daemen, 2<sup>e</sup> jaargedachtenis

### **Zondag 13 september 24<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

10.30 Hélène Meens / Corrie v.d. Graaf–de Meyer / Peter Pieters / Greet Schuman–Muller en haar man Sjef Schuman / Tony Godding / Riek Arnold / Sophie Piters-Arnold / Jeff Arnold / Luzia Smits–Croé / Ellen Scheen

### **Maandag 14 september Kruisverheffing**

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria / Claire van Ool

### **Dinsdag 15 september O.L.Vrouw van Smarten**

09.00 Jo Munnecom

### **Woensdag 16 september**

18.30 Rozenkrans

19.00 Anna Patist en Cor Kanters

### **Zaterdag 19 september**

19.00 Wies Veugen–Wilhelmus / Miep Luckerhof-van de Reep / Thea (Dirkje ) Driessen- Sjouw / Beide broers Peter en Frans Geerkens

### **Zondag 20 september 25<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

10.30 Maurice Spee, 2<sup>e</sup> jaargedachtenis / Cor Spee / Vic di Maio / Truus Gullikers / Frans Keulen / Henk van den Boorn / Frans Dizy en kleindochter Esther Dizy / Joop Renkers / Math Revenich, 5e jaargedachtenis / Mathieu Meijers i.v.m. zijn verjaardag / Riek Arnold / Sophie Piters-Arnold / Jeff Arnold /

### **Maandag 21 september**

09.00 Ine Geelen en Diny Wijnen / Wolfgang Keck

### Dinsdag 22 september

09.00 Priester prof. dr. Leo Frans Jozef Meulenberg

### Woensdag 23 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Fieke Rassin / Annie Kanters–Leclaire

### Zaterdag 26 september

19.00 Sjra Jansen / Jan Remmers en Willy Pisters / Harry Pellaers / Jan Hetterscheid / Anna van Boxsel–de Groof

### Zondag 27 september 26<sup>e</sup> Zondag door het jaar

#### Eerste Heilige Communie 2 vieringen:

10.00 Margriet Dams–Beckers / voor alle communicanten en hun ouders en familie

12.00 Henk de Baar en Annie de Baar–Biesmans / voor alle communicanten en hun ouders en familie

#### -----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P.**



Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77



**Hier had uw  
advertentie  
kunnen staan**



### **BUURTBRÖK**

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

### **SACRISTIE OLV VAN LOURDES**

**Eucharistie** op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

**Yoga** op maandag van 10.00 tot 11.00u;

**Meditatie:** Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

**Koffie of thee-uurtje Ingeborg** woensdag van 11.00 – 12.00 Edisonstraat 2





Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van  
Lourdes

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28  
SNSB 0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl) **Bij**

**nood:**

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

**tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# WEGWIJS

## 't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr. 20 26-09-2020

Wij zijn niet geroepen  
om in het openbaar levend  
grootse, opvallende en  
druk besproken dingen te doen.  
Dat zou tegen de eenvoud zijn,  
zoals wij die bedoelen te praktiseren.  
Maar het is wel onze plicht,  
de gewone dingen  
op grootse wijze te doen,  
dat is met een zuivere intentie  
en de inzet van heel de persoonlijkheid.  
Wij verlangen niet vooraan te staan  
en toegejuicht te worden  
vanwege prestaties,  
waartegen de mensen van de wereld  
plegen op te zien.  
Wij wensen alleen maar  
op te vallen door  
onze eenvoud en oprechtheid.

*J. Titus Brandsma.*

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN  
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**  
**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &  
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)



HET KLOPPEND



VAN WITTEVROUWENVELD

TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

043 - 362 11 76

## FRANCISCUS EN WERELDDIERENDAG

Hebben die twee iets met elkaar te maken? Van Franciscus wordt verteld dat, toen de mensen niet naar hem wilden luisteren, hij tot de vogels ging preken en wonder boven wonder luisterden die wel en dat gaf hem de moed om door te gaan. Zo zie je hoe belangrijk het is om echt te luisteren. Er wordt ook verteld dat een krekel elke morgen bij het raam van Franciscus kwam en sjirpte dat Franciscus dat prachtig vond. Aan een jongen die twee duiven gevangen had om ze op de markt te verkopen, vroeg Franciscus om ze de vrijheid terug te geven, maar de duiven wilden niet wegvliegen totdat Franciscus hen de opdracht had gegeven om te vertrekken.

Romantische verhalen? Het fascinerende aan Franciscus is dat hij een steeds grotere verbondenheid, ja een zielsverwantschap gaat voelen met alles wat ademt en leeft. Franciscus was een kind van rijke ouders die in armoede wilde gaan leven. Hij leefde van 1181 of 1182 tot 3 oktober 1226. Met hem begon een hele nieuwe beweging van mannen en vrouwen die allemaal zonder bezit wilden leven en die zich minderbroeders en minderzusters noemden. Voor de kerk van zijn tijd was dat een ongehoorde nieuwigheid, omdat men dacht dat je zonder bezit niet zou kunnen leven. Dat leven van Franciscus is niet bepaald over rozen gegaan. Hij heeft veel mee moeten maken en moeten lijden, geestelijk en lichamelijk. Op het einde van zijn leven krijgt hij op 17 september 1224 op de Lavernaberg de wondtekenen van Christus. Hij is de eerste die deze stigmata heeft gekregen. En dan in een hele moeilijke zware en donkere periode komt ineens het Zonnelied in hem naar boven. Het is het wereldberoemde *Il Cantico di frate Sole*, waarin de zon en de maan en de sterren, het water, de lucht, de aarde en zelfs de dood broeder en zuster genoemd wordt. Voor Franciscus is zo de basishouding ten opzichte van de schepping er een van broeder- en zusterschap. Het schaap is niet alleen een schepsel Gods, maar ook een zuster van ons allemaal, net zoals wij zusters en broeders van elkaar zijn. Het vuur noemt Franciscus in dit lied broeder vuur en de aarde is onze zuster moederaarde. We zijn familie en zo zouden we ook met elkaar moeten omgaan. Op 3 en 4 oktober willen we bij deze Franciscus stilstaan. Op 3 oktober om zijn sterven te gedenken in de viering van 19.00u en op zondag 4 oktober om Werelddierendag te vieren met een dauwtrapwandeling vanaf 07.00u, een mis om 10.30u en na afloop een zegening van de dieren. Zie elders in de Wegwijs. Vrede en alle goeds was zijn groet. pastor Mattie Jeukens ofm

## **DE COMMUNICANTEN VAN 27 SEPTEMBER 2020**

Dit jaar vanwege de corona niet in één maar in twee vieringen:

De eerste om 10.00 uur:

Elissia Colson - Djealy Grünberg - Fay Hermans - Isa Hermans – Elena Pinxt -  
Melanie Raike - Levi van Hoof - Dimitry Willems

De tweede om 12.00 uur

Ruben Lambeck - Isa Plasier - Jamie Zwackhalen - Lindsay van Golde - Beau  
Engelen - Kaine Sangen - Jayden Ras - Djaleesa Smeets - Kenji Hinsberg

We hopen en bidden dat deze kinderen toch een geweldige dag mogen beleven  
die onvergetelijk voor ze blijft. En we wensen hen en de ouders van harte proficiat  
en heel veel zegen.

## **FIETSENSTALLING VOOR DE KERK**

Voor de meest gebruikte ingang van onze kerk heeft de gemeente Maastricht een  
fietsenstalling geplaatst door er in het vakjargon 4 'tulpen' neer te zetten waar in  
totaal 8 fietsen aan vastgemaakt kunnen worden. U kunt dus nu met een gerust  
hart uw e-bike bij de kerk parkeren.

Het is alleen dat de ingang waar de fietsenstalling nu staat vroeger het meest  
gebruikt werd, dat is de ingang in het verlengde van de Burg. van Oppenstraat.  
Maar uiterekend nu zijn we vanwege de corona de hoofdingang gaan gebruiken.



## **HOE BIJ TE DRAGEN AAN EEN BETERE WERELD?**

Op maandag 28 September bent u van harte uitgenodigd in de Kunstketel en de  
O.L.V. van Lourdeskerk.

In het kader van het 'Act for Global Goals Festival' kunt u zien en horen 'wie wat in  
Maastricht doet' om de wereld een beetje beter te maken. Het festival staat dit  
jaar in het teken van solidariteit en besteedt aandacht aan de Global Goals  
waaronder armoede bestrijden, gezonde voeding en beweging, gelijkheid,  
doorbreken van eenzaamheid en respectvol omgaan met elkaar en de natuur...  
Iedere avond is er een online workshop, overdag kunnen geïnteresseerden  
ervaren hoe men in Maastricht solidariteit in de praktijk brengt, door u te laten  
proeven aan activiteiten in de buurt, zoals in de Kunstketel en de Lourdeskerk.  
Zie ook de website [www.actforglobalgoals.nl](http://www.actforglobalgoals.nl).



## IN HET TEKEN VAN SINT FRANCISCUS 3 EN 4 OKTOBER

Dit jaar valt 3 en 4 oktober in het weekend en daarom willen we dit weekend in het teken zetten van Franciscus door op 3 oktober om 19.00 uur het sterven van Franciscus te gedenken in wat genoemd wordt de Transitusviering. Na de viering is er voor heel Franciscaans Zuid-Limburg, voor zover corona het toestaat en wij 1,5 meter afstand kunnen houden, een ontmoetingsmogelijkheid na de viering met een 'tas'-koffie en een stukje vlaai in de kerk die gelukkig groot genoeg is.

Op zondag 4 oktober willen we weer gaan dauwtrappen nu langs verschillende Franciscaanse plekken in Maastricht. Er is de mogelijkheid om vanaf 07.00 tot 09.00 uur te vertrekken vanaf de Lourdeskerk. Om 10.30 uur is een feestelijke viering. Ook na deze viering is er de mogelijkheid elkaar op 1,5 meter afstand te ontmoeten bij een 'tas'-koffie

## DAUWTRAPPEN OP 4 OKTOBER WERELDDIERENDAG EN DIERENZEGENING NA DE MIS VAN 10.30 UUR

Nu een route langs Franciscaanse plekken in Maastricht. Misschien is het een idee om je huisdier mee te nemen op deze nieuwe dauwtrapwandeling. Je kunt tussen 07.00 en 09.00 uur vertrekken. Bij de Lourdeskerk ingang Groene Loper is een routebeschrijving te krijgen voor een nieuwe route.

## GEDOOPT



Op zondag 6 september zijn in de Lourdeskerk na het jubileum van de Happy Kids gedoopt:

**Jilayla Snijders**, de dochter van Jessica en Sharena Snijders – Notten uit Welsdal in Maastricht;

**Jackx Dingena**, de zoon van Donny en Germaine Dingena – Kerstel uit de Keunestraat in Cadier en Keer;

**Xem Aarts**, de zoon van Renaldo en Rachelle Vennemeyer – Aarts uit het Erasmusdomein in Maastricht

***Dat de doop van deze kinderen en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.***

## OVERLEDEN



Op zaterdag 5 september is in het azM te Maastricht **Antoon Schaepkens** overleden. De meeste mensen in het Vrouwenveld kennen Antoon als Puck. Hij overleed 9 weken na zijn vrouw Annie die op hun 59<sup>e</sup> trouwdag, 1 juli was overleden, zij was 77 jaar. Puck was nu 82. Even was Puck opgeleefd na de dood van Annie, maar het was kort van duur. De troost is dat hij bij Annie is voor wie hij een onvoorwaardelijke steun was. Hij is bevrijd van alle lijden. Puck was een harde werker. Na zijn werk, waarbij hij zorgde dat Maastricht niet in het donker kwam te zitten, maakte hij siertegels voor het Vrouwenveld voor een extra centje om zijn gezin aan het eten te houden. Op woensdag 9 september hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes waarna Antoon bijgezet is bij Annie op Oostermaas.

Op 7 september overleed thuis in de Veldstraat **Maria van den Boorn – Godschalk**, de echtgenote van Bert. Zij is 73 jaar geworden. Maria was de spil van het gezin. Zij cijferde zich weg voor haar man, zoon Maurice en dochter Chantal. Bij Maria thuis kon alles. Zij was niet alleen een moeder voor haar eigen gezin maar ook voor de hele familie. Haar geluk was hun gelukkig zien. Zij zorgde dat er ook mooie momenten waren voor haar zelf, dat was het kienen, het wekelijkse bezoek aan de kapper en het wekelijkse bezoek aan de markt op vrijdagmorgen met Chantal en de kop koffie bij La Venezia. Op zaterdag 12 september hebben we in het Crematorium in Eijsden afscheid van Maria genomen.

Op 11 september is thuis in Buchten overleden **Jo Vossen**, 89 jaar oud. De laatste jaren had Jo dementie maar dankzij de goede hulp van 'Veur Mekaar' is Jo thuis kunnen blijven en thuis mogen sterven. Juist met de dementie kwam er ook een zachtheid en een aanhankelijkheid die daarvoor aan Jo vreemd was. Hij was leraar Duits geweest op de HEAO in Sittard. Altijd streng en rechtvaardig en tot diep in de nacht bezig op zijn werkkamer. Behalve het werk is muziek en reizen ook heel belangrijk geweest. Jo was lid van de Maastreechter Staar en actief in het kerkkoor van Buchten als organist en zanger. Na zijn pensioen kon hij veel reizen maken. Zijn kleinzoon Micha merkte op: "Er is niets dat voorgoed verdwijnt als je de herinnering bewaart," Op woensdag 16 september hebben we in de OLV van Lourdes afscheid genomen en Jo te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas naast Pierre Kemp.

***Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles  
wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.***

## DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

### Zaterdag 26 september

19.00 Sjra Jansen / 2<sup>e</sup> jaardienst Maurice Spee / Cor Spee / Jan Remmers en Willy Pisters / Harry Pellaers / Jan Hetterscheid

### Zondag 27 september 26<sup>e</sup> Zondag door het jaar

#### Eerste H.Communie: 2 vieringen

10.00 Voor alle communicanten , hun ouders en familie / Margriet Dams – Beckers / bompa Henri van Hoof

12.00 Voor alle communicanten , hun ouders en familie / Henk de Baar en Annie de Baar – Biesmans

### Maandag 28 september

09.00 Miel Lardenoije

### Dinsdag 29 september

09.00 Bèr Heugen

### Woensdag 30 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Frans en Treeske v.d.Meulen -Custers /Theo Heynen

### Vrijdag 2 oktober

#### Eerste vrijdag van de maand

09.00 Mia Herwig – Muller / Lucie Claessens

### Zaterdag 3 oktober Transitusviering

#### Overlijden van de H.Franciscus

19.00 Vic di Maio / Mia Voorst – Menten / Sjuul Bijlders / Dolph Ramakers / Annie Schaepkens - Obbink en Antoon Schaepkens / Gertrud Knubben, jaargedachtenis / voor alle overleden broeders en zusters van de Franciscaanse Beweging en voor alle franciscaans georiënteerden

### Zondag 4 oktober

#### 27<sup>e</sup> Zondag door het jaar

### Werelddierendag

#### Feest van de H.Franciscus

#### Eerste zondag van de maand

#### Speciale collecte voor de kerk

10.30 Nico Meyers / José Wolfs – Colbers / Rinus Bastiaens / Annie Wyckmans – Hofman / Leny Ternatus – Roumen / Ilse Signet – Beckers / zeswekendienst Trudy Huntjens - Boott (schoonzusje van Bep, Marie – Louise , Annie en Margriet ) / Alex Dello / jaargedachtenis Hubertina (Dien) Veugen / Sjaak en Marieke Smeets-Custers en broer Thei en zus Lea Smeets ivm de verjaardag van Marieke

### Maandag 5 oktober

09.00 Fam. v.d.Broeck-Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

### Dinsdag 6 oktober

09.00 Woord- en communiedienst

## Woensdag 7 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerrit Bos / Math Revenich

## Zaterdag 10 oktober

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Netta Theunisz – Kerstel en Jean Theunisz / Ange Muris – Bitsch / Frans Brans / Riet Remmers – Lassouw

## Zondag 11 oktober

## 28<sup>e</sup> Zondag door het jaar

10.30 Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Rudie Leclair / Manus Louis Remmers / Hilda Last – Oberndorff / Paul Vroomen / Mia Betsch / voor de overleden ouders Steps – Colaris

## 14.00 Concert Gele Rijders samen met de Fanfare Broeksittard

vrije toegang

### -----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.

Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

## **BUURTBRÖK**

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

## **SACRISTIE OLV VAN LOURDES**

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

**SCHOENEN**  
**Bosch**

**Bosch Modeschoenen**  
Voltastraat 28  
Maastricht Oost  
www.boschmodeschoenen.nl  
T 043 363 5121  
's maandags gesloten  
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara  
since 1949

**MEPHISTO**  
DE LOOPSENSATIE  
en vele andere merken !!!

Gabor

van Bommel  
MOERGESTEL  
HOLLAND

Fluchos

durea





Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van  
Lourdes

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28  
SNSB 0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl) **Bij**

**nood:**

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

**tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# WEGWIJS

## 't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr. 21 9 okt. 2020

Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam  
allerwegen op aarde.

Gij, die Uw majesteit toont aan de hemel  
Gij opent de mond van weerloze kinderen  
En dan klinkt een lied, dat Uw vijand beschaamt  
En brengt Gij Uw tegenstanders tot zwijgen

Als ik kijk naar de hemel, het werk van Uw vingers  
De maan en de sterren, die Gij hebt bevestigd

Wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt  
De zoon van Adam, dat Hij U ter harte gaat

Toch hebt Gij hem bijna een God gemaakt  
En hem met glorie en luister gekroond  
Gij doet hem het werk van uw handen beheren  
En alles hebt gij aan zijn voeten neergelegd

Schape en runderen, alles en alles  
En ook de dieren in het vrije veld  
De vogels van de hemel, de vissen van de zee  
Al wat er wandelt op de paden van het water

Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam  
Allerwegen op aarde

(uit 50 Psalmen)



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMUN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**

**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

**Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!**

**ALLEEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.**

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &  
Medisch Pedicure**

**Charissa-Lee Wu**

**Koning Zwentiboldstraat 20**

**6226 AK Maastricht**

**06 510 44 356 OP AFSPRAAK**

**[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)**



**HET KLOPPEND**



**VAN WITTEVROUWENVELD**

**TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT**

**043 - 362 11 76**

## KOFFIE/EN TÓCH

Moet ik hier nu schrijven over de tweede coronagolf? Wat is er nog niet gezegd en geschreven?

Daarom iets heel anders. We hebben thuis de OMDENK-scheurkalender, van iemand gekregen. Meestal vind ik hem niet zo leuk, maar vandaag wel: "Geluk kun je niet kopen. Koffie wel". Het schijnt namelijk Internationale Dag van de Koffie te zijn. Aha. Toen die kalender werd gemaakt, was het nog geen coronacrisis, maar eigenlijk vind ik het juist nu wel toepasselijk. Een enorme relativering. Net een deprimerende persconferentie gehad, mondkapjesadvies, steeds meer mensen durven minder, economische crisis, moedeloosheid. Maar gelukkig is er koffie! Nu hou ik zelf niet van koffie- wat veel mensen niet kunnen begrijpen- maar het leuke is: dit is ook toepasbaar op thee.

Een psycholoog in een krant van vanmorgen zei: we moeten ons richten op wat er nog wél kan. Het zijn de kleine dingen die het doen. Het is de kunst om dat dan ook te zien, ondanks alles wat er mis gaat. En daar kun je jezelf in oefenen: een uitgelezen kans.

Er is veel wat aandacht verdient. Het verdriet, de wanhoop, de woede en de eenzaamheid van mensen. Maar tóch geloof ik dat we hier samen uit gaan komen. En ieder mens heeft in zijn of haar leven toch ook veel positieve dingen, dat blijkt telkens weer. Nu moet ik denken aan mijn oudtante, "tante Cor", al jaren geleden overleden, een klein mensje was ze geworden. Altijd met veel andere mensen en met wat in de wereld gebeurde, begaan. Ze had afasie en kon haast niet meer praten. Maar dan keek ze naar buiten vanuit haar serviceflat, over het park dat ze zo mooi vond, en dan zei ze: "En tóch! En tóch!" Ondanks veel ellende, is er tóch ook echt veel goeds. Zij was heel gelovig, al twijfelde ze ook wel; ze had ook iedere keer weer momenten dat ze het zeker wist. Dat hield haar op de been. Ik hoop dat iedereen in deze tijden geregeld mag denken "en tóch!". En de kleine positieve dingen blijft zien, die toch juist heel groot kunnen zijn.

**Het koffie-uurtje blijft.** Dus heb je zin in koffie of thee, een bakkie of tas troost, komen de muren thuis op je af, of gewoon zomaar: kom langs, elke woensdag 11-12 op het parochiecentrum. Het is coronaproof: 1-op-1 en aan een grote tafel.

Ingeborg Wesdorp wijkpresentie2@gmail.com 06-18977845 koffie-uurtje  
woensdag 11-12, Edisonstraat 2

## **COMMUNIE ZONDAG 27 SEPTEMBER**

Slevenier is een echte Maastrichtenaar. De hele nacht had het pijpenstelen geregend en 's morgens was het droog en zelfs een waterig zonnetje kwam door toen de kinderen naar de kerk liepen achter de drumband aan en begroet door de harmonie, die voor de kerk stond opgesteld. De verdere dag is het droog gebleven en was het niet koud. Of zou het toch komen door de worst die door de pastoor wel aan Clara was beloofd, maar nog niet gegeven vanuit het principe voor wat, hoort wat? Clara heeft echt haar best gedaan en ze verdient een goede worst.

## **EINDE TENTOONSTELLING SJEF HUTSCHEMAKERS**

Aan alles komt een einde, ook aan de mooie tentoonstelling met de 150 psalmen van Sjef Hutschemakers. Elke dag zijn er mensen geweest. Behalve lof over de tekeningen ontlokte de kerk ook reacties van "wat is ie groot" tot "wat is ie mooi". De tentoonstelling heeft nog iets opgeleverd: een mooie intieme afgeschermd Emmauskapel. Opeens klinkt de zang er beter. Mensen voelen zich er knusser. Daarom laten we de schotten staan en de foto's van Herman Wijler, geïnspireerd op het boek Genesis, hangen we erop. Dan kunnen die nog even blijven en kan eindelijk de kruisweg terug, want die wordt gemist.

## **MODEL-ZITTEN**

Wil je graag een keer model komen zitten voor de portret- en modeltekenaars op de Theresiaschool? Kom een keer langs!

tel.nr: 043 7850384, Stichting Werkhuis Maastricht, President Rooseveltlaan 213.

Maandagmorgen: portrettekenen van 9.30 -12.00 uur

Donderdagmiddag: modeltekenen van 13.00 – 16.00 uur.

Vergoeding: een mooie tekening van jezelf

## **AANMELDEN VOOR DE PLECHTIGE COMMUNIE: VORMSEL**

Het vormsel is zaterdag 28 november. Het lijkt nog ver weg en je weet niet wat corona gaat doen, maar in principe willen we de Vormselviering houden op zaterdag 28 november tijdens de viering van 19.00 uur. Kinderen uit groep 8 of van de brugklas zijn van harte welkom. Je kunt je opgeven via [jmpp.jeukens@planet.nl](mailto:jmpp.jeukens@planet.nl) of gewoon via de pastorie: Voltastraat 45 6224 EK Maastricht, tel. 043 3634348.



## **DE NIEUWE RUBRIEK: KERK-ZIJN DOEN WE SAMEN**

Een hele tijd geleden heb ik deze nieuwe rubriek gelanceerd, maar heb er daarna niets meer mee gedaan. Het zou moeten gaan over hoe je Samen Kerk bent. Eigenlijk is het geen echt 'cool' onderwerp juist in deze coronatijd, waar je langs de auto-weg en in de stad borden kunt zien hangen met: "Corona krijgen we samen er onder". En dat terwijl de besmettingen maar op blijven lopen. Het lijkt er eerder op dat we 'samen de corona doorgeven' en dat het beter en wijzer lijkt om je maar even op jezelf terug te trekken. Toch is dat het domste wat je kunt doen. Juist in een tijd dat je gedwongen bent elkaar op de veilige afstand van 1,5 meter te houden, mag dit juist een uitnodiging zijn om goed naar elkaar te kijken. Om iets echt goed te kunnen zien, moet je juist afstand hebben. "Hij zat er te dicht boven op. Hij kon het niet zien", wordt gezegd waar mensen niet tot inzicht komen. Mag deze tijd ons helpen tot beter kijken naar elkaar en ons doen beseffen hoe zeer we elkaar nodig hebben. Wat is nu een mens zonder de ander, die hem kan noemen bij zijn naam?

## **OKTOBER ROZENKRANSMAAND**

De kinderen die op zondag 27 september de communie hebben gedaan, hebben als aandenken een rozenkrans gekregen. De meeste kinderen hingen die rozenkrans meteen om hun nek. Behalve dat het een mooi sieraad was, want het was een mooie rozenkrans met de hand gemaakt door Marion, had het ook iets weg van een amulet, een bescherming tegen, ja tegen wat eigenlijk? Tegen wat hebben we bescherming nodig? Ik zou zeggen tegen angst, onrust en onrecht. Waar angst, onrust en onrecht is, daar wordt de mens beroofd van zijn waardigheid. Dat begint met het gepiep van de berichten die binnen komen op de moderne telefoons. Daar is al veel over gezegd en beweerd, maar mag ik er hier aan toevoegen dat een geweldige remedie tegen die onrust, angst en onrecht is het bidden van de rozenkrans. Juist de monotone herhaling van het Weesgegroet steeds weer na 10 keer onderbroken door een Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en een Onze Vader geeft rust, straalt op den duur vertrouwen uit. Als je het niet gelooft, zou ik je willen uitnodigen om het te komen proberen op woensdagavond om half zeven als we met een groepje in de kerk de Rozenkrans bidden. Je hoeft daarvoor nu niet meer op de kokosmat te gaan knielen. Je mag relaxt gaan zitten op een stoel en je door het gebed mee laten nemen. De maand oktober staat in het teken van de Rozenkrans en wordt Rozenkrans maand genoemd. Weet je trouwens ook wat het verschil is tussen een Rozenkrans en het Rozenhoedje, behalve dan dat dit laatste ook een aardig café in Maastrichts is?

## BEREIKBAARHEID VAN DE PASTORIE EN PASTOOR



Veel mensen bellen het parochiecentrum en denken dan iemand van de parochie aan de lijn te krijgen, maar daar is meestal niemand. Als je de parochie wilt hebben of menier pestoer dan kun je het beste **043 363 43 48** bellen, het nummer van de pastorie.

## OVERLEDEN



Op 14 september overleed in het hospice te Geulle **Annie Ravensteijn** – **Bons** 80 jaar oud, de weduwe van Willy Ravensteijn. Annie was bij wijze van spreken van het voetbal, maar dan van de derde helft. Zo klein en fijn, zo sterk als een beer. Annie wilde nog niet sterven, voor haar had de dood nog wel even mogen wachten. Zij hing aan het leven en zij stierf ook op de 14<sup>e</sup>, de dag waarop ook haar man Willy was overleden. Twee zonen en hun partner, vier kleinkinderen en één achterkleinkind dat haar oogappel was. Er was nog een achterkleinkind is nog op komst. In de Lourdeskerk was haar afscheid op zaterdag 19 september waarna de crematie was in Eijsden.

Op 15 september is op de Zeven Bronnen **Giel Mas** overleden, de echtgenoot van Jeanny Mas-Lardenoije. Alles hebben zij altijd samen gedaan en 51 jaar lief en leed gedeeld. Giel is 73 jaar geworden. Geboren in Voerendaal maar Maastricht werd zijn thuis. Voetbal was zijn passie, die hij kon delen met zijn dochter Gerda. Wedstrijden werden kritisch geëvalueerd. Hij was trots op zijn kleinzoon Fynn. Tot het laatst toe, toen Giel al heel veel had moeten inleveren door zijn ziekte, kon Fynn hem blij en actief maken. Op maandag 21 september hebben we van Giel in de Lourdeskerk, waar hij tegenoverwoonde in de Edisonstraat, afscheid genomen en is hij te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas.

Op zaterdag 19 september overleed thuis aan de Azamonstraat **Beb Hufkens-Vliegen**. Op de dag van haar verjaardag, 24 september toen zij 88 jaar zou zijn geworden, hebben we afscheid van Beb genomen in de Lourdeskerk. Zij was de weduwe van Henk Hufkens, die ook thuis is mogen sterven. Beb is een ongelooflijk sterke vrouw geweest want ondanks alles wat zij in haar leven heeft moeten meemaken, waaronder heel veel ziekte, de dood van haar oudste zoon en jongste dochter, de dood van haar kleinkind en van haar schoonzoon, heeft Beb niet de moed ontnomen om op de vraag hoe het leven was geweest met een welgemeend 'goed' te mogen beantwoorden. Tegenover de pijn van het leven

heeft zij liefde gegeven en mogen ontvangen van haar gezin en Stichting Hiltonzorg Welzijn, Limburg met Pascal en Carla als het A-team. Beb geboren in de binnenstad en heeft haar hele leven in Limmel gewoond. Haar afscheid was op donderdag 24 september in de Lourdeskerk met aansluitend de crematie in Eijsden.

**Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.**

## **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES**

### **Zaterdag 10 oktober**

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Netta Theunisz – Kerstel en Jean Theunisz / Ange Muris – Bitsch / Frans Brans / Riet Remmers – Lassouw

### **Zondag 11 oktober 28<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

10.30 Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Rudie Leclair / Manus Louis Remmers / Hilda Last – Oberndorff / Paul Vroomen / Mia Betsch / voor de overleden ouders Steps – Colaris

### **Maandag 12 oktober**

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Nel Coumans / Mia Janssen

### **Dinsdag 13 oktober**

09.00 Mia Meertens – van Es / Dien Remmers – Stuiver

### **Woensdag 14 oktober**

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerard ( Sjer ) Augustinus / Jean en Thea Savelberg – de Jong

### **Zaterdag 17 oktober**

19.00 Kitty Roevros – Habets / Elly Keulen – Vaessen / (Bompo) Arnold Natterman

### **Zondag 18 oktober 29<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

10.30 Hélène Meens / Alex Dello / Jeanne van Hulst / Louisa Heister – van der Venne / Frans Dizy en Esther Dizy en Nico Thewissen / Joop Renkers en zijn beide broers Cees en Wim Renkers / Bertie Heuts –Wintjens / Tony Godding

### **Maandag 19 oktober**

09.00 Frieda Hollants / Zuster Clementine Haan / Truus Wolters en zuster Gemma Govers

### **Dinsdag 20 oktober**

09.00 Jo Munnecom

## Woensdag 21 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Jo Luyten en Roos Luyten –Damen

## Zaterdag 24 oktober

19.00 Annie Royen –Martin, Piet Royen en dochter Miriam / Bertien Seegers – Coumans / Thea (Dirkje) Driessen – Sjouw / Peter en Frans Geerkens / Jan Hetterscheid /

Maria van den Boorn – Godschalk / Josefina (Fieneke) Leenders – Hoenen, Jo Leenders en Jo Leenders – van den Brink

## Zondag 25 oktober **30<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

10.30 Margriet Dams – Beckers / Miep Luckerhof – van de Reep / Frans Keulen / Peter Pieters / ouders Pellemans – Weyden ? Joop Renkers



## -----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.

Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77



## **BUURTBRÖK**

**De Buurtbrök** is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

## **SACRISTIE OLV VAN LOURDES**

**Eucharistie** op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

**Yoga** op maandag van 10.00 tot 11.00u;

**Meditatie:** Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)





**Parochie H. Guliëlmus**



**Parochie H. Familie**



**Parochie O.L.V. van  
Lourdes**

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28 SNSB  
0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)

**Bij nood:**

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

**S.O.S. tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# WEGWIJS

## 't Klökske

**Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48**

**Jaargang 70 nr. 22 24-10-2020**

Op 10 oktober is onze medebroeder Jan Baptist Hillegers overleden en hij bleek een verborgen dichter van korte gedichten, allemaal betrekking hebbende:

### Op een Aap



“Bijna”, zo sprak een aap uit Liens,  
“was ik een homo sapiens”.  
“Hebt u”, vroeg een hond uit Driel,  
“ook een onsterfelijke ziel?”  
“Dat”, antwoordde de aap wat bleker,  
“weet slechts de paus onfeilbaar zeker.”

en

### Op een stier



Naar koeienmaat is niets zo stom als Klaas, een stier uit Bennekom Tijdens een nacht in mei sprak hij tot zestien koeien in de wei:  
“In heel de Bijbel kan men lezen de lust te temmen door ascese en Augustinus leert het beest in ons bestrijden door de geest.”

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN  
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**  
**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &  
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)



HET KLOPPEND



VAN WITTEVROUWENVELD

TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

043 - 362 11 76

## ONTREGELD

Wie geloof je wel en wie niet en waarom geloof je het ene wel en het andere niet. Het lijkt er wel op dat nu de kerken leeg lopen de mensen van alles gaan geloven. Veel mensen geloven in elk geval veel meer dan ik geloof, zoals: 5G netwerken zijn er om ons iets in te spuiten. Vaccins veroorzaken meer ziektes dan dat ze tegenhouden. Er is een groep van mensen die zijn op zoek naar de wereldheerschappij. Hier en daar duikt de duivel ook altijd weer op. Vaak worden dingen beweerd op basis van wat op het Internet staat of omdat het gezegd is door iemand die professor is of iemand anders van wie gedacht wordt dat hij of zij net iets meer hebben, kunnen of weten dan wij gewone stervelingen. Een beroep dus op autoriteiten, terwijl de traditionele autoriteiten zoals kerk en staat niet meer geloofd worden. Laatst las ik ergens het volgende: "Je hebt leugens, je hebt grote leugens en je hebt statistieken". Die statistieken zouden dan de aller grootste leugens zijn!

Dan denk je toch, het is niet waar, maar het meest ondenkbare blijkt soms wel degelijk waar te zijn. Daarom word ik steeds wantrouwiger en geloof ik eigenlijk bijna niemand meer. En dit laatste is vreselijk, want het maakt je eenzaam. Het roept vragen op naar wie je wel en niet kunt vertrouwen, en hoe je wel of niet gewoon spontaan kunt zijn.

Wat wil ik eigenlijk zeggen? Dat is, mensen geloof toch niet alles, zorg dat je een gezond wantrouwen achter de hand houdt bij alles wat je zegt en doet en blijf goed om je heen kijken. Wat de grote samenzweringstheorie betreft; het blijft de kunst om altijd bereid te zijn te luisteren, niet alleen naar de voors maar ook naar de tegens om zo toch tot een beter oordeel te kunnen komen. Ik denk dat uiteindelijk niets zwart wit is en vaak is het 'het banale' het alledaagse, dat te zeer voor de hand liggend is dat we het gewoon niet willen geloven omdat het te eenvoudig is, te voor de hand liggend. Als ik een eenvoudige vraag stel bij de doop aan peter of meter dan zie ik ze schrikken en denken: "Wat bedoelt hij nu?" Dan wordt bij een eenvoudige vraag veel te ver doorgedacht, terwijl het antwoord zo eenvoudig en voor de hand liggend is. Zoals, wat is een andere naam voor Jezus?, of kun je water vastpakken? Onder de goede antwoorden zal ik een goede fles wijn verloten. Er blijft de vraag: wat geloof ik eigenlijk in deze tijd?

Pastor Mattie Jeukens ofm

## **MAANDAG 2 NOVEMBER ALLERZIELEN**

In 2020 is alles anders, ook de Allerzielenviering, geen grote en drukke mis in de kerk, geen lichtstoet naar het kerkhof, geen druk bezocht kerkhof met duizend fakkels, maar wat dan wel?

Op maandag 2 november zullen we in de sacristie alle overledenen die op de pastorie bekend zijn vanaf Allerzielen 2019 tot en met Allerzielen 2020 herdenken. Ook nu steken we een kaars voor iedereen aan. De viering is niet om 19.00 uur maar om 18.00 uur en is te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) of via de website van de parochie [www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl), hier is het misschien iets makkelijker inloggen. Na de mis ga ik naar het kerkhof om de graven te zegenen. De begraafplaats Oostermaas zal de hele dag en avond open zijn. U kunt dus elk moment van de dag naar uw dierbaren. Overdag zal de Dela een graflicht uitdelen.

De vraag is of u ook lichten en of kaarsen voor uw raam wilt zetten of misschien eventueel een fakkel in de tuin vanaf 19.00 uur als de mis uit is, om als het ware het licht in onze buurten te hebben, in Wyckerveld en Wittevrouwenveld. Wat zou het geweldig zijn als er overal kaarsen en fakkels branden op maandag 2 november ter ere van alle overledenen.

## **KERK-ZIJN DOEN WE SAMEN**

Precies op de 2<sup>e</sup> verjaardag van zijn benoeming als bisschop van Roermond is bisschop Harrie Smeets met een nieuwe beleidsbrief gekomen. In deze beleidsbrief, betreffende de herstructurering en de revitalisering van de parochies in het bisdom Limburg, spreekt hij van 3 speerpunten: mysterie, gemeenschap en zending.

Mysterie als eerste vraagt, zo zegt de bisschop, persoonlijk gebed, liturgie en geloofsverdieping of catechese. Gemeenschap vraagt om op een zorgzame en liefdevolle bekommernis van mensen om elkaar. Tenslotte de zending, de bisschop spreekt van een zendingsbewustzijn, waarin Jezus aan de deur klopt omdat er hulp nodig is. Heel concreet hulp aan eten en drinken voor mensen afhankelijk van voedselbanken en schuldsanering, maar ook waar geestelijke nood is. De bisschop besluit met te zeggen: "Graag nodig ik alle parochies uit om in hun pastorale activiteiten deze drie speerpunten van vitalisering voor ogen te houden en wegen te zoeken om er uitvoering aan te geven".

Met andere woorden: Mensen kom over de brug en doe mee. Dit laatste is echter niet meer vanzelfsprekend. Mensen kijken graag de kat uit de boom, zeker als het om geloof, religie en kerken gaat. Weet je in elk geval in onze parochie van harte welkom, wie je ook bent en wat je ook doet. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, naar die van mensen evenzeer.

## **ACTIE KERKBIJDRAGE: GEEF VOOR JE KERK**

Net, dus op de dag af 2 jaar bisschop, is onze bisschop Harrie Smeets met die beleidsnota naar buiten gekomen over de herstructurering en revitalisering van de verschillende parochies in het bisdom die van 300 nu naar nog 50 clusters toe moeten. Het sluiten van kerken zal daarbij onvermijdelijk zijn. De grote pijn is het teruglopende aantal actieve kerkleden en de kerkbijdrage: mensen en geld, daar gaat het toch om. Ook wij voelen de terugloop, maar toch, we hebben veel vertrouwen in toekomst, daarom: Help ons alstublieft en geef aan onze parochie. Wij leven van wat u ons geeft. We krijgen niet van Rome, niet van Roermond, niet uit Den Haag, maar wel van wat we in de collecte vinden en wat u ons maandelijks wilt schenken. Help ons.

Investeer in de toekomst van onze parochie:

**KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500**

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

Richtbijdrage € 120,- per jaar, een tientje per maand, wat is dat?

Maar ieder bedrag is natuurlijk van harte welkom.

## **START VORMSEL**

Verschillende kinderen hebben zich aangemeld voor het vormsel of de plechtige communie. Deze is de laatste zaterdag van de maand November, op de 28<sup>e</sup> als het mogelijk is gezien de Corona problematiek. Er valt nu nog geen zinnig woord over te zeggen. Maar als alles doorgaat is de eerste bijeenkomst als voorbereiding donderdag 5 november om 17.00 uur. Meer informatie komt nog.

## **MOOI FRANCISCAANS WEEKEND 3 EN 4 OKTOBER**

Hoe vaak komt het voor dat 3 en 4 oktober op zaterdag en zondag vallen? Wat maakt het uit, zie ik u al denken. Maar het is 'Het Franciscaanse weekend bij uitstek'. Op zaterdagavond kunnen we het sterven van Franciscus gedenken en meteen daarop volgend Werelddierendag en de feestdag van Franciscus op zondag. Het was wel slecht weer. Zondagmorgen kwam bijna niemand op de dauwtrapwandeling af. Stond ik daar om 07.00 uur bij de kerk. Gelukkig was er Nico die me gezelschap heeft gehouden. Het was koud en nat en we hadden nog wel zo'n mooie wandeling uitgezet. Ik ben er in elk geval enthousiast over, over die wandeling dan. We gaan het nog een keer doen.

Vanaf de Lourdeskerk kun je de mooiste wandelingen maken, zelfs naar de polder en daar het ijsvogeltje zien. Eigenlijk vraag ik me af waarom ik toch

altijd weer in Italië wil wandelen in het voetspoor van Franciscus. Steeds weer dezelfde tocht, die nooit hetzelfde is. Het was goed om 3 en 4 oktober Franciscus te gedenken. We snappen nog steeds maar half hoe revolutionair deze eenvoudige broeder was door alles te zien als zijn zuster en broeder, tot en met onze zuster dood aan toe.

## GEDOOPT



Op zondag 11 oktober is **Luna Bastians** gedoopt, de dochter van Dean en Kim Bastians – Limpens en het broertje van Liam uit de Moesdaal in Maastricht

***Dat de doop van dit kindje en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.***

## OVERLEDEN

Op zaterdag 10 oktober is onze medebroeder Jan Baptist Hillegers overleden. Jan kwam uit Meerssen. Zijn vader was hoofd van de Mulo, thuis waren zij met 6 broers. Henk en Joop waren al in 2015 overleden. Jan heeft een bijzonder leven gekend als franciscaan. Hij is priesterarbeider geweest en kluizenaar, parochie-assistent op Sint Pieter Boven, maar het liefst van alles was Jan gewoon een mens tussen mensen. Soms zat zijn intelligentie hem in de weg, hij kon de kritische vragen die hij zich stelde niet uit de weg gaan. Hij kwam uiteindelijk uit bij een zwijgen en een niet weten. Op vrijdag 16 oktober hebben we in de Lourdeskerk afscheid van Jan genomen en hem bij de medebroeders op Sint Pieter te ruste gelegd, opdat hij nu moge rusten in vrede.



**Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.**

## DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

### Zaterdag 24 oktober

19.00 Annie Royen- Martin, Piet Royen en dochter Miriam / Bertien Seegers – Coumans / Thea (Dirkje) Driessen – Sjouw / Peter Geerkens en Frans / Jan Hetterscheid / Maria van den Boorn – Godschalk / mevr. Josefina (Fieneke) Leenders – Hoenen, Jo Leenders en Jo Leenders – van den Brink

**Zondag 25 oktober      30<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

10.30 Margriet Dams – Beckers / Miep Luckerhof – van de Reep / Frans Keulen / Peter Pieters / ouders Pellemans – Weyden

**Maandag 26 oktober**

09.00 Miel Lardenoye / Alex Hamers

**Dinsdag 27 oktober**

09.00 Claire van Ool

**Woensdag 28 oktober**

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen / Truus Gullikers / Giacobini, Jan Vale

**Zaterdag 31 oktober**

19.00 Truus Gense – Daems / Corrie v.d. Graaf – de Meyer / Lien Coolen – Reneerkens

**Zondag 1 november      31<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

**Feest van Allerheiligen**

**Eerste zondag van de maand**

**Speciale collecte voor de kerk**

10.30 Harry Pellaers / Riek Arnold / Henk van den Boorn / Greet Schuman – Muller en haar man Sjef Schuman

**Maandag 2 november      Allerzielen**

18.00 Annie Martin – Thans / fam. v.d. Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey / Alle overledenen vanaf Allerzielen 2019 tot Allerzielen 2020

**Dinsdag 3 november**

09.00 Woord – en communiedienst

**Woensdag 4 november**

18.30 Rozenkrans

19.00 Anna Patist en Cor Kanters / Sophie Piters – Arnold

**Vrijdag 6 november      Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Mia Herwig – Muller / Lucie Claessens

**Zaterdag 7 november      H.Willebrordus**

19.00 Leon Genotte / Sjra Jansen / Sjuul Bijlders / Dolph Ramakers / Annie Schaepkens – Obbink en Antoon Schaepkens

**Zondag 8 november      32<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

10.30 Vic di Maio / Jan Remmers en Willy Pisters / Wies Veugen – Wilhelmus / Gerrit Bos / Leny Ternatus – Roumen / Ilse Signet – Beckers / overleden ouders Steps – Colaris / zeswekendienst Bep Hufkens- Vliegen / Gertruud Knubben en pastor Bert Knubben /overleden leden Don Boscokoor Heugemmerveld /

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.

Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77



# STASSEN

GLAZENWASSERIJ en

DIENSTENVERLENENDBEDRIJF



Voor het reinigen van o.a. Rolluiken, Zonnepanelen, Dakgoten,  
Serres+glazen- en kunststof afdaken.

**Vrijblijvende offerte.... bel ons op 06 54658822**

## BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

## SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op  
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot  
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

**SCHOENEN**  
**Bosch**

**Bosch Modeschoenen**  
Voltastraat 28  
Maastricht Oost  
www.boschmodeschoenen.nl  
T 043 363 5121  
's maandags gesloten  
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara Gabor  
since 1949

MEPHISTO  
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel  
MOERGESTEL  
HOLLAND

Fluchos

durea





**Parochie H. Guliëlmus**



**Parochie H. Familie**



**Parochie O.L.V. van  
Lourdes**

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28 SNSB  
0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)

**Bij nood:**

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

**S.O.S. tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# WEGWIJS

## 't Klökske

**Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48**

**Jaargang 70 nr. 23 7 november 2020**

Iedere naam een licht

Wie was Gerard

Wie was die Gerardus

Waar kwam hij vandaan

Waarom wordt zijn naam nog genoemd

Wat maakt het dat er zoveel beelden van hem zijn

Op wie richtte hij zijn oog

Op wie richt ik mijn oog

Zal ik ook genoemd blijven worden

Ik acht de kans gering...zo voorbeeldig ben ik niet

Ik blijf me wel verwonderen

Ook over de mensen die vergeten worden

Over de mensen aan wie niemand meer denkt

Ik weet niet waar ze zijn

Eens leek dat zo duidelijk:

hemel, hel, vagenvuur

Wat rest er nog van deze indeling

Wie overziet al die mensenlevens

Ik ontsteek een kaars in het donker

In het donker van alle niet-weten

Ik houd het verlangen brandend

Iedere naam een licht

Gezien in de Onzichtbare Liefde

Marinus van den Berg

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN  
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**  
**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &  
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

## “BUITENLANDERS”

Een paar weken geleden sprak ik een vrouw die al jaren moet rondkomen van een inkomen onder het bestaansminimum, en zij was boos op van alles en gefrustreerd, wat ik op zich wel kan begrijpen. Maar zij begon af te geven op buitenlanders, die zomaar alles zouden krijgen, terwijl Nederlanders op een houtje moesten bijten. Hoe vaak hoor je dat mensen niet zeggen of lees je het online? Sommigen zeggen nog steeds: “Je mag hier in dit land niets zeggen”, maar ondertussen wordt allang alles gezegd. Deze vrouw ging steeds verder en belandde op een gegeven moment zelfs bij de gaskamers, die zouden maar weer terug moeten komen. Toen was bij mij de grens van het kunnen en willen inleven in de situatie bereikt.

Veel mensen zullen zo’n opmerking nog wel te ver vinden gaan, maar het er ondertussen wel mee eens zijn dat het probleem bij buitenlanders ligt. Of beter gezegd: alle problemen. Ik begrijp dat men ergens zijn woede moet ventileren, maar doe het ergens anders, want dit is GEWOON NIET WAAR. Naast dat het heel veel ellende veroorzaakt om zo te denken. Die “buitenlanders” (vaak hier geboren of genaturaliseerd), zitten vaak in een even ellendige situatie als arme witte Nederlanders. De meesten willen graag werk, maar kunnen dat om allerlei redenen niet vinden. Bijvoorbeeld omdat ze zo lang niet hebben mógen werken in Nederland, toen ze moesten wachten op een verblijfsvergunning, dat ze op achterstand zijn geraakt. Of het zijn oudere Turken en Marokkanen die keihard hebben gewerkt in onze fabrieken, en nu ziek zijn of lichamelijk kapot. Ook deze mensen leven vaak van een minimuminkomen. Sommige anderen waren in hun thuisland rijker. Veel Syriërs bijvoorbeeld hebben alles achter moeten laten om hier naartoe te komen. Hoe denk je dat het is om arts te zijn geweest in Syrië, en hier in Nederland wc’s te moeten gaan schoonmaken in ruil voor een uitkering? Ze vluchtten voor oorlog of andere ellende, en ze zijn nergens welkom. Dus ken je allochtonen in je eigen omgeving? Nee? Oordeel dan niet. Ja? Praat dan eens met ze. Luister eens naar hun verhaal. Misschien is het allemaal anders dan je denkt, en blijkt het een mens te zijn als jij, met wensen en dromen, frustraties en teleurstellingen.

Wordt vervolgd.

Ingeborg



## **STREAMING**

Er wordt hard gewerkt aan digitaal uitzenden vanuit de grote kerk. We hebben daar een geweldige gift voor gekregen. Dat geld raakt wel helemaal op.

Ik hoop dat we er mee uit komen. U kunt ons volgen via

[www.kerkdienstgemis.nl/limburg/maastricht/olvvanLourdeskerk](http://www.kerkdienstgemis.nl/limburg/maastricht/olvvanLourdeskerk)

Het is bijzonder dat we zo rechtstreeks bij u de kamer binnen kunnen komen via PC, tablet of gsm. Het heeft de nodige voeten in de aarde, vooral de goede afstemming van het geluid. Voorlopig zijn de diensten ook in de grote kerk te volgen via een tv-scherm. Maar het is behelpen.

## **KERK-ZIJN DOEN WE SAMEN**

Het is wel ingewikkeld, omdat juist nu in coronatijd kerk-zijn te beleven als iets wat je samen doet. We mogen niet meer samen komen in groepen groter dan 30 personen, met uitzondering van uitvaarten dan mag het met een beetje meer, maar ook niet veel meer. Juist als Kerk heb je behoefte om te weten dat je niet alleen bezig bent. Samen komen hoort bij geloven. Het hoeft niet in een volle kerk, maar soms is het wel heel mooi en doet het gewoon goed als je weer eens een mooi gevulde kerk hebt. Dat geeft een boost, van yes, we zijn toch niet alleen aan het ploeteren. Geloven wil je samen met anderen kunnen beleven.

Daarom zijn die communievieringen bijvoorbeeld met alles wat je er over kunt opmerken toch heel leuk en samenbindend.

## **FRANKRIJK**

Vreselijk wat er in Frankrijk aan het gebeuren is. Religie heeft heel veel kracht in zich maar duidelijk ook een heel gevaarlijke kant. Fanatisme is nooit goed, zeker niet als het ten koste gaat van andere mensen. Religie heeft de kracht om juist te relativiseren, maar ook om te verabsoluteren. Voor mij moet religie uitnodigen tot dienen en niet tot doden. Religie kan ook niet weg gezet worden als iets van voor de Verlichting, wie dat doet miskent de historische krachten die tot de Verlichting in Europa hebben bijgedragen. Het Christendom heeft daar een grote rol in gespeeld. Juist door een uitspraak van Jezus dat de sabbat er is voor de mens en niet de mens voor de sabbat en door de vraag: "Wat heb je voor de minste der mijnen gedaan?"

## **SLOGAN**

De echte wereld is nu de 'Online' wereld en niet meer de materiële wereld! Ben je het er mee eens stuur een brief, waarom je het er mee eens bent. Ben je het er niet mee eens stuur ook een brief, waarom je er niet mee eens bent.

## OVERLEDEN



Op donderdag 15 oktober is **Willy den Enting**, de partner van Lina Sigit, 73 jaar oud in huiselijke kring overleden. Willy was geboren in Bandung. Als tiener kwam hij met zijn moeder, oma en broer en zus naar Nederland. Miranda is zijn dochter en Liza zijn bonusdochter. Allebei hebben zij Willy een kleinkind gegeven, Kes en Nora. Willy was een rustige en lieve man die altijd klaar stond voor heel veel mensen. Klagen deed hij niet, het was altijd goed. Een bijzondere band had hij met de 2 hondjes Sophie en Lana. Uren was hij met hen buiten aan het wandelen. Willy hield van het leven en het eten.

Woensdag 21 oktober hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdeskerk en was de crematie in Mariawaard in het nieuwe crematorium La Grande Suisse.

Op zaterdag 17 oktober is **Wiel Rekko** overleden, de man van Melanie Rekko-Prickaers." Ik ben van de limondefabriek Rekko", zo presenteerde Wiel zich aan mij. Hij is de uitbater van Old Dutch op het Vrijthof geweest. Wiel was een horecaman, die het mensen graag naar hun zin maakte. Als mensen content waren, was Wiel het ook. Wiel was een goede verteller, maar over zijn eigen leven was hij kort en bondig: "Ik ben tevreden . Ik heb een fijn leven gehad". Gedwongen door zijn ziekte heeft hij de dood heel open onder ogen gezien. "Wat is dat is, dat verander je toch niet, het beste is om je daar bij neer te leggen, dan heb je de minste toestanden", was de levensles van Wiel. Zijn zoon Bèr heeft zijn zaak overgenomen en Wiel heeft mogen meemaken hoe zijn zoon weer in de horeca op het Vrijthof ging werken, maar wel met een eigen concept. Wiel vond het prachtig. Donderdag 22 oktober was het afscheid van Wiel in de Lourdeskerk waarna de crematie in Eijsden .

19 oktober is in het azM **Gradus Vangelen** overleden, 68 jaar oud en de vader van 4 prachtige dochters. Hij was heel trots op wat zijn dochters bereikt hebben. Tiny, de moeder van hun 4 kinderen is tot het einde voor Gradus blijven zorgen. Gradus is als kind al met zijn vader gaan venten en oud ijzer verzamelen. Dat is hij blijven doen, ook toen het voor het geld niet meer hoefde. De aanhangwagen stond altijd voor de deur. Gradus was ook een man die niemand tot last wilde zijn, hij wilde vrij zijn. Hij was een echte reiziger. Hij was geen man om alleen te zijn. Op vrijdag 23 oktober hebben we in de Lourdeskerk afscheid van Gradus genomen en is hij te rusten gelegd op Oostermaas waar hij al lang geleden een plekje had uitgezocht, pal naast zijn ouders.

18 oktober is **Sofie Berndsen** overleden, 86 jaar oud. Sofie kwam uit een groot gezin van 10 kinderen. Na enkele jaren werken buitenshuis kreeg zij last van reuma. Aangepast werk kon zij thuis gaan doen, want daar was genoeg te doen om moeder te helpen. Sofie was gelukkig als zij tussen mensen kon zijn. Op de een of andere manier wist zij dat ook zo te doen, dat zij op een weldadige wijze zich gedragen heeft mogen weten op handen van zorg. Haar zus Wies heeft veel voor haar zus gedaan. Zij nam haar mee om in Spanje te overwinteren. Sofie was een echte levensgenieter, altijd bereid om mensen een gulle lach te schenken. Op zaterdag 24 oktober hebben we in de Lourdeskerk afscheid genomen en Sophie te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas.

Op 20 oktober overleed **Jenny van Deurse – Hoen** bijna 85 jaar oud. Jenny had meer dan 3 jaar op bed gelegen. Ooit was haar gezegd dat zij vermoedelijk niet ouder dan 50 jaar zou worden, maar zo iets moet je niet tegen Jenny zeggen. De lactose en glutenallergie heeft haar het leven niet altijd even gemakkelijk gemaakt. Weliswaar niet geboren in het Vrouwenveld is Jenny altijd heel betrokken geweest bij het Vrouwenveld, ook toen haar geheugen soms steken liet vallen. Van veel families wist zij met hoe velen zij waren en waar ze gewoond hadden. Zij was de weduwe van Herman van Deurse en de moeder van Nicole en Esther, die er voor gezorgd heeft dat moeder thuis is mogen sterven, haar diepste wens, net als haar man Herman. Op zaterdag 24 oktober hebben we afscheid genomen in de Lourdeskerk en haar bij Herman op Oostermaas te rusten gelegd.

OP 23 oktober is **John Huydts** overleden. Hij was weliswaar relatief jong, maar op; op van het harde werken in de bouw en ook wel van teleurstelling door het te vroege verlies van zijn vrouw Annelies op 1 januari 1998. Corrie is gelukkig tot het einde voor John blijven zorgen. John was de vader van 3 geweldige kinderen, Mira, Claudia en Richard. Zij hebben er alles aan gedaan om John toch een waardig afscheid te geven, dat was op de begraafplaats Oostermaas op woensdag 28 oktober. John lustte graag een pilsje en een borrel en zeker de laatste jaren die voor John moeilijker en moeilijker werden boden die hem ook een beetje troost.

**Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.**



## DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

### Zaterdag 7 november H. Willebrordus-Oecumene

19.00 Leon Genotte / Sjra Jansen / Sjuul Bijlders / Dolph Ramakers / Annie Schaepkens – Obbink en Antoon Schaepkens

### Zondag 8 november 32<sup>e</sup> Zondag door het jaar

#### Cecilia Don Boscokoor Heugemerveld

10.30 Vic di Maio / Jan Remmers en Willy Pisters / Wies Veugen – Wilhelmus / Gerrit Bos / Leny Ternatus – Roumen / Ilse Signet – Beckers / overleden ouders Steps – Colaris / zeswewendienst Bep Hufkens- Vliegen / Gertruud Knubben en pastor Bert Knubben/ overleden leden van het Don Boscokoor Heugemerveld, / Ine, Nel, Dynie, Mia, Maurice en Frans van Lieshout van het C.O.V. / overleden ouders en grootouders Lexis – Vangangel, Wiel en Pierre Heuts

### Maandag 9 november

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Wolfgang Keck / Pater Koen Meens, broeder Math Paulssen en broeder Piet van Bree

### Dinsdag 10 november

09.00 Bér Heugen

### Woensdag 11 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Annie Kanters – Leclair / Manus Louis Remmers

### Zaterdag 14 november

19.00 Maurice Spee / Miep Luckerhof – van de Reep / Rinus Bastiaens / Riet Remmers – Lassouw

### Zondag 15 november 33<sup>e</sup> Zondag door het jaar

#### Ceciliafeest Gele Rijders

10.30 Voor de levende en overleden leden van harmonie De Gele Rijders / José Wolfs – Colbers / Hilda Last – Oberndorff / voor de overledenen van de familie Fraats – Matti / Louisa Heister – van der Venne / Paul Vroomen / Joop Renkers / Mia Betsch / Bombo Arnold Natterman

### Maandag 16 november

09.00 Frieda Hollants

### Dinsdag 17 november

09.00 Diaken Frans van Gassel

### Woensdag 18 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Frans en Treeske van der Meulen – Custers / Math Revenich

### Zaterdag 21 november

19.00 13<sup>e</sup> jaardienst Mia van Gelabbeek / Frans Brans / Bertie Heuts – Wintjens / Giel Mas / Jo Vossen

Zondag 22 november 34<sup>e</sup> Zondag door het jaar

Feest van Christus Koning

Ceciliafeest Theresiakoor en Jeugddrumband WVV'28

10.30 1<sup>e</sup> Jaardienst Alex Dello / Voor de levende en overleden leden van het Theresiakoor en de Jeugddrumband / jaardienst zuster Gemma Govers / Rafi Nzuzi Mpila / Nico Meyers / Netta Theunisz – Kerstel en Jean Theunisz / Annie Wijckmans – Hofman / Tony Godding / Lucie Claessens / Mia en Jean Lexis



# STASSEN



GLAZENWASSERIJ en  
DIENSTENVERLENENDBEDRIJF

Voor het reinigen van o.a. Rolluiken, Zonnepanelen, Dakgoten,  
Serres+glazen- en kunststof afdaken.

**Vrijblijvende offerte.... bel ons op 06 54658822**

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

**SACRISTIE OLV VAN LOURDES**

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op  
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot  
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



## **Buurthuis 't Vrouweveld**

Ben je op zoek naar een ruimte voor kleinschalige groepen?  
Dan is **BUURTHUIS 'T VROUWEVELD** in de Burg. v. Oppenstraat  
wellichtde juiste plaats voor jou.

We bieden een huislijke sfeer, een goed toegeruste keuken & ruimte voor  
**maximaal 20 personen**

Onze huiskamer is onder andere geschikt voor de volgende activiteiten:

**KLEINE KOFFIETAFEL / VERGADERING / WORKSHOP/ PRESENTATIE  
KLEINSCHALIGE BUURT- en CREATIVE ACTIVITEITEN / SAMEN KOKEN-ETEN**

Tevens beschikken wij over een overdekt buitenterras en kleine tuin.

Op de verdieping een vergaderruimte voor 4 personen.

**WIJ INFORMEREN JE GRAAG OVER ONZE SCHERPE PRIJZEN**

**TELEFOON: 06 55 374 117**

-----**APOTHEEK**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.

Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77







**Parochie H. Guliëlmus**



**Parochie H. Familie**



**Parochie O.L.V. van  
Lourdes**

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28 SNSB  
0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)

**Bij nood:**

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

**S.O.S. tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# • WEGWIJS •

## 't Klökske

**Pastor Mattie Jeukens, ofm**  
**Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48**

Jaargang 70 nr. 24 21 nov.'20

### God is altijd online

God is altijd online,  
op het wereldwijde web.  
Bij Hem is nooit een storing  
en zijn server is nooit bezet.



Met God chatten is altijd mog  
Het contact is levensecht.

De verbinding is gelukkig draadloos:  
ook zonder computer kun je bij hem terecht.

Hackers kunnen niet storen,  
Gods firewall werkt altijd correct.  
Je zult hem wel zelf moeten installeren,  
dan is jouw verbinding perfect.

Gods computer zoekt heel het net af,  
om te verbinden met jou en mij.  
We mogen gratis downloaden  
en virussen zijn er niet bij.

De beste programma's kun je bij Hem krijgen,  
Dan loopt je computer als een trein.  
En mocht je harde schijf toch crashen,  
Dan is God voor jou altijd online.

Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen.  
Hij heeft zelfs een handleiding gemaakt.  
Als je die gebruikt als leidraad voor je leven,  
dan wordt jouw (levens)computer nooit gekraakt.

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN  
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**  
**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &  
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

## EEN BRIEF AAN OMA'S EN OPA'S (moeders en vaders)

“Kijk oma, zo doe je dat....” zegt mijn kleinzoon van zeven. Hij probeert me wegwijs te maken met de Switch, zijn favoriete wereld van computerspelletjes. Ik volg met plezier zijn enthousiasme en besef me: dit is echt een nieuwe werkelijkheid, het digitale leven van onze kleinkinderen. Hoe anders was onze eigen jeugd: de zwart-wit tv was net nieuw, een telefoon hing nog in een koude gang aan de muur, we speelden met alles wat los en vast zat vooral buiten, we gingen op zondag naar de kerk... ik prijs me gelukkig met een fijne, onbezorgde jeugd. Toch was het natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn. Elke generatie heeft zijn tekortkomingen en maakt fouten. Wat mij ontzettend getroffen heeft is de teloorgang van de kerk, mede door alle misbruikschandalen haken mensen af. Het vertrouwen is geschonden, ik begrijp het. Juist die veilige plek waar je leerde dat er altijd iemand is die van je houdt, waar je als ouders je kind liet dopen, de 1e communie liet doen, het vormsel, waar je je trouwbelofte deed en waar uiteindelijk afscheid van je leven genomen werd. Dit dierbare veilige kader van je leven is niet alleen een plek voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen en twijfelaars. Zo vorm je een gemeenschap, er zijn voor elkaar. De kerk als ankerpunt in een wijk. Daar wordt gereflecteerd, gerelativeerd, gedankt, gebeden, getroost, gefeest en gerouwd. Maar de groep wordt steeds kleiner, de kaars brandt steeds zwakker....laten we hem uitgaan?

Zeker, we moeten leren van wat er in het verleden fout ging, dat mag nooit meer gebeuren. Ook de acceptatie van anders-geaarden mag geen punt meer zijn, iedereen heeft het recht zichzelf te kunnen zijn. Ik wil dat mijn kleinkinderen deze plek ook leren kennen en vertrouwen, dat ze op de moeilijke momenten in hun leven een plek hebben om naar toe te gaan, dat wil ik ze nalaten. Ze zijn niet gedoopt, de ouders zagen er geen heil in. Ik denk dat veel grootouders dit zullen herkennen. Steeds meer kerken sluiten hun deuren, terwijl er steeds meer mensen zoeken naar zingeving en troost, er zijn nog nooit zoveel zelfdodingen geweest, laten we dit gebeuren?

Wittevrouwenveld heeft een prachtige kerk, een pastor van deze tijd en nog steeds een grote groep vrijwilligers die dit ondersteunen. Mijn oproep aan u is: als we dit door willen geven aan de generatie van onze kleinkinderen, dan zullen we er zelf onze schouders onder moeten zetten, laat ons zorgen dat de kaars blijft branden. Wat is het u waard?

José Smolders (moeder en oma)



## **DONKERE TIJDEN VRAGEN LICHT**

Gouverneur Theo Bovens heeft er toe opgeroepen om juist in deze donkere dagen licht te maken door vriendelijk te zijn, door aandacht voor elkaar te hebben of door gewoon maar vast de kerstlichtjes aan te steken. Laten we dat doen.

## **WIE IS DE WARE.... PRESIDENT?**

Het is maar in welk verhaal je gelooft, las ik ergens. Er zijn geen feiten om je op te beroepen, er zijn verhalen, al zullen veel mensen dan meteen roepen, maar wij hebben de feiten aan onze kant. Maar ook dat is een verhaal. Geweldig eigenlijk, dat is precies wat geloven ook is: binnen gaan in een verhaal van God met mensen. Binnen het ene verhaal heeft God via Gabriel alles gedicteerd, binnen het andere verhaal is God aan het kruis gestorven en daarna weer opgestaan. In nog een ander verhaal gaat het om de 'Verlichting' en het grote 'Ontwaken' en weer een ander verhaal spreekt over 'Bewustwording'. Ik leef met het verhaal van Jezus en val van de ene in de ander verbazing.

## **ALLERZIELEN WAS NIET ZONDER STILLE TROM**

Voor 81 personen hebben we 2 november een kaars aangestoken. Dat waren zij die overleden zijn van Allerzielen 2019 tot en met 2020 en waarvan we de namen kenden. Zoveel anderen zijn er ook nog geweest die samen met één extra kaars zijn herdacht. Dit jaar geen grote lichtstoet, maar wel met trom en kruis naar het kerkhof geweest. De verlatenheid en de verlichting rond de kapel maakte het dit jaar op een andere wijze toch weer indrukwekkend. Met dank aan wie meegelopen zijn in deze kleine symbolische stoet met één trom.



## **WAT STAAT ONS NOG TE WACHTEN?**

Niemand heeft een glazen bol waar dat precies in staat. De toekomst met de komende feestdagen blijft ongewis. Sint Maarten en de 11<sup>e</sup> van de 11<sup>e</sup> zijn in stilte voorbij gegaan. Sinterklaas die dit jaar zonder Pieten, dus coronavrij, over de daken zal gaan met zijn paard? De Happy Kids zorgen in elk geval voor de nodige mooie en spannende verhalen via de moderne media, zodat er met Sinterklaas en Kerstmis toch van alles te beleven zal zijn. Eerste en Tweede Kerstdag zal de kerk open zijn. Er is dan een parcours langs de kerststal en er wordt een glas glühwein aangeboden, dat alles op 1,5 meter! Geen vuurwerk met Oud en Nieuw, maar wel de klokken, die zullen zoals vanouds luiden om middernacht.

## OVERLEDEN



Op 26 oktober is Jo van Zeijl overleden aan corona. Hij is 71 jaar geworden en Jo was de echtgenoot van Annemie. Samen hadden ze nog een prachtige wandelvakantie gehad. Jo was heel erg sportief, ondernemend en zeer behulpzaam. Zijn zorg ging uit naar anderen en op de eerste plaats naar Annemie en zijn gezin. Alles heeft hij altijd voor haar gedaan. Zij hebben twee kinderen ,Jordy samen met Linda en Wendy met Serge, de ouders van Andrea en Thomas, die een bijzondere opa hadden aan Jo. Jo had als levensmotto: “Wie een ander sympathiek benadert wordt zelf ook sympathiek behandeld”. Tenslotte mag Novi niet onvermeld blijven, zijn hondje, Jo was een dierenvriend, bijna alle dieren heeft hij gehad. Zaterdag 31 oktober was zijn afscheid in de OLV van Lourdes en daarna de crematie in La Grande Suisse.

Op 4 november overleed thuis in haar vertrouwde omgeving Perla Keulen-Toledo Alcoceba, de echtgenote van Marcel Keulen. Perla was pas 55 jaar oud, veel te jong om te sterven en nog heel erg nodig hier. Zij zelf had vrede met haar komende dood vanuit het geloof dat in de hemel een nieuwe taak op haar lag te wachten. Perla was een dappere, moedige , intelligente en gevoelige vrouw. Geboren op de Filipijnen, was zij helemaal thuis hier in Zuid-Limburg. Zij woonde in Bunde, maar met haar man, een achterneef van mij, kwam ze graag bij ons in de kerk. Met een aantal andere vrouwen van de Filipijnen vormden zij de groep; Flores di Mayo, daarmee had zij ook een keer met Pinksteren in onze kerk gezongen. Perla was de eerste van wie we de uitvaartdienst konden uitzenden met beelden van de grote kerk via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) Meteen is de afscheidsviering gevolgd op de Filipijnen, waar haar moeder van 86 jaar woont samen met haar zussen, ook in Canada waar haar broer woont, die beenmerg had afgestaan voor een beenmergtransplantatie . De dienst is in de USA gevold waar familie en vrienden wonen. Het afscheid was op zaterdag 7 november in de Lourdeskerk en daarna de crematie in Heerlen.

Op 3 november is Juliette Tacken – van Wessem op de Beyart overleden, 92 jaar oud en de weduwe van Jan Tacken. Na de afscheidsvering in de Lourdeskerk is Juliette bijgezet bij haar man Jan op de algemene begraafplaats in Sittard. Beiden zijn daar geboren en opgegroeid, al leerden zij zich pas echt kennen tijdens hun studententijd in Nijmegen. Zo was de kring rond. Juliette was een persoonlijkheid. Zij interesseerde zich voor bijna alles en was begaan met mensen in verdrukking. Zij heeft niet stil gezeten. Op haar zestigste

ronde ze haar studie af die zij, nadat zij met Jan een relatie had gekregen, had afgebroken. Samen hebben zij 3 dochters gekregen die haar 6 kleinkinderen hebben gegeven. Als oma wist zij het hart te stelen van die opgroeiende kleinkinderen die langzaam groot werden. Juliette dwong respect af doordat zij anderen altijd respectvol benaderde en mensen in hun waarde liet, maar zij daagde ook uit om je talenten die je gekregen had goed te gebruiken.

Op 9 november overleed op de Lencullenhof onze medebroeder Thijs Smits ofm, 90 jaar oud. Hij heeft 12 jaar gewerkt in Brazilië waar hij ook gewijd is. Terug in Nederland werd het Haarlem en vervolgens Maastricht, eerst Bosscherveld en daarna Klevarie. Thijs was alom bekend en alom bemind als 'de pater'. Omdat onze begraafplaats op Sint Pieter 'vol' was is Thijs terug gegaan naar de plaats waar hij geboren is en zijn eerste mis heeft opgedragen, dat was in Venray. Daar bij de medebroeders en vlakbij zijn eigen ouders is Thijs nu ten ruste gelegd tot de opstanding op de laatste dag.

***Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.***

## **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES**

### **Zaterdag 21 november**

19.00 13<sup>e</sup> jaardienst Mia van Gelabbeek / Frans Brans en Tineke Brans-Janssen / Bertie Heuts – Wintjens / Giel Mas / Jo Vossen

### **Zondag 22 november 34<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

#### **Feest van Christus Koning**

### **Ceciliafeest , Theresiakoor en Jeugddrumband WVV '28**

10.30 Zeswekendienst Perla Keulen Toledo Alcoseba / 1<sup>e</sup> Jaardienst Alex Dello / jaardienst zuster Emma Govers / Rafi Nzuzi Mpila / Nico Meyers / Jean en Netta Theunisz – Kerstel / Annie Wijckmans – Hofman / Tony Godding / Lucie Claessens / Mia en Jean Lexis–Vangangel

### **Maandag 23 november**

09.00 Jo Munnecom

### **Dinsdag 24 november**

09.00 Jaardienst Broeder Dirk Bakker ofm.

### **Woensdag 25 november**

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerard(Sjer)Augustinus /Jean-Thea Savelberg–de Jong

### Zaterdag 28 november

19.00 Mia Meertens – van Es / Thea ( Dirkje ) Driessen – Sjouw / Elly Keulen – Vaessen / Jo Luyten en Roos Luyten – Damen / Jan Hetterscheid / Wiel Rekko

### Zondag 29 november 1<sup>e</sup> Zondag van de Advent

10.30 Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Sophia Haane – Jongen / Jeanne van Hulst / Frans Keulen / Jaardienst Zuster Gemma Govers en overleden Zusters van Barmhartigheid / zeswekendienst Sofie Berndsen

### Maandag 30 november

09.00 Nel Coumans / Mia Janssen

### Dinsdag 1 december

09.00 Claire van Ool / Alex Hamers

### Woensdag 2 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen / Mia Herwig – Muller

### Vrijdag 4 december Eerste vrijdag van de maand

09.00 Lucie Claessens / Zuster Clementine Haan , Truus Wolters en Zuster Gemma Govers

### Zaterdag 5 december

19.00 zeswekendienst Jenny van Deurse – Hoen / Corry Lemmens –van Sloun / Annie Royen – Martin , Piet Royen en dochter Miriam / Peter en Frans Geerkens / Dolph Ramakers

### Zondag 6 december 2e Zondag van de Advent

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Vic di Maio / Riek Arnold / Henk van den Boorn / Greet Schuman-Muller en haar man Sjef Schuman / Ellen Scheen / Maria van den Boorn – Godschalk



# STASSEN

GLAZENWASSERIJ en  
DIENSTENVERLENENDBEDRIJF



Voor het reinigen van o.a. Rolluiken, Zonnepanelen, Dakgoten,  
Serres+glazen- en kunststof afdaken.

**Vrijblijvende offerte.... bel ons op 06 54658822**

## BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

## SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



### **Buurthuis 't Vrouweveld**

Ben je op zoek naar een ruimte voor kleinschalige groepen? Dan is **BUURTHUIS 'T VROUWEVELD** in de Burg. v. Oppenstraat wellicht de juiste plaats voor jou.

We bieden een huislijke sfeer, een goed toegeruste keuken & ruimte voor **maximaal 20 personen**

Onze huiskamer is onder andere geschikt voor de volgende activiteiten:

**KLEINE KOFFIETAFEL / VERGADERING / WORKSHOP/ PRESENTATIE  
KLEINSCHALIGE BUURT- en CREATIVE ACTIVITEITEN / SAMEN KOKEN-ETEN**

Tevens beschikken wij over een overdekt buitenterras en kleine tuin.

Op de verdieping een vergaderruimte voor 4 personen.

**WIJ INFORMEREN JE GRAAG OVER ONZE SCHERPE PRIJZEN**

**TELEFOON: 06 55 374 117**

### -----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.

Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**SCHOENEN**  
**Bosch**

**Bosch Modeschoenen**  
Voltastraat 28  
Maastricht Oost  
[www.boschmodeschoenen.nl](http://www.boschmodeschoenen.nl)  
T 043 363 5121  
's maandags gesloten  
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara since 1949 Gabor

**MEPHISTO**  
DE LOOPSENSATIE  
en vele andere merken !!!

van Bommel  
MOERGESTEL  
HOLLAND

Fluchos

durea





**Parochie H. Guliëlmus**



**Parochie H. Familie**



**Parochie O.L.V. van  
Lourdes**

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28 SNSB  
0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)

**Bij nood:**

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

**S.O.S. tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# WEGWIJS

## 't Klökske

**Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48**

**Jaargang 70 nr. 25 4-12-2020**

### Eerste en laatste

Woord van het begin,  
Beeld geworden van een mens  
opdat wij zouden inzien  
waartoe wij zelf geroepen zijn,  
open onze ogen  
en ontsteek ons hart  
dat wij leren doen  
wat wij van u verwachten.

Dat wij mensen zijn  
van mededogen en ontferming.  
Dat wij licht uitstralen  
en het licht in anderen behoeden.  
Dat wij knielen  
bij het kleine en het weerloze.  
Dat wij heel maken  
wat verdeeld is of geschonden.  
Dat wij treurenden  
met stilte en met zorg omringen.  
Dat ons huis  
een herberg wordt van hoop.

En wij in de grootste eenvoud  
teken zijn van goddelijke kracht.  
Omwille van u: Eerste en Laatste.

**Kris Gelaude**

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN  
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**  
**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &  
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

## VERHAAL VAN EEN VLUCHTELING

Zoals beloofd, zou het vorige stukje vervolgd worden.

De vrouw die eerder over de gaskamers sprak, zei de laatste keer dat ik haar zag: "Mensen zijn mensen. Kleur maakt niets uit. We moeten elkaar helpen." Ik was verbaasd. Zou ze mijn stukje hebben gelezen en zich daarom nu anders voordoen? Ik denk het niet. Mensen zijn soms veranderlijk als het weer.

Hier nu het verhaal van een vluchteling. Zijn naam is gefingeerd.

"Ik ben Jahan, ik ben 50, en ik kom uit het Noorden van Iran. Dat is een heel mooi gebied, met hoge bergen, waar veel toeristen, ook uit Europa, naartoe komen, ook om te skieën. Ik was boer, maar niet zoals hier; ik was manager van een bedrijf met 4000 koeien. We hadden het goed, mijn vrouw, mijn zoon en ik. Mijn vrouw had ook een goede baan. Mijn zoon van 16 speelt piano op hoog niveau. We gingen soms op vakantie naar Zwitserland en naar Nederland. Maar ik was actief in de politiek, tegen de regering. Daarom werd ik steeds vaker bedreigd. Ze wilden mij vermoorden, ik moest daar weg. Via lange omwegen ben ik uiteindelijk in Maastricht beland. Nu zit ik al 2 jaar op het asielzoekerscentrum. Ik heb een verblijfsvergunning voor vijf jaar, maar nog geen woning. Ik mag nog niet met de inburgeringscursus starten. Ik wil graag werken, betaald of vrijwillig, om Nederlands te leren en om iets terug te doen. En ook om iets te doen te hebben. Maar ze willen me nergens hebben, omdat ik niet goed Nederlands spreek. Hoe moet ik het dan ooit leren? Ik probeer het wel uit een boekje te leren, maar ik kan me niet concentreren, ik heb teveel meegemaakt.

Mijn vrouw en zoon zijn nog in Iran, en het is niet zeker of ze hier mogen komen. Dat maakt mij kapot. Ik ben nu psychisch heel erg ziek. Ik slik zware medicijnen, en daar ben ik dik van geworden. Ik kan niet meer goed lopen vanwege pijn in mijn knieën. Soms denk ik dat ik terug moet gaan, dan word ik maar vermoord. Alles is beter dan dit leven zo. Hoe ik mijn dagen doorkom? Ik ga koffie drinken bij het Leger des Heils, en dat is het dan. Ik was iemand in Iran, ik had een goed leven. Eerst kwam ik hier als toerist, en was alles mooi en leuk. Nu ben ik afval".

Ingeborg Wesdorp

## ENGELNACTIE

Vanaf zondag 6 December kunt u in de OLV van Lourdeskerk engeltjes kopen. Decoratieve engeltjes in diverse kleuren en maten. Prijzen variërend van € 1,50 tot € 7,50. De opbrengst is voor de kerk.

Verkoop op zondag na de H. Mis van 10.30 uur tot 13.00 uur en op dinsdagochtend 8, 15 en 22 december van 10.00–12.00 uur.

## ADVENT

De advent is de tijd voor Kerstmis, 4 zondagen waarop we elke keer weer een kaars aansteken op de adventskrans om toe groeien naar het nieuwe licht van de wereld dat op 25 december geboren wordt. Zo wordt de geboorte van Jezus door de christenen beleefd als de geboorte van nieuw licht in de duisternis. Er was geen plaats in de herberg maar wel in de harten van eenvoudige en koninklijke mensen.

In de Advent is een traditie ontstaan om 's middags om 12 uur in de Mariakapel te bidden. Door de corona is dat moeilijk, toch wil ik gaan proberen elke dag om 12 uur de Engel des heren te bidden. Het is te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), op die site kun je het snelste komen via [www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl) Even een moment van gebed en bezinning, met zicht op een prachtig glas-in-lood-raam van de Aankondiging of wel de boodschap van de Engel Gabriel aan Maria. Dankzij de nieuw streaming met een echt goede camera kunnen we prachtige beelden uitzenden.

## HOE ZAL HET ZIJN MET KERSTMIS

Als ik dit opschrijf is alles nog ongewis.

Op 8 december is er een gesprek met de vertegenwoordigers van de kerken en de minister, tot zo lang moeten we afwachten.

Maar ik kan in elk geval wel al zeggen dat Eerste en Tweede Kerstdag de kerk open zal zijn. Er zal een parcours zijn waarover je corona-proof niet alleen langs de kerststal kunt lopen, maar ook langs een tentoonstelling van de kunstketel van Manon en ik wil enkele kerstvideo's tonen. Op het einde van de wandeling kunt u langs de koffiehoek lopen en kunt u een glas Glühwein krijgen.

Ook komt er een kerstwandeling langs de kerken en de kerststallen in de diverse kerken. Zo'n wandeling is altijd goed.



## BOUW VAN DE KERSTSTAL

Op maandag en dinsdag 14 en 15 december zal de kerststal weer opgebouwd worden in de kerk. Ik hoop dat ook de bezoekers van het kindeke, de herders en de Drie Koningen en al dat ander volk voldoende afstand zullen houden. Gelukkig is onze kerk groot. Er is er ruimte voor veel.

## GEDOOPT



Op zondag 15 november is Jaxx Gennotte gedoopt, de zoon van Marcel en Daisy Genotte – Savelberg uit de Poelgaard en een achterkleinkind van Jean en Thea Savelberg – de Jong.

***Dat de doop van dit kindje en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.***

## OVERLEDEN



Op 9 november is op **La Valenche**, **Leon Putzeist (Pépé)** overleden 96 jaar oud, getrouwd met Marie-José Putzeist-Merk. De eerste 4 jaar van zijn leven is Leo opgevoed door zijn oma in Luik en dat heeft zijn bourgondische inslag versterkt. Ongelooflijk dat hij zo oud geworden is, omdat hij in zijn jeugd erg ziek is geweest en jaren heeft moeten ziekvieren. Dat heeft Leon er niet van weerhouden om heel positief in het leven te staan. Bij zijn afscheid in de Lourdeskerk waar hij de laatste jaren trouw met zijn vrouw naar toe kwam, werd nu zijn lievelingslied gespeeld: Nat King Cole – Unforgettable. Dat was Leon ook door wie hij was, een dankbare en hartelijke mens.

Op zaterdagmorgen 14 november tijdens het ontbijt werd **Tom Dierich** onder het lezen van de krant opeens niet goed. Tom was 81 jaar toen hij overleed, maar 82 bij zijn afscheid op 21 november, Tom was op 19 november jarig. Hij was getrouwd met Cisca Dierichs – van den Boorn en vader van 3 jongens. Hij was een techneut en hoofd van de Gemeentebedrijven, waar de provincie later rijk aan geworden is en Tom heeft er met zijn kunde en kunnen de basis voor gelegd. Tom was ook een echte familieman. Dag en nacht stond hij klaar voor zijn werk én voor zijn gezin. Tom kon dat zo regelen. Hij was een open, betrokken en belangstellende man met een heel brede interesse en met de nodige humor. Tom kon ook slecht iets weg doen,

Na zijn afscheid is Tom ten ruste gelegd op de begraafplaats aan de Tongerseweg. Hij was een gelovige man.

Op 17 november overleed **Kim Hanssen**, pas 59 jaar. De tragiek voor Kim moet toch zijn geweest dat je, als je je uiteindelijk thuis begint te voelen bij de mensen die je vertrouwd zijn en je nog ontzettend veel plannen hebt, om dan geconfronteerd te worden met eindigheid en sterfelijkheid. Het is snel gegaan bij Kim, het was een heel agressieve variant van die rot ziekte. Letterlijk moesten, als het ware, de benen onder haar weggeschopt worden. Het drong tot niemand door hoe erg het was en Kim hield zich groot. Men dacht dat haar reuma het probleem was. Kim was moeder van een meisje en een jongen en oma van 2 kleinkinderen. Zij was 28 jaar toen haar grote liefde Herman stierf en zij met 2 kleine kinderen achterbleef. Na de mis in de Lourdeskerk is Kim bij Herman bijgezet, nu zijn ze voor altijd samen.

Op woensdag 18 november is **Harrie Hersbach** overleden, 85 jaar oud. Harrie is de echtgenoot van Mia Hersbach-Nicolai, de vader van zoon John, dochter Jetty en dochter Maddy die jong overleden is en de opa van Sam. Harrie was een leven lang de kruidenier geweest bij de Zevenwinkeltjes. Harrie was iemand die, als hij wist dat mensen het moeilijk hadden om de bestellingen terug te betalen, het klaar kreeg om zomaar een streep door de rekening in het huishoudboekje te zetten. Hij is een heel harde werker geweest, dag en nacht stond hij klaar voor zijn klanten. Op maandag 26 november hebben we afscheid van Harrie genomen en hem op Oostermaas ten ruste gelegd. In al zijn bescheidenheid, was Harrie een goede man, die nu voor altijd samen mag zijn met zijn dochter Maddy en al de anderen die hem zijn voorgegaan.

Op woensdag 18 november overleed in het ziekenhuis te Roermond **Theo Ramakers**, 58 jaar. Theo is getrouwd met Patricia, hij moet in zijn jonge jaren een soort half god zijn geweest. Theo en Patricia kregen 2 kinderen, Tamara en Frenkie. Niet alleen voor Bianca was Theo belangrijk, ook voor Fair Play waar Theo een enorme ontwikkeling heeft doormaakt en hij opklom tot leidinggevende. En juist de laatste 2 jaar was hij heel erg belangrijk voor het Trefcentrum waar hij voorzitter werd en van de rode cijfers weer naar zwarte cijfers wist te komen. Eigenwijs kon hij zijn en drammen ook, maar hij zag het doel in de verte en dat zag hij altijd scherp en goed en daar handelde hij ook consequent naar. Theo was gedreven. Hij wilde wat hij deed ook echt goed doen en dat deed hij ook.

***Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.***

## **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES**

### **Zaterdag 5 december HEERLIJK AVONDJE**

19.00 Zeswekendienst Jenny van Deurse-Hoen/ Corry Lemmens –van Sloun / Annie Royen-Martin, Piet Royen en dochter Miriam / Peter en Frans Geerkens / Dolph Ramakers / Maria van den Boorn-Godschalk

### **Zondag 6 december 2e Zondag van de Advent**

#### **Eerste weekend van de maand**

#### **Speciale collecte voor de kerk**

10.30 Vic di Maio / Riek Arnold / Henk van den Boorn / Greet Schuman-Muller en haar man Sjef Schuman / Ellen Scheen

### **Maandag 7 december**

09.00 Fam. v.d. Broeck-Mandersmit / fam. Bertholet-Bartholomey

### **Dinsdag 8 december FEEST MARIA ONBEVLEKTE**

#### **ONTVANGENIS**

### **FEEST VOOR GEAFFLIEERDEN VAN DE FRANCISCANEN**

09.00 Miel Lardenoije; Lucie Claessens; Michel Somers,  
voor alle overleden weldoeners van de Franciscaanse Beweging

### **Woensdag 9 december**

18.30 Rozenkrans

19.00 Ange Muris-Bitsch / Giacobini Jan Vale

### **Zaterdag 12 december**

19.00 2<sup>e</sup> Jaardienst Theo Heynen / 2<sup>e</sup> jaardienst Anna van Boxsel- de Groof / Mia Voorst-Menten / Riet Remmers-Lassouw / Annie Schaepkens-Obbink en Antoon Schaepkens

### **Zondag 13 december 3<sup>e</sup> Zondag van de Advent**

10.30 Zeswekendienst Jean Baptist Hillegers / zeswekendienst Willy den Enting / jaargedachtenis fam. Fraats-Matti / Margriet Dams-Beckers / Manus Louis Remmers / Peter Pieters / Frans Dizy en Esther Dizy / Leny Ternatus – Roumen / Joop Renkers / overleden ouders Steps-Colaris

### **Maandag 14 december**

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Lèn Coolen-Reneerkens / jaardienst Joop Renkers

### **Dinsdag 15 december**

09.00 Ida Noorlander

### **Woensdag 16 december**

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske en Frans van der Meulen-Custers

### **Zaterdag 19 december**

19.00 Sjra Jansen / Harry Pellaers / Miep Luckerhof-van de Reep / Frieda Hollants / Bombo Arnold Natterman

**Zondag 20 december**

**4<sup>e</sup> Zondag van de Advent**

10.30 Zeswekendienst Perla Keulen-Toledo Alceseba / Anna van Boxsel-de Groof  
/ Corrie v.d. Graaf-de Meyer / Truus Gullikers / Hilda Last-Oberndorff  
/ Rinus Bastiaens / Paul Vroomen / Ilse Signet-Beckers

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.



Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77



# STASSEN



GLAZENWASSERIJ en  
DIENSTENVERLENENDBEDRIJF

Voor het reinigen van o.a. Rolluiken, Zonnepanelen, Dakgoten,  
Serres+glazen- en kunststof afdaken.

**Vrijblijvende offerte.... bel ons op 06 54658822**

## BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

## SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op  
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot  
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

## **Buurthuis 't Vrouweveld**

Ben je op zoek naar een ruimte voor kleinschalige groepen?  
Dan is **BUURTHUIS 'T VROUWEVELD** in de Burg. v. Oppenstraat  
wellichtde juiste plaats voor jou.

We bieden een huislijke sfeer, een goed toegeruste keuken & ruimte voor  
**maximaal 20 personen**

Onze huiskamer is onder andere geschikt voor de volgende activiteiten:

**KLEINE KOFFIETAFEL / VERGADERING / WORKSHOP/ PRESENTATIE  
KLEINSCHALIGE BUURT- en CREATIVE ACTIVITEITEN / SAMEN KOKEN-ETEN**

Tevens beschikken wij over een overdekt buitenterras en kleine tuin.

Op de verdieping een vergaderruimte voor 4 personen.

**WIJ INFORMEREN JE GRAAG OVER ONZE SCHERPE PRIJZEN**

**TELEFOON: 06 55 374 117**





**Parochie H. Guliëlmus**



**Parochie H. Familie**



**Parochie O.L.V. van  
Lourdes**

**Kerk:**

Pres. Rooseveltlaan 211,  
6224 CP Maastricht.

**SNS-Bank IBAN:** NL28 SNSB  
0858 3835 00

**Parochiecentrum:**

Edisonstraat 2,  
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

**Pastorie:**

Voltastraat 45,  
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

**Website:**

[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)

**Bij nood:**

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

**S.O.S. tel. Hulpdienst:**

045 571 99 99

# WEGWIJS

## 't Klökske

**Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48**

**Jaargang 70 nr. 26 19 december 2020**

### **Kerstmis is tranen drogen**

Kerstmis is

Als ieder klaar staat voor het feest.

Kerstmis is

Leven met hoop.

Kerstmis is

Je verzoenen met elkaar,

Vreemdelingen opnemen,

Anderen helpen, het slechte mijden

En het goede doen.

Dat is Kerstmis.

Kerstmis is

Tranen drogen,

Delen met elkaar

Al wat je hebt.

Als een noodlijdende geholpen wordt,

Dan wordt het Kerstmis.

Iedere dag ,

Als liefde aan elkaar gegeven wordt,

Iedere dag is het Kerstmis op aarde,

Als mensen tevreden en gelukkig zijn.

Dan komt God weer op deze aarde

En brengt Zijn licht



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**

**Totale Haarverzorging**

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &  
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

[www.schoonheidssaloncharissa.nl](http://www.schoonheidssaloncharissa.nl)



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM  
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

## KERSTMIS 2020 EEN NIEUW BEGIN

Alles is anders dit jaar. De corona-pandemie strooit zand in het raderwerk van ons sociale leven. Wat vanzelfsprekend is, zoals een hand of een kus, mag niet meer. De vanzelfsprekendheid waarmee we dezelfde lucht uit- en inademen is nu omgeslagen in een benauwenis, want je weet nooit wanneer je het virus nu wel of niet inademt. We zijn moreel gedwongen om mondkapjes te dragen. Symbolisch zijn we als het ware genuïlkorfd. De feestdagen zullen zeker niet wat zij altijd geweest zijn, het zal anders zijn. Geen grote vieringen, geen gezellige familie bijeenkomsten, maar waakzaamheid, afwachten en maar hopen dat ons leven niet gaat vastlopen.

Maar toch, juist nu kan Kerstmis een geweldige steun zijn en een groot teken van hoop, want Kerstmis is niet meer en niet minder dan een nieuw begin in alles wat vastgelopen leek. En als je dan terug kijkt naar de verhalen in de Bijbel, wat blijkt, daar waar het lijkt vast te lopen en de mensen niet in staat zijn om hun lot echt in handen te nemen, juist daar gloort iets nieuws. Dat is op een prachtige wijze verwoord door een Vietnamese bisschop Jan-Baptiste Pham Minh Man in een gebed. Dit gebed kan ons hoop en bemoediging geven in corona om straks een nieuw begin te maken, daarom dat gebed:

God had een vader nodig voor zijn volk. Hij koos een oude man en toen stond Abraham op...

Hij had een woordvoerder nodig. Hij koos een schuchtere man die stotterde en toen stond Mozes op...

Hij had een aanvoerder nodig om zijn volk te leiden. Hij koos de kleinste en zwakste en toen stond David op...

Hij had een rots nodig om zijn Kerk op de vestigen. Hij koos een afvallige en toen stond Petrus op, die van Simon Petrus werd ...

Hij had een gelaat nodig om aan de mensen zijn liefde uit te drukken. Hij koos een prostituee en toen stond Maria Magdalena op...

Hij had een getuige nodig om zijn boodschap uit te dragen. Hij koos een vervolger en toen stond Paulus op...

God had een nieuw begin nodig en toen stond een ongehuwde moeder op en zij baarde wat wij nu zeggen de zoon van God, het kind van Bethlehem, Immanuel dat is God met ons.....

Hij had een mens nodig om zijn volk bij elkaar te brengen en opdat deze mens naar de anderen toe zou gaan en toen heeft Hij jou gekozen!

Zalig Kerstmis, Pastor Mattie Jeukens ofm





## Speciale aanvulling na de Lock down 14-12-2020

Op Maandag 14 december hebben we allemaal van onze Minister President kunnen horen wat de nieuwe maatregelen zijn tegen de verspreiding van het Coronavirus: een harde Lock down. Het blijft een moeilijk te aanvaarden, maar wel een begrijpelijke maatregel. Wat betekent dat voor de vieringen in deze Kersttijd. Het kerkbestuur heeft het volgende besloten:

Allereerst zullen **alle vieringen tot, 19 januari, zonder bezoekers zijn** en uitsluitend te volgen zijn via de web stream [www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl):  
(kijk daar voor verdere informatie)

<b>Kerstavond 24 december</b>	om 18:00 uur gezinsviering met Kerstverhaal om 21:00 uur Plechtige Nachtmis
<b>1e Kerstdag 25 december</b>	om 10:30 uur H. Mis
<b>2e Kerstdag 26 december</b>	om 10:30 uur H. Mis
<b>Zondag 27 december</b>	om 10:30 uur H. Mis
<b>Oudejaarsavond 31 dec</b> afgelopen jaar	om 18:00 uur H. Mis toch uit dank voor het
<b>Nieuwjaarsdag 1 januari</b> nieuwe jaar 2021	om 10:30 uur H. Mis om zegen over het
<b>Zondag 3 januari</b>	om 10:30 uur H. Mis

Wel zal de kerk op **25, 26 en 27 december en op 1, 2 en 3 januari van 12:00 uur tot 16:00 uur geopend zijn voor een bezoek aan de kerststal.**

Alle andere activiteiten zijn geannuleerd.

Op de overige dagen is uiteraard, zoals gebruikelijk, de Mariakapel geopend en nu zelfs wat langer dan gewoonlijk en wel van 09:00 uur tot 14:30 uur voor een kaarsje van hoop.

En toch in alle weerloosheid en onmacht, vieren we met Kerstmis een nieuw begin met een kind voor wie eigenlijk geen plaats was in de herberg van het leven. Daarover dit kerstlied:

**Uit uw hemel zonder grenzen**

Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht,  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,  
als een schaduw die verblindt,  
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,  
als een ster gaat Gij ons voor,  
in den vreemde wijst uw spoor,  
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,  
als een mens in de woestijn.  
zal er ooit een ander zijn,  
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,  
als een nacht van hoop en vrees,  
als een pijn die ons geneest,  
als een nieuw begin van leven.

Geven in de collecte kan digitaal zie: [www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)

## KERKDIENSTEN en ACTIVITEITEN OLV van LOURDESPAROCHE in de KERSTTIJD

Alle missen zullen (helaas) zonder mensen in de kerk gevierd worden. Online zijn de diensten volgen via: [www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)

### ~~24 december Kerstavond~~

~~18.00 uur~~

~~Gezinsviering met kerstverhaal.~~

~~21.00 uur~~

~~Nachtmis~~

~~zonder kerkgangers~~

### ~~25 december 1<sup>e</sup> Kerstdag~~

~~10.30 uur~~

~~H.Mis idem~~

### ~~26 december 2<sup>e</sup> Kerstdag~~

~~10.30 uur~~

~~H.Mis~~

### ~~27 december zondag~~

~~10.30 uur~~

~~H.Mis~~

~~Op deze drie dagen is de kerk open vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur. We nodigen u uit voor een parcours door de kerk, voor het bezichtigen van de tentoonstelling van de Kunstketel, het bekijken van foto kunstwerken van Herman Wijler, een leuke kerstvideo, een bezoek aan de mooie kerststal natuurlijk ....én een bekertje 'gluhwein-to-go' van de pastor. ( alles op corona-afstand uiteraard)~~

### ~~Oudjaarsavond 31 december~~

~~18.00 uur~~

~~uit dankbaarheid voor het~~

~~afgelopen jaar.~~

### ~~Nieuwjaarsdag 1-1-2021~~

~~10.30 uur~~

~~om zegen voor het nieuwe jaar 2021~~

Mocht u aan de collecte willen deelnemen dan kan dat ook via de App 'Givt'. Hij is te zien op de app [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

Bijzonder dat we nu elektronisch kunnen collecteren! Je moet de app dan wel downloaden op je gsm of tablet. Het is zo gebeurd.

## GEVEN MET GIVT

Onze parochie gaat Givt gebruiken als geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee u met uw smartphone altijd en overal mee kunt doen aan de collecte. Of u nu thuis meekijkt vanaf de bank, of tijdens de viering in de kerk. Met Givt kunt u gewoon blijven geven. Open de app, kies hoe en hoeveel u wilt geven en klaar! (Hij verschijnt dan bij [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) )

U downloadt de Givt-app in Google Play of in de App Store.

Kijk voor meer informatie over Givt op de speciale Givt-pagina op onze website:

<http://www.kerkkomnou.nl/givt.html>



# Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



## TWEEDE KERSTDAG ENSEMBLE GELE RIJDERS BUITEN

Tijdens de viering, zoals andere jaren is geen optie. Daarom wil een ensemble van de Gele Rijders op Tweede Kerstdag van 12.00 uur tot 13.30 uur buiten voor de kerk spelen, terwijl de mensen een rondje niet 'om' maar 'door de kerk en langs de kerststal' gaan maken. Als je dan buiten je glaasje Gluhwein-to-go, dat menier pestoer u bij het verlaten van de kerk heeft aangeboden opdrinkt, kun je dat in een mooie muzikale sfeer doen. Bij kerstmis hoort ook harmoniemuziek, trouwens. Misschien wil je dan zelf ook muziek gaan maken.

## EEN NIEUW BOEK OVER DE KERK ALS KENNISMAKING

Weet u al wat voor cadeaus u aan uw dierbaren zult geven met Kerst? Misschien is er ook nog een gaatje in het budget, dat een mooi extraatje mogelijk maakt. Of zoekt u nog naar een aardig presentje voor iemand die dat verdient. Misschien zoekt u wel iets leuks voor uzelf.

Volgende week zal er een boekje over onze "Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk" van de drukker komen. In dit boekje wordt de geschiedenis van de kerk en de samenwerking van kerk en A2 project behandeld. Bovendien is er een uitgebreide beschrijving van de kunst, met name van alle glas in loodramen. Al met al 84 pagina's met veel fotomateriaal en een deskundige uitleg en beschrijving. Aan de prijs zal het niet liggen, want u kunt dit boekje al verwerven voor het luttele bedrag van € 5,00. Het zal op zondag na de mis en door de week op de pastorie te koop zijn. Laat deze mooie kans niet aan u voorbij gaan.

### **Buurthuis 't Vrouweveld**

Ben je op zoek naar een ruimte voor kleinschalige groepen?  
Dan is **BUURTHUIS 'T VROUWEVELD** in de Burg. v. Oppenstraat  
wellichtde juiste plaats voor jou.

We bieden een huislijke sfeer, een goed toegeruste keuken & ruimte voor  
**maximaal 20 personen**

**TELEFOON: 06 55 374 117**



## **OVERLEDEN**

*In de vorige Wegwijs/Klökske stond dat **Theo Ramakers** overleden was op 18 november in Roermond, maar dat was fout. Theo is niet in Roermond overleden, maar in Rotterdam.*

Hier willen we ook zuster **Gertrudis van der Voort** gedenken. Zij behoorde tot de zusters van de dienaressen van het Heilig Hart van Jezus. Daar was zij op latere leeftijd ingetreden, omdat haar zus daar zuster was geworden. Gertrudis was opgeleid tot wijkverpleegkundige en zo wist ze haar mannetje te staan. Hun huis stond in Abshoven, Munstergeleen, waar ook voogdijkinderen werden opgevangen. Toen er minder zusters kwamen en ook de opvang van de kinderen veranderde, werd het klooster verkocht en verhuisden de zusters eerst naar Merkelbeek, waar Gertrudis nu ook begraven is. Na Merkelbeek zijn zij, toen ze hulp nodig kregen, opnieuw verhuisd naar het Sint Jozefklooster in Valkenburg waar ook 12 jaar lang onze broeders Franciscanen hebben gewoond. Gertrudis is met medezuster Ancilla bij mijn priesterwijding in Montfoort en eerste mis in Oirsbeek geweest.

***Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.***

## **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES**

### **Zaterdag 19 december**

19.00 Sjra Jansen / Harry Pellaers / Miep Luckerhof – van de Reep / Frieda Hollants / Bombo Arnold Natterman

### **Zondag 20 december                      4<sup>e</sup> Zondag van de Advent**

10.30 Zeswekendienst Perla Keulen – Toledo Alcoseba / Anna van Boxsel – de Groof / Corrie v.d.Graaf – de Meyer / Truus Gullikers / Hilda Last – Oberndorff / Rinus Bastiaens / Paul Vroomen / Ilse Signet – Beckers / voor de levenden en overledenen van de fam. van Aubel – Nijsten

### **Maandag 21 december**

09.00 John Munnecom

### **Dinsdag 22 december**

09.00 Jan Remmers en Willy Pisters

### **Woensdag 23 december**

18.30 Rozenkrans

19.00 Math Revenich



### **Donderdag 24 december**

### **Kerstavond Gezinsvering**

**met Kerstverhaal**

**Zonder Kerkgangers**



18.00 Ida Noorlander Miel Verbert en dochter Anja Verbert /  
Frans Kusters / Ria Leclerc

**Donderdag 24 december      Kerstavond Nachtmis**

**Zonder Kerkgangers**

21.00 Vic de Maio / Bertie Heuts – Wintjens / John Huydts

**Vrijdag 25 december      Eerste Kerstdag**

**Zonder Kerkgangers**

10.30 Annie Martin – Thans / Jo van Zeyl / Juliette Tacken – van Wessem /  
Eveline Hindi / Najeeb Sha'awi / Heitham al Saloom / voor de fam.  
Horstenbach – Schmitz / Zuster Gemma Govers en overleden Zusters  
van Barmhartigheid

**Zaterdag 26 december      Tweede Kerstdag**

10.30 Alex Dello / Sjuul Bijlders, Frans Bijlders en Marieke Bijlders – Mattie /  
Thea ( Dirkje ) Driessen – Sjouw / Jan Hetterscheid / Gerard (Sjer)  
Augustinus / Bep Hufkens – Vliegen / John Hermans / Jules Janssen /  
overledenen van de familie Harrie en Lenie Jeukens – Frijns /  
Overledenen van de familie Jan en Mia Dols – Frijns / Zuster Josefa  
Cornelia Keulen, Tante Lies / Overledenen van de Familie Keulen

**Zondag 27 december**

10.30 zeswekendienst Tom Dierichs / Maurice Spee / Nico Meyers / José  
Wolfs – Colbers / Louisa Heister – van der Venne / Joop Renkers / Tony  
Godding / Mia Betsch / Lucie Claessens / Giel Mas / Antonio Caballero  
Román

**Maandag 28 december**

09.00 Pater Thijs Smits ofm.

**Dinsdag 29 december**

09.00 Nel Coumans / Mia Janssen

**Woensdag 30 december**

18.30 Rozenkrans

19.00 Jean en Thea Savelberg – de Jong

**Donderdag 31 december      Oudejaarsavond**

18.00 Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar

**Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag**

10.30 Lucy Claessens / Zuster Clementine Haan / Truus Wolters en Zuster  
Gemma Govers / Pastor Hans Jötten / Frans Keulen / Guusje Willems –  
van den Dungen en Esther Dizy / Theo Ramakers

**Zaterdag 2 januari**

19.00 Gerrit Bos / Dolph Ramakers / Leen Putzeist / Maria Azzarito

**Zondag 3 januari**

**Eerste zondag van de maand**

**Speciale collecte voor de kerk**

10.30 Miep Luckerhof – van de Reep / Jean Theunisz en Netta Theunisz – Kerste / Annie Wijckmans – Hofman / 3<sup>e</sup> jaardienst dhr. Jo Leenders / mevr. Jo Leenders – van den Brink en mevr. José ( Fieneke ) Leenders – Hoenen / Wiel Rekko



# STASSEN



GLAZENWASSERIJ en  
DIENSTENVERLENENDBEDRIJF

Voor het reinigen van o.a. Rolluiken, Zonnepanelen, Dakgoten,  
Serres+glazen- en kunststof afdaken.

**Vrijblijvende offerte.... bel ons op 06 54658822**

## BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

## SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag- en dinsdagmorgen om 09.00u en op  
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4<sup>e</sup> donderdag in de maand van 19.30u tot  
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

## -----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.

Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77



**SCHOENEN**  
**Bosch**

**Bosch Modeschoenen**  
Voltastraat 28  
Maastricht Oost  
www.boschmodeschoenen.nl  
T 043 363 5121  
's maandags gesloten  
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara Gabor  
since 1949

**MEPHISTO**  
DE LOOPSENSATIE  
en vele andere merken !!!

van Bommel  
MOERGESTEL  
HOLLAND

Fluchos

durea