



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr.19 15 september 2018

GEDICHT VOOR TANJA GROEN 25 JAAR VERMIST

Ik zie 's morgens in de nevel
Soms je schaduw in de avondzon
Dan wilde ik dat we jou onze lieverd
Met beide handen pakken konden
Als ik dan goed luister, hoor ik je lach
Zo blijf je altijd om ons heen

Wij kunnen jou niet meer beschermen
Maar de heer laat jou ook niet alleen
We missen je zo maar wij blijven hopen
Dat in mijn droom toch waarheid schuilt
Maar komt dan weer de kille morgen

Dan voelen we alleen ons hart dat huilt
Het huilt om jou, waar zou je wezen
Wie geeft ons antwoord, welk mens
Zal de rust weer in ons leven brengen
Want dat is onze grootste wens

ONVERMIJDELIJK: NIET AAN TE ONTKOMEN

Francischaan ben je vanaf het moment dat je de pij ontvangt. Meestal krijgen broeders die pij begin september rond het feest van Maria-geboorte. Twee broeders hier in Zuid Limburg zijn vrijdag 7 september 70 jaar francischaan. Dat is nog al wat. Dat wilden we als communiteit van Zuid-Limburg niet ongemerkt voorbij laten gaan onder het motto vier wat je vieren kunt, want je weet maar nooit hoelang je nog hebt, toch! Maar opeens kreeg ik ook een brief namens mijn provinciaal waarin stond: "Binnenkort mag jij gedenken en vieren dat je 25 jaar geleden francischaan bent geworden". Oei, dacht ik, nu is er geen ontkomen meer aan. Ik had het in stilte voorbij willen laten gaan, want wat is nu 25 jaar in het licht van 70 jaar? Dan ben je toch maar een broekie, of niet soms. De brief ging vervolgens verder: "Wij weten niet of en hoe dit feest gevierd gaat worden. Hoe het ook zij, wij willen graag het volgende verzoek tot je richten. Wie 'wij' zijn? Wij zijn de werkgroep Fonds voor Vorming en Studie, een fonds opgericht om gelden te werven ten behoeve van de vorming en studie van jongeren die francischaan willen worden of reeds zijn. Dit fonds is opgericht omdat "Franciscanen geloven in de toekomst". Een folder werd bij deze brief meegestuurd, snapt u hem al? Ik kom niet om dit jubileum heen en moet dus iets doen voor de vorming en studie van jonge franciscanen. Het is dus onvermijdelijk. En ik heb een plan de campagne, want het is toch goed om te vieren wat je kunt vieren! De eigenlijke dag is 10 september en die is al voorbij als deze Wegwijs uitkomt. Na de mis van 09.00u zal ik kerkgangers getrakteerd hebben op vlaai! Die loopt u dus mis, maar zondag 16 september zal ik de kerkgangers trakteren na de mis en tegelijkertijd zal ik dan collecteren voor dit fonds door bij de uitgang van de kerk bekende collectebussen te zetten. Hier wil ik het niet bij laten, maar het nog een keer vieren op zondag 30 september, want moeten niet alle goede dingen in 3-voud? Die zondag stond toevallig een gastkoor gepland, waarin een tochtgenoot zingt. Dat komt dan mooi uit. Die dag nodig ik ook mijn familie en de tochtgenoten uit en is er opnieuw na de mis een 'tas' koffie met een stukje vlaai in de kerk. Het Trefcentrum was niet vrij, omdat er 30 september een Snuffelmarkt is. Misschien een aanleiding om ook te bezoeken, dan steun je de harmonie. Ook deze dag zullen er bij de uitgang van de kerk collectebussen staan om te collecteren voor dat Fonds Vorming en Studie van de franciscanen. Zo kan ik ook iets terug doen voor de franciscanen aan wie ik een bijzondere opleiding te danken heb en een mooi spiritueel huis om in te wonen. U kunt me daarbij dus geweldig helpen. pastor Mattie Jeukens ofm.

DE DRIE ZEVEN

Een man kwam eens opgewonden bij Socrates. 'Ik moet u iets vertellen over uw vriend, hij...'. 'Wacht even', onderbrak Socrates hem. 'Heb je wat je gaat vertellen wel door de drie zeven gehaald?' 'Welke drie zeven?' vroeg de man verbaasd. 'Laten we eens kijken,' stelde Socrates voor. 'De eerste zeef is die van de waarheid. Weet je zeker dat wat je me gaat vertellen waar is?' 'Nee, ik hoorde het door iemand anders vertellen.' 'Heb je het wel door de zeef van het goede gehaald? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wil vertellen?' aarzelend zei de man: 'Nee, dat niet....' 'Hmm....,' zei Socrates, 'dan blijft alleen nog de derde zeef over. Is het nodig dat je het me vertelt?' 'Nee, niet echt,' antwoordde de man. 'Wel,' zei Socrates lachend, 'als het verhaal dat je me wil vertellen niet waar, niet goed én niet nodig is, vergeet het dan en belast mij er niet mee!'

KEVELAER

Ook dit jaar willen we naar Kevelaer. Er is even wat gehannes geweest over de datum, maar nu is de datum echt definitief vastgesteld op 18 oktober 2018. We vetrekken die donderdag vanaf de Lourdeskerk in de Voltastraat om 8.30 uur. De prijs is, omdat alles duurder geworden is, deze keer: € 20.00. Je kunt je opgeven bij de pastorie Voltastraat 45, 043 3634348 of bij Carla Meijers, 06 421 48 296. Je hebt je opgegeven als je dit bedrag betaald hebt.

DE PLECHTIGE: HET VORMSEL

Heel veel ouders hebben hun kind al opgegeven voor de Eerste Heilige Communie dit schooljaar op 30 mei 2019, Hemelvaart. De ouders zijn er al vroeg bij, maar voor de communie is er in onze parochie eerst de Plechtige of het Vormsel. Dit jaar is dat op zaterdagavond 24 november tijdens de avondmis van 19.00 uur. De Plechtige is voor de jongens en meisjes van groep 8.

CADEAUTJESCLUB

In de kunstketel is de cadeautjes club begonnen. De kinderen gaan op 3 woensdagmiddagen zelfgemaakte cadeautjes maken Tijdens kennismakingsbezoeken van Trajekt aan de wethouders ontvingen deze allemaal een kunstketel kunstwerk.

Dit viel zo in de smaak dat we al snel door onze voorraad heen waren. En nu is er een echte cadeautjesclub. Ze maken cadeautjes voor oude mensen die nooit iets krijgen, voor zieken, voor in het gemeentehuis bij de burgemeester, de wethouders en voor prinsen en prinsessen!

GASTKOOR ZONDAG 30 SEPT. 10.30u: MUSICA VINCIT

Koor "Musica Vincit" (muziek overwint) bestaat uit een vijftigtal enthousiaste zangers uit Parkstad. De dirigent is Augustine Boshouwers.

Jaarlijks geeft het koor enkele concerten, vaak met gerenommeerde solisten. Ook worden kerkelijke vieringen opgeluisterd en acte de préséance gegeven bij andere activiteiten. Afgelopen maart werd samen met "Chorale Valkenburg" het afscheidsconcert van de Zusters van de Voorzienigheid in Heer (Maastricht) verzorgd. Op de laatste zondag in mei werd de Herdenkingsbijeenkomst tijdens "Memorial Day" op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten opgeluisterd. Ook op 30 september zal het koor in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk de mis van Mozart uitvoeren, op het orgel begeleid door Pawlina Ognianova. Zie: www.musica-vincit.nl of www.facebook.com/koormusicavincit. Zoals gebruikelijk zal na de viering een 'tas' koffie zijn en een verrassing!

SNUFFELMARKT 30 SEPTEMBER

Op zondag 30 september 2018 organiseren Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Rijders" een snuffelmarkt in Trefcentrum Wittevrouwenveld. Reken er maar op dat het weer net zo gezellig zal worden als alle vorige keren. Bezoekers zijn welkom van 9:30 tot 16:00 uur, de entree bedraagt € 1,00. Wilt u een kraam huren (2 tafels voor € 16), bel dan snel met 06 48 46 51 68 of (043) 362 02 16.

GEDOOPT:



Op zondag 19 augustus is in de OLV van Lourdes gedoopt **Ryvano Ronda**, de zoon van Richard en Tamara Ronda – Methorst en het broertje van Dylan die ook peetoom was en de tweeling Jayden en Bratley uit de Beerselstraat 1.

Op zondag 2 september zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

De broer en zus **Noa** en **Sky Vroegop**, de dochter en zoon van Björn en Sheila Vroegop – Wijckmans uit de Adolf van Marckstraat 3. En eveneens is gedoopt:

Lyana Fadda, de dochter van Silvano en Rebecca Fadda – Geelen en het zusje van Ciana uit de Merovingenstraat 67

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN

Op 25 augustus is op bijna 95 jarige leeftijd **Corry Lemmens – van Sloun** overleden op Scharweyerveld waar Corry vanaf 2010 was, omdat zij weg moest uit haar flat in de Pr. Rooseveltlaan. Corry was al vanaf 1981 weduwe van Willy Lemmens. Op donderdag 30 augustus is haar afscheid gevierd in de OLV van Lourdes in kleine kring en daarna is zij bijgezet bij haar man op de begraafplaats Oostermaas. Corry was een opgeruimde en opgewekte vrouw met altijd goede moed en goede zin. Bijzonder trots was zij altijd op haar dochter Astrid en haar partner Jan-Jaap die het in haar ogen geweldig deden.

Eveneens is op 25 augustus in de Lenculenhof aan de Abstraat **Jean Penders** overleden, 90 jaar oud. Jean is ongetrouwd gebleven. Al heel jong is hij gaan werken bij de Sfinx om zijn ouders te helpen aan inkomen, die met 4 kinderen, waarvan Jean de oudste was, het niet breed hadden. Jean was een tevreden man die met dankbaarheid kon terugkijken op zijn bewogen leven. Hij was geen man van veel drukte. Eenvoud, hulpvaardigheid, bescheidenheid en terughoudendheid sierden hem. Zijn afscheid was op vrijdag 31 augustus in het crematorium van Eijsden.

Op 28 augustus is in het azM **Britt Daemen** overleden, 22 jaar oud. Britt had heel veel moeite met eten. Het lukte haar maar niet om te eten. Ondanks dat was zij ook naar de getuigenissen van vriendinnen en familie een hele lieve, betrokken en creatieve jonge vrouw. Op maandag 3 september was haar indrukwekkende afscheidsceremonie bij het Landgoed Heerderberg. Voor haar ouders Pierre en Ine en haar tweeling zus Maud die samen is met Nino mag het een troost zijn dat Britt nu eindelijk ruste en vrede heeft.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede,
bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 15 september Begin Vredesweek

19.00 Overleden ouders, broers en zussen / Liesbeth Remmers – Muller / Bèr Valcq / Frans Penders / Peter Duysens / Lei Verstappen

Zondag 16 september 24^e Zondag door het jaar

Vredeszondag en speciaal 25 jaar ofm

10.30 Eveline Hindi / Anna Bollen en familie / Jacqueline Paulissen / Zuster Gemma Govers / Truus Wolters / Trees Vaessens –

Serrarens / Michel Geurts en Wanny Geurts / Liane Louis – Dams
/ Riek Vallenga – van Dijk / Math Revenich / uit dankbaarheid voor
25 jaar franciscaan

Mandag 17 september

09.00 Henk van der Meys

Dinsdag 18 september

09.00 Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong

Woensdag 19 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems

Zaterdag 22 september

19.00 Sjo Cruets en Corry Cruets – Satijn / Josephina Cruets, Gerard Cruets
/ Zuster Josephine Debeefe / Bèr Slangen / Jo Moors / Frans
Horsmans / Woetsie Steinbach en Willie Steinbach - Wijtkamp

Zondag 23 september **25^e Zondag door het jaar**

10.30 Eveline Hindi / Jo Leenders en Jo Leenders – v.d. Brink /
Josephina Leenders – Hoenen / Els Dzon – Frosch / Henny
Merken – Crijns / Mat Heugen / Mayke Loffeld – Mertz / Jaak
Mulken en Truus Mulken – Cornelissen

Maandag 24 september

09.00 Cor Kanters

Dinsdag 25 september

09.00 Annie Vandewall – van Lijf

Woensdag 26 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van der Meulen – Custers

Zaterdag 29 september

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Dave de Vlam / Gerry
Hermse – Mullens / Leon Strijp / Greet Braeken – Busch /
Herdenkingsdienst voor Paul Prop / Mariëtte Prop - Habets /
Jhonny Borsboom / overledenen van de fam. Borsboom / Wily
Micheels en overleden fam.

Zondag 30 september **26^e Zondag door het jaar: Gastkoor**

10.30 Luzia Smits – Croê / Fien Clement – Ramakers / Harry Mc Master
/ Ron Kurpershoek / overleden ouders Thewissen – v.d. Meer /
Nico Thewissen en kleindochter Esther Dizzy / Frits Schuman /
Ber Habets en Joke Habets – Creemers / Eveline Hindi / zuster
Josephina Cornelia Keulen, tant Lies / Harry en Leny Jeukens –
Frijns / Guus en Jeanne Aelfers - Keulers / Jan en Mia Dols – Frijns
/ André Willems / Sera / Sjaak Fussel / Jeanny Rijcken - Keulen



-----**A P O T H E E K**-----
Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u
tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr.20 29 september 2018

MAASTRICHT BEVRIJD!

Toen ze de communisten kwamen
halen
heb ik niets gezegd
ik was geen communist

Toen ze de vakbondsleden kwamen
halen
heb ik niets gezegd
ik was geen vakbondslid

Toen ze de joden kwamen halen
heb ik niets gezegd
ik was geen jood

Toen ze de katholieken kwamen halen
heb ik niets gezegd
ik was geen katholiek

Toen kwamen ze mij halen
en er was niemand meer om iets te
zeggen.

25 JAAR IN HET VOETSPoor VAN FRANCISCUS

Als ik omkijk naar die 25 jaar dan is eigenlijk de eerste vraag in welk voetspoor van Franciscus ik ben mogen treden. Franciscus heeft heel wat voetsporen achtergelaten. Het is een wereld van verschil of je in Italië aan het wandelen bent in het spoor van Franciscus of als je hier in de parochie probeert in het voetspoor van Franciscus te treden. Het zijn twee heel verschillende werelden, maar toch hebben ze misschien meer gemeenschappelijk dan je op het eerste gezicht zou vermoeden, omdat bij de voettochten en ook in de parochie het om mensen gaat. Overal heb je met mensen te maken, wel heel verschillend maar mensen blijven mensen. En dat is misschien wel de grootste rijkdom die de arme Franciscus mij gegeven heeft en waarom, eerlijk is eerlijk, ik ook graag franciscaan geworden ben, namelijk om te midden van de mensen te mogen leven en tochtgenoot worden van mensen met al hun wel en wee. Op de een of andere manier helpt Franciscus me om nog steeds heel uiteenlopende mensen in heel verschillende situaties te ontmoeten. Ik heb er heel veel door mogen leren en kostbare ervaringen door opgedaan. Dat zegt dus ook iets hoe Franciscus nog steeds leeft. Zozeer zelfs dat een Paus zich naar Franciscus genoemd heeft, al zou Franciscus zelf nooit Paus zijn geworden, tenminste dat denk ik nu, met wat ik nu weet. Maar als ik mezelf afvraag wat ik met al mijn omzwervingen van Franciscus zelf ben komen te weten dan is dat toch een moeilijk te beantwoorden vraag. Franciscus doet me steeds weer opnieuw verbaasd staan. Hij blijft me verwonderen, maar of ik echt begrijp wat hij bedoeld heeft en van zijn broeders heeft willen vragen, dan weet ik dat niet zo goed. En ik moet bekennen dat ik geen Franciscus ben, maar een franciscaan die probeert met de inspiratie van Franciscus te leven met vallen en opstaan. Er zijn daarbij heel wat paradoxen: Als franciscaan geef je alles op en wil je arm zijn, maar ik heb niet alleen een huis vol spullen, maar ik woon ook nog eens in een villa, terwijl de mensen in de buurt heel wat kleiner zijn behuisd. Daarnaast heb ik voor een broederschap gekozen, maar ik leef alleen. Soms zie ik dan Franciscus hoofdschuddend voor me staan en hoor ik mezelf zeggen: 'Heilige Vader, heb geduld met mij'. Maar toch, die vredesboodschap, wij spreken van Vrede en alle goeds, Franciscus liet zijn broeders zeggen: "De Heer geve je vrede". Die vrede uit te dragen, die te mogen ervaren, daar een bijdrage aan leveren in de wereld, door met mensen op pad te gaan en te voelen dat het kan. Samen op weg en broeder en zuster worden van elkaar en van al wat leeft. Waarom worden er niet meer franciscaan? pastor Mattie Jeukens ofm

BESTE BUURTBEWONERS WVV

Buurtnetwerk Wyckerveld organiseert op zaterdag 29 september een gratis busreis naar Thorn, het witte stadje. We vertrekken om 10.30u bij de Letterdoes en zijn tussen 16.00 – 16.40 uur terug. Wel zelf eten en drinken meenemen. Aanmelden bij Pieta Verschuren 043 3635680 tussen 17.00 en 19.00 uur.

KEVELAER

Het is donderdag 18 oktober geworden. Dan gaan we naar Kevelaer en voor 20.00 euro kunt u mee. De bus vertrekt om 8.30 uur vanaf de Voltastraat en we zijn rond 19.30 uur terug. Aanmelden op de pastorie 043 3634348 of bij Carla Meijers 06 421 48 296.

JEUGDWERK WIJCKERPOORT / WITTEVROUWENVELD

IN HET KORT:

Dinsdag: Inloop/soos vanaf 17u -22u vanaf 9 jaar
Dinsdag: Buurtsport vanaf 18.30u – 20u vanaf 9 jaar
Dinsdag: Zaal sport vanaf 18.30u – 20u vanaf 9 jaar in de Letterdoes
Woensdag: Vrije Instuif vanaf 14.30u – 16.30u vanaf 4 jaar
Woensdag: Meidengroep La Signora's vanaf 18.30u – 20.30u vanaf 8 jaar (1x per 2 weken)
Donderdag: Koffielounge voor ouders van 8.30u – 9.30u Letterdoes
Vrijdag: Happy Kids vanaf 17.45u – 19.45u vanaf 4 jaar
Vrijdag: Happy Kids vanaf 19.30u – 21.30u vanaf 6 jaar
Zaterdag: Sportcoaches Zaterdagavondclub vanaf 18u – 23u vanaf 9 jaar (1x per maand)
Zondag: Happy Kids Zondagskinderen vanaf 14u – 17.30u vanaf 4 jaar (1x per maand)
Woensdag 31 oktober: Halloweenfeest vanaf 15.30u – 19u.
Zaterdag 24 november: Sinterklaasfeest vanaf 12u – 16u
Locatie: Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 (jeugdcentrum)
Tel: 06 528 075 89 Websites: www.happykidsclub.nl
www.sportcoachesmaastricht.nl; www.oonderdrök.com; www.trajekt.nl

KAPEL OP HET KERKHOF

Langzaam aan beginnen de contouren van de kapel op het kerkhof zichtbaar te worden. Er is heel hard gewerkt in de voorbereidingen. Nu kan de echte bouw beginnen. Het wordt iets heel bijzonders, deze kapel op ons kerkhof. Het is een fascinerende zevenhoek, waarin ook nog eens

straks glas in lood ramen bevestigd gaan worden. We hopen dat de weersomslag na die bijzondere zomer geen roet in het eten gaat gooien, maar dat de bouw gestaag verder kan.

VORMSEL OF DE PLECHTIGE

Kinderen die de plechtige willen doen kunnen zich opgeven op de pastorie of een mailtje sturen naar jmpp.jeukens@palent.nl dan krijgen zij een inschrijfformulier. De vormselviering is zaterdag 24 november.

VRIJWILLIGERS LUCH EEN GROOT SUCCES

Voor de vrijwilligers lunch hadden zich maar liefst 91 personen opgegeven voor zaterdag 15 september. Al die mensen aan tafel in de kerk zag heel gezellig uit. Tiny Lexis is voor de 2x de grote motor achter deze lunch voor vrijwilligers. Het Leger des Heils had voor de groetensoep en de tomatensoep gezorgd. Er werd ook gevraagd wie de bakker was, omdat het brood en 's zondags de vlaai zo lekker was, Onze bakker was deze keer Noblesse aan de Schamerweg.

Hier nogmaals: alle vrijwilligers dank je wel.

TRANSITUSVIERING 3 OKTOBER

In de Franciscaanse Beweging is het een goede gewoonte uitgebreid stil te staan bij de dood van Franciscus, die overleden is aan de vooravond van 4 oktober, werelddierendag, en dus ook het feest van Franciscus. Samen met de Franciscaanse beweging is de Transitusviering woensdagavond om 19.00 uur. Na de viering is er gelegenheid elkaar bij een 'tas' koffie en een stukje vlaai te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom, maar heel in het bijzonder zij die Franciscus een warm hart toe dragen. Vorig jaar was de wethouder André Willems er nog bij, omdat hij bij Franciscus heel veel inspiratie vond en ook troost.

FEEST 4 OKTOBER 60 JAAR GETROUWD

Jean en Ithy Dirix – Setton zijn donderdag 4 oktober maar liefst 60 jaar getrouwd en zij willen dit vieren met een eucharistieviering die om 10.30 uur begint. Daarbij is Ithy ook nog 50 jaar lid van ons Theresiakoor. Onverwoestbaar zorgt zij met Jean en anderen dat er elke zondag na de viering koffie is. Heel concreet geven zij zo vorm aan hun betrokkenheid bij de parochie. Wij zijn hen heel erg dankbaar voor al hun inzet die niet in geld uit te drukken is. Daanke.

Mag hun goede voorbeeld navolging krijgen, juist nu.



GEDOOPT:

Op zondag 9 september is gedoopt:

Vince van Wijhe, de zoon van Angelo en Vicky van Wijhe – Nouse en het broertje van Zoë uit de Max Plankstraat 6.

Eveneens **Danie Penders**, de dochter van Leroy en Florence Penders van den Broek uit de Stormramruwe 15.

Ook is gedoopt:

Boáz Mordang de zoon van Maurice en Seraya Mordang – Halkema uit de Aalmoezenier Verheggenstraat 6
en

Ravi Stallenberg, de zoon van Pascal en Esmée Stallenberg – Polet uit de Vonkendaal 107

Op zondag 16 september is gedoopt:

Olivia Johnson, de dochter van Sarah Johnsons uit de Poelgaard 19;
en

ook **Hailey Smeets**, de dochter van Tommy en Sheila Smeets – Kreté uit de Brunestraat 17 en het broertje van Jason

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op 16 september is in het azM **Sjef Schuman** overleden van het kampje aan de Olympiaweg en vader van 13 kinderen, waarvan er 2 overleden zijn. Nu zijn er nog 7 dochters en 4 zonen, die op hun manier allemaal heel goed zorgden voor pa en ma, maar opeens ging het niet meer met Sjef. Hals overkop naar het ziekenhuis waar hij drie uur later overleed, 85 jaar oud. Sjef was een man die nooit stil zat en overal zag hij nog handel in. Hij heeft heel hard moeten werken om zijn gezin te voeden, maar gelukkig heeft hij ook de tijd genomen voor een natje en een droogje op zijn tijd. Op zondag kookte hij voor heel zijn gezin, totdat hij 80 jaar was geworden, toen hebben de kinderen het overgenomen, Dit jaar was Sjef 60 jaar getrouwd met zijn Greet. Op vrijdag 21 september hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes en is Sjef op Oostermaas begraven.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles
wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 29 september

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Dave de Vlam / Gerry Hermse – Mullens / Leon Strijp / Greet Braeken – Busch
Herdenkingsdienst voor Paul Prop / Mariëtte Prop - Habets / Jhonny Borsboom / overledenen van de fam. Borsboom / Wily Micheels en overleden fam.

Zondag 30 september 26^e Zondag door het jaar:

Gastkoor Musica Vincit en feest voor 25 jaar franciscaan

10.30 Eveline Hindi / Luzia Smits – Croê / Fien Clement – Ramakers / Harry Mc Master / Ron Kurpershoek / overleden ouders Thewissen – v.d. Meer, Nico Thewissen en kleindochter Esther Dizzy / Frits Schuman / Ber Habets en Joke Habets – Creemers / zuster Josephina Cornelia Keulen, tant Lies / Harry en Leny Jeukens-Frijns / Guus en Jeanne Aelfers-Keulers / Jan en Mia Dols – Frijns / Andre Willems / Sera / Sjaak Fyussel / Jeanny Rijcken – Keulen

Maandag 1 oktober

09.00 Voor de overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 2 oktober

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 3 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Oomen / André Willems / zuster Gemma Govers / Truus Wolters / zuster Clementine Haan / Joke van der Horst

Donderdag 4 oktober

Wereld dierendag

Feest van de H.Franciscus

10.30 Jean en Ithy Dirix (60 jaar getrouwd) uit dankbaarheid

Vrijdag 5 oktober

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Pastor Eugène Huids

Zaterdag 6 oktober

19.00 Kitty Roevros – Habets / Mia Meertens – van Es / Fieke Rassin / Laurent Ritchi / Annie Sanders / Nol Coenen

Zondag 7 oktober **27^e Zondag door het jaar**

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / overleden fam. Steps
– Colaris / Jean en Thea Savelberg – de Jong / Eveline Hindi / Vic
Kessen / Truus Lahaije – Thijssen / Jacques Plusjé en Miets Plusjé
– Klever

Maandag 8 oktober

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 9 oktober

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Woensdag 10 oktober **Feest van O.L.Vrouw Sterre der Zee**

18.00 Rozenkrans

19.30 Johannes en Ans Smeets – Willems

Zaterdag 13 oktober

19.00 Helena Natterman / Sylvano Zwackhalen / Corrie Coolen / Annie
Hendriks – Smeets / Marie Louisa Duchateau / Corry Cauwels –
van de Wiel / Jo Haine

Zondag 14 oktober **28^e Zondag door het jaar**

10.30 Eveline Hindi / Gerrit Grit en Silvia Haan -Grit /Hannie
Vleugels – Quax / Ans Frissen – Chapin / Tiny Ferenbach –
Keersemeekers / Dien Remmers – Stuiver / Leon Genotte

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK
MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u
tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr. 21 13 oktober 2018

GEBED OM MOED

Ik vraag U niet om vreugde en geluk,
Hoewel 'k ernaar verlang met heel mijn
wezen.

Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt
stuk,

en er zijn wonden, die nooit meer genezen;
ik tracht te zeggen: wat Gij doet is goed –
maar geeft mij toch een heel klein beetje
moed!

Ik vraag niet om een leven zonder strijd:
de vrede is het waard, ervoor te vechten.
Als in mijn hart maar groeit de zekerheid
dat 'k mij door alles meer aan U ga
hechten.

Want als ik bij U ben is alles goed –
maar geef mij toch een heel klein beetje
moed!

Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag
waarom Gij déze weg mij hebt gewezen;
mijn denken is verward en elke dag
brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij
vrezén.

En toch geloof ik: Gij maakt alles goed –
maar geef mij alstublieft een beetje moed!

Nel Benschop

OVER DE ZIEL

Schrijf eens iets over de ziel, kreeg ik als ongevraagd advies, op een vraag of ik al een thema had voor dit stukje. Schrijf eens over de ziel, want alles heeft een ziel, werd er aan toe gevoegd. Maar waar begin je dan? Misschien omdat het al laat op de avond was moest ik meteen aan een fles wijn denken en merkte op dat zelfs een fles wijn een 'ziel' heeft en hoe groter de ziel, hoe beter de wijn! Weet u waar die ziel van een fles wijn zit? Die zit aan de onderkant van de fles. Die moet je eigenlijk voelen door met een vinger onder de fles te gaan. Hoe groter daar de ruimte is onder in de bodem van de fles, hoe beter de wijn over het algemeen is. Maar hier is de ziel dus eigenlijk een soort lege ruimte. Wat is de ziel? Dat is ontzettend moeilijk te zeggen. Maar als de ziel weg is, of de bezieling dan is het een dooie boel. Een elftal dat zonder bezieling speelt, komt niet ver. Maar bezieling is dan ook meteen een van de meest ongrijpbare zaken. Een goede trainer kan het soms geven.

Toen dacht ik laat ik eens op internet kijken bij Google, wat daar aangedragen wordt over de ziel en dat was best interessant. Wat blijkt, daar werd verteld bij het onvolprezen Wikipedia, dat het Nederlandse woord ziel verband houdt met woorden die allemaal iets te maken hebben met wind en adem en lucht, zoals dat beroemde Indische woord âtman verbonden is met adem en ziel. Als ik bij iemand ben die net overleden is, dan vind ik altijd al dat er iets weg is. Want dat is nu precies denk ik dan, wat met dat woordje ziel wordt aangeduid. De ziel is dat wat je niet kunt vastpakken, maar wel de drager van het 'ego' is, zoals ik ergens las en de ziel is dat deel dat naar de hemel gaat. Als de ziel het lichaam verlaten heeft, valt het lichaam uit elkaar.

Die lege ruimte in de fles is misschien toch wel heel symbolisch voor wat de ziel is. Wat leeg is, is open om te ontvangen, om in zich op te nemen wat gegeven wordt. In het boeddhisme is een mantra die zegt dat "Vorm is leegte en leegte is vorm". In de vorm die leegte is kan dat wat is tot ontplooiing komen en tot ontwikkeling om te zijn wat het is. Jouw ziel, dat ben jij zoals je bent en dat is ongrijpbaar, niemand kan daar macht over hebben, alleen jijzelf soms op je beste momenten als je de echte bezieling voelt, de juiste spirit. pastor Mattie Jeukens ofm

FRANCISCUSFEEST

Alles was driedubbel op, geweldig. Tjonge wat een activiteiten en wat een feesten, meer nog wat een mensen die me op de een of andere manier hebben willen feliciteren, tot op straat toe en ongelooflijk wat u mij allemaal hebt toevertrouwd aan enveloppen met inhoud en goede wensen. Het Fonds Studie en Vorming van de Franciscanen kan tevreden zijn en ook mogen we blij zijn dat we iets mogen geven voor Indonesië, waar de aardbeving en de tsunami vreselijk hebben huis gehouden. Dan is er nog een beetje extra's voor de kapel op het kerkhof. U allemaal, ontzettend veel dank voor het onvergetelijke maken van deze dagen en dit 25 jarig jubileum. pastor Mattie Jeukens ofm

KERSTPAKKETTEN

Van verschillende kanten krijg ik de vraag of ik adressen weet om met de Kerst een kerstpakket te brengen. Dus niet of ik een pakket heb, maar waar men het brengen kan! Dat is natuurlijk een goede zaak. Maar ik weet ook niet alles, die tijd is voorbij, maar misschien worden mensen over het hoofd gezien die best zo'n kerstpakket zouden kunnen gebruiken. Het is misschien een beetje link en misschien wek ik met deze oproep te veel verwachtingen! Ik kan alleen maar doen wat ik kan, maar ik zou willen vragen als je mensen kent die een kerstpakket goed kunnen gebruiken, maar die bij uw weten eigenlijk over het hoofd gezien worden, meldt het mij. Misschien kan ik zorgen dat ook zij zo'n pakket krijgen en een zalige Kerstmis. pastor Mattie.

KINDERBOEDERIJ LIMMEL

De dag voor Wereldierendag 3 oktober mocht ik van Anita alle dieren op de kinderboerderij van Limmel zegenen. Dat was heel gezellig en deze kinderboerderij breng ik graag onder jullie aandacht, omdat het een heel leuke plek is met een prachtig park. De kinderen mogen heel dicht bij de dieren komen. Alleen met de kalkoen moet je een beetje uitkijken. Die pikt graag in blote voeten, ik heb dus geluk gehad. Maar Anita was erbij. Ik heb ook een corpus mogen geven voor het veldkruis. Ik ben benieuwd wanneer het er op hangt en ik hoop dat iedereen er van afblijft.

KEVELAER

Op donderdag 18 oktober gaan we naar Kevelaer, De bus is helemaal vol. Wie nu nog mee wil zal met eigen vervoer naar Kevelaer moeten komen. Maar ik zou willen zeggen schroom niet om ons met je eigen

auto achterna te komen. Kevelaer is een sfeervolle plek en een mooi eenvoudig Bedevaartsoord.

AANMELDEN VOOR HET VORMSEL

Tot het einde van de maand kunnen kinderen van groep 8 zich aanmelden voor het vormsel (de plechtige) dat is op zaterdagavond 24 november. Bel daarvoor 043 3634348 of stuur me een mailtje, dan stuur ik je een inschrijfformulier.

LEKKER

Afgelopen dagen zijn er heel wat vlaaien aangesneden in de sacristie, niet alleen voor het 25 jarige jubileum als franciscaan, maar ook bij een 60 jarige bruiloft. Al die lekkere vlaaien net als het brood bij de Vrijwilligerslunch, komen van Patisserie Noblesse aan de Scharnerweg 37 Maastricht.

ONDERSCHIEDING

Ithy Dirix – Setton heeft van de Sint Gregoriusvereniging voor kerkmuziek de gouden eremedaille ontvangen voor 50 jaar lidmaatschap aan ons Theresiakoor van de OLV van Lourdes.

JEUGDWERK WIJCKERPOORT / WITTEVROUWENVELD:

Dinsdag: Inloop/soos vanaf 17u -22u vanaf 9 jaar

Dinsdag: Buurtsport vanaf 18.30u – 20u vanaf 9 jaar

Dinsdag: Zaal sport vanaf 18.30u – 20u vanaf 9 jaar in de Letterdoes

Woensdag: Vrije Instuif vanaf 14.30u – 16.30u vanaf 4 jaar

Woensdag: Meidengroep La Signora's vanaf 18.30u – 20.30u vanaf 8 jaar (1x per 2 weken)

Donderdag: Koffielounge voor ouders van 8.30u – 9.30u Letterdoes

Vrijdag: Happy Kids vanaf 17.45u – 19.45u vanaf 4 jaar

Vrijdag: Happy Kids vanaf 19.30u – 21.30u vanaf 6 jaar

Zaterdag: Sportcoaches Zaterdagavondclub vanaf 18u – 23u vanaf 9 jaar (1x per maand)

Zondag: Happy Kids Zondagskinderen vanaf 14u – 17.30u vanaf 4 jaar (1x per maand)

Woensdag 31 oktober: Halloweenfeest vanaf 15.30u – 19u.

Zaterdag 24 november: Sinterklaasfeest vanaf 12u – 16u

Locatie: Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4
(jeugdcentrum) Tel: 06 528 075 89 Websites:

www.happykidsclub.nl

www.sportcoachesmaastricht.nl;

www.oonderdrök.com;

www.trajekt.nl

GEDOOPT:



Op zondag 23 september zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Seb Udo, de zoon van Benny en Gabrielle Udo – Huijts van het Bolderikplein 13;

Quinn Biesheuvel, de zoon van Stefan en Cindy Biesheuvel –Spee en het broertje van Levy uit de Alfons Ariensstraat 20;

Lizianna Snijders, de dochter van Frits en Samantha Snijders – de Weerd en het zusje van Desny en Rafello uit de Lage Barakken

Op zondag 30 september zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Isa van den Bergh samen met haar moeder **Angela**. Isa is de dochter van Patrick en Angela van den Bergh – Kuijs en zusje van Nikita van de Balijeweg 106

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN:



Het is alweer een tijd geleden dat **Jo Loontjens** is overleden op 18 augustus 2018, 79 jaar oud. Een bekend gezicht uit het Vrouwenveld. Hij heeft de laatste jaren in de professor Kernstraat gewoond en was net 2 weken op Scharwijerveld. Vroeger heeft Jo een schildersbedrijf gehad. Jaren heeft hij met een kraam op de rommel en antiekmarkt in Wijck gestaan. Jo is 59 jaar getrouwd met Sjaantje Loontjens-Rooyendijk. Zij woont nu nog in Scharwijerveld. Hij was een markante man. Op het laatste kwam hij overal met zijn scootmobiel. Jo was de vader van 2 dochters. Jo wilde in rust en stilte vertrekken. Toch willen we Jo ook hier dankbaar gedenken.

Op 21 september overleed thuis in de Tapijnstraat 61 **Maurice Spee**, 53 jaar oud, de partner van Dien Verstappen en de vader van Marian en Marion en de opa van Xenia. Maurice was net een week thuis uit het ziekenhuis. Hij was erg ziek en hij wist het ook. Met de woorden: "Dan ga ik naar Cor", gaf hij zich over. Cor was zijn vader met wie hij altijd een sterke band gevoeld heeft. Maurice was een jongen die graag uitging, geen man van veel woorden, maar hij wist wel antwoord te geven. Thuis kon hij een andere kant laten zien van zorgzaamheid. Maurice kookte graag voor Dien en de kinderen. In een drukke viering hebben we op donderdag 27 september afscheid van Maurice

genomen en daarna zoals zijn uitdrukkelijke wens was, hem naast zijn vader Cor op Oostermaas begraven.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 13 oktober

19.00 Helena Natterman / Sylvano Zwackhalen / Corrie Coolen / Annie Hendriks – Smeets / Marie Louisa Duchateau / Corry Cauwels – van de Wiel / Jo Haine

Zondag 14 oktober 28e Zondag door het jaar

10.30 Eveline Hindi / Gerrit Grit en Silvia Haan -Grit /Hannie Vleugels – Quax / Ans Frissen – Chapin / Tiny Fehrenbach – Keersemeekers / Dien Remmers – Stuiver / Leon Genotte

Maandag 15 oktober

09.00 Pastor Toon Crousen

Dinsdag 16 oktober

09.00 Lucy van Loo

Woensdag 17 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van der Meulen – Custers

Zaterdag 20 oktober

19.00 Jo Leenders en Jo Leenders – van den Brink / Josephina (Fieneke) Leenders – Hoenen / Gerarda Nijsten – Lousberg / Tonia Damen / Annie Dreessen / Huub Magdelijns

Zondag 21 oktober Wereldmissiedag

29e Zondag door het jaar

10.30 Gertruda Dassen – Veulemans / Eveline Hindi / jaardienst Cor Spee en Maurice Spee / 1e jaardienst Mariëtte Jonkhout – van den Boorn / Frans Kusters / Miel Verbert / Anja Verbert Ria Leclair / Venny Janssen – Hermans / Jack Pisters

Maandag 22 oktober

09.00 Voor overleden ouders , broers en zussen

Dinsdag 23 oktober

09.00 Mathilde Beurskens – Truyen

Woensdag 24 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Zuster Gemma Govers / Truus Wolters

Zaterdag 27 oktober

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Thei Smeets / Willie Steinbach – Wijtkamp en Toetsie Steinbach / Miena Koch – Damen / Lenie Lion / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts

Zondag 28 oktober 30e Zondag door het jaar

10.30 Eveline Hindi / Luc Castermans / Paul Winckers / Herman
Steinbach / Jean Driessen / Minus Scheffer / Tinie Wilhelmus

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK
MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u
tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr. 22 20 oktober 2018

ALS IK TOEVALLIG

Als ik toevallig voor je deur sta te huilen,
zou je mij troosten?

Als ik je bel en vroeg om mij op te halen
omdat er iets gebeurd is,
zou je dan komen?

Als ik op een dag aan het eind ben
gekomen van mijn leven;
wil je dan deel uitmaken van die laatste
dag?

Als ik een schouder nodig heb om
op uit te huilen,
zou je me dan de jouwe geven?

Dit is een test om te zien wie je echte
vrienden zijn of als je gewoon met iemand
wilt praten
zij er voor je zijn.

Weet je wat de relatie is tussen je twee
ogen?

Ze knippen samen, ze bewegen samen
ze huilen samen, ze zien dingen samen,
en ze slapen samen,

Maar ze zien elkaar nooit;
.. dat is wat vriendschap is.

Sytze de Vries (uit echtscheidingsliturgie)

UIT HET DAK MET HET DAK EROP

“Je bent al vroeg aan het bier!” kreeg ik vrijdagmorgen te horen toen ik met een kratje bier naar de pastorie liep. Trouwens zo’n kratje is best zwaar. Ik had niet de tijd om erbij te vertellen dat het voor de bouwers van de kapel op het kerkhof was, want daar is het hoogste punt bereikt. Dat betekent dat de ‘mei’ op het dak komt en dat er dan een kratje bier voor de bouwers moet komen, tenminste dat is mij zo verteld. Nu kwam de ‘kap’ of de kardinaalshoed of de pagode, zo werd het ook al genoemd donderdagmorgen 18 oktober al heel vroeg op de kapel. Het was de dag dat we naar Kevelaer zouden gaan. Ik moest natuurlijk gaan kijken en was voor dag en dauw op. Om 08.00 uur was grote bedrijvigheid op het kerkhof. George Seelen heeft alles vastgelegd en de mooie foto’s zijn op zijn website te vinden. Het was geweldig passen en meten en ik moest al weer weg voordat alles definitief was. In Kevelaer kreeg ik tegen de middag bericht dat de operatie was geslaagd. Zou het schietgebedje in de biechtkapel van Kevelaer dan toch geholpen hebben? Wij op bedevaart en de bouwers klaren de spannendste klus van de bouw! Ieder zijn taak en doet wat hij of zij kan doen! De bedevaart is ons goed bevallen en volgend jaar hebben we de ambitie om met 2 bussen te gaan. Carla doet mee en de mensen van Heugemerveld zijn enthousiast. In het gesprek proef je ook pijn en realiteitsbesef rond om de sluiting van de kerk in Heugemerveld. De pijn dat de kerk er niet meer is als kerk en het besef dat het niet meer ging. In rap tempo is er veel aan het veranderen, zelfs ook in Kevelaer waar de koster liet doorschemeren dat er ook daar minder pelgrims kwamen. Wat zou het dan bijzonder zijn als wij tegen de tijdsgeest in als het ware opeens met 2 bussen zouden kunnen gaan. Maar er is nog iets anders en dat zou ik van de hoeken van de straten willen schreeuwen: “Mensen, laat je de kerk niet afpakken. Natuurlijk is veel mis ook in de kerk. Overal waar macht speelt gaat het vroeg of laat fout, daar kun je de klok op gelijk zetten. Maar de kerk staat ook voor iets anders wat soms nauwelijks onder woorden is te brengen. Het gaat om een ‘heilige’ ruimte van ons allemaal, die onze dromen wil wakker houden, maar ons ook wil wakker schudden. Volgende keer meer.

De Pace-vlag, de Vredesvlag op de kapel herinnert ons daar nu juist aan: aan de droom van Vrede. pastor Mattie Jeukens ofm

NOGMAALS DANK, HEEL VEEL DANK

Het was een hele verrassing om zoveel felicitaties in ontvangst te mogen nemen voor mijn 25 jarig jubileum als franciscaan. Het heeft me heel goed gedaan. Dank ook voor uw geweldig gulle gave, voor het studiefonds van de franciscanen. Mattie

FRESCOKUNST

In onze kerk hangen een aantal kleurrijke schilderijen van Jo Havenith. Maar Jo is meer dan alleen een schilder van mooie kleurrijke doeken. Hij heeft een heel eigen ontwikkeling doorgemaakt naar het schilderen van fresco's. Hij heeft de kans gekregen om een kapel in Sittard met fresco's te verfraaien. Op zondag 4 oktober zal Jo daarover komen vertellen in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk en het begint om 15.00 uur. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is van harte welkom. Ook vertonen we dan een mooie documentaire film over dat schilderproces in de Jezuïetenkapel in Sittard. Welkom.

KINDERKOOR

De kinderen die de laatste 3 jaar de communie hebben gedaan in de OLV van Lourdes hebben een uitnodiging gekregen om mee te komen doen in een nieuw op te richten kinderkoor. Het zal geen kerkkoor worden maar een leuk kinderkoor. De opzet is om de kinderen onder professionele begeleiding op een speelse en leuke, maar wel verantwoorde wijze te leren zingen. Ben je tussen de 8 en 12 jaar en heb je ook interesse dan ben je van harte welkom en bel 043 3634348 en vraag naar pastor Mattie Jeukens of José Smolders. Grijp je kans!

ZINGEN IS IN

Niet alleen hier bij ons in de buurt willen we een kinderkoor oprichten, ook in de stad wil men een koor oprichten dat de naam meekrijgt van "Het Geluid van Maastricht". Als je aan dit koor gaat mee doen krijg je maar liefst 10 tegoed bonnen om te gaan eten bij Vorkje Prikken (www.vorkjeprikken.com) Het koor wil vlak voor kerstmis verschillende optredens gaan geven over armoede en ongelijkheid en wel op 20,21,22 en 23 december. Op 19,20 en 26 oktober zijn de selectiebijeenkomsten en als je mee wilt doen kun

je het beste bellen naar Romy Roelofsen 06 40743603 of opgeven bij commonchorale@gmail.com

2 NOVEMBER: ALLERZIELENVIERING

Allerheiligen en Allerzielen ze horen bij elkaar. Vrijdag 2 november is het Allerzielen en zoals alle andere jaren zullen we ook dit jaar weer de namen noemen van hen die vanuit onze parochie 'uitgedragen' zijn. Voor overledenen vanaf Allerzielen 2017 tot en met Allerzielen 2018 zullen we een kaars aansteken die de familie na de viering mee naar huis kan nemen of in de kerk kan achterlaten om daar op te branden. Na de viering brengen we in een indrukwekkende stoet de lichten naar de graven. Ook dit jaar zal de Dela weer zorgen dat er duizend fakkels op het kerkhof branden. Na een korte plechtigheid bij het kruis en na het zegenen van de graven, kunt u in het rouwcentrum van de Dela terecht voor een kopje koffie en om bij en na te praten'. Ook dit jaar doen de Gele Rijders mee met de Allerzielenviering. De viering in de kerk begint om 19.00 uur.

CONCERT GELE RIJDERS E.A. 28 OKTOBER

Op zondag 28 oktober organiseert R.K. Harmonie St. Caecilia "De Gele Rijders" een concert in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 in Maastricht. Voor dit concert zijn een tweetal bevriende verenigingen uitgenodigd.

Achtereenvolgens kunt u luisteren naar:

- Harmonie Kunst door Oefening
- Vriendenkoor Eindrach
- Harmonie De Gele Rijders

De aanvang is om 14:00 uur en de toegang is gratis.

GASTKOOR 11 NOVEMBER DON BOSCO in de OLV van LOURDESKERK OM 10.30 UUR

Het doet ons plezier u op zondag 11 november kennis te laten maken met Zangkoor Don Bosco. Ons koor werd in 1952 opgericht als mannenkoor en groeide uit tot een gemengd koor. We hebben 65 jaar iedere zondag gezongen. We zijn nu geen kerkkoor meer maar maken graag een uitzondering om in de kerk van het Witte Vrouwenveld te komen zingen.

In de loop der jaren hebben we ons repertoire aangepast en kunnen u laten genieten van een gevarieerd programma in diverse talen (ook in dialect). We staan hierbij onder de bezielende leiding van onze dirigent Ronald Franssen, die ons tevens op piano of orgel begeleidt. Ons koor telt momenteel ongeveer 20 enthousiaste leden, in leeftijd variërend van 54 tot 75 jaar, die het fijn vinden om samen muziek te maken. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.zangkoordonbosco.one Groet en tot 11 november, Kitty Dinjens. (na de mis is er koffie en natuurlijk vlaai, Mattie)



GEDOOPT:

Op zondag 15 oktober zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Jeniz Timmers, de dochter van Boy en Angelica Timmers – Timmermans uit de Frankenstraat 39;

eveneens:

Givano Engelen, de zoon van Silvester en Lindsey Engelen – Huydts uit de Versiliënboschweg 30 in Heerlen, Lindsey is samen met de peettante jarenlang misdienaar geweest is de Gulielmuskerk. Zij zijn familie van Math Revenich; en ook is gedoopt:

Vince Claessens, de zoon van Xian en Chenna Claessens – Smeets, het broertje van Jaylano van de Essendijk 18 in Geulle.

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Hier hadden de namen mogen staan van hen die van het Wittevrouwenveld, Wyckerveld en Nazareth of elders zijn overleden, maar die meteen naar het crematorium zijn gegaan en waarvan men in de familiekring afscheid heeft genomen. Graag hadden we tenminste hun namen hier in onze gemeenschap bewaard. Elke mens verdient het zich gekend te weten, ook al is hij gestorven.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat
het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 27 oktober

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Thei Smeets / Willie Steinbach – Wijtkamp en Toetsie Steinbach / Miena Koch – Damen / Lenie Lion / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Ber Slangen

Zondag 28 oktober

30^e Zondag door het jaar

10.30 Eveline Hindi / Luc Castermans / Paul Winckers / Herman Steinbach / Jean Driessen / Minus Scheffer / Tinie Wilhelmus / Frans en Maurice Nijpels

Maandag 29 oktober

09.00 Jos Nijssen

Dinsdag 30 oktober

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 31 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Kanters

Vrijdag 2 november Allerzielen

Gedachtenis van alle overleden gelovigen

19.00 7^e Jaardienst Esther Meyers / Tiny Thomissen – Beckers / Toon van Breugel / Marjo Aquilina – Dingena / Voor alle overledenen van het afgelopen jaar / Math Revenich / Zuster Gemma Govers / Truus Wolters

Zaterdag 3 november

19.00 Jo Moors / Frans Horsmans / Gerard Cruts / Annie Beckers – Sorge / Bel Reneerkens – Swakhoven / AndreHaustraete / 4e Jaardienst Nolda Herijgers – de Baar / Henk de Baar /- Annie de Baar - Biesmans

Zondag 4 november 31^e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zeswekendienst Sjef Schuman / Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke /voor de overledenen van fam. Steps – Colaris / Eveline Hindi / Jan Wintraecken / Els Dzon – Frosch / Lily Tonnard – van Deurse / Frans en Pie Geerkens

Maandag 5 november

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor de overledenen van de fam. v.d. Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 6 november

09.00 Liesbeth Remmers – Muller

Woensdag 7 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Broeder Sigismund Tagage

Zaterdag 10 november

19.00 Jose Pluymen – Clement / Bertina Stitziger / Anton Berndsén / Margriet Zwackhalen – Dijkma / Leon Strijp / Gerry Hermse – Mullens

Zondag 11 november **32^e Zondag door het jaar**

Gastkoor Don Bosco

10.30 Voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven / jaardienst Anna de Leeuw / 14^e jaargedachtenis Annie Freens – Vermeeren / 8^e jaardienst Willy Freens / Eveline Hindi / Dien Ubachs – Pisters / zeswekendienst Maurice Spee / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Ine Corstjens-Pelzer / voor alle overleden leden van het Don Boscokoor en in het bijzonder voor Ine Corstjens-Pelzer, lid van het koor en die dit voorjaar is overleden.

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr. 23 10 november 2018

BERGEN VERZETTEN

Met de schoonheid
Die je ziet,
Met de geestdrift
Die je wekt
Met de ruimte
Die je laat,
Met de vrede die je brengt,
Met gevoel voor humor,
Met de zorg voor het geringe,
Met de troost
Van aandacht,
Met de kracht
van eenvoud
Ben je in staat
Om bergen te verzetten

HOE VERDER?

Eén ding is zeker: het gaat verder! Wat? Het leven natuurlijk. Het dringt zich overal tussen door. Allereerst voor en door de mens zelf, het grootste succes van wat het leven gebracht heeft. De kroon op de schepping, werd vroeger gezegd. Maar de mens is ook meteen de grootste bedreiging van het leven. Met deze paradox (schijnbare tegenspraak) moeten we niet alleen leven, maar ook naar handelen. De mens is ongelooflijk vruchtbaar. Eindeloos heeft hij zich voortgeplant en vaak ten koste van andere soorten. Juist de laatste tijd komen er weer veel berichten over het uitsterven van bijen, insecten en de grote afname van wilde dieren en zelfs schijnt de gewassen diversiteit af te nemen. Op alles drukt de mens zijn stempel en men spreekt dan nu ook van het antropoceen. Aan die menselijke expansie zit een prijskaartje. Toch sta ik er niet veel bij stil. Ik leef mijn leven in het ritme van elke dag en verbaas me er steeds weer over dat ik tijd te kort kom. Er is zoveel te weten, te zien, te leren, te ontdekken en ik heb nu al nauwelijks tijd om mijn boeken te lezen. Maar waarom eigenlijk al die drukte, al dat gedoe? Op 1 november hebben we de nieuwbouw van Servatius ingeluid op de Tillystraat, nu nog een geweldige open vlakte. Ik denk terug aan Netta Penders, die graag een appartementje had gehad in de nieuwbouw in de Tillystraat. Daarvoor was ze bereid geweest haar ondertussen al veel te groot geworden huis, waar de kinderen uit uitgevlogen waren, te verlaten. Netta is al van 16 juli 2016 overleden. Zij was op dinsdagavond in de Guliëlmuskerk een trouwe kerkganger. En we missen haar nu op de woensdagavonden, eigenlijk de avond van de Guliëlmusmis! Maar juist deze tijd, is een tijd van gemis, dat je samen met anderen mag en kunt beleven rond Allerzielen. Het is fijn om mensen die er niet meer zijn aan te halen, even bij stil te staan en hun naam te noemen. De naam roept vaak als vanzelf weer verhalen op. De naam is wat blijft, gevuld met een veelheid aan herinneringen en betekenissen die niet uit te vlakken zijn. Met hun namen roepen we ook in herinnering wat zij belangrijk vonden en wat zij wilden. Wij kunnen ons daar aan spiegelen voor onze eigen toekomst en helder maken wat wij willen en verlangen. Zo gaat het leven verder.

pastor Mattie Jeukens ofm

BIJBELLEZING

Elke woensdagavond in de maand november willen we Bijbellezen. Iedereen is van harte welkom. Je hoeft niets speciaals te weten of te kennen en je mag elke woensdagavond mee komen doen of gewoon een keer komen luisteren. Elke woensdagavond in november van 20.00 tot en met 21.30 uur op de pastorie aan de Voltastraat 45.

GROENVOORZIENING BEGRAAFPLAATS OOSTERMAAS

Bij het kerkbestuur komen de laatste tijd veel klachten binnen over de groenvoorziening op de begraafplaats. Helaas moet inderdaad worden geconstateerd dat er, ondanks het vele goede werk van vrijwilligers en het meer inzetten van de firma Monsdal, sprake is van een toename van ongewenst wildkruid. De oorzaak is gelegen in het niet meer mogen toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom moet ongewenst wildkruid nu handmatig of, op paden door branden, worden verwijderd. Dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee.

Om hierin verbetering te brengen is besloten over te gaan tot het zo veel mogelijk inzaaien van gras dat machinaal kan worden gemaaid. Dat vraagt dan wel dat de te maaien delen voldoende groot zijn. Op dit ogenblik is dat maar beperkt het geval. Het beleid wordt er daarom op gericht te komen tot zo veel mogelijk aaneengesloten grotere grasveldjes. Om dat te bereiken zullen niet meer op alle plaatsen nieuwe graven kunnen worden toegelaten. De nieuwe graven zullen zoveel mogelijk aan de randen van de vakken langs de paden worden gesitueerd.

Begonnen zal worden met enkele delen van de begraafplaats die zich het beste lenen voor toepassing van dit beleid.

GASTKOOR 11 NOVEMBER DON BOSCO in de OLV van LOURDESKERK OM 10.30 UUR

Het doet ons plezier u op zondag 11 november kennis te laten maken met Zangkoor Don Bosco. Ons koor werd in 1952 opgericht als mannenkoor en groeide uit tot een gemengd koor, we hebben 65 jaar iedere zondag gezongen. We zijn nu geen kerkkoor meer,

maar maken graag een uitzondering om in de kerk van het Witte Vrouwenveld te komen zingen.

In de loop der jaren hebben we ons repertoire aangepast en kunnen u laten genieten van een gevarieerd programma in diverse talen (ook in dialect). Zo zingen we o.a. een Beatles Medley, een ABBA potpourri en nummers uit diverse musicals.

We staan hierbij onder de bezielende leiding van onze dirigent Ronald Franssen, die ons tevens op piano of orgel begeleidt.

Ons koor telt momenteel ongeveer 20 enthousiaste leden, in leeftijd variërend van 54 tot 75 jaar, die het fijn vinden om samen muziek te maken. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.zangkoordonbosco.one Groet en tot 11 november, Kitty Dinjens. (na de mis is er koffie en natuurlijk vlaai, Mattie)

CECILIAFEESTEN 18 EN 25 NOVEMBER

Maar liefst 2x vieren we Cecilia. Zondag 25 november samen met de harmonie De Gele Ridders die komen spelen en zondag 18 november met ons Theresiakoor en de Jeugddrumband WVV28.

Het schijnt dat de pastoor dan de grote trom mag slaan!

Bij alle 3 de verenigingen zijn nieuwe leden van harte welkom.

GEDOOPT:



Op zondag 21 oktober zijn in de kerk OLV van Lourdes gedoopt:

Chiara van Bogaert, de dochter van François en Nancy van Bogaert – Cainero uit de Minister Talmastraat 35 en het zusje van Giovanni, Melissa en Lorena;

Davino van den Booren, de zoon van Georgy en Laura van den Booren – Weckseler en het broertje van Djalano uit de Kasteel Hillenraedweg 68;

Devan Comans, de zoon van Yuri en Bonny Comans – Steijns en het broertje van Jordan uit de Sparrenhoven 1.

Op zondag 28 oktober zijn gedoopt in de OLV van Lourdes:

Gabriella en **Stefano Simons**, de beide kinderen van Tom Boone en Tamara Simons van de Drenckgaard 57

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op zaterdag 27 oktober is thuis overleden **Frits Heusschen**, 86 jaar. Frits was de weduwnaar van Lisa Custers en de partner van Mia Piëtte en zij woonden in de Voltastraat 33B. Frits was bescheiden, maar begiftigd met veel talenten. Hij kon schilderen. Hij maakte prachtige iconen. Hij kon houtsnijden en menige kerststalgroep heeft hij gemaakt. Maar ook had hij groene handen en als er dan nog tijd was ging hij vissen. Hij is 27 jaar samen geweest met Mia. Samen hebben ze een fijne en goede tijd mogen hebben, dat werd ook de basis toen het minder goed ging en Frits ziek werd. Mia heeft gezorgd dat zijn laatste wens: thuis sterven, in vervulling kon gaan. Voor Mia een vanzelfsprekende zaak. Op dinsdag 30 oktober hebben we afscheid van Frits genomen in Geleen.

Op 11 oktober is **Anna Patist** overleden. Na het kienen liep Anna naar haar autootje en zakte in elkaar. Zij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar het mocht niet baten. Anna is 59 jaar geworden. Zij heeft veel mee gemaakt. Twee mannen, de vader van haar kinderen Gerrit Zwackhalen en Cor Kanters heeft zij af moeten staan, net als haar dochter Patricia en haar kleinzoon van 16 jaar Silvano. En toch was Anna altijd weel vol geloof en vertrouwen. Zij was het die op vrijdag als zij terug kwam van de markt een bloemetje voor, zoals zij dat zei, Moeder Maria meebracht. Heel lief was het toen haar vriend Johan Hurkens zondagmiddag 28 oktober namens Anna rozen kwam brengen voor moeder Maria. Het afscheid van Anna is geweest op maandag 15 oktober in het crematorium in Geleen

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 10 november

19.00 José Pluymen – Clement / Bertina Stitzinger / Anton Berndsén / Margriet Zwackhalen – Dijkma / Leon Striip / Gerry Hermse – Mullens

Zondag 11 november 32^e Zondag door het jaar

Gastkoor Don Bosco

10.30 Voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven / jaardienst Anna de Leeuw / 14^e jaar-

gedachtenis Annie Freens – Vermeeren / 8^e jaardienst Willy Freens / Eveline Hindi / Dien Ubachs – Pisters / zeswekendienst Maurice Spee / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen

Maandag 12 november

09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 13 november

09.00 Broeder Willem Hartman ofm

Woensdag 14 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Broeder Cunibertus (Piet van Bree)

Donderdag 15 november

11.30 K.B.O. Koepelwijk jaarijke viering

Voor de levende en overleden leden van de KBO Koepelwijk

Zaterdag 17 november

19.00 Jean Rademakers / Jan Remmers / Frans Penders / Jo Horbach / Anja Verbert / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers

Zondag 18 november 33^e Zondag door het jaar

Ceciliafeest Theresiakoor en Jeugddrumband

10.30 Voor alle levende en overleden leden van het Theresiakoor / fam. Fraats – Matti / Eveline Hindi / Alice Konings – van der Mullen / Maria Vanwesenbeeck – van Heyst en Jef Vanwesenbeeck / John Hermans / Henk Schuyt en Annie Schuyt – Kos en zoon Nico / Venny Janssen – Hermans

Maandag 19 november

09.00 Corry van de Berg

Dinsdag 20 november

09.00 Jan Oomen

Woensdag 21 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Broeder Mat Paulssen

Zaterdag 24 november Vormselviering

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / 11^e jaardienst Mia van Gelabbeek / Ber Slangen / Lambert Last / Breur Moenen / Ed Schijlen / Mia Meertens – van Est

Zondag 25 november Christus Koning van het heelal

34^e Zondag door het jaar Ceciliafeest Gele Rijders

10.30 Voor alle levende en overleden leden van Harmonie de Gele Rijders / Eveline Hindi / 5^e jaardienst Richard Holtz / jaardienst Zuster Gemma Govers / Sjra Janssen / Leon

Gilissen / Bella Habets – Bronckers / Antonius Geraerts en
Helena Geraerts – Kolvers / Truus Wolters / Zuster Miriam

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht,
tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op

woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

‘t Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr. 24 24 november 2018

Heer, maak mij tot instrument van uw
vrede:

laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer
hoopt,

geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als
om anderen gelukkig te maken;

niet zozeer om zelf begrepen te worden
als om anderen te begrijpen;

niet zozeer om zelf getroost te worden
als om anderen te troosten;

niet zozeer om bemind te worden als
om te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven
worden,

als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

TE LANG!

Dat heb je er van als je er zelf geen genoeg van kunt krijgen. Het was een mooie mis, maar je preek was te lang kreeg ik te horen.

Maar er waren 2 mooie verhalen die ik hier nu afdruk: Ten eerste een mooie tekst van Rabindranath Tagore:

“Een bedelaar was ik, en ik was aan het bedelen van deur tot deur, toen een gouden wagen als een prachtige droom in de verte verscheen, het moest wel die van een koning zijn. Hoog steeg mijn verwachting... Ik dacht dat mijn kwade dagen nu ten einde waren en ik droomde al van een grote gift. De wagen hield stil bij mij. Een man keek naar mij en daalde af met een glimlach. Nu was het geluk van mijn leven eindelijk gekomen, dacht ik. Toen hield hij zijn rechterhand op en zei: 'Wat ga je mij geven?' Ach, het was een koninklijke grap, dat hij zijn handpalm bedelend uitstak voor een bedelaar. Bedremmeld en besluiteloos stond ik, toen nam ik langzaam uit mijn bedeltas een heel klein korreltje graan en gaf het. Maar hoe groot was mijn verrassing, toen ik aan het einde van de dag mijn bedeltas leegschudde op de vloer en een heel klein korreltje goud vond in de armzalige hoop. Ik weende en wenste dat ik hem alles gegeven had”.

Vervolgens een moeilijker verhaal van de filosoof Levinas:

“Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand. Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden. Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken gedoemd.

Het enige wat levendig overeind blijft is de kleine goedheid van het dagelijkse leven. Ze is fragiel en voorlopig. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze is gratis, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, 'simpele zielen', die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegen de machten van het kwaad. De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien wel 'gek' – een 'dwaze goedheid' -, maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!” aldus Levinas.

Overweeg beide teksten in alle rust. pastor Mattie Jeukens ofm

GASTKOOR UIT SARDINIË

Op zondag 9 december is er groot feest in het Italiaanse Centrum Circol Sardegna aan de Prof. Mullerstraat 56. Er komt een koor met aanhang uit Sardinië op bezoek. Enkele jaren geleden zijn zij al eens te gast geweest. Dat heeft toen indruk gemaakt, bij ons, maar ook bij hen en daarom zijn zij nu hier terug. Zij zullen de mis van 10.30 uur muzikaal opluisteren. Om 14.00 uur is er een Italiaans eten: Pranzo. Het kost 15 euro en je krijgt dan een antipasti, pasta, maialetto Sardo, insalata en formaggio e frutta. Maar je moet je wel op tijd melden bij de president Gerardo Fadda: 06 17608653

ALLERZIELEN

“Het lijkt wel of het elk jaar nog drukker wordt”, merkte iemand op. Ook dit jaar was het indrukwekkend. De kerk was afgeladen, aan de stoet kwam geen einde, en de begraafplaats was spectaculair verlicht met fakkels. Dank aan de inzet van alle vrijwilligers, de harmonie, het koor, de Dela en de dragers van de Dela en als je zo gaat opsommen dan doe je altijd mensen te kort. Dank je wel dat je er bij was, door u aller deelname is het wat het is ,een eer aan hen die ons zijn ontvallen.

ADVENT

Met het feest van Christus Koning van het heelal komt een einde aan het kerkelijk jaar B waarin in hoofdzaak de evangelist Marcus centraal stond. Op de eerste zondag van de advent 2 december begint het jaar C met Lucas als centraal evangelie. De 4 zondagen voor Kerstmis noemen we de Advents zondagen en elke zondag zullen we een kaars aansteken op de adventskrans als uitdrukken van ons verlangen naar nieuw licht in de duisternis, dat met Kerstmis in Jezus geboren wordt.

AON DE GROOND GENAGELD

Op zaterdagmiddag om 13.00 uur was er een heel mooie première van Deel III Onder Druk: *Aon de groond genageld*, over stille armoede maar ook over hoe kwetsbaar je bent voor mooie beloften om meer geld te kunnen verdienen. Aanbevolen en knap werk van de jongeren die dit gedaan hebben, Proficiat.

BLOEMBAK VOOR DE KERK

Hij staat daar onopvallend opvallend en keurig verzorgd met weer nieuwe plantjes voor de winter. Deze bloembak heeft duidelijk een engel die voor hem zorgt en over hem waakt. Of zou het toch komen door de kaars die nog altijd bij Barbara brandt en die telkens weer als hij bijna opgebrand is vervangen wordt. Maar ik heb geen idee wie dat doet. Zou ook hier een engel aan het werk zijn?

DE KAPEL: WORDT HET WAT?

Het is al wat als je het gebouw nu opeens vanachter de struiken tevoorschijn ziet komen! Het was één van de verrassingen van Allerzielen. Het is een bijzonder gebouw: Uniek. Het is een heel spel van lijnen. Maar ondertussen mag het einde toch ook inzicht komen, want het skelet maakt nieuwsgiering naar hoe het echt zal worden. Wat voor vlees er in de kuip zit, zo gezegd. Ondertussen houdt Bernadette en Maria vanaf het altaar aan de overkant een oogje in het zeil.

DE PLECHTIGE: HET VORMSEL 24 NOVEMBER

Er zijn 4 jongeren die op zaterdag 24 november het Vormsel zullen ontvangen namens de bisschop van Mgr André Franssen. Het vormsel is een bevestiging van geloof in deze jonge mensen om met de 'goede geest' de volwassenheid binnen te gaan. Het is fijn dat we het sacrament van het Vormsel mogen vieren. Het straalt ook uit naar ons allemaal. Met die jongeren krijgen wij weer opnieuw de Heilige Geest: Ga er maar aan staan!

Ondertussen hebben we hele mooie gesprekken met de vormelingen ook over zich zelf, verrassend open en eerlijk.

GOSPELCONCERT ZONDAG 16 DECEMBER 15.00 uur

Het Manus van Alles festival presenteert op zondag 16 december in Maastricht de 12e editie van Blackgospel Wittevroutenveld. Dit jaar geeft de populaire gospelgroep ABC Gospel & Soul Choir met maar liefst 7 zangeressen uit Amsterdam een hartverwarmend kerstconcert met bekende klassiekers en eigentijds repertoire. Het concert vindt plaats om 15.00 uur in de prachtige en sfeervolle Lourdeskerk, Voltastraat, 6224 EK Maastricht. De toegang is gratis.

GEDOOPT:



Op zondag 4 november werd in de OLV van Lourdes gedoopt:

Rafaël Mommers de zoon van Rik en Brenda Mommers – Hermans uit Tibeerstraat 7;

Djorghinyo Horsmans, de zoon van Daniëlle Horsmans uit de Hornestraat 26 en het broertje van Leyvano;

Liam Bastian de zoon van Dean en Kim Bastian – Limpens van het Old Hickoryplein 79 C

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN:



In de nacht van maandag op dinsdag is in Mondriaan – Ouderenzorg Heerlen **Willy Pisters** overleden ,de partner van Peke (Maria) Remmers. Willy was pas 59 jaar, een week voor zijn 60^e verjaardag is hij overleden, vader van 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Het bijzondere van Willy was dat hij als burger jongen zich thuis voelde op het kamp. Hij heeft zijn eigen en ook nog andere wagens gebouwd. Willy vond er de ruimte, de vrijheid en de mensen om zich heen. Hij was niet graag alleen. Hij was ook een familieman. Op zijn tijd lustte hij ook een pilsje. Op vrijdag 16 november hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdeskerk en hem daarna te rusten gelegd op Oostermaas in de buurt van zijn broers en zussen en verdere familie.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles
wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 24 november

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / 11^e jaardienst Mia van Gelabbeek / Ber Slangen / Lambert Last / Mia lemmens – Last / Breur Moenen / Ed Schijlen / Mia Meertens – van Es

Zondag 25 november Christus Koning van het heelal

24^e Zondag door het jaar: Ceciliafeest Gele Rijders

10.30 Voor alle levende en overleden leden van Harmonie de Gele Rijders / Eveline Hindi / 5^e jaardienst Richard Holtz / jaardienst Zuster Gemma Govers / Sjra Janssen / Leon Gilissen / Bella Habets – Bronckers / Anton Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Truus Wolters / Zuster Meriam / voor de overledenen van de fam. Claessens

Maandag 26 november

09.00 Pater Jeu Jenniskens smm

Dinsdag 27 november

09.00 Michel Somers

Woensdag 28 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Ernest Spronken

Zaterdag 1 december

19.00 Truus Thieman – Crapels / Marie Bijlders – Walthie / Rita Thomissen – Wetzels / Mayke Loffeld – Mertz / Nol Coenen / Annie Sanders / Zeswekendienst Guus Antes

Zondag 2 december Eerste zondag van de Advent

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / voor de overledenen van de fa. Steps – Colaris / Jean en Thea Savelberg- de Jong / Eveline Hindi / zeswekendienst Sjef Schuman / Hanny van Zeyl – v.d. Linden en Harry en David van Zeyl

Maandag 3 december

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor de overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 4 december

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 5 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems

Vrijdag 7 december Eerste vrijdag van de maand

09.00 Deken Hanneman

**Zaterdag 8 december Feest van de Onbevleete Ontvangenis
van Maria Wijding van de nieuwe bisschop in Roermond**

19.00 Jo Geron / Truus Gense – Daems / Ber Haagmans / Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Corry Lemmens – van Sloun / Anna Patist / Gerrit Zwackhalen / Cor Kanters / Patricia en Sylvano Zwackhalen

Zondag 9 december 2^e Zondag van de Advent

Gastkoor Circolo Sardo ‘Sardegna’

10.30 Voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven / jaardienst mw. Anna van de Weijer / Eveline Hindi / Ber Heugen / 20^e jaargedachtenis Peter Coenen / overleden leden Italiaanse vereniging Circolo Sardegna / Jo Leenders en Jo Leenders – v.d. Brink / Josephina Leenders – Hoenen

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr.25 8 december 2018

Ja zeggen

Ik weet niet wie – of wat – de vraag
stelde

Ik weet niet wanneer zij gesteld werd.
Ik herinner me niet dat ik antwoordde.
Maar eens zei ik ja tegen iemand – of
iets.

Vanaf dat moment heb ik de zekerheid
dat het leven zinvol is
en dat mijn leven, in onderwerping,
een doel heeft.

Vanaf dat moment heb ik geweten
wat het wil zeggen: 'niet om te zien',
zich niet te bekommeren
om de dag van morgen.

Dag Hammarskjöld

ADVENT

Het is bijna een ritueel om elk jaar rond deze tijd iets te schrijven over de 'advent', dat is de tijd voor Kerstmis. Vier weken lang duurt de advent, of eigenlijk 4 zondagen, de laatste week is afhankelijk van wanneer kerstmis valt in de week. Het suggereert ook dat dit een soort routine is, weer iets wat moet. Maar dit jaar heb ik dat juist helemaal niet, eerder iets strijdbars, iets onverzettelijks komt bij mij naar boven. Ik ga uitzien naar de komst van Jezus geboorte, Hij is me lief en dierbaar. Op zijn komst wil ik me voorbereiden en wat anderen doen? Het zal me wezen. De Advent wil ik vieren. Ik vind dat ik echt iets te verwachten heb. Hebt u dat ook? Wat me opvalt, is dat zo weinig mensen nog echt iets te verwachten hebben. Zij hebben al zoveel, zij hebben bijna alles. Er is voor veel mensen veel luxe en welvaart om gewoon dat te doen wat zij graag willen doen. Althans, zo lijkt het. In Vrij Nederland las ik een heel artikel over hoe twintigers en dertigers in het weekend uit hun dak gaan en dan weer van maandag tot vrijdagmiddag heel hard werken om op vrijdagavond zich weer helemaal onder te dompelen in het feest. Van drugs is men daarbij niet afkering. Je moet gewoon weten, zegt men dan, wat je wel en niet kunt. Als je dat niet kunt en je raakt per ongeluk verslaafd, dan ligt dat aan jezelf. Dan ben je eigenlijk een 'loser'. Prachtige mensen die prachtige dingen doen, maar wel met een hard oordeel over wie het niet lukt de gouden vruchten van de welvaart te plukken. Ligt het echt aan jezelf, als je niet mee komt? Als je niet weet hoe je een keuze kunt maken in een geweldig aanbod van mogelijkheden? En waarom voelen zoveel mensen in Nederland juist nu het nog nooit zo goed geweest is, zich zo onveilig en on- tevreden? Het zijn van die wonderlijke paradoxen. Ik snapte niets van Black Friday, waarom wordt iets dat zo Amerikaans is, zo massaal omarmd, terwijl je weet dat je uiteindelijk toch voor de gek gehouden wordt? Een medebroeder tijdens de bezinning zei het mooi: "Het lijkt wel of het kapitaal bezig is zijn macht over de mensen te vergroten. Ieder voor zich en God voor ons allen? God hebben we echter losgelaten, zo lijkt het. Gebleven is ieder voor zich. En dan tussen die individuen echte verbondenheid krijgen: is dat de echte uitdaging? pastor Mattie Jeukens ofm

ITALIAANS GASTKOOR UIT SARDINIË 9 DECEMBER

Zondagmorgen 9 december komt tijdens de viering van 10.30 uur het koor uit Sardinië de mis muzikaal ondersteunen. In het Italiaanse centrum aan de prof. Mullerstraat in Wyckerveld (feitelijk de oude Noodkerk) zal Geraldo Fadda en vele andere mensen zorgen voor een gezellige Italiaanse dag met ook een Italiaanse Pranzo, maar daar moet je je wel op tijd voor opgeven door te bellen naar 06 17608653. Zingen kunnen ze in Italië.

KERSTMARKT WITTEVROUWENVELD

Zondag 16 December van 11.00u tot 17.00u

Locatie: Groene Loper (einde Frankenstraat)

Een gezellige Kerstmarkt met natuurlijk een gezellige kerstsfeer, leuke kraampjes voor kerstcadeaus, heerlijke gerechten, lekkere drankjes zoals o.a. Glühwein en mooie muziek. Er is tevens een tombola. Deze is ten gunste van de Jeugdorchestra WVV en de Happy Kids. We hopen u als buurtbewoner te mogen begroeten op zondag 16 december waar Groene Loper en Frankenstraat samen komen. Info kraam verhuur: 06 473 24 595

BLACKGOSPEL WITTEVROUWENVELD 16 DECEMBER

Het is de 12^e editie die Manus van Alles ons aanbiedt. Dit jaar komt ABC Gospel & Soul Choir met klassiek en eigentijds repertoire. Het begint om 15.00 uur in de prachtige OLV van Lourdeskerk aan de Groene Loper. Het is gratis.

DOORDENKER

Een mens heeft twee levens. Het tweede begint, zodra hij ontdekt dat hij er maar één heeft, aldus Confucius

WE DOEN HET WEER: HET MIDDAG GEBED

Toch al weer voor het derde jaar dat we om 12.00 's middag elke dag ook op zaterdag, alleen zondags niet, maar elke dag dus, het middaggebed willen bidden in de Mariakapel tijdens de advent. Als de klok van 12 uur geluid heeft bidden we eerst de Engel des Heren, daarna een psalm, we luisteren naar de lezingen van die dag en sluiten af met een meditatie en een Onze Vader. Als het dan nog lukt zingen we ook een Maria-lied. Natuurlijk zoeken we mensen die mee durven doen. Mensen die de koude verdragen om 15 minuten te bidden en zo zichzelf even aan de kant te zetten voor onze Schepper en Heer.

Weinig spectaculair misschien, maar toch kun je zo een wereld winnen, Gods zegen en bescherming afroepen.
Welkom dus in de 4 adventsweken om 12.00 uur in de Mariakapel, schroom niet!

OPBOUW VAN DE KERSTSTAL

Het is toch een hele onderneming om elk jaar weer de kerststal opgebouwd te krijgen. Dit jaar willen we het doen op 10 en 11 december, zodat op zondag 16 december, als het Gospelconcert gehouden wordt, de kerk al in de kerstsfeer zal zijn. Vooral alles naar beneden brengen is een hele onderneming, waar we vrijwilligers heel goed bij kunnen gebruiken. De kerststal zullen we weer afbreken de zondag na 3 Koningen, dat is maandag 7 en dinsdag 8 januari.

SENIOREN DRUMBAND MESTREECH

Op zondag 9 december heeft de Seniorendrumband Mestreech een slagwerk gala. Daarin zal zelfs TV Maastricht voor het programma Vitrine opnames komen maken. Het is het uitgestelde slagwerk gala ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan in 2017. Van harte aanbevolen. Blijf de trom roeren!

MICHELANGELO:

De liefde is de vleugel die God de mensen gaf om tot bij hem te komen. En God gaf een zusje aan de herinnering en hij noemde haar hoop.

TER OVERWEGING

Op weg naar kerstmis mag het een uitdagende vraag zijn om je af te vragen niet wat mensen voor jou betekenen, maar wat jij voor mensen kunt en mag betekenen. Het is al zo vaak geroepen, maar wij kunnen best nog mensen gebruiken in onze parochie om mee vorm te geven aan de vraag hoe je een vitale, gastvrije en eerlijke gemeenschap kunt zijn waar muziek inzit?

Een stokpaardje blijft ons koor: wanneer komen jullie meezingen? Weet dat er in elk geval een kinderkoor in oprichting is en dat ons zangkoor, vernieuwd door een nieuw bestuur, altijd nieuwe leden van harte welkom zal heten.



GEDOOPT:

Op zondag 18 november is in de OLV van Lourdes gedoopt: **Liam Heijmans**, de zoon van Mike en Rageni Heijmanns Makdonald uit de Dr. Schaepmanstraat 86 en het broertje van Luna.

Op zondag 25 november zijn in de OLV van Lourdes gedoopt: **Bradd Callemeijn – Hunnef** uit de Burg. Pijlsstraat 40 en het broertje van Britt; eveneens is gedoopt: **Jadelynn Beeren**, de dochter van Dolph en Cynthia Beeren – Kleefstra van de Kast. Hillenraedweg 98.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op dinsdag 13 november is na 10 maanden een bijzonder leven gehad te hebben van heel veel liefde, in het azM **Thomas Praster** overleden. De zoon van Roy en Carla Praster – Boosten. Hun ouders wonen hier in Wyckerveld en Wittevrouwenveld, waar Carla en Roy zijn opgegroeid en waar hun zoon op 17 juni hier in onze kerk is gedoopt. Roy en Carla wonen nu in St.Geertruid in de Burg. Wolfsstraat tegenover de kerk en het kerkhof, waar we in een heel indrukwekkende viering afscheid van de kleine Thomas hebben genomen. We hebben hem daarna te rusten gelegd daar op het kerkhof bij de kerk. Zijn hele korte leven heeft Thomas ontzettende veel gelachen. Het was ondanks zijn handicaps een heel goedlachs kind met bijzonder mooie ogen, waarmee hij zijn moeder en vader tot op het laatst heel indringend heeft aangekeken.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 8 december Feest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria. Wijding van de nieuwe bisschop in Roermond

19.00 Jo Geron / Truus Gense – Daems / Ber Haagmans / Paul Prop en Maiëtte Prop – Habets / Corry Lemmens – van Sloun / Anna

Patist / Gerrit Zwackhalen / Cor Kanters / Patricia en Sylvano
Zwackhalen

Zondag 9 december 2^e Zondag van de Advent

10.30 Voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven
/ jaardienst mw. Anna van de Weijer / Eveline Hindi / Ber
Heugen / 20^e jaargedachten Peter Coenen / overleden en
levende leden Italiaanse vereniging Sircolo Sardegna / Jo
Leenders en Jo Leenders – v.d. Brink / Josephina Leenders –
Hoenen

Maandag 10 december

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 11 december

09.00 Luc Castermans

Woensdag 12 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van der Meulen – Custers

Zaterdag 15 december

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / 1^e jaardienst Bèr
Haagmans / Liza Louis – Aarts en Arnold Louis / Lenie Lion /
Corrie Cauwels – v.d. Wiel / Annie Hendrix – Smeets

Zondag 16 december 3^e Zondag van de Advent

10.30 Fam. Fraats – Mattie / Eveline Hindi / 2^e jaardienst Riek
Vallenga – van Dijk en Piet Vallenga / 1^e jaardienst Tiny Vrijens
– Borghout / Gerard Cruts / Jan Wintraecken / Truus Lahaye –
Thijssen

15.00 **ABC Gospel & Soul Choir OLV van Lourdes**

Vanaf 15.00 uur entree gratis

Maandag 17 december

09.00 Jos Nijssen

Dinsdag 18 december

09.00 Corrie Coolen

Woensdag 19 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 22 december

9.00 Bèr Slangen / Marieke Smeets – Custers / Miets Buncke –
Romans / Thei Smeets / Ber Habets en Joke Habets –
Creemers / Marie-Louise Duchateau

Zondag 23 december 4^e Zondag van de Advent

10.30 Eveline Hindi / Jo Haine / Jaak Mulkens en Truus Mulkens –
Cornelissen / Ineke Buteyn – Dubois / Greet Braeken - Bausch

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

‘t Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr. 26 22 december 2018

Noem mij geen vreemdeling:
Mijn woorden klinken vreemd,
Maar mijn gevoelens zijn dezelfde
Als die van jou.

Noem mij geen vreemdeling:
Ik wil mensen dicht bij me,
Omdat het zo koud is en kil
Diep in mijn hart.

Noem mij geen vreemdeling:
De grond waarop wij lopen is dezelfde,
Maar niet het beloofde land
Dat ik had verwacht.

Noem mij geen vreemdeling:
Grenzen zijn mensenwerk,
Scheidingsmuren bouwen wij zelf
En isoleren ook jou.

Noem mij geen vreemdeling:
Ik zoek zoals jij vrede en recht
In naam van God,

Uit de Filippijnen

OMDAT HET DECEMBER IS

In de maand december maak je het gezellig voor jezelf en voor andere mensen die het minder gezellig hebben. Zo is dat. Waarom? Omdat het december is, las ik ergens. De verbinding met de geboorte van Jezus, als mensen het nog weten, wordt losser. Toch, in de kerk willen we op de eerst plaats de geboorte van Jezus vieren. Stilstaan bij Jezus voor wie 'gewoon' geen plaats was in de herberg van het leven en daarom moest uitwijken naar de stal van de (verloren) schapen. Zelfs geld leek er niet toe te doen. Het was 'vol'. Geen plaats meer dus en precies met Jezus, wil God ons duidelijk maken dat daar waar geen plaats meer is, God plaats maakt. En in onze tijd waar zelfs God geen plaats meer lijkt te hebben zal God zelf plaats maken. Allereerst in de ervaring dat je zelf er toe doet en dat iedereen er toe doet, ook diegenen die er niet toe doen, of van wie anderen vinden dat zij er niet toe doen, of die dat zelf vinden. Kerstmis zegt: elkeen doet er toe, want je bent uit liefde geboren. Maak dan ook werk van die liefde, want dat is de tweede stap die Jezus ons laat zien: geen mooie praatjes maken, maar werk maken van die liefde en mensen de ogen en de oren openen; mensen weer in beweging krijgen en zelf in beweging komen: kom dus maar, in de kerk is plaats. Zij is groot genoeg. U zult er ongetwijfeld een plekje kunnen vinden.

Natuurlijk, de kerk heeft ook buitengesloten en niet zo zuinig ook, maar juist nu het 'minder' goed gaat, is de kerk gedwongen dit te erkennen en onder ogen te zien. Vaak is het de arrogantie van de macht die mensen buitensluit. En hoezeer machten en krachten Jezus ook voor hun karretje hebben willen spannen, uiteindelijk wordt dat altijd weer doorbroken. Juist dan komt er een nieuwe kracht naar boven met nieuwe mogelijkheden. Zaterdag 9 december was het afscheid van Rafi in onze kerk. Plotseling overleden 14 jaar oud. De mis begon om 13.00 uur, maar om 12 uur zat de kerk al bomvol met jongeren, die gewoon stil hebben gezeten, een uur lang om met hun verdriet bij het verdriet van de ouders en zijn broers te zijn. Bijzonder en na de mis op de brommer of scooter naar het kerkhof en lawaai maken: naar binnen en naar buiten gekeerd: Als het er toe doet zijn mensen bewonderenswaardig. Zalig kerstmis pastor Mattie.

KINDERPOSTZEGELS VAN VOOR 2000

Onze parochie heeft een geweldige erfenis gekregen. Het is een enorme hoeveelheid kinderpostzegels, allemaal van voor het jaar 2000 en daarom ongeldig. Je kunt er dus niets mee, maar ze zijn zo mooi. Als parochie willen we ze u voor 1 euro per velletje aanbieden. Het zijn er echt heel veel en dan brengen ze nu misschien toch nog iets op. We verkopen ze na de nachtmis en de andere vieringen met Kerstmis. Je kunt ze ook op de pastorie bestellen, gewoon 1 euro voor het goede doel!

SPEELGOEDTAFEL

Het eerste speelgoed is alweer gebracht voor op de speelgoed – ruiltafel in de kerk. Ook dit jaar zal er in de kerk weer een plek komen waar mensen speelgoed kunnen achterlaten of meenemen voor een kind dat niet vele heeft.

MAG JE TERUG KOMEN OP EEN BESLUIT?

De kinderkerstviering dit jaar staat in het teken van de herbergier. Hij krijgt grote spijt dat hij Jozef en Maria niet binnen heeft gelaten in zijn herberg. De vraag is : mag je terug komen op eerder genomen beslissingen? Mag je spijt van iets hebben en hoe kom je er dan op terug? Wat zijn je wensen als je ergens spijt van hebt? Hoe zou je willen dat het weer goed komt ? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe kun je je wensen vastleggen in bv een mooi bewaardoosje? We gaan mooie wenskastjes maken die tijdens kerst te bewonderen zijn in de kerk. Voor meer info, Sjef Zwackhalen, Manon Pachen en let op nadere berichten.

KERSTCONCERT ZONDAG 23 DECEMBER

Vriendenkoor Eindracht onder leiding van Ruud Pricken en dameskoor Choir of Voices onder leiding van Marij Swartjes geven zondag 23 december om 15.00 uur een kerstconcert in de OLV van Lourdeskerk. Het concert is gratis en er wordt u een 'tas' koffie met kerststol aangeboden. Mis het niet!

KINDERKOOR DIE VAAN US

Een gouden kans voor gouden kinderstemmen. Heel voorzichtig zijn we onder de communicantjes begonnen met de werving van

nieuwe leden voor een nieuw op te richten kinderkoor. Een hele leuke dirigente en een goede begeleidster hebben we om ons te helpen het kinderoor te begeleiden. Zijn er kinderen die graag willen leren zingen? Laat het weten via jmpp.jeukens@planet.nl of via de post op Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht. In januari willen we starten

GEDOOPT:



Op zondag 2 december zijn in de kerk OLV van Lourdes gedoopt:

Noah Leffering, de zoon van Mitchel en Michelle Leffering – Lück en het broertje van de tweeling Quinn en Dexter. Zij

wonen in de Dokter van Kleefstraat 29;

Ook **Jaycee Kanters** is gedoopt, de zoon van Erwin en Rebecca Kanters – van Neck uit de Kast. Geijsterenstraat 22 en het broertje van Ryan, Detiny, Keandro en Dylana;

Tenslotte werd deze zondag ook gedoopt:

Jeck Smeets, de zoon van Ralph en Marjon Smeets – Vincken uit de Lindendriesstraat 10 in Meers.

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN



Op woensdag 28 november overleed in het azM **Sophie (Sof) Haane – Jongen**, de moeder van Erwin en Johnny en de partner van John. Met hem heeft zij over de wereld gezworven en een tweede thuis gevonden in Spanje om het wat rustiger aan te doen. Een sterke, ondernemende vrouw met doorzettingsvermogen, de spil van haar gezin en het familiebedrijf, die voor alles een oplossing wist te vinden. Sophie is maar 67 jaar mogen worden. In korte tijd gevloerd door die rot ziekte.

Op 4 december hebben we afscheid genomen in de kerk OLV van Lourdes in het Wittevrouwenveld te Maastricht en haar te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas

Op woensdag 5 december hebben we in het crematorium van Geleen afscheid genomen van **Rudie Leclair**. Rudie heeft zijn

leven lang bij de post gewerkt. Rudie was getrouwd met Gertie, zijn maatje met wie hij heel veel heeft gereisd, gefietst en gewandeld. Zij deden alles samen. Rudie was praktisch ingesteld. Nog voordat je iets gevraagd had, had hij het al klaar. Zijn kleinzoon Lucas heeft hij leren vissen. Een kleurrijke man met veel humor. Ook hij, die altijd gezond geleefd heeft, is door die rot ziekte gevloerd en maar 72 jaar oud mogen worden.

Op dinsdag 27 november overleed in Genk in het ziekenhuis **Raphaël Mabeka Nzuzi – Mpila**, gekend als Rafi. Hij is 14 jaar mogen worden. In een ongelooflijk drukke en aandachtige viering hebben we afscheid van Rafi genomen. Rafi was een lief, behulpzaam en vrolijk jong. Groot voor zijn leeftijd, maar soms ook nog echt een kind. Zijn hart heeft hem in de steek gelaten. Hij zat op school in Lanaken, de Alicebourg. Op school hebben we een rouwboek gemaakt en de ouders in de viering aangeboden. Hij woonde op de Statensingel, zijn broer Denzil woont op het Friezenplein, Ze waren met 4 jongens thuis.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles
wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 22 december

19.00 Bèr Slangen / Marieke Smeets – Custers / Miets Buncke –
Romans / Thei Smeets / Ber Habets en Joke Habets –
Creemers / Maria Louisa Duchateau

Zondag 23 december 4^e Zondag van de Advent

10.30 Eveline Hindi / Jo Haine / Jaak Mulkens en Truus Mulkens –
Cornelissen / Ineke Buteyn – Dubois / Greet Braeken –
Busch en Martin Braeken / uit dankbaarheid aan Maria, H.
Antonius van Padua en Franciscus van Assisi

Maandag 24 december Kerstavond

18.00 Theo Vertommen / Paula van den Broek – van der Meys /
Fien Clement - Ramakers / Harry McMaster / Ron
Korpershoek / overleden ouders Stegen – Bartholomeus en
Natascha Stegen – Welters

21.00

**Nachtmis met Theresiakoor
en Harmonie De Gele Rijders**

Annie en Willy Freens – Vermeeren / Dhr. en Mw. Oerlemans
/ Huub Leenders / Jeu Meijers / Dave de Vlam/ Henri Pachen
en Irene Pachen - Stessen / Mia en Wiel Jansen – 'D Elfant
/ Joke van der Horst

Dinsdag 25 december **Geboorte van de Heer
Hoogfeest van Kerstmis**

10.30 Pap en Mam Theunissen – Geens en zoon Rinus
Theunissen / Catharina van John – Theunissen / Zus
Theunissen – Geilen / Zuster Clementine Haan / Gemma
Govers / Truus Wolters / Zuster Meriam / Margriet Hermans/
overleden ouders Thewissen – van der Meer / Nico
Thewissen en kleindochter Esther / overledenen van de fam.
Huntjens –Weyenberg / Truus Lahaije – Thijssen / Lieske
Karel , Jozef Bergenhuizen en dochters Rieny en Fieke /
John Hermans / Math Revenich / Overleden ouders
Hochstenbach - Schnitz

Woensdag 26 december Tweede Kerstdag **H.Stefanus**

10.30 overleden ouders Rongen – Op den Camp / Elly Partouns –
Rongen / Ton Rongen / Mimi van Heyningen – Rongen /
Karel de Bree en Greetje de Lange / Fred de Bree /
Ernestine en Madeleine Vleugels en Maria Goertz – Vleugels
/ Hans de Bree junior / Jeske Roumen / Jan en Mia Dols –
Frijns / Guus en Jeanne Aelfers – Keulers / Harrie en Lenie
Jeukens – Frijns / Tante Lies, zuster Josepha Cornelia
Keulen / Jeanny Rijcken – Keulen / Overledenen familie
Jeukens-Frijns

Zaterdag 29 december

19.00 Kitty Roevos – Habets / Ed Schijlen / Dien Remmers –
Stuiver/ Theo Vertommen / Tonia Damen / Annie Dreessen

Zondag 30 december **Feest van de H. Familie**

10.30 Eveline Hindi / Maurice Spee / Leon Genotte / Ans Frissen –
Chapin / Tiny Ferenbach – Keersemeekers / Henk de Baar
en Tinie de Baar – Biemans / Lei Verstappen / 2^e
jaargedachtenis Antonio Caballero Roman

Maandag 31 december Oudejaarsdag Dankviering

18.00 Dank aan Maria, Antonius van Padua en Franciscus van Assisi

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag Feest van Maria, Moeder van God Na de mis Zelig Nieuwjaar wensen

10.30 Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Michel Geurts en Wanny Geurts / Broeder Cunibert (Piet van Bree) / Broeder Mat Paulssen

Woensdag 2 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Jaargedachtenis Diny Wijnen

Vrijdag 4 januari Eerste vrijdag van de maand

09.00 Zuster Gemma Govers / Truus Wolters

Zaterdag 5 januari

19.00 zeswekdienst Sophia Haane – Jongen / Jean Driessen / Paul Winckers / Lucy van Loo / Miena Koch – Damen

Zondag 6 januari Driekoningen , Openbaring van de Heer

Eerste weekend van de maand Speciale collecte voor kerk

10.30 Eveline Hindi / 2^e jaardienst Irene Pachen – Stessen / Henri Pachen / 1^e jaardienst Jo Leenders / Jo Leenders – v..d. Broek / Josephine (Fieneke) Leenders – Hoenen / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Marie Bijlders – Walthie / Truus Thieman – Crapels

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)