



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 67 nr. 01 6 januari 2017

Nieuwjaar Goede voornemens

De mensen zeggen, 2017 wordt
prachtig.

De tunnel is open.

De groene loper gaat schitteren.

De economie trekt weer aan.

Maar ik ben somber, en pieker mij suf
Hoe zal het gaan met mijn gezondheid,
Heb ik dadelijk nog een baan?

De kerken lopen leeg,

De wereld staat in brand.

Wie kan ik nog vertrouwen ?

En God?

Eigenlijk geloof ik niets,

En twijfel aan alles , zelfs aan U.

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij

Waarachtig leeft,

Dan denk ik dat Gij liefde zijt en

eenzaam,

En dat, in dezelfde wanhoop

Gij mij zoekt, zoals ik U.

Daarom wens ik iedereen een rijk
gezegend en zo gezond mogelijk 2017

JAAROVERZICHT 2016

Af en toe moet je terugkijken om weer met frisse moed vooruit te kunnen kijken. Traditioneel kijken we in de Oudejaarsavondviering terug naar het afgelopen jaar. Daar horen ook enkele cijfers bij. Ze zeggen niet alles, maar geven een indicatie. Daarom allereerst enkele statistische gegevens voor de rekenmeesters onder ons:

Doop	2016	65;	2015	65;	2014	56
1e Heilige communie		39		32		27
Vormsel		9		7		7
Huwelijk		4		3		3
Overlijden		27		34		45

Nu zeggen cijfers op zich niet alles. De vraag is hoe je deze cijfers duidt. Opvallend zijn de vele dopen die al enkele jaren constant aan de hoge kant zijn. Met de huwelijken wil het nog niet zo goed lukken, terwijl trouwen in de kerk toch een mooi feest kan zijn.

Verontrustend vind ik de terugloop van het aantal uitvaarten. Het is niet alleen jammer dat mensen soms gewoon uit je gemeenschap verdwijnen, maar het heeft ook nog al wat consequenties voor heel de parochie. Minder uitvaarten betekent namelijk ook minder misintenties, minder Zeswekendiensten en minder Jaardiensten. De terugloop is mede te verklaren vanuit de toename van crematies. Crematie krijgt de voorkeur, omdat veel mensen hun nabestaanden niet meer willen opzadelen met het onderhoud van een graf, en omdat men denkt dat cremeren goedkoper is dan begraven.

Dit laatste hoeft overigens niet als je een beetje met overleg te werk gaat. Ik zelf ben voor begraven: gewoon terug naar de schoot van moederaarde, daar komt het leven uit voort, daar keert het naar terug. Meespeelt natuurlijk ook dat steeds meer mensen niet meer 'kerks' zijn en geen band met de kerk meer hebben.

Opvallend is daarentegen juist de groei van de communicanten, maar dat komt ook omdat de kinderen van Nazareth, Limmel, Koepelkerk en Heugemerveld bij ons de communie komen doen en dan is de toename goed te verklaren.

Wat in deze cijfers niet bovenkomt zijn de bijzondere, inspirerende activiteiten, zoals de viering van Madonna Della Strada en de dankdienst voor de opening van de tunnel op 18 december; de verschillende gastkoren waaronder de 'Staar'; de vrijwilligersdag op 3 september met lunch in de kerk; de Lourdesviering 11 februari; de pelgrimsviering 11 september; de Carnavalsmis, het Gospelconcert en de Communieviering op 5 mei. Pastor Mattie Jeukens ofm

ACTIE KERKBALANS

In januari zal de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start gaan. Met deze actie vragen de kerken aandacht voor hun financiële middelen. Mag ik u vragen daarom de kerk toch niet af te schrijven en gun haar een royale steun. Wij kunnen niet zonder uw bijdrage. Een bijdrage kunt u storten op: IBAN NL11 SNSB 0861 2758 61 t.n.v. van de penningmeester van de parochie OLV van Lourdes, H. familie en H. Guliëlmus.

WEEK VAN GEBED OM EENHEID ONDER DE CHRISTENEN

Deze week is van 15 tot en met 22 januari 2017. De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie, met de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach'.

'Het is in 2017 precies vijfhonderd jaar geleden dat Marten Luther een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht gaf. Hij kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden', stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken. Daarom is het thema 'verzoening' centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus' woorden over de liefde van Christus die mensen drijft. (2 Korintiërs 5:14-20).

KERSTMIS GOED VERLOPEN

Allereerst heel veel dank aan iedereen die zijn bijdrage geleverd heeft aan een geslaagde Kerstmis. De vieringen zijn goed bezocht, en er was naar mijn aanvoelen een goede en ontspannen sfeer, en er is gelukkig niets ernstigs gebeurd. Af en toen was ik toch wel onrustig met in mijn achter hoofd: Stel dat..... Meestal schrok ik dan wakker en vermaande mezelf dan door te zeggen, dat in het Vrouwenveld en Wyckerveld genoeg gezond realiteitsbesef is en betrokkenheid, dat we het met elkaar zullen rooien. Er waren alleen beschuiten met muisjes te weinig. Dat is toch ook wat! Opnieuw is er wel weer een overvolle geschenken tafel en zijn er heel veel gezinnen geholpen met luiers, opvolgmelk en crème. Her en der is er ook een kerstpakket uit de lucht komen vallen, heb ik gehoord.

Bijzonder dankbaar ben ik ons koor. Op 24 december de dag van Kerstavond hadden zij een uitvaart van de echtgenoot van een koor lid die zelf in het ziekenhuis lag, daarna heeft het koor gezongen in de gezinsviering en de nachtmis, dus maar liefst 3 keer, en de volgende ochtend Kerstdag waren zij weer present voor de Hoogmis. Chapeau. Trouwens, behalve het koor hebben de Gele Rijders het ook heel goed gedaan. Ik werd er vrolijk van. Nogmaals heel veel dank allemaal. pastor Mattie Jeukens ofm

KERSTSTAL

Tot en met zondag 8 januari is onze mooie kerststal nog te bewonderen, met de mooie geschilderde achtergrond van de hand van Ernest Spronken, de schepper ook van Manus. Op Maandag 9 januari vertrekken Jozef en Maria naar Egypte, en de herders en schapen gaan voor een jaar weer de zolder op. Bouwers, veel dank!

DE SCHAPEN

Ze zijn helaas alweer eerder vertrokken naar de kudde. Onze twee schapen zijn van een heel speciaal ras. Ze kunnen leven op heel schrale grond, en op een heel klein oppervlak, omdat zij niet veel eisen en niet veel noten op hun zang hadden. Daarom hebben zij zich bij ons ook zo goed thuis gevoeld, en hebben zij niet gemekkerd, ik heb tenminste niets gehoord.

KOFFIE NA

Op zondag na de viering van 10.30 uur drinken we een 'tas' koffie. En schroom niet om dan gewoon even de pastorie binnen te lopen. Het is even bij elkaar schuilen en bijpraten om er dan de rest van de week weer tegen aan te kunnen.

OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE

In januari beginnen we weer met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. De aftrap is de ouderavond. Deze is op dinsdagavond 24 januari. De communie zelf is op Hemelvaart 25 mei dit jaar. Er kunnen nog steeds kinderen aangemeld worden voor de eerste communie, dat kan op de pastorie: tel.: 043 3634348 of met een mailtje aan: jmpp.jeukens@planet.nl

OVERLEDEN:

Op 17 december is 's avonds, nadat ze in de loop van de ochtend opgenomen was in het azM **Riek Vallenga – van Dijk** overleden 92 jaar oud, en de weduwe van Piet Vallenga. Geboren in Boxmeer is zij met haar man naar Maastricht gekomen, en ondanks het feit dat haar leven niet altijd even gemakkelijk is geweest, heeft Riek zich altijd thuis gevoeld in Maastricht, vooral in het Wittevrouwenveld en later nog in Nazareth. Zij is de moeder geweest van 7 kinderen en de oma van 7 klein-kinderen die haar 4 achterkleinkinderen gaven. Zij hield van gezelligheid. Al haar kinderen heeft zij op muziekles gestuurd en op sport. Op donderdag 22 december hebben we in de OLV van Lourdes afscheid van haar genomen, waarna de kinderen haar begeleid hebben naar Eijsden. Een echte moeder die van gezelligheid en reizen hield.



Op 18 december overleed in de azM op zondagmorgen Hub de Vree, 87 jaar oud. Op de zaterdagavond daarvoor hebben we Hub de ziekenzalving gegeven. Ondanks een geslaagde hartoperatie ging het niet goed meer met Hub. Ria, zijn vrouw die zelf ook in het ziekenhuis lag, maakte zich zorgen over haar man. Zij zijn 62 jaar getrouwd en hebben 2 kinderen gekregen, 4 klein- en 4 achterkleinkinderen. Extra moeilijk als je zelf in het ziekenhuis ligt, wel gelukkig de uitvaart mee kunt maken, maar dan weer terug moet naar het azM. Ria heeft altijd op Hub kunnen steunen en bouwen, maar toen Ria opeens naar het ziekenhuis moest bleek ook dat Hub niet goed zonder zijn Ria kon. Op de dag van kerstavond hebben we afscheid van Hub genomen. Het Theresiakoor deed daarbij extra haar best, omdat het de echtgenoot was van een gewaardeerd koorlid. Het was bijzonder. Na het afscheid in de Lourdeskerk vond in Eijsden de crematieplaats.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 7 januari

19.00 Jaargedachtenis Jan en Netta Palmen – Smeets / Agnes Niël / Maud Wieken / Nolda Herijgers – de Baar / Rita Thomissen - Wetzels / Truus Thieman – Crapels / Marie Bijlders – Walthie

Zondag 8 januari Driekoningen

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / fam. Steps – Colaris / 2e jaardienst Jo Somers – Creemers / 5^e jaargedachtenis Jan Creemers / voor de overledenen van de fam. Somers – Creemers en Hamers/ Els Dzon – Frosch / Jan Wintraecken / Mat Heugen / Thei Smeets / Ine Geelen / Piet Laurensen en Willy Laurensen – Langenegger

Maandag 9 januari

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Dinsdag 10 januari

09.00 Mathilde Beurskens – Truyen

Woensdag 11 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Eugene van Dooren en Mia van Dooren – Magneé

Zaterdag 14 januari

19.00 Willy Steinbach – Wijtkamp / Jaak Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen / Marie Bijlders – Walthie / Wies Reinards – Tans / Marie Remmers – Erkenbosch / Chrit Haegmans

Zondag 15 januari Internationale Bidweek

2e Zondag van het jaar

10.30 Ine Geelen / Paula van den Broek – v.d.Meys / Fiena Pieters – Vrancken / George van Loo / Ineke Buteyn – Dubois / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Pierre Vleugels

Maandag 16 januari

09.00 Pater Jacques Mutsaers ofm conv.

Dinsdag 17 januari

09.00 Jos Nijssen

Woensdag 18 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan van Rooy

Zaterdag 21 januari

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Marie Goërtz – Vleugels / Huub Dassen en Paula Dassen – Wijnands / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gielissen / Rietje Dierickx of Diriks / Richard Holtz

Zondag 22 januari **3e Zondag van het jaar**

10.30 Voor de overledenen van de fam. Fraats – Matti / voor de overledenen van de fam. Fraats en dhr.Gortz / 2e jaardienst Mat Heugen / Celine Hardy – Peeters / Arnold Cornelis / Tiny Cobben – Aardening en Willy Cobben / Ria Geerlings – van den Boorn / overleden ouders Erckens en dochter Annemie

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.



Parochie H.Giliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Giliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 67 nr. 02 20 januari 2017

Januari –februari

Velden met stilte toegedekt,
De aarde houdt de adem in .
Kiem dragen van een nieuw begin,
Vergt nachten van vertrouwen,
Laag over laag gelegd,
Een dagelijkse oefening in wachten.

Zie hoe het komt,
Het onweerstaanbaar licht,
Al was het pas geboren.
Het wringt zich door de kieren.
Het duwt de grauweheid weg.
En het weeft lengte aan de dagen.
Iedere morgen brengt
Voorjaarshoop overtuigend in zicht.

Vanaf 1 januari heeft Harrie Lamers een nieuwe baan. Hij, Harrie heeft veel werk verzet in onze parochie met veel dank daarvoor. Met zijn inzet betreffende de schuldenproblematiek, daar gaat hij mee verder. Voor het presentiewerk gaan we op zoek naar alternatieven. De Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost wil daarom doorgaan. Hier laten we nu graag Harrie zelf aan het woord:

Afscheid.

Zoals het gele krantje van het Wittevrouwenveld al vermeldde is er vanaf 31-12 na 12 jaar een einde gekomen aan mijn werkzaamheden vanuit het parochiecentrum aan de Edisonstraat. In januari 2005 begon ik er als missionair werker op initiatief van de parochie. Vanaf 2010 ging ik werken voor een aparte stichting, maar ik bleef gehuisvest in het parochiecentrum, dus naar de buitenwereld toe veranderde er niets. Vaak heb ik moeten horen dat mensen dachten dat ik bij de pastoor inwoonde. Mijn werk veranderde in de loop der jaren. Eerst werd het minder kerk en meer wijk. Vanaf 2011 coördineer ik een stadsbreed project waarbij vrijwilligers worden gekoppeld aan mensen die hun financiën niet overzien. Ik rolde de wereld binnen van de schuldhulp en dit nam steeds meer tijd in beslag. Er ging een nieuwe wereld voor mij open en ik ontdekte dat ik hier veel mensen mee kon helpen. Ik ging met veel nieuwe partners samenwerken door heel de stad. Ook het aansturen, scholen en begeleiden van tientallen vrijwilligers doe ik graag. Het is mooi om te zien hoe mensen geholpen kunnen worden door gemotiveerde vrijwilligers. Het gaat natuurlijk ook wel eens fout en dan is het leuk om probleempjes op te lossen. Ik ben blij dat ik dit werk vanaf 2017 op een respectvolle manier bij Trajekt kan voortzetten, samen met een collega, want het is hard nodig. Ik wil langs deze weg nogmaals mijn oprechte dank uitspreken aan de parochie O.L.V. van Lourdes/H Familie en allen die daarbij betrokken zijn. Ik heb mij altijd bijzonder welkom gevoeld, het was een voorrecht om hier te mogen werken en ik zal mensen zeker gaan missen. Mijn nieuwe uitvalsbasis wordt Mariaberg, zodat ik wat verder moet fietsen en dat vind ik fijn. Ik verwacht diverse dagdelen per week uit te zwermen over de verschillende wijkservicepunten verspreid door de hele stad, dus ook hier in de wijk. Tijdens de lunchpauze zal ik waarschijnlijk wel weer op straat rondlopen. Daarom zeg ik net zoals in het gele krantje: bedankt voor alles en tot ziens!

Harrie Lamers

HONDERDJARIGE

Op zondag 22 januari viert Mej.Meens het heugelijke feit dat zij deze dag 100 jaar wordt. Mej. is schooljuffrouw geweest in het Wittevrouwenveld en daarnaast heeft zij altijd sociaal werk gedaan. Heel lang was zij bijvoorbeeld de motor achter de kerstpakketten. Wie Mej. Meens kent, weet hoe opgeruimd en helder van geest zij nog steeds is. Daarmee bewijst zij dat, wie een sociaal hart heeft en op zijn tijd kan lachen en relativeren, kans heeft om honderd jaar te worden. Van harte proficiat en Godszegen voor het nieuwe levensjaar. We hopen dat we Mej. Meens nog heel lang in ons midden mogen hebben.

VOORAANKONDIGING: ZIEKENVIERING

Deze keer op zaterdag 11 februari, zoals altijd om 15.00 uur zal de ziekenviering zijn en Beppi Kraft heeft toegezegd weer te komen. In deze viering hebben alle zieken een ere plek en iedereen kan een zegening ontvangen, en ook houden we weer, zoals andere jaren een lichtprocessie door de kerk. Reserveer zaterdag 11 februari.

ACTIEKERKBALANS: MIJN KERK VERBINDT

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden, in de tweede helft van januari, gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema **Mijn kerk verbindt**. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari. Actie Kerkbalans gaat in 2017 oorverdovend van start. Op zaterdag 21 januari doen honderden kinderen een recordpoging klokluiden op het Domplein in Utrecht. Doet u ook mee? Dan steunt u ook onze kerk en parochie van Wyckerveld en Wittevrouwenveld. Wij doen ook graag mee, want wij hebben uw bijdrage hard nodig.

START EERSTE COMMUNIE: DINSDAG 24 JANUARI

De start van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is op de eerste ouderavond. Dinsdag 24 januari om 19.00 uur in het Trefcentrum. Zoals altijd is de Communie op Hemelvaartsdag, dit jaar donderdag 25 mei.

CREDO: IK GELOOF

Het goede voornemen om in elke Wegwijs/Klökske een zin uit de geloofsbelijdenis te bespreken stagneert een beetje. Er waren andere zaken belangrijker die de beperkte ruimte van het parochieblad opeisten. Toch gaan we door om over ons Credo te blijven schrijven. Het is een kans om even stil te staan bij de inhoud van ons geloof. Die inhoud is op de eerste plaats Jezus Christus. Het gaat niet om een anonieme macht maar om een mens met een gezicht en een geschiedenis, en daarvan valt op dat niet de nadruk ligt op het feit dat Jezus een goede mens was, dat hij een boodschap had, namelijk het evangelie en dat hij gepreekt heeft en wonderen verricht heeft. Nee, de aandacht gaat naar andere zaken uit, namelijk naar zijn lijden, sterven en verrijzen, want wat van Jezus in de geloofsbelijdenis wordt gezegd is dat hij ontvangen is van de H.Geest en geboren uit een maagd. Dat hij geleden heeft en is gestorven onder Pontius Pilatus en verreezen is en verheerlijkt. Het blijkt dat de "Goede Week" bijna alle aandacht krijgt. Daar gaan we de volgende keer over verder. Waarom? Dat was de grote schok, dat een goddelijke mens moest lijden en sterven.

EEN BIJZONDERE GOUDSMID: HARRY SCHREVEN

Je moet het maar kunnen. Harry Schreven kon het: de prachtige sleutel van het tabernakel maken die stuk gegaan was. Daarvoor moet je een echte vakman zijn. Verschillende goudsmeden durfde er niet aan te beginnen. Harry Schreven wel. En hij heeft het ook nog eens voor niets, kosteloos dus, gedaan, terwijl er heel wat uren werk in zijn gaan zitten. Dus, wie een bijzondere Goud Smid zoekt, weet dat hij of zij bij Harry Schreven moet zijn, Onder de Kerk 8 6227 BH Maastricht-Heer, tel 043 3612384, info@harryschreven.com, www.harryschreven.com.

Zaoterdag 28 jan. Trefcentrum

Oetrope 47e Markies

't Topfeeske vaan de buurt

13.30 Optoch vaanaof Café de Metropole nao 't Trefcentrum.

15.00 Aoftrejje 46e Markies Rocky d'n Ierste.

15.11 Oetrope 47e Markies en oetreiking 39e Ieremedaaje.

Denao: Oetrope Prinsenpaar JCV De Witte Ingelkes.

17.11 Receptie Markies.

20.00 Topfeeske mèt: Frenky, Theo Claessens, Gabe Kruse en DJ MARC.

Zoondag 29 jan. 't Benkelik Momint.

Inhole en oetrope Stadsprins Mestreech

De Drommedarisse zien naomes de wiek present.

Zoondag 5 fib. 14.00-17.00 Trefcentrum

Gezellège Seniore middag

Awwerwèts ammesere.

Gratis entree mèt koffie en vlaoj.

Mèt sjoene meziek vaan Con Gerards en Gerard Adriaens

Estebleef veur 30 jan. aonmelle bij: mevr. Lexis 06 11223336

OVERLEDEN:



Op oudejaarsdag 31 december overleed thuis in de Prof Nypelsstraat 15 **Antonio Cabellero Román**, de echtgenoot van Pepi Téllez Pavón en de vader van Ana en Eddy, die samen is met Hanja en de trotse opa van Sofía, Lorena en Penélope. Hij is in Spanje in Montanchez geboren. Vanwege de werkeloosheid is hij naar Nederland gekomen in de zestigerjaren. Hij heeft altijd bij de Mosa gewerkt, maar elke vakantie ging hij terug naar zijn geboorte dorp. Van zijn eerst verdiende geld kocht hij er een stuk grond dat van de familie was geweest. Daar leerde hij zijn vrouw kennen, die met hem naar Nederland is gekomen. Op donderdag 5 januari hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes, daarna was de crematie in Geleen. Antonio is 67 jaar geworden. Mag hij nu thuis komen bij God onze Schepper en daar bevrijd van de "rotziekte" herademen in het eeuwige licht.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 21 januari

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Goërtz – Vleugels / Huub Dassen en Paula Dassen – Wijnands / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gielissen / Rietje Dierickx of Diriks / Richard Holtz

Zondag 22 januari 3^e Zondag van het jaar

10.30 Voor de overledenen van de fam. Fraats – Matti / voor de overledenen van de fam. Fraats en dhr. Gorkc / 2^e jaardienst Mat Heugen / Celine Hardy – Peeters / Arnold Cornelis / Tiny Cobben – Aardening en Willy Cobben / Ria Geerlings – van den Boorn / Jean Rademakers / overleden ouders Erckens en dochter Annemie

Maandag 23 januari

09.00 Pater Jo van Zeelst ofm

Dinsdag 24 januari

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 25 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 28 januari

19.00 Mia van Gelabbeek / echtelieden Johannes en Ans Smeets – Willems / Tiny Neissen / Herman Steinbach / Tinie Wilhelmus / Minus Scheffer / Liesbeth Remmers – Muller

Zondag 29 januari 4^e Zondag van het jaar

10.30 Jaardienst Anna Bollen en fam. / 3^e jaardienst Danique Dolmans / Arno Aerts / Martin Jacobs / Els Verhoeven / Jef Lebon / Luc Castermans / Jo van Helvert en Netta van Helvert – van Est / Marlies Biesheuvel – Colson / 8^{ste} jaardienst Marcel Vossen

Maandag 30 januari

09.00 Herman Schepers

Dinsdag 31 januari

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 1 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall – van Lijf

Vrijdag 3 februari 1^e Vrijdag van de maand

09.00 Broeder Piet van Bree

Zaterdag 4 februari

19.00 Jan Remmers / Frans Penders / Corrie Stitzinger,
Sjierke en Piereke / Nettie Penders – Medenbach /
Liane Louis – Dams / Lei Verstappen / Tonia Damen

Zondag 5 februari 5^e Zondag van het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / Venny
Janssen – Hermans / Alice Konings – v.d. Mullen /
Jack Pisters / Ber Valcq / Zuster Gemma Govers /
Gertruda Dassen – Veulemans / Huub Magdelijns

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u
tot 20.30u in de traditie van Zazen.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 3 3 februari 2017

Zo bidden wij dan, groot en klein
dat wij in vrede mogen zijn
te midden van brood en wijn.

En dat niet een in onze buurt
van pijn en eenzaamheid verzuurt
en dat de dood geen leven duurt.

En dat een nieuwe lente treedt
te voorschijn, licht en groen gekleed,
zoals ik nog van vroeger weet.

En als die blinde komt gesneld
met grote stappen door het veld
dat dan alleen nog liefde telt.

Hoe zal het zijn wanneer ik ooit
als aard-stof ben uitgestrooid?
Mijn liefde, Jou vergeet ik nooit.
Huub Oosterhuis

**ZATERDAG 11 FEBRUARI OM 15.00u DE
BEKENDE LOURDES- ZIEKENVIERING
MET EEN MEDAILLE UIT LOURDES
ZIEKENZEGENING, LICHTPROCESSIE
EN BEPPI KRAFT DIE KOMT ZINGEN**

ACTIE KERKBELANS

Alle goede doelen mogen op één daarvoor bestemd weekend en week collecteren om te voorkomen dat de goede doelen elkaar beconcurreren. In het collecteschema is de kerk ook opgenomen. De kerken mogen zelfs wat langer collecteren van 21 januari tot en met 5 februari. Wij als parochie zijn er terughoudend in geworden. Maar we hebben uw bijdrage wel hard nodig. De kerk ligt niet meer zo goed in de markt om het zo maar eens uit te drukken. Ongeveer de helft van Nederland is niet meer verbonden met een kerk. Mensen geven daarom steeds minder. Het gat in de begroting wordt alsmaar groter. Dat kun je een aantal jaren volhouden, maar niet zo heel lang. Om het gat te dichten proberen we de Guliëlmuskerk te verkopen. Geen eenvoudige opgave. We zijn blij met elke aannemelijke prijs en hopen dan toch nog enkele jaren vooruit te kunnen. Over de financiën van de kerken zijn ook nog eens veel misverstanden die, zo lijkt het, maar niet uit de wereld te bannen zijn. Nogmaals wil ik het benadrukken dat onze parochie het moet doen met het geld dat wij hier binnen krijgen uit giften, misintenties, kaarsengeld en dus ook actiekerkbijdrage. Gelukkig kennen we enkele goede gevers die ons bijzonder goed geholpen hebben. Maar door de leeftijd vallen er helaas steeds meer af door overlijden. Ik heb ook nog geprobeerd een beetje burgerlijk ongehoorzaam te zijn door de Vrienden van de OLV van Lourdeskerk op te richten. Van het geld dat daar binnenkomt hoeft niets afgedragen te worden aan Roermond of Rome. Dat is allemaal voor de eigen parochie. Het is leuk dat het er is. Maar is het voldoende? Nee!

De actie Kerkbalans heeft elk jaar een slogan. Dit jaar is dat: De kerk verbindt. Dat zou ik willen hopen ja, soms doet de kerk dat echter helaas niet. Toch is dat mijn ideaal van de kerk: dat je als kerk mag verbinden, ruimte mag geven aan wat er leeft in een gemeenschap, en dat het ook een plek is waar mensen terecht kunnen met al hun vragen, noden en verlangens. Die zijn natuurlijk ook nooit allemaal op te lossen, maar toch. Ons kerk gebouw is een mooi gebouw, het licht heel centraal in de buurt op een prachtige plek die door de architect Jo Koenen is uitgeroepen tot het nieuwe stadshart van Maastricht Oost. Onze kerk, als de huiskamer van dat nieuwe stadshart waar het leven gevierd wordt, staande in die 20 eeuwen traditie van het Christendom, dat wel. Toen heb ik bedacht als we eens 1000 mensen zouden vinden die bereid zijn elk jaar 100 euro te geven, dat zou mooi zijn. Dan was er in elk geval al een stevige basis. 100 euro ineens of 8,33 euro per maand. Overigens kom je dan tekort, namelijk 1000 eurocenten, die zou menier pestoor kunnen ophoesten! Zouden die mensen te vinden zijn voor onze mooie OLV van Lourdes? Wie helpt mee zoeken? Pastor Mattie Jeukens ofm.

LOURDESVIERING 11 FEBRUARI OM 15.00u

Op zaterdag 11 februari is het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en al 9 jaar hebben we dan om 15.00 uur een Ziekenviering met lichtprocessie en ziekenzegening. Ook dit jaar komt **Beppi Kraft** weer zingen. Na de viering krijgen we in het Trefcentrum nog een tas koffie en een lekker stukje vlaai. De nieuwe deken John Dautzenberg zal de overweging verzorgen en priesters uit het Dekenaat doen weer mee. Dit is om niet te missen. Iedereen is van harte welkom en krijgt als herinnering een gezegende medaille uit Lourdes. Omdat de viering op zaterdag is, zal de zaterdagavondmis bij hoge uitzondering deze keer uitvallen. Net als in Lourdes houden we aan het begin van de mis weer een lichtprocessie. Tijdens de viering is er voor iedereen de gelegenheid om naar voren te komen voor een zegening ter bemoediging. Ik hoop dat ook dit jaar weer veel mensen de weg naar de kerk weten te vinden. Een volle kerk geeft je het goede gevoel dat je er niet alleen voorstaat, en dat je samen met anderen steun en troost mag ervaren vooral voor alle zieke mensen en zij die slecht ter been zijn. Pastor Mattie Jeukens ofm

CARNAVAL: 5 FEBRUARI GEZELLIGE SENIORE MIDDAG

Als ik deze Wegwijs maak is de nieuwe Markies nog niet bekend, maar zeker is dat hij erbij zal zijn op zondag 5 februari, want de Drommedarissen organiseren dan een gezellige middag voor de senioren met gratis entree, koffie en vlaai en 'sjoene meziek vaan' Con Gerards en Gerard Adriaens. Het is in het Trefcentrum van 14.00 – 17.00 uur

THEATERVOORSTELLING Dinsdag 14 februari 2017 19.30 – 21.30u

Er bestaan veel vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid: 'Die lui zijn het zelf schuld, zijn eng, het komt nooit meer goed.' Ex-patiënten van LEVANTOneel halen de taboes op psychisch ziek zijn op treffende wijze onderuit. Stigmania en de nabespreking na afloop is geschikt voor iedereen die vooroordelen het hoofd wil bieden. Trefcentrum, Edisonstraat 4, Maastricht. De toegang is gratis. Aanmelden is gewenst: www.mondriaan.eu/agenda of 088 506 9413

HET IS WEER ZOVER...WE GAAN SAME OET!!!

Wanneer? Iedere laatste vrijdag van de maand komen we bij elkaar van 19-21.30u, want dan gaan we Same Oet! Je kunt iedere maand inhaken en wel op vrijdag 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, en 30 juni, Waar? Bij het Brands' Bierhuis, schuin tegenover het centraal station, aan de Spoorweglaan 4 te Maastricht Voor wie? Voor alle mensen die graag eens op stap gaan, maar het vervelend vinden om alleen een café binnen te gaan. Er zijn dan bekende' vrijwilligers; zoals Maurice de Bruijn, Cisca van der Meijs, Martin Huizing en anderen. Je hoeft je niet aan te melden...loop gewoon gezellig binnen! Kosten? Ieder betaalt zijn eigen consumptie(s)...de bitterballen worden gesponsord! Cisca van der Meijs: 06 22124661

MANTELZORGERS GEZOCHT: TEST DE NIEUWE APP INLIFE

De Universiteit van Maastricht en het Alzheimer Centrum Limburg lanceren in samenwerking met Alzheimer Nederland de nieuw website en app, genaamd 'Inlife'. Wilt u mensen om u heen betrekken bij het dagelijks leven en de zorg met elkaar regelen en beter verdelen? De nieuwe app Inlife verbindt iedereen rondom uw naasten met dementie. Ben je nieuwsgierig geworden of ken je mensen die Inlife willen gebruiken? Ga naar www.myinlife.nl en druk op de oranje knop 'ik doe mee aan Inlife' of neem direct contact op met Alieske Dam, tel: 043 - 38 84113, e-mail: alieske.dam@maastrichtuniversity.nl



GEDOOPT

Op zondag 15 januari is in de OLV van Lourdes gedoopt: Jordan Comans, de zoon van Yuri en Bonny Comans – Steijns uit de Kloppenbergweg 15 in Oost-Maarland

Op zondag 22 januari zijn in de OLV van Lourdes gedoopt: Liam-Jay Koopman de zoon van Kim Koopman en het broertje van Milano en zij wonen in de Daldersruwe 30 B op Malberg;

Ook is Casey-Chase gedoopt de zoon van Johan en Sabrina Gorissen – Tonnard en het broertje van Daylano en Lynn uit de Stadhoudersstr 43. Casey-Chase is ons kerstkindje geweest in de kindermis.

En Djayden de Palm is gedoopt, de zoon van Shernon en Valerie de Palm – Beckers en het broertje van Eljayh van het Miradorplein 41 in Nazareth

*Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op zondag 8 januari is **Bertina Stitzinger** overleden, de partner van Pipo Remmers van de Molenveldweg 7A in Meerssen, pas 49 jaar oud. Zij was de moeder van 6 kinderen: Kelly, Hendrik, Mat, Piepke, Mike en Quetin en met Pipo samen had zij naar liefst 9 kleinkinderen. Heel eerlijk zette de familie boven haar rouwannonce: 'Mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en zus is het zicht op de toekomst kwijt geraakt en zij heeft besloten om een eind aan haar leven te maken. Wij blijven achter met onze vragen, wanhoop en verdriet, maar ook met ons goede herinneringen aan haar leven. En er zijn veel mooie herinneringen'. Bertina ging naar alle braderieën met mooie spullen en zij kiende graag. In een bomvolle OLV van Lourdeskerk hebben we op dinsdag 17 januari afscheid van haar genomen en haar op het kerkhof Oostermaas te rusten gelegd.

Op vrijdag 13 januari overleed na een week ziek te zijn geweest in het azM **José Pluijmen – Clement** 76 jaar oud en al 21 jaar weduwe van Jeuke Pluijmen. Geboren is zij in het café in Limmel en zelf ook enkele jaren een café gehad. Met haar man heeft zij daarna nog een winkel in visartikelen gehad op het Voltaplein. Zij was de moeder van Paul, Harold en Nancy en de oma van 5 kleinkinderen. Een paar maanden voor haar dood heeft zij nog een reis gemaakt naar Berlijn. José was ondernemend, reislustig en zorgzaam. Altijd gericht op hoe zij anderen kon helpen. Op donderdag 19 januari hebben we afscheid van haar genomen in de OLV van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Geleen heeft plaats gevonden.

Op vrijdag 20 januari overleed **Jean Tilkin** bijna 96 jaar oud. Geboren in België Val-Meer heeft hij zich in Maastricht altijd uitstekend thuis gevoeld, maar dat kwam ook door zijn grote liefde Bertha Franssen die hij als 17 jarige jongen en zij nog maar net 15 jaar oud had gezien bij de Heiligdomsvaart in Tongeren. Door haar is hij naar Maastricht gekomen. Zij kregen 2 kinderen, Jos en Judith die zorgden voor 6 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Jean heeft eerst gewerkt in de zaak van zijn schoonouders. Daarna in de sporthal in de Geusselt. Voor hem een gelukkige tijd. Bertha is op 23 mei 2005 overleden. Tot 2015 is hij op de Karel Martelstraat blijven wonen, daarna is hij naar het zorgcentrum de Mins gegaan. Daar deed Jean altijd overal aan mee tot zijn kaarsje echt uitging. Op dinsdag 24 januari hebben we in de OLV van Lourdeskerk zijn afscheid gevierd, waarna de crematie in Geleen was.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 4 februari

19.00 Jan Rmmers / Frans Penders / Corrie Stitzinger, Sjirke en Piereke / Nettie Penders – Medenbach / Lianne Louis – Dams / Lei Verstappen / Tonia Damen

Zondag 5 februari 5e Zondag van het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / Venny Janssen – Hermans / Alice Konings – v.d. Mullen / Jack Pisters / Ber Valcq / Zuster Gemma Govers / Gertruda Dassen – Veulemans / Huub Magdelijns / jaardienst Wil van Beek

Maandag 6 februari

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 7 februari

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 8 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overl. van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 11 februari FEEST: ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

15.00 VIERING FEEST O.L.VROUW van LOURDES
ZIEKENZEGENING

Koen Meens / Alex Hamers / Zuster Gemma Govers / Math Revenich / Kees Kwanten / Jean Tilkin

19.00 *ivm de Lourdesviering geen avondmis*

Zondag 12 februari Carnavalsmis

6e Zondag van het jaar

10.30 Riek Vallenga – van Dijk(i.v.m. 93e verjaardag op 14 februari) / 2e jaardienst Annemie Erckens / Hennie Lambrix / Wanny Geurts / Michel Geurts / Marijke Roberts / voor de overledenen van de fam. Claessens / Corrie Remans – Murrer

Maandag 13 februari

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 14 februari

09.00 Pater Jan van Duynhoven ofm

Woensdag 15 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 18 februari

19.00 Toos Gilissen – Hoeksma / Reilo Boon / Lily Maessen / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Vito Siciliano / Marieke Smeets – Custers / Mia Dritty – Vandewall

Zondag 19 februari 7e Zondag van het jaar

10.30 Jean Rademakers / zeswekdienst Antonio Cabellero Román / jaardienst Rien Halmans – Geisen en overleden familie / 2e jaardienst Mayke Loffeld – Mertz / Annie Nieste – Wanders (i.v.m. verjaardag) / Simon Kerkhofs en Hannie Kerkhofs – Knobben / Corrie Fadda – Hollanders

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT**



UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 4 21 februari 2017

Het is mooi om af en toe eens te mediteren
Over je eigen plaats in het totale alles,
In alles wat onze ogen waarnemen:
Zeeën, land en wolken, zonnen, manen en
sterren,
Bergen en dalen, rivieren en wouden,
bomen,
Dieren, planten, bloemen.

Het is goed jezelf eens te zien
In dat onuitsprekelijke alles
Om je tot het beseft te voeren,
dat je slechts een deeltje bent in het
geheel,
Maar wel een noodzakelijk deeltje.

In je kleine hulpeloze lichaam,
de grote alles-wereld van God voelen
Maakt je niet kleiner,
Maar innerlijk groter

Toon Hermans

ESCHATOLOGISCH VOORBEHOUD EN APOCALYPS

Doe maar lekker duur! Ja deze keer wel ja; niet één maar twee deftige en moeilijke woorden. In de preek van zondag 5 februari heb ik de kerkgangers dat eerste moeilijke woord willen leren en ik kom er nu op terug om als het ware het er nog eens in te 'hameren'. Met nog een moeilijk woord erbij: Apocalyps. Eerst over het Eschatologische Voorbehoud: ik vind het een prachtige term. Het wil zeggen dat voor christenen, (katholieken en protestanten) er ontzettend veel mooie goede en ware zaken zijn, maar dat niemand en niets aan Gods Volmaaktheid kan tippen. Deze term komt uit politieke theologie. En deze wil de aanspraken van machthebbers en politieke bewegingen die gouden bergen beloven, relativiseren. Eigenlijk betekent de term 'Eschatologisch Voorbehoud' niets anders dan: Laat je in Gods naam niet Gek maken met mooie verhalen. Denk niet dat één mens alle problemen kan oplossen en het antwoord heeft, of is, op alle vragen. Weet dat alles betrekkelijk is en dat wat je wilt doen of maken, dat je daar hard voor moet werken.

Sinds veel mensen van 'god-los' zijn en dat voor zichzelf als een bevrijding ervaren, is er echter een verbetering gekomen en lijken mensen hun relativiseringsvermogen kwijt te zijn. Herman Finkers klaagde al dat de humor weg was. Humor relativeert. Dictators haten humor, vooral als ze zelf het middelpunt zijn.

En dan dat tweede woord: Apocalyps. Kent u die film nog Apocalyps Now? Dat ging over Vietnam en hoe alles wegzakte in een diep moeras van geweld en uitzichtloosheid. Apocalyps betekent 'Ondergang', 'Het Einde'. In de theologie heb ik geleerd dat Eschaton en Apocalyps altijd samen gaan. Eschaton als 'de voltooiing' Apocalyps als 'de ondergang', Voltooiing en Ondergang. Het is een koppel. Iets nieuws maakt een einde aan het oude. Zo gaat dat. De CD verdreef de LP; de Whatsapp maakte de het SMSen overbodig om maar wat te noemen; de machines namen de handenarbeid over; toen de auto kwam was het paard overbodig. Maar toch, hoe zit dat bij ons mensen? Ik wil bewaren en juist niet afdanken en weg doen! De boel bij elkaar houden. Maar dat heeft een slechte naam. Ik hoef nog geen voltooiing en of Ondergang, mag het gewoon blijven door gaan? Ons Leven dan! pastor Mattie Jeukens ofm.

DE GEZELLIGE ZONDAGEN GAAN VAN START!!

Wanneer? Op iedere eerste zondag van de maand (5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december....) vanaf 14.00 uur Waar? In het café van de Koepelhof, gelegen aan de Koepelstraat 84 in Wyckerpoort – Maastricht. Voor wie? Voor alle alleenstaanden 65+ die zin hebben om er samen met anderen een gezellige zondag van te maken... Aanmelden hoeft niet...iedereen is welkom! Consumpties zijn voor eigen rekening. Voor meer info of ondersteuning bij een leuke verbindings-activiteit bel Cisca 06 22124661 of mail cisca.vandermeijs@gmail.com

OPBRENGST LEPRACOLLECTE BIJ DE KERK

In het weekend van 28 en 29 januari is er bij de kerkdeur gecollecteerd voor het leprafonds. Deze collecte heeft € 100,00 opgebracht. Dank voor uw gaven.

KINDERCARNAVAL IN HET TREFCENTRUM

Met de Carnavalsdagen is het Trefcentrum open speciaal voor de kinderen zodat zij op een plezierige en veilige manier Carnaval kunnen vieren. Deze Kindercarnaval wordt georganiseerd door WVV'28 en er is geen entree. Je bent van harte welkom op zondag 26 februari, maandag 27 februari en dinsdag 28 februari van 13.00 tot en met 18.00 uur. Drie dagen lang de tijd om te hossen en te springen.

ASWOENSDAGVIERING 1 maart

Aswoensdag is het einde van de Carnaval, een dag van boete en inkeer. Wie wil kan daarvoor een Askruisje ontvangen. Dit is tijdens de viering die om 19.00 uur begint in OLV van Lourdeskerk. U bent uitgenodigd om de oude palmtakjes mee te brengen, daar wordt de as van gemaakt voor het Askruisje. Na deze viering is 'Hiering biete' in het Trefcentrum.

INFO-AVOND WANDELEN IN DE MORVAN

Maandag 20 februari is er een info-avond op de pastorie over wandelen in de Morvan van 24 april tot en met 30 april en de avond begint om 20.00 uur, Edisonstraat 2

GEDOOPT:



Op zondag 29 januari op het zelfde moment als de bekendmaking van de stadsprins is in de OLV van Lourdes **Resia Callemeijn –Bosch** gedoopt uit de Tubantenstraat 19. Dat de doop van Resia voor ons allemaal een zegen mag zijn, maar vooral voor haarzelf en Ben.



OVERLEDEN

Op zaterdag 21 januari is thuis in de Koepelstraat **Vic Kessen** overleden, 83 jaar oud. Vic was een paar dagen niet zo goed, maar dat dit het einde zou worden, was helemaal niet voorzien. Maar Vic klaagde nooit. Voor hem was alles altijd goed. Opeens was hij er niet meer. Vic heeft bijna zijn leven lang in het groen gewerkt bij de plantsoenendienst en ook na zijn pensioen is hij tuintjes blijven verzorgen, ook de tuin van de pastorie en de bloemen in de kerk, totdat het niet meer ging en hij een been kwijtraakte. Maar met zijn handicap heeft hij op bewonderenswaardige wijze leren leven mede dankzij zijn scootmobiel, die hem overal bracht waar hij maar wilde komen. Op vrijdag 26 januari hebben we afscheid van Vic genomen in de OLV van Lourdeskerk, waarna de crematie in Eijsden heeft plaats gevonden.

Op dinsdag 24 januari overleed in het azM **Jo Haine** precies een week later nadat hij thuis op de Voltastraat 5B hard gevallen was. Miets trof hem 's avonds aan, helder, maar met veel hoofdpijn. Op 30 januari is afscheid van Jo genomen in het crematorium te Geleen. Jo is 80 jaar geworden. Jo was een levenslustige man die graag liedjes en gedichten schreef, zoals:

*Tranen kunnen wellen bij plezier of slechte buien,
bij woede of verlegenheid, het snipperen van de uien.
Tranen staan voor onmacht, voor pijn of stil verdriet,
voor niet begrijpen van het feit dat iemand je verliet.*

Op vrijdagmorgen 3 februari is thuis **Dien Ubachs – Pisters** overleden, de echtgenote van Peter Ubachs, 65 jaar oud. Eigenlijk te jong, maar al veel ouder dan haar ouders, moeder was 44 en

vader 48 jaar toen zij stierven. Dien heeft toen als oudste meisje van de 12 kinderen de moederrol op zich genomen en voor ze allemaal gezorgd. Dat is haar tweede natuur geworden, zorgen voor anderen en ze had een hobby, dat was verhuizen en steeds weer de kamer veranderen. Nu op het laatst woonde ze in de Kast Wolfraathstraat 41C, waar zij geen trappen meer hoefde te lopen en alles gelijkvloers was. Op donderdag 9 februari hebben we afscheid van haar genomen in de OLV van Lourdes kerk, in een viering waarvan zij al 5 jaar geleden de hoofdlijnen had vastgelegd. Daarna is zij te rusten gelegd op Oostermaas naast haar overleden ouders en broers

Eveneens op vrijdag 3 februari is in de Lenculenhof **Anton Berndsen** overleden, 83 jaar oud. Anton is nu de vijfde van de 10 kinderen Berndsen die overleden is. Vroeger heeft het gezin gewoond in de Nierstrassstraat. Met veel liefde werd daar aan terug gedacht. Anton is ongehuwd gebleven en hij vond zelf dat hij een droombaan had bij de limonadefabriek Beiten, vooral toen hij mee kon op de vrachtwagen was dat zijn lust en zijn leven. Anton leefde gemakkelijk. Hij maakte zich niet snel druk en vertrouwde er op dat er voor alles een oplossing zou komen. Van Anton hebben we op woensdag 8 februari afscheid genomen en hem daarna te rusten gelegd op de begraafplaats waar al heel veel familieleden Berndsen begraven liggen.

Op zaterdag 4 februari is in het azM Margareta, Rosa, **Margriet Zwackhalen – Dyksma** overleden, de echtgenote van Hennes Zwackhalen uit de Aartshertogenstraat 73. Margriet is 73 jaar geworden. Bijna 10 jaar heeft zij gevochten tegen die rotziekte, die dan toch uiteindelijk wint. Extra pijn doet het omdat Margriet een familiemens is en haar zoon nu 20 mei gaat trouwen, en zij er niet bij zal zijn. Met haar man heeft zij een heel bijzonder team gevormd. Zij hebben altijd heel hard gewerkt om hun zoon en twee dochters alles te geven. Maar gelukkig heeft Margriet er ook heel veel voor terug gekregen van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Op dinsdag 7 februari was haar afscheid in de OLV van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Geleen plaats vond.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 18 februari

19.00 Toos Gilissen – Hoeksma / Reilo Boon / Lily Maessen / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Vito Siciliano / Marieke Smeets – Custers / Mia Dritty – Vandewall

Zondag 19 februari **7e Zondag van het jaar**

10.30 Jo Haine / Jean Rademakers / zeswekendienst Antonio Caballero Román / zeswekendienst Huub de Vree / jaardienst Rienie Halmans – Geisen en overleden familie / 2e jaardienst Mayke Loffeld – Mertz / Annie Nieste – Wanders (i.v.m. verjaardag) / Simon Kerkhofs en Hannie Kerkhofs – Knobben / Corrie Fadda – Hollanders / 1e jaargedachtenis Luc Castermans

Maandag 20 februari

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen / 3e jaardienst Resie Rademakers en overleden familie

Dinsdag 21 februari

09.00 Jaardienst Maria J. Theunissen en ouders

Woensdag 22 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 25 februari

19.00 Mia van Gelabbeek / Johannes en Ans Smeets –Willems / Mia Keulers / Joke Habets – Creemers / Silvia Haan – Grit / Mina Koch – Damen

Zondag 26 februari **Carnaval 8e Zondag van het jaar**

10.30 Jos Jaspers / John Ternatus / Els Rosell – Wolffs / Treesje Stevens / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Pierre Janssen / Regien – Hendrikx – Kursten

Maandag 27 februari **Carnaval**

09.00 Pater Jos van Minderhout ofm

Dinsdag 28 februari **Carnaval**

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 1 maart **Aswoensdag**

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overlevenden van de fam.
Vandewall – van Lijf /

Vrijdag 3 maart **1e Vrijdag van de maand**

09.00 Jaardienst Gezusters Jeukens / 3e jaardienst Helena
Geraerts – Kolvers

Zaterdag 4 maart

19.00 17e Jaardienst Jef Rodolf / Jeanne Huyben – Theunissen
/ Rens Heymans / Nolda Herijgers – de Baar / Maud
Wieken / Lenie Lion

Zondag 5 maart **1e Zondag van de Veertigdagentijd**

**1e Weekend van de maand:
Speciale collecte voor de kerk**

10.30 Pastor Jan Linke / voor de overledenen van de fam.
Steps – Colaris / zeswekendienst José Pluijmen –
Clement / zeswekendienst Vic Kessen / 3e jaardienst
Helena Geraerts – Kolvers / Jo Somers – Creemers / Ine
Geelen / Henny Merken – Crijns / overleden ouders,
broers en zussen

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen.



Parochie H. Giliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Giliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 5 4 maart 2017

Gebed van het licht

Er is een licht,

Dat ver boven alle dingen

Op aarde schijnt.

Ver boven ons allen

Ver boven de hemelen

Ver boven de hoogste

De allerhoogste hemel:

Het is het Licht

Dat schijnt in

Ons hart.

CORRECTIE

Dat heb je ervan als je moeilijke woorden gebruikt en zo deftig wilt doen. Ik heb er de vorige keer helemaal naast gezeten, nou ja, behoorlijk naast gezeten. Apocalyps betekent helemaal geen Ondergang. Het laatste Bijbelboek dat zo heet, beschrijft wel een ondergang en misschien zelfs wel het einde der tijden. Een heel grote catastrofe wordt er wel in aangekondigd. Maar Apocalyps betekent op de eerste plaats toch openbaring of onthulling. Zo is het ook te lezen in het boek van de Openbaring van Johannes of te wel de Apocalyps. Ik had het moeten weten maar ik heb me door die mooie geleerde woorden zand in de ogen laten strooien. Dat laatste boek begint aldus: "Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig gebeuren moet. Hij heeft zijn engel gezonden om haar mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes. Deze getuigt van het woord Gods en het getuigenis van Jezus Christus – van al wat hij gezien heeft." Er gaat ons dus iets geopenbaard worden. Sluiers zullen worden weggenomen. Maar wat blijkt, dan komt er een verhaal dat van vreemde beelden aan elkaar hangt, en de werkelijkheid alleen maar vangt in een soort 'geheim' taal die alleen te verstaan is door de ingewijden. De Openbaring die ons beloofd wordt, wordt feitelijk een inwijding in een geheim. De toegang tot dat geheim is een 'lam', een hartstikke onschuldig dier. Het drinkt melk van de moeder en eet verder alleen maar gras, dan doe je dus niemand kwaad. Dit lam blijkt een sleutelmacht te zijn en te hebben. Een andere Johannes; de Doper, had dit al onthuld aan het begin van Jezus optreden toen hij Jezus voorbij zag komen en zei: "Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt." Voor elke gelovige Jood was dit een verwijzing naar het grote moment van de Uittocht uit Egypte, toen elke familie een lam moest slachten en met het bloed de deurpost bestrijken, opdat de engel van de dood daar voorbij zou gaan en waar dat bloed niet was, daar ging de engel binnen en doodde er alle eerstgeborenen van de Egyptenaren. Dat was het begin van uittocht en bevrijding. En met de stok in de hand en de lendenen omgord moest het lam gegeten worden. En elk jaar opnieuw moet dit Paaslam met Pasen geslacht worden als herinnering aan Gods bevrijdende kracht. Zo verwijst het een naar het ander, en hoe meer Openbaring hoe meer versluiting. Alleen de echt ingewijden proeven en zien wat er werkelijk is. De kerk is zo een plek van Openbaring en inwijding, van openheid en mysterie. Het beste is dus om maar gewoon naar de kerk te komen. In de vasten kun je daar mee beginnen. Je krijgt mooie verhalen. pastor Mattie Jeukens ofm

PAAS-EIERENACTIE

Bij Pasen hoort niet alleen het Paaslam, maar ook het Paasei. De lekkerste Paaseieren levert Laurens voor het goede doel: de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering. Mede dankzij de eierenactie konden we de mensen na de Lourdesviering van 11 februari ook nog een stukje vlaai en een 'tas' koffie aanbieden in het Trefcentrum. U kunt de eieren bestellen bij Laurens tel.: 06 10911215, Van Hornestraat 21, 6224 TE Maastricht of op de pastorie, Voltastraat 45, tel.: 043 3634348. De eieren kosten nog altijd 23 cent en ze zijn natuurlijk kakelvers.

TENTOONSTELLING OVER MARIA

Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons? Ontmoet Maria. Mooie en verrassende afbeeldingen van Maria in de kunst. Museum Catharijne Convent Utrecht. Deze bijzondere tentoonstelling met als mooie titel: Geen dag zonder Maria, is 10 februari 2017 gestart en u kunt terecht t/m 20 augustus 2017. Er is een prachtig Mariaboek bij uitgegeven met alles over alle verschillende Maria's. (5 sterren)

VASTENTIJD 2017

Van ons 'bestuurskantoor' het provinciaal van de Franciscanen kreeg ik voor de vasten toegestuurd: 'GIDS VOOR BEZINNING'. De inspiratiebron voor deze gids is de conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede die in april 2016 werd bijgewoond in Rome door 83 katholieke vredeswerkers. De gids geeft suggesties voor elke zondag in de vastentijd en sluit aan bij de evangelielezingen. Het is helemaal 'uit de tijd' en daarom een verademing voor mij. Hier nemen mensen de opdracht tot vrede en rechtvaardigheid hartstikke serieus. Wil je deze gids voor de 40 dagentijd hebben, mail het me en ik stuur hem je toe per mail of post al naar gelang je zelf wilt.

WEET JE HET AL

Weet je het al wat je in de Vasten of veertigdagentijd gaat doen? Ga je iets doen? Ik ga niet alleen aan de slag met de GIDS VOOR BEZINNING, ik wil ook proberen om vanaf Aswoensdag tot en met Goede Vrijdag geen alcohol te drinken. En U? En jij? Drijf je mee met de grote stroom of durf je een eigen unieke weg te gaan? In de Gids van hierboven lees ik: "Kom zelf tot innerlijke vrede door dagelijks je zegeningen te tellen in plaats van je teleurstellingen!"

WAT KOMT NA CARNAVAL?

DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS!

- a. Na Carnaval komt halfvasten

- b. na Carnaval komt Pasen
- c. na Carnaval komt de kater
- d. na Carnaval komt Aswoensdag
- e. na Carnaval komt het Hiering biete
- f. na Carnaval komt de 40 dagentijd

DE CLUB VAN DUIZEND

Heel veel dank voor de spontane bijval bij de vraag om samen met 100 mensen 1000.00 euro samen te brengen voor de parochie. Ik kreeg de suggestie om niet op zoek te gaan naar 1000 mensen die 100 euro geven, maar op zoek te gaan naar 100 mensen die 1000 euro sponsoren. Het zal zowel voor de een als voor de ander niet gemakkelijk zijn. Mijn voorstel is die het heeft, koopt als het waren 9 anderen mee in. Dus als je kunt betaal je 1000,00 euro voor 10 personen en als je wilt betaal je 100 euro per jaar om de parochie een financiële basis te geven. Het geld kan overgemaakt worden op rekening NL28 SNSB 085 8383 500 met vermelding: de 1000-actie!

Giften aan de kerk zijn belasting aftrekbaar! Zou het ons lukken het verschil te maken? Iedereen mag meedoen. Het maakt niet uit waar je woont. Zelfs de mensen van Sint Pieter zijn welkom en ook zij van buiten Maastricht. Wie wil me helpen met deze actie?

EERSTE COMMUNIE GAAT VAN START

Op dinsdag 7 maart gaat de voorbereiding voor de eerste Heilige Communie van start. De kinderen komen vanaf nu elke dinsdag van 17.00 tot en met 18.00 uur samen in de kerk en de ouders in de Kunstketel van Manon. Er zijn 31 kinderen die zich gaan voorbereiden op de communie.

WANDELEN MET FRANCISCUS van ASSISI

Franciscus is 'hot'! Een bijzondere heilige. Maar de beste manier om hem te leren kennen is misschien toch met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondgetrokken is. Tot op vandaag bewonen zijn broeders die plekken, waar Franciscus geschiedenis heeft geschreven. Al vele jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met veel vreugde elk jaar weer zo'n voettocht in het voetspoor van Franciscus. Het is steeds weer opnieuw een verrassende ontmoeting met deze kleurrijke heilige.

Dit jaar is de tocht van 4 tot en met 18 juli. Er zijn 9 wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor een geofende wandelaar die niet bang is voor 'back to basics'. Op donderdag 20 april om 20.00 uur geef ik, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, voor belangstellenden een informatieavond in de sacristie van de kerk OLV van Lourdes in het, Wittevrouwenveld te Maastricht, tel, 043 3634348, zie ook www.franciscaansevoettochten.nl

WANDELEN NAAR HASSELT

Meteen vol er in en 40 kilometer lopen van Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Hasselt. Op het einde heb je de tong op de schoenen, maar juist dat geeft de kick. Dit jaar gaan we 1 april en vertrekken vanaf de OLV van Lourdeskerk om 07.00 uur. Wat zou het een stunt zijn als de Gele Rijders ons een muzikale intocht zouden geven in Hasselt, de stad van de Jenever en het Heilig Paterke!

INBRAAK OP HET KERKHOF

Voor de eerste keer dat ik nu hier ben in de parochie hebben inbrekers ingebroken op het Kerkhof. Veel materiaal om het kerkhof bij te houden is mee genomen. Wie doet zo iets? Vermoedelijk weten zij nog niet dat er op alles wat zij gestolen hebben, geen zegen zal rusten. Heel kordaat is het probleem aangepakt. We gaan er een grote container neer zetten die inbraak proof is!

MARGOT BEDANKT

Margot Gilissen moet noodgedwongen stoppen als lector omdat het voor haar te gevaarlijk wordt om uit de rolstoel te komen. Een onverwachte of ongecontroleerde beweging kan haar fataal zijn. Margot was al koster voordat ik hier kwam werken, en dat was in 2004. Zij verzorgde toen ook nog de uitvaarten mee. Het is ongelooflijk hoe optimistisch Margot is. Heel veel vreugde vind zij in beeldhouwen en in het anderen daarmee helpen. Jammer dat Margot vanwege haar ziekte moet stoppen, maar ook heel veel dank voor de geweldige inzet en betrokkenheid. Altijd weer mocht je op Margot een beroep doen. Creativiteit zit in haar genen. Voor alles zoekt zij mee naar oplossingen. Margot dank je wel voor al je inzet en sterkte.

GEDOOPT:



Op zondag 19 februari is in de OLV van Lourdes Leyvano Horsmans gedoopt de zoon van Daniëlle Horsmans uit de Volderstraat 96 in Meerssen.

Dat de doop van Leyvano ons allemaal tot zegen mag zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 4 maart

19.00 17e Jaardienst Jef Rodolf / Mia van Gelabbeek / Jeanne Huyben – Theunissen / Rens Heymans / Nolda Herijgers – de Baar / Maud Wieken / Lenie Lion

Zondag 5 maart **1e Zondag van de Veertigdagentijd**

1e Weekend van de maand Speciale collecte voor de kerk

- 10.30 Pastor Jan Linke / voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / zeswekendienst José Pluijmen – Clement / zeswekendienst Vic Kessen / 3e jaardienst Helena Geraerts – Kolvers / Jo Somers – Creemers / Ine Geelen / Henny Merken – Crijns / overleden ouders, broers en zussen

Maandag 6 maart

- 09.00 Fam. V.d. Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Barthelomey

Dinsdag 7 maart

- 09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen / Henk v.d. Meys / Jean en Thea Savelberg – de Jong / diaken Prikken / Frans Horsmans

Woensdag 8 maart

- 18.30 Rozenkrans

- 19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 11 maart

- 19.00 Miel Verbert / Frans Kusters / Cor Kanters / John Koopman / Ria Leclair - Penders / Lei Mooren / Tum Balendonck en Lena Balendonck – Kremers / Harrie (Elvis) Coolen / Betina Stitzinger /

Zondag 12 maart **2e Zondag van de Veertigdagentijd**

- 10.30 Riek Vallenga – van Dijk / mis uit dankbaarheid / overleden ouders en Jan Wintraecken / voor de overleden en van de fam. Fraats – Matti en Kaanen – Matti / Liza Louis – Aarts / Arnold Aarts / Oscar Aarts / Eugene van Dooren en Mia van Dooren - Magnee

Maandag 13 maart

- 09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 14 maart

- 09.00 Pater Guus Wijnhoven ofm

Woensdag 15 maart

- 18.30 Rozenkrans

- 19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf / Mia Janssen

Zaterdag 18 maart

- 19.00 Piet Adamczyk / Jean Rademakers / Gerarda Nijsten – Lousberg / Riek Vallenga – van Dijk / Joke van der Host / Ida Noorlander / Sylvia Haan Grit

Zondag 19 maart **3e Zondag van de Veertigdagentijd**

10.30 Fam. Cools – Voncken / Pastor Jean Rademakers / Adry Schouren / Jes Mulkens – Verbert / Kazimierz Kucia en Mia Kucia – Wilders / Jules Janssen / Morris Bosch / Math Revenich / Mathilda Beurskens – Truijen

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.



Parochie H. Gulielmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H. Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Gulielmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 382 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500
S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 6 18 maart 2017

Vrienden zijn als bomen

Vrienden zijn als bomen:
ze wachten
tot je nog eens langs komt,
en ze zijn onverstoortbaar
als je wegblijft,
ook na maanden afwezigheid,
kan je de draad
weer opnemen,
omdat ondertussen
niets werd afgebroken.

Vrienden zijn als bomen,
op een goede afstand
van elkaar geplant,
zo moeten ze elkaar niet betwisten
ze kennen ook geen afgunst
maar nodigen wel elkaar uit
om hoger te groeien.

Vrienden zijn als bomen,
en bomen buigen niet
maar ze wuiven...

Eugeen Laridon

VEERTIGDAGEN OP NAAR PASEN

Van de ene kant is het eigenlijk jammer dat hij afgeschaft is maar van de andere kant is het een goede zaak geweest. Ik bedoel de Vasten in de katholieke kerk: van Aswoensdag tot en met Stille Zaterdag werd je geacht maar één echte volledige maaltijd te eten en moesten de andere 2 maaltijden sober blijven. De zondagen als de dag des Heren telden niet mee. Dan hoefde niet gevast te worden.

Jammer dat de vasten opgeheven is, omdat de vasten op een heel goed tijdstip kwam, niet alleen voor Pasen maar ook in het voorjaar, als de winter weer voorbij is. Dat ging terug op een hele oude traditie. Na de winter begonnen de voorraden op te raken. Er was gewoon niet veel meer te eten. Vasten was dan van een nood een deugd maken. In de Himalaya blijken dorpen op het einde van de winter nu nog steeds nauwelijks meer eten te hebben en moeten de dorpingen noodgedwongen vasten. En wat blijkt: de mensen in die dorpen worden heel oud. Het vasten blijkt tegelijkertijd ook een reiniging van het lichaam te zijn. Met het verdwijnen van het overtollige vet verdwijnen ook schadelijke stoffen die het lichaam in dat vet had weg gestopt. Vasten heeft dus ook een reinigende werking; zoals de grote voorraad schuren leeg raakten, zo werd het lichaam zelf en daarmee ook de Geest letterlijk schoon gepoetst en leeg gemaakt, klaar gemaakt voor de nieuwe oogst of als je wil klaar voor het nieuwe leven.

En toch is het een goede zaak dat de kerk het voorgeschreven vasten heeft los gelaten en alleen nog Aswoensdag en Goede Vrijdag kent als 'vasten en onthoudingsdagen', omdat zo ruimte ontstaat voor ieders eigenideeën en vormgeving. Je bent vrij om er zelf inhoud aan te geven. Wel werd gevraagd middels de Vastenactie iets over te hebben voor anderen die het minder goed hebben. Zo kwam er vrijheid en ruimte voor eigen creativiteit en eigen verantwoordelijkheid. Op heel uiteenlopende manieren zijn heel verschillende groepen mensen het vasten weer gaan oppakken en invullen. Heel vaak ook met als motivatie om je lichaam te reinigen of om af te vallen. Maar is daar iets mis mee? Een mooi initiatief is ook: "Ik Pas". Daarin gaat met de verplichting aan 30 dagen geen alcohol te drinken. Eerst kon je dat doen, wanneer je maar wilde, maar nu schijnt men dit juist ook in de vastentijd geplaatst te hebben.

Vanuit die eigen invulling en creativiteit kan Pasen zo opnieuw ook een eigen invulling en inkleuring krijgen van Nieuw Leven, van een herboren worden als nieuwe mens die ruimte heeft gemaakt voor alles wat in de nieuwe zomer gaat komen en zich aandienen zal. Dat alles goed en mooi passend bij het voorjaar. pastor Mattie Jeukens ofm

DE CLUB VAN 500: WIE DOET MEE?

De eerste leden hebben zich al gemeld. Nu wordt het serieus. Het was even zoeken, maar gelukkig is er het voortschrijdend inzicht. Als parochie hebben we als basis 100.000 euro nodig om de exploitatie rond te krijgen en om een gezonde financiële basis te hebben om hier met deze mooie kerk een vitale geloofsgemeenschap te koesteren, die ook mensen kan helpen en er voor mensen kan zijn op alle momenten van het leven, vanaf geboorte tot overlijden, met alles daar tussen in.

Eerst hadden we gedacht als we 1000 mensen vinden die 100,00 euro willen geven zijn we er. Maar 1000 mensen vinden, is wat veel. Maar je kunt ook niet teveel vragen. Als je 1000,00 euro vraagt heb je maar 100 mensen nodig. Maar die zullen heel wat moeilijker te vinden zijn. Uiteindelijk zijn we op het bedrag van 200,00 euro uitgekomen en hebben we 500 mensen nodig. Dit wordt: DE CLUB VAN 500. Wie meedoet, krijgt tzt een prachtig certificaat. Het is een vorm van steun aan mensen die niet zoveel kunnen afdragen aan de kerk, om haar toch hier in de buurt present te laten zijn, bel 043 3634348!

BOOMPLANTDAG 22 MAART

Het zestigjarig jubileum wordt in Maastricht gevierd, natuurlijk rond de A2 met de duizenden lindebomen die geplant gaan worden in de stad waar 25 jaar geleden het Verdrag van Maastricht is getekend en waarin de geboorte van de euro toen is vastgelegd. Koningin Maxima is beschermvrouwe. Veel activiteiten zullen op 22 maart hier in onze buurt gehouden worden met onze kerk als centrum. Maar dat heeft consequenties, want we kunnen de kerk dan enkele dagen niet gebruiken. Maandag en dinsdag moet er van alles opgebouwd worden en donderdag opgeruimd. Mocht dus in die week iets bijzonders zijn, dan kunnen we gelukkig uitwijken naar de Koepelkerk. Op de Boomplantedag 22 maart zullen er allerhande activiteiten zijn voor jong en oud en er is zelfs een GroenMarkt. We gaan het zien.

PAAS-EIERENACTIE – NOG EEN KEER!

U weet het : De lekkerste Paaseieren levert Laurens voor het goede doel: de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering.

U kunt de eieren bestellen bij Laurens tel.: 06 10911215,

Van Hornestraat 21, 6224 TE Maastricht

of ook op de pastorie Voltastraat 45, tel.: 043 3634348.

De eieren kosten nog altijd 23 cent en ze zijn natuurlijk kakelvers.

MEDITATIE

Elke 2^e en 4^e donderdag van de maand is er in de Sacristie van de OLV van Lourdeskerk van 19.30 tot en met 20.30 uur Zen-meditatie. Zen is misschien de gemakkelijkste vorm van mediteren, want je hoeft niets anders te doen dan te 'zitten en te ademen' en tegelijkertijd is het misschien wel de moeilijkste vorm van mediteren, want er is niets meer dat je 'houvast' geeft met uitzondering van je lichaam en je adem. Zen is heel actief zonder dat je iets doet. Het is concentratie en loslaten en tegelijkertijd ontvangen en deel worden van alles. Iedereen die een lichaam heeft kan het doen. Welkom via de ingang van het Leeuwinnenpark bij de sacristie. Kosten: vrije gave.

MAASTRICHT - HASSELT

Op 1 april is het zover. We gaan te voet en vertrekken om 07.00 uur vanaf de OLV van Lourdeskerk en hopen om 17.15 uur in Hasselt te zijn bij het Heilig Paterke. Om 20.00 uur zijn we terug in Maastricht. Het is een pelgrimstocht van 40 km! Niet niks! Maar wie durft en wil mee? Maar ook: wie wil ons welkom heten in Hasselt bij het Heilig Paterke op de Minderbroedersstraat 9! Mia heeft het ooit gedaan. Dat was geweldig. Bij de Paters is er koffie en misschien cake!

EERSTE COMMUNIE

De Communievoorbereiding is gestart op dinsdag 7 maart met 28 kinderen die hun Eerste Heilige Communie hopen te mogen doen op donderdag 25 mei Hemelvaartsdag. De kinderen uit Maastricht Noord-Oost zijn enthousiast aan de slag gegaan.

VASTENACTIE

De 40-Dagentijd is een tijd van toelag op bidden, vasten en delen (met een ouderwetse term aalmoezen geven), hoorden wij Jezus zeggen in het evangelie van Aswoensdag, waar in de viering heel wat Carnavalsvierders samen waren met hun 'Hoeglustigheden'. De meeste voorschriften omtrent de vasten heeft de kerk los gelaten. De kerk vond dat het veel meer een zaak van het hart moest zijn dan een kwestie van regeltjes en verplichtingen. Ieder mag aan de 40-Dagentijd een eigen invulling geven. Maar we zijn uitgedaagd er zo'n invulling aan te geven dat je het ook voelt, dat het je moeite, pijn en of inspanning kost. Ingeslepen patronen doorbreken. Delen kan goed door te geven op Giro 555 voor de vreselijke honger in Noord-Afrika of voor de vluchtelingen waarvan de meesten, ondanks dat bepaalde lui het ons willen doen geloven dat dat niet zo is, wel degelijk een zwaar

en moeilijk leven hebben. De 40-Dagen is een heel goede tijd om bij de problemen in de wereld stil te staan en over eigen grenzen heen te kijken.

VERKIEZINGEN

Bij het maken van deze Wegwijs zijn de verkiezingen nog niet geweest, maar als de Wegwijs uitkomt, dan weten we meer. Ik ben benieuwd waar al die zwevende kiezers dan zijn geland en of de 'boze burger' echt bestaat. En dan nog: Verkiezingen winnen is tot daar aan toe, maar mensen voor je winnen, dat is een geweldige uitdaging, vooral als je mensen met vertrouwen wilt winnen. Overigens is dat de enige weg naar succes.

WANDELEN IN HET VOETSPOOR VAN FRANCISCUS

Franciscus blijft 'hot'! Een bijzondere heilige. De beste manier om hem te leren kennen is misschien toch met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondtrok. Tot op vandaag bewonen zijn broeders die plekken, waar Franciscus geschiedenis heeft geschreven. Al vele jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met veel vreugde elk jaar weer een voettocht in het voetspoor van Franciscus van Assisi. Het is steeds weer opnieuw een verrassende ontmoeting met deze heraut van de vrede. Dit jaar is de tocht van 4 t/m 18 juli. Er zijn 9 wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor de geoefende wandelaar die niet bang is voor 'back to basics'. Voor meer informatie over deze tocht kunt u contact opnemen met mij, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, te bereiken via de pastorie Voltastraat 45 6224 EK Maastricht, tel, 043 3634348 of per mail jmpp.jeukens@planet.nl. Zie ook www.franciscaansevoettochten.nl Op donderdag 20 april is er een informatie bijeenkomst in de Edisonstraat 2, die begint om 20.00 uur.

GEDOOPT:



Op zondag 5 maart is in de OLV van Lourdes Lia Fadda gedoopt, de dochter van Alex en Bianca Fadda – Hamboch en het zusje van Cheyenne en Kyano van de Meerssenerweg 123B

Dat haar doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN

Thuis overleed toch nog onverwacht ondanks het feit dat zij al heel lang ziek was Corrie Gibbon – Corsius, 83 jaar oud en de echtgenote van Cor Gibbon. Corrie heeft 17 jaar gevochten. Zij woonde in de Burgemeester van Oppenstraat 43. Corrie was een optimist, zij wilde 100 jaar worden. Haar gezin was heel belangrijk voor haar en allemaal waren zij er bij toen het moment kwam om toch over te gaan van dit, naar het eeuwige leven. De pijn was niet meer te doen. Corrie overleed op 28 februari en op zaterdag 4 maart is het afscheid geweest in het Crematorium in Eijsden.

Dat Corrie nu mag rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor haar onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 18 maart

19.00 Zeswekendienst Margriet Zwackhalen – Dijkma / Piet Adamczyk / Gerarda Nijsten – Lousberg / Riek Vallenga – van Dijk / Gerard Cruys / Harrie Delahaye

Zondag 19 maart **3e Zondag van de Veertigdagentijd**

10.30 Fam. Cools – Voncken / Pastor Jean Rademakers / Adry Schouren / Jes Mulkens – Verbert / Kazimierz Kucia en Mia Kucia – Wilders / uit dankbaarheid bgv. 60 jaar professie en 80^e verjaardag / Jo Moors / Jo en Trees Vaessens - Serrarens / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Antonio Caballero Roman

Maandag 20 maart

09.00 Ernest Sproncken

Dinsdag 21 maart

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 22 maart **Boomplantdag**

18.30 Rozenkrans

19.00 Netty Cloth – Jongen

Zaterdag 25 maart

19.00 Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Johannes en Ans Smeets – Willems / Michel Geurts en Wanny Geurts / Pauline Huyts – Beckers / Rietje Dirikx of Dieriks

Zondag 26 maart

4e Zondag van de Veertigdagentijd

10.30 9e jaardienst Bertha Vroegop / Bertha Drinckwaard – Burkhard / 3e jaargedachtenis Huub Dassen / Paula Wijnands / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gilissen / Arnold Cornelis / Jos Jaspers

Maandag 27 maart

09.00 Eugene en Mia van Dooren – Magnée

Dinsdag 28 maart

09.00 Jan van Rooy

Woensdag 29 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 1 april

19.00 Jan Kuypers / Jan Gorissen / Marie Penders – Heckers / Gerard Cruys / Jo van Helvert , Netta en Hubert van Est / Treesje Stevens / om zegen voor een jarige / Wilma van Golde

Zondag 2 april

5e Zondag van de Veertigdagentijd

10.30 Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / Bel Reneerkens – Swakhoven / Ria Leclair – Penders / André Haustraete / Lucy van Loo / Math Revenich / Arno Aarts / Broeder Cunibert, Piet van Bree

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

 **MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 7 2017

Pasen nieuw Leven op komst

Ik zal er zijn
Ik zal met je meegaan
Op wegen van het onbekende
En als je twijfelt
Of niet weet waarheen
Zoek dan mijn woord
Mijn hand, mijn wandelstaf

Ik zal er zijn voor dag en dauw
Wanneer je moe wordt
Zal ik naast je zitten

Dan delen we het brood
We wakkeren het vuur
Dan scheppen we de stilte

Ik zal je dragen
En mij met jouw lot verbinden
Vrees niet de nacht
Mijn zorg ligt om je heen
De sterren worden je tot mantel

Bij tij en ontij
Vertrouw je aan het leven toe
Mijn liefde heeft geen andere naam
Dan deze:
Ik zal er zijn

GELOOF TERUG: LIMBURG-MAASTRICHT-WITTEVROUWENVELD

Hoe groot is het geloof in Limburg en Maastricht? Als je de lege en sluitende kerken ziet, denk je dat het geloof al bijna verdwenen is. Maar wat schetst mijn verwondering, dat toch wel heel veel Limburgers, Maastrichtenaren en Wittenvrouwenvelders een heel groot geloof moeten hebben, groter dan het mijne. Of misschien is het beter om te zeggen een ander geloof. Maar ze hebben wel een geloof. En wel een bijzonder geloof. Wat dat dan is? Dat is volgens mij het geloof waarin zij alle heil en zegen verwachten van één partij, die gedragen wordt door maar één lid en die alle problemen af kan met één A-4tje, waarop het maar om één ding gaat.

De meerderheid in de rest van het land denkt niet zo. Toen heb ik me afgevraagd of dat dan misschien toch te maken heeft met de 'Limburgse volksaard'. Misschien helemaal fout om daarvan te spreken. Vroeger was het de KVP en de kerk die regelde alles en samen sliepen die onder één deken. Overigens was Maastricht als rood bolwerk een uitzondering met die geweldige bruggenbouwer Sjeng Tans, belijdend katholiek en actief PvdA. Aan wie wij hier de Universiteit te danken hebben. Wat zou Maastricht nu zijn zonder Universiteit? Maar dat is een andere vraag.

Terug naar het geloof van al die mensen die op die ene partij gestemd hebben. Geloven zij echt dat daar alle heil van af kan komen? Als je het ze vraagt, zeggen ze dingen waar ik het ook mee eens ben of blijkt dat ze boos zijn op hun eigen kinderen omdat zij genoeg nemen met nul uren contracten en zich zonder uitkering 3 maanden op non-actief laten zetten en niet meer lid zijn van de vakbond om als het moet te staken en te vechten voor je rechten. Boos zijn ze omdat jongeren überhaupt niet meer weten wat staken is en te individualistisch zijn.

Wat is dat toch? Waar komt dat geloof vandaan? Op mijn meest sombere momenten denk ik dat de mensen niets veranderd zijn, dat ze het vroeger allang goed vonden dat de pastoor, het hoofd van de school en de burgemeester alles bepaalden en dat dat lekker gemakkelijk was; dat deze mensen lieve schapen zijn die mee lopen in de grote kudde; dat ze nog steeds ergens achter aan lopen omdat zij dan niet zelf hun verantwoordelijkheid voor hun leven opnieuw moeten gaan oppakken. Of zijn ze al zo murw geslagen dat alle energie en alle kritisch denken weggevaagd is? Mijn geloof is anders, dat vertelt me na te denken, dat zegt me dat ik verantwoordelijkheid moet durven nemen allereerst voor me zelf, maar niet alleen voor mezelf, maar juist om te zoeken naar hoe we samen er iets van kunnen maken, zonder uit te sluiten, maar juist in te sluiten.

Pastor Mattie Jeukens ofm

65 JARIG BRUIDSPAAR

De heer en mevrouw Plusje – Klever van de Edisonstraat 13C zijn 65 jaar getrouwd geweest: een bijzondere mijlpaal. De Burgemeester en zelfs de gouverneur hadden een bloemetje gebracht en de pastoor niet. Die heeft alsnog veel te laat natuurlijk een 'goed-maak' bloemetje gebracht. Het voordeel daarvan was wel dat toen alle andere bossen uitgebloeid waren er toch nog een bos bloemen staat te bloeien om dit bijzondere jubileum luister bij te zetten. Het maakt overigens duidelijk dat de pastoor ook maar een mens is en lang niet alles weet, als het hem niet gezegd wordt. Voor bijzondere jubilea brengt hij graag een mooi boeket bloemen, trouwens wie niet?

AFSCHEID TINY LEXIS VAN DE GOUDEN UREN

Een leven lang bijna is Tiny Lexis actief geweest bij de Zonnebloem die vorig jaar overgegaan is naar Gouden Uren. Met hart en ziel heeft Tiny zich ingezet voor de gasten. Met haar mooie Maastrichtse tongval waren de kerstverhalen in het Mestreechs door Tiny voorgelezen juweeltjes van vertelkunst. Op de afscheiddmiddag heeft Mw Bochman Tiny toegesproken. Zij kende Tiny het langste en heeft haar een bosbloemen aangeboden die de gasten zelf voor Tiny hadden gekocht.

De reactie van Tiny was: "Het was een mooi en warm afscheid van mijn gasten. Een middag waar ik erg tegenop heb gezien, omdat het de afsluiting was van een groot deel van mijn leven."

Als de gezondheid het toelaat wil Tiny zich nog graag blijven inzetten voor de oude en zieke mensen. Ook vanuit de parochie: Tiny heel veel dank voor je grote inzet.

VASTENACTIE

Bij deze Wegwijs treft u ook een Vastenzakje aan. Doe er iets in en geef het af op de pastorie of doe het in de bussen die in de Goede Week bij de uitgang van de kerk staan. Iets over hebben voor een ander hoort bij het op weg zijn naar Pasen. Eerlijk delen is echt een uitdaging en opgave waar je het hele jaar op bedacht moet zijn, maar juist in de 40-dagentijd extra, daarom: Doe iets met het Vastenzakje!

GOEDE WEEK

De Goede Week is altijd een bijzondere week en dat is in de liturgie goed te merken. Er zijn heel bijzondere dagen, Het begint met Palmпасen. Op zondag zullen traditioneel, ook dit jaar de kinderen van de Eerste Communie zich in de kerk presenteren. Zij zullen ook een Palmпасen maken. Op woensdag is de chrisma-mis in Roermond, dan worden de oliën voor de doop, het vormsel en de ziekenzalving gewijd en uitgedeeld aan de parochie. Op Witte Donderdag vieren we het Laatste Avondmaal van Jezus. Op Goede Vrijdag staan wij om drie uur stil bij het sterven van Jezus en we nodigen u uit om bloemen mee te brengen

deze dag en die aan de voet van het kruis neer te leggen. Zaterdag heet stille zaterdag, dan rust Jezus in zijn graf tot in de avond als we zijn opstanding vieren in de Paaswake die om 20.00 uur begint. Tenslotte is er natuurlijk het Hoogfeest van Pasen met Tweede Paasdag de traktatie van menier pestoer voor ieder die mee gezongen heeft. Dit jaar mogen we ook de mensen van de Koepelkerk Tweede Paasdag bij ons welkom heten. Trouwens vergeet de eieren niet te bestellen en ik zelf kijk uit naar kuikens. Al vast Zalig Pasen.

OPENING VERZORGINGSBANK: DE VLINDER

Op zaterdag 8 april om 15.00 uur zal de Verzorgingsbank op de Prof. Kernstraat 7 in de voormalige Pileer, geopend worden. De Verzorgingsbank is een bijzonder initiatief om gezinnen met kleine kinderen te helpen met luiers en babyvoeding en om mensen te helpen zich goed te verzorgen en juist daardoor meer zelfvertrouwen kunnen krijgen en weerbaarder worden. Gezinnen die in armoede leven zijn de laatste jaren verdubbeld van 7 naar 14% en 45 gezinnen met kinderen leven onder het bestaansminimum. Het mag niet bestaan en toch bestaat het. Kom daarom eens kijken op zaterdag 8 april in de Vlinder.

KOFFIECONCERT GELE RIJDERS

Op zondag 9 april 2017 (Palmzondag) geven drumband en harmonieorkest van "De Gele Rijders" een koffieconcert in de O.L.V. van Lourdeskerk. Aanvang meteen na de mis, dus rond de klok van 12:00 uur. Toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 2,50. Voor dat bedrag krijgt u, behalve een mooi concert, ook een kop koffie en een stuk vlaai. Kaarten verkrijgbaar bij Lunchroom De Keyzer, Frankenstraat.

DE CLUB VAN 500

Het is geweldig hoe op de oproep voor de club van 500 gereageerd wordt. Het ene telefoontje na het andere komt binnen en mensen melden zich spontaan aan. geweldig. Er wordt gewerkt aan een prachtige oorkonde, die als hij klaar is alle leden van de club van 500 zullen ontvangen. De club van 500 zijn zij die onze kerk een financiële basis willen geven, zodat hij stevig staat en ruimte kan bieden aan wat mensen raakt, beroert en in beweging brengt. Een mooi en verrassend voorbeeld was de viering van het 60 jarige jubileum van de Nationale Boomfeestdag hier in Maastricht waarin onze kerk ook een prominente plaats heeft gekregen. Aarzel je nog? Doe gewoon mee.

GOEDE VRIJDAG: KRUISWEG EN BLOEMEN HULDE

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur gedenken we het sterven van Jezus. Mogen we u uitnodigen om bloemen mee te brengen om aan de voet van het kruis neer te leggen als onze hulde aan deze mens die geslachteofferd werd zoals er nog steeds mensen geslachteofferd worden

GEDOOPT:



Op zondag 12 maart is in de OLV van Lourdeskerk Faith-Lynn Tijssens gedoopt de dochter van Roland en Saskia Tijssens-Geerkens van de Cruyshaag 20. Ruim een jaar geleden heb ik ze mogen trouwen.

OVERLEDEN



Op Grubbeveld is op 11 maart Gerry Hermse-Mullens overleden, de weduwe van Jeu Hermse en de partner van Marcel Winten. Op het prentje staat: Een geleefd leven, vol met hoogtepunten en diepe dalen. Vol levenslust en heel ondernemend Moeder van 3 kinderen, Martijn, Elly en Janus, de oma van 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. De laatste jaren werden getekend door Alzheimer, maar Marcel is op een bewonderenswaardige wijze voor haar blijven zorgen tot het echt niet meer ging, de verzorging echt te zwaar werd. Nog één week heeft Gerry toen geleefd. Nu is zij bij Martijn en

al die anderen die haar zijn voorgegaan.

Dat Gerry nu mag rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor haar onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 1 april

19.00 Jan Kuypers / Jan Gorissen / Marie Penders – Heckers / Gerard Cruys / Jo Van Helvert / Netta en Hubert van Est / Treesje Stevens / om zegen voor een jarige / Wilma van Golde

Zondag 2 april **5e Zondag van de Veertigdagentijd**

1e Zondag van de maand Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / Bel Reneerkens – Swakhoven / Ria Leclair – Penders / André Haustraete / Lucy van Loo / Math Revenich / pastoor Nijsten / O.L.Vrouw van Lourdes voor steun in moeilijke tijden.

Maandag 3 april

09.00 Fam. v.d. Broeck – Mandersmit / Fam. Bartholet – Bartholomey

Dinsdag 4 april

09.00 Woord – en communiedienst
Pastoor Nijsten

Woensdag 5 april **Pelgrimszegen voor pelgrims naar Santiago**

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf / Jean Rademakers i.v.m. 60 jarig Priesterschap / Annie Beckers – Sorge / Jean Driessen / zussen Resi, Jet , Miep

Vrijdag 7 april **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Mieke Casparie – Huntjens

Zaterdag 8 april

19.00 Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Göertz – Vleugels / Overleden ouders , broers en zussen / tot zekere intentie /

Zondag 9 april **Palmzondag**

Presentatie Eerste Communicanten

10.30 1e jaardienst Venny Janssen – Hermans / 5e jaardienst Jo Leenders – v.d.Brink en Josephine (Fieneke) Leenders - Hoenen / Pastor Jean Rademakers / Jules Janssen / Morris Bosch / Herman Steinbach / Luc Castermans /Bets Gielissen – Jamin / Jef Jacob / Cor Horbach / Antonio Caballero Román

12.00 Koffieconcert Gele Rijders

Maandag 10 april

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen / voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 11 april

09.00 Broeder Sigismund Tagage

Woensdag 12 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 13 april **Witte Donderdag**

19.00 Jos Nijssen / Alex Hamers / Coen Meens sj / Leon Prikken

Vrijdag 14 april **Goede vrijdag**

15.00 Kruisweg en bloemenhulde

Zaterdag 15 april **Stille Zaterdag Paaswake**

20.00 Paul Winckers / Trees Vaessens – Serarrens en Jo Vaessens / Guillaume Steinbach / Wilma van Golde / Maurice Barthels / Fien Clement – Ramakers en Harry Mc.Master / zuster Gemma Govers / zuster Clementine Haan

Zondag 16 april **Hoogfeest van Pasen**

10.30 Peter Duysens / Annie Dreessen / Minus Scheffer / overleden ouders, broers en zus Wijnen / Jaqueline Paulissen / Leon Strijp / H.Antonius van Padua voor steun in moeilijke tijden / Frans en Maurice Nypels

Maandag 17 april **Tweede Paasdag: Samenhang**

10.30 Voor alle overleden gelovigen / Mgr. Lemmens /
Jaargedachtenis Frans Weerts / Mia Keulers / Math Heugen /
echteliëden Reinards – Tans / Luzia Smits – Croê / Jan en Mia
Dols Frijns / Gus en Jeanne Aelfers – Keulers / Jeanny Rijcken
– Keulen / Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / zuster Josepha
Cornelia Keulen, tant Lies /

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT**

UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet 13 april ivm Witte Donderdag)



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltin 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 8 14 april 2017

Emmaüsgebed

Met jou zou ik onderweg willen zijn,
mijn verdriet vertellen,
mijn teleurstelling, mijn tranen,
dat mag toch?

Met jou zou ik terug willen gaan,
over het leven praten
wat de moeite waard was en is,
jij luistert toch?

Met jou zou ik brood willen delen,
even aangeraakt, asjeblijft,
voor jou om van te leven.

Zonder jou zal ik nooit meer
dezelfde zijn,
je voetstap, mijn hartslag, je stem,
mijn adem, jouw lef, mijn leven.

PASEN DAT IS OPSTAAN EN LEVEN GAAN.

Ooit, heel lang geleden was er in bijna elke wat grotere stad in Nederland of België wel een klooster van de franciscanen. Straatnamen als patersbaan, of minderbroedersberg, of minderbroedersstraat, herinneren daar nog aan. Even snel Googelen levert een Minderbroedersstraat op in Breda, 's Hertogenbosch, Roermond, Leuven, Oudenarden, Zierikzee, Sint Niklaas, Ronse, Hasselt, Hulst, St. Truiden, Antwerpen, Tienen, Halle, Brugge, Heusden en Brussel. Ik moest hier aandenken toen ik in de krant een artikel las over de motorclub No Surrender. Volgens de gemeentelijke diensten zouden er op 21 plaatsen een clublokaal van deze motorclub zijn geweest. Nu zouden verschillende clubhuizen door beleid van de gemeenten en landelijke overheid gesloten zijn, omdat er zaken zouden plaats vinden die niet in overeenstemming zouden zijn met de wet. Volgens de MC No Surrender zelf zijn er echter op 27 plaatsen nog altijd clublokalen of in elk geval een plaatselijke afdeling van de MC No Surrender. En ze zouden over heel Nederland verspreid zijn.

Wauw, dacht ik, is dat nu tekenend voor onze tijd, zoveel stoere mannen, ruige kerels, die lid zijn van zo'n club en die ook nog eens bijzondere aandacht krijgen van politie.

De franciscanen ooit net zo talrijk zijn nu helaas bijna uitgestorven. In Maastricht zijn we nog met drie minderbroeders. Is dat een teken van de tijd en hoe moet je dat dan verstaan? De een sterft en de ander komt tot leven! Maar grotere tegenstellingen tussen iemand die franciscaan is en lid van de MC No Surrender lijkt me niet denkbaar.

Kerk en geloof liggen niet goed. Iemand belde en vroeg of zij nog mee kon gaan wandelen. Zij liep niet zo graag alleen, maar ze was niet zo gelovig. Ik antwoordde dat je niet zo gelovig hoeft te zijn, maar dat je wel Franciscus tegen het lijf zult lopen. Voor haar hoefde dat ook niet. Franciscus hoefde ze niet te zien. Nu ben ik vergeten te vragen of ze misschien de Paus bedoelde of toch die van Assisi, waar het mij om te doen is. Als je met mij op tocht gaat, zul je niet om die bruidegom van Vrouwe Armoede heen kunnen. We overnachten verschillende keren in kloosters die gebouwd zijn bij bijzondere franciscaanse plekken. Franciscus loopt ons gewoon letterlijk voor de voeten. Maar dat is in Italië en niet hier en toen bedacht ik dat ik opnieuw moet gaan roepen om nieuwe franciscanen: Wie wil?. Je kunt gewoon bij mij komen wonen. Ik vind dat het tijd wordt dat de franciscanen als het ware ook opnieuw geboren gaan worden. Nieuwe roepingen: dat zou pas echt Pasen zijn voor die verouderde franciscaanse orde. Je bent van harte welkom en je zult een prachtig, niet saai, leven krijgen. Wie durft om een nieuw verbond aan te gaan met prachtig ideaal van broederschap en de groet: Vrede en alle goeds. Wie is de eerste?

Pastor Mattie Jeukens ofm

SLUIT KERNCENTRALES in TIHANGE en DOEL

Beste buurtbewoners,

Op zondag 25 juni 2017 start de mensenketting die de onmiddellijke sluiting van de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 eist. Wij, mensen uit drie landen met verschillende talen, protesteren samen, hand in-hand, voor ons gemeenschappelijk doel. Door een menselijke ketting te vormen van Aken, via Maastricht naar Luik, naar Tihange, geven we met tienduizenden mensen tegelijk een niet te negeren signaal af tegen het nucleaire gevaar waar miljoenen mensen in Europa mee moeten leven. ELKE METER TELT! – We hebben JOU nodig! Alleen samen kunnen we de kettingACTIE een succes laten worden. Op zoek zijn we ook naar vrijwilligers die in de wijken Wittevrouwenveld en Wyckerveld middels verspreiding van flyers bekendheid willen geven aan deze actie. Aanmelden kunt u zich bij de voorzitter van Klaor Loch, Paul Rutten, tel.: 06-20682052 of mail ruttenpaul@xs4all.nl

GLOEILAMPEN IN ZIJBEUK VERVANGEN DOOR LED

De vijf hanglampen in de noordelijke zijbeuk (aan de kant van de Voltastraat) vormden een steeds terugkerende ergernis voor de technische onderhoudsploeg. De gloeilampen van 300 W die er eigenlijk in thuishoorden zijn al geruime tijd niet meer te krijgen als gevolg van Europese regelgeving, en nu beginnen de lampen van 200 W die we sindsdien gebruikten ook al schaars te worden. Gloeilampen zetten elektriciteit om in licht maar vooral in hitte, wat zijn invloed heeft op de levensduur (de beloofde 1.000 uur werd maar zelden gehaald) maar ook op de fittingen en de bedrading. Sinds kort is er een alternatief op de markt in de vorm van een LED-lamp met voldoende lichtsterkte en ook nog eens een verwachte levensduur van 25.000 uur. Onlangs zijn alle lampen, ook de nog werkende, uitgewisseld. We zullen dat gaan terugzien in de stroomrekening, want de nieuwe lampen gebruiken maar 21 W per stuk. Het aantal ingrepen van de techneuten zal ook gevoelig verminderen; we gaan er stiekem van uit dat het hun kinderen of kleinkinderen zullen zijn die voor het eerst weer "de ladder op moeten". Overigens zijn we blij dat we de armaturen niet hoefden te vervangen, want het zijn de enige vijf originele lichtpunten die nog over zijn uit de bouwtijd van de kerk. Even een stofdoek er overheen gehaald (nou ja, een zakdoek) en ze hangen nu voor "eeuwig" en spiegelen zo: HET "EEUWIGE" LICHT.

VASTENZAKJES

Bij de vorige Wegwijs waren er Vastenzakjes als uitnodiging om iets te delen met anderen die het minder goed hebben ver weg en dichtbij, want de Vastenactie helpt over grenzen heen en binnen onze eigen

grenzen. Het zakje kan ingeleverd worden tijdens de vieringen in de kerk in de daartoe bestemde bussen. Het kan ook in de brievenbus van de pastorie op Voltastraat 45 afgegeven worden. Bent u het zakje kwijt, op de pastorie en in de kerk zijn ze nog volop te krijgen.

CLUB VAN 200

Het is hartverwarmend hoe gereageerd is op de oproep voor de club van 200 om te zorgen dat onze parochie een flinke financiële buffer krijgt, en om te helpen dat onze kerk hier niet hoeft te verdwijnen. Als parochie vragen we 5 euro per maand. Heel vele mensen hebben dat graag voor onze mooie parochie over, maar met die 60 euro per jaar komen we teveel te kort. Het leven is niet goedkoop, en dat ervaart u als een dakdekker bij u het dak op moet en daarna met de rekening komt. Het dak van de kerk is even groter, dus ook de rekening. Maar heel, heel veel dank voor alle bijval tot zelfs in Heerlen en Montfoort-Linschoten toe zijn mensen bereid om ons te helpen. We werken nu aan een mooie oorkonde die tzt uitgereikt gaat worden.

LET OP PAASZATERDAG: NIET 19.00 MAAR 20.00 UUR

De Paaswake begint op zaterdag 15 april dus op 20.00 uur zodat het al een beetje donker is voor het nieuwe Paasvuur.

GEDOOPT:

Op zondag 26 maart is in de OLV van Lourdes Alyssa gedoopt. Zij is de dochter van Debbie Sweelssen en zij woont op het Old Hickoryplein 39C. Alyssa gaat op 25 mei, Hemelvaartsdag haar eerste H. Communie doen.



Op zondag 2 april zijn in de OLV van Lourdes gedoopt: Kyra, de dochter van Wesley van Uden en Jeanette Reinink en het zusje van Jorghino, Givano, en Rivaldo uit de Parmastraat 24. Ook Kyra gaat op 25 mei, Hemelvaartsdag haar eerste H. Communie doen. Eveneens is gedoopt Zoë, de dochter van Kevin en Ramona Dreessen – Gorter uit de Paus Johannes 23^e straat; Tenslotte is op 2 april ook Vayenn gedoopt, samen met haar vader Jordy Suijkerbuijk. De moeder is Melissa Huntjens en haar broer is Diego. Zij wonen in de Marconistrat 33.

*Dat de doop en de opname in onze geloofsgemeenschap ons
allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN



In de nacht van woensdag op donderdag op 23 maart is Ron Korpershoek overleden pas 43 jaar oud. Ron was een goed en handig jong, maar het leven heeft hem niet meegezeten. De laatste weken heeft hij op Vijverdal gewoond en daarvoor in de Burg. van Oppenstraat 102. Heel erg is het voor zijn moeder Bep. Haar vriend Harry McMaster is overleden op 3 februari 2015, pas 55 jaar oud. Het afscheid hebben we toen bij Ron thuis geregeld. Een stille rustige en aardige jongen. Zo heb ik hem leren kennen. Vroeger als kind en puber moet hij wel leuke streken hebben gehad. Hij heeft zijn draai hier bij ons niet kunnen vinden, dat dat nu wel zo mag zijn in de hemel. Zijn afscheid was woensdag 29 maart in het crematorium in Geleen.

Op zondag 26 maart is thuis in de Kasteel Petersheimstraat Greet Braecken – Bausch, de weduwe van Martin Braecken overleden. Greet is 98 jaar mogen worden. Zij heeft een mooi leven gekend van dienstbaarheid en van lezen en genieten van de natuur en de familie. Greet heeft altijd iedereen in de familie geholpen en was welkom in haar kleine huisje op nummer 7. Haar dochter die op nr. 42 woonde heeft zich ontfermt over haar moeder, zoals zij dat gedaan had over haar familie. Greet heeft nooit een kwaad woord over iemand gesproken en zelfs niet willen horen. Als jong meisje heeft zij bij een Joodse familie gewerkt in Antwerpen. Zij hadden haar graag meegenomen naar Canada toen zij voor de oorlog moesten vluchten maar Greet koos er voor om haar moeder toen te gaan helpen omdat zij hulp nodig had. Het koninklijk huis is een heel grote fan kwijt geraakt. Afscheid hebben we genomen op donderdag 30 maart in de OLV van Lourdes waarna Greet bijgezet is in het graf van haar man Martin op de begraafplaats Oostermaas, waar zij nu voor altijd samen zijn.

Op zondag 26 maart overleed eveneens Nico Thewissen thuis in zijn appartement in het Aldegondaplantsoen 46C. Nico is 66 jaar geworden. Eén dag voordat hij officieel met pensioen ging op 14 augustus 2015 kreeg Nico te horen dat de agressieve kanker die hij had, niet meer te bestrijden was. Nico was een technische man, in die hoedanigheid was hij lid van ons kerkbestuur met de portefeuille voor kerkhof en onderhoud kerk. Geen geringe klus. Maar Nico was bovenal een heel beminnelijke en behulpzame man. Door de vele talenten was Nico via de sportkoepel bij de gemeente Maastricht in een leidinggevende positie. Hij was ook lid van het comité Dodenherdenking. Nico was ook een man die de regie over zijn leven graag zelf in handen hield. Dit heeft hij tot het laatste toe kunnen doen en op een bewonderenswaardige wijze zijn leven afgerond, samen met hen die hem het meest dierbaar waren. Op vrijdag 31 maart hebben we afscheid van Nico genomen in

de OLV van Lourdes en daarna is hij te ruste gelegd op de begraafplaats Oostermaas naast zijn kleinkind Ester Dizzy

Dat de overledenen nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmogelijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 15 april STILLE ZATERDAG PAASWAKE

20.00 Paul Winckers / Trees Vaessens – Serarrens en Jo Vaessens /
Guillaume Steinbach / Wilma van Golde / Maurice Barthels /
Fien Clement – Ramakers en Harry Mc.Master / Huub de Vree

Zondag 16 april HOOGFEEST van PASEN

10.30 overleden echtelieden Reinards – Tans / Peter Duysens /
Annie Dreessen / Minus Scheffer / overleden ouders, broers
en zusjes Wijnen / Jaqueline Paulissen / Leon Strijp /
H.Antonius van Padua voor steun in moeilijke tijden / Mathieu
Meyers / 3e jaardienst Els Rossell – Wolffs / zuster Gemma
Govers / zuster Clementine Haan

Maandag 17 april TWEEDE PAASDAG: SAMENZANG

10.30 Voor alle overleden gelovigen / Mgr. Lemmens / Mia Keulers /
Math Heugen / Luzia Smits – Croê / Frans Weerts /
echtelieden Reinards – Tans / Jan en Mia Dols – Frijns /
Jeanne en Gus Aelfers – Keulers / Harrie en Lenie Jeukens-
Frijns / zuster Josepha Cornelia Keulen, tant Lies / Jeanny
Rijcken / Henk van der Meijs / Nico Thewissen

Dinsdag 18 april

09.00 Eugene en Mia van Dooren – Magnée

Woensdag 19 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overl. van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 22 april

19.00 Pauline Huyts – Beckers / Math Revenich / Silvia Haan – Grit /
Nolda Herijgers – de Baar / Annie de Baar – Biesmans / Els
Verhoeven

Zondag 23 april TWEEDE ZONDAG van PASEN

GASTKOOR: VREDESKOOR uit Nuth

10.30 Tinie Wilhelmus / uit dankbaarheid bgv. 90 e verjaardag /
Liesbeth Remmers - Muller / Marlies Biesheuvel – Colson /
Bertina Stitzinger / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen /
Jose Pluymen – Clement

Maandag 24 april

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 25 april

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de
Zusters onder de Bogen

Woensdag 26 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overl. van de fam. Vandewall - van Lijf

Zaterdag 29 april

19.00 Mia van Gelabbeek / Johannes en Ans Smeets – Willems /
Frans Horsmans / Agnes Niël / Miena / Koch - Damen

Zondag 30 april **3e ZONDAG van PASEN**

10.30 Frans Penders / Jan Remmers / Antonio Caballero Román /
Liane Louis Dams / Huub Magdelijns / Lei Verstappen / Tonia
Damen / Vic Kessen

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet 13 april ivm Witte Donderdag)



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltn 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 9

29 april 2017

Het is soms nauwelijks te verwerken en te bevatten, God, wat jouw evenbeelden op deze aarde elkaar alles aandoen in deze losgebroken tijden

Maar daarvoor sluit ik mij niet op in mijn kamer, God.

Ik blijf alles onder ogen zien en wil voor niets weglopen.

En van de ergste misdaden tracht ik iets te begrijpen en te doorgronden.

En ik tracht altijd weer de naakte kleine mens op te sporen,

die dikwijls niet terug te vinden is midden in de monstrueuze ruïnes

van zijn zinloze daden ,

en ik vraag mij af in alle eerlijkheid:

wat is er met jouw ziel gebeurd

dat jij blijkbaar uit bent op onze totale

vernietiging?

Overpeinzing van Eddy Hillesum ,
Joodse onderduikster,
vergast in Auschwitz november 1943

TOCH MAAR EEN MC HEAVEN ANGLES?

When you cannot beat them, join them is een oude Engelse wijsheid die ik aangereikt kreeg van een van medebroeders die al op leeftijd is. Het is trouwens toch vaak dat de oudste medebroeders me het meest verrassen met creatieve en moderne ideeën. Als reactie op mijn stukje van vorige keer: Waarom richt je niet zelf een motorclub op, was de vraag. Ja waarom eigenlijk niet als dat zo 'in' is. Het is dus al helemaal voor elkaar. Nu de leden nog die én bij een motorclub willen horen en franciscaan worden. Van mij mogen het mannen en vrouwen zijn, want daar kreeg ik ook al commentaar op: Waarom is dat altijd alleen voor mannen? Maar ik had nog niets alleen maar voor mannen geregeld. Ik hoop dat mijn pastorie snel te klein wordt als de nieuwe aanmeldingen komen! Het zou toch wat zijn! Een franciscaanse motorclub, stoere mannen en vrouwen met een bruinhesje met 'kap' natuurlijk en dan het logo met de Tau van Franciscus en M – C. Wie is de eerste?

Het zou met toch wel verbazen. Religie, misschien juist omdat het zo vaak in de publiciteit komt, maar dan vooral vanwege het geweld dat gekoppeld is aan geloof of wel vanwege een soort 'achterlijkheid' waarover de modern opgevoede en logisch denkende mens dan zo iets heeft van, hoe verzinnen ze het, ligt niet goed in de markt.

Waar het volgens mij echt omgaat bij geloof komt niet zo vaak naar voren, omdat het uit de aard van de zaak bescheiden en kwetsbaar is, en te maken heeft met onze omgang met elkaar en met die ongemakkelijke vraag naar de zin van wat je doet.

En opeens komt dan via Twitter een bericht van de Dienst Kerk en Samenleving van Hub Vossen over een sociale studiedag op 1 juni, over de kracht van Verbondenheid: Hij schrijft: "In onze wereld geven mensen op allerlei manieren invulling aan hun betrokkenheid bij elkaar. Overall zijn mensen actief om hun wereld, dichtbij of wat verder weg, beter, mooier of socialer te maken. Ze nemen verantwoordelijkheid, zetten hun talenten in, en gaan samen met anderen aan de slag. Zo ontstaan liefdevolle menselijke relaties, wordt interesse getoond in elkaar, zonder dat daar concreet iets tegenover hoeft te staan".

Vier vragen krijgen we van Hub:

- Hoe komen wij op voor de kwetsbare mens?
- Wie werken er mee aan de sociale cohesie in de samenleving?
- Welke vorm van leiderschap past daarbij?
- Kunnen we spreken van een duurzame samenleving?

Zij kunnen helpen met elkaar onze ogen te openen voor oplossingen van urgente problemen die nu nog uit het zicht blijven.

Locatie: Conferentiecentrum Rolduc 1/6/17

Pastor Mattie Jeukens ofm

SERVAASKERMIS VRIJTHOF, 12 mei tot en met 21 mei.

Er is gevraagd om de kermis op het Vrijthof van 12 tot en met 21 mei onder uw aandacht te brengen. De Opening van de kermis begint op de Feestdag van St. Servatius de patroon en stichter niet zo zeer van Maastricht maar van het christelijk geloof in Maastricht. Op vrijdag 12 mei zal er om 19.00 uur een viering zijn in de Servaaskerk als opening van de kermis. Het zal in het teken staan van de Heiligdomsvaart in 2018. De week daarvoor, op zaterdag 6 mei zullen we daar de aftrap van nemen in de Martinuskerk om 16.00 uur!

BEVRIJDINGSDAG EN DODENHERDENKING 4 EN 5 MEI.

De vrijheid heeft een prijs, en het is heel belangrijk de mensen die voor onze vrijheid met hun leven hebben betaald te blijven gedenken op donderdag 4 mei. We hopen dat de herdenking ook weer snel terug komt op het Koningsplein, bij het bevrijdingsmonument van Charles Eijck.

PASEN

Een bijzondere Pasen dit jaar. Het was kouder dan met Kerstmis. Maar we hebben Pasen op een hard verwarmende manier kunnen en mogen vieren, samen met de hardgekookte eieren die Laurens aan de man en vrouw heeft gebracht. Het waren er dit jaar weer bijna 15.000. In de kerk waren ze eerste Paasdag al op. Wat de opbrengst precies zal worden, krijgt u nog te horen. Maar bij deze alvast dank aan Laurens, Miets en al hun medewerkers en dank aan iedereen die, haar en zijn bijdrage geleverd heeft aan het welslagen.

PAASKAARS

Al jaren hebben wij het geluk dat een parochiaan zelf de Paaskaars beschildert met een Paastafereel. Elke jaar is het weer even mooi, of het wordt nog elk jaar mooier. Dit jaar is het de verrijzenis afbeelding, die Pierro della Francesca maakte voor zijn geboorte stad San Sepolcro in 1448. Naam heeft de schilder gemaakt door een mooie grote Madonna, en een kapel met fresco's te schilderen in Arezzo, die de "Legende van het H.Kruis" heet. Op zondag 21 mei komt Jac van Boogaard een lezing geven over deze heel bijzondere en unieke schilder uit de Renaissance. Om niet te missen: de Paaskaars niet en deze lezing niet.

WANDELAARS GEZOCHT

Er zijn nog enkele plekken open in de groep die van 4 tot en met 18 juli gaat wandelen van Stroncone naar Assisi in Italië. Het is in negen wandeldagen dat je ongeveer 180 kilometer loopt door het prachtige Umbrische land dat de naam heeft van het Groene Hart van Italië. Het is een heel bijzondere tocht. Wie wil mee? Bel Mattie: 043 3634348.

MULTIMEDIA IN DE SACRISTIE

De angst bekruipt me dat ik er toch te 'oud' voor ben. Ik was er zelf de grootste voorstander van en wist zelfs een sponsor te vinden om de voorzieningen die bij Multimedia horen, voor ons te installeren. Nu hangt er een geweldig groot scherm en het werkte gisteravond tijdens de informatieavond voor de voettocht fantastisch. Maar er komt meer. Straks kunnen we ook alles uitzenden wat in de sacristie gebeurt. We wachten nog op internet aansluiting. Straks kunnen tijdens de preek ook filmpjes gespeeld worden. Maar zijn er niet een paar jongeren die me hierbij zouden kunnen helpen met mijn draai te vinden? Trouwens heel veel dank aan de sponsor die in de luwte wil blijven.

VASTENACTIE

De opbrengst van de Vastenactie is nog niet bekend. Dat komt in de volgende Wegwijs. Maar hebt u nog een zakje met iets er in. U kunt het nog altijd afgeven op de pastorie. Het gaat om de intentie jezelf iets te ontzeggen voor een ander. Egoïsme is er genoeg.

DE KRACHT VAN WOORDEN

Als een president iets zegt, heeft dat een ander gewicht dan als u of ik iets zeggen. Zelfs als het niet waar is. Paaszaterdag was ik toch wel een beetje bang na al het verbale geweld tussen Amerika en Noord Korea, dat onderstreept werd met een foto van een vloot, die zou opstomen naar Korea. Maar wat blijkt nu, die vloot vaart wel, maar precies de andere kant uit. Hoe geloofwaardig blijf je dan als president. Ik zet mijn kaarten toch liever op die van 'hierboven' die doet zijn woord wel gestand, die slaat een bres in de dood! Die rolt de steen van het graf. Het sleutelwoord is niet het lege graf, maar het open graf, daarmee heeft het leven met de dood een open einde, het kan nog alle kanten uit. Het ligt open. Ik vind dit een geruststelling.

MEDITATIE

Elke Tweede en Vierde donderdagavond van 19.30 tot en met 20.30 uur is er Zen meditatie in de Sacristie. Zen is die meditatie vorm die aan de basis ligt van Mindfulness. Ze helpt om je hoofd leeg te maken en je te concentreren op het hier en nu. Wie een lichaam heeft kan het leren, zeggen de Zen-meesters. Ingang is de sacristie aan de Theresiakant van de kerk. Welkom.

VAKANTIE

Van vrijdag 21 tot en met 7 mei hebben de kinderen vakantie. Het is de week van Koningsdag 27 april, en de week van 4 en 5 mei, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Er zal in deze twee weken daarom geen oefenen voor de communie zijn.

BIJBELLEZEN

De Bijbel is een boek, wat van alles in gang heeft gezet en waar van alles over gezegd is en uitgehaald is. Joden, Christen en Moslims delen grote delen van dit boek en erg veel verhalen samen. Op 3, 17 en 24 mei willen we er met een groep in lezen van 20.00 tot en met 21.15 uur. Je bent dan ook welkom op de pastorie Voltastraat 45.

DEKENALE LOURDESREIS 6-13 september 2017

Op woensdagavond 31 mei zal er een informatieavond zijn in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk, over een Lourdesreis, die door Jos Dassen en Jan Janssen in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim gaan organiseren van 6 tot en met 13 september. Er is dan tevens een vliegreis van 7 tot en met 12 september. Er zijn mogelijkheden om met korting mee te gaan, dus kom naar deze informatiebijeenkomst als je interesse hebt en heel graag naar Lourdes zou willen.

GEDOOPT:



Op Paaszondag 16 april 2017 zijn in de OLV van Lourdes de beide broers Basil en Benjamin Jacobi gedoopt. De kinderen van Rob en Chantal Jacobi – Prevot van de Paus Johannes XXIIIste straat 12. Benjamin gaat 25 mei Hemelvaartsdag zijn

Eerste Heilige Communie doen

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Thuis in de Burgemeester Pijlsstraat 31A overleed in de leeftijd van 58 jaar Maria-Louisa Duchateau. Zij kon de strijd tegen haar ziekte niet winnen. Gelukkig heeft zij op het laatste haar meest dierbare mensen om zich heen mogen hebben en kon zij thuis sterven. Het leven is niet eerlijk in de verdeling van de lusten en de lasten. Het afscheid was op woensdag 12 april. Het bijzondere was dat Marie Louise geboren is op de 7^e van de 7^e om 7 minuten over 7 en dat zij overleden is ook op vrijdag de 7^e. Het heeft zo moeten zijn en we hopen dat haar zoon en dochter en haar drie kleinkinderen samen, met de lieve mensen die bij haar waren op het laatste, dit allemaal een plek weten te geven.

Dat alle overledenen nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor haar onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 29 april

19.00 Mia van Gelabbeek / Johannes en Ans Smeets – Willems / Frans Horsmans / Agnes Niël / Miena Koch - Damen

Zondag 30 april **3e Zondag van Pasen**

10.30 Frans Penders / Jan Remmers / Antonio Caballero Román / Liane Louis - Dams / Huub Magdelijns / Lei Verstappen / Tonia Damen / Vic Kessen / Jules Janssen (27 april 13 jaar, overleden op 6 september 2012)

Maandag 1 mei

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bartholet -Bartholomey

Dinsdag 2 mei

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 3 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 5 mei **EERSTE VRIJDAG van de MAAND**

BEVRIJDINGSDAG

09.00 Broeder Jan Nijssen ofm. / Pierre Wynands

Zaterdag 6 mei

19.00 Voor alle oorlogsslachtoffers / Nettie Penders – Medenbach / Corrie Stitzinger, Sjirke en Pierreke / Corrie Remans – Murrer / Marijke Roberts / Reilo Boon / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gielissen / Huub Dassen en Paula Dassen - Wijnands

Zondag 7 mei **4e ZONDAG VAN PASEN**

EERSTE ZONDAG van de MAAND

SPECIALE COLLECTE VOOR DE KERK

10.30 Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / Mevr. Anna M. Bollen en fam./ Venny Janssen – Hermans / Simon Kerkhofs en Hanny Kerkhofs – Knobben / 1e jaardienst Alice Konings – van der Meulen / 10e jaardienst Martin Konings / Jack Pisters / Ber Valcq / Leon Strijp / Cor Kanters / Jan Kanters / Huub de Vree

Maandag 8 mei

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 9 mei

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 10 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf / voor het behoud van het geloof.

Zaterdag 13 mei

19.00 Voor het behoud van het geloof / Broeder Sigismund Tagage

Zondag 14 mei **5e ZONDAG VAN PASEN**

10.30 Antonio Caballero Román / zeswekdienst Greet Braecken –
Bausch / Jacqueline Paulissen / Geertruida Dassen -
Veulemans / Adry Schouren / Corrie Fadda – Hollanders / Wily
Cobben en Tiny Cobben – Aardening / Ad Janssen

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht,
tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet 13 april ivm Witte Donderdag)