

Wittevrouwenveld

DEURPOST VOOR DE BEWONERS VAN DIT ADRES

JAARGANG 40 · HERFSTNUMMER · SEPT. 2017

Van de redactie



Wat stil in de buurt; wat een rust langs de Groene Loper. Sommigen vinden dat het saai is, wat vindt u?

Nog een vraag die in de buurt rond zoemt: waar is de buurt-scootmobiel? Die was toch te leen bij het Trefcentrum? Navraag leert dat de scootmobiel in mei j.l. zodanig vernield is teruggebracht dat hij nog steeds in reparatie is. Dat is heel erg voor de goedwillende aanvragers. Wie het deed? Zijn of haar naam ligt op het kerkhof. Om boos van te worden, maar dat helpt ook al niet meer, want volgens de deskundigen is iedereen al boos. Ons is verzekerd dat er hard aan gewerkt wordt om de scootmobiel weer terug op zijn plaats te krijgen (?).

Laten we maar verbaasd zijn en soms verwonderd. Verbaasd bijvoorbeeld over de SNSbank die een pinauto-maat sluit zonder de rotzooi, die er is achtergelaten, op te ruimen. Beetje erg *inhalig*? In ieder geval klant-onvriendelijk en vies. Op z'n zachtst gezegd: weinig service-gericht van de SNS.

Verwonderd zijn we in ieder geval over de mooie samenwerking tussen de kerk en het Trefcentrum, die samen een nieuwe vloer-schoonmaak-machine kochten. Nog meer goed nieuws valt er te melden. Zo toont recent onderzoek over veiligheidsbeleving in Maastrichtse buurten aan dat bewoners zich veiliger voelen als er enige sociale verbondenheid is in straat en buurt. Op een vrij simpele manier, bijvoorbeeld doordat mensen elkaar kennen en groeten. Andere wensen zijn er over de bereikbaarheid van de wijkagent, voorlichting over inbraakpreventie en steun van de instanties bij calamiteiten. Ook *WhatsApps* doen hier en daar al efficiënt dienst, mits met mate gebruikt.

Wat dat betreft: sterkte voor alle omwonenden rondom de Tillystraat: afbraak is deprimerend, hopelijk gaat het goed met de opbouw straks!

In dit nummer zetten we een aantal vrijwilligers in het zonnetje. Als die niet zorgen voor verbondenheid!

Veilig op de fiets

Al fietsend door de stad en met name met het oog op de donkere dagen, die er weer aan gaan komen, zag ik toch wel erg veel fietsen zonder licht.



Nu kan ik niet de hele stad bereiken maar heb ik wel een wens: het liefste zou ik mijn eigen wijk veilig willen hebben. Maar hoe doe je dat? En waar begin je dan?

Graag wil ik beginnen met de kinderfietsjes uit mijn eigen wijk, maar hoe pak ik dit het beste aan? Wie, o wie kan me hier bij helpen?

Adrienne Deurloo
ajmdeurloo@home.nl

De Omzieners in de OLV van Lourdeskerk

Op vrijdag 6 oktober wordt in de OLV kerk van Lourdes het toneelstuk *De Omzieners* opgevoerd. Het gaat om een bijzondere productie over armoede, gemaakt door mensen in armoede, samen met professionele theatermakers. Zij spelen het echte leven, legt Laurens Umans, regisseur en schrijver van het stuk, uit. "Wij willen het echte leven op het toneel brengen. Het echte leven van echte mensen. Mensen van vlees en bloed die in armoede leven. Dat is waar het ons om gaat. En dat doen we met hartstocht en humor."

'De OmZieners' vertelt onder andere het verhaal van Pieter. Pieter is werkloos en wil zielsgraag aan het werk. Maar door de uitkerende instantie wordt hij dan weer hierheen gestuurd en dan weer daarheen. Overal moet hij werken met behoud van uitkering. Hij krijgt dus niet betaald. Als hij het werk weigert, krijgt hij een strafkorting op zijn uitkering. Een vriendin van Pieter noemt dit 'slavenhandel'. Daar staat het verhaal van de familie van der Saefinghe tegenover. Een keurige familie met een dikke nek en portemonnee. Zij hebben een erfenis te verdelen want papa is dood. Hoe gaan ze dat doen, het geld verdelen? Gaan ze gezellig samen rond de tafel zitten? Of slaan ze mekaar de hersens in? Deze theaterproductie stelt vragen over de samenleving en hoe deze is ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt.

'De OmZieners' wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting uit Zwolle. Het gaat altijd om theater dat laat zien wat mensen in armoede meemaken. Na iedere voorstelling bestaat ook altijd de mogelijkheid om met de regisseur en spelers na te praten.

Entree: vrije gift.

Halloween komt er aan

Het duurt nog heel even maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Op zaterdag 31 oktober gaan Scouting Titus Brandsma, de Kinderboerij van Limmel, Jeugdclub de Happy Kids en de sportcoaches van Trajekt een Halloweenweek organiseren met als finale een spannende Hallo-weentocht op zaterdag 31 oktober. Noteer deze datum in uw agenda. Vorig jaar werd het een groot succes met maar liefst 210 deelnemers. Een vervolgt staat dus op de planning. Wordt vervolgt !!!!



Andere belangrijke data's:

Zaterdag 21 november: Feest van Sinterklaas 2017 (13.00 - 16.00 uur in het Trefcentrum).
Zaterdag 19 december: Happy Kids Kerstshow 2017 (Vanaf 19.30 uur in het Trefcentrum).
Zaterdag 20 december: Happy Kids Kerstshow 2017 (Vanaf 15.00 uur in het Trefcentrum).

WhatsApp-groepen, rechte tegels, parkeervakken en stop sluipverkeer

Het Veilig Buurten Team (VBT) heeft een WhatsApp groep opgestart in de Burgemeester Bauduinstraat. Een grasveldje op de Bauduinstraat wordt door bewoners geadopteerd en opnieuw beplant, zodat de overlast van hondenvoer minder wordt.

Op het speelterrein aan de Burgemeester Pijlsstraat is een afvoerbuis afgezaagd. De rubberen tegels liggen nu weer recht zodat een gevaarlijke situatie eindelijk is verholpen.

Op het Koningsplein is een structureel probleem met het aanbieden van afval. Er vinden inmiddels gesprekken plaats met de eigenaar.

In plaats van nieuwe paaltjes te plaatsen in het voetgangersgebied aan het Leeuwenpark/Edisonstraat komen er keien te liggen, die het sluipverkeer van auto's en andere grote voertuigen tegen moeten gaan. Het hekwerk naast het Trefcentrum blijft gehandhaafd.

Aan het Friezenplein was een ongewenste verkeerssituatie. Door middel van het verplaatsen van parkeervakken zal dit probleem worden aangepakt.

Het contact tussen bewoners en krakers op de Bergmansweg is verbeterd. Ook hier is een WhatsAppgroep opgestart.

Wilt u ook samen met buurtbewoners en het VBT werken aan een leefbare wijk? Heeft u ideeën voor een project dat we gezamenlijk kunnen oppakken? Bel of mail met het Veilige Buurten Team: Maykel Heuts (Handhaving), Francois Renet (Wijkagent), Tom Didden (Servatius), Robby Nicolaes (Woonpunt), Marjolein Luimes Trajekt: 06 21154697, marjolein.luimes@trajekt.nl.

Hond en baas



Giel Jacobs, een trouwe eter bij Eten met Manus, met zijn trouwe viervoeter Ben.

ROMMELMARKT DOOR DE GELE RIJDERS

Op ZONDAG 5 november van 10.00-17.00 uur in het Trefcentrum.

Puzzelen met Manus

Een keer per jaar worden alle vaders in het zonnetje gezet, en dat mag ook wel. Of Manus ook kinderen heeft is niet bekend, Ernest kunnen we het helaas niet meer vragen. Maar 'aanloop' gezelschap krijgt Manus meer dan genoeg.

Ook 'aanloop' krijgt **Jan Boom** en wel van de Buurkrant puzzelredactie. Proficiat, u mag een waardebon tegemoet zien. Puzzelt u ook mee, schrijf de oplossing onderaan de puzzel en mail deze naar putalo1@hotmail.com o.v.v. puzzel Buurkrant. Natuurlijk kunt u met de oplossing - voorzien van uw naam en adres - ook terecht aan de balie van het Trefcentrum t.a.v. mev. Annie v.d. Put. Onder de goede inzendingen wordt geloot en misschien bent u wel de volgende winnaar.



9 = 23 = 36 = 15 = 35 = 22 = 56 = 43 = 3 = 54 = 44

Horizontaal: 1 grondvlak, 5 springloop, 10 oase, 11 kaartspel, 12 Ned. rivier, 13 oud Chinees staatsman, 14 Chinese munt, 17 vreemde munt, 18 akelige, 19 plezier, 26 vis, 28 uitroep, 30 mop, 32 palmsoort, 33 bijb. vrouw, 34 pl. in N. Brabant, 36 Individueel Techn. Onderwijs, 37 opschrift in krant, 39 fam. lid, 42 strijdmacht, 44 legeronderdeel, 45 wielerveen, 47 boom, 48 hemelgeest, 50 reeds, 51 bevel, 53 goedzak, 54 streling, 55 ver (in tegenstelling), 57 deel, 58 van ivoor, 59 afgesloten stand.

Vertikaal: 1 wielerterm, 2 olietof, 3 gezet, 4 emertus, 6 gereed, 7 krachteloos, 8 godsspraak, 9 grote deur, 15 troefkaart, 16 brandstof, 20 Amerikaanse goudmunt, 21 blinkend, 22 de jongere, 23 rijksuniversiteit, 24 verstoteling, 25 vuurmond, 27 vlaktemaat, 29 onbep. vnw, 31 de lezer heil, 34 plotseling, 35 lenig, 38 brandstof, 40 jeugd, 41 organisatie, 43 achterreinde, 44 gebaar, 46 keurbende, 49 vrijgevig, 52 bergweide, 54 lokspijs voor o.a. vissen, 56 water in Friesland, 57 fam. lid.

12,46 euro veranderde mijn leven

Armoede staat erg in de belangstelling. We kennen allemaal de verhalen van mensen die op het randje leven of net daarover. Je kunt dan bij de pakken neerzitten of proberen er het beste van te maken. Zoals Elly Hanselaar. Ervarende deskundige die dankzij haar positieve creativiteit een moeilijke situatie heeft omgebogen door een kookboek te schrijven.



Plaats van handeling is de Voedselbank in Heugemerveld. Op woensdag 5 juli heet Elly iedereen welkom en presenteert haar zelfgeschreven kookboek. De recepten heeft zij samengesteld naar aanleiding van de voedselpakketten die zij van de Voedselbank kreeg. Het kookboek moet gezien worden als blijk van waardering voor de vrijwilligers van de Voedselbank en alle lieve mensen die haar door een moeilijke periode heen hielpen.

Hoe het begon

Elly: *Door omstandigheden werd ik afhankelijk van de Kredietbank en kreeg budgetbeheer zodat alle vaste lasten door de kredietbank werden betaald en ik kreeg een leefgeld van 40 euro per week. Ik dacht: dat kan ik wel aan. Omdat Elly het toch niet alleen aan kon werd zij aangemeld bij Schuld en Budget Buddy en werd zij gekoppeld aan Monique. Het bleek een gouden greep en er was meteen een klik. Monique werd steun en toeverlaat, ook naar allerlei instanties. Aanvankelijk ging alles goed totdat Elly op een dag een overzicht kreeg waarop stond dat ze die maand maar 12,46 euro leefgeld kreeg. Dat was schrikken, maar Elly was zuinig geweest en had nog wat op haar rekening staan. Elly: *Toen ik mijn rekening open-**

de hapte ik naar lucht...Eerst groot ongeloof en toen huilen van machteloosheid en woede... De belasting had alle geld van mijn rekening geplukt... Toen voelde ik mij pas echt arm, maar toen bleek ook dat ik ontzettend rijk ben, want ik heb fijne mensen om mij heen.

Drempelvrees

Dankzij Monique kon Elly snel bij de Voedselbank terecht, maar dat vond ze best wel eng. De Voedselbank? Kwamen daar niet minder sociale mensen met financiële problemen? Elly: *Ik kende de Voedselbank alleen van de Tokkies en de familie Froger van de tv. Natuurlijk waren er geen Tokkies of Frogers te bespeuren, maar gewone, vriendelijke mensen zoals jij en ik. De vrijwilligers zijn ontzettend aardig, helpen iedereen met een glimlach en een vriendelijk woord. Een verademing.*

Take Potluck

De titel van het kookboek heet: *Take Potluck*. Dit is Engels en betekent zoveel als: 'eten wat de pot schaft'. Het boek is schitterend vormgegeven. Alle gerechten heeft Elly zelf klaargemaakt en gefotografeerd. Elly: *Soms zaten er onbekende dingen in het voedselpakket. Dan ga je op internet zoeken en hiermee iets leuks klaarmaken. Monique heeft menig gerecht moeten proeven en dat was geen straf. Langzaam groeide het idee van een kookboek. Monique schreef de Vincentiusvereniging Maastricht aan en die doneerde een gift. Hiervan kon Elly de eerste oplage laten printen, die een cadeau was voor iedereen die haar in die moeilijke tijd had geholpen. Een tweede oplage (à 15 euro excl. verzendkosten) volgt, want de bestellingen lopen binnen.*

Ook leren GEZOND KOKEN? Nieuwe cursus start in Buurthuis Vrouweveld aan de Van Oppenstraat 123 op woensdag van 10-13 uur, loop eens binnen....

Nadine Baumert: Van jongsaftaan hulpkracht bij Manus van Alles

Nadine Baumert is onderwijzeres aan een basisschool in Malberg.

Geboren en getogen in het Wittevrouweveld staat ze nu al zeven jaar voor de klas. Met veel plezier.

Als je haar enthousiaste verhalen hoort, zou je zo opnieuw naar de basisschool willen.

Ze is net zo enthousiast over de scouting-Amby, raadt iedereen aan daar eens te gaan meedoen, "want daar leer je echt veel". Ook al is ze er zelf onlangs mee gestopt.

We bezoeken haar omdat ze al heel lang vrijwilligster is bij het jaarlijkse Manusfeest. In navolging van haar moeder Jeannie, belandde ze daar al jong als vanzelfsprekende hulpkracht. Om er niet meer weg te gaan. Toen ze op de Pabo zat vroeg iemand haar om op het Manusfeest stage-manager te worden, daarna ging ze presenteren op het hoofdpodium, heerlijk haar organisatietalent uitleven.

Later vroeg Roger Heuts haar en andere scoutingleiders voor het regelen van de barbezetting. Daar was ze dan ook het afgelopen prachtige Manusfeest weer te vinden bij het hoofdpodium (foto).

Echt knap werk al dat vrijwilligerswerk naast een pittige baan.



Nadine Baumert, helemaal rechts op de foto.

Petje af voor die grote groep buurtgenoten die dit en al die andere feesten mogelijk maakt! Gelukkig hebben ze er ook zelf plezier van en in dit geval gaat de opbrengst naar de scouting. Die kan zo betaalbare zomerkampen organiseren, Nadine kan er meeslepend over vertellen. Wie wil er niet naar zo'n kamp?

Tekst Bettie van der Linde
Foto Patricia Winter

Bij Manus van Alles zijn vele vrijwillig(st)ers actief, we zoeken er nog meer op voor volgende buurkranten.

Buurthuis VrouwenVeld
een onderdeel van **mb**

voor alle klussen
in en om uw huis

Meer informatie: 363 34 70

Groente & Fruithandel
Yasar
Market
Turkse specialiteiten

Frankenstraat 177 • Tel. 3638520

Eten met Manus

Elke vrijdagavond kun je in het Trefcentrum aanschuiven voor een drie-gangen diner.



Aanvang 18.00 uur, de zaal opent om 17.30 uur.

De prijs is 7 Euro, voor minima 4 Euro.

Aanmelden kan tot en met woensdag bij Ria Haesen 06 - 444 44 595 of buurtnetwerk.wvv@gmail.com.

SCHOENEN
Bosch

VOLTA STRAAT 28
MAASTRICHT OOST

WINKELCENTRUM WITTE VROUWEVELD

T 043 363 51 21

*s maandags gesloten en geen koopavond



Delicatessenzaak in Spaanse- en Gegrilde Specialiteiten.

www.bonbinivalencia.nl

Openingsdagen:

Dinsdag t/m Vrijdag 10.30 - 18.00 uur

Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Zondag en Maandag gesloten

Frankenstraat 149, 6224 GM Maastricht, Telefoon 043 311 00 02

De kunst van het behangen



Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht
tel.: 043-362 08 50

André van Vught Interieur
Woningrichting als vanouds

Voor advies op basis van ervaring
Wij komen met stalen bij u thuis en maken ter plaatse gratis offerte

Ook voor jalouzie en rolkluis reparatie enz.

06-22496422

a.vanvught@home.nl
www.andrevanvught.nl

Een zomerkamp vol hoogtepunten

Het zomerkamp Heppy beej de Liewe ligt al weer even achter ons. Toch willen we graag even terugkijken op deze prachtige week in het Wittevrouwenveld.

We ontmoeten Bianca (vrouw van organisator Sjef Zwackhalen) en haar zus Anja in de Kunstketel.

Beiden zijn geboren en getogen in het Wittevrouwenveld. Vol passie vertellen ze over het vrijwilligerswerk, waar ze met veel plezier aan deelnemen. Zo zijn ze nauw betrokken bij de jeugdclub de Happy Kids.

"De Happy Kids, voor jeugdigen vanaf vier jaar, is verdeeld over vier groepen: de piccolo's vanaf vier jaar, de donderstenen vanaf zes jaar, middengroep vanaf negen jaar en de tienergroep vanaf groep zeven. Met de vaste kern (Happy Kids) van vrijwilligers, sportcoaches en Sjef hebben we nagedacht over het thema voor het zomerkamp. Zo kwamen we op het thema Natuur".



Wat waren de hoogte- of diepte punten?

"We kunnen alleen maar spreken van hoogtepunten. De kinderen en tieners hebben weer een week genoten om lekker vakantie te vieren in hun eigen buurt. Elke dag werden er leuke activiteiten georganiseerd, creatieve workshops, een bonte avond, een stormbaan, mini-disco, ochtendgymnastiek, yoga voor de peuters, dierenambulance, kampvuur, bijna teveel om op te noemen. Het natuur-thema liep als een rode draad door de week.

Zo maakten we in 't Werkhuis een hotel gemaakt voor alle insecten die hier kunnen overnachten of overwinteren. Ook hebben we het Blotevoetenpad gedaan en yoga in de buitenlucht".

Zoals we al zeiden: allemaal hoogtepunten. Zo was het radioteam bij de Liewe life vanaf de Liewe-camping. Heel veel leuke gasten waren live in de uitzending. Sportcoaches, vrijwilligers, vaders, moeders en heel



veel kids. Ze kwamen allemaal aan het woord om te vertellen over hun belevenissen. Radioteam had voor alle kids een bloemetje met kaartje dat ze aan hun vader of moeder konden geven als bedankje dat ze een weekje op de camping mochten logeren.

Een bijzonder moment was ook de herdenking van onze overleden sportcoach Sylvano Zwackhalen".



Ouders en team

"De reacties van de ouders waren stuk voor stuk geweldig. Ze lieten hun kinderen met een gerust hart bij ons achter, omdat, zo zeiden ze, we weten dat er op een fijne manier voor ze gezorgd wordt door een fantastisch team. Maar wij als team genoten van elke dag, vooral als je zag hoe de kids genoten met een blij gezicht en schaterlach. Ja en dat was nou net de bedoeling. Al onze kids en tieners danken we voor hun enthousiasme, en het leuke meedoen. Tot volgend jaar".

Adriëne Deurloo/Marianne Lucker
Foto's: Patricia Winter

Beej Manus op Sjoet



Met Angelo Koch, een 26 jarige man die met veel plezier in het Wittevrouwenveld woont. Hij is hier geboren en getogen.

Wat doe je zoal?

Vol passie vertelt Angelo over de verschillende soorten vrijwilligerswerk waar hij met veel plezier aan werkt. Via zijn vriend Willy is hij bij Trajekt terecht gekomen als vrijwillig sportcoach.

Het project jongeren sportcoaches is een initiatief vanuit het jongerenwerk Trajekt.

De sportcoaches organiseren sport en spelactiviteiten in de buurt. Dit kunnen activiteiten zijn vanuit gymzalen, pleintjes in de buurten, braderieën, buurtfeesten enzovoort. Ze bedenken, organiseren en voeren de activiteiten uit. Trajekt ondersteunt hun werkzaamheden. Ook wordt er een verbinding gezocht om de samenwerking aan te gaan met verenigingen als voetbalclubs en andere (sport) verenigingen.

Elk kwartaal komen de vrijwillige sportcoaches bijeen voor teambuilding.

Werken bij Kaboom Events

"Wij bakken met onze mobiele hout gestookte oven pizza's op feesten en evenementen.

De pizza's die wij maken zijn altijd met verse ingrediënten belegd. Tevens komen we op verjaardagen en kinderworkshops. Wij zorgen voor de ingrediënten waarmee ze zelf aan de slag gaan met eigen pizza-creaties.

Manusje van alles

Angelo pakt alles aan. Zo is hij ook vrijwilliger bij het festival Manus van Alles, de Gielkesmèrret en het Kindervakantiewerk.

Toekomst in de wijk?

Hij is duidelijk een bezige bij, een duizendpoot, die altijd voor anderen klaar staat. Dat past misschien ook wel bij zijn grote droom; zijn passie is dat hij bij Caracola in 't Werkhuis een eigen bedrijfje kan opzetten in de vorm van een lunchcafé met terras.

MVV

Een uitzondering op al zijn werkzaamheden is weggelegd voor 'zijn' MVV. Bij een thuiswedstrijd zit hij regelmatig met zijn vader op de tribunes.

Tekst: Adriëne Deurloo/Marianne Lucker
Foto: Patricia Winter



Proef de Wijk editie Wijckerpoort - Wittevrouwenveld kon ook deze keer weer rekenen op veel belangstelling.

UITNODIGING

Op vrijdag 5 oktober van 16:00 tot 18:00 uur
Trefcentrum Wittevrouwenveld

THEMA: Zorg en Gezondheid

Vergeet bij aankomst hebben we met elkaar gepraat over nieuwe initiatieven om mensen te ondersteunen o.a. door de Gast Gemeenschap, de Vlinder voor de kleinsten en ook Drees. For Suizes deed een gezellige presentatie.

De onderwerpen voor dit Buurtcafé zijn:

1. Gezondheids, wat betekent dat voor u?
Cisca van der Meij geeft een toelichting over "Positieve Gezondheid".
Wat kun je zelf doen?
2. Het Wijkje Buurten Tien.
Marjolijn Lumes vertelt over de uitkomst van onderzoek in het WVV over wilheidsbeleving en actuele taken.
3. Gelegenheid voor alle aanwezigen om eigene aandacht voor te vragen, iets te vertellen, te inspireren.

Inschrijven is welkom om mee te denken en mee te praten en mee te doen.

Aankomend aan het Buurtcafé is er Eten met Manus.
Vernieuwde en extra activiteiten tijdens de "WEEK van de OUDEREN" op deze vrijdag zal het drukker worden en is tijdige aanmelding zeer gewaagd.

ETEN MET MANUS
Deelnemers aan het Buurtcafé eten gratis mee.
Aanmelden vóór donderdag 5 oktober 2017.
Telefoon bij Ria Heesen: 06-4444 4599 of via mail: buurtnetwerk.wvv@gmail.com

Tevens wordt dit Eten met Manus muzikaal opgeleefd door de bekende accordionist Jo Lahaye.

kloppend ♥ van
Wittevrouwenveld
't Trefcentrum

Edisonstraat 4 ♥ 6224 GK Maastricht
tel. 043 - 362 11 76

Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

FYSIO43

Fysio43 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie, neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie i.o., fysiotherapie bij COPD en perifeer vaatlijden, dry needling.

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharm
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Tel: 043-347 78 77
info@fysio43.nl
www.fysio43.nl

Agenda

1 t/m 8 oktober: **week van de ouderen**: vrijdag 6 oktober Marokkaanse theemiddag in het Trefcentrum door Tout Maas-tricht van 16.00-17.30 uur; aanmelden: 043 8528977.

Vaste activiteiten in en bij 't Trefcentrum

Maandagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur. **Gratis sporten voor vrouwen**

Maandagmiddagloop 50plus, van 14.00 tot 16.00 uur.

Maandag **repetitie drumband harmonie De Gele Rijders**, van 19.30 tot 21.00 uur.

Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag: **Hoeskamer** Trefcentrum open, tussen 13.00 en 16.00 uur.

Dinsdag **repetitie harmonie De Gele Rijders**. Van 20.00 tot 22.15 uur.

Woensdagmiddag, **computerles** met (internationale) studenten. Van 14.00 tot 16.00 uur.

Woensdagavond **Sambaband Enthusiasta**. Van 19.30 tot 22.00 uur.

Woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur: **jeu de boules**.

Donderdagmorgen **Tai Chi**, van 11.00 uur tot 12.00 uur voor senioren. Kosten 3 euro.

Donderdagavond **jeugdromband WVV'28**. Van 18.00 tot 20.00 uur.

Donderdagavond **kienen**, 19.15 tot 22.20 uur. Zaal open 17.15 uur.

Vrijdagavond **Eten met Manus**, aanvang 18.00 uur, zaal open om 17.30 uur. (aanmelden tot en met woensdag bij Ria Haesen: 064444595/buurtnetwerk.wvv@gmail.com).

Vrijdagavond **Volksdansen** met Rijaloet. Van 20.00 tot 22.30 uur.

Zaterdagmorgen **Vrije p.c. inloop** van 9.30 tot 12.30 uur.

Computerles

Senioren ontmoeten studenten en lossen zo al de digitale vragen op die je maar kunt hebben. Leuke ontmoetingen, zoals tussen een Poolse dame, die het antwoord niet begreep van een Duitse student. Na een vraag van organisator Annie van de Put bleek er ook een Poolse student aanwezig. Als dat geen maatwerk is? Voor vragen over laptop, tablet, telefoon, computer: iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, kosten 3 euro. Aanmelden Annie van de Put 06 29221448.

Kunstketel

Deze zomer is onze buurtgenote Djillie Roes afgestudeerd aan de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD), met het thema: Mass uniqueness, 2017. Zij is haar artistieke aspiraties op het spoor gekomen in de schilderlessen van Bernadette Huijbers. Inmiddels zijn de **schilderlessen** weer begonnen. Er is nog plaats. Kom vrijblijvend een gratis proefles meedoen op maandag van 19.45 tot 21.45 uur. Daarna € 4,- per les incl. materiaal.

Kinderen: Nieuwe seizoen is weer gestart, tot en met oktober met Silvana, daarna komt Romy weer terug. Iedere maandagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur voor kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar.

Muziekmiddag op vrijdag

Juf Geertje is alweer gestart met de **viollessen**. In het Trefcentrum van 16.00 tot 17.00 uur, voor kinderen van alle leeftijden.

Jos Netto is op vrijdagmiddag in de Kunstketel met de cursus muziek maken. Voor kinderen vanaf 6 t/m 8 jaar van 15.30 tot 16.15 uur.

Vanaf 16.15 tot 17.30 uur voor de oudere kids.

Alle kindercursussen kosten 1 euro. Er zijn weer nieuwe plekken beschikbaar dus meld je snel aan. Per cursus kunnen er maximaal 12 kinderen meedoen.

Voor de volwassenen zijn er diverse schilder- en ontmoetingsgroepen.

Maandagavond van 9.30 tot 21.30 uur

Dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur

Donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Vrijdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur

Voor info Manon Pachen **0652807578**

OLV van Lourdeskerk

Iedere donderdag meditatie, van 19.30 tot 20.30 uur in de sacristie. Te bereiken via de zij ingang aan de kant van de Theresiaschool.

Op maandag yoga van 10.00 uur tot 11.00 uur.

6 okt. Toneelstuk De Omzieners, aanvang 20.00 uur. Kerk open vanaf 19.30 uur. Entree: vrije gift.

2 nov. Viering om 19.00 uur, waarin alle overledenen herdacht worden waarbij wij als parochie op de een of andere wijze bij betrokken zijn geweest. Na de viering gaan we de lichten naar de graven brengen, begeleid door de drumband van de harmonie. Het kerkhof zal weer verlicht zijn met duizend fakkels. Op het kerkhof muziek van harmonie De Gele Rijders en vermoedelijk ook doedelzakspelers.

Vrijwilligers gevraagd

Geinen Daank

Vrijwilligers van de stichting ouderenproject Geinen Daank brengen een keer per week een bezoek aan ouderen, om zodoende de eenzaamheid onder ouderen enigszins te verlichten. Een vaste en passende vrijwilliger zorgt voor een beetje gezelligheid, een praatje en sociaal contact. De reiskosten worden vergoed. Voelt u zich aangesproken, heeft u een paar uurtjes per week tijd en denkt u: dit is iets voor mij, aarzel dan niet en neem contact op met **Geinen Daank**, tel. **06-10513441** of **043-3218989**. **Een briefje sturen kan ook naar: Stichting Ouderenproject "Geinen Daank", Bontwerkersdreef 14e, 6216 SH Maastricht. Of mailen naar: hans@bindels.demon.nl. www.geinendaank.nl**

Werkhuis

Het Werkhuis is op zoek naar versterking van het creatief team! Ben je goed in een bepaald ambacht, creatieve werkvorm, techniek, o.i.d. en lijkt het je leuk dit anderen te leren? Dan ben je van harte welkom. Op dit moment wordt er aangeboden: wol spinnen, naaien, mozaïeken, keramiek, portret tekenen en kleding pimpen. Kun je kennis en vaardigheid overdragen op het gebied van hout, een of andere textielvorm, reparaties, wat dan ook. Meld je aan bij Esther Janssen (coördinator Werkhuis).

Kennismakingsdag Werkhuis: woensdag 4 oktober van 09.00 - 16.00 uur.

Van reparaties en ruil babykleertjes tot keramiek en toneel

Kent u het Werkhuis, gelegen in de vroegere Theresiaschool, achter de kerk en het Trefcentrum?

Daar in het Werkhuis worden allerlei creatieve activiteiten aangeboden. Er zijn mooie werkruimtes waar je zelfstandig gebruik van kunt maken of kunt deelnemen aan workshops of cursussen. Zoals: wol spinnen, realistisch schilderen, mozaïeken, naaien, keramiek en nog veel meer.

Er is ook aandacht voor reparaties. Dat kan dagelijks, maar elke laatste zaterdag van de maand wordt er ook Repair Café gehouden. Van 14.00 tot 17.00 kunt u dan uw kapotte elektronische apparatuur laten repareren.

Verder is er elke tweede woensdagmiddag een baby-kledingruilmiddag. Onlangs zijn er ook avondcursussen keramiek en naaien van start gegaan.

Wil je meer weten kijk dan op de website www.werkhuismaastricht.nl (na 1 okt) of ga gewoon langs. Het Werkhuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 u open. Facebook: werkhuis maastricht noordoost.

Het Werkhuis is laagdrempelig. Iedereen is welkom en de kosten bedragen € 2,50 voor een dagdeel, voor kinderen € 1,-. Ook kunnen cursisten meedoen met ruildiensten, dan hoeft je niet te betalen maar doe je iets terug voor het Werkhuis. Voor mensen die in geldnood zitten is er een extra subsidieregeling mogelijk.

Daarnaast biedt deze creatieve instelling ook ruimte aan beginnende clubjes die iets willen aanpakken. Zo wil de voormalige Toneelfabriek (buurttheater uit WVV) hier graag een doorstart maken.

Initiatiefnemer Miloud Chahboun doet hierbij een oproep aan iedereen die het leuk vindt om met elkaar toneel te spelen. Onder de naam Theaterhuis zal een groepje mensen (leeftijd 18+) wekelijks, ergens dit najaar, 's avonds bijeenkomen om te werken aan een toneelstuk.

Vind je het leuk om toneel te spelen, ben je nieuwsgierig, wil je meer weten? Stuur dan een berichtje naar info@werkhuismaastricht.nl. De groep is ook dringend op zoek naar een regisseur. Heb je ervaring met toneelregie en vind je het leuk om een groep mee op toneelavontuur te nemen? Meld je dan ook via bovenstaand mailadres, of ga langs: via Edionstraat over het Mgr. Beelpad.



Senioren ontmoeten studenten en lossen zo al de digitale vragen op die je maar kunt hebben. Het was gezellig druk; 12 senioren en 10 studenten. Er gebeurt altijd wel iets leuks maar die dag was bijzonder. Nieuw leerjaar is ook nieuwe studenten erbij. Een klant, een Poolse dame woont al een tijd in WVV, kon niet haar vragen goed onder woorden brengen of begreep het antwoord niet van de Duitse student. Zoals altijd vraag ik dan spreekt hier iemand pools, verwachtte geen antwoord, maar hoorde 'Yers I am polisch'. Dat was meteen dikke mik, als dat geen maatwerk is? Wilt u ook langs komen met vragen voor laptop, i-pad, telefoon of noem maar op: welkom iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, kosten 3 euro. Even aanmelden bij Annie van de Put 06 29221448.

Sporten en bewegen

Maastricht Sport in de buurt: bijna altijd gratis, iedereen welkom!

Streetdance:

zat. van 10.00-11.00 uur of 11.00-12.00 uur Trefcentrum

Run for Run:

zat. 9.00-10.30 uur Sportpark De Geuselt

gymnastiek:

ma. 15.30-16.30 uur gymzaal Scharn

Fit-defence voor vrouwen:

ma. 19.00-20.00 uur Letterdoes

Bewegen voor Vrouwen:

ma. 12.30-13.30 uur Trefcentrum

Sportief wandelen:

di. 9.30-11.00 uur Discusworp 8-10 Geusselt

Volleybal:

di. 9.30-11.00 uur Discusworp 8-10 Geusselt

Kleuterdans:

woe. 12.30-13.15 uur in Letterdoes

Cruyff Sports:

woe. 13.00-14.00 uur Old Hickorylein

Jeu-de-boules:

woe. 18.30 uur Leeuwenpark achter Trefcentrum

Jeu-de-boules:

do. 13.30-16.00 uur Sportpark De Geuselt

Bodytraining:

do. 11.00-12.00 uur gymzaal Scharn

Gymnastiek:

do. 15.30-16.30 uur gymzaal Scharn

Sportief wandelen:

do. 10.00-11.00 uur Discusworp 8-10 Geusselt

Tai Chi:

do. 11.00-12.00 uur Trefcentrum, kosten 3 euro

Colofon: Onze Gele Buurtkrant wordt samengesteld door: Annie van de Put, Adrienne Deurlo, Bettie van der Linde, Engelen Beker, Patricia Winter en Marianne Lückert.

Jacqueline Wassen

Puzzel: Dré Janssen.

De redactie mag te lange artikelen inkorten.

Lever uw artikel in bij: Trefcentrum-Edisonstraat of: putalo1@hotmail.com.

Deadline volgende krant: 1 december 2017