



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 17 22 augustus 2015

ZOMER

Eindelijk kunnen ze geplukt worden
de vruchten na al het zwoegen en
zweeten.

Maar dan moet je het wel weten,
waar je ze vinden kunt, die vruchten.

Hoe vaak zijn we druk met van alles en
nog wat,
maar verliezen we de hoofdzaak uit
zicht
omdat zoveel zich roert en aandacht
vraagt,
en ons afleidt om waar het echt
omgaat?

En toch, je moet er eens op letten,
maar dat vraagt wel het nodige lef,
gewoon de ander recht aan kijken
en je door de ogen laten raken!

Jezelf terug vinden in de ogen van de
ander,
maar dan moet het je gegeven zijn,
de grootste schat, God, iemand naast
je,
kwetsbaar genoeg om je die blik te
gunnen.

VREEMD

Bijval in plaats van verguising. Ik was er al voorbereid om een verontschuldiging te schrijven in deze Wegwijs, dat ik onverantwoord alles en iedereen weer eens generaliserend over één kam had geschoren. Dat ik het met meer humor had moeten vertellen ook. Nu vrees ik dat zij die onder de veertig zijn het niet gelezen hebben. Of toch, maar hebben ze de schouders opgehaald en gedacht: "Het zal wel. Maar het is niet onze zorg. Laat hem toch; een pastoor moet zoiets af en toe gewoon opschrijven!" Als het werkelijk onverschilligheid is, heb ik echt een probleem.

Maar nu eerst iets anders, wat ik wel geweldig vind, is dat dit jaar ontzettend veel voor de kinderen georganiseerd is door de jongerenwerkers van Trajekt en hun vrijwilligers. Daar zijn heel veel mensen hartstikke actief, juist in de vakantie om te zorgen dat de kinderen zich niet gaan vervelen en domme dingen doen. Er is goed aan de weg getimmerd. Er zijn mensen die hun verantwoordelijkheid nemen, daar moeten we niet te licht over denken.

Nu terug naar hen die onder de veertig zijn: het echte probleem voor mij is dat wij als kerk hen niet meer betrokken krijgen bij onze parochie. Het is dus echt mijn probleem. Over het algemeen vindt men dat wij het nog niet zo slecht doen, maar soms is iemand de hemel in prijzen een manier om jezelf lekker buiten schot te houden. Als parochie houden wij ons hoofd boven water dankzij enkele vitale oudere mannen en vrouwen die met pensioen zijn, maar die zich wel met hart en ziel heel actief inzetten om onze parochie draaiende toe houden. De afgelopen maanden zijn enkele van hen heel ziek geworden, en dat raakt me diep, je ziet goede mensen wegvallen en er komt niemand nieuw bij. Het pijnlijke is dat ook voor hen die zich jaren hebben ingezet, dat zij zien dat wat zij voor de gemeenschap hebben willen doen en bijdragen niet meer opgepikt wordt en verder gedragen. Het raakt dus niet alleen mij, dan had ik er minder moeilijk over gedaan, maar het raakt ook de betrokken vrijwilligers. Toen ik in de parochie kwam bestond het koor nog uit een dertigtal leden. Nu zijn er nog vijftien en ze zingen niet alleen elke zondag, maar ook bij elke begrafenis en bij elk huwelijk waar dat bij op prijs wordt gesteld. Zij doen dat gratis en om niet als hun bijdrage aan de gemeenschap, als hun bijdrage waar mensen behoefte hebben aan ondersteuning bij vreugde en verdriet. Er komen gewoon geen nieuw mensen meer bij. Moet ik hoog of laag springen? Ik beloof al het eeuwig leven, maar juist in onze tijd, waarin we nu al alles hebben, werkt dat dus niet meer. Het is juist zo kostbaar als je een groep van mensen hebt om op terug te vallen bij hulp, snapt u dat?

Pastor Mattie Jeukens ofm

ENKELE ALGEMENE ZAKEN:

Wat betreft het kerkhof, steeds meer mensen laten zich cremieren. Zij zeggen dat zij hun kinderen niet meer met hun graf willen opzadelen, maar daardoor komt het kerkhof in de problemen. Op het moment worden er meer graven geruimd dan dat erbij komen. Dat geeft lege plekken en gaten, dat zet ook de exploitatie onder druk. Maar niet alleen de inkomsten van het kerkhof lopen terug, ook die van de parochie. Steeds minder mensen doen mee aan de kerkbijdragen en die is al jaren niet meer verhoogd. Dat zet ook de exploitatie van de parochie onder druk. Maar geloven is een persoonlijke zaak en een zaak van het hart zeggen we dan. Ieder heeft de vrijheid om te doen wat hij of zij denkt dat hij moet doen. Maar toch denk ook eens aan onze parochie en aan ons kerkhof! Op het kerkhof moeten we nog twee jaar door de zure appel heen bijten, dan zal alles met gras bedekt zijn en krijgt het onkruid veel minder kans dan nu, omdat we dan veel meer kunnen maaien. Dan wordt het weer die paradijstuin. Bij twijfel, gewoon begraven dus, als ik het zo mag zeggen!

SPRITUALITEIT EN GEESTELIJK LEVEN

De grootste dwarsligger op de weg van het geestelijk leven is het eigen ego, het eigen ik. Dat is de paradox van alle geestelijk leven. Ik moet mijn eigen unieke weg gaan en juist niet de ander, maar mijn eigen unieke ik zal mij het meest problemen bezorgen, omdat ik te maken krijg met alle verlangens en projecties die in me leven. Het menselijk brein is zo geconstrueerd, dat de mens eigenlijk zichzelf het meest voor de gek houdt, en wel om pijn en tegenslag te vermijden en om een zo groot mogelijk geluk en behagen te zoeken. Maar daarbij wordt de snelle bevrediging en het snelle geluk meer gewaardeerd dan het geluk en de ultieme bevrediging op de lange termijn. "Zelfkennis is het enige offer dat God van ons vraagt", zeiden daarom de oude woestijn monniken. De oude Grieken hadden het opgeschreven bij het orakel van Delphi: "Ken uzelf". De weg van zelfkennis voert naar echte wijsheid en echte waarheid. pastor Mattie Jeukens ofm.

FRANCISCUS van ASSISI SPREEKT, on Tour: 20 september

Zondag 20 september om 16.00 uur, voor 5,00 euro heb je een kaartje voor een prachtige voorstelling in de OLV van Lourdes, in onze kerk. Kom kijken!

De Vlaamse theatermaker Geert Fierens laat u tijdens zijn voorstelling "Franciscus van Assisi Spreekt" overtuigend kennis maken met de actualiteit van de denkwereld van de grote figuur Franciscus. Een show met voordracht, muziek, licht en zang: 20 september dus!

KAPELLENTOCHT

Op zaterdag 12 september is weer de jaarlijkse kapellentocht, de wandeling langs verschillende kerken en kapellen in de groene rand van Parkstad Limburg en door het mijnverleden. Vertrek is om 8.30 uur vanaf de Vrank, de Antonius van Paduakerk, aan de Beersdalweg 64 in Heerlen. Na een wandeling door een prachtige natuur en het bezoeken van diverse kapellen, is de eindbestemming rond 16.30 uur in Rolduc. Daar wordt de kapellentocht besloten met een kort bezinningsmoment. Om 17 uur brengt de bus de deelnemers weer terug naar de Vrank. De leiding berust bij de wandelpater Mattie ofm!

KEVELAER

Carla is al druk bezig om mensen mee te nemen naar Kevelaer: Het uitstapje van de Guliëlmuskerk op 22 oktober. De onkosten voor de bus en een pelgrimsboekje zijn 15 euro. We vetrekken vanaf de Guliëlmuskerk om 8.30 uur. Bel Carla: 06 42148296 en geef je op!

GULIËLMUSKERK

Op het moment is er niets nieuws te melden. Een sloopvergunning is, nadat hij drie keer door de gemeente voor nog meer aanvullende eisen was terug gestuurd, nu bij de gemeente ingediend. Maar als er een serieuze koper komt zijn we altijd bereid te praten. De kerk is niet te huur. Ondertussen gaan de vieringen op dinsdagavond gewoon door, om 18.30 uur de Rozenkrans en om 19.00 uur de avondmis. Na de mis drinken we koffie.

VORMSEL

De school is weliswaar nog niet begonnen, maar bij deze wil ik al laten weten dat kinderen van groep 8 zich kunnen opgeven voor het Vormsel ,dat toegediend zal worden op zaterdag 28 november 2015. Opgeven kan op de pastorie, Voltastraat 45.

HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Maandag 31 augustus begint alweer het nieuwe schooljaar 2015/16. Aan de leerlingen en de docenten veel succes en frisse moed gewenst voor het nieuwe jaar.

HAPPY KIDS 20 JAAR

Op 4 september bestaat de happy kids 20 jaar. Dat willen we vieren met de kinderen en natuurlijk ook de huidige en oud-vrijwilligers op zaterdag 5 september. Dat doen we met een lunch, spelshow voor de vrijwilligers en een leuke feestavond.

Happy Kids van harte proficiat en ga zo door op na de 25 en 40 jaar.



GEDOOPT:

Op zondag 9 augustus is in de OLV van Lourdes gedoopt:

Frederik Pieter Metselaar, zoon van Harm en Marijke Metselaar van de Antoon Lipkensstraat 18A2,

Zoë van Hinsberg, de dochter van Rick en Stephanie Hinsberg – Koch uit de Bannersborg 49 en het zusje van Danycia

Op zondag 16 augustus zijn gedoopt:

Sophia en Raphael dochter en zoon van Renaldo en Shirley Rondags – Dircke van de Beekerweg 80 in Ulestraten, broer en zus van Ryan

Junnise Barger, de dochter van Olaf en Ilonka Barger – Laenen van de Angelicabeemd 3 in Maastricht.

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op 30 juli is op Klevarie **Eugène van Dooren** overleden, 84 jaar oud. Eugene woonde in de Prof. Mullerstraat 27. In besloten kring is afscheid van Eugene genomen. Maar het was wel even schrikken toen de advertentie in de krant stond. Elke eerste vrijdag van de maand ontving hij de ziekencommunie en toen hij nog goed ter been was kwam hij trouw elke donderdagmiddag naar de Pileer voor de eucharistieviering. Hij is postbode geweest. Op het laatst sloot hij zich steeds meer op in zijn eigen huis, omdat hij slecht ter been was. Moge Eugene verenigd zijn met zijn

vrouw Mia, die hij erg miste en nu rusten in vrede.

Op 30 juli is **Frans Horsmans** overleden in de Zevenbronnen, 87 jaar oud. Frans was weduwnaar van Mien Plaum, met wie hij vier kinderen kreeg, 1 zoon en 3 dochters. Na de veel te vroege dood van Mien, Frans was toen net 50 jaar en Mien 48 werd Trees Thoma zijn levenspartner. Het verlies van zijn vrouw heeft veel impact gehad op het gezin. Trees heeft dat samen met de kinderen zo goed als het ging opgevangen en gelukkig heeft Frans de laatste jaren het erg goed naar zijn zin gehad in de Zeven Bronnen, waar hij rustig zijn sigaretje kon roken. Op dinsdag 4 augustus hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes waarna de crematie in Eijsden was.

Op 2 augustus overleed in het Hospice te Valkenburg **Gerard Cruys** 70 jaar oud. Hij is 39 jaar in liefde verbonden geweest met Mia van Can van wie hij zoon Ronnie heeft gekregen. Ongelooflijk hoe Gerard na de slechte uitslag zijn leven op orde gemaakt heeft, en alles voor zijn dood heeft geregeld, vanuit een grote getuigenis van het geloof in het leven en in God. Gerard had als hobby genealogie, daarvoor was hij kind aan huis in het archief in Maastricht, maar ook Luik en elders. Menigeen heeft hij geholpen, maar hij was ook sportief, hij wandelde veel en ging vaak zwemmen. Daarbij was hij erg betrokken bij de aanleg van de

tram, Maastricht-Hasselt. Onbegrijpelijk waar Gerard de tijd vandaan haalde. Nu heeft hij alle tijd bij God. Afscheid hebben we genomen op vrijdag 7 augustus in de OLV van Lourdes, waarna de begrafenis op Oostermaas was, precies zoals Gerard dat zelf nog geregeld heeft.

Mogen de overledenen rusten in vrede.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 22 augustus

19.00 **(OLV)** Jaardienst Hubertina Veugen / Toos Gilissen – Hoeksma / Herman Remmers / Sjaak Litjens / Lily Maessen / Rietje Dierickx of Diriks / Miets Buncke – Romans / Treesje Stevens

Zondag 23 augustus **21 e Zondag door het jaar**

10.30 **(OLV)** Jan Kuypers / Ria Geerlings – van der Boorn / Arnold Cornelis / Lena Geraerds – Kolvers / Huub Dassen en Paula Dassen - Wijnands / John Ternatus / Martin Jacobs / David van Zeijl i.v.m. zijn verjaardag

Maandag 24 augustus

09.00 **(OLV)** Zuster Gerarda

Dinsdag 25 augustus

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** Eugene van Dooren en Mia van Dooren – Magneé

Woensdag 26 augustus

09.00 **(OLV)** Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 29 augustus

19.00 **(OLV)** Silvia Haan – Grit / Mia van Gelabbeek – Jos Nijssen / Willie Steinbach – Wijtkamp / Miena Koch – Damen / Maud Wieken / Henk v.d.Meijs / verjaardag Pierre Vleugels / Toon van Breugel

Zondag 30 augustus **22 e Zondag door het jaar**

10.30 **(OLV)** Zeswekdienst Lily Tonnard – van Deurse / 1^e jaardienst George van Loo / Jo Somers – Creemers / Ine Geelen / Fiena Pieters – Vrancken / Paula van den Broek – v.d. Meijs / Marie Bijlders – Walthie / Truus Thieman – Crapels

Maandag 31 augustus

09.00 **(OLV)** Broeder Richard Snoek ofm

Dinsdag 1 september

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 2 september

09.00 **(OLV)** Woord – en communiedienst

Donderdag 3 september

15.00 **(Pileer)**

Vrijdag 4 september **1 e Vrijdag van de maand**

09.00 **(OLV)** Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 5 september

19.00 **(OLV)** Natascha Stegen – Welters / Rita Thomissen –Wetzels / Mia Dritty – Vandewall / Wies Reinaerds / Tans / Marieke Smeets – Custers / Maria Remmers – Erkenbosch / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver

Zondag 6 september 23^e Zondag door het jaar / 1^e zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 **(OLV)** Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / overledenen van de fam. Steps – Colaris / Ineke Buteyn - Dubois / Vito Siciliano / Els Verhoeven / Jef Lebon / Regien Hendrixx - Kursten

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlms

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 18 5 september 2015

HOOP EN ZEGEN

Alle goeds komt van boven.
En wat niet goed is dan?
Komt dat misschien van onderen?
Waar van boven en onder trouwens?

Gaan en komen en voordat je het weet
is het alweer voorbij gegaan, bijv. de zomer.
Wat blijft dan achter, wat blijft er over?
Een enkele foto op Facebook en de rest?

Veel zal weer vergeten worden, maar net
niet,
natuurlijk uitgerekend, die vervelende
herinnering,
bij de gedachte daaraan trekken de tenen al
krom,
en je vraagt je af, waarom vergeet ik dat
niet?

Als de zomer voorbij is komt de herfst en
dan de winter, er is geen kruid tegen
gewassen,
zelfs niet het kruid van de kroedwesj.
Hoe zal het dan zijn met ons leven?

Eenmaal voorbij, over en vergeten? Of toch
niet, blijft er toch een spoor van leven en
liefde
achter gelaten in mensen en in Gods Naam,
en natuurlijk op hoop van zegen?

PELGRIM EN VREEMDELING

Er waadt een spook door Europa, een spook van grote angst voor vreemdelingen en vluchtelingen die over land en water proberen een veilig plekje te vinden in Europa. Speciale politiecontrole aan de tunnel bij Calais houdt ze niet tegen. In Duitsland gedwongen door verschillende opstootjes en ongeregelheden wordt Angela Merkel gedwongen stelling te nemen. In Nederland veroorzaakt een nieuw aanmeldingspunt in Gilze onrust bij haar bewoners. In Servië en Macedonië is de overheid machteloos tegenover de overvolle stations en radeloze mensen die honger hebben en veiligheid zoeken. En eigenlijk wil je die ellende op tv niet meer zien, en schakel je over naar 'Wie is de mol?' als je tenminste nog tv kijkt en nog niet verslingerd bent aan je Smartphone met haar Apps.

Op het einde van zijn leven, in zijn Testament zegt Franciscus dat zijn broeders als pelgrims en vreemdelingen door de wereld moeten gaan. (Je zult het hem zelf kunnen horen zeggen op 20 september in onze mooi OLV van Lourdeskerk om 16.00u). Hij herneemt daarmee wat hij al eerder heeft gezegd (RegB 6,2). Als pelgrims en vreemdelingen zullen de minderbroeders door het leven en de wereld gaan. Franciscus heeft het niet uit zichzelf, uit zijn eigen duim gezogen, maar hij citeert de Bijbel, zowel de apostel Petrus, als de apostel Paulus (1Pe 2,11; Heb 11,13). En ook zij hebben het weer niet uit zichzelf. Zij citeren op hun beurt weer het Oude Testament: de Psalmen 39,13 of 119,19 en die op hun beurt gaan weer terug op nog oudere teksten, zoals die machtige tekst uit het boek Leviticus (19,34) "Vreemdelingen die bij u wonen hebben de zelfde rechten als een geboren Israëliet. Gij moet hen beminnen als uzelf, want Gij zijt zelf vreemdeling geweest in Egypte". En het is de klacht van de profeten dat in één adem met de weduwe en de wees, de vreemdeling géén recht wordt gedaan en dat daarom het volk zichzelf zal straffen: Ez 22:7 "Binnen uw muren ... doet men de vreemdeling geweld aan, onderdrukt men wezen en weduwen". De Sleutel van deze teksten is de ervaring van Israël dat het zelf vreemdeling is geweest in Egypte. Zeggen we niet je moet het eerst zelf ervaren hebben, zelf gevoeld hebben. Ze hebben het gevoeld en ervaren en ze hebben het niet vergeten. Het staat zelfs in de aanhef bij de Tien Geboden: Bedenk dat jezelf vreemdeling, ja slaaf bent geweest in Egypte! (Ex 20,10; Dt ,14) Zo moet het nooit meer, als toen, maar anders met recht en gerechtigheid en die meet je af aan vreemdeling, weduwe en wees, dus aan hen die aan jouw barmhartigheid zijn toevertrouwd. Want wij komen, worden geboren, leven en gaan eenmaal weer dood, ondertussen zijn we onderweg, ja als pelgrim en als vreemdeling, want waar ben je ooit echt thuis? Daar toch waar recht geschieden mag en liefde zich laat vinden.

Pastor Mattie Jeukens ofm

SNUFFELMART 20 SEPTEMBER

Op zondag 20 september 2015 wordt in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht, een snuffelmarkt gehouden. De organisatie is in handen van Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Rijders". De entree bedraagt € 1,00. De zaal is open voor bezoekers van 10 tot 16 uur.

Er zijn nog enkele kraampjes beschikbaar (€ 16,00 voor twee tafels). Wilt u een kraam huren, neem dan contact op met John Huijts, telefoon 06 48 46 51 68.

Dit is de derde van vier snuffelmarkten die dit jaar worden gehouden. De laatste van dit jaar vindt plaats op zondag 13 december.

HAPPY KIDS I

Op 4 september bestaat de Happy Kids 20 jaar. Dat willen we vieren met de kinderen en natuurlijk ook de huidige en oud-vrijwilligers op zaterdag 5 september. Dat doen we met een lunch, spelshow voor de vrijwilligers en een leuke feestavond. Doe je mee? Stuur me je adres en ik zal je een persoonlijke uitnodiging sturen. Noteer 5 september alvast in je agenda. Tot snel. Sjefke

HAPPY KIDS II

Zoals eerder gemeld vieren we op zaterdag 5 september ons 20 jarig bestaan met een leuk tuinfeestje met DJ en veel gezelligheid. Vanaf 16u ben je welkom in de Merovingenstraat 21 in het Wittevrouwenveld vanaf 16u tot 00u. Natuurlijk is je echtgenoot/partner ook van harte welkom. Samen heffen we het glas op 20 jaar Happy Kids. Tussen 14u en 16u hebben we ook een ludiek programma voor de (oud)vrijwilligers. Wil je meedoen? Laat het ons weten! Groeten, Sjef Zwackhalen, voorzitter.

SEPTEMBERMAAND – CORNELIUSMAAND. CORNELIUSOCTAAF 2015 HAARDERGAANK.

Sinds 1773 is de kerk van Borgharen een bekende pelgrimsplaats en heiligdom van de heilige Cornelius. Het octaaf van deze heilige paus en martelaar, die in 253 de marteldood gestorven is, wordt jaarlijks gevierd rond zijn sterfdag, 16 september. Het is de beroemde Haardergaank, de pelgrimstocht naar Borgharen.

- Dinsdag 15 september 2015: 19.00 uur Plechtige openingsviering.
- Woensdag 16 september 2015: Viering van de 1762e sterfdag van de H. Cornelius
- Donderdag 17 september 2015: 20.30 uur Stille lichtprocessie/bidweg.
- Zondag 20 september 2015 : 10.00 uur Haardergaank met aansluitend plechtige hoogmis. Verdere vieringen om 15.00 en 17.00 uur.
- Woensdag 23 september 2015: Plechtige sluitingsviering om 19.00 uur. Middagviering om 15.00 uur.

Op de weekdays zijn er vieringen om 15.00 en 19.00 uur; op de zaterdagen om 15.00 en 19.00 uur. Dagelijks op het volle uur, vanaf 12.00 uur zegen op voorspraak van de H. Cornelius, waarna tonen en vereren van de reliek. Uitgebreide informatie op de website: www.parchieborgharen.nl Groepen en parochies die een eigen viering willen houden en ook zij die meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met het secretariaat. Secretariaat Parochie H. Cornelius Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen, Tel. 043 -3632967; E-mail: secretariaat@pararchieborgharen.nl

SPIRITUALITEIT EN GEESTELIJK LEVEN

De vorige keer heb ik gesproken over zelfkennis als het enige offer dat van ons gevraagd wordt. Bij die zelfkennis hoort ook het weet hebben van de zekerheden van het leven. En we weten allemaal dat er eigenlijk maar heel weinig zekerheden zijn. het is altijd op hoop van zegen. Eigenlijk zijn er twee zekerheden waar we vanuit mogen gaan. De eerste is dat de zon toch weer Goddank elke dag opgaat, al draait de aarde om de zon! De tweede is dat we allemaal een keer de geest moeten geven en zullen sterven, en dat je, wat er na de dood ook komen zal, je niets mee kunt nemen. Naakt ben je gekomen, naakt ga je weer weg. De oude monniken hebben daarom de grondhouding van de pelgrim en vreemdeling aanbevolen. Altijd weer bereid zijn om los te laten en verder te gaan, je aan niets vastklampen en steeds weer loslaten. Wie zo kan leven is schatrijk, want hij of zij leeft vrij van angst en zorg en vertrouwd zich toe aan de barmhartige liefde. Probeer maar, Pastor Mattie Jeukens ofm

FRANCISCUS SPREEKT

Hebt u 20 september al in uw agenda staan? Dan komt Franciscus spreken. Hij komt om 16.00 uur en verteld ons alles over de bloemen en de dieren en de vogels en de vrede. Het kost wel 5,00 euro, maar daarvoor krijg je iets bijzonders.

KEVELAER

Je kunt je nog altijd opgeven bij Carla 06 42148296. Op 22 oktober gaan we en we vertrekken om 8.30u vanaf het aartshertogenplein bij de Guliëlmuskerk.

SCHOOL BEGONNEN

Maandag 31 augustus zijn de basisscholen weer begonnen. Kinderen en leerkrachten wensen wij een vruchtbaar en leerzaam nieuw schooljaar, en let nu extra goed allemaal op de weg. De vakantie is voorbij. Dat je er weer tegen aan kunt.

PILEER

Door verplichtingen bij de Franciscanen ben ik de eerste tweede donderdag in september verhinderd om de eucharistieviering te doen. Op 17 september wil ik weer beginnen met een eucharistieviering om 15.00 uur als er genoeg animo voor is. Verschillende kerkgangers zijn overleden

of ziek, daardoor is het groepje erg geslonken. Nieuwe zijn er (nog) niet bijgekomen. Na de mis was er altijd gezellig koffie drinken in de Buurtbrök. Overigens is er de tweede en de vierde donderdag een Meditatie in de Pileer in de traditie van Za-Zen. De tweede donderdag van 19.30 tot en met 20.30 en de vierde donderdag van 16.00 tot 17.00 uur. Deze traditie ga ik zeker weer op pakken en op donderdag 10 september begin ik daar weer mee. pastor Mattie Jeukens.

BIJBELGROEP

Op maandagavond 14 september gaat er op de pastorie een Bijbelgroep van start. We lezen in de Bijbel van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Hebt u interesse, bel dan de pastorie (363 43 48). Nog onlangs bleek de Bijbelmarathon georganiseerd door de religieuzen in de Sterre der Zee een groot succes. Mensen waren verrast door de mooie maar soms ook weerbarstige verhalen.



GEDOOPT:

Omdat het een bijzondere dag is in verband met het overleden zusje Zoè-Dalina, is **Dazelinjo** gedoopt op zaterdag 29 augustus. Hij is de zoon van Joey en Kim Koopman-Craps en het broertje van Ashwin, Kyanno, Joanna en Zoè-Dalina (+).

Op zondag 30 augustus zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Toby Rijkssen, de zoon van Wilfred en Claudia Rijkssen – Hamelers en het broertje van Dylan, Zoë en Charissa uit de Past Goessenlaan 36 in Maasmechelen.

Kyana Voorjans, de dochter van Simon en Yvonne Voorjans-Mechelen uit de Marconistraat 19

Leen en Bart Franssen, de tweeling van Martin en Grada Franssen – ter Linde uit Oosthegge 9 en de broers van Ties en Hennis.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Toch veel sneller dan gehoopt overleed op maandag 17 augustus in het azM **Ria Leclaire- Penders** uit de Frankenstraat 90, 70 jaar oud. Zij was weduwe van André Leclaire. Ria kon je altijd vinden in het Trefcentrum. zij was een van die 'oude steunpilaren van vroeger' uit de tijd van Frans en Miel. Zij was ook van 'de zwarte hand', dat betekende dat zij af en toe de kerk extra kwam poetsen met Jo en Math en Miel en Mielke. Ria maakte van haar grote hart geen moordkuil. Ze was recht voor de raap, maar ze zorgde wel goed voor je, voor mij althans. Manon schreef het zo: "Een zonnige zaterdagochtend en een volle kerk. Vele buurtbewoners aanwezig om afscheid te nemen van onze Ria van het Trefcentrum. Ze verdient het om haar naam genoemd te krijgen op deze site. Het trefcentrum is leeg en stil zonder haar. We gaan haar missen". Haar afscheid was zaterdag 22 augustus in de OLV van Lourdes, waarna de crematie was in Geleen.

Op vrijdag 21 augustus overleed thuis aan het Prof. Henketplantsoen 20 **André Haustraete**, 82 jaar oud. Hij was een oud spoorwegman afkomstig met zijn vrouw, uit België, hebben zij in Maastricht hun thuis gevonden. Zachtaardig en een grote dierenliefhebber, vooral van honden. Hij was een man die altijd heel hard gewerkt heeft voor zijn gezin opdat zijn vrouw en kinderen niets te kort zouden komen. André heeft de vreugde en het verdriet leren kennen. Bij zijn ziekenzalving zei hij dat hij een heel goed leven had gehad. In 2016 zouden zij zestig jaar getrouwd zijn. Verdriet heeft hij gekend doordat zijn moeder stierf toen hij 12 jaar was en doordat 2 van de zes kinderen zijn gestorven en twee anderen een ernstig ongeluk hebben gehad. Afscheid hebben we van André genomen op vrijdag 28 augustus in de OLV van Lourdes waarna hij bijgezet is in het graf van zijn zoon, op de begraafplaats van de Tongerseweg.

Mogen de overledenen rusten in vrede.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 5 september

19.00 **(OLV)** Natascha Stegen – Welters / Rita Thomissen –Wetzels / Mia Drippy – Vandewall / Wies Reinaerds -Tans / Marieke Smeets – Custers / Maria Remmers – Erkenbosch / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver

Zondag 6 september **23 e Zondag door het jaar**

1^e Zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 **(OLV)** Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / overledenen van de fam. Steps – Colaris / Ineke Buteyn -Dubois / Vito Siciliano / Els Verhoeven / Jef Lebon / Regien Hendrikx - Kursten

Maandag 7 september

09.00 **(OLV)** Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 8 september

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** Rens Heymanns

Woensdag 9 september

09.00 **(OLV)** Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 10 september

15.00 **(Pileer)**

Zaterdag 12 september

19.00 **(OLV)** Jaargedachtenis voor de overleden ouders Cruts – Satijn, zeswekendienst broer Gerard Cruts en zus Fien / en zeereerwaarde zuster Fien / jaardienst voor de overledenen van de fam. Bollen / Jeanne Huyben-Theunissen / / Herman Schepers /

Jan Kanters / Corrie Kerkhoffs – Bleize / eerwaarde zuster José Debeefe

Zondag 13 september **24 e Zondag door het jaar**

10.30 **(OLV)** Om zegen voor de Stichting Axideo en om zegen voor de fam. Brinkmans / jaardienst Jean Nijssen / Lily Fraats / Henny Merken – Crijns / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Lenie Lion / Mat Heugen / Tiny Neissen / Overleden tochtgenoten: Sander Robberts / Wim van der Schoor / Leo Hannen en zijn echtgenote Wilma Hannen – Senden / Jan Dercks / Henk Bouwman / Tjeerd Hamstra / Sjef van den Oever / Jos Keulers / Maarten Paternot / Gonnie Sera / de zus van Ludger Schuiling / Judith Notermans / Frank Noorderwier / Martin Habets / André van den Bronk / Ab Bosch / Eri Hagenbeck / Dré Benders / Marianne Waldzack / Tonny Spijkers – van Reen / Wim Jans en Felicia / Mien Peters / Frans Bloemer / zuster Chiara van Cerbaiolo / de pater Francesco / Alberto Moreschi en Giuseppe Giubila in Moreschi / Sandro Martini van het pension in Assisi / Albert Verrek / Jo Bloemen

Maandag 14 september

09.00 **(OLV)** broeder Henk van Maastricht ofm

Dinsdag 15 september

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** Jo Moberts

Woensdag 16 september

09.00 **(OLV)** Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 17 september

15.00 **(Pileer)**

Zaterdag 19 september

19.00 **(OLV)** Griet Werlotte – Hofman / Marie Penders – Heckers / Richard Holtz / Greet Franssen – Swakhoven / Ber Habets / Reilo Boon / Annie de Baar – Biesmans

Zondag 20 september **25 e Zondag door het jaar**

10.30 **(OLV)** Anna M. Bollen en fam. / Els Dzon – Frösch / Arno Aarts / Lena Geraerts – Kolvers / Els Rosell – Wolffs / Jos Jaspers / Willy Cobben en Tiny Cobben – Aardening / Marijke Roberts

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.

Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 19 19 september 2015

WIT

Als ik van u moet spreken, doe ik alle
mooie woorden weg,
ik wil maar liever weinig zeggen,
ik wil maar liever enkele kale
woorden zeggen,
wat arme kale stenen, dat is mijn
verhaal.

Mooie woorden denken alleen maar
aan zichzelf, ze weten van dienen
niet,
de goede woorden zijn arm en naakt
als Franciscus,
ze zijn trouw
enkele goede woorden, dat is
genoeg
want er mag niets komen tussen u
en mij
eigenlijk wil ik liever met u zwijgen

*Van J.C. van Schagen, geciteerd door
Joost Zwagerman in een mooi artikel in
Trouw over het wit en de stilte. Nu is hij
niet meer en daarom als eer dit gedicht
voor Joost Zwagerman.*

Speciaal 20 september OLV van Lourdes 16.00 uur:

Franciscus van Assisi Spreekt on tour,

Franciscus Spreekt bij monde van Geert Fierens! U kunt als het ware Franciscus 'live' ontmoeten. Hij doet dit in vijf pakkende toespraken die met alle mogelijke theatrale middelen van licht en muziek, en met zang en dans ondersteund worden. Iemand die het al gezien heeft zei: "Zonder veel moeite zagen we voor ons Franciscus zelf".

Franciscus die man uit de 12^e eeuw die het voorbeeld is voor de huidige Paus, die zich daarom ook Franciscus noemt. Een naam met een heel programma.

In de 12^e en de 13^e eeuw is er van alles in verandering en opeens is daar een kleine man uit Assisi, op blote voeten en die blijkt op een heel aanstekelijke, liefdevolle en vriendelijke manier, een heel indringende boodschap te hebben over sober leven, en over hoe mensen met elkaar en met heel de schepping zouden moeten omgaan, niet heersend en gebiedend, maar dienend en dankend, met die ene groet: Pace e Bene, Vrede en alle goeds.

En dan Franciscus, de Paus in de 21^e eeuw, ook nu weer opnieuw een tijd in beweging met grote uitdagingen aan de samenleving, aan de kerk, aan de mensen door de economische problemen, de milieucrisis, door het grote vluchtelingen vraagstuk en vooral door de oorlogen en het probleem van de armoede en het onrecht. Het symbool van al die ellende en onvermogen werd opeens dat kleine kind dat aangespoeld is op de kust, dat klein hoopje mens dat daar lag. Paus Franciscus laat zich door Franciscus aanspreken.

En wij? Heeft een mens uit de 12 eeuw nog iets te vertellen aan een mens uit de 21^e eeuw? Heeft hij ons nog iets te vertellen? Zoveel tijd zit er tussen, dat kan toch haast niet, of toch wel? Want zijn onze menselijke vragen niet van alle tijden: Hoe word ik gelukkig? Hoe geef ik mijn leven zin? Hoe houd ik het vol? Hoe kan ik die ander waar ik van houd, gelukkig maken? Hoe voorkom ik dat ik mezelf of anderen pijn doe door de woede die ik voel? Hoe ga ik om met mijn onmacht? Hoe ga ik om met mijn teleurstellingen? Hoe kan ik fouten goed maken? Hoe maak ik weer recht wat krom is? Hoe heb ik een goed en rijk leven?

Kan een Spreekende Franciscus hier antwoord op geven? Kom luisteren. Ik weet wel al dat de antwoorden van Franciscus niet vrijblijvend zijn, dus pas op!

Welkom zondag 20 september om 16.00 uur in de OLV van Lourdes voor 5 euro!

Pastor Mattie Jeukens ofm

HALLOWEEN KOMT ER AAN

Het duurt nog heel even maar de voorbereidingen zijn al in volle gang.

Op zaterdag 31 oktober gaan Scouting Titus Brandsma, de Kinderboerij van Limmel, Jeugdclub de Happy Kids en de sportcoaches van Trajekt een Halloweenweek organiseren met als finale een spannende Halloweentocht op zaterdag 31 oktober. Noteer deze datum in uw agenda. Natuurlijk zullen er in alle wijken een aantal affiches worden opgehangen met verdere informatie.

Vorige jaar werd het een groot succes met maar liefst 210 deelnemers. Een vervolg staat dus op de planning. Wordt vervolgt !!!!

Andere belangrijke data's: Zaterdag 21 november: Feest van Sinterklaas 2015 (13u – 16u in het Trefcentrum); Zaterdag 19 december: Happy Kids Kerstshow 2015 (Vanaf 19.30u in het Trefcentrum) ; Zondag 20 december: Happy Kids Kerstshow 2015 (Vanaf 15u in het Trefcentrum)

GEZEGENDE GRASMAT

MVV had ik al gewaarschuwd, dat als ik het kunst gras zou inzegenen het niet gezegd was dat ze ook zouden winnen. Maar het allerbeste en belangrijkste is dat er bij MVV mensen zijn die er voor willen gaan, mensen die bezielde zijn. Het zijn wij mensen die het moeten doen en toen ik het kunst gras mocht zegenen, heb ik daarom ook de mensen gezegend opdat door hen alles mag groeien en bloeien. MVV maakte in de eerste helft wel de eerste goal, maar na rust kregen ze er maar liefst drie om de oren. Maar toch, als ik dit nu schrijf hebben ze de twee volgende wedstrijden allebei gewonnen. Het loont de moeite om naar ze te gaan kijken en hen aan te moedigen.

OKTOBER : MISSIEMAAND

Het is altijd goed om over je eigen grenzen heen te kijken en te beseffen dat we het geloof ook niet van en uit onszelf hebben, maar dat het ons gegeven is door onze voorouders en door mensen die ons hebben weten te prikkelen. Missionarissen zijn altijd mannen en vrouwen geweest die ons hielpen om over grenzen heen te kijken. Van oudsher is oktober de missiemaand, daarom zullen we ook in deze maand een deurcollecte houden voor de missie, om onze verbondenheid met de wereldkerk tot uitdrukking te brengen. De collecte is in het weekend van 17 en 18 oktober

HULP GEVRAAGD

Weet u dat we hulp kunnen gebruiken in de parochie?

KEVELAER

Je kunt je nog altijd opgeven bij Carla 06 42148296. Op 22 oktober gaan we en we vertrekken om 8.30u vanaf het aartshertogenplein bij de Guliëlmuskerk.

AMNESTY INTERNATIONAL

Voor Amnesty is een van de grote uitdagingen van de Mensenrechten de vluchtelingenramp die zich aan het voltrekken is. Daarom start Amnesty een campagne 'SOS Europa'. Deze actie wordt gestart op het Drielandenpunt in Vaals op zondag 20 september van 11.00 tot en met 17.00 uur. Muziek van 4 bands uit de Euregio zullen dit evenement ondersteunen. U ook?

BURENDAG 2015

Met het prachtige thema: 'Buur zoekt Buur' wordt de Burendag 2015 ingevuld in Wyckerveld: vrijdag 25 september is er een gratis diner om 18.00 uur en wel in de buurttuin achter de Winkelstrip, ingang in de prof. Mullerstraat. Zaterdag zijn er tal van activiteiten van af 12.00 uur, dan is de Locatie de Koepelhof, Koepelstraat 84. Tot ziens op Burendag 2015!

VORMSEL

De school is ondertussen weer begonnen, daarom wil ik bij deze laten weten dat kinderen van groep 8 zich kunnen opgeven voor het Vormsel, dat toegediend zal worden op zaterdag 28 november 2015. Opgeven kan in de pastorie, Voltastraat 45. tel, 043 3634348.

ZATERDAG 3 OKTOBER: TRANSITUSVIERING

Traditioneel herdenkt de Franciscaanse Beweging het sterven van Franciscus op 3 oktober. Dat doen we dit jaar ook weer samen met mijn medebroeders van Valkenburg en de Franciscaanse Beweging van Zuid Limburg, samen met de tochtgenoten van de Franciscaanse Voettochten en met u allemaal. Wij zullen het sterven van Franciscus gedenken tijdens de viering van zaterdagavond, die om 19.00 uur begint. U bent van harte welkom en na de viering drinken we nog een 'tas' koffie in het Trefcentrum met een stukje vlaai erbij, om elkaar nog even te ontmoeten.

ZONDAG 4 OKTOBER: WERELDDIERENDAG

De Feestdag van Franciscus is ook Werelddierendag. Dat is er niet voor niets. Aan Franciscus wordt een bijzondere omgang met de dieren toegeschreven en daarom is zijn Feestdag ook meteen Werelddierendag. Hoe kunnen we deze dag beter vieren dan door dieren die dag een bijzondere plek te geven in ons midden. Dat wil ik doen door na de mis alle dieren te zegenen die dan aanwezig zijn. Zegen is iets goeds zeggen, om zo iets goeds te zeggen dus van al onze dieren die ons zoveel vreugde en geluk brengen kunnen. De dierenzegening is daarom dus 4 oktober na de mis van 10.30 uur. Dat is ongeveer rond 11.30 uur bij de hoofdingang van de kerk, bij de mooie grote bloembak van de A2. U bent allen uitgenodigd met uw huisdier te komen voor deze zegening.



GEDOOPT:

Op zondag 6 september zijn gedoopt:

Jayden Loomans, de zoon van Roger en Sharon Loomans –
Dodemant van de Burg. van Oppenstraat 8C;

Evy Winter, de dochter van Joël en Sabrina Winter – Jongen van het old
Hickoryplein 53A

Jaylinn Lemmens, de dochter van Kevin en Ramona Lemmens –
Huntjens van het Miradorplein 6 en het zusje van Melanie

Dat hun doop ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op zondag 30 augustus overleed in aanwezigheid van zijn zoon en echtgenote Nico en Maud, dhr. **Jo Moors**, 88 jaar oud. Tot bijna het laatst was deze man helder. Hij was lief en zorgzaam, zijn hele leven en heel in het bijzonder voor zijn vrouw Philomène die hem tot het laatste toe verzorgd heeft. Hij was ook een gelovige man, die kon aanvaarden wat was. Hij heeft een mooi en goed leven gekend in zijn woorden: "We mogen niet mopperen", en graag vulde hij er bij aan, als je zei tot ziens, dan zei hij: "Es God bleef". Op vrijdag 4 september hebben we in de OLV van Lourdes afscheid genomen, waarna de crematie in Geleen was.

Eveneens overleed op zondag 30 september **Annie Schuijt-Kos**, 90 jaar oud, zij was sinds 5 jaar de weduwe van Henk Schuijt. Annie was een sterke vrouw, die heel veel aankon. Heel veel werk heeft zij verzet en haar man door dik en dun gesteund. Altijd optimistisch en vol goede moed, die geboren in West Friesland zich hier in Maastricht goed thuis voelde. Zij heeft ook heel veel gedaan voor de gemeenschap en de kerk. Ze was lid van de Zonnebloem en het kerkkoor. Zij hield van gezelligheid en bij haar was het gezellig. Haar afscheid hebben we zaterdag 5 september gevierd in de OLV van Lourdes, waarna de crematie plaats vond in Eijsden.

Op woensdag 2 september overleed thuis, in de handen van haar verzorger, **Lucy van Loo**. Lucy had al langer kanker en zij wist dat zij zou sterven. Maar als zij kon trok zij er op uit met haar scootmobiel. De dag voor haar sterven was zij nog zoals zo vaak in Brands Beerhoes geweest. Maar het allerbelangrijkste was haar vriend Georges Louwet. Hij heeft haar in een moeilijke periode opgevangen en gezorgd dat zij weer die hartelijke vrolijke vrouw kon worden die zij ten diepste was. Op woensdag 9 september hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes, waarna de crematie was in Geleen.

Dat de overledenen door Gods barmhartigheid in vrede mogen rusten.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 19 september

19.00 **(OLV)** Griet Werlotte – Hofman / Marie Penders – Heckers /
Richard Holtz / Greet Franssen – Swakhoven / Ber Habets / Reilo
Boon / Annie de Baar – Biesmans

Zondag 20 september **25 e Zondag door het jaar**

10.30 **(OLV)** Anna M. Bollen en fam. / Els Dzon – Frösch / Arno Aarts /
Lena Geraerts – Kolvers / Els Rosell – Wolfs / Jos Jaspers / Willy
Cobben en Tiny Cobben – Aardening / Marijke Roberts

Maandag 21 september

09.00 **(OLV)** Pater Koos Noordermeer

Dinsdag 22 september

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Broeder Sigismund Tagage.

Woensdag 23 september

09.00 **(OLV)** voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 24 september

15.00 **(Pileer)**

Zaterdag 26 september

19.00 **(OLV)** Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / 2^e
jaardienst Jan Kuypers / Emmy Vromans – Sanders / Roos Luyten
– Damen / Willy Bartels / Jes Mulkens – Verbert / Eugene en Mia
van Dooren – Magnée

Zondag 27 september **26 e Zondag door het jaar**

10.30 **(OLV)** Luzia Smits – Croë / Corrie Fadda – Hollanders / Corrie
Remans – Murrer / Celine Hardy – Peeters / Pierre Janssen /
Agnes Niël / Martin Jacobs / Nico van Deyl en zoon Huub

Maandag 28 september

09.00 **(OLV)** Jan van Rooy

Dinsdag 29 september

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Corry van de Berg

Woensdag 30 september

09.00 **(OLV)** Woord- en communiedienst

Donderdag 1 oktober

15.00 **(Pileer)**

Vrijdag 2 oktober **1 e Vrijdag van de maand**

09.00 **(OLV)** voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 3 oktober; **Transitusviering, herdenking samen met de
Franciscaanse Beweging van het sterven van Franciscus**

19.00 **(OLV)** Thei Smeets / Nolda Herijgers – de Baar / Jeannette
Commijs en Jean Commijs / Pie Geerkens en Frans Geerkens /
Lily Tonnard-van Deurse / Toos Gilissen – Hoeksma / Netty Cloth

– Jongen / Jean Pierre Bertrand / Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain / Laetus Keulaerts / Servaas Wijsen/ Sjaak Geurts / Peter (Falco)Franken / Jan Hoeberichts / Harrie Heesters / Max van der Schoot

Zondag 4 oktober **27^e Zondag door het jaar / 1^e Zondag van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

10.30 **(OLV)** Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / John Ternatus / Mia Mullenders – Lion / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Mietske Huntjens - Ummels / Huub Dassen en Paula Dassen - Wynands

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
ledere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
ledere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 20 3 oktober 2015

Het volgende gedicht werd door Math Revenich enkele dagen voor zijn overlijden op 18 sept '15 aangereikt en is tijdens zijn uitvaart voorgelezen:

NAAMLOOS

Tevredenheid: de warme moederschoot
waarin de vrede groeit, veilig geborgen.
Komt zij tekort, dan gaat de vrede dood
en valt de halve mensheid uit de boot.
En wie nog rest, verdrinkt in al zijn
zorgen.

Laat druktemakerij jou niet verleiden
tot platte hebzucht en tot winstbejag.
Je open handen en een lieve lach,
daarmee wordt de tevredenheid
doorbloed.
Laat ons die maar aanstekelijk
verspreiden,
dan komt het met de wereld nog wel
goed...

Rudi Thomassen (2010)

FRANCISCUS HEEFT GESPROKEN

Ja Franciscus heeft gesproken, maar heeft hij ook iets gezegd? Voor de 140 mensen die in de kerk waren zondag 20 september heeft Franciscus zeker iets te zeggen gehad. Muis stil werd er geluisterd, Wat hij precies zei, is misschien moeilijk in woorden weer te geven. Het was meer het geheel. Wat mij bij is gebleven en wat deze Sprekende Franciscus mij gezegd heeft, is dat hij daar stond als een mens die geloofde dat er ergens een enorme liefdeskracht moest zijn, die geen onderscheid maakt tussen mensen. Franciscus zelf veroordeelde niet, was niet moralistisch, liet iedereen, ook de rijke in zijn waarde. Deze Franciscus probeerde je eerder te verleiden om met hem mee te kijken en daarvoor je handen leeg te maken. Hij probeerde je te laten kijken met lege handen, om dan te ervaren hoe die handen gevuld kunnen worden door heel de schepping. Zo'n vraag dook op: "Wat als zuster water in staking gaat? Wat als zuster water bij het wassen niet meer het vuil meeneemt? Wat als zuster water stopt met stromen? Het water kan niet anders, dan stromen, verkwikken, lessen en verschoneren! Ja hoe kijk je naar zoiets als het water? Zuster water voor Franciscus helder en zuiver dat de mens verkwikt. Of hoe kijk je naar de Zon? Broeder zon, voor Franciscus het zinnebeeld van de Allerhoogste. Of hoe kijk je naar het vuur, voor Franciscus broeder vuur, robuust, sterk en puur, dat uitzuivert en toch in ieder van ons brandt als het liefdesvuur en dat in de nacht de weg kan wijzen. Of hoe kijk je naar de aarde? Onze zuster moederaarde voor Franciscus die ons voedt en alle leven groeien doet. Of hoe kijk je naar de dood, voor Franciscus zuster dood, aan wie geen sterveling ontkomen kan?

Dat alles een mooie voorbereiding op 3 en 4 oktober, twee bijzondere dagen voor de Franciscaanse Beweging: 3 oktober, de dag dat in de avond het sterven van Franciscus herdacht wordt. 4 Oktober, de feestdag van deze bijzondere heilige, meteen ook Werelddierendag, dat gaat samen.

We vieren natuurlijk beide dagen in onze mooie kerk. Zaterdagavond 3 oktober vieren we om 19.00 uur de 'Transitus', de 'overgang' van Franciscus, van dit naar het eeuwig leven bij God, en daar hoort altijd weer koffie bij en vlaai om zo toch een reden te hebben om samen te zijn en elkaar te ontmoeten. Dat doen we in het Tref na de mis. Zondag 4 oktober is er een dierenzegening eveneens na de mis, om zo onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen met alle dieren die zoveel goed doen aan ons mensen. Dieren geven ons vreugde en liefde, zij voeden ons ook nog. Met Franciscus Pace e Bene, vrede en alle goeds en tot 3 en 4 okt., u bent allen van harte welkom.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

ZIEKENBEZOEK

Vroeger kreeg ik als pastor, vanuit het ziekenhuis, telkens bericht als er een parochiaan opgenomen was. Dat is nu niet meer omdat mensen vaak maar heel kort opgenomen zijn, maar ook op basis van de privacy wetgeving. Mocht u dierbaren in het ziekenhuis hebben liggen of in een van de Verpleeg- of Verzorgingshuizen en die graag de pastor op bezoek wil hebben, meldt het dan op de pastorie (3634348). Ik kom graag op bezoek. Ook als er mensen zijn die het huis niet meer uit kunnen en graag thuis de communie ontvangen, dan kan dat ook. Eén keer per maand op de Eerste Vrijdag breng ik mensen thuis de communie. Pastor Mattie Jeukens ofm

SPIRITUALITEIT EN GEESTELIJK LEVEN

Na loslaten is misschien in de geestelijke ontwikkeling van een mens van cruciaal belang het vermogen om te aanvaarden. Allereerst jezelf en dan de ander. Hem of haar aanvaarden dus ook jijzelf zoals je bent met al je eigen-aardigheden en de (on)hebbelijkheden. Het is misschien wel het aller moeilijkste, want wie heeft er niet de neiging om de ander te proberen te hervormen naar zijn of haar eigen beeld en gelijkenis. Wie kent niet de verleiding om de ander aan te passen aan wat jezelf vindt, dat zou moeten en belangrijk is. Of jezelf beter voor te doen dan je bent? Nee, juist de ander aanvaarden en jezelf ook in jouw en zijn anders zijn, in jouw en zijn niet te begrijpen momenten, dat is heel bijzonder, dat vraagt geloof en misschien nog meer: Liefde

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER

De voorbereidingen voor Allerzielen zijn alweer in volle gang. De Dela heeft alweer 1000 fakkels besteld om het kerkhof weer sfeervol te verlichten. Op maandag 2 november is er om 19.00 uur de viering waarin we alle overledenen van het afgelopen jaar zullen gedenken. Daarna brengen we de lichten naar de graven op Oostermaas. De route is deze keer weer Edisonstraat en dan Frankenstraat en Pastoor Jacobsweg. Misschien is het een mooi initiatief om ook kaarsen voor het raam te zetten? Pastor Mattie Jeukens ofm

VORMSEL ofwel de PLECHTIGE,

Kinderen van groep 8 kunnen aangemeld worden voor het Vormsel of de plechtige, die zal zijn op zaterdag 28 november om 19.00 uur in de OLV van Lourdes te Maastricht. Aanmelden op de pastorie Voltastraat 45, 3634348.

**Overzicht exploitatiekosten Parochie OLV van
Lourdes,
H. Familie en H. Guliëlmus**

	jaar 2014	jaar 2013
Opbrengsten		
Kerkbijdrage	25.506,57	25.484,95
Collectes	18.592,84	18.600,66
Misintenties	7.349,20	12.409,49
Uitvaarten	14.075,00	10.896,00
Overige bijdragen parochie	8.880,47	9.836,42
Ontvangen huren	22.853,76	14.852,64
Incidentele opbrengsten	4.139,09	5.267,30
Subsidies en rente	5.660,96	7.532,37
Opbrengsten Begraafplaats	<u>109.142,30</u>	<u>93.821,58</u>
Totaal opbrengsten	<u>216.200,19</u>	<u>198.701,41</u>
Kosten		
Onderhoud en kosten gebouwen	47.312,24	58.668,67
Loonkosten	51.093,97	47.431,90
Kosten eredienst	7.526,57	6.874,00
Pastorale kosten	4.091,60	4.954,40
Bijdragen bisdom, dekenaat, e.d.	20.766,93	16.139,60
Beheerskosten	12.635,37	14.768,30
Rente/kosten bank	1.442,39	1.030,20
Kosten begraafplaats	<u>72.474,04</u>	<u>68.197,75</u>
Totaal kosten	<u>217.343,11</u>	<u>218.064,82</u>
Resultaat (verlies)	<u>-1.142,92</u>	<u>-19.363,41</u>

Bovenstaand overzicht van de opbrengsten en kosten van onze parochies laat ook over 2014 een verlies zien van € 1.142,92. Met dit verlies teren we verder in op het vermogen en gaan we een zorgelijke toekomst tegemoet.

De Begraafplaats Oostermaas ondersteunt het resultaat gelukkig, mede door de inzet van de vrijwilligers.

We vertrouwen op onze parochianen, dat we de kerk in stand kunnen houden.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN ROND DE GULIËLMUS

De gemeente Maastricht heeft de aanvraag voor de sloop van de Guliëlmuskerk afgewezen op basis van het feit dat het een gemeentelijk monument is. Nu moeten we naar een andere bestemming gaan kijken. De optie van het kerkbestuur is verkopen, omdat we het geld heel had nodig hebben voor de parochie. Er is ondertussen een koper voor de banken en iemand die interesse heeft in de beelden die nu nog in de kerk staan. Als dat doorgaat is het de langste tijd geweest dat daar de eucharistie gevierd kon worden, zeker nu, na de dood van Math Revenich.



GEDOOPT:

Op zondag 27 september is **Djandro Koopman** gedoopt, de zoon van Kevin en Shirley Koopman – Mulkens uit de Prof. Kernstr 31 en het broertje van Djavino.

Dat zijn doop ons allemaal tot zegen mag zijn.



GETROUWD:

Op vrijdag 18 september zijn in onze kerk OLV van Lourdes **Tamara Ramakers** en **David Engelen** getrouwd uit de Damstraat 39.

Op zaterdag 26 september zijn in onze kerk OLV van Lourdes Patrick Palmen en Petra Vincken uit de Burg. van Akenstraat 41 getrouwd.

Dat hun jawoord een bron van vreugde en zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op vrijdag 18 september is in het hospice in Heerlen **Math Revenich** overleden, 70 jaar oud, de echtgenoot van May Bouvrie en de vader van Miranda en de opa van Silvano. Math woonde op de Dr. Schaepmanstraat 74C. Hij was de steunpilaar van de Guliëlmuskerk en van zijn familie. Maar Math rende voor iedereen. De laatste jaren was hij ook de drijvende kracht achter de Gielkesmerret, die hij heeft overgedragen met een mooi draaiboek aan Sjef en de Happy Kids. Dienstbaar en betrokken en Math had toch altijd ook zijn woordje klaar. Math dacht altijd weer drie stappen verder. Wat zullen we hem missen. Math dank je wel voor je inzet. Het afscheid was woensdag 23 sept in de OLV van Lourdes waarna de crematie was in Geleen. Op dinsdagsavond was zijn avondwake in zijn Guliëlmuskerk.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 3 oktober, **Transitusviering,**

herdenking van het sterven van Sint Franciscus

19.00 **(OLV)** Thei Smeets / Nolda Herijgers – de Baar / Jeannette Commijs / Pie Geerkens en Frans Geerkens / Toos Gilissen – Hoeksma / Netty Cloth – Jongen / Jean Pierre Bertrand / Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain / Math Revenich / Laetus Keulaerds / Heinz Orta / Peter (Falco) Franken / Richard Snoek / Servaas Wijsen / Armandus Pex

Zondag 4 oktober **27^e Zondag door het jaar Werelddierendag**

1 e Zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 **(OLV)** Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / John Ternatus / Mia Mullenders – Lion / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Mietske Huntjens - Ummels / Huub Dassen en Paula Dassen – Wynands

Maandag 5 oktober

09.00 **(OLV)** Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 6 oktober

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Johannes en Ans Smeets – Willems.

Woensdag 7 oktober

09.00 **(OLV)** voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 10 oktober

19.00 **(OLV)** Madeleine Vleugels, Ernestine Vleugels en Maria Goërtz – Vleugels / Mia Keulers / Joke Habets - Creemers / Pierre Winckers / Adry Schouren / Mieke Casparie – Huntjens / Truus Jaspers – van Zanten / Willy Bartels

Zondag 11 oktober **28^e Zondag door het jaar**

10.30 **(OLV)** ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor stichting Axideo en om zegen voor de fam. Brinkmans / zeswekendienst André Haustraete / 5^e jaardienst To Wijsen / Hennie Lambrix / Lily Fraats / Kazimierz Kucia en Mia Kucia – Wilders / Jaak Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen

Maandag 12 oktober

09.00 **(OLV)** Zuster Gerarda

Dinsdag 13 oktober

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Pater Albert van der Meer ofm

Woensdag 14 oktober

09.00 **(OLV)** Voor de overledenen van de fam.Vandewall – van Lijf

Zaterdag 17 oktober

19.00 **(OLV)** Ber Loosveld / Harrie (Elvis) Coolen / Anneke Weysters – Nylant / Mettie Schram / Corrie Nicolaes / Natascha Stegen – Welters / Sjaak Litjens

Zondag 18 oktober **29^e Zondag door het jaar**

10.30 **(OLV)** Zeswekendienst Jo Moors / zeswekendienst Annie Schuit – Kos / jaardienst Cor Spee / overleden ouders Jo en Lex Pellemans – Weijden / jaardienst Cees (51 jr.) en Wim (36 jr.) Renkers / Annie Elie - Haegmans / Jan Gorissen / Fien Ritzerfeld

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 21 17 oktober 2015

Noem mij geen vreemdeling
Mijn woorden klinken vreemd
Maar mijn gevoelens zijn hetzelfde
Als die van jou

Noem mij geen buitenlander
Ik wil mensen dichtbij mij
Omdat het zo koud is en kil
Diep in mijn hart

Noem mij geen allochtoon
Grenzen zijn mensenwerk
Scheidsmuren bouwen we zelf
En isoleren ook jou

Noem mij geen gelukszoeker
Ja. Ik ben een migrant en vluchteling
Maar onze God is dat ook

Noem mij geen vreemdeling
Ik zoek zoals jij, vrede en recht
In naam van God
Zo is er maar een.

OPEENS WAS HET ER...

Het verraste me. Ik was er niet op bedacht. Maar het pakte me wel even bij de keel. Ik werd er emotioneel van. Dat was van het Mestreechse Ave Maria gezongen tijdens de uitvaart van Bel Reneerkens-Swakhoven. Hoe vaak heb ik het Ave Maria al niet gehoord. Je zou denken dat het een sleur wordt als je vaak hetzelfde hoort. Maar nee dus. Integendeel, het greep me aan. Eigenlijk heb ik dat bij een uitvaart ook altijd bij het In Paradisum, dat gezongen wordt als we de kerk verlaten. Ik ben bereid om veel liederen toe te laten, maar als mensen wat anders willen dan het In Paradisum, dan moet ik altijd toch even slikken. Ik vind het een machtig lied, hoe vaak ik het ook hoor: "Naar het paradijs begeleiden jou de engelen Gods en samen met Lazarus zullen ze je een welkom heten in de stad van vrede, het hemelse Jerusalem, de Davids stad". Dat is in grote lijnen de vertaling uit het Latijn.

Ik kan er eerlijk gezegd geen genoeg van krijgen. Daarom heb ik ook nooit moeite met een uitvaart, afgezien nog van het feit dat het telkens weer gaat om een uniek levensverhaal van die mens die we uithanden moeten gaan geven. Een uitvaart in de kerk is daarom een wonderlijke mengeling tussen wat vertrouwd is en uniek, een mengeling van wat steeds weer herhaald wordt en wat nieuw is. Juist dat vertrouwde doet me goed, helpt me om het unieke van de overleden persoon ook voor het voetlicht te brengen. Het schijnt dat kinderen ook houden van het bekende. Hoe vaak willen zij niet telkens weer, keer op keer hetzelfde verhaal horen; het zelfde sprookje verteld krijgen, waar ze maar geen genoeg van lijken te krijgen. Daarom heb ik me afgevraagd of ik toch niet een beetje aan het 'verkindse' ben met mijn voorliefde, om juist telkens weer die bekende liederen te horen.

In de samenleving moet het vaak steeds weer nieuw en anders zijn. Ofschoon in "Talk Shows" vaak keer op keer weer dezelfde figuren op duiken, zoals Peter R. de Vries, Maarten van Rossum of Jan Mulder. Zou dat ook niet te maken hebben met het feit dat ze 'lekker vertrouwd' zijn, en dat je soms al weet wat er gaat komen aan gemopper of aan commentaar. Wat in de kerk gebeurt staat of valt met het vertrouwde en de herhaling. Vreemd he? want het lijkt juist tegen het algemene moderne levensgevoel in te gaan. Is dit dan een pleidooi om vaker naar de kerk te komen? Eigenlijk niet, want uiteindelijk moet iedereen dat voor zich zelf bepalen, maar toch ergens letterlijk een sleur van durven maken, juist dat kan klaarblijkelijk opeens gevoelens bij je zelf oproepen waar je helemaal niet op bedacht was, maar die je wel verbazen en uiteindelijk een goed gevoel geven. Mooi toch.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

PILEER

Er zijn geen vieringen meer op donderdagmiddag in de Pileer. De mensen die er kwamen zijn bijna allemaal, de een na de ander, overleden. Er vallen dus telkens mensen af, terwijl er geen nieuwe mensen bij komen. Dat is de realiteit van vandaag de dag.

GULIËLMUSKERK

Ondertussen weigert dus de gemeente om een sloop vergunning af te geven voor de Guliëlmuskerk. Dat betekent, dat we de kerk nu te koop gaan zetten. Het kerkbestuur heeft niet gekozen voor de optie verhuren, omdat het zich daartoe niet meer instaat acht, en omdat je dan nog blijft zitten met een gebouw dat steeds weer zorg, aandacht en financiële middelen zal vragen. Ondertussen is er iemand die graag de overgebleven beelden en religieuze attributen wil overnemen en er is een geïnteresseerde voor de banken.

Ik heb altijd aangeboden om op dinsdagavond de eucharistie te blijven vieren totdat er een definitieve oplossing is voor de kerk. Maar na de dood van Math Revenich is toch de conclusie gekomen, dat we de kerk helemaal moeten gaan sluiten. Want hij was de steun en toeverlaat in de kerk. Ongemerkt zorgde hij voor heel wat zaken. Een opkoper voor de banken kun je niet twee keer laten komen maar Math was er altijd en die ving dat allemaal op. Daarom zal op 27 oktober de laatste eucharistie viering zijn en gaat de kerk definitief dicht.

NIEUWE AVONDVIERING IN DE LOURDESKERK

Omdat de eucharistieviering in de Guliëlmuskerk na 27 oktober zal stoppen, zullen we toch op woensdagavond een avondmis in de OLV van Lourdeskerk houden. We doen dat op woensdagavond, omdat op dinsdagavond ons koor haar repetitie in de sacristie heeft. Maar dat betekent dat de ochtendviering van 09.00 uur op de woensdag naar de dinsdagochtend zal gaan, zodat er de eerste drie dagen van de week, net als nu ook, een eucharistieviering zal zijn. Op woensdagavond bidden we om 18.30 uur dan ook de Rozenkrans en na deze viering drinken we net als in de Guliëlmuskerk ook een tas koffie met elkaar.

ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN

Her en der kun je al de aankondiging lezen over de Lichtjesavond. Het is 2 november, de dag na Allerheiligen, waarop we al onze overledenen gedenken en in het bijzonder hen die ons vanaf Allerzielen vorig jaar 2014 zijn ontvallen. Voor elke overledenen van dit jaar zullen we een kaars aansteken. We vieren het als altijd in de

avondmis die om 19.00 uur begint, ook deze maandagavond dus om 19.00 uur. Na de eucharistieviering brengen we onder begeleiding van de drumband van de Gele Ridders de lichten naar de graven, alwaar de Dela zal zorgen dat het kerkhof met honderden fakkels is verlicht. Dankzij de Dela worden er ook kaarsen uitgedeeld die op de graven gezet kunnen worden. Een idee om ook een kaars voor je raam te zetten? De route voor dit jaar is Edisonstraat, Frankenstraat, pastoor Jacobsweg, Kerkhof.
Pastor Mattie Jeukens ofm.

OPGEVEN

Er zijn enkele activiteiten waarvoor je je moet opgeven:

- het vormsel of de plechtige, op zaterdagavond 21 november om 19.00 uur zal het Vormsel toegediend worden door de vormheer. Kinderen kunnen nog steeds aangemeld worden.
- Dan is nog altijd de mogelijkheid om je op te geven voor Kevelaer bij Carla Meijers, tel.: 06 42148296. Er zijn nog enkele plaatsen in de bus. Op 22 oktober gaan we en we vertrekken om 8.30u vanaf het aartshertogenplein bij de Guliëlmuskerk. Bijzonder dit jaar is dat we onze eucharistie mogen houden in de grote kerk, in de basiliek.

TOONKUNSTKOOR, zondag 8 november

Zondag 8 november komt het vermaarde Toonkunstkoor onze eucharistieviering muzikaal ondersteunen. Zij komen zingen als dank voor de mogelijkheid, dat als zij een keer klem zitten met repetitieruimte voor hun koor, zij weten dat ze dan in de OLV van Lourdes altijd terecht kunnen.

BURENDAG

de Burendag mag geslaagd heten. Wat ik er van mee gekregen heb was het dit jaar vooral in Wyckerveld in de buurtuin. Het was alleraardigst. Dan ervaar je toch dat die leuke uitspraak echt overeind blijft: Beter een chille buur dan een verre matti!

SPIRITUALITIET EN GEESTELIJK LEVEN

Afgelopen week hoorde ik iemand tot mijn vreugde zeggen, dat zij het niet eens met me was over wat ik had geschreven, over aanvaarden in je geestelijk levensproces. Je kunt niet alles aanvaarden, en er zijn dingen of zaken waar je echt van af wilt, omdat je ze niet als goed ervaart. Dat was een mooie tegenwerping en dat geeft mij de kans

om te verhelderen, dat alles aanvaarden wat is, nog niet wil zeggen, dat je dan alles maar moet slikken en dat je verder mag 'stikken'. Aanvaarden is een heel ingewikkeld proces. De Geestelijke vaders spreken er vaak over, niet omdat het zo eenvoudig is, maar omdat het ook een gecompliceerde zaak is. Het vraagt namelijk ook het vermogen, de kunst om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden. Eigenlijk vraagt levenswijsheid een levensinzicht, zonder dat kom je nooit tot een mate van ervaring die je de kracht geeft, om alles wat is, te beamen, en dankbaar te aanvaarden, om van daaruit dan je project van de toekomst onderhanden te nemen. Ik gun ieder heel veel levenswijsheid en inzicht met de ervaring van een diepe aanvaarding in alles wat is. *Pastor Mattie Jeukens ofm*



GEDOOPT:

Op zondag 4 oktober is in de OLV van Lourdes **Pip Medenbach** gedoopt, de dochter van Maikel en Chantal Medenbach-Sour en het zusje van Noa.

Dat haar doop ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op dinsdag 29 september overleed in La Valence, **Annie Beckers-Sorge**, 95 jaar oud en de weduwe van Serge Beckers met wie zij 55 jaar in de Burg. van Oppenstraat heeft gewoond. Annie was niet altijd even gemakkelijk maar heeft ook niet altijd een gemakkelijk leven gehad, tot de laatste jaren, toen alles wat meer ontspande en zij zich ook leuke dingen kon toestaan. Met haar man, oudwerknemer van het Spoor heeft zij heel veel gereisd. Op het laatste was het alleen nog maar met de rolstoel fiets van La Valence, waar haar zoon Nico goed weg mee wist. Op vrijdag 2 oktober was haar crematie in Eijsden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 3 oktober overleed in het azM **Bel Reneerkens – Swakhoven**, 81 jaar oud. Bel was gevallen en opeens wilde het niet meer en moest zij afhankelijk worden, dat was niets voor haar. Na een opname in het azM ging het opeens tegen ieders verwachting heel snel. Bel was een echte moeder van het vroegere Wittevrouwenveld: op zaterdag niet één maar drie pannen soep maken voor heel de buurt. In twaalf jaar heeft Bel 10 kinderen gekregen met Jean, die gekend werd onder de naam: de wouf. Op donderdag 8 oktober hebben we afscheid van Bel genomen In de OLV van Lourdes, waarna de crematie in Geleen was.

Mogen de overledenen door Gods barmhartigheid rusten in vrede.

Zondag 1 november

Hoogfeest van Allerheiligen

1^e Zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 **(OLV)** Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Danique Dolmans / Jef Koch en Mia Koch – Mommers en dochter Tiny Koch / Jo Somers – Creemers / Jan Wintracken / Gerard Cruts / Henny Merken - Crijns / Paula van den Broek – van der Meys.

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.

Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H. Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnoou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 22 31 oktober 2015

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Laatste gedachte van een stervende:
De dood is van geen betekenis,
Ik ben alleen verhuisd
Ik blijf die ik was en jullie ook.
Wat wij voor elkaar betekenden zal niet
veranderen.
Noem mij bij mijn naam en praat met mij
Zoals jullie gewend waren,
Verander jullie stem niet
Wees niet eenzaam of verdrietig
Lach zoals wij altijd lachten.
Plaats mij niet op een voetstuk,
Alles blijft voor eeuwig hetzelfde,
Waarom zou men mij vergeten
Nu ik er niet meer ben?
Ik wacht op jullie niet ver van hier, heel
dichtbij
Alles is goed.

LICHT IN OVERVLOED

Op weg naar het zwembad moest ik opeens op een ochtend het licht op de fiets aanmaken. Sluipend zijn de dagen weer korter geworden en opeens is het dan weer vroeg donker. De herinnering aan de warme zomer is alweer bijna voorbij. We vergeten gemakkelijk en snel dat wat we eigenlijk zouden moeten onthouden, en onthouden wat we zouden moeten vergeten. Gek genoeg was het juist in de voorbije dagen nog nooit zo koud geweest in oktober. Het heeft zelfs al gesneeuwd. Nu brandt de verwarming alweer, zodat het gelukkig in huis behaaglijk warm is. Maar voor de kerk roept dat helaas meteen enkele zorgen op, want we weten allemaal dat de Lourdeskerk de naam heeft een koude kerk te zijn. In deze tijd is dat meteen een minpuntje en een reden om dan toch maar lekker thuis te blijven. Overigens ben ik het er niet mee eens, maar dan weet ik al dat gedacht wordt: "Och, dat is de pestoer, die moet zijn kerk verdedigen." Misschien is dat zo, maar ik denk dat, omdat ik van een ander soort ben, vermoedelijk, zo vrees ik, lijkt het een uitstervend soort, want ik neem de ongemakken van de kerk graag voor lief, en verheug me en ben blij als er mensen samen zijn in onze kerk. Ik ben dus wel iemand die gelooft en graag naar de kerk gaat. Als ik De Limburger mag geloven een uitstervend soort, waar er maar weinig van zullen overblijven, te weinig om hun priesters te kunnen betalen, die daarom maar, zo werd gesuggereerd naar de koekjesfabriek moeten gaan om hun dagelijks brood te verdienen door zoete broodjes te bakken. Het is een interessante stelling. Ik hoop het allemaal nog mee te mogen maken, als me tijd van leven gegeven is. Die tijd van leven is trouwens niet vanzelfsprekend, maar dat is weer een ander thema. Nu hebben we het over de vergankelijkheid en over alles dat voorbijgaat in de grote kringloop van het leven. En precies daarom is de kerk me zo dierbaar. De kerk als baken, tegen de waan van de dag, waar de mensen belangeloos samen komen om elkaar even te zien en te groeten. Als je elkaar geregeld ziet, dan zie je vanzelf hoe het schip er voor staat, want ongemerkt leer je elkaar gaandeweg veel beter kennen dan jezelf voor mogelijk houdt, gewoon door elkaar geregeld te zien. Dat is net zo iets als bij twee mensen die elkaar jaren niet gezien hebben, soms ongemakkelijke stiltes kunnen vallen, terwijl mensen die elkaar dagelijks zelfs meerdere malen zien, maar niet uitgepraat lijken te raken. Het zou een leuke stelling kunnen zijn dat, hoe meer je elkaar ziet, hoe meer je elkaar hebt te vertellen! Ook in donkere dagen is God daarom voor mij wel een echt lichtpuntje. Weet je waarom, omdat hij ons zoveel te vertellen heeft, omdat hij ons altijd ziet.

DOORDENKER

Wie roept, dat er niemand meer Nederland in kan, moet zich realiseren dat wij dan niet meer eruit kunnen. Niemand erin, dan ook niemand meer eruit! Weg zijn de vakanties aan de zonnige Middellandse Zee kusten!

DANKGEBED (uit parochieblad Pey Echt)

Dank, God, voor de gewoonste dingen,
de onverwachte glimlach van iemand,
de verrassende hulp,
het woord dat me deugd doet,
de vergiffenis om mijn stomme fout,
de lach van mensen,
de oproep tot intens leven.
Voor heel veel meer, dank U wel.

KERK IN DE STEIGERS

Het is u al opgevallen: de westkant van de Lourdeskerk staat in de steigers. Als laatste onderdeel van het onderhoudsplan 2010-2015 worden de topgevel en het glas-in-loodraam onderhanden genomen.

De schuine topgevel is afgedekt met stenen platen die op hun plaats worden gehouden door metalen strips die in de mergelmuren zijn ingemetseld. Helaas blijken de roestende strips, de voegen en zelfs complete stenen kapot te drukken. Die strips worden nu vervangen door roestvrij staal. Daarnaast is tijdens de werkzaamheden gebleken dat eigenlijk het voegwerk van de hele westgevel in slechte staat is.

Het glas-in-loodraam is opgehangen in een stalen frame dat waarschijnlijk nog dateert uit de tijd dat de kerk gebouwd is, 1937-1938, en dat zodanig is doorgeroest dat er sprake is van een onveilige situatie. Het frame, waarvan we aanvankelijk dachten dat het met wat laswerk wel hersteld kon worden, moet helemaal vervangen worden. Momenteel wordt berekend welk materiaal het beste is, en het stevigste, want we spreken wel over een raam van 7 vierkante meter en daar kan behoorlijk wat winddruk op komen te staan.

De werkzaamheden zoals ze gepland waren worden voor de helft bekostigd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (het voormalige Monumentenzorg) en voor 20 procent door de Provincie Limburg. De overige 30 procent moeten we zelf betalen en ook de onprettige verrassingen die we onderweg tegenkwamen zijn voor eigen rekening. Mocht u nog wat spaarcentjes onder uw matras tegenkomen waarvoor u zo gauw geen bestemming weet, dan houden wij ons aanbevolen.

SPECIALE TIP: CONCERT DE GELE RIJDERS

Op zondag 8 november 2015 wordt in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht, een groot najaarsconcert georganiseerd door Harmonie De Gele Rijders. Achtereenvolgens hoort u optredens van:

14:00 uur Fanfare Les Amis Réunis uit Ransdaal,

15:00 uur Harmonie De Gele Rijders en

16:00 uur Harmonie Inter Nos uit Epen.

De toegang is vrij, wees allen welkom.

KEVELAER

Op donderdag 22 oktober zijn we met een bus vol naar Kevelaer geweest. Carla heeft zich daar voor ingezet. Ondanks het miezige weer is het een mooie dag geworden die (te) snel weer voorbij was. Speciaal was het lied, door Natacha Coolen gezongen, tijdens de mis in de Basiliek van Kevelaer. Velen zijn die dag drie keer naar de kerk geweest en hebben toch ook nog tijd gevonden voor een heerlijke 'Kuchen' te eten en om nog het een en ander te kopen in een van de vele winkeltjes.

NIEUWE MISTIJDEN DOOR DE WEEK

Op dinsdag 27 oktober is de laatste mis geweest in de Guliëlmuskerk. De kerk zal nu ontruimd worden en te koop komen te staan. Door het wegvallen van de mis op dinsdagavond komt er in de Lourdeskerk toch het een en ander te veranderen. De mis van woensdagmorgen gaat naar de dinsdagmorgen en de avondmis van de Guliëlmuskerk zal nu in de Lourdeskerk op woensdagavond zijn om 19.00 uur. Om 18.30 uur bidden we ook weer de rozenkrans. Na deze mis zullen we de gelegenheid bieden om koffie te drinken om zo iets van de traditie van de Guliëlmuskerk toch te bewaren in de Lourdeskerk. De viering van maandagmorgen 09.00 uur blijft, evenals de viering op Eerste Vrijdag.

VORMSEL

Op zaterdag 28 november zal het vormsel zijn tijdens de viering van 19.00 uur. De voorbereidingen beginnen op zaterdagmorgen 7 november van 10.30 tot 11.30 uur op de pastorie ingang Edisonstraat 2. Aanmelden is nog mogelijk op de pastorie Voltastraat 45, tel.: 043 363 43 48.

LICHTFEESTEN

Of het komt door de donkere dagen, of dat het toevallige samenloop van omstandigheden is, maar er is komende tijd van alles: St. Maarten samen met de opening van de Carnaval op de 11^e van de 11^e; Halloween op 30 oktober; Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november. En dan zijn de bierfeesten al weer voorbij, die Carnaval

naar de kroon steken, maar hier en daar zal ongetwijfeld nog een wijnfeest zijn. En wist u dat we toch gewoon elke zondagmorgen om 10,30 uur de eucharistie vieren in de OLV van Lourdes.

ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN

Op 1 en 2 november is weer Allerzielen en Allerheiligen. Iedereen die na 1 november 2014 is overleden en vanuit onze kerk afscheid heeft genomen zal aangeschreven worden voor de viering van Allerzielen, die is op maandagavond om 19.00 uur. Daarin gedenken we onze overledenen. na de viering gaan we rond 20.00 uur naar het kerkhof Oostermaas om lichten naar de graven te brengen. De route dit jaar is via de Voltastraat en de Edisonstraat naar de Frankenstraat en zo naar het kerkhof. Wij willen de mensen langs de route vragen om kaarsen voor het raam te branden, zou dat kunnen? Ook dit jaar wordt met medewerking van de Dela het kerkhof met fakkels en vuurkorven verlicht. Iedereen is uitgenodigd om tenslotte even bij de Dela binnen te lopen voor een tas koffie of een glaasje glühwein.

GASTKOOR 8 NOVEMBER

Op zondag 8 november komt het Toonkunstkoor in onze kerk de eucharistieviering muzikaal ondersteunen. Sinds januari 2013 is Rob Meijers dirigent van Toonkunstkoor Maastricht. Daarvoor is Jan Hupperts dirigent van 1999 t/m 2012 geweest. Een bijzonder koor om niet te missen. Na de mis zullen we samen koffie drinken en dan kun je daarna meteen door naar het concert van de Gele Ridders in het Trefcentrum. Geweldig wat er allemaal te doen is hier bij ons. Ik hoop dat u in vele getalen zult komen. pastor Mattie Jeukens ofm

KERSTSHOW

Wist u dat de Happy Kids heel intens bezig zijn met een nieuwe Kerstshow? Volg de ontwikkelingen op de voet, want het gaat iets heel bijzonders worden.

Trouwens voor de kinderen is er een heel programma van Trajekt tijdens de herfstvakantie onder de titel Happy in de herfst.



GEDOOPT:

Op zondag 25 oktober zijn de OLV van Lourdes gedoopt: **Liam Nollé**, de zoon van Aubrey en Dave Nollé – Ravensteijn uit de Kapelweg 87 in Cadier en Keer en **Noah-Sophia Schetters**, de dochter van Jeroen en Natascha Schetters – Habets uit de Kasteel Cortenbachlaan 43.

Dat de doop van deze kinderen ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op zondag 11 oktober is **Bennie (Herman) Steinbach** heel plotseling overleden. Veel te jong, hij was pas 58 jaar oud. Hij wilde even een sigaretje gaan opsteken buiten en is toen gegrepen door een Astma-aanval die hem noodlottig werd. Het was een goed jong, die alles overhad voor anderen. Geld en goed boeide hem niet. Hij genoot op zijn eigen wijze van het leven. Zijn familie was hem dierbaar. Op woensdag 14 oktober hebben we in de OLV van Lourdes afscheid van hem genomen, waarna hij te rusten is gelegd op de begraafplaats van Oostermaas.

Moge Bennie rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 31 oktober

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / Eugene en Mia van Dooren – Magné / Ernest Spronken / Frans Horsman / Mathilde Beurskens-Truyen / Mayke Loffeld – Mertz / Fiena Pieters – Vrancken

Zondag 1 november - **Hoogfeest van Allerheiligen**

1^o Zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 (OLV) Tweede jaargedachtenis van Toon van Breugel / Tweede jaardienst Bèr Habets / Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Danique Dolmans / Jef Koch en Mia Koch – Mommers en dochter Tiny Koch / Jo Somers – Creemers / Jan Wintracken / Gerard Cruys / Henny Merken - Crijns / Paula van den Broek – van der Meys.

Maandag 2 november **Allerzielen**

09.00 (OLV) Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

19.00 (OLV) Antoine Hubert Nouwen en Elisabeth Nouwen – Essers / Esther Meyers / Alex Hamers / Pierre Wynands en Lies Wynands – Gielissen / Huub Dassen en Paula Dassen – Wynands

Dinsdag 3 november

09.00 (OLV) Woord – en communiedienst

Woensdag 4 november

18.30 (OLV) Rozenkrans

19.00 (OLV) Johannes en Ans Smeets – Willems

Vrijdag 6 november

1^e Vrijdag van de maand

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 7 november

19.00 (OLV) 1^e jaardienst voor Nolda Herijgers – de Baar / Rietje Dierickx of Diriks / Lily Maessen / Ria Geerlings – v.d. Boorn / Marie Penders – Heckers / Greet Franssen-Swakhoven / Peter Winckers

Zondag 8 november

32^e Zondag door het jaar

Gastkoor: Toon Kunstkoor

10.30 (OLV) Zeswekendienst Math Revenich / voor de intenties die in de eerste Stichtingen zijn aangegeven / 5 e jaardienst Willy Freens en 11 e jaardienst Annie Freens – Vermeeren / overledenen van de fam. Claessens / overledenen van de fam. Steps – Colaris / Jan Kuypers / Lily Fraats

Maandag 9 november

09.00 (OLV) Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 10 november

09.00 (OLV) Pater Tom Blankendaal ofm

Woensdag 11 november

18.30 (OLV) Rozenkrans

19.00 (OLV) Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 14 november

19.00 (OLV) Jaardienst Anna de Leeuw / Willy Bartels / Mia Janssen / Mia Bastings / Henny Moonen / Mia Camp – Beckers / Rita Thomissen – Wetzels

Zondag 15 november

33^e Zondag door het jaar

10.30 (OLV) Annie Druif – Eikenboom / Lou Zeekaf / Jef Jacob / Harry Royen / Roos Luyten – Damen / Maurice Barthels / Michel Geurts / Bets Gielissen / Toke Hendriks / Mietske Huntjens - Ummels

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 23 14 november 2015

Licht dat ons aanstoot in de morgen
Ik weet je ergens
Ver weg en toch dichtbij,
verstrengeld in gedachten,
wonend in gevoelens,
aanwezig
thuis bij mij.

Je gaat je weg,
dag aan dag
door mij heen,
en laat wat goedheid na
en wat vertrouwen
en heel veel geluk,
als bloemen op de tafel,
als brood om van te leven,
je bent je zelf
en toch van mij.

God van liefde,
in mensen kom je ons
soms zo rakelings nabij.

GULIËLMUSKERK ONTRUIMD

De Guliëlmuskerk is nu leeg. Over blijft een magnifieke ruimte. Nu pas zie je hoe groot de 'kleine' kerk eigenlijk is. Dinsdag 27 oktober is de allerlaatste mis in de dagkapel van de Guliëlmuskerk geweest. We waren met een twintigtal mensen en na de mis was er een lekkere tas koffie met een stukje vlaai. Op woensdag 28 oktober, de dag erna, toen kwam Crijns, sloopbedrijf, zij hebben de banken en de houten vlonders uit de kerk gehaald en zijn daarmee bezig geweest tot en met dinsdagmorgen 3 november. Ook hebben zij de oksaal leeg gemaakt. Wat er lag was goed om een hele grote container te vullen. Maar liefst 5 dagen zijn zij bezig geweest. Alle kerkelijke en religieuze attributen die nog niet vergeven waren zijn naar het religieus museum in Vaals gegaan.

Maar de allermooiste zaken hebben toch in de OLV van Lourdes een goede bestemming gekregen. Allereerst het orgel dat in de Emmauskapel zijn plek heeft gevonden. Het is toch 'voller' dan het kleine orgeltje dat er stond en waar we jarenlang ook goed mee uit de voeten hebben gekund. Dit is toch weer net iets meer, en het is ook een verwijzing naar de Guliëlmuskerk, en concreet zichtbaar en praktisch bruikbaar. Maar er is meer mee overgekomen en dat heeft een heel bijzondere plek gekregen. Het heeft overigens heel wat moeite gekost en heel wat voeten in de aarde gehad om alles op zijn plaats te krijgen. Het gaat om de twaalf apostelen, unieke juweeltjes van beelden; verder de kruiswegstaties van Rats ofm, die eigendom zijn van de Franciscanen, (de Franciscanen hadden er geen plaats voor); ook een hele mooie Madonna met kind uit de dagkapel; enkele banken; en tenslotte natuurlijk het grote schilderij met het portret van vaderbisschop Mgr. Lemmens. De vraag is dan natuurlijk waar je zoiets laat, zonder dat de kerk zelf een bonte verzameling van alles en nog wat wordt. Een kerk moet rust uitstralen. Daar moet je niet teveel inzetten. Er bleef echter één ruimte over die je best op een bijzonder manier zou kunnen aankleden met bijzondere spullen. Misschien raadt u het al? Dat is de toren. Ieder die er voor de eerste keer komt, zegt daar: "Wauw" , 'wat een ruimte'. Op deze plek vonden we dat de apostelen , de kruiswegstaties , de Madonna en die paar banken voor een mooie entourage zouden kunnen zorgen. Een entourage, waar je dan in de zomer iets zou moeten organiseren, dat ook nog eens geld zou kunnen opbrengen voor onze parochie, want met onze gewone begroting gaan we het niet meer redden. Als alles op zijn plek hangt, zal zeker een moment komen voor bezichtiging. Dan kunt u uw oordeel geven en ons helpen met het aandragen van ideeën wat daar nog zou kunnen!

Maar een kerk sluiten: één keer en nooit weer.

Pastor Mattie Jeukens ofm

ALLERZIELEN

Ongelooflijk, geen zuchtje wind. De dag na Allerzielen brandden nog alle kaarsen op het kerkhof. Geen een was er uitgewaaid. We hebben het al slechter getroffen. Deze keer was het een gewone maandag. De kerk helemaal vol en duizend mensen op de been. Nieuw voor mij was dat ik daad werkelijk de graven ben gaan zegenen. Het volgend jaar moet ik dat nog beter organiseren en een goede gids meenemen, want in het donker met al die fakkels was het gissen waar je was. Je beseft dan nog eens hoe groot ons kerkhof is en dat moet allemaal onderhouden worden! Chapeau voor iedereen die meegedaan hebben. Heel veel dank. Ook heel veel dank aan de Dela voor hun medewerking, de fakkels en de lichtjes die zij elk jaar weer opnieuw ter beschikking stellen. Pastor Mattie Jeukens ofm

TER OVERWEGING

De beste manier om jezelf te vinden, is jezelf te verliezen in het dienen van anderen (Mahatma Gandhi)

Op de laatste dag van ons leven zullen we beoordeeld worden over de wijze waarop wij Christus behandelden in hen die hongerig, dorstig, gekwetst, onderdrukt of benadeeld door het leven moesten (Dom Helder Camara)

STICHTING PELGRIMSWEGEN & VOETPADEN

Op zondag 20 december a.s. organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) haar jaarlijkse pelgrimstocht vanuit Margraten, Noorbeek en Abdij Val Dieu naar het bekende Maria-oord Banneux in de Ardennen. Ook dit jaar wordt weer een groot aantal belangstellenden verwacht. De pelgrims gaan in kleine groepen of individueel op pad door het heuvelachtige landschap: Vertrek: Om het busvervoer te vereenvoudigen is het SPV bestuur overgestapt op het digitaliseren van de inschrijfprocedure. De inschrijving zal geschieden middels een E- ticket, te verkrijgen via de startpagina van onze website per 1 november a.s. Als men zelf zorgt voor vervoer terug, is voor deze pelgrimswandeling geen aanmelding nodig: op tijd aanwezig zijn op een van de vertrekpunten is dan voldoende. Voor actuele informatie: www.spvlimburg.nl

VORMSEL

De voorbereidingen voor het vormsel zijn gestart. Het Vormsel zelf zal zaterdag 28 november zijn om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk

en pastor André Franssen zal namens de bisschop het Vormsel toedienen.

CECILIA

Dit jaar vieren al onze muziekgezelschappen hun Cecilia op de eigenlijke datum, en dat is zondag 22 november. Tijdens de viering zullen de harmonie De Gele Rijders, de jeugddrumband WVV28, en ons Theresiakoor de eucharistieviering muzikaal ondersteunen. Dit jaar heb ik ook een hele speciale bede aan St.Cecilia, dat zij ons nieuwe leden mag geven bij deze muziekverenigingen. U kunt die bede in vervulling doen gaan!

SPIRITUALITEIT EN GEESTELIJK LEVEN

Naar aanleiding van het overlijden vertelden de kinderen dat zij de laatste twee jaar in het leven van hun vader hebben leren relativeren en ontdekken dat geluk in kleine heel gewoon alledaagse dingen kan zitten, in een wandeling, in het bos met de herfst, een spelletje kaart met elkaar, een tas koffie met een koekje. Geluk blijkt een 'bijproduct' van heel gewone dingen, die door de intensiteit een eigen lading krijgen. Macht en geld zitten geluk vaak in de weg.

Pastor Mattie Jeukens ofm

EEN LEVENGEVENDE ONTMOETING: LEZING OVER DE ANNUNCIATIE:

Op zondag 29 november om 15.00 uur bieden de Vrienden van de OLV van Lourdeskerk een lezing aan over de verbeelding van de Annunciatie, de aankondiging van de engel Gabriel aan Maria. Pastor Mattie Jeukens ofm zal deze lezing houden met behulp van lichtbeelden. Het is in de OLV van Lourdeskerk en gratis toegankelijk. Een eigen bijdrage is zeker welkom. Niets is zo leerrijk voor ons geloof als de verbeelding door de kunstenaars van de ontmoeting van de engel Gabriel die bij Maria komt om haar aan te kondigen, dat zij genade gevonden heeft in Gods ogen en zwanger zal worden van de "Redder van de wereld". De kunstenaars helpen ons misschien zelfs meer dan alle geleerde theologie om dit geloofsmysterie te verstaan, wat een levensmysterie is van alle eeuwen: drager worden van nieuw leven.



GEDOOPT:

Op zondag 1 november, feest van Allerheiligen zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Jason Zwakhalen, de zoon van Kenneth en Megan Zwakhalen – Ruijters uit de Welsdaal 108B, de trotse opa en oma wonen in de van Pallantstraat!

En **Bradley Nuiten**, de zoon van Michael en Angelica Nuiten – Smeets en het broertje van Desley uit de Taborstraat 10,

Op zondag 8 november is gedoopt:

Fernando Zwakhalen de zoon van Johan en Monique Zwakhalen – Stijns uit de Parmastraat 13.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap van deze kinderen ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op vrijdag 30 oktober overleed op Croonehof in Heer **Jo van Helvert**, de weduwnaar van Netta van Helvert – van Est die in 1998 overleden is. Alzheimer had de wereld van Jo klein gemaakt, maar ook helpen ontdekken dat geluk soms in hele kleine en gewone dingen kan zitten. Jos is 80 jaar oud geworden. Jo had twee zonen, Richard en Theo en zij hebben op hun beurt Jo 3 kleinkinderen gegeven. Op woensdag 4 november hebben we in de OLV van Lourdes afscheid genomen en daarna vond de crematieplaats in Eijsden.

Eveneens op vrijdag 30 oktober overleed in het AMC in Amsterdam **Chrit van Heijningen**. Chrit was de echtgenoot van Mimie die opeens plotseling 7 maart 2014 op Carnavalsdinsdag overleed. Mimie hielp ons in de parochie met de Wegwijs en met andere klusjes. Ze mocht hier komen werken als Chrit met rust gelaten werd en er geen pogingen ondernomen zouden worden om hem te bekeren. Chrit is 63 jaar oud geworden. Op zijn eigen verzoek ben ik voor mogen gaan in de crematieplechtigheid in Eijsden op donderdag 5 november.

Dat de overledenen door Gods barmhartigheid mogen rusten in vrede.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 14 november

19.00 Jaardienst Anna de Leeuw / Willy Bartels / Mia Janssen / Mia Bastings / Henny Moonen / Mia Camp – Beckers / Rita Thomissen – Wetzels

Zondag 15 november **33^e zondag door het jaar**

10.30 Annie Druif – Eikenboom / Lou Zeekaf / Jef Jacob / Harry Royen / Roos Luyten – Damen / Maurice Barthels / Michel

Geurts / Bets Gielissen / Toke Hendriks / Mietske Huntjens –
Ummels

Maandag 16 november

09.00 Zef Vleeshouwers pr.

Dinsdag 17 november

09.00 Pater Siep Zeinstra ofm

Woensdag 18 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall- van Lijf

Donderdag 19 november

11.30 (Emmauskapel KBO Koepelwijk) Seniorendag

Zaterdag 21 november

19.00 Madeleine Vleugels, Ernestine Vleugels en Maria Goërtz –
Vleugels / Lei Mooren / Marijke Roberts / Tum Balendonck
en Lena Balendonck – Kremers / Griet Werlotte – Hofman /
Treesje Stevens / Pierre Vleugels / Jan en Netta Palmes –
Smeets

Zondag 22 november **Hoogfeest van Christus Koning**

Ceciliafeest Gele Rijders (eigenlijke dag)

10.30 Zeswekendienst Bel Reneerkens – Swakhoven / voor de
intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven /
Sjerke en Pierke Stitzinger i.v.m.verjaardag van Sjerke op 26
nov. 8 jr) / Kazimierz Kucia en Mia Kucia – Wilders / Annie
de Baar – Biesmans / Simon Kerkhofs en Hanny Kerkhofs -
Knoben / Willy Cobben en Tiny Cobben –Aardening

Maandag 23 november

09.00 Pater Jo van Vugt ofm

Dinsdag 24 november

09.00 Pauline Huyts – Beckers

Woensdag 25 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 28 november **Vormsel**

19.00 8^e jaardienst Mia van Gelabbeek / Miriam Royen en vader
Piet Royen / i.v.m.verjaardag / Ber Loosveld / Regien
Hendriks – Kursten / Jeanne Huyben – Theunissen / Corrie
Kerkhoffs – Bleize

Zondag 29 november **1 e Zondag van de Advent**

10.30 Ouders Thewissen – v.d.Meer en achterkleinkind Esther Dazy
/ 1^e jaardienst Paula van den Broek – van der Meys / Pater
Frans van Lieshout en alle overledenen van Centrum

Ontmoeting der Volkeren / Martin Jacobs / Celine Hardy –
Peeters / Henny Lambrix / Els Verhoeven

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
ledere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
ledere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500
S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm.
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 65 nr. 24 28 november 2015

VRIJDAG DE DERTIENDE

De wereld staat in brand
De vliegtuigramp in Egypte
Dood en verderf in Beiroet
Aanslagen in Parijs

Ik word belaagd op straat
Ik word gepest in de klas
Ik zit al drie jaar werkloos thuis
Ik vind geen nieuwe partner

Toch zit ik niet bij de pakken neer
Toch heeft de haat niet het laatste
woord
Toch tart ik het noodlot
Toch blijf ik zoeken naar nieuwe hoop

Ik blijf geloven in het onmogelijke tegen
beter weten in
Ik keer mijn vijand de andere wang toe
Ben ik naïef, ben ik een onverbeterlijke
idealist?
Bij ons is al eens iemand uit de doden
opgestaan....!

PARIJS

Na de aanslag in Parijs was een heftige reactie te verwachten. Ik kreeg de vraag of we ook aan IS de linkerwang moesten toekeren nu zij ons op de rechterwang hebben geslagen. Één ding weet ik wel dat geweld met geweld beantwoorden uiteindelijk niets oplost. Maar de staat met haar monopolie van geweld heeft een eigen verantwoordelijkheid. Mij raakte het volgende verhaal dat via Facebook tot mij kwam en afkomstig is van de Belgische krant De Morgen:

129 mensen kwamen vrijdag om het leven bij de aanslagen in Parijs. Onder hen was ook de vrouw van Antoine Leiris, journalist bij France Bleu. Hij blijft achter met hun zoontje van 17 maanden, en schreef op Facebook een beklijvende brief aan het adres van de terroristen: "Jullie zullen nooit mijn haat krijgen."

"Vrijdagavond stalen jullie het leven van een geweldig persoon, de liefde van mijn leven, de moeder van mijn zoon. Maar jullie zullen mijn haat nooit hebben. Ik weet niet wie jullie zijn en ik wil het ook niet weten. Jullie zijn dode zielen. Als deze god van jullie, waarvoor jullie zo blindelings doden, ons naar zijn beeltenis geschapen heeft, is elke kogel in het lichaam van mijn vrouw een wonde in zijn hart. Dus nee, ik ga jullie niet de voldoening geven om jullie te haten. Je wilt het, maar haat beantwoorden met woede zou een teken zijn van dezelfde onwetendheid die jullie gemaakt heeft tot wat jullie zijn. Je wilt dat ik bang ben, dat ik mijn medemens met achterdocht bekijk, dat ik mijn vrijheid opgeef voor mijn veiligheid. Jullie hebben verloren. De speler speelt nog steeds. Ik heb haar deze ochtend eindelijk gezien, na dagen en nachten van wachten. Ze was even mooi als toen ze vrijdagavond vertrok, even mooi als toen ik halsoverkop verliefd werd op haar meer dan 12 jaar geleden. Natuurlijk ben ik kapot van verdriet, die kleine overwinning geef ik jullie. Maar het zal niet lang duren. Ik weet dat ze elke dag bij ons zal zijn en dat we elkaar in de hemel zullen terugvinden, met de vrije zielen die jullie nooit zullen hebben. Ik en mijn zoon, wij twee zullen sterker zijn dan ieder leger op deze aarde. Ik kan geen tijd meer aan jullie verspillen, aangezien hij net wakker geworden is van zijn middagslaapje. Hij is amper 17 maanden oud, en zal zijn snack eten zoals iedere dag. En daarna zullen we spelen zoals iedere dag. Het leven van deze kleine jongen zal gelukkig en vrij zijn. Want jullie zullen zijn haat ook nooit hebben. Mijn zoon zal jullie ook nooit vrezen."

Voor dit heb ik heel veel bewondering. Hier wordt een weg gewezen uit de spiraal van actie en reactie.

Pastor Mattie Jeukens ofm

VORMSEL

Zaterdag 28 november zal door pastor André Franssen het vormsel toegediend worden namens de bisschop aan: Fahadji Hato, Dani Penders, Junot Gilissen, Roy Stassar, Dilana Kuipers, Nigel Otten en zus Shenna Otten. Dat deze jonge mensen geestkracht mogen ervaren om niet alleen hun eigen weg te vinden in het leven, maar ook om ons allemaal door de chaos van haat en geweld een weg mogen wijzen naar geluk en vrede.

BLACK GOSPEL IN HET WITTEVROUWENVELD

Manus van Alles festival presenteert op zondag 13 december de 9 e editie van Blackgospel Wittevrouwenveld. Dit jaar geeft de populaire gospelgroep, G-Project, een hartverwarmend kerstconcert met een mix van populaire klassiekers uit black gospel. Een sfeervolle licht- en geluidsshow geeft het optreden een extra feestelijk tintje. Het concert vindt plaats om 15.00 uur in de kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, President Rooseveltlaan 215, 6224 CP Maastricht. De toegang is gratis. De gospelgroep treedt op met een formatie van maar liefst 21 artiesten: 16 zangers met een band van 5 muzikanten. Daar moet je bijzijn.

SINT NICOLAAS

Normaal maakt menier pestoer zijn wensen kenbaar voor Sinterklaas. Dit jaar zijn er geen wensen, alleen de diep gekoesterde wens dat de spiraal van geweld met IS doorbroken mag worden, en dat vrede inzicht mag komen. En dat er voor ieder mensenkind een plekje op deze aarde mag komen waar hij of zij echt gelukkig mag worden en zichzelf kan zijn, ongeacht zijn huidskleur, sexe, geaardheid en geloofsovertuiging.

SPRITUALITEIT EN BEZINNING

Luisteren naar jezelf en naar wat de ander te vertellen heeft, juist ook als het je vreemd en niet vertrouwd in de oren klinkt. Alles begint met luisteren en dan goed kijken, daarna pas een mening vormen en als je je mening hebt gevormd daarna durven handelen. Welke spiritualiteit en welke bezinning dan ook, als het niet voert tot het goede en barmhartige handelen is leeg en ijdel. Leven is handelen: de handen uit de mouwen steken en op de juiste manier zo je dagelijks brood verdienen. Pas op: ook nadenken is werken, soms zelfs hard werken. Als een mens hulp nodig heeft dan moet je helpen. Natuurlijk komt dan meteen de vraag waarmee hij dan ook 'echt' geholpen is. Dan begint het! Pastor Mattie Jeukens ofm.

LEZING OVER DE ANNUNCIATIE

De engel Gabriel bezoekt Maria en kondigt aan dat zij zwanger zal worden. Een lezing over hoe de verschijning van Gabriel aan Maria kunstenaars geïnspireerd heeft en nog inspireert. Het is een mooie voorbereiding op Kerstmis. De lezing door pastor Mattie Jeukens is op Zondag 29 november en begint om 15.00 uur. Deze is gratis toegankelijk. Zij wordt gehouden in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk. De Vrienden van OLV van Lourdeskerk zullen voor de aankleding zorgen. Welkom.

MANON 25 JAAR BIJ TRAJEKT

Op vrijdag 27 november viert Manon Pachen haar 25 jarig jubileum bij Trajekt. Dit is een heel bijzonder jubileum, omdat Manon in de 25 jaar altijd ook in het Wittevrouwenveld heeft gewerkt. Zij is als het ware het buurtgeheugen. Wat anderen wilden weggooien, heeft Manon bewaard. Manon is iemand die met de voeten in de klei staat. Creatief en eigenzinnig voelt zij mensen feilloos aan. Haar kracht is, dat zij zich door mensen laat raken. Ze heeft dat ook nodig om haar fantasie aan het werk te zetten, en om zo te zoeken naar verrassende verbindingen tussen mensen, waardoor scheidsmuren worden afgebroken en kwetsbare mensen trots durven te worden op wat zijzelf kunnen en voor elkaar krijgen. Manon proficiat en Trajekt, wees zuinig op zo'n getalenteerde medewerkster. Pastor Mattie Jeukens ofm

KERSTSAMENZANG RAAD VAN KERKEN STADHUIS

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u uit voor een sfeervolle kerstsamenzang in het Stadhuis aan de Markt. Woensdag 16 december a.s. begint deze avond om 19.30 uur. Samen met een kinderkoor en een koperensemble zingen we kerstliederen. Burgemeester Penn leest het Kerstevangelie in het Maastrichts en een van de pastoors uit Maastricht houdt een overweging. De Raad van Kerken Maastricht heet u van harte welkom die avond!

LEONARD COHEN:

"Deze wereld is vol conflicten en vol dingen die niet kunnen worden verzoend, maar er zijn momenten waarop we dit kunnen overstijgen, en dat is wat ik bedoel met 'Hallelujah'. Ongeacht wat de onmogelijkheid van de situatie is, is er een moment dat je je mond en je armen opent en alles omarmt en gewoon zegt: 'Halleluja!' ... Dat is het enige moment dat we hier volledig als mens leven." (Uit: Rond en in de Antoniuskerk te Blerick)

DE KERSTSTAL

We gaan er naar streven om de kerststal opgezet te krijgen voor het weekend van 13 december als het Gospelconcert is. De Kerststal zelf is een ontwerp van Henk de Baar en de achtergrond is geschilderd door Ernest Spronken, die op 2 december 2014 is overleden. Ook dit jaar willen we weer proberen schapen in de stal te krijgen. Een beetje mogen ze wel mekkeren toch!

ADVENT MIDDAGGEBED

In de veertigdagentijd is het erg goed bevallen. Ook in de Advent willen we daarom proberen om elke middag om 12.00 uur nadat de klok voor het Angelus heeft geluid, het middag gebed te bidden in de OLV van Lourdeskapel van de kerk. Iedereen is van harte welkom om zo samen biddend op weg te gaan naar Kerstmis.

GASTZANGER OP ZONDAG 6 DECEMBER

Hij heeft gezongen tijdens de Roze viering op Roze Zaterdag en Eric was ook bereid om een keer enkele liederen tijdens de eucharistieviering in onze kerk te zingen. Dit gaat nu gebeuren op zondag 6 december onder de viering van 10.30 uur. Eric zal twee liederen zingen waarbij wij mogen genieten van zijn mooie stem.

HAPPY KIDS PRESENTEREN KERSTSHOW

Ze bestaan 20 jaar en vierden dat al heel groots met een leuk kinderfeest in het eerste weekend van September met alle kinderen van de buurt. Maar daar blijft het niet bij.

Al sinds mei van dit jaar zijn de Happy Kids samen met oud-leden en vrijwilligers bezig met de uitwerking van een grote Kerstshow. Speciale gasten in de shows zijn Jaman, Gino Fey en Eric Ghelen. Jaogkoer de Kinderkopkes zal zorgen voor een mooie muzikale inleiding van deze show. Na afloop van de show zijn er nog meer muzikale verrassingen. Entree: vrij.

Er zijn twee voorstellingen van deze Kerst-Playbackshow in het Trefcentrum Wittevrouwenveld.

Op zaterdag 19 december vanaf 19.30u: Zaal open: 18.30u

Op zondag 20 december vanaf 14.00u: Zaal open: 13.00u

Op zondag is speciaal bedoeld voor ouderen in onze wijk, buurtverenigingen en mensen die op zaterdag niet aanwezig kunnen zijn. Op zondag is er een gratis kopje koffie/thee met heerlijke vlaai.

RESTAURATIE en ONDERHOUD KERK

Ondanks alle berichten in de kranten van teruglopend kerkbezoek en verdwijnen van geloof in de samenleving, blijven wij investeren in ons kerk en in onze parochie. De gevel stond letterlijk in de steigers. De schilder heeft alle deuren opnieuw voorzien van een goede verflaag, zodat het hout tegen weer en wind beschermd is. In de toren hebben we de Guliëlmuszaal ingericht. Binnenkort zal die getoond worden. Wij doen ons best om de kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes zo goed mogelijk te onderhouden. Het is een icoon van onze buurt. De kerk is een provinciaal monument en daardoor krijgen we gelukkig de helft vergoed van de provincie en het rijk. Dat is lang niet genoeg om alles te betalen. We hebben dus hulp nodig. De wereldkerk is misschien schatrijk, maar wij als parochie zijn straatarm. Wij leven van wat de mensen, van wat u ons geeft. Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT:

Op zondag 15 november is in de OLV van Lourdes Gian Pisters gedoopt, de zoon van Natascha Pisters van de Dr.Schaepmanstraat 96. Gian is een bijzondere jongen.

*Dat zijn doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 28 november Vormsel

19.00 8^e jaardienst Mia van Gelabbeek / Miriam Royen en vader Piet Royen / i.v.m.verjaardag / Ber Loosveld / Regien Hendriks – Kursten / Jeanne Huyben – Theunissen / Corrie Kerkhoffs – Bleize

Zondag 29 november 1 e Zondag van de Advent

10.30 Ouders Thewissen – v.d.Meer en achterkleinkind Esther Dizey / 1^e jaardienst Paula van den Broek – van der Meys / Pater Frans van Lieshout en alle overledenen van Centrum Ontmoeting der Volkeren / Martin Jacobs / Celine Hardy – Peeters / Henny Lambrix / Els Verhoeven

Maandag 30 november

09.00 Pater Willy van Hooren msfs

Dinsdag 1 december

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 2 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems

Vrijdag 4 december 1^o Vrijdag van de maand

H.Barbara

09.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 5 december

19.00 Jeannette Cornijs / Pierre Janssen / Tiny Neissen / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Sylvia Haan – Grit / Jes Mulkens – Verbert / Marieke Smeets – Custers

Zondag 6 december 2^o Zondag van de Advent

Eric Habets komt twee liederen zingen

1^o weekend van de maand Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zeswekendienst Jo van Helvert / Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / voor de stichting Axideo en om zegen voor de fam. Brinkmans / Els Rossell – Wolffs / John Ternatus / Arno Aarts / Jef Lebon / Vito Siciliano

Maandag 7 december

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 8 december

Feest van de onbevleete Ontvangenis van Maria

09.00 Zuster Gerarda

Woensdag 9 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 12 december

19.00 Frans Horsmans / Ernest Spronken / Jan Kanters / Agnes Niël / Lenie Lion / Mathilde Beurskens – Truyen / Jaak Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen / Eugene en Mia v. Dooren – Magnée / 7^o jaargedachtenis Thij Coolen

Zondag 13 december 3^e Zondag van de Advent

10.30 Jaardienst Anna v.d.Weyer / Henk Schuyt, Annie Schuyt – Kos en zoon Nico / Lily Fraats / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Els Dzon –Frösch / Henny Merken - Crijns / Mayke Loffeld – Mertz / Truus Thieman - Crapels

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^o donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^o donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 25 12 december 2015

VOL VERWACHTING VOL VERLANGEN

Soms lijkt redding nooit te komen
Iedereen is even bang
Wachten duurt oneindig lang
Nergens zicht op, nacht vol dromen

Waarom zou U weer naar deze aarde
komen?

U weet wat U te wachten staat
Wij kijken slechts in naam naar U uit
Want verlossing klinkt wel goed, maar
verlost worden
Daarvoor deinzen we terug, dat komt te
dichtbij

En toch wil het kind elk jaar
opnieuw geboren worden voor jou.
Een nieuw begin van een oude droom?
Een herkansing voor deze prachtige
schepping?

Laten we het Geloof in onszelf
laten we de Liefde voor de ander,
Maar vooral de Hoop dat het morgen
beter gaat niet opgeven
Dan is het echt Kerstmis

KERSTMIS KOMT

Ook dit jaar zal het weer Kerstmis worden. Of we er veel of weinig aan doen, het maakt niet uit, want na 23 december komt 24 en 25 december waar traditie getrouw het Kerstfeest op wordt gevierd. Ook dit jaar gaan we weer de kerststal opzetten. Ook dit jaar zullen we ons best doen om te zorgen voor mooie en inspirerende vieringen. Ook dit jaar zullen we weer mogen aanzitten aan een gezellig Kerstdiner. Ook dit jaar zal weer het Kerstkind in de kribbe gelegd worden en hoe vanzelfsprekend het lijkt, het is het natuurlijk niet. Daarvoor is teveel gebeurd in het afgelopen jaar. Geloof in een God die mens wordt en onze geschiedenis is binnen gekomen wordt steeds minder vanzelfsprekend, enerzijds door een toenemende rationaliteit en verzakelijking, en anderzijds, door een fanatiek fundamentalisme dat niet bang is om mensen te doden en heel veel angst aan te jagen. In het spoor van deze twee tendensen zie je een toenemende polarisering en verharding in de verschillende kampen, waarin er nauwelijks een gematigde middenweg lijkt te zijn. Dat is jammer omdat uitersten nooit recht doen aan de veelkleurigheid en de veelvormigheid van het leven zelf. De tegenstelling is niet geloof en verstand, omdat ook geloof vraagt om je verstand te gebruiken, maar open of gesloten: ben je bereid om open in het leven te staan en je te laten verrassen en te verwonderen door wat het leven je bieden heeft; of sta je defensief en gesloten klaar om wat alles wat je denkt dat goed is heilig te verklaren, en om geen twijfel toe te laten, omdat je al denkt de waarheid in pacht te hebben.

Het wel of niet gebruiken van je verstand is beslissend, omdat ook deze mensen die defensief en gesloten in het leven staan, heel slim hun verstand gebruiken, om de mogelijkheden die zij zien optimaal te benutten. Beslissend is de vraag of je je kunt laten verwonderen, verrassen, verbazen over wat er is, of je ook tegenstrijdige gevoelens durft toe te laten van enerzijds dankbaarheid en schoonheid om alles wat is, en anderzijds onzekerheid en angst om de broosheid en de kwetsbaarheid van ons bestaan. Want wij mensen zijn sterk, heel sterk, maar soms hoeft maar iets heel kleins te gebeuren en je bent nergens meer. Daarmee kunnen leven, dat vraagt levenskunst, dat vraagt moed, dat vraagt vertrouwen en dat is geloof in de goede afloop, geloof in het ware, het schone en goede, dat is geloof dat zich eenmaal oit zal openbaren. Het lijkt mij heel verstandig en wijs om ook ruimte te geven aan gevoelens als een bron van kennis en inzicht, maar niet wijs om je erin mee te laten slepen. Dat wens ik ons allemaal toe met deze Kerst, een goede dosis verstand met een rijk gevoelslevens, tegen de verharding van het zeker weten en het eigen gelijk.

Zalig Kerstmis, pastor Mattie Jeukens ofm

**BIJZONDERE DATA EN TIJDEN VAN DE VIERINGEN
TIJDENS DE KERSTDAGEN EN OUD- EN NIEUW
IN ONZE LIEVE VROUW VAN Lourdeskerk**

Zondag 13 december

15.00 uur Black Gospelconcert met G-projekt and Band

Zaterdag 19 december

18.30 uur Grote Happy Kids Kerstshow 'HEPPIE'.

Zondag 20 december

14.00 uur Eveneens de Happy Kids Kerstshow nu speciaal voor de ouderen uit onze buurten. Dat alles in het Trefcentrum.

Kerstmachtvieringen 24 december

18.00 uur Gezinsviering met Kerstspel door alle jeugdverenigingen. Met een 'Tafel voor Geschenken' voor wie geen Kerst kent.

21.00 uur Nachtmis met Harmonie De Gele Rijders en Theresiakoor

Kerstdag 25 december

10.30 uur Feestelijke viering samen met het Theresiakoor

Van 12.00 tot en met 16.00 uur

Kerk open voor bezoek aan de kerststal

Tweede Kerstdag 26 december

10.30 uur Bijzondere viering en samen kerstliederen zingen, en alle zangers en zangeressen worden door 'menier pestoer' getrakteerd

Van 12.00 tot en met 16.00 uur

Kerk open voor bezoek aan de kerststal

Derde Kerstdag zondag 27 december

10.30 uur Feestelijke viering samen met het Theresiakoor

Oudjaarsavond 31 december

18.00 uur Dankviering met jaaroverzicht parochie en Theresiakoor

Nieuwjaarsdag 1 januari

10.30 uur Viering om zegen over het Nieuwejaar 2016

Zaterdagavond 2 januari

19.00 uur Gezellige viering met zaterdagavondkoor

Zondag 3 januari

10.30 uur Feest van Driekoningen met gastkoor Crescendo, Doemrade

Zaterdag 9 januari

19.00 uur Feestelijke viering met veel kerstliederen, met de medewerking van Leo Kerstges op de accordeon en No Tillie voor zangondersteuning

Zondag 10 januari

10.30 uur Feestelijke eucharistieviering met ons Theresiakoor

Van harte welkom in Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

BARMHARTIGHEID

Bij de voorbereiding van de uitvaart van zuster Gemma stootte ik op een tekst over barmhartigheid, die zij als Eerste lezing had aangereikt bij de viering van haar 60 jarig professiefeest op 8 september 2009. Bij de uitvaart heb ik deze tekst voorgelezen als een soort geestelijk 'testament' van Gemma als generale overste van de zusters van barmhartigheid. Daar komt bij dat Paus Franciscus op 8 december een nieuw heiligjaar zal openen, bij gelegenheid van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie vijftig jaar geleden in 1965. De katholieke kerk kent de Zeven werken van Barmhartigheid. Onvolprezen Wikipedia zegt: De zeven werken van barmhartigheid zijn: 1. De hongerigen spijzen; 2. De dorstigen laven; 3. De naakten kleden; 4. De vreemdelingen herbergen; 5. De zieken verzorgen; 6. De gevangenen bezoeken; 7. De doden begraven.

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het Evangelie volgens Matteüs: Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteus 25, 35-36). Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar in het jaar 1207 een zevende werk aan toe: 'de doden begraven'. Het is ontleend aan het Bijbelboek Tobit, (Tobit 1,17). In de door epidemieën geteisterde middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk van 'doden begraven' immers een bijzondere waarde. De tekst is als volgt:

“ Barmhartigheid is veel meer een levenshouding dan een deugd, veel meer een gebeuren dan een werk. Dit gebeuren begint altijd met het aangesproken worden door een mens die beroep doet op je goedheid, of door een noodsituatie waarin hij verkeert. Een heel concrete mens heeft je nodig,

vaak onverwachts, dikwijls ongelegen. In zoverre hij je nodig heeft, is hij je mindere, maar hij is ook je meerdere, want achter de oproep staat God zelf,

die zich openbaart in alles wat arm, ziek of zwak is. Vanuit de nood van de gekwetste mens gaat de oproep uit, die deze mens overstijgt en die elk mens tot verantwoording roept. Hij roept je weg uit je zelfgenoegzaamheid en vordert je op, om samen met de noodlijdende de weg van barmhartigheid te gaan. Een barmhartige mens doet spontaan het goede zonder dat hij zich daarbij bewust is, dat hij God in de armen dient”. (van Roger Defour)

De broeders en zusters die zich toegelegd hebben op de Werken van Barmhartigheid sterven uit. Wie pakt hun werk op in onze tijd, nu vreemdelingen en vluchtelingen steeds meer geweerd worden?

Pastor Mattie Jeukens ofm

SNUFFELMARKT

Op zondag 13 december 2015 organiseren Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Rijders" alweer de laatste snuffelmarkt van dit jaar in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht. Wij rekenen erop dat het weer net zo gezellig zal worden als alle vorige keren. De entree bedraagt €1,00. Bezoekers zijn welkom van 9:30 tot 16:00 uur.

DEURCOLLECTE

Met de kerstdagen zal er bij de deur een collecte gehouden worden, voor het werk van de kerk onder de allerarmsten in de wereld.

HAPPY KIDS PRESENTEREN KERSTSHOW "Heppie"

Er zijn twee voorstellingen van deze Kerst-Playbackshow in het Trefcentrum Wittevrouwenveld.

Op zaterdag 19 december vanaf 19.30u Zaal open: 18.30u

Op zondag 20 december vanaf 14.00u Zaal open: 13.00u

Entree: vrij.

Op zondag is speciaal bedoeld voor ouderen in onze wijk, buurtverenigingen en mensen die op zaterdag niet aanwezig kunnen zijn.

Op zondag is er een gratis kopje koffie/thee met heerlijke vlaai.



GEDOOPT

Op zondag 29 november zijn in OLV van Lourdeskerk gedoopt:

Jolina Smeets, de dochter van Joshua en Kimberley Smeets – Bindel uit de Burg. Hennequinstraat 42 en

Gregory Timmers, de zoon van Gerrie en Uschi Timmers – Vlaspoel en het broertje van Pieter uit de Swartzenbergerstraat 42

Op zondag 6 december zijn gedoopt:

Hayleigh van Dijk het dochtertje van Ron en Nancy van Dijk – Zwachalen en het zusje van Diego, Timo, Kiki, Quiero en Nikita, zij wonen in België, maar opa die ook peetoom is woont bij ons op het Schepenenplein.

Ook zijn er twee volwassen gedoopt: **Reinaldo Pires** en **Bernardo Burema**, heel bijzonder, en we bidden dat de doop en daarmee de opname in de katholieke kerk ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN

Op donderdag 26 november overleed in het azM zuster **Gemma Govers**, voor de familie, **Cecile** in de leeftijd van 83 jaar, op 10 december zou zij 84 jaar zijn geworden. Gemma komt uit een gezin van 13 kinderen waarin zij de 7^e was. Gemma was algemene overste van de zusters van Barmhartigheid waarvan er nog 28 in leven zijn. Gemma was een van de jongste zusters. Na het sluiten van hun huis in Severen is Gemma eerst op de Koning Clovisstraat gaan wonen, later kwam zij in een flat op het Voltaplein terecht. Zij was heel erg betrokken bij mensen en actief in onze parochie. Een wijze en gelovige vrouw met veel humor en mensenkennis. Zij was een geboren moederoverste. Op woensdag 2 december

hebben we afscheid van Gemma genomen en haar te rusten gelegd op het kerkhof van haar medezusters in het bos bij huize Severen. Voor Gemma mag de uitspraak van Jezus van toepassing zijn: "Wat je voor de minste der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan."

Op zondag 29 november overleed in Woongroep Caberg van Radar **Paul Winckers**. Paul is in het Wittevrouwenveld opgegroeid in de Burg. Nierstrassstraat, en later op de Czaar Peterstraat. Paul is maar 54 jaar geworden. Korte tijd nadat Paul gestopt was met roken vanwege COPD, werd er een darmkanker ontdekt met uitzaaiing. Na de operatie leek Paul snel te herstellen en hij was alweer heel snel op zijn geliefde plek, de boerderij van Vijverdal. Pas vier dagen voor zijn sterven meldde Paul zich af dat het niet meer ging. Paul heeft veel pech en tegenslag gehad. Met 7

jaar kreeg hij last van epileptische aanvallen, maar toch zijn er heel veel mooie dingen in zijn leven geweest, die maakte dat voor Paul het leven toch goed is geweest, zoals het geweest is. Op donderdag 3 december hebben afscheid genomen en is Paul op Oostermaas begraven.

Dat de overledenen in vrede mogen rusten

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met		O.L.V.
<u>Zaterdag 12 december</u>		
19.00	Frans Horsmans / Ernest Spronken / Jan Kanters / Agnes Niël / Lenie Lion / Mathilde Beurskens – Truyen / Jaak Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen / Eugene en Mia v. Dooren – Magnée / 7 ^e jaargedachtenis Thij Coolen	
<u>Zondag 13 december</u>		
3^e Zondag van de Advent		
Gospelconcert om 15.00 uur		
10.30	Jaardienst Anna v.d.Weyer / Henk Schuyt, Annie Schuyt – Kos en zoon Nico / Lily Fraats / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Els Dzon –Frosch / Henny Merken - Crijns / Mayke Loffeld – Mertz / Truus Thieman – Crapels / overledenen van de fam. Steps – Colaris / Zuster Gemma	
<u>Maandag 14 december</u>		
09.00	Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria	
<u>Dinsdag 15 december</u>		
09.00	Herman Schepers	
<u>Woensdag 16 december</u>		
18.30	Rozenkrans	
19.00	Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf	
<u>Zaterdag 19 december</u>		
19.00	Willie Steinbach – Wijkamp / Thei Smeets / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Griet Werlotte – Hofman / Huub Dassen en Paula Dassen – Wynands / Pierre Wynands en Lies Wynands - Gilissen	
<u>Zondag 20 december</u>		
4^e Zondag van de Advent		
10.30	Jaardienst Bertha Burkhard - Drinkwaard / Bertha Vroegop / Jo Moors / Mat Heugen / fam. Wissen – Diederer / Miena Koch – Damen / Henny Lambrix	
<u>Maandag 21 december</u>		
Eucharistie en Boeteviering		
09.00	Jan van Rooy	
<u>Dinsdag 22 december</u>		
09.00	Corry van de Berg	
<u>Woensdag 23 december</u>		
Eucharistie en Boeteviering		
18.30	Rozenkrans	
19.00	Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf	
<u>Donderdag 24 december</u>		
Kerstnacht		
18.00	Gezinsmis	
	Nolda Herijgers – de Baar / Maud Wieken / Maria Remmers – Erkenbosch / Chrit Haegmans / Jules Janssen / Morris Bosch en Ber en Liza Bosch – Berghmans / Ria Leclair - Penders	
21.00	Nachtmis	
	Willy Freens en Annie Freens – Vermeeren / Jo van Helvert en Netta van Helvert – van Est / Frans en Maurice Nijpels / Fons Rutten / George van Loo / Mia Drippy – Vandewall / Wies Reinards – Tans / Jeanny Rycken – Keulen / Paul Winckers / Henny Merken – Crijns / Bel Reneerkens – Swakhoven / Lily Tonnard – van Deurse / Frans Geerkens en Pie Geerkens / Alex Hamers	

Vrijdag 25 december **Hoogfeest van Kerstmis**

10.30 Jozef Bergenhuizen en Lieske Karel en dochters Riny en Fieke
/ Gerard Cruys / Jo Somers – Creemers / Ine Geelen / Fiena
Pieters – Francken / Koen Meens / Ineke Buteyn- Dubois / Math
Revenich / zuster Gemma / Overleden ouders Stegen –
Bartholomeus en Natascha Stegen – Welters

Zaterdag 26 december

10.30 Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Lena Geraerts –
Kolvers / Rietje Dierickz of Diriks / Ber Habets / Toos Gilissen –
Hoekstra / zuster Clementine Haan / Jan en Mia Dols – Frijns /
Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / zuster Josepha Cornelia Keulen
(tant Lies) / Guus en Jeanne Aelfers-Keulers

Zondag 27 december

10.30 Arnold Cornelis / Jos Jaspers / Ria Geerlings – Van der Booren /
Greet Franssen – Swakhoven / Reilo Boon / Ida Noorlander / Joke
van der Horst

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 10.00 tot 11.00 uur.
ledere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

ledere 2^e en 4^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur meditatie in de
traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 26 25 december 2015

GOEDE VOORNEMENS VOOR HET NIEUWE JAAR

Ik buig in liefde en dankbaarheid voor
het mysterie,
En ik open mijn hart vol mededogen
voor al wat leeft

Ik zie alle schepselen als mijn broeders
en zusters,
en ik draag ze zoals ik zelf gedragen
zou willen worden

In overgave vind ik vrede, en
ongewapend ga ik de weg,
Vrede wens ik vriend en vijand

Niets en niemand eigen ik mij toe,
Ik leef eenvoudig en alles wordt mij
geschonken

Ieders dienaar ben ik, niemands slaaf
zo geef ik gehoor aan mijn roeping

Belangeloos ga ik om met de mensen,
In ieder groet ik het licht

In vreugde leef ik dit leven
op mijn lippen zomaar een glimlach

KERSTMIS; WEES NIET BANG

Bent u wel eens een engel tegen gekomen, of hebt u wel eens een engel gezien of gehoord? De meesten van ons nog niet, denk ik, of toch wel? Engelen zijn natuurlijk heel bijzondere wezens. Het zijn geestelijke wezens. En hoe onzichtbaar ze ook zijn, ze duiken op in allerhande verhalen en in bijzondere ervaringen van mensen. Natuurlijk is er ook een hele discussie gaande of ze nu wel of niet bestaan. Ik zelf weet nooit zo goed wat met dat woord 'bestaan' bedoeld wordt. Je hebt bestaan en bestaan. Een tafel bestaat, want die staat ergens in een huis of in een restaurant. Een tafel kun je aanwijzen en je kunt er zelfs aan gaan zitten. Op die manier bestaan engelen niet. Zij bestaan anders. Zij bestaan in verhalen en op schilderijen en in boeken en in ons hoofd. We weten allemaal dat een engel mooi is en veel licht om zich heen heeft, en dat de meeste engelen vleugels hebben. Dat ze noch man noch vrouw zijn, dat ze klein of groot kunnen zijn, maar meestal niet dik. We kennen sommige bij naam: Michael, de strijder; Rafael, de tocht- en reisgenoot en Gabriel, de boodschapper. Deze laatste komt vaak in de Bijbel voor en vooral in de verhalen die betrekking hebben op kerstmis. En altijd is een engel goed gezelschap. Het is fijn en veilig om een engel bij je te weten. Maar eigenlijk weten we er dus niets van, want we kunnen ze niet zien, die engelen.

Maar toch: De kinderen van de letterdoes weten nu, na vrijdagochtend, hun laatste schooldag voor de kerstvakantie, het antwoord op de vraag hoe je een engel herkent. Vanmorgen mocht ik namelijk in de hoogste groepen het kerstverhaal vertellen. Toen hebben we geleerd wie een engel is en wat een engel moet doen. Een engel is zelfs vrij gemakkelijk te herkennen, vraag het maar aan de kinderen! Of lees gewoon nog eens de kerstverhalen, In die verhalen wordt het meteen duidelijk, er is meer dan Jozef, Maria en het kindje Jezus, de herders, en de drie koningen met hun geschenken. Eigenlijk krijgen ze er allemaal mee te maken, alle personen uit het kerstverhaal. Eigenlijk ontmoeten ze allemaal dezelfde, het is de verbindende persoon in het verhaal, die hemel en aarde bij elkaar brengt. Ja, u weet het natuurlijk al. Dat is de engel. Hij verschijnt aan Maria en Jozef, aan de herders en aan de Drie Koningen. En steeds als de engel begint met spreken is het eerste wat hij zegt: "Vrees niet", of "Ben niet bang". Hetzelfde zullen we trouwens ook horen met Pasen als het graf leeg is: Vrees niet, ben niet bang, Jezus leeft." Wie dat tegen je zegt, is dus een engel! Zo herken je dus een engel: Ben niet bang, of anders gezegd, heb geloof en vertrouwen, daar draait volgens mij alles om, vertrouwen hebben in het leven. Pastor Mattie Jeukens ofm: Zalig kerstmis en een gezegend 2016, dat mag komen wat komt.

TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER

De viering om 10.30 uur is vooral bedoeld om samen kerstliederen te zingen en daar nodig ik u dan ook van harte voor uit. Na de viering mogen alle zangers een verrassing verwachten van' menier pestoer'.

GESCHENKENTAFEL IN DE KERK

Tot en met Nieuwjaar blijft de geschenken tafel in de kerk staan. Daar kan speelgoed ingeleverd worden dat thuis teveel is. Wij zorgen dat het bij kinderen komt die niets hebben en heel blij zijn met ook iets van speelgoed.

LET OP: OUDJAARSVIERING 18.00 UUR

Op oudejaarsavond 31 december beginnen we de oudejaarsviering niet om 19.00 uur zo als gebruikelijk maar om 18.00 uur. We hopen dat u dan minder bang bent om nog de straat op te gaan en u bent lekker veel eerder thuis voor de gezellige oudejaarsavond met de laatste nummers van de top 2000. Ik vind de oudejaarsavond viering bijzonder vanwege het jaaroverzicht en de weemoedigheid dat er weer een jaar afgesloten wordt dat dan na nog enkele luttele uren weer voorbij is. Het is ook een moment om ondanks alles misschien toch te danken voor alles wat ons gegeven is.

NIUWJAARSDAG 1 JANUARI VIERING VOOR ZEGEN OVER 2016

Het jaar biddend afsluiten en biddend beginnen, het zal niet voor iedereen weggelegd zijn. Misschien heb je op nieuwjaarsmorgen andere zaken aan je hoofd. Toch is het goed dat mensen die er de tijd en de zin aan hebben om het jaar biddend af te sluiten en biddend te beginnen en zo stil te staan bij de gratuïteit van het leven, want hoe je het ook went of keert, ons leven hebben we zelf niet gemaakt. Wij zijn aan ons zelf gegeven om te leven. Ook daar zullen we op proosten en toosten.

VUURWERK

Zoals elk jaar weer zal er dit jaar ook veel vuurwerk de lucht ingaan. Het knallen geeft een kinderlijk genot. Maar doe voorzichtig en mag ik vragen om 10% van wat aan vuurwerk uitgegeven is te besteden voor een goed doel omdat ook zo mensen 'knallend' geholpen kunnen worden. Hebt u geen concreet goeddoel dan kunt u het afgeven bij de kerk en dan zorgen wij wel dat het goed besteed wordt. En je weet: Je bent een rund als je..... Dus pas goed op.

ZATERDAGAVOND 9 JANUARI SPECIAAL

Op zaterdag 9 januari komen Leo Kerstgens en No Tilly de viering muzikaal ondersteunen. Leo speelt accordeon en No zingt om onze zang mee te ondersteunen. De zaterdagavond mis wordt ene bijzondere mis met bijzondere muziek. Alles nog één laatste keer in het teken van Kerstmis: ook samen zingen.

BEZINNING EN SPIRITUALITEIT

Hert hoort bij een spirituele, een geestelijke levenshouding te aanvaarden dat alles voorbij gaat. De tijd is onomkeerbaar. Hoe goed we ook ons best doen en proberen zo goed mogelijk via timemanagement om te gaan met de tijd, de tijd heeft uiteindelijk ons in haar greep en wij niet de tijd en toch juist in die tijd is er ook iets wat niet voorbijgaat, wat altijd blijft en onvergankelijk blijft, iets wat tijdloos en eeuwig blijft. Je kunt het niet benoemen, alleen ervaren of zien met je geestesoog, dat is het gevoel dat alles uiteindelijk gelijktijdig is en is zoals het is en gaat zoals het gaat. Pastor Mattie Jeukens ofm

DANK

Ook in de aanloop van de kerstdagen ben ik me opnieuw heel sterk bewust geworden dat wat je als kerk bent en doet, dat dat is wat je samen met elkaar doet. Zonder mensen zijn we nergens, zeker niet zonder de inzet en inbreng en betrokkenheid van velen rondom de vieringen; de aankleding van de kerk; de administratie; het onderhoud; de muziek met de koren en de lectoren en de andere assistenten bij de vieringen. Dank, dank, dank ook u die toch maar weer naar de kerk toekomt en deelneemt aan de vieringen, omdat je heel diep in je hart weet dat het goed is en dat je je zo verbonden kunt voelen met alle mensen van heel de wereld, die nu leven, die vroeger geleefd hebben en straks zullen leven. Want wij zijn allemaal deel van die grote stroom die leven is en wat we in de vieringen in de kerk mogen vieren en beleven. Nogmaals: dank, dank, dank.

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Op donderdag 10 december, de dag van de Rechten van de Mens heeft Gerard Prickaerts een koninklijke onderscheiding gekregen voor het werk dat hij o.a. als voorzitter van Amnesty International gedaan heeft voor de vrijlating van Al Mansouri, die in Iran 8 jaar gevangen heeft gezeten. Gerard heeft laten zien dat een actie van twee of drie mensen wel degelijk iets uithaalt. Op de een of andere

wijze zijn de demonstraties in Maastricht van Amnesty voor Al Mansouri tot in de gevangenis in Iran door gedrongen en heeft het geholpen bij de vrijlating. Het is een wonderlijk verhaal. Vraag Gerard er zelf naar als je hem nog voor deze koninklijke onderscheiding feliciteert. Hij kan er geweldig mooi over vertellen. Het laat zien dat zelfs één druppel op een gloeiende plaat toch kan helpen. Gerard werkt in de boekhandel in het klooster van Wittem en woont op het Old Hickoryplein 56A. Proficiat.

KERKBIJDRAGE

Van mooie woorden alleen kan geen kerk bestaan. Ook onze parochie heeft uw financiële steun hard, heel hard nodig. Zonder pecunia (geld) gaat het niet. Het verbaast me dat mensen bereid zijn elke maand meer dan 10 euro te betalen voor een lot van de postcode loterij of een andere loterij alleen om in elk geval ook prijs te hebben als je buurman prijs heeft, terwijl vijf euro voor de kerk per maand al te veel is. Wie helpt me aan een nieuw financieringsplan? Wie helpt me aan een nieuw idee om geld op te halen voor het komende jaar? Ondertussen gaat de gewone kerkbijdrage wel door. U krijgt in de volgende Wegwijs daarover verdere informatie en een folder.



GEDOOPT:

Op zondag 20 december is in de OLV van Lourdes **Robine Nicolaes** gedoopt, de dochter van Georges en Stephanie Nicolaes – Horbach en het zusje van Merle en even was het of ok nog opa Cor erbij was. Robine woont in de Schaliedekkersdreef 30 in Maastricht.

Dat haar doop ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op zondag 6 december overleed in het azM **Annie Haine**, 69 jaar oud. Zij was de moeder van drie prachtige kinderen en 4 geweldige kleinkinderen. Annie heeft haar leven lang hard gewerkt, en daarnaast altijd heel goed voor haar kinderen gezorgd. Zij was heel erg zorgzaam en bij alle drukte wist zij ook nog de tijd te vinden om minstens drie keer per week naar haar moeder te gaan toen zij nog leefde. Naast hard werken hield Annie ook van feesten en gezelligheid, als er maar veel mensen, vooral haar broers en zussen en kinderen en kleinkinderen om haar

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag

10.30 Corrie Fadda – Hollanders / Mietske Huntjens – Ummels /
Kazimierz Kucia en Mia Kucia – Wilders / Eddy Wijnandts /
Mia Camp – Beckers / Annie Elie – Haegmans

Zaterdag 2 januari

19.00 Lei Mooren / Tum Balendonck en Lena Balendonck –
Kremers / Robby Coolen / Ber Loosveld / Henny Moonen /
Harry Coolen (Elvis)

Zondag 3 januari Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Eerste jaargedachtenis Jo Somers – Creemers / Anneke
Weysters – Nyland / Mia Bastings / Susanna Penninger –
Gerris / Fien Ritzerfeld / Annie Druif – Eikenboom / Joke
Habets – Creemers

Maandag 4 januari

09.00 Ter ere van het onbevlekt hart van de Heilige Maagd Maria

Dinsdag 5 januari

09.00 Jo Moberts

Woensdag 6 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 9 januari Met accordeon muziek, gastbegeleider en

zang Lei Kerstges en No Tillie.

Koffie na de viering

19.00 Jaardienst Piet Laurensse en Willy Laurensse–Langenegger
/ Mieltie Schram / Willy Bartels / Roos Luyten – Damen /
Nico van Deyl en zoon Huub / Corrie Remans – Murrer

Zondag 10 januari

10.30 Zeswekendienst Zuster Gemma / Lily Fraats / Andre
Colombain en Annette Asselmans - Colombain / Jef Jacob /
voor de overledenen van de fam. Claessens

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

**MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50**



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.

Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

