

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel
*Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

**Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!**

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Uw echte Dagwinkel ! !

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

HIER HAD UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN !!!!!

Interesse?.....bel 363 43 48.



Parochie H.Guliëlmus

Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
GSM 06-302 68 965

Parochieadres:

Olympiaweg 89
Dinsdag: 14 - 16 uur
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55, nr.: 1

8 januari 2005

NIEUWE KIJK

Ze denken wel eens
dat geloven saai is,
dat het gaat om dingen
uit een ver verleden,
om voorgekauwde
antwoorden op vragen
die niet meer leven.

Ze denken wel eens
dat mensen die geloven
duf zijn, voorspelbaar
in wat ze zeggen of doen,
vastgeroest in hun ideeën
en vastbesloten om alles
bij het oude te laten.

Dan zien ze niet
wat het geloof kan zijn:
een frisse wind van boven
die stof doet opwaaien
en die omver blaast
wat vanzelfsprekend is
in de wereld van vandaag.

Een manier van kijken
die nieuw is en anders.
Een kracht die mensen
op ideeën brengt
en ze stimuleert om
te werken aan een wereld
waar het beter is dan nu.

G. Brokerhof

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keukenafdel.
bruslotten
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeestjes



tot dans in het TREFCENTRUM

Prof. Mullerstraat 68
6224 BE Maastricht
Voor afspraken:
Mobiel: 06 - 55 18 67 47



**van der Venne
Glazenwassersbedrijf**

Maandag 10 januari

9.00 **(OLV)** overl. kinderen Ruyters-Bingen

Woensdag 12 januari

9.00 **(OLV)** levenden en overledenen van de fam. Vandewall-
van Lijf / jrd. fam. Koeymans-Vliegen

19.00 **(G.)** H. Mis / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de
Jong

Zaterdag 15 januari

19.00 **(OLV)** overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den
Boorn-Dautzenberg / Maria Pluymen en overl. familieleden
/ Mary Castermans-Cörvers

Zondag 16 januari **2^e ZONDAG DOOR HET JAAR**

9.30 **(G.)** Gezongen H. Mis / zeswekend. Rita Schram-
Huysmans / zlg. Jean Savelberg

10.30 **(OLV)** Huub Rausch (i.v.m. verjaardag) / echtel. Muller-
Bouckaert

Maandag 17 januari

9.00 **(OLV)** Wiel Frijns

Woensdag 19 januari

9.00 **(OLV)** Levenden en overledenen van de fam. Vandewall-
van Lijf

19.00 **(G.)** H. Mis

Zaterdag 22 januari

19.00 **(OLV)** overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d.
Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers

Zondag 23 januari **3^e ZONDAG DOOR HET JAAR**

9.30 **(G.)** Gezongen H.Mis

10.30 **(OLV) HOOGMIS** eerste jrd. dhr. Leo Pieters / eerste jrd.
dhr. Servé Beckers / jrd. voor oud-pastoor J. Nijsten / jrd.
overl. ouders Klassen-Raike

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie
meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht
bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

OPBRENGST VAN DE DEURCOLLECTE VOOR SLACHT-OFFERS IN AZIE

Van harte hebben we gehoor gegeven aan de oproep van de bisschop om voor deze verschrikkelijke ramp te collecteren. In de Guliëlmus was de opbrengst 201,- euro en in de OLV van Lourdes 505,- euro. Inderdaad, één familie zijn we wereldwijd en als het moet staan we voor elkaar in. Heel veel dank voor uw steun. U kunt ook direct storten op giro 555. Pastor Mattie Jeukens

ACTIE KERKBALANS

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie van de kerken om uw financiële ondersteuning te vragen. Deze actie start altijd in januari. Dit jaar onder het Motto Kerk: Overal & Dichtbij. In het volgende parochieblad zullen wij hier aandacht aan besteden.

EERSTE COMMUNIE

De voorbereiding in de Guliëlmus is gestart, Daar is de Eerste Heilige Communie op donderdag 5 mei. In de OLV van Lourdes kunnen de kinderen nog op de pastorie aan de Voltastraat 25 aangemeld worden. Hier zal de Eerste Heilige Communie zijn op zondag 1 of donderdag 5 mei 2005.

DANK

Heel veel dank voor alle goede wensen die we op de pastorie mochten ontvangen. Heel veel dank voor alle medewerking bij de feesten en de versieringen en al het andere werk dat in deze dagen is verzet en bovenal dank voor het meevieren en meebidden: met een dankbaar hart wensen we u een gezegend en gezond nieuw jaar.

Kerkbesturen en pastor Mattie Jeukens ofm

NIEUWE PASTORALE WERKER

Op 10 januari 2005 start in de parochie van OLV van Lourdes en de H. Familie pastor Harrie Lamers als pastorale werker. We wensen de nieuwe pastor een heel goede start toe en veel zegen in zijn werk. We komen er nog op terug.

Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT:

Op zondag 19 december, ontving in de kerk van H. Guliëlmus het doopsel: **Nigel**, zoon van Corne en Nicole Haesen-Gordijn van het Aartshertogenplein.

Op eerste kerstdag 25 december werk in de kerk van OLV van Lourdes **Romy** gedoopt, de dochter van Eric en Bianca Elissen-Stitzinger uit de Nierstraszstraat 31.

*De kleine dopelingen en hun ouders: Proficiat!
Dat zij mogen opgroeien in geloof en
liefde voor hun medemensen.*



OVERLEDEN:

Op 5 december 2004 overleed in het Zorgcentrum Amby **Margareta (Rita) Schram-Huysmans**. Zij was 78 jaar. Na de afscheidsviering in de kerk van de H. Guliëlmus op 16 december 2004 is zij op de algemene begraafplaats Oostermaas verenigd met haar man. Zij was een lieve vrouw, een zorgzame moeder en een prachtige oma. Heel lang heeft zij in de Stadhouderslaan gewoond tegenover haar dochter Mietie, die moeder tot het laatst heeft bijgestaan.

Op 16 december overleed een dag voor zij de sleutel kreeg van haar nieuwe woning **Lieske Bergenhuizen-Karel** in de leeftijd van 83 jaar. Zij was een echte Maastrichtse en moeder van 8 kinderen. Vanaf haar trouwen heeft zij in de Generaal Corlettstraat 21 gewoond. Op 21 december hebben we haar teruggegeven aan haar Schepper vanuit de kerk van OLV van Lourdes en is zij in het graf van haar man op Oostermaas bijgezet.

DATA UIT DE H. GULIËLMUS OM TE NOTEREN:

Woensdag 2 februari 2005 H. Vormsel St. Guliëlmus
Donderdag 5 mei 2005 Eerste H. Communie

BRIEF AAN GOD

God, ik wens vrede voor iedereen.
Maar ik wens nog meer:

Genoeg eten en weinig school.
Ik wens een groot huis voor iedereen.

Niemand meer die pest of gepest wordt.
Heel veel aandacht voor sport
en ik wens ook dat U nieuwe sporten invoert.

Ik wens geen verschil meer tussen mensen, behalve meningen.
Ik wens leuke vermaakspelletjes
en eens in de maand een groot feest,

Een prachtige natuur en geen vervuiling,
auto's zonder uitlaatgassen,
alles op zonne-energie.
En het heelal vol zuurstof.

God, ik hoop dat U deze dingen uitvoert, succes ermee
en alvast bedankt!

Koen (13 jaar).

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

Zaterdag 8 januari

19.00 (*O.L.V.*) eerste jaard. mevr. Annie Hogenboom-Dols /
overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-
Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers

Zondag 9 januari DOOP VAN DE HEER – 1° ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (*G.*) Gezongen H.Mis

10.30 (*O.L.V.*) Hoogmis echtel. Prickaerts-Thomma

DE BRUG OVER

Het is me mee gevallen, ja eerlijk. Nu ben ik er doorheen. Ik had er tegenop gezien. Ik vond het spannend, zo de eerste keer Kerstmis vieren. Ik wist niet wat me te wachten stond. En nu is het al weer voorbij. Zo snel gaat dat. De dagen beginnen alweer te lengen en de winter hopelijk niet te strengen, want de verwarming slurpt olie. Zo zie je er tegenop en nu vind ik het jammer dat de feestdagen alweer voorbij zijn. Nog één weekend kunt u van de kerstsfeer genieten. Op maandag 10 januari wordt de kerststal afgebroken en gaat de prachtige kameel en de andere mooie beelden weer de kluis in. Het is misschien wel onze grootste schat en dan weet u ook waar we haar bewaren.

Van de vieringen heb ik genoten. Heerlijk was het om samen met de herders, de kinderen die vorig jaar hun eerste communie hadden gedaan, zo begreep ik, achter in de kerk licht te halen om dat voorin bij het kindje neer te zetten. Na de zegen was het meteen op de fiets en was nog maar net op tijd in de Guliëlmus. Voor de nachtmis in de OLV van Lourdes had ik wat meer tijd. Prachtige en sfeervolle vieringen, mede dankzij onze koren en de harmonie 'De Gele Rijders' (en niet fanfare, zoals in de krant stond, de harmonie dus). De nachtmis was de aanzet voor alle vieringen die daarna nog kwamen en om maar niet de nieuwjaars receptie te vergeten. Deze keer in de Theresiaschool, die we dankbaar zijn voor het noodonderkomen dit jaar.

Iedereen heel erg veel dank, voor het werk of gewoon voor het naar de kerk komen en mee doen. Samen waren we even één familie. En zo zijn we eigenlijk toch bedoeld, of niet soms? Alleen, die verschrikkelijke ramp in Azië ligt als een grauwe sluier over de laatste dagen van 2004. Wij mensen zijn broos en breekbaar en hebben elkaar hard nodig om niet overspoeld te raken. Toch gebeurde er nog iets moois. Zelf had ik even de tijd om de Maas over te gaan, voor de tweede keer. Daar sprak een jongen me aan met de vraag of ik wist waar in de stad de koffieshops lagen. Ik wist het niet. Uitgerekend mijn medebroeders in Heerlen zeiden me later dat ik die in de Grote Gracht moest zoeken. Is het werkelijk waar? Het leuke is in elk geval dat die jongen, die het me vroeg, in mij zeker geen pastoor moet hebben gezien!
Zalig nieuwjaar.

Pastor Mattie Jeukens ofm.



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw
voeten fijn verzorgd, en dat voorslechts € 12,50*

S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H. Guliëlmus
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
GSM 06-302 68 965

Parochieadres:

Olympiaweg 89
Dinsdag: 14 – 16 uur
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 – 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55, nr.: 2

22 januari 2005

DE VEILIGSTE WEG?

Je nek uitsteken? Ben je gek!
Je kop in het zand steken is veiliger:
onder de grond zie je niks,
zie je niet dat anderen gepest worden,
kun je rustig denken: 't Valt wel mee...
Graaf je in. Doe je ogen dicht.
Stop je oren vol zand,
dan hoor je lekker niks.
Blijf zitten waar je zit en verroer je niet.
Voor je het weet pakken ze jou!
Ingraven, verstoppert, lekker veilig!
Ook met andere dingen.
Je geld steken in fondsen die
projecten in de derde wereld steunen?
Ben je nou helemáál, veel te veel risico!
Iets doen met je talenten?
Nou nee, toch maar niet:
stel je voor dat ze tegenvallen!
Iets doen met je geloof en idealen?
Veel te eng! Straks beschadigen ze nog!
Alles wat je lief is koesteren,
je eigen hachje redden,
daar is toch niks mis mee?
Wegduiken, wegstoppen, het is een reflex.
Toch komt vroeg of laat die vraag.
De vraag: Wat heb je ermee gedaan,
met je leven, met je talenten,
met alles wat je kreeg en waarin je gelooft?
Wat zeg je dan? Niks?
Om door de grond te zakken...

G. Brokerhof

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keffertafels

bruiloften

vergaderingen

verenigingsactiviteiten

bedrijfsfeesten



het zand in het TREFCENTRUM



van der Venne Glazenwassersbedrijf

Prof. Mullerstraat 68
6224 BE Maastricht



Voor afspraak
06 - 55 18 67 47

19.00 (G) voor de jeugd van de parochie (st)

Zaterdag 29 januari

19.00 (OLV) 3^e jrd. dhr. Jo Huntjens / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echt. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers

Zondag 30 januari 4^e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 (G) Gezongen H. Mis / Rita Schram-Huysmans(offg) / voor de kinderen die 2 februari gevormd worden

10.30 (OLV) HOOGMIS jrd. overl. ouders Hurkens-de Vrede / jrd. Anna Bollen en familie / jrd. Jules V. Feron / mevr. Annie Meens-Vermeeren

Maandag 31 januari

9.00 (OLV) mevr. Lieske Bergenhuizen-Karel / levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-van Lijf / fam. Haan-Gerritsma

Woensdag 2 februari MARIA LICHTMIS

9.00 (OLV) Woord- en communieviering / ouders Vandewall-Cobben / dhr. Wily de Bruin en Ad Vandewall / t.i.v. G.

19.00 (G)Vormsel wordt toegediend door Mgr. H. Schnackers, vicaris generaal / H. Mis / Guliëlmus Visschers (st) / 1^e jrd. Sjer Penders

Na de H. Mis wordt de Blasiuszegen gegeven.

Vrijdag 4 februari EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

9.00 (OLV) Teresia Popma Didenko

10.00-12.00 (G.) Ziekencommunie bij de zieken thuis

Zaterdag 5 februari

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / dhr. Martin Brouwers

Zondag 6 februari 5^e ZONDAG DOOR HET JAAR - CARNAVALSZONDAG

9.30 (G) Ida Voorlander

10.30 (OLV) HOOGMIS echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / mevr. Anna Schmidt

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

KERKBALANS: KERK: OVERAL EN DICHTBIJ

Bij uw parochieblad vindt u een inlegblad met informatie over de actie Kerkbalans. Het is de jaarlijkse actie van de kerken om aandacht te vragen voor hun inkomsten, waarmee de pastores betaald kunnen worden; de schoorsteen kan roken en het pastorale werk uitgevoerd kan worden. Vroeger heette dit de Gezinsbijdrage. Vijf euro per maand zou geweldig zijn! Meer mag altijd. In het volgende parochieblad komen we er nog een laatste keer op terug.

Pastor Mattie Jeukens ofm

PASTORALEWERKER

Pastor Harrie Lamers is maandag 10 januari begonnen met werk. U zult nog van hem horen. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum op de Edisonstraat 2, tel.: 043 – 362 52 78

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2005

Na de Guliëlmus start nu ook in de OLV v Lourdes en H. Familie de voorbereiding voor de Eerste Communie op 1 en 5 mei 2005. De eerste ouderavond is maandagavond 17 januari om 20.00 uur in de sacristieruimte van de kerk met de ingang aan de schoolkant van de kerk. Allen een goede voorbereiding gewenst.

Pastor Mattie Jeukens ofm

ACTIE VOOR AZIË

Bij het bedrag dat al was opgehaald van 507 euro, is nog eens een bedrag van 200 euro gekomen. Veel dank daarvoor. Het is geweldig. Helaas zijn daarmee de problemen niet de wereld uit. Door mijn buurman pastor Harrie Heesters scj en diaconale werker Niek Ploegmakers werd onze parochie aangesproken op de problematiek van de tweede kans-vluchtelingen.

Vluchtelingen die bij de eerste asielaanvraag zijn afgewezen, maar die wel degelijk nog een kans hebben als ze extra steun en hulp krijgen. Willen wij daar ook iets aan doen?

De pastor heeft een nieuwe werkbank. Daar wordt het pastoraat in elkaar getimmerd. Met dank aan Jacques Litjens.

CARNAVALSVIERING

Op zondag 23 januari, maakt de Carnavalsvereniging De Dromedarissen midden in hun korte en druk Carnavalsseizoen even tijd om ook naar de kerk te komen tijdens de viering van 10.30 uur op zondagmorgen. U bent allen van harte welkom om even met hen en met de jeugdcarnavalsvereniging De Witte Engelkes een moment van inkeer en bezinning te hebben bij alle gezellige drukte en uitbundigheid. Alvast ieder een goed Carnavalsseizoen toegewenst. Mag het ons dichter bij elkaar brengen en de onderlinge band versterken.

18 – 25 januari 2005 –

GEBEDSWEEK VOOR EENHEID VAN DE CHRISTENEN

**CHRISTELIJKE KERKEN BESTEDEN AANDACHT AAN
GEZAMENLIJK FUNDAMENT.**

Nederland is een multiculturele samenleving geworden. Sinds de moord op Theo van Gogh is het verschil in culturen en godsdiensten eens te meer duidelijk geworden. In de discussies wordt het christendom vaak tegenover de islam gezet. Vaak wordt vergeten dat er ook binnen het christendom grote verschillen tussen kerkgenootschappen bestaan. Tijdens de Internationale Week van gebed voor de eenheid van de christenen willen de kerken stilstaan bij hun gezamenlijke oorsprong: Christus, het éne fundament.

De verschillende christelijke kerken hebben natuurlijk hun eigen accenten. De protestantse kerken leggen een zwaartepunt bij het bijbelwoord; de orthodoxe traditie laat zich vooral inspireren door de viering van het geloofsmysterie en de katholieke kerk is extra gevoelig voor de eenheid van de wereldkerk, die door het ambt van paus en bisschoppen wordt uitgestraald. Ondanks deze verschillen is het de opdracht van alle kerken om te zoeken naar hun gezamenlijke wortels.

De gebedswEEK voor de eenheid biedt gelovigen de kans om met christenen van een ander kerkgenootschap in gesprek te gaan en waar mogelijk samen stappen te zetten om te getuigen van hetzelfde geloof in Christus. Dit kan bijvoorbeeld door in sociale of diaconale projecten samen op te trekken. En natuurlijk kunnen christenen altijd samen met elkaar in gebed gaan.

Memisa Collecte op 22 en 23 januari a.s.



OVERLEDEN:

Op 2 januari 2005 overleed Patricia Zwakhalen. Zij werd 22 jaar. Haar ouders wonen hier in het Wittevrouwenveld. Patricia is ten ruste gelegd op het kerkhof Oostermaas na de afscheidsviering in de Guliëlmus op zaterdag 8 januari. Het leven was voor haar te zwaar. Wij vertrouwen erop, hoe veel pijn het ook doet haar te moeten missen, dat zij nu haar rust en vrede zal vinden bij haar Heer en Schepper.

ZIEKENCOMMUNIE PAROCHIE GULIËLMUS

Vrijdag 4 februari tussen 10.00 en 12.00 uur wordt de communie bij de zieken thuis gebracht. Opgeven bij de diaken of het parochiebureau.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	O.L.V.
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	G.

Zondag 16 januari 4^o ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 (G) gezongen H. mis / zeswekdienst Rita Schram-Huysmans / Jean Savelberg

Woensdag 19 januari

19.00 (G) H. mis / Jan en Mia Dols-Frijns

Zaterdag 22 januari

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers

Zondag 23 januari 3^o ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 (G.) Gezongen H.Mis / zuster Josepha Cornelia Keulen / voor de kinderen die 2 februari gevormd worden

10.30 (OLV) HOOGMIS eerste jrd. dhr. Leo Pieters / eerste jrd. dhr. Servé Beckers / jrd. voor oud-pastoor Nijsten / jrd. overl. ouders Klassen-Raike / Carnavalsviering i.s.m. Carnavalsvereniging "De Dromedarissen".

Maandag 24 januari

9.00 (OLV) fam. Haan-Gerritsma

Woensdag 26 januari

9.00 (OLV) jrd. echtel. Stevens-Peters en fam.

EEN ERFENIS?

Het is af. Het ligt er nu verzendklaar. Als ik dit stukje geschreven heb, mag ik het pakketje naar de post brengen. Wat heb ik er tegen aan gehikt om er aan te beginnen. Steeds weer kwam er wat tussen. Maar ik vond ook steeds weer een ander smoesje om het nog even uit te stellen. Maar nu kon het echt niet langer meer. Het zou en moest de deur uit. Toen ik dan eindelijk het begin had, was het zo gebeurd. Toen bleek het een fluitje van een cent te zijn. En achteraf vraag ik me af, waarom ik het toch steeds uitstelde en waarom ik er niet eerder aan begonnen was. Dat had me heel wat gemoedsrust opgeleverd. Bovendien had ik dan veel meer tijd gehad om leuke andere dingen te doen, zoals te kijken en te luisteren naar het gezellige trommelgeweld van in glinsterend, zilverwit gestoken Carnavalsvierders op zaterdagmorgen 15 januari op het Voltaplein. Zij kondigden de komst aan van de 'Witte Engelkes', die hun jeugdprins en -prinses later op die mooie, stralende, zonnige zaterdag zouden gaan uitroepen. Omdat het dus, eenmaal er aan begonnen, toch lekker snel ging, was ik gelukkig op tijd klaar om de nieuwe jeugdprins en -prinses Antony en Brenda te gaan feliciteren. Behalve een echte onderscheiding kreeg ik maar liefst elf kussen, weliswaar op mijn knieën, maar dat was met liefde en ik had het er graag voor over. Trouwens dat hoort dan ook zo.

Maar het had allemaal wat minder haastig en onrustig gekund, als ik maar wat eerder die klus had geklaard en niet steeds maar voor me had uitgeschoven. En het is niet de eerste keer dat ik dat doe. De drukker van het parochieblad heeft er ook al mee te maken gekregen, dat er artikeltjes voor de Wegwijs pas aangeleverd worden op het, echt, allerlaatste moment. Tot nu toe is Doy gelukkig nog clement met me. Het zal uit barmhartigheid en mildheid zijn met de nieuwkomer, maar hoe lang nog? Maar waarom dan toch dat uitstellen tot echt het allerlaatste moment? Ben ik de enige die dit doet? Het is zo lastig. Ik weet wel dat ik het niet van vreemden heb. Mijn moeder was net zo. Maar om dan te zeggen dat het in de familie zit? Ik blijf verantwoordelijk voor mijn eigen doen en laten, ook om iets op tijd aan te pakken en af te hebben. Ja toch, maar toch!

Pastor Mattie Jeukens ofm

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Supermarkt
GASTON LEMLUN

Uw echte Dagwinkel ! !

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

HIER HAD UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN !!!!!

Interesse?.....bel 363 43 48.



Parochie H.Guliëlmus

Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
GSM 06-302 68 965

Parochieadres:

Olympiaweg 89
Dinsdag: 14 - 16 uur
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55, nr.: 3

5 februari 2005

VASTEN ANDERS

In de hal van het station
gebeurde het -
hij kwam naast mij zitten
op de bank
een blik opzij
een enkel woord
ik wist genoeg:
vleesgeworden eenzaamheid

ik zei iets onbenulligs
over het weer en zo
hij knikte bij de wolken
en de grauwe lucht
zijn ogen lichten op
hij sprak:
Goddank, u praat met mij
een kruis valt van mij af
bedankt -

zuchtend stond hij op
ik keek hem na en dacht:
een dolend mens
of - en ik verschrok -
was het Jezus zelf misschien...

Oeke Kruythof



CARNAVAL

Iedereen in het Rijk van de Drommedarissen
wensen wij heel fijne en gezellige
Carnavalsdagen toe. De Drommedarissen
wensen we tevens veel succes met alle
festiviteiten die zij in en buiten de wijk
georganiseerd hebben.

"Ammeseert uuch en Vastelaovend same!"

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

huwelijksfeest
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

Prof. Mullerstraat 68
6224 BE Maastricht
Voor afspraken:
Mobiel: 06 - 55 18 67 47



**van der Venne
Glazenwassersbedrijf**

Zondag 6 februari 5^e ZONDAG DOOR HET JAAR - CARNAVALSZONDAG

9.15 (G) gezongen H. Mis / fam. v. Hees (st)

10.30 (OLV) HOOGMIS echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / mevr. Anna Schmidt

Maandag 7 februari

9.00 (OLV) overl. fam. Bonten-Cobben

Woensdag 9 februari ASWOENSDAG

9.00 (OLV) ouders Vandewall-Cobben / Willy de Bruin en Ad Vandewall. **s'Avonds geen H.Mis, wel in de Guliëlmus.**

19.00 (G) H. Mis / Paul en Truus de Jong-v.d. Veght / Louis de Jong

Zaterdag 12 februari

19.00 (OLV) zeswekendienst Patricia Zwackhalen / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Claessens-Adams

Zondag 13 februari 1^e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

9.15 (G) gezongen H. Mis / Jean Savelberg / Rita Schram-Huysmans (offg.) / Patricia Zwackhalen (offg.) / voor overleden weldoeners R.K. Weeshuis (st)

10.30 (OLV) HOOGMIS dhr. Louk Muris / jrd. mevr. Eefke Smeets-Mertz / dhr. Jozef Dautzenberg / Ber Gilissen / Annie Freens-Vermeeren

Maandag 14 februari

9.00 (OLV) echtel. Kluts-Schiepers / dhr. Lucas Haan

Woensdag 16 februari

9.00 (OLV) Ida Bartel-Duchateau

19.00 (G) H. Mis / Jan Dols en Mia Dols-Frijns

Zaterdag 19 februari

19.00 (OLV) mevr. Maria Pluymen-en overl. fam. / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / Annie Freens-Vermeeren

Zondag 20 februari 2^e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

9.15 (G) gezongen H. Mis / fam. v. Hees (st) / Patricia Zwackhalen (offg.)

10.30 (OLV) HOOGMIS echtel. Muller-Bouckaert

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

theologiestudie in Heerlen en Nijmegen heb ik werkervaring opgedaan in Brazilië (parochiewerk) en Amsterdam (allochtonenpastoraat). Daarnaast heb ik bijna tien jaar gewerkt in twee verzorgingstehuizen in Heerlen, en ook nog een tijdje in de Verpleegkliniek in Heerlen (te vergelijken met Klevarie in Maastricht). Maar na zolang op een plek te hebben gewerkt wordt het tijd om eens wat anders te gaan doen. Nieuwe mensen, nieuwe ervaringen, nieuwe uitdagingen.

Via, via ben ik gevraagd om als pastoraal werker in de parochie OLV van Lourdes aan de slag te gaan, samen met de nieuwe pastor Mattie Jeukens. Het werk in de parochie is een hele nieuwe ervaring voor mij. Omdat ik in Heerlen steeds binnen de vier muren van een verzorgings- en verpleeghuis heb gewerkt. Nu zal ik letterlijk buiten de muren moeten gaan werken, de straat op, de wijk in, bij mensen thuis op huisbezoek. Gelukkig heb ik in de persoon van pastor Mattie Jeukens en broeder Mat Paulssen twee fijne collega's met wie ik goed kan samenwerken, terwijl ik in Heerlen geen directe collega's had en bijna tien jaar alleen de kar heb moeten trekken.

De eerste twee weken zitten er nu op voor mij. De eerste week was een beetje chaotisch. Alles was nieuw, mijn kantoortje moest worden ingericht en ik moest zorgen dat ik de namen van de mensen die regelmatig in het parochiecentrum en de pastorie over de vloer komen kon onthouden. Ik begin langzaam maar zeker te wennen. Namen onthouden gaat me steeds beter af en ik probeer in deze beginfase met zoveel mogelijk mensen kennis te maken. Ik hoop dat ik vanuit mijn werk samen met u en mijn collega's een bijdrage kan en mag leveren aan het welzijn van de parochie en de wijk. Mijn uitvalsbasis is het parochiecentrum op de Edisonstraat nr. 2, Mocht u vragen hebben dan kunt u mij hier altijd bereiken of mij bellen: tel.: 362 52 78.

Tot ziens,

Harrie Lamers

VORMSEL IN DE GULIËLMUS

Ondanks berichten over een mogelijke sluiting van de Guliëlmus gaan we er gewoon door. Op woensdag 2 februari komt Mgr. Dr. H. Schnackers er drie jongeren het sacrament van het Vormsel toedienen tijdens de viering van 19.00 uur.

BEGROTING VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE PAROCHIE IN HET JAAR 2005

ONTVANGSTEN

Parochiebijdrage	23.000,-
Collecten	15.000,-
Stipendia – misintenties	10.000,-
Offerblokken – kaarsen	5.000,-
Giften	4.000,-
Opbrengsten beleggingen	20.000,-
Subsidie Gemeente	0,-
Diverse baten	3.500,-
Begraafplaats	12.000,-

	92.500,-

NADELIG SALDO

14.500,-

UITGAVEN

1. Persoonskosten	44.000,-
2. Kosten onr.goed	24.000,-
3. Kosten erediensten	4.000,-
4. Kosten pastoraal	11.000,-
5. Bijdrage bisdom en algemeen	18.000,-
6. Beheerskosten	4.000,-
7. Onvoorzien	2.000,-

	107.000,-

Euro

107.000,-

107.000,-

TOELICHTING OP UITGAVEN.

1. Betreft salarissen, vergoedingen en soc. lasten pastoraal team.
2. Extra kosten restauratie, onderhoud, energie etc.
Kosten zijn hoog wegens uitvoering restauratie/onderhoud
3. Altaarbenodigheden, kaarsen, zangkoor etc.
4. Parochieblad, parochiecentrum en algemene kosten t.b.v. pastoraat en mission. werker.
5. Verplichte bijdrage bisdom en dekenaat, alsmede bijdrage sociale en charitatieve instellingen.
6. Betreft kosten pastorie, telefoon, administratie en diversen.

De penningmeester, Alex Hamers

GEDOOPT



Op zaterdag 22 januari is **Naomi Lauwerijssen** gedoopt, dochter van Patrick en Miranda Lauwerijssen-Ramakers uit de Burg. Pijlsstraat.

Op zaterdag 29 januari is **Chloë Hesselaar** gedoopt, de dochter van Marcel en Mariska Hesselaar-Moelands uit de Kasteel Aldenghoorstraat.

Mag God met hen zijn op hun levensweg.

11 FEBRUARI: FEESTDAG VAN ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

In 1858 verscheen Maria in de grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Gevierd wordt dat Maria door dit eenvoudige meisje oproept tot bekering en in de kerk een nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden. In het weekend van 12 en 13 februari zullen we zo Onze Lieve Vrouw van Lourdes gedenken als patrones van onze kerk en parochie.

ASWOENSDAG 9 FERUARI

De Carnavalsvierders klagen dat het seizoen maar zo kort is. Woensdag 9 februari is het alweer voorbij. Dan begint de veertigdagentijd met de viering van Aswoensdag. In Onze Lieve Vrouw van Lourdes kunt u 's morgens om 9.00 uur het askruisje ontvangen en in de Guliëlmuskerk om 19.00 uur: teken van vergankelijkheid. Het is altijd weer indrukwekkend om die woorden te horen: O mens bedenk dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren. Het maakt toch veel betrekkelijk en haalt hopelijk de druk wat van de ketel van het leven.

KERKBALANS: KERK OVERAL EN DICHTBIJ

De verdere gegevens vindt u deze keer bijgevoegd bij het parochieblad. Wij rekenen op u. De penningmeester laat zien hoe het schip van de kerk er bij staat. Wij zijn heel blij met een bijdrage van 5 euro per maand, maar meer mag natuurlijk altijd en is zeer welkom. Kan het?

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

Zaterdag 5 februari

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / dhr. Martin Brouwers

PALMTAKJES

Het stond zaterdag 29 januari in de krant: Het is niet goed als mensen teveel keuzevrijheid hebben. Dan kiezen ze helemaal niet meer! Het was uitprobeerde met 27 potjes verschillende soorten zeer bijzondere jam. Voor de jam die je proefde, kreeg je een euro korting op de aanschaf. Het zelfde onderzoek gebeurde een week later, maar nu met nog maar 7 potjes. Ook nu een euro korting op de aanschaf. En wat bleek? Toen er maar keuze was uit 7 soorten kochten de mensen tien keer zoveel als toen er een keuze was uit 27 potjes. De conclusie was dat teveel keuze niet goed is. Bij teveel mogelijkheden komen de mensen er niet meer uit en haken af. Ook bij kinderen: hoe meer speelgoed, hoe minder ze er mee spelen!

Zou dat ook een oorzaak kunnen zijn van dat mensen afhaken? Er is zoveel te doen; aan zoveel kun je meedoen, dat mensen gewoon thuis blijven en afwachten, bang om het verkeerde te kiezen, overspoeld door de hoeveelheid. De vanzelfsprekendheid is weg, juist omdat er teveel van alles is.

En toch, in de kerk gaan wij gewoon door met wat we altijd al deden. We vieren Carnaval en daarna halen we een askruisje op Aswoensdag om 9.00 in de OLV v Lourdes of om 19.00 uur in de Guliëlmuskerk. Neem je palmtakje mee. We maken er tijdens de viering as van ten teken dat we stof zijn en tot stof zullen wederkeren, zo uitdrukkelijk hoe betrekkelijk alles is.

pastor Mattie Jeukens ofm



ZEET GEER DEE MINS...?

Na de carnavalsmis werd ik tijdens het verlaten van de kerk door verschillende kerkgangers aangesproken met de woorden: *zeet geer dee mins?* En hoewel de mensen niet zeiden wat ze precies bedoelden wist ik het meteen en kon ik bevestigen dat ik *dee mins* ben. Inderdaad ik ben *dee mins*, die sinds 10 januari is aangesteld als

pastoraal werker van de parochie OLV van Lourdes (Wittevrouwenveld en Wijckerveld). Aangezien het vorige klökske van 22 januari al bij de drukker lag toen ik op 10 januari met mijn werk begon heb ik geen kans gezien om mij aan u voor te stellen en stonden er slechts een paar korte zinnen in het klökske aan mij gewijd: *pastor Harrie Lamers is maandag begonnen met werk, u zult nog van hem horen...*

Bij deze wil ik dus van mij laten horen. Mijn naam is Harrie Lamers en ik ben in Maastricht (St.-Pieter) opgegroeid. Na mijn



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!

Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw
voeten fijn verzorgd, en dat voorslechts € 12,50*

S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H. Guliëlmus
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
GSM 06-302 68 965

Parochieadres:

Olympiaweg 89
Dinsdag: 14 - 16 uur
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H. Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55, nr.: 4

19 februari 2005

AZIË

Azië een land niet te groot en niet te klein
een zeebeving moest er zijn.
Voor de landen er om heen
nog een groot venijn.

Veel mensen gaven hun leven
de kinderen zonder hun ouders
staan nu te beven.

Leed is er wat er is.
Kinderen en ouders worden vermist.
Familie blijft zoeken
in alle gaten en hoeken.

Veel levens zijn verwoest.
Je hoort veel gekreun en gewoest.
Daarom ben zuinig op je leven want het is
toch door God gegeven.

Rita,

Parochiaan uit het Wittevrouwenveld

DE PASTORALE WERKER

Pastor Harrie Lamers heeft zich in het vorige parochieblad zelf voorgesteld. In het weekend van 12 en 13 februari heeft hij ook de overweging verzorgd. Elk tweede weekend van de maand zal hij dat nu gaan doen. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

DROMMEDARISSEN

Sinds de Drommedarissen de aftrap hebben gedaan bij MVV, hebben ze niet meer verloren! Zo zie je maar hoe de Drommedarissen je de juiste weg wijzen. Nu ook richting Pasen?

BOEKENBEURS MAASTRICHT

Op zaterdag 19 en zondag 20 februari 2005 zullen in het St. Maartenscollege, Noormannensingel 50 Maastricht, meer dan 20.000 boeken staan opgesteld. De boeken zijn onderverdeeld in 10 categorieën – van "Limburgtensia" en "kunst" tot bijvoorbeeld "romans" en "exclusiviteiten". De boeken worden aangeboden tegen hele lage prijzen. De opbrengst is voor goede doelen, onder andere in Maastricht, Afrika en India. De beurs is geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom.

Stichting Boeken voor Mensen – Rotary Maastricht Oost

ZELF UW STEMMING VERBETEREN

Bent u 55 jaar of ouder en kunt u de laatste tijd minder genieten van het leven? Hebt u weinig zin om iets te ondernemen? Is het lastig om de draad weer op te pakken en uw somberheid te verdrijven? Wilt u niet bij de pakken blijven neerzitten? Dan is de preventieve cursus "In de put, Uit de put" juist iets voor u.

De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten. U leert hoe u zelf middels een aantal praktische oefeningen uw stemming kunt verbeteren. Vooraf vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats met de begeleiders. Een greep uit de onderwerpen:

- Ontspannen, hoe doet u dat?
- Hoe zorgt u elke dag voor voldoende plezierige activiteiten?
- Hoe kunt u steeds terugkerende negatieve gedachten kwijtraken?

- Hoe onderhoudt u prettige contacten met anderen?
- Hoe komt u voor u zelf op?

Waar	RIAGG Maastricht
Kennismakingsgesprekken	februari 2005
Start cursus	maandag 14 maart 2005
Tijd	13.30-15.45 uur
Kosten	€24,50 voor de cursusmap
Informatie en aanmelding	RIAGG Maastricht Secretariaat afdeling Ouderenzorg Tel.: 043 – 329 96 01

HOUDBAARHEIDSDATUM

Ik let altijd op de houdbaarheidsdatum van de dingen die ik eet en drink. Eigenlijk geldt zo'n datum voor veel meer dingen. De maatschappij verandert voortdurend. Bestuursvormen en wetten moeten steeds herzien worden en meegroeien met de veranderingen. Het geldt ook voor mensen: hoe ouder je wordt, hoe zwakker. Op een gegeven moment word je te oud en sterf je aan een ziekte of een hartstilstand. Je houdbaarheidsdatum is verstreken, zou je kunnen zeggen. Als je het zo bekijkt, heeft het geloof ook een houdbaarheidsdatum. Sommige manieren van geloven, vind ik al ver over de datum heen. Als je gelooft, geloof dan op een manier die in deze tijd past. Als het geloof niet losgekoppeld wordt van de tijd waarin het is ontstaan, leeft het niet lang. Door het geloof in te passen in de moderne samenleving, kunnen mensen de houdbaarheidsdatum verlengen! Of beter gezegd: het geloof goed houden!

Inge, 18 jaar



OVERLEDEN:

Marie Louise Dritty-Hermans, echtgenote van Sjo Dritty is op 4 februari overleden, 74 jaar oud. Afscheid is van haar genomen in het Crematorium in Geleen op Aswoensdag 9 februari 2005. Zij woonde in de Zeven Bronnen. Daarvoor op de Czaar Peterstraat en de Burg. van Akenstraat. Dat zij verenigd met haar man in vrede mag rusten.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

Zaterdag 19 februari

19.00 **(OLV)** mevr. Maria Pluymen-en overl. fam. / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / Annie Freens-Vermeeren / zwd. Patricia Zwackhalen

Zondag 20 februari 2° ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

9.15 **(G)** gezongen H. Mis / fam. v. Hees (st) / Patricia Zwackhalen (offg.)

10.30 **(OLV) HOOGMIS** echtel. Muller-Bouckaert / dhr. Jef Vanweesenbeeck / voor de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie

Maandag 21 februari

9.00 **(OLV)** jrd. Maria J. Teunissen en ouders' / dhr. Dries Kleijnen / ter ere van Onze Lieve Vrouw

Woensdag 23 februari

9.00 **(OLV)** ouders Vandewall – Cobben / Wily de Bruin en Ad Vandewall

19.00 **(G)** voor fam. Dubaer-Nolens (st) / Rota Schram-Huysmans (offg) / Patricia Zwackhalen (offg)

Zaterdag 26 februari

19.00 **(OLV)** Overl. fam. Lemmens – Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn – Dautzenberg / mevr. Mary Castermans – Cörvers

Zondag 27 februari 3° ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

9.15 **(G)** Patricia Zwackhalen (offg) / V. Hees (st)

10.30 **(OLV) HOOGMIS** overl. ouders Stevens – Sleyden / jrd. dhr. Jozef Royen / echtel. Hurkens – de Vrede / Voor de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie

Maandag 28 februari

9.00 **(OLV)** fam. Haan – Gerritsma / dhr. Dries Kleijnen / ter ere van Onze Lieve Vrouw

Woensdag 2 maart Woord en Communiedienst

9.00 **(OLV)** overl. fam. Claessens – Adams

19.0 **(G)** H. Mis / Patricia Zwackhalen (offg)

Vrijdag 4 maart **Eerste Vrijdag van de maand**

9.00 **(OLV)** fam. Frijns – Dols

10.00 – 12.00 **(G)** Ziekencommunie bij de zieken thuis

UIT HET DAL

“We zijn uit het dal. Het gaat weer de goede kant uit”, zo zei de minister van financiën vorige week. “Oh ja, is dit werkelijk zo?”, dacht ik bij mezelf. Vodafone staat onderdruk en dreigt al haar kantoren in Duitsland te centreren; Nedcar in Born komt negatief in het nieuws; de Enci dreigt dicht te vallen; Mosa en Sphinx hebben problemen! “We zijn uit het dal. Het gaat de goede kant uit!”, aldus onze minister.

Ik moest denken aan Gerard, zaliger gedachtenis, directeur van een middelgrote bank in het Midden van ons land, waar ik net als pastor begonnen was en opzoek naar geloof bij mensen. Gerard vertelde me dat hij van de bankdirectie te horen had gekregen dat ze als directeuren een positief verhaal moesten houden over de economie, anders zou de zaak nog meer in het slop raken dan hij al was. Ze moesten met geloof en vertrouwen spreken over de nieuwe economische kansen. Even later kwam de hype van de jaren negentig.

De kerken lopen leeg, maar de economie kan niet zonder geloof en vertrouwen, zelfs tegen beter weten in. Doen wij daar aan mee, of hebben we een toch een ander geloof met ook een andere economie? Welke? Die van het genoeg, zoals Franciscus die noemde. Voor mij een kritische vraag in deze 40-dagentijd op weg naar Pasen.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

VASTENACTIE

Eigen grond en inkomen voor achtergestelde Maya-Indianen in Guatamala. Dit is het project wat wij als parochie dit jaar willen steunen met onze vastenactie. Daarom zult u in dit parochieblad ook een vastenzakje vinden. U kunt het zakje inleveren bij de pastorie of in de grote bussen stoppen die bij de kerkdeuren staan tijdens de weekendvieringen. In onze voorbereiding op Pasen willen we onze solidariteit concreet maken.

ASWOENSDAG EN VEERTIGDAGENTIJD

De vlammen laaide hoog op in de kerk toen de palmtakjes verbrand werden. Het was goed om een teken van vergankelijkheid te ontvangen. Na alle schmink en uitbundigheid nu inkeer en bezinning, veertig dagen lang, als voorbereiding op Pasen. Een tijd om je relatie met God en met je medemensen extra onder de loep te nemen.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keukenfels
bruilofan
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



het dome in het TREFCENTRUM



**van der Venne
Glazenwassersbedrijf**

Prof. Mullerstraat 68
6224 BE Maastricht

Voor afspraak
06 - 55 18 67 47

Zaterdag 5 maart

19.00 (OLV) Fons Vermeire / overl. fam. Lemmens -
Dautzenberg / mevr. Mary Castermans - Cörvers / Annie
Freens Vermeeren

Zondag 6 maart 4^e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

9.15 (G) fam. V. Hees (st) / Patricia Zwackhalen (offg)

10.30 (OLV) HOOGMIS jrd. dhr. Marcel Lemmens / mevr. Maria
Pluymen en overl. fam. / echtel. Muller - Bouckaert / mw.
Anna Schmidt / Jozef Bergenhuizen en Lieske
Bergenhuizen - Karel / Voor de kinderen die zich
voorbereiden op hun Eerste Communie

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie
meegenomen voor de bekering van de zondaars en
ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht
bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

IN 2005 NAAR LOURDES MET DE LIMBURGSE BEDEVAARTEN

Al meer dan 80 jaar organiseert "de Limburgse" bedevaarten naar
Lourdes, het genade-oord in het zuiden van Frankrijk. Men kan per
trein, vliegtuig of bus reizen.

Aan de bedevaarten kunnen zowel gezonde alsook hulpbehoevende
zieken deelnemen. De junireis wordt bisschoppelijk begeleid door
Mgr. Fr. Wiertz, een van de reizen in september door Mgr. E. de
Jong.

In mei staat dit jaar een 4-daagse vliegreis op het
programma.

Een uitgebreide folder kan worden aangevraagd bij:

Limburgse Bedevaarten
Bredestraat 13, 6211 HA Maastricht
Tel.043-3215715 Fax 043-3214823
Internetsite www.lourdesbedevaarten.nl



Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel
*Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

**Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!**

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Uw echte Dagwinkel !!

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

HIER HAD UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN !!!!!

INTERESSE?.....BEL 3623832



Parochie H.Guliëlmus

Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
Tel.: 045 - 3612216

Parochieadres:
Olympiaweg 89
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

**Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48**

Jaargang nr.: 5

5 maart 2005

MORGEN

Je kunt elke dag opnieuw beginnen.
Ik weet nog dat je dat tegen me zei.
Maar als er nou geen morgen meer kwam,
geen nieuwe kans, geen schone lei?

Zou je dan spijt hebben van de dingen,
die je wilde maar nooit hebt gedaan?
Zou je verdrietig zijn om de gemiste kansen
en wensen dat het anders was gegaan?

Had je je hart meer willen volgen
in plaats van je door angst te laten leiden?
Zou je je eerlijk hebben uitgesproken,
zonder je geheimen te vermijden?

Ja, je kunt elke dag opnieuw beginnen.
Dat geeft je dan altijd weer respijt.
Maar als we wisten dat het de laatste dag was,
raakten we elkaar niet zo gemakkelijk kwijt.

Dus: als we de muren eens zouden slopen en
elkaar onbevreesd tegemoet zouden gaan...?
Je vindt het vast een irreële droom.
Maar mij spreekt ie bijzonder aan!

Ingrid Hoogendoorn

Wanneer je een mens,....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaarnderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keffienetels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsreizen



het strand in het TREFCENTRUM

Prof. Mullerstraat 68
6224 BE Maastricht
Voor afspraken:
Mobiel: 06 - 55 18 67 47



**van der Venne
Glazenwassersbedrijf**

Maandag 7 maart

9.00 **(OLV)** jrd. gezin Jeukens / t.e.v. O.L.Vrouw (st) / voor een bijzondere intentie

Woensdag 9 maart

9.00 **(OLV)** zuster Lies Keulen / overl. fam. Frijns-Keulen

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** H. Mis / Rita Schram-Huysmans (offg) / Patricia Zwackhalen (offg) / voor Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / voor Louis de Jong

Zaterdag 12 maart

19.00 **(OLV)** overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mm. Mary Castermans-Cörvers / 5^e jrd. Martin Huntjens / 3^e jrd. Pierre Huntjens

Zondag 13 maart **VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

9.15 **(G)** gezongen H. Mis / fam. v. Hees (st) / 2^e jrd. Mathieu Meiers / Jean Savelberg / Patricia Zwackhalen (offg)

10.30 **HOOGMIS (OLV)** echtel. Muller-Bouckaert

Maandag 14 maart

9.00 **(OLV)** jrd. Josephina Bastian-Moest / Lucas Haan

Woensdag 16 maart

9.00 **(OLV)** mgr. Edmond Beel / Charles Dolmans

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** H. Mis / jrd. Louis de Jong / Patricia Zwackhalen (offg)

Zaterdag 19 maart **SINT JOZEF**

19.00 **(OLV)** 1^e jrd. dhr. Paul Cramer / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / jrd. Josephina Bastian-Moestt.i.v. fam. Cools-Voncken / jrd. echtel. Huben-Ritzen / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg

Zondag 20 maart **PALM- OF PASSIEZONDAG**

9.30 **(G)** Gezongen H. Mis / voor de gezinnen in onze parochie (st) / t.e.v. St. Jozef (st) / overl. weldoeners R.K. Weeshuis (st)

10.30 **HOOGMIS (OLV)** jrd. Theo Vromans en zoon Geert / echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Annie Freens-Vermeiren / uit dankbaarheid

In de Gulielmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

het evangelie van de zondag lezen; kijken wat deze ons zegt en bij ons oproept aan vragen; gevoelens; gedachten, ideeën en inzichten. We beginnen maandag 7 maart in de sacristie van de kerk. Om mee te doen heb je niets nodig, maar als je een Bijbel hebt is het handig om die mee te nemen. Welkom vanaf maandagmiddag 7 maart vanaf 13.30 uur in de sacristie.

Pastor Mattie Jeukens ofm

8 MAART: INTERNATIONALE VROUWENDAG

De Stichting Internationale Vrouwendag 2005 organiseert ter gelegenheid van Vrouwendag 8 maart een fototentoonstelling, waarbij de geschiedenis van vrouwen in Maastricht centraal staat. De foto's zullen vanaf 8 maart een maand lang te zien zijn in Café Zuid, Plein 1992, 15 te Maastricht. De feestelijke opening begint om 16.00 uur op 8 maart. Welkom.

In het begin van de vorige eeuw kwamen duizenden vrouwen in Chicago en New York in verzet tegen de slechte arbeidsomstandigheden voor vrouwen in de textiel- en kledingsindustrie. Op 8 maart 1908 vond de eerste grote staking van deze vrouwen plaats. Ze demonstreerden voor hogere lonen, een kortere werkdag en voor kiesrecht. Deze staking was van groot belang voor het ontwaken van het politiek bewustzijn van vrouwen. In navolging van die gebeurtenis werd door vrouwen uit 16 landen, op initiatief van Clara Zetkin, deze dag uitgeroepen tot Internationale Vrouwendag. In Nederland is deze dag in 1912 voor het eerst gevierd. De tweede feministische golf in de jaren zeventig heeft de 8-Maart-viering weer doen opleven. Het goede is dat vrouwen weer samenwerken. Voor informatie zie Marjoleen Dijkema (043 3260389)

KRUISWEG

De kruisweg van Aad de Haas: een bezinningsaanbod op weg naar Pasen: donderdagavond 17 maart om 19.30 uur: hij hangt nu gelukkig weer in Wahlwiller. Van een medebroeder heb ik echter prachtige dia's van die bijzondere Kruisweg gekregen op voorwaarde dat ik er iets mee zou doen. Al meerdere jaren heb ik met groepen deze bijzondere Kruisweg in Wahlwiller bezocht. Dankzij die dia's kunnen we hem nu in Maastricht bekijken in de vorm van een bezinning als voorbereiding op Pasen en wel op donderdagavond 17 maart om 19.30 uur in de sacristie van de kerk, ingang aan de schoolkant van de kerk. Van harte welkom.

Pastor Mattie Jeukens ofm

VASTENZAKJE

Vergeet u niet uw vastenzakje? U kunt het inleveren in de brievenbus van de pastorie of in de daarvoor bestemde bussen in de kerk. De vastenactie is concrete solidariteit.

VASTENACTIE

Binnen het dekenaat Maastricht hebben wij er voor gekozen om de Maya's in Verapaz, Guatemala te steunen. Het zijn mensen die zich inzetten voor een eigen toekomst van zelfstandigheid. De inwoner van het stadje werkte jarenlang voor een landheer. Toen deze overleed, liet hij het land na aan zijn kinderen en zaten de boeren zonder werk. De dorpingen hadden wel het eigendomsrecht van de grond (hun voorouders leefden op dezelfde grond) maar geen eigendomspapieren. Het land bleef vervolgens braak waarna de inwoners van het dorpje het heft in eigen handen namen en het zelf weer gingen bewerken. Maar omdat ze geen papieren hebben, blijft de situatie voor hen heel onzeker. 'Pastoral Social' (PS) helpt hen bij het verkrijgen van deze belangrijke papieren 'en steunt hen bij de opbouw van hun dorpsgemeenschap. Wij steunen hen graag met de Vastenactie om die papieren ook daadwerkelijk te krijgen.

MVV

MVV is de weg weer kwijt! Ze verliezen weer. De Carnaval is voorbij, maar misschien moeten De Drommedarissen weer opnieuw de aftrap gaan doen?

AANSTEKERS

De functie ervan is bij alle aanstekers dezelfde: vuur ontsteken. Soms gebeurt dat met een klein vlammetje, maar ook een overspringend vonkje kan al genoeg zijn. 'n Kapotte aansteker is waardeloos en twee aanstekers bij elkaar, die het niet meer doen, maken de ellende alleen maar groter. Als twee moedeloze mensen elkaar in hun ellende gaan zitten bevestigen, dan zijn ze als twee blinden, die als de een de ander leidt beiden in de sloot vallen. Op z'n tijd kunnen wij in ons onderling contact allemaal als aanstekers functioneren. De vlammetjes en vonkjes, die naar elkaar over springen kunnen vaak iets moois in de ander teweegbrengen. Soms werkt iemands geestdrift zo aanstekelijk, dat anderen ineens aan iets gaan beginnen, waar ze uit zichzelf nooit aan

toe gekomen zouden zijn. Ook voor gelovige mensen is het soms hartverwarmend een ontmoeting te hebben met mensen, die het geloof op gelijke wijze ter harte gaat. Bij de uitwisseling van ieders gevoelens en gedachten springt er dan menig vonkje over, dat heel bemoedigend en verrijkend kan werken. In die zin hebben wij elkaar ook in de parochie hard nodig. Iedereen draagt wel een vonkje in zich, dat een ander goed kan doen.

J. Peters

DICHTER BIJ ONS DOEL

In China leefde eens een arme man. Zijn akker lag altijd in de schaduw. Een reusachtige berg hield het zonlicht tegen. Op zekere dag kwam de man naar buiten, gewapend met een schop. "Wat ga jij doen?" vroeg zijn buurman. "Ik ga evenwicht scheppen" antwoordde de man. "De berg moet lager en mijn akker hoger." Zijn buurman schudde lachend het hoofd: "Je bent gek. Dat is een onmogelijke opgave." Maar de man zei: "Zeg nooit dat iets onmogelijk is. Na mijn dood zullen mijn kinderen doorgaan. En na hen mijn kleinkinderen. De berg is hoog, maar hij groeit niet meer. Onze kracht kan wel groeien. Iedere keer dat we een klein beetje aarde verplaatsen, komen we dicht bij ons doel."

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

Vrijdag 4 maart 1° VRIJDAG VAN DE MAAND

10.00-12.00 (G) ziekencommunie bij de zieken thuis

Zaterdag 5 maart

19.00 (OLV) Fons Vermeire / overl. fam. Lemmens – Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Annie Freens Vermeeren / mevr. Jozefina Leenders-Hoenen

Zondag 6 maart VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

9.15 (G) fam. V. Hees (st) / Patricia Zwackhalen (offg)

10.30 (OLV) HOOGMIS jrd. dhr. Marcel Lemmens / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Anna Schmidt / Jozef Bergenhuizen en Lieske Bergenhuizen-Karel / overl. ouders Huub en Kine Soomers-Baarts / Mia van den Boorn-Dautzenberg / Simon van den Boorn / Leon van den Boorn / Voor de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie

PALMPASEN

Zondag 20 maart, doe je mee? In het weekend van 19 en 20 maart zullen in de kerk weer groene palmtakjes gezegend en uitgedeeld worden.

Op zaterdagmiddag 19 maart zal in de Guliëlmuskerk door de kinderen die er hun Eerste H. Communie doen een palmpasen gemaakt worden. Op zondag zullen de eerste communicanten zich daar voorstellen en zal hun palmpasen in de viering ook gezegend worden. Een palmpasen maken is heel eenvoudig: van twee panlatten maak je een kruis, dat versier je met crêpepapier en je hangt er van alles aan: het broodhaantje (verschillende bakkers verkopen dat). Deze haan herinnert aan het verraad van Petrus, want voordat de haan drie keer zou kraaien, had Petrus tot drie keer toe gezegd dat hij Jezus, zijn beste vriend niet kende! Later had hij daar natuurlijk heel veel spijt van. Er hoort ook een ei bij, of drie chocolade eieren als symbool van vruchtbaarheid en nieuw leven. Je moet dertig rozijnen aan een koord rijgen als teken van de dertig zilverlingen waar Judas Jezus voor verraadde. Ook twaalf ongepelde pinda's horen er aan als symbool van de 12 vrienden van Jezus, die weer verwijzen naar de 12 stammen van Israël. Twee mandarijnen voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg op het kruis. Verder mag je er zoveel snoepgoed aanhangen als je wilt. Dat moet ons eraan herinneren dat we allemaal samen op weg zijn naar het land van overvloed, een land van 'melk en honing'. In de kerk geven we je nog een groen palmtakje dat ons laat denken aan de koninklijke intocht van Jezus als de nieuwe koning David in Jeruzalem, de week voor zijn lijden en sterven. Na de viering kun je de palmpasen weg geven aan iemand die het minder goed heeft dan jezelf. Daarmee drukken we uit dat we niet alleen voor ons zelf willen leven, maar ook voor anderen, net als Jezus. Delen maakt niet arm, maar juist rijk, schatrijk, want er is geen grotere schat dan echte vriendschap. Op zondag 20 maart willen we van de OLV van Lourdes om 9.00 uur in processie naar de Guliëlmus lopen, dwars door de wijs. Wie durft er mee te lopen met zijn Palmpasen? Ik zeker!

Pastor Mattie Jeukens ofm

BIJBELS LEERHUIS

Heb je interesse in de Bijbel? Wil je er wat meer van weten? Wil je er samen met andere van gedachten over wisselen? Het kan! Elke maandagmiddag van 13.30 uur tot en met 14.30 uur willen we samen



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel | |

Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw
voeten fijn verzorgd, en dat voorslechts € 12,50*

S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H. Guliëlmus
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:
Olympiaweg 89
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang nr.: 6

19 maart 2005

PASEN - NIEUW LEVEN!

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, als de kale takken weer groen worden, wanneer de dagen lichter worden en de lucht vol is van vogels, dán is het tijd om Pasen te vieren.

Schijnbaar was alles dood. Maar diep onder de grond en in het verborgene bloeit nieuw leven op: overwinning op de dood, nieuwe schepping.

Zo was het ook met Jezus van Nazareth: schijnbaar was het met Hem afgelopen en was alles grondig mislukt; maar tóch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw bij God en temidden van ons, en Hij leidt alles naar zijn vervulling.

En zo is het uiteindelijk met alles en allen: wat echt is en goed, overleeft, ondanks de schijn van het tegendeel. Pasen: feest van het nieuwe leven.

Ad Blijlevens

Wanneer je een mens,....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

beffenetels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



het zand in het TREFCENTRUM



**van der Venne
Glazenwassersbedrijf**

Prof. Mullerstraat 68
6224 BE Maastricht



Voor afspraak
06 - 55 18 67 47

Vrijdag 25 maart

GOEDE VRIJDAG

15.00 (OLV) kruisweg

19.00 (OLV) Overweging van Lijden en sterven van Jezus en kruisverering

19.00 (G) Herdenking van het lijden en sterven van de Heer / Kruisweg en Kruisverering

Zaterdag 26 maart

PAASZATERDAG

19.00 (OLV) jrd. dhr. John Timmermans / mevr. Mary Castermans-Cörvers / pater James Essandok / voor kinderen en kleinkinderen (G.) / overl.fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg

Zondag 27 maart

PASEN HOOGFEEST

9.15 (G) gezongen H. Mis / mevr. Rita Schram-Huysmans / mgr. Guliaume Lemmens / Voor de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie

10.30 (OLV) HOOGMIS 1^e Jaardienst Harrie Paulissen / Annie Freens-Vermeeren / Jozef Bergenhuizen en Lieske Bergenhuizen-Karel

Maandag 28 maart

TWEDE PAASDAG

10.30 (OLV) Overledenen van de fam. Jeukens - Frijns / Ida Noorlander, zuster Josepha Cornelia Keulen

Woensdag 30 maart

9.00 (OLV) Woord- en Communieviering / t.i.v. Vrede op de wereld / mgr. Edmond Beel

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H. Mis / fam. v. Hees (st)

Vrijdag 1 april

EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

9.00 (OLV) ouders Vandewall-Cobben / Willy de Bruin en Ad Vandewall (G.) Vrijdag 1 april tussen 10.00 en 12.00 uur wordt de communie bij de zieken thuis gebracht. Opgeven bij de diaken of het parochiebureau.

Zaterdag 2 april

19.00 (OLV) zeswekendienst Charles Dolmans / mevr. Jozefina Leenders-Hoenen / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl.fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg

Zondag 3 april

BELOKEN PASEN

9.15 (G) Gezongen hoogmis / Henricus Jan Remmers

10.30 (OLV) Hoogmis echtel. Muller-Bouckaert / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / mevr. Mia Stollman / mevr. Anna Schmidt

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag, de dag van Jezus' sterven om 15.00 uur, zal er zowel in de H. Guliëlmus als in de OLV van Lourdes een kruisweg zijn. 's Avonds om 19.00 uur is er het lijdensverhaal met kruisverering en bloemenhulde. Daarvoor kunt u ook zelf bloemen mee brengen.

STILLE ZATERDAG

Op Stille Zaterdag is er in de OLV van Lourdes de Paaswake, let op: om 20.00 uur, omdat het een beetje donker moet zijn om des te beter het vuur en het nieuwe licht van Pasen te ervaren.

PASEN

Pasen zelf is er zowel in de Guliëlmus als in de OLV van Lourdes de viering van het Hoogfeest van Pasen met feestelijke uitbundigheid. Op de Tweede Paasdag zingen we dan nog enkele Paasliederen en natuurlijk het Gloria en drukken zo uit dat de Heer leeft en dat Gods liefde onbegrensd is. Zelfs de dood kan haar niet keren.

VASTENACTIE

Tot en met Tweede Paasdag blijven de bussen in de kerk voor de vastenzakjes: Wilt u eraan denken? Het is een concrete vorm van solidariteit

BERICHTEN UIT DE KERK GULIËLMUS

Wat voor de invoering van de euro de "guldenactie" genoemd werd. Loopt nog steeds en brengt elke maand toch steeds weer iets op voor de kerk. Afgelopen keer was het € 115,50. Alle deelnemers heel veel dank.

In de H. Guliëlmus zijn de kinderen ook druk bezig met de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie op 5 mei om 9.15 uur. Nu met Palmпасen gaan zij zich in de kerk voorstellen. Ze hebben ook een Palmпасen gemaakt, net als een aantal kinderen van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Zij zullen met hun Palmпасen in de Lourdes kerk zijn in de viering van 10.30 uur.

DE MIS VAN DE WOENSDAG

Sinds jaar en dag was er in de Guliëlmus op woensdagavond om 19.00 uur een avondmis. Deze verplaatsen we na Pasen naar de dinsdag en wel omdat ik als pastor op woensdag al een eucharistieviering heb in de Lourdeskerk om 9.00 uur, maar ook omdat ik als franciscaan graag eucharistie wil vieren op de dinsdag die van oudsher aan Antonius is toegewijd. Als franciscaan mag in me zijn medebroeder noemen. Op dinsdag begint de eucharistie dan ook om 19.00 uur en wel de eerste keer op de derde paasdag, 29 maart.

Pastoor Mattie Jeukens ofm.

MEDITATIE

Om te noteren in uw agenda: donderdagavond 17 maart in de zaal van de sacristie vanaf 19.30 uur een meditatie op weg naar Pasen aan de hand van dia's van de kruisweg van Aad de Haas in Wahlwiller

JUBILEUM PASTOR BERT KNUBBEN

Op 3 april viert pastor Bert Knubben in de Martinuskerk, Akerstraat 5, 6466 HA Kerkrade (Spekholzerheide) zijn 40 jarig priesterfeest. Het begint met een eucharistieviering om 11.00 uur. Van 14.00 – 16.00 uur is er een feestelijke receptie in Verenigingsgebouw Heidsjer Tref, gelegen aan de Patronaatstraat 19 te Kerkrade-West. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd door deze 'jongen' van het Wittevrouwenveld.

VOETTOCHT DOOR HET ITALIAANSE UMBRIË

Avontuurlijke en in goede conditie verkerende mensen worden uitgenodigd om met pastor Mattie Jeukens franciscaan deel te nemen aan een voettocht in het spoor van Sint Franciscus van 22 augustus tot en met 9 september 2005.

Vanuit Maastricht gaat het naar Umbrië, het groene hart van Italië, nog vol voetsporen van Franciscus zelf. Vanaf Narni (60 km boven Rome) lopen we in elf etappes naar Assisi over koeienpaadjes en karrensporen en langs beroemde franciscaanse plekken. Er kunnen maximaal 17 mensen mee. Per dag leggen we ongeveer 20 km af en we slapen met onze slaapzak en luchtbed in kloostertjes of parochiezaaltjes. We koken zelf. De prijs is 745,- euro (all-in). Een informatieavond is op donderdagavond 7 april om 20.00 uur in de pastorie van de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie, aan de Voltastraat 25 te Maastricht. Voor informatie kunt U terecht bij Sandra Geelen - v.d. Mortel, tel 045 – 522 64 62 (na 20.00uur).



GEDOOPT



Op 6 maart is **Tessa Quaden**, dochter van André en Cindy Quaden – Debruijn door de doop opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Zij woont in de Prof. Mullerstraat 57.

Op 12 maart is **Ashley Emonds** eveneens gedoopt. Zij is de dochter van Guido en Angela Emonds – Demas. Zij wonen in de Burg. van Oppenstraat 89.



OVERLEDEN

Op 15 februari overleed in de leeftijd van 76 jaar **Charles Dolmans**. Afscheid hebben we genomen op zaterdag 19 februari in de OLV van Lourdeskerk waarna hij te rusten is gelegd bij het graf van zijn vrouw Alice Cerfontaine op Oostermaas. Hij was de levenspartner van Ans Beyleveld. Ze woonden nog maar net op de Fibrillendonk. Met zijn handen kon hij alles maken wat zijn ogen zagen.

Op 9 maart overleed **Hendricus Jan (Hent) Remmers** in de leeftijd van 70 jaar. Hij was de echtgenoot van Julia Remmers-Loohuis. Zijn afscheid werd gevierd op zaterdag 12 maart in de Guliëlmuskerk. Daarna is ook hij begraven op de algemene begraafplaats Oostermaas. Hij heeft een zeer oneerlijke en ongelijke strijd moeten strijden.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

Zaterdag 19 maart SINT JOZEF

19.00 **(OLV)** 1^e jrd. dhr. Paul Cramer / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / jrd. Josephina Bastian-Moest / t.i.v. fam. Cools-Voncken / jrd. echtel. Huben-Ritzen / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg / echtel. Leenders-Ronnen en Horrie Ronnen / Johny Frissen

Zondag 20 maart PALM- OF PASSIEZONDAG

9.15 **(G)** Gezongen H. Mis / voor de gezinnen in onze parochie (st) / voor de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie / t.e.v. St. Jozef (st) / overl. weldoeners R.K. Weeshuis (st)

10.30 **HOOGMIS (OLV)** jrd. Theo Vromans en zoon Geert / echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Annie Freens-Vermeiren / uit dankbaarheid / Voor de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie

Maandag 21 maart

9.00 **(OLV)** fam. Haan-Gerritsma / t.e.v. O.L.Vrouw (St.)

Woensdag 23 maart

9.00 **(OLV)** ouders Vandewall – Cobben / dhr. Willy de Bruin en Ad Vandewall

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** H. Mis / zlg. Patricia Zwackhalen (offg) / zlg. Rita Schram-Huysmans (offg) / fam. Dubaer-Nolens (st)

Donderdag 24 maart WITTE DONDERDAG

19.00 **(OLV)** om zegen voor alle toegewijde werkers in de kerken

OP WEG NAAR PASEN: BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE GOEDE WEEK:

BIJZONDER WELKOM

Van harte bent u uitgenodigd om de Goede Week met ons mee te vieren. Deze begint met Palmpasen. Dan sluiten we de veertigdagentijd, de Vastentijd af. Op Palmpasen zullen kinderen die hun Eerste Communie doen met hun Palmpasen in de kerk zijn. We wijden dan ook de palmtakjes die daarna worden uitgedeeld. Met dit palmtakje in de hand kunnen we als het ware de Goede Week binnengaan, waarin we het lijden, het sterven en de overwinning op de dood van Jezus vieren. De vieringen in deze Goede Week helpen je om dit op een intense wijze te vieren en om stil te staan bij de zin van ons leven.

PASEN VOOR OUDEREN EN ZIEKEN

Op maandag 21 maart is er in de "Letterdoes" op het Old Hickoryplein een Paasviering voor ouderen en zieken van 14.30 tot en met 16.30 uur. De organisatie berust bij de Zonnebloem.

BOETEVIERINGEN EN BIECHTGELEGENHEID

(OLV) Op dinsdag 22 maart is er om 19.00 uur een boeteviering in kerk van OLV van Lourdes. Na de boeteviering is er ook gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek als u daar behoefte aan hebt.

(G) Woensdag 23 maart is tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur ook een boeteviering in de Guliëlmus. Ook hier is na de viering gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek.

Op Goede Vrijdag 25 maart van 09.00 – 10.00 uur is er biechtgelegenheid en na de viering van 19.00 uur. Als niemand in de kerk mocht zijn, kunt u zich melden op de pastorie Voltastraat 25.

ZIEKENCOMMUNIE

Op Witte Donderdag 24 maart wordt de Paascommunie voor zieken en mensen die aan huis gebonden zijn rondgebracht voor de parochie H.Familie en OLV van Lourdes. Voor de Guliëlmus is het op Goede Vrijdag. Mocht u de communie willen ontvangen dan kunt u zich opgeven op de pastorie (tel. 3634348).

WITTE DONDERDAG

Op Witte Donderdag is er om 19.00 uur de viering waarin we het Laatste Avondmaal van Jezus gedenken. We staan stil bij hoe hij in de traditie van zijn volk geworteld staat en zo aan het Joodse Paasfeest een eigen invulling durfde te geven. Durven wij dat ook?

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel
*Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

**Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!**



Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur
Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

HIER HAD UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN !!!!!

INTERESSE?.....BEL 3623832



Parochie H.Guliëlmus
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:
Olympiaweg 89
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

**Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48**

Jaargang nr.: 7

2 april 2005

DE NIEUWE WERELD

Ze zeggen dat de wereld gaat veranderen,
dat alles toch weer goed komt metertijd.
Er komt een andere liefde onder andere
en alle mensen hebben stilaan spijt.

Dat er engelen komen die ons weer bezielen
en dat dan alles niet weer draaien zal om geld.
Dat in plaats van voor het Gouden Kalf te knielen
mensen bloemen plukken in het open veld.

Dat de maskers zullen vallen van de wangen
en dat de laatste haat en nijd wordt uitgeblust
en in de mensen woont een splinternieuw
verlangen naar liefde en naar vrede en naar rust.

Dat wij elkaar het Licht weer in de ogen gunnen
zonder oorlog, zonder elke vorm van strijd,
dat moet die ene ware liefde zeker kunnen.
Ze zeggen dat weer alles goed komt metertijd.

En dat de Ware God komt uit de ware hemel die
ons opnieuw de weg wijst naar "Ik heb je lief"
geen theologisch slap geleuter en gezemel:
"Wil de echte God nou opstaan, alsjeblijf"

Toon Hermans

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keukenfels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot stond in het TREFCENTRUM

Prof. Mullerstraat 68

6224 BE Maastricht

Voor afspraken:

Mobiel: 06 - 55 18 67 47



**van der Venne
Glazenwassersbedrijf**

Dinsdag 5 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) zlg. Rita Schram-Huysmans (offg) / zwd. Marcel Bongers

Woensdag 6 april

9.00 (OLV) Teresia Popma Didenko

Zaterdag 9 april

19.00 (OLV) overl. fam. Claessens-Adams / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Els Bruinen-Bellink

Zondag 10 april

DERDE ZONDAG VAN PASEN

9.30 (G) **GEZONGEN HOOGMIS** voor de zielsrust van pastoor E. Houben / voor allen die ik in mijn leven tekort heb gedaan

10.30 (OLV) **HOOGMIS** Annie Freens-Vermeeren / overl. ouders Musson-Moonen en zoon Willem / ook alle kinderen die zich voorbereid hebben op hun eerste h. communie

Maandag 11 april

9.00 (OLV) overl. fam. Bonten-Cobben / mevr. Maria Houben / fam. Haan-Gerritsma / t.i.v. O.L.Vrouw (st)

Dinsdag 12 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de afvalligen van het Katholiek geloof (st)

Woensdag 13 april

9.00 (OLV) pastor Jakobs en pastoor Nijsten en pastor van Engelen

Zaterdag 16 april

19.00 (OLV) mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg

Zondag 17 april

VIERDE ZONDAG VAN PASEN

ZONDAG VAN DE GOEDE HERDER

9.30 (G) **GEZONGEN H. MIS**

10.30 (OLV) **HOOGMIS** jrd. Bér Heemskerk (14^e) / echtel. Muller-Bouckaert / jrd. overl. fam. Fouraschen-Hoekstra / jrd. Dhr. Loks Reinards

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

MEDEDELINGEN

In de Guliëlmus is de eucharistieviering van de woensdagavond naar de dinsdagavond gegaan. Het is ingegaan op dinsdag 29 maart. De viering begint om 19.00 uur. Van 18.30 tot en met 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden. We willen graag op Antoniusdinsdag ook een viering hebben en in onze parochies kan dat dus.

BIJBELSLEERHUIS

We zijn inmiddels al enkele keren bij elkaar geweest op maandagmiddag van 13.30 tot en met 14.30 uur in de ruimte van de sacristie van de OLV v Lourdes. De opkomst was heel goed. Je kunt elke keer weer opnieuw aanschuiven. Speciale kennis van de Bijbel is niet nodig. We beginnen steeds met het lezen van het evangelie van komende zondag. Naar aanleiding daarvan kan van alles te sprake komen. pastor Mattie Jeukens ofm

EERSTE COMMUNIE

De voorbereidingen zijn in volle gang en de kinderen hebben zich laten zien in de kerk op Palmzondag. Met hun Palmpasen was dat een kleurrijk en vriendelijk gezicht. Op 1 en 5mei is het zover in de OLV v Lourdes en op 5mei in de Guliëlmus.

DE OPBRENGST VAN DE VASTENACTIE

Tot nu toe is binnegekomen voor de Vastenactie: in de Guliëlmus €289,80 en in de OLV v Lourdes € 529,47. Heel veel dank voor een stukje concrete solidariteit.

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Op zaterdag 19 maart, feestdag van Sint Jozef, werkman, heeft onze koster en lector dhr. Op den Oordt een koninklijke onderscheiding ontvangen en is hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte proficiat met deze onderscheiding voor uw jarenlange inzet en werk bij de Katholieke Bouw en Houtbond, namens onze hele parochie.



GEDOOPT:

Op zondag 20 maart, Palmzondag is **Nicky Prickaerts** gedoopt, de zoon van Huub en Anky Prickaerts-Schuman uit de Populierenweg.

We wensen Nicky en zijn ouders veel geluk en zegen toe.

VAN FRANCISCAANS MAASTRICHT NAAR FRANCISCAANS HASSELT

Op zaterdag 9 april is er een wandeling van Maastricht naar Hasselt. De Franciscaans geschiedenis is de draad die deze twee hoofdsteden van de beide Limburgen met elkaar verbindt. We vetrekken om 7.00 uur bij de kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes en komen ongeveer om 17.30 uur aan bij het Heilig Paterke in Hasselt. We sluiten we af met een klein bezinningsmoment. Na een 'tas' koffie in ons klooster komen we dan met de bus terug. De afstand is ongeveer 38 tot 40 km. De onkosten zijn € 5,- euro inclusief het vervoer terug. Opgave en info bij pastor Mattie Jeukens ofm 043 3634348 of 06 51910217.

PASEN

Feest van opstanding uit of van opstandigheid tegen het onrecht en verpletterende machten?

Hebt u het kunnen ervaren: Liefde sterker dan welke dood dan ook? Ik wel, toch weer. Heel veel dank voor het meevieren en meedoen vanaf Palmpasen tot en met Beloken Pasen.

EEN EENDAGSVLIEG, EEN SCHILDPAD, EEN EZEL EN EEN SPIN!

Zegt de eendagsvlieg: "Kunt u zich voorstellen wat het allemaal betekent om binnen 24 uur rond te komen: geboren worden, opgroeien, beleven, lijden, gelukkig zijn, oud worden, sterven. Alles in 24 uur?". "Daar zou ik alles voor willen geven," zegt de ezel. "In korte tijd alles wat je maar krijgen kunt. Dat moet heerlijk zijn. Een kort en krachtig leven!". "Maar dan ik," zei de schildpad, "ik ben nu 300! Wat ik allemaal niet heb moeten meemaken! Toen ik 200 was, dacht ik, nu moet er maar een einde aan komen!". "Ik heb medelijden met je," zei de eendagsvlieg. "En ik benijd je," zei de ezel, "ik zou er heel wat voor willen geven om zo te kunnen leven. Alles meemaken: lang en intensief leven.". Toen zwegen ze alledrie bedroefd, omdat ze hun leven naar de klok hadden gemeten en er naar verlangden hun leven te verlengen of te verkorten, of beide. Toen gingen ze naar de spin, die om zijn wijsheid werd geroemd. "Schildpad," zei de spin, "hou op

met klagen, want wie heeft er nu zoveel ervaring als jij?" Tegen de eendagsvlieg zei ze: "jij, hou op met klagen, want wie heeft er zoveel plezier als jij?". Toen meldde zich de ezel: "En ik, wat raadt u mij?" "Jou raad ik niets," zei de spint, "want jij wilt allebei, jij bent en blijft een ezel.". Toen de andere twee dat hoorden, wierpen zij hun klokken weg en maten het leven voortaan naar de diepte en de zin!

ER EVEN TUSSEN UIT*

"Ik denk dat God het de meeste tijd wel zwaar heeft. Er bestaan natuurlijk vele miljarden mensen op deze wereld. En hij houdt van iedereen. Dat lijkt mij een onmogelijke taak, maar toch houdt hij dit al een hele tijd vol. Ik zou het niet voor elkaar krijgen.

Ik denk dat God ook wel verdrietig is als hij ziet dat wij elkaar hier aan het vermoorden zijn. Maar het stomme is dat hij er niets aan kán doen. Ik weet niet wát hij er wel aan zou kunnen doen. Als ik God was, zou ik er wel even tussen uit willen. Even niet van iedereen houden. Even niet naar al die problemen en wensen luisteren. Gewoon even "mezelf zijn".

Jongen (13 jaar)

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met O.L.V.

Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

G.

Zaterdag 2 april

19.00 **(OLV)** zeswekendienst Charles Dolmans / mevr. Jozefina Leenders-Hoenen / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg

Zondag 3 april

BELOKEN PASEN

9.15 **(G)** Gezongen hoogmis / Henricus Jan Remmers
10.30 **(OLV)** Hoogmis echtel. Muller-Bouckaert / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / mevr. Mia Stollman / mevr. Anna Schmidt

Maandag 4 april

9.00 **(OLV)** jrd. echtel. Pluis-Jongen / overl. fam. Bonten-Cobben / dhr. Petrus Geelen

EVEN IETS MAKEN

Soms heb je van die invallen, die te mooi zijn om er niets mee te doen. Maar tussen droom en uitwerking ligt een hele wereld. Dan heb je enthousiaste mensen om je heen nodig die je helpen. Dat kan op vele manieren. Daar komt nog iets bij dat hoe ouder ik word, hoe meer ik op mijn moeder ga lijken. Als zij iets moest doen dan was het tien tegen een op het laatste moment. Dat ging ook wel eens met de nodige spanning. Maar het resultaat mocht er zijn.

"Waarom kom je er nu pas mee?" vroeg mijn broer die bij de gemeente werkt dan ook; vorige week nog hebben we een heel stel berkenbomen gesnoeid. Die zijn nu weg. Op het kerkhof kreeg ik van Peter het zelfde te horen. "Was daar wat eerder meegekomen!" En ook in het tuincentrum zo'n soort reactie. "Trouwens, wat moet jij met berkenstammen?" Ik dus uitleggen dat ik daar een groot kruis van wilde maken in de kerk voor Pasen! Op de pastorie vertelde ik dat ik nog niet geslaagd was. Daar kreeg ik ook prompt de vraag waarom ik daar nu ook zo laat mee kwam. Ondertussen waren al drie kostbare dagen verstreken. Gelukkig waren er toen mensen die raad wisten. "Waarom vraag je niet aan de penningmeester of die vraagt aan de mensen die aan het Trefcentrum bezig zijn, of die geen hout hebben. Weer gingen er een paar dagen voorbij. Opeens stond er een man met twee balken, nog vol cement, bij de deur: "Mooier krijgen we ze niet!"

Ondertussen was het donderdag voor Palmpasen en zaterdag hadden we graag het kruis staan. Hoe krijg je zo iets overeind? Sjaak zei dat moet je Lucie vragen; Lucie verwees naar Truus; Truus verwees naar Math en Math kende Robby, die moest vrijdagmorgen al zijn werk uit zijn handen laten vallen om het kruis recht op te krijgen! En ja hoor het kruis kwam overeind, maar wel nog dankzij een plaat die ook van de bouw kwam toen ik de mannen daar juist uit dank een vla was gaan brengen. Die zelfde vrijdag kocht Mw. van Aubel op de markt nog een witte en een paarse doek. De stenen van de eerste communicanten; de mand met palmtakjes; bloemen en een plant kwamen aan de voet van het kruis. Met de doopvont en de Paaskaars werd het een echte Paastuin; een teken van verrijzenis. Waar was ik geweest zonder de hulp van al deze mensen? Elke keer geniet ik als ik er langs loop en er naar op kijk. Samen kun je pas echt wat: Pasen dichterbij brengen.

pastor Mattie Jeukens ofm



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw
voeten fijn verzorgd, en dat voorslechts € 12,50*

S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H.Guliëlmus
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:
Olympiaweg 89
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06
Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55 nr.: 8

16 april 2005

GEMISTE KANS

Mijn wereld is er een
van onbegrensde mogelijkheden.
Er kan zoveel, er mag zoveel.
Het kan gewoon niet op.
Reizen, avonturen beleven,
de meest uitdagende sporten,
het ligt allemaal voor mij open.
Ik zie het en ik droom ervan
en de enige rem is genoeg geld.

God, wat een kansen!
De wereld is er vol van.
Alles schreeuwt me toe:
"Dit is je kans!"
Ik word er onrustig van, bang
dat ik iets moois laat schieten.
Ik wil meedoen, meepraten
en vooral geen "loser" zijn.

En toch...
bekruipt mij soms het gevoel
dat ik daardoor iets verlies.
Een stukje rust,
wat aandacht voor mezelf
en voor alle kleine dingen
die ook de moeite waard zijn
want voor je het weet
loop je jezelf voorbij
en raak ik U, God kwijt
en die kans wil ik
in ieder geval niet lopen

G. Brokerhof

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keffertafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



het zonnig in het TREFCENTRUM



**van der Venne
Glazenwassersbedrijf**

Prof. Mullerstraat 68
6224 BE Maastricht



Voor afspraak
06 - 55 18 67 47

Zondag 24 april **VIJFDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) Gezongen H. Mis / voor het herstel en opbloeï v.h. geloof in onze parochie / mevr. Lewis Coolen-Scharis en Leonardus Kerstel

10.30 (OLV) **HOOGMIS** jrd. Sjo van Wunnik / echtel. Rieks en Fien Stoffers-Weijts

Maandag 25 april

9.00 (OLV) Lucas Haan / t.e.v. O.L.Vrouw (st)

Dinsdag 26 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H. Mis / voor de afvalligen van het v.h. Katholiek geloof (st) / voor herstel en opbloeï v.h. geloof in onze parochie

Woensdag 27 april

9.00 (OLV) dhr. Sjo Drippy

Zaterdag 30 april

19.00 (OLV) mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg

Zondag 1 mei **ZESDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) gezongen H. Mis / mevr. Lewis Coolen-Scharis / Leonardus Kerstel

10.30 (OLV) **HOOGMIS** eerste communieviering / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / echtel. Muller-Bouckaert

Dinsdag 3 mei

19.00 (G) H. Mis / Hent Remmers / fam. v. Hees (st)

Donderdag 5 mei **HEMELVAART VAN DE HEER**

9.15 (G) 1^e H. Communie

Vrijdag 6 mei **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

10.00-12.00 (G) ziekencommunie bij de zieken thuis

Zondag 8 mei **ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) gezongen H. Mis in de Guliëlmuskerk voor het behoud en de voortgang van het geloof in onze parochie (st)

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

In de Guliëlmus en in de OLV v. Lourdes bidden we ook voor de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

MARA KRINOVA

Mevrouw Mara Krinova is Tsjetsjeense, gevlucht met drie dochters omdat haar man en zij vanwege zijn (gematigde) voorkeur voor een zelfstandig Tsjetsjenië zowel in de Russische Federatie als in de deelsrepubliek Tsjetsjenië vervolgd werden. Hun asielaanvraag werd tot in hoogste instantie afgewezen. Twee dochters zijn inmiddels in Nederland getrouwd.

Zij kwam met haar jongste dochter (nog op school) naar Maastricht, waar een andere dochter al woonde; ze kregen (aflopend) een maandgeld van "Vluchtelingen in de knel" uit Eindhoven, dat via ons werd verstrekt. Mara Krinova is een zeer goede poetsvrouw, en hoopte daarmee in haar levensonderhoud te kunnen voorzien.

Dat lukte redelijk goed, maar door de onzekerheid werd ze ziek, en daardoor kwam haar "inkomen" in gevaar. Dat vergrootte weer haar zorgen en onzekerheid, hetgeen haar gezondheid niet ten goede kwam. Wij hebben haar toen voor enkele maanden financiële ondersteuning beloofd, zodat ze in alle rust ziek kan zijn, en (een beetje) beter kon worden.

Vanmorgen was mijn vreugde groot toen Mara Krinova me belde, en kon melden dat zij en haar dochter een verblijfsvergunning hebben gekregen.

De Stichting Tweede-kans Vluchtelingen Maastricht probeert uitgeprocedeerde asielzoekers, die nog wel kans maken op een legaal verblijf in ons land maar die geen opvang van de overheid krijgen, te helpen, met informatie, geld en onderdak. Voor dat geld hebben we veel donateurs nodig (SNS 94.27.38.497, of Postbank 518 9126), voor onderdak zoeken we particulieren die af en toe een of enkele mensen willen herbergen.

Niek Ploegmakers, Cortenstraat 4, 6211 HT Maastricht
www.2dekansvluchtelingen.nl

FRANCISCUS IN 3D

Ben je tussen de 18 en 30 jaar dan is het volgende misschien wat voor jou. Onder het motto: Danken; dienen; dragen (3D's) organiseert het Franciscaans Jongerenwerk in Megen in het weekend na Hemelvaart een Jongerentreffen. In de tuin van het zeventiende eeuwse klooster wordt een tent opgezet voor zeer uiteenlopende activiteiten. Het is van 6 tot en met 8 mei. De richtprijs is 45 euro. Meer informatie is te vinden op <http://www.fjt.info>



OVERLEDEN:

Leonardus Kerstel overleed op 24 maart in de leeftijd van 71 jaar in huize De Zevenbronnen, zijn afscheid was op dinsdag 29 maart in de kerk van de H. Guliëlmus, daarna was er de crematie te Geleen. Bij zijn Heer en Schepper is deze harde werker nu in rust en vrede geborgen.

Mw. Lewis Coolen-Scharis, weduwe van Sjo Coolen. Zij overleed op 1 april, 81 jaar, in huize Klevarie. Op 5 april hebben we afscheid van haar genomen in de H. Guliëlmuskerk en daarna toevertrouwd aan haar Heer en Schepper door haar ten ruste te leggen op het kerkhof van Oostermaas. Wij vertrouwen erop dat zij na alle zorg voor haar man en hun 11 kinderen nu thuis gekomen is bij God.

Anny de Vlam uit de Merovingenstraat 42. Voor haar kwam de dood als een bevrijding uit heel veel pijn. Zij stierf zaterdag 9 maart in het hospice op 75 jarige leeftijd. Op woensdag 13 april hebben we haar afscheid van haar genomen in de kerk van OLV van Lourdes waarna de crematie plaats vond in Geleen. Hartelijkheid, openheid en gastvrijheid hebben haar leven gekenmerkt.

KUNSTENAAR AAN HET WERK

Volgens sommige mensen is de lente het mooiste jaargetijde. Planten barsten de grond uit, bomen schieten in het blad, vogels sjouwen druk met gras en takjes. Kortom, in de lente is alles in ontwikkeling: overal zie je werk in uitvoering. Mensen die geloven zien hier God aan het werk. Elk jaar weer kun je je erover verwonderen. Wat een scheppingskracht, wat een groeikracht heeft hij in de natuur gelegd! Anderen zien alleen maar biologie: het is gewoon een kwestie van het overleven van de soort.

Zo kun je dat natuurlijk zien. Net zoals je van een verliefdheid ook kunt zeggen: het is gewoon een chemische reactie. En vlinders in je buik? Niks anders dan op hol geslagen hormonen. Maar daarmee gaat iets van de magie en de verwondering wel verloren. Heb je een leuk leven als je je nergens meer over verbaast?

In de bijbel doen ze er niet moeilijk over? Al dat moois is zo indrukwekkend. Daar moet God wel de hand in hebben. Wij kunnen wel veel weten, zegt de bijbel, maarre...

Weet u hoe de wolken zweven? Hier is een groot kunstenaar aan het werk! God wordt in de bijbel op verschillende plaatsen als een soort tuinman voorgesteld, een landschapkunstenaar: hij laat de aarde groeien en bloeien.

In het visioen over de toekomst van God, is het altijd lente: daar bloeit en groeit het maar door. Ook de lucht is volgens de bijbel een voorbeeld van Gods vakmanschap. Inmiddels weten wij meer dan vroeger over natuurkunde en scheikunde, over biologie en meteorologie. Maar hoe de wolken precies zweven, dat kan ons nog steeds verrassen. Ook in de lente kun je dus nog wel eens een flinke bui op je kop krijgen. Denk dan nog maar eens aan deze woorden: Hier is een groot kunstenaar aan het werk!



Greetje de Vries

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 16 april

19.00 (OLV) mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg

Zondag 17 april

VIERDE ZONDAG VAN PASEN ZONDAG VAN DE GOEDE HERDER

9.15 (G) GEZONGEN H. MIS
10.30 (OLV) HOOGMIS jrd. Bér Heemskerk (14^e) / echtel. Muller-Bouckaert / jrd. overl. fam. Fouraschen-Hoekstra / jrd. Dhr. Loks Reinards

Maandag 18 april

9.00 (OLV) jrd. echtel. Pluis-Jongen / mevr. Gertrudis Retera

Dinsdag 19 april

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) H. Mis, voor Rent Remmers / voor het herstel en opbloei v.h. geloof in onze parochie

Woensdag 20 april

9.00 (OLV) Johannes Paulus II

Zaterdag 23 april

19.00 (OLV) Mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. Fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg mevr. Annie Freens-Vermeeren

ZONDER STERVEN GEEN LEVEN

Soms heb ik dat. Wat zult u vragen? Ik bedoel dan dit, dat ik mijn preek heb gehouden en dan daarna pas weet wat ik had willen zeggen. Mijn troost is dat die preek in elk geval voor mezelf heeft gewerkt. Het blijft een worsteling met die verhalen uit de Bijbel. En het zijn zo'n mooie en goede verhalen. Ik zie er altijd van alles in, maar of ik het er ook uit krijg en zo vertellen dat het overkomt zoals ik het bedoeld had, is een tweede. Op maandag tussen half twee en half drie zijn we er druk mee bezig.

Toch heb je soms dat je opeens een inzicht wordt aangereikt waarvan je denkt: "Waarom ben ik daar zelf niet opgekomen?" De beste predikanten zijn nog altijd gewoon de mensen als ze eerlijk en oprecht met respect voor alles wat ademt en leeft zeggen wat ze denken en voelen.

Het gebeurde bij de evaluatie van de Paasvieringen. Daar reikte me zo maar iemand een prachtige kernachtige formulering aan voor Pasen. "Zonder sterven geen leven." Dat is het. Dat is Pasen. Een geweldige zin. Zeer kernachtig. Hoe kom je erop? In deze ene zin zitten alle gevoelens van Pasen. Je moet eerst je eigen dood durven of kunnen accepteren vanuit en vertrouwen dat alles wat goed is bewaard blijft en niet verloren gaat, voordat je eigenlijk toekomt aan het leven van alle dag. Als je echt kunt accepteren dat je eens sterven moet, komt dit je levensvreugde en je levenswijsheid ten goede. Het leven wordt betrekkelijker en je gaat de humor van de dingen inzien.

Je sterft om te kunnen leven, zo wordt dat van het graan gezegd dat eerst gezaaid moet worden en dan geoogst. Het moet eerst in de akker vallen om vrucht te kunnen dragen. Alleen, het moet je maar overkomen, de dood van een geliefde; van je kind; van je vriend; van je vader of moeder; ja zelfs van een geliefd huisdier.

Dat is wel even anders. Wat leven, dat is geen leven! En dan toch, hoe zei Toon Hermans het? Sterven doe je niet één keer, dat doe je elke dag een beetje! Leven is sterven, want elke dag weer moet je loslaten, uithanden geven. Het begint al met de tijd, die glipt door je vingers. Wat vandaag morgen is, is overmorgen gisteren. Zo gaat dat. Maar als leven sterven is dan is sterven leven, want doordat we 'vandaag' moeten loslaten komt er ruimte voor 'morgen'! Een moeilijke of niet?

Mattie Jeukens ofm

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel
*Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

**Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!**

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht



Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Uw echte Dagwinkel !!

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

HIER HAD UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN !!!!!

INTERESSE?.....BEL 3623832



Parochie H. Guliëlmus
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:
Olympiaweg 89
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55 nr.: 9

1 mei 2005

DE SCHEPPING GAAT DOOR...

Een psalm van nu

Elke groene spriet
die opschiet uit de aarde
verwijst naar u.
Elk nieuw leven dat ontstaat,
herinnert aan dat eerste begin
toen u de aarde
in beweging zette
en uw scheppingskracht
alles liet ontstaan.

God, wat een krachten,
wat een mogelijkheden
hebt u ons gegeven...
U zaaide vrede
tussen de mensen
en overal wachten
kiemen van gerechtigheid
op de kans om te groeien.
Maar er moet nog
zoveel werk verzet worden.
Zoveel plannen en idealen
zijn nog niet uitgevoerd.

Wanneer zal uw schepping
definitief klaar zijn?
Wanneer zal de aarde
er zó uitzien
als U hem bedoeld hebt?

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffiezetels
bruloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot dans in het TREFCENTRUM

Prof. Mullerstraat 68
6224 BE Maastricht
Voor afspraken:
Mobiel: 06 - 55 18 67 47



**van der Venne
Glazenwassersbedrijf**

echt. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. José op den Oordt en
zoon Bert / Liesabeth en Jean van Golde

Zondag 8 mei **ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) gezongen H. Mis in de Guliëlmuskerk voor het behoud en
de voortgang van het geloof in onze parochie (st)

10.30 (OLV) **HOOGMIS** mevr. Lieske Bergenhuizen-Karel en Jozef
Bergenhuizen / mevr. Anna M. Bollen en fam / voor alle
slachtoffers van de oorlog (Stichting Comité Dodenherdenking)

Maandag 9 mei

9.00 (OLV) fam. Haan-Gerritsma / t.e.v. O.L. Vrouw (St)

Dinsdag 10 mei

19.00 (G) H. Mis / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong /
voor allen die ik in mijn leven tekort heb gedaan (L.v.D.) /
Guliëlmus Vissers (st)

Woensdag 11 mei

9.00 (OLV) overl. v.d. fam. Vanderwall-van Lijf

Vrijdag 13 mei **St. SERVAAS, STADSPATROON VAN MAASTRICHT**

19.00 In de Basiliek van St. Servaas - Eucharistieviering

Zaterdag 14 mei

19.00 (OLV) overl. fam. Claessens-Adams / mevr. Mary Castermans-
Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d.
Boorn-Dautzenberg

Zondag 15 mei **PINKSTEREN**

9.15 (G) Gezongen H. Mis / Jean Savelberg

10.30 (OLV) **HOOGMIS** overl. fam. Schippers-Jamin / Deken Karel
Recerveur / jrd. echtel. Huynen-Mullers / echtel. Muller-
Bouckaert / Annie Freens-Vermeeren / mevr. Mia Stollman /
Jozef Bergenhuizen en Lieske Bergenhuizen-Karel

Dinsdag 17 mei

19.00 (G) H. Mis / fam. van Hees (st)

Zondag 22 mei **HOOGFEEST VAN DE H. DRIEVULDIGHEID**

9.15 (G) gezongen H. Mis / Patricia Zwackhalen

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie
meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

*In de Guliëlmus en in de OLV v. Lourdes bidden we ook voor de
kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie.*

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

ZATERDAG 30 APRIL KONINGINNEDAG

Buurtfeest op het schoolplein van de Theresiaschool
van 10.00 uur tot 18.00 uur

Er vinden allerlei activiteiten plaats, zoals:
optreden van Maastrichtse artiesten, muziek,
luchtkussen, stoep krijten, spellen, enzovoort.
Iedereen is welkom!

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

Zaterdag 30 april

19.00 (OLV) mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg

Zondag 1 mei **ZESDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) gezongen H. Mis / mevr. Lewis Coolen-Scharis / Leonardus Kerstel

10.30 (OLV) **HOOGMIS** Eerste Communieviering / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / echtel. Muller-Bouckaert

Maandag 2 mei

9.00 (OLV) Charles Dolmans

Dinsdag 3 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H. Mis / Hent Remmers / fam. v. Hees (st)

Woensdag 4 mei

19.00 (OLV) woord- en communieviering / voor alle slachtoffers van de oorlog

Donderdag 5 mei **HEMELVAART VAN DE HEER**

9.15 (G) 1^e H. Communie

10.30 (OLV) Eerste Communieviering

Vrijdag 6 mei **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

9.00 (OLV) Anny de Vlam

10.00-12.00 (G) ziekencommunie bij de zieken thuis.

Zaterdag 7 mei

19.00 (OLV) mevr. Jozefina Leenders-Hoenen / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg /

EERSTE COMMUNIE IN DE PAROCHIE

Op zondag 1 mei doen 14 kinderen tijdens de viering 10.30 uur in Onze Lieve Vrouw van Lourdes hun Eerste Communie. Op donderdag Bevrijdings- en Hemelvaartdag doen om 9.15 uur 14 kinderen hun communie in Guliëlmus en om 10.30 uur in Onze Lieve Vrouw van Lourdes. In totaal zijn dit 41 kinderen. Een fijne dag toegewenst en Gods zegen.

Kinderen die hun Eerste Heilige Communie doen op zondag 1 mei om 10.30 uur in O.L.V. van Lourdes:

Dafne Dams	Burg. van Oppenstraat 38
Nicolle Boshoven	Burg. Bauduinstraat 62
Renate Boshoven	Burg. Bauduinstraat 62
Michael Dupont	Gen. Eisenhouwerstr. 17
Esmee Libotte	Prof. Henketplatsoen 19
Dylano Marten	Gen. Eisenhouwerstr. 61
Kelsey Geelen	Prof. Crahaystraat 22
Maikel Hillegaert	Overste Senegalstraat 22
Kelly Pluymen	Frankenstraat 30
Givano Reinink	Parmastraat 24
Jeffrey Thimister	Prof. Henketplantsoen 17
Denise Winthagen	Old Hickoryplein 63C
Björn Dackus	Old Hickoryplein 54C
Brit Richter	Prof. Henketplantsoen 8

Kinderen die hun Eerste H Communie doen op 5 mei om 9.15 uur in de H. Guliëlmuskerk:

Megan Brands	Kernstraat 46
Giovanni Troquete	Burg. Nierstraszstraat 3
Fabiënne Weijenberg	Mondragonstraat 13
Gwenda Dams	Min. Talmanstraat 44
Lindsey Huijds	Friezenplein 2
Britt Ruitenschild	Longinastraat 26
Rychenda Prikken	Grote Straat 57 Meers
Josco Prikken	Grote Straat 57 Meers
Melissa Mulkens	Burg. Pijsstraat 31B
Glenn Olzheim	Const. Huijgenstraat 24
Fabiënne Olzheim	Const. Huijgenstraat 24
Catrien de Jong	Geverikerkerkstraat 42
Justin Koch	Margrietstraat 109
Jordy Ramakers	Frankenstraat 2a



Elsloo
Elsloo
Beek
Beek

**Kinderen die hun Eerste H.Communie doen
op 5 mei om 10.30 uur in de OLV van Lourdes:**

Daimy Huntjes	Burg. Hennequinstr 17
Alvin van Doorn	Kiezelweg 215 D5 Lanaken
Macy Erkenbosch	Burg. Pijlsstraat 38
Patrick Eykenboom	Burg. Nierstraat 20
Ashley Godding	Burg. Bauduinstraat 39
Aubry Jacobs	Albertusstraat 29
Marcel Mulkens	Burg. van Oppenstraat 95
Jerel Mullers	Korvetweg 37
Justin Mullers	Korvetweg 37
Cynthia Keerssemeeckers	Frankenstraat 6A
Domenique Seuntjes	Keizer Arnulfstraat 9
Dominique Wetzels	Stadhoudersstraat 45
Kelsey Wijler	Past. Jacobsstraat 3



Op vrijdag 29 april doet Sem Plusjé in de Gerarduskapel te Wittem zijn eerste Heilige Communie samen met de kinderen van zijn klas van de Mgr. Hanssenschool.

KONINGINNEDAG 30 APRIL 2005

Lees elders wat er die dag allemaal te doen is in onze buurten. De koningin is dan wel niet naar Rome gegaan, maar ze geeft ons wel een feestelijk dag. Wat mij betreft mag ze onze koningin blijven. En och, een president kost ook veel. En de paus is dood, lang leve de nieuwe Paus. Zo gaat dat toch.

Houden we het bij ons zelf: hoe vergaat het ons? Doen we ons best om goed te leven? Kunnen we elkaar het licht en het geluk gunnen? Kunnen we ons voor elkaar inzetten? Dragen wij ons steentje bij aan de gemeenschap en doen we iets? Waar zou het anders om gaan?

HEMELVAART, DODENHERDENKING EN BEVRIJDINGSDAG 4 EN 5 MEI 2005

Op donderdag 5 mei 2005 gedenkt de kerk de Hemelvaart van Jezus. Het is 40 dagen na Pasen. Vervolgens 50 dagen na Pasen is het Pentacosta, het feest van de vijftigste dag, het feest van Pinksteren, waarop de leerlingen de Geest van Jezus ontvingen.

Op 5 mei is het dit jaar niet alleen Hemelvaart, ook nog bevrijdingsdag én kinderen doen hun Eerste Heilige Communie. Wat een dag: om niet te vergeten.

De vieringen zijn als in het weekend met die uitzondering dat op woensdagavond 4 mei een woord en Communieviering is, omdat

vrijdag 6 mei eerste vrijdag is en er dan een eucharistieviering is in de de O.L.V. van Lourdes om 09.00 uur. Na de Woord- en Communieviering van 19.00 uur op 4 mei blijft de kerk open tot 20.15 om mensen, die niet naar de officiële dodenherdenking op het Koningsplein gaan, in staat te stellen op eigen wijze de slachtoffers van oorlogsgeweld te gedenken. Hemelvaartsdag is er om 9.15 uur in Gulielmus en om 10.30 uur een viering in O.L.V. van Lourdes. In beide vieringen doen kinderen hun eerste communie.

4 MEI 2005 NATIONALE DODENHERDENKING

Opdat wij niet vergeten

Witte graven demonstreren voor de vrede.
Rond geordende kruisen
zwerft de roep van een moederstem
zoekend naar haar zoon.
De hoge toren met verloren namen
rust in de schaduw van een legertank.
Een enkele bloem verwoordt
het nog niet vergeten zijn.



Stil draagt de wind de vraag van vrede uit!

8 MEI MOEDERDAG

Zij leerde mij leven.



God, iedere naam staat geschreven
in de palm van Uw hand.
Maar eens hebt U, diep in mijn hart
de naam gegrift die nooit zal vervagen:
"Moeder"
Zij schonk vol tederheid en liefde mij het leven.
Bezorgd en vol genegenheid volgde zij mij
en leerde mij:
"Leven"
Want ook U, God, wist dat er geen mooier naam
in 't mensen gegrift kan staan
dan deze naam die wij dankbaar
schrijven en zeggen kunnen:
"Moeder"

(Uit: Het hart denkt na)



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supersmarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!

Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw
voeten fijn verzorgd, en dat voorslechts € 12,50*

S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H.Guliëlmus
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:
Olympiaweg 89
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06
Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en
't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55 nr.: 10

14 mei 2005

PINKSTERGEDACHTE

Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt,
is warmlopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten inspireren
door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft,
is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.
Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verder gaan.

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragersentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keffertafels

bruiloften

vergaderingen

verenigingsactiviteiten

bedrijfsfeesten



het strand in het TREFCENTRUM

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

In korte tijd heeft een tweede actieve parochiaan een koninklijke onderscheiding gekregen. Na onze koster en lector, dhr. Opdenoordt, is deze eer nu op 29 april, één dag voor Koninginnedag ten deel gevallen aan dhr. Frans Somers niet alleen voor zijn vrijwilligerswerk voor de kerk en het kerkhof, maar ook voor tal van andere activiteiten. Van harte proficiat met deze onderscheiding en waardering voor het vele werk ten behoeve van de gemeenschap.

Kerkbestuur en pastor Mattie Jeukens ofm.

9.15 (G) Louisa Coolen-Scharis

10.30 (OLV) HOOGMIS Echtel. Lemmens-Dautzenberg en zoon Marcel / Tot zekere intentie van G. / t.e.v. O.L.Vrouw (st.)

Dinsdag 17 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H.Mis / fam. van Hees (st)

Woensdag 18 mei

9.00 (OLV) voor de levenden en overl.fam.Vandewall-van Lijf

Vrijdag 20 mei

13.00 (OLV) Huwelijk Ranchel en Jeffie Hanen-Hensels

Zaterdag 21 mei

19.00 (OLV) mevr. Maria Pluymen en overl.fam. / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl.fam.Lemmens-Dautzenberg / echtel.v.d.Boorn-Dautzenberg / eerste jrd. dhr.Johan van Balkom

Zondag 22 mei

HOOGFEEST VAN DE H. DRIEVULDIGHEID

9.15 (G) gezongen H. Mis / Rita Schram-Huysmans

10.30 (OLV) Hoogmis jrd.echtel. Kluts-Schiepers / Mevr. Anna M. Bollen en familie

Maandag 23 mei

9.00 (OLV) Lucas Haan / t.e.v. O.L.Vrouw (St.) / t.i.v.Marcel Luyten

Dinsdag 24 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H. Mis / jrd. Jean Savelberg / fam. v. Hees (st)

Woensdag 25 mei

9.00 (OLV) tot zekere intentie van G. / voor de levenden en overledenen van fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 28 mei

19.00 (OLV) Harie van Bogaert (4^e jrd.) en Mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens / Mevr.Mary Castermans-Cörvers / overl.fam. Lemmens-Dautzenberg / Echtel. v.d.Boorn-Dautzenberg

Zondag 29 mei

SACRAMENTS DAG

9.15 (G) Gezongen H. Mis / jrd. Jo Geerlings

10.30 (OLV) HOOGMIS echtel. Lemmens-Dautzenberg / Mevr.Mia Stollman

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

De guldenactie heeft vorige maand 117,50 opgebracht. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de Gielkesmeret weer van start gegaan. Deze zal zijn op zaterdag 25 juni. Zet de datum alvast in je agenda. Ook dit jaar zullen weer onze eigen Mestreechter artiesten komen zoals de Mestreechter Kompenei; Neet kepot te kriege; Raimond Sthaad; Frans Theunisz en dj Peter Franssen.

OVERLEDEN:



Op 19 april overleed **Harry Reumerman**, 77 jaar. Hij was weduwnaar van Mia Schipper. Op 25 april is afscheid genomen na de viering in de kerk van OLV van Lourdes in het crematorium Nedermaas te Geleen. Een man van weinig woorden, die na zijn werk op de papierfabriek een nieuwe hobby had gevonden in zijn bloementuin. Ook bracht hij de laatste jaren een deel van het jaar in Spanje door. Hij stond op het punt van vertrekken toen hij opeens deze andere laatste reis moest gaan maken.

Mag hij thuis komen in de vrede van zijn Heer en Schepper.

Op 1 april overleed in Huize De Zeven Bronnen de weduwe **Louisa Coolen – Scharis** in de leeftijd van de zeer sterken, 88 jaar. Zij heeft veel armoede gekend in haar leven, maar wist er toch iets van te maken. Zij was een zorgzame moeder en oma. Op 5 april hebben we afscheid van haar genomen in de Guliëlmuskerk en haar bijgezet op het Kerkhof Oosterraas.

Mag zij nu geborgen zijn in Gods goede zorg en liefde.

GEDOOPT:



Op 1 mei is **Dilano Stassen** gedoopt de zoon van Raymond Stassen en Tanja Kreté van het Habsburgerplein 33.

Wij wensen hen veel geluk en zegen toe.



VOORGENOMEN HUWELIJK:

Op vrijdag 20 mei gaan in de kerk van OLV van Lourdes **Jeffie Hanen** en **Ranchel Hensels** het ja-woord aan elkaar geven voor goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede, in voor- en tegenspoed.

Heel veel zegen toegewenst.

EERSTE COMMUNIE

Er is hard gewerkt. Weken van voorbereidingen zijn er aan voorafgegaan. Ouders en kinderen en ook de pastor waren zenuwachtig of het allemaal wel goed zou verlopen. In de kerk zijn het prachtige vieringen geworden. Wat kunnen de kinderen enthousiast zingen! Hoe komt het toch dat onze parochie met zo'n zangers geen kinderkoor heeft? Dat zou er toch eigenlijk moeten kunnen komen, of niet soms? Zelfs het weer werkte mee, al was het de ene dag een beetje te warm en de andere dag juist net een beetje te koud. Maar het was droog en de zon scheen! Heel veel dank voor ieders inzet. Dit kan alleen als je het samen wilt doen. Bij deze nodigen we alle communicanten uit om nog een keer tijdens de viering de liedjes te komen zingen. Dan trakteren broeder Math en ik. Bedankt allemaal, mede namens broeder Math Paulssen en pastor Mattie Jeukens ofm.

VERLOREN

Iemand is een gouden armband verloren met heel veel dierbare herinneringen. Misschien is deze toevallig ergens op straat gevonden? Je maakt deze persoon heel erg blij als je hem dan zou willen terugbrengen naar de pastorie.

ZESTIG JAAR BEVRIJDING

Het was indrukwekkend de dodenherdenking op het Koningsplein op woensdag 4 mei. Het is goed ons te realiseren dat onze vrijheid bevochten is en een grote prijs kent. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrij ben je niet zo maar eens en voor goed. Het is een opdracht om elke dag opnieuw die vrijheid gestalte te geven. De basis daarvoor is vrede, vrede gebaseerd op gerechtigheid. Mag ons dit ter harte blijven gaan. Pastor Mattie Jeukens ofm.

WERELDJONGERENDAGEN IN KEULEN 2005

Kom, zie en beleef dat je niet alleen bent. In Keulen verwacht men van 16 tot en met 21 augustus één tot twee miljoen jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Zie daarvoor: www.wjd.nl. Heb je interesse dan kun je informatie krijgen via jongeren@bisdom-roermond.nl. Je kunt ook terecht bij het Franciscaans Jongerenwerk: www.fit.info

MISDIENAARS GEZOCHT

Heb je er wel eens over gedacht om misdienaar te worden? Het kan en je hebt wat te doen in de kerk! Er is nu iemand die je wil uitleggen wat je dan allemaal moet doen. Bel de pastorie: 3634348.

EXTRA SPEELTIJD

Wat er niet kan gebeuren in een laatste minuut. PSV en AZ kunnen er van mee praten. Een kwestie van wakker blijven en uitgeslapen zijn!!

HOE ZOU HET ZIJN ALS...

Hoe zou het zijn als...
de zon niet meer voor niks op zou gaan,
de bossen geld gingen vragen,
het groeiende gras een rekening stuurde,
over het zingen van de vogels auteursrechten verschuldigd waren,
de bloemen belasting gingen heffen
en over de lucht die je inademt verontreinigingsheffing kwam?

Zouden we dan de wereld,
dat geweldige cadeau
net zo waarderen als de merkkleding, de auto en het huis?

F.d.B.
Marije (17 jaar)

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 14 mei

19.00 (OLV) overl. fam. Claessens-Adams / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg

Zondag 15 mei HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

9.15 (G) Gezongen H. Mis / 1^E jrd. Huub Ramaekers / Jean Savelberg

10.30 (OLV) HOOGMIS overl. fam. Schippers-Jamin / Deken Karel Recerveur / jrd. echtel. Huynen-Mullers / echtel. Muller-Bouckaert / Annie Freens-Vermeeren / mevr. Mia Stollman / Jozef Bergenhuizen en Lieske Bergenhuizen-Karel

Maandag 16 mei TWEEDE PINKSTERDAG

PINKSTEREN 15 EN 16 MEI

Pinksteren is na Kerstmis en Pasen het derde grote Christelijke feest in het kerkelijk jaar. Veel mensen zullen echter eerder denken aan Pinkpop of een extra vrije dag om de Woonboulevard te bezoeken en daar in de file en de rij te staan. Onze bisschoppen zijn al bereid om Pinkstermaandag in te ruilen voor een andere feestdag voor de moslims. En toch, Pinksteren komt van pentacosta: "de vijftigste dag". Behalve veertig is vijftig ook een belangrijk getal in de Bijbel. Het verwijst naar het Vijftigste Jaar, het jaar dat alle schulden kwijt gescholden moesten worden en de mensen de kans moesten kunnen krijgen om helemaal opnieuw te beginnen (Leviticus, 25). Daarom leeft de eerste christengemeenschap trouwens in gemeenschap van goederen: "Niemand noemde meer iets het zijne" (Hand. 4) Pinksteren is het feest van de Geest. Wie de Goede Geest heeft, die weet te geven en te delen! Dat is de basis van alle leven. Het is heel concreet, heel materieel. Pinksteren is dus een onderschat feest. Want als de geest ons echt te pakken krijgt, dan gaan er ongehoorde dingen gebeuren.

Pastor Mattie Jeukens ofm

AANDACHT VOOR MISSIONARISSEN EN MISSIONAIRE WERKERS

In de tijd rond de Pinksteren wordt elk jaar opnieuw aandacht gevraagd voor een financiële ondersteuning van missionarissen en missionaire werkers. Dat zijn mannen en vrouwen die bezielde door Jezus Christus uittrekken over de hele wereld om mee te werken aan een wereld zoals God deze bedoeld heeft: een wereld waar voor elk mensenkind vrede is en ruimte om te leven met respect voor moederaarde.

Gratis voor donateurs is er in de serie: Mensen met een Missie, het boeiende boekje uitgegeven: "Hoe dieper de wortels, hoe mooier de bloesem: missie en globalisering in Brazilië". Het is te bestellen via Giro 676 van Nederlandse Missionaris Den Haag, Postbus 16442, 2500 BK Den Haag, zie www.cmc.nu en email: cmc@cmc.nu Mithuma, de Stichting Missie-Thuisfront Maastricht ondersteunt deze actie en vraagt speciaal aandacht voor onze Maastrichtse missionarissen wereldwijd.

BERICHTEN UIT DE GULIËMUSKERK

Feestelijk en sfeervol is ook hier de Eerste Communie op Hemelvaartdag verlopen.

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Uw echte Dagwinkel !!!

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

HIER HAD UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN !!!!!

INTERESSE?.....BEL 3623832



Parochie H.Guliëlms
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:
Olympiaweg 89
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55 nr.: 11

28 mei 2005

AL DIE MOEITE VOOR NIKS ONZIN?

Wat heeft het voor zin
om te dromen
van een betere wereld!
Kijk om je heen:
elke keer weer
geweld en oorlog.

Wat heeft het voor zin
om te bidden
voor een betere wereld!
Kijk om je heen:
vloedgolven en stormen
laten zich niet stoppen.

Wat heeft het voor zin
om te werken
van een betere wereld!
Kijk om je heen:
het is een druppel
op een gloeiende plaat.

Maar wie droomt,
legt zich niet neer
bij de wereld zoals hij is.
En wie bidt,
mobiliseert een kracht
die bergen kan verzetten.
En wie aan het werk gaat,
kan op kleine schaal
laten zien hoe het ooit wordt.

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keffiestafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



het zand in het TREFCENTRUM

OPROEP ACTIE VLUCHTALARM

MAANDAG 6 JUNI 2005 VAN 12.00 TOT 13.00 UUR

WIJ ROEPEN IEDEREEN OP!

Wij roepen iedereen op om op maandag 6 juni 2005 in heel Nederland een vlucht-alarm voor een humaan vluchtelingenbeleid te laten horen – hoe langer hoe beter. Sirenes, kerkklokken, toeters, fietsbellen, alles is mogelijk. Iedereen kan een eigen invulling geven. Om mensen een hart onder de riem te steken, om mensen wakker te schudden, en vooral om de verantwoordelijke mensen tot de orde te roepen.

Zondag 5 juni TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (G) gezongen H. Mis / Hent Remmers

10.30 (OLV) HOOGMIS zwd. dhr. Harry Reumerman / echtel. Muller-Bouckaert / jrd. dhr. Frans Marquet en overl. fam. / mevr. Maria Pluymen en overl. fam.

Maandag 6 juni

9.00 (OLV) jrd. fam. Timmermans-Goor / jrd. mevr. Lies Boesten en echtgenoten Gerard Luytelaar en Pie Dassen / t.e.v. O.L. Vrouw (st)

Dinsdag 7 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H. Mis / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

Woensdag 8 juni

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 11 juni

19.00 (OLV) dhr. Piet de Bruyn (2^e jrd.) / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg

Zondag 12 juni

ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (G) gezongen H. Mis / zlg. Jean Savelberg

10.30 (OLV) HOOGMIS Bèr Heemskerk (i.v.m. verjaardag) / jrd. overl. fam. Fouraschen- en Hoekstra / jrd. overl. ouders Baarts-Canton en dhr. John Baarts

Zaterdag 25 juni

H. GULIËLMUS, PATROON VAN ONZE PAROCHIE

Gielkesmerret

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.



RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)

en hij krijgt echte haren om te kunnen kammen en een echte neus, waarmee hij kan niezen.

Ik zie een klein manneke zitten, als opnieuw geboren door dat ene zinnetje.

"Ja, ik denk aan jou," schreeuw ik zo hard als ik kan en plotseling springt hij recht en valt me om de hals en fluistert: "en ik aan jou! De dood is over!" Op mijn stoel zit een klein manneke. Zijn ogen zien er fris uit en z'n gezicht is opgetogen.

"Hoe heet jij," vraag ik.

"Het kleine leven," zegt hij.

"Zo," zeg ik, "en wat ga je met dat kleine leven doen?"

"Kleine doden opwekken," zegt hij.

"Hoe ga je dat doen," vraag ik.

"Door te zeggen, ik denk aan jou," zegt hij stil.

"Nu tot ziens dan, klein leven, veel geluk en goede reis."

Ad Goos

BIJ DE BUSHALTE...

...staat ze te wachten. Die jonge meid met haar heldere ogen.

"Mag ik wat vragen?" Ik knik. "U moet weten, eigenlijk geloof ik niet. ik voel daar helemaal niets bij en wil daar ook niet over praten."

Na een diepe zucht: "Dan kan je natuurlijk ook niet bidden."

Ik moet er even over nadenken.

Dan vraag ik haar: "Heb je het gevoel dat je ergens in leeft, dat je je leven inzet voor iets dat groter en belangrijker is dan jij alleen?" Haar ogen nodigen uit om verder te spreken. "Je bent namelijk niet alleen geboren. Ook je ouders niet. De hele wereld is een onderdeel van jou. Je leven, van jouw zijn, je staat in een geschiedenis die veel meer is dan jij alleen. Ieder moment van de dag adem je dat in en uit. Met je verlangens, met dat wat je inspireert, leef je in een mysterie dat groter is dan jij en ik alleen, iets wat groter is dan wij zijn." Ze knikt. "Ja, dat voel ik vooral als ik in de natuur ben."

Daarom voegde ik eraan toe: "Probeer eens te denken aan je adem. Wanneer we inademen ontvangen we leven, en als we uitademen geven we onszelf over aan dat mysterie van ons leven, waardoor we weer inademen en dus leven ontvangen."

Zachtjes vraagt ze: "Ook wanneer we voor het laatst uitademen

Waarop ik mag antwoorden: "Ja, ook dan geven we onszelf over aan dat veilige mysterie dat ons adem geeft en onze laatste adem opvangt."

Ze glimlacht als ik voorstel: "Doe dat bijvoorbeeld elke morgen eens vijf minuten, of wanneer je in de natuur loopt, bewust in- en uitademen en daaraan denken."

Waarop ze vraagt: "Is dat ook bidden?"

Ze stapt in de bus en we zwaaien naar elkaar.

C. Nicolay

GEDOOPT



14 mei in de OLV van Lourdes:

Shania Immelen en haar vader **Amir Immelen**, moeder van Shania en echtgenote van Amir is Iolanda Majzik. Zij wonen in de Burg. Nierstraszstraat 11.

15 mei:

Nordin Creemers, zoon van Michel en Peggy Creemers-Mulkens, uit de Aartshertogenstraat 57.

8 mei in de Guliëlmus:

Dominic Hendricus Paul Wetzels, dochter van Willem Johannes van Laar en Astrid Anna Maria Jozefa Wetzels uit de Frankenstraat 6.

Dilano Winckers en zijn moeder **Elisabeth Madjunaj**. Vader van Dilano en echtgenoot van Elisabeth is Pedro Winckers. Zij wonen in de Vulcanushof 37d.

Mogen alle gedoopten Gods zegen ten deel vallen.

OVERLEDEN



Op 11 mei is mevr. Adelia Reneerkens-Smeets, echtgenote van Ber Reneerkens overleden. Zij woonden op de Bloemenweg 132. heel lang hebben zij in het Wittevrouwenveld gewoond. Til, zoals ze genoemd werd was een echte moeder voor haar 6 kinderen en 5 kleinkinderen een echte echtgenote voor haar man, een echte vrouw vol levenslust en optimisme. Er is een avondwake geweest op Pinkstermaandag om 19.00 uur. Op dinsdag 17 mei is het crematorium van Geleen afscheid van haar genomen. Dat zij nu vrij van pijn geborgen mag zijn bij haar Heer en Schepper.

STEL JE OPEN

*Stel je open
en het onbekende wordt het bekende
Stel je open
en het moeilijke wordt overzienbaar
Stel je open
en het onmogelijke lijkt opeens mogelijk.*

Marije (17 jaar)

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	O.L.V.
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	G.

Zaterdag 28 mei

19.00 (OLV) Harie van Bogaert (4^e jrd.) en Mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens / Mary Castermans-Cörvers / overl.fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d.Boorn-Dautzenberg

Zondag 29 mei SACRAMENTS DAG

9.15 (G) Gezongen H. Mis / jrd. Jo Geerlings

10.30 (OLV) HOOGMIS echtel. Lemmens-Dautzenberg / Mevr.Mia Stollman / overl. ouders Hannon-Cruts / jrd. mevr. Mil Sleijpen-Jongen en zoon Joan Sleijpen / jrd. dhr. Philippe Thewissen

Maandag 30 mei

9.00 (OLV) fam. Haan-Gerritsma

Dinsdag 31 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H. Mis / fam. Dubaer-Nolens (st)

Woensdag 1 juni

9.00 (OLV) Woord- en Communiedienst

Vrijdag 3 juni EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

9.00 (OLV) jrd. echtel. Feron-Ruyters / voor de levenden en overledenen van fam. Vandewall-van Lijf

10.00-12.00 (G) ziekencommunie bij de zieken thuis

Zaterdag 4 juni

19.00 (OLV) mevr. Jozefina Leenders-Hoenen / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg / bij gelegenheid van de 100e geboortedag van Elisabeth Huntjens-Wijenberg en haar zonen Jo – Pierre – Wiel – Martin en Sjeng Huntjens

GIELKESMÈRRET 2005 25 JUNI

Ons parochiefeest, de jaarlijkse "Gielkesmèrret"

Op het plein voor onze Kerk, het Aartshertogenplein, is ieder jaar opnieuw op deze dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur van alles te beleven. O.a. veel gezelligheid, ook voor de inwendige mens wordt gezorgd, en niet te vergeten onze Maastrichtse artiesten die voor de nodige gezelligheid zorgen.

Wat wordt er geboden?



Vlooiemarkt met van alles wat, o.a. oude en nieuwe spullen, een tombola, het rad van avontuur en nog veel meer. Voor de honger en dorst koffie en broodjes, diverse dranken aan het buffet.

Onze eigen Mestreechter artiesten zijn o.a. "Mestreechter Kompenei", Neet kepot te kriege, "Raimond Sthaad", "Frans Theunisz" en muziek van DJ Peter Franssen. Een gezellig feest dóór ons en vóór ons.

IK DENK AAN JOU!

Er wordt geklopt. "Ja," roep ik. De deur gaat open. Een klein manneke komt binnen, twee en een halve bloempot hoog. "Hé," zeg ik, "kom binnen, wie ben je?"

"Ik ben de kleine dood," zegt hij en ineens barst hij in tranen uit. Nu had ik kunnen zeggen, hou op met die flauwekul, wees flink. Maar huilen is mij niet verboden en wanneer hij tot bedaren komt vraag ik: "Je bent de kleine dood?"

"Ja," zegt hij, "mij sturen ze overal weg waar er leven is en blijheid, daar hebben ze mij niet meer nodig." Hij wrijft met z'n dorre doodsbeentjes door zijn dode ogen. "Maar ik moet toch ook leven," snikt hij.

"Natuurlijk kleine dood, blijf maar wat bij mij. Ik ben op dit moment ook niet zo gelukkig. Hou me gezelschap dan kunnen we allebei iets kwijt." Zo zitten we daar bij elkaar tot opeens de dood me aankijkt en vlug vraagt: "Aan wie denk je nu? Toe zeg het gauw"

"Ik denk aan jou," zeg ik. En op datzelfde moment krijgt het dode manneke echte ogen, ze dansen als lichte sterretjes. "Ja, ik denk aan jou," roep ik bewuster en weer verandert hij en krijgt een echte huid en echte handen en een echt hart. "Ja, ik denk aan jou," roep ik nog harder



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw
voeten fijn verzorgd, en dat voorslechts € 12,50*

S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H. Guliëlmus
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:
Olympiaweg 89
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55 nr.: 12 11 juni 2005

NEDERLAND OP ZIJN BREEDST

Het zit hem echt niet in couscous,
in kousenband of spruiten.
Door wat je eet en lekker vindt,
val jij er heus niet buiten.
Het zit hem ook niet in je haar,
je huidskleur of je ogen.
Dat is gewoon niet van belang
als mensen elkaar mogen.

Het zit hem niet in veel verstand
of goed getrainde spieren,
of jij aan kerst of pasen doet
of suikerfeest wilt vieren.
We kunnen heel verschillend zijn
en toch in vrede leven.
Het gaat erom of jij en ik
elkaar de ruimte geven.

Het zit hem in één enkel ding:
of wij elkaar vertrouwen
en of we samen met elkaar
aan vrede willen bouwen.

Greet Brokerhof

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keffertafels
bruitotten
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

GIELKESMÈRRET 25 JUNI 2005



Van 10.00 uur tot 17.00 uur op het plein vóór de Guliëlmuskerk (Aartshertogenplein).

Iedereen is van harte welkom.

(Zie ook Wegwijs nummer 11)

Dinsdag 14 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H. Mis / zlg. Marietje Niemeijer

Woensdag 15 juni

9.00 (OLV) tot zekere intentie van G. / voor de levenden en overledenen fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 18 juni

19.00 (OLV) mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers / dhr. Wim Otten

Zondag 19 juni

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (G) gezongen H. Mis / overl. ouders Lemaire-Clermonts (st) / voor het behoud van het geloof in onze parochie (st)

10.30 (OLV) HOOGMIS jrd. mgr. Edmond Beel / jrd. Ad Vandewall en voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf / echtel. Muller-Bouckaert / jrd. Frans Marquet en overl. familieleden / mevr. Leny Jeukens-Frijns

Maandag 20 juni

9.00 (OLV) jrd. fam. Timmermans-Goor / t.e.v. O.L.Vrouw (st)

Dinsdag 21 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H. Mis / zlg. Jo Geerlings v.w. verjaardag

Woensdag 22 juni

9.00 (OLV) tot zekere intentie G. / voor de levenden en overledenen fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 25 juni

H. GULIËLMUS, PATROON VAN ONZE PAROCHIE

(G) Gielkesmerret

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Bertha Tilkin

Zondag 26 juni

DETIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (G) mevr. Rita Schram-Huysmans / mgr. Gulliaume Lemmens

10.30 (OLV) HOOGMIS 1^e jrd. mevr. Mary Castermans-Cörvers / pastoor Jacobs en zuster Louise / mevr. Til Reneerkens-Smeets / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.



EERSTE LUSTRUM MANUS VAN ALLES

Op zondag 26 juni is het weer Manus van Alles dag in Wittevrouwenveld. Een dag van "verrassende ontmoetingen". Bij gelegenheid van het eerste lustrum zal burgemeester Gerd Leers samen met Jo Heuts, voorzitter van de Ondernemersvereniging, het festival om 11.30 uur openen op het Hoofdpodium in de Voltastraat. Terwijl de braderie met meer dan honderd stands dan al gestart is zullen na de opening op vijf podia zeer interessante en verrassende acts gepresenteerd worden. Voor de kinderen is er het vertrouwde Kidsplein, voor de inwendige mens is gezorgd. Het exacte programma staat in de flyer die binnenkort ruim verspreid zal worden. De Stichting Cultuur sur Place, organisator van het festival, hoopt en rekt weer op een stralende, mooie, gezellige en vooral "verrassende" dag.

AFSLUITING EERSTE COMMUNIE

Zaterdagavond 4 juni zijn een groot aantal kinderen terug geweest in de kerk om een aantal liedjes van de communie nog een keer te zingen en om uit de rijkdom die zij thuis hebben iets mee te brengen, een aardigheidje voor kinderen die het minder goed getroffen hebben. De liedjes werden met verve en bravoure gezongen. Ze zaten er nog geheid in. Met zo'n zangers zouden we toch een kinderkoor moeten kunnen oprichten!

NATIONALE FIETSENDAG

Op 28 mei was het de Nationale Fiestendag. De Fietsclub "de Maastrappers" heeft daar op een originele manier op ingespeeld door voorafgaande aan hun fietstoertocht een fietsenzegen te houden op het kerkplein van OLV van Lourdes voor een behouden vaart. Het is voor herhaling vatbaar.

ADVIES AAN POLITICE:

Kijk niet alleen naar Brussel, kijk ook eens naar de mensen in onze wijken. "Loer" eens twee kanten uit, omhoog en omlaag, met andere woorden durf eens een beetje scheel te kijken. Abraham, 'de vader van alle gelovigen' was daar al een kei in. Bij deze Aartsvader kun je gerust in de leer gaan.

HERINNERING

Elke maandagmiddag is er een Bijbelsleerhuis in de sacristie van 13.30 tot en met 14.30 uur. We lezen samen in de Bijbel om wat meer thuis te raken in dit Boek der boeken. Ieder is van harte welkom om mee te doen. Je hoeft niets speciaals te weten of te kennen. Bijbels zijn aanwezig. Dus het is niet erg als je dit boek zelf niet hebt. Welkom



GEDOOPT:

8 mei in de Guliëlmis: **Dominic Hendricus Paul Wetzels**, zoon van Willem Johannes van Laar en Astrid Anaa Maria Jozefa Wetzels uit de Frankenstraat 6.

Op zaterdag 28 mei is in de OLV van Lourdes **Kyano** gedoopt, de zoon van Alex sadda en Bianca Hamboch uit de Burg. Nierstraszstraat 10

OVERLEDEN:

Na een lang en zwaar ziekbed is op 23 mei **Bertha Tilkin – Franssen**, echtgenote van Jan Pieter Tilkin in de leeftijd van 82 jaar overleden. Hun thuis is de Karel Martelstraat 26. Zij was een mentaal sterke vrouw in een zwak lichaam. Haar heldere geestkracht maakte indruk. Een sterke vrouw, een lieve moeder en oma. In de kerk van OLV van Lourdes is 27 mei afscheid genomen met aansluitend de crematie in Geleen.



Heel plotseling overleed op 28 mei **Jo Vaessens** in de leeftijd van 73 jaar. Hij was de echtgenoot van Trees Serrarens. Hij woonde op de Heerdergroenweg 32. Hij was een leraar die bewogen was met zijn vak en zijn leerlingen en als vader was hij er altijd voor zijn kinderen, zo getuigde zijn zoon. Hij was enthousiaste opa van Jip en Joep. Zijn afscheid was 2 juni in onze kerk met aansluitend de crematie te Geleen.

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL MAASTRICHT

Spreekuur: donderdag 19.00-21.00 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur.

In het onderstaande vindt u beknopte informatie over **Stichting Vrouwenrechtswinkel Maastricht**. Kort gezegd verlenen wij juridisch advies aan vrouwen wonende in Maastricht en omstreken.

Vrouwen kunnen met uiteenlopende juridische vragen bij ons terecht. Deze vragen hebben onder meer betrekking op familierecht, arbeidsrecht, sociale zekerheid en erfrecht.

Iedere donderdagavond van 19.00-21.00 uur en vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur houden wij inloopspreekuren. Vrouwen kunnen zonder afspraak bij ons terecht.

Onze groep medewerkers bestaat uit vrouwelijke studenten van de Universiteit Maastricht die zich in de eindfase van hun studie rechten bevinden. Dit gebeurt geheel op vrijwillige basis. **Stichting Vrouwenrechtswinkel Maastricht** wordt bijgestaan door een steungroep van medewerkers van de Universiteit Maastricht en advocaten uit de regio.

*Spoorweglaan 9, 6221 BS Maastricht
Telefoon: 043-325 55 35 / Fax: 043-321 09 45
www.vrouwenrechtswinkelmaastricht.nl*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

Zaterdag 11 juni

19.00 (OLV) dhr. Piet de Bruyn (2^e jrd.) / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Til Reneerkens-Smeets / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. van den Boorn-Dautzenberg

Zondag 12 juni

ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (G) gezongen H. Mis / zlg. Jean Savelberg

10.30 (OLV) HOOGMIS Bèr Heemskerk (i.v.m. verjaardag) / jrd. overl. fam. Fouraschen- en Hoekstra / jrd. overl. ouders Baarts-Canton en dhr. John Baarts / mevr. Bertha Tilkin

Maandag 13 juni

9.00 (OLV) jrd. echtel. Feron-Ruyters / jrd. ouders Volders-Christophe / dhr. Lucas Haan

VERTROUWEN

"Au", riep de een. "Kijk uit!, je staat op mijn hand", zei de ander. Een derde was zenuwachtig aan het lachen. Een vierde riep: "Loop wat door, ik kan hier niet blijven staan. Ik heb hier geen houvast." En ik hing half aan een tak met mijn linkerhand en met mijn rechter had ik me vast aan het snoeimes dat ik in de bodem had gestoken als een soort reddingsanker. We waren duidelijk de weg kwijt. Hoe verder we het pad op waren hoe dichter de begroeiing was geworden en hoe steiler de helling. Overal verse jonge eikenboompjes en bramen en nog eens bramen en daar tussen door andere takken en rotsen. Het pad had zich verloren in het overwoekerende groen van de vruchtbare Umbrische grond.

"Mattie, waarom heb je ook dit pad gekozen en niet dat andere?" Vroeg nog iemand. "Zullen we maar terug gaan?" was een beetje mijn benepen en angstige reactie. Ik zag het niet meer zitten.

"Kom nou, je komt er wel uit; je vindt wel weer het pad", kwam als antwoord. "Ga, maar door. We komen er wel".

Het was een grenzeloos vertrouwen. Waarom ook had ik dit pad gekozen. Het vorig jaar had ik dat andere genomen en toen was het redelijk wel gegaan. Nu dacht ik, ik neem dat andere, want het jaar daarvoor hadden we dat gehad en nog hoorde ik Michel zeggen: "Het gaat goed Mattie, ga maar door." Michel mag ik graag en zo nam ik hem mee in herinnering. Maar nu we zo aan die berg hingen, kwam ook de herinnering terug dat het toen ook al niet denderend geweest was. Ook toen uiteindelijk problemen.

Een beetje naar rechts, schuin omhoog, waar het minder steil was en minder begroeid, daar moest dat andere pad zijn en maar gewoon doorgaan. En ongelooflijk opeens was dat andere pad daar en konden we gewoon verder, maar de benen vol krassen en schrammen. Ja, je wordt er niet mooier op.

"Zie je wel, dat we goed zouden komen! Uiteindelijk komt alles goed", zo werd me lachend en uitdagend voorgehouden. En ik, wankelmoedige ziel, vroeg me twijfelend af: Is dat echt waar?

"Hoe was het?" werd me gevraagd toen ik terug was. Zo dus! Ik heb geleerd los te laten en vertrouwen te krijgen en voorzichtig te zijn met herinneringen, die zijn toch ook gekleurd. En zo is het ook goed gegaan in de OLV van Lourdes, het leven gaat door en neemt je mee. Fietsen zijn gezegend op 28 mei, de nationale fietsendag. Er is gevierd en er is gerouwd om dierbaren. Dat is leven. Wat kun je anders doen?

Pastor Mattie Jeukens ofm

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel
*Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraak*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING

CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Supermarkt
GASTON LEMLUN

Uw echte Dagwinkel ! !

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur
Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

HIER HAD UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN !!!!!

INTERESSE?.....BEL 3623832



Parochie H.Guliëlmus
Diaken L.H. Prikken
Veldstraat 51
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:
Olympiaweg 89
Vrijdag: 10-12 uur
Tel.: 043 - 363 69 06
Postbank: 135.06.26
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Parochiecentrum
Edisonstraat 2
Tel.: 362 52 78
Postbank: 105.62.67
SNS-Bank:
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 55 nr.: 13 25 juni 2005

GEBÈDSJE

Ach Slivvenier
Iech wèl miech neet beklaoge
Méh 't leeve deit miech soms zoe'n pein
Maag iech Uuch
Um e bitsje höllup vraoge
Ach Slivvenier
Iech bin soms zoe allein

Ach Slivvenier
Sjink miech e sträölke zonneleech
't is zoe duuster in Eur land
wies Geer miech toch de gooje weeg
Ach Slivvenier
Pak miech even aon Eur hand.

Jean Freens

GIELKESMERRET EN MANUS VAN ALLES

Weet je het nog: je hoeft je in het Wittevrouwen-
veld niet te vervelen.

Bijzonder welkom op:

Gielkesmerret, zaterdag 25 juni:
tal van activiteiten!

Manus van Alles, zondag 26 juni:
tal van activiteiten!

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keukenafzet
bruidstafel
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsreizen



het stond in het TREFCENTRUM

GELE RIJDERS GEVEN CONCERT OP PLEIN BIJ GULIËLMUSKERK

De laatste repetitie voor de zomervakantie vormt voor Harmonie De Gele Rijders altijd aanleiding voor een bijzondere activiteit. Dit jaar is gekozen voor een openluchtconcert op het Aartshertogenplein, op de trappen van de Guliëlmuskerk.

Op dinsdag 5 juli kunt u – bij goed weer – genieten van optredens van het leerlingenorkest, de drumband en de muzikanten. De aanvang is rond half acht 's avonds, na de mis. De Gele Rijders hopen op een grote belangstelling!

Zondag 3 juli VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (G) Gezongen H. Mis / uit dankbaarheid voor 75 jaar

10.30 (OLV) HOOGMIS jrd. mevr. Maria Pluymen / echtel. Riexs en Fien Stoffers-Weijts / echtel. Muller-Bouckaert

Maandag 4 juli

9.00 (OLV) jrd. echtel. Bollen-Brouwers / jrd. Arnold Grossimlinghaus / fam. Haan-Gerritsma / echtel. Vandewall-Cobben / dhr. Willy de Bruin en dhr. Ad Vandewall

Dinsdag 5 juli

18.30 (G) Rozenkrans gebed

19.00 (G) H. Mis / Patricia Zwackhalen

Woensdag 6 juli

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 9 juli

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Jozef Bergenhuizen en Lieske Bergenhuizen – Karel en dochter Fieke / mevr. Til Reneerkens-Smeets / mevr. Mary Castermans-Cörvers

Zondag 10 juli VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (G) zlg. Jean Savelberg

10.30 (OLV) HOOGMIS zeswekendienst mevr. Bertha Tilkin-Franssen / jrd. mevr. Maria Stevens-Sleypen

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

A P O T H E E K

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)

uiteindelijk het goede beloond zal worden, is het niet door de mensen, want op onze wereld is alles nog steeds slecht verdeeld, dan toch door God zelf, ooit eenmaal.

Geloof en ook poëzie kunnen misschien zo een tegenkracht vormen tegen een cultuur die als maar meer en meer wil hebben. Tegen de stroom in zijn zo ook dichters soms profeten geweest. Kerkmensen mogen best bij hen ten rade gaan, bijvoorbeeld bij dat prachtige gedicht van Ed Hoornik, voor mij een aanklacht tegen de 'heb en pak'-cultuur en dat ons uitdaagt: "Mens durf te leven":

Op school stonden ze....

*Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werkelijkheid, de andere schijn.*

*Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.*

*Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.*

*Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.*

Ed Hoornik

TEL JE ZEGENINGEN

Toen de huisarts mij een klein half jaar geleden kwam vertellen dat de kanker opnieuw had toegeslagen, en wel op een heel geniepige manier: in heel veel van mijn botten, sloeg de bodem wel even onder mijn bestaan weg. Het leek zo goed te gaan: de medicijnen deden hun werk, na elke controle konden we (mijn man en ik) met een blij en opgelucht gevoel naar huis: de 'magische vijf jaargrens' kwam steeds meer in zicht. En toen dat...

Gezegend mens

Wat kon, mocht, moest ik verwachten? Had ik nog twee weken, twee maanden misschien, zouden we onze 25-jarige bruiloft halen?

Nu zijn we vijf maanden verder, en natuurlijk weet ik dat ik ziek ben en nooit meer beter zal worden, maar wat ben ik een gezegend mens dat ik alles, maar dan ook alles samen met mijn man heb kunnen regelen.

Toefjes slagroom

Dat we genieten van kleine dingen. Dat er goede pijnstilling bestaat waardoor ik af en toen ook wat extra's kan doen. Dat er, als het misloopt, goede ziekenhuizen zijn waar ik geholpen kan worden. Dat er zoveel lieve mensen om me heen zijn die me niet vergeten. Dat een pijnlijk verbroken contact hersteld kon worden. Dat ik toefjes slagroom op de koffie krijg waar ik nooit, maar dan ook nooit meer op had durven hopen en had durven dromen.

Inderdaad, al heb ik ook verdrietige dagen om alles wat ik los zal moeten laten: ik tel mijn zegeningen.

Henny Wessel

EERSTE LUSTRUM MANUS VAN ALLES

Op zondag 26 juni is het weer Manus van Alles dag in Wittevrouwenveld. Een dag van "verrassende ontmoetingen". Bij gelegenheid van het eerste lustrum zal burgemeester Gerd Leers samen met Jo Heuts, voorzitter van de Ondernemersvereniging, het festival om 11.30 uur openen op het Hoofdpodium in de Voltastraat. Terwijl de braderie met meer dan honderd stands dan al gestart is zullen na de opening op vijf podia zeer interessante en verrassende acts gepresenteerd worden. Voor de kinderen is er het vertrouwde Kidsplein, voor de inwendige mens is gezorgd. Het exacte programma staat in de flyer die binnenkort ruim verspreid zal worden. De Stichting Cultuur sur Place, organisator van het festival, hoopt en rekent weer op een stralende, mooie, gezellige en vooral "verrassende" dag.



GEDOOPT:

Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie:

Op 19 juni is gedoopt: **Christophèr Haenen**, zoon van Mathilde Haenen en broer van Phaedra uit de Frankenstraat 19.

GULIËLMUS PAROCHIE

Op 26 juni is gedoopt: **Diego Laurentius Antonius Anna Maria Coenen**, zoon van Desi Coenen en Tanja Walters uit de Kast. Bleienbeekstraat 26 te Nazareth.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

Zaterdag 25 juni H. GULIËLMUS, PATROON VAN ONZE PAROCHIE
(G) Gielkesmerret

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Bertha Tilkin / mevr. Castermans-Cörvers / dhr. Jan Leenders-Schefman (jrd. 28^e) / dhr. Harie Ronnen (jrd. 17^e) / welslagen operatie

Zondag 26 juni DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (G) mevr. Rita Schram-Huysmans / mgr. Guillaume Lemmens

10.30 (OLV) HOOGMIS 1^e jrd. mevr. Mary Castermans-Cörvers / pastoor Jacobs en zuster Louise / mevr. Til Reneerkens-Smeets / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / dhr. Adam Keulen

Maandag 27 juni

9.00 (OLV) jrd. ouders Volders-Christophe / jrd. Lies Boesten en echtgenoten Gerard v. Luytelaar en Pie Dassen / t.e.v. O.L.Vrouw (st)

Dinsdag 28 juni

18.30 (G) Rozenkrans gebed

19.00 (G) H.Mis Ida Noorlander

Woensdag 29 juni

9.00 (OLV) Woord- en Communiedienst

Vrijdag 1 juli EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

10.00 – 12.00 (G) Ziekencommunie

Zaterdag 2 juli

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Jozefina Leenders-Hoenen / mevr. Mary Castermans-Cörvers

HEBBEN EN ZIJN

Bij alle harde taal naar aanleiding van de ontsnapte tbs-er, waarbij de minister en de mensen die in de tbs-klinieken werken gelukkig hun hoofd koel houden; bij de spoorstakingen, waarbij ieder die op het vervoer aangewezen is rustig een dag vrijaf neemt en voorkomt dat het verkeer muurvast komt te zitten; bij het mislukken van de Europese top in Brussel; waarbij we met z'n allen ons toch laten verleiden om teveel euro's uit te geven; om nog maar te zwijgen van alle aandacht voor de poëma die ergens op de Veluwe zou rondsluipen, waarbij gelukkig nu eindelijk afgesproken is om hem niet dood te schieten. Bij dit alles valt de aandacht weg voor de discussie die onze Minister, Maria Verhoeven heeft proberen te vragen voor het thema Schepping versus Evolutie; al een oud thema waar heftig over gediscussieerd is. Vaak draaide het uit op een confrontatie tussen wetenschappers die zich tegen God en het geloof keerden en een Kerk die vurige betogen hield voor het geloof in de Schepping en zich tegen nieuwe inzichten van de moderne wetenschap teweeg stelde. Het gevolg was een geweldige kloof tussen wetenschap en Kerk; tussen weten en geloven, tussen religie en rationaliteit. Heel spijtig is dat. Ook in geloof moet je je verstand niet thuis laten. Het voorkomt dat je doorslaat. Juist bij geloven is er dat gevaar omdat het zo persoonlijk is en een zaak van het hart. Juist dan heb je een heldere geest nodig om orde aan te brengen in alles wat op ons afkomt en ons dreigt te overspoelen.

Het mooie is dat er nu na de val van de muur in Berlijn in 1989, symbool voor de val van het atheïstische communisme, precies tweehonderd jaar na de bestorming van de Bastille in Frankrijk in 1789, symbool van het begin van de moderne tijd en de Verlichting, opeens nieuwe aandacht komt voor religiositeit en geloof. Steeds meer wordt ontdekt dat zowel geloof en religie als wetenschap en techniek, (ontdaan van fanatisme en verblinding door eigen gelijk) een eigen benadering hebben van de werkelijkheid. Het inzicht groeit dat een goed doordacht en doorleefd geloof over de werkelijkheid iets kan zeggen net als bijvoorbeeld poëzie, dat kan. Zij spreken een eigen taal om iets duidelijk te maken, om iets te bereiken.

Een gedicht kan een geweldige troost geven; het kan je de ogen openen voor een nieuwe en verrassende waarheid. En geloof kan je vertrouwen geven en een gevoel van geborgenheid en bescherming door hemelse machten en krachten. Het geloof kan je houvast bieden en helpen om het goede te blijven doen in de overtuiging dat