



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 19 16 september 2017

Moedeloos en moedig

Wie wordt niet moedeloos
op deze aarde,
waar altijd wel ergens
gevochten wordt en gemoord,
honger wordt geleden
en mensen op de vlucht zijn,
eenzaam en alleen gelaten
hun leven slijten.

Op deze aarde
zijn zonderlingen te vinden
die hun ogen open houden
en omzien naar hen
voor wie het leven donker is,
die hun oren openen
voor wie in deze samenleving
niet gehoord worden.

Laat ons niet moedeloos
maar moedig zijn.
We kunnen meer als we minder
voor onmogelijk houden.

WAT HEET GELOVEN III

Met de vraag wat je moet doen met pijn, lijden en verdriet, heb ik mijn stukje van de vorige keer afgesloten. Op deze open vraag heb ik nog geen antwoord gekregen. Maar het verbaast mij niets, want is daar wel een eerlijk antwoord op te geven? Wie weet zich echt raad met pijn lijden en verdriet? Lijden, pijn en verdriet moet je weten uit te houden, te dragen en te verdragen, denk ik dan waar dat begint, daar begint ook de mens-wording, maar dat is weer zo'n groot woord. Met grote woorden begin je ook niet veel. Soms is het gewoon stamelen, ook van ontroering en verbazing zoals zaterdag 2 september. Het was de viering met de Zeswewendienst van Sylvano Zwackhalen. Dat er opeens 50 jongeren in je kerk zitten, dat had ik niet bedacht. Opeens waren zij er allemaal om te laten zien dat zij Sylvano niet vergeten waren. Ik geloof dat het voor hen in de kerk net zo ongemakkelijk was als voor mij. Onwennig met elkaar zit je daar dan, en toen dacht ik, we gaan bij het vele zingen, dat die jongeren toch wel vreemd in de oren moet klinken, want zij kennen die kerkliedjes gewoon niet, maar we gaan gewoon het Credo bidden, de geloofsbelijdenis met de 12 artikelen van het geloof, en toen we dat aan het bidden waren, was het voor mij iets magisch. Samen spreek je een tekst uit die ook nog begint met, 'Ik': 'Ik geloof ... En dat je toch nog samen iets kunt doen en bidden. Niet alle jongeren deden mee, maar toch een bijzonder moment doordat mensen meebaden, meededen en dat allemaal om het verdriet van de dood van Silvano een plaats te geven.

Pijn, verdriet en lijden, hoe ver gaat het. Nog een heel andere ervaring van een Syrische vrouw, die bij ons elke zondag te voet naar de kerk komt. Zij heeft een tweeling, geboren na de dood van hun dochtertje. Deze tweeling dook opeens hier op, bij de mis op dinsdagmorgen en wat blijkt, zij zijn franciscanen. Kan die grote wereld van ons kleiner worden? De beide broers, een tweeling, spreken goed Italiaans omdat zij hun vorming gedeeltelijk in Italië hebben gekregen, en omdat de voertaal in Israël in onze kloosters Italiaans is. Voordat zij terug gaan naar hun eigen geboortegrond, mochten zij na drie jaar hun ouders weer ontmoeten, die als vluchtelingen uit Syrië onder gebracht zijn in een klein flatje in Nazareth. De tweeling neem ik mee naar onze oude medebroeders in Valkenburg, die bij zoveel jeugd helemaal opveren en ik neem ze mee naar Megen naar de Clarissen en de medebroeders, het was een feest. Bij de zusters was een meisje uit Irak, en bij de broeders een medebroeder, die na 30 jaar Brazilië, nu 6 jaar in het heilig Land had gewoond en terug gekeerd was na die 6 jaar naar Nederland. Kan de wereld kleiner worden?

Pastor Mattie Jeukens ofm

KEVELAER: donderdag 19 oktober

Op donderdag 19 oktober willen we weer onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer houden. Iedereen is welkom om mee te gaan. We zullen om 11.00 uur de eucharistie hebben. Om 15.00 uur is het lof en om 17.00 uur volgen we de vespers bij de zusters Clarissen, waarna we weer huiswaarts keren. We vertrekken om 8.30 uur bij de OLV van Lourdeskerk en zijn rond 19.15 uur weer terug op de plaats van vertrek. De prijs voor de bus en het boekje is 15,00 euro. U kunt zich opgeven bij Carla Meijers of op de pastorie.

MUSICA SACRA: IN HET BEGIN.

Het weekend van 15, 16 en 17 september staat in het teken van Musica Sacra met als thema: In het Begin. Het is een festival voor religieuze muziek en theater. Ook onze kerk gaat dit jaar een rol spelen op donderdag, vrijdag en zaterdagavond van 19.15 tot 20.15, alleen op zaterdag ivm met de mis om 19.30 uur en vrijdag, zaterdag en zondagmorgen om 06.45 uur.

BURENDAG 23 SEPTEMBER en BUURTBRÖK 10 jaar,

Op zaterdag 23 september is het al jaren gebruikelijk om iets te ondernemen met en voor je burens in het kader van 'Burendag'. De mensen van het Marconiplein organiseren al jaren daarom een fantastisch feest op die dag. Dit jaar viert de Buurtbrök op de vooravond van deze dag dat zij 10 jaar bestaan. Zij doen dat in de Voormalige Noodkerk bij de Italiaanse Vereniging Prof. Mullerstraat 56 en wie de Wijk "Wyckerpoort" een warm hart toedraagt is van harte welkom. Informatie is te krijgen bij Gerard Prickaerts (06 40313707) en bij Roel Nuss (06 55695246) Het is van 19.00 tot en met 22.00 uur.

THEATERVOORSTELLING 'DE OMZIENERS'

Vrijdag 6 oktober, begin van de week tegen Armoede, in de OLV van Lourdeskerk, open vanaf 19.30 uur. Het stuk begint om 20.00 uur en gevraagd wordt een vrije gift na afloop. In de Markant van sept 2017 staat een mooi artikel over dit Theaterwerk. U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com maar het hoeft niet. Ook zo van harte welkom.

STERVEN VAN FRANCISCUS 3 OKTOBER HERDACHT

Dinsdag 3 oktober gedenken we, ook dit jaar weer, het sterven van Franciscus in de Transitusviering samen met alle franciscaanse mensen en alle andere mensen. De viering begint om 19.00 uur. Daarna is er koffie en vlaai en ontmoeting in het Trefcentrum.

INBRAKEN OP HET KERKHOF

In 2 weken tijd is er drie keer in gebroken in het kantoortje van het kerkhof, waar na de eerste inbraak al niets meer te vinden is. We zouden gek zijn om daar nog iets van waarde achter te laten. Ook alle sleutels gaan mee naar huis. Hoe dom moet je zijn om daar in te breken? Er is wel voor veel geld schade aangericht en de motivatie van de vrijwilligers wordt zo wel ondermijnd. Het geldt dat we hiermee kwijt zijn hadden we hard nodig voor het onderhoud van het kerkhof.

GEDOOPT:



Zondag 27 augustus is in de OLV van Lourdes gedoopt:
Alana Kwankye-Pong, de dochter van Prince en Manon Kwankwye-Pong – Cober uit de Smeermaasstraat 14 bus 6, 3620 Lanaken in België;

Zondag 3 september zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:
Eljero Sullot, de zoon van Nicky en Sharon Sullot – Bos uit de Burg. van Akenstraat 1. Na de doop is de vader Nicky tijdens het doopfeestje in het Trefcentrum op de knieën gegaan, en heeft hij Sharon ten huwelijk gevraagd!

Ook is Deveny Knops gedoopt, de dochter van Michael en Marie Knops – Kessels van de Taborstraat 9 in Limmel en het zusje van Priscilla, Cheyenne, Angelika en Virginie, toch heel bijzonder;

Tenslotte is 3 september ook Myrthe gedoopt, de dochter van Ron en Manuele Niessen – Callemeijn uit de Kast. Walburglaan 45 in Nazareth en het zusje van Celine, die een engel in de hemel is, Tevens het zusje van Robin, Melvin, Mascha, Alïsha en Delano. Broer en zus Melvin en Mascha zijn ook peetoom en peettante.

Dat de doop en de opname van deze kinderen daarmee in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN: Op Zondag 27 augustus overleed op de Zeven Bronnen **Treeske van der Meulen – Custers**, de echtgenote van Frans van der Meulen en de moeder van Guido die met Astrid getrouwd is. Treeske heeft een leven lang met Frans op de Dr Schaepmanstraat 58B gewoond tot 4 jaar geleden toen Treeske opgenomen moest worden op de Zeven Bronnen. Frans ging haar eerst elke dag opzoeken en later is Frans er ook gaan wonen. Frans en Trees deden alles samen. Een bijzonder koppel. Samen hebben zij zich jarenlang ingezet voor de



Guliëmuskerk, samen brachten zij het klökske rond, haalden de vastenzakjes op en gingen langs voor de "Guldenactie", Frans was er koster en Treeske was in het koor en bij de kerkenpoets. Samen zorgden zij voor het rad van Avontuur op de Gielkesmerret. Treeske was eenvoudig en soms wat te verlegen, maar voor Frans was zij, zijn alles, terwijl Treeske op Frans kon leunen en steunen. Op vrijdag 1 september hebben we in OLV van Lourdes afscheid genomen en daarna Treeske te ruste gelegd op Oostermaas. Zij is 81 jaar geworden.

Eveneens overleed op de Zeven Bronnen op dinsdag 29 augustus **Jo Geron – Sprangers**. Zij is geboren in Wagenberg bij Breda en zij heeft altijd haar Brabantse tongval bewaard. In de Zeven Bronnen werd zij dan ook de 'Brabantse' genoemd. Op bezoek bij haar broer in Hornerheide leerde zij Huub Geron kennen, die daar ook patiënt was, maar weinig bezoek kreeg. Zij zijn gaan brieven schrijven en van het een kwam het ander. Maar Huub stierf en daarom trouwde zij zijn broer Albert, na ook de nodige brieven geschreven te hebben. Zij krijgen 5 kinderen 3 meisjes en 2 jongens. Beide jongens Huub en Albert zijn tijdens haar leven overleden. Maar Jo Geron – Sprangers hield altijd goede zin en is een leven lang zorgzaam geweest. Altijd was zij in de weer voor anderen. Zij is 94 jaar geworden en maandag 4 september was haar afscheid in de OLV van Lourdes, waarna zij gecremeerd is om haar as naar haar geboortedorp te brengen. De laatste jaren had zij heimwee naar huis. Nu komt zij thuis.

Dat de overledenen nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 16 september

19.00 Voor overleden ouders, broers en zussen / Tinie Wilhelmus / Ber Valcq / Jan Remmers / Jack Pisters / Gertruda Dassen – Veulemans / Jo Haine / Dien Ubachs – Pisters

Zondag 17 september 24e Zondag door het jaar

Vredeszondag

10.30 1e Jaardienst Lei Verstappen / Anna Bollen en fam./ zeswekendienst Hanny van Zeyl – van der Linden / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Venny Janssen – Hermans / Annie Dreessen / 1e jaardienst Alice Konings – v.d.Mullen / Huub Magdelijns / Jo Somers – Creemers / Michel Geurts en Wanny Geurts

Maandag 18 september

09.00 Jos Nijssen

Dinsdag 19 september

09.00 Herman Schepers

Woensdag 20 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 23 september

19.00 Voor overleden ouders, broers en zussen / zeswekendienst Frits Schuman / Willie Steinbach – Wijtkamp / Thei Smeets

Zondag 24 september 25e Zondag door het jaar

gastkoor: Chantez uit Oirsbeek

10.30 Maurice Barthels / Luzia Smits – Croê / Corrie Stitzinger, Sjerke en Pierreke / Mattie Penders – Medenbach / 4e jaardienst Jan Kuipers / Vic Kessen / Anton Berndsen / Gerry Hermse – Mulkens

Maandag 25 september

09.00 Eugene en Mia van Dooren – Magneé

Dinsdag 26 september

09.00 Jan Kanters

Woensdag 27 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 30 september

19.00 Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Johannes en Ans Smeets – Willems / Mayke Loffeld – Mertz / Agnes Niël /

Lenie Lion / Ernest Spronken / Jaak Mulkens en Truus Mulkens
– Cornelissen / Math Heugen

Zondag 1 oktober 26e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / Voor de overledenen
van de fam. Fraats – Matti / voor de overledenen van de fam.
Kaanen – Matti / Antonio Caballero Román / Margriet Dams –
Beckers / Henny Merken – Crijns / Jan Wintraecken / Lily
Tonnard – van Deurse / Frans en Pie Geerkens

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 20 30 september 2017

Psalm 126

Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen,
gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld:
'Hun God doet wonderen'.
Ja, Gij doet wonderen,
God in ons midden,
Gij onze vreugde.

Breng ons dan thuis,
keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn,
die, als de regen valt,
opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid,
zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg,
en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug
met zijn schoven.

Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

WAT HEET GELOVEN IV

Gisteren liep ik door het azM en het viel me op dat er heel veel mensen rondliepen en allemaal hadden ze een tablet of een stapel papieren in de hand, en ergens een badge hangen, of met de naam erop, of om deuren te openen. Want ik moest op de Intensive Care zijn en degene die met me meeliep, had zo'n ding om de deur waar je normaal anders had moeten bellen, open te maken. Al die mensen met die bedrijvigheid maakten indruk. En toen bedacht ik dat ik daar stond met helemaal niets, maar dat is niet helemaal waar. "Jij hebt toch een kruisje om!" zei me iemand die ik dit vertelde. Ja, ik heb een klein kruisje om dat geen kruisje is, omdat het een Tau is, een letter van het Griekse Alfabet, omdat dat de favoriete letter van Franciscus was. Het kruis hangt aan een touwtje dat ver versleten is en op breken staat. Maar wat doet zo'n klein teken? Ten diepste voelde ik me met lege handen, zeker aan het bed van een moeder van 5 kinderen, die gevloerd was door een hersenbloeding en 48 jaar oud, was gestorven. Wat kun je dan nog zeggen? Je staat dan met lege handen. Het mag toch niet en dan kom ik aan het bed van iemand die al 5 maanden in het ziekenhuis ligt. Hij is heel reëel. "Het gaat niet meer. Ik stop ermee." Het is het stoppen met dialyse en dat zal zijn dood betekenen. Wat heb ik dan nog te zeggen? Opnieuw voelde ik me staan met lege handen. Ik wilde eigenlijk dat hij bij ons zou blijven. Het is een fijne en goede man. Ik kon alleen maar vragen, hoe zijn leven tot nu toe geweest was? En hij zei toen tot mijn grote verrassing: "Goed. Ik heb een goed leven gehad en als er nog iets is, dan hoop ik dat ik mijn vrouw mag tegen komen." Waarop ik, wetende dat zij jong gestorven was aan COPD, ook zei, dat ik vond dat zij te jong gestorven was. Hij bevestigde dit en sprak zijn teleurstelling uit dat het hun niet gegeven was om lang van het pensioen te genieten. Waarop ik alleen maar met nog meer verbazing kon opmerken dat hij toch zijn leven goed vond, en op nieuw werd dat bevestigd. Je staat met lege handen en je mag dit horen: dat het leven toch haast, ondanks alles, de moeite waard is geweest, ondanks al de teleurstellingen, dat ik dan denk: "Wat ben ik rijk, dat ik dit allemaal horen mag en wat geeft het mij toch veel hoop en moed om het leven gewoon te blijven leven. Zo worden vaker mijn lege handen gevuld door anderen, terwijl je er bij zit of staat en niet wetend wat je kunt doen of kunt zeggen om te troosten, om te helpen. Maar eerlijk is het niet. Eigenlijk is het leven heel vaak verschrikkelijk oneerlijk en je kunt er niets aan doen. Tegenover het echte lijden sta je machteloos en met lege handen. Maar toch, als je dat erkent kan er klaarblijkelijk een ruimte komen voor veel menselijk geloof, hoop en liefde. En daar doe ik het graag voor! Pastor Mattie Jeukens ofm

GASTKOOR: DON BOSCO

Het Don Boscokoor is een gemengd zangkoor dat bijna 65 jaar verbonden was aan de Don Boscokerk te Maastricht en, na sluiting van deze kerk, sinds januari 2017 een doorstart maakt als zelfstandig koor. Het bestaat uit 22 enthousiaste leden en staat onder de bezielende leiding van dhr. Ronald Franssen, die tevens de begeleiding voor zijn rekening neemt. Het repertoire van het koor is internationaal en bestaat uit meerstemmige stukken in allerlei talen. Daarnaast worden ook Limburgse en Maastrichtse dialectliederen ten gehore gebracht. Bekijk voor verdere informatie onze website: www.zangkoordonboscokeer.one.

Op zondag 22 oktober om 10.30 uur zal het Don Bosco koor de eucharistieviering opluisteren in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in het Wittevrouwenveld.

KUNST KETEL ZOEKT BREI- EN HAAKWOL EN KINDEREN

Het nieuwe schooljaar is alweer enkele weken oud. Kinderen die iets leuks willen doen in hun vrije tijd kunnen altijd in de Kunstketel terecht. Manon vraagt ook Brei- en Haakwol voor een nieuw project van kerstballen maken. Zou zij geïnspireerd zijn door de gebreide kerststal van menier pestoer? Op vrijdagmiddag is er muziek instuif in de Kunst Ketel met Jos als bijzondere meester en inspirator. Gewoon een keer binnen lopen in de Kunst Ketel.

KEVELAER

Er is nog plaats in de bus voor Kevelaer op donderdag 19 oktober. U bent van harte uitgenodigd mee te gaan. We vertrekken om 8.30 uur bij de OLV van Lourdeskerk en zijn om 19.30 uur terug. Op geven kan op de pastorie op bij Carla Meijers 06 42148296. De reis kost €15,00.

FRANCISCUSFEEST 3 EN 4 OKTOBER

Op 3 oktober gedenken wij de dood van Franciscus en op 4 oktober vieren wij zijn gedachtenis. Omdat dan de avondmis is om 19.00 uur zal ik na de mis aan de kant van de Theresiaschool de dieren zegenen die door het donker zijn gekomen voor het lichtpuntje van de zegen. Ik ben benieuwd of er dieren komen voor de zegen. De dieren mogen natuurlijk ook mee naar de mis komen, dan moeten zij er al om 19.00 uur zijn als de mis begint.

Op 3 oktober is de Transitusviering, een gebedsdienst waarin we stil staan met alle vrienden en vriendinnen van de Franciscaanse beweging bij het sterven van Franciscus. In de kerk begint naar goed Joods gebruik overigens de dag aan de vooravond, vandaar dat 4 oktober de feestdag is, terwijl Franciscus op 3 oktober is gestorven. Na de viering is er in het Trefcentrum een samen zijn onder het genot van een 'tas' koffie en een stukje vlaai. Welkom.

MUSICA SACRA: TONEEL BUITEN DE KERK IN DE REGEN

En toch was het heel bijzonder de 3de keer bij zonsopkomst en de 3de keer bij zonsondergang om daar te zitten waar vroeger de autoweg was ,en waar nu ergens diep onder je de tunnel ligt en waar straks over een jaar of wat de bomen groeien van de Groene Loper. Het was een geweldige ruimte waar in de verte ook nog van alles voorbijging. De regen maakte het alleen nog maar spannender. Zij die het gezien en meegemaakt hebben, hadden het niet willen missen.

NOG MEER MAAR ANDER TONEEL: 6 oktober

Op vrijdagavond 6 oktober aan het begin van de week tegen armoede zal er door mensen van de ATD-vierde wereld een toneelstuk op gevoerd worden over de schuldenproblematiek ,die als een loden jas om de schouders hangt van kwetsbare mensen. Vanaf 19.30 uur op vrijdagavond 6 oktober bent u van harte welkom in de OLV van Lourdeskerk. Het toneelstuk is gratis, maar u mag wel wat geven, heel graag zelfs ter bestrijding van de onkosten.

VORMSEL

Kinderen van groep 8 worden uitgenodigd om zich op te geven voor het Vormsel, of wel 'De plechtige Communie'. Schroom niet, de voorbereiding zal niet zo intens zijn als met de communie en het is een kans om opnieuw een keer stil te staan bij geloof en religie, maar ook een kans om even stil te staan bij jezelf en bij de vraag wat nu echt belangrijk is, en wat je echt mens maakt!

Het vormsel zal zijn op zaterdag 2 december. De eerste kennismaking is op zaterdag 4 november. Het is nog wel even maar de kinderen kunnen nu aangemeld worden op de pastorie Voltastraat 45 of bel even 043 3634348. De kinderen van de Geluksvogel en de Letterdoes hebben een brief via de school mee gekregen.

MEDITATIE

Elke tweede en vierde donderdag van de maand is er meditatie in de traditie van Zazen. We doen dat van 19.30 – 20.30u in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk, met ingang aan de kant van de Theresiaschool en het Trefcentrum. Opvallend dat er voor een 'kleine cursus' veel belangstelling was om met Zazen kennis te maken.

BURN-OUT

Het schijnt bijna een epidemie te worden onder jongen mensen. Er wordt zoveel gevraagd, maar er kan ook heel veel en er zijn heel veel keuze mogelijkheden. Jonge mensen schijnen steeds sneller 'op te branden'. Zelfs een deftige krant als de NRC bepreekt dagen achter elkaar het probleem van de Burn-out en komt met adviezen.

Maar mag ik u een advies geven? Gewoon: kom af en toe op zondag morgen naar de kerk, daar hoeft u niets, daar moet niets, dat kun je gewoon even tot jezelf komen en misschien helpen de Bijbel verhalen om te relativieren, dat lijkt mij het aller voornaamste: relativieren!

OVERLEDEN



Leon Gulpen is plotseling overleden, ook al was hij al langer ziek, dit had niemand verwacht op vrijdag 8 september. Leon is 61 jaar oud geworden. Hij is op 14 september jarig. Zijn partner is Gerda van den Hout. De crematie was woensdag 13 september was in Eijsden. Zij wonen in de Burg. Bauduinstraat 146

In de nacht van dinsdag op woensdag 20 september is in het azM **Petra Dubois - Lemmens** overleden, 48 jaar oud, moeder van 5 kinderen, partner van Pascal Dubois.

Dat de overledenen nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor haar onmenselijk maakte.

GEDOOPT:



Op zondag 10 september is **Jayden Koekkelkoren** gedoopt, de zoon van Andy en Cheyenna Koekkelkoren – Remmers uit de Kasteel Geysterenstraat 16;

Eveneens op zondag 10 september is **Levi van Duurling** gedoopt, de zoon van Denis en Nadine van Duurling – Roth en het broertje van Quinn uit de Banniersborg 45;

Op zondag 17 september is **Noan Joe Murrell** gedoopt de zoon van Xander en Esther Murrell – van Kan uit de Demertstrat 103 en het broertje van Zoë;

Eveneens op zondag 17 september is **Emma Huijts** gedoopt de dochter van Lucas en Sandra Engelen – Huijts van de Hogeweg 16 in Voerendaal en het zusje van Alina.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 30 september

19.00 Mia van Gelabbeek , kinderen en kleinkinderen / Johannes en Ans Smeets – Willems / Mayke Loffeld – Mertz / Agnes Niël / Lenie Lion / Ernest Spronken / Jaak Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen / Mat Heugen / Netta Penders - Medenbach

Zondag 1 oktober **26e Zondag door het jaar**

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / Voor de overledenen van de fam. Fraats – Matti / voor de overledenen van de fam. Kaanen – Matti / Antonio Caballero Román / Margriet Dams – Beckers / Henny Merken – Crijns / Jan Wintraecken / Lily Tonnard – van Deurse / Frans en Pie Geerkens

Maandag 2 oktober

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 3 oktober **Transitusviering**

09.00 **Woord-en communiedienst**

19.00 **Transitusviering**

Willy van Hees / overleden ouders Keyzers – Franken

Woensdag 4 oktober

WERELDDIERENDAG – DIERENZEGENING

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf / voor alle dieren en de dieren die na de viering gezegend worden

Vrijdag 6 oktober **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Jan Kanters

Zaterdag 7 oktober

19.00 Ron Korpershoek / Dave de Vlam / Corrie Cauwels – van de Wiel / Helena Natterman / Jacques Plusjé / Corrie Coolen / Ria Leclaire

Zondag 8 oktober **27e Zondag door het jaar**

10.30 Riek Vallenga – van Dijk / Pastor Jean Rademakers / Els Dzon – Frosch / Gerrit Grit en Silvia Haan -Grit / Pastor Jan Linke / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / José Pluymen – Clement

Maandag 9 oktober

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 10 oktober

09.00 Mathilde Beurskens - Truyen

Woensdag 11 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 14 oktober

19.00 Miets Buncke – Romans / Jacqueline Paulissen / Miena Koch – Damen / Maud Wieken / Nolda Herijgers – de Baar / Fien Clement – Ramakers en Harry McMaster / Annie Hendriks – Smeets

Zondag 15 oktober **28e Zondag door het jaar**

10.30 zeswewekendienst Treeske van der Meulen – Custers / zeswewekendienst Mayke Jacobs – Boren / Gerarda Nijsten – Lousberg / Margriet Zwackhalen – Dijkema / Marie Louise Duchateau / Cor Spee / Arnold Cornelis / Truus Wolters

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 21 30 september 2017

VRAGENDERWIJS

Ik vroeg;
wie is de goudsmid aan de zon,
wie gaf de sterren de ruimte,
wie plantte de maan in het veld
van de nacht?

Ik vroeg;
wie gaf visie aan mijn ogen,
kleur aan het gras,
toonhoogte aan de vogels?
Wie
heeft het denken bedacht?
Wie
het luisterend oor?
Wie
heeft het zinspelen
in de mond gelegd?

Zeg het mij
met woorden,
want voor hem
klopt een hart
in mijn keel.

WAT HEET GELOVEN V

Voor de eerste keer heb ik het nu gedaan. Ik heb dat gedaan wat ik meende gehoord te hebben wat je zou moeten doen als je af wilt van een oude gsm, waarin nog privé-gegevens zijn opgeslagen. Wat dat dan is? dat is de GSM kapot slaan met een hamer. Ik had nog een oude GSM met daarin nog al mijn privé gegevens. Maar ik kon hem niet meer opladen. De batterij deed het niet meer terwijl ik al mijn persoonlijke gegevens wilde wissen. Maar zo eenvoudig gaat dat dus niet. Ik kreeg de GSM gewoon niet meer aan. De enige manier die ik toen nog kon bedenken was de GSM stuk slaan met een hamer. Dat hebben we dan ook gedaan, maar met één keer was het nog niet gebeurd. We hebben wel tien keer erop geslagen voordat we het gevoel hadden dat hij nu echt stuk was, en dat je nu niets meer kunt terug vinden. Dat nu alle gegevens wel onvindbaar en onbruikbaar zijn.

Maar het is toch wat, dat je iets stuk moet slaan om er op een veilige manier van af te komen. Of is het toch niet zo gek, want leert ons geloof ons juist niet dat je eerst moet sterven om tot het echte leven te komen, zoals de graan korrel moet sterven opnieuw te ontkiemen tot nieuw leven. Er is dat mooie lied in de bundel over: "Wie als een God wil leven hier op aarde, Hij moet de weg van alle zaad en zo vindt hij genade. Hij gaat de weg van alle aardse dingen en vind zo genade"

Het zijn van die prachtige paradoxen als er gezegd wordt in de Bijbel dat wie leven wil eerst moet sterven. Toch is het niet zo vreemd en dat weten we als we eerlijk zijn, allemaal uit eigen ervaring. We kennen allemaal de grote paradoxen van het leven, zoals die ene tegenspraak ,dat we voor het geluk geschapen zijn en dat je tegelijkertijd ziet dat zij, die het geluk misschien wel het meest zouden verdienen, soms de meeste tegenslag hebben, terwijl anderen die zich van God noch gebod iets aantrekken het voor de wind lijken te gaan. Voor sommige mensen is deze tegenstelling zelfs een bewijs dat God niet bestaat. Soms moet ik ze dan nog gelijk geven ook, want ik heb er zelf ook geen antwoord op dan te blijven hopen en geloven. En stiekem dacht ik met elke klap die ik op de telefoon sloeg, dat meneer Google misschien nu wel meer hoofdpijn krijgt, maar dat mijn gegevens eindelijk niet meer opgeslagen zijn buiten mijn wil om, en dat ik toch een vrije mens ben met een eigen ik, waarover alleen ik zelf de baas ben. Maar, is dat echt zo, of alleen maar een romantische illusie? Wat is eigenlijk echt en nep in een wereld waarin je een kostbare telefoon stuk moet slaan om er goed van af te komen op een wijze, dat niet heel je hebben en houden op straat komt? pastor Mattie Jeukens ofm.

MARIAKAPEL OP HET KERKHOF

Het is nog niet zo eenvoudig. In eerste instantie denk je, kom we beginnen maar vast, dan kunnen de mensen ook zien dat er wat gebeurt. Maar dan komt de vraag wat ga je bouwen? Ondertussen zijn er prachtige ontwerpen gemaakt. Het ene ontwerp maakt je nog enthousiaster dan het andere. Maar dan komt de vraag of het te realiseren is? Moet je eigenlijk wel een kapel willen hebben vroeg iemand, op het strooiveld. De doden moet je laten rusten. Dus u merkt het al, we zijn nog even bezig, maar volgend jaar Maria Hemelvaart moet er iets staan. Gelukkig heeft Peter al grijze haren, anders had hij ze ongetwijfeld gekregen.

ARMOEDE

In plaats van dat armoede verdwijnt, neemt het toe. Er zijn nu 35 kinderen in Maastricht die afhankelijk zijn van extra hulp omdat er soms gewoon geen eten voor ze is. De Vlinder, waar moeders en vaders eten en luiers voor hun kind krijgen als zij echt in nood zijn, blijkt heel hard nodig te zijn. Eigenlijk is dat verschrikkelijk. Ouders zouden genoeg moeten hebben om wat zij voor hun kinderen nodig hebben zelf te kunnen kopen. Toch kan dat niet in Nederland.

Van vrijdag 6 tot en met dinsdag 17 oktober is er de week tegen Armoede. Dinsdag 17 oktober is de internationale dag tegen de armoede. Het is een levensnoodzaak om er bij stil te staan. Op 4 november is er een bijeenkomst van armen en mensen met kennis van zaken in het Stay Oké Hotel aan de Maaskade. Ieder die de armoede problematiek ter harte gaat is daar welkom.

ALLERZIELEN

Op 2 november gedenken we de overledenen van Allerzielen 2016 tot en met Allerzielen 2017. In de kerk steken we een kaars aan voor al die mensen, waarbij wij vanuit de kerk betrokken zijn geweest bij het afscheid. Er zijn ook mensen waar we een kaars voor aan willen steken die geen kerkelijk afscheid hebben gehad. Steeds meer mensen gaan meteen naar het crematorium. We vinden het belangrijk dat toch nog af en toe de naam genoemd wordt. Mocht u het op prijs stellen dat ook voor uw dierbare een kaars wordt aangestoken in de viering van Allerzielen, die om 19.00 uur begint, en waarna we om 20.00 uur de lichten naar de graven gaan brengen, laat het dan even weten op de pastorie. Geef de naam door met een contactadres.

MEDITATIE

Er zijn veel belangstellenden naar de meditatiecursus op donderdagavond in de maand september gekomen. Nu is er weer elke 2^e en elke 4^e donderdagavond van 19.30 tot en met 20.30 uur meditatie in de sacristie. De basis van deze meditatie is 'zitten' in Zen. Belangstellenden zijn altijd welkom. Meditatie is altijd goed voor concentratie en bewustwording.

GASTKOREN

Eigenlijk is het jammer dat het zo snel achter elkaar is, maar het is wel geweldig dat Gastkoren in onze kerk willen komen zingen. Voor het koor is het door de mergel geen gemakkelijke kerk. Je moet het zo gezegd 'kunnen'. Twee bijzondere koren:

Op zondag 22 oktober zal het koor van de voormalige Don Boscokerk komen zingen. Na de sluiting van de kerk heeft het koor besloten toch verder te gaan. We zijn blij dat zij bij ons nu willen komen,

Op zondag 29 oktober, een week later, komt het Toonkunstkoor zingen in de viering van de zondag. Dit is natuurlijk een zeer gerenommeerd koor. Voor hen is het ook uit dank voor de ruimte die we beschikbaar stellen. Daarmee is aangetoond dat ook al ben je niet rijk je wel iets voor iemand kunt en mag betekenen en dat zich dat toch op de een of andere wijze terug betaald.

Twee koren die een goede reden kunnen zijn om toch naar de kerk te komen, ook al is misschien die zondagmorgen de enige dag dat je niets hoeft, of moet, en gezellig met je gezin en of partner samen bent. Dat samenzijn kan ook in de kerk. Het is fijn als er veel mensen zijn.

OPTREDEN IN PLAATS VAN AFTREDEN

Uiteindelijk is het toch tot een aftreden gekomen van minister Hennis van defensie. Maar ik vond het een mooie vondst vooral met de nadruk op optreden. Een goed optreden is iets heel bijzonders, dan ben je voorbereid op wat je moet doen in een bepaalde situatie op een bepaald moment. Het is weten te handelen op het juiste moment en op het juiste probleem. Het lijkt er op, dat we in dat in de kerk althans verlerd hebben, door aan te komen met antwoorden op problemen die niet meer aan de orde, eerder van een andere (hemelse) orde zijn terwijl we volop bezig zijn met wat wij nu denken, dat natuurlijk is en dat daarom ook echt en werkelijk is. Elke tijd vraagt zijn eigen antwoorden op zijn eigen vragen, maar toch, komt het toch weer niet op het zelfde neer? Op de vraag hoe word ik gelukkig?

GEDOOPT:



Op zondag 24 september is in de OLV van Lourdes gedoopt: **Lex Roemgens**, de zoon van Berry en Fleur Roemgens – Coolen uit de Reinier Langhalsstraat 8 en het broertje van Vince en Raf;

Evi Tonnard, de dochter van Niekie Tonnard en bonus pappa Dave Kuipers uit de Frankenstraat 6A en het zusje van Maik;

Emma De Vos, de dochter van Vincent en Netty De Vos - Kicken uit de Populierweg 76 en het zusje van Donny

Dat de doop en opname in onze geloofsgemeenschap van deze kinderen ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



In de nacht van dinsdag op woensdag 20 september is in het azM **Petra Dubois - Lemmens** overleden, 48 jaar oud, moeder van 5 kinderen, Partner van Pascal Dubois. Toch wel heel verdrietig. Ze waren juist samen ,dankzij de moeder van Pascal, op vakantie geweest in Turkije, deze keer eens zonder de kinderen. Petra en Pascal hadden opnieuw ontdekt hoezeer zij van elkaar hielden en niet zonder elkaar konden. Daarbij was Petra een geweldige moeder. Niets voor haar zelf wilde zij en de laatste stuiver gaf zij nog weg voor haar kinderen. Voor zich zelf had zij helemaal geen eisen. Onrechtvaardig is het dat zij op 48 jarige leeftijd weg geplukt is.

Dat de overledenen nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor haar onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 14 oktober

19.00 Miets Buncke – Romans / Jacqueline Paulissen / Miena Koch – Damen / Maud Wieken / Nolda Herijgers – de Baar / Fien Clement – Ramakers en Harry McMaster / Annie Hendriks – Smeets

Zondag 15 oktober **28e Zondag door het jaar**

10.30 zeswekendienst Treeske van der Meulen – Custers / zeswekendienst May Jacobs – Boren / Gerarda Nijsten –

Lousberg / Margriet Zwackhalen – Dijkma / Marie Louise
Duchateau / Cor Spee / Arnold Cornelis / Truus Wolters

Maandag 16 oktober

09.00 Pater Berardo Kleuskens ofm

Dinsdag 17 oktober

09.00 Ria Leclair – Penders

Woensdag 18 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall –
van Lijf

Zaterdag 21 oktober

19.00 Frans Penders / Tonia Damen / Nol Coenen / Annie Sanders /
Sylvano Zwackhalen / Bér Habets en Joke Habets – Creemers
/ Leon Strijp

Zondag 22 oktober **29e Zondag door het jaar**

Don Boscokoor (Heugemerveld)

10.30 Antonio Caballero Román / zeswekendienst Jo Geron –
Sprangers / Liane Louis – Dams / Nico Thewissen / Hanny van
Zeyl – v.d. Linden / overleden ouders Pellemans – Weyden (
i.v.m. 70 jr huwelijksdag / Kees en Wim Renkers /
jaargedachtenis voor Jacek Wagrowsky

Maandag 23 oktober

09.00 Albert Willems (diaken)

Dinsdag 24 oktober

09.00 Zuster Gemma / Zuster Gerarda

Woensdag 25 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall –
van Lijf

Zaterdag 28 oktober

19.00 Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Johannes en
Ans Smeets – Willems / Corrie Remans – Murrer / Treesje
Srevens / Ties Remmers / Marie Remmers – Stuiver

Zondag 29 oktober **30e Zondag door het jaar**

Toonkunstkoor

10.30 Corry Fadda – Hollander / Huub de Vree / Riek Vallenga – van Dijk / Venny Janssen – Hermans / Fiena Pieters – Vrancken / Jan Kuypers / Pierre Vleugels / Corrie Kerkhofs - Bleize

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Gulielmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H. Familie, Voltastraat
Pres Rooseveltla 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank.
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Gulielmus, O.L.V. v
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 8314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 22 28 oktober 2017

Iets van ons leven maken

God, soms, zomaar ineens
Zien we de dood van dichtbij
dan schrikken we op
Wankelt het gevoel van:
Ons kan niets gebeuren

Soms zomaar ineens
Verliezen we mensen,
Van wie we houden.
Zijn we verdrietig en kwaad:
Waarom nou juist hij of zij?

We bidden U
Uit de grond van ons hart:
Houd ons vast
In leven en dood.
Geef dat wij iets
Van ons leven maken.

We bidden u
Voor alle mensen
Voor wie het leven
Uitzichtloos en doods is
Geef dat wij er alles aan
doen om
hun leven leefbaar te maken.

GELOVEN IN DEZE TIJD VI

Woorden aan het papier toevertrouwen blijft een magisch proces. Heb ik zojuist elders in het parochieblad mijn excuses gemaakt voor de te vele fouten die onder tijdsdruk waren ontstaan, zit ik nu alweer onder tijdsdruk, waar ik mezelf deze keer zelf onder gezet heb, door steeds maar weer uit te stellen. Ik zal niet de enige zijn. Ondertussen had ik willen vertellen over de prachtige schuifdeuren die we van een goede gever hebben gekregen voor de ingang links en rechts vooraan, opdat de warmte binnen blijft en de deur als teken van gastvrijheid open kan blijven staan. Iedereen is er enthousiast over. Het kan zo maar een reden zijn om op zondagmorgen om 10.30 uur naar de kerk te komen om de deuren te proberen. Het zwart past prachtig bij het gele mergel en ze zijn nagenoeg geluidloos. Dankte aan de gulle gever.

Maar terwijl ik dit stukje wilde gaan schrijven, vond ik dat ik eerst Annie moest bellen, die gisteren net voor het vertrek naar Keveler gevallen was. Ik kreeg geen gehoor en enig speurwerk bracht aan het licht dat Annie opgenomen is in het azM. Een geweldige tegenvaller. Overigens hadden die ochtend nog 4 mensen zich wegens ziekte moeten afmelden. Ze hebben een prachtige bedevaart naar Kevelaer gemist. Prachtig door het mooie weer, de mooie kerk, met het prachtige en uitbundige orgelspel van Arno en twee prachtige liederen van Bianca. Natuurlijk was er koffie en 'kuchen' en voor de mannen een biertje. Vrolijk zingend zijn we terug thuis gekomen.

Onder het bellen werd ik overigens gestoord door iemand aan de deur die om een praatje verlegen zat. Al pratende kregen we het over Zara Leander, kunt u haar? Het is de vrouw met de 'mannenstem'! Uit mijn studententijd herinnerde ik me enkele prachtige liederen van haar zoals Ich weiss es wird einmal ein Wunder geschehen en Kann die Liebe Sünde sein? Beladen liederen omdat zij zeer geliefd waren in het Derde Rijk en voor nazipropaganda gebruikt en misbruikt. Wat bleek dat de man die bij mij aanbelde deze liederen had met de oorspronkelijke arrangementen. Wonderlijk dat dit te vinden is hier in het Wittevrouwenveld. Maar ondertussen was het tijd om de kerk te gaan sluiten. Op straat werd ik aan gesproken door Patricia of ik reclame wilde maken voor een gezellige kerstavond in het Tref vanaf 19.00 uur. Je kunt ook intekenen voor een diner op kerstavond voor 10,00 euro en natuurlijk het drinken moet je ook zelf betalen, voegde zij er aan toe. Ik kon niet nalaten te vragen: "En de kerstavond dan in de kerk?" Misschien van het een naar het ander? 'Davon geht die Welt nicht unter!' en wie weet: Wird noch einmal ein Wunder Gesehen. Als we elkaar maar niet uit het oog verliezen! pastor Mattie Jeukens ofm.

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER

Ook dit jaar zullen we net als andere jaren op 2 november weer onze overledenen gedenken, eerst in de viering in de kerk die om 19.00 uur begint en dat met de lichtstoet naar de begraafplaats Oostermaas waar we de lichten naar de graven gaan brengen en waar ik de graven zal zegenen. De Harmonie De Gele Ridders zullen spelen op het kerkhof en de Drumband van De Gele Ridders zullen ons naar het kerkhof begeleiden. Ook dit jaar zijn er met hulp van de Dela weer honderden fakkels op het kerkhof. Het is een speciale en ingetogen avond en ik nodig u van harte uit mee te doen. Als we de lichten op de graven hebben gebracht zijn we welkom in het rouwcentrum van de Dela voor koffie en een praatje.

GASTKOOR 29 OKTOBER TOONKUNSTKOOR

Zondag 29 oktober zijn wij vereerd met het Toonkunstkoor Maastricht met Rob Meijers als dirigent. Het Toonkunstkoor zal dan de eucharistieviering van 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes muzikaal willen ondersteunen. Voor onze parochie een hele eer dat zij bij ons komen zingen. Daar moet je gewoon bij zijn.

SNUFFELMARKT IN TREFCENTRUM

Op zondag 5 november 2017 organiseren Reisvereniging "Onder Us" en Harmonie "De Gele Ridders" een snuffelmarkt in Trefcentrum Wittevrouwenveld. Reken er maar op dat het weer net zo gezellig zal worden als alle vorige keren. Bezoekers zijn welkom van 9:30 tot 16:00 uur, de entree bedraagt € 1,00. Wie nog een kraampje wil huren moet snel bellen met John Huijts, telefoon 06 48 46 51 68.

A2 GROENE LOPER

De Groene Loper begint nu echt vorm te krijgen voor de kerk. Hoe groot de overlast ook juist nu is en ik weet dat één parochiaan nu niet meer naar de kerk kan komen, houden al die werkzaamheden toch een belofte in, dat het namelijk heel mooi gaat worden. De rotonde op de Scharnerweg, nog verre van klaar versterkt die verwachtingen.

VORMSELVOORBEREIDING VAN START

Met de voorbereidingen voor het vormsel starten we op donderdagmiddag 9 november van 17.00 tot en met 18.00 uur, maar eerste is er nog een kennismakingsbijeenkomst op zaterdag 4 november om 11.00 uur op de pastorie van de OLV van Lourdes, ingang aan de Edisonstraat 2.

ECHTE OVERLAST

Al de jaren dat men aan de tunnel gebouwd heeft, hebben we nagenoeg geen overlast gehad. Er is verteld dat er zelfs minder files waren. Het was ongelooflijk knap hoe heel die operatie in goede banen is geleid en hoe het doorgaand verkeer gewoon door kon gaan terwijl er toch eerst ongelooflijk veel grond afgevoerd en daarna heel wat karrevrachten beton naar binnen gereden moesten worden. Het is boven verwachting soepel gegaan, zo goed zelfs dat je er niet bij stil stond dat er ook ellende kan komen. Dat is dus nu, nu het kruispunt aan de Geusselt is afgesloten en de Meerssenerweg dicht is en ook bij de brandweerkazerne de weg verlegd is, zodat je er goed moet uitkijken.

De touringcar die ons op donderdag 19 oktober naar Kevelaer heeft gebracht heeft een half uur lang door de stad moeten rijden om van de andere kant van de Maas hier in het Vrouwenveld te kunnen komen. Toen we terug kwamen van een mooi uitstapje mede toch ook door het prachtige weer zijn we door Amby moeten komen. We waren prachtig op tijd terug: 5 minuten voor half acht.

FOUTEN DOOR HAASTWERK

Toen ik de gedrukte versie van de vorige Wegwijs/Klökske onder ogen kreeg, schaamde ik me toch voor de vele fouten die er in stonden. Deze keer was het parochieblad duidelijk een haastklus geweest. Soms of eigenlijk altijd wel sta ik onder tijdsdruk om de kopij voor de gestelde deadline ingeleverd te krijgen. Dat kan je dus, zoals de laatste keer behoorlijk opbreken. Dat is jammer. Daarom de vraag of er mensen willen zijn die me ook bij het parochieblad zouden willen helpen. Misschien heb je wat tijd over en vind je het leuk om met teksten aan de slag te gaan?

LEZING 5 NOVEMBER VAN SJENG SCHEIJEN om 15.00 uur

Sjeng Scheijen is Slavist, en specialist op het gebied van de Russische cultuur van de late 19e en vroege 20e eeuw. Hij is verbonden aan Universiteit Leiden. Hij werd bekend als een zeer succesvol tentoonstellingsmaker voor verschillende Nederlandse en Buitenlandse Musea: o.a. het Bonnefantenmuseum. Zijn biografie over Sergej Diaghilev kreeg lovende kritieken. Op dit moment werkt Sjeng Scheijen aan een nieuw boek, over de Russische Revolutie in de Kunsten. Zijn lezing is 5 november om 15.00u in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk ingang Voltastraat voor een royale vrije gave!

GEDOOPT:



Op zondag 15 oktober zijn in de OLV van Lourdes gedoopt: **Raymian Dolmans**, de zoon van Emile en Monique Dolmans – Loomans uit de Koningkampstraat 32 in Borgharen;

en ook is **Siënna van Tongeren** gedoopt de dochter van Luciën en Cindy van Tongeren - Oomen uit de Pastoor Jacobsweg 17

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap van deze kinderen ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:



Op 3 oktober, de sterfdag van Franciscus overleed in het azM **Mariëtte Jonkhout geboren Vandenboorn**, 44 jaar lang de echtgenote van Jo Jonkhout en 65 jaar oud. Haar lichaam was eigenlijk op en gesloopt door vroegere bestralingen. Mariëtte was een heel zorgzame moeder van 2 zonen en de trotse oma van kleinzoon Clark. Mariëtte was creatief en in alles geïnteresseerd. Zij genoot van het leven op haar eigen manier. Geboren in Borgharen in een gezin met 3 meisjes waarvan zij de middelste was en Karin, de weduwe van Frans Kusters, de jongste. Mariëtte en Jo zijn heel veel met Frans en Karin opgetrokken en zo zijn zij veel in het Trefcentrum en het Wittevrouwenveld gekomen, waar zij zich goed thuis voelden. Nu woonden zij in Amby waar Mariëtte ook begraven is.

Op 12 oktober 19 dagen voordat hij 60 jaar zou worden overleed in het azM 1 minuut voordat hij de ziekenzalving zou krijgen **Laurent Ritchi**. Zijn longen hadden het begeven. Laurent was een dromer en levensgenieter. Een reiziger die altijd op zoek was naar een nieuw avontuur of een nieuwe uitdaging. Zijn deur stond letterlijk altijd open. Hij was een gever. Hij is geboren in de Markies van Ledestraat en die sfeer van toen, die lijkt hij zijn hele leven te hebben willen vasthouden. De laatste jaren heeft Lauren samen met zijn beide hondjes Lotte en Albert in de van den Berghstraat 57 gewoond. Op woensdag 18 oktober hebben we afscheid van Laurent genomen in de OLV van Lourdes, waar Marit een mooi getuigenis gaf en zijn enige zoon Jimmy samen met een vriend hem hun muzikale hulde brachten, daarna hebben we Laurent te rusten gelegd op het kerkhof Oostermaas.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

BUURTTUIN OHP KRIJGT STEUN UIT ONVERWACHTE HOEK

De buurttuin OHP (Old Hickoryplein) heeft van de Lidll een prijs ontvangen omdat ze gezien wordt als goed buurtinitiatief dat ondersteuning verdient. Wij feliciteren de Buurttuin OHP van harte met deze buurtprijs van de Lidll en wensen Leon en zijn medewerkers veel succes. De tuin is de hele woensdag open vanaf 09.00u. Ga eens kijken of ga meedoen en steek je handen in onze zuster moederaarde.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 28 oktober

19.00 Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Johannes en Ans Smeets – Willems / Corrie Remans – Murrer / Resie Rademakers en familie / Truusje Stevens / Ties Remmers / Marie Remmers - Stuiver

Zondag 29 oktober **30e Zondag door het jaar**

Toonkunstkoor

10.30 Corry Fadda – Hollander / Huub de Vree / Riek Vallenga – van Dijk / Venny Janssen – Hermans / Jan Kuypers / Fiena Pieters – Vrancken / Pierre Vleugels / Corrie Kerkhoffs – Bleize

Maandag 30 oktober

09.00 Jan van Rooy

Dinsdag 31 oktober

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 1 november **Allerheiligen**

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor alle Heiligen / Fam. Bouchoms / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 2 november **Allerzielen met de Lichtprocessie**

19.00 voor de overledenen van de fam. Bouchoms (Gronsveld) / jaardienst Esther Meyers / 16e jaargedachtenis Herman Remmers / Margriet Dams – Beckers / Truus Wolters / Gemma Govers / Jacqueline Paulissen / Huub de Vree / 4e jaardienst Toon van Breugel / 3e jaardienst Nolda Herijgers – de Baar / Math Revenich / Clementine Haan

Vrijdag 3 november **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Deken Hanneman / Ida Noorlander

Zaterdag 4 november

19.00 1e Jaardienst Jean Rademakers / Tiny Neissen / Maria Remmers – Erkenbosch / André Haustraete / Bel Reneerkens – Swakhoven / Lucy van Loo / Annie Beckers – Sorge

Zondag 5 november 31 e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / fam. Steps – Colaris / Antonio Caballero Román / Broeder Piet (Cunibertus) van Bree / Jef Lebon / Els Verhoeven / George van Loo / Ine Geelen /Mat Heugen / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts

Maandag 6 november

09.00 Fam. v.d. Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 7 november

09.00 Willy van Hees / overleden ouders Keyzers – Franken

Woensdag 8 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen vd fam Vandewall – van Lijf

Zaterdag 11 november

19.00 Jaardienst Anna M. de Leeuw / overleden ouders en familie / Jes Mulkens – Verbert / Loks Reinards en Wies Reinards – Tans / Truus Thieman – Crapels / Rita Thomissen – Wetzels / Marie Bijlders – Walthie

Zondag 12 november 32e Zondag door het jaar

10.30 13e Jaardienst Annie Freens – Vermeeren / 7e jaardienst Willy Freens / voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven / Riek Vallenga – van Dijk / Mia Dritty – Vandewall / Marlies Biesheuvel – Colson (i.v.m. verjaardag, zij zou 70 zijn geworden) / Ineke Buteyn – Dubois / Paula van den Broek – van der Meys

APOTHEEK

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

 **MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387

17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 23 11 november 2017

Verliezen en vertrouwen

Je kan veel kwijtraken onderweg,
je wilde haren,
grote zekerheden,
illusies en verwachtingen.
En zelfs het pantser
waarvan je dacht,
dat het je voor kwetsuren
zou behoeden.
Niemand wordt wijs,
zonder de leerschool
van verliezen.

Maar wat er ook gebeurt,
bewaar
wat in de diepste lagen van jezelf
als bronader verborgen ligt:
De stille kracht van
Zelfvertrouwen.

EEN GELOVIGE KETTER

In het moderne Nederland ben ik een ketter, een eigenzinnig figuur omdat ik in een God geloof, zei Freek de Jonge. Kent u hem nog van Nederlands Hoop in Bange Dagen. Hij is oud geworden. Veel jongeren zal de naam niet zoveel zeggen. Hij is wel een dominees' zoon. Maar wat zegt dat? In de Limburger van zaterdag 28 oktober stond een mooi interview. Hij zei nog in God te geloven omdat je toch een paar zekerheden moest hebben in je leven. God is zo'n zekerheid. Wat God doet, dat is wat zijn ouders gedaan hebben, hem het gevoel gegeven dat je er mag zijn en dat je zelf je eigen weg mag gaan, zelfs als dat betekende dat hij op school zou mislukken. Overigens heeft Freek een kindje verloren en daarna ook nog eens een kleinkind. Daar moet je vorm aan geven, zegt hij, leren mee om te gaan. Verder zegt hij, is het niet zo belangrijk of God wel of niet bestaat, maar of je met God wil leven, God als degene waaraan je je verantwoordt en die je waarden geeft. Als die van boven komen en bovennatuurlijk zijn, kun je er niet mee in discussie treden. God schakelt het geharrewar uit! Freek bracht mij op een ander idee. Van God komt dat hij de Schepper is, en dat hij het leven heilig gemaakt heeft. Nu bedacht ik, als je dat aanvaardt, ben je er nog niet, want de een kan er iets heel anders onder verstaan als de ander. Omwille van de heiligheid van het leven zou de één kunnen denken dat je nooit euthanasie mag plegen, terwijl een ander juist tot de conclusie komt dat je dat in sommige situaties juist wel moet doen, juist omwille van die heiligheid van het leven, omdat mensonwaardig lijden zonder uitzicht, mensonwaardig is en de heiligheid aantast. Als je beide in God geloofd kan dat geloof een uitnodiging zijn om naar de ander te gaan luisteren, juist door zijn tegenovergestelde mening. Maar als de een niet in God en de ander wel in God gelooft krijg je een verharding, want er is dan niets meer wat die twee met elkaar verbindt, en waarin de uitdaging besloten ligt om naar elkaars motieven te gaan luisteren, omdat je toch allebei gelooft in een God, die stelt dat het leven heilig is, en dat je dat niet zomaar naar je hand mag zetten. Juist dat luisteren naar de ander kan je van mening en inzicht doen veranderen, dat gebeurt niet als je alles al denkt te weten terwijl er geen enkele verbinding is met de ander, omdat die juist anders is dan jij. Bij twee die beide geloven ligt dat net iets anders, want als zij verschillen dan komt juist de uitdaging om elkaar te gaan bevragen omwille van wat je verstaat onder zoiets als het leven dat heilig is en zo van God gewild. Wat is dan heiligheid van het leven? Het lijkt me boeiend om er verder over na en door te denken.

Pastor Mattie Jeukens ofm

DE OVERLEDENEN VAN ALLERZIELEN 2016 - 2017

Broeder Piet van Bree, 85 jaar / Pastoor Jean Rademakers, 84 jaar / Riek Vallenga – van Dijk, 92 jaar / Hub de Vree, 87 jaar / Antonio Caballero Román, 67 jaar / Bertina Stitzinger, 49 jaar / José Pluijmen – Clement, 76 jaar / Jean Tilkin, 95 jaar / Vic Kessen, 83 jaar / Jo Haine, 80 jaar / Dien Ubachs – Pieters, 65 jaar / Anton Berndsen, 83 jaar / Margriet Zwackhalen – Dyksma, 72 jaar / John Nafzger, 53 jaar / Gerry Hermse – Mullens, 86 jaar / Ron Korpershoek, 44 jaar / Greet Braeken – Bausch, 98 jaar / Nico Thewissen, 66 jaar / Marie-Louise Duchateau, 58 jaar / Dave de Vlam, 32 jaar / Corry Cauwels – van de Wiel, 87 jaar / Annie Hendrikx – Smeets, 90 jaar / Corry Coolen, 79 jaar / Bér Habets, 87 jaar / Ria Leclair, 55 jaar / Helena Natterman, 65 jaar / Gerrit Grit, 85 jaar / Truus Wolters, 72 jaar / Marjo Aquilini – Dingena, 56 jaar / Lea Schenk de Jong – Peters, 79 jaar / Yvonne Meyer – Wilhelmus, 61 jaar / Jeannie Lambrix – Castermans, 82 jaar / Jacques Plusjé, 92 jaar / Sylvano Zwackhalen, 16 jaar / Margriet Dams – Beckers, 67 jaar / Mia Dingena – Hameleers, 79 jaar / Nol Coenen, 68 jaar / Mayke Jacobs – Boren, 96 jaar / Hannie van Zeijl – van der Linden, 75 jaar / Annie Sanders, 78 jaar / Frits Schuman, 62 jaar / Treeske van der Meulen – Custers, 81 jaar / Jo Geron – Sprangers, 84 jaar / Leon Gulpen, 61 jaar / Mariëtte Jonkhout – Vandenboom, 65 jaar / Laurent Ritchi, 59 jaar / Pierre Cuijpers, 79 jaar / Jo Haaken, 74 jaar / George Kemmerlin, 95 jaar / Liza Franssen-Bruinen, 76 jaar

NAJAARSCONCERT GELE RIJDERS

Voor haar najaarsconcert heeft Harmonie "De Gele Ridders" twee gastverenigingen uitgenodigd: Harmonie St. Petrus uit Gulpen en de Koninklijke Fanfare De Vrije Burgers uit Val-Meer (B). Het concert wordt gehouden op zondag 12 november in het Trefcentrum en begint om 14:00 uur. De toegang is vrij.

CEACILIAFEEST

De Harmonie De Gele Ridders hebben hun Caecilia feest dit jaar op zondag 26 november. Dan bestaan zij 90 jaar. Het is een eerbiedwaardige leeftijd. Zij zullen dan de viering van de zondag die om 10.30 uur begint muzikaal opluisteren.

Ons eigen Theresiakoor viert hun Caecilia feest samen met de jeugddrumband op de zondag daarvoor op 19 november. Dan luisteren zij de viering van 10.30 uur muzikaal op.

Natuurlijk bent u allemaal van harte uitgenodigd om daarbij in de kerk aanwezig te zijn. Als je iets uitvoert hoop je natuurlijk altijd dat je toehoorders hebt. Maar het meest gediend zijn alle muziekverenigingen met nieuwe leden. Interesse?

WANDELEN

Op zaterdag 18 november gaan we een wandeling maken van Holset via Lemiers naar Mamelis, Wahlwiller en dan Wylre. Deze route heeft de naam van Kerk en Kunstroute omdat op verschillende plekken prachtige moderne kunst is te bewonderen van, Aad de Haas, Truijen, Dibbets en Dom van der Laan. Deskundige mensen zullen ons ter plekke een inleiding geven. We verzamelen ons in Wylre bij de kerk, op het eindpunt om 8.30 met enkele auto's gaan we dan naar Holset, waar de wandeling begint. De kosten zijn 7,50 om de inleiders te betalen. De tocht is bedoeld voor de wandelaars van 2017, maar alle belangstellenden mogen mee. De tocht zal ongeveer 20 km zijn.

KAPEL OP HET KERKHOF

Ondertussen is er op het gemetselde altaar een Maria geplaatst. Met de eigenlijke kapel zijn we druk in de weer, al lijkt er nu weinig te gebeuren. We zijn bezig met een goed ontwerp te maken, maar zijn ook aan het denken gezet door reacties van mensen over de plek van het strooiveld. Men voelt heel sterk aan dat je daar niet te veel over hoop moet halen, omdat er as van mensen is uitgestrooid. Moet er niet toch een andere plek komen. We streven er naar dat de nieuwe kapel klaar moet zijn met Maria ten Hemelopneming, of anders uiterlijk met Allerzielen 2 november 2018.

Ook zijn we aan het denken over de mogelijkheid van galerijgraven. Maar de eerste prijsopgaven vallen erg tegen. Een galerijgraf zou een alternatief kunnen zijn voor het cremieren, als je je kinderen of anderen niet wilt opzadelen met de zorg voor een graf. Met een galerijgraf heb je toch nog ergens een plekje zonder veel zorg en onderhoud.

GEDOOPT:



Op zondag 22 oktober is in de OLV van Lourdes Milan Wijkman gedoopt, de zoon van Marc en Samantha Wijkman – Gulpen, uit de Balijeweg 49, en de broer van Priscilla die tevens ook zijn Peettante is samen met Karel die door Milan zelf gekozen was.

Dat de doop en opname van Milan in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn

OVERLEDEN



Op vrijdag 13 oktober is Pierre Cuijpers overleden. Pierre is 79 jaar geworden, Omdat zijn familie in Duitsland woont, heeft men zijn afscheid gevierd in de traditie van Duitsland, eerst de crematie in stilte op woensdag 18 oktober, daarna was er op 25 oktober een gedachtenisviering. Pierre was een rustige aimabele man. Pierre heeft jarenlang voor zijn buurman gezorgd op een bescheiden en onopvallende wijze, maar hij deed het toch maar. Pierre heeft bij de Enci gewerkt en was een duivenmelker, die prijzen heeft gewonnen. Na de te vroege dood van zijn vrouw Mayke heeft hij een jeugdvriendin terug gevonden die in Amerika woonde. Samen hebben ze goede jaren mogen beleven totdat zij ziek werd. In het verpleeghuis waar zij was in Berg en Terblijt is Pierre ook overleden.

Op maandag 16 oktober is Jo Haaken overleden. Jo had besloten de dialyse stop te zetten. Uiteindelijk heeft hij meer dan 5 maanden in het ziekenhuis gelegen. Vreemd genoeg knapte hij daar in eerste instantie heel erg van op. Eindelijk kon hij weer eten en had hij weer smaak. Jo is 74 jaar geworden. Hij wilde naar Marga. Jo heeft altijd hard gewerkt, eerst op de grote Vaart waar hij na zijn dienstplicht op een onderzeeboot terecht was gekomen, daarna 25 jaar in Duitsland als lasser. Marga en hun zoon Patrick zijn niets te kort gekomen, daar heeft Jo voor gezorgd. Hij woonde in de Dr. Schaepmanstr 72D. Jo had een bijzonder hobby. Hij kon zeilschepen in een fles bouwen. Tientallen heeft hij er gemaakt. Jo was een rustige, vriendelijke en royale man. Hij kon alles missen. Op zaterdag 21 oktober hebben we afscheid van Jo genomen in de OLV van Lourdes, en daarna was de crematieplechtigheid in Heerlen

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 11 november

19.00 Jaardienst Anna M. de Leeuw / overleden ouders en familie / Jes Mulkens – Verbert / Loks Reinards en Wies Reinards – Tans / Truus Thieman – Crapels / Rita Thomissen – Wetzels / Marie Bijlders – Walthie

Zondag 12 november 32e Zondag door het jaar

10.30 13e Jaardienst Annie Freens – Vermeeren / 7e jaardienst Willy Freens / voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven / Riek Vallenga – van Dijk / Mia Dritty – Vandewall / Marlies Biesheuvel – Colson (i.v.m. verjaardag; zij zou 70 zijn geworden) / Ineke Buteyn – Dubois / Paula van den Broek – van der Meys / uit dankbaarheid i.v.m. verjaardag

Maandag 13 november

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 14 november

09.00 Rens Heymans

Woensdag 15 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden. en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 18 november Kerk – en kunstroute

19.00 Jacqueline Paulissen / Minus Scheffer / Guillaume Steinbach / Tinie Wilhelmus / Paul Winckers / Herman Steinbach / Jean Driessen

Zondag 19 november 33e Zondag door het jaar

CAECILIA FEEST THERESIAKOOR EN JEUDGDRUMBAND.

10.30 Bertina Stitzinger / Broeder Piet (Cunibert) van Bree / Lei Verstappen / Peter Duysens / Trees Vaessens - Serarens / Luc Castermans / Jo Moors / Jo van Helvert en Netta van Helvert – van Est / George van Loo

Maandag 20 november

09.00 Jeanne Huyben – Theunissen

Dinsdag 21 november

09.00 Vito Siciliano

Woensdag 22 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 25 november

19.00 10e Jaardienst Mia van Gelabbeek / Johannes en Ans Smeets
– Willems / Wilma van Golde / Ber Valcq / Jan Remmers /
Greet Braeken – Bausch / Maria Hermse – Mullens

Zondag 26 november Feest van Christus Koning

Caecilia mis Harmonie De Gele Rijders

(90 jarig bestaan)

10.30 Voor alle levenden en overleden leden van harmonie De Gele
Rijders / Ouders Thewissen – van der Meer en achterkleinkind
Esther Dizy en Nico Thewissen / Antonio Caballero Román / 2e
jaardienst zr. Gemma Govers / overleden moeder Lieske
Huntjens – Weyenberg / Marjo Aquilini – Dingena (i.v.m.
verjaardag) / Pater Frans van Lieshout en alle overleden leden
van Centrum Ontmoeting der Volkeren / Uit dankbaarheid dat
ik weer mijn verjaardag mag vieren

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel.
043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltin 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 24 25 november 2017

Bergen verzetten

Met de schoonheid die je ziet,
Met de geestdrift die je wekt
Met de ruimte die je laat,
Met de vrede die je brengt,
Met gevoel voor humor,
Met de zorg voor het geringe,
Met de troost van aandacht,
Met de kracht van eenvoud

Ben je in staat
om bergen te verzetten

BEGRENZEN EN UITNODIGEN, TERUG NAAR HET MIDDEN

Maandag 13 november was er in Stay Okay een studiedag over het tegen gaan van Radicalisering. Omdat ik die ochtend mis had, kon ik er pas om 10.30u zijn. Om 09.00u was het programma al begonnen met een woordje van de burgemeester. Maar wat ik wel heb mee gekregen, vond ik heel boeiend, al weet ik niet wat er echt van zal blijven hangen. Maar er is in elk geval dat mooie voorbeeld over een jongen in Antwerpen die de klas in komt en dan roept, zodat iedereen het kan horen, dat hij van morgen alleen maar 'hoertjes' heeft gezien. De leraar vraagt wat hij bedoeld en de jongen verteld dan dat hij allemaal meisjes heeft gezien met luchtige hemdje aan. Die dag was het stralend weer. De leraar, die zelf twee puberende dochters heeft, voelt zich meteen aan gevallen, want zij lopen er ook zo luchtig bij. Maar de leraar, hoezeer ook geraakt weet zich te beheersen en denkt, laat ik hem een stevige werkopdracht meegeven om via internet uit te zoeken hoe bij ons de gewoontes en de culturen zijn. Maar ook dan bedenkt die leraar zich opnieuw, want hij voelt meteen aan dat ook dat niet werken zal, maar die jongen alleen maar zal bevestigen in zijn (voor-)oordelen en die nog eens bevestigd zien in de leraar. Dan gooit hij het op een andere boeg en besluit tegen de leerling te zeggen dat zijn opmerking hem raakt en boos maakt. Dat hij zelf twee dochters heeft die zo gekleed zijn, en dat dat echt geen hoertjes zijn, en dat hij dat niet van luchtig geklede meisjes mag zeggen. Dit is het moment van begrenzen, om dan vervolgens die leerling te vragen hoe hij erbij gekomen is om die zomers geklede meisjes zo te zien. Dit laatste is het moment van het contact niet verbreken, maar juist uitnodigend zijn om het verhaal op tafel te krijgen, wat achter die pijnlijke opmerkingen schuil gaat. Grenzen stellen dus aan wat mensen roepen en tegelijkertijd hun een uitnodigende hand geven tot een open gesprek, over gevoelens die schuil gaan achter wat er allemaal geroepen wordt. De inleider spraak over terug naar het 'midden' en dat we niet meer alles kunnen accepteren en goed vinden. Het lijkt bijna een gevecht tegen de bierkaai want overal roepen mensen van alles. Daar tegen ingaan werd gezien als de nieuwste strategie, om de radicalisering van mensen tegen te gaan. Het lijkt me een hele klus. Maar toch ook, ligt het niet zo zeer voor de hand elkaar te wijzen op het feit dat er natuurlijk meningsvrijheid is, maar dat het voor het goede samenleven toch wel fijn is dat mensen zich bedenken wat ze zeggen. Hier klonk het einde aan: "Alles moet maar kunnen." Een goede preek. In de kerk verkondigen we niets anders. God doet niet anders: grenzen stellen en ons uitnodigen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

NAJAARSCONCERT GELE RIJDERS

Op zo maar een zondagmiddag in het Trefcentrum. Een gratis concert van maar liefst 3 muziek gezelschappen, twee harmonieën en één fanfare. Het verschil? Een Fanfare heeft alleen maar 'koper' en een Harmonie heeft 'koper en hout' zoals dat heet in blaasinstrumenten, heb ik geleerd. Ik werd door de muziek van de Harmonie ontroerd. De fanfare was wat meer uitgelatener. Wie er niet bij waren afgelopen zondag 12 november hebben iets gemist. Maar je hebt een herkansing op zondag 26 november als De Gele Rijders hun Caecilia mis hebben. Je moet dan wel al om 10.30 uur naar de kerk komen. Het is meer dan te overwegen waard.

ADVENTSDIENSTEN

In het weekend van 2 en 3 december begint de Advent alweer. We hebben de intentie om in deze adventtijd ook weer om 12.00 uur te bidden. Hebt u interesse en durft u de gure najaarskoude te trotseren? Elke week dag om 12.00 uur in de Mariakapel vanaf maandag 4 dec.

NIEUWE BANK VOOR DE KERK

Op vrijdag 1 december zal er voor de kerk samen met een kastanjeboom een bank voor de kerk geplaatst worden. Deze bank is het show model geweest van de grote bank, die Gertje en Rob gemaakt hebben van afval materialen uit de bouw van de tunnel. Zo zijn er de nodige damwanden in verwerkt. De bak wordt geplaatst op vrijdag 1 december om 08.00 uur, en op zondag 3 december na de mis ingezegend, of beter in gebruik genomen.

Op vrijdag 8 december zal de grote bank zelf geplaatst worden. Als je dat wil mee maken kun je het beste om 16.00 uur naar de OLV van Lourdeskerk komen, vandaar zullen wij, onder begeleiding van de vrolijke klanken van de Jeugddrumband naar de grote bank gebracht worden, om die ook te zegenen en in gebruik te nemen.

GROENE LOOPER

'Mooi he, en wat is het hier veranderd' zeiden mensen die bij de kerk aan het kijken waren naar de afrondende werkzaam heden. Met man en macht wordt gewerkt aan de afronding, niet alleen voor de kerk maar ook bij het Koningsplein en Oranjeplein. Vooral voor de A&H is het behelpen met al het verkeer dat door wil, of naar de parkeerplaats wil,

met alle fietsers die daar dan weer doorheen slingeren. Maar het einde ook van deze 'ellende' lijkt in zicht te komen.

VORMSEL ZATERDAG 2 NOVEMBER

Op zaterdag 2 december komt deken John Dautzenberg van Maastricht 23 jongens en meisjes het Vormsel toedienen, oftewel de Plechtige Communie. De kinderen komen van Heugemerveld, Nazareth, Limmel, Wyckerveld en Wittevrouwenveld. We hopen dat zij de goede Geest mogen krijgen en mogen uitgroeien tot mensen die niet bang zijn om hun verantwoordelijkheid in alle vrijheid te nemen.

FEESTMIDDAG VOOR DE BEJAARDENBOND 10 DECEMBER

Op zondag 10 december heeft de Bejaarden Bond van OLV van Lourdes een feestdag. Zou het de laatste zijn? En wie gaat dan het kienen doen op dinsdagmiddag? Maar voor al die vele jaren voor ieders inzet mogen we toch dankbaar zijn. Dank voor alle inzet en mag er met kerstmis iets moois geboren worden. Je weet maar nooit.

Op 5 december is er, Sinterklaas kienen, in het Trefcentrum.

ETEN MET MANUS OP VRIJDAGAVOND

Het is elke vrijdagavond weer een succes, en een flinke club komt trouw elke vrijdag eten bij Manus. Je moet je wel één dag van te voren aanmelden. Als je dat één keer gedaan hebt, wil je niet meer weg.

OPROEP

Mattie, wil je een oproep doen in Wegwijs? Als Manon vraagt om wol dan lukt dat wel. Er is zelfs een keer geweest dat we vroegen om fototoestellen om kinderen op pad te sturen om foto's van hun eigen buurt te maken. Toen kwamen de fototoestellen met de massa binnen, maar dan wel die oude toestellen waar je nog een rolletje in moest doen. Weet u dat nog? Herman Wijler had zelfs van al die toestellen een tentoonstelling gemaakt in de Kunstketel.

Maar vaak werkt een oproep ook helemaal niet. Hoe vaak heb ik al niet een oproep geplaatst voor nieuwe koorleden? Het koor zit echt om zangers verlegen! Schroom niet. Kom een keer kijken tijdens een repetitie op dinsdagavond van 19.00 tot en met 20.30 uur. Het is zo'n goed werk! Het is een geweldige dienst aan onze kleine en broze

gemeenschap, maar ook een steun bij uitvaarten. Het is bovendien ook nog heel gezond. Zingen is goed voor alles en ruimt stress op.

KERKHOF

“Schrijf maar niet te veel over het kerkhof”, zei Peter. Hij heeft het er niet zo op dat hij dan weer allerhande vragen krijgt, maar toch vond ik één reactie op het stukje van de vorige Wegwijs over het kerkhof wel heel bijzonder. IK kreeg de vraag of die galerijgraven nu voor de urnen waren of voor de kist. Toen ik zei dat die voor de kist waren, opdat de nabestaande er eigenlijk geen ‘omkijken’ meer aan hebben, zei die persoon meteen daarop: “Dan doe er maar meteen eentje voor mij als ze er zijn!” De eerste bestelling is dus binnen. Er is dus echt wel degelijk belangstelling voor. Als er meer mensen zo over denken, dan horen we dat graag. Laat het Peter maar weten. Aan het ontwerp van de kapel wordt nog gewerkt, dat blijft geduld vragen.

GEDOOPT:



Op zondag 5 november is in de OLV van Lourdes Jerrayna Mullers gedoopt, de dochter van Jerrel en Kubra Mullers – Sigergok en zij wonen in de Borgharenweg 180.

Dat haar doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Jules Hermans is op 1 november overleden, één week voordat hij 65 jaar zou worden. In een paar weken tijd gesloopt door die rotziekte kanker. Jules woonde in de Minister Talmastraat 33 samen met zijn partner Inie Bruinen. Zijn crematie was op dinsdag 7 november. Zijn dochter Patricia schreef het volgende over haar vader: “Jules Hermans (pap) was een man van goud. Vriendelijk, spontaan en erg behulpzaam. Jules genoot van het leven. Hij ondernam veel met zijn levenspartner Ine. Hij paste regelmatig op zijn kleinkinderen en deed veel met hen. Dat was zijn trots. Ook als zijn kinderen konden we altijd bij hem terecht. Zijn hobby's waren vissen, biljarten en genoot van een potje kaarten.”

Dat Jules nu mag rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hem onmenselijk maakte.

SINTERKLAAS

Over Zwarte Piet gaan we het hier niet hebben. Wel over Sinterklaas. Beter nog over het verlanglijstje voor dit jaar. Maar ik vrees dat Sint er ook een zwaar, geen zwart hoofd, aan zal hebben, want ik heb nog nooit gehoord van een koor met zingende Pieten. Maar het eerste wat ik zou willen vragen zijn natuurlijk een tiental zangers voor ons koor. Dat is eigenlijk het enige wat ik Sint zou willen vragen dit jaar. Natuurlijk is er van alles te vragen van multimedia tot invalidetoilet en andere toiletvoorzieningen, koffiehoek, nieuwe verwarming, wifi in de kerk en de mogelijkheden om diensten op internet te plaatsen. Ongelooflijk wat een mens zich bij elkaar kan verlangen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 25 november

19.00 10^e Jaardienst Mia van Gelabbeek / Johannes en Ans Smeets – Willems / Wilma van Golde / Ber Valcq / Jan Remmers / Greet Braeken – Busch / Maria Hermse – Mullens / Jan en Netta Palmen - Smeets

Zondag 26 november Feest van Christus Koning

10.30 **Ceciliamis Gele Rijders (90 jarig bestaan)**
Ouders Thewissen – van der Meer en achterkleinkind Esther Dazy en Nico Thewissen / Antonio Caballero Román / 2^e jaardienst Gemma Govers / overleden moeder Lieske Huntjens – Weyenberg ivm haar 50^e sterfdag / Marjo Aquilini – Dingena (i.v.m. verjaardag) / Pater Frans van Lieshout en alle overleden leden van Centrum Ontmoeting der Volkeren / uit dankbaarheid dat ik weer mijn verjaardag mag vieren

Maandag 27 november

09.00 Pater Arie de Wit ofm.

Dinsdag 28 november

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 29 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 1 december Eerste vrijdag van de maand

09.00 Voor de overledenen van de fam. Claessens

Zaterdag 2 december Vormsel

19.00 Voor alle vormelingen / Dien Ubachs – Pisters / Corrie Coolen / Helena Natterman

Zondag 3 december 1^e Zondag van de Advent

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk na de mis inzegenen van de bank

10.30 Pastor Jan Linke / fam. Steps – Colaris / Antonio Caballero Román / zeswekendienst Jo Haaken / Jacques Plusjé / Hanny van Zeyl – v.d. Linden / Mia Dingena – Hameleers / Jo Geron

Maandag 4 december

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 5 december

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keijzers – Franken

Woensdag 6 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam Vandewall – van Lijf

Zaterdag 9 december

19.00 Overleden ouders en familie / Frits Schuman / Nol Coenen / Sylvano Zwackhalen / Anton Berndsén / Gertruda Dassen – Veulemans

Zondag 10 december 2^e Zondag van de Advent

10.30 Jaardienst Anna v.d.Weijer / Jacqueline Paulissen / 5^e jaardienst Lou Zeekaf / Ernest Spronken / Fien Clement – Ramakers / Harry McMaster / Ron Korpershoek / Jose Pluymen – Clement

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand om 19.30u .



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 25

9 december 2017

Midden in de leegte

Achterblijven
midden in de leegte,
nu de liefste
weggedragen is.

Geen weg,
geen woord, geen uur
ooit nog hetzelfde.
Pijn huisvest zich
diep in de aardlaag
van je denken, voelen,
spreken, zwijgen.
en niets of niemand
zacht genoeg.
om dit te helen.

Tenzij de liefde
die bezielde, vervuld,
gezegend heeft.
Zij die deed leven.
want tegenover alles wat vergaat
staat zij,
in een ondoofbaar licht
als enige onsterfelijke.

DOE MEE 10 DECEMBER EN STEUN FAMILIE REZAIE

Al 2 jaar woont de familie Rezaie in Nederland.

Ze zijn gevlucht uit Afghanistan, waar de vader Jamal Rezaie een apotheek had. Hij werd gedwongen door de Taliban om dodelijke medicijnen voor te schrijven aan de regering. Hij weigerde dat.

Zoon Haroon werd vervolgens bijna ontvoerd door deze Taliban. Ze zochten veiligheid en tja, noem dat dan maar geluk, maar wie zou dat niet doen? Samen met de oma en 3 puberzoons kwam het gezin in Maastricht terecht. Daar leerden ze al snel mensen kennen. Ze probeerden de taal te leren. Ze helpen bij de activiteiten van het Azc en in de stad.

De jongens gaan naar school en oudste zoon Haroon werd op hele korte tijd een bekend gezicht in Maastricht. Actief bij diverse organisaties, vrijwilliger bij Trajekt, de Happy kids, de Kunstketel in Malberg en student aan het Uwc waar hij het goed doet. Hij spreekt inmiddels vloeiend en bijna vlekkeloos Nederlands, en ze proberen hier een nieuw bestaan op te bouwen.

Vele Afghanen mogen blijven maar deze familie moet terug omdat Nederland blijkbaar het land veilig genoeg vindt? De hele gemeenteraad van Maastricht steunt dit gezin en hebben op dinsdag 28 november een motie ingediend waar vrijwel iedereen achter stond.

Vervolgens ging Haroon op woensdag 29 november naar den Haag om alle handtekeningen in te dienen, die inmiddels opgehaald zijn.

Ook daar staat een deel van de politiek achter deze familie.

Helaas besliste de IND anders en moeten deze mensen op tijd van een maand Nederland verlaten. Ze hebben niks meer in Afghanistan. Alles achter gelaten op zoek naar veiligheid. Ook de achtergebleven familieleden zijn gevlucht. Terug naar een land waar het niet veilig is. Terug naar een leven vol gevaar. Terug naar een onzekere toekomst waarbij niemand zijn leven zeker is. Helaas heeft de staatssecretaris anders besloten. Het land zou veilig genoeg zijn? Maar ze gaan wel opnieuw een onderzoek doen, maar voor deze familie is dat te laat.

Nadat er op zondag 10 nov een demonstratie in Maastricht plaats vond gaan we nu weer verder !!!!!!!

We vragen iedereen in de stad om met ons mee te doen: Zondag 10 december van 14.00 tot 17.00 uur via plein 1992 naar OLV plein, Grote Staat en Markt. Maak geluid, loop mee, schreeuw mee, kom met je familie, je burens, je hondje, de kerk, de moskee, de rollator, laat je stem horen en we staan er allemaal samen voor!!!!

Voor info; Manon Pachen, Josje Godwin.

KORTE ADVENT

De advent is de tijd voor Kerstmis. Het duurt 4 zondagen. Omdat Kerstmis dit jaar op maandag valt zou je kunnen zeggen dat dit de kortste Advent is die er maar kan zijn. Eigenlijk maar 3 i.p.v. 4 weken. Ik vind het een mooie tijd omdat het gaat om het uitzien naar de geboorte van Jezus, omdat het gaat om verlangen en verwachten, omdat het gaat om licht dat de duisternis gaat overwinnen. De lange nachten ben ik een beetje moe en beu, en ik verlang ook echt naar het nieuwe licht, als na Kerstmis de dagen weer gaan lengen. Steekt u ook elke zondag een nieuwe Adventskaars aan op de Adventskrans? In de kerk doen we dat.

ZONDAG 17 DECEMBER: Manus van Alles presenteert 11e KERSTCONCERT BLACKGOSPEL WITTEVROUWENVELD

Het Manus van Alles festival presenteert op zondag 17 december in Maastricht de 11e editie van Blackgospel Wittevrouwenveld. Dit jaar geeft de populaire gospelgroep Joany Muskiet & More Gospel Singers uit Rotterdam een hartverwarmend kerstconcert met bekende klassiekers en eigentijds repertoire. Het concert vindt plaats om 15.00 uur in de Lourdeskerk, President Rooseveltlaan 215, 6224 CP Maastricht. De toegang is gratis.

Joany is de moeder van de in 2004 overleden Rotterdamse rapper Breyten Muskiet, met de artiestennaam Helderheid. Sinds het overlijden van haar zoon zet Joany zich onvoorwaardelijk in voor het welzijn en de zelfredzaamheid van de jongeren in Rotterdam-Zuid.

Het jaarlijks concert Blackgospel Wittevrouwenveld staat sinds de eerste editie in 2007 bekend als een hartverwarmende start van de kersttijd. Niet alleen voor het Maastrichtse publiek maar ook voor liefhebbers van gospel uit de hele regio. Het concert kan de laatste jaren rekenen op ruim 700 bezoekers.

KLEINE BANK en GROTE BANK

De kleine bank staat er al als deze Wegwijs uit komt. Hij is op 1 december geplaatst en op 3 december ingewijd. De grote komt 8 december en de plaatsing en ingebruikname, of volgens de ontwerpster Gertje, de inzegening, vindt plaats op 8 december met een echt ritueel, dat, hoe kan het anders, om 16.00 uur in de kerk begint. U bent allemaal van harte welkom bij dit mooi stukje A2 gebeuren.

VORMSEL 2 DECEMBER

Dit zijn de 23 namen van de kinderen die op 2 december door deken John Dautzenberg gevormd zijn: Florian en Fabian Bruinshoofd; Daley Dams; Dé-jay Huydts; Bandom Dessart; Donny Vos; Dylinda de Jong; Emma Vrieselaar; Amy Godding; Edward Heijnneman; Kyenzo de Heus; Marisol en Clarita Kroon; Lesley Partouns; Noa Bakker; Nicky

Prikaerts; Priscilla; Purcey Scheffers; Rik Smeets; Timo Terlinden; Kelsey Wijnants. Wij wensen ze allemaal een goede Geest toe en dat zij goed toegerusten mensen mogen worden om straks in de toekomst de verantwoordelijkheid van ons over te nemen. Proficiat allemaal.

OVERLEDEN



Op donderdag 16 november is in het azM **Anja Verbert** overleden, 48 jaar oud. Anja was de partner van Yvo met wie zij meer dan 25 jaar in liefde verbonden is geweest en samen hebben zij dochter Stefanie. Anja woonde in de Burg. van Oppenstr127. Zij hoorde helemaal bij het Vrouwenveld. Meedoen in de gemeenschap had zij van kinds af aan mee gekregen van haar vader en moeder Miel en Els Verbert, die altijd meegewerkt hebben in het Trefcentrum, zo ook Anja: actief bij de Happy Kids, met haar zus Bianca zorgde zij voor de Piccolo's, zij was actief in de Kunstketel en daarna ging zij meestal één keer, maar geregeld vaker langs bij haar moeder die nu weer in de Edisonstraat woont. Elke dag zag je Anja wel ergens in het Vrouwenveld. Zij stond voor iedereen klaar en gaf zonder te vragen. Zij was al een echte engel. Op dinsdag 21 november hebben we afscheid van Anja genomen in de OLV van Lourdes waarna haar crematie in besloten kring in Eijsden was.

Op donderdag 23 november overleed in het Hospice te Maastricht **Truus Lahaije – Thijssen**. Truus is 84 jaar geworden en zij is meer dan 60 jaar de partner geweest van Michel. Omdat zij geen kinderen konden krijgen hebben zij heel bewust een eigen inhoud aan hun leven gegeven, dat hun samen uiteindelijk heel veel voldoening heeft gegeven en dat Truus ook de kracht gaf om tot het laatste moment helder te blijven terwijl zij letterlijk opgegeten werd door die rotziekte, waar we nog veel te vaak geen medicijn tegen hebben. Michel omschreef zijn vrouw met een enkele zin, die ik hem heb horen uitspreken in het bijzijn van Truus, en dan straalde zij helemaal ondanks haar ziekte: Het is de tekst geworden van haar gedachtenis prentje: "Je was geliefd, sterk en sportief. We reisden samen de halve wereld rond, totdat die gemene ziekte ook haar vond. Nu reist zij alleen, alleen God weet waar heen." Op maandag 27 november hebben we in de OLV van Lourdes afscheid genomen waarna de crematie in kleine kring plaats vond in Eijsden

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 9 december

19.00 Overleden ouders en familie / Frits Schuman / Nol Coenen / Sylvano Zwackhalen / Anton Berndsens / Gertruda Dassen – Veulemans

Zondag 10 december 2^e Zondag van de Advent

10.30 Jaardienst Anna v.d.Weijer / Jacqueline Paulissen / 5^e jaardienst Lou Zeekaf / Ernest Spronken / Gemma Govers / Fien Clement – Ramakers / Harry McMaster / Ron Korpershoek / Jose Pluymen – Clement / Voor alle levenden en overledenen van de bejaardenbond van de O.L.Vrouw van Lourdes

Maandag 11 december

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 12 december

09.00 Pastor Piet Wenders sma

Woensdag 13 december

18.00 Rozenkrans

19.30 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 16 december

19.00 Peter Duysens / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Gortz – Vleugels / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Chrit Haegmans / Pierre Janssen

Zondag 17 december 3^e Zondag van de Advent

10.30 Overleden familie Fraats – Matti / overleden fam.Kaanan – Matti / Huub de Vree / 1e jaardienst Riek Vallenga – van Dijk / Bertha Burkard – Drinkwaard / Bertha Vroegop / Treesje Stevens

15.00 **Gospelgroep Joany Muskiet & More Gospel Singers**

Maandag 18 december

09.00 Pastor Evert Huisman cssr

Dinsdag 19 december

09.00 Pater Jaak Jehaes ofm

Woensdag 20 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 23 december

19.00 Martin Braeken (i.v.m. verjaardag) / Ria Leclair / Corrie Cauwels – van de Wiel / Maria Mullens – Hermse / Tonia Damen

Zondag 24 december 4^e Zondag van de Advent

10.30 Maria Louise Duchateau / Margriet Zwackhalen – Dijkma

Kerstdag 24 december

18.00 **Gezinsmis met voor alle kinderen**
Zeswekendienst Anja Verbert / Gerrit Grit / Sylvia Haan
– Grit / Greet Braeken – Busch / Jo Haine / overleden
ouders Stegen – Bartholomeus en Natascha Stegen –
Welters

21.00 **Nachtmis met harmonie de Gele Rijders**
en Theresiakoór
Pastor Jean Rademakers / Math Revenich / Marlies
Biesheuvel – Colson / Huub de Vree / Willy en Annie
Freens – Vermeeren / Dave de Vlam / Ron Strijp

Maandag 25 december Eerste Kerstdag

10.30 Margriet Dams – Beckers / Truus Wolters / Lilian
Brouwers en John Delahay / Treeske v.d. Meulen –
Custers / Ber Habets en Joke Habets – Creemers /
Annie Hendrixx – Smeets / Vic Kessen / Jeanny Rijcken
– Keulen / Willy Frijns / Overleden ouders, broers en
zussen van de familie Wijnen – Lucassen

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag

10.30 Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Bertine
Stitzinger / Gerarda Nijsten – Lousberg / Jean de Jong
en Thea de Jong – Savelberg / Jan en Mia Dols – Frijns
/ Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / Guus en Jeanne
Keulers – Aelfers / tante Lies, zuster Josefa Cornelia
Keulen / Overledenen van de familie Frijns en van de
familie Jeukens / Beb van den Heuvel /

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

CADEAUTAFEL met KERSTMIS in de Kerk

Op de val reep: Ook dit jaar willen we weer een geschenkentafel maken in de kerk. Op deze tafel kunt u neer leggen wat u wilt delen met anderen. Zeker speelgoed is van harte welkom, maar ook kinderkleren babyluiers en babyvoeding. Het is nog steeds hard nodig. In de Vlinder komen nog steeds moeders die heel erg geholpen zijn met luiers, babyvoeding en kinderkleren. U kunt de spullen ook afgeven op de pastorie Voltastraat 45. Alvast veel dank namens de blijde kinderen en hun ouders.



Parochie H.Giliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres.Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Giliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 26 22 december 2017

Zegengebied voor het nieuwe jaar

Moge de weg je zeggen:
volg me maar.

Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij.

Moge de grond je zeggen:
bezaai me.

Moge het vuur je zeggen:
warm je.

Moge het water je zeggen:
drink me.

Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw.

Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;

Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;

Als de bomen kaal zijn

en je honger en dorst hebt

Dan moge zijn Stem je zeggen:

wees niet bang, IK zal er zijn

HIER ALLES OVER ONZE KERSTMIS en EEN ZALIG KERSTMIS

Maar op de allereerste plaats hoop ik dat jullie toch naar de kerk komen. Weet je van harte welkom en dat we blij zijn als je komt. Het doet gewoon goed, niet alleen mij, maar ook de andere kerkgangers. Natuurlijk weet ik dat geloof en kerk uit het centrum van de aandacht zijn gevallen. Natuurlijk weet ik dat er heel veel kritiek is op geloven en op geloof in God. Zoveel mensen zoveel zinnen. Maar ik weet ook dat het goed is om verbonden te blijven met de bron van het leven, al was het maar uit dankbaarheid om het leven dat ons is gegeven. Over dat leven kun je natuurlijk van alles zeggen en vaak valt het tegen, en het is zeker niet eerlijk en er is erg veel verdriet, pijn en onmacht, maar ondanks dat alles is het leven ons gegeven. Het is gave en opgave in één. Juist met deze kerstdagen willen we daar stil bij staan, het liefst met zoveel mogelijk mensen die trouwens ook al overal elders verhoopt en verwacht worden. Het valt me op hoe ontzettend veel goede initiatieven er overal zijn voor jong tot oud en van rijk tot arm. Het is voor mij een signaal dat we ondanks alles wat er op en aan te merken is over alles, dat we toch niet slecht bezig zijn en goede intenties hebben. En tegelijkertijd maak ik me kwaad dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter is geworden, en dat er een grote groep mensen afhankelijk is van liefdadigheid en caritas. Die afhankelijkheid is niet goed. Mensen moeten ook financieel de ruimte hebben en krijgen om in vrijheid hun ding te doen. Wat dat betreft wens ik ons een strijdbaar 2018. Daarvoor wil ik zelfs als franciscaan in de frontlinie staan, in deze strijd voor sociale rechtvaardigheid.

Maar nu alles wat je moet weten voor de kerst, en dat zijn op de eerste plaats de tijden voor de vieringen, vind ik dan:

Kerstavond zondag 24 december is om 18.00 de viering voor jong en oud samen met de Happy Kids en alle andere kinderen. Om 21.00 uur is dan de nachtmis met ons koor, waar ik maar leden voor blijf zoeken en De Harmonie De Gele Rijders, waar we ook leden voor blijven zoeken. Ik blijf het gewoon roepen, want ik vind dat we rijk zijn als er goede verenigingen zijn in je gemeenschap. Leven = Samen Leven. Ik hoor het Jan zeggen en Vincent zie ik dan kritisch kijken.

Kerstdag maandag 25 en dinsdag 26 december is de viering om 10.30 uur en daarna is de kerk open tot 17.00 uur om de Kerststal te bezoeken en de tentoonstelling van de kunstenaar Eugene Hennekens, die met louter kleuren invulling geeft aan Advent en Kerstmis. Na de mis van 26 december zal menier pestoer 'alle zangers' trakteren op een verrassing. Welkom!

Beide kerstdagen is de kerk dus open vanaf 10.00 tot 17.00 uur.

En er is zoals altijd een **geschenktafel**, waar je iets op mag leggen voor een ander of zelf iets van afpakken. Pastor Mattie Jeukens ofm

ZEER ZEKER BESTEMD VOOR DE OUDEREN ONDER ONS.

Wat wij allemaal weten is dat, als je ouder wordt, je eigenlijk meer aan lichaamsbeweging zou moeten doen. Je spieren moeten op peil gehouden worden, zodat daarmee de vermindering van het kalk van ons bottenstelsel beter kan ondersteunt worden. Tegenwoordig hoor je te vaak dat mensen die gevallen zijn een lelijke breuk hebben opgelopen, die haast niet meer geneest. Zijn de spieren op peil, zal je ook minder de kans lopen om te vallen. 45% van de mensen hebben rugklachten en dat kan verholpen of voorkomen worden door gerichte oefeningen te doen. Daarbij is een gedegen begeleiding een vereiste en die kunnen WIJ u bieden. Bovendien is sporten natuurlijk ook een sociale aangelegenheid en zul je ook weer nieuwe contacten opdoen. Ons oudste lid is net 80 jaar geworden en merkt al enige jaren dat het hem goed doet: beweging in een gezellige omgeving met aangepaste oefeningen. Voor de 50+ een speciaal tarief van € 25,- (voor 2x per week) en ook nog in de ochtenduren. Lijkt U dat ook iets?

Knip dit artikeltje uit, neem het mee en onder het genot van een kopje koffie, thee of een frisdrankje kunnen wij U vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Sportinstituut CHIKARA, Gerard Snel, Meerssenerweg 61a/b
6222AH Maastricht, 043 3621648

AANVULLING NAMEN VORMELINGEN

Wie snel de namen van de vormelingen heeft geteld moet tot 21 namen zijn gekomen, terwijl er sprake was van 23 vormelingen. Dat aantal klopt en er zijn er maar 21 genoemd omdat er 2 ontbraken en dat zijn Dilano en Alyssa Stassen van het Aartshertogenplein. Met z'n tweeën hebben zij het heel goed gedaan. Nu kan ik ze hier extra aandacht geven, maar het was wel een vervelende fout. Het moet eigenlijk niet. Gelukkig mag ik er van uit gaan dat 'Slivvenier' niemand van ons vergeet en ons allemaal bewaard in de palm van zijn hand.

FEESTVERLICHTING

Onder aanvoering van Tiny hebben de winkeliers en middenstanders van de Voltastraat zich samen gepakt en gezorgd dat de Voltastraat en de Edisonstraat een feestelijke verlichting heeft gekregen, om licht te brengen in die donkere dagen voor Kerstmis. De officiële opening was op donderdagmiddag 13 december.

KAPEL OP HET KERKHOF

De kapel begint vorm te krijgen. We hebben een ontwerp van een 7-hoek, eigenlijk gaat dat niet, maar 7 is een mooi en belangrijk symbolisch getal. Zo schiep God de wereld in 7 dagen. Je hebt ook de 7 grote deugden: drie theologale en 4 kardinale deugden, De eerste 3 zijn geloof, hoop en liefde en de laatste 4 zijn: gerechtigheid, wijsheid, matigheid en moed. In de kapel blijven 3 openingen voor de 3 theologale deugden en de andere 4 openingen zullen worden opgevuld met glas in lood en dan denken we aan 4 afbeeldingen van Maria: 1. de pieta, dat is Maria met haar overleden zoon Jezus in zijn schoot. 2 Maria samen met Jezus als koning en koningin des hemels, dan 3 en 4 met een afbeelding van OLV van Lourdes en van de Heilige Familie, zo verwijzend naar de Lourdeskerk en de kerk van Wijckerveld de H. Familie. Andere ideeën zijn welkom. De ruimte die we willen gaan bouwen willen we maken van de sloopmaterialen van huizen van het Vrouwenveld. Woningcorporatie Servatius heeft haar medewerking toegezegd. In het kader van duurzaamheid is dit idee goed ontvangen. De architect is nu bezig te bedenken hoe je dit allemaal kunt verwerken in een mooi en strak plan.

OUDEJAARSDAG: JAAROVERZICHT OM 10.30u

Traditioneel is er op Oudejaarsdag tijdens de viering van 19.00u een jaaroverzicht van de parochie. Dit jaar zal er geen viering zijn om 19.00u, omdat het zondag is en er dan al een viering is om 10.30 in deze viering zal dat overzicht gegeven worden. Nieuwsjaardag komen we na de viering van 10.30 uur samen in de sacristie en iedereen is er van harte welkom om de goede wensen met elkaar uit te wisselen bij een 'tas' koffie of een drankje. Kom je ook? ieder is van harte welkom.

GEDOOPT:



Op zondag 3 december is Maxime Kraft gedoopt, de dochter van Didier en Kelly Kraft – Kleinen en het zusje van Aimée uit de Berkenhoven 20 in Maastricht.

Op zondag 10 december is Djavinia Smeets gedoopt, de dochter van Robin en Daisy Smeets – Lardenoye en het zusje van Djaleesa uit de Morsestraat 16

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op 5 december is in het azM Diny Wijnen overleden, 87 jaar oud. Diny was lid van het C.O.V. Centrum ,ontmoeting der Volkeren en zij is uitgezonden geweest naar Chili. Door de staatsgreep van Pinochet is zij tegen haar zin in terug moeten komen. Zij sprak er later weinig over, zoals ze nooit veel zei. Diny was de stille kracht op de achtergrond. Dienstbaar, bescheiden en heel zorgzaam. Zij maakte bijvoorbeeld voor de vluchtelingen in huis elke ochtend hun boterhammentrommeltje klaar als zij naar Wereldwijd in Eckelrade gingen.

Diny hield ook van kaarten. Diny wist dat haar leven zo maar afgelopen kon zijn omdat zij een aneurysma had. Voor de dood was zij niet bang, bang werd zij wel om anderen tot last te zijn. Dat wilde zij niet. Als verpleegkundige moet zij aangevoeld hebben dat het verkeerd zou gaan en heeft toen 112 gebeld, en gezorgd dat zij in het azM werd opgenomen en die zelfde nacht ,dat zij is opgenomen, is zij ook overleden. Op maandag 9 december hebben we afscheid van Diny genomen in de kerk OLV van Lourdes waar zij met de andere leden van het C.O.V. die nog in leven zijn, Toos, en Nel trouw naar de kerk kwam, ook toen Nel het om gezondheidsredenen moest laten afweten. Zij woonde op het Aldegondaplantsoen 8B. Nu zijn van het C.O.V. alleen nog Ria, Nel en Toos.

Dat de overledene mogen ruste in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor haar onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zondag 24 december 4^e Zondag van de Advent

10. 30 Maria Louise Duchateau / Margriet Zwackhalen – Dijkma

Kerstmacht 24 december

18.00 Gezinsmis met en voor alle kinderen

Zeswekendienst Anja Verbert / Gerrit Grit / Sylvia Haan – Grit / Greet Braeken – Bausch en Martin Braeken / Jo Haine / overleden ouders Stegen – Bartholomeus en Natascha Stegen – Welters / Theo Vertommen

21.00 Nachtmis met harmonie De Gele Rijders
en ons Theresiakoor

Pastor Jean Rademakers / Math Revenich / Marlies Biesheuvel – Colson / Huub de Vree / Willy en Annie Freens – Vermeeren / Dave de Vlam / Leon Strijp / Jo en Netta van Helvert – van Est / Rinie en Pierre Lambrecht- Willems / Ria Leclair / Irene Pachen - Stessen

Maandag 25 december Eerste Kerstdag Plechtige Hoogmis

10.30 Margriet Dams – Beckers / Truus Wolters / Lilian Brouwers en John Delahay / Treeske v.d. Meulen – Custers / Ber Habets en Joke Habets – Creemers / Annie Hendrikx – Smeets / Vic Kessen / Jeanny Rijcken – Keulen / Willy Frijns / overleden ouders, broers en zussen van de fam. Wijnen – Lucassen / Hubert Bom / overleden ouders Hochstenbach – Schmitz / overleden ouders Huntjens -Weijenberg en broers en zus

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag: Samenzang met ensemble van harmonie De Gele Ridders en tractatie van menier pestoer

10.30 Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Bertina Stitzinger / Gerarda Nijsten – Lousberg / Jean de Jong en Thea de Jong – Savelberg / Jan en Mia Dols –Frijns / Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / Guus en Jeanne Keulers – Aelfers / tante Lies, zuster Josefa Comelia Keulen / overledenen van de fam. Frijns en van de fam. Jeukens / Bep van den Heuvel

Woensdag 27 december

18.30 Rozenkrans
19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 30 december

19.00 Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Johannes en Ans Smeets – Willems / jaardienst Jan en Netta Palmen – Smeets

Zondag 31 december Feest van de H.Famiie

10.30 1eJaardienst Antonio Caballero Román / Pastor Jean Rademakers / jaardienst Michel Duckers (10)

Mandag 1 januari Nieuwjaarsdag

10.30 **H.Maria, Moeder van God Dag van de vrede**
Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey / Matthieu Meijers / Hubert Leenders / overleden ouders Oerlemans / overleden ouders Leenders / Gerry Hermse – Mullens

Dinsdag 2 januari

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 3 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Pastor Jan Geurts

Vrijdag 5 januari Eerste vrijdag van de maand

09.00 Pastor Con Dogge

Zaterdag 6 januari

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Pierre Vleugels /
Tiny Neissen / Marieke Smeets – Custers / Wies
Reinards – Tans en Loks Reinards / Fiena Pieters –
Vrancken

Zondag 7 januari Openbaring des Heren

Driekoningen

Eerste weekend van de maand speciale collecte voor de kerk

10.30 Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / voor de
overledenen van de fam. Steps - Colaris / 3^e
jaargedachten Jo Somers – Creemers en de
overledenen van de families Creemers, Somers,
Hamers / Celine Hardy – Peters / Jef Lebon / Tonny
Thewissen een Cecile Thewissen - Sevenants

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

CADEAUTAFEL MET KERSTMIS

Het is hartverwarmend om te merken dat mensen veel spullen komen
brengen: speelgoed maar ook goede kinderkleren. Heel veel dank.