



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supersmarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H.Giliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltin 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Giliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 1

12 januari 2008

ANTWOORD

God, opeens kan het ons te binnen schieten,
het antwoord waarnaar we zochten,
de oplossing voor onze problemen,
de uitweg uit de moeilijkheden.
Zomaar onverwacht
komt het uit de lucht vallen.
Komt het misschien van U?

Hebt U de antwoorden
op al die vragen die we hebben?
Weet u waar we heen moeten?
Waar onze toekomst ligt?
Waar het naartoe gaat met de wereld?
En met wie we ons leven zullen delen?

Soms vinden we een antwoord.
Trekt de mist even op.
Ontmoeten we een mens,
die ons verder helpt.
Lezen we iets
waarmee we verder kunnen.
Is dat een cadeautje van U?

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



het zand in het TREFCENTRUM

correctie:

CARNAVALSMIS DROMMEDARISSEN

Op zondag 20 januari is om 10.30 uur de jaarlijkse carnavalsmis met de CV De Drommedarissen en CV de Witte Ingelkes en CV de Nachuule. Met muzikale medewerking van de fantastische muziekgroep: "in1ge3d". Het vorig jaar hebben ze bewezen dat zij spelen kunnen, op straat in het trefcentrum én in de kerk. Kom het mee beleven.

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall - v. Lijf

Donderdag 17 januari

15.00 (Pileer) ter intentie van Wijckerveld / Mia van Gelabbeek / Math en Lenie Bijlders - Coolen

Zaterdag 19 januari

19.00 (OLV) zeswekendienst Harie Hendriks / Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Mia van Gelabbeek / Bertha Tilkin - Franssen / Lina van Havere - Dols

Zondag 20 januari Tweede zondag door het jaar

9.15 (G) Bèr Vliegen

10.30 (OLV) Carnavalsmis voor de carnavalsvereniging de Drommedarisse / Bea Dubois - Karssemakers / jaardienst Fien Pijpers - Hovers / Suzanne Stuiver-de Gelder

Maandag 21 januari

9.00 (OLV) Mia van Gelabbeek

Dinsdag 22 januari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pater Theo Maarschalkerweerd ofm

Woensdag 23 januari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall - van Lijf

Donderdag 24 januari

15.00 (Pileer) ter intentie van de wijk Wijckerveld

Zaterdag 26 januari

19.00 (OLV) zeswekendienst Jacq Pex / Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Bertien v. d. Laar - Felix / Ida Boosten - Borgignons / Ans Didden - Ronda / Lina Creusen - de la Haye

Zondag 27 januari Derde zondag door het jaar

9.15 (G) Truus Ritchi / Bas Dupont

10.30 (OLV) Frans Toulouse / Bertha Tilkin - Franssen / Wil van Beek / Jef Vermeulen en Leentje Vermeulen - Bosch / Pol Vleugels / André Leclair / Lina Heemskerk - Reggers / Truus Groothuysen - Hoofs / Suzanne Stuiver-de Gelder

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

pastorie Voltastraat 25, tel.: 043 3634348. In het volgende nummer komt er meer informatie over ouderavonden etc.

Pastor Mattie Jeukens ofm

TERUGBLIK OP KERSTMIS

Iedereen die op welke wijze dan ook zijn steentje heeft bijgedragen aan het welslagen van al de vieringen met Kerstmis en rondom Oud en Nieuw wil ik bij deze van harte bedanken. Het allermooiste was het gevoel van "samen". Dat doet goed. Ontroerend waren ook de cadeaus die voor het kerstkind werden aangedragen. Het was van alles. We hebben kunnen uitdelen: De mandarijnen zijn naar de bezoekers van de kerststal gegaan; de voedsel pakketten naar mensen in de parochie; en het speelgoed is door Manon (nota bene op een voor haar vrije dag) meegenomen naar het Blijf van Mijn Lijfhuis. De publiekstrekker waren natuurlijk de twee schapen, die door juffrouw Diana gehaald en weer terug gebracht zijn naar de kinderboerderij in Brunssum. De berichten zijn dat ze het zeer goed maken, maar wel heimwee hebben naar dat gezellige stalletje achter de kerststal in het Wittevrouwenveld en dat ze nog graag zo'n lekkere wortel zouden willen hebben, zo een zoals ze die bij ons hadden gekregen.

MEDITATIE IN DE PILEER

Elke 2^e donderdag van 19.30 tot en met 20.30 uur en elke 4^e donderdagmiddag van 16.00 tot en met 17.00 uur.

BIJBELGROEP

De Bijbelgroep is weer gestart op maandag 7 januari van 13.30 tot en met 14.30 uur. We lezen in het boek Exodus. Op elk moment kunt u mee gaan doen.

U KUNT NOG ALTIJD EEN VLAAI VERDIENEN!

De oproep voor een nieuwe naam van het parochieblad heeft succes. Er zijn al verschillende nieuwe namen ingeleverd. Blijkbaar zijn er liefhebbers van vlaai in onze parochie. Voorlopig is de inschrijving nog niet gesloten dus grijp uw kans! Ideeën graag inleveren bij het parochiesecretariaat, of de pastorie.

ACTIE KERKBALANS

Over enkele weken wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Wij vragen u dan om financiële steun. Niet voor de kerk alleen. In de eerste plaats gaat uw geld naar mensen die hulp goed kunnen gebruiken en die het zonder een steuntje in de rug niet redden. U kunt helpen door de kerk te steunen. Hoe u kunt helpen, kunt u lezen in een brief die, de volgende keer bij de Wegwijs't Klökske zal zijn toegevoegd.

PILEER en BUURTBRÖK

Vanaf 7 januari zijn de Pileer en de Buurtbrök weer gewoon open.

GEDOOPT:



Op zondag 30 december is in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes **Justin** gedoopt. Justin is de zoon van Bjorn en Nathalie Gelissen – Pisters van het Schepenenplein 17. Justin heeft ook even in het kribje gelegen. Het beviel hem best. Mag zijn doop ons allen zegen brengen.



OVERLEDEN:

Op vrijdag 21 december is in de Zeven Bronnen **Bertha Burkard – Drinkwaard** overleden in de leeftijd van 87 jaar. In het begin van het jaar was zij in de Zeven Bronnen opgenomen. Zij had veel heimwee naar haar huis op de Meerssenerweg 117A. In dat huis is zij heel gelukkig geweest en kon ze zijn wat haar het beste lag: de spil van het gezin en de familie. In haar huis was iedereen altijd welkom en er kon alles. Op donderdag 27 december hebben we afscheid van haar genomen in de OLV van Lourdes met aansluitend de bijzetting op de begraafplaats aan de Tongerseweg. Dat zij nu mag thuiskomen in het vaderhuis.

Op Tweede Kerstdag overleed in de vroege morgen **Bér Bartels**, 71 jaar oud. Eerste Kerstdag was het nog heel gezellig geweest met z'n allen in de Burgemeester Bauduinstraat 138, waar hij samen met zijn echtgenote Lenie woonde. Hij is een harde werker geweest die juist op moeilijke momenten de steun en toeverlaat was voor zijn vrouw. Hij was ook iemand die geen nee kon zeggen zeker tegen zijn kleinkinderen Melanie en Dayanara en al zeker niet tegen Angelo, zijn oogappel. Oudejaarsdag 31 december hebben we afscheid van hem

genomen in de kerk van OLV van Lourdes waarna de crematie plaats vond in Geleen. Kerstmis is het feest van een nieuwe geboorte, dat dat voor Bér een nieuwe geboorte mag zijn in de wereld van God, waar hij een nieuw jaar kan beginnen dat eeuwig duren zal.

Op Oudejaarsdag overleed 's morgens heel plotseling **Michel Duckers**, 72 jaar oud. Michel was al jaren ziek. Zijn longen en het hart wilden al een tijd al niet meer. Maar je wist niet beter, daarom overrompelde zijn dood toch. Michel was niet de gemakkelijkste man, maar als hij kon organiseren en iets doen dan was hij in zijn element. Hij heeft mee aan de oprichting gestaan van de Gielkesmerret en de Guldenactie, die juist nu in 2008 gaat stoppen. Met zijn vrouw Annie woonde hij op het Aartshertogenplein 18, tegenover Maris Stella. Hij genoot ook van reizen, die hij samen met Annie heel veel heeft gemaakt. Ook fotografeerde hij graag. Op 4 januari hebben we in de Giliëlmuskerk afscheid genomen, waarna de crematie in Heerlen plaats vond. Ook hij moest rond de jaarwisseling zijn laatste reis gaan maken en aan een nieuw jaar beginnen dat voor hem eeuwig duren zal.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 12 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Mia v.d.Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Mina Decker-v. Deijck / voor een overledene

Zondag 13 januari

Doop van de Heer

9.15 (G) Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) 1^e Jaardienst dhr. Wielie Broux / Martin Konings / Bertha Tilkin-Franssen / Corrie v.d. Berg / echtelieden Prickaerts-Thomma / Lem Herben / Suzanne Stuiver-de Gelder

Maandag 14 januari

9.00 (OLV) Mia van Gelabbeek

Dinsdag 15 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) bekering van zondaars en ongelovigen / voor Mia van Gelabbeek en voor Math en Lenie Bijlders-Coolen

Woensdag 16 januari

2008

Het vorige stukje had als titel: Bijna 2008 en was een terugblik op het afgelopen jaar. Nu zitten we alweer in 2008 en we weten al niet meer beter. Nu ik dit stukje schrijf zijn de 'feestdagen' voorbij en de kruiddampen opgetrokken. Hier en daar heb ik nog wel restanten van vuurwerk op straat zien liggen. Ook lagen er vanochtend op straat al de nodige kerstbomen op de vuilnisman te wachten. Eigenlijk is de kersttijd pas voorbij na Driekoningen, maar wie denkt daar nog aan? De kerstversieringen moeten snel de deur uit, want op 6 januari (Driekoningen) wordt de stadsprins uitgeroepen en een dag eerder de markies. Alle kerstversieringen moeten nu, al dan niet met wat goede voornemens, in een oude doos snel weer voor een jaar de zolder op. Carnaval nadert met rasse schreden. Rood-geel-groene vlaggen, serpetines en maskers verschijnen voor de ramen en in de etalages. Ik geef toe dat dat best wel gezellig aandoet. Van de andere kant: ik weet niet hoe het u vergaat, maar eigenlijk krijg je nauwelijks de kans om eens even tot rust te komen, want het volgende feest is alweer in aantocht. Als de carnaval voorbij is staat het hele leven alweer in het teken van Pasen. Gezellig! We kunnen weer met z'n allen op zondag naar het tuincentrum voorjaarsbloemen kopen en ook in de winkels zal het voorjaar ons tegemoet stralen in de etalages. Overigens wel met een duidelijke boodschap. Waarschijnlijk moet die Paasvrijheid de kooplust bij ons aanwakkeren. Dat er aan Pasen een tijd van veertig enigszins minder uitbundige dagen voorafgaat, moeten we maar snel vergeten, want dat is niet goed voor de economie. Mijn voornemen voor dit nieuwe jaar is dat ik voor mijzelf wat rustpunten mag vinden. Dat wens ik ons allemaal toe. Dat we dit jaar zo nu en dan even de tijd vinden om tot rust komen, dat we niet van de ene activiteit naar de andere rennen en dat we ons niet laten meesleuren door de waan van de dag.

Harrie Lamers

AANMELDEN EERSTE COMMUNIE

Op 1 en 4 mei zijn dit jaar weer de Eerste Heilige Communie. Op donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag traditiegetrouw voor de kinderen van groep 4 van het Wittevrouwenveld. Dit kan in de Guliëlmuskerk om 9.15 uur bij voldoende belangstelling en om 10.30 uur in de Kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Op zondag 4 mei is de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van het Wyckerveld en/of de kinderen die op de Letterdoes zitten. U kunt u kind aanmelden op de

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



*ik wil graag dat
je helemaal geen
zorgen hebt...*

*... ik wil dat je
altijd bij me blijft*

een DELA uitvaart is er voor iedereen....
ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:

DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 – www.dela.nl



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 2

26 januari 2008

OPEN VOOR NIEUWE DINGEN

God, maak ons nieuwsgierig
naar nieuwe mogelijkheden,
nieuwe denkbeelden
en nieuwe ontdekkingen.
Geef dat we niet bang zijn
om het oude vertrouwde
op te geven voor iets
dat duidelijk beter is.
Help ons alles te onderzoeken
en het goede te bewaren.

God, maak ons ook nieuwsgierig
naar de mogelijkheden
van ieder mens apart.
Geef dat we niet afgaan
op een eerste indruk
of ons laten leiden
door vooroordelen.
Help ons steeds te zoeken
naar nieuwe, positieve kanten
die we eerst niet zagen.



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel I I



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Dinsdag 29 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) bekering van zondaars en ongelovigen

Woensdag 30 januari

9.00 (OLV) Woord en Communiedienst

Donderdag 31 januari

15.00 (Pileer) tot intentie van de wijk

Vrijdag 1 februari

Eerste Vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 2 februari

Maria Lichtmis

19.00 (OLV) kaarsenwijding / speciale collecte voor onze eigen kerk / Mia v. Gelabbeek (kinderen) / Mary Castermans-Cörvers / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Bertha Tilkin-Franssen / Harie Hendriks

Zondag 3 februari

Vierde Zondag door het jaar

9.15 (G) Blasiuszegen / voor de jeugd van de parochie t.e.v. de H. Don Bosco

10.30 (OLV) Suzanna Stuiver-van Gelder / Evert Jansen en zoon Jo / Truus Siezenis-v.d. Broek / Rita Siezenis-Bleize

Maandag 4 februari

9.00 (OLV) Mia v. Gelabbeek

Dinsdag 5 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 6 februari

ASWOENSDAG

9.00 (OLV) askruisje / voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

19.00 (G) askruisje / voor de zielen in het vagevuur

Donderdag 7 februari

15.00 (Pileer) ter intentie van de wijk

Zaterdag 9 februari

Eerste zondag van de veertigdagentijd

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / voor overledenen v.d. fam. Claessens-Adam

Zondag 10 februari

9.15 (G) zwd Michel Duckers / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) zwd. Suzanna Stuiver-de Gelder / 1^e jrd. Wil van Beek / jrd. Eefke Smeets-Mertz / Bertha Tilkin-Franssen / Corrie v.d. Berg / Jozef Dautzenberg / Frans v.d. Graaf (verjaardag)

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

ASWOENSDAG

Twee kansen om een askruisje te halen met aswoensdag, 6 februari: dat is om 09.00 uur in de grote kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en om 19.00 uur in de kleine kerk Sint Gulielmus. Na de viering in de kleine kerk is het Hiering Biete (haring bijten) in het Trefcentrum met gesponsorde haringen en voor wie dat niet lust is er iets anders. Dus je mag altijd komen. Ook dit jaar willen we de as voor de askruisjes weer maken van de palmtakjes van vorig jaar. Daarom aan u de uitnodiging om de Palmtakjes mee naar de kerk te brengen. Op het einde van de Veertigdagentijd, met Palmpasen krijgt u weer een nieuw takje.

CARNAVAL EN VEERTIGDAGEN

Wat Carnaval is, dat weet iedereen: feest van verbroedering. CV. De Dromedarisse zijn daarin onze voorgangers met Markies Henny 2^e en Markiezin Monique, geassisteerd door de witte Engelkes met Prins Dylano en Prinses Celine. De Veertigdagentijd is wat anders. Het is eigenlijk de christelijke Ramadan: een tijd van bezinning, van onthechting, van goede werken en van gebed. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn de twee dagen dat als christen van je gevraagd wordt om geen vlees te eten en maar één volledige maaltijd die dag te gebruiken. De Veertigdagentijd is de voorbereiding op Pasen, het feest van de verrijzenis van Jezus. Het heet de veertigdagen, omdat het wil herinneren aan de veertig dagen dat Jezus in de woestijn was na zijn doop om zich voor te bereiden op zijn overeenkomstig het gezegde: "Mens, bezin je voordat je begint". Jezus deed dat veertigdagen omdat het opnieuw een verwijzing was naar de tocht door de woestijn van Mozes en zijn volk, veertig jaar lang. De Veertigdagentijd is ook een tijd van oefenen in solidariteit, daarom willen we juist in deze tijd sparen voor hen die het minder hebben dan wij. Daarom kennen we de Vastenactie met het Vastenzakje.

ACTIE KERKBALANS

Over enkele weken wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Wij vragen u dan om financiële steun. Niet voor de kerk alleen. In de eerste plaats gaat uw geld naar mensen die hulp goed kunnen gebruiken en die het zonder een steuntje in de rug niet redden. U kunt helpen door de kerk te steunen. Hoe u kunt helpen, kunt u lezen in een brief die bij de Wegwijs/'t Klökske is toegevoegd.

DE ACTIE 'VLAAI VERDIENEN' LOOPT OOK NOG ALTIJD

De oproep voor een nieuwe naam van het parochieblad heeft succes. Er zijn al verschillende nieuwe namen ingeleverd. Blijkbaar zijn er liefhebbers van vlaai in onze parochie. Voorlopig is de inschrijving nog

niet gesloten dus grijp uw kans! Ideeën graag inleveren bij het parochiesecretariaat, of de pastorie.

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID 2008

Op woensdagavond 23 januari zal er in de St. Jan een lezing worden gehouden door de aartsbisschop van de Oud Katholieke Kerk in Nederland mgr. J. Vercammen getiteld: Neemt de kerk zichzelf te ernstig? Er is veel aandacht voor spiritualiteit in onze samenleving, maar er is minder aandacht voor de kerk. Hoe zou dat komen? Misschien wel omdat de kerken zichzelf veel te ernstig nemen. Aanvang 20.00 uur. Voorafgaand aan de lezing om 19.30 uur vespers verzorgt door het Leger des Heils. Info: Raad van Kerken Maastricht tel: 3624240 of dehaan-verduyn@freeler.nl

ZIEKENZEGENING OLV van LOURDES

Op 11 februari is het 150 jaar geleden dat Maria aan Bernadette Soubirous is verschenen in Lourdes. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er op maandagavond 11 februari in Maastricht vanaf 19.00 uur een lichtprocessie gehouden van de basiliek van Sint Servaas naar de Onze Lieve Vrouwe basiliek. 's Middags is er om 15.00 uur een feestelijke eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in het Wittevrouwenveld, gevolgd door een ziekenzegening middels handoplegging, zoals dit ook in Lourdes gebeurt. Feestpredikant deze middag is mgr. dr. Kurris, de pastoor van de Onze Lieve Vrouwe basiliek. Na afloop van de viering is er in het Trefcentrum gelegenheid om koffie, vlaai en een broodje te nuttigen. Gekeken zal worden of er voor vervoer kan worden gezorgd voor degenen die 's avonds aan de lichtprocessie in de stad willen deelnemen. Deelnemers voor de ziekenzegening, het samenzijn in het Trefcentrum en het eventueel vervoer naar de stad kunnen zich telefonisch aanmelden op de pastorie, telefoon: 3634348, of 3625278.



GEDOOPT

In het nieuwe jaar zijn gedoopt:

Op 9 januari is **Bibi Janssen** gedoopt, de dochter van Ramon Janssen en Audrey Lennerz uit de Frankenstraat 136;

Op 13 januari is **Daisy Meijers** gedoopt, de dochter van Dave Meijers en Maria Halmans uit de Schepenen Panhuysstraat 37

Eveneens op 13 januari is **Jerôme Janssen** gedoopt, de zoon van de kapper Ralph en Sabine Janssen – Hermans uit de Eburonenweg 52 .

Op 20 januari is **Kyra Quaden** gedoopt, de dochter van André en Cindy Quaden – Debruijn uit de Prof. Mullerstraat 57.

Dat de doop en daarmee hun bevestiging dat zij zijn wat we allemaal zijn, kinderen van God ons tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:



Alweer een tijdje geleden overleed op 3 december **Theo (Poemie) Tonnard** in de leeftijd van 74 jaar. De crematieplechtigheid in Geleen was op eigen verzoek in stilte op 6 december. Theo woonde in de Czaar Peterstraat 25A. Hij is lang ziek geweest. Jarenlang heeft hij op het kerkhof van Oostermaas de graven gedolven.

Op 6 januari overleed thuis op de Valkenburgerweg 13 te Heerlen **Marianne Walzac** 46 jaar oud. De crematie van Marianne was in Heerlen op zaterdag 5 januari 2008.

Ondanks het feit dat Marianne de harten van de mensen steeds weer wist te stelen, kon ze zelf nooit echt goed rust vinden. Dat zij nu geborgen mag zijn in de vrede van de Heer.

Op 10 januari overleed na een lang en zwaar ziekbed **Ria de Vree – Miessen**. Haar uitvaart vond plaats in de Annakerk op 16 januari. Zij was 73 jaar oud en de moeder van Ron de Vree. Ron wil langs deze weg danken voor het grote medeleven dat hij hoeft mogen voelen van de mensen van het Vrouwenveld bij de uitvaartplechtigheid. Op 23 februari 2008 zou zijn moeder met Ton de Vree nu 50 jaar getrouwd zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 26 januari

19.00 (OLV) zeswekendienst Jacq Pex / Mary Castermans – Cörvers / Mia v.d. Boorn – Dautzenberg en zoon Marcel / Bertien v. d. Laar – Felix / Ida Boosten – Borgignons / Ans Dideren – Ronda / Lina Creusen – de la Haye

Zondag 27 januari **Derde zondag door het jaar**

9.15 (G) Truus Ritchi / Bas Dupont
10.30 (OLV) 2^e jaardienst Theo Reinders / Frans Toulouse / Bertha Tilkin – Franssen / Wil van Beek / Jef Vermeulen en Leentje Vermeulen – Bosch / Pol Vleugels / André Leclair / Lina Heemskerk – Reggers / Truus Groothuysen – Hoofs / Suzanne Stuiver-de Gelder

Maandag 28 januari

9.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mia van Gelabbeek

OP FAMILIEBEZOEK

Zoals dat hoort in de familie, af en toe moet je op familiebezoek, ook in de kerk. Daarom gingen Harrie en ik afgelopen maandagmiddag op bezoek bij de pastoor van de buurparochie: Jan Schafraad, de man die de Koepelkerk vol krijgt. Een fenomeen dus bij wie Harrie en ik hartelijk werden ontvangen met een tas koffie in het zaaltje met de naam Sacre Coeur. Een goede buur is altijd beter dan een verre vriend, tóch. Bij Jan ontdekten we opnieuw hoe rijk onze kerk toch is in al haar veel vormigheid en verscheidenheid van mensen en mogelijkheden. Als een wijze oude oom vertelde collega Jan honderduit. Daarbij was het geheim van zijn succes bij alles wat hij te melden had volgens hem zeker ook, dat:

1. Er zorg is voor een goed koor; 2. Er zorg is voor een goede, inspirerende overweging; 3. Er zorg is voor koffie na de mis om elkaar te ontmoeten. Het resultaat is dan een volle kerk.

Onwillekeurig denk je dan toch aan je eigen kerk. Ja bij ons is er altijd nog wel plaats. De kerk puilt niet uit. Plaats genoeg. Toch heeft het bij ons ook wat, al zitten we niet elke zondag vol en zeker niet op zaterdag. Je voelt dat de mensen zelf bepalen wanneer ze wel en niet willen komen. Welkom zijn ze. Dat weten ze. En als het er een keer echt heel weinig zijn, dan voel je toch een intensiteit, dié hart verwarmend is. Je beseft opnieuw: zo moet het ook ooit begonnen zijn, met hele klein groepjes, die verloren leken in die grote wereld. Ondertussen legden zij de basis voor de toekomst. Trouwens ook wij hebben koffie na op de eerste zondag en de derde zaterdag. En we hebben een goed koor, dat bereid is om elke week weer te zingen. Ons koor kan putten uit een repertoire aan liederen die goed aansluiten bij de liturgie. Mij doet dat in elk geval heel goed. En wat die volle kerk betreft, soms is de kerk vol en ook dat voelt goed, zoals met de Kerst, twee keer op één avond, ongelooflijk en ook nog veel mensen in de Guliëlmus. Ook met de Eerste Communie was hij, die grote, koude, maar oh zo mooie kerk van ons, heel vol.

En dan dadelijk 11 februari, het feest van 150 jaar Lourdes. Wat gaat dat worden met veel priesters, hopelijk ook veel zieken die zich bemoedigd mogen weten door de ziekenzegening als in Lourdes en veel anderen. Ons eigen koor zal haar prachtige Mestreechse Mès zingen en verschillende Marialiederen. De pastoor van de Slevrouwen, een begenadigd predikant, Mgr. dr. Kurris vindt het een eer hier bij ons te mogen komen preken op maandagmiddag 11 februari. En er is natuurlijk koffie na, met broodjes en vlaai om elkaar te ontmoeten en natuurlijk vervoer naar de stad voor hen die als lichtdragers willen deelnemen aan de lichtprocessie van de Servaas naar de Slevrouwe.

Pastor Mattie Jeukens ofm



een DELA uitvaart is er voor iedereen....
ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:
DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 – www.dela.nl

**Voor een leuk prijsje
vind U de leukste
Kado's en Snuisterijen bij**

suzie's
Ditjes & Datjes

**Snuisterijen, Huishoudelijke
Kado- en Seizoensartikelen**

o.a. leuke dierenfiguren, kaarssen in vele
kleuren en geuren, servies enz. enz. te veel
om op te noemen

Scharnerweg 35 A 6224 JA Maastricht



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 3

9 februari 2008

GELUKKIGE MENSEN

God,
laat het wat opleveren,
als we ons inzetten
voor een betere wereld.
Geef dat onze inspanningen
niet voor niets zijn,
als druppels die verdampen
op een gloeiende plaat.

Laat het wat opleveren
als we een ander
belangeloos helpen:
Niet per se dankbaarheid,
maar wel dat hij of zij
er wat aan heeft,
gelukkig wordt en opbloeit.

God,
laat het wat opleveren,
uw liefde voor ons:
dat we gelukkige mensen worden.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en droegeroemde

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel | |

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

- Reggers; Truus Ritchie; Pol Vleugels; Ida Boosten -
Borgignons en Rita Bleize

Dinsdag 12 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de zielen in het vagevuur

Woensdag 13 februari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v.
Lijf / Bèr van Wissen

Zaterdag 16 februari **tweede weekend van de veertigdagentijd**

19.00 (OLV) Mia v. Gelabbeek / Mary Castermans-Cörvers / Mia v.d.
Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Bertha Tilkin-Franssen /
Mina Decker-v.Deijck

Zondag 17 februari

9.15 (G) Liza Tonnard / Annie Lahoye-Schefman / Bas Dupont

10.30 (OLV) zwd. Berthe Burkhard-Drinkwaard / 4^e jaardienst Hub
Roijen / Martin Konings / Liena Heemskerk-Reggers / Bea
Dubois-Karssemakers

Maandag 18 februari

9.00 (OLV) echtelieden Kluts-Schiepers / Mia v. Gelabbeek / fam.
Haan-Gerritsma

Dinsdag 19 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) t.e.v. OL Vrouw

Woensdag 20 februari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-
v. Lijf

Zaterdag 23 februari

derde weekend van de veertigdagentijd

19.00 (OLV) zwd. Jef Verbert / Mary Castermans-Cörvers / Mia v.d.
Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Truus Groothuysen-
Hoofs / Ida Boosten-Borgignons / Ans Didderen-Ronda / Ria
de Vree - Miessen

Zondag 24 februari

9.15 (G) Bèr Vliegen / Mary Koopman-Hitz / Truus Ritchie

10.30 (OLV) jrd. echtelieden Hurkens-de Vrede / Berthe Tilkin-
Franssen / Frans Toulouse / Lina Creusen-de la Haye / Pol
Vleugels / André Leclair / Lina Van Havere-Dols

In de Gulielmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.



Burgemeester van Akenstraat 31. Zij waren net geen 52 jaar getrouwd. Door Annie, de kinderen en de kleinkinderen werd hij op handen gedragen. Het echte werk voor hem begon eigenlijk toen hij 'afgekeurd' werd: niemand weigeren die hem iets vroeg. Met Annie is hij 21 keer in Lourdes geweest. Op vrijdag 11 januari hebben we afscheid van Jef genomen in de OLV van Lourdes waarna hij te rusten werd gelegd op de Begraafplaats Oostermaas.

Op 24 januari overleed thuis **Mart Verblakt**, 85 jaar oud. Mart woonde met zijn vrouw Joop in de Professor Kernstraat 45. Op zijn dood was hij voorbereid. Op het laatste duurde het zelfs te lang. Deze innemende en sociaal bewogen man was geen man om afhankelijk te zijn en niets anders meer te kunnen dan wachten. Van beroep was hij consulente sociale zaken bij het Ministerie. Geboren bij Venray heeft hij zich in Maastricht heel goed thuis gevoeld. Op dinsdag 29 januari hebben we afscheid van hem genomen in de kerk van Sint Pieter Boven, waarna de crematie in Eijsden plaats vond.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 9 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd

19.00 (OLV) jrd. Nico Duchateau / Mary Castermans-Cörvers / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / voor overledenen v.d. fam. Claessens-Adam

Zondag 10 februari

9.15 (G) zwd. Michel Duckers / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) zwd. Suzanna Stuver-de Gelder / 1^e jrd. Wil van Beek / jrd. Eefke Smeets-Mertz / Bertha Tilkin-Franssen / Corrie v.d. Berg / Jozef Dautzenberg / Frans v.d. Graaf (verjaardag) / uit dankbaarheid 60 jaar lief en leed

Maandag 11 februari

15.00 (OLV) Feestelijke Eucharistieviering b.g.150 jaar Lourdes met ziekenzegening / Mia van Gelabbeek / t.e.v. OL Vrouw / voor de overledenen Mart Verblakt; Jef Verbert; Michel Duckers; Ria de Vree – Miessen; Bér Bartels; Bertha – Burkard – Drinkwaard; Suzanna Stuver – de Gelder; Jacq Pex; Harie Hendriks; Pierre Reneerkens; Frans Toulouse; Mia van Gelabbeek; Lina en Harry Creusen de la Haye; Harry Overhof; Truus en Pierre Groothuysen – Hoofs; Lina en Bèr Heemsker

DE ACCU OPLADEN IN LOURDES

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Maria aan Bernadette verscheen in het Zuid-Franse plaatsje Lourdes. Op de natte en gure ochtend van 11 februari 1858 ging de 14-jarige Bernadette Soubirous met een zusje en een vriendinnetje wat hout sprokkelen. Bernadette kwam uit een zeer arm gezin dat woonde in een vochtig hol, kon niet lezen en schrijven en had een zwakke gezondheid. Toen de meisjes door een klein riviertje waadden bleef Bernadette alleen achter, omdat het water te koud was. Ze ging schuilen in een grot. Plotseling hoorde ze een windruis en toen ze opkeek zag ze een jonge vrouw gehuld in licht. Tussen 11 februari en 16 juli van het jaar 1858 heeft zij 18 verschijningen van Maria gezien in de grot. Toen ze dit thuis vertelde werd ze door de plaatselijke pastoor voor gek versleten. Tijdens het negende visioen, waarvoor zich inmiddels honderden nieuwsgierige toeschouwers bij de grot hadden verzameld, begon Bernadette in de bodem te graven en boorde zij de bron aan waaruit tot vandaag het beroemde Lourdeswater uit stroomt. Bernadette werd op eigen verzoek zuster in een klooster, waar ze stelselmatig door de moeder-overste werd gekoeioneerd. Ze stierf in 1866 op 35-jarige leeftijd. Toen haar lichaam in 1909 werd opgegraven was het niet ontbonden. In 1933 werd ze heilig verklaard, maar ze bleef gevangen in het klooster waar ze was ingetreden, alle verzoeken om haar thuis in Lourdes bij te zetten ten spijt. Of de verschijningen in Lourdes echt zijn gebeurd? Alleen Bernadette heeft ze gezien en voor ieder ander is het: je gelooft het of je gelooft het niet. In ieder geval zijn er enige tientallen wonderbaarlijke genezingen geweest die officieel als zodanig zijn erkent. Sceptici zeggen dat het aantal ongevallen van bedevaartgangers in en rond Lourdes en van hen die op weg gingen naar Lourdes of weer naar huis teruggingen veel hoger ligt. Wat ik wel weet is dat er jaarlijks ontelbare zieken en gehandicapten naar Lourdes trekken. Het moeten er in de loop der jaren miljoenen zijn geweest. Iedereen die ik ken en die in Lourdes is geweest, hetzij als zieke, hetzij als helper, zegt dat hij dit als weldadig heeft ervaren. De meeste pelgrims zijn dan misschien niet letterlijk genezen van hun ziekte of verlost van hun zorgen, maar zij hebben in veel gevallen wel hun accu weer kunnen opladen en gaan gesterkt en als herboren weer naar huis terug en kunnen er weer even tegen. Misschien is dit wel het echte wonder dat er in Lourdes gebeurt. In verband met het feest van 150 jaar Lourdes is er in de OLV v Lourdeskerk op 11 februari om 15.00 uur gelegenheid om een plechtige ziekenzegening te ontvangen en zo op een wat bescheidener schaal ook je accu weer op te laden. Iedereen is welkom. Startkabels hoeft u niet mee te nemen.

Harrie Lamers

OPBRENGST COLLECTE LEPRABESTRIJDING

De deurcollecte bij de Guliëlmuskerk en de Onze Lieve Vrouw van Lourdes heeft 100,- euro opgebracht. Heel veel dank daarvoor.

INFO WANDELEN IN DE MORVAN – FRANKRIJK

Op woensdag 27 februari is er om 20.00 uur een info-avond in de sacristie voor belangstellenden in een wandeltocht naar Veزالay door de Morvan van 19 tot en met 25 mei onderleiding van Mattie Jeukens ofm.

OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE MAANDAG 18 FEBRUARI

Voor alle ouders van onze Eerste Communicanten van 1 en 4 mei is er op maandagavond 18 februari om 19.30 uur in het Trefcentrum de eerste ouderavond. Hiermee begint de echte voorbereiding op de communie.

GULIËLMUSKERK 50 JAAR

Op 19 februari 1957 heeft Mr. G. Lemmens de eerste steen gelegd van voor de H.Guliëlmuskerk, die op 18 en 19 oktober 1958 toen plechtig is ingewijd. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. In oktober komen we erop terug.

KERKBIJDRAGE

Mogen we ook in 2008 op uw financiële steun rekenen? We kunnen niet zonder.

KUNST IN DE BUURT

Op zaterdag 16 en zondag 17 februari van 10.00 tot en met 17.00 uur in en rond het Trefcentrum. Kom kijken!

VLAAI VERDIENEN?

Afgelopen week werd ik verschillende keren op straat aangehouden. Zomaar wat reacties: "Heb je de vlaai al voor mij ingepakt? Wanneer is de sluitingsdatum? Moet ik alvast een doos voor je meenemen?" Blijkbaar zijn er liefhebbers van vlaai in de parochie. De actie voor een nieuwe naam van het parochieblad loopt nog. Dus grijp uw kans eer de inschrijving definitief sluit. Ideeën graag inleveren bij het parochiesecretariaat, of de pastorie.

GELOVEN DAT HET KAN!

Als wij ziek zijn bellen we de dokter. Geen probleem. Ondanks onze klachten over lange wachttijden, slechte service en het uitgekleden verzekeringspakket kan het nog slechter. In Tanzania bijvoorbeeld moeten 50.000 mensen één dokter delen, ziektekostenverzekeringen zijn er helemaal niet. Daarom helpt Cordaid/memisa bij de opleiding van verpleegkundig personeel dat onder primitieve omstandigheden toch medische handelingen kan verrichten. Deze opleiding kost geld en daarom wordt er in het weekeinde van 16/17 februari in de kerk gecollecteerd.

ZIEKENZEGENING OLV van LOURDES

Op maandagavond 11 februari in Maastricht vanaf 19.00 uur een lichtprocessie van de basiliek van Sint Servaas naar de Onze Lieve Vrouwe basiliek. 's Middags is er om 15.00 uur een feestelijke eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in het Wittevrouwenveld, gevolgd door een ziekenzegening, zoals dit ook in Lourdes gebeurt. Hierna is er koffie, vlaai en een broodje in het Trefcentrum. Vanaf 18.00 uur zal er vervoer zijn voor degenen die aan de lichtprocessie in de stad willen deelnemen. Deelnemers voor de ziekenzegening, het samenzijn in het Trefcentrum en het eventueel vervoer naar de stad kunnen zich telefonisch aanmelden op de pastorie, telefoon: 3634348, of 3625278.

25 JARIG JUBILEUM PETER DRUMMEN

Op 1 februari heeft Peter Drummen zijn 25 jarig jubileum gevierd als beheerder van het kerkhof Oostermaas. Peter volgde op 1-2-1983 zijn vader 'Pa' Drummen op, die Peter nog een jaar inwerkte op Oostermaas en hem daarna nog 23 jaar met raad en daad bijstond. Peter bleek de juiste man op de juiste plaats. Hij heeft niet alleen hart voor Oostermaas, maar ook hart voor mensen. Naast de materiële zorg voor het kerkhof en de graven moet een goed beheerder ook zorg kunnen dragen voor bezoekers. Gedurende al die jaren heeft Peter een grote mate van betrokkenheid, dienstbaarheid, takt en inlevingsvermogen getoond om op een goede en respectvolle manier om te gaan met de emoties van bezoekers. In 1989 kwam zijn vrouw Marij ook de gelederen van Oostermaas versterken, doordat zij de administratie ging voeren. Namens kerkbestuur, parochie en de bezoekers van Oostermaas: Peter en ook Marij: proficiat.

OVERLEDEN:



Op 7 januari overleed in het AZM **Jef Verbert** 73 jaar oud. Op oudejaars dag was hij niet goed geworden. Niemand had echter dit verwacht. Met zijn Annie woonde hij in de

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



een DELA uitvaart is er voor iedereen....
ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:
DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 – www.dela.nl



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en
't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 4

23 februari 2008

TALENTEN

God, wees met alle mensen,
die denken dat ze niets kunnen
en nergens goed in zijn.
Geef ze meer vertrouwen in zichzelf.
Geef dat ze ontdekken,
dat ook zij iets hebben meegekregen
dat de moeite waard is
om te ontwikkelen.

God, wees met alle mensen,
die niets kunnen doen met hun talenten,
domweg omdat ze de kans niet krijgen.
Omdat ze opgroeien in oorlogsgebied.
Omdat hun ouders te arm zijn
om hen naar school te kunnen laten gaan.
Omdat ze wel een opleiding hebben,
maar geen werk kunnen vinden.

Help ons om iets zinvol
met ons leven te doen.
Geef dat we niet alleen werken
aan het ontplooiën van onszelf,
maar ook anderen de kans geven
iets van hun leven te maken.



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supersmaakt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en drugencentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pagasusuitvaartonderneming.nl

Zaterdag 1 maart

19.00 (OLV) speciale collecte voor onze eigen kerk / Mia Vangelabbeek (van de kinderen) / Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Bertha Tilkin-Franssen

Zondag 2 maart Vierde zondag van de veertigdagentijd (halfvasten)

9.15 (G) Michel Duckers / voor een overledene
10.30 (OLV) jrd. Marcel Lemmens / Truus Siezenis - v.d. Broek / Rita Siezenis - Bleize / Harie Hendriks

Maandag 3 maart

9.00 (OLV) Mia Vangelabbeek

Dinsdag 4 maart

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 5 maart

9.00 (OLV) woord en communieviering

Donderdag 6 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Vrijdag 7 maart EERSTE VRIJDAG

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall - v. Lijf / Paula Haan

Zaterdag 8 maart

19.00 (OLV) Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / overledenen van de fam. Claessens - Adams

Zondag 9 maart Vijfde zondag van de veertigdagentijd

9.15 (G) jrd. Mathieu Meijers / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong - v.d. Vegt / Louis de Jong
10.30 (OLV) jrd. Theo Schreuders / Bertha Tilkin - Franssen / overleden ouders Custers - Nijssen en zoon Nico Custers / Liena Heemskerk - Reggers

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

klachten terecht kunnen bij de woningcorporaties. Ik hoop van ganser harte dat de gemeente en de woningcorporaties luisteren naar wat de bewoners hen te zeggen hebben en dat ze niet de fout maken die de kerk eeuwenlang heeft gemaakt. Namelijk niet luisteren naar mensen en denken dat je de wijsheid in pacht hebt. Vertrouwen dat geschonden is win je niet zomaar terug, daar kunnen wij als kerk over meepraten. Neem wijkbewoners serieus, zodat klachtwijken veranderen in betaalbare prachtwijken, ook voor mensen met een smalle beurs.

Harrie Lamers

VLAAI VERDIENEN?

Eigenlijk is het ongepast om u in deze vastentijd lekker te maken met vlaaien, maar die wordt toch pas uitgereikt na de vasten. Dus u moet nog even volhouden. Heeft u in deze vasten en bezinningstijd nog een leuke ingeving of titel voor het parochieblad dan horen wij dat graag. Ideeën graag inleveren bij het parochiesecretariaat, of de pastorie.

ZIEKENZEGENING OLV van LOURDES

De ziekenzegening van 11 februari was een schot in de roos. Met een minimum aan organisatie zat de kerk bijna net zo vol als met kerstmis. Belangrijker was dat alle aanwezigen hun 'accu weer hebben kunnen opladen'. Ook het samenzijn daarna in het Trefcentrum en de belangstelling voor de lichtprocessie in de stad waren groot. Hartelijk dank aan allen die hun medewerking hebben verleend en deze dag mogelijk hebben gemaakt.

NOG EEN WONDER.

Een opmerkelijke lezer schreef onze pastoor het volgende "In Wegwijs - 't Klökske van 9 februari stond in het artikeltje genaamd "de accu opladen in Lourdes" dat de 14-jarige Bernadette in 1858 18 verschijningen gehad heeft van Maria. Enkele regels verder stond dat Bernadette in 1866 op 35-jarige leeftijd is overleden. Tussen 1858 en

1866 zitten toch maar 8 jaar, hoe kun je dan van 14 jarige 35 jaar worden? Is dat geen wonder?" Bernadette overleed inderdaad pas in 1879. De hoofdredactie heeft hier in al haar almachtige wijsheid dus een zeer ernstige fout gemaakt. Gelukkig wordt ons parochieblaadje nog aandachtig gelezen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit!

VASTENACTIE

In het kader van de jaarlijkse vastenactie vindt u in deze wegwijs een enveloppe waarin u een bijdrage kunt doen. Het geld is bestemd voor kleinschalige projecten in Kenia, een land dat de laatste tijd negatief in het nieuws is door politieke en maatschappelijke onlusten. Zoals altijd zijn hiervan vooral de zwakken het slachtoffer. U kunt het vastenzakje met inhoud met de post opsturen of afgeven op de pastorie.

GEDOOPT



Op zondag 10 februari is in de OLV v Lourdeskerk gedoopt: **Mercedes Bovens**, de dochter van Pascal en Kim Bovens-Lemmens, uit de Dr. Schaepmanstraat 40B

Eveneens op 10 februari zijn in de OLV v Lourdeskerk gedoopt **Djayden** en **Callysta Juriën**, zoon en dochter van Martino en Peggy Juriën - Keulen uit de Generaal Eisenhowerstraat 45
Dat hun doop hen en ons tot zegen moge zijn.

OVERLEDEN:

Harrie Jeukens, de vader van pastor Mattie Jeukens ofm. Hij overleed in het ziekenhuis van Sittard, zoals hij het zich gewenst had: omgeven mogen zijn door de kinderen, en familie en rustig inslapen rond middernacht van zaterdag op zondag. Hij is 81 jaar oud mogen worden. Hij zou in maart 5,5 jaar weduwnaar zijn van Lenie Jeukens - Frijns. Na haar overlijden had hij zich er moedig doorheen geslagen, maar zeker de laatste tijd was hij eenzaam geworden, mede omdat hij geen auto meer mocht rijden. Het ging niet meer zo goed. Na een rijk en goed leven ondanks de tegenslagen die er ook zijn geweest,

mogen we er op vertrouwen dat hij nu in Gods vrede is geborgen, verenigd met zijn echtgenote, die hij erg miste. Het afscheid is in Oirsbeek, het dorp waar hij geboren is.

MEMISA COLLECTE

De collecte voor Memisa in onze kerk heeft € 55,- opgebracht. Dank aan de gevers.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 23 februari **derde weekend van de veertigdagentijd**
19.00 (OLV) zwd. Jef Verbert / zwd. Ria de Vree - Miessen en ter nagedachtenis aan Ton en Ria de Vree - Miessen vanwege 50-jarig huwelijk / Mary Castermans-Cörvers / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Truus Groothuysen-Hoofs / Ida Boosten-Borgignons / Ans Dideren-Ronda

Zondag 24 februari **Derde zondag van de veertigdagentijd**
9.15 (G) Bèr Vliegen / Mary Koopman-Hitz / Truus Ritchi
10.30 (OLV) 5^e jrd. Sjef Vanweesenbeeck / jrd. echtelieden Hurkens-de Vrede / Berthe Tilkin-Franssen / Frans Toulouse / Lina Creusen-de la Haye / Pol Vleugels / André Leclair / Lina Van Havere-Dols / Jacq Pex

Maandag 25 februari
9.00 (OLV) Mia Vangelabbeek

Dinsdag 26 februari
18.30 (G) Rozenkrans
10.30 (OLV) Corrie v.d. Berg / Pater Paul Vergeer

Woensdag 27 februari
9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall - v. Lijf

Donderdag 28 februari
15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

PRACHTWIJKEN OF KLACHTWIJKEN?

De afgelopen week heb ik twee bijeenkomsten bijgewoond over het Wijkactieplan of de plannen van de gemeente en de woningcorporaties om de wijk fysiek aan te pakken en op te krikken. Dit moet allemaal gebeuren tegelijkertijd met de ondertunneling van de A2, terwijl daarnaast ook nog eens minister Vogelaar Maastricht-Noordoost tot krachtwijk heeft benoemd. Ook het Wittevrouwenveld en Wyckerpoort (dus een groot deel van onze parochie), genieten de twijfelachtige eer van 'Vogelaarwijk' te zijn. Het waren twee dezelfde bijeenkomsten met dezelfde presentatie, maar toch totaal verschillend. In het Wittevrouwenveld heerste woensdagavond 13 februari een optimistische sfeer. De presentatie was helder en hoewel er natuurlijk wel hier en daar wat klachten van bewoners waren was de teneur van de avond positief. Je kunt ook werkelijk zien dat er in het Wittevrouwenveld wat in beweging is. De wijk wordt opgeknapt, er wordt gebouwd en vernieuwd. De dag erna was Wyckerpoort aan de beurt. Hier was van een positief gevoel nauwelijks sprake. Een deel van de presentatie ging over het Wittevrouwenveld (het centrumplan), maar dit gaat de bewoners van Wyckerpoort niet direct aan. Over de plannen in Wyckerpoort zelf viel nog niets met zekerheid te zeggen. Veel aanwezigen gaven duidelijk aan dat ze zich in de steek gelaten voelden. Ik schrok van de onzekerheid waarin de bewoners na al die jaren nog altijd verkeren. Nog steeds niet weten wat gesloopt wordt en wanneer en allerlei plannen die steeds weer veranderen. Van sommige straten in Wyckerpoort-Noord staat vast dat de woningen hier uiteindelijk gesloopt zullen worden. Boze bewoners vertelden dat er al lang niets meer aan het achterstallige onderhoud van hun woningen wordt gedaan, die steeds meer verpauperen, terwijl wel tegelijkertijd de huurprijzen blijven stijgen. Iedereen was het erover eens dat de info avond hard nodig was. Het is wel duidelijk dat dit vaker zal moeten gebeuren. Een aantal bewoners hebben zich na de vergadering aangemeld om in de klankbordgroep zitting te nemen. Een prima initiatief zo'n klankbordgroep waar bewoners met hun concrete zorgen en



...dat ik niet heb...
 ...ik nu heb...
 een DELA uitvaart is er voor iedereen....
 ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:
 DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
 DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 - www.dela.nl

**Voor een leuk prijsje
 vind U de leukste
 Kado's en Snuisterijen bij**

**Suzie's
 Ditjes & Datjes**

**Snuisterijen, Huishoudelijke
 Kado- en Seizoensartikelen**

o.a. leuke dierenfiguren, kaarssen in vele
 kleuren en geuren, servies enz. enz. te veel
 om op te noemen

Scharnerweg 35 A 6224 JA Maastricht



Parochie H. Guliëlmus
 Olympiaweg 89
 6225 XX Maastricht
 SNS-Bank:
 86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
 van Lourdes en
 H.Familie
 Voltastraat
 Pres. Rooseveltln 211
 6224 CP Maastricht
 SNS-Bank:
 85.83.83.500
 Parochiecentrum
 H.Guliëlmus, O.L.V. v.
 Lourdes en H.Familie
 Edisonstraat 2
 6224 GK Maastricht
 Tel.: 362 52 78

Bij nood:
 043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
 045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
 Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
 Harrie Lamers, pastoraal-werker
 Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 5

8 maart 2008

ALS ALLES TEGEN ZIT

God, soms gaat het
 ons niet voor de wind.
 Het lijkt dan wel
 of alles tegenzit.
 Teleurstelling stapelt
 zich op teleurstelling.
 Om mismoedig van te worden!

Help ons dan om niet
 bij de pakken neer te zitten.
 Geef ons een duwtje in de rug
 als een windvlaag van boven.
 Geef ons de kracht
 om weerstand te bieden
 aan al die tegenkrachten.

Want dit geloven we:
 als U achter ons staat
 zullen we alle stormen
 in ons leven
 de baas zijn.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en dragerventilatie

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!



Supremaakt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53

Tel.: 363 48 15

Maastricht

Uw echte Dagwinkel I I

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4

6224 GK maastricht

tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

19.00 (OLV) Corrie v.d.Berg / Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn -Dautzenberg en zoon Marcel / Bertha Tilkin - Franssen / t.i.v. fam Cools-Voncken / echtelieden Huben-Ritzen / Mia Vangelabbeek / overleden ouders Coenen, broers en zus, Pascal, Giovanni, Naomi
Zondag 16 maart

9.15 (G) Anna Louisa Bretveld-Schifferstein / Truus Ritchi

10.30 (OLV) Martin Konings (verjaardag) / Bertha Burkard-Drinkwaard / Frans Toulouse / Ida Boosten-Borgignons / Bea Dubois-Karssemakers / Mina Decker-v.Deijck

Maandag 17 maart

9.00 (OLV) Mia Vangelabbeek

Dinsdag 18 maart

18.30 (G) Rozenkrans - Boeteviering

19.00 (G) overleden Jos Kisters oud kapelaan v.d. parochie St. Matthijs / voor de gezinnen in onze parochie

Woensdag 19 maart

9.00 (OLV) feest van de H.Jozef / boeteviering / t.e.v. OLVrouw / voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall - v. Lijf

Donderdag 20 maart

Witte Donderdag

15.00 (Pileer) Bezinning

19.00 (OLV) voor de zieken van onze parochies / voor roepingen i.v.m. roepingjaar

Vrijdag 21 maart

Goede Vrijdag

15.00 (OLV) Kruisweg met bloemenhulde - u wordt uitgenodigd zelf bloemen mee te brengen

19.00 (G) Lijdensverhaal met bloemenhulde - u wordt uitgenodigd zelf bloemen mee te brengen

Zaterdag 22 maart

Paas Zaterdag

20.00 (OLV) Paaswake / Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Truus Groothuysen-Hoofs / Lina Creusen-de la Haye / André Leclaire / Ans Didden-Ronda

Zondag 23 maart

Paas Zondag

9.15 (G) Bèr Vliegen / Annie Lahoye-Schefman / Liza Tonnard

10.30 (OLV) Bertha Tilkin - Franssen / overleden ouders Harrie en Lenie Jeukens-Frijns / Wil van Beek / Liëna Heemskerk-Reggers / Pol Vleugels / Willy Cobben

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

INBRAAK IN ONZE KERK

Nadat het afgelopen jaar al verschillende regenpijpen en ook de bliksemafleider op de toren waren gestolen is nu ook het interieur van onze kerk aan de beurt geweest. Na een zeer vermoeiende week en na eindelijk eens een nachtje goed geslapen te hebben kreeg onze uitgeslapen pastoor Mattie op zaterdagmorgen 1 maart de schrik van zijn leven toen hij de kerk ging openmaken. Kaarsen op de grond, kandelaars weg, of van de muur gerukt, het tabernakel geforceerd, wierookvaten weg, een kostbaar kruis weg, de sacristie overhoop gehaald etc. Via de zijdeur aan de kant van de Theresiaschool waren dieven naar binnengekomen. Mocht u op marktplaats.nl of in een of andere oude duiventil wat koperen kerkkandelaars etc. tegenkomen laat ons iets weten. We zijn blij met ieder extra kerkbezoek, maar niet op deze manier.

VLAAI VERDIENEN?

Eigenlijk is het ongepast om u in deze vastentijd lekker te maken met vlaaien, maar die wordt toch pas uitgereikt na de vasten. Dus u moet nog even volhouden. Heeft u in deze vasten en bezinningstijd nog een leuke ingeving of titel voor het parochieblad dan horen wij dat graag. Ideeën graag inleveren bij het parochiesecretariaat, of de pastorie.

VASTENACTIE

In het kader van de jaarlijkse vastenactie vindt u in deze wegwijs een enveloppe waarin u een bijdrage kunt doen. Het geld is bestemd voor kleinschalige projecten in Kenia, een land dat de laatste tijd negatief in het nieuws is door politieke en maatschappelijke onlusten. Zoals altijd zijn hiervan vooral de zwakken het slachtoffer. U kunt het vastenzakje met inhoud met de post opsturen of afgeven op de pastorie.

OPROEP AAN JEROEN SMEETS

De vijf jaar oude Jeroen Smeets van de Tienstraat 7 heeft de tekenwedstrijd van de Drommedarisse gewonnen. Probleem is dat de Tienstraat niet in de stadsgids staat vermeldt zodat Jeroen zijn prijs niet in ontvangst kan nemen. Mocht u Jeroen toevallig kennen of weten waar hij woont, dan kunt u hem zeggen dat hij zijn prijs kan afhalen bij Verfhandel Jo Heuts op de Frankenstraat 143-145.



OVERLEDENEN

Op maandag 18 februari overleed, in Klevarie, **Jeanne van Dinter-Horn**. Zij werd 91 jaar. Gedurende lange tijd woonde

ze in de Merovingenstraat. Zij was een sterke vrouw met een enorme wilskracht. Door haar leven loopt een spoor van leed. Zo kreeg zij o.a. de dood te verwerken van een zoontje. Het kind overleed op 5 jarige

leeftijd. Toen haar man Matthieu overleed was zij 47 jaar en stond ze alleen voor de opvoeding van drie opgroeiende kinderen. Toegewijd droeg zij zorg voor hen. Om hen een goede toekomst te bezorgen heeft ze hard gewerkt. Op 21 februari hielden we haar uitvaartdienst in de kerk van O.L.Vrouw van Lourdes en deden we haar uitgeleide naar Begraafplaats Oostermaas.

Op vrijdag 21 februari overleed na een moedig gedragen ziekte in zij eigen omgeving **Jan Woutsie Steinbach**, echtgenoot van Wilhelmina Steinbach – Wijkamp 84 jaar oud. Hij was vroeger een muzikant. Met zijn broer heeft hij zelfs voor de koningin gespeeld. In Sittard geboren heeft hij zijn vrouw in Haarlem gevonden. Zij kregen 12 kinderen. Samen hebben ze een echt vrij leven gehad tot zijn broer stierf en ze besloten om in een huis te gaan wonen, eerst in de Electrobuurt en de laatste 5 jaar op de Burg. Pijlsstraat 46. Op maandag 25 februari hebben we afscheid gevierd in de kerk O.L.Vrouw van Lourdes, waarna Woutsie Steinbach bijgezet is op de begraafplaats van Oostermaas.

In de nacht van donderdag op vrijdag 22 februari overleed in het azM **Annie Nieste – Wanders**, de echtgenote van Pierre Nieste van de Merovingenstraat 24, 70 jaar oud. Zij heeft een mooi en gelukkig leven gehad, tot het laatste anderhalf jaar, toen het tobben werd met haar gezondheid. Geboren in Voerendaal is ze in de Electrobuurt komen wonen en heeft zich er goed thuis gevoeld. Zij leerde de taal van de stad. Met haar man ontwikkelde ze een passie voor kamperen. Alle vrije uren werden op de camping doorgebracht. Ook alles van de natuur had haar aandacht. Zij zorgde het liefst voor anderen. Op donderdag 28 februari hebben we afscheid genomen in de kerk van O.L.Vrouw van Lourdes waarna de crematie plaats vond in Heerlen

Op maandag 25 februari overleed in het azM **Frans Walthie**, 71 jaar oud. Hij was de weduwnaar van Dora Walthie-Verhoeven. Dora was al overleden op 20 januari 1994. Frans heeft haar heel erg gemist. Bijna elke dag bezocht hij haar op de begraafplaats aan de Tongerseweg. Frans was op en nu had hij zelf aangegeven: "Breng me maar naar het ziekenhuis". Dat had hij nog nooit gezegd. Iedereen heeft hij nog bij zich gehad en toen was het genoeg geweest. Hij stuurde iedereen naar huis en is toen heel rustig en vredig ingeslapen. "Adem maar eens de hele dag door een rietje", zei zijn zoon later. Op donderdag 28 februari hebben we afscheid van hem genomen in de H. Guliëlmuskerk en daarna is hij bijzet in het graf van zijn vrouw Dora.

Op woensdag 27 februari overleed in het azM **Katja Curfs – van Berlo**, 83 jaar oud, de weduwe van Sjeng Curfs van de Eburonenweg

12, moeder van zes kinderen en een geweldige oma voor de zes kleinkinderen. Een bewogen leven heeft zij gehad. Een kranige, innemende vrouw, gesteld op haar zelfstandigheid in haar huis, met een heel eigen humor en nooit klagend. Gelukkig heeft haar stervensproces, dat onverwacht kwam, maar net 24 uur hoeven duren. Haar afscheid was op maandag 3 maart in de kerk O.L. Vrouw van Lourdes, waarna de bijzetting plaats vond op het kerkhof van Oostermaas, bij haar man.

DANKBETUIGING

Voor de vele uiteenlopende blijken van medeleven bij het sterven en het afscheid van vader, wil ik u van harte bedanken. Het heeft mij en mijn broers en familie heel erg goed gedaan. Dank u wel voor die steun.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 8 maart

19.00 (OLV) Mary Castermans – Cörvers / Mia v.d. Boorn – Dautzenberg en zoon Marcel / overledenen van de fam. Claessens - Adams

Zondag 9 maart Vijfde zondag van de veertigdagentijd

9.15 (G) jrd. Mathieu Meijers / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong – v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) jrd. Theo Schreuders / Bertha Tilkin – Franssen / overleden ouders Custers – Nijssen en zoon Nico Custers / Liëna Heemskerk - Reggers / overledenen fam Huntjens-Weyenberg / overleden ouders Harrie en Lenie Jeukens-Frijns

Maandag 10 maart

9.00 (OLV) Mia Vangelabbeek / Lucas Haan

Dinsdag 11 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de zielen in het vagevuur

Woensdag 12 maart

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 13 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 15 maart Palmzondag

PALMPASEN 2008

Zondag 16 maart, doe je mee? In het weekend van 15 en 16 maart zullen in de kerk weer groene palmtakjes gezegend en uitgedeeld worden.

Ook dit jaar kunnen de kinderen die hun Eerste H. Communie doen en een palmpasen maken hem op Palmzondag meenemen naar de kerk. Andere kinderen kunnen ook een Palmpasen maken en daarmee naar de kerk komen. Je bent van harte welkom. Een palmpasen maken is heel eenvoudig: van twee panlatten maak je een kruis, dat versier je met crêpepapier en je hangt er van alles aan: het broodhaantje (verschillende bakkers verkopen dat). Deze haan herinnert aan het verraad van Petrus, want voordat de haan drie keer zou kraaien, had Petrus tot drie keer toe gezegd dat hij Jezus, zijn beste vriend, niet kende! Later had hij daar natuurlijk heel veel spijt van. Er hoort ook een ei bij, of drie chocolade eieren als symbool van vruchtbaarheid en nieuw leven. Je moet dertig rozijnen aan een koord rijgen als teken van de dertig zilverlingen waar Judas Jezus voor verraadde. Ook twaalf ongepelde pinda's horen er aan als symbool van de 12 vrienden van Jezus, die weer verwijzen naar de 12 stammen van Israël. Twee mandarijnen voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg op het kruis. Verder mag je er zoveel snoepgoed aanhangen als je wilt. Dat moet ons eraan herinneren dat we allemaal samen op weg zijn naar het land van overvloed, een land van 'melk en honing'. In de kerk geven we je nog een groen palmtakje dat ons laat denken aan de koninklijke intocht van Jezus als de nieuwe koning David in Jeruzalem, de week voor zijn lijden en sterven. Na de viering kun je de palmpasen weg geven aan iemand die het minder goed heeft dan jezelf. Daarmee drukken we uit dat we niet alleen voor ons zelf willen leven, maar ook voor anderen, net als Jezus. Delen maakt niet arm, maar juist rijk, schatrijk, want er is geen grotere schat dan echte vriendschap. Op zondag 16 maart is dus Palmpasen in de mis van 10.30 uur. Welkom met je Palmpasen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

WANDELEN IN ITALIË

Er is op dinsdagavond 25 maart voor belangstellende mensen van de parochie een informatieavond over de voettocht van pastor Mattie Jeukens van 30 juni tot en met 18 juli naar Assisi 2008. Heb je interesse om mee te gaan en ben je niet bang om in 11 stapdagen ongeveer 220 kilometer te lopen, kom dan langs.

Pastor Mattie Jeukens ofm

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



een DELA uitvaart is er voor iedereen....
ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:
DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 - www.dela.nl



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 6

22 maart 2008

PASEN

Wat gebeurt er
achter de schermen?
Is er iets wat wij niet zien?
Kon je maar een tipje
van de sluier oplichten!
Maar het doek blijft dicht,
hoewel...

Er zijn mensen
die een kier ontdekten
en door die kier kwam licht.
Even zagen ze een glimp
van wat onmogelijk leek.
Het gaf ze hoop
voor de rest van hun leven.

Het was Pasen
en ze vertelden van een mens
die de dood achter zich liet
en verder ging met God.
En telkens als het doek valt,
is hun verhaal een troost
voor wie achterblijft.

Greet Brokerhof



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel!



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwverpleging en dragerscentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pagasusuitvaartonderneming.nl

Dinsdag 25 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de afvalligen van het geloof

Woensdag 26 maart

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 27 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 29 maart

19.00 (OLV) Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Bertha Tilkin - Franssen / Harie en Eugenie Hendriks - Mays

Zondag 30 maart

Tweede Zondag van Pasen

9.15 (G) Michel Duckers / voor een overledene

10.30 (OLV) 1^e jrd. Bea Dubois - Karssemakers / Mart Verblakt / Corrie v.d. Berg

Maandag 31 maart

9.00 (OLV) Mia van Gelabbeek

Dinsdag 1 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 2 april

9.00 (OLV) woord en communiedienst

Donderdag 3 april

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Vrijdag 4 april

EERSTE VRIJDAG

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 5 april

19.00 (OLV) Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Mia van Gelabbeek (van de kinderen) / Jef Verbert (verjaardag) / overledenen fam. Heijnen - Bouvrie

Zondag 6 april

9.15 (G) 1e jaardienst Liza Tonnard / t.e.v. OLVrouw (St.)

10.30 (OLV) zwd. Woutsie Steinbach / zwd. Harrie Jeukens / Bertha Tilkin Franssen / Mart Verblakt / Rita Siezenis - Bleize

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

PALMPASEN

Op vrijdag 14 maart was er een heel bijzondere avond van de Happy Kids samen met de communicanten. Samen hebben zij een Palmpasen gemaakt. Een Palmpasen is een herinnering aan het lijden en sterven van Jezus. Eerst werd het verhaal verteld en toen gingen men aan de slag met de 12 pinda's voor de 12 vrienden van Jezus, de 30 rozijnen als zilverlingen, het haantje, dat herinnerde aan het verraad en al die andere zaken. Het was heel bijzonder om samen te doen.

KUIKENS

Pasen is het feest van het nieuwe leven. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het is een echt voorjaarsfeest. Al de symbolen van nieuw leven horen daarbij, ook kuikens dus. Ze zijn er ook dit jaar weer bij, samen met de Paastuin gemaakt van de bloemen van Goede Vrijdag, als u die tenminste mee wilt brengen op Goede Vrijdag om het kruis onze hulde te brengen.

PASEN

Er staat een lied in onze bundel met de titel: "Christus die verrezen is, doet ons samenkomen. Het maal van zijn gedachtenis, wordt hier blij hernomen. Broeders, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht." Ik vind het een mooi lied, al kan ik niet nalaten waar broeders staat, zusters te zingen. Maar kernachtiger is het niet uit te leggen, blijf altijd een lichtpuntje zien; vrij en opgericht; niet krom en gebukt; rechtop door het leven met twee voeten op de grond en je hoofd in de wolken.

Pastor Mattie Jeukens ofm

LEZING OVER: ZWERVEN IN UMBRIË, HET GROENE HART VAN ITALIË

Op dinsdagavond 25 maart geef ik een lezing over mijn voettochten in Italië. De lezing is bedoeld voor wandelaars en geïnteresseerden die wel eens mee zouden willen gaan, maar niet weten wat hun te wachten staat en voor alle andere belangstellenden. De avond begint om 20.00 uur in het Trefcentrum, Edisonstraat 4. De entree is gratis. Pastor Mattie Jeukens ofm

VASTENACTIE

Bij de uitgang van de kerk staan nog altijd de bussen waar u uw vastenzakje in kunt doen, als het nog niet bij u thuis opgehaald is. Het

is een concrete vorm van solidariteit. U kunt altijd ook het vastenzakje op de pastorie afgeven.

KOFFIE

Weet u het nog? Elke eerste zondag van de maand en elke derde zaterdag van de maand is er koffiedrinken na de viering in de sacristie, waarbij iedereen welkom is. Zoals ook elk eerste weekend van de maand een bijzondere collecte is voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Op Tweede Paasdag is er natuurlijk weer een bijzondere verrassing voor alle zangers en alle andere mensen.

ZWEIT VEUR LEIT

De stichting Zweit veur Leit organiseert op 24 mei a.s. een gezamenlijke sponsorloop voor het goede doel. Elke deelnemer draagt vooraf 50 euro of 100 euro bij voor het goede doel. Dit jaar wordt er gezweit voor ruim 400 pleeggezinnen in Zuid-Limburg, die zorg dragen voor ruim 500 kinderen. De vraag naar pleegzorg is de laatste jaren explosief gegroeid. Pleegouders en pleegkinderen zouden graag eens een weekeinde naar een vakantiepark willen. Zweit veur Leit en zorgaanbieder Xonar hopen via deze actie deze wens te kunnen realiseren. Wilt u donateur worden, dan kunt u ene donatie overboeken naar banknr. 66.66.53.348 t.n.v. Pleegzorg Limburg Extra Fonds Maastricht o.v.v. Zweit veur Leit. Zie ook www.zweitveurleit.nl

OPEN KLOOSTERDAG: ZUSTERS ONDER DE BOGEN

Op zondag 13 april opent het klooster van de zusters onder de bogen zijn deuren, om belangstellenden kennis te laten maken met hun inspiratie en leefwijze. Thema: wat beweegt ons, wat beweegt jou? De zusters zetten zich wereldwijd in voor de zieke en kansarme medemens. Belangstellenden zijn welkom op zondag 13 april aan het St. Servaasklooster 14 te Maastricht. Aanmelden voor 7 april. Telefonisch via tel. 321 92 41 of per email: provinciaalaat@zustersonderdebogen.nl Voor meer info zie: www.cbsisters.org

OPROEP

Gevraagd: oude compact camera's voor een fotoproject met de kinderen van het Witte Vrouwenveld en Wyckerveld.
Contactpersoon: pastor Mattie Jeukens ofm



OVERLEDEN

Op vrijdag 7 maart overleed in Providentia in Heer **Louis Luyten**, gekend als **Piwi**, 65 jaar oud. Een markante mens uit het Wittevrouwenveld. Op zijn eigen onnavolgbare wijze is hij zijn weg gegaan. Voor zijn drie dochters die er alles aan hebben gedaan dat hij die laatste maanden niets te kort kwam, was het een extra zware tijd omdat hun oma, Tina Kruijntjes, op de zelfde dag overleed als hun vader. Zij was de moeder van hun moeder, Annie Everaarts die alweer op 22 augustus 2005 was overleden. Op donderdag 13 maart hebben we afscheid van hem genomen in de OLV van Lourdes waarna hij op Oostermaas is begraven.

Op donderdag 13 maart overleed in het azM **Truus Nelis**, ruim twee weken was zij al opgenomen in het ziekenhuis. Haar lichaam was op. Zij is 66 jaar geworden. Juist ongeveer 3 maanden was zij verhuisd van het Friesenplein naar Heer. Truus heeft een heel bewogen leven gehad, maar zij bleef lachen en genieten van de vriendschap en de uitstapjes en alle goede dingen van het leven. Gelukkig maar. Op dinsdag 18 maart hebben we afscheid van haar genomen in de Guliëlmuskerk waarna Truus ten rusten is gelegd op Oostermaas

DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 22 maart

Paas Zaterdag

20.00 (OLV) Paaswake / Mary Castermans – Cörvers / Mia v.d. Boorn – Dautzenberg en zoon Marcel / Truus Groothuysen-Hoofs / Lina Creusen-de la Haye / André Leclaire / Ans Dideren-Ronda

Zondag 23 maart

Paas Zondag

9.15 (G) Bèr Vliegen / Annie Lahoye-Schefman / Liza Tonnard / Pauline Steps-Collaris / John Conings / Mathieu Meijer

10.30 (OLV) Bertha Tilkin – Franssen / overleden ouders Harrie en Lenie Jeukens-Frijns / Wil van Beek / Liëna Heemskerk-Reggers / Pol Vleugels / Willy Cobben / Mart Verblakt

Maandag 24 maart

Paas Maandag

9.15 (G) ter nagedachtenis aan Mgr. Dr. G. Lemmens / Mary Koopman - Hitz

10.30 (OLV) Lina van Havere-Dols / Jacq Pex / Florentius Hoogenboom (franciscaan) / overledenen v.d. fam Claessens-Adams

HET VLEES IS ZWAK

Een paar weken kwam ik in de Buurtbrök toen kwam de coördinator van die ochtend op het idee om in de Pileer een gesprek te organiseren tussen christenen en moslims over wat ons bindt en wat verschillend is. Aangezien de vastentijd net was begonnen, misschien weet u het nog: dat zijn de 40 dagen tussen carnaval en Pasen, zou onze 'vastentijd' een mooi excuus zijn om het gesprek aan te gaan over de overeenkomsten en verschillen tussen onze vasten en de ramadan. Ikzelf had echter geen tijd om dit gesprek te leiden en de persoon van wie het idee afkomstig was ook niet, dus dat plan werd al snel afgeblazen. Naast gast ben ik af en toe ook wel eens als personeelslid werkzaam in de Buurtbrök. Een van mijn collega's is van Marokkaanse komaf en zoals dat gaat wordt er onder werktijd over van alles en nog wat gepraat. De gesprekken over 'het leven' en ook over christenen en moslims komen meestal vanzelf op gang. Ook deze week kwam het gesprek onder andere op vasten en ramadan. Mijn collega vertelde mij dat het niets eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang is om moslims te laten ervaren hoe het is als je niets te eten hebt. Tevens kun je dan beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kunt eten en drinken wat je wilt. En 's avonds, zei mijn collega, na zonsondergang is er dan altijd een feestmaal waarbij ook armen die niets hebben kunnen aanschuiven. Ik werd er helemaal stil van. Mijn collega hield mij een spiegel voor waar ik niet van terughad. Met schaamte mompelde ik iets terug van: vroeger hadden wij ook nog een echte vasten, maar nu hoeft dat allemaal niet meer van de kerk. Op dat moment kwam een buurtbewoner, die blijkbaar ook niet aan vasten doet, mij uit mijn benarde positie bevrijden. Hij kwam zijn ontbijt bestellen: een broodje hamburger met alles erop en eraan en met lekker veel samoeraisaus, dus het gesprek werd even onderbroken. Ik was erg onder de indruk van de woorden van mijn collega en dacht bij mijzelf: zo hoort het en eigenlijk zou je dat zelf ook maar eens moeten proberen, maar vandaag gaat het niet meer want ik heb al van alles gegeten dus dat telt niet. Misschien morgen? Of anders volgende week nog tijdens de Goede Week? Maar het vlees is zwak, ook het mijne. Nu ik een dag later dit stukje schrijf is het nog altijd vastentijd, vanochtend heb ik na het ontbijt inderdaad niets gegeten en gedronken, maar ik heb zojuist snel twee koffiebroodjes en een broodje ui naar binnengewerkt voor de lunch. Ik hoop niet dat er vanavond een arme bij mij aanbelt die niets te eten heeft en dat ik mijn avondeten met hem moet delen. Vanavond wordt het weer een diepvriespizza, zoals meestal op vrijdagavond. Stel je voor die arme zou nog eens kunnen denken dat ik echt vast. Onze Lieve Heer die in het verborgene ziet weet wel beter.

Harrie Lamers



...ik wil graag dat
je helemaal geen
zorgen hebt...

...ik wil dat je
altijd bij me blijft

**een DELA uitvaart is er voor iedereen....
ook als je niet verzekerd bent**
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:
DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 – www.dela.nl

KERKBIJDRAGE

Van onze parochianen vragen we een bijdrage van €5,00 per maand. Voor dat bedrag heb je nog geen vier biertjes, maar het is onbetaalbaar wat U er in onze parochie voor terugkrijgt. Hebt U ook al overwogen om mee te doen? Even een automatische overschrijving maken naar SNS 85.83.83.500; t.n.v. Parochiecentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Edisonstraat 2, Maastricht. Uw steun is ons veel waard.

GEZOCHT: FOTOCAMERA'S

In het digitale tijdperk hebt u misschien ook al een digitale camera gekocht en de oude nu ongebruikt in de lade liggen. We zijn op zoek naar die oude camera's waar je nog een filmrolletje in moet doen, weet u wel, van 12, 24 of 36 foto's. We willen die graag gebruiken voor een fotoproject in de buurt met kinderen en een tentoonstelling gaan maken. Er zijn al twee camera's binnen gekomen. Geweldig toch! Het wordt een samenwerkingsproject van Trajekt, Mondiaal Centrum en Parochien in het kader van Kleurrijk Maastricht in juni 2008. Op de pastorie, Voltastraat 25, zullen we de camera's met open armen ontvangen.
Pastor Mattie Jeukens ofm, 043 – 363 43 48



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 7

5 april 2008

ALS HET TEGENVALT

God, soms valt het tegen.
De vriendschap
die we van elkaar verwachten
blijkt niets voor te stellen.
Het begrip
waarop we hopen
is ver te zoeken.
De helpende hand
die we vragen blijft uit.

Het is moeilijk
om je dan niet om te draaien,
ver weg van iedereen.
Om een andere keer
toch te blijven hopen.
Om vertrouwen
te blijven houden
in de mensen om je heen.

Wilt U ons helpen
om elkaar niet te laten stikken,
als we elkaar
tegengevallen zijn.
Help ons erover te praten,
zodat het een andere keer
misschien anders gaat.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en dragerveer

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel | |

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4,
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

19.30 - 20.30 (*Pileer*) Meditatie: Zazen

Zaterdag 12 april

19.00 (*OLV*) Corrie v.d. Berg / Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Bertha Tilkin - Franssen / Jan en Netta Palmen - Smeets

Zondag 13 april

9.15 (*G*) Berthe Frijns en familie / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong - v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (*OLV*) zeswewekendienst Annie Nieste - Wanders / jaardienst dhr. Loks - Reinards / Martin Konings / Wil van Beek / overleden ouders Musson - Moonen en zoon Willem / Bèr en Liena Heemskerk - Reggers / Lea Konings / Cor Buteyn

Maandag 14 april

9.00 (*OLV*) Mia van Gelabbeek

Dinsdag 15 april

18.30 (*G*) Rozenkrans

19.00 (*G*) voor een overledene

Woensdag 16 april

9.00 (*OLV*) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf / fam. Haan-Gerritsma

Donderdag 17 april

15.00 (*Pileer*) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 19 april

19.00 (*OLV*) zwd. Louis Luyten / Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Mia van Gelabbeek / Ans Didden - Ronda / Frans Toulouse

Zondag 20 april

9.15 (*G*) Paulina Steps - Collaris / Truus Ritchi

10.30 (*OLV*) Frans v.d. Graaf / Luzia Smits - Croê / Bertha Tilkin - Franssen / overl. ouders Harrie en Lenie Jeukens - Frijns / Pol Vleugels / Bertha Burkard - Drinkwaard / Ida Boosten - Borgignons

In de Gulielmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

WANDELEN: 19 APRIL

Voor de echte liefhebber een stevige tocht van 39,5 kilometer van Franciscaans Maastricht naar Franciscaan Hasselt; van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes in het Wittevrouwenveld naar het Heilig Paterke van Hasselt. Het vertrek is om 7.00 uur vanaf de kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes en rond 20.00 uur zijn we terug met het openbaar vervoer. De onkosten zijn 5.00 euro. Meer info: pastor Mattie Jeukens ofm, tel. 043 3634348

KUIKENS

Ze hebben het goed gedaan onze kuikens. Het zijn geen haantjes en ze gaan dus niet de pan in, maar naar mijn broer. Over ongeveer 3 maanden zullen ze al hun eerste ei gaan leggen. Ik hoop dat ons geloof net zo hard groeit als deze kuikens. Iets minder hard is ook niet erg.

PAASTUIN

Zowel in de Guliëlmus als in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes zijn er op Goede Vrijdag voor de bloemenhulde aan het kruis heel veel bloemen meegebracht. Daarmee hebben we in beide kerken een prachtige Paastuin mogen maken. Bedankt.

EERSTE COMMUNIE

De voorbereidingen zijn in volle gang en ze gaan zeer voorspoedig. We gaan het uitbundig vieren op donderdag 1 en zondag 4 mei. De kinderen en de ouders zijn hard aan het werk.

INBRAAKPREVENTIE

Het kerkbestuur heeft maatregelen genomen om de kerk nog meer te beveiligen. Het ziet er nog goed en mooi uit ook! De deuren hebben een extra 'sluitbalk' gekregen. Gelukkig worden de onkosten daarvoor gedeeltelijk door de verzekering gedekt.



GEDOOPT:

Op Paaszaterdag in de Paaswake is **Djonie** gedoopt, de dochter van Danny en Natascha Loomans – van Golde uit de Stadhoudersstraat 17. Djonie had in de Kerstnacht in de armen van Maria gelegen. Het was als het ware ons kerstkind.

Op Paaszondag is **Noah Beckers** gedoopt, de dochter van Ron en Jeanne d'Arc Ndimubandi van de Henri Jonaslaan 42C

Op Tweede Paasdag zijn **Remco Luckers** en **Senna Sillen** gedoopt. Zij waren al wat ouder, maar vonden het belangrijk om gedoopt te worden. Zij wonen in Neerbeek.

Op zaterdag 29 maart is **Kyanno Koopman** gedoopt, de zoon van Joey en Kim Koopman – Crapts van de President Rooseveltlaan 194B

Het is fijn om kinderen juist in de Paastijd te mogen dopen en bevestigen wat ze al zijn: kinderen van de liefde en kinderen van God. Dat zij ons allen tot zegen mogen zijn, en wij de volwassenen aan hen een bewoonbare wereld mogen overgeven.



OVERLEDEN:

Op 13 maart overleed in het azM **Truus Nelis**, 66 jaar oud. Truus heeft een groot en belangrijk deel van haar leven op het Friesenplein gewoond. Ze was net verhuisd naar Heer in verband met de komende renovatie van de woningen op het Friesenplein. Voor Truus was belangrijk dat zij naar Maasveld kon naar haar zus Annie en door haar buurvrouw Els mee op sleeptouw werd genomen. Op dinsdag 18 maart hebben we afscheid van haar genomen in de H.Guliëlmuskerk en daarna te rusten gelegd op het kerkhof Oostermaas.

Op 18 maart overleed op Klevarie **Laura Kroon – Bernabela**, de weduwe van Guillermo Kroon. Zij was 79 jaar. De laatste 8 jaar had zij op Klevarie gewoond en daar wist zij zich steeds omringd door kinderen en kleinkinderen. Zij bleef belangstelling en aandacht houden voor hen. Zij was geboren op Bonaire en opgegroeid op Curaçao. Zes van de acht kinderen woonden in en rond Maastricht. Zij voelde zich hier thuis, ook op Klevarie, maar ze miste wel de barbecue en de spareribs, dat deed haar aan haar Antillen denken. Haar afscheid hebben we gevierd op Paaszaterdag in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes en haar daarna op het kerkhof Oostermaas te rusten gelegd.

Op dinsdag 25 maart overleed thuis in de Mondragonstraat 4 **Bertha Vroegop**, 70 jaar oud.

Haar Leus was: "Proffeteer vaan dien leve, want de bis d'r mèr eve." Bertha heeft dat op haar manier gedaan met verve en humor. Met haar sterft weer een beetje van dat "oude Witevrouwenveld", als we dat zo mogen zeggen, gekenmerkt door warmte, zorgeloosheid, gezelligheid, hartelijkheid, gekkigheid en een groot gevoel voor vriendschap. Op vrijdag 28 maart hebben we afscheid van haar genomen in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Geleen plaats vond.

PAASKAARS

De Paaskaars dit jaar is anders, meer bijzonder dan andere jaren omdat een parochiaan de afbeelding op de kaars heeft gemaakt met de tekst: Christus resurrexit, sicut dicit. Christus is verrezen, zoals Hij zelf heeft gezegd. Het is een prachtige afbeelding. Heel veel dank voor het maken.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 5 april

19.00 (OLV) Mary Castermans – Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Mia van Gelabbeek (van de kinderen) / Jef Verbert (verjaardag)/ overledenen fam. Heijnen - Bouvrie

Zondag 6 april

9.15 (G) 1e jaardienst Liza Tonnard / t.e.v. OLVrouw (St.)
10.30 (OLV) zwd. Woutsie Steinbach / zwd. Harrie Jeukens / Bertha Tilkin Franssen / Mart Verblakt / Rita Siezenis – Bleize / Lea Konings / Cor Buteijn

Maandag 7 april

9.00 (OLV) Mia van Gelabbeek

Dinsdag 8 april

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 9 april

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 10 april

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

PASEN VOORBIJ

Dadelijk ga ik de kuikens naar mijn broer brengen. Dan komen ze in een echt kippenhok. Het zijn nu al 'halve kippen' als ik het zo mag zeggen. Wat kunnen die beesten groeien. Het zal weer leeg worden in die grote kerk. Met de kuikens was er letterlijk altijd licht in de kerk en je kon ze al van verre horen, juist omdat het overdag zo stil was.

Dadelijk is dus alles weer opgeruimd en kunnen we terug naar de orde van de dag. Wat is er blijven hangen? Wonderlijk om te moeten constateren dat het dit jaar veel meer is dan andere jaren. Ik heb me afgevraagd hoe dat zo opeens kon komen? Misschien toch dat je op een bepaalde leeftijd komt met langzaam aan ook wat levenservaring? Dat klinkt wel deftig, maar of het dat is? Zou het dan toch te maken hebben met het onlangs overlijden van mijn vader? Het zou goed kunnen. Je wordt dan als vanzelf wat gevoeliger voor leven en dood.

En toch, ik denk dat het dat niet was. Het heeft met iets anders te maken; met langdurige, vertrouwde omgang. Ik vind dat ik het voorrecht heb nu al jaren met die Bijbel aan de slag te mogen zijn. En dat ik nu zo vertrouwd ben geworden met een aantal liederen, dat ik ze van buiten begin te kennen. Het is vaak taai en saai en heb ik me afgevraagd waar ik mee bezig was. Maar steeds vaker komen flarden van tekst langs of zingt het soms zo maar in mij. Dat mag misschien vreemder klinken dan dat het is. Ik denk zelfs dat menigeen het verschijnsel ook zelf kent met populaire deuntjes. In het Engels heet iets van buiten leren trouwens: 'Learning by heart', met je hart leren. Lieder van buiten kennen, krijgt ook iets van ze mee kunnen zingen met heel je hart. Vroeger had ik al geleerd dat rituelen en liturgie, wil het iets doen met je, dat je dan vertrouwdheid nodig hebt en herhaling. Je moet er als het ware in kunnen stappen en je er aan overgeven, vanuit een weten wat er komt. Dat ontspant en geeft rust. Een echte mooie persoonlijke viering maken, bijvoorbeeld bij een afscheid, vraagt juist dat je creatief in die spanning kunt en durft te gaan staan tussen wat vertrouwd is en wat nieuw kan zijn. Soms hoeven dat maar een paar woorden te zijn, zoals in die uitvaart toen een kleinkind vertelde over zijn oma uit Curaçao. Haar laatste 8 jaar had zij op Klevarie gewoond, echt met veel geluk ook, toch de barbecue en de spareribs had zij erg gemist bij het gekookte eten van elke dag. Het tekende een heel persoonlijk heimwee naar de warmte van Curaçao en het verlangen naar de liefde van haar man die al 20 jaar dood was. Afscheid nemen is dan wensen dat je thuis mag komen. Pasen werd ook een beetje thuis komen bij het mysterie van leven. Hoe? Dat is voor een andere keer. Mijn ruimte is nu op.

pastor Mattie Jeukens ofm

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



*ik wil graag dat
je helemaal geen
zorgen hebt...*

*...ik wil dat je
altijd bij me blijft*

een DELA uitvaart is er voor iedereen....
ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:

DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50

DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 – www.dela.nl



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 8

19 april 2008

VAN FOUTEN LEREN

God, we zijn goed
in het verzinnen
van smoesjes.
En als het even kan
proberen we
ons eruit te draaien
als we fouten
gemaakt hebben.
We schuiven
de schuld af
op een ander
en roepen zo hard,
dat wij er niks
aan kunnen doen,
dat we het haast
zelf geloven.

Geef ons de moed
om kritisch naar
onzelf te kijken.
Om niet weg te kruipen
achter de fout
van een ander.
Geef dat we beseffen
dat het niet erg is
om fouten te maken.
Dat het alleen erg is,
als we ze niet
willen toegeven.
Omdat er dan
niets verandert.



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel!!!



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en draagzwaarte

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Franssen / Har van Zeyl en zoon David / de overleden ouders
van der Linden-Lippeke

Zondag 27 april ZESDE ZONDAG VAN PASEN

9.15 (G) Michel Duckers / Mary Koopmans-Hitz

10.30 (OLV) Jef Verbert / An en José Schijlen / Lina Creusen de la
Haye / Jacques Pex / jrd. Harie Hendriks en Eugenie Hendriks-
Mays / Sjo van Wunnik

Maandag 28 april

9.00 (OLV) Mia van Gelabbeek

Dinsdag 29 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Corrie van de Berg

Woensdag 30 april

9.00 (OLV) Woord en communieviering

Donderdag 1 mei HEMELVAARTSDAG

9.15 (G) Annie Lardenoye-Schefman / Bér Vliegen

10.30 (OLV) EERSTE COMMUNIE / Voor de eerste communicanten
/ Lina van Haveren-Dols / Mina Decker-van Deyck

Vrijdag 2 mei EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de familie
Vandewall-van Lijf

Zaterdag 3 mei Eerste weekeinde van de maand

Speciale collecte voor de kerk

19.00 (OLV) Mary Castermans - Cörvers / Mia v.d. Boorn -
Dautzenberg en zoon Marcel / Mia van Gelabbeek (van de
kinderen) / Jef Verbert / André Leclair

Zondag 4 mei ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

9.15 (G) De overledenen van de familie Steps / Hubertus
Raemaekers

10.30 (OLV) EERSTE COMMUNIE / Voor de eerste communicanten
/ Bertha Tilkin - Franssen / Bea Dubois-Karssemakers / Rita
Siezenis-Bleize

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

OVERLEDEN



In de nacht van vrijdag op zaterdag 5 april overleed thuis aan de Kasteel Hillenraadweg 44 **Ben Spronck**, 67 jaar oud, de man van Tiny Spronck – Hendrixx, de vader van Florence en Remo, de opa van Isa Melissa en Daphne. Ben was een man vol verhalen en met humor en zonder linkse handen. Net als zijn ziekte die zich in mei 2007 openbaarde heeft Ben dit op moedige wijze weten te aanvaarden en er het beste van te maken. Donderdag 10 april hebben we zijn afscheid gevierd in de O.L.V. van Lourdes waarna de begrafenis was op Oostermaas.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 19 april

19.00 **(OLV)** zwd. Louis Luyten / Mary Castermans – Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Mia van Gelabbeek / Ans Didderen – Ronda / Frans Toulouse

Zondag 20 april **VIJFDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 **(G)** Paulina Steps – Collaris / Truus Ritchi
10.30 **(OLV)** Frans v.d. Graaf / Luzia Smits – Croë / Bertha Tilkin – Franssen / overl. ouders Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / Pol Vleugels / Bertha Burkard – Drinkwaard / Ida Boosten – Borgignons / Bertha Vroegop

Maandag 21 april

9.00 **(OLV)** Mia van Gelabbeek

Dinsdag 22 april

18.30 **(G)** Rozenkrans
19.00 **(G)** zwd. Truus Nelis

Woensdag 23 april

9.00 **(OLV)** voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall – v. Lijf

Donderdag 24 april

15.00 **(Pileer)** voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 26 april

19.00 **(OLV)** zwd. Hans Quast / Mary Castermans – Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Bertha Tilkin –

Mijnheer, uw kerk staat helemaal niet in ons systeem...

Geachte lezer, wist u dat onze monumentale O.L.V. v. Lourdeskerk ook niet meer in 'het systeem' van de gemeente staat? Hier werden wij afgelopen weken mee geconfronteerd op de pastorie. Een of andere aso had afval gedropt voor zij-ingang van onze kerk, vlak tegen de kerkdeur aan. Waarom je rotzooi naar het milieupark brengen en ervoor betalen als je die ook voor de deur van een ander kunt dumpen die dan vervolgens ook voor de kosten van het opruimen moet betalen? In dit geval oude kasten helemaal uit elkaar gehaald en nog wat los hout vlak tegen de kerkdeur aan. Wat doe je dan als pastoor? Je belt het loket van de gemeente en vraagt of ze de rotzooi komen verwijderen, voordat een of andere onverlaat op het idee komt om daar een vuurtje te gaan stoken. Na enige telefonades was er op vrijdagochtend (na ruim drie dagen bellen) nog steeds niets gebeurd. Onze pastoor belde op vrijdag weer naar de gemeente en vroeg nogmaals om verwijdering van het hout, want op zaterdag was er een begrafenis. Toen kwam de aap uit de mouw: de juffrouw van het gemeenteloket zei op zeer ernstige toon: mijnheer wij kunnen u niet helpen want u staat helemaal niet in ons systeem. Waar ligt u kerk dan? Wat zegt u? Aan de president Rooseveltlaan 211? Daar ligt toch geen kerk? Dat is mij nooit opgevallen, aldus de juffrouw. Beste lezers: ik vrees dat sommige mensen met hun ogen dicht over de A-2 crossen. Pas dus extra op met oversteken. Toen heeft onze pastoor gebeld naar het bureau van wethouder Hazeu. Opnieuw kreeg hij een juffrouw aan de lijn bij wie de O.L.V. v. Lourdeskerk aan de President Rooseveltlaan niet bekend was. Vervolgens belde de pastoor onze altijd wakkere opbouwwerker Jan Segerink en toen die later met de wijkagent kwam kijken was alles plotseling weg. Had wethouder Hazeu persoonlijk opdracht gegeven om de zaak op te ruimen? Had de gemeente eindelijk onze kerk kunnen localiseren? Of kon Onze Lieve Vrouw zoveel geklungel niet meer aanzien en heeft zij de troep voor haar kerkdeuren verwijderd? Later die dag ging er bij mij een lichtje branden. Enige jaren geleden heeft de gemeente eens ongevraagd op een dag een bordje geplaatst op het pleintje voor de hoofdingang van de kerk met de tekst: Lourdesplein. Onze kerk ligt dus volgens 'het systeem' niet meer aan de President Rooseveltlaan 211, maar aan het Lourdesplein. Het is maar dat u het weet. Vreemd genoeg is het huisnummer van onze kerk wel hetzelfde gebleven, namelijk 211. Waar de nummers 1 t/m 210 liggen op het Lourdesplein is mij niet bekend, misschien kan het gemeentelijk systeem hierover duidelijkheid verschaffen.

Harrie Lamers

GIELKESMERRET

De 21 ste Gielkesmerret wordt gehouden op zaterdag 21 juni 2008 van 10.00 uur tot 17.00 uur op het Aartshertogenplein voor de H.Guliëlmuskerk. Met medewerking van: Huub Adriaans - Frans Theunisz - Neet Kepot Te Kriege - Bert Dols en het Duo X-elle. Presentatie: Jef Zwakhalen. Er zijn nog enkele kraampjes te huur á 19 euro. Voor informatie: Thea Savelberg tel: 043-3633602.

PAROCHIEUITSTAPJE

Het jaarlijkse parochie uitstapje zal dit jaar dicht bij huis worden gehouden. Op dinsdagmiddag 27 mei willen wij het Afrikacentrum in Cadier en Keer bezoeken. Belangstellenden kunnen zich opgeven op de pastorie.

OPBRENGST VASTENACTIE

De opbrengst van de vastenactie is: € 942,07. Met veel dank aan de vrijwilligers van de Guliëlmus, die zoals altijd op veel plaatsen langs de huizen zijn gegaan

BETERSCHAP WENSEN

Lange tijd was in Wittevrouwenveld een ziekenbezoekgroep actief, die naar het ziekenhuis ging om zieke buurtgenoten op te zoeken. De oude bezoekgroep is verdwenen, maar de betrokkenheid van Wittevrouwenvelders bij hun buurt niet. Daarom willen we starten met een nieuwe groep ziekenbezoekers. Lijkt het u wat om als vrijwilliger af en toe een uurtje naar het ziekenhuis te gaan? Even belangstelling tonen, een kort praatje maken. En als de "patiënt" dat op prijs stelt gaat u ook een keertje langs wanneer hij of zij weer thuis is. Als u belangstelling heeft kunt u dit doorgeven aan pastor Mattie Jeuker (3634348). U wordt dan uitgenodigd voor een informatie-ochtend

WIECKERVELDMUISKES 40 JAAR

Op 10 april bestonden de Wieckerveldmuisjes van juffrouw Fien Ritzerfeld 40 jaar. Toen Fien 40 jaar geleden met haar kinderclub begon werd er gezegd dat hou je maar een paar weken vol, maar uiteindelijk heeft Fien van alle clubs in de buurt de langste adem gehad. Chapeau. Een jubileum om met recht trots op te zijn. We hopen dat Fien haar goede werk voor de kinderen en de buurt nog lang mag doen. Voor de kinderen zal er i.v.m. het jubileum nog een

extra activiteit worden georganiseerd en Fien zal door de buurt ook nog op gepaste wijze in het zonnetje worden gezet, maar hierover later meer.

KONINGINNEDAG WYCKERPOORT

Wyckerpoort én het Wittevrouwenveld vieren op 30 april samen koninginnedag op het Old Hickoryplein. Van 10.00 tot 16.30 uur is er een groots feestprogramma. Talloze artiesten treden op, er zijn kinderspellen, marktkraampjes, barbecue, Turkse hapjes, kinderoptredens, Thai-boxen, workshops breackdance, street-tennis, pannahvoetbal, jeu de boules en nog vééél meer. Natuurlijk wordt er vanuit de Buurtbrök gezorgd voor een natje en een droogje.

KORTE BERICHTEN

Eerste Communie. Ouders en kinderen zijn bijzonder bezig met alle voorbereidingen voor de eerste Communie op Hemelvaart 1 mei en op zondag 4 mei.

Wandelen van Maastricht naar Hasselt. Zaterdag 19 april om 7.00 's morgens vertrekt van de pastorie naar het H. Paterke in Hasselt. De afstand is 39,9 kilometer. Belangstellenden kunnen met de pastoor meelopen. Terug met de bus.

DANK

Heel veel dank voor alle fototoestellen. De inzameling is een geweldig succes. We kunnen zelfs een fototoestellenmuseum beginnen en een tentoonstelling houden met de geschiedenis van de ontwikkeling van het fototoestel. Hou de Wegwijs in de gaten voor verdere berichten wat we met de toestellen gaan doen. *Pastor Mattie Jeukens ofm*

UIT DE OUDE DOOS

Uit het archief van de Sint Guliëlmusparochie kunnen wij lezen: Al staot geer noets in de gezèt in Maospòs of Trompetter, toch moot 't miech ins vaan mien hart. Want e komplementje kump uuch wèl tow, 't maag wel 'ns, vin iech. 't Gebäört in eur mojerstaol. Oet naam vaan gans eus perochie, BEDAANK leef luij vaan 't koer. Daanke, daank uuch. Veur de zaank in eus kèrrek, veur eur tròw opkóms. Bijje snie, rege of hagel. Geer waort altied aonwezig, bijj hoegfies, duip of trouwe, geer zeet dao. Bedaank leef luij vaan 't Gielelmuskoer. T.S. *(Nog steeds bekend bij de redactie!).*



een DELA uitvaart is er voor iedereen...
ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:
DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 – www.dela.nl

GRAAG UW REACTIE.

We kennen allemaal het gezegde: 'jezelf omdraaien in je graf'. Maar tegenwoordig met al die crematies is dat gezegde steeds minder van toepassing. Moeten we misschien een nieuw gezegde verzinnen, maar dan aangepast aan de crematies? Als u suggesties heeft dan horen wij dat graag. Reacties zijn welkom op de pastorie.

HET LOURDES LICHT GAAT LANGZAAM UIT

Langzaam maar zeker is de grote Lourdeskaars die tijdens de ziekenzegening in februari is aangestoken ter ere van het 150-jarig bestaan van de verschijningen van O.L.V. in Lourdes aan zijn laatste loodjes bezig. Ze heeft dan toch maar mooi ruim drie maanden gebrand in onze Mariakapel.

PAROCHIEUITSTAPJE

Het jaarlijkse parochie uitstapje zal dit jaar dicht bij huis worden gehouden. Op dinsdagmiddag 27 mei willen wij het Afrikacentrum in Cadier en Keer bezoeken. Belangstellenden kunnen zich opgeven op de pastorie.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en
't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 9

3 mei 2008

ANDERS

God, geef ons het lef
om niet mee te praten
met de massa.
Om niet vanzelfsprekend
dat te doen
wat iedereen doet.
Om niet alles
gewoon te vinden
wat voor anderen
de normaalste zaak
van de wereld is.

Geef dat we iets
van uw scheppende kracht
ervaren in onszelf.
Dat we anderen
voor verrassingen plaatsen
door wat we zeggen
en wat we doen.
Dat er ideeën opkomen
om het eens anders
aan te pakken,
meer in Uw Geest.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwoplossingen en draagcentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53

Tel.: 363 48 15

Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4

6224 GK maastricht

tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraak

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf
Donderdag 8 mei

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 10 mei

19.00 (OLV) zeswekendienst Bertha Vroegop / jrd. echtelieden Pluis-
Jongen / Mary Castermans - Cörvers / Bertha Tilkin - Franssen /
Truus Groothuysen-Hoofs / Harie en Eugenie Hendriks-Mays

Zondag 11 mei

PINKSTEREN

9.15 (G) eerste jrd. John Commys / Guus Tyndall / Jean Savelberg / Paul
en Truus de Jong-v.d.Vegt / Louis de Jong / Mathieu Meijers

10.30 (OLV) zeswekendienst Laura Kroon-Bernabela / eerste jrd. Martin
Konings / jrd. deken Karel Receveur / jrd. oud pastoor Nijsten / Els
Fabry / Wil van Beek / echtel. Lemmens-Dautzenberg en zoon
Marcel / Harrie en Lenie Jeukens-Frijns / An en Josée Schijleñ / Bèr
en Liena Heemskerks-Reggers /

Maandag 12 mei

Tweede Pinksterdag

9.15 (G) Liza Tonnard / pater Victor Kersten

10.30 (OLV) jrd. fam. Koeymans-Vliegen / Harrie en Lenie Jeukens-Frijns /
Mathieu en Mina Jeukens-Pijls / Jan en Mia Dols-Frijns / Jeanne
Aelfers-Keulers / overl.v.d.fam. Claessens-Adams / overl.v.d.fam
Fouraschen en Hoekstra

Dinsdag 13 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor behoud en voortgang van het geloof in onze parochie / voor
een overledene

Woensdag 14 mei

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf /
uit dankbaarheid /uit dankbaarheid voor een 45-jarig huwelijk

Donderdag 15 mei

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 17 mei

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mary Castermans-Cörvers / Mia van
Gelabbeek / Ans Didderen-Ronda / Frans Toulouse / Woutsie
Steinbach

Zondag 18 mei

9.15 (G) jrd. echtel Pluis-Jongen / Truus Ritchi / Paulina Steps-Collaris

10.30 (OLV) zwd. Maike Luyten-Coenen / zwd. Ben Spronck / jrd. Wil
Dubois / jrd. echtel. Huynen-Mullers / 2^e jrd. Theresia Dassen-
Heygelen / Anna Bollen en fam. / Bertha Tilkin-Franssen / Bertha
Burkard-Drinkwaard / Bertha Vroegop / Louis Luyten

In de Gulielmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

In de kerk van O.L.Vrouw van Lourdes deden hun Eerste Heilige Communie op:

1 mei: Savannah Visscher, Jessie de Jong, Cynthia Kleefstra, Bruur Krijnen, Michel Krijnen, Shirley Pieters, Tom Steffanie, Gabriël Alvarez-Garcia, Jesse Dessart, Mike Godding, Jian Ras, Moreno Habets, Mike Signet, Aaron Signet, Charlotte Gilissen, Millenni Vreijdenberger.

4 mei: Sander Kools, Giovanni Krijnen, Jordy Krijnen, Dania Creemers, Giovanni Dams, Damien Dams, Demi Dams, Stefanie Slijpen, Sylvana Delhey, Romando Heijnneman, Tristan Verstappen, Jerome Verstappen.

ST. SERVAASDAG

St. Servaas is niet alleen de stadspatroon van Maastricht, maar ook een van de ijsheiligen. Op vrijdag 9 mei is het St. Servaasdag en zal in de St. Servaas, traditiegetrouw om 19.00 uur de Servaasmis worden gevierd met dit jaar een hoge gast, namelijk Godfried Kardinaal Danneels, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Van harte welkom.

PAROCHIEUITSTAPJE

Het jaarlijkse parochie uitstapje zal dit jaar dicht bij huis worden gehouden. Op dinsdagmiddag 27 mei willen wij het Afrikacentrum in Cadier en Keer bezoeken. Belangstellenden kunnen zich opgeven op de pastorie.

MEDITATIE.

Elke tweede donderdag van de maand is er van 19.30 tot en met 20.30 uur meditatie in de Pileer volgens de methode van de Zazen. Eerstvolgende keer is 8 mei.

TUSSEN HEMELVAART EN PINKSTEREN

Dan moeten we het zelf doen. Wat? Je afvragen wat je voor een ander kunt betekenen. Als je dat durft, krijg je vanzelf de Geest. Pinksteren vieren we 10, 11 en 12 mei en wie mee komt zingen op 12 mei in de viering van 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdes wordt op een bijzondere wijze getrakteerd.

WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

In de week van 5 t/m 12 mei houden wij de week van de Nederlandse missionaris. Nog altijd worden er jonge Nederlandse mannen en vrouwen door allerlei organisaties uitgezonden naar het Zuiden om zich via allerlei projecten in te zetten voor een menswaardiger bestaan van hun medemens. Er zal in de kerk worden gecollecteerd om dit werk te ondersteunen.



GEDOOPT

Op zondag 27 april is **Youri Koerts** gedoopt, de zoon van Jack en Marie Koerts – Remmers. Zij wonen aan de Hoogveldweg 61 te Meerssen. Youri is het broertje van Danisha geworden. Dat zijn doop ons allemaal zegen mag brengen.



OVERLEDEN

Op vrijdag 11 mei overleed **Maike Luyten – Coenen**, 87 jaar oud in het Zorgcentrum Scharwyerveld. Op vrijdag 7 maart was haar zoon Piwi, Louis Luyten overleden, van wie wij donderdag 13 maart 65 jaar oud afscheid hadden genomen. Gelukkig heeft Maike het niet zo beseft. Op dinsdag 15 april hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk en daarna te rusten gelegd op het kerkhof van Oostermaas bij haar man Harie.

Op woensdag 16 april overleed in het hospice **Marietje Leenders – Borgignons**, de weduwe van Wumke Leenders. Zij heeft heel lang gewoond in de Overste Sengalstraat 24. De laatste jaren was zij op de Koepelhof. Haar leven werd medegetekend door het verlies van haar zontje Nico 13 jaar oud. Van haar geldt dat krakende wagens het langst lopen. Niemand had ooit kunnen geloven dat zij 90 jaar zou worden. Afscheid hebben we op dinsdag 22 april genomen in de O.L.V. van Lourdes, waarna de begrafenis plaats vond op Oosterrmaas.

Op vrijdag 18 april overleed in het hospice **Nettie van Hoorn – Kruse**, 83 jaar, de weduwe van Hubert van Hoorn. Zij heeft een leven lang in de Mondragonstraat 14 gewoond. Elke zondag kwamen daar haar kinderen. De rest van de week had zij haar eigen activiteiten. Ze ging er graag op uit. Op woensdag 23 april was haar crematie in Eijsden.

Thuis overleed zaterdag 19 april **Mia Bartels – Felix**, 75 jaar oud, de echtgenote van Willy Bartels. Heel hun huwelijksleven, 46 jaar lang hebben zij op de Merovingenstraat 8 gewoond. Een kranige vrouw die de regie graag zelf hand had. Op donderdag 24 april hebben we

afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes met aansluitend de crematie in Geleen.

Thuis in de Kasteel Terwormstraat 28D overleed **Herman van Deurse**, 69 jaar oud, de echtgenoot van Jenny Hoen. Deze geboren en getogen Wittevrouwenvelder was een boom van een man die gevloerd werd door ziekte die hij zeer moedig heeft gedragen zonder klagen. Hij putte kracht uit zijn geloof en uit de zorgzaamheid van zijn vrouw en dochters. Op vrijdag 25 april hebben we zijn afscheid gevierd in de O.L.V. van Lourdes, waarna hij te rusten werd geleegd op de begraafplaats Oostermaas

Plotseling overleed op dinsdag 22 april na en hartstilstand **Hetty Op den Oordt**, de levensgezel van Wiel Thimister, wonend aan de Oosterweg 63 te Heugem. Hetty was de moeder van Maikel en pas 53 jaar. Hetty was een bekende verschijning in Maastricht, zeer modebewust en spontaan, die iedereen alles gunde. Op zaterdag 26 april hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van O.L.V. van Lourdes, waarna haar begrafenis plaats vond op het kerkhof aan de Tongerseweg.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 3 mei **Eerste weekeinde van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

19.00 (OLV) Mary Castermans – Cörvers / Mia v.d. Boorn - Dautzenberg en zoon Marcel / Mia van Gelabbeek (van de kinderen) / Jef Verbert / André Leclair

Zondag 4 mei **ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) De overledenen van de familie Steps / Hubertus Raemaekers / om kracht en sterkte voor een zieke

10.30 (OLV) **EERSTE COMMUNIE** / Voor de eerste communicanten / jrd. Anna Bollen en familie / Bertha Tilkin – Franssen / Bea Dubois-Karssemakers / Rita Siezenis-Bleize / voor de slachtoffers v.d. oorlog (com.Dodenherdenking)

Maandag 5 mei

9.00 (OLV) t.e.v. O.L.Vrouw (St.) / Mia van Gelabbeek

Dinsdag 6 mei

18.30 (G) Rozenkraans

19.00 (G) Michel Duckers (i.v.m. verjaardag)

Woensdag 7 mei

PLEINEN, HUISNUMMERS, BRIEVENBUSSEN EN ANDERE ZAKEN...

In de vorige wegwijs heeft u kunnen lezen over onze ervaringen met 'het systeem' van de gemeente Maastricht. Direct nadat de wegwijs was uitgekomen kregen wij van een parochiaan te horen dat het Lourdesplein al bestaat sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. Dus bijna 60 jaar geleden heeft de gemeente Maastricht al besloten om het pleintje voor onze kerk het Lourdesplein te noemen. Alleen dat is de parochie nooit medegedeeld en er is nooit een naambordje voor onze kerk geplaatst, tot voor een jaar geleden. Daar kom je dan 60 jaar na dato achter. Een andere parochiaan heeft aangeboden om nu eens precies uit te zoeken bij de gemeente hoe de vork in de steel zit. Wordt vervolgd. Daarnaast lijkt ook het raadsel van het huisnummer van onze kerk opgelost. De Theresiaschool heeft nr. 213 dus zijn wij er altijd van uitgegaan dat wij aan de President Rooseveltlaan nr. 211 lagen. Ik ben eens door de stad naar andere kerken gelopen, maar tot mijn grote verbazing heb ik nergens huisnummers bij de kerkdeuren zien staan. Volgens het telefoonboek is het huisnummer van de kerk bijna altijd het huisnummer van de pastorie. Ik vraag mij daarom af of onze kerk wel een huisnummer heeft. Zij heeft tenslotte ook geen brievenbus en dat is maar goed ook, want al die ongeadresseerde reclame en andere troep is waarschijnlijk niet aan de vrouw des huizes besteed, dat wordt dus in de brievenbus van de pastoor gedumpt. Ik geloof ook niet dat Onze Lieve Vrouw geïnteresseerd is in al die ongevraagde reclame en aanbiedingen. Trendgevoelig is ze ook niet, want ze heeft al bijna 2000 jaar dezelfde blauwe mantel aan. Er is geen brievenbus in de kerk, maar de persoonlijke berichten aan haar geadresseerd, moeten niet in de brievenbus van de pastoor worden gegooid, maar kunnen in een klapper worden geschreven die aan de voeten van O.L.V. ligt in de Mariakapel. Voor verzending wordt ieder weekeinde gezorgd. Hier komt geen postbedrijf aan te pas, u hoeft niet bang te zijn voor stakingen en er hoeft ook geen porto te worden betaald, hoogstens kan er een kaarsje worden aangestoken. Het tarief is voor binnen- en buitenland hetzelfde. Het grondpersoneel ter plekke zorgt ervoor dat de berichten die door de week zijn achtergelaten uiterlijk op zaterdag en zondag direct mondeling aan O.L.V. worden doorgegeven. Wij garanderen dat de berichten op het juiste adres aankomen, dat er geen post zoek raakt, of dat de berichten pas met een vertraging van 60 jaar aankomen, zoals bij onze gemeente. Wij nemen echter geen verantwoordelijkheid voor het feit of de geadresseerde de brieven beantwoordt of niet.

Harrie Lamers

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



*ik wil graag dat
je helemaal geen
zorgen hebt...*

*...ik wil dat je
altijd bij me blijft*

een DELA uitvaart is er voor iedereen....
ook als je niet verzekerd bent

Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:

DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50

DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 – www.dela.nl



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en
't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 10

17 mei 2008

ONRECHT

God, maak ons betrokken
bij het onrecht in de wereld.
Geef dat we zien wat er mis is.
Geef ons oog voor onze rijkdom
en de schrijnende armoede
op zoveel andere plaatsen.
En wek in ons de wil
om dat recht te zetten.

God, maak ons ook bewust
van onze vooroordelen,
de scheve voorstellingen,
die we van elkaar hebben.
Geef dat we die beelden
durven loslaten en help ons
zo met elkaar om te gaan,
dat we een ander recht doen.



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEELIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel ! !



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Maandag 26 mei

9.00 (OLV) Mia van Gelabbeek

Dinsdag 27 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) 5^e jaargedachtenis Jean Savelberg

Woensdag 28 mei

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-
v. Lijf / Corrie v.d. Berg

11.00 (OLV) 50-jarig huwelijksjubileum Ties en Marie Remmers-
Stuiver

Donderdag 29 mei

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 31 mei

19.00 (OLV) zwd. Herman van Deurse / jrd. Maria Theunissen en
ouders / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen /
Jef Verbert / André Leclair

Zondag 1 juni

9.15 (G) Truus Nelis / Bèr Vliegen

10.30 (OLV) zwd. Marie Leenders-Borgignons / jrd. overl. fam.
Fouraschen en Hoekstra / Laura Kroon-Bernabela / Rita
Siezenis-Bleize / Lina van Havere-Dols

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.

PAROCHIE-UITSTAPJE

Het jaarlijkse parochie uitstapje van de O.L.V. v. Lourdes zal dit jaar dicht bij huis worden gehouden. Op dinsdagmiddag 27 mei willen wij het Afrikacentrum in Cadier en Keer bezoeken. Wij vertrekken rond het middaguur. Bij aankomst is er eerst een mis in de kapel. Dan koffie met vlaai en vervolgens twee interessante rondleidingen. Voor degenen die geen zin hebben in een rondleiding kan er een workshop djembe spelen worden geregeld. Djembees zijn Afrikaanse trommels, waar aparte ritmes op worden gespeeld. Misschien iets voor onze koorleden? Dan kan het koor eens een H. Mis begeleiden met Afrikaanse trommels en krijgen wij nog eens een swingende kerk. Het beloofd dus een zeer interessante middag te worden. Belangstellenden kunnen zich opgeven op de pastorie. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Kosten: 10 euro pp.

EEN KOPJE TOON

Het Toon Hermanshuis komt op 4 juni naar het Trefcentrum in het Wittevrouwenveld. Er is gratis koffie en iets lekkers erbij. Komt u ook? Iedereen is van harte welkom. Entree gratis.

GRAAG UW REACTIE

Vorige keer hebben wij gevraagd om een actualisatie van het gezegde: 'jezelf omdraaien in je graf'. Tegenwoordig met al die crematies is dat gezegde tenslotte lang niet meer vanzelfsprekend. Verschillende parochianen hebben hierop gereageerd en hun reacties willen wij u niet onthouden. Zo schreef een parochiaan: "Heer ligk te ruzele in z'n urn". Een andere parochiaan schreef ons: "Heer ligk te stöbbe in z'n urn". Heeft u misschien nog andere suggesties?

50 JAAR GETROUWD

Op woensdag 28 mei vieren Marie en Ties Remmers – Stuiver dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Zij doen dat met een viering die om 11.00 uur in de O.L.V. van Lourdes begint. Zij wonen aan de Ambyerstraat Zuid nr. 70

JUBILEUM GULIËLMUS

Zet alvast in uw agenda dat in het weekend van 18 en 19 oktober de Guliëlmuskerk 50 jaar geleden is gewijd door vader bisschop mgr. G.

Lemmens. Wij zijn van plan om in oktober op gepaste wijze stil te staan bij het jubileum van de Guliëlmus. Later hierover meer.

WANDELEN

Parochianen opgelet: het wandelseizoen is weer begonnen. Met enige jaloezheid kan ik mededeleñ dat onze pastoor van 19 mei tot en met 25 mei gaat wandelen in Frankrijk. De eerste buitenlandse wandeltocht van het jaar breekt weer aan, dit keer in de buurt van Vezelay (midden-Frankrijk). Een schitterende streek met veel natuur. Onze pastoor zal worden vervangen door pater Hub Latten, die zoals ieder voorjaar de hooners waarneemt. Wij zijn benieuwd of het aantal uitvaarten tijdens de afwezigheid van mijnheer pastoor ook afneemt. Wij hopen dat pastoor Mattie in Frankrijk wat tot rust kan komen en wat kan bijtanken van een paar enerverende maanden.

NIEUWE BOEKJES UITVAARTLITURGIE

Misschien niet zo'n vrolijk onderwerp, maar toch: sinds een week beschikken wij over een nieuw boekje voor de uitvaarten. Het oude boekje was tot op de draad versleten. Wij hebben de afgelopen maanden een nieuw boekje samengesteld. Het boekje is op verschillende manieren te gebruiken (voor een H. Mis en voor een woord/communiedienst). Vorige week kregen wij 900 fraaie exemplaren van de drukker. Deze worden verdeeld over de O.L.V. v. Lourdes en H. Guliëlmus. Hier zullen wij het mee moeten doen. Als deze boekjes versleten zijn, dan zullen wij inmiddels ook wel versleten zijn.

OVERLEDEN



Thuis overleed op dinsdag 6 mei **Cher Thiemann**, de echtgenoot van Truus Thiemann – Crapels. Zij wonen in de Van Pallantstraat 10. Cher is 64 jaar geworden. Op vrijdag 9 mei hebben we afscheid genomen in de Guliëlmuskerk, waarna de begrafenis plaats vond op Oostermaas. Cher was een optimist, nooit klagen en een man met twee gouden handen. Vissen deed hij ook graag. Hoe plotseling en overrompelend de dood ook is gekomen, er is ook vrede, omdat Cher nog 3,5 jaar heeft mogen leven na een tijd dat hij 5 maanden in het ziekenhuis had moeten doorbrengen.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 17 mei

19.00 **(OLV)** Corrie v.d. Berg / Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek / Ans Didderen-Ronda / Frans Toulouse / Woutsie Steinbach / voor familie M.

Zondag 18 mei

9.15 **(G)** jrd. echtel Pluis-Jongen / jrd. Frans Weerts / Truus Ritchi / Paulina Steps-Collaris

10.30 **(OLV)** zwd. Maike Luyten-Coenen / zwd. Ben Spronck / jrd. Wil Dubois / jrd. echtel. Huynen-Mullers / 2^e jrd. Theresia Dassen-Heygelen / Anna Bollen en fam. / Bertha Tilkin-Franssen / Bertha Burkard-Drinkwaard / Bertha Vroegop / Louis Luyten

Maandag 19 mei

9.00 **(OLV)** Mia van Gelabbeek / Lucas Haan

Dinsdag 20 mei

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** voor een overledene

Woensdag 21 mei

9.00 **(OLV)** voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 22 mei

15.00 **(Pileer)** voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 24 mei

19.00 **(OLV)** jrd. echtelieden Stevens-Peters en fam. / Sjeng Huntjens vanwege zijn 100^{ste} verjaardag / echtelieden Lemmens-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Jacq Pex / Ida Boosten-Borgignons

Zondag 25 mei

9.15 **(G)** Jean Savelberg / Michel Duckers

10.30 **(OLV)** jrd. echtelieden Kluts-Schiepers / Jo Vaessens jaargedachtenis / overl. ouders Hannon-Cruts / Lina Creusende la Haye / Pol Vleugels / Annie Nieste-Wanders

LAAT JE KENNEN.

In een artikel in de Wegwijs van de vorige keer heeft een oproep gestaan om vrijwilligers voor ziekenbezoek. Ik heb daar twee reactie op gehad. Een van die twee kwam van de Zonnebloem. Het was een vraag naar informatie en verheldering. Mede door de vraag van de Zonnebloem en door een gesprek in de Pastorale Overleg groep, werd me duidelijk hoezeer ik nog zelf vast zit in een oud kerkbeeld. Ik heb nog sterk het beeld van een kerk als een gemeenschap waar mensen van jong tot oud op elkaar betrokken zijn en waar veel verschillende werkgroepen met vrijwilligers zijn. Daarbij vind ik dan dat de parochie 'eigenlijk' van alles moet doen en vooral moet hebben: een ziekenbezoekgroep; een groep om nieuwe mensen welkom te heten; een groep voor gezinsvieringen en voor godsdienst onderricht; een groep voor ziekencommunie; een groep voor Vormsel en Eerste Communie; en nog veel meer groepen voor heel veel andere activiteiten. De werkelijkheid is anders. Er zijn enkele mensen die ongelooflijk veel werk verzetten voor de parochie en tegen de stroom in gaan van de tijdgeest. Zij doen hartstikke goed werk. Dankzij deze mensen zijn de twee kerken van het Wittevrouwenveld open en kunt u zelfs kiezen waar u uw kind wilt laten dopen; waar u uw uitvaart wilt hebben; waar je wilt trouwen of de eerste communie doen of het vormsel. We hebben twee heel verschillende, maar wel heel mooie kerken en ook nog een bezinningsruimte in Wyckerveld: de Pileer. Niet alleen zijn door de inzet van deze mensen de kerken nog open, maar we kunnen daarom ook nog mooie vieringen houden en op een goede wijze het leven vieren in al zijn schakeringen van geboorte tot dood. Daarom kijk ik ook weer dankbaar terug op de communievieringen van 1 en 4 mei. Het is genoeg om de kinderen en hun ouders te zien stralen. Maar als ik zelf met zo'n oud beeld van de kerk rondloop, en daar moeilijk van los kom, en dat niet meer klopt met de werkelijkheid, hoe is het dan met de mensen hier bij ons in de wijk? Welk beelden hebben mensen van de kerk? Welke verwachtingen hebben zij? Hoezeer stemt dat nog overeen met de werkelijkheid? Na de communie kwam een jongen van 10 jaar naar me toe met de vraag of hij ook gedoopt kon worden, want hij wilde ook zo'n feest. Ik vroeg hem of hij wist wat dat betekende en dat je dan vriend van Jezus zou moeten willen worden. Ja, zo vertelde hij, hij wist wat dat betekende. Op mijn vraag wat dan, antwoordde hij: "Dat je moet delen." Ik ken geen kortere verklaring van het geloof en kerk: Geen woorden maar daden, wie laat zich kennen?

Pastor Mattie Jeukens ofm



...ik wil graag dat
je helemaal geen
zorgen hebt...

...ik wil dat je
altijd bij me blijft

een DELA uitvaart is er voor iedereen....
ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:

DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 – www.dela.nl

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 11 31 mei 2008

BOOS

God, soms worden we zo diep geraakt
dat we bijna ontploffen.

Omdat iemand gemeen is
of omdat er dingen gebeuren,
die gewoon niet eerlijk zijn.

Omdat we ons gekleineerd voelen
of omdat iemand net datgene zegt,
waarvoor we extra gevoelig zijn.

Help ons op een goede manier
met onze boosheid
voor de dag te komen.

Geef dat we beseffen,
dat schoppen of slaan niet helpt
en dat schelden niets oplost.

Help ons met elkaar te praten
over wat ons dwarszit,
eerlijk te zijn en te luisteren.

En doe ons dan ervaren
dat die allesverwoestende woede
tot iets goeds kan leiden...

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging voor alle gezinnen en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

Zaterdag 7 juni

19.00 (OLV) jrd. Gezusters Jeukens / jrd. echtel. Feron-Ruyters /
Mary Castermans-Cörvers / Mia v. Gelabbeek (v.d. kinderen) /
Truus Groothuysen-Hoofs / Harie en Eugenie Hendriks - Mays

Zondag 8 juni

9.15 (G) Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong - v.d. Vegt / Louis
de Jong
10.30 (OLV) zwd. Mia Bartels - Felix / zwd. Hetty op den Oordt / jrd.
Josephina Bastian - Moest / Bèr en Liëna Heemskerk -
Reggers / Bertha Tilkin - Franssen / Martin Konings / An en
Josee Schijlen

Maandag 9 juni

9.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / fam. Haan - Gerritsma

Dinsdag 10 juni

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Eduard Andringa

Woensdag 11 juni

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-
v. Lijf

Donderdag 12 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 14 juni

19.00 (OLV) 5^e jrd. Piet de Bruyn / Corrie v.d. Berg / Mary
Castermans - Cörvers / Bertha Tilkin - Franssen / Woutsie
Steinbach / Bèr Bartels / Frans Toulouse

Zondag 15 juni

9.15 (G) voor de bekering van de zondaars / Paulina Steps-Collaris
/ Annie Lahoye-Schefman
10.30 (OLV) zwd. Riet Voeten / jrd. Mgr. Edmond Beel / jrd. Lies
Boesten en echtgenoot Gerard v. Luytelaar en Pie Dassen /
Ben Spronck / Els Fabry / Wil van Beek / Bertha Burkard -
Drinkwaard / Bertha Vroegop / voor fam. M

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

WERELDEXPRESS

Om u alvast een voorproefje te geven wat ons allemaal staat te wachten de komende weken. Op zaterdag 14 juni en zondag 15 juni staat de Wereldexpress op het Vrijthof. Dit is een grote truck die door het land rijdt en waarin een interactieve tentoonstelling is te bezichtigen voor kinderen van 10-15 jaar over 'eerlijke handel'. Van 16 t/m 22 juni staat de Wereldexpress geparkeerd op het Lourdesplein bij de hoofdingang van de kerk. Bezoek in overleg. Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

EEN KOPJE TOON

Het Toon Hermanshuis komt op 4 juni naar het Trefcentrum in het Wittevrouwenveld. Er is gratis koffie en iets lekkers erbij. Komt u ook? Iedereen is van harte welkom. Entree gratis.

GRAAG UW REACTIE

De vorige keer kwamen er al een paar reacties binnen om een actualisatie te geven van het gezegde 'jezelf omdraaien in je graf', in verband met het toenemend aantal crematies. Na twee mestreechse reacties de vorige keer, nu een Nederlandse. Deze week schreef een parochiaan: 'ik trek mij terug in de vlammen'.

JUBILEUM GULIËLMUS

Zet alvast in uw agenda dat in het weekend van 18 en 19 oktober de Guliëlmuskerk 50 jaar geleden is gewijd door vader-bisschop mgr. G. Lemmens. De Guliëlmuskerk is een bijzondere kerk met een héél bijzondere geschiedenis. Een echte bisschopskerk. De naam Guliëlmus komt van bisschop Lemmens zelf die namelijk met zijn voornaam Guillaume heette. Ter gelegenheid van zijn 50 jarig priester- en het 25 jarig bisschopsjubileum werd er in het hele bisdom Roermond een collecte gehouden om een 'Guliëlmuskerk' of een kerk van/voor de bisschop te bouwen. De collecte vond plaats op zondag 17 maart 1957. De geldinzameling leverde 337.896 gulden op. De 800! (dat waren nog eens tijden) priesters van het bisdom schonken 15.000 gulden voor het altaar en de aankleding van het koor. Op 19 maart maakte bisschop Lemmens bekend, dat zijn Guliëlmuskerk zou moet verrijzen in Wittevrouwenveld, de buurtkerk aldaar was toen namelijk de armste parochie van Limburg. Op 10 februari 1958 legde mgr. Lemmens de eerste steen, om op 18 oktober daaropvolgend de

Guliëlmuskerk in te wijden. Wij zijn van plan om in oktober op gepaste wijze stil te staan bij het jubileum van de bijzondere 'Guliëlmus'. Later hierover meer.

DE EERSTE SLEUTELS

Als alles volgens plan verloopt zullen op de eerste sleutels op het einde van de maand worden overhandigd aan de nieuwe bewoners van de nieuwbouw in de Edisonstraat en Voltastraat. Nu de binnenkant nog! Sommige toekomstige bewoners zitten nu al tussen de dozen en weten zich geen raad omdat zij ontdekken dat zij in de loop der jaren teveel hebben bewaard.

GEDOOPT



Op zondag 18 mei werden allemaal in de O.L.V. v. Lourdeskerk gedoopt:

Levi Houben, de zoon van Francisca Houben van de Burgemeester Bauduinstraat 89.

Kevin en Jennifer, zoon en dochter van Lon Boumans en Diana Heijenrath, van de Burgemeester Bauduinstraat 46.

Guillaume Hameleers, zoon van Roland Hameleers en Chantal Prick, van de Burgemeester Nierstraszstraat 40.

Dat hun doop ons allen tot zegen mag zijn.



GETROUWD

Op zaterdag 17 mei zijn **Veronique Riezebos en Ton van der Loo** voor de kerk getrouwd. Hun huwelijk vond plaats binnen de O.L.V. v. Lourdes / H. Guliëlmusparochie, maar werd op verzoek van het bruidspaar ingezegend in de Cellebroederskapel in de Brusselsestraat. Omdat onze pastoor daarvoor speciale toestemming moest vragen aan de kerkelijke autoriteiten en heeft gekregen was die middag een stukje van de kerk van de binnenstad bezet door het Wittevrouwenveld.



OVERLEDEN

Op donderdag 8 mei overleed **Riet Voeten**, 77 jaar oud. Riet heeft haar leven lang bij haar ouders ingewoond en daardoor heeft zij haar ouders een mooie en goed verzorgde oude dag kunnen geven. Ook toen haar ouders overleden bleef Riet in

de flat op het Old Hickoryplein wonen. Voor haar broers en zussen betekende dit dat hun ouderlijk huis behouden bleef. Op donderdag 8 mei hebben wij afscheid van haar genomen in de O.L.V. v. Lourdes, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Geleen.

Op zaterdag 17 mei overleed **Elisabeth Vermeire-Gerardu**, 82 jaar oud. Zij woonde in de Koepelstraat nr. 49. Haar uitvaart was op donderdag 22 mei in de O.L.V. v. Lourdes, dezelfde kerk waar ook de uitvaart van haar man Fons is geweest in 2002. Na de uitvaart vond de crematie van Elisabeth Vermeire-Gerardu plaats in Geleen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 31 mei

19.00 (OLV) zwd. Herman van Deurse / jrd. Maria Theunissen en ouders / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Jef Verbert / André Leclair

Zondag 1 juni

9.15 (G) Truus Nelis / Bèr Vliegen

10.30 (OLV) zwd. Marie Leenders-Borgignons / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / jrd. Philippe Thewissen / Laura Kroon-Bernabela / Rita Siezenis-Bleize / Lina van Havere-Dols / overleden ouders Smeets-v.d. Leur / Frans en Maurice Nijpels

Maandag 2 juni

9.00 (OLV) Mia van Gelabbeek

Dinsdag 3 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) tot zekere intentie uit dankbaarheid

Woensdag 4 juni

9.00 (OLV) Woord en Communiedienst

Donderdag 5 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Vrijdag 6 juni

Eerste Vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

ORANJEGEKTE

Maastricht is allang geen stad meer waar alleen sjengen, boere en wat hollenders wonen. In tegendeel onze bevolking is de laatste jaren letterlijk steeds kleurrijker geworden, met bewoners afkomstig uit alle windstreken. Trouwens dat is in het bijzonder in onze wijken ook wel te merken, meer dan bijvoorbeeld op St.-Pieter. Om dat multiculturele aspect van Maastricht wat meer onder de aandacht te brengen is sinds vorig jaar een werkgroep actief onder de naam Kleurrijk Maastricht. Dit initiatief is vanuit de kerken opgestart en ook onze parochie heeft zich daarbij aangesloten. 'Kleurrijk Maastricht' gaat kris kras door de stad de eerste drie weken van juni allerlei activiteiten opzetten met als thema multi-culturaliteit. Er zijn fototentoonstellingen van kinderen uit Istanbul (Turkije) en Maastricht in de O.L.V. v. Lourdeskerk, filmavonden in het Trefcentrum, er is een concert van Kees Kraaijenoord met band in de St. Jan op het Vrijthof, er wordt multi-cultureel gekookt in 't Vrouweveld etc. Aan ideeën geen gebrek. Het mooiste idee kwam uit het Wittevrouwenveld, ik noem geen namen. Het idee was om in navolging van 'eerlijke' bananen, 'eerlijke' mandarijnen uit Marokko naar hier te halen om zo via winkeliers in het Wittevrouwenveld reclame te maken voor 'eerlijke vruchten', omdat veel vruchten allerlei bestrijdingsmiddelen bevatten. De persoon in kwestie zag het al helemaal voor zich en trok iedereen in zijn enthousiasme mee. Bovendien zou de oranje kleur van de mandarijnen goed aansluiten bij de Oranje EK koorts die dan in de wijk zou heersen, zo was de gedachte. Er zijn de nodige vergaderingen aan de eerlijke mandarijnen gependeed om te kijken hoe die naar hier konden worden gehaald en hoe er afspraken met winkeliers in de wijk konden worden gemaakt. Na een paar maanden werd er plotseling iemand wakker en zei: 'maar in de zomermaanden zijn er toch helemaal geen mandarijnen'? Inderdaad. Einde discussie. Daar hadden de heren en dames vergadelaars in hun enthousiasme helemaal niet bij stilgestaan. Dus in juni helaas geen overheerlijke eerlijke oranje mandarijnen in de winkel. Maar daar zal de oranjegekte wel niet minder om worden.

Harrie Lamers.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



een DELA uitvaart is er voor iedereen...
ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:
DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 - www.dela.nl



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 12

14 juni 2008

STERKE WORTELS

God, we zijn op zoek naar bouwstoffen
om van te leven en te groeien.

We zijn op zoek naar liefde,
naar vriendschap en begrip.

We lijken wel een boom,
die wortelt in de aarde.

Die voortdurend zoekt
naar voeding en naar water.

We zijn op zoek naar wat ons draagt,
de grond van ons bestaan.

God, wees de grond waarop wij staan.
Geef voeding aan ons leven.

Doe ons groeien.
Doe ons bloeien.

Maak onze wortels taai en sterk,
zodat we houvast hebben,
als het ooit gaat stormen in ons leven.



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwverpleging en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

19.00 (G) t.e.v. O.L.Vrouw (St)

Woensdag 18 juni

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-
v. Lijf

Donderdag 19 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 21 juni

19.00 (OLV) Pater Henk Blom / Mary Castermans-Cörvers / Mia van
Gelabbeek / Ans Dideren-Ronda / Bertha Tilkin-Franssen /
overl. ouders Leenders-Schifman en Harie Ronnen

Zondag 22 juni

9.15 (G) Truus Ritchi / Michel Duckers / overl.ouders Lemaire-
Clermonts

10.30 (OLV) geen H.Mis

Maandag 23 juni

9.00 (OLV) voor een overledene

Dinsdag 24 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) overleden bedienaren van onze parochie / voor een
overledene

Woensdag 25 juni

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-
v. Lijf / Lucas Haan

Donderdag 26 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 28 juni

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen /
Maïke Luyten-Coenen / Louis Luyten / Jacq Pex / Lina
Creusen-de la Haye / uit dankbaarheid

Zondag 29 juni

9.15 (G) Marianne Walczak / voor het behoud van het geloof in de
parochie

Gastkoor uit Heerlen

10.30 (OLV) jrd. overl. ouders Volders-Christophe / jrd. Frans
Marquet en overl. fam. / jrd. overl. fam. Fouraschen en
Hoekstra / jrd. Frans Durinck / pastoor Jacobs en zuster Louis /
Pol Vleugels / Corrie v.d. Berg / Leny en Harry Jeukens-Frijns /
Jan en Mia Dols-Frijns / zuster Josepha Cornelia Keulen / voor
de zielerust van Guillermo Domingo Kroon en Laura Kroon-
Bernabela

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

smaakte voortreffelijk. Zou dat dit jaar ook weer kunnen? Wie bakt? Je kunt ze op de pastorie in de Voltastraat 25 in leveren.

Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT

Op zondag 8 juni is in de H. Guliëlmuskerk **Daim Werlotte** gedoopt, de zoon van Maurice en Tamara Werlotte – Ramakers van de Kasteel Cartielsstraat 10.

Dat de doop van Daim ons allemaal tot zegen mag zijn.



GAAN TROUWEN

Op vrijdag 13 juni trouwen **Ralph Merken en Latoya Hendrix** in de abdijkerk van Rolduc om 14.30 uur. Ralph is de zoon van Hennie en Lei Merken uit de Mofmeierstraat 2 en hij is heel lang misdienaar geweest in de H. Guliëlmuskerk. Ralph en Latoya wonen in de Spechtstraat 9, 6469 XP in Kerkrade.

Op vrijdag 20 juni gaan **Tonny Vroegop en Shirley Sullot** trouwen in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes om 12.30 uur. Zij komen van Malberg weer wonen in de Tillystraat 36.

Dat hun ja-woord van beide stellen duurzaam en sterk mag zijn en bron van leven.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 14 juni

19.00 (OLV) 5^e jrd. Piet de Bruyn / Corrie v.d. Berg / Mary Castermans – Cörvers / Bertha Tilkin – Franssen / Woutsie Steinbach / Bèr Bartels / Frans Toulouse

Zondag 15 juni

9.15 (G) voor de bekering van de zondaars / Paulina Steps-Collaris / Annie Lahoye-Schefman

10.30 (OLV) zwd. Riet Voeten / jrd. Mgr. Edmond Beel / jrd. Lies Boesten en echtgenoot Gerard v. Luytelaar en Pie Dassen / Ben Spronck / Els Fabry / Wil van Beek en overlouders Poolmans-van Beek / Bertha Burkard – Drinkwaard / Bertha Vroegop / voor fam. M / Annie Nieste-Wanders

Maandag 16 juni

9.00 (OLV) Mia van Gelabbeek

Dinsdag 17 juni

18.30 (G) Rozenkrans

VERSCHRIKKELIJK

"Pestoer, het is verschrikkelijk. Ik kan niets meer. Ik ben voor alles afhankelijk van anderen. Ik moet alles vragen en dan maar afwachten of anderen kunnen en tijd hebben", dat zei iemand vanmorgen. Het kwam recht uit haar hart. Daar viel niet tegen in te praten. Eerst wilde ik nog zeggen: Och, dat valt toch wel mee! Maar toen bedacht ik: Neen, ze heeft helemaal gelijk. Afhankelijk zijn is verschrikkelijk, zeker nu in onze tijd.

Want wie wil nog afhankelijk zijn? Niemand toch! Dat geldt zelfs voor gehuwden. Wil niet ieder zijn of haar eigen plek; zijn of haar eigen inkomen; zijn of haar eigen onafhankelijkheid om die dingen te kunnen doen die je graag wilt doen, of waar je goed in bent, of waarmee je iets kunt betekenen voor anderen. Het moet uit jezelf komen, zeggen we dan. Wil je mee tellen, dan moet je je kunnen presenteren; dan moet je iets kunnen, dan moet je iets te bieden hebben. Maar wat als je dat niet meer kunt? Je geest is helder, maar al om de deur open te maken heb je 5 minuten nodig. Na 10 minuten praten ben je alweer moe. Hoe voel je je dan? Laten we eerlijk zijn: Je voelt je minstens ongelukkig en ongemakkelijk.

En toen bedacht ik, maar je zo afhankelijk weten, dat heeft wel degelijk een troost. Je bent dan niet anders als God. Je bent zelfs gelijk aan God. Dat klinkt natuurlijk vreemd. Maar als je zo kwetsbaar en afhankelijk bent, dan ben je niet anders dan God, omdat Hij ook net zo kwetsbaar en afhankelijk is van ons mensen, tenminste hier op aarde. Want hoe kan God nu vrede maken als mensen geen vrede maken? Hoe kan God voor gerechtigheid zorgen als mensen geen gerechtigheid na streven? Hoe kan God geluk geven als mensen elkaar voortdurend in de weg zitten en elkaar ongeluk bezorgen?

Hoe kan God je liefde laten voelen als je geen liefde mag ervaren van mensen om je heen? Dat is toch zo, of niet soms? Het bijzondere van God is nu juist dat hij zich helemaal van ons afhankelijk heeft gemaakt, door ons de aarde te geven en van ons vraagt goed en eerlijk en liefdevol te zijn, omdat hij dat ook is, juist door ons het leven toe te vertrouwen. Opeens keek ik heel anders naar die mevrouw. Zij staat veel dichterbij God dan ik, dacht ik met ontzag. Het is wel de wereld op z'n kop. Zo denkt de wereld niet. In de wereld ben je een half God als je zelf alles kunt en niemand nodig hebt, maar is dat niet pas echt heel verschrikkelijk?

Pastor Mattie Jeukens ofm

GIELKESMERRET

Op 21 juni wordt alweer de 21^{ste} Gielkesmerret gehouden op het Aartshertogenplein voor de Gulielmuskerk. Vanaf 13.00 uur treden de volgende artiesten op: Duo Leny en Mel, Gino Fey, Duo X-ELLE, Neet Kepot te Kriege, Franz Theunisz, Huub Adriaens en Bert Dols. Muziek: d.j. P. Fransen, presentatie: Jef Zwackhalen. Verder is er een tombola, een loterij, het Rad van Avontuur en enveloppes trekken. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten dankzij een snoepkraam, broodjes en wafels en het belangrijkste: een tap. Daarnaast worden er aan diverse kraampjes allerlei spulletjes te koop aangeboden. Het beloofd dus weer reuze gezellig te worden op het Aartshertogenplein.

OECUMENISCHE VIERING ST. JAN

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Raad van Kerken Nederland, organiseert de Raad van Kerken Maastricht op 15 juni een oecumenische viering om 10.00 uur in de St. Jan. Met medewerking van het Muziekkorps Leger des Heils Treebeek o.l.v. Frans van Rijn en het Amsterdam Staff Songsterskoor o.l.v. Roel van Kesteren.

KINDERFOTO-TENTOONSTELLING IN DE KERK

In het kader van kleurrijk Maastricht is er een unieke foto-tentoonstelling in de kerk. Er worden een 40 tal foto's getoond die kinderen uit Istanbul van hun wijk hebben gemaakt. De afgelopen periode hebben kinderen uit het Wittevrouwenveld hetzelfde gedaan, o.l.v. kunstenaar Moos Pozzo, die ook met de kinderen uit Istanbul heeft gewerkt. De buurt heeft dit project ondersteund door op grote schaal fototoestellen te doneren. De resultaten zijn in de kerk te bewonderen van 15 juni t/m 30 juni dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur, behalve als er een mis is natuurlijk.

KUNSTKETEL OF SNELKOOKPAN?

Sinds enige weken is het Wittevrouwenveld weer een atelier rijker. Op de hoek van de Frankenstraat en de Edisonstraat, in de vroegere pizzeria, hebben Manon Pachen en haar vrijwillig(st)ers nu een atelier gevestigd dat na de zomervakantie volop gaat draaien. Vrijwilliger Jo Dams was daags voor de opening nog druk bezig om de deur en de raamkozijnen te schilderen. Als dank voor zijn tomeloze inzet is onze Jo tot zijn grote trots door een kunstenaar vereeuwigd op de muur. Wij nodigen de hele buurt uit om dit zeer fraaie portret in ogenschouw te nemen en hier zelf over te oordelen. Manon en haar vrijwillig(st)ers kennende zal de kunstketel waarschijnlijk wel snel veranderen in een bruisende snelkookpan. En nu maar hopen dat ze niet vergeten om af en toe eens stoom af te blazen

BIJEENKOMST PILEER

Naar aanleiding van de muurschilderingen die vorig jaar tijdens de rammadan door enige wijkbewoonsters zijn gemaakt onder leiding van Moos Pozzo en Manon Pachen zal op dinsdagmiddag 17 juni van 13.30 tot 15.00 uur een bijeenkomst worden gehouden in de Pileer waar zal worden teruggeblikt op dit succesvolle project. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

WERELDEXPRESS

Om u alvast een voorproefje te geven wat ons allemaal staat te wachten de komende weken. Van zaterdag 14 juni en zondag 15 juni staat de Wereldexpress op het Vrijthof. Dit is een grote truck die door het land rijdt en waarin een interactieve tentoonstelling is te bezichtigen voor kinderen van 10-15 jaar over 'eerlijke handel'. Van 16 t/m 22 juni staat de Wereldexpress geparkeerd op het Lourdesplein bij de hoofdingang van de kerk. Bezoek in overleg. Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

KLEURRIJK MAASTRICHT

Onder deze naam worden er door kerkelijke en maatschappelijk organisaties van allerhande multiculturele en multireligieuze dingen georganiseerd om uiting te geven aan de veelkleurigheid die onze samenleving kent.

MANUSFEEST

Op zondag 22 juni is er weer het Manusfestival in het Wittevrouwenveld. Als parochie doen we mee in plaats van de eucharistieviering in de Grote kerk een viering te houden in de openlucht op het hoofdpodium van het festival. Het is een Multireligieuze en multiculturele viering. Niet alleen de samenleving is vele kleurig, ook het bidden en de omgang met God in de verhalen is heel kleurrijk. Daar besteden we aandacht aan. Na de viering is de officiële opening van het festival en gratis koffie drinken met cake op het Vredesplein: dat is het gazon voor de pastorie in de Edisonstraat. U bent er van harte welkom.

CAKE BAKKEN

Wie wil helpen met het bakken van cake voor bij de koffie op het Vredesplein tijdens het Manusfestival zondag 22 juni? Net zoals vorig jaar schonken we gratis koffie voor de pastorie en deelden we zelf gebakken cake uit. Verschillende parochianen hadden gebakken. Het



een DELA uitvaart is er voor iedereen....
ook als je niet verzekerd bent
Dela Uitvaartverzorging Zuid-Limburg

Voor meer informatie:
DELA Uitvaartinformatielijn: 040-260 14 50
DELA Uitvaartverzorging Zuid-Limburg: 043-344 0430 – www.dela.nl

TELEHULPVERLENING

Telehulpverlening helpt mensen 24 uur per dag door naar hen te luisteren, door met ze te praten, advies te geven en door te verwijzen via telefoon, chat of email. Mensen die geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger te werken bij telehulpverlening kunnen voor info terecht bij tel: 045-571 99 99, of zuid@telehulplimburg.nl of www.telehulplimburg.nl

KOPJE TOON

Op 4 juni nuttigden ongeveer 20 mensen koffie met vlaai in het Trefcentrum in het Witte Vrouwenveld. Tussendoor gezellige accordeon muziek van Tonia. John, Lilian, Mieke W en Annie vertelden enthousiast wat er allemaal te doen is in het Toon Hermans Huis, vooral samen dingen doen, koffiedrinken, koken, yoga, wandelen, schilderen, schrijfcursus, kinderclub. Allemaal bedankt voor jullie komst en inzet.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 58 nr.: 13

28 juni 2008

WE KUNNEN HET NIET ALLEEN

God, we kunnen niet zonder elkaar,
maar intussen maken we ruzie.
We kunnen elkaar niet missen,
maar intussen duwen we elkaar weg.
We voelen ons afhankelijk van elkaar,
maar intussen doen we net
alsof we elkaar niet nodig hebben.
We beseffen vaak te weinig
wat we voor elkaar betekenen.

We beseffen ook te weinig
wat U voor ons betekent.
Dat er zonder U geen leven zou zijn
en ook geen toekomst.
We zijn ons te weinig bewust
van Uw liefde die ons draagt.
We doen net of we het allemaal
wel alleen af kunnen.

God, we hebben U nodig.
Zonder U zijn we nergens.
En U?
Kunt U zonder ons?

MANUSFESTIVAL EN GIELKESMERRET

Op het moment dat dit parochieblad klaargemaakt wordt om gedrukt te worden moeten zowel het Manusfestival en de Gielkesmerret nog van start gaan. We hopen dat het twee geweldige dagen worden in de het Wittevrouwenveld.

DE CIRKEL

Mensen die een partner hebben verloren en behoefte hebben om hun verdriet te delen of er over te praten kunnen terecht bij De Cirkel, bezoeken dienst voor weduwen en weduwnaars. Geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Info bij Trajekt: Petra Noordhof, Turennestraat 30, tel: 325 45 10.

DIVERSEN

Op maandag 30 juni gaat onze pastoor weer wandelen naar Assisi, Italië. Hij is in het weekeinde van 19 en 20 juli weer terug. Zijn honneurs zullen weer worden waargenomen door zijn medebroeder, pater Hub Latten ofm.

BUURTBRÖK EN PILEER

In de schoolvakantie zal de Buurtbrök gesloten zijn, tenzij zich vrijwilligers aanmelden om de Brok draaiend te houden. De Pileer zal eveneens gesloten zijn van juli tot en met augustus. In september is hij weer open en op de 2^e donderdag in september beginnen weer de missen. Op de tweede donderdag in september is er ook weer de meditatie van 19.30 tot en met 20.30 uur.



GETROUWD

Op vrijdag 20 juni zijn in een mooie viering **Shirley Sullot** en **Tonny Vroegop** getrouwd. Zij hopen heel snel in de Tillystraat 36 te komen wonen. Zij hebben al twee kinderen: Jeremy en Jayden.



GEDOOPT

Op zaterdag 14 juni is **Danilo Spee** gedoopt, de zoon van Tamara en Marco Spee Vinnemeyer. Zij wonen in de Burg. Hennequinstraat 6. Marco was de eerste die de nieuwe doopklok mocht luiden die nu in de doopkapel hangt. Het is het klokje dat

afkomstig is van Vinkenslag en door pater Koen Meens hier in de kerk een plekje heeft gevonden.

Op zondag 15 juni is de tweeling **Nina en Luna** gedoopt, de kinderen van Arnaldo de Souza Almeida en Purdey Houben uit de Bundestraat 152 in Meerssen.

Eveneens op zondag 15 juni werd ook **Levi van Hinsbergen** gedoopt, de zoon van Isy en Mark van Hinsberg – Pletsers.

Dat de doop van deze kinderen ons allemaal geluk en zegen mag brengen.



OVERLEDEN

Op 12 juni is **Pieke Ramakers** plotseling, tragisch overleden, 86 jaar oud. Hij woonde in Nazareth, maar kwam graag in het Trefcentrum, door hem 't zaölke' genoemd. Hij was ongeveer 20 jaar lid van de Bejaardenbond Onze Lieve Vrouw van Lourdes, daar was hij sociaal in bezig. Hij zette er de koffie. Het was ook een man die kon incasseren en met wie je kon 'auw kloete'. Hij is 19 november 1921 in Maastricht geboren. Behalve het Trefcentrum was café de Fontein van Harrie Habets op de Boschstraat zijn heilige huisje. Daar kaartte hij altijd op zaterdag. Zijn afscheid was in stilte, maar op zaterdagavond 19 juli is zijn zeswekendienst in de O.L.V. van Lourdes om 19.00 uur, door zijn vrienden geregeld.

Op vaderdag 15 juni overleed **Marie Louis Lemmens – van Gelooven**. Het ging toch nog sneller dan verwacht en dan zeg je gelukkig is haar toch ook nog veel gespaard. Marie Louis was ernstig ziek. Op haar verzoek werd als laatste wens toch nog haar 60^e verjaardag in het Trefcentrum gevierd. Zij was het liefst tussen mensen. Deze zachtaardige en zachtmoedige vrouw die niemand tot last wilde zijn, kon zelf niet zo goed tegen het alleen zijn nadat haar man in 2002 op haar trouwdag 12 juni was overleden. Op vrijdag 20 juni hebben we in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes afscheid van haar genomen, waarna de crematieplechtigheid in Geleen plaats vond

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 28 juni

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Maike Luyten-Coenen / Louis Luyten / Jacq Pex / Lina Creusen-de la Haye / uit dankbaarheid

Zondag 29 juni

9.15 (G) Marianne Walczak / voor het behoud van het geloof in de parochie

Gastkoor uit Heerlen

10.30 (OLV) **Gastkoor van de Antonius van Paduakerk uit Heerlen** (Na de mis 'Fruhschoppen' i.v.m. de verjaardag van de pastoor. Hij tracteert) / jrd. overl. ouders Volders-Christophe / jrd. Frans Marquet en overl. fam. / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / jrd. Frans Durinck / pastoor Jacobs en zuster Louis / Pol Vleugels / Corrie v.d. Berg / Leny en Harry Jeukens-Frijns / Jan en Mia Dols-Frijns / zuster Josepha Cornelia Keulen / voor de zielerust van Guillermo Domingo Kroon en Laura Kroon-Bernabela, Rom Sab Pablo.

Maandag 30 juni

9.00 (OLV) voor een overledene

Dinsdag 1 juli

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pater Anton Goris

Woensdag 2 juli

9.00 (OLV) woord en communiedienst

Vrijdag 4 juli

Eerste vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v.Lijf / overl. ouders Haan-lmkamp

Zaterdag 5 juli

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor onze eigen kerk

19.00 (OLV) 1^e jrd. Ans Didden-Ronda / 1^e jrd. Johnny Borsboom / jrd. echtelieden Stassar-Leich / Mia van Gelabbeek (v.d.kinderen) / Mary Castermans-Cörvers / Jef Verbert / Els van Drongelen-Reggers / Lieske Vermeire-Gerardu / Herman van Deurse

Zondag 6 juli

9.15 (G) Truus Nelis / Cher Thiemann

10.30 (OLV) jrd. Maria Pluymen / Bér Bartels / Ida Boosten-Borgignons / Bertha Tilkin-Franssen / Rita Siezenis-Bleize

Maandag 7 juli

BAAS EN BOVEN-BAAS

Op zondag 15 juni werd er in de O.L.V. v. Lourdeskerk de kinderfototentoonstelling geopend van de kinderen uit Istanbul en het Wittevrouwenveld. In de week daarvoor is er in de kerk zelf keihard gewerkt om alles in te richten. Met behulp van onze pastoor en ondergetekende en enige vrijwilligers werden op donderdagmiddag de twee dames van de organisatie geholpen met het in elkaar zetten van de panelen en schotten waar de foto's aan zouden worden opgehangen. Kerkbanken werden zomaar losgeschroefd en verzet. Geen moeite was teveel. Dat was zeer zwaar werk. De juffrouw die mede de tentoonstelling het opgezet kon haar ogen niet geloven. Zittend in een kerkbank zei ze vol verbazing: "zelfs de kerkbanken worden voor mij verplaatst. Als ik dit aan mijn moeder vertel dan gelooft ze het nooit". 's Avonds zouden de foto's worden opgehangen. De volgende dag kwam ik haar tegen op straat. Ze vertelde mij dat ze op donderdagavond heel wat stress had gehad, want de foto's bleven niet hangen en vielen steeds op de grond. "Ik heb uren in de kerk gezeten en flink gevloekt. Maar nu hangt alles picco bello", zei ze tevreden. Blij dat alles toch nog goed was gekomen en dankbaar voor onze medewerking bood ze spontaan aan om op zondag, vóór de opening van de tentoonstelling ook naar de H. Mis te komen. Voordat ik er erg in had zei ik tegen haar: "Blijf maar lekker thuis, dat wordt toch niks". Ik vervolgde mijn weg en liet de juffrouw perplex achter. Inderdaad was zij op zondag niet in de kerk. Na de mis, voor de officiële opening was er koffie voor de genodigden bij de hoofdingang van de kerk. Trots en een beetje zenuwachtig kwam de juffrouw naar mij toe en vertelde dat zelfs haar baas bij de opening aanwezig was. Na de officiële opening stond ik met iemand te praten en opeens klonk er een enorme knal in de kerk. Toen ik de kerk inliep zag ik een groot paneel uit elkaar gevallen op de grond liggen met daaromheen foto's die waren afgevallen. Ook een grote vaas van de kerk lag in scherven. Wat was er gebeurd? De baas van de juffrouw had spontaan een van de panelen omver gelopen. Hoe dat kan is mij een raadsel. Was die kleine baas werkelijk zo onbeholpen of was hij op dat moment misschien een instrument in handen van de Grote Baas, die hiermee zijn ongenoegen wilde laten blijken over het feit dat die dame in de kerk had gevloekt en dat ik had gezegd dat ze niet naar de kerk hoefde te komen?

Harrie Lamers

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en draagzorg

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supremaakt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel | |

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

9.00 (OLV) Ernest Haan

Dinsdag 8 juli

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de zielen in het vagevuur

Woensdag 9 juli

9.00 (OLV) jrd. Arnold Grossimlinghaus / voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 12 juli

19.00 (OLV) Pater Hans van Munster / Corrie van de Berg / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Marië Leenders-Borgignons / Mia Bartels-Felix / Harrie en Eugenie Hendriks-Mays / Truus Groothuysen-Hoofs

Zondag 13 juli

9.15 (G) Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) jrd. echtelieden Bollen-Brouwers / jrd. Lambertus Bollen / voor fam. M. / Ben Spronck / Els Fabry / Wil van Beek / Jo Vaessens (i.v.m. verjaardag) / Liena en Bèr Heemskerk-Reggers / An en Josee Schijlen

Maandag 14 juli

9.00 (OLV) t.e.v. O.L. Vrouw (St.)

Dinsdag 15 juli

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 16 juli

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 19 juli

19.00 (OLV) zwd. Pieke Ramakers vanwege vrienden / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek / Frans Toulouse / Marianne Walczak

Zondag 20 juli

9.15 (G) Bertha Frijns / Paulina Steps-Collaris / Michel Duckers

10.30 (OLV) jrd. Ad Vandewall / Bertha Burkard-Drinkwaard / Bertha Vroegop / Pol Vleugels / Hetty Op den Oordt / Riet Voeten / Lina Creusen-de la Haye / Maike Luyten-Coenen / Louis Luyten / Laura Koon-Bernabela

In de Gulielmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.