



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw  
Van Lourdes en  
H.Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H.Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H.Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 1 4 januari 2014

### DONKERE METTEN

*O God, geef me toch eindelijk een teken,  
ach een klein teken maar dat je me kent  
en dat je van eeuwig mijn vader bent  
en dat ik in jouw huis niet mag ontbreken.*

*Kom in mijn nacht een klein lichtje  
ontsteken  
dat een groet van je aandacht verzendt  
of laat de wind aan mijn raam één  
moment  
helder onze namen samen uitspreken.*

*Als het waar is dat je eeuwen geleden  
met Adam hebt gewandeld, bij de boom  
van Abraham gezeten, wil dan heden  
nog eens afdalen, in de storm, de stroom,  
de sterren – of ik ken je hier beneden  
alleen maar als een hopeloze droom.*

*Michel van der Plas  
Verzamelde Gedichten p323*

## WAT EEN KERST!

Het is me de kerst wel geweest. Kwam ik op zondagmorgen in de kerk voor de mis en blijkt Maria verdwenen. Je gelooft je eigen ogen niet meer. En je wordt overvallen door twijfel: wanneer heb ik haar nu voor het laatst gezien? Stond ze er zaterdagavond nog toen ik het kindje uit de kribbe haalde? Maar of er nu wel of niet iets bijzonders was met Maria, wist ik niet meer. Ik schrok er van hoe mijn geheugen en gezicht beperkt bleken. Ik dacht nog wel: misschien valt het helemaal niet op als zij er niet bij is. Ooit hadden we in ons klooster eens een kerstgroep zonder Jozef. Op zijn plaats knielde een herder. Het was niemand opgevallen. Maar ja, Jozef is natuurlijk van veel minder belang, dan Maria. Jozef heeft maar een ondergeschikte rol. Maria niet. Zij is trouwens de enige vrouw in onze kerststal. Voor de rest zijn het allemaal mannen. Dat valt natuurlijk meteen op als zij er niet meer is. Het bracht me van mijn stuk. De viering daarna ging niet zo goed als het had moeten zijn. Af en toe dwaalde mijn gedachten toch even weg: "Misschien was Maria wel aan de wandel gegaan met deze of gene arme mens", bedacht ik nog. "Hoe moeten we dit oplossen?" Voor het Gospelconcert was ze gelukkig weer terug. Een hele opluchting. Dat voorval is een beetje tekenend voor heel de kerst. Het ging allemaal anders dan dat je dacht dat het zou moeten gaan. Geen Witte Ingelkes deze keer, maar wel de Twillings Stars, die weer een nieuwe jeugdgroep hebben. De generale repetitie voor het Kerstspel in de gezinsmis ging ook al niet door. Misschien dat daardoor de engelen niet goed wisten wat er van hen verwacht werd. Zij kwamen prompt veel te vroeg op. Gelukkig waren er de grotere Happy Kids, die meteen de engelen wisten op te vangen op eentje na, nota bene de kleinste van het hele stel, pas 1,5 jaar. Misschien ook omdat zij zelf vorig jaar kerstkind was geweest, of misschien omdat zij de mooiste en de beste engel van de hele wereld daar op het altaar had zien zitten, haar vader namelijk. Zij liep heel parmantig in haar eentje door dat lange gangpad van de kerk naar voren en beklom helemaal alleen de trappen om zich in de armen van haar vader te storten. Die had net verteld dat als je een kind krijgt, dat dit het mooiste is wat er bestaat en het je

wereld op z'n kop zet. Ja het kerstspel werd op z'n kop gezet. En toch, het leek wel of het zo hoorde en dankzij deze engel die zich zo goed thuis voelde in de kerk, voelde ook alle andere kinderen zich zo vertrouwd dat ze er allemaal bij kwamen zitten daar op het altaar. En zo gebeurde letterlijk waar het met Kerstmis om zou moeten gaan: dat het kind centraal staat. Dat was in deze viering echt het geval. Maar op een heel andere manier was dat in de Gulielmuskerk met de Mestreechse Sängers ook het geval. Ludie, Gino en Heidi en Harie van Joy de Vivre zorgden samen met alle kerkgangers, en dat waren me er wat, voor een prima sfeer. En weer heel anders was het in de laatste, ook nog heel goed bezochte, nachtmis met De Gele Ridders en ons Theresiakoor. En dat alles ondanks regen en storm. De enigen die zich rustig hielden waren deze keer de schapen tot Tweede Kerstdag, toen begonnen die ook van zich te laten horen. Gelukkig maar dacht ik nog, hèhè toch een paar mekkerende schapen! Toen was het rond. Dank aan iedereen. Zo'n kerst, zo verschillend met zo veel betrokkenheid, dat is bijzonder, dat is een grote rijkdom.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

## **EEN BIJZONDER GASTKOOR: CRESCENDO UIT DOENRADE**

Op 5 januari zal de mis van 10.30 in de O.L.V. van Lourdeskerk opgeluisterd worden door het koor Crescendo uit Doenrade onder leiding van dirigent Ton Kropivsek en met Margreet Wesseling aan de piano. Dit koor bestaat uit ca. 80 leden en is mede opgericht door Math Diederens oom van onze pastor, die verleden jaar overleden is en die tijdens deze mis herdacht wordt. Zij zingen de "Pastoral messe van Anton Diabelli" die bekend staat als "Weinachtsmesse".

**OP ZONDAG 12 JANUARI OPNIEUW EEN GASTKOOR**

Circolo sardo "Sardegna": Coro Parrocchiale Maria Vergine Assunta. Een koor uit Sardinië komt speciaal hier in onze kerk zingen voor de Zeswekendienst van Corrie Fadda – Hollanders. 's Middags zal dit koor om 14.30 uur een concert geven in het gebouw van de Italiaanse Vereniging: Circolo Sardo aan de Prof. Mullerstraat 56. Zij zullen moderne en meer traditionele liederen zingen. Allemaal heel bijzonder, ook dit is niet te missen.

### **GEZELLIGE MIDDAG VOOR SENIOREN, 19 JANUARI**

De Drommedarisse bestaan dit jaar 4x11 jaar. Daarom nodigen zij alle senioren van harte uit voor een gezellige middag. Zondag 19 jan., Trefcentrum, van 14:00-17:00 uur. Met feestelijke muziek van Con Gerards, een paar gratis consumpties en lekkere vlaai van C1000 Houben. De middag wordt gratis aangeboden met steun van de sponsors van de Drommedarisse. Alstublieft vóór 14 januari even aanmelden bij mevr. Lexis 06-11 22 33 36 of de heer Frisse 06-23 97 63 31.

### **AANMELDEN EERSTE H. COMMUNIE 2014**

Traditioneel is de Eerste Heilige Communie in onze parochies op Hemelvaartsdag. Dit jaar is dat 29 mei. Dat is tamelijk laat dit jaar, maar dat is geen ramp, want nu hebben we alle tijd om rustig naar de Eerste Heilige Communie toe te groeien. Deze maand kunnen de kinderen aangemeld worden. Het best kunt u dit per email doen. Stuur me een email, dan kan ik u per mail het inschrijfformulier toesturen. Mijn emailadres is: [jmpp.jeukens@planet.nl](mailto:jmpp.jeukens@planet.nl) De H. Communie is altijd een leuk feest, bedoeld voor de kinderen die nu in groep 4 zitten.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

### **EEN TAFEL OM TE DELEN**

Elk jaar is het weer een verrassing wat er nu weer zal binnen komen. Aanvankelijk was dat niet zoveel en bleef het relatief rustig rondom onze "Tafel om te delen". Maar op 24 december werd ik nog gebeld met de vraag of er ook Dvd's gebracht mochten worden? Natuurlijk, waarom niet en even later stond Jean voor de deur met wel zes verhuisdozen vol met de meest uiteenlopende muziek- en film Dvd's. Met de knuffels en het speelgoed dat ook gebracht werd, is het weer een bijzondere tafel geworden. De tafel blijft tot en met zondag 5 januari in de kerk, Wie weet ligt er iets bij wat voor jouw bestemd is en

heb je nog iets om erbij te leggen? Hierna gaat alles naar kinderen die minder geluk hebben om speelgoed te krijgen.

## KERSTMIS

Zo 'loer' je er enorm tegenaan, maar het is ook zo weer voorbij. Mogen we vanaf deze plek alle verenigingen en personen die zich met de Kerst ingespannen hebben om er iets moois van te maken van harte bedanken. Ik zelf heb het gevoel dat onze kerstdagen erg goed zijn verlopen. Nogmaals dank je wel.

## KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!

Eén puntje uit de kerstpreek deze keer om te voorkomen dat misschien opnieuw ergens 'stoppen' doorslaan! Juist in deze tijd wordt van ons allemaal gevraagd dat we ons beheersen en ons niet ongeremd laten gaan om onze onvrede en ongenoegen te uiten. Dat vraagt beheersing. Beheersing kan niet zonder concentratie. Concentratie kan op zijn beurt niet zonder bezinning en meditatie. Meditatie vraagt om in een beproefde traditie te gaan staan om zo tot jezelf te komen. Dat kun je doen door geregeld naar de kerk te komen, niet voor de kerk, maar voor jezelf; om in de rust van dat ene uurtje waarin niets hoeft of moet, de stilte te vinden om naar jezelf te kijken en naar jezelf te luisteren. Vragen die daarbij kunnen helpen zijn: Wat heb ik nu echt nodig? Wat houdt mij nu het meeste bezig en ben ik daar wel of niet tevreden over, en waarom dan?

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

Waarom komen de driekoningen pas op 6 januari bij het kind in de stal van Bethlehem aan en zijn de herders er al voor Nieuwjaar?

Zou het zo kunnen zijn dat de herders hun hart hebben gevolgd en dat toen zij hoorde over een kind in een kribbe er meteen zonder al teveel nadenken op af zijn gegaan, om dat kind hun hulde te brengen. Wat de drie Koningen betreft, die heten in de Bijbel niet Koningen, maar Wijzen, wijzen uit het Oosten. Wijzen zijn mensen, die, dat mag je dan aannemen, denken. Ze hebben er gewoon wat langer over na moeten denken wat ze zouden doen toen zij die ster zagen en hoe zij die ster dan zouden moeten kunnen volgen. Overigens hadden zij ook nog oponthoud in Jeruzalem, waardoor die koning Herodus kwam te weten dat er een nieuwe koning was geboren. Herodus werd meteen doodsbang voor zijn troon, terwijl de engelen toch steeds weer

zeiden: "Vrees niet". Wie een zuiver geweten heeft, heeft niets te vrezen.

## DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 4 januari 1<sup>e</sup> weekend van de maand

### Speciale collecte voor de kerk

19.00 (OLV) 2<sup>e</sup> jrd. Martin Coolen / voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Pierre Wynands / Willy Bartels / Zoë Koopman / Piet Castermans en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Fanssen / overledenen van de fam. Claessens

Zondag 5 januari Openbaring des Heren - 1<sup>e</sup> weekend van de maand

### Speciale collecte voor de kerk

09.15 (G) Corrie Fadda-Hollanders (verjaardag)

10.30 (OLV) m.m.v. **Gastkoor Crescendo uit Doenrade** – 1<sup>e</sup> jrd. Sjerke en Pierreke Sitzinger / overleden ouders Diedereren-Trines / Math en Fien Diedereren-Jeukens / Frans Diedereren s.m.m. / Harrie en Lenie Jeukens-Frijns / Jan en Mia Dols-Frijns / Zuster Josepha Cornelia Keulen / Bertha Burkard-Drinkwaard / Bertha Vroegop / Anna Toulouse-v.d. Venne / Jules Janssen / Henk van der Meys / 1<sup>e</sup> jrd. Maurice Barthels / Mia Janssen / zuster Clementine Haan / Jeanne Aelfers – Keulers / Gustav Smid / 5<sup>e</sup> jrd. Wiel Heits en vader Pieer Heuts

Maandag 6 januari

09.00 (OLV) Pater Alfons van Nunen o.f.m.

Dinsdag 7 januari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 8 januari

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 9 januari

15.00 **Geen Pileer**

Zaterdag 11 januari

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Miel Verbert / Frans Kusters / Jean Pierre Lamberigts / Kees Kwanten / Madeleine Vleugels en Maria Goertz-Vleugels

Zondag 12 januari

09.15 (G) Tina Willemse-Lemaire / Jean Savelberg en Thea Savelberg / de Jong

10.30 (OLV) m.m.v. gastkoor Circolo Sardo "Sardegna" – zwd. Zuster Clementine Haan / jrd. Piet Laurensse en Willy Laurensse-Langenegger / jrd. overledenen van de fam. Koeymans-Vliegen / Bertha Tilkin-Franssen / Henk Schuyt en zoon Nico / Ber Bosch en Liza Bosch-Berghmans en Morris Bosch / Jo Custers-von Mauw / Isabella Ubaghs-Essers

Maandag 13 januari Doop van de Heer

09.00 (OLV) ter ere van Onze Lieve Vrouw / Jo Moberts

Dinsdag 14 januari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Rosetta van Kan-Wijnman

Woensdag 15 januari

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 16 januari

15.00 Geen Pileer

Zaterdag 18 januari

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Bertha Tilkin-Franssen / Bertus Remmers / Lieske Ronners-Leenders / Harie (Elvis) Coolen / Truus Jaspers-van Zanten

Zondag 19 januari Tweede zondag door het jaar

09.15 (G) Broeder Sigismund Tagage / Annie Druif-Eikenboom

10.30 (OLV) Anneke Weysters-Nylant / Bets Gilissen / Mia Bastings / Susanne Penninger Gerris / Michel Geurts / Jean Pierre Bertrand / Fien Clement-Ramakers / Adry Schouren

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:**

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77



**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup> donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw  
Van Lourdes en  
H.Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H.Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H.Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 2

18 januari 2014

### WE WAREN ER GRAAG BIJ GEWEEST

God, we waren er graag bij geweest,  
foen de aarde zich vormde  
door Uw scheppende kracht,  
We waren er graag bij geweest  
om met eigen ogen te zien,  
dat U er achter zit  
en dat U bestaat,  
maar we moeten het doen met verhalen.

We waren er graag bij geweest,  
toen Jezus rondtrok  
en liet zien wie U bent  
en wat U belangrijk vindt.  
We hadden Hem graag willen spreken,  
want we hebben zoveel vragen.  
We hadden willen zien  
wat er waar is van dat verhaal,  
dat Hij opstond uit de dood.

We waren er niet bij.  
Geef dat de verhalen  
van anderen  
ons genoeg zeggen  
om U te ontdekken  
in de wereld van nu.



## GOEDE VOORNEMENS

Al jaren maak ik ze niet meer met Nieuwjaar, op eentje na: opruimen. En net als al die anderen voornemens is dit nog nooit uitgevoerd. Het lukt niet. Telkens weer als ik er mee wil beginnen en het eerste ding, meestal een boek, vast pak, dat ik dan wil opruimen, ben ik al verloren. Nee, dit toch niet denk ik dan, want je weet maar nooit wanneer het toch nog een keer van pas komt. De kapitalistische wegwerpmaatschappij is een ramp voor me. Meteen nadat iets gekocht is, heeft het zijn waarde al verloren, zo lijkt het. Want je kunt aan alles komen voor een prikje op rommelmarkten, op marktplaats, via bol.com, en via andere mensen die van alles opruimen en je komen brengen. Ze komen van alles brengen, omdat zij het terecht zonde vinden als het in de container terecht zou komen. Dat is zeker het geval als het om beelden en prenten van heiligen gaat of om kerkboeken en bijbels. Soms zitten er juweeltjes bij. Ik kan nooit nee zeggen. Je weet maar nooit waar het nog goed voor kan zijn. En inderdaad heb ik al heel vaak mensen toch weer blij kunnen maken. Het gevolg is wel dat er alleen maar bij komt en dat er bijna niets weg gaat, tenzij er een echte liefhebber is of iets echt stuk gaat. Neem alleen al de sleutels en sleuteltjes: hoeveel er niet overal liggen! Handig denk ik dan, want een inbreker zou er radeloos van worden, die wordt meteen op een dwaalspoor gebracht.

Het ergste zijn natuurlijk de boeken en de cd's en dvd's. Een vriend heeft me een keer voorgerekend hoeveel tijd ik nodig zou hebben om gewoon alle boeken 1x te lezen, alle cd's 1x af te luisteren en alle dvd's 1x te kijken. Het was meer dan één dag taak. ik zou 5 levens nodig hebben. En dan moet ook nog het gewone werk gedaan worden. Het erge is dat ik ooit wel eens een poging gewaagd heb en inderdaad wat heb opgeruimd, maar dat ik een week later precies dat ene boek nodig had omdat ik iets tegen gekomen was dat naar dat boek verwees etc. Alleen al de tijd om het dan terug te zoeken, is een ramp.

"Je moet iets daarom ook niet meteen wegdoen", heb ik weleens als advies gekregen, "maar eerste op de zolder zetten en dan als je er na een jaar niet meer naar omgekeken hebt, dan kun je het gerust weg doen, omdat je dan toch vermoedelijk vergeten bent wat het is."

Ik ga nu dus echt een nieuwe poging wagen, omdat ik geloof dat opruimen helpt om ook de binnenkant van je ziel opgeruimd te krijgen, juist in deze onrustige tijd is dat voor mij nodig, zoveel wat nog te gebeuren staat en op ons af gaat komen opnieuw in 2014! Een beetje nieuwe ruimte in huis en in mijn ziel kan ik best gebruiken. Maar als straks de zolder van de pastorie is ingestort, dan weet u waarom.

## **ADRESWIJZIGING**

Het huisnummer van de pastorie is gewijzigd. Het is nu **45**.

## **AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2014**

Deze maand kunnen de kinderen aangemeld worden. Het beste kunt u dit per e-mail doen.

U krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd. Het e-mailadres is: [jmpp.jeukens@planet.nl](mailto:jmpp.jeukens@planet.nl)

## **VOORAANKONDIGING ACTIE KERKBIJDRAGE**

Wat is de kerk u waard? Een vraag waarop vele antwoorden mogelijk zijn. Voor sommigen een plek voor bezinning en troost, anderen gaan er alleen naar toe bij bijzondere gebeurtenissen, anderen omdat het nu eenmaal bij het geloof hoort. De kerk is een gebouw dat ook onderhoud nodig heeft en er zijn personeelskosten die betaald moeten worden. Dit geld moet door u de gebruikers opgebracht worden en wordt niet betaald door het bisdom of een andere instantie. Om het kerkgebouw te behouden hebben wij uw bijdrage hard nodig. Bijgevoegd bij deze Wegwijs/Klökske vindt u een foldertje van de Actie Kerkbalans. Bij de volgende Wegwijs vindt u een formulier waarop staat hoe u uw bijdrage kunt overmaken.

## **DE BEZIGE BIJTJES**

In de Doruswinkel op Old Hickoryplein 18 is voor alle kids van 3 tot en met 8 jaar, woensdagmiddagclub waarin steeds een beroep gedaan wordt op je fantasie en kunstzinnige inslag. Woensdagmiddag 22 januari weer van 14.00 tot en met 15.30 uur en het kost € 1,00.

**GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN: 19-26 januari**  
Op woensdag 22 januari 2014 is er om 19.00 uur een Oecumenische Gebedsviering in de kapel van de Zusters Onder de Bogen. Het Thema is: "Is christus dan verdeeld?" zie 1 Kor. 1,13.

## **KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!**

Een katholiek in deze tijd weet heel goed dat het om mensen moet gaan en wel dat er de opdracht is om ons in te zetten, zodat iedereen het voor zijn dood al goed heeft. Ook katholieke mensen geloven in het leven voor de dood. Katholieke vinden in navolging van Jezus dat kwetsbare en broze mensen, de ereplaats in mogen nemen. Veel mensen hebben het daar moeilijk mee, omdat zij geloven in loon naar werken. Maar katholieken weten dat je nooit krijgt wat je verdient en dat het nog altijd heel slecht verdeeld is in onze wereld, omdat nog

altijd ongeveer 20 % van de wereldbevolking nog altijd 80 % van de rijkdom bezit. dat er door deze sociale ongelijkheid al niet veel eerder oorlog is uitgebroken, zegt iets over de zelfbeheersing van de armen en uitgebuite mensen. Pastor Mattie Jeukens ofm

### **RECTIFICATIE BETREFFENDE DE DRIE KONINGEN**

Er is gezegd dat de drie Koningen pas laat, 12 dagen na de geboorte bij de stal van Bethlehem kwamen, omdat het geleerde wijze mensen waren, die wat meer tijd nodig hadden, omdat zij moesten nadenken. Maar nu werd opgemerkt dat zij van heel ver moesten komen, o.a. van Ethiopië en dat het nog een wonder mag heten dat zij eigenlijk al zo snel bij de stal waren, zeker na ook nog dat oponthoud in Jeruzalem bij koning Herodes.

Duidelijk is dat lang niet alles uit het leven van Jezus echt éénduidig is. Ieder kan er zijn eigen draai aan geven!

### **BIJZONDERE DATA**

Misschien leuk om te weten:

In 2011 waren er 3 vormelingen, in 2012 9 en in 2013 12.

In 2011 waren er 27 communicanten, in 2012 ook 27 en in 2013 29.

In 2011 waren er 52 dopelingen, in 2012 64 en in 2013 60, waarvan 4 in de Guliëlmus

In 2011 waren er 44 overledenen, in 2012 42 en in 2013 ook 42, waarvan 11 in de Guliëlmus

In 2011 waren er 7 huwelijken, in 2012 4 en in 2013 5, waarvan 2 in de Guliëlmus

Het koor heeft 108 keer opgetreden, dat is 1 keer meer als vorig jaar. 5 keer heeft er een gastkoor opgetreden.

Ieder weekend zijn er 3 H.Missen en ook door de week zijn er 3, dat zijn er 312 per jaar.

### **UITNODIGING VOOR MANTELZORGERS**

Steunpunt Mantelzorg nodigt u graag uit voor de volgende 2 activiteiten in de maand januari:

Themabijeenkomst: Rondleiding en informatie over het Huis Toon Hermans. Kent u het Toon Hermans Huis alleen van 'horen zeggen'? Dan heeft u nu de mogelijkheid om samen met een mantelzorgconsulent een kijkje te gaan nemen. Wo 22 jan / 14.00 – 16.00 uur / Sint Servaasklooster 33 / Maastricht. Themabijeenkomst: Genietend ouder worden. U krijgt handige tips en adviezen om zo lang mogelijk en op een zo prettig mogelijke manier zelfstandig thuis te blijven wonen. Do 23 jan / 13.30 – 15.00 uur / Steunpunt

Mantelzorg / Sphinxlunet 3 / Maastricht. Aanmelden: U kunt zich telefonisch aanmelden op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur: 043 – 321 50 46 of per e-mail: [info@voormantelzorgers.nl](mailto:info@voormantelzorgers.nl)  
Kijkt u ook eens op onze website: [www.voormantelzorgers.nl](http://www.voormantelzorgers.nl)



#### **OVERLEDEN:**

Op maandagmorgen 30 december 2013 is in La Valence **Tiny Cobben-Aardenins** overleden, 88 jaar oud, zij was de weduwe van Willy Cobben. Heel lang hebben zij op de Meerssenerweg gewoond en terwijl haar man bij de Mosa werkte, runde Tiny een klein winkeltje net tegenover de Mosa. Misschien is het voor haar wel de gelukkigste tijd geweest. Zij is ook de moeder van drie dochters. Toen haar man Willy stierf was het moeilijk. Samen hebben zij een sterk koppel gevormd dat elkaar goed aanvulde. Na de dood van Willy is ook nog het overlijden van haar dochter Josien gekomen. Dat heeft het leven voor haar echt zwaar gemaakt. Op zaterdag 4 januari hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna de crematie was in Geleen

Thuis in de Burg Pijlsstraat 28 is op vrijdag 3 januari 2014 **Jos Nijssen** overleden. Afscheid van Jos hebben we genomen op dinsdagnamiddag 7 januari 2014 in het crematorium in Eijsden. Jos is maar 53 jaar geworden. Jos was een verhalenverteller. Hij had de mooiste en onwaarschijnlijkste verhalen en ze waren soms nog waar ook. Voor dieren was hij soms beter dan voor zichzelf. Jos heeft van alles gedaan. Hij was trots op zijn werk en opleiding bij de MTB. Jos kon ook een flierefluiter zijn, maar hij was en bleef een mens waar geen kwaad inzat. Hij was echt doodgoed. Veel te vroeg hebben we hem los moeten laten.

Na een ongelukkige val op Nieuwjaarsdag in de aanleunflat bij Scharwijerveld is enkele dagen later aan de complicaties **Marie Penders-Heckers** overleden. Marie was 94 jaar oud, zij was al 24 jaar weduwe van Dries Penders, de grote liefde uit haar leven. Zij schonk Dries 3 dochters en één zoon die Pierre heette, maar daarom Breur genoemd werd. Marie had altijd goede zin, een lieve vrouw en een echte moeder. Ondanks haar leeftijd kwam haar dood toch nog te snel en te onverwacht. Maar niemand zou het gewild hebben dat zij een kasplantje zou worden. Op donderdag 9 januari hebben we in de Guliëlmuskerk afscheid van haar genomen met dezelfde liederen, dezelfde kist en dezelfde bloemen en kerk als met haar man Dries. Met hem is zij op Oostermaas nu weer verenigd.

#### **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met  
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.  
G.

Zaterdag 18 januari

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Bertha Tilkin-Franssen / Bertus Remmers / Lieske Ronners-Leenders / Harie (Elvis) Coolen / Truus Jaspers-van Zanten

Zondag 19 januari Tweede zondag door het jaar

09.15 (G) Broeder Sigismund Tagage / Annie Druif-Eikenboom

10.30 (OLV) jrd. Fien Pijpers-Hovers en Frans Pijpers / Anneke Weysters-Nylant / Bets Gilissen / Mia Bastings / Michel Geurts / Susanna Penninger-Gerris / Jean Pierre Bertrand / Fien Clement-Ramakers / Adry. Schouren

Maandag 20 januari

09.00 (OLV) Corrie van de Berg

Dinsdag 21 januari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene / ter ere van het Onbevleete Hart van Maria

Woensdag 22 januari

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 23 januari

15.00 Geen Pileer

Zaterdag 25 januari

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Mia van Gelabbeek / Toon van Breugel / Toos Gilissen-Hoeksma / Johan Bovens / Robbie Coolen

Zondag 26 januari Derde zondag door het jaar

09.15 (G) Leon Prikken / Annie Elie-Haegmans

10.30 (OLV) jrd. Anna Bollen en fam. / Jean van Gasteren / Henk v.d. Meys / Frans Geerkens / Pie Geerkens / Anneke van Assen / Crit Koch en Mien Koch-Stuart / Jan Kuypers / overledenen van de fam. Merkelbagh / Bertha Tilkin-Franssen / Frans en Maurice Nypels

Maandag 27 januari

09:00 (OLV) Pauline Huyts-Beckers

Dinsdag 28 januari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Richard Holtz

Woensdag 29 januari

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 30 januari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Zaterdag 1 februari Eerste weekend van de maand

Speciale Collecte voor de Kerk

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boestert-Keulen. / Pierre Wynands / Bertha Tilkin-Franssen / Bér Loosveld / Sjaak Litjens

Zondag 2 februari Feest van Maria Lichtmis – Vierde zondag door het jaar – eerste weekend van de maand

Speciale Collecte voor de Kerk

09.15 (G) Mieke Caspari-Huntjens / Herman Remmers

10.30 (OLV) Mietie Schram / Jef Jacob / Lou Zeekaf / Mia Keulers / Joke Habets-Creemers / Simon Kerkhofs / Reilo Boon / Jan Gorissen / Clementine Haan

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup> donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE  
VOETEN ?**

Modeschoenen  
**Bosch**

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121  
's maandags gesloten geen koopavond**



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw  
Van Lourdes en  
H.Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H.Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H.Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkmou.nl](http://www.kerkmou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

## • WEGWIJS •

en

### 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 3

1 februari 2014

#### NIET IN GEWELD GELOVEN

God, geef dat we nooit geloven  
dat geweld geweldig is.  
Wees met de mensen  
die denken dat machtsvertoon  
de enige manier is  
om te overleven.  
Die geloven dat je alles  
op kunt lossen  
met vuisten en geweren.  
Doe hen inzien  
dat geweld geweld oproept.

Geef dat we ze niet  
in de steek laten,  
de kindsoldaten ver weg,  
die opgroeien met geweld  
en dader en slachtoffer tegelijk zijn.

Geef dat we ze zien,  
de mensen in onze omgeving,  
die de deur niet meer uitdurven,  
die bang en beschadigd zijn  
door de agressie van anderen.

God, maak ons weerbaar.  
Geef ons het geloof,  
dat geweld het altijd aflegt  
tegen de kracht van de liefde.

## TERUG IN EN UIT ITALIË

Het is altijd weer een feest: naar Italië te mogen gaan, maar ook om dan weer na al die afgelegde kilometers veilig terug thuis te zijn. In Italië kennen ze me ondertussen al na al die jaren. Mede misschien dankzij de kaas die ik altijd meebreng. De medebroeders ontvingen me zeer hartelijk en het was een weerzien van vele bekende gezichten. Ik kon gewoon aanschuiven aan tafel om te eten en voor het gebed in de kerk. Verder kreeg ik een 'cel' en de sleutel van het huis, zodat ik kon gaan en staan waar ik wilde. Ik was weer thuis.

Wat me ook nu weer trof, is dat het geloof een zaak is van jong en oud, van groot en klein van alleenstaanden tot gezinnen met kinderen. Tijdens de vesper, dat is het avondgebed, sluiten niet alleen gewone mensen aan van alle leeftijden, maar ook gezinnen met zelfs nog kleine kinderen en ze doen gewoon mee met de volwassenen. Van harte wordt er meegezongen. De liederen kent men vaak uit het hoofd. Op zaterdagavond bij de lichtprocessie die om 21.15 begon, zat de kerk vol, niet alleen met vrouwen, maar ook met zelfs 'stoere' mannen van elke leeftijd. Zondagmorgen werd het feest gevierd van de parochiepatroon Antonius Abt. Een kleurrijk gebeuren met een eindeloze stoet gilde broeders in de meest mooie pakken en mantels, met buiten op het plein dieren in alle soorten en maten en gekleed in wonderlijke kleren of gewoon in hun eigen dierenvellen kloffie. Drie dagen van te voren schreef de krant er trouwens al over. Ook na het feest kwamen er nog berichten met foto's in de krant. Het kerkelijke en gelovige leven is er veel meer nog een deel van het algemene openbare leven en je voelt dat het een verbondenheid geeft of heeft van mensen met elkaar. De kerk staat er dus nog helemaal midden in het leven tussen en met de mensen. Dat kwam overigens ook op een heel andere manier aan het licht. Vanuit Nederland werd me er al over bericht via sms. In Rieti was een non bevallen van een zoon! Ze was met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan. Ze had niet geweten dat zij zwanger was. Zalig toch de onschuldigen. Maar haar zoon wilde ze zelf opvoeden en ze had hem de naam gegeven van de nieuwe Paus: Francesco, Franciscus dus. De Nederlanders en Maastrichtenaren zal de stad Rieti niets zeggen, maar wie met mij heeft gewandeld, kent deze plaats maar al te goed. De tweede dag van onze pelgrimstocht naar Assisi trekken we er doorheen! Ik ben er vrijdag nog doorheen gekomen om op drie onderkomens in het dal, genoemd naar deze stad, het dal van Rieti de overnachtingen te reserveren. In dit dal zijn vier kluizenaarijen van Franciscus. Het heeft daarom als bijnaam het Vale Santo, het heilig dal. Maar hoe menselijk de wereld en dus het Vale Santo is!

*Pastor Mattie Jeukens ofm*



## KERKBIJDRAGE

In deze Wegwijs treft u als bijlage een inschrijfformulier voor de kerkbijdrage. Het is een uitnodiging om mee te gaan doen. Vijf euro per maand betekent al een grote steun voor ons. U kunt het formulier ook gebruiken om uw bijdrage te verhogen of eventueel te verlagen, maar dat hopen we natuurlijk niet. Als u alles bij het oude wilt laten, dan is dit inschrijfformulier voor u overbodige post. Voor de trouwe gevers doen wij ook iets terug:

De uitvaartdienst in de O. L. Vrouw van Lourdeskerk en de H. Guliëlmuskerk is gratis

(normale kosten: € 400,-). U bent al een trouwe geveer, als u de laatste zes jaar minimaal € 60,- per jaar (dit staat gelijk aan € 5,- per maand) heeft gegeven aan onze parochie.

## KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!

De kerk is ver af komen te staan van de mensen of de mensen veraf van de kerk. Steeds minder wordt zij deel van het gewone alledaagse leven, zo lijkt. Dit in tegenstelling met Italië, waar over een eenvoudig kerkelijk feest drie dagen daaraan voorafgaand en nog twee dagen daarna uitvoerig bericht wordt in de krant. Waarom is dat toch? Dat mensen die bewust ongelovig zijn, nu geloof en kerk bekritisieren aanvallen is misschien begrijpelijk, omdat zij nu in de dominante positie verkeren. Zij hebben de wind mee. Vroeger was het precies andersom. Gelovigen en ook de kerk konden zeer onbarmhartig zijn tegenover niet-gelovigen. Het is gewoon een koekje van eigen deeg. Maar daarmee schieten we dus niets op. Het is net of we blijven steken op een bepaald niveau, zoals vroeger de plaat kon blijven hangen op de pick-up en niet verder kwam. Misschien geloof ik zelf nog te veel in de kracht en het belang van wat de kerk kan zijn: een gemeenschap van mensen die viëren hoe ze bedoeld zijn, maar daar nog niet zijn en toch het wel weer even aan mogen raken als ze samen zijn, tenminste als oud en jong, man en vrouw en ieder naar zijn eigen aard daarbij samen is. Juist de leegte in de kerk is dat niet de spiegel van een algemene leegte?

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

## UITROEPEN VAN DE 44<sup>e</sup> MARKIES VAN DE DROMMEDARISSE

Dit gebeurt op zaterdag 1 februari om 15.11 uur in het Trefcentrum m.m.v. Zate Hermenie IN1GE3D. Daarna receptie en om 20.00 groot carnavalsfeest met Fabrizio, Gerard Adriaens en Déjà Vu.

**LOURDESVIERING 11 FEBRUARI OM 15.00 UUR**

De grote belangstelling en de vele positieve reacties op de Lourdesviering van 11 februari jl. zijn bemoedigend en vragen om vervolg. Deze dag is een feestdag omdat op 11 februari 1858 voor het eerst Maria aan Bernadette verscheen te Lourdes. Tijdens deze speciale viering kan iedereen die dat wenst de ziekenzegening ontvangen, zoals die ook in Lourdes gegeven wordt. Voor de viering kun je bij de ingang van de kerk je eigen schriftelijke intenties afgeven, die tijdens de mis neergelegd zullen worden bij het beeld van Maria van Lourdes.

Deze speciale ziekenviering zal plaatsvinden op dinsdag 11 februari 2014 om 15:00 uur in onze kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Wittevrouwenveld. Aansluitend is er ook dit jaar weer in het Trefcentrum aan de Edisonstraat 4 voor alle deelnemers aan de mis koffie en vlaai en er is gelegenheid om daarna nog de Lourdesgrot op Sint Pieter te bezoeken, waar om 18.00 uur een korte plechtigheid zal zijn.

#### **MVV-WILLEM II**

De 44<sup>e</sup> markies van de Drommedarisse doet vrijdag 14 februari om 20.00 uur de aftrap bij de wedstrijd van ons MVV-ke tegen Willem II.

#### **CARNAVALSMIS**

Ook dit jaar is er weer een carnavalsmis voor alle carnavalvierders op zondag 16 februari in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk om 10.30 uur. Uiteraard zijn ook alle niet-carnavalvierders van harte welkom. De Zate Hermenie IN1GE3D luistert ook dit jaar de mis weer op.

#### **INFORMATIEAVOND OVER WANDELEN IN EN DOOR DE MORVAN**

Op maandagavond 17 februari 2014 om 20.00 uur is er in de pastorie aan de Voltastraat 45, een informatieavond voor belangstellenden over 'wandelen in en door de Morvan' van 21 t/m 27 april 2014. Aanmelden is niet verplicht.

De Morvan is het groene hart van Bourgondië. In 5 wandeldagen wordt een tocht van ca. 100 km afgelegd. Eindbestemming is Vezelay met haar prachtige Basilica van het licht, de Madeleine. Voor nadere informatie: Mattie Jeukens ofm 043 - 363 43 48. [www.franciscaansevoettochten.nl](http://www.franciscaansevoettochten.nl) of [jmpp.jeukens@planet.nl](mailto:jmpp.jeukens@planet.nl)

#### **EERSTE OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE 2014**

Op donderdag 20 februari 2014 om 19.00 uur is de eerste ouderavond voor de ouders van de communicanten die op 29 mei

2014 hun Eerste Communie gaan doen. Behalve kennismaking zullen op deze ouderavond de afspraken gemaakt worden over het verdere verloop.

### **WAARSCHUWING:**

**VERKOPER VAN KAARTEN VOOR ZOGENAAMD GOED DOEL ACTIEF!**  
Momenteel worden in Wittevrouwenveld huis-aan-huis kaarten verkocht voor de Stichting Leven en Welzijn. Deze stichting zegt op te komen voor sport en recreatie voor gehandicapten. De vijf euro die u voor negen kaarten betaalt komen echter niet ten goede aan dit doel. Met het verkopen van kaarten (in plaats van collecteren) ontloopt de stichting de verplichte gemeentelijke vergunning om te mogen collecteren. De kaart waarmee de verkoper zich bij u identificeert is blanco, er staat geen naam op vermeld. Het "Nationaal Keurmerk" op de verpakking is een fantasielogo, bedacht door de stichting zelf. Besteed uw vijf euro op een betere manier!

### **GEVONDEN SLEUTELS**

Er zijn twee sleutelbossen gevonden en afgegeven op de pastorie. De verliezers kunnen hem daar ophalen. Aan 1 sleutelbos hangt o.a. een aapje.

### **OPBRENGST LEPRA-ACTIE**

De deurcollecte voor de Lepra-stichting heeft € 100,00 opgebracht.

### **SENIORENMIDDAG TREFCENTRUM**

Op zondagmiddag 19 januari 2014 werd in het Trefcentrum een ontzettend geslaagde seniorenmiddag gehouden door de Drommedarisse. De aanwezigen werden ontvangen met koffie en gebak en ook werden ze getrakteerd op fantastische live muziek en een optreden van de Wieker Hofzengers.

Alle aanwezigen waren het er over eens dat dit absoluut voor herhaling vatbaar was.



### **OVERLEDEN:**

**Lily Maessen** is op donderdag 16 januari 2014 in de Zeven Bronnen overleden, 90 jaar oud. Lily heeft haar leven lang klaar gestaan voor haar familie die zij altijd met veel liefde heeft verzorgd en heel hartelijk heeft ontvangen in het 'familiehuis' op de Meerssenerweg. Met het heengaan van haar familie, werd ook haar omgeving met het groeien der jaren steeds kleiner en eenzamer. In de Zeven Bronnen

heeft zij haar laatste thuis gevonden, dankbaar als zij was voor de goede zorgen aldaar. Haar afscheid hebben we gevierd op dinsdag 21 januari in de O.L.V. van Lourdeskerk, gevolgd door de begrafenis op de r.k. begraafplaats Oostermaas.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES  
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 1 februari Eerste weekend van de maand

**Speciale Collecte van de Kerk**

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen Pierre Wynands / Bertha Tilkin-Franssen / Bèr Loosveld / Sjaak Litjens / Kees Kwanten

Zondag 2 februari Feest van Maria Lichtmis – Vierde zondag door het jaar – eerste weekend van de maand

**Speciale Collecte voor de Kerk**

09.15 (G) Mieke Caspari-Huntjens / Herman Remmers

10.30 (OLV) Mietie Schram / Jef Jacob / Lou Zeekaf / Mia Keulers / Joke Habets-Creemers Simon Kerkhofs / Reilo Boon / Jan Gorissen / Clementine Haan

Maandag 3 februari Blasiuszegen

09.00 (OLV) zuster Anstrudis

Dinsdag 4 februari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 5 februari

09.00 (OLV) Woord- en Communiedienst

Donderdag 6 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Vrijdag 7 februari Eerste vrijdag van de maand

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 8 februari

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Toon van Breugel / Piet Castermans en Mary Castermans-Cörvers / Cor Kanters / Enny Vromans-Sanders

Zondag 9 februari Vijfde zondag door het jaar

09.15 (G) Mia Sibels / Toon Hupkens en overledenen van de fam. Hupkens-Beckers / overledenen van de fam. Steps-Colaris

10.30 (OLV) jrd. overledenen fam. Fouraschen en Hoekstra / Bertha Tilkin-Franssen / Marie Weysters-Reneerkens / Lizet v.d. Bosch-Klever / Domingo Avila / Jean Severens / Albert Géron / Roos Luyten-Damen

Maandag 10 februari

09.00 (OLV) ter ere van Onze Lieve Vrouw

Dinsdag 11 februari Feest Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Ziekenviering

15.00 (OLV) Koen Meens / Alex Hamers / Leon Prikken / Clementine Haan

Woensdag 12 februari

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 13 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Zaterdag 15 februari

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Jozef Dautzenberg / Bertha Tilkin-Franssen / overledenen van de fam. Claessens / Tum Balendonck en Lena Balendonck-Kremers

Zondag 16 februari Zesde zondag door het jaar Carnavalsmis

09.15 (G) Inge Stitzinger-Kühlen / Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong

10.30 (OLV) m.m.v. Zaate Hermenie IN1GE3D – zwd. Tiny Cobben-Aardening / 2<sup>e</sup> jrd. Madeleine Vleugels en Maria Goërtz-Vleugels / Petra Houten / Jozef v.d. Lubbe / Thiela Franssen-Roux / Annie Klaassen-Naus / Jean Fabry / Kazimierz Kucia en Mia Kucia-Wilders / Gretha van Deurse-Caris

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:**

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup> donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw  
Van Lourdes en  
H. Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H. Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 4

15 februari 2014

### DREMPELS

God, soms voelen we  
een drempel diep in onszelf,  
als we dingen moeten doen  
die we moeilijk vinden.  
Als we naar elkaar toe  
zouden moeten gaan  
om onze excuses te maken.  
Als we met elkaar  
zouden moeten praten,  
maar elkaar ontwijken  
omdat we dat niet zien zitten.

Geef ons de moed  
om over zulke drempels  
heen te stappen.  
Help ons de kracht te vinden  
om die blokkades in onszelf  
af te breken en op te ruimen.  
Geef dat we open  
en toeschietelijk zijn.

Help ons ook  
de drempels af te breken,  
die het contact met U  
in de weg staan.  
Want U bent geen verre God,  
die op een afstand wil blijven.  
Wat goed eigenlijk,  
dat U zo dichtbij ons wilt zijn!

## EEN KOUDE WINTER

Het is nu vaak stil op straat 's avond. Het is ook guur en kil. Toch is het nog steeds geen echte winter. Maar wat een geluk dat deze winter nog niet echt heeft doorgezet. Misschien gaat het nu wel meevallen met de energiekosten en krijgen we wat terug bij de eindejaarsafrekening. Het vorig jaar heeft die afrekening heel wat mensen de das omgedaan. Als je een uitkering hebt en je moet opeens, of het nu 800,00 of 'maar' 300,00 euro is, extra terug betalen. Je hebt dat geld gewoon niet. Het wordt een streep door de rekening. Menigeen komt zo in de problemen. Reserves zijn er gewoon niet. Weet u nog hoe guur de winter vorig jaar was en hoe de kachel bij ons tot in de maand juni heeft moeten branden. Ik hoorde van iemand die al jaren geen gas meer krijgt en gelukkig bij de burens mag douchen. Een warme maaltijd zit er dan ook niet meer in. En dan de belastingen, leuker kunnen we het niet maken, heet het. Leuk is altijd al een vreselijk stopwoordje geweest. Vraag dat maar aan de Belgen. Dat klinkt zeker niet tof in hun oren. Maar de taak van de belasting is, hoe vervelend ook, om geld te innen. Het wordt een omgedraaide wereld als de belasting ook geld gaat uitkeren. Belasting moet betaald worden. Je wordt voor de gek gehouden als je van de belasting ook geld gaat krijgen, niet alleen als terugbetaling, maar vooral zoals nu voor de zorgtoeslag en voor de huursubsidie. Dat is vragen voor moeilijkheden, en niet alleen voor de Limburgse staatssecretaris die daardoor al is moeten aftreden. Mensen worden wild gemaakt met de storting van meer dan duizend euro op hun rekening voor de huursubsidie voor de eerst volgende vier maanden. Vroeger werd dat meteen doorbetaald aan de woningcorporatie. Nu gaat het eerst naar de huurder. Je kunt op de vingers van één hand uittellen wat er gaat gebeuren in de gezinnen waar men al veel te lang, veel gekort wordt. Adam kon toen hij Eva zag, zeggen: "Eindelijk, vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente". Nu kunnen de mensen zeggen: "Eindelijk wat geld!" Aan het begin van de schepping was de mens blij met een vrouw! En wij nu? Wij zijn blij met geld!

De vrouw verleidde de man volgens de Bijbel. En nu wat doet het geld met ons? Verleidt ons dat ook niet tot alles wat we eigenlijk niet willen, maar net als toen, tot schuld. Links of rechts om, toen kreeg de mens al te horen dat hij moest werken in het zweet des aanschijns. Is het nu niet net zo? Want nu moet je voor je uitkering een relevante tegenprestatie leveren aan de samenleving die je die uitkering geeft! Maar toen had de mens nog zijn vrouw en waren zij samen, man en vrouw. En nu, nu blijft de mens alleen achter met zijn schuld. Na elke crisis worden de rijken rijker en de armen armer, kopte de NRC.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

## **KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!**

Wie er voor uit durft te komen in deze tijd dat hij of zij katholiek is, krijgt heel vaak het gevoel dat hij of zij zich moet verantwoorden. Alsof geloven iets is wat achterhaald is door de ratio, door de rede. Gemakshalve wordt dan even vergeten dat geloof terug gaat op een heel oude traditie met heel bijzondere papieren. Met het verstand kun je veel verklaren en veel ontdekken. Maar kun je met je verstand verklaren wat de geboorte doet met een man en vrouw die dan voor de eerste keer vader en moeder worden? Kun je dat vangen met het darwinistische evolutieprincipe van het belang van de voortplanting? En wat dan nog, dat bijzondere gevoel, dat maakt het leven bijzonder, of niet? Wie heeft niet verbaasd staan kijken naar zijn eigen ouders toen zij voor het eerst opa en oma werden. Je kende ze niet meer terug!

*Pastor Mattie Jeukens ofm.*

## **KERKBIJDRAGE**

Bij de vorige wegwijs heeft u het inschrijfformulier voor de kerkbijdrage gekregen. Heeft u het al ingevuld, zoniet denk er dan aan dit alsnog te doen, want de kerk heeft u bijdrage heel hard nodig.

## **CARNAVALSMIS**

Ook dit jaar is er weer een carnavalsmis voor alle carnavalvierders op zondag 16 februari 2014 in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk om 10.30 uur. Uiteraard zijn ook alle **niet**-carnavalvierders van harte welkom. De Zate Hermenie IN1GE3D luistert ook dit jaar de mis weer op. Uiteraard zijn cv. de Drommedarisse en hun markies Edmond 1<sup>ste</sup> ook aanwezig.

## **WANDELEN EN PELGRIMEREN IN DE MORVAN**

Op maandag 17 februari 2014 is er op de pastorie een informatiebijeenkomst over wandelen en pelgrimeren in de Morvan in Frankrijk, in het groene hart van de Bourgondië met als einddoel Vezelay met haar magnifieke Basilica de Madeleine. De informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur. Het is gratis. Welkom.

## **EERSTE OUDERAVOND EERSTE H. COMMUNIE 2014**

Op donderdag 20 februari 2014 om 19.00 uur is de eerste ouderavond voor de ouders van de communicanten die op 29 mei 2014 hun Eerste H. Communie gaan doen. Behalve kennismaking zullen op deze ouderavond de afspraken gemaakt worden over het verdere verloop.

## **CARNAVAL**



De start van carnaval gebeurt op 1 maart 2014 om 11.11 uur door het ophijzen van de drommedaris bij het Trefcentrum aan de Edisonstraat en het luiden van de klokken door pastor Mattie Jeukens.

Kindercarnaval in het Trefcentrum : zondag 2 maart, maandag 3 maart en dinsdag 4 maart

Zaal open van 14.00 tot 18.00 uur. Consumptiebonnen zijn alle 3 dagen geldig. Kindvriendelijke consumptieprijzen. Gratis entree.

Dinsdag 4 maart om 14.00 uur start van de optocht door de buurt.

### **ASWOENSDAG: 5 MAART 2014**

Zoals elk jaar bent u dan uitgenodigd om na de Dolle dagen een assekrusje te ontvangen en er aan herinnerd te worden dat we stof zijn en tot stof zullen terug keren. Ook dit jaar zullen we de as maken van de oude palmtakjes van vorig jaar. U bent dan ook uitgenodigd om die mee naar de kerk te nemen, ofwel, 's morgen om 09.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk ofwel om 19.00 uur in de H. Guliëlmuskerk, waar we de viering hebben samen met In1ge3d en de C.V. de Drommedarisse. Aansluitend aan deze viering zal in het Trefcentrum 'Hiering Biete' zijn. Van harte welkom.

### **OUDE PALMTAKJES**

U kunt ze op Aswoensdag meenemen naar de kerk. Ze zullen dan verbrand worden voor de as. U kunt de palmtakjes ook afgeven op de pastorie Voltatstraat 45.

### **ZIEKENBEZOEK**

Als u onverhoopt toch in het ziekenhuis terecht komt en u wilt graag bezoek hebben van de pastor, meldt het dan aan bij de pastorie.

### **OPROEP: "VOOR ELKAAR"**

Hulp nodig? Hulp nodig bij een klusje? Of wilt u helpen bij een klusje? "Voor elkaar" wil graag de burenhulp in de buurt bevorderen en zo ook bijdragen om elkaar beter te leren kennen en helpen.

Wittevrouwenveld en Wyckerpoort, Contact "Voor elkaar":

Tel 043 763 00 10 of 06 52 80 75 97.



### **GEDOOPT:**

Op zondag 2 februari 2014 is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Joanna van Bogaert** gedoopt, de dochter van Marco en Antjana van Bogaert – Balliu en het zusje van Lorenc,

Dashwin en Gabriel van de Meerssenerweg 175.

Op dinsdagmiddag 4 februari 2014 werd **Divana Dams** gedoopt, de dochter van Patrick en Cynthia Dams – Raven van de Beerselstraat 16. Voor een doop een ongewone dag, maar opa en oma hebben een café en dat is alleen op dinsdag gesloten. Daar kon het doopfeest dus nu meteen gehouden worden.

*Dat de doop ons allemaal tot zegen mag zijn.*



### **OVERLEDEN:**

Op woensdag 22 januari 2014 is **Ria Geerlings – van den Boorn** overleden, 67 jaar oud en de weduwe van Jo Geerlings. Ria is een echte moeder geweest voor haar drie kinderen. Zij kon pas gaan slapen als iedereen thuis was. Zij heeft nooit grote eisen gesteld. Zij was eenvoudig en deelde wat zij had met anderen. Haar grootste verdriet was de dood van haar man Jo op 27 mei 2004. Op dinsdag 28 januari 2014 hebben we haar afscheid gevierd in de O.L.V. van Lourdeskerk.

Op donderdag 30 januari 2014 is **Danique Dolmans** overleden uit de Merovingenstraat 32. Zij is niet ouder mogen worden dan 22 jaar. Danique was student aan de opleiding directiesecretaresse van het ROC Leeuwenborg. Danique hechtte niet aan luxe. Zij was een begaafde vrouw met veel talenten die met vallen en opstaan op zoek was, niet alleen naar haar eigen mogelijkheden, maar ook naar waar het voor haar in haar eigen leven op aan kwam en belangrijk was. Haar afscheid was vrijdag 7 februari 2014 in het crematorium in Geleen.

Op maandagavond 3 februari 2014 overleed in het azM toch nog onverwacht **Rietje Dierickx of Diriks**, 74 jaar oud. De laatste 19 jaar zijn misschien wel de gelukkigste geweest uit het leven van Rietje als zij thuis mag komen in het gezinsvervangende huis van Radar aan de Regentesselaan 9. Daar kon zij zich koesteren in de warmte en de aandacht van lieve mensen om haar heen, daar kon haar hoofd enigszins tot rust komen van haar angsten en wanen. Op vrijdag 7 februari hebben we in de O.L.V. van Lourdeskerk, door Rietje de Theresiakerk genoemd, afscheid van haar genomen en daarna haar te rusten gelegd op het kerkhof van Oostermaas.

### **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

#### Zaterdag 15 februari

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen Jozef Dautzenberg / Bertha Tilkin-Franssen / overledenen van de fam. Claessens / Tum Balendonck en Lena Balendonck-Kremers

Zondag 16 februari Zesde zondag door het jaar Carnavalsmis

- 09.15 (G) Inge Stitzinger-Kühlen / Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong  
10.30 (OLV) m.m.v. Zaate Hermenie IN1GE3D – zwd. Tiny Cobben-Aardening / Petra Houten / Jozef v.d. Lubbe / Thiela Franssen-Roux / Annie Klaassen-Naus / Jean Fabry / Kazimierz Kucia en Mia Kucia-Wilders / Gretha van Deurse-Caris / Pierre Nieste en Annie Nieste-Wanders i.v.m. verjaardag

Maandag 17 februari

- 09.00 (OLV) Pater Joop Sombroek ofm

Dinsdag 18 februari

- 18.30 (G) rozenkrans  
19.00 (G) ter ere van het Onbevleete Hart van Maria

Woensdag 19 februari

- 09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 20 februari

- 15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Zaterdag 22 februari

- 19.00 (OLV) jrd. Maria Theunissen en ouders Toon van Breugel / 2<sup>e</sup> jrd. Henri Ronnen en Lieske Ronnen-Leenders / voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Maria van Gelabbeek / Jo Leenders van den Brink en Josephina (Fieneke) Leenders-Hoenen

Zondag 23 februari Zevende zondag door het jaar

- 09.15 (G) Piet Adamczyk / Broeder Sigismund Tagage / Annie Elie – Haegmans  
10.30 (OLV) 1<sup>e</sup> jrd. Resi Rademakers / 1<sup>e</sup> jrd. Jef Jacob / 2<sup>e</sup> jrd. Madeleine Vleugels en Maria Goertz-Vleugels / Nico Hurkens en Netta Hurkens-de Vrede / Bertha Tilkin-Franssen / Henk van der Meys / Tiny Willems-Hegt / Ronnie Dingena / Fien Ritzerfeld / Annie Vandewall-van Lijf

Maandag 24 februari

- 09.00 (OLV) Johan Bovens

Dinsdag 25 februari

- 18.30 (G) rozenkrans  
19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 26 februari

- 09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 27 februari

- 15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Zaterdag 1 maart

- 19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Willy Bartels Roos Luyten-

Damen / André Colombain en Annette Asselmans-Colombain /  
Greet Franssen-Swakhoven

Zondag 2 maart Achtste Zondag door het jaar Carnaval  
1<sup>e</sup> Zondag van de maand

**speciale collecte voor de kerk**

09.15 (G) jrd. Mathieu Meyers / Annie Druif-Eikenboom

10.30 (OLV) Lei Mooren / Mia Janssen / Zoé Koopman / Nico van  
Deyl / Harry Royen / Clementine Haan / Sjaak Litjens / Bèr  
Habets / Annie de Baar-Biesmans

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK  
STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30  
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.  
Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup>  
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van  
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE  
VOETEN ?**

Modeschoenen  
**Bosch**

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121**  
**'s maandags gesloten** **geen koopavond**



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw  
Van Lourdes en  
H. Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H. Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 5

1 maart 2014

### AANDACHT

God, er is zoveel  
dat om aandacht schreeuwt.  
We worden er doof van.  
We voelen ons  
lang niet altijd geroepen  
om erop te reageren.  
Geef dat we elkaar  
niet kwijtraken  
in al dat lawaai.  
Dat we gespist blijven  
op noodkreten  
en reageren als iemand  
om hulp vraagt.

We danken U  
dat U niet doof bent voor ons.  
Dat U ons hoort,  
ook al maken we soms  
een hoop kabaal om niets.  
We danken U  
dat we altijd een beroep  
op U kunnen doen.  
Dat we ons verhaal  
aan U kunnen doen.  
Dat we ons verhaal  
aan U kwijt kunnen,  
zonder dat er meteen  
doorheen geschreeuwd wordt.  
Doe ons ervaren dat dat helpt.

## ZELFBESCHIKKING

Zelfbeschikking is zelf bepalen wat je wel en niet wilt. Eigenlijk is dat Carnaval: dat doen wat jezelf graag wilt. Wat je met Carnaval aantrekt, bepaal je zelf. Jij bepaalt je 'eigen pèkske'. Gewoon doen waar jezelf zin in hebt, als verzet tegen alles wat de mens insnoert en bindt. Even de wereld op zijn kop. De autoriteiten worden 'getoek'. En de burgemeester staat voor drie dagen de sleutel van de stad af aan de Stadsprins, de voorganger van het Carnaval. Carnaval is het feest van de vrijheid en tegelijkertijd, o wonderlijke paradox, omgeven met een uitgebreid protocol. Dat protocol dient strikt nagevolgd te worden. Daarin ligt vast hoe Carnaval zich dient te ontwikkelen vanaf het uitroepen van de prins tot en met Carnavals dinsdagavond 00.00 uur voor Aswoensdag. Echte vrijheid is altijd gebonden vrijheid. Haar grootste bedreiging is willekeur. Dat is ook het grootste gevaar voor menselijke zelfbeschikking. Want zelfbeschikking is iets anders dan louter en alleen maar doen waar je zin in hebt. Een ander woord voor zelfbeschikking is autonomie. Dit komt van het Griekse woord: 'je eigen wet stellen'. Op het moment is dat erg 'in' om het maar zo te zeggen. Wij moderne mensen bepalen ons eigen leven. Wij zijn autonoom. Zou Carnaval het daarom zo goed doen? Maar nu wordt Carnaval bijna alleen gevierd in de katholieke streken. Protestanten hadden en hebben misschien nog wel, een gruwelijke hekel aan Carnaval. Zij vinden het een typisch katholiek feest als uitlaatklep voor de strenge leer van de kerk, waar de katholiek gehoorzaam aan moest zijn. Volgens de protestanten waren de katholieken niet echt vrij, omdat zij steeds naar Rome en de Paus moesten luisteren. Luther had zich echt vrij gemaakt door tegenover de Paus en de keizer te zeggen: "Hier sta ik en ik kan niet anders". Hij beriep zich op zijn eigen autonome geweten om op zijn eigen manier gehoor te geven aan het Woord van God. Met Luther beroepen alle protestanten zich op de eerste plaats op hun eigen geweten en op hun eigen verantwoordelijkheid. Zelfbeschikking betekent dan eigen verantwoordelijkheid durven nemen om naar de stem van je hart, van je geweten en van God te luisteren. Dat is een prachtige gedachte. Zelfbeschikking, autonomie en vrijheid hoeft niet in strijd te zijn met geloof in God. Dat spreekt mij wel aan. Ik moet eerlijk toegeven dat wij in onze kerk nog altijd problemen hebben met de eigen verantwoordelijkheid en de eigen gewetensvrijheid van mensen. Dat blijkt al uit de hele organisatiestructuur van de katholieke kerk, die met de Paus aan het hoofd heel hiërarchisch en feodaal is georganiseerd met de pastoor in de plaatselijke gemeente als de baas, om het maar plat te zeggen. Deftig heet hij dan de herder die de schaapjes moet

weiden en leiden. Maar wie wil er nog tot volgzaam schaap gemaakt worden? In deze tijd van autonomie, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikkingsrecht, pas dat niet meer. Ook de katholieke kerk, ook onze parochie heeft nood aan mensen die op een creatieve opbouwende wijze eigen verantwoordelijkheid durven nemen. De leiding van de kerk zou het ook moeten durven geven aan haar leden. Zou als oorzaak van de slechte en moeizame situatie waarin de katholieke kerk zich in Nederland en Europa nu bevindt, niet alles hier mee te maken hebben? Met de angst om eigen verantwoordelijkheid te geven én te nemen? Met de angst omdat zelfbeschikking en zelfbepaling zou leiden tot willekeur en chaos. Laat juist Carnaval niet zien dat er ondanks de uitwassen die er ook zijn, waar zijn ze trouwens niet, maar dat juist Carnaval als georganiseerde chaos, zo lijkt het wel, meestal zonder wanklanken kan verlopen. Waarom? Omdat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar daar op aan durven spreken. Dat moet in de kerk toch ook kunnen. Wie doet mee?

*Pastor Mattie Jeukens ofm.*

### **KATHOLIEK IN DEZE TIJD!?**

Is de katholiek in deze tijd een betere Carnavalsvierder dan de niet katholiek? Protestanten hebben vaak een hekel aan Carnaval. Wat mensen die niet meer geloven van Carnaval vinden weet ik niet, maar hier in Maastricht vieren in elk geval meer mensen carnaval dan gemiddeld zondags naar de kerk komen. Ik denk dus dat niet alle Carnavalsvierders katholiek zijn. Carnaval blijkt hier een aanstekelijk feest te zijn waar mensen graag aan mee doen. Als Katholiek weet je dat er na de Carnaval weer een andere tijd komt, die van de inkeer van de vasten en de Veertigdagentijd. "Oh mens, bedenk, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren". Het blijft een indrukwekkende zin. Wat een geweldige relativering ligt daarin besloten. Ga uit je bol en blijf tegelijkertijd met twee voeten op de grond. Maar neem wel je eigen verantwoordelijkheid.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

### **LOURDESVIERING**

Overrompelend in al haar facetten. Nog nooit was het zo druk tijdens de viering ter herinnering van de verschijning van Maria aan Bernadette op 11 februari 1858. Deze keer geen winterse buien en geen bergen sneeuw, maar een weliswaar waterig, maar toch een echt zonnetje kwam door de wolken. De Lourdesviering is een echte bemoedigende viering voor de zieken en alle andere mensen. Dank u wel allen die op de een of andere manier hebt meegedaan als

vrijwilliger of gewoon als kerkganger. Dank aan de kinderen van groep 7 en 8 van de Letterdoes die meegeholpen hebben.

*Pastor Mattie Jeukens ofm.*

### **CARNAVALSMIS**

Het swingde met de verschillende Carnavals verenigingen en hun Hoeglustigheden en met ons huisorkest van de Drommedarisse: IN1GE3D en met op de achterkant een kleurenfoto van het Carnavalsaffiche van dit jaar. dat was dankzij de kopieertechniek van Trajekt in het Trefcentrum. Ook in deze viering had ik de indruk dat het nog nooit zo druk was geweest. Zelfs Leon Aarts was er de schrijver van het winnende Carnavalslied over Roed, Geel en Greun! Het was al Carnaval, terwijl het echte Carnaval nog moet komen en zaterdag 1 maart om 11.11 uur ingeluid zal worden als de Drommedaris weer de lucht in gaat. Het Trefcentrum zal in de Carnavalsdagen open zijn en de huistempel zijn van onze Witte Ingelkes. Loop er eens binnen.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

### **ASWOENSDAG: 5 MAART**

Wilt u ook dit jaar weer een askruisje ontvangen om er aan herinnerd te worden dat we stof zijn en tot stof zullen terug keren. We zullen de as maken van de oude palmtakjes van vorig jaar. U bent dan ook uitgenodigd om die mee naar de kerk te nemen, ofwel, 's morgen om 09.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk ofwel om 19.00 uur in de H. Guliëlmuskerk, waar we de viering hebben samen met In1ge3d en de CV de Drommedarisse. Aansluitend aan deze viering zal in het Trefcentrum "Hiering Biete" zijn. Van harte welkom.

### **OUDE PALMTAKJES**

Heeft u nog oude Palmtakjes? Breng ze dan op Aswoensdag mee naar de kerk. Ze zullen dan verbrand worden voor de as. U kunt de palmtakjes ook afgeven op de pastorie Voltastraat 45.

### **VASTENAKTIE 2014**

Op Aswoensdag 5 maart 2014 begint de veertigdagentijd en daarmee ook de campagne, de 53<sup>ste</sup> alweer, van de Vastenaktie. Vastenaktie ondersteunt onder meer het werk van de zusters van de H. Jozeph van Cluny, die zich inzetten voor de opbouw van een rechtvaardige samenleving in Sierra Leone. Een van de acties die de landelijke Vastenaktie organiseert om geld in te zamelen is de *Landelijke Vastenaktie-Pelgrimstocht*. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 april 2014 wordt vanuit en rondom het Noord-Hollandse Schoorl de



4<sup>de</sup> Vastenactie-Pelgrimstocht gelopen. Op de website [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl) is onder Pelgrimstocht 2014 meer informatie te vinden over startplek en -tijd, routes, avondprogramma en overnachtingslocaties. Ook kunnen deelnemers en deelnemers via *Start een actie* een pelgrimsposter aanmaken om sponsors te werven. Wie meer informatie over het bovenstaande of over andere zaken rondom Vastenactie wil krijgen, kan contact opnemen met Guus Prevoo, [guus.prevoo@vastenactie.nl](mailto:guus.prevoo@vastenactie.nl), telefoon 06-27 55 30 05.

Wandelt u zelf niet mee, sponsor dan een pelgrim! Hoe? Deelnemers aan de Pelgrimstocht staan na hun aanmelding op de site van de Vastenactie, [www.vastenactie.nl/pelgrimstocht](http://www.vastenactie.nl/pelgrimstocht). Voer zijn of haar naam in of klik op een van de actieposters; de rest volgt vanzelf!

### STILLE OMGANG AMSTERDAM

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 maart a.s. zal in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gehouden worden. De algemene intentie is: "In stilte hoor je meer: God spreekt in ònze tijd". Deelnemerskaarten kosten € 22,00 per persoon. De opstapplaats in Maastricht is bij de Geusselt. Vertrek om 20.15 uur. U dient minimaal 5 min. van tevoren aanwezig te zijn.

Vertrek uit Amsterdam vanaf het Rokin hoek Spui om 03.45 uur. Aankomst Maastricht om ca. 06.30 uur. Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met de organisatie tel. 046-451 74 14 of 06-28 56 09 97.

### TELEHULPVERLENING LIMBURG

Telehulpverlening verzorgt de hulp op afstand in de provincie Limburg. O.a. door Sensor, de dienst die 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. Maar ook door Sensor-e, die dienst die hulp biedt via chat en e-mail. Ook werken ze samen met 113Online op het gebied van suïcidepreventie. Vrijwilligers krijgen een training voordat de aan de slag gaan. Geïnteresseerd? Vraag een informatiepakket vraag via 045-571 91 66 of kijk op de website [www.telehulplimburg.nl](http://www.telehulplimburg.nl).



### OVERLEDEN:

Op zondag 9 februari 2014 is **Jos Jaspers** thuis in zijn eigen huis overleden, omgeven door zijn gezin, zijn vrouw die hem tijdens zijn ziekte liefdevol had verzorgd samen met hun kinderen. Jos is 86 jaar geworden. Hij heeft bij de KPN gewerkt, maar zijn hart lag bij het schilderen. Opgegroeid op de kunstacademie, waar zijn vader conciërge was, werd schilderen zijn passie. Jos en zijn vrouw Annie wonen op de

Cuwaartlaan 16. Op zaterdag 15 februari hebben we in het crematorium van Eijsden afscheid van Jos genomen. Dat hij nu in vrede mag rusten en genieten van de oneindige kleurenrijkheid van een hemels leven.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES  
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 1 maart

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Willy Bartels / Roos Luyten-Damen / André Colombain en Annette Asselmans-Colombain / Greet Franssen-Swakhoven

Zondag 2 maart Achtste Zondag door het jaar Carnaval

1<sup>e</sup> Zondag van de maand

<b>Speciale collecte voor de kerk</b>
---------------------------------------

09.15 (G) jrd. Mathieu Meyers / Annie Druif-Eikenboom

10.30 (OLV) Lei Mooren / Mia Janssen / Zoé Koopman / Nico van Deyl / Harry Royen / Clementine Haan / Sjaak Litjens / Bèr Habets / Annie de Baar-Biesmans

Maandag 3 maart

09.00 (OLV) Corrie van de Berg

Dinsdag 4 maart

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 5 maart Aswoensdag – Wijding van de as en uitdelen van het askruisje

09.00 (OLV) Richard Holtz / Clementine Haan

19.00 (G) Viering van aswoensdag m.m.v. In1ge3d en de CV de Drommedarisse / Jo Moberts

Donderdag 6 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Vrijdag 7 maart – Eerste vrijdag van de maand

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 8 maart

19.00 (OLV) jrd. voor de gezusters Jeukens / voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / Pierre Wynands / Thij Coolen / Bèr Loosveld / Henk van der Meys

Zondag 9 maart Eerste Zondag van de veertigdagentijd

- 09.15 (G) Truus Mulkens-Cornelissen / Peter Winckers / overledenen van de fam. Steps-Colaris / Jean Nijssen  
10.30 (OLV) zwd. Ria Geerlings-van den Boorn / Bertha Tilkin-Franssen / Toke Hendriks / Natascha Stegen-Welters / Jo Custers-von Mauw / Jean van Gasteren / Anneke van Assen

Maandag 10 maart

09.00 (OLV) ter ere van Onze Lieve Vrouw

Dinsdag 11 maart

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) ter ere van het Onbevleete Hart van Maria

Woensdag 12 maart

09.00 (OLV) Woord- en Communiedienst / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 13 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Zaterdag 15 maart

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / overledenen van de fam. Cools-Voncken / Bertha Tilkin-Franssen / Miel Verbert / Frans Kusters / Rosetta van Kan-Wijnman

Zondag 16 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd

- 09.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Annie Elie-Haegmans  
10.30 (OLV) pastoor Nijsten / Elisabeth Nouwen-Essers / Henk Schuyt en zoon Nico / Henny Moonen / Mia Camp-Beckers / Eddy Wijnandts / Mia Bastings

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup> donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw  
Van Lourdes en  
H.Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H.Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkmomnou.nl](http://www.kerkmomnou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 671 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 6

15 maart 2014

### EEN ANTWOORD OP GEWELD

God, wat moeten we met mensen  
die hun ego opkrikken  
met dreigende taal  
en het gebruik van geweld?

Hoe prikken we ze door,  
die opgeblazen types,  
die rondlopen alsof  
de wereld alleen van hen is?

Ze maken ons bang.  
Ze imponeren ons.  
Ze houden ons in de greep,  
omdat we altijd een beetje  
op onze hoede zijn.  
Ze zorgen ervoor  
dat we zwijgen,  
als er dingen gebeuren  
die niet in orde zijn.

God, wat moeten we  
met de blaaskaken  
van deze wereld,  
die zich voelen als een God  
en voor eigen rechter spelen?

Maak ons weerbaar,  
maar geef dat we niet geloven  
dat geweld de oplossing is.  
Help ons zo  
met elkaar om te gaan  
dat het ontwapenend werkt.

## HELP, HELP!

Woensdag 19 maart a.s. is het zo ver, dan mogen we allemaal weer stemmen, tenminste als je 18 jaar of ouder bent. Maar help, help! Op wie moet ik stemmen? En dan hoor ik veel mensen al denken: "Stemmen, ach nee! Misschien lezen ze nu zelfs al niet verder! Stemmen: Ik ken toch niemand. En op wie zou ik dan moeten stemmen? Het zijn toch allemaal vreemden! Nee dus. Helemaal niet dus". Deze keer staan er wel heel veel bekenden op de lijst. Eigenlijk is het een geweldige luxe met al die kandidaat-gemeenteraadsleden uit onze buurt. Met Wyckerveld en Wittevrouwenveld samen kwam ik al op 7 namen die op de lijst van de verschillende partijen staan, die mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat ze allemaal in de Raad komen. Jammer dat ik maar één stem heb. Het liefst steun ik ze allemaal. Je moet lef en moed hebben om je toch maar verkiesbaar te stellen. Je moet opboksen tegen een muur van cynisme en een Facebook vol commentaar. In de politiek lijk je een olifantshuid te moeten hebben om je niet alles aan te trekken. Over de gemeenteraadsleden wordt in en buiten de raadszaal van alles geroepen. En daarbij komt er steeds meer op de raadsleden af. Behalve de gewone taken van beheer, beleid en bestuur van de stad schuift de overheid steeds meer taken door naar de plaatselijke gemeenten. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid en dus de druk op hun schouders nog groter, maar het geeft tegelijkertijd ook de kans en de mogelijkheid om echt iets voor mensen te doen en echt iets te betekenen voor de gemeenschap. Het werk voor de gemeenteraad is werk dat er toe doet. Het gaat over veiligheid en leefbaarheid; over onderwijs en cultuur; over sport en recreatie; over het milieu en de vormgeving van heel onze stad; over zorg en gezondheid; over de trottoirtegel die los ligt, over de straatlamp die niet brandt, maar ook over de inrichting van het buurtpark, over het gebruik van leegstaande gebouwen, over de tunnel en de hele stadsontwikkeling: dus ook over klaar loch, sjoene grond en helder water. Daarom steun onze kandidaten en geef hun je stem. Ga dus, "in Gods naam", zou ik haast willen zeggen. Zorg dat de gemeenteraad een goed mandaat krijgt. Kandidaten zijn er genoeg. Zeg ook niet dat het allemaal hetzelfde is en dat het niets uithaalt. De lijsten met kandidaten laten een kleurrijk gezelschap zien. Je hebt keus. En als je vindt dat het niet zo is, waarom sta je er zelf dan niet bij? Commentaar mag je leveren als je mee doet. Gebruik je stemrecht. Elke stem telt.

*Pastor Mattie Jeukens ofm.*

## **VASTENACTIE EN VASTENZAKJES**

Een van de activiteiten in de Veertigdagentijd is de Vastenactie. Het is een landelijke actie van alle kerken om geld in te zamelen voor mensen, die onze hulp nodig hebben in eigen land en ver weg. Nood kent geen grenzen. Nood vraagt om te helpen. In de Veertigdagentijd willen we ons iets onzegggen, letterlijk uit onze mond sparen om de ander te helpen en om de nood te keren tot vreugde. Daarom ook zijn er de vastenzakjes bij deze Wegwijs. Op de pastorie en in de kerk kunt u ze kwijt. In het gebied van de Guliëlmusparochie worden zij nog opgehaald

## **LOURDESREIZEN**

Er zijn verschillende initiatieven van mensen om een reis naar Lourdes te organiseren. Heb je zin? Weet je niet hoe je aan het geld moet komen? Wil je samen met anderen? Voor meer informatie 043 321 57 15.

## **PAASEIEREN VOOR HET GOEDE DOEL: STEUN VOOR DE LOURDESVIERING**

Je kunt je Paaseieren weer bestellen op de pastorie of bij de oud-leden van de Fietsclub: bij Laurens, Bèr en Giel. Het zijn de beste Paaseieren die je kunt krijgen voor de beste prijs en die ook nog een Goeddoel steunt. Eén ei kost 0,23 cent; 10 eieren € 2,30 en 30 eieren € 6,90. In de Goede Week op woensdag of Witte Donderdag voor Pasen krijgt u de eieren ook nog thuis bezorgd.

## **FOTO'S VAN DE GIELKESMERRET: DINSDAG 18 MAART**

"Wanneer krijgen we nu eens de foto's te zien die steeds weer gemaakt werden op de Gielkesmerret?" is me al verschillende keren gevraagd. Dat gaan we nu dus doen. Op dinsdag 18 maart na de mis van 19.00 uur in de Guliëlmuskerk natuurlijk. Een goed moment ook om weer eens even bij verleden, heden en toekomst van de Guliëlmuskerk stil te staan.

Dus dinsdag 18 maart a.s. ongeveer om 19.45 na de mis. Als je zelf ook nog foto's heb, breng ze op een stick mee en dan kunnen we er samen van genieten.

## **GELOOF IN DE ECONOMIE: GOD OF DE MAMMON?**

Lezing over "Geloof in de economie" kan niet om de onzichtbare hand van Adam Smith heen. De vader van de moderne economie verdedigde zijn theorie over de vrije marktwerking van vraag en aanbod met de stelling dat als je de markt zijn werk laat doen, dan is het alsof er een soort onzichtbare hand is die alles in goede banen zal leiden!

De lezing wordt georganiseerd door de Vrienden van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Pastor Mattie Jeukens zal de spreker zijn. Ooit heeft hij naast theologie, economie gestudeerd in Nijmegen bij

een bijzondere professor, namelijk Arend Th. van Leeuwen, die de stelling verdedigde dat Karl Marx een kritische theoloog is omdat hij het moderne geloof ontmaskert, dat in de economie verstopt zit. De lezing is zondag 23 maart 2014 in de sacristie en begint om 15.00 uur. De toegang is gratis, maar er zullen bussen van de Vrienden staan voor een vrije gave. Vrienden van Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk.

### **EERSTE COMMUNIE**

De kinderen die zich opgegeven hebben voor de eerste communie zijn op donderdag 13 maart begonnen met oefenen in de O.L.V. van Lourdeskerk van 18.00 tot en met 19.00 uur. De Communie is op Hemelvaart, 29 mei 2014 om 10.30 uur.

### **DRINGEND GEZOCHT: HERHAALDE OPROEP?**

Wie kan ons helpen met het uitbreiden van ons Kerkkoor? Waar blijven de veertigers en de vijftigers? Ook voor jongeren een ideale manier om je stem te vormen vanuit een dienst aan de gemeenschap. Wie kan ons helpen? Bel 043 363 43 48!

### **GASTKOOR: LES DAMES BLANCHES**

Op zaterdagavond 22 maart a.s. komt het koor Les Dames Blanches de viering van 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk muzikaal opluisteren. Het koor staat onder de enthousiaste leiding van Lieke Borsboom.

### **GASTKOOR: TOONKUNSTKOOR**

Op zondag 30 maart 2014 komt het vermaarde Toonkunstkoor Maastricht, dat al beroemd is om haar bijzondere concerten, vroeger onder leiding van Jan Hupperts en nu onder leiding van de ambitieuze jonge dirigent Rob Meijers. Het Toonkunstkoor heeft onder leiding van Jan Hupperts al vaker een dienst in onze kerk verzorgd. Nu dus voor de eerste keer met Rob Meijers. De viering begint zoals altijd om 10.30u. in de O.L.V. van Lourdeskerk. Welke muziek- en zangliefhebber wil daar niet bij zijn?



### **OVERLEDEN:**

Op maandag 22 februari 2014 overleed thuis met haar dochter Petra en Theo aan haar zijde **Hanny Kerkhofs – Knobens**. Als Hanny Knobens, zo zullen veel mensen van het Vrouwenveld haar kennen. Eerst via de fotozaak in de Frankenstraat, die later brillenzaak werd, en nog weer later verhuisde ze naar de Scharnerweg. Hanny is 67 jaar geworden. Toch nog 1 jaar ouder dan haar man Simon, die afgelopen jaar 3 september opeens plotseling overleed, juist toen het na een lange strijd wat beter leek te gaan met

Hanny. Op vrijdag 28 februari 2014 hebben we het afscheid gevierd in de O.L.V. van Lourdeskerk waarna de crematieplechtigheid in Eijsden was.

Op vrijdag 28 februari 2014 overleed thuis omgeven door haar man, kinderen en kleinkinderen op de Bethlehemweg 17 in Limmel **Helena, Leentje Geraerts – Kolvers**, 82 jaar oud. Zij was geboren in Batavia als oudst in een gezin van negen kinderen. De bezetting meegemaakt van de Japanners, de vrijheidstrijd van Indonesië, daarom verhuisd naar Irian en vervolgens in 1957 naar Nederland. Zij hielp waar zij kon en had altijd wel wat eten in reserve en iedereen mocht bij haar mee eten, want koken voor iedereen was haar hobby. Op donderdag 6 maart, na de Carnaval hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna de crematieplechtigheid in Geleen was.

Eveneens op vrijdag 28 februari 2014 is in de Zeven Bronnen **Miets Buncke – Romans** overleden, 90 jaar oud. Miets heeft vroeger in haar ouderlijk huis op het Henketplein gewoond. Zij was de jongste van een groot gezin van 12 kinderen, maar zij is wel de oudste van allemaal geworden. Zij was de moeder van Ellen en Anne-Marie, de Bomma van vier klein- en twee achterkleinkinderen. Het afscheid nemen was al eerder begonnen toen zij naar de ZevenBronnen verhuisde voor de verzorging. Haar negentigste verjaardag is op 7 februari gevierd. Haar afscheid was in de O.L.V. van Lourdeskerk op 7 maart 2014, de dag dat haar dochter Anne-Marie jarig was. Na het afscheid was de crematieplechtigheid in Geleen.

In de Carnavalsnacht van maandag op dinsdag overleed heel plotseling in het azM **Mimi van Heijningen-Rongen**. Ze was thuis al een paar dagen niet zo goed. Mimi was net met pensioen en begon heel aardig haar draai in onze parochie te vinden. Zij hielp mee met het maken van de Wegwijs en ook hielp ze mee met het op orde houden van de administratie van het kerkhof. Mimi hield erg van lezen en was gevoelig voor taal. Zij straalde altijd vertrouwen en optimisme uit. Getrouwd is zij met Chrit van Heijningen. Samen hadden zij juist ook een aardige beneden woning betrokken in de Ambyerstraat Noord 97A. Haar afscheid was op zaterdag 8 maart in het Crematorium te Geleen.

*Dat wij onze overledenen dankbaar mogen blijven gedenken.*



**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES  
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 15 maart

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bér Boesten-Keulen / overledenen van de fam. Cools-Voncken / Bertha Tilkin-Franssen / Miel Verbert / Frans Kusters / Rosetta van Kan-Wijnman / tweede jaardienst Lei Mooren

Zondag 16 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd

09.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Annie Elie-Haegmans

10.30 (OLV) pastoor Nijsten / Elisabeth Nouwen-Essers / Henk Schuyt en zoon Nico / Henny Moonen / Mia Camp-Beckers / Eddy Wijnandts / Mia Bastings / eerste jaardienst Jean Pierre Bertrand

Maandag 17 maart

09.00 (OLV) pater Oscar van der Neut ofm

Dinsdag 18 maart

18.30 (G) rozenkrans

19.00 Ida Noorlander

Woensdag 19 maart: Feest van de St. Jozef

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf Bér van Wissen en zoon Bertie

Donderdag 20 maart

15.00 (Pileer) voor de jeugd van onze parochie

Zaterdag 22 maart Gastkoor: Les Dames Blanches

19.00 (OLV) voor de levenden en de overledenen van de familie Bèr Boesten-Keulen / Netty Cloth- Jongen i.v.m. haar verjaardag op 20 maart / Robbie Coolen / Harrie (Elvis) Coolen / Corrie Nicolaas

Zondag 23 maart: Derde zondag van de 40 dagentijd

09.15 (G) Paulien Huyts – Beckers/ Mieke Caspari – Huntjens

10.30 (OLV) Bertha Vroegop 6<sup>e</sup> jaargedachtenis / Bertha Burkhard – Drinkwaard / Maurice Barthels / Lou Zeekaf / Adry Schouten / Corrie Rernans – Murrer / Bertha Tilkin – Franssen / Sjerke en Pierreke Stitzinger

Maandag 24 maart: Feest van Maria Boodschap

09.00 (OLV) Pater Hubert Boutsen ofm

Woensdag 26 maart

09.00 (OLV) voor de overledenen en overlevenden van de familie Vanderwal- van Lijf

Donderdag 27 maart

15.00 (Pileer) voor de gezinnen

Zaterdag 29 maart

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek; kinderen en kleinkinderen / voor de levenden en overledenen van de fam. van Bèr Boesten-Keulen / Bertha Tilkin-Franssen / Toon van Breugel / Enny en Theo Vromans-Sanders en zoon Geert

Zondag 30 maart: Vierde zondag van de 40 dagentijd

09.15 (G) Toos Gilissen-Hoeksma

10.30 (OLV) eerste jaardienst Fien Ritzerfeld / Henk van der Meys / Corry Fadda- Hollanders / Fien Clement-Ramakers / Truus Jaspers-van Zanten / Annie Vanderwall- van Lijf / Marijke Roberts / Jules Janssen

### -----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.  
**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:**  
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77



### BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup> donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

# MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen  
**Bosch**

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121  
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H.Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw  
Van Lourdes en  
H.Familie, Voltastraat  
Pres.Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H.Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H.Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkmou.nl](http://www.kerkmou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500  
  
S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 7

29 maart 2014

### VREDE MET ONSZELF

God, soms zouden we het wel weten:  
als we U zouden zijn,  
zou de wereld er anders uitzien.  
Dan zouden we een eind maken  
aan alle haat en afgunst,  
aan ruzie, pijn en verdriet...  
Maar we zijn U niet  
en dat is maar goed ook.

Want het kost ons vaak al  
zoveel moeite om onszelf te zijn.  
Om niet klakkeloos anderen  
na te apen, maar zelf te kiezen.  
We hebben vaak al genoeg  
aan onze eigen afgunst  
en het is soms een hele strijd  
om tevreden te zijn met onszelf  
en met wat we hebben.

Geef ons vrede met onszelf  
en geef ons het vermogen  
om met elkaar mee te leven  
en begrip voor elkaar te hebben.  
Niet dat alle haat, afgunst,  
ruzie, pijn en verdriet  
dat helemaal verdwenen zijn,  
maar misschien een beetje.

## DE GULIËLMUSKERK EN DE TOEKOMST

Van onze trouwe vrijwilliger Coen Elie, die zijn leven lang al aan de Guliëlmuskerk verbonden is, hoorde ik dat er in 1978 al sprake was om de Guliëlmuskerk te sluiten. De trouw van Coen blijkt o.a. uit het feit dat hij uitgerekend afgelopen zondag 23 maart de Goudenmedaille van de Gregoriusstichting heeft gekregen uit dankbaarheid voor het vijftig jaar lang zingen in de kerk. Het was een eer Coen deze medaille te mogen opspelden. Wie doet het hem na? Het zijn er niet veel die nu nog die verbintenis durven en willen aangaan om gewoon elke zondag tijdens de mis te zingen, en trouw eerst elke week en later om de veertien dagen de repetitie bij te wonen. Coen is een voorbeeld, dat helaas te weinig navolging kent. Nogmaals zou ik daarom de oproep willen plaatsen: Kom toch bij het koor. We hebben je heel hard nodig. Zingen in een koor is een dienst aan de gemeenschap, maar het is ook voor je zelf en voor alles goed. Coen is er oud mee kunnen worden en ieder ander kan dat ook. Maar het gaat nu niet alleen om Coen de hemel in te prijzen en zo misschien nieuwe koorleden te krijgen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar het gaat ook om nog iets heel anders. Eerst iets verdrietigs, dan iets leuks.

Bij het vijftigjarig bestaansfeest, toen onze bisschop Frans Wiertz is voorgegaan, heb ik het een wonder van bisschop Lemmens genoemd dat de Guliëlmuskerk nog steeds open is en dat er nog steeds op zondagmorgen en dinsdagavond een viering is. Maar nu komt dan toch het moment naderbij dat we de Guliëlmuskerk niet langer kunnen open houden. Voorlopig blijven we dat nog doen, maar we gaan zoeken naar een andere bestemming voor de kerk en voor de grond. Het liefst breek ik de kerk af om niet altijd weer opnieuw met het pijnlijke moment van de sluiting geconfronteerd te worden, als ik langs de kerk zou komen en als het gebouw gewoon zou blijven bestaan. We gaan zoeken naar een nieuwe invulling van die plek. Met de financiële crisis zal dat niet meevallen. De kerk willen we proberen open te houden tot er een nieuwe bestemming is gevonden. Overigens is het natuurlijk ook een geweldige luxe als je in één wijk twee nog functionerende kerken hebt. Verschillende wijken hebben al lang geen kerk meer en uit gerekend het Wittevrouwenveld heeft er nog twee. Zo slecht zal het hier dus niet zijn! Ongetwijfeld is er altijd hard gebeden voor het welzijn en het geluk van de mensen. Maar je kunt daar overal voor bidden. Daar heb je in principe geen kerk bij nodig. Het helpt wel. Maar één kerk in goede conditie houden is in deze tijd al een hele opgave. We moeten reëel blijven. gezien het aantal kerkgangers zijn er in Maastricht nog altijd teveel kerken en uiteindelijk gaat het niet om een gebouw, maar om de innerlijke gezindheid van de mens. Dat de mens een barmhartige en betrokken mens mag zijn die begaan is met het lief en leed van anderen. Zolang als Hell's Angels een jaarmarkt kunnen verzieken, weten we dat we nog een heel lange weg te gaan hebben. Wil je mee? Van harte welkom.

*Pastor Mattie Jeukens*

## **SNUFFEL- EN ROMMELMARKT IN HET WV EN LIMMEL**

1. Op zondag 30 maart 2014 wordt in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht, een snuffelmarkt gehouden. De organisatie is in handen van Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Rijders". De entree bedraagt € 1,00. De zaal is open voor bezoekers van 10.00 tot 17.00 uur.

Er zijn nog enkele kraampjes beschikbaar (€ 16,00 voor twee tafels). Wilt u een kraam huren, neem dan contact op met George van Loo, telefoon (043) 362 08 84 of 06 21 87 34 09.

2. Op zondag 27 april houdt Het Vriendenkoor 1882 van 10.00 tot 16.00 uur een Rommelmarkt in het Lochtmanhuis Populierweg 36 Limmel- Maastricht. De entree is € 1,75 inclusief een consumptie.

Mensen, die nog bruikbare spullen voor deze markt aan ons koor willen schenken, kunnen bellen met Jean Delrock 043 3623797 of Frans Purnot 0630773028. Met dank en vriendelijke groet.

John Claessens voorzitter VK 1882

## **KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!**

Dat is de uitdaging aangaan om in de 40-dagentijd, de vastentijd voor Pasen je extra toe te leggen, op wat vroeger zo mooi vasten, bidden en aalmoezen heette. Afgesleten woorden? Voor velen vrees ik van wel. Daarom die uitdaging om daar nieuwe inhoud aan te geven. Het woord aalmoezen is te zeer beladen door een neerbuigende en onderdrukkende liefdadigheid. Maar dat hoeft nog geen reden te zijn om nu niets meer te geven aan mensen die zich voor mensen inzetten of gewoon direct aan die vele mensen die best iets extra's kunnen gebruiken. Vasten? Dat valt vaak samen met "aan de lijn doen!" Maar het kan ook zijn om met iets minder te doen, om te kijken hoe ons eten echt smaakt en om te bezien of je dat wat je allemaal eet, zo wel wilt of moet eten. Het kan een vanzelfsprekend gedrag onder de loep nemen. Dat kan nog beter met bidden, met stil worden. Heel veel van wat vroeger bidden, meditatie en contemplatie was, heet nu Mindfulness. Tot Pasen een uitgelezen kans om de uitdaging aan te gaan. Dat is katholiek.

*Pastor Mattie Jeukens*

## **WANDELEN NAAR HASSELT: 5 APRIL**

Het is voor de echte liefhebber of om te oefenen: 40 kilometer. We vertrekken om 07.00 uur bij de kerk van O.L.V. van Lourdeskerk en het einddoel is het Heilig paterke van Hasselt. De onkosten zijn 7,50 euro voor de bus terug en een boekje. Het is het echte werk!

## **GASTKOREN:**

Zowel op zondag 30 maart 2014 als op zondag 6 april 2014 komt een Gastkoor de viering met hun liederen muzikaal ondersteunen.

Op zondag 30 maart komt het Toonkunstkoor o.l.v. dirigent Rob Meijers en op 6 april komt het Vredeskoor o.l.v. van dirigent Joyce van Zandvoort

## **EERSTE COMMUNIE**

24 Kinderen zijn begonnen aan hun voorbereiding voor hun grote feest op donderdag 29 mei 2014, Hemelvaart.

Op zondag 6 april 2014 zal Jersey Remmers tijdens de viering van de zondag zijn Eerste Heilige Communie doen.

## **PALMPASEN 13 APRIL**

De Communicanten stellen zich voor en maken een Palmpasen. Een Palmpasen maak je als volgt: Het is heel eenvoudig: Van twee latten maak je een kruis dat versier je en je hangt er van alles aan: het broodhaantje. Er hoort ook een ei bij, of drie chocolade eieren. Dertig rozijnen als teken van de dertig zilverlingen waar Judas Jezus voor verraadde. Ook twaalf ongepelde pinda's als symbool van de 12 vrienden van Jezus. 12 chocolade eieren vind ik ook wel een mooi symbool, die leerlingen waren eigenlijk ook nog maar een eitje! Twee mandarijnen voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg op het kruis. Verder snoepgoed zoveel als je wilt. Dat moet ons eraan herinneren dat we allemaal samen op weg zijn naar het land van overvloed: een land van 'melk en honing'.

In de kerk op zaterdag of zondag 12 en 13 april krijg je een palmtakje dat ons laat denken aan de Koninklijke intocht van Jezus als de nieuwe koning David in Jeruzalem, de week voor zijn lijden en sterven.

## **PAASEIEREN**

Zij zijn nog steeds te bestellen op de pastorie en kosten 23 cent per stuk. In de Goede week worden de bestelde eieren thuis bezorgd: bel 043 363 43 48. de opbrengst is voor de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering op 11 februari 2014.

## **VASTENZAKJES**

De vastenzakjes worden in de parochie van de Guliëlmus huis aan huis opgehaald. Zij die dat doen kunnen zich legitimeren middels een brief die door mij, de pastor is opgesteld en die zij bij zich hebben. De Vastenzakjes kunnen altijd ook in de brievenbus van de pastorie

ingeleverd worden. het belangrijkste is dat je jezelf iets durft te ontzeggen voor een ander. Daar is nog nooit iemand slechter door geworden.

### **UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN**

Zijn we ontevreden over de regering van ons land of liggen bij de Gemeentepolitiek de prioriteiten toch niet gewoon ergens anders? Wie gestemd heeft mag commentaar geven bij de uitslag.

### **CARNAVAL**

Wat lijkt het ver weg, maar zo af en toe kom ik nog iemand tegen van de bende van Cartouche. Ook heb ik als pastor de eremedaille gekregen van de Nachuilkes die bestemd was voor Lilian Ronda. Maar zij stierf te jong en te vroeg, zodat zij de eremedaille zelf niet in ontvangst heeft kunnen nemen. Deze medaille wordt nu op de pastorie bewaard met de gedachtenis aan Lilian.

### **GOUDENPRIESTERFEEST VAN PASTOR HUB BOVEND'EERDT**

Zo bescheiden als Hub is, heeft hij zijn gouden priesterfeest, 50 jaar priester en pastor, in stilte gevierd met zijn familie en enkele vrienden. Hub heeft dit gedaan in een dienst van Woord en Gebed met als thema: "Gegeven en gedragen". Deze viering was afgelopen zondagmiddag 16 maart 2014 om 15.00 uur in de Emmauskapel van de O.L.V. van Lourdeskerk. Hub benadrukte daar heel erg hoeveel hij heeft mogen ontvangen in al die jaren en dat hij zich een dankbaar mens voelde die zich gedragen en verdragen weet door mensen. Onze parochie is Hub veel dank verschuldigd. Hij heeft er 21 jaar gewerkt als pastor en na zijn emeritaat is hij ons blijven helpen. Zaterdag 5 april 2014 om 19.00 uur in de Emmauskapel zal hij weer bij ons voorgaan. Dan kunt u hem misschien feliciteren of hem gewoon een kaartje sturen:

Hub Bovend'eerd  
Slaviabeemd 35-C  
6229 XA Maastricht

*Pastor Mattie Jeukens ofm*



#### **GEDOOPT:**

Op zondag 9 maart j.l. zijn in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:

**Senn Ringhs** de zoon van Elvira en Koen Ringhs – Wauwermans. Zij wonen op de Hellebaartruwe 69.

**Tess Freens** de dochter van Luuk en Wendy Freens – Mulken. Zij wonen in de Tarwehegge 18 in Amby, ongeveer twee jaar geleden heb ik hen in de O.L.V. van Lourdeskerk mogen trouwen.

Op zondag 16 maart j.l. is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Kevin Krutzen** gedoopt, de zoon van Maurice en Inge Krutzen – Verkooijen uit de Cruijshaag 33 en Kevin is het broertje van Ruben die ook bij ons al gedoopt is.

*Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen moge zijn en dat deze kinderen gelukkige mensen mogen worden.*

### **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIÉLMUS**

<b>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</b>	<b>O.L.V.</b>
<b>Diensten in de kerk van Guliélmus beginnen met</b>	<b>G.</b>

#### Zaterdag 29 maart

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen. Voor de levenden en overledenen van de fam. Ber Boesten-Keulen. Bertha Tilkin- Franssen / Toon van Breugel / Enny Vromans-Sanders en Theo Vromans en zoon Geert

#### Zondag 30 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd

09.15 (G) Toos Gilissen-Hoeksma. Voor een zieke, Interieur verzorgingsgroep

10.30 (OLV) **Gastkoor: Toonkunstkoor**

1e Jaardienst Fien Ritzerfeld / Henk van der Meys / Corrie Fadda-Hollanders / Fien Clement-Ramakers / Truus Jaspers-van Zanten / Annie Vandewall-van Lijf / Marijke Roberts / Jules Janssen / Leentje Geraerts-Kolwers

#### Maandag 31 maart

09.00 (OLV) Johan Bovens

#### Dinsdag 1 april

18.30 (G) rozenkrans

19.00 Johannes en Ans Smeets-Willems

#### Woensdag 2 april

09.00 (OLV) Woord- en Communiedienst

#### Donderdag 3 april

15.00 (Pileer) voor de jeugd en de parochie

#### Vrijdag 4 april: Eerste Vrijdag voor het H. Hart

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall – van Lijf

14.00 (OLV) Huwelijk van Ricky Westenbergh en Chantal Zwakhalen

#### Zaterdag 5 april



19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Ber Boesten-Keulen / Pierre Wijnands / Piet Castermans en Mary Castermans Cörvers / Rietje Dierickx of Diriks / Lily Maessen / Bèr Habets

**Zondag 6 april: Passiezondag vijfde zondag in de veertigdagentijd**

09.15 (G) Jaardienst voor de overledenen van de fam. Fouraschen en Hoekstra / overledenen van de familie Steps – Colaris

10.30 (OLV) gastkoor: **Vredeskoor uit Nuth**

2e jaargedachtenis Jo Leenders – van den Brink / Bertha Tilkin-Franssen / Resi Rademakers / Leentje Geraerts – Kolvers / Jan Kuypers / Reilo Boon / Pie Geerkens en zoon Frans Geerkens / **Jersey Remmers zal in de viering zijn eerste H. Communie doen**

**Maandag 7 april**

09.00 (OLV) Pater Theo Verkuijlen ofm

**Dinsdag 8 april**

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) ter ere van het onbevlekt hart van Maria

**Woensdag 9 april**

09.00 (OLV) voor de levenden en overlevenden van de fam. Vandewall-van Lijf

**Donderdag 10 april**

15.00 (Pileer) voor de jeugd en de parochie

**Zaterdag 12 april Palmwijding**

19.00 (OLV) Ter bijzondere gedachtenis aan Danique Dolmans / voor de levenden en overledenen van de fam. van Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / overleden ouders, broers en zus Coenen, Pascal, Giovanni, Naomi Coenen / Zoé Koopman / Tum Balendonck en Lena Balendonck - Kremers

**Zondag 13 april Palmzondag en Palmwijding en presentatie Communicanten**

09.15 (G) Herman Remmers / Greet Franssen-Swakhoven / Piet Adamczyk

10.30 (OLV) zeswekendienst Leentje Geraerts-Kolvers / Jaardienst Frans Weerts / Jan Gorissen / Clementine Haan / Sjaak Litjens / Miettie Schram / Luzia Smits-Croe / Jules Janssen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.



**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:**

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup> donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw  
Van Lourdes en  
H.Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP. Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H.Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkmou.nl](http://www.kerkmou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500  
  
S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 8

12 april 2014

### GEBORGEN IN UW HAND

God, we zingen liedjes over de dood.  
We maker er grapjes over  
en we lachen erom.  
Want doodgaan hoort  
toch gewoon bij het leven?

Maar het lachen verstomt  
als er in onze eigen omgeving  
iemand sterft van wie we houden.  
God, dat is schrikken!  
Dat mag toch gewoon niet,  
dat iemand zomaar  
uit ons leven verdwijnt!  
Dan klampen we ons vast  
aan woorden uit de bijbel,  
die vertellen over een mens  
die opstond uit de dood.  
Maar dat is zo ongewoon...  
We weten er niet goed raad mee.

Geef dat we beseffen  
dat er tussen hemel en aarde  
meer is dan wij kunnen zien.  
Dat onze grenzen  
niet Úw grenzen zijn.  
Dat wij in leven en sterven  
geborgen zijn in Uw hand.

## PASEN

Voor veel mensen is Pasen een soort lente feest met (te?) veel eieren. De Christelijke betekenis van Pasen is kort en krachtig: De leerlingen van Jezus hebben die eerste Paaszondag ervaren dat Jezus door de dood heen is gegaan naar een nieuw leven. Maar er is nog iets en dat maakt het voor mij bijzonder. De ervaring dat Jezus leeft, hebben wij zelf niet bedacht, maar wordt door Jezus opgeroepen. De ervaring dat Jezus leeft is mede afhankelijk van de getuigenis van de leerlingen. Wat er precies gebeurd is, weten we alleen uit hun verhalen. Misschien is dat wel het allergrootste wonder, dat de leerlingen niet konden zwijgen. Zij moesten als het ware het bijna wel uitschreeuwen, dat Jezus door de dood heen toch leeft. Opeens was toen de angst weg, de angst voor hun eigen vervolgingen en voor hun eigen mogelijke dood.

Iemand zei me laatst, dat zijn geloof in het hart zit. Dat je nergens heen hoeft om te geloven. Dat is waar, maar toch, dacht ik toen, in mijn hart zit van alles. Je wilt het niet weten, of wel misschien? Waar komt jaloezie vandaag en haat, ergernis, boosheid, hebzucht, ijdelheid, begeerte, sluwheid, egoïsme, waar zou dat anders zetelen dan ook in het hart? Hoe maak je nu onderscheid tussen het goede en wat niet goed is?

Ik probeer die Paaservaring van de leerlingen van Jezus te begrijpen. Dat is haast onmogelijk, maar die ervaring is niet uit hun zelf gekomen, maar van buitenaf door Jezus zelf opgeroepen. Jezus heeft die ervaring wakker gemaakt. En toch moet hij ook uit de apostelen zelf gekomen zijn, toen zij voelden dat Hij leefde. Of hebben zij zoiets gehad: "Van als wij niet vertellen dat Jezus leeft, dan is Hij echt dood en heeft het onrecht en het kwade gezegevierd over het goede". Omwille van dat goede, moet ik niet vanuit mezelf spreken maar krijgt mijn leven zin door te spreken over Jezus als de belichaming van het goede, van de mens die een weg gewezen heeft naar leven. Zo wordt het centrum van mijn leven niet meer ikzelf, maar mijn getuigenis over een heel concrete mens, die mijn getuigenis nodig heeft om het onrecht te bestrijden waardoor hij opgeofferd en uit de weg werd geruimd en monddood werd gemaakt. Iets wat niet had mogen gebeuren en niet mag gebeuren en toch gebeurt het steeds weer. Zo is de getuigenis dat Jezus leeft meteen een aanklacht tegen alle onrecht en tegen alle onbarmhartigheid. Dat is Pasen, ofwel opstaan en leven gaan.

*Zalig Pasen, pastor Mattie Jeukens ofm*

## H.COMMUNIE

De ouders en de kinderen zijn volop in de weer voor de eerste H. Communie. Elke donderdag van 18.00 tot 19.00 uur komen de kinderen in de kerk oefenen voor de eerste H.Communie in een ongedwongen en prettige sfeer. Op 29 mei gaan 24 kinderen hun eerste H.Communie doen. Maar je eerste H.Communie kun je altijd doen. Zo heeft zondag 6 april Jersey Remmers Maartensstraat 13 zijn eerste H,Communie gedaan in de kring van zijn familie tijdens de H,Mis van die zondag,

## PALMPASEN

Op zaterdagmorgen 12 april 2014 van 11.00 tot en met 12.00 uur gaan de kinderen van groep 4 samen met misschien enkele broertjes en zusjes de Palmpasen maken om daarmee op zondagmorgen naar de kerk te komen. Iedereen die het wil kan ook een gezegend palmtakje meekrijgen naar huis als bescherming tegen noodweer en ongemak. Op zondag 13 april 2014 zullen de communicanten zich voorstellen aan onze geloofsgemeenschap.

## GOEDE WEEK

U bent van harte uitgenodigd om de vieringen in de Goede Week mee te maken. Zo kun je je geloof intens beleven en je meer bewust worden wat het is, geloven, en hoe het gaat. Het is vooral een kwestie van doen, want geloven dat doe je 'gewoon'. Geloven in de zin van een algemeen basisvertrouwen hebben in het leven, en dat het ons toch, ondanks alles, goed gezind is.

de vieringen in de Goede Week zijn altijd weer bijzonder, ook in hun veelvormige eenvoud.

## LET OPIJ

1. Op Paaszaterdag begint de Paaswake niet zoals normaal op zaterdag om 19.00 uur maar om **20.00 uur** omdat het al een beetje donker is voor het nieuwe Paasvuur, dat dan ontstoken wordt.

2. Op Tweede Paasdag is er geen viering in de O.L.V. van Lourdeskerk. Dit komt omdat ik dan met een groep van 18 mensen op bedevaart ga naar Vezelay in Frankrijk. Medebroeder Huub Latten zal op de pastorie komen wonen en voorgaan in de vieringen tot en met zondag 27 april.

## BOETEVIERING

Boeten betekende de netten herstellen en weer heel maken. Boeten heeft dat ook, het weer goed maken tussen jezelf en de bron van alle leven. Het is erkennen dat je niet volmaakt bent maar soms fouten maakt. Op dinsdagavond 15 april 2014 in de Guliëlmus en Woensdagmorgen 16 april om 09.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk is er een boeteviering om je zo voor te bereiden op

Pasen. De oude traditie nodigt alle gelovigen in de tijd van Pasen ter communie te gaan.

### **WITTE DONDERDAG**

Het is de dag dat Jezus zo vlak voor zijn dood tijdens het laatste avondmaal, dat het Joods Pescah maal werd genoemd, met zijn leerlingen de Uittocht uit Egypte gedenkt en tevens gedenkt hoe hij op zijn eigen manier de slavernij kan overwinnen. Jezus overwint de laatste vijand, de dood, door in haar af te dalen en daarna weer op te staan tot eeuwig leven.

### **GOEDE VRIJDAG**

's Middags om 15.00 uur bidden we in de O.L.V. van Lourdeskerk de kruisweg. Het is altijd weer indrukwekkend om bij deze lijdensgang van Jezus stil te staan. Je blijft je verwonderen over wat ons in staat stelt vol te houden door Zijn lijden en liefde. Vrijdag 18 april om 15.00 uur wordt de kruisweg op een meditatieve wijze gebeden en overwogen. Je wordt uitgenodigd om bloemen mee te brengen voor de kruishulde. 's Avonds is er om 19.00 uur een processie van de H. Martinuskerk naar de Sterre der Zee.

### **VASTENACTIE**

Hebt u er aan gedacht om het vastenzakje in te leveren. Op verschillende plekken is het vastenzakje opgehaald. Het idee is dat je bereid bent, juist in de veertigdagentijd, op weg naar Pasen om het leven te delen met anderen, vooral met mensen die het minder goed hebben. Mocht je het zakje kwijt zijn? In de kerk ligt er nog een en je kunt het altijd inleveren op de pastorie of in de kerk.

### **PAASEIEREN**

Hebt u ze al besteld? Op woensdagmiddag 16 april 2014 in de Goede week worden ze thuis bezorgd. Uw steunt er de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering op 11 februari mee. Alles is welkom!

### **PELGRIMS**

De pelgrims die zondag 30 maart 2014 de Pelgrimszegen hebben ontvangen voor hun pelgrimstocht naar Santiago maken het goed. Misschien heeft zegen hun vleugels gegeven. Het was heel bijzonder hen in ons midden te mogen hebben.

### **WANDELEN IN ITALIË**

Op dinsdag 6 mei 2014 is een informatieavond over wandelen in Italië. Deze avond begint op 20.00 uur in de pastorie. De pelgrimstocht, in het voetspoor van Franciscus, is van dinsdag 1 juli 2014 tot en met dinsdag 15 juli 2014. Dit is voor wie avontuurlijk is ingesteld.



### **GEDOOPT:**

Op zondag 23 maart 2014 is in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:

**Fay Hermans**, de dochter van Raymond en Cynthia Hermans – Wijnands van de Peer Boltestraat 33 en het zusje van Isa. Op die zondag is ook **Joëlla Servais** gedoopt, de dochter van Raymond en Suzanna Servais – Krijnen van de Brunestraat 40,

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.*

]



### **OVERLEDEN:**

Op zaterdag 22 maart 2014 is thuis na een lang ziekbed in zijn eigen huis **John Ternatus** overleden, 93 jaar oud. John was de vader van onze oud Markies Andy Ternatus. John is in de oorlog in Indonesië geboren en heeft als kind daar in het Jappenkamp gezeten. Naast zijn werk was hij leraar in Oosterse gevechtssporten. Hij was bijna 55 jaar getrouwd met Leny Roumen. Zij hebben vier kinderen gekregen waarvan helaas de oudste Jannie al is overleden. In de besloten familiekring hebben we van John in Geleen afscheid genomen.

Op vrijdag 28 maart overleed eveneens thuis in Heer aan de Gerard Walravenstraat **Huub Dassen**. Huub was er gaan wonen om als het ware een oogje in het zeil te kunnen houden op het kerkhof van Heer waar zijn vrouw Paula begraven ligt. Elke dag ging hij naar het graf tot hij niet meer kon. Huub was een kordate man, recht door zee die de regie over zijn eigen leven zelf in de hand heeft gehouden. Op donderdag 3 april hebben we in de O.L.V. van Lourdeskerk afscheid van hem genomen en hem ook in Heer op de begraafplaats bijgezet in het graf van zijn vrouw Paula, zodat zij nu voor eeuwig samen zijn.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede.*

### **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

#### Zaterdag 12 april: Palmzondag en palmwijding

19.00 (OLV) Bijzondere gedachtenis Danique Dolmans / Voor de levenden en overlevenden van de fam. Ber Boesten-Keulen / Bertha Tilkin-Fransen / overleden ouders, broers en zus Coenen, Pascal, Giovanni en Naomi Coenen / Zoë Koopman / Tum Balendonck en Lena Balendonck – Kremers / Harrie van Zeijl en zoon David / overleden

ouders Wilhelm van der Linden / Erna Lippek / Freddie van der Linden

**Zondag 13 april Palmzondag en palmwijding**

09.15 (G) Herman Remmers / Greet Franssen-Swakhoven / Piet Adamczijk

10.30 (OLV) zwd. Leentje Geraerts-Kolwers / Luzia Smits-Croë / Jules Janssen / Jaardienst Frans Weerts / Jan Gorissen / Clementine Haan / Sjaak Litjens / Mientie Schram / 4<sup>e</sup> jaargedachtenis Lieske Hermans - de Graaf

**Maandag 14 april**

09.00 (OLV) t.e.v O.L. Vrouw

**Dinsdag 15 april Boeteviering**

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Boeteviering / Pater Wim van Wordragen ofm

**Woensdag 16 april Boeteviering**

09.00 (OLV) voor de overledenen en overlevenden van de fam Vanderwall - van Lijf

**Donderdag 17 april Witte Donderdag**

19.00 (OLV) Pastor Jan Linke / Broeder Sigismund Tagage / Koen Meens / Alex Hamers / Leon Prikken

**Vrijdag 18 april Goede Vrijdag**

15.00 (OLV) Kruisweg, Kruisverering en bloemenhulde

19.00 Lijdensprocessie van de H. Martinuskerk in Wyck naar de Sterre der Zee

**Zaterdag 19 april Paaswake**

20.00 (OLV) voor de levenden en overlevenden v.d. fam. Ber Boesten-Keulen / Jos Jaspers / Annie de Baar-Biesmans / Natascha Stegen - Welters / Harrie Roijen / Nico van Deyl / Willy Bartels / Roos Luyten-Damen

**Zondag 20 april Hoogfeest van Pasen**

09.15 (G) Mathieu Meyers / Marie Penders-Heckers

10.30 (OLV) zwd. Mimi van Heijningen-Rongen / jaardienst dhr. Loks-Reinards / Bertha Tilkin-Franssen / Lou Zeekaf / Jef Jacob / Hein en Els Storms-Rennenberg / Tiny Cobben - Aardening / Simon Kerkhofs en Hanny Kerkhofs-Knoben

**Maandag 21 april 2e Paasdag**

09.15 (G) Truus Mulkens-Cornelissen / Annie Druif- Eikenboom, Annie Elie-Haegmans

**Pas opt 10.30 O.L.V. van Lourdeskerk geen viering!!**

**Dinsdag 22 april**

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pater Gerhard de Jong ofm

**Woensdag 23 april**

09.00 (OLV) voor de overledenen en overlevenden v.d. fam. Vanderwall - van Lijf

**Donderdag 24 april**

15.00 Pileer voor alle gezinnen van de parochie

Zaterdag 26 april

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / voor de levenden en overlevenden v.d. fam. Ber Boesten-Keulen / Bertha Tilkin-Franssen / Toon van Breugel / Bèr Loosveld / Lieske Ronnen - Leenders / Madeleine Vleugels en Marie Goertz-Vleugels

Zondag 27 april Tweede zondag van Pasen

09.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Mia Sibels

10.30 (OLV) Chrit Kock en Mien Kock-Stuart / Petra Houten / Gretha van Deurse-Caris / Jozef van der Lubbe / Ronnie Dingena / Isabella Ubaghs-Essers / Henk van der Meys / voor de overledenen van de fam. Merkelbagh

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.



**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:**

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2<sup>o</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>o</sup> donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE  
VOETEN ?**

Modeschoenen

**Bosch**

Volkastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121  
's maandags gesloten geen koopavond