

9.15 (G) Christien Vrieselaar-Willems / Frans Antes
10.30 (OLV) 23^e jrd. Fien Pijpers-Hovers / Frans Pijpers / 1ste jrd
Annet Piëtte / Thea Weerts-Ritchi / Ans Smulders

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 2 16 januari 2010

HET LEF OM TE DELEN

God, geef dat we ze niet laten stikken,
de mensen die ons nodig hebben,
om dat ze het alleen niet redden.
Geef dat we er niet aan voorbij lopen,
aan die hongerige gezichten,
die verdrietige ogen,
die doffe ellende van heel ver weg:
Geef dat we ze niet in de steek laten
met smoesjes en veel excuses,
omdat er zoveel is dat aandacht vraagt
en je toch niet alles kunt...

Geef dat we niet zomaar doorgaan,
niet zomaar dóóreten en dóórleven,
alsof er niets aan de hand is.
Geef ons de bereidheid
om bij onszelf iets te veranderen,
zodat wij een stapje terug doen
en zij een stapje vooruit.
Geef ons het lef
om samen aan tafel te gaan zitten
en onze mening en ons brood delen.
En doe ons dan ervaren
dat niemand tekort komt...

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en draagercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zondag 17 januari

1^e lezing Jesaja 62, 1-5 2^e lezing Johannes 2, 1-12

9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong

10.30 (OLV) jrd. Anna Bollen en fam. / Alphonsine Somers-Blommestijn / Mia Lemmens-Hermans / Jos Reinders-Sistermans / Anna Monfrance-Nijst

Maandag 18 januari

9.00 (OLV) Voor genezing van een zieke

Dinsdag 19 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Voor een zieke

Woensdag 20 januari

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall- v. Lijf / voor het welslagen van een operatie

Donderdag 21 januari

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 23 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans- Cörvers / Carolina Sullot-Lion / Anna Sep-Jongen / Virginie Franssen- van Rijsselt

Zondag 24 januari

Derde zondag door het jaar

1^e lezing Korinthiërs 12, 12-30 2^e lezing Lucas 1, 1-4

9.15 (G) Leon Prikken / Paulina Steps-Colaris

10.30 (OLV) jrd. echtelieden Stevens-Peters en fam. / Corrie v.d. Berg / Bertha Tilkin Franssen / Lisa Bosch-Berghmans / Marcel Vossen / Franka Natterman-Franzen / Wil van Beek

Maandag 25 januari

9.00 (OLV) Wim Sluys, Franciscaan

Dinsdag 26 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Mariejean Walczak

Woensdag 27 januari

9.00 (OLV) Nelly Smeets / voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 28 januari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 30 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Mia van Gelabbeek / Nico Rompelberg

Zondag 31 januari

Vierde Zondag door het jaar

Carnavalsmis

1^e lezing Jer. 1, 4-5-17

2^e lezing Lucas 4, 21-30

HOE GAAT HET NIEUWE JAAR IN ZIJN WERK?

Het nieuwe jaar overkomt me elke keer weer. Opeens is het 1 januari. ik heb nauwelijks de tijd om het 'oude jaar op te ruimen' ik zit alweer midden in het nieuwe jaar. Goede voornemens maken doe ik eigenlijk niet meer. Ik vergat ze te snel of het lukte me niet ze uit te voeren. Meestal waren ze te hoog gegrepen. Eén voornemen is er overgebleven: proberen mezelf te blijven en te zorgen dat ik gezond blijf. Wel groeit mijn verwondering en verbazing met het jaar, omdat onze cultuur steeds meer een cultuur wordt waarin geloof en geloven tot de privé-wereld worden gerekend. We leven in een belevingscultuur, wordt er gezegd. Geloof hoort daar bij. Het moet je 'wat' doen, of je moet 'iets' voelen, of 'iets' gezien hebben. Het kan van alles zijn. Geloof wordt er niet saaiër op zo. Iedereen mag ook weer zijn of haar eigen geloof beleven op haar of zijn eigenwijze. Dat is een goede zaak. Het kan zelfs bevrijdend zijn. Ik hoop dat het niet ten koste gaat van de sociale kant van geloof. Want geloof daagt ook uit om te zien naar de mens die naast mij staat. Geloof wil uitdagen om je te engageren, om mee te doen, om niet langs de zijlijn te blijven. Vriendelijk zijn, een helpende hand bieden, gewoon iemand groeten, een glimlach schenken, het kan allemaal zoveel goed doen. Het kost niets. Hoe meer je hiervan geeft hoe meer je ervan krijgt. Het is onbetaalbaar en het kan je ongelooflijk rijk doen voelen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

HERHAALDE OPROEP!

Eerdere oproepen voor fotoestellen en plasticdraagtassen waren een groot succes. Daarom bij deze opnieuw een dringende oproep aan alle lezers: als u thuis een oude hoofdtelefoon heeft (hij moet wel nog werken!) en u gebruikt die niet meer dan kunt u die inleveren bij de Kunstketel of bij Manon Pachen in het Trefcentrum. De hoofdtelefoons worden gebruikt voor een nieuw muziekproject met de kinderen in het nieuwe jaar. Van harte aanbevolen.

UITROEPEN MARKIES

Op zaterdag 16 januari wordt in het Trefcentrum voor de 40^{ste} keer de nieuwe markies uitgeroepen die dit jaar weer met vaste hand over het drommedarissenrijk mag heersen.

EEN KAMEEL OF EEN DROMMEDARIS

Wat brengt 2010? Krijgen we een terugval van de economie die zich in de laatste maanden van 2009 wat leek te herstellen? Komt er nog een tweede (Mexicaanse) griepgolf? Of gaat het langzaam maar zeker weer crescendo. Met andere woorden zit er een V-patroon of een W-patroon in? Anders gezegd: een kameel of een drommedarispatroon? Laten we hopen dat 2010 een drommedarisjaar wordt.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

"God is zo gek nog niet." Waarom moeten gelovigen zich steeds maar weer verantwoorden?. Alsof het atheïsme per definitie het gelijk aan zijn zijde heeft. Dominee Klaas van der Kamp gaat daarop door tijdens de bijeenkomst van de Raad van Kerken in Maastricht op woensdag 20 januari. 2010. De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst in de Week van Gebed om Eenheid onder de Christenen. Plaats: St. Jan Maastricht woensdag 20 januari v.a. 19.30 uur.

ACTIE KERKBALANS 2010

In de maand januari is elk jaar de actie Kerkbalans. Deze actie is bedoeld om voor de kerk en parochie aan het nodige geld te komen. Van alle katholieke huishoudens wordt in onze parochie een bijdrage gevraagd van minimaal vijf euro. Het mag natuurlijk meer zijn. We kunnen het goed gebruiken. Daar betalen we onze rekeningen van en het salaris van de pastoor. We krijgen dat geld niet van het bisdom of van Rome. Elke parochie moet zijn eigen uitgaven eerst zelf bij elkaar zien te krijgen. Wij hier in Wyckerveld-Noord en het Wittevrouwenveld dus ook. Voor de Gulielmuskerk en de O.L.V. van Lourdes is het hetzelfde bedrag. Het vorig jaar is het gelijk getrokken en daarom wordt het dit jaar niet verhoogd. We vragen minimaal € 5,00 per maand, nog geen drie biertjes, het mag dus zeker meer zijn of dus € 60,00 per jaar. In het volgende parochieblad vindt u een inschrijfformulier. We rekenen op uw financiële hulp.

Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT

Op zondag 27 december is Joël gedoopt, de vierde zoon van Peter en Bianca Zwakhalen – Kools uit de Meendaal 167 in de Heeg/Maastricht



OVERLEDEN

Op Tweede Kerstdag overleed thuis in de Nierstrassstraat 48 na een lang en moedig gedragen ziekbed **John Koopman**, 47 jaar oud. Hij was getrouwd met Carla. Samen hadden zij vier kinderen. Het afscheid van John was op 30 december in de Gulëlmuskerk, waarna de crematieplechtigheid plaats vond in Geleen. John was een rauwe bolster en blanke pit. Hij ging zijn eigen weg, op klompen, tegelijkertijd stond hij voor iedereen klaar, zelfs midden in de nacht. Zijn tweede kleinkind is op komst. Hij maakt het niet meer mee.

Op 27 december overleed thuis in de Kasteel Daelenbroeckstraat 38 **Mia Durlinger-Wijntjens**, de echtgenote van Pierre, moeder van 3 kinderen en oma van 6 kleinkinderen. Mia is 70 jaar geworden. Ook zij heeft geweldig gevochten, maar kon de ongelijke strijd niet winnen. Mia was een heel levenslustige vrouw, steun en toeverlaat van het gezin. Zij was een geweldige oma en een goede sopraan. Het afscheid van Mia was op zaterdag 2 januari in de O.L.V. van Lourdes met aansluitend de crematie in Eijsden. Het koor Cantare waar Mia lid van was heeft de afscheidsviering muzikaal begeleid.

Op 3 januari overleed in de Zeven Bronnen Elysée, **Frits Kruyntjens**, 85 jaar oud. Op 11 juni vorig jaar was zijn vrouw Sjanna overleden. Ondanks dat Elysée, Frits van alles mankeerde, kwam de dood toch plotseling, maar ook als ene bevrijding, want hij miste zijn vrouw heel erg. Elysée is keeper en trainer geweest van RHC. Ook heeft hij samen met zijn jongste broer politie honden getraind. Consequent, eerlijk en altijd bereid je te helpen. Op donderdag 7 januari was zijn afscheid in de O.L.V. van Lourdes, waarna hij bijgezet werd in het graf van zijn vrouw op Oostermaas.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 16 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen /
Ans Diddersen-Ronda / Jean Mulkens / Annet Piëtte

ZWARE TIJDEN VOOR DE BOEG...

De 'feestdagen' zijn weer achter de rug. Ik heb het rustig aan gedaan dit jaar, maar van anderen hoorde ik dat het weer zware dagen waren geweest. Vooral de nieuwjaarsreceptie's. Toen ik bij een kennis informeerde naar de nieuwjaarsborrel van het werk betrok haar gezicht en begon ze spontaan te puffen en te blazen. Alsof ze uitgeput was na een zware sport-wedstrijd. Ze was blij dat ze weer gewoon kon gaan werken, zei ze. Kon ze tenminste even bijkomen. De kerstattributen zijn nauwelijks opgeruimd of de maskers, serpentine en carnavalsvlaggen kunnen weer worden uitgepakt. De ene doos wordt op de zolder teruggezet en de andere kan er weer van worden afgehaald. Het komend weekeinde worden de markies en de stadsprins uitgeroepen. Dat zal wel weer een dolle boel worden in en rond het Trefcentrum en in de binnenstad. En zo rennen we weer naar het volgende feest. Let maar op: vóór de carnaval liggen er al gekleurde eieren in de winkels. Een paar jaar geleden heb ik daar in al mijn naïviteit eens een kritische vraag over gesteld. Ik dacht namelijk dat gekleurde eieren bij Pasen hoorden. De winkelier keek mij verbouwereerd aan. Pasen? 'Meneer waar heeft u het over: dat zijn 'carnavalseieren'. Ik ben benieuwd wat ik rond Pasen in de winkels aantref. Het zou mij niks verbazen als de paashaas dit jaar is gekleed in een oranje voetbaltenu met voetvalschoenen. Gegarandeerd liggen er met Pasen al de nodige oranje prullaria en vuvuzelatoeters te koop i.v.m. het wereldkampioenschap voetbal dat van 11 juni tot 11 juli wordt gehouden. Gelukkig hebben we tussen Pasen en het wk nog even een rustige meimaand met hier en daar in de wijk hoogstens een bescheiden communiefeestje. Hierna zullen we wel door de media en de commercie in de startblokken worden geperst voor het wk voetbal: Op verschillende plekken zal de wijk wel weer oranje kleuren. Tijdens het wk hebben we ook nog eens de Gielkesmerret en het Manus van Alles Festival. Het lijkt erop dat wij ons de komende maanden van het ene feest naar het andere moeten slepen. Dat worden nog zware tijden. Echte rust zal pas aanbreken na het wk, dat wel weer op een kater zal uitdraaien zoals gewoonlijk. Gelukkig breekt hierna de vakantietijd aan. Kunnen we effe met z'n allen bijkomen, dat hebben we dan wel verdiend.

Harrie Lamers

DE TOREN

Prachtig verlicht rijst hij op uit de duisternis en als je er zo naar op kijkt ben je meteen bij de tijd. Gemeente Maastricht, dank je wel.

Frijns / jrd. Eelke Smeets-Mertz / Bertha Tilkin-Franssen / 3^e
jrd. Wil van Beek

Maandag 8 februari

9.00 (OLV) Pater Gerard Peters o.f.m.

Dinsdag 9 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pastor Giel Pieters c.m.

Woensdag 10 februari

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf

Donderdag 11 februari **Feest van O.L.V. v. Lourdes**

15.00 (OLV) Plechtige H. Mis voor O.L.V. van Lourdes met
ziekenzegening

Zaterdag 13 februari

19.00 (OLV) 2^e jrd. Annie Nieste- Wanders / Mary Castermans-
Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Joseph Dautzenberg /
Rinus Creusen / Nico Haenen

Zondag 14 februari **Zesde Zondag door het jaar**

1^e lezing Jeremia 17, 5-8 2^e lezing Lucas 6, 17-26

9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg- de Jong / Huub
Koopman

10.30 (OLV) jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / Corrie van de
Berg / Willy van der Spoel / Elysée (Frits) Kruyntjens en
Sjanna Kruyntjens- Lardenoye / Pauline Cremers-Mommers /
Marga Haaken-Winckers

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 14.00
tot 15.00 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of
een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere
4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de
traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie

Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 3 30 januari 2010

Heer,
Geef ons vandaag een nieuw hart
dat nederig is
en vriendelijk voor alle mensen.

Geef ons vandaag nieuwe ogen
die U herkennen in al wat geschiedt.

Geef ons vandaag een nieuw geloof
dat elk goed begin van U verwacht.

Geef ons nieuwe hoop vandaag
die uitzielt naar onmogelijke vrede.

Geef ons vandaag een nieuwe liefde
die sterk is als de dood.

Zegen ons vandaag
dat we troost en vreugde mogen zijn
voor allen die vertwijfelen.

Geef ons de moed
om altijd opnieuw te beginnen
met U.
Amen.

(A.Boone en F. Cromphout)

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en draagercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francesca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

zaterdag 23 januari hebben we afscheid genomen in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes waarna de crematieplechtigheid plaats vond in Eijsden.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 30 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen /
Miä van Gelabbeek / Nico Rompelberg

Zondag 31 januari

Vierde Zondag door het jaar

Carnavalsmis

1^e lezing Jer. 1, 4-5-17 2^e lezing Lucas 4, 21-30

9.15 (G) Christien Vrieselaar-Willems / Frans Antes

10.30 (OLV) 1e jrd. Annet Piëtte / 23^e jrd. Fien Pijpers-Hovers /
Frans Pijpers / Thea Weerts-Ritchi / Ahs Smulders

Maandag 1 februari

9.00 (OLV) t.e.v. O.L. Vrouw / Mariejean Walczak

Dinsdag 2 februari

Maria Lichtmis

18.30 (G) Rozenkrans en Blasiuszegen

19.00 (G) Voor de jeugd van de parochie t.e.v. H. Don Bosco

Woensdag 3 februari

9.00 (OLV) Woord- en Communieviering

Donderdag 4 februari

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 5 februari

Eerste vrijdag van de maand

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 6 februari

19.00 (OLV) Thij Coolen / Mary Castermans- Cörvers / Mia
Franssen-Everaarts / Cornelia Buslowisz- v. Lieshout /
Marieke Vleugels- Willems / Brendon Vleugels

Zondag 7 februari

Vijfde zondag door het jaar - Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor onze eigen kerk

1^e lezing Jesaja 6, 1-8 2^e lezing Lucas 5, 1-11

9.15 (G) Pie Cornelissen / Leon Prikken

10.30 (OLV) zwd. Peter Boormans / zwd. Mia Durlinger-Wijntjens / 1^e
jrd. Marcel Vossen / 2^e jrd. Harrie Jeukens en Lenie Jeukens-

MARKIES DROMMEDARISSE EN PRINS PIKVOGELERE

Op zaterdagmiddag 16 januari is in het Trefcentrum de 40e Markies van de Drommedarisse uitgeroepen: Bèr 1^e. Bèr Martin is 47 jaar en woont in Wyckerpoort en is getrouwd met Trees en vader van Bono, Moreno en Dylano. Bèr Martin werkt als ZZP'er en is voorzitter van buurtcomité Generaalsmarkt Wyckerpoort. Diezelfde dag is 's avonds in het nieuwe gemeenschapshuis in Nazareth de prins uitgeroepen van de Pikvogelere: Marcel Arts. Marcel is 39 jaar, getrouwd met Sandra en vader van Jessica, Melissa en Brian. Marcel is in zijn jeugd ook nog lid geweest van de drumband van de Gele Ridders. Pikant detail is dat prinses Sandra en markiezin Trees samen werken bij dezelfde baas. Van elkaar wisten zij niet dat hun man gekozen zou worden. Genoeg stof dus om bij te kletsen onder het werk.

CARNAVALSMIS

Op zondag 31 januari 10.30 uur is er weer de traditionele carnavalsmis met in ieder geval de Drommedarisse. De mis wordt weer opgeluisterd door zaat herremenieke *In1ge3d*. Van harte welkom.

ZIEKENZEGENING 11 FEBRUARI

Op donderdag 11 februari wordt in de O.L.V. v. Lourdeskerk weer de Lourdesviering met ziekenzegening gehouden. Op die dag, in 1858, is Maria voor het eerst in Lourdes verschenen. Tijdens deze viering, die om 15.00 uur met een mis en lichtprocessie begint, kan iedereen de ziekenzegening ontvangen. Deken Hanneman, gastpredikant pastoor Hooijschuur en priesters uit de omgeving verlenen hun medewerking. Bij de ingang van de kerk kunnen schriftelijke intenties worden afgegeven, die tijdens de mis bij het beeld van Maria van Lourdes gelegd worden. Naast het eigen Theresiakoor o.l.v. Carla Zwanenveld zal ook Beppie Kraft de dienst muzikaal opluisteren. Lourdesbrancardiërs en vrijwilligers begeleiden deelnemers die slecht ter been zijn. Er zijn verpleegkundigen aanwezig. Na afloop is er in het Trefcentrum voor alle deelnemers aan de mis een koffietafel. Tevens is er gelegenheid om de Lourdesgrot in Sint Pieter te bezoeken. Om 18.00 uur wordt hier een korte plechtigheid gehouden.

Namens het kerkbestuur, Mattie Jeukens ofm, pastoor.

OPEN DAG OBS DE REGENBOOG EN TWIEDEFIX

"Als je je plek hebt gevonden onder de regenboog, sta je er altijd gekleurd op." Kom kijken en ontdek OBS de Regenboog en BSO Twiedefix! U bent **6 februari** van harte welkom vanaf **14.00 tot 16.00 uur**. U vindt ons midden in de wijk, Aldegondaplantsoen, aan de Bergmansweg 100. Voor meer info bellen met Carlos Veraart, directeur, tel.: 043-3633673

FRANCISCAANS JONGERENWERK

Stel je jezelf wel eens de vraag - of stellen anderen die aan jou - of leven als zuster of broeder iets voor je is? Wil je onderzoeken of je roeping hebt? Doe dan mee aan ons weekend! Via kennismaking, gesprekken, creatieve werkvormen, een wandeling, humor en meeleven met de broeders gaan we dit weekend met elkaar op weg. Locatie: Minderbroedersklooster, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megeen. Data: Vrijdagavond 29 januari (20.00 uur) tot zondagmiddag 31 januari. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor info broeder Fer (fjwmegen@hetnet.nl of 0412-465770), zie ook www.franciscanen.nl en www.assisiaandemaas.nl

ACTIE KERKBALANS

Vorige keer heeft u kunnen lezen over de actie kerkbalans, waarbij de kerk een beroep doet op uw geldelijke steun. Als parochiekerk zijn wij afhankelijk van de financiële bijdrage van onze parochianen. Bij dit kerkblaadje zitten daarom twee brieven. Een brief van het kerkbestuur over het belang van de actie kerkbalans en een invulbrief met de bankrekeningnummers van de O.L.V. van Lourdes/H.Familie en H. Gulielmus waarop u uw bijdrage kunt overmaken. Alvast hartelijk dank.

KAARSENGELD OMHOOG

Het kaarsengeld gaat uit praktische overwegingen per direct omhoog. Met een klein bedrag slechts. Het is nu makkelijker betalen, zonder kleine munten. Noveenkaarsen gaan van 3,40 naar 3,50 euro, smalle lange kaarsen van 1,45 naar 1,50 euro en waxinelichtjes van 0,25 naar 0,30 eurocent.

MEMISACOLLECTE

In het weekeinde van 6 en 7 februari is weer de Memisacollecte. Memisa staat voor Medische Missie Actie. Dit jaar staat de collecte in het teken van het opleiden van community health nurses en andere

gezondheidsmedewerkers, die in een afgelegen gebied in centraal Ghana, aanstaande-moeders in hun zwanger- en moederschap kunnen begeleiden.

HOE GAAT DE HOND UITLATEN IN ZIJN WERK?

Normaal is deze rubriek gereserveerd voor catechetische stukjes. Daar maken wij nu een uitzondering op, hoewel ook dit onderwerp met opvoeding heeft te maken. Dat het trottoir en de grond rond de kerk zijn gebombardeerd tot het hondenuitlaatgebied van de buurt is tot daar aan toe. Maar dat de hele stoep en de grond rond de kerk bezaaid liggen met uitwerpselen dat kan echt niet! Je moet je als voetganger werkelijk tussen de drollen door slalommen, zelfs voor de ingang van de kerk ligt hondenpoep. Voor iemand in een rolstoel die naar de kerk wil is het bijna onmogelijk om zijn handen niet te bevuilden. Op 11 februari is de ziekenzegening en dan komen er veel rolstoelers en scootmobielers naar de kerk. De goede niet te na gelaten doen wij daarom een dringend verzoek aan alle hondenbezitters: stop de uitwerpselen van uw hond in een plastic zakje en deponeer dit in de daarvoor aanwezige bakken. Fetsoen moste doen!

WANDEL IN DE MORVAN

Voor wandelliefhebbers is er een informatieavond op 3 februari in de het Trefcentrum, Edisonstraat 4 hier in het Wittevrouwenveld over de mogelijkheid van 19 tot en met 25 april naar Vezelay te wandelen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.



GETROUWD

Op de koudste en guurste dag van het nieuwe jaar zaterdag 9 januari zijn in de Onze Lieve vrouw van Lourdes **Purdy Dols** en **Harie Schnijders** getrouwd. Hun liefde deed de sneeuw smelten. Ondanks de waarschuwing niet de deur uit te gaan, zat de kerk bijna vol, zoveel mensen warmden zich aan hun liefde.

Proficiat en veel geluk en zegen.

OVERLEDEN



Op dinsdag 19 januari is **Liebeth Essers** overleden, de echtgenote van Leo van der Veer. Zij hebben elkaar ontmoet in Soerabaja, Leo als soldaat en zij als Rode Kruisvrijwilligster. Terug in Nederland zijn ze getrouwd. Terwijl Leo voor zijn werk de baan op moest, was Liesbeth thuis het ankerpunt. Zij kregen 4 kinderen en drie kleinkinderen. Lang buiten Maastricht gewoond is zij toch een Maastrichtse gebleven. Op

WATER IN DE OREN

Het gebeurde net toen ik onder water gedoken was om nog een keer het zwembad onderwater in de breedte over te zwemmen. Na mijn baantjes getrokken te hebben, sluit ik het zwemmen af met nog één keer het zwembad in de breedte over te zwemmen, maar wel onder water. In het begin viel dat vies tegen. Sinds een paar weken lukt me dat goed en misschien wel overmoedig geworden, wilde ik zelfs nog wel een tweede keer onderwater. En net onder water, toen gebeurde het: water in mijn oren. Ik voelde het meer dan dat ik het hoorde. Meteen kwam de herinnering terug aan een paar jaar geleden in Italië. Ook toen is het me overkomen: een grote ellende. Ik kreeg zelfs het advies om op mijn kop te gaan staan. Van pure ellende heb ik dat toen zelfs gedaan. Het hielp een heel klein beetje. Het is een raar, akelig gevoel. Het is net of je hoofd ingezogen wordt. Het doet ook wel pijn, maar dat valt mee. Het voelt akelig en het is net alsof je je van de buitenwereld wilt afzonderen. Je wilt niet meer luisteren ook. Toch maar weer op de kop gaan staan? Vreemd genoeg ging het zingen wel beter. Dat merkte ik daarna tijdens de viering in de Pileer. Met z'n allen hebben we er heerlijk gezongen. Maar misschien kwam het ook wel omdat het er druk en gewoon heel gezellig was tijdens de viering van de donderdagmiddag. Even kon ik mijn hoofd vergeten, zo gezegd. Lieve mensen brengen je op andere gedachten. En van het een kwam het ander. In en flits dacht ik, misschien zijn er wel meer mensen die water in hun oren hebben, want waarom wordt er toch zo slecht geluisterd naar elkaar? Gewoon omdat we allemaal water in onze horen hebben en geen zin hebben om te luisteren naar anderen, omdat we maar steeds met ons zelf bezig zijn. Trouwens op de kop staan we ook al geregeld. Zijn we het zelf niet dan is het wel een ander die de boel op z'n kop weet te zetten. Dus niet het water tot aan de lippen, maar water in de oren en daarom loopt er zoveel in het honderd. Alleen hoe krijg je dat water nu echt uit de oren? Van Jezus heb ik trouwens geleerd dat als je gehoord wilt worden, dat je dan juist niet de oren van iemand moet wassen, maar door de knieën gaan en de voeten wassen. Dat is zo iets niet de ander je wil opleggen, maar beginnen met goed te doen. Niet verlangen dat de ander naar jouw luistert, maar eerst zelf beginnen met te luisteren.

Pastor Mattie Jeukens ofm

Blommestijn / Franka Natterman-Franzen / Pauline Cremers-Mommers (1^{ste} jrd)

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten **geen koopavond**



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 4 13 februari 2010

EEN PLEK WAAR MENSEN OM ELKAAR GEVEN

God, geef ons een plek
waar we ons veilig voelen.
Waar mensen zijn
die zoveel van ons houden
dat ze bijna automatisch
voor ons opkomen
en ons beschermen.

We danken u voor al die mensen
op wie we door dik en dun
kunnen rekenen.
Voor iedereen die ons verdedigt,
als we lamgeslagen zijn
door wat anderen ons aandoen.
Voor iedereen die wat terug zegt,
als anderen ons kwetsen
met scherpe woorden.

Geef dat we van de wereld
een veilige plek maken,
waar mensen elkaar
door moeilijkheden heen slepen.
Gewoon,
omdat ze om elkaar geven.

FRANCA

Veranderatelier®
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwstief voor en droegcentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Dinsdag 16 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) t.e.v. O.L. Vrouw

Woensdag 17 februari

Aswoensdag

9.00 (OLV) Wijding van de as en uitdelen van het askruisje / Voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall- v. Lijf

19.00 (G) Wijding van de as en uitdelen van het askruisje

Donderdag 18 februari

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 20 februari

19.00 (OLV) Mary Castermans- Cörvers / Carolina Sullot-Lion / Willem Halmans / Virginie Franssen-v. Rijsselt / Jean Mulkens / Marleen Stitzinger- Frijns

Zondag 21 februari

Eerste zondag van de veertigdagentijd

1^e lezing Deuteronomium 26, 4-10

2^e lezing Lucas 4, 1-13

9.15 (G) Zeswekendienst John Koopman

10.30 (OLV) Zeswekendienst Elysée (Frits) Kruyntjens / 1^e jrd. Anna Monfrance- Nijs / jrd. Marie Theunissen en ouders / 7^e jrd. Jef Vanwesenbeeck / Bertha Tilkin-Franssen / Wil van Beek / Willy Groothuysen

Maandag 22 februari

9.00 (OLV) Nelly Smeets

Dinsdag 23 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Bekering van zondaars en ongelovigen

Woensdag 24 februari

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall- v. Lijf

Donderdag 25 februari

15.00u (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 27 februari

19.00 (OLV) Jrd. Theo Schreuders / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Corrie van de Berg / Mia van Gelabbeek / Thij Coolen

Zondag 28 februari

Tweede zondag van de veertigdagentijd

1^e lezing Genesis 15, 5-18

2^e lezing Lucas 9, 28-36

9.15 (G) Leon Prikken

10.30 (OLV) Jrd. overl: ouders Hurkens- de Vrede / Breur Hauptst en Annie Hauptst- Emmenes / Annie Swakhoven-Coenen (namens de burenen) / Thea Weerts-Ritchi / Alphonsine Somers-

KOOKKETEL

De kunstketel wordt uitgebreid tot kookketel. Vanaf 26 januari zal er in de keuken van het Trefcentrum geprutteld, gekookt, geborrelt, gestoofd en...gekletst worden. Elke dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur. De Marokkaanse vrouwengroep begint met het maken van internationale gerechten. We hopen dat er snel uitbreiding zal plaatsvinden met andere gerechten zoals Hollandse stampotten en Mestreechs zoervleijs. Aanmelden via Trajekt Manon Pachen 043-3620066. Er is plaats voor max. 12 personen. De bijdrage is 2 euro per week en het proeven is gratis. Tot ziens en smakelijk eten alvast. Groetjes van Rabia Mouigiani en Manon Pachen

ASSEKRUISJE.

Op aswoensdag is er weer het traditionele assekruisje halen. 's Ochtends om 9.00 uur in de O.L.V. v. Lourdes en 's avonds in de Guliëlmus om 19.00 uur, waarbij in ieder geval ook de Drommedarisse aanwezig zullen zijn. Daarna gaan we naar het Trefcentrum om hieringe te biete. Nu maar hopen dat we in de kerk niet zo veel last van de rook hebben als vorig jaar. De as wordt gemaakt door de oude palmtakjes van afgelopen jaar in brand te steken. Dus: neem zoveel mogelijk uw oude takjes mee naar de kerk.

HOE GAAT ZIEKENBEZOEK IN ZIJN WERK?

Nog niet zolang geleden waren het parochianen die namens de parochie zieken gingen bezoeken. Ziekenbezoek werd toen vanuit de parochie geregeld door vrijwilligers. Als het ernstig was schakelden zij de pastoor in om op bezoek te gaan bij deze of gene. Ondertussen zijn de ziekenbezoekers mensen geworden die het zelf fijn zouden vinden als een ander een keer op 'ziekenbezoek' zou komen. Maar helaas hebben zij geen opvolgers gevonden. Als pastoor weet je zo vaak niet meer wie ernstig ziek is en graag een keer een gesprek of een bezoektje zou willen hebben. Meestal kom je daar alleen maar heel toevallig achter. We mogen ons gelukkig prijzen dat de Zonnebloem er is. Zij is niet zo groot maar in alle bescheidenheid doet zij goed werk voor zieke mensen. Wie nu namens de parochie bezoek wil ontvangen kan de pastorie bellen (043 3634348). Een afspraak is zo gemaakt. Maar nog belangrijker is dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen, dat familie, burens, vrienden en bekenden elkaar blijven bezoeken, juist ook als zij ziek zijn. Niets werkt zo genezend als liefdevolle aandacht en oprechte belangstelling. Zieken bezoeken is nog altijd een werk van barmhartigheid. pastor Mattie Jeukens ofm.

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE GESTART.

Op maandag 1 februari was de eerste ouderavond voor de ouders van de communicanten van dit jaar. Alle ouders kozen ervoor om hun kind op Hemelvaartsdag 13 mei de communie te laten doen. Dat is heel bijzonder. Wyckerveld-Noord en Wittevrouwenveld groeien zo toch naar elkaar toe. Vroeger was voor het Wyckerveld de communie op de eerste zondag van mei en die van het Vrouwenveld op Hemelvaart. Dankzij de Letterdoes speelt dat nu veel minder en daarom kunnen kinderen vanaf dit jaar alleen nog op Hemelvaart de Eerste Communie doen. Ouders denk er dus aan: **vanaf 2011 is de eerste communie alleen nog op Hemelvaart.** In 2011 is dat op 2 juni! Hou hier rekening mee i.v.m. met reserveren van een zaaltje.

HERDENKINGSBOOM PASTOR BOVEND'EERDT

Op woensdag 24 februari om 12.30 uur wordt in het toekomstige buurtpark van het Wittevrouwenveld, links van de hoofdingang van de kerk, de eerste boom geplant. Samen met wethouder Hazeu, het kerkbestuur en zo mogelijk, met speciale gast oud pastoor Hub Bovend'eerd. Het is een walnootboom of Juglans Regia. Tijdens zijn robijnen (40 jarig) priesterfeest in 2004 kreeg pastoor Bovend'eerd van het restauratiefonds van de kerk een symbolisch boompje aangeboden, in afwachting van het gereedkomen v.d. grondvoorziening rond de kerk.

KIJK NAAR DE STAD ZOALS FRANCISCUS

Franciscus is geboren in een stad, Assisi. Na een periode van bekering heeft hij 'de wereld verlaten'. Heeft hij de stad verlaten? Nee, niet definitief. Maar hij stond er nu wel heel anders tegenover. Stond hij eerst letterlijk in het centrum, voortaan verbleef hij in de marge. Zijn leven keerde zich binnenstebuiten. Dit weekend kijken we met één oog naar Franciscus en de ommekeer in zijn leven en gaan we zelf met elkaar op pad en bezoeken een aantal markante plekken in de stad. Zo kunnen we ontdekken welke plekken ons raken en waar wij bij voorkeur willen verblijven. Locatie: Gemeente Jodenbreestraat 164, 1011 NS Amsterdam. Data: Vrijdag 26 (20.00 uur)–zondag 28 februari (15.00 uur) Prijs: € 25 Brs. Theo van Adrichem en Roland Putman

OVERLEDEN.

Op maandag 25 januari overleed in het azM dhr. **Henk van der Meijs**, 82 jaar oud. Hij woonde aan het Thorbeckeplantsoen 6. De



laatste jaren zat hij bijna altijd in zijn stoel aan het raam. Gebrek aan adem ontnam hem de bewegingsvrijheid. Maar iedereen was altijd van harte welkom. Zijn huis was de zoete inval. Streng katholiek opgevoed, is hij altijd een gelovige man gebleven. Met twee voeten op de grond, nuchter en relativerend bleef deze lieve man en trotse opa tot het einde toe belangstelling houden voor alles en iedereen. Zijn afscheid hebben we gevierd in de O.L.V. van Lourdes op zaterdag 30 januari met aansluitend de crematie in Geleen.

GEDOOPT.



Op zondag 31 januari, de dag van de Carnavalsmis werd **Menno Welters** gedoopt, de zoon van Melissa en Danny Welters – Martin van de Generaal Eisenhowerstraat 73. Bijzonder was dat de Markies van de Drommedarissen bij de doop van zijn neefje aanwezig was.

Op zondag 7 februari werd **Kiana Haenen** gedoopt, de dochter van Sjeffie en Rachel Haenen – Hensels en het zusje van Nigel. Zij wonen op de Hermesweg 14. Dat de doop hen en ons allemaal veel geluk en zegen mag brengen.

DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 13 februari

19.00 (OLV) 2^e jrd. Annie Nieste-Wanders / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Jozef Dautzenberg / Rinus Creusen / Nico Haenen / overl. v.d. fam. Claessens-Adams

Zondag 14 februari

Zesde zondag door het jaar

1^e lezing Jeremia 17, 5-8 2^e lezing Lucas 6, 17-26
9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg- de Jong / Huub Koopman

10.30 (OLV) 1^e jrd. Anna Sep-Jongen / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / Corrie v.d. Berg / Willy van der Spoel / Elysée (Frits) Kruyntjens en Sjanna Kruyntjens-Lardenoye / Pauline Cremers-Mommers / Marga Haaken-Winckers

Maandag 15 februari

9.00 (OLV) Pastor Jan Even s.m.m.

ERUIT VREEMDELING!

Uit de krant van 22 januari: een Armeens gezin uit Limmel is op brute wijze door de vreemdelingenpolitie van zijn bed gelicht. Voor de ogen van hun twee kleine kinderen werden de ouders geboeid in pyjama afgevoerd. Moeder die zich eerst nog wilde omkleeden werd zonder pardon uit de badkamer gesleurd. Het gezin werd direct afgevoerd naar Rotterdam om binnen 10 dagen het land te worden uitgezet. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier geen razzia uit de jaren 1940-1945, maar dit is Nederland anno 2010. Inmiddels is het gezin uit elkaar gerukt en naar Groningen overgeplaatst. Hebben we hier te maken met een paar gevaarlijke criminelen? In tegendeel. De familie Andakjan, want daar gaat het over, heeft enige tijd in het parochiecentrum van het Wittevrouwenveld gewoond voordat zij een eigen plek in Limmel kreeg. Mensen die volgens buurtbewoners goed ingeburgerd waren en zich als vrijwilliger volop verdienstelijk maakten voor de buurt. De twee dochters zijn hier geboren, zitten op de lagere school, doen het erg goed en zijn lid zijn van verschillende clubs. De schandalige manier waarop dit gezin is overvallen en afgevoerd, met alle traumatische gevolgen zeker voor de kinderen, is Nederland onwaardig. De Bijbel zegt al over lot van vreemdelingen. *Of gij nu veel of weinig krijgt, blijf tevreden en gij zult u niet voor vreemdeling horen uitschelden. Het is een ellendig leven van huis naar huis te gaan, want waar gij vreemdeling zijt moogt gij uw mond niet opendoen. Gij moet trakteren en te drinken geven en ondank is uw loon; gij krijgt zelfs nog harde woorden te horen: 'Kom binnen vreemdeling! Dek de tafel maar en zet mij voor wat gij hebt! 'Eruit vreemdeling! Mijn aanzien eist het! Mijn broer is bij mij komen logeren en nu heb ik het huis nodig.* (Jezus Sirach 29, 21-27). De Bijbel spreekt zich ondubbelzinnig uit voor een rechtvaardige behandeling van vreemdelingen. De evangelist Matteüs spreekt in hoofdstuk 25 duidelijke taal over het laatste oordeel als de mens verantwoording moet afleggen voor God en door Hem beoordeeld wordt naar zijn werken van barmhartigheid. Een van die werken is het opkomen voor vreemdelingen. *Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. Hoezo vreemdeling? Wanneer hebben we God dan als vreemdeling ontmoet? Voorwaar ik zeg U, al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van uw broeders, hebt gij voor Mij gedaan.* Gelukkig zijn er mensen die zich voor deze familie inzetten. Hopelijk met succes.

Harrie Lamers

Donderdag 11 maart

15.00 (**Pileer**) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 13 maart

19.00 (**OLV**) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Nico Rempelberg / Rinus Creusen / Marleen Stitzinger-Frijns

Zondag 14 maart **Vierde zondag van de veertigdagentijd**

1^e lezing Korinthiërs 5, 17-21 2^e lezing Lucas 15, 1-32

9.15 (**G**) Anna Louisa Bretveld-Schifferstein / John Koopman

10.30 (**OLV**) Wil van Beek / Corrie van de Berg / Lucy Manders-van Hameren / Frits Manders / Gerrit Manders / zwd. Henk van de Meijs / Martin Konings / Truus van Sint Fiet-Gulikers (ivm haar verjaardag) / Mia Lemmens-Hermans

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Qi Balance

Healing en Massage

Praktijk voor Healing en Massage

Luc Daems
Frankenstraat 152C
6224 GT Maastricht

Healing - Therapeutische Massage - Ontspanningsmassage

Behandeling van o.a. spier- gewrichtspijn, rugpijn, hoofdpijn en migraine, maag- en darmproblemen, overgangsklachten en stress.

Behandeling volgens afspraak

E: email@qi-balance.nl

T: 043-362 44 15

W: www.qi-balance.nl



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 5 27 februari 2010

RUIMTE KRIJGEN

God, wat goed
dat we elkaar nodig hebben!
Dat mensen zo in elkaar zitten,
dat ze elkaar kunnen aanvullen
en elkaar overeind houden.
Maar wat afschuwelijk
dat sommigen misbruik maken
van de afhankelijkheid
van anderen!

We denken aan relaties
en vriendschappen,
waarin mensen geclaimd worden
en een soort bezit zijn,
zodat ze geen kant
meer op kunnen.

We denken aan kinderen,
die van hun ouders
geen enkele ruimte krijgen,
om zich te ontwikkelen
tot mensen met een eigen mening
en een eigen leven.

God, help ons
zo met elkaar om te gaan,
dat iedereen tot zijn recht komt.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Fransca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharmerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

ADVOCATEN

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel: 361 07 38

Zondag 28 februari Tweede zondag van de veertigdagentijd

1^e lezing Genesis 15, 5-18

2^e lezing Lucas 9, 28-36

9.15 (G) Leon Prikken

10.30 (OLV) Pauline Cremers-Mommers (1^{ste} jrd) / jrd. overl. ouders Hurkens- de Vrede / Breur Haupst en Annie Haupst-Emmenes / Annie Swakhoven-Coenen (namens de bureu) / Thea Weerts-Ritchi / Alphonsine Somers- Blommestijn / Franka Natterman-Franzen

Maandag 1 maart

9.00 (OLV) Koen Meens

Dinsdag 2 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Mariejan Walczak

Woensdag 3 maart

9.00 (OLV) Woord- en Communieviering

Donderdag 4 maart

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld
Mia van Dooren-Magnee

Vrijdag 5 maart

Eerste vrijdag van de maand

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 6 maart

19.00 (OLV) jrd. Gezusters Jeukens / Mary Castermans- Cörvers / Marcel Lemmens / Mia Franssen-Everaarts / Cornelia Buslowisz- v. Lieshout / overledenen fam. Claessens-Adams

Zondag 7 maart

derde zondag van de veertigdagentijd

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor onze eigen kerk

1^e lezing Exodus 3, 1-15

2^e lezing Lucas 13, 1-9

9.15 (G) Pie Cornelissen / Leon Prikken

10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / Christien Vrieselaar-Willems / Mia Koch-Mommers / Annet Piëtte / Liza Bosch-Berghmans / Ans Smulders / Jos Reinders-Sisternans

Maandag 8 maart

9.00 (OLV) ter ere van O. L. Vrouw

Dinsdag 9 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 10 maart

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

OPBRENGST VOOR LEPRASTICHTING

De collecte in de kerk in het weekeinde van 6 en 7 februari voor de Leprastichting Kring Limburg heeft dit jaar een bedrag opgebracht van 143,50 euro. Hartelijk dank voor uw gave.

COLLECTE VASTENAKTIE

De vastentijd is ook weer de tijd van de vastenaktie. Dit jaar steunen onze parochies twee doelen. Ten eerste steunen wij de landelijke vastenactie die zich inzet voor het Afrikaanse land Mali. Thema: het aanpassen van boerengezinnen aan de klimaatsveranderingen, die hier hard toeslaan in de vorm van het oprukken van de woestijn. Op de tweede plaats zullen wij ook nu weer geld inzamelen voor onze zusterparochie in Tanzania. Waar het geld voor bestemd zal zijn zal nog worden bekend gemaakt.

GESLAAGDE LOURDESVIERING

Op 11 februari is een zeer geslaagde Lourdesviering gehouden. Ondanks de sneeuw en de kou zat de O.L.V. kerk goed vol en hebben velen weer een beetje Lourdes in eigen omgeving kunnen ervaren en hier ongetwijfeld weer kracht uit geput. Heel veel dank aan het organisatiecomité, allen die hebben meegeholpen, aan woningcorporatie Servatius die de koffietafel na afloop heeft gesponsord en natuurlijk onze speciale gast Beppie Kraft die al heeft aangekondigd dat ze ook volgend jaar weer van de partij zal zijn.

BEZOEK BISSCHOP WIERTZ

In het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom Roermond maakt bisschop Wiertz een tour door het bisdom. Op dinsdag 2 maart bezoekt hij het Wittevrouwenveld en Wyckerpoort (Pileer, Buurtbrök, 't Vrouweveld en de Kunstketel).

H. WALBURGA

Zusterparochie H. Walburga uit Amby viert in dit jubileumjaar 1300 H. Walburga. Op zondag 28 februari zal in het bijzonder worden stilgestaan bij de sterfdag van Walburga (28 februari). Priesters uit het dekenaat Maastricht worden uitgenodigd om in deze viering voor te gaan.

INFO-AVOND OVER WANDELEN IN ITALIË

Voor wie avontuurlijk is ingesteld, niet bang is voor eenvoud en best een keer back to basic wil is er op woensdagavond 10 maart een informatieavond over wandelen in Umbrië, het groene hart van Italië. De wandeltocht is van 5 tot en met 23 juli. De avond begint om 20.00 uur, is gratis en wordt gehouden in het Trefcentrum Edisonstraat 4.

MET ASWOESNDAG VROLIJK DE VASTEN IN

We zijn de vastentijd hier vrolijk ingegaan. In de drukbezochte Guliëlmus werden 's avonds assekruisjes uitgedeeld. Gelukkig was er minder rookontwikkeling dan verleden jaar. Zaat herremenieke In1ge3d, dat ook altijd de carnavalsmis opluistert, zorgde voor een sfeervolle dienst en blije gezichten. Daarna was er in het Trefcentrum nog bier en haring voor de liefhebbers.

HOE GAAT VASTEN IN ZIJN WERK?

Vasten kan iedereen op zijn eigenwijze doen. Vroeger gebeurde het samen, collectief met regels door de kerk aangegeven. Maar de kerk heeft het sinds het Tweede Vaticaans Concilie aan de mensen zelf overgelaten hoe zij willen vasten. Alleen Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn nog een 'vasten en onthoudingsdagen', dat wil zeggen dat je op deze twee dagen maar één volledige maaltijd geacht wordt te nuttigen en geen vlees en zoetigheid eet.

Vasten kun je altijd doen, wanneer je maar wilt. Maar de 40 dagen voor Pasen heet van oudsher: 'de Vasten'. Het is veertigdagen net als Jezus doen, die 40 dagen de woestijn inging om te vasten en te bidden. Dit verwijst dan weer naar de 40 jaar woestijn van het joodse volk onderleiding van Mozes. Vasten is eigenlijk de woestijn in gaan. Dat is een beeld om aan te geven dat je de confrontatie aangaat met de vraag waar het op aankomt in het leven. Jezus zelf geeft drie zaken aan als zeer belangrijk: 1. regelmatig bidden; 2. broederlijk delen of durven te geven aan een ander; 3 vasten, je iets kunnen ontzeggen. Vasten heeft dus niets te maken met afslanken, maar wel alles met solidariteit, gerechtigheid en verbondenheid met andere mensen.



OVERLEDEN

Op vrijdag 12 februari overleed **Mia Degroof-Knubben** van de Prof. van Benenstraat 7A in het azM, 80 jaar oud. Mia was een actieve ondernemende vrouw. Tot haar 72^e heeft zij gewerkt, voor de Zonnebloem, in het Bejaardentehuis Malberg en op het Mecc, daarna werd zij oppas oma van haar achterkleinkinderen. Zij voetbalde nog met ze. Mia is getrouwd geweest met Nol Degroof die al in 1977 is overleden, toen pas 48 jaar oud. Mia heeft één dochter Trudy. We hebben afscheid genomen op donderdag 13 februari in de O.L.V. van Lourdes, waarna zij te rusten is gelegd in het graf van haar man Nol op het kerkhof te Heer.

Op zaterdag 13 februari overleed eveneens op het ziekenhuis **Truus van Sint Fiet – Gulikers**. Truus is 90 jaar geworden. Zij woonde op de Burg. van Akenstraat 16. Daar werd zij liefdevol verzorgd door haar zoon. Haar man was in 2002 overleden. Truus was een echte zorgzame moeder en lieve oma. Zij is nooit echt ziek geweest tot de laatste 2 weken van haar leven. We hebben haar herdacht tijdens de Aswoensdagviering in de Guliëlmuskerk op woensdag 17 februari. Haar afscheid was donderdag 16 februari in het Cematorium te Geleen.

Op zondag 14 februari overleed heel plotseling en onverwacht **Marij Drummen-Wolters**, de echtgenote van Peter Drummen, de beheerder van het kerkhof Oostermaas. Marij was pas 55 jaar. Zij laat Peter en twee zonen achter. Marij was de spil van het gezin en de steun en toeverlaat van de familie. Ook deed zij veel werk voor het kerkhof en de parochie. Zij was rechtuit, eerlijk en spontaan. Zij woonde op de Burgemeester van Oppenstraat 81. Op zaterdag 20 februari hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes waarna zij te rusten is gelegd op het kerkhof Oostermaas.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 27 februari

19.00 (OLV) jrd. Theo Schreuders / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Corrie van de Berg / Mia van Gelabbeek / Thij Coolen

OPRUIIMEN EN VASTEN

Een van de moeilijkste periodes in het jaar is aangebroken: de vasten of veertigdagentijd. Je zou het de christelijke Ramadan kunnen noemen. Hoezo moeilijk? denk je misschien. Voor mij is deze periode een kwelling. Echtwaar. Carnavalszondag begon het al. Ik wilde vooruit werken. Je hoeft het maar gehad te hebben toch. Waar het om gaat? De vastentijd is voor mij op de eerste plaats een tijd van opruimen. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Enkele weken voor Pasen nam de opruimwoede bezit van mijn ouders. Ik heb het meegemaakt, je gelooft het niet, er een gat in het dak werd gemaakt en alles wat op de zolder aan overbodige oude troep lag, vloog door dat gat naar buiten. Op de oude boerderij hadden we maar liefst 3 zolders. En daar was van alles opgesleept. Het opruimen was een feest, daarna werd alles verbrand. Toen kon en mocht dat nog, gewoon een groot vuur achter in de tuin.

Waarom is opruimen dan toch zo moeilijk? Het probleem is dat voordat ik iets weg doe, ik eerst wil kijken wat ik weg doe. En dat is het ongeluk. Het doet er niet toe, ik neem het in mijn hand en ik kijk er naar en de herinneringen komen boven. Opeens kom je weer een gedicht tegen gemaakt voor je 50^e verjaardag. Je krijgt een boek in handen, dat je eigenlijk toch nog zou willen lezen. Een ander boek kun je beslist niet weg doen, want daar staan toch wel echt heel interessante dingen in. Met weer een ander boek zou je iemand een plezier willen doen. En met dat beeldje wordt vast een ander heel blij. Je vindt een oude preek en die ga je met verbazing lezing: Heb ik dat allemaal gezegd? Hoe heb ik het gedurfd? Ondertussen zijn dan alweer 2 uur verstreken en nog ben je niets opgeschoten en je bedenkt dat er heel wat ander zinvol werk gedaan had kunnen worden. Uit pure wanhoop besluit je dan maar alles ongezien in een doos te stoppen, niet meer in te kijken en natuurlijk u raadt het al, alles maar op zolder te zetten, zodat er beneden tenminste een beetje nieuwe ruimte komt. Zo heb ik dan toch een beetje het gevoel dat ik opgeruimd heb. Wat er al niet naar die zolder is gegaan! Ik wil het al niet meer weten. Juist voor Pasen wil ik ruimte maken voor 'nieuw leven'. Opruimen en plaats maken in je huis is toch ook een soort opruimen en plaats maken in je hart en ziel om het leven weer onbevangen en open tegemoet te treden? Maar als er straks uit een groot gat in het dak van alles naar buiten vliegt dan moet je niet schrikken. Dan is het menens geworden en maak ik echt schoon schip.

Pastor Mattie Jeukens ofm

Zondag 28 maart

Palmzondag

Presentatie kinderen eerste communie

1^e lezing Jesaja 50, 4-7 · 2^e lezing Lucas 22, 14-23

9.15 (G) Peter Boormans / Frans Antes

10.30 (OLV) 2e jrd. Bertha Vroegop / Bertha Burkhard-Drikwaard / Marcel Vossen / Annie Swakhoven-Coenen (namens de bureu) / Mia Durlinger-Wijntjens / Elysée (Frits) Kruyntjens / Sjanna Kruyntjens-Lardenoye

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten **geen koopavond**



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 6 13 maart 2010

WE KUNNEN NIET ZONDER ZE

God, we kunnen ze niet missen,
de mensen die zich verzetten
tegen kreten als: "Eigen volk eerst!"
en: "Buitenlanders weg!"

We kunnen ze niet missen,
de mensen die opkomen
voor iedereen die gepest
of uitgelachen wordt.

De wereld zou er heel anders uitzien
als er geen mensen waren geweest,
die hun leven op het spel zetten
voor anderen in nood.

Geef dat er telkens
weer mensen opstaan
die zich verantwoordelijk voelen
voor hun medemensen.
Dat er telkens weer mensen zijn,
die onrecht aan de kaak stellen.
Geef dat we beseffen
dat we elkaar nodig hebben
om onze aarde leefbaar te houden.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel. 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwopleiding en droegencentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartondereming.nl

Beckers en het broertje van Tinta van de Jonkheer Ruysstraat 25 Maastricht en;

Manu van Ede van der Pals, de zoon van Elroy en Ashley van Ede van der Pals - Doda uit Almelo.

Op zondag 7 maart zijn gedoopt:

Jayda Chappin, de dochter van Pascal en Tanja Chappin - Tijssens van de Kaapsruwe 24 Maastricht en het zusje van Rafael.

Ayden Borsboom, de zoon van Frank en Kim Borsboom - Holthaus van de Hennisstraat 22 Maastricht

OVERLEDEN



Op donderdag 25 februari overleed op Klevarie **Maurice Leutenis** 67 jaar. Maurice is in Hulst, Zeeuws Vlaanderen geboren. Op hem zelf was de Zeeuwse spreuk van toepassing: luctor en emergo. Ik worstel en kom boven. Maurice heeft een bewogen leven gehad en het had heel wat minder goed kunnen aflopen dan nu. Maar dankzij een bewogen politie man kwam Maurice 27 jaar geleden bij het COV, Centrum voor Ontmoeting der Volkeren in Cadier en Keer te recht. Hij kreeg een

bijzondere band met pater Frans van Lieshout omi, de inspirator van dat centrum. Maurice kon alles met zijn handen. Maar het liefst werkte hij op de boerderij. In 2002 is hij met de leefgroep van het COV verhuisd naar het Aldegondaplantsoen waar hij een appartement had gekregen. Dinsdag 2 februari hebben we in de Guliëlmuskerk afscheid genomen en Maurice te rusten gelegd op het kerkhof van Oostermaas. Zo had hij het zelf gewild.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 13 maart

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Nico Rempelberg / Rinus Creusen / Marleen Stitzinger-Frijns

Zondag 14 maart Vierde zondag van de veertigdagentijd

1^e lezing *Korinthiërs* 5, 17-21 2^e lezing *Lucas* 15, 1-32

9.15 (G) jrd. Mathieu Meyers / Anna Louisa Bretveld-Schifferstein / John Koopman

10.30 (OLV) zwd. Henk van de Meijs / Wil van Beek / Corrie van de Berg / Lucy Manders-van Hameren / Frits Manders / Gerrit Manders / Martin Konings / Truus van Sint Fiet-Gulikers (ivm haar verjaardag) / Mia Lemmens-Hermans

Maandag 15 maart

9.00 (OLV) Pater Sjeng Verdonschot m.s.c.

Dinsdag 16 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Voor een overledene

Woensdag 17 maart

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 18 maart

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 20 maart

19.00 (OLV) jrd. Jozefina Bastian- Moest / jrd. echtelieden Huben-Ritzen / Ans Diddersen-Ronda / t.i.v. fam. Cools- Voncken / Mary Castermans- Cörvers

Zondag 21 maart

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

1^e lezing Jesaja 4, 16-21 2^e lezing Johannes 8, 1-11

9.15 (G) Leon Prikken / Huub Koopman

10.30 (OLV) zwd. Simon Klaasse / 2^e jrd. Lama Kroon-Bernabela en Domingo Guillermo Kroon / Mia Koch-Mommers / Bertha Tilkin-Franssen / Marga Haaken-Winckers / uit dankbaarheid voor een 75-jarige verjaardag

Maandag 22 maart

9.00 (OLV) Pater Willem Kager o.f.m.

Dinsdag 23 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Mariejean Walczak

Woensdag 24 maart

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 25 maart

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 27 maart

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Carolina Sullot-Lion / Virginie Franssen v. Rijsselt

HOOG BEZOEK

Op dinsdag 2 maart bracht mgr. Wiertz een bezoek aan het Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. In het kader van het 450 jarig bestaan van het bisdom bezoekt de bisschop al een jaar lang allerlei projecten die zich bevinden op de grens van kerk en samenleving. Zo bezocht hij diverse projecten van alledag om hier met de mensen in gesprek te gaan, zoals inloophuizen voor daklozen, gevangenen, opvang voor psychiatrische patiënten, de voedselbank, verslaafden, buurthuizen etc. Op 2 maart was hij dus in Maastricht waar de problematiek van 'de Vogelaarwijken' centraal stond en keek hij hoe kerken, welzijnswerk en buurtbewoners hier met en voor elkaar proberen er iets van te maken. Eerst bezocht hij de Karrosseer, de voormalige Vinkenslag. Hierna werd hij in de Pileer op de Professor Kernstraat ontvangen en al snel ging hij naar de Buurtbrök waar hij, onder het genot van een natje en een droogje, ruim een uur met bezoekers en medewerkers praatte. Annie had speciale bisschoppelijke groentesoep gemaakt en een bewoner vertelde dat hij nog zelfgemaakte bisschoppelijke goulash in de ijskast had, voor het geval er niet genoeg was. Natuurlijk kwam ook even de hele hostietoestand in het bisdom Den Bosch ter sprake, want daar snapt de gemiddelde gelovige helemaal niets van. Ik meende duidelijk te verstaan dat de bisschop tegen een bezoeker zei: "Ikzelf zal nooit iemand de communie weigeren. Of iemand de communie wil ontvangen moet hij/zij voor zichzelf beslissen dat is een zaak van het eigen geweten". Die soep wordt gelukkig minder heet gegeten dan de hele communiecommotie doet voorkomen. Op verreweg de meeste plekken krijgt iedere gelovige die dat wil gewoon de hostie. Na afloop kregen alle aanwezigen in de Buurtbrök een hand en wilden de meeste aanwezigen een kruisje: Hierna ging het naar buurthuis 't Vrouweveld op de Burgemeester van Oppenstraat waar mgr. Wiertz aanschoof bij een discussie tussen moslim- en christenvrouwen. De dag werd afgesloten in de Kunstketel. Aan het eind mocht mgr. Wiertz zijn handtekening op de muur zetten, op de plek waar meerdere prominenten hun handtekening al hebben gezet. Manon waarschuwde de bisschop echter wel: "Als je hier je handtekening als hoogwaardigheidsbekleder zet is de kans groot dat je moet aftreden, zoals al is gebeurd met ex-burgemeester Leers en ex-minister van der Laan". Mgr. Wiertz liet zich niet uit het veld slaan en zette toch zijn handtekening.

Harrie Lamers

COLLECTE VASTENAKTIE

De vastentijd is ook weer de tijd van de vastenaktie. Wij steunen dit jaar de landelijke vastenactie (het Afrikaanse land Mali) en weer onze zusterparochie in Tanzania. Bijgevoegd bij dit deze Wegwijs/Klökse een geldzakje om uw bijdrage in te doen. Na Palmzondag zal er een bus in de kerk worden geplaatst waarin u uw zakje met gave kunt deponeren. U kunt het zakje natuurlijk ook afgeven aan de pastorie. Voor de Guliëlmus kerk zullen de zakjes deur aan deur worden opgehaald. Geef uw zakje niet zomaar mee. De vrijwilligers van de parochie krijgen een brief van de pastoor mee, met stempel om zich te legitimeren

VASTENAKTIE VOOR TANZANIA

Eén keer per jaar leest u in Wegwijs over 'Vrienden van Tanzania'. Of tijdens het 'Manus festival ziet u een stand van onze stichting. Tijdens de Vastenaktie van de afgelopen jaren hebben we onze projecten gepresenteerd in de kerk via fotocollage's, of via Bence Bánki die het afgelopen jaar in de kerk vertelde over Tanzania en de activiteiten van onze stichting. We hebben o.a. drie meisjes ondersteund die zo middelbaar onderwijs konden volgen. Voetbalshirts, doelnetten en ballen (van onder andere MVV) zijn naar Tanzania verscheept. Een ziekenhuis is geholpen met 'tweedehands' medische middelen. We hebben de bouw van het buurthuis in Nyarubele gesteund met in totaal € 2.220,- (bijeengebracht door de Vastenakties van afgelopen jaren). Nu nog de afwerking en de inrichting van het buurthuis. Deze Vastenactie biedt hiervoor een prima gelegenheid! De mensen in onze zusterparochie zullen ons heel dankbaar zijn.

STORMSCHADE OP HET KERKHOF

De 'orkaan' die op zondag 28 februari in Zuid-Limburg heeft huisgehouden is ook aan kerkhof Oostermaas niet voorbijgegaan. Maar liefst 13 grafstenen zijn er omgewaaid. Maandagochtend lagen de bloemstukken, vazen etc. verspreid over het hele kerkhof en was het een chaos van jewelste. Gelukkig zijn er geen bomen omgewaaid. Nu is de parochie druk bezig om familieleden te benaderen in verband met de omgewaaide grafstenen.

SLIVVENIER VERSTEIT OUCH PLAT

"Als mensen hun diepste gevoelens uitdrukken, doen ze dat het liefst in hun moedertaal. Dat is de taal van hun hart." Dat schrijft bisschop Frans Wiertz in het voorwoord van het boek 'D'r Hergod versjteet och plat'. Deze bundel met teksten, gedichten en gebeden in het Limburgs dialect verschijnt deze maand in het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom Roermond. Ook de bisschop schrijft hierin in zijn moedertaal: het Kerkraads. Bisschop Wiertz: "Onger 't leëze bin iech döks jans sjtil woeëde durch de sjun dinger die lu mit ainfache wöad kanne zage. De bundel met 120 teksten van zo'n 75 schrijvers uit alle delen van Limburg verschijnt bij uitgeverij TIC in Maastricht.

HOE GAAT TER COMMUNIE GAAN IN ZIJN WERK?

Ter communie gaan kan veel opschudding te weeg brengen, zoals we dat de laatste weken in de kranten hebben kunnen lezen. In onze parochie zou zo iets echter niet hebben kunnen gebeuren. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer; de tafel van het leven; iedere gedoopte die in de eucharistieviering aanwezig is en zich naar eer en geweten verbonden voelt met de eucharistie en de geloofsgemeenschap aanwezig. In onze kerk zal de communie nooit gebruikt worden als een middel om mensen op hun nummer te zetten of af te wijzen zolang ik hier pastoor en dus eerst verantwoordelijke van de parochie ben. Thomas van Aquino, misschien wel de grootste geleerde theoloog die zei het aldus: "Je hebt regels en richtlijnen, maar daarnaast is het aan de mens om de deugd van de rechtvaardigheid te beoefenen". Wie radicaal wil zijn en staan voor zijn zaak, moge hij of zij deze deugd der gerechtigheid met inzet van hart, ziel en verstand beoefenen ten dienst van de kwetsbare mens op de eerste plaats indachtig Jezus'eigen woorden: "Wat gij voor de minste der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij voor mij gedaan". (Mt 25, 40). De toegang tot het rijk der Hemelen is niet het feit dat je recht in de leer was, maar de vraag of je de hongerige hebt gevoed; de dorstige te drinken hebt gegeven; de vreemdeling hebt opgenomen in je midden; de naakte gekleed; de zieke bezocht evenals hij die in de gevangenis zit.

Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT

Op zondag 28 februari zijn gedoopt:
Vinny Nulens, de zoon van Micha en Vhilma Nulens-

10.30 (OLV) zwd. Mia de Grooff-Knubben / zwd. Marij Drummen-Wolters / Bertha Tilkin-Franssen / Will van Beek / Anna Sep-Jongen / Pauline Cremers-Mommers / Breur Hauptst en Annie Hauptst-Emmenes / Alphonsine Somers-Blommesteyn

Maandag 5 april

Tweede Paasdag

1^e lezing Handelingen v.d. Apostelen 2, 14-32 2^e lezing Mattheus 28, 8-15

9.15 (G) Mgr. Lemmens / Leon Prikken / Thea Savelberg-de Jong

10.30 (OLV) Thea Weerts-Ritchi / Jos Reinders-Sisternans / Mia Lemmens-Hermans / Rinus Creusen

Dinsdag 6 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) t.e.v. O.L. Vrouw

Woensdag 7 april

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf / Bèr van Wissen en zoon Bert

Donderdag 8 april

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 10 april

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Ans Smulders / Liza Bosch-Berghmans

Zondag 11 april

Tweede zondag van Pasen

1^e lezing Handelingen v.d. Apostelen 5, 12-16 2^e lezing Johannes 20, 19-31

9.15 (G) Huub Koopman / Christien Vrieselaar-Willems

10.30 (OLV) jrd. overl. fam Fouraschen en 'Hoekstra / Corrie v.d. Berg / overleden ouders Musson-Moonen en zoon Willem / Franka Natterman-Franzen / Jean Mulkens

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor **Mattie Jeukens**, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 7 27 maart 2010

DAN OVERSCHATTEN WE ONSZELF

God, geef dat we niet met minachting over anderen spreken, alsof ze weinig waarde hebben. Geef dat we ze niet de grond in boren, de mensen met een andere huidskleur, met een andere cultuur of een andere opleiding.

Geef dat we ons niet superieur voelen ten opzichte van andere volken, omdat we van mening zijn dat wij het hier goed voor elkaar hebben en zij maar klunzig bezig zijn.

Geef dat we ons niet méér voelen dan de planten en de dieren, die op onze planeet leven, zodat we steeds meer ruimte opeisen en ze vertrappen of verjagen.

Geef dat we ons geen God voelen en op uw plaats gaan zitten, omdat we vinden dat u eigenlijk niet veel voorstelt. Want dan zullen we ontdekken hoe kwetsbaar we zijn en hoe snel het met ons gedaan is.

VIERINGEN MET PASEN IN DE GOEDE WEEK

In de Goede week zijn er bijzondere vieringen waarvoor wij u heel graag uitnodigen.

Maandagmorgen 29 maart is er in de O.L.V. van Lourdes om 9.00 uur een boeteviering en in de Guliëlmuskerk op dinsdag 30 maart om 19.00 uur. Zo maken we een schone lei.

Witte Donderdag 1 april is in de O.L.V. van Lourdes om 19.00 uur het "Laatste Avondmaal van Jezus", de instelling van de eucharistie.

Op Goede Vrijdag 2 april herdenken we het lijden en sterven van Jezus om 15.00 uur doen we dat in de O.L.V. van Lourdes met het bidden van de Kruisweg en om 19.00 uur in de Guliëlmuskerk met he luisteren naar het Lijdensverhaal. Na beide vieringen is er kruishulde. U wordt uitgenodigd om daarvoor bloemen mee naar de kerk te brengen.

Paaszaterdag 3 april, dan komen de klokken terug met de eieren en wij beginnen met de Paaswake om 20.00 uur in de O.L.V. van Lourdes. Het doopwater en het nieuwe licht wordt dan gezegend.

Op Paaszondag 4 april doen we dat laatste nog een keer in de Guliëlmuskerk tijdens de viering van 9.15 uur. In de O.L.V. van Lourdes is er de plechtige hoogmis van 10.30 uur.

Tweede Paasdag 5 april is altijd gewoon en bijzonder met verrassing!

SAMEN MET ELKAAR IN GESPREK

Buurtbewoners worden uitgenodigd om op zondag middag 28 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur aan te sluiten onder het genot van een kop koffie en een lekker stuk verse vlaai. Gespreksthema: waarin vind je troost, put je kracht, waar doe je het voor? Plaats: buurthuis 't Vrouweveld, Burgemeester van Oppenstraat 123. Opgeven bij 't Vrouweveld (Gabriëla de Keukeleire) of Trajekt-Edisonstraat (Ja Segerink).

CONCERT MAASTRICHT

Onder de artistieke leiding van Ludo Claesen houdt Kamerkoor Maastricht een Maastrichtse traditie in ere met de Johannes Passion op Goede Vrijdag 2 april in de Sint Janskerk op het Vrijthof om 20.00 uur. Topvocalisten zijn weer aangetrokken voor de solistische invulling. Entree: € 19,50; met passenkorting: € 18,00, studenten en CKV € 12,00. Kaartverkoop en reserveringen via de UITBALIE: tel. 043-350 55 55 of via info@kamerkoormaastricht.nl en kaartverkoop aan de kerk op 2 april.



GEDOOPT:

Op zaterdag 13 maart is in de Guliëlmuskerk **Cloë Tonnard** gedoopt, de dochter van Kim en Davy Tonnard – Kockkelkoren en het zusje van Kylie. Kim en Davy zijn al weer enkele jaren geleden in de Guliëlmuskerk getrouwd. Zij wonen op de Reyershaag 14

Op zondag 14 maart is **Ruben Krutzen** gedoopt, de zoon van Maurice en Inge Krutzen – Verkooijen. Zij wonen in de Cruyshaag 33

Op zondag 21 maart werd **Skyden de Jonge** gedoopt, de zoon van Eddy en Angel de Jonge – Beckers van de Kasteel Cortenbachlaan 98. Hij is het broertje van Gianni en Angelo.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal heel veel zegen mag brengen.



TROUWEN:

Op zaterdag 20 maart zijn in de O.L.V. van Lourdes **Cynthia Wijnands** en **Raymond Hermans** getrouwd. Zij wonen op Old Hickoryplein 29C. Deze dag waren zij 5 jaar samen. Dat het ja-woord sterk en duurzaam mag zijn en bron van nieuw leven.



OVERLEDEN:

Op 6 maart is in het azM **Harie Schijlen** overleden op 85 jarige leeftijd. Hij was een echte vrijgezel. Tekenend voor hem werd dat hij de nacht en de dag verwisseld had. Hij heeft zich wel eens boos gemaakt als de AH 's avond rond 22.00 uur geen vers brood meer had. Harie was de oudste in en gezin van 17 kinderen. Hij was de steun en toeverlaat van zijn ouders. Hij heeft mee gezorgd dat de anderen allemaal op hun plek konden komen. Zijn lust en leven was zijn werk bij de provincie. Op zaterdag 13 maart hebben we het afscheid gevierd waarna hij te rusten is gelegd in het graf van zijn grootouders op de Tongerseweg. Harie woonde op de hoek van de Eburonenweg en de Scharnerweg.

EEN LIEFDEVOL LEVEN

Het had het thema voor Pasen kunnen zijn: een nieuw en Liefdevol Leven van Godswege. Het rijmt ook nog. God die Liefde is, blijft trouw en openbaart is door de dood heen in de opstanding uit die verschrikkelijk onrechtvaardige dood van Jezus. Dat is het geheim van Pasen. Dat is ook de kern van de eucharistie, de kern van de mis,

waar de kinderen met de Eerste Heilige Communie voor de eerste keer aan meedoen. Want elke zondag vieren we in de kerk in de eucharistie het mysterie van Pasen. We doen dat omdat Jezus ons dat gevraagd heeft. Die heeft gevraagd op het Laatste Avondmaal: Doe dit tot mijn gedachtenis.

Ik zag het helemaal voor me bij de communievoorbereiding toen we aan het zoeken waren naar een thema, een kapstok voor de communieviering. Maar ik zat helemaal fout. He was niet goed. Dat gedoe met de liefde was te zwaar, te moeilijk voor kinderen. Laat daar maar anderen mooie liedjes over zingen. Met de liefde weet je het maar nooit. Ik kreeg ene heel nieuw zicht op de liefde te horen. De kern daarvan is dat het lastig is en een gedoe. Liefde is moeilijk; is pijnlijk. Je kunt bedrogen worden. Je kunt voor de gek gehouden worden. Je kunt er wild van worden in je kop! Kwetsbaar en onmachtig word je er van. Laat de liefde maar. Wat het wel worden moest: gewoon een fijn feest in de kerk. Dat werd het thema: Fijn feest in de kerk.

Maar er was één uitzondering. Ik vond dat heel bijzonder zoals die moeder dat verwoordde. De hele week heb ik die zin verteld aan wie het maar horen wilde. Zo bijzonder was dat. Ze begon heel eerlijk met te vertellen dat zij in 'de liefde' niet meer geloofde. Maar en toen kwam het, toen zei zij, maar mijn kind heeft wel liefde in me los gemaakt, zoveel liefde zelfs, waarvan ik gedacht had, dat ik dat nooit zou hebben. Dat een kind dat in je wakker kan maken en doen ontdekken hoeveel je van iemand kan houden. Is dat niet heel bijzonder? Dit is ook de kern van Pasen: God wil laten zien hoeveel liefde wij in Hem hebben los gemaakt, zoveel dat Hij alles voor ons doet. Hij tilt ons zelfs de eeuwigheid in om ons niet verloren te laten gaan. God kan niemand missen, ook de homo's niet, ook de gescheiden mensen niet, zeker niet de kinderen en mensen die slachtoffer zijn van misbruik en geweld. Wij maken zoveel liefde in Hem los, dat hij ons steeds weer zoekt, ons zoekt in Jezus ook.

Pastor Mattie Jeukens ofm

VASTENZAKJES

Tot en met de Pasen kunnen de Vastenzakjes ingeleverd worden in de kerk in de daartoe bestemde bussen, of op de pastorie.

HOE GAAT PALMPASEN IN ZIJN WERK

Zondag 28 maart is het Palmpasen. Het is het begin van de 'Goede of Lijdensweek' waarin we het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus gedenken. Palmpasen is de herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Met Palmtakken in de hand zongen de mensen toen: "Hosanna, die komt in de Naam van de Heer". In de kerk zegenen we de palmtakjes en delen die uit. Die kun je mee naar huis nemen.

Voor de kinderen kan het helemaal bijzonder zijn als zij een Palmpasen willen maken. Met de communiekinderen doen we dat op zaterdag 27 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de sacristie. Daarna doen zij mee in de viering van zondagmorgen. Zij stellen zich dan ook voor.

Andere kinderen kunnen ook een Palmpasen maken en daarmee naar de kerk komen. Je bent van harte welkom.

Een palmpasen maken is heel eenvoudig: Van twee panlatten maak je een kruis, (er zijn er nog in de kerk aanwezig) dat versier je met crêpepapier en je hangt er van alles aan: het broodhaantje (verschillende bakkers verkopen dat). Deze haan herinnert aan het verraad van Petrus, want voordat de haan drie keer zou kraaien, had Petrus tot drie keer toe gezegd dat hij Jezus, zijn beste vriend, niet kende! Later had hij daar natuurlijk heel veel spijt van.

Er hoort ook een ei bij, of drie chocolade eieren als symbool van vruchtbaarheid en nieuw leven. Je moet dertig rozijnen aan een koord rijgen als teken van de dertig zilverlingen waar Judas Jezus voor verraadde. Ook twaalf ongepelde pinda's horen er aan als symbool van de 12 vrienden van Jezus, die weer verwijzen naar de 12 stammen van Israël. Twee mandarijnen voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg op het kruis. Verder mag je er zoveel snoepgoed aanhangen als je wilt. Dat moet ons eraan herinneren dat we allemaal samen op weg zijn naar het land van overvloed, een land van 'melk en honing'. In de kerk geven we je nog een groen palmtakje dat ons laat denken aan de Koninklijke intocht van Jezus als de nieuwe koning David in Jeruzalem, de week voor zijn lijden en sterven.

Na de viering kun je de palmpasen weg geven aan iemand die het minder goed heeft dan jezelf. Daarmee drukken we uit dat we niet alleen voor ons zelf willen leven, maar ook voor anderen, net als Jezus. Delen maakt niet arm, maar juist rijk, schatrijk, want er is geen grotere schat dan echte vriendschap.

*Mede namens Sjef Zwakhalen,
Pastor Mattie Jeukens ofm*

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en draagzorg

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a

6224 GK Maastricht

Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

ADVOCATEN

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel: 361 07 38

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIÉLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliélmus beginnen met	G.

Zaterdag 27 maart

Palmwijding

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Carolina Sullot-Lion / Virginie Franssen v. Rijsselt / overleden ouders Coenen, broer en zus, Pascal, Giovanni en Naomi

Zondag 28 maart

Palmzondag

Presentatie kinderen eerste communie

1^e lezing Jesaja 50, 4-7

2^e lezing Lucas 22, 14-23

9.15 (G) Peter Boormans / Frans Antes

10.30 (OLV) 2e jrd. Bertha Vroegop / Bertha Burkhard-Drikwaard / Marcel Vossen / Annie Swakhoven-Coenen (namens de burenen) / Mia Durlinger-Wijntjens / Elysée (Frits) Kruyntjens / Sjanna Kruyntjens- Lardenoye

Maandag 29 maart

9.00 (OLV) Voor een overledene/ boeteviering

Dinsdag 30 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Voor de afvalligen van het katholieke geloof / boeteviering

Woensdag 31 maart

9.00 (OLV) Woord- en Communieviering

Donderdag 1 april

Witte Donderdag

19.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf / Koen Meens/ Pater Frans van der Zee

Vrijdag 2 april

Goede Vrijdag

15.00 (OLV) Kruisweg, kruisverering en bloemenhulde

19.00 (G) Lijdensverhaal, kruisverering en bloemenhulde

Zaterdag 3 april

Paaswake

20.00 (OLV) Mary Castermans- Cörvers / Willem Halmans / Anna Monfrance-Nijst / Willie van der Spoel

Zondag 4 april

Paaszondag - Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor onze eigen kerk

1^e lezing Handelingen v.d. Apostelen 10, 34-43 2^e lezing Johannes 20, 1-9

9.15 (G) Leon Prikken / Mathieu Meyers / John Commijs

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mia van Gelabbeek / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Cornelia Buslowisz- v. Lieshout / Liesbeth v.d. Veer- Essers

Zondag 25 april

1^e lezing Handelingen v.d. Apostelen 13, 14-52 2^e lezing Johannes 10, 27-30

9.15 (G) John Koopman / Peter Boormans

10.30 (OLV) Henk v.d. Meys (namens de bureu) / Marga Haaken-Winckers / Marleen Stitzinger-Frijns / Elysée (Frits) Kruyntjens en Sjanna Kruyntjens-Lardenoye / Mia Durlinger-Wijntjens / Mia Franssen-Everaarts

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

APOTHEEK



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE

VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 8 10 april 2010

OP ZOEK NAAR EEN ANTWOORD

God, waarom zijn er zoveel vragen
waarop we een antwoord
moeten zoeken?

Waarom gebeurt er zoveel
wat we niet begrijpen?

Waarom is er zoveel haat,
zoveel onrecht, zoveel ellende?

Waarom gaan ouders uit elkaar
en gaan kinderen te vroeg dood?

Waarom is de één stinkend rijk
en een ander straatarm?

Waarom houdt hij niet van haar,
terwijl zij zoveel om hem geeft?

Wat moeten we met ons leven
en waar gaat het heen
met de wereld en met ons?

God, we willen zo graag antwoord.

Help ons uw stem te herkennen
in de stemmen om ons heen.

Doe ons beseffen
dat u ook van ons

een antwoord vraagt:

dat we ons inzetten voor elkaar,
dat we de haat verdrijven
en streven naar vrede en recht.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel. 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het **TREFCENTRUM**

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en droefheidstrouwen

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 10 april

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Ans Smulders / Liza Bosch-Berghmans

Zondag 11 april Tweede zondag van Pasen

1^o lezing Handelingen v.d. Apostelen 5, 12-16 2^o lezing Johannes 20, 19-31

9.15 (G) Huub Koopman / Christien Vrieselaar-Willems

10.30 (OLV) 1^o jrd. Marga Haaken-Winckers / jrd. overl. fam Fouraschen en Hoekstra / Corrie v.d. Berg / overleden ouders Musson- Moonen en zoon Willem / Franka Natterman-Franzen / Jean Mulkens

Maandag 12 april

9.00 (OLV) Martijn Hermse

Dinsdag 13 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Mariejean Walczak

Woensdag 14 april

9.00 (OLV) Frits Haan / Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 15 april

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 17 april

20.00 (OLV) 2^o jrd. Herman v. Deurse en de overledenen van de fam. v. Deurse-Smeets / Mary Castermans- Cörvers / Jan en Netta Palmén-Smeets / Nico Rompelberg

Zondag 18 april

1^o lezing Handelingen v.d. Apostelen 5, 27-41 2^o lezing Johannes 21, 1-21

9.15 (G) Pie Cornelissen

10.30 (OLV) jrd. Frans Weerts / jrd. dhr. Loks- Reinàrds / Luzia Smits-Croë / Bertha Tilkin-Franssen / Annie Swakhoven-Coenen (namens de bureu) / Annet Piëtte

Maandag 19 april

9.00 (OLV) Paula Haan

Dinsdag 20 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Nelly Smeets

Woensdag 21 april

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 22 april

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 24 april

CARLA ZWANENVELD IS 65 JAAR GEWORDEN

Carla is de bezielende dirigente van ons Theresiakoor. Zij gaat op zondag 18 april stoppen omdat zij 65 jaar geworden is en het tijd wordt om het dirigente stokje over te dragen aan een ander. Niet alleen bij de zondagse Hoogmis, ook bij alle uitvaarten en huwelijken was Carla present met het koor als het gevraagd werd. Ook in de Guliëlmuskerk was zij bereid om in te vallen. Je mocht altijd een beroep op haar doen. Je kon haar zelfs vragen om solo te zingen, als het nodig was. Mede dankzij Carla kennen wij heel veel liederen uit onze bundel in de kerk. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar toegewijde inzet. Zij is ook pas onlangs 2 weken geleden omgekomen geworden van kleinzoon Toon. We hopen dat zij nog heel lang niet alleen van kleinzoon Toon kan genieten maar van alle goede dingen van het leven samen met haar man Bert Zwanenveld.

Kerkebestuur Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H.Familie en Guliëlmus.

CARLA IS 65 GEWORDEN EN VIERT FEEST MET EEN CONCERT

Iedereen is welkom op zondagmiddag 18 april om 14.30 uur. Behalve dat het heel muzikaal en feestelijk zal zijn, is het ook een beetje triest, want Carla stopt als dirigente van ons St. Theresiakoor. Zij heeft het koor 15 jaar begeleid op de orgel en gedirigeerd. Zij vond het nu tijd geworden om de leiding over te dragen aan anderen. Die hebben we gelukkig gevonden in de persoon van Bianca en 2 verschillende organisten die haar en het koor zullen begeleiden. Carla heeft al de koren en muziekgroepen gevraagd om zich ter gelegenheid van haar 65^e verjaardag en haar afscheid van het St. Theresiakoor een keer samen te presenteren. En dat zijn: Cabaretgroep de Kriekel; Gemengd koor Les Chapeaux Noirs; vrouwenkoren Choros en Frey; Blokfluitgroep Quintus; Kerkkoor Daalhof; Kerkkoor st. Theresia. Op zondagmiddag 18 april kun je ze allemaal horen en zien.

Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT:

Op zondag 28 maart is **Disayr Godding** gedoopt, de dochter van Maikel en Sanya Godding – Tummers van de Burgemeester Winandsstraat 2 en het zusje van Danysha.

Dat de doop en opname in geloofsgemeenschap ons alle tot zegen mag zijn.

WANDELEN VAN MAASTRICHT NAAR HASSELT

Op zaterdag 10 april vertrekken we om 07.00 uur bij de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de Voltastraat. We zullen uitgeluid worden. Ons doel is het Heilig Paterke van Hasselt, waar dit jaar weer de Virga Jesse feesten zijn van 13 tot en met 29 augustus. Rond de klok van acht uur p.m. zullen we weer bij de kerk terug zijn. De onkosten zijn 5,00 euro voor de reis terug en een boekje en een tas koffie in Hasselt. Enige conditie en wandelervaring strekt tot aanbeveling. Maar ik hoop dat velen de moed hebben om mee te gaan.

Pastor Mattie Jeukens ofm

BIJBELGROEP

Op maandag 12 april start de Bijbelgroep weer om 13.30 uur. We beginnen met de Handelingen van de Apostelen. Iedereen is van harte welkom.

VASTENACTIE

De opbrengst is nog niet geteld, omdat tot en met de Tweede Paasdag de zakjes in de bussen in de O.L.V. van Lourdes en Guliëlmuskerk gedeponereerd kunnen worden. Een Vastenzakje is het symbool van de bereidheid om te delen met anderen.

KUIKENS

De Fietsclub heeft 17.000 eieren verkocht dit jaar. Je denkt waar hebben ze ze vandaan gehaald? En het wordt oppassen met die cholesterol. Toch zijn er nog eieren overgebleven. Daar zijn kuikens uitgekropen. Die zitten nu met deze Paasdagen veilig beschut in de kerk tot voorbij Beloken Pasen.

HOE IS PASEN IN ZIJN WERK GEGAAN?

Voor het geloof is Pasen belangrijker dan Kerstmis. Ons geloof is op Pasen gebaseerd, gebaseerd op de verrijzenis van Jezus met Pasen. Kernachtig omschreven kun je zeggen dat met Pasen God zich in Jezus laat zien als degene die trouw blijft door de dood heen. God blijft trouw en doet Jezus op staan uit de dood. Door God hoeven wij Jezus niet meer te zoeken bij de doden maar bij de levenden. De zware steen bij het graf is weggerold. Het graf is leeg en de dood is van haar kracht beroofd. We hoeven haar niet meer te vrezen. In God zullen we geborgen zijn. De laatste vijand van het leven is zo ontkracht, zegt de liturgie van Pasen. Ik vind dat mooi en geheimzinnig. Echt iets bij voorstellen kan ik niet, maar het voelt wel goed. Met Thomas heb ik ook zo iets: 'Eerst zien dan geloven', maar

toch ook weer niet. Pasen voedt het vertrouwen, dat wat er ook in je leven gebeuren mag en kan, dat er altijd iemand is die bij je blijft, die je vasthoudt, die je niet laat vallen weg in het niets.

De kerk verwacht van katholieken dat zij met Pasen hun 'communie doen'. Eén keer per jaar word je geacht ter communie te gaan en dat is in de Paastijd. Dat geeft ik u dan ook graag ter overweging mee in de hoop dat mensen tussen Pasen en Pinksteren naar de kerk zullen komen en ter communie zullen gaan. Iedereen is welkom bij ons. U hoeft niet bang te zijn om geweigerd te worden. Integendeel, ik zie u heel graag komen. Ik heb het ook nodig mensen om me heen te hebben met wie ik het feest van het nieuwe leven mag delen. Pasen is ook het feest van het voorjaar en het nieuwe leven. Pasen is de erkenning van een levenskracht die sterker is dan de dood en die zich een weg baant door onrecht en verdrukking heen, niet te stuiten. Geweld, misbruik, onderdrukking, uitbuiting en buitensluiting kunnen en mogen nooit het laatste woord hebben. Allemaal delen we in het leven ons door moederaarde geschonken. We zijn op elkaar aangewezen en hebben elkaar nodig. Die erkenning is ook Pasen, dat is het begin van vrede en gerechtigheid.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

KONINGINNEDAG 2010

Vrijdag 30 april 2010 om 10.00 uur is de traditionele oecumenische Koninginnedagviering in de St.Jan aan het Vrijthof in Maastricht. Voorgangers in deze dienst zijn ds. R.W.M. Foppen en pastoor F. Delahaye. Medewerking wordt verleend door het Koninklijk St.Caeciliakoor Heer te Maastricht, de Koninklijke Harmonie Maastricht 1825 en de organist Klaas Remerie. De Raad van Kerken Maastricht nodigt u allen van harte uit in deze dienst aanwezig te zijn.

DODENHERDENKING

Dinsdag 4 mei 2010 om 18.00 uur is in de St.Servaasbasiliek aan het Keizer Karelplein te Maastricht de oecumenische dienst van Woord en Gebed ter gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking. Voorgangers zijn pastoor - deken mgr. M.J.M. Hanneman en ds. C.J. Hollemans. De Cappella Sancti Servatii olv. Peter Serpenti en de organist M.Verheggen verlenen hun medewerking. Na de viering in de St. Servaas leggen leden van de Raad namens de aangesloten kerken een bloemstuk aan de voet van het Monument op het Koningsplein gedurende de daar te houden openbare plechtigheid. Ook voor deze viering wordt u van harte uitgenodigd.

PASEN, ALWEER VOORBIJ OF TOCH NIET?

Spectaculair zag de foto eruit van de Goede Vrijdag activiteiten in Spanje. Daar weten ze er iets van te maken. Verhalen kunnen zo tot leven komen. Soms heb ik het gevoel dat wij erg ver van Pasen zijn afgedreven. Pasen is een lekker lang weekend, waarin je moet uitkijken dat je niet teveel eieren eet. Dat is slecht voor je cholesterol. Zo'n ei, gekookt of van chocolade hapt natuurlijk wel lekker snel weg. Op basisschool het Spoor in Limmel en Nazareth mocht ik het Lijdensverhaal van Jezus vertellen aan de kinderen van groep 1 tot en met groep 4. Als je dan zo voor de klas staat dan kijken die kinderen je aan met van die prachtige verwachtingsvolle ogen. 'Is het echt gebeurt?' vroeg de een. De ander wilde weten hoe het graf nu leeg gekomen was? Leg het ze maar eens uit. Weer een ander kende het verhaal al heel goed, maar het was toch anders, vertrouwde hij me na de les toe.

Ik zelf vond dat ik wel slim was geweest door mijn verhaal met Kerstmis te beginnen. Ja, want Jezus kenden ze van Kerstmis met zijn vader en moeder, Maria en Jozef. Zo kon ik vertellen dat het kind van Bethléhem bij zijn geboorte in doeken gewikkeld was. Met Pasen werd Jezus opnieuw in doeken gewikkeld, niet om hem daarna in een kribbe te leggen zoals met kerstmis, maar om hem in een nieuw graf te leggen, in doeken gewikkeld dus, aan het begin van het leven en aan het einde van zijn leven. En ik kon toen de vraag stellen of dat misschien iets met elkaar te maken zou kunnen hebben. Geboorte en dood, heeft dat iets met elkaar te maken? Als de vrouwen bij het graf komen op Paasmorgen dan vinden zij de doeken terug opgerold in een hoek. Het leven heeft zich 'ontwikkeld'! Zou je mogen zeggen dat geboren worden en sterven eigenlijk alles met elkaar te maken hebben? Geboren worden doet pijn, maar sterven ook. Geboren worden is een nieuw begin, maar is sterven dat net zo zeer, een nieuw begin van eeuwigheid. Zou je mogen zeggen dat sterven een opnieuw geboren worden is in de harten van de mensen die van je houden? En begint niet daar de hemel, in het hart van wie van je houdt? Op zijn laatste avondmaal vraagt Jezus aan zijn leerlingen om wat hij gedaan heeft met het brood en de wijn te blijven doen tot zijn gedachtenis. Opdat hij zo tot leven komen kan. De twee Emmaüsgangers herkenden Jezus aan het zegenen en het breken van het brood. Toen kwam hij tot leven. Mag hij zo ook tot leven blijven komen bij ons.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

10.30 (OLV) zwd. Maurice Leutenis / zwd. Harrie Schijlen / 1^e jrd.
Breur Hauptst / Annie Hauptst- Emmenes / Bertha Tilkin
Franssen / Anna Bollen en familie / Marcel Vossen

Maandag 3 mei

9.00 (OLV) Pater Sief Schobben S.D.B.

Dinsdag 4 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Mariejean Walczak / Gerrit Wakker

Woensdag 5 mei

9.00 (OLV) Woord- en communieviering

Donderdag 6 mei

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 7 mei Eerste vrijdag v.d. maand

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 8 mei

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen /
Marleen Stizinger-Frijns / Ans Smulders / Rinus Creusen

Zondag 9 mei 6^e Zondag van Pasen

1^e lezing Handelingen v.d. Apostelen 15, 22-29 2^e lezing
Johannes 14, 23-29

9.15 (G) 2^e jrd. John Commijs / Hubertus Raemaekers / Huub
Koopman

10.30 (OLV) Simon Klaase / Anna Monfrance-Nijst / Pauline
Cremers-Mommers / Alphonsine Somers-Blommestijn / Thea
Weerts-Ritchi / Truus van Sint Fiet- Gulikers (namens de
buren)

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
88.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en
't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 9 24 april 2010

TUSSEN LAF EN LEF

God, er is moed voor nodig
om eerlijk toe te geven
dat je fout zat.
Om ervoor uit te komen
dat je iets hebt gedaan
wat niet mocht en niet kon.
We houden in zo'n geval
liever onze mond
en proberen de waarheid
een beetje te verdraaien.

God, geef ons het lef
om eerlijk te zijn
als we dingen hebben gedaan
die niet goed waren.
Geef ons de moed
om niet op de loop te gaan
en een ander de schuld
in de schoenen te schuiven.

God, we willen niet laf zijn,
maar het gebeurt soms
als in een soort reflex.
Laat ons ervaren
dat we niet minder zijn,
als we onze fouten
toe durven geven.

Wanneer je een mees.....
als mees nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouw- en draageractiviteit

Alfred Giliassen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobil: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643984 b.g.g. mobil: 06 - 45 64 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaaronderzeming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemelijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

Edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

/OCATEN

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel: 361 07 38

aan anderen dan aan zichzelf te denken. Haar hebben we bijgezet in het graf van haar man op het Kerkhof van Oostermaas.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 24 april

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mia van Gelabbeek / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Cornelia Buslowisz- v. Lieshout / Liesbeth v.d. Veer- Essers

Zondag 25 april 4^o Zondag van Pasen

1^o lezing Handelingen v.d. Apostelen 13, 14-52 2^o lezing Johannes 10, 27-30

9.15 (G) John Koopman / Peter Boormans

10.30 (OLV) Henk v.d. Meys (namens de bureu) / Marga Haaken-Winckers / Marleen Stitzinger-Frijns / Elysée (Frits) Kruyntjens en Sjanna Kruyntjens-Lardenoye / Mia Durlinger-Wijntjens / Mia Franssen-Everaarts / intentie ivm de verjaardag van Fien Smeets-Packlé

Maandag 26 april

9.00 (OLV) Pater Wil Krouwels ofm

Dinsdag 27 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) t.e.v. O.L. Vrouw

Woensdag 28 april

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 29 april

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 1 mei

19.00 (OLV) Voor alle slachtoffers v.d. oorlog (namens het comité Dodenherdenking) / Mary Castermans- Cörvers / Carolina Sullot- Lion / Anna Sep-Jongen / Willem Halmans

Zondag 2 mei 5^o Zondag van Pasen-Eerste zondag v.d. maand

Speciale collecte voor onze kerk

1^o lezing Handelingen v.d. Apostelen 14, 21-27 2^o lezing Johannes 13, 31-35

9.15 (G) Leon Prikken/ overledenen v.d. fam. Steps / Thea Savelberg-de Jong

GIELKESMERRET 2010

Op zaterdag 26 juni gaat er weer een editie plaatsvinden van de Gielkesmerret. Ook dit jaar wordt het weer een groot feest met een keur aan artiesten. Er zijn weer 20 kramen beschikbaar voor de rommelmarkt. Reserveren en betalen bij Sjef Zwackhalen, Aartshertogenstraat 16, 6226 XL Maastricht. Tel: 06 430 265 10. De kosten van een kraam is €19,-. Wees er snel bij want vol = vol. Binnenkort meer informatie over de artiesten.

VREDESKOOR

Op zondag 2 mei komt het Vredeskoor uit Nuth weer de eucharistieviering van 10.30 uur opluisteren. Er zullen vredesliederen worden gezonden i.v.m. de Nationale Dodenherdenking en de Bevrijdingsdag. Speciale aandacht zal uitgaan naar kerkliederen van Huub Oosterhuis.

JUBILEUM AMBY

De Walburgaparochie uit Amby viert dit jaar haar 1300 bestaan. Op 25 april is er een pontificale hoofdmis met de hulpbisschop, gevolgd door een brunch (reserveren noodzakelijk) en een grote ommeegang door Amby. Info: mevr. J. Kunen: 363 81 36

NIEUWE DIRIGENTE KOOR

Wij zijn blij dat wij in de persoon van Bianca Lenssen een uitstekende kandidaat hebben gevonden om het stokje over te nemen van onze scheidende dirigent Carla Zwaneveld. Op zondag 25 april zal Bianca voor het eerst ons koor dirigeren. Wij wensen Bianca veel succes en hopen dat zij zich snel bij ons zal thuisvoelen.

KEVELAER 2010

Op donderdag 6 mei wordt er vanuit Borgharen, Itteren, Limmel en Nazareth een tocht naar Kevelaer georganiseerd. Opstappen bij de kerk van Limmel (07.45 uur), kermisterrein Borgharen (08.00 uur) en St. Martinushoes Itteren (08.15 uur). Thuiskomst rond 20.00 uur. Kosten: € 18,50 p.p. incl. koffie met gebak. Rond 11.00 uur is er een mis, bezoek en hulde aan Maria bij de genadekapel en voor hen die willen overweging van de kruisweg in het grote Kruiswegpark. Er is ruim tijd voor een wandeling door Kevelaer. Reisleiding en organisatie mej. E. Rouwhorst. Aanmelden op het Parochiesecretariaat,

Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen, Tel. 043-3632967/
erouwhorst@parochieborgharen.nl tot woensdag 28 april 2010.
Iedereen is van harte welkom! Zie ook www.parochieborgharen.nl.
Deelnemers krijgen schriftelijk bericht met programma.

NIEUW! HULPMIDDELEN VOOR SLECHTZIENDEN

Thuiszorgwinkel Groenekruis Domicura is één van de verkooppunten van hulpmiddelen voor slechtzienden. Het standaard assortiment kunt u bezichtigen in de thuiszorgwinkel. Andere artikelen worden door ons besteld en zijn zo voorradig. Leden van Groenekruis Service ontvangen 10% korting op vertoon van hun ledenpas (max. € 90 per jaar). **Thuiszorgwinkel:** Mockstraat 1, 6226 CA Maastricht. **Openingstijden:** maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur. Tel: 3690660. Website: www.groenekruisdomicura.nl. Info: M. Ackermans, tel. 3690602; m.ackermans@gkdzorg.nl

EUREGIONALE JONGERENDAG MAASTRICHT.

Vanwege het 450-jarig bisdomjubileum wordt op zaterdag 24 april in Maastricht, een grote Euregionale Jongerendag gehouden, voor alle jongeren tussen 12 en 25 jaar uit de bisdommen Roermond en Den Bosch, de Belgische bisdommen Hasselt en Luik en de Duitse bisdommen Aken en Münster. De dag begint om 11.00 uur in de St. Servaas en eindigt rond 22.00 uur. 's Middags zijn er 20 workshops verspreid in de stad, variërend van culturele en creatieve bezigheden tot theologische en diaconale onderwerpen en kennismaking met diverse katholieke bewegingen. Ook een gezamenlijke eucharistieviering staat op het programma. 's Avonds is er een cultureel programma. Info: www.bisdomjubileum.nl/jongerendag



GEDOOPT:

Op zondag 11 april is in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes gedoopt:

- **Pieter Timmers**, de zoon van Gerrie en Uschi Timmers – Vlaspoel uit de Parmastraat 14;
- **Jenno Houten**, de zoon van Samantha Penders en Peter Houten uit de Burgemeester van Akenstraat 24 en het broertje van Juanna en pleegzoon van Johnny Timmers
- **Jerome Luyten**, de zoon van Wendy Luyten en Wilbert de la Haye uit de Hofmeierstraat 40, het broertje van Gabriel, Thomas en Yves.

Op zondag 18 april is gedoopt:

-**Eva Wolfs**, de dochter van Pedro en Cindy Wolfs – van der Meijs uit de Broekstraat 31 in Gronsveld.

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allen tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op eerste Paasdag 4 april is **Fien Smeets – Packlé** overleden, de weduwe van Willem Smeets. Zij is 96 jaar geworden. Zij wilde geen 100 jaar worden. Met haar pittige opmerkingen was zij een doortastende vrouw. Haar hele leven hard gewerkt. Het was moeilijk de dood van haar man Willem te verwerken. Ze heeft na de verhuizing van de Koningspleinflat, waar ze door Frans goed verzorgd werd, maar 3 maanden kunnen genieten van de nieuwe bewoning in de koepelhof. Zij is in het graf van haar man op het kerkhof van Oostermaas bij gezet.

Op 9 april overleed in Venlo op 89-jarige leeftijd **Mies Rongen – Smeets**, de zus van Nelly Smeets. Na de dood van Nelly was zij weer terug gegaan naar Venlo, maar uiteindelijk is zij vanuit onze kerk gebraven, omdat zij dacht eerder dan Nelly te sterven. Nelly was al overleden op Moederdag 10 mei 2009. Zo kan het soms gaan. Mies was erg gelovig, maar ze kon ook mopperen en knoteren. Na de uitvaart vond de crematie in Heerlen plaats.

Op 10 april overleed **Mia Frijns – Diederien**. Zij had net tot haar eigen verrassing haar 89^e verjaardag gevierd. Eenvoud en bescheidenheid sierde Mia. Twee keer had zij de kanker overwonnen, de derde keer legde zij zich erbij neer. Op bewonderenswaardige wijze heeft zij de dood in alle rust aanvaard. Dankzij de inzet van haar kinderen kon zij thuis sterven, haar grote wens. Haar man Sjeng heeft zij 29 jaar overleefd. In het crematorium van Geleen was het definitieve afscheid.

Op 10 april overleed in zorgcentrum Achter de Hoven **Lieske Pellaers – Matthieu**. Zij was 92 jaar en de weduwe van Jean Pellaers. Zij was een oersterke vrouw met een maag van beton. Zij was erg gesteld op haar eigen zelfstandigheid. Het deed pijn aan te moeten zien dat zij geen hulp kon en wilde vragen toen het op het laatste toch nodig werd. Als een echte moeder was zij meer gewend

GEEN HOND GEZIEN...

Onlangs bezocht ik mijn broer, die in een Arabisch land woont. Ik reisde met de plaatselijke vliegmaatschappij. Toen het vliegtuig de landingsbaan op taxiede stond het opeens stil en galmde er een zware mannenstem uit de luidsprekers. Iedereen werd plechtig toegesproken in het Arabisch en er verschenen Arabische Koranteksten op het tv schermje voor mij. De stem richtte zich tot Allah en bad om een behouden vlucht. Toen de stem was uitgesproken trok de piloot onmiddellijk de gashendel open en we schoten met volle snelheid de hemel in. Ik was nu overgeleverd aan hogere machten en charmante stewardessen, die langskwamen met versnaperingen. Vooral de alcoholische dranken vonden gretig aftrek bij de niet-moslims. Allah knijpt af en toe wel eens een oogje dicht. Zes uur later stond ik op een modern vliegveld in de woestijn. Mijn broer stond mij op te wachten en loodste mij door de ochtendspits, wat gevaarlijker was dan de vliegreis, want ze 'scheuren' daar als idioten in dikke wagens over vier- en vijfbaanswegen. Op iedere straathoek staat een moskee, waar de gelovigen vijf keer per dag worden opgeroepen tot gebed. Niet dat alle moslims regelmatig de moskee induiken, maar bij iedere moskee stonden er altijd wel schoenen voor de deur. Ook achter het huis van mijn broer stond een klein moskeetje gezegend met een zeer goede luidspreker. Iedere ochtend voor zonsopgang werd ik gewekt door een luide stem die vrolijk opriep tot gebed. In de autobussen is het voorste gedeelte gereserveerd voor vrouwen en kinderen. Vrouwen zijn zeer elegant gekleed en dragen met trots hun zwarte gewaden (abbaya's), versiert met goud en glitterwerk. Altijd leuk om te fantaseren wat ze daar nu onder dragen in die hitte. Hun gezicht is vrij, ze zijn mooi opgemaakt en de Arabische parfums ruiken betoverend, totaal anders dan wat wij gewend zijn. Je wordt als toerist en als vrouw niet lastig gevallen. Diefstal is er nauwelijks, want in een land waar de sharia wordt toegepast wordt er met wetsovertreders korte metten gemaakt. Net zoals bij ons loopt iedereen met een mobieltje aan zijn oor. Ik vroeg mij af of de gesprekken daar soms ook zo intiem zijn als bij ons. Toch had ik het gevoel dat ik iets miste, maar ik wist niet wat. Toen ik thuis was wist ik het. Ik had twee weken geen hond gezien en onbekommerd kunnen rondlopen! Eenmaal terug viel mij onmiddellijk het aantal honden op dat bezig is aan zijn dagelijkse rondje om de kerk en het buurtpark. En natuurlijk de cadeautjes die sommige van deze viervoeters en hun baasjes op de stoep achterlaten.

Salaam, Harrie Lamers.

10.30 (OLV) zwd. Fien Smeets-Packlé / Annie Swakhoven-Coenen /
Mia Durlinger-Wijntjens / Marij Drummen-Wolters / Mia
Lemmens- Hermans / Jos Reinders-Sisternans / Annet Piëtte

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten **geen koopavond**



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 10 8 mei 2010

EEN OPRECHT SORRY

Sorry God,
voor al die keren
dat we mensen gekwetst hebben.
Voor alle lelijke woorden
die niet terecht waren,
maar die in ons opwelden
omdat we boos waren
of teleurgesteld.

Sorry God,
voor al die keren
dat we wel sorry geroepen hebben,
maar alleen om er vanaf te zijn.
Voor al die keren
dat we daarna doorgingen
alsof er niets gebeurd was
en een ander in de kou lieten staan.

Sorry God,
voor al die keren
dat we nagelaten hebben
om te zeggen dat het ons spijt.
Help ons om voortaan
niet alleen sorry te zeggen,
maar ook iets goed te maken
voor zover dat kan.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel. 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



to' ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens no' lig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwsoort en draagdoeken

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Maandag 10 mei

9.00 (OLV) Pater Theo Gielen ofm conv.

Dinsdag 11 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Voor een overledene

Woensdag 12 mei

9.00 (OLV) Uit dankbaarheid/ Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag- Eerste H.Communie

9.15 (G) Christien Vrieselaar-Willems

10.30 (OLV) Voor de eerste communicanten

Zaterdag 15 mei

19.00 (OLV) Ans Dideren-Ronda / Echtelieden Lemmens-Dautzenberg en zoon Marcel / Mary Castermans- Cörvers / Nico Rempelberg / overl. v.d. fam. Claessens-Adams

Zondag 16 mei

7^e Zondag van Pasen

1^e lezing Handelingen v.d. Apostelen 7, 55-60 2^e lezing Johannes 17, 20-26

9.15 (G) Peter Boormans / Pie Cornelissen / Zegen voor twee pelgrims naar Rome

10.30 (OLV) 3^e jrd. Martin Konings / jrd. Deken Karel Receveur / jrd. echtelieden Huynen-Mullers / Corrie v.d. Berg / Bertha Tilikin Franssen / Wil van Beek / Mia Degroof-Knubben / uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk

Maandag 17 mei

9.00 (OLV) Koen Meens

Dinsdag 18 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Martijn Hermse

Woensdag 19 mei

9.00 (OLV) Lucas Haan / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 20 mei

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 22 mei

19.00 (OLV) 2^e jrd. Lieske Vermeire-Gerardu / Fons Vermeire / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Willie van der Spoel / Jean Mulkens

Zondag 23 mei

Hoogfeest van Pinksteren

1^e lezing Handelingen v.d. Apostelen 2, 1-11 2^e lezing Johannes 20, 19-23

9.15 (G) Guus Tyndall / Leon Prikken

HOE GAAT DE EERSTE COMMUNIE IN ZIJN WERK?

Het woord zegt het al. De Eerste Communie is de eerste keer dat je ter communie gaat. Wanneer dat is, mag iedereen zelf bepalen. Maar het is natuurlijk altijd veel leuker omdat samen met anderen te doen en er een leuk feestje van te maken, dan alleen en onopvallend de hostie op een zondag de eerste keer in ontvangst nemen. Maar dat kan ook. Als pastoor hoop ik dat het niet alleen maar bij een eerste keer blijft.

Pastor Mattie Jeukens ofm

EERSTE H. COMMUNIE

Op Hemelvaart, 13 mei, dan is het weer zo ver. Voor de 24 kinderen die dan hun Eerste Heilige Communie gaan doen, hopen we dat het een stralende dag mag worden. Je communie doen wil zeggen dat je er helemaal bij gaat horen. Je mag mee aan de tafel van de Heer en net als al de volwassenen ook het gezegende brood, de hostie ontvangen. Communicanten van dit jaar zijn: **Rosita Stasser, Roy Stasser, Ashly Devens, Vanity Zonneveld, Dany Knipschild, Michelle Rijvers, Esme Manca, Jordy Mulkens, Chelsea Essers, Danie Meijers, Xavier Gerets, Zoe Medenbach, Daisy Medenbach, Keano Schoenmaeckers, Romy Winands, Diego Kuipers, Kyenzo Kesler, Diego Ter Linde, Dean Janssen, Vanity Kools, Lucena van Kan, Justin van Kan, Liesbeth Rulkens en Sylvano Koopman.**

OPBRENGST VASTENAKTIE

De vastenactie heeft dit jaar weer een bedrag opgebracht van €453,37 voor de O.L.V. van Lourdes en € 370,59 voor de Guliëlmus. Onze dank aan alle gevers en aan iedereen die zich belangeloos heeft ingezet uw bijdrage op te halen.

14 MEI SERVAASDAG

Op 14 mei is de dekenale jubileumdag van ijsheilige en stadspatroon Servatius. Om 19.00 uur is er weer de traditionele Servaasviering in de Servaasbasiliek met priesters van het dekenaat en bisschop Wiertz. Aansluitend is er koffie en muziek in de pandtuin. Het geheel wordt zoals ieder jaar muzikaal opgeluisterd door fanfare Servatius uit Biesland.

WIJ FELICITEREN

De jaarlijkse lintjesregen is ook aan onze parochie niet voorbij gegaan. De heren Jan Stegen en George van Loo (Wittevrouwenveld)

en Sjef Frijns (Wyckerpoort) werden allen Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat!

AFSCHEID CARLA ZWANEVELD

Op zondag 18 april heeft Carla Zwaneveld officieel afscheid genomen als dirigente/organiste van ons koor. 's Middags was er in de O.L.V. v. Lourdeskerk een mooi sfeervol concert van de groepen/koren waarmee zij heeft samengewerkt. Ondanks het mooie weer buiten was het concert zeer goed bezocht. Hierna was er nog een gezellige koffietafel in het Trefcentrum.



GEDOOPT:

op zondag 2 mei is in de Guliëlmuskerk gedoopt: **Lucinda Calvia**, de dochter van Angeloe en Marlie Calvia – Hermans uit de Goltziusstraat 29

In de O.L.V. van Lourdes is gedoopt: **Dylan Rijvers**, de zoon van Ronnie en Shirley Rijvers – Peters en het broertje van Michelle.

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



GETROUWD

op zaterdag 1 mei zijn in de kerk van Sint Pieter getrouwd **Erik Wijnen** en **Edmée Verstraelen** uit de Eburonenweg 38B. Van harte proficiat



OVERLEDEN:

Op donderdag 15 april overleed **Lieske Hermans – de Graaf**. Haar 93^e verjaardag had zij net nog op 11 april kunnen vieren. Zij was een sterke vrouw en steun en toeverlaat van haar man Wayne. Die veel te vroeg stierf. Gelukkig heeft zij later nog hele fijne jaren mogen beleven met Hub. Familie en vrienden mochten altijd rekenen op een helpende hand van Lieske. Voor haar klein- en achterkleinkinderen was zij een fantastische oma. Op 20 april is afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes waarna zij bijgezet is op de begraafplaats van de Tongerseweg in het graf van Anneke, haar dochttertje dat op 4 jarige leeftijd is overleden.

Eveneens is op donderdag 15 april **Nanny Urselmann** overleden. In Venlo is zij geboren als jongste in een gezin van 10 kinderen. Als kind

waarvan men dacht dat het de avond niet zou halen is zij toch 83 jaar geworden. Via haar zus Toos kwam zij in contact met een gezin van 5 en later 6 kinderen. Toen is ook haar zoon Will geboren. Samen met Toos en Will is zij later naar Maastricht gekomen en heeft op de President Rooseveltlaan een veilig thuis gevonden. Zij was een sterke vrouw met veel respect voor wat het leven heeft te geven. Op woensdag 21 april hebben we voor dit leven afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes waarna zij op Oostermaas bijgezet is in het graf van haar zus Toos.

Op zondag 25 april meteen nadat zij de ziekenzalving had ontvangen, is **Netta Drummen – Aarts** overleden. Haar 85^e verjaardag is nog gevierd in de Koepelhof, waarna zij na de dood van haar man Frans, naartoe was verhuisd op 15 november. Na een week op 23 november kwam zij in het azM terecht tot maart om vervolgens voor revalidatie naar Klevarie te gaan. Netta was Netta. Haar leven lang heeft zij gesjouwd en gewerkt; en gekiend om er alle prijzen te winnen die er maar te winnen waren, om ze weg te kunnen geven aan anderen. Netta gaf liever dan dat ze moest nemen, behalve de borrel en zeker de borrel die Frans haar altijd 's morgens vroeg bracht met een rauw geklopt ei, die nam ze van harte. Afscheid hebben we genomen op 1 mei in de O.L.V. van Lourdes en haar te rusten gelegd op het haar zeer vertrouwde kerkhof van Oostermaas, in het graf van Frans en dicht bij Marij.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 8 mei

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Marleen Stitzinger-Frijns / Ans Smulders / Rinus Creusen

Zondag 9 mei 6^e Zondag van Pasen

1^e lezing *Handelingen v.d. Apostelen 15, 22-29* 2^e lezing *Johannes 14, 23-29*

9.15 (G) 3^e jrd. John Commijs / Hubertus Raemaekers / Huub Koopman

10.30 (OLV) Simon Klaase / Anna Monfrance-Nijst / Pauline Cremers-Mommers / Alphonsine Somers-Blommestijn / Thea Weerts-Ritchi / Truus van Sint Fiet- Gulikers (namens de burens) / Els Fabry-Smeets

“HET HEEFT HARE MAJESTEIT BEHAAGD...”

Tot tweemaal heb ik dit uit de mond van waarnemend burgemeester Jan Mans mogen horen op twee achtereenvolgende dagen. Woensdag voor Jan Stegen, die er speciaal voor uit de vergadering van het bestuur van het Trefcentrum werd geroepen en donderdagmorgen thuis bij George van Loo. Beiden hebben een Koninklijke onderscheiding gekregen voor hun inzet voor de gemeenschap. Burgemeester Jan Mans spelde met verve de onderscheiding op. Het ging hem goed af. Maar het mooiste klonk toch wel; “Het heeft hare majesteit behaagd....”. De koningin mag blij zijn met deze landgenoten uit het Wittevrouwenveld. Wij waren dat al, want we weten wat ze kunnen! Proficiat duizendpoot George en Jan, die ook nog dertig jaar schoolbestuur en 10 jaar vrijwilliger in Beukenoord op z'n conto mag schrijven. Zo'n lintje is een mooi gebeuren met alle emoties. In het Trefcentrum ontbrak Frans Kusters. Die had er eigenlijk bij moeten zijn. Niet alleen omdat Frans zelf een lintje heeft, maar ook omdat hij, begaan als hij is met het Trefcentrum, één van de initiatiefnemers was voor Jan. Maar Frans lag in het ziekenhuis. Karin moest de honneurs waarnemen en dat deed zij met een geweldige bos bloemen. Trouwens op één gang in het ziekenhuis lagen maar liefst drie mensen die zeer betrokken zijn bij het wel en wee van onze buurt. Op A3 lagen behalve Frans ook nog Alex Hamers, de penningmeester van onze parochie en Roos Luyten, die zich altijd weer met hart en ziel inzet voor mensen, nu zelf overgeleverd aan zorgzame handen van anderen. Zo kan het verkeren. Maar wie er wél bij waren bij de uitreiking van de lintjes op het moment dat die plechtige woorden klonken: “Het heeft hare majesteit behaagd..”, dat waren de echtgenotes van Jan en George; dat waren Jenny en Mia. Op Koninginnedag zag ik het overzicht in de krant van de lintjes regen: 2/3^e man en 1/3^e vrouw. Maar ik bedacht toen als Jan en George niet Jenny en Mia achter zich hadden staan, wat er dan van dat lintje was geworden? Naar mijn gevoel hebben zij dat lintje mee verdiend. Wat moest George zonder Mia en Jan zonder Jenny? Trouwens gaat het ook niet om mensen die op de achtergrond werken een keer in het zonnetje te zetten? Zoals op het Journaal donderdagavond, die moeder die ook op 90 jarige leeftijd een lintje had gekregen omdat zij haar twee jongens die niet alleen blind, maar ook nog slechthorend waren, haar hele leven al thuis verzorgde. Haar jongens waren nu 66 en 64 jaar oud en nog steeds thuis. Bij deze dus ook voor Mia en Jenny even een beetje extra aandacht. Proficiat, het heeft niet alleen hare majesteit, maar ook menier pestoer behaagd.

Pastor Mattie Jeukens ofm

Maandag 31 mei

9.00 (OLV) voor een overledene

Dinsdag 1 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Mariejean Walczak

Woensdag 2 juni

9.00 (OLV) Woord- en Communieviering

Donderdag 3 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 4 juni

Eerste vrijdag v.d. maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 5 juni

19.00 (OLV) Truus van Sint Fiet-Gulikers (namens de bureu) /
Liesbeth v.d. Veer-Essers / Anna Monfrance-Nijst / Mary
Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Anna Sep-
Jongen

Zondag 6 juni **Sacramentsdag – Eerste zondag van de maand**

Speciale collecte voor onze kerk

1^e lezing Genesis 14, 18-20 2^e lezing Lucas 9, 11-17

9.15 (G) Leon Prikken / Pater Frans van der Zee

10.30 (OLV) zwd. Netta Drummen- Aarts / jrd. echtelieden Feron-
Ruyters / Els Smeets-Fabry / Annie Urselmann / Maurice
Leutenis / Simon Klaase / Henk v.d. Meys (namens de bureu) /
Elysée (Frits) Kruyntjens en Sjanna Kruyntjens- Lardenoye

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

APOTHEEK



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker

Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 11

22 mei 2010

MAAK ONS OPTIMISTISCH

God, als we teneer geslagen zijn,
omdat het anders gaat
dan we hoopten
en we niet goed weten
hoe het verder moet,
geef ons dan
een beetje vertrouwen.
Laat ons geloven
dat er wegen zullen zijn
die we nu nog niet zien.
Dat we die zullen vinden
als we op zoek gaan.

Als we mismoedig zijn,
omdat anderen zeggen
dat het toch niet lukt,
omdat er teveel problemen zijn
en een mens niet alles kan,
geef ons dan
een beetje geloof.
Laat ons ontdekken
hoeveel vindingrijkheid
er in ons schuilt.
Maak ons optimistisch
en inspireer ons.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwoplossingen en draagerconferentie

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2c
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

/OCATEN

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met

O.L.V.

Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

G.

Zaterdag 22 mei

19.00 (OLV) 2^e jrd. Lieske Vermeire-Gerardu / Fons Vermeire / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Willie van der Spoel / Jean Mulkens / Mia en Wiel Janssen- D'Elfant

Zondag 23 mei

Hoogfeest van Pinksteren

1^e lezing Handelingen v.d. Apostelen 2, 1-11 2^e lezing Johannes 20, 19-23

9.15 (G) Guus Tyndall / Leon Prikken

10.30 (OLV) zwd. Fien Smeets-Packlé / 5^e jaergedachtenis Bertha Tilkin-Franssen / Annie Swakhoven-Coenen / Mia Durlinger-Wijntjens / Marij Drummen-Wolters / Mia Lemmens- Hermans / Jos Reinders-Sisternans / Annet Piëtte / Franka Natterman-Franzen

Maandag 24 mei

Tweede Pinksterdag

1^e lezing Petrus 1, 3-9

2e lezing Marcus 10, 17-27

9.15 (G) Thea Savelberg-De Jong / Voor het behoud van het geloof in de Guliëlmusparochie

10.30 (OLV) Nelly Smeets / Mies Rongen-Smeets / Cornelia Buslowisz-v. Lieshout / Carolina Sullot Lion

Dinsdag 25 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) T.e.v. O.L. Vrouw

Woensdag 26 mei

9.00 (OLV) Voor de zieken/ Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 27 mei

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 29 mei

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / echtelieden Lemmens-Dautzenberg / Mia van Gelabbeek / Mary Castermans-Cörvers / Virginie Franssen- V. Rijsselt

Zondag 30 mei

Feest van de H. Drie-Eenheid

1^e lezing Spreuken 8, 22-31 2^e lezing Johannes 16, 12-15

9.15 (G) Christien Vrieselaar-Willems / John Koopman / Jan van Buuren

10.30 (OLV) zwd. Mia Frijns-Diederren / zwd. Lieske Hermans- de Graaf / overleden ouders Hannon-Cruts / Lieske Pellaers-Matthieu / Mia Franssen-Everaarts / Bertha Tilkin-Franssen

GRATIS JURIDISCH ADVIES VOOR VROUWEN

De Vrouwenrechtswinkel Maastricht is opgericht door vrouwelijke rechtenstudenten en biedt vrouwen gratis juridisch advies aan en organiseert lezingen. Een van de doelen is om vrouwen hiermee bekend te maken, omdat er een grote behoefte bestaat aan laagdrempelige juridische bijstand. 27 Mei is er een arbeidsavond voor vrouwen die problemen ondervinden op/met hun werk.

Toegang: gratis vanaf 19:00, Spoorweglaan 9
info@vrouwenrechtswinkelmaastricht.nl
www.vrouwenrechtswinkelmaastricht.nl

WEEK VOOR DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

De actie van de Week Nederlandse Missionaris gaat over Afrika. Van 13 t/m 24 mei (van Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren) wordt er geïncolligeerd voor missionarissen en missionair werkers. Hun visie is dat iedereen recht heeft op een plek in de maatschappij zoals straatkinderen, ex-kindsoldaten en inheemse volken. Er kan alleen sprake zijn van ontwikkeling wanneer mensen open staan voor elkaar. Pas dan is vreedzame ontwikkeling mogelijk. Met Pinksteren zal er een deurcollecte worden gehouden in onze kerken.

HOE GAAT PINKSTEREN IN ZIJN WERK?

Pinksteren is een kwestie van de Geest en die gaat eigenlijk niet te werk. De geest is er, in de Bijbel al vanaf het allereerste begin, toen de aarde nog woest en ledig was, toen waaide Gods Geest al over de chaos en hielp orde aan te brengen. Geest is in de schrift: 'adem en wind' en die waait waarheen zij maar wil. Niemand kan haar vastpakken. Het is een kwestie van voelen en je mee durven laten nemen op de golven van je gevoel. Dat is riskant. Je weet nooit waar je uitkomt. Maar één ding wordt ook duidelijk als je wilt leven in Jezus'Geest. De Bijbel vertelt dat waar mensen in Jezus geest'læfden, er geen noodlijdenden meer waren, omdat iedereen alles met elkaar deelde en ieder kreeg wat hij of zij nodig had. Zo is de Geest heel concreet: Zij of hij is te vinden daar waar je krijgt wat je nodig hebt. Als je weet wat je echt nodig hebt, weet je ook wat geestkracht is, of niet?

Pastor Mattie Jeukens ofm

TERUGKOMVIERING 22 MEI

Op zaterdag 22 mei kunnen de foto's en de Dvd van de communie in de sacristie van de kerk opgehaald worden na de eucharistieviering die om 19.00 uur begint. Een goede aanleiding voor alle communicanten om in de mis weer ter communie te gaan.

GASTKOOR

Het gemengde koor uit Oirsbeek, bestaande uit 40 leden komt zondag 30 mei de viering van 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdes muzikaal ondersteunen. Drie jaar geleden hebben zij het zo op prijs gesteld dat zij graag nog een keer terug komen. Na de viering drinken we samen koffie in het Trefcentrum. Van harte welkom in deze viering. Het zal zeker mooi worden, perslot van rekening is Oirsbeek mijn geboorte dorp!

Mattie Jeukens ofm

WERKZAAMHEDEN VOLTA STRAAT/EDISON STRAAT

Sommigen klagen dat de stratenmakers in de Edisonstraat en Voltastraat niet opschieten en dat ze met te weinigen zijn. Van de andere kant waren de werkzaamheden de afgelopen weken een aanleiding om mensen te ontmoeten en gesprekken te hebben. Je hoefde maar met je handen in de broekzak op de stoep te kijken en er kwam zo iemand naast je staan, en nog iemand en nog iemand en nog iemand...

BOEKPRESENTATIE HERMAN WIJLER

Beeldend kunstenaar Herman Wijler heeft een belangrijk buurtdocument gemaakt door de laatste fase van de Electrobuurt, de sloop en de nieuwbouw fotografisch vast te leggen. Op zondag 23 mei is in de lichtschrijverij van Herman en Marie-Louise Wijler aan de Frankenstraat de presentatie van zijn boek: 'Electrobuurt teloorgang 2001-nieuwbouw 2009'.

GIELKESMERRET

Op zaterdag 26 juni is er weer Gielkesmerret. Deze werd in 1988 opgericht als evenement om het dak van de St. Guliëlmuskerk te onderhouden. Nog steeds is de Gielkesmerret een begrip. Het vele werk is nu in handen van een klein team dat deze jaarlijkse activiteit blijft voortzetten. Dank aan de vrijwilligers van JC de Happy Kids die de Gielkesmerret komen versterken. Helaas zijn er geen marktkramen meer beschikbaar! Het feest is van 10.00u tot 17.00 u. Vanaf 12.00 uur zijn er optredens van o.a. Gino Fey, Ludy van Dijk, Frans

Theunisz, Huub Adriaens, Bert Dols, Theo Claessens en Peggy Lassouw. Ook de Jeugdromband WV 28 zal van de partij zijn. Muziek: Peter Franssen. Presentatie: Sjef Zwackhalen. Entree gratis.

HAPPY KIDS JEUGDKAMP 2010:

Van 6 mei t/m 9 mei verbleven maar liefst 71 kinderen uit de wijk in Bree-Opitter te België voor het jaarlijkse jeugdkamp van de Happy Kids. Ondanks de vele regenbuien was het een sfeervol kamp met een keur aan activiteiten als o.a. speurtochten, bosspelen, bonte avonden, kampvuur. Dank aan de 25 vrijwilligers die deze week voor de kinderen klaarstonden. Het was een onvergetelijke week, dankzij jullie inzet. Proficiat.



GEDOOPT

Djenna Beckers, de dochter van Antonia Beckers uit de Kasteel Walburgstraat 6 in Nazareth.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap haar en ons allemaal tot zegen mag zijn.



GAAN TROUWEN

Op zaterdag 29 mei gaan om 13.00 uur in de Gulielmuskerk Berry Roemgens en Fleur Coolen trouwen. Zij gaan wonen in de Reinierlanghalsstraat 8.

Dat het jawoord dat zij elkaar geven sterk en duurzaam mag zijn en bron van een mooi leven en veel geluk.



OVERLEDEN

Op zondag 9 mei Moederdag is **Marie Louise den Boer – Stitzinger** aan de verwondingen van een noodlottig ongeluk overleden. Haar hoofd was te zeer beschadigd na de aanrijding, waar Marie Louise zelf helemaal niets aan kon doen op die vroege vrijdagmorgen toen zij naar haar werk ging. Zij laat haar man Wannie achter en twee geweldige dochters, die al uit huis waren en een prachtige zoon, die nog thuis was. Zij had ook twee kleinkinderen. Marie Louise was een harde werker, die alles deed om het haar gezin zo goed mogelijk te laten hebben. Zij was pas 48 jaar, veel te jong om te sterven. Zij was nog zo hard nodig. Haar afscheid was op zaterdag 15 mei in de O.L.V. van Lourdes waarnaar zij begraven is op de begraafplaats Oostermaas.

HOE GING DE EERSTE COMMUNIE IN ZIJN WERK?

Het is dinsdagochtend en er wordt druk geoefend in de kerk door de 24 communicanten van dit jaar. Overmorgen is de grote dag en er moet nog heel veel gebeuren. De hele mis wordt onder leiding van mhr. pastoor, Sjef en Eelco nog eens doorgenomen. De kinderen krijgen aanwijzingen hoe ze moeten lopen en dat ze rustig op hun plaats moeten gaan zitten. De liedjes worden nog eens gezongen en het evangelieverhaal wordt voorgelezen. Mhr. pastoor houdt met de microfoon een preekje en vraagt: 'wat willen jullie later worden als jullie groot zijn?' Tot mijn grote verbazing beweren zeker 8 van de 24 communicanten dat ze bij de politie willen. De politie is blijkbaar erg populair bij de jeugd. Of dat over een paar jaar ook nog zo zal zijn? Iemand anders zegt dat ze schooljuf wil worden en een ander wil later graag verhalen gaan vertellen. Dat laatste antwoord valt in de smaak bij mhr. pastoor, die blij verrast is. Voorzichtig vraagt hij of er misschien ook iemand later pastoor wil worden. Opeens is het muisstil in de kerk en de kinderen lijken zowaar even van slag. Er komt geen antwoord en mhr. pastoor gaat snel verder met oefenen. Op de grote dag zelf trekt er vanaf het Trefcentrum een feestelijke stoet achter de Gele Rijders aan en maakt een ererondje op het Voltaplein. Helaas schijnt de zon niet, maar het blijft gelukkig droog. Dan gaat alles naar de kerk. Een vrachtwagen die op de A-2 voor het stoplicht staat te wachten toetert uitgelaten naar het bonte gezelschap. Mhr. pastoor heeft nauwelijks een stap in de kerk gezet of iemand vraagt; 'pestoer wienie kin iech weer nao boete?' Het is duidelijk dat een verblijf in de kerk voor de meesten erg onwennig is en voor sommigen zelfs een regelrechte penitentie. Tijdens de mis troost een mevrouw die voor mij zit haar man die steeds onrustiger wordt. Met het kerkblaadje in haar hand zegt ze: 'nog eve volhouwe sjat nog dreij bladzijj'. Onder de communie is het geduld van de meeste aanwezigen op en de communicanten worden steeds onrustiger. Mhr. pastoor maakt er snel een eind aan en voor hij de zegen kan geven vliegen de eerste ballonnen al de lucht in richting plafond. Overmorgen is er een begrafenis, de aanwezigen moeten dan maar niet omhoog kijken. Na de groepsfoto, op de trappen van het priesterkoor, trekken de communicanten onder een erehaag van ouders en familie snel naar buiten. Het verblijf in de kerk heeft nu wel lang genoeg geduurd. Het feest kan eindelijk beginnen.

Harrie Lamers

9.15 (G) Overleden ouders Lemaire-Clermonts / Pie Cornelissen
10.30 (OLV) zwd. Marie-Louise den Boer- Stitzinger / jrd. Mgr. Beel /
jrd. Frans Marquet en overleden familie / 6^e jrd. Mary
Castermans- Cörvers / Wil van Beek / Breur Hauptst en Annie
Hauptst-Emmenes

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

APOTHEEK



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H. Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 12 5 juni 2010

MAAK ONS VINDINGRIJK

God, maak ons vindingrijk
als het om grote problemen gaat.
Het oplossen van milieuvraagstukken.
Een uitweg vinden,
waar twee strijdende partijen
vrede mee hebben.
Iets bedenken
waardoor het verschil
tussen arme en rijke mensen
minder groot wordt.

Maak ons ook vindingrijk
als het om kleine dingen gaat.
Het bijleggen van een ruzie.
Het vinden van een uitweg
in een vastgelopen situatie.
Ervoor zorgen dat iemand
niet meer gepest wordt.
Het zo weten te plooiën,
dat er niet alleen geluisterd wordt
naar mensen met een grote mond,
maar ook naar anderen.

Maak ons vindingrijk.
Inspireer ons. Beziel ons.
Opdat er in Godsnaam
iets verandert.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSPRAAK

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwsoort en drageroentide

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Speciale collecte voor onze kerk

1^e lezing Genesis 14, 18-20 2^e lezing Lucas 9, 11-17

9.15 (G) Leon Prikken / Pater Frans van der Zee

10.30 (OLV) zwd. Netta Drummen- Aarts / jrd. echtelieden Feron-
Ruyters / Els Smeets-Fabry / Annie Urselmann / Maurice
Leutenis / Simon Klaase / Henk v.d. Meys (namens de bureu) /
Elysée (Frits) Kruyntjens en Sjanna Kruyntjens- Lardenoye

Maandag 7 juni

9.00 (OLV) Ria Moonen

Dinsdag 8 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Uit dankbaarheid voor alle goede gaven, geluk en
voorspoed

Woensdag 9 juni

9.00 (OLV) Voor mijn vriendinnen / voor de levenden en
overledenen van de fam. Vandewall-v.Lijf

Donderdag 10 juni

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 12 juni

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers

Zondag 13 juni

Feest van Antonius van Padua

1^e lezing Samuel 12, 7-13 2^e lezing Lucas 7, 36-50

9.15 (G) Thea Savelberg-de Jong / Huub Koopman

10.30 (OLV) Jrd. overleden ouders Volders-Christophe / 30^e jrd. Ria
Ras-Haesen / Mgr. Edmond Beel / Bertha Tilkin-Franssen /
Corrie v.d. Berg / Pauline Cremers-Mommers / Marga Haaken-
Winckers

Maandag 14 juni

9.00 (OLV) Ter ere van Sint Antonius

Dinsdag 15 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Voor de bekering v.d. zondaars / Broeder Jan Poland ofm

Woensdag 16 juni

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v.Lijf

Donderdag 17 juni

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 19 juni

19.00 (OLV) 7^e jrd. Piet de Bruyn / Nico Rompelberg / Mary
Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Thea Weerts-
Ritchi

Zondag 20 juni

Vaderdag

1^e lezing Zacharias 12, 10-11

2^e lezing Lucas 9, 18-24

HET RODE KRUIS HEEFT UW HULP NODIG!

Bij rampen, zowel bij ons achter de voordeur als bij calamiteiten in het buitenland is hulp nodig. Het Rode Kruis biedt die hulp, maar hiervoor is geld nodig en voor geld zijn collectanten nodig! Het Rode Kruis heeft dringend behoefte aan collectanten die in Wyckerpoort willen collecteren van 20 juni t/m 29 juni. Denkt u die persoon te zijn? Meldt u zich dan a.u.b. bij dhr. Hendrikson, Prof. Henketplein 9, tel: 363 35 74. Van harte aanbevolen!

TRAP 'ALS' DE WERELD UIT

De Stichting ALS organiseert op 20 juni voor de 5^e keer het fietsevenement "Trap ALS de wereld uit" om de bekendheid te vergroten van de spierziekte ALS en geld in te zamelen voor meer onderzoek. Er zijn drie fietsroutes over de mooiste wegen in het Land van Herve, de Voerstreek en Zuid Limburg. Er zijn tochten van 45 km. en 95 km. en er is een vaderdagtocht van 20 km. Er zijn ook twee wandelroutes: één van 15 km. (omgeving Pietersberg) en één van 7 km. (in het dal van de Jeker en ook geschikt voor rolstoelers). Startpunt van alle routes: Sportpark Jekerdal, Mergelweg 120, Maastricht. Inschrijving ter plaatse of op www.stichtingALS.nl. Start vanaf 9.00 uur (fietstocht 95 km.), 9.30 uur (wandeltocht 15 km.), 10.00 uur (fietstocht 45 km. en vaderdagwandeling 7 km.) en 11.00 uur: vaderdagfietsstocht 20 km.

OPENING RESTO VAN HARTE

Op 1 juni is in het Trefcentrum de officiële opening geweest van Resto van Harte, o.a. in aanwezigheid van demissionair minister-president J.P. Balkenende. Het Resto is open op maandag en vrijdag om 17.00 uur en eten wordt geserveerd vanaf 17.30 uur. Iedereen is welkom, voor een lekker, vers drie-gangendiner, voor een gezellig gesprek met andere wijk-bewoners of om kennis te maken met organisaties uit de buurt. Kosten: 6 euro en voor wie het niet breed heeft slechts 3 euro. Graag wel van te voren reserveren, via 0800-0151, iedere werkdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur

GRATIS VOEDINGSCHECK

Groene kruis Domicura start met een gratis voedingscheck, waarbij de diëtist kijkt naar eet- en beweeggewoonten. Wijkt de voeding af van wat gezond én aanbevolen is? Hoe zit het met de vitamines? Allerlei vragen en onderwerpen kunnen worden besproken. De 'check' duurt 45 minuten en iedereen vanaf 6 jaar mag hieraan deelnemen.

Geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Voor meer info en aanmelden: secretariaat van de dienst Voedings-voorlichting en Dieetadvisering van Groene kruis Domicura, tel. 369 06 20; vodi@gkdzorg.nl.

OPROEP AAN ALLE BEWONERS NIEUWBOUW ELECTROBUURT

Alle bewoners van de nieuwbouw die is gekomen in de plaats van de oude Electrobuurt (Voltastraat / Edisonstraat / Marconistraat / Franklinstraat) hebben de afgelopen tijd een brief van Servatius gekregen, waarin staat dat zij bij Herman Wijler gratis een fotoboek kunnen ophalen over de sloop en nieuwbouw van de Electrobuurt. Sommigen hebben deze brief weggegooid zonder hem te lezen. Vergeet u niet van deze kans gebruik te maken.

HOE GAAT STEMMEN IN ZIJN WERK?

Het is vooral ene kwestie van doen! Doe het. Ga naar je aangewezen stembureau en breng je stem uit. Elke stem telt. Als je niet stemt, heb je ook geen recht meer van meepraten achteraf! Elke Nederlander heeft maar één stem, ook de rijken hebben maar één stem. De dag dat we mogen stemmen zijn we dus allemaal echt gelijkwaardig aan elkaar. Stemmen is verder gewoon de instructies opvolgen op het stembureau en niet je stempas en je identiteitsbewijs vergeten mee te nemen! Succes. Ik hoop dat iedereen op een goede en eerlijke partij stemt. U zelf mag invullen wat voor u een goede en eerlijke partij is. Daar zijn we allemaal vrij in en vrij voor. Pastor Mattie Jeukens ofm

WANDELEN IN ITALIË

Met een groep uit Venlo ga ik van zondagmiddag 15 augustus tot en met zondag 29 augustus wandelen in Unbrië Italië. Door omstandigheden zijn enkele plaatsen vrij gekomen. Wil je mee en heb je een goede conditie bel: 043 363 43 48.

WANDELEN THUIS

Nog even en we hebben 28 en 27 juni weer Gielkesmerret en het Manusfestival. Hopelijk wordt het weer net zo gezellig en druk als afgelopen jaar. Een mooie gelegenheid om bij mooi weer van kraampje naar kraampje te slenteren. Speciaal aanbevolen voor diegenen voor wie een wandeltocht in Italië net wat teveel is.

FAMILIEDAG WILLEM I

Voetbalvereniging Willem I organiseert op zondag 6 juni hun jaarlijkse familiedag. Alle leden, oud-leden en sympathisanten zijn van harte welkom om deze dag gratis bij te wonen. Voor de jeugd zijn er diverse

activiteiten zoals panna-voetbal, een luchtkussen en een grimeerhoek. Verder is er een frietkraam en zijn er optreden van Ludy van Dijk, Eric Ghelen en Bert Dols. Kortom een gezellig feest voor jong en oud. De activiteiten starten om 12.00 uur.

Locatie: Kantine Willem I bij de Geusselt, Olympiaweg Maastricht.



GEDOOPT

Op zondag 30 mei zijn gedoopt:

Danique, de dochter van Jordy en Wendy Bouvrie – Aussems uit het Minister G. Borgesiusplantsoen 21. Zij werd in de Guliëlmuskerk gedoopt.

In de O.L.V. van Lourdes werden **Abigail** en **Silvano** gedoopt, de dochter en zoon van Bjorn en Monique Keulen – Bovens.

Dat hun door ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op 17 mei is heel plotseling thuis op Scharweijerveld mevr. **Cecile Thewissen – Sevenants** overleden. Daar woonden zij pas 4 maanden, nadat zij verhuisd waren van de flat aan het Koningsplein. Zij had net haar man uitgezwaaid die maandagavond voor de postzegelclub, toen zij een hartstilstand kreeg. Cecile was 80 jaar oud. Zij is in Hasselt geboren. Altijd is zij bezig geweest voor haar gezin en familie. Het was haar lust voor anderen te mogen zorgen. Een perfecte gastvrouw, die het iedereen naar de zin wilde maken. Zij was moeder van drie jongens en oma van 3 kleinkinderen. Op de begraafplaats van de Tongerseweg hebben we haar te rusten gelegd na de afscheid viering op zaterdag 22 mei in de O.L.V. van Lourdes.

DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 5 juni

19.00 (OLV) Truus van Sint Fiet-Gulikers (namens de bureu) / Liesbeth v.d. Veer-Essers / Anna Monfrance-Nijst / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Anna Sep-Jongen

Zondag 6 juni Sacramentsdag – Eerste zondag van de maand

ALWEER NIET ERBIJ.....

Alweer mogen we niet mee doen en de bureu wel! Al sinds 2005 doen we niet meer mee met de finale van het Songfestival. De Belgen dit jaar wel! In de krant stond het: "Sieneke kan Europa niet overtuigen". Wat we ook doen, of we nu Paul de Leeuw erbij halen, de Toppers, Vader Abraham, het mag maar niet lukken. Hoe komt dat toch? Het kan toch geen gebrek aan talent zijn. Wat is dat toch? Als het nu ook maar niet zo gaat met ons Nederlands elftal. Dat lukte ook al niet zo goed meer de laatste jaren. Ook daar waren er altijd weer hoog gespannen verwachtingen. Voetballen en zingen, zouden die wat met elkaar te maken kunnen hebben? Voetballen is een teamsport. Zingen is een solo aangelegenheid. Zo lijkt het.

Toch is het juist met voetbal dat het geniale moment van één speler een wedstrijd kan beslissen. Hoe zit dat dan met zingen? Wat mij opvalt, is dat er in Maastricht heel veel zangers (M/V) zijn. Ongelooflijk veel. Volgens mij zitten hier ook mensen tussen met een extra talent door de Euregionale invloed uit België en uit Duitsland. Misschien met een zanger(es) uit het Zuiden maken we wel een kans?

Maar er is nog iets anders: voetballen is op de eerste plaats een teamsport, maar je hebt het extra individueel talent nodig om te winnen. Met zingen is het misschien net anders om: het is een solo zaak, maar toch heb je een groep nodig om je op toon te houden. Misschien leer je het echte zingen wel het beste in een koor, omdat je daar gedwongen wordt te luisteren naar de mensen om je heen om 'niet uit de toon' te vallen. Begint niet alle zingen met goed luisteren? En de vraag is of we dat genoeg doen. Echt goed luisteren. Er wordt zo ontzettend veel geroepen en gedaan. "Hollanders hebben hun mondje altijd al mee gehad", wordt gezegd. Wie kan er echt goed luisteren? Echt talent begint misschien wel met echt goed luisteren en moeten we dat opnieuw gaan ontwikkelen? Ik weet een heel goede plek waar dat zou kunnen! Waar? Bij ons kerkkoor! Veel grote zangers zijn in een kerkkoor hun zangcarrière begonnen. Elk talent is welkom en wij zijn er straks dan ook eindelijk weer bij.

Pastor Mattie Jeukens ofm

Maandag 28 juni

9.00 (OLV) Ans Maassen-Kok

Dinsdag 29 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Overleden bedienaren v.d. H. Guliëlmusparochie

Woensdag 30 juni

9.00 (OLV) Woord- en Communieviering

Donderdag 1 juli

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 2 juli **Eerste Vrijdag v.d. Maand**

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v.Lijf

Zaterdag 3 juli

19.00 (OLV) jrd. Ans Dideren-Ronda / jaargedachtenis Johnny
Borsboom en Els van Drongelen de moeder van Johnny /
Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Lieske
Pellaers-Matthieu

Zondag 4 juli **Eerste Zondag v.d. maand**

Speciale collecte voor onze kerk

1^e lezing Jesaja 66, 10-14 2^e lezing Lucas 10, 1-20

9.15 (G) Leon Prikken / Peter Boormans

10.30 (OLV) zwd. Cecilè Thewissen-Sevenants / zwd. Miel Verbert /
jrd. Maria Pluymen / Harrie Schijlen / Mia Degroof- Knubben /
Mia Durlinger-Wijntjens / Jos Reinders-Sistermans / Mia
Lemmens-Hermans

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen
voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

APOTHEEK



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H. Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 60 nr.: 13 19 juni 2010

WAAROM IK?

God, waarom ik?
Waarom moet mij dat overkomen?
Dat is een vraag
die u al vaak gehoord zult hebben.
Toch roepen we dat elke keer
als ons iets overkomt.
Een noodkreet, recht uit ons hart.
Omdat het niet eerlijk is.
Omdat we dat niet verdiend hebben.
Omdat het zo zuur is dat anderen
ongestoord dóór kunnen leven.

Hoor ons, als we zo roepen,
ook al is het misschien wat kortzichtig
en wel erg vanuit onszelf geredeneerd.
Hoor de noodkreet die erachter zit
en laat ons merken dat u bij ons bent
en ons draagt als het te moeilijk is.

Geef ons de kracht om niet
in het 'waarom' te blijven steken.
Help ons opstaan en verdergaan.
Help ons vechten om toch
wat van ons leven te maken,
hoe moeilijk dat misschien ook is.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en dragersomroep

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Rouwen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

ADVOCATEN

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIÉLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliélmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 19 juni

19.00 (OLV) 7^e jrd. Piet de Bruyn / Nico Rempelberg / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Thea Weerts-Ritchi

Zondag 20 juni

Vaderdag

1^e lezing Zacharias 12, 10-11 2^e lezing Lucas 9, 18-24

9.15 (G) Overleden ouders Lemaire-Clermonts / Pie Cornelissen

10.30 (OLV) zwf. Marie-Louise den Boer- Stitzinger / 1^e jrd. Mia Franssen-Everaats. / jrd. Mgr. Beel / jrd. Frans Marquet en overleden familie / 6^e jrd. Mary Castermans- Cörvers / Wil van Beek / Breur Hauptst en Annie Hauptst-Emmenes / overl. ouders Poolmans- van Beek

Maandag 21 juni

9.00 (OLV) T.e.v. O.L. Vrouw

Dinsdag 22 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Bekering van zondaars en ongelovigen

Woensdag 23 juni

9.00 (OLV) Voor de zielen in het vagevuur / Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v.Lijf

Donderdag 24 juni

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 26 juni

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Mary Castermans-Cörvers / Mia en Wiel Janssen-D'Elfant / Marleen Stitzinger-Frijns / Ans Smulders/ voor spoedige beterschap.

Zondag 27 juni

1^e lezing 1 Koningen 19, 16-21 2^e lezing Lucas 9, 51-62

9.15 (G) Rinus Creusen / Leon Prikken

10.30 (OLV) jrd. Pastoor Jacobs en zus Louise / jrd. overl. familie Fouraschen en Hoekstra / Bertha Tilkin-Franssen / Alphonsine Somers-Blommestijn / Willy van der Spoel / Franka Natterman-Franzen / Marij Drummen-Wolters

HET RODE KRUIS HEEFT UW HULP NODIG

Bij rampen, zowel bij ons achter de voordeur als bij calamiteiten in het buitenland is hulp nodig. Het Rode Kruis biedt die hulp, maar hiervoor is geld nodig en voor geld zijn collectanten nodig! Het Rode Kruis heeft dringend behoefte aan collectanten die in Wyckerpoort willen collecteren van 20 juni t/m 29 juni. Denkt u die persoon te zijn? Meldt u dan a.u.b. aan bij dhr. Hendrikson, Prof. Henketplein 9, tel.: 363 35 74. Van harte aanbevolen!

KERK EN KUNSTKETEL

Met Pinksteren was het kunsttour in Maastricht en de Frankenstraat werd druk bezocht. De kunstketel werd omgetoverd tot een zwarte doos en met lichtgevende verf waren er bijzondere dingen te zien. Het was sprookjesachtig en trok veel bekijks. De jeugddrumband onderbrak zelfs zijn route om een kijkje te nemen. Onze stagiaire had met 60 peuters t-shirtjes beschilderd die vrolijk aan waslijnen wapperden tussen de Keizer en de Kunstketel. Dames uit de buurt maakten poppen, zgn Maastroesjka's, vanuit hun eigen achtergrond, zoals een pop uit Taiwan te zien was maar ook een 100% Sjeng. Ze waren te bewonderen bij lunchroom de Keizer. De buurtkinderen maakten teddyberen, die in de kerk waren te bewonderen. In een grote kring stonden ze te pronken en te schitteren en drukten vriendschap en verbondenheid uit. Daarom verdienden deze knuffelberen een plaatsje in de kerk. En zoals Harrie Lamers het mooi verwoordde; geen beren op de weg maar beren in de kerk. Alles is nog tijdens Manus van Alles te bewonderen. Het waren mooie dagen omdat iedereen zo enthousiast mee deed. De Kerk, de Keizer en de Kunstketel. Dat is pas samenwerken in een buurt en met dank aan iedereen.

Manon Pachen

BEDANKT

Ik wil graag namens mijn kinderen en de kleinkinderen onze dank uitspreken voor het ontzettende medeleven tijdens hét overlijden van mijn echtgenoot & onze vader Miel Verbert. Bedankt voor alle mooie bloemstukken, kaartjes en krabbels. Het geeft ons veel steun en kracht. Daanke. Els Verbert-Hermans, kinderen en kleinkinderen.

GIELKESMERRET

De Gielkesmerret is neet kepot te kriege. Alweer de 23^{ste} Gielkesmerret op zaterdag 23 juli van 10.00-17.00 uur op het Aartshertogenplein, daags voor het Manusfestival. Vanaf 12.00 uur optredens van Huub Adriaens, Frans Theunisz, Gino Fey, Bert Dols, Ludy van Dijk, Theo Claessens, Peggy Lassouw, Jeugddrumband WVV'28. Verder is er de rommelmarkt, loterij (prijzuitreiking door pastoor Mattie), rad van avontuur, hapjes en snoepkraam, enveloppenspel en de bekende biertap (Brands bier). Muziek DJ Peter Franssen. Presentatie: Sjef Zwackhalen.

HOE GAAT POLITIEK IN ZIJN WERK?

Op deze vraag kan ik u geen antwoord geven. Met heel grote verwondering heb ik de uitslag gezien. Dat het CDA zoveel verliest is niet zo verwonderlijk. Ik vind het te gemakkelijk alles aan Balkenende toe te schrijven. Natuurlijk hij, maar het past ook binnen de ontwikkeling die al veel langer bezig is, namelijk de marginalisering van de kerken. Kerken komen steeds meer aan de rand van de samenleving te staan. De mensen verdwijnen uit haar erediensten. In het hart van die samenleving staat nu de economie met haar marktwerking en individualisering. Daar moet je aan mee doen of je wilt of niet. Aan haar eredienst van kopen en verkopen is niet meer te ontkomen, wil je een 'gewoon' leven hebben. De nieuwe liturgie heet winkelen en de Hoogfeesten zijn natuurlijk de koopzondagen. Fascinerend is het. Is de uitslag van de verkiezingen nu de vertaling van deze ontwikkeling naar de politiek toe? pastor Mattie Jeukens ofm

VREDESPLEIN MET MANUS

Het Vredesplein met het Manusfestival is een begrip geworden. Natuurlijk ook dit jaar weer gratis zuivere koffie in de tuin voor de pastorie. Studenten van het Bonnefantencollege zullen graag de koffie of thee voor u inschenken. Zoals andere jaren, vragen we u ook dit jaar weer een cake te bakken, dan kunnen we een 'koekje' bij de koffie doen. De zelfgebakken cake kunt u op de pastorie afgeven! Welkom op het vredesplein dat opengaat na de H. mis in de O.L.V. van Lourdes, waar we zullen bidden voor het welslagen van het Manusfestival.

STEM DES VOLKS

Het koor Stem des Volks organiseert een internationaal festival op zaterdagmiddag 19 juni in de binnenstad. De deelnemende koren zingen op zes locaties, nl: In den Geis, Minckelerstraat, Mosae Forum, Hoofdwacht aan het Vrijthof, Dinghuis en het O.L.V.-plein. De koren voeren korte optredens uit die betrekking hebben op het thema van de middag. Circa 1,5 strijdlieparen koren uit Nederland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland nemen hieraan deel. Thema: "Vluchten voor klimaatverandering". Op het O.L.V.-plein is een info-markt, waar Limburgse groepen en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen, derde wereld en milieu zich presenteren. Op het O.L.V.-plein wordt tussen 17:00 en 17:30 uur het programma afgesloten met een gezamenlijk optreden van de koren. Meer informatie over Stem des Volks: www.stemdesvolks.org.



GEDOOPT EN GAAN TROUWEN

Op zondag 6 juni is **Marieke van Rooijen** gedoopt en zij heeft tevens het sacrament van het vormsel ontvangen. Dit is als voorbereiding op haar huwelijk met **Ronald Quadackers** op vrijdag 25 juni om 14.00 uur in onze O.L.V. van Lourdeskerk.



OVERLEDEN

Op donderdag 27 mei is thuis in de Tapijnstraat 85 in de kring van zijn gezin **Miel Verbert** overleden, 63 jaar oud. Miel was een markante en kleurrijke man, die je altijd kon vinden in 'zijn' Trefcentrum. Geen man van veel woorden, maar iemand die sprak met zijn handen. Op Miel kon je bouwen. Miel hielp. Miel stond voor je klaar, met zijn shagje nog in z'n mond bereid om te helpen, maar ook om zich met je te vreigelen, als hij je mocht. Tot hij door die rotziekte gevloerd werd. Maar ook toen was hij nog, als het even kon, in het Trefcentrum te vinden. Op 2 juni hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdes, waarna de crematie in Geleen plaats vond. We wensen zijn vrouw Els en hun vijf geweldige kinderen veel sterkte toe.

V'R BLIEVE MISSIONARISSE...

Vandaag, dinsdag 1 juni 2010, wordt Resto van Harte geopend in het Trefcentrum en er wordt hoog bezoek verwacht, zoals J.P. Balkenende die op verkiezingstournee is. De hele dag dreutelen mensen op en neer voor het Trefcentrum. Ik besluit om missionair aanwezig te zijn en een rondje door de wijk te maken. Op straat wordt ik toegeroepen door een groepje dat voor het Trefcentrum staat. 'He Harrie kom je ook? J.P. komt'. Ik zeg dat ik geen tijd heb en vervolg mijn weg. Onderweg raak ik in gesprek met een bewoner die in de deuropening van zijn woning van het zonnetje geniet. Het gesprek komt over de wijk, normen en waarden en de vernielingen die worden aangericht en de noodzaak om ondanks alles op een of andere manier het goede voorbeeld te geven. De man besluit zijn betoog met de profetische woorden, 'v'r blieve missionarisse'. Ik loop verder en denk na over deze woorden. Als hij gelijk heeft, dan zijn er genoeg missionarissen in de wijk en ben ik omringd door collega's, zonder dat ik het beseft. Ik hoef mij dus helemaal niet eenzaam te voelen in mijn werk. Dan kom ik bij het Trefcentrum en zie dat JP naar buiten komt. Een wijkbewoner loopt achter hem aan, slaat joviaal zijn arm om JP's schouder en spreekt hem vaderlijk toe. Triomfantelijk stapt hij daarna het Trefcentrum in en roept: 'jongens het is geregeld.' De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan!' Aan die toezegging zal menig wijkbewoner geen boodschap hebben denk ik dan. Op de dag van de verkiezingen sta ik op de stoep te praten met de buurman als ik iemand hoor roepen. 'Harrie heb je al gestemd? Denk eraan. Geert Wilders!' Luid toeterend en met gebalde vuist in de lucht rijdt hij lachend verder. De dag na de verkiezingen kom ik 'de Wildersfan niet meer tegen en kan hem niet feliciteren. Wel tref ik in het Trefcentrum enige teleurgestelde buurtgenoten. 'Ik ben een echte SP'er maar nu heb ik een strategische stem uitgebracht op Cohen', zegt de man van het hypotheekrente-advies aan Balkenende. Een ander schaamt zich dat Limburg massaal PVV heeft gestemd. Weer een ander krijgt te horen dat hij zijn mond moet houden, want hij is niet gaan stemmen. We zijn het er allemaal over eens dat het goed is dat we van al die politici op de tv nu verlost zijn. Het wk-voetbal staat nu voor de deur en ik vrees dat we de komende maand worden geconfronteerd met allerlei 'voetbalmissionarissen' op de buis die hun mening over ons uitbraken over hoofd- en vooral bijzaken.

Harrie Lamers