



BUURTKRANT



Wittevrouwenveld

DEURPOST VOOR DE BEWONERS VAN DIT ADRES JAARGANG 42 - HERFSTNUMMER - OKTOBER 2019

Van de redactie



Anemonen bloeien in de tuin.
De zon wordt milder.

Kilte is voelbaar 's avonds. Ook de duisternis.

Pompoenen zijn geoogst.

Ook op de groene loper beginnen de bladeren te vallen.

De kinderen gaan al lang weer naar school.

Buurtactiviteiten voor jong en oud, zijn weer opgestart.

De herfst is begonnen.

Op donderdag 4 september hebben Koning Willem-Alexander en Minister Bruins een bezoek gebracht aan de Theresiaschool. Ze hebben er kennis gemaakt met het werk van onze gezondheidsambassadeurs.

Volgend jaar, in 2020, bestaat het Wittevrouwenveld 100 jaar!

We zijn benieuwd welke straffe plannen het Buurtnetwerk aan het smeden is, om dit eeuwfeest groots te vieren. Ook jouw ideeën zijn welkom.

Laat het niet aan je hart komen: omarm de regen en geniet van de laatste zonnestralen in de tuin van Maris Stella.

Bieke De Keukeleire

Op de koffie bij Jeroen Wijckmans in de tuin van Maris Stella



Wie is Jeroen?

Jeroen werkt al zevenentwintig jaar bij Trajekt. Op dit moment heeft hij een nieuwe functie als Innovator Marketeer.

Met welk project ben je afgelopen jaar bezig geweest?

Door een collega werd ik gevraagd om de tuin van Maris Stella op te knappen en nieuw leven in te blazen. Vooreerst heb ik alle gebruikers van Maris Stella benaderd.

Daarna hebben we met meerdere collega's aan tafel gezeten zodat iedereen haar/zijn ideeën en wensen kenbaar kon maken. Na het verzamelen van de benodigde informatie was het tijd om contacten te leggen. Om één en nader te realiseren was natuurlijk geld nodig, maar dat was niet beschikbaar bij Trajekt.

Via een pitch en een match op de Maatschappelijke Beursvloer hebben we een aantal bedrijven zoals Geonius en de gemeente Maastricht, bereid gevonden mij te helpen met inzet van hun expertise en materialen. Zo hebben wij bijvoorbeeld samen met GEONIUS een ontwerp gemaakt van de buurttuin.

Waarom een buurttuin?

Buiten het feit dat de bewoners en gebruikers het voorrecht hebben gebruik te maken van de tuin is het ons plan om de tuin ook open te stellen voor de buurt. Een buurttuin als laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk.

Een plek waar de bewoners in een ontspannen sfeer elkaar kunnen ontmoeten tijdens een activiteit.

Een plek waar plaatselijke clubjes en verenigingen hun activiteiten in de vorm van workshops of vergaderingen kunnen organiseren.

De tuin van Maris Stella is inmiddels zo ingericht dat diverse activiteiten gefaciliteerd kunnen worden en inmiddels hebben plaatsgevonden.

Heb je nog wensen?

Mijn wens is dat de mensen uit de buurt de tuin weten

te vinden. Op afspraak kan er door verenigingen, clubjes en/of professionele organisaties bekeken worden wat hun wensen zijn. Een kleine vergoeding voor de onkosten wordt wel gevraagd.

Fietsen weg bij Farèn

Eindelijk een goede oplossing voor de fietsrekken, het terras hoort nu ook bij de groene loper.

Annie van de Put



Samenspraak van Buurthuis 'het vrouwenveld' is opgezet door 18 vrijwilligers om anderstaligen (en ook laaggeletterden) eenvoudigweg te steunen met het Nederlands.

Elke Dinsdag is er van 10.00 uur tot 16.00 uur de mogelijkheid om eens binnen te lopen. We koppelen en/of verwijzen inschrijvers door aan taalvrijwilligers of taalprogramma's.

Ook zoeken we nog kandidaten voor een gespreks-groepje met als voornaamste doel het /hun Nederlands te verrijken en te verbreden.

Info: anya_zwiers@hotmail.com



Ben je na het lezen van dit stukje enthousiast geworden? Wil je ook iets organiseren in de buurttuin? Dat kan!

Maak dan een afspraak met tom.schefer@trajekt.nl of jeroen.wijckmans@trajekt.nl

Patris
Marianne

Puzzelen met Manus

Inmiddels september, einde zomer, en die zomer is **Eric Edelman** smullend doorgekomen met twee vlaibonnen. De bonnen zijn ook dit jaar weer gesponsord door bakkerij Paulissen, vanzelfsprekend ook te verzilveren bij bakkerij Paulissen. Voor de prijs mag Eric zich melden bij mevr. Annie v. d. Put.

Puzzelt u ook mee, schrijf de oplossing onderaan de puzzel en mail deze naar buurtkrantwvw@gmail.com o.v.v. puzzel Buurtkrant. Natuurlijk kunt u met de oplossing - voorzien van uw naam en adres - ook terecht aan de balie van het Trefcentrum t.a.v. mevr. Annie v.d. Put. Onder de goede inzendingen wordt geloot en misschien bent u wel de volgende winnaar van twee waardebonnen van bakkerij **Paulissen**.



53= 26= 5= 46 =7= 59= 21= 23= 63= 51

Horizontaal: 1 nevel, 5 ijver, 9 mannetjesbij, 10 onderwijs, 12 slee, 14 bazige vrouw, 15 Greenwich-tijd, 16 famlid, 17 paard, 18 nieuw fenomeen tijdens voetbal, 19 thuisbioscoop, 20 niet even, 21 voorzetsel, 23 nummer, 24 edelgas, 25 zwemvogel, 26 daar, 27 niet dik, 31 vogelprodukt, 33 Zwitsers kanton, 35 moeilijk breekbaar, 36 gedroogd gras, 38 Bijbels figuur, 41 verbrandingsrest, 43 broos, 45 zonnegod, 46 bevlieging, 47 rondrit, 48 reeds, 49 loofboom, 51 stoomschip, 52 vogel, 53 platvis, 54 keukengerei, 56 gelofte, 57 voegwoord, 58 doodslag, 60 zijde v.e. schip, 61 vogel, 63 schuim, 64 plaats.

Vertikaal: 2 hetzelfde, 3 ouderwets kledingstuk, 4 open plaats in bos, 5 volgens, 6 Europeaan, 7 lekkerrij, 8 medespeler, 11 komische nabootsing, 13 bandiet, 16 pech aan auto, 20 gewicht, 22 deel v d hals, 28 kinderdoek, 29 slee, 30 niets, 32 verfrissing, 34 ligplaats v schepen, 37 gelijkenis, 39 moed, 40 luthof, 42 ontvangkamer, 43 tovergodin, 44 wandversiering, 45 belhamel, 50 laddertrede, 51 beeldverhaal, 55 eveneens, 58 Javaanse titel, 59 slordige vrouw, 61 onmeetbaar getal, 62 voorzetsel.

Je doet het natuurlijk al:

Een opbeurend praatje maken met je burens, met mensen op straat of in de winkel.

De gezondheidsambassadeurs maken er echter hun dagelijks werk van.

Khadouj Er-Ragaoui, jij bent gezondheidsambassadeur in het Wittevrouwenveld. Wat houdt dat in?

Door in de wijk te wandelen, goed te kijken, te observeren en contacten te leggen met mensen op straat of bij de winkel, ontdekken wij waar mensen behoefte aan hebben. Wat missen mensen? Waar zitten ze mee?

Vaak zie ik buurtbewoners blij worden omdat ik hen heb gezien, mijn tijd aan hen besteed, mijn volle aandacht heb gegeven.

Resi Penders, jij bent als programmteamlid voor 'Blauwe zorg in de Wijk' vooral bezig met 'Burger aan Zet'.

Leg eens uit!

'Blauwe zorg' is actief in Limmel, Nazareth, Wijckerpoort en in het Wittevrouwenveld.

Met 'Blauwe zorg in de Wijk' mikken wij enerzijds op een duurzame aanpassing in de organisatie van zorgverlening, anderzijds willen wij een bijdrage leveren aan een gedragsverandering bij de burgers. Wij willen er samen aan werken dat zoveel mogelijk bewoners actief meedoen om meer regie te krijgen over hun leven.

Positieve gezondheid is daarbij heel belangrijk. Hier ligt het accent niet op afwezigheid van ziekte, maar op gezondheid en vitaliteit bij jezelf en in de wijk.

Wat betekent dat concreet?

Klagen is soms nodig, kritisch zijn over je eigen wijk ook.

Wij willen mensen echter uitdagen om te zoeken hoe zij zelf iets kunnen verbeteren in hun persoonlijk leven en/of aan de samenleving in hun flatgebouw, hun straat, de wijk.

Bijvoorbeeld als een ambassadeur vaststelt dat mensen regelmatig willen wandelen, kan zij hen ondersteunen om in actie te komen.

Anderen hebben behoefte aan een kop koffie en samen te kletsen. Ook dat moet lukken. Weer andere buurtbewoners gaan aan de slag met gezonde voeding. Er is ook nood aan plekken om het spreken in de Nederlandse taal te oefenen.

Met welke problematiek in de wijk word jij als ambassadeur geconfronteerd? Khadouj:

Ik krijg vaak te horen dat mensen zich onveilig voelen in hun woonomgeving, bang zijn om 's avonds nog op straat te komen.



Ook het dealen en gebruiken van drugs op bepaalde plekken in de wijk, verhogen dit onveilig gevoel. Zien dat veel kinderen hier in armoede moeten opgroeien, raakt mij diep.

Dat zijn hardnekkige problemen. Wat kun jij als ambassadeur daaraan veranderen? Khadouj:

Als ik bijvoorbeeld jongeren zie die luidruchtig zijn op straat, loop ik niet met een grote boog om hen heen, maar ga naar hen toe om een praatje te maken. Niet dreigend of bestraffend. Ik benader hen met een positieve insteek maar confronteer hen wel met feit dat ze de rust verstoren.

Zoals toen ik met een groepje feestvierders op straat een gesprek aanknoopte. Nadien vroeg ik hen om hun rommel op te ruimen. Dat hebben ze meteen met veel plezier gedaan. Achteraf had ik nog een leuke babbel met hen. Dat doe ik als moeder, vanuit mijn hart.

Heeft dit ambassadeurschap ook invloed op jezelf? Khadouj:

Ja zeker: Ik ben me meer bewust geworden van mijn manier om met tegenslag in mijn eigen leven om te gaan. Om verdriet een plek te geven.

Naar anderen luisteren, maakt mij sterker. Het geeft mij meer veerkracht om het positieve te zien in elke situatie waarin ik terecht kom.

Heeft 'Blauwe zorg in de Wijk' nog meer gezondheidsambassadeurs nodig? Resi:

We willen als een inktvlek zijn. Samen met alle betrokken mensen in de wijk. Als je oog hebt voor de zorg en gezond leven in je wijk, kun je je bij mij aanmelden. 0634576074 of rpenders@zorgbelanglimburg.nl.

Dit najaar starten we met een nieuwe groep. Op donderdag 26 september is er om 18.30 u een informatieavond voor belangstellenden in buurtcentrum Nazareth. Ook mannen zijn welkom.

Zoals je kunt lezen: 'Blauwe zorg in de Wijk' heeft niets te maken met de politie.

Terwijl ik dit aan het schrijven ben, zijn Koning Willem-Alexander en Minister Bruins op bezoek in de Theresiaschool. Zij hadden er een gesprek met gezondheidsambassadeurs Khadouj en Monique. Ze wilden zien hoe 'Blauwe zorg' de wijk positief veranderd heeft.

Bieke De Keukeleire



PAULISSEN
BAKKERIJ

**De geur van
vers brood en gebak ...**

www.bakkerijpaulissen.nl



voor alle klussen
in en om uw huis

Meer informatie: 363 34 70

Belangrijke telefoonnummers

- Politie: spoed 112; geen spoed 0900-8844
- Gemeente Maastricht: 14043 of via de Maastricht-meld app: www.gemeentemaastricht.nl/contact/melding-doorgeven/
- Veilig Buurten Team: 06-21154697; marjolein.luijmes@trajekt.nl
- Handhaving 14043: maykel.heuts@maastricht.nl
- Zorgen omtrent verward gedrag? GGD vangmet 088-8805016

Eten met Manus



Elke vrijdagavond kun je in het Trefcentrum aanschuiven voor een drie-gangen diner.

Aanvang 18.00 uur, de zaal opent om 17.30 uur.

De prijs is 7 Euro, voor minima 4 Euro.

Aanmelden kan online via www.restovanharte.nl of bel 0900-900 3030 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur (35 cent per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten)

SCHOENEN



VOLTA STRAAT 28
MAASTRICHT OOST

WINKELCENTRUM WITTE VROUWVELD

T 043 363 51 21

's maands gesloten en geen koopavond



Delicatessenzaak in Spaanse- en Gegrilde Specialiteiten.

www.bonbinvalencia.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10.30 - 18.00 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten

Frankenstraat 149, 6224 GM Maastricht, Telefoon 043 311 00 02

De kunst van het behangen



Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht
tel.: 043-362 08 50

André van Vught Interieur
Woningrichting als vanouds

Voor advies op basis van ervaring
Wij komen met stalen bij u thuis en maken ter plaatse gratis offerte

Ook voor jalouzie en rolluik reparatie's enz.

06-22496422

a.vanvught@home.nl
www.andrevanvught.nl

Proef de Wijk

Een groepswandeling door Limmel en Nazareth, waar bij we op dinsdag 8 oktober a.s. binnenlopen bij een aantal clubs en verenigingen. Een leuke manier om je buurt beter te leren kennen of om eens te kijken wat bij je past als je op zoek bent naar activiteiten of vrijwilligerswerk. Er lopen meestal ook buurtprofessionals mee. Mensen die regelmatig cliënten verwijzen naar activiteiten in de buurt. Het zijn gezellige rondleidingen, waarbij je op alle adressen gastvrij ontvangen wordt met een hapje of een drankje. Deelname is gratis. Wel graag even vooraf aanmelden: 043 7630010.



Lichtjesavond

Zaterdag 2 november a.s. organiseert de Parochie van Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes de lichtjesavond van 19.30 tot 21.30 uur. Aanvang kerkdienst O.L.V. van Lourdeskerk 19.00 uur.



Foto: George Seelen

Fysiohof en Fysiotherapie Oostermaas verder onder

FYSIO43

Fysio43 kenmerkt zich door hoogwaardige zorg in een prettige en persoonlijke sfeer. Onze praktijk kent ruime openingstijden.

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Naast reguliere fysiotherapie gespecialiseerd in oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie, neurorevalidatie, geriatrie fysiotherapie, kindersfysiotherapie i.o., fysiotherapie bij COPD, perifeer vaatlijden, fysiotherapie bij schouderklachten, tevens bieden wij gym043 en valpreventie aan.

Belfort
Wittevrouwenveld-Scharn
Pottenberg
Campagne (in zorgcentrum campagne)

Tel: 043-347 78 77
info@fysio043.nl
www.fysio043.nl

Op bezoek bij Souren Shiroyon

WIE IS SOUREN?

Ik ben geboren in Georgië en opgegroeid in Armenië. Ik studeerde wegenbouw.

Wij wonen nu zeventien jaar in Limburg. Zes jaar en een half woonde ik met mijn gezin in het klooster van Wittem.

De kinderen wilden meer vrijheid en zo zijn wij naar de stad verhuisd.

Nu wonen wij al weer vele jaren in het Wittevrouwenveld. Mijn vrouw kookte voor de paters en dat doet zij nog af en toe. Wij gaan hen regelmatig opzoeken. Het is een grote familie voor ons.

Wat is jouw binding met het Wittevrouwenveld? De kerk

Ik leerde Mattie vroeger kennen, tijdens één van mijn vele wandelingen.

Ik voel me hier helemaal thuis maar soms mis ik mijn familie.

Wat doe je zoal?

Vol passie vertelt Souren over zijn vrijwilligerswerk in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes-kerk. Ik ben een veelzijdig en praktisch man.

Ik ben verantwoordelijk voor de verlichting, voor het openen en sluiten van het kerkgebouw. Ook zet ik alles klaar voor samenkomsten, voor huwelijks- en begrafenismissen en voor doopvieringen.

Tijdens de week open ik elke ochtend het kerkhof.



Doe je nog andere dingen?

Met een stralende glimlach vertelt Souren over zijn voetbalpassie.

Vroeger voetbalde ik bij 'Zwart-Wit' in Eijs. Ik was inzetbaar op alle posities, maar door een knieblessure kan ik helaas geen balletje meer trappen.

Wel ga ik nog regelmatig kijken naar de wedstrijden van MVV, Zwart-Wit, en Roda JC.

Heb je nog wensen voor de toekomst?

Als alles blijft zoals het nu is, ben ik tevreden.

Patricia/Marianne

kloppend ♥ van
Wittevrouwenveld
't Trefcentrum

Edisonstraat 4 ♥ 6224 GK Maastricht
tel. 043 - 362 11 76



Gertie neuss beej Manus op sjoet . . .



Ik ben alleenstaand, huisvrouw, moeder van twee kinderen en oma van drie kleinkinderen.

Geboren in Maastricht. Sinds vierendertig jaar heb ik mijn plekje gevonden op de Frankenstraat.

Ik wil hier nooit meer weg.

Hoe ben je bij de happy kids betrokken geraakt?

Drieëntwintig jaar geleden deed ik de Friday Dance club. Sjeff wilde mij graag bij de Happy Kids. Hij heeft mij de kop gek gemaakt. Uiteindelijk heb ik toegegeven.

Wat doe je bij de happy kids?

Op vrijdagavond heb ik de 'piccolo's' onder mijn hoede. Dat zijn kinderen tussen vier en zes jaar. Op woensdagmiddag ben ik paraat op de 'Vrije Instuif' middag in het Trefcentrum. We hebben geen vast programma maar wel zeer gevarieerde activiteiten. In de wintermaanden begeleid ik een keer per maand op zondag de 'zondagskinderen', samen met dertig andere vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom, het maakt niet uit in welke wijk de kinderen wonen. Vaak werken we bij de activiteiten samen met stagiaires. Zo kunnen zij de nodige ervaring opdoen. Tevens zorg ik voor de verbinding tussen de vrijwilligers door hen bijvoorbeeld een verjaardagskaart te sturen. Ik vind het belangrijk om een leuke en zinvolle tijd te hebben en betrokken te blijven bij de buurt waarin ik woon.

Hoeveel uur ik per week besteed is moeilijk te zeggen.

Wat zijn jouw hobby's?

Mijn grootste hobby is het werken met kinderen. Hierdoor blijft er geen tijd over voor andere dingen. Doordat ik zo veel met de kinderen bezig ben, noemen ze mij ook wel eens de moeder van de happy kids.

Wat doe je het liefste met de kinderen?

Alles is even leuk om te doen. Sommige dingen zijn echter fysiek te zwaar voor mij, zoals een lange wandeling in het bos.

Ik werk samen met een geweldig lief team waar iedereen mij even dierbaar is.

Wandelen met de hond is mijn ontspanning.

Zomerkamp bij de lieuwe?

Ik ben door Sjeff gevraagd voor de keukenploeg tijdens het kamp. Ik help iedere dag in de keuken en zorg voor het ontbijt, de lunch, de tussendoortjes en de waterbar. De keukenploeg is omgedoopt tot de 'lieuwe prinsessen'.

Hoe word je filmster?

In de film "Oan de grond genageld" zagen we je ineens stralen als filmster. Maar hoe word je nou filmster? Joery heeft mij er over aangesproken en vond dat ik dit wel kon. Ik heb er verder niet bij stil gestaan wat het inhield. Tijdens het filmen op het Vrijthof werd het mij pas duidelijk: 'Nu is het echt'.

Heb je nog wensen?

Ja, ik wil dit werk nog lang kunnen doen.

Patricia Winter/Marianne Lucker



Al jaren is Jeanny Koch een trouwe bezoeker van Resto van Harte. Als blijk van waardering voor de vrijwilligers krijgen ze van haar persoonlijk applaus!



Uitnodiging BUURTCAFÉ

Donderdag 10 oktober 19.00 uur
 Maris Stella – De Speelpan
 Aartshertogenplein 25



De onderwerpen voor dit Buurtcafé zijn:

1. Zoals altijd doen we een Terugblik op het vorig Buurtcafé.
2. De (Positieve) Gezondheidsambassadeurs zijn intussen een tijdje in de buurt aan de slag, wat hebben ze ontdekt en heeft u vragen? Ze hebben vast tips voor u. Kom en praat mee!
3. Het Fietslichtjesproject gaat weer starten op 23 oktober. Veilig onderweg in donkere (winter)tijden. Speciaal voor de jongere verkeerdeelnemers.
4. Op naar nul kilo afval met uw afvalcoach! Richard van Proemeren is afvalcoach in Maastricht-Oost. Wat moet waar in welke zak. Hij wil u graag bijpraten en staat open voor uw vragen.
5. Volgend jaar bestaan het Wittevrouwenveld en Wyckerpoort 100 jaar. We gaan dit samen vieren! Wat gaan we doen? Er liggen al plannen op de plank. Een subsidieaanvraag is al ingediend bij de Gemeente, kunnen we in 2020 meteen starten? We praten u bij en we zijn benieuwd naar UW ideeën!
6. Een van de redenen van de buurten om samen feest te vieren is de Groene Loper. Een ideale verbinder niet alleen van noord naar zuid, maar ook van oost naar west. Govert Derix (stadsfilosoof en schrijver) wil graag van u horen hoe u daarover denkt. Is het alleen een mooie verkeersweg of...
7. Wat er verder ter tafel komt!



Het geheugen van de wijk is niet meer

In memoriam Jo Luijten

Uren heb ik naar jou geluisterd, aan de keukentafel. Je vertelde over het Wittevrouwenveld: de mensen, de geschiedenis, de Stokstraat, de witte vrouwen, de kerk, de school, de werkers van Trajekt. Je wist er alles van. Ook over theologische onderwerpen konden we van gedachten wisselen.

Jij was één van de pioniers van deze buurtkrant. Ernest (+) tekende 'Manus', jij schreef gedichten. Ook Rinus (+) was erbij. Op dinsdagavond mocht ik soms mee aanschuiven als jullie vergaderden in Maris Stella. Wat konden jullie roken!

Je was nieuwsgierig hoe ik mijn werk in de buurt zou aanpakken.

Toen ik mijn eindwerk moest schrijven, wist ik jou te vinden. Je troonde me mee naar het gemeentearchief. Feilloos loodste je me door een doolhof van eindeloze boekenrekken.

We waren het niet altijd eens, dat maakte onze gesprekken juist boeiend.

Roos, was je sterke en gedreven vrouw. Met haar samenwerking was een uitdaging. Ze stond mee aan de wieg van buurthuis 't Vrouweveld.

Jij hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van Maastricht. Deel 28 van 'Maas-tricht's silhouet' schreef jij over je wijk, het Wittevrouwenveld.

We zullen jouw kennis, je verhalen en je geduld missen als we volgend jaar het honderdjarige bestaan vieren van de wijk. Dat zou voor jou een hoogtepunt geweest zijn. Jij was een bijzondere man, thuis in het hart van je buurt.

Jouw naam blijft voor altijd verbonden aan het Wittevrouwenveld.

Jouw naam blijft ook voorgoed verbonden aan je vrouw, Roos Damen.

Bieke De Keukeleire



MAATJES GEZOCHT



Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Maatjes zijn uitnodigend met "Maatje op recept".

Hond en baas



Baasje Eddie en zijn Dex.



Op 10 oktober, tijdens de week van de armoede om 19:30 in Trefcentrum Nazareth, Meadorplein 39 in Maastricht, speelt Stichting Turba het toneelstuk

Eige Sjöldj, Dieke Böldj

Het thema armoede wordt besproken aan de hand van verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd. Vertalen die vertaald worden in sketches, monologen en liedjes.

Wat is armoede en hoe is het om altijd de eedjes aan elkaar te moeten knopen? Iedereen die meer wil weten of er zelf ervaring mee heeft, is welkom om naar Eige Sjöldj, Dieke Böldj te komen kijken en daarna het spel "een blaasmatje hoort erbij" te spelen en zo in gesprek te gaan over armoede en wat we er tegen kunnen doen.



Mede mogelijk gemaakt door

Wijkrepresentie Maastricht-Noordost

Stichting Turba

Info: wijkrepresentie2@gmail.com, 06-13977945

stichtingturba.nl



Kansfonds

09487 001

ook anders

Colofon: Onze Gele Buurtkrant wordt samengesteld door: Annie van de Put, Adrienne Deurlo, Patricia Winter, Marianne Lücker en Bieke De Keukeleire.

Jacqueline Wassen

Puzzel: Dré Janssen.

De redactie mag te lange artikelen inkorten.

Lever uw artikel in bij: Trefcentrum-Edisonstraat of: buurtkrantwv@gmail.com.

Deadline volgende krant: 6 december 2019