



Wittevrouwenveld

JAARGANG 34 - NR. 1 - FEBRUARI 2011

Project-bewaker bij de A2 flats

Raunchy Gelissen

Op een maandag had ik een afspraak met hem. Ik kende hem niet, maar meteen toen hij binnenkwam wist ik: dat is Raunchy. Je hebt een bepaald beeld in je hoofd als je praat over een bewaker en dat beeld stond vóór mij: een stevige man met een waakse blik in zijn ogen. Maar ook een zeer vriendelijk, open, gezicht.

Raunchy is een 28 jarige jongeman geboren en getogen op het Burgemeesterplein. Hij woont nu samen met zijn vriendin in Heer maar vertoeft nog vaak en graag in onze wijk, ook omdat zijn ouders er nog steeds wonen. Door zijn forse postuur kreeg hij al als scholier al de rol van portier toebedeeld. Toen besloot hij: ik ga een beroep maken van dat waar mensen mij voor aanzien: één dag in de week naar school en de rest werd *leren-door-werken*. Hij behaalde de benodigde certificaten voor project bewaker. Is nog steeds bezig met cursussen die zijn job ten goede komen.

Werken in je eigen buurt

In juni 2010 werd hem de vraag gesteld of hij als object-beveiliging in Wittevrouwenveld wilde werken. Daar moest hij even over nadenken. Hij kent hier veel mensen, dat kan een voordeel zijn, maar dat kan ook in je nadeel werken, omdat je iemand die je hebt moeten aanspreken op zijn

gedrag ook weer op straat kan tegenkomen. Hij besloot het te doen. Zijn eerste uren bracht hij door op het stenen trapveldje waar hij met de daar aanwezige jongeren een goed gesprek voerde en meteen liet doorschermen, jullie weten wat mag en niet mag en ik werk nu hier als bewaker, via Polygarde.



Samen met een collega is hij iedere week op onregelmatige tijden te vinden in of rond de A2-flats. Er gebeurde daar van alles wat niet door de beugel kan. Vanuit Woonpunt en de Gemeente is toen de bewaking ingesteld. De tijden dat ze aan het werk zijn varieert. Raunchy vindt het werk dat ze doen zinvol: "we schrikken mensen die iets fout voorhebben af. En aan de andere kant stel je die paar mensen die er nog wonen gerust". Dan komt de gevoelige kant van die man tegenover me boven: 'die oudjes zitten achter hun raam en kijken naar buiten, ze horen daar niet meer te zitten', denkt hij. Hij maakt een praatje en ze wisselen de laatste nieuw-



tjes uit. Pijnlijk vindt hij het als hij mensen uit de wijk hoort zeggen: 'wat stelt die bewaking voor, ze mogen toch niet optreden!' Bekijk het positief; met zulke opmerkingen wordt onze buurt in de media weer negatief naar voren geschoven...

Raunchy, mag ik nog twee vragen stellen?

Eén: wat zijn je mooiste herinneringen aan je jeugd in Wittevrouwenveld?

Antwoord: "De mooie rose bloesembomen op het Burgemeestersplein, waar men comuniefoto's maakte. En de saamhorigheid, iedereen kende iedereen, men sprak elkaar aan op z'n gedrag".

Twee: wat kan men zelf doen om onze buurt op te krikken? "Daar hoeft ik niet over na te denken: hou je eigen stoep of tuin schoon, plaats een bloemetje voor de deur, gooi geen troep op de grond! Een schone straat doet heel anders aan".

A.v.d.Put

Bewegen in het Trefcentrum

Gym voor 50+

Iedere maandagmiddag van half 2 tot half 3 is er gym voor 50+ in het Trefcentrum.

De les wordt gegeven door Marion Smedding; na het gymmen samen aan de koffie. Het is niet alleen samen bewegen maar ook samen lachen. Kom eens langs, maar nog beter, probeer het eens uit. De eerste maand is gratis, daarna kost het 7 euro per maand. Inlichtingen: mevr. Fien Coolen, tel 362 2413

Volksdansen

Woensdagmiddag van 2 tot 3 uur is er volksdansen in het Trefcentrum. Onder leiding van Marielouise Duchateau wordt er met veel plezier een uurtje gedanst op muziek. Je hoeft niet al te kunnen volksdansen: als je enthousiast bent, leer je dat spelenderwijs.

Naast dat men in beweging is, is er ook tijd voor een praatje en een kop koffie.

U bent van harte uitgenodigd door onze groep. Voor de kosten hoeft u niet thuis te blijven, het is 7 euro per maand. Nog vragen? bel naar mevr. Netty van Duurling, tel 362 1412

Nieuw

Studiepunt/huiswerk-advies

In Buurthuis 't Vrouweveld is het Buurtplatform begonnen leerlingen van het vervolgonderwijs te ondersteunen met huiswerkvragen.

We proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen: soms enkele weken, misschien maanden, of een heel jaar. Dat hangt ervan af: We vonden gepensioneerde ouders/leerkrachten die graag willen meewerken. Zo kunnen we jonge leerlingen uit de buurt een steuntje in de rug bieden.

Al veel langer zijn op 't Vrouweveld (Burg. van Oppenstr. 123) de lessen Nederlands voor anderstaligen, voor zowel lagere school als volwassenen.

Inlichtingen: 06 - 4044 8924

B. v/d Linde

Zingen? Gospels?? Heerlijk ontspannend!

Gospelgroep

Elke woensdagavond tussen half 8 en half 10 in de sacristie van de kerk, ingang aan de Rooseveltlaan/Volstraat. Onder leiding van Eelco, bel 06 16788551 of kom langs!



centrum voor jeugd en gezin

Ouders en kinderen (tussen 2 en 7 jaar) kunnen zich samen opgeven voor een cursus:

Samenspel in Beweging

op donderdagmiddag van 4-5 uur in het Trefcentrum: 8 bijeenkomsten voor totaal € 10,- o.l.v. Eveline Arnold, docente muziek en beweging. Mail naar cjg@maastricht.nl



't Vrouweveld

Burg. van Oppenstr. 123
6201 EB Maastricht
Tel. 043 - 552111
Fax. 043 - 552104



Wiching Dierckx, Kerk en Sacristie

Groot Vrouwenfeest

rondom Internationale Vrouwendag

Met ontmoeting, muziek, dans, gezelligheid!

Trek je mooiste kleren aan en breng iets lekkers mee...

Alle vrouwen zijn welkom!

Trefcentrum, zondagmiddag 20 maart van 2-5 uur.

Info: G de Keuleleire, vrouweveld@home.nl

Markies Drommedarisse

Markies Raymond d'n 1e

Raymond Thieman (40) is uitgeroepen tot Markies Raymond 1e, de 41e Markies van de Drommedarisse.

Hij woont in het WVV, is getrouwd met Wendy en de trotse vader van Chayenne en Celine.



We wensen ieder een mooie Carnaval!

Carnaval 2011 in Wittevrouweveld - Wiekerveld

PROGRAM

★ De Drommedarisse Carnavalsvereniging sinds 11-11-1969 ★ Posbōs 4247, 6202 WB Mestreech www.drommedarisse.nl

Zaterdag 5 miert

OPTOCH: 10.11 oor!
Vaanaof Trefcentrum

HIJSE DROMMEDARIS
11.11 oor

Willem 1: Aaid Wievenbal op 25 februari om 20 uur in de Kantine. Muziek Ludy van Dijk, org; CV de Kevers

Happy Kids: Swingpaleis, 25 februari, 19.30-22 uur voor 6+ in Trefcentrum m.m.v. De Witte Ingelkes; door kinderwerk Trajekt.

"Jongeren in de spotlights":

Michel Heutz

Een nieuwe rubriek in de buurtkrant. Waarin we aandacht besteden aan jonge buurtbewoners die zich inzetten voor de samenleving.

In deze editie is Michel Heutz degene die wij graag een compliment willen maken. Michel is 19 jaar en actief bestuurslid binnen jeugdvereniging de Happy Kids, van het kinderwerk van Trajekt. Hij is actief in het bedenken en uitvoeren van jeugdactiviteiten op de vrijdagavond in het Trefcentrum.

Het jongste bestuurslid wordt in het team gewaardeerd vanwege zijn tomeloze inzet en enthousiasme. Michel is geboren in de Frankenstraat, daar woont hij nog. Op de St. Theresiaschool was zijn lievelingsjuf Evelien, die nu op de Letterdoes werkt. Michel trapte graag een balletje en was lid van voetbalvereniging MVV '02, waar hij ook jeugdprins werd. Later stapte hij over naar Rapid wed lid van JCV "de Pingeelerkes". Nu voetbalt hij bij Willem 1.



In de Maris Stella was hij al lid van de Happy Kids. Samen met zijn ouders was hij ook bij Fietsclub de Maastrappers. Kortom, Michel heeft een mooie jeugd achter de rug en is nu druk bezig met een pittige studie. Op het Eurocollege moest hij een maatschappelijke stage volgen, deed die bij de Happy Kids, om nooit meer weg te gaan. Het werken met jeugd en jongeren is zijn passie en heeft er toe geleid dat hij een HBO-opleiding volgt als Social Worker in Sittard. Loopt stage bij een andere Wittevrouwelder in dienst van Trajekt: nl. Roy Hulst.

Michel: "ik vind het leuk om mijn horizon te verbreden en dingen uit te proberen in andere buurten. Heugemerveld en Mariaberg zijn fantastisch, maar Wittevrouweveld blijft voor mij op nummer één staan. Het is immers mijn thuisbasis en de Happy Kids is mijn familie". In 2008 ontving Michel de vrijwilligersprijs uit handen van voormalig Burgemeester Leers. We hebben het hier over een trouwe gozer en géén eendagsvlieg. Michel staat voor ons even in de 'Spotlights'.
Sj. Zwakhalen



Lucie Claessens vierde haar 25-jarig jubileum als huishoudster in onze pastorie. Ze kwam als 24-jarige in dienst van de pastorie van Nazareth, in 1986 verkeste ze naar de parochie van Hub Bovend'eerdt, waar ze hier door Mattie Jeukens gehuldigd wordt. Gelukkig piekert ze niet over stoppen, ook al is ze ondertussen 55 jaar in dienst: petje af dus! En proficiat!

Geveltuinen

Het Buurtplatform heeft geld gereserveerd om meer geveltuinen in de buurt aan te leggen. Als een woning tenminste niet binnenkort gesloopt of gerenoveerd wordt. Met de gemeente is overleg n.a.v. onze wensen tot meer speelruimte: waar komt wat?

In elk geval wordt het zand op de speelplek bij het stenen veldje nu echt vervangen door rubberen tegels. Op het Friezenplein worden nu snel de nieuwe toestellen geplaatst, met een feestelijke opening!

Wethouder Albert Nuss bezocht het Buurtplatform en bewoners thuis. Hij zet zich in om de overlast, mede vanwege de aanleg van de tunnel, te beperken. Een aantal problemen in het WVV geldt voor de hele stad (zwerfvuil, milieuperrons), alleen in onze buurt kan er niks meer bij! Vandaar een drastische opschoonactie in de Burgemeestersbuurt. Ook voor gammele tuinen, schuttingen en graffiti is een plan in de maak.



Montmartre in Maastricht?

De leegstand in de Frankenstraat wordt niet echt minder. Het zou toch Montmartre in Maastricht worden? Kennelijk vindt men het te duur? Is verhuur niet altijd goedkoper dan leegstand? In maart gaan we het er weer over hebben!

Openbare bijeenkomsten in Trefcentrum:

- Bewonersgroep-noordoostWVV: 21 februari, 21 maart en 18 april.
- Buurtplatform-WVV-Actief: 14 maart en 11 april.

Steeds aanvang half acht Trefcentrum.

Info: Ria Kromjong, platformwvv@gmail.com

Verhuizen uit een slooppand?

Vragen of problemen? We hebben ervaring! Neem contact op met het Buurtplatform, we kunnen misschien helpen: platformwvv@gmail.com; 06-4044 8924 of 043-362 1232



Beeld van Burg. van Oppen

Stille dagen

De diepbetroude dichter-criticus Willem Coumans schreef in het plaatselijke dagblad een rubriek onder de titel: "Stille dagen in Maastricht." Wat zou Coumans gedacht hebben als hij afgelopen maand december had kunnen zien hoe het hart van de stad getransformeerd was in een soort pretpark, juist in een tijd die zich bij uitstek leent voor het in stilte genieten van de romantische sfeer van dat mooie, oude de hart! Natuurlijk, een schaatsbaantje moet er zijn op het vrijthof en ik begrijp best dat we iets moeten doen voor de, vooral jonge mensen voor wie het toch maar saai dagen zijn. En een beetje begrip voor onze hardwerken-ondernemers is ook niet verkeerd. Andere tijden, net wat u zegt, maar ik ben heus niet de eerste die vreest dat we bezig zijn de eventuele bezoekers kopschuw te maken. In ieder geval ben ik stiekem blij, dat Willem Coumans dit niet meer heeft hoeven meemaken...

Che.

voor alle klussen in en om uw huis
Meer informatie: 363 34 70

SCHOENEN
Bosch
VOLTA STRAAT 28
MAASTRICHT OOST
WINKELCENTRUM WITTE VROUWEVELD
T 043 363 51 21
's maandags gesloten en geen koopavond

Salman De Gouden Naald
Gordijn op maat,
kleding reparatie
+ kado artikelen
Volta plein, Maastricht
Tel. 043 - 362 2327

De kunst van het behangen
Jo Heuts
VERF
Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht
tel.: 043-362 08 50

Groente & Fruithandel
Yasar Market
Turkse specialiteiten
Frankenstraat 177 • Tel. 3638520

TABAKSPECIAALZAAK
Ton Rouwenhorst
Hèt staatslotenadres voor WVV en omstreken
Frankenstraat 118 - Maastricht
Tel. 043 362 1144

de inktpot
Frankenstraat 136a 6224 GS Maastricht
tel. 043-3626601
email: d.inktpot@kpnplanet.nl
inkcartridges pasfoto's
cartridges vullen drukwerk
lasertoners portretfoto's
fotopapier fotocadeautjes

Bon Bin Valencia
Delicatessenzaak in Spaanse- en Gegrilde Specialiteiten.
www.bonbinvalencia.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10.30 - 18.00 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten
Frankenstraat 149, 6224 GM Maastricht, telefoon 043 311 00 02

Patrick Keerssemeeckers

Het is een regenachtige zondagmiddag als mijn vrouw Bianca besluit om samen met een vriendin iets leuks te gaan ondernemen. Ik heb alle tijd van de wereld en besluit eens lekker te gaan 'bankhangen'. Plotseling gaat de telefoon. Een vriend vraagt mij mee te gaan naar het Mestreechs Vastelaovendsleedjesconcour 2011. Jarenlang ben ik al niet meer naar dit evenement geweest, dus reden genoeg om weer eens te gaan sfeerproeven.

Bij binnenkomst in de Maastricht Music Hall ontvangen we een boekje met alle liedjes en het zogeheten stemformulier. In de zaal is het afgeladen vol en het valt mij op dat er veel 'Wittevrouwenvelders' aanwezig zijn. Samen luisteren we aandachtig naar alle liedjes, er is één liedje dat er volgens ons uitspringt. Een meezinger met de titel 'Jeske van Jêske'. Ook de hele familie Keerssemeeckers, bijna allemaal afkomstig uit Wittevrouwenveld, staat gespannen te kijken naar de beeldschermen met de punten telling. Ons favoriete liedje doet het goed. Ik kom erachter dat dat liedje is geschreven door Patrick Keerssemeeckers en familie Sour. Nu hoop ik helemaal dat dit liedje gaat winnen. Helaas, Patrick wordt geen winnaar maar mag zich trots prijzen met de tweede plaats.

'ne jong oet eus wiek'

Hoe komt het nou toch dat bijna niemand weet dat het Patrick, 'ne jong oet eus wiek' is die al jarenlang tekstschrijver is achter vele vastelaovendsleedjes? Daar hebben we het samen over: Patrick vertelt enthousiast over zijn passie: teksten schrijven: teksten voor carnavalsleedjes; in de hoop ooit eens de eerste plaats te behalen. Al drie keer eerder deed hij mee en behaalde al eerder de tweede plaats. "Mijn droom is ooit een keer de eerste plaats te behalen en om 'stadsprins' te worden". Het liedje Manjefiek Mestreech van Duo Xelle is van zijn hand. Het is John Thoma die hem adviseerde er iets mee te gaan doen.



Zo gezegd zo gedaan. "Meedoen aan zo'n wedstrijd geeft je een kick." In september dien je zo'n liedje in, dan wordt het afwachten of een jury het geschikt vindt. Er volgen instructie- en opnamemomenten en je gaat op zoek naar een geschikte artiest die het liedje gaat presenteren. Ondanks de schitterende vertolking van Ziesjoem mocht het "net niet" baten.

Patrick is geboren in Wyck en verhuisde als baby van vijf weken naar 't Wittevrouwenveld. Nu woont hij in de binnenstad. Patrick houdt van carnaval, ook van andere culturen, reist graag, woonde enige tijd in Valencia en Barcelona, geeft les in Spaans en Catalaans. "Als ik het Vrouwenveld binnenloop voelt dat als vertrouwd. Het is telkens weer 'thuis komen'. Met veel plezier drinkt hij een pilsje in de Kokkerel en bezoekt evenementen als Manus van Alles en de Drommedarissen.

Patrick ziet de toekomst van de wijk positief: "de A2 is nu een soort Berlijnse muur. Ik hoop dat er een verbondenheid zal ontstaan tussen de buurten Wijckerpoort en Wittevrouwenveld. Het moet geen elitebuurt gaan worden waar prijzen van huizen omhoog schieten en de bewoners, die daar hun ziel en zaligheid hebben liggen, zouden moeten verkassen. Ik hoop niet dat de geschiedenis zich herhaalt, dat we niet straks de vergelijking kunnen maken met de vroegere 'Stokstraat', waar het gewone volk moest wijken voor 'sjiek en deur'. Natuurlijk veranderen er dingen maar laten we zorgen dat het hart in de wijk behouden blijft."

Sjef Zwackhalen

Mariëlle Nolten en Tobias Vermin

Enthousiaste jongerenwerkers

Ze lopen al een tijdje mee in de wijk (ook Wyckerpoort), kennen sommige jongeren al van kind af aan: Mariëlle en Tobias, onze jongerenwerkers.

Hun kijk op het huidige opvoedingsklimaat: "het is niet gemakkelijk voor jongeren, met ouders die van alles moeten om geld te verdienen, hun baan te houden en met opdringerige media waar niets te gek is! Opvoeden is vaak een eenzame zaak in onze mini-gezinnen. Hoe vind je als jongere jezelf uit, wat je wilt en kunt?"

"Elke jongere heeft veiligheid en begeleiding nodig", stellen deze professionals, want experimenteren doet elke jeugdige. Maar vanuit een veilige thuissituatie is dat veel minder riskant. Vanuit hun beroep willen ze een steun en stimulant zijn voor alle 13-23-jarigen.

En die weten hun ook te vinden. Twee jeugdhonken hebben ze ter beschikking, dus er valt wat te kiezen. Er was ook de MOJO-bus maar die staat helaas nu te wachten op reparatie, na een al te goed geslaagde inbraak. Dat is een ernstige tegenvaller, want de jongeren kwamen daar graag naar toe.

Af en toe hebben Mariëlle en Tobias hulp van een vrijwilliger, maar dat mag wat hun betreft nog wel wat meer. Er is werk genoeg (zeker nu Mariëlle haar enkel brak, Sterkte Mariëlle!). Ze snappen wel dat de omgang met "vreemde jongerengroepen" die langs komen, niet echt trekt, voor een vrijwilliger. Voor henzelf ook niet natuurlijk "we werken het liefst met 'onze eigen jongeren uit



de buurt', die kennen we". Ze genieten van hun werk, ook al gebeurt het juist op uren dat anderen vrije tijd hebben... Neem eens een kijkje daaronder in het Trefcentrum: het is gezellig en er is veel te doen (film, muziek, spel, gesprekken, enzovoort).

B v/d Linde

Activiteiten

Sport en spel in de Blokkenschool (12-16 jaar): voetbal, zelfverdediging, volleybal, hockey...

Op donderdagmiddag van 4-6u.

CITO-huiswerkklas

op woensdagmiddag in het Trefcentrum

Sport en spel-instuif

in Sporthal De Geusselt gratis voor alle leeftijden
Op woensdagmiddag: van 1-half 4 (23/2, 2/3, 9/3, 16/3 NIET, 23/3 enz.)

Ook op De Geusselt: www.mestreechbeweeg.nl

(Olympiaweg; hockeyclub)

Sportief wandelen
donderdag 9.30-10.30 uur

Run for Fun
donderdag 17.30-18.30 uur

Sportcarrousel
woensdag 9.30-10.30

Gezellig samen eten

Bij Resto van Harte in het Trefcentrum, iedere woensdag en vrijdag om 17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur

Eten met een feestelijk tintje op

woensdag 2 maart: Carnaval bij Resto
vrijdag 4 maart: Opwarmer voor de carnaval

Aanmelden tot 's morgens 12 uur
tel. 0800-0151 (gratis)
www.restovanharte.nl

Resto VanHarte
de eettafel als bindmiddel in de wijk



Van de redactie

De eerste krant van een nieuw jaar, we hopen dat hij u bevalt. 't Is een boel werk om het nieuws te vergaren en dan weer alles op z'n plek te krijgen. Maar goed dat we een nieuwe medewerker hebben gekregen: **Sjef Zwackhalen** neemt voortaan deel aan de redactie, heeft meteen drie bijdragen geschreven! **Riet de Wit** gaat stoppen met haar lay-out-werk, een complimentje voor Riet, ook voor alle extra's die ze bedacht om de krant er goed uit te laten zien!

Ook een complimentje voor:

- **Café De Kokkerel** die het 10-jarig bestaan vierde;
- **Kevin Paulissen** die als lid van SCM-Boxing deelneemt aan de finale in Heerlen
- **De Gele Rijders** die samen met de **Zingende Poetsvrouw** een prachtig concert verzorgden, het zoemde door de buurt de volgende dag: dat was mooi...
- **Karla Geerts** en **Anna Dreesen** die een eigen nieuwsitem zijn gestart: BlushNewzz!!

Majorettes Maastrichtse Twirling Stars

Wij zijn een enthousiaste én succesvolle majorettegroep in Maastricht!

Wij zijn niet aangesloten bij een harmonie en richten ons voornamelijk op wedstrijden.



Per jaar minimaal vijf wedstrijden waaronder het Limburgs Kampioenschap, bij mooie punten is deelname aan een Nederlands Kampioenschap mogelijk.

Momenteel staat er een ontzettend talentvol team, maar ontbreekt het nog aan jongere opvolgsters! Wij zijn dan ook op zoek naar meisjes (vanaf 6 jaar) die dans erg leuk vinden.

Uiteraard worden bij ons alle soorten stijlen dans gecombineerd met baton (juiste benaming voor "majorettestick").

Alle trainingen worden gegeven in de sporthal aan de Amalbergastraat, Wittevrouwenveld.

- Woensdag 19.00 - 20.00 uur: Beginners
- Woensdag 20.00 - 21.00 uur: Gevorderden
- Vrijdag 19.00 - 22.00 uur: Gevorderden

Info: mts96@live.nl Of kom een kijkje nemen!

"Integreren? Waarin?"

Ik loop op de markt. Kom een vriendin tegen. We hebben elkaar lang niet gezien. Ze is, net als, ik van Afrikaanse afkomst. We praten honderduit, in de taal van ons land van herkomst. Komt er een meneer op de fiets schreeuwend langs: "Praat Nederlands, jullie willen toch zo graag integreren?" Mijn vriendin verbleekt.

Ik denk er beter tegen te kunnen, denk: waar bemoeit die man zich mee? Ik wil dat in plat Mestreechs na-roepen, maar er komt helaas geen geluid uit mijn keel: "waar moeten we in godsnaam in integreren? In scheldpartijen?"

A Y

Woensdag 2 maart
**PROVINCIALE STATEN
VERKIEZINGEN!**

Stem altijd,
als je wil protesteren
stem dan blanco,
maar blijf niet
thuis!

Elders in de wereld wordt gestreden voor vrijheid en democratie. Wij hoeven die alleen maar te behouden of te verbeteren. Laat door te komen merken dat het u een zorg is. (Vergeet niet uw identiteitsbewijs) B v/d L

Frituur 't Hepke 25 jaar

Waar zijn ze gebleven? De dorpsfiguren inde wijk? Het is onderwerp van gesprek, als ik de frituur kom binnenlopen. Jo die anekdotes vertelt zoals hij die in de afgelopen 25 jaar heeft beleefd: Anneke Antes loopt de zaak binnen en vraagt aan Jo, wijzend naar de twee Cordon blue's die in de vitrinekast liggen, wat het eigenlijk voor snacks zijn, waarop Jo antwoord: "Dat is een cordon blue met kaas en ham en die andere is met ham en kaas", waarop Anneke antwoord: "Ohh lekker, doe ze dan maar allebei."

Tinus Peek die na sluitingstijd steeds aan de deur kwam bellen om een statiegeldfles in te leveren of kwam vragen waarom de zaak gesloten was. Een heel buffet vol mannen die ineens een orkest vormen en de polonaise beginnen te dansen in de zaak omdat het carnaval is.

Anekdotes uit 25 jaar 'Ut Hepke'

Jo's echtgenoot Marie Louise heeft in de keuken de verhalen van Jo meegekregen. "Er wordt in deze zaak heel wat afgelachen". Jo en ik vormen een team. Ik ben de maatschappelijke werkster en Jo de cabaretier."

Ze vormen een TopTeam. Met veel plezier runnen zij hun zaak. Op 5 december jl. vierden Jo en Marie Louise Kuypers-Toulouse hun 25 jarig jubileum. De zaak zelf bestaat al sinds 1970, Jo en Marie Louise namen die over in 1985.

Frituur Ut Hepke is een ontmoetingsplaats voor veel buurtbewoners. Een vervangend café waar veel wijkbewoners graag een pilsje drinken en een frietje komen eten. Marie Louise vertelt dat ze zich erg bekommerd om haar klanten. "Ik ben uitbater maar dat wil niet zeggen dat ik, als ik een klant wat te veel en te vaak zie drinken, ik hen daar niet op durf aan te spreken. Een luisterend oor bieden of een helpende hand toesteken kan heus geen kwaad". Naast de zaak is Marie Louise ook nog druk met vrijwilligerswerk bij de Letterdoes.

Jo en Marie Louise zijn trots op hun klanten. Maar liefst 40 bloemstukken werden afgeleverd en veel klanten kwamen extra binnenlopen om hen te feliciteren. Ut Hepke is nog maar één van de weinige zaken uit een andere periode. "De wijk is veranderd, de samenstelling is heterogener. Dat verandert ook de sfeer. Voeger was het onderhandelen. Als iemand de frieten niet kon betalen dan werden betalingen gedaan met bijvoorbeeld het ruilen van spullen waaronder zelfs klokken. Als Hary Mathieu (jarenlang de frituur om de hoek) geen zin meer had om frieten te verkopen, belde hij op en vroeg of wij wilden doorverkopen. We zagen elkaar niet als concurrentie maar hielpen elkaar... Tegenwoordig leeft men meer langs elkaar heen, is alles onpersoonlijker en moet je oppassen welke woorden je gebruikt richting klanten. We leven in een andere tijdsgeest, maar koesteren 'stilletjes' de hoop dat daar een omslag in gaat komen. Kijk naar de jeugd: die zijn soms niet meer tevreden met kleine dingen. Dank je wel zeggen is soms al een vreemd begrip."

Toch zien zowel Jo als Marie Louise veranderingen. "We



zien ook jonge mensen actief worden in het verenigingsleven. Laten we hopen dat een nieuwe generatie opstaat die de handen uitsteekt en de sociale cohesie in de wijk bevordert. Samen staan we immers sterk." Over ophouden met de zaak willen Marie Louise en Jo niets weten. "We hebben een status opgebouwd waar we enorm van genieten." Jo sluit af: "Nog steeds draai ik met veel plezier elke dag het slot open van de deur." Frituur Ut Hepke: PROFICIAT!

Sj. Zwakhalen

Evenementen

Digitale Buurtplein op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur in het Trefcentrum

Iedereen is welkom met vragen over de computer of om gewoon op de computer te werken.

De inloop kost 1 euro. Wij houden geregeld workshops, de koffie staat klaar. Tot ziens,

Annie en Rob

Op de digitale WIJKAGENDA www.wittevrouwenveld-dactief.nl (of via www.wittevrouwenveld.nl) vindt u toekomstige evenementen.

Geen baan? Geen uitkering?



Gemeente Maastricht

Maar wilt u wel graag aan het werk? Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om (weer) aan werk te gaan? Loop dan binnen bij Werkplein Maastricht of maak een afspraak met Judith van Mieghem via telefoonnummer 043 350 4871, judith.van.mieghem@maastricht.nl Waar vindt u het Werkplein? Werkplein Maastricht, Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht. Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Openingstijden Gemeenteloket

(www.maastricht.nl; tel: 14043) op afspraak: ma, di, wo van half 2-half 5 inloop: ma, di, wo + vrijdag: half 9-half 1 donderdag van 2-7 uur

Dus gesloten op donderdagmorgen en vrijdagmiddag

Begraafplaats Oostermaas

Administratie: Parochiecentrum, Edisonstraat 2, 043-362 5278; begraafplaats.oostermaas@kpnmail.nl maand-, dins-, vrijdags: 10-14 uur woensdags: 13.30-17.30 uur De administratie is, na het overlijden van mw. Drummen-Wolters, overgenomen door mw. Przybylak-Lemeer, voor dringende zaken: 06-8353 0682

André van Vught

Woninginrichting projectinrichting zonnering rolluiken

Voor uw kwaliteitsinrichting in tapijt, laminaat, gordijnen, enz., enz.

Brusselsepoort 44, 6216 CE Maastricht
tel. 043 354 0501

Uw Servicepunt in de wijk!

Elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, op vrijdag alleen van 9 tot 12 uur. Voltastraat 50.



Met welke vragen kunt u terecht?

- Werk zoeken, scholing en training, solliciteren, zelfstandig ondernemen en opvang van kinderen terwijl u werkt.
- De maatschappelijk werker heeft een open inloopspreekuur op donderdagochtend of bel 3620066.
- De budgetcoach voor vragen over rondkomen met inkomsten, betalingsregelingen, inkomensondersteuning is er op maandagochtend en woensdagmiddag.
- De woonconsulent van Woonpunt: woensdagmiddag en de woonconsulent van Servatius: dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
- Vragen over wonen, veiligheid en leefbaarheid: het 'veilige buurten team' op donderdagmiddag.

kom gezellig zingen!

Dames Blanches



iedere donderdagmorgen

10.30-12.00 uur
(met koffie drinken!)

Waar?

't Vrouweveld

B. van Oppenstraat 123

Spreekuren in het Trefcentrum:

Burgerraadsman: woensdagmiddag na afspraak (tel. 362 0066)
Nederlands Migratie Instituut: donderdagmiddag van half 2 - half 5
AOW/WIA: iedere dinsdag van 2 - 4 uur over arbeidsongeschiktheid en uitkering in **La Belletsa** (Heugemerveld, Kardinaal van Rossumplein)
Vrouwenrechtswinkel: Spoorweglaan 12: inloopspreekuur op donderdagavond van 7-9 uur en vrijdagmorgen van 10-12 uur
Juridisch loket: Avenue Ceramique 2-6, 0900-8020 (gratis advies en info)
Klanten (klachten) meldpunt Gemeente: 043 350 4000 of per mail: post@maastricht.nl
Opbouwwerk Trajekt: Jan Segerink 06 5569 5243
Wijkagenten: Huub Smeets, Xavere Dohmen: 0900 8844
Drugsmeldpunt: 043 350 5111 (alles concreet doorgeven)



Oplage: 2600 exemplaren, 6x per jaar
Eindredactie: putalo@hotmail.com, A. vd Put, 06-2922 1448 Trefcentrum, Edisonstraat 4, 362 0066
www.rietedewit.nl
DTP: www.rietedewit.nl
Verspreiding: Fietsclub De Maastappers
Mail naar: putalo1@hotmail.com
Internet: www.wittevrouwenveld.nl & www.wvactief.info

Kopij volgende Buurkrant: svp. inleveren **VÓÓR 10 april 2011** (per mail of in postbak Trefcentrum)

kloppend ♥ van
Wittevrouwenveld

't Trefcentrum

Edisonstraat 4 ♥ 6224 GK Maastricht
tel. 043 - 362 11 76



Thuiszorg in vertrouwde handen!

www.zorgpuntthuiszorg.nl info@zorgpuntthuiszorg.nl

BEL GRATIS
0800-66 66 66 5

