

10.30 (OLV) Mia Durlinger-Wijntjens / 1^e jrd. Lieske van der Veer-Essers / jrd. Anna Bollen en familie / Miriam (Meerke) Smeets / Mia Frijns-Diedereh / Fien Smeets-Packlé / Elisa Hermans-de Graaf

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----APOTHEEK-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13:30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten **geen koopavond**



Parochie H.Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 1 8 Januari 2011

NIEUWE WEGEN

God, laat ze het mis hebben,
de onheilsprofeten,
de zwartkijkers die roepen
dat de aarde verloren is,
vergiftigd door fabrieken,
vergiftigd door haat.
Mensen overgeleverd
aan hun blunders.
De toekomst een zwart gat.

Laat ze het mis hebben,
de mensen die denken,
dat ze onderuit gaan
als ze hun missers toegeven.
Laat ze ervaren
dat je op kunt staan,
andere wegen kunt zoeken.
Wijs ons de weg
naar een betere wereld.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het **TREFCENTRUM**

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwsoort en drugscentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zondag 9 januari **Doop van de Heer**

Eerste lezing Jesaja 42, 1-7 evangelie Matheus 3, 13-17

- 9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Leon Prikken / jrd. Michel Duckers / de overledenen v.d. familie Duckers / overledenen v.d. familie Ogg
- 10.30 (OLV) jrd. Jan en Netta Palmen-Smeets / Bertha Tilkin-Franssen / Willy Freens (2 broers) / Franka Natterman-Franzen / Marga Haaken-Winkers / Annie Swakhoven-Coenen

Maandag 10 januari

9.00 (OLV) Martijn Hermse

Dinsdag 11 januari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Mariejean Walczak

Woensdag 12 januari

9.00 (OLV) voor de levenden en de overledenen v.d. familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 12 januari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 15 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Corrie van de Berg / Virginie Franssen-van Rijsselt / Jean Mulkens / Helena van Berlo-Sarneel / Jef Grummer

Zondag 16 januari **2^e zondag d.h. jaar**

Eerste lezing Jesaja 49, 3-6 evangelie Johannes 1, 29-34

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris.

10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / Wil van Beek / overledenen v.d. familie Koumans-Vliegen / Elysee Frits Kruijntjens en Sjanna Kruyntjens-Lardenoye / Wiel Fraats / Harie Verwey / Anna Toulouse-v.d. Venne / To Wijsen

Maandag 17 januari

9.00 (OLV) Pater Frans van der Zee

Dinsdag 18 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 19 januari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 20 januari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 22 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / overleden echtelieden Stevens-Peters en familie / Finy Gielen / Annie Urselmann / Henk van der Meys

Zondag 23 januari **3^e zondag d.h. jaar**

Eerste lezing Jesaja 8, 23b-9 Matheus 4, 12-23

9.15 (G) Leon Prikken / Christien Vrieselaar-Willems.

OPBRENGST KERSTNACHT

De opbrengst van de deurcollecte tijdens de nachtmissen op Kerstavond voor Land of Hope in Zona Norte te Natal, waar Sjeff Zwakhalen de aandacht voor heeft gevraagd tijdens de nachtmissen, was 512,50. Heel veel dank daarvoor.

DANK VOOR ALLE GOEDE WENSEN EN INZET

Bij deze heel veel dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen in het afgelopen jaar. Zonder de vrijwillige inzet van mensen zouden wij niets kunnen beginnen in onze parochie Wyckerveld-Noord en Wittevrouwenveld. Heel in het bijzonder dank deze keer aan de koorleden voor hun geweldige inzet. Zij staan er toch maar weer elke keer om de vieringen muzikaal te ondersteunen, zowel in de Guliëlmus als in de O.L.V. van Lourdes. Maar deze keer toch ook heel bijzonder dank aan de poetsploeg van O.L.V. van Lourdes. Zij zijn helemaal apart terug gekomen om de vloer nog een keer te doen, omdat hij door alle sneeuw zijn glans verloren had. Maar de vloer was nog niet droog of men liep er alweer over, natuurlijk met de sneeuw nog aan de schoenen. Dank voor alle inzet. We hopen dat we in 2011 weer op jullie mogen rekenen, mede namens pastor Harrie Lamers, pastor Mattie Jeukens ofm.

ZIEKENZEGENING 11 FEBRUARI

Het duurt nog een paar weken, maar alvast wat reclame maken kan geen kwaad. Op vrijdag 11 februari viert de kerk het feest van O.L.V. van Lourdes en dat betekent dat er in de O.L.V. van Lourdeskerk weer de traditionele ziekenzegening zal plaats-vinden met lichtprocessie. Bijzondere gast deze dag zal onze bisschop zijn mgr. Wiertz, ook Beppie Kraft zal weer haar medewerking verlenen.

ACTIE KERKBALANS

Januari is de maand van de Actie Kerkbalans. Deze actie is bedoeld om voor de kerk en de parochie aan geld te komen. Van alle katholieke huishoudens vraagt de parochie een bijdrage van minimaal vijf euro per maand of 60 euro per jaar, maar het mag ook meer zijn. Daar betalen we onze rekeningen van en het salaris van de pastoor. De parochie krijgt geen geld van het bisdom of van Rome. Iedere parochie moet zijn eigen broek ophouden. Eigenlijk is de bijdrage van vijf euro per maand te laag, maar we willen deze in 2011 niet verhogen wegens de economische crisis en de moeilijke financiële situatie van veel huishoudens. Vijf euro per maand dat is minder dan één pakje sigaretten of drie pilsjes per maand. In het volgende parochieblad vindt u een inschrijfformulier. We rekenen ook dit jaar weer op uw hulp!

WIJKKALENDER

Het is de bedoeling dat er een wijkkalender uitkomt voor 2011 met wijkactiviteiten in het Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. Door organisatorische en financiële problemen is het niet gelukt een kalender te drukken. Besloten is om hem op de website te zetten van Wyckerpoort (www.wiekerveld.nl) en Wittevrouwenveld (www.wvv.actief.info.nl). Zo kan de kalender ook regelmatig worden geactualiseerd. Tot nu toe zijn januari t/m maart al op de website van het Wittevrouwenveld al geplaatst. Misschien volgend jaar een gedrukt exemplaar?

HOE GAAT EEN WITTE KERST IN ZIJN WERK?

Moeizaam dus. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Harmonie de Gele Rijders zijn zij niet in de Kerstnacht geweest. Een aantal leden waren net als veel andere kerkgangers van die nacht 'ingesneeuwd'. Het koor heeft extra hard haar best moeten doen. Zij zijn geslaagd. "I dreaming of a white Christmas", werd opens: "I dreaming of a Wild Christmas". Een bijzonder Kerst dus dit jaar en een beetje wild. Toch was er een ensemble van de Gele Rijders op Tweede Kerstdag in de Guliëlmuskerk. Het was prachtig. Heerlijk samen kerstliederen kunnen zingen. Jammer dat 9.15 uur voor veel mensen te vroeg blijkt te zijn. De wegblijvers hebben iets gemist. Of ze moesten naar de O.L.V. van Lourdes zijn geweest waar de Zonnestraaltjes prachtig gezongen hebben. Trouwens Tweede Kerstdag was het nog drukker dan de Eerste Kerstdag. Zo kan het verkeren. Het was heel sfeervol en de schappen hebben zich dit jaar extra rustig gehouden. Zij moeten gevoeld hebben dat hun soort genoten het heel wat slechter hadden buiten in de wei. Maandagmorgen zijn zij terug gegaan naar Margarten.

Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT:

Op zondag 19 december is **Jeanie van Bogaert** gedoopt in de O.L.V. van Lourdes, Jeanie heeft op zondag 26 december vervolgens tijdens de viering het vormsel ontvangen en haar eerste communie gedaan. Jeanie woont in de Burg. Hennequinstraat 28: Proficiat.

Op Tweede Kerstdag, 26 december, is het kerstkind van de gezinsviering gedoopt, dat was **Kyano Vredereggt**, de zoon van Bianca en Robin Vredereggt – Gerardu uit de Tillystraat 26.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allen tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op zaterdag 4 december is **André Tans** overleden, 93 jaar oud en de weduwnaar van Bertha Roumen met wie hij 60 jaar getrouwd was. André is thuis overleden op het Old Hickoryplein 78B. Hij is thuis mogen sterven. Mede dankzij de hulp van zijn kinderen heeft hij zich door zijn ziekte niet laten kleinkrijgen en tot bijna het laatste toe gewoon zichzelf gebleven. Van beroep huisschilder en hij hield ook van wandelen. André heeft 5 geslachten gekend. Op donderdag 9 december hebben we in de O.L.V. van Lourdes afscheid genomen, waarna de crematie plaats vond in Geleen.

In het azM overleed op dinsdag 28 december **Mia Penders – Maka** 78 jaar oud en de weduwe van Pio Penders. Voordat zij op de Edisonstraat 7D kwam wonen, heeft zij in de Mondragonstraat gewoond. Zij was een bijzonder lieve zorgzame moeder, die zich wegcijferde voor anderen. Op dinsdag 4 januari hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes, waarna de crematie plaats vond in Geleen.

Eveneens overleed in het azM op donderdag 30 december toch nog onverwacht **Annie Ummels – Meevissen**, de echtgenote van Christiaan Ummels, 74 jaar oud. Annie is een heel actieve hardwerkende vrouw geweest, maar de laatste jaren werd zij kort van adem. Samen met haar man heeft zij altijd op de Mosa gewerkt. Zij wonen op de Meerssenerweg 167. Op woensdag 5 januari hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes, waarna de crematie plaats vond in Eijsden.

In de nacht van donderdag op vrijdag 31 december overleed thuis **Sjaak Cauwels**, de echtgenoot van Jos Dassen, pas 56 jaar oud. Sjaak stond nog volop in het leven en had eigenlijk geen tijd om naar de dokter te gaan. Pas drie weken geleden kwam aan het licht dat hij kanker had. Vol goede moed was hij aan de chemo begonnen in de hoop op nog een tijdje samen te mogen zijn met Jos. Maar het mocht niet meer. Donderdag 6 januari was zijn afscheid in de O.L.V. van Lourdes met aansluitend de crematie in Geleen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 8 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Mia Franssen-Everaarts / Willie van der Spoel / Simon Klaasse / Rinus Creusen

EINDE 2010 EN NU OP NAAR 2011, ECHT ANDERS

Opeens werd ik me bewust dat de twintigste eeuw voorbij is. We leven nu in de eenentwintigste eeuw. De eerste tien jaar hebben we daar zelfs al van om. Het is net of ik me nu pas bewust ben geworden dat we in een heel andere tijd leven dan in de twintigste eeuw. Misschien komt dat wel door het feit dat ik de eerste keer echt bang ben geweest om een klap te krijgen. Dat was nog wel onder het sneeuwuimen. Ik was zout aan het strooien. Dat kwam tegen de benen van een groepje mensen dat net passeerde. Zij reageerden heel verontwaardigd. Ik dacht eerst nog dat zij een grapje maakten. Dat was niet zo. Zij waren zeer serieus, dreigend en verstoken van humor. We waren vreemden voor elkaar. Ik stond in de weg met mijn strooizout en moest aan de kant om hen door te laten. Zo gaat dat. We leven echt in een andere tijd. En ik heb er vrede mee gesloten. Het zij zo. Ieder wil zijn eigen weg gaan. Elke mens vraagt ruimte om te zijn wie hij is. En wie je bent? Op de eerste plaats een individu, iemand die zelf bepaalt wat je wel wilt of niet, wat je denkt of juist niet denkt, wat je voelt of geen gevoel voor hebt, waar je wel iets mee hebt, of juist helemaal niet. We zijn allemaal een individu geworden. Ieder is op zichzelf teruggeworpen, ieder zal er zelf iets van moeten maken. Je moet het zelf doen. Iemand die een ander helpt en dan pas zichzelf, dat is een uitzondering en zal steeds meer als een watje worden gezien.

En toch, juist nu Oudejaarsavond, buiten knalt het, zie ik de cijfers van dit jaar: 62 dopen, vorig jaar 58; uitvaarten 47 terwijl het vorig jaar er 41 waren; communicanten uiteindelijk dit jaar 27 en vorig jaar 28; vormelingen nu 22 en vorig jaar 16 kinderen; huwelijken 5 en vorig jaar 2. Met alles dus feitelijk een stijgende lijn. Wonderlijk juist nu, we individueeler worden, doen we toch weer mee aan zaken van de traditie. Waarom? Misschien omdat gedacht wordt: "Baat het niet dan schaadt het ook niet!". Of is het toch een verlangen naar houvast? Het verlangen om toch ergens bij te horen? Volgens mij is dat niet verkeerd, want je hoort ergens bij. Je hoort bij een land; bij een groep die een bepaalde taal spreekt; bij mensen die bepaalde regels en gewoontes hebben. Daarbinnen heb je ruimte en vrijheid om je eigen accenten te leggen. Mensen weten dat heel goed. Soms is het daarom fijn om op te gaan in een groter geheel. "Even alleen is maar niks", wordt dan gezegd. Het moet wel veilig en betrouwbaar zijn, en eerlijk en authentiek. Er moet veel, zo wie zo. En toch uiteindelijk zegt het geloof: je hoeft niets, je moet niets, je bent al iemand, namelijk: kind van God, kind van de liefde, mens met een belofte van geluk en vrede. Je hoeft het alleen nog maar waar te maken en te voelen. Zalig Nieuwjaar.

Pastor Mattie Jeukens ofm

- 9.15 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems / Mina Ramakers / Peter Boormans
 10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / 1^e jrd. Henk van der Meys / Mia Degroof-Knubben / José Meex / André Tans / Elysee (Frits) Kruyntjens en Sjanna Kruyntjens-Lardenoye

Maandag 31 januari

9.00 (OLV) ter ere van O.L. Vrouw

Dinsdag 1 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de jeugd van de parochie t.e. van de H. Don Bosco

Woensdag 2 februari Maria Lichtmis

9.00 (OLV) woord en communiedienst.

Donderdag 3 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld en Blasiuszegen

Vrijdag 4 februari Eerste vrijdag v.d. maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Zaterdag 5 februari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Frans Kusters / Miel Verbert / de overledenen van de familie Claessens-Adams / uit dankbaarheid

Zondag 6 februari Vijfde zondag d.h. jaar

Eerste lezing Jesaja 58, 7-10 Matheus 5, 13-16

9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Huub Koopman

10.30 (OLV) Lieske Pellaers-Matthieu / Willy Freens (twee broers) / Ans Smulders / Jos Reinders-Sisternans / Mia Lemmens-Hermans / Jo van Wunnik / Jean van Wunnik

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:



APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
 6225 XX Maastricht
 SNS-Bank:
 86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
 van Lourdes en
 H.Familie
 Voltastraat
 Pres. Rooseveltln 211
 6224 CP Maastricht
 SNS-Bank:
 85.83.83.500
 Parochiecentrum
 H.Guliëlmus, O.L.V. v.
 Lourdes en H.Familie
 Edisonstraat 2
 6224 GK Maastricht
 Tel.: 362 52 78
 www.kerkkomnou.nl
 Bij nood:
 043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
 045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
 Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker
 Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 2

22 Januari 2011

MÉÉR DAN OVERLEVEN

God, we moeten soms knokken om overeind te blijven, vechten tegen verdriet, opboksen tegen onbegrip. We worden soms gepest of in een hoek getrapt. Er zijn mensen die teveel van ons eigen of te hoge verwachtingen van ons hebben. Help ons staande te blijven in de mallemlen van het leven.

Help ons ontdekken dat leven méér is dan overleven en achter onszelf aanhollen. Geef dat we ervaren, dat leven te maken heeft met tijd en aandacht voor elkaar. Met liefde geven en krijgen. Met het delen van brood, maar ook met het delen in elkaars verdriet en blijdschap. Geef ons het vertrouwen, dat we het leven aankunnen als u ons vasthoudt.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringsinstellingen

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

behelp van thuiszorg en vooral van haar kinderen Jos en Bianca in de laatste tijd het beste er van gemaakt. Zij was dol op dolfijnen, de zee en Ikea. Een vrouw die niets vroeg voor zich zelf en liever deed dragen dan klagen. Maar juist alles wat zij gegeven had, gaf de kinderen de kracht haar thuis te laten sterven en alles voor haar te doen. Haar afscheid hebben we gevierd op donderdag 13 januari waarna zij eveneens op Oostermaas te rusten werd gelegd.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 22 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / overleden echtelieden Stevens-Peters en familie / Finy Gielen / Annie Urselmann / Henk van der Meys

Zondag 23 januari 3^e zondag d.h. jaar

Eerste lezing Jesaja 8, 23b-9 Matheus 4, 12-23

9.15 (G) Leon Prikken / Christien Vrieselaar-Willems.

10.30 (OLV) Mia Durlinger-Wijntjens / 1^e jrd. Lieske van der Veer-Essers / jrd. Anna Bollen en familie / Miriam (Meerke) Smeets / Mia Frijns-Diederer / Fien Smeets-Packlé / Elisa Hermans-de Graaf / 4^e jrd. Willy Broux

Maandag 24 januari

9.00 (OLV) voor een overledene

Dinsdag 25 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Koen Meens

Woensdag 26 januari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 27 januari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 29 januari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek (kinderen en kleinkinderen) / Pierre Wynands / Marleen Stitzinger-Frijns / Nico Rempelberg

Zondag 30 januari vierde zondag d.h. jaar

Eerste lezing Sefanja 2, 3-13 evangelie Matheus 5, 1-12.

HOE DE TIJD NA KERSTMIS IN ZIJN WERK GAAT

Dat gaat zo: "Met de Driekoningen, dan verlaten de papen hun woningen!" Dat was al een oud gezegde. Na de drukte van de Kerst wilde de priesters nog wel eens enkele dagen vrij nemen. Misschien moet de burgemeester gedacht hebben: "Al ben ik geen katholiek, goede tradities moet je niet overboord zetten". Hij ging naar Aboudabi, toen hier de Maas begon vol te lopen en wij dreigden natte voeten te krijgen. Gelukkig viel het mee en was hij op tijd terug. Ik dacht toen bij m'n eigen: "Dan ga ik ook maar even!". Ik ga niet zo ver. Waar zou ik anders heen gaan dan naar Italië, naar Assisi? Ik neem een stel kazen mee. Dat zijn de zogenaamde smeerkazen. Ik ga nu de overnachtingsplekken reserveren voor mijn voettochten in de zomervakantie. Ik hoop weer uitgerust terug te komen. Dus toch even er tussen uit voordat de Carnaval losbarst én de Eerste Communievoorberedingen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

EERSTE COMMUNIE

De eerste ouderavond voor de eerste Communie is op donderdag 3 februari om 19.00 uur in het Trefcentrum Edisonstraat 4. Het is een belangrijke avond. Hier gaan we vertellen hoe we het komende jaar de Eerste Communie gaan aanpakken. Hier worden ook de groepen gemaakt voor de versiering in de kerk en al die andere zaken. Het is belangrijk genoeg om erbij te zijn. Kinderen uit groep 4 van de basisschool kunnen nog tot 3 februari aangemeld worden.

Mede namens Sjef, pastor Mattie

KERKSCHOONMAAK GULIËLMUS EEN PLUIM WAARD

De vorige keer hebben we koor en poetsploeg van de O.L.V. van Lourdes een pluimpje gegeven. Deze keer wil ik dat heel graag doen voor koor en vrijwilligers van de Guliëlmuskerk. Het koor zingt elke viering: chapeau! En de vrijwilligers poetsen elke vrijdagmiddag, niet alleen in de kerk maar ook rond de kerk. Op Nieuwjaars morgen zag het voor de kerk ondanks de sneeuw 'Spik en Span' uit. De trappen die een geliefkoosde plek zijn om van Oud op Nieuw vuurwerk af te steken, waren 's morgens kraak schoon. Elk weekend glimt de kerk weer. Kom maar kijken op zondagmorgen tijdens de mis van 9.15 uur. Dat is lekker vroeg en heb je daarna nog een heerlijke zondag voor de boeg. Als het te vroeg is kom dan op dinsdagavond maar eens kijken tijdens de viering van 19.00 uur. Na de mis kun je ook nog een tas koffie meedrinken in het zaaltje. Zonder de inzet van mensen begin je niets. In de Guliëlmuskerk weten we dat. De hechte groep is een

stevige basis voor het voortbestaan van de kerk. Geen betere erkenning van de inzet van mensen dan gewoon mee komen doen. Je bent welkom, En heel erg veel dank voor alle inzet. Het komende jaar hopen we er weer op jullie te mogen rekenen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

DE KERSTSTALLEN WEER AFGEBROKEN

Zowel in de Lourdeskerk als in de Guliëlmuskerk is de kerststal weer opgeruimd en veilig opgeborgen of in de kluis of op de koorzolder. De bomen zijn de kerk alweer uit. Jozef en Maria zijn met het Kindje gevlucht naar Egypte en de drie Koningen zijn langs een andere weg weer naar huis gegaan, als ze al niet vakantie hebben genomen en even zijn ondergedoken.

Maar het weer wennen aan de 'kale kerk'. Ofschoon, soberheid heeft haar eigen schoonheid.

ZIEKENZEGENING 11 FEBRUARI

Het duurt nog een paar weken, maar alvast wat reclame maken kan geen kwaad. Op vrijdag 11 februari om 15.00 uur viert de kerk het feest van O.L.V. van Lourdes en dat betekent dat er in de O.L.V. van Lourdeskerk weer de traditionele ziekenzegening zal plaatsvinden met lichtprocessie. Bijzondere gast deze dag zal onze bisschop zijn mgr. Wiertz zijn, ook Beppie Kraft zal weer haar medewerking verlenen.

ACTIE KERKBALANS

Januari is eigenlijk de maand van de Actie Kerkbalans. Deze actie is bedoeld om voor de kerk en de parochie aan geld te komen. Aangezien de inschrijfformulieren nog niet klaar zijn wordt deze actie uitgesteld tot de volgende Wegwijs/Klökske. We zullen er dus de volgende keer op terugkomen.

COLLECTE LEPRASTICHTING

In het weekend van 22 en 23 januari wordt er extra gecollecteerd voor de leprastichting.

Op 22 januari in de O.L.V. van Lourdeskerk om 19.00 uur en op 23 januari in de Guliëlmuskerk (9.15 uur) en opnieuw de O.L.V. van Lourdeskerk (10.30 uur)

CONCERT GELE RIJDERS

Onder de titel: 'Symfonie van den Sanck en Klanck' geven de Gele Rijders samen met de Zingende Pótsvrouw op zondag 23 januari een concert in het Trefcentrum. Het concert dat vooral heel gezellig

beloofd te worden begint om 14.30 uur en de entree bedraagt slechts 3,50 euro. Naast de Gele Rijders en de Zingende Pótsvrouw is er ook nog een spectaculair optreden van een accordeon duo zonder naam. Bij inlevering van het entreekaartje aan de bar krijgt u ook nog een gratis consumptie aangeboden. Goedkoper en gezelliger kunnen de Gele Rijders het niet voor u maken.

NIUWJAARSBORREL PLATFORM

Op vrijdag 21 januari zal het Buurtplatform van Wyckerpoort zijn Nieuwjaarsborrel houden. Plaats van samenkomst: de Letterdoes, aan het Old Hickoryplein 100. Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur.

UITROEPEN PRINS PIKVOGELERE

Zo langzaam maar zeker begint het carnavalsvirus weer de kop op te steken. Links en rechts zijn al de eerste prinsen en prinsessen uitgeroepen. C.V. de Pikvogelere uit Wyckerpoort zal op zaterdag 29 januari de prins uitroepen in de Circolo Sardegna vanaf 20.00 uur. Van harte welkom.



GEDOOPT:

Op zondag 16 januari is in de O.L.V. van Lourdes **Shania Lemmens** gedoopt, de dochter van Kevin en Wendy Lemmens – van der Schaft uit de Dr. Schaepmanstraat 34B.

Dat deze eerste dopeling in het nieuwe jaar ons geluk en zegen mag brengen en zelf ook mag ervaren.

OVERLEDEN:

In het ziekenhuis is op 3 januari, de zelfde dag als zijn vader **Louis Swakhoven** overleden 73 jaar oud. Zijn broer Rinus, met wie hij veel optrok, had hem al een keer het leven gered, toen hij in de mannenclub niet goed werd. Maar Louis was op. Hij was een harde werker en een eenvoudige bescheiden man, recht voor z'n raap. Vissen deed hij graag en trots was hij op zijn dochter Anja en Harold en hun twee kinderen Kelly en Melissa. De laatste 2 jaar heeft Louis in de Edisonstraat gewoond en kon hij leunen op Rinus, Anja en Harold. Zaterdag 8 januari was zijn afscheid in de O.L.V. van Lourdes waarna hij bijgezet is op Oostermáas bij zijn vrouw Bertha.

Thuis in de armen van haar dochter Bianca overleed **Jozé Zeguers**. Jozé was 67 jaar oud, gesloopt door de leverkanker die precies op de dag af 20 jaar na de borstkanker zich aandiende. Toch heeft Jozé met

VAN HARTE...

Het regent pijpenstelen vandaag. Tussen de regenbuien door ga ik even de straat op voor een frisse neus. Op de Frankenstraat loopt mij een buurtbewoner tegemoet. Ik hoor hem al van veraf luidkeels roepen. Hij is straatmuzikant, maar naast gitaarspelen blijkt hij ook talent te hebben voor rappen. Hij is helemaal in zichzelf gekeerd en rapt luidkeels: *Wittevrouwveld. Wittevrouwveld. We zijn nog niet uitgeteld...Hey wat is dat allemaal. Ze plukken ons gans kaal.* Ik probeer een praatje te maken, maar de rapper heeft geen tijd. Hij loopt met grote passen door, maar roept mij wel luidkeels vermanend toe: *ga de rozenkrans bidden en de tien geboden.* 's Middags ga ik met het buurtplatform van het Wittevrouwenveld eten bij Resto van Harte in het Trefcentrum. We zijn met 19 personen plus de vaste groep eters van ongeveer 8 personen. Er worden enquêteformulieren uitgedeeld, maar mij slaan ze over. Waarschijnlijk zie ik er niet slim genoeg uit. Er klinkt een lekker muziekje en de stemming zit er goed in. De kokkin is jarig en daarom zingen we allemaal uit volle borst een *Lang Zal Ze Leven*. De vaste gasten hebben zelfs een cadeautje voor haar gekocht. Een buurtbewoner houdt een voordracht over 'het wezen der dingen' dat samen te vatten is in één woord. Hierna wordt er een flinke kom Franse vissoep geserveerd. Ik ben een alleseter dus ik ben de pineut, want verschillende tafelgenoten eten geen vis. Mijn buurman en ik moeten eraan geloven en eten ieder een extra kom soep. Een van de niet viseters vertelt dat hij alleen mosselen en paling lust. Rolmopsen weer niet, maar als die in een pot mayonaise drijven weer wel. Ik vertel dat de Eskimo's met smaak rauwe ingewanden en organen eten, dat heb ik deze week op de t.v. gezien. De niet viseter vertelt hoe zijn grootvader vroeger heerlijke knapperige hersens bakte. Daar likte hij als kleine jongen zijn vingers bij af. Mijn buurman, die veel gereisd heeft, verteld dat rauwe ogen een delicatessen zijn. Die moet je uitzuigen. Ondertussen wordt het hoofdgerecht geserveerd: pasta met gorgonzolasaus. Mijn buurman en ik hopen dat iedereen gorgonzolakaas lust, want de kommen vissoep liggen ons zwaar op de maag. Gelukkig eet iedereen de pasta. Tenslotte volgt er een overheerlijk fris toetje. En dat voor 6 euro. In deze tijd waarin we kaal worden geplukt is een bezoekje aan Resto van Harte van harte aan te bevelen. Lekker samen eten, gezelligheid, prima service, goedkoop en je kunt interessante (culinaire) gesprekken voeren.

Harrie Lamers

Zondag 20 februari Zevende zondag d.h. jaar Carnavalsmis

Eerste lezing Leviticus 19, 1-18 Matheus 5, 38-46.

9.15 (G) Leon Prikken/ Maurice Leutenis.

10.30 (OLV) zwd. Mia Penders-Maka / jrd. Maria Theunissen en ouders / jrd. Philippe Dickhaut / Frans Pijpers / 24^e jrd. Fien Pijpers-Hovers / Marie Louise den Boer-Stitzinger / Wiel Fraats / Peter Koopman

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

➔ **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 3 5 Februari 2011

MUUR VAN VERDRIET

God, wees met alle mensen
die in tranen zijn.
Die verdriet hebben of pijn.
Die niet los kunnen komen
van wat ze hebben meegemaakt.
Die zich eenzaam voelen
of in de steek gelaten.

Wees met alle mensen
die in tranen zijn.
Dat ze zich niet schamen
voor hun verdriet.
Dat ze zich niet verstoppem
maar troost durven zoeken
bij anderen.

Wees met alle mensen
die in tranen zijn.
Opdat ze ontdekken
dat er ergens achter
die muur van verdriet
een nieuwe wereld daagt,
waar mensen zullen lachen.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en dragerscentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Lemmens-Hermans / Jo van Wunnik / Jean van Wunnik / 2^e
jrd. Marcel Vossen

Maandag 7 februari

9.00 (OLV) voor de zieken van onze parochie.

Dinsdag 8 februari.

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Mariejean Walczak

Woensdag 9 februari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. familie
Vandewall-van Lijf

Donderdag 10 februari.

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 11 februari Feest van O.L. Vrouw van Lourdes.

Ziekenzegening

15.00 (OLV) voor alle parochianen van O.L.V. van Lourdes / H.
Familie en de Guliëlmus

Zaterdag 12 februari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / de overledenen van de
familie Lemmens-Dautzenberg / jrd. Annie Nieste-Wanders /
de overleden ouders Nieste-Wanders / Mia Franssen-
Everaarts / Thea Weerts-Ritchi

Zondag 13 februari zesde zondag d.h. jaar

Eerste lezing Jezus Sirach 15, 15-2 evangelie Matheus 5, 17-37

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / John Koopman / Jan van Buuren

10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / Henk van der Meys / Wil van
Beek / 1^e jrd. Truus van Sint Fiet-Gulikers / overledenen van
de familie Fouraschen en Hoekstra / Alphonsine Somers-
Blommestijn / Mary Drummen-Wolters / Netta Drummen-Aarts

Maandag 14 februari

9.00 (OLV) ter ere van O.L. Vrouw

Dinsdag 15 februari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 16 februari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie
Vandewall-van Lijf

Donderdag 17 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 19 februari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen /
Henk Moenen / Jef Grummer / Simon Klaase / Rinus Creusen

'MEER DAN GENOEG'.

Studiedagen Franciscaanse Beweging 2011

De verhalen in de media over kredietcrisis, graaicultuur, hebzucht en zelfverrijking zijn voor de Franciscaanse Beweging aanleiding om zich het komende jaar in tal van bijeenkomsten te buigen over het thema 'Meer dan genoeg'. Om de bezinningsdagen los van elkaar te volgen komen maatschappelijke vraagstukken aan de orde als bezit, vrijwilligerswerk en arbeid, individualisering en de macht van het geld. Op zaterdag 26 februari en zaterdag 2 april a.s. organiseert de Franciscaanse Beweging twee studiedagen rond dit onderwerp (12.30-17.00 uur, Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, Den Bosch). Thema op 26 februari is 'Meer dan genoeg; wat is nodig?' Op deze studiedag, is het uitgangspunt Franciscus' ideaal van totale 'bezitloosheid. Als dat ideaal niet te bereiken is, hoe ga je dan om met bezit zonder erdoor bezeten te worden? Welke vormen van bezit zijn er zoal? Zijn alle vormen van bezit hetzelfde? En welke keuzes zijn daarin te maken? Zaterdag 2 april staat de vraag 'Wat is het waard?' centraal, over wat geld betekent in ons samenleven. Op beide dagen worden inleidingen gepresenteerd en zijn er workshops te volgen. Aanmelding of info: Marie-Claire Willemsen, telefoon 073-6131340, e-mail info@franciscaansebeweging.nl De prijs bedraagt 15 euro voor leden en 25 euro voor niet-leden, ter plaatse te voldoen.

ZIEKENZEGENING 11 FEBRUARI

Op vrijdag 11 viert de kerk het feest van O.L.V. van Lourdes. Op die dag, in 1858, is Maria voor het eerst aan Bernadette Soubirous verschenen. Op deze feestdag van de patrones van onze parochie zal er in de O.L.V. van Lourdeskerk om 15.00 uur weer de traditionele ziekenzegening plaatsvinden met lichtprocessie. Bijzondere gast deze dag zal onze bisschop zijn mgr. Wiertz zijn. Naast deken Hannemann en andere priesters uit Maastricht zal ook Beppie Kraft weer haar medewerking verlenen. Bij de ingang van de kerk kunnen deelnemers aan de viering schriftelijke intenties afgeven; die tijdens de mis bij het beeld van Maria van Lourdes gelegd worden. De intenties worden niet openbaar gemaakt. Lourdesbrancardiërs en vrijwilligers dragen zorg voor de begeleiding naar het altaar voor de ziekenzegening. Er zijn verpleegkundigen aanwezig. Na de plechtigheid staat in het Trefcentrum Edi aan de Edisonstraat in het Wittevrouwenveld voor alle deelnemers aan de H. Mis koffie en vlaai. Tevens is er

gelegenheid om de Lourdesgrot in Sint Pieter te bezoeken. Om 18.00 uur wordt hier een korte plechtigheid gehouden.

WANDELEN IN FRANKRIJK

Houdt u van wandelen, maar wil je niet te lang van huis zijn, dan biedt het volgende misschien uitkomst: Een voorjaarstocht: een week wandelen door de Morvan, hartje Bourgondië in Frankrijk en opgaan naar Vezelay, met haar monumentale basilica van het licht. Dat kan van Maandag Tweede Paasdag 25 april tot en met zondag 1 mei met Mattie Jeukens ofm, franciscaan en pastor. De prijs is €425,00, all inclusive. Een info-avond is op woensdag 9 februari in het Trefcentrum, Wittevrouwenveld, Maastricht, Edisonstraat 4 en die begint om 20.00 uur. Een folder is op aanvraag verkrijgbaar. Voor verdere informatie: Mattie Jeukens ofm Voltastraat 25, 6224 EK Maastricht, tel. 043 3634348, jmpp.jeukens@planet.nl

UITROEPEN 41^e MARKIES DROMMEDARISSEN

Op zaterdagmiddag 5 februari om 15.00 uur wordt de nieuwe markies van de Drommedarissen uitgeroepen in het Trefcentrum. Eerst trekt de 41^e markies in een optocht als groete onbekinde door de wijk vanaf 13.30 uur en op 15.11 uur is dan het grote moment in het Trefcentrum met medewerking van DJ Kenik en Zaate Hermenie IN1Ge3D. Vanaf 17.11 uur is er receptie en aansluitend bal, met o.a. Ludy van Dijk, Bertsje & Eveline, Duo X-Elle. De toegang is gratis. Daags daarna, op zondag 6 februari, zal de stadsprins worden uitgeroepen op de markt. De cortège met d'n groete onbekinde start traditiegetrouw vanaf het station. Ook de Drommedarissen en de Gele Rijders zullen acte de présence geven.

TARIEVEN UITVAARTMIS EN HUWLIJKSMIS

Vanaf 1 februari 2011 gelden nieuwe tarieven voor een uitvaartmis. De kosten zijn 366 euro en hierbij is inbegrepen een zeswekdienst. Parochianen die een jaarlijkse kerkbijdrage betalen van minimaal 5 euro per maand en dat vijf jaar lang hoeven niet voor de uitvaartmis te betalen. Het tarief voor een huwelijksmis bedraagt €345,00.

ACTIE KERKBALANS

Januari is de maand van de Actie Kerkbalans. Deze actie is bedoeld om voor de kerk en de parochie aan geld te komen. Van alle

katholieke huishoudens vraagt de parochie een bijdrage van minimaal vijf euro per maand of 60 euro per jaar, maar het mag natuurlijk ook meer zijn. Daar betalen we onze rekeningen van en het salaris van de pastoor. De parochie krijgt geen geld of subsidie van het bisdom of van Rome. Iedere parochie moet zijn eigen broek ophouden. Eigenlijk is de bijdrage van vijf euro per maand aan de lage kant, maar we willen deze in 2011 nog niet verhogen wegens de economische crisis en de moeilijke financiële situatie van veel huishoudens. Bedenk wel: vijf euro per maand dat is één pakje sigaretten minder of drie pilsjes. U steunt er niet alleen uw kerk mee, maar ook nog eens uw gezondheid! Bijgevoegd vindt u het inschrijfformulier. We rekenen ook dit jaar weer op uw hulp!

EERSTE COMMUNIE

De eerste ouderavond voor de eerste Communie is op donderdag 3 februari om 19.00 uur in het Trefcentrum Edisonstraat 4. Het is een belangrijke avond. Hier gaan we vertellen hoe we het komende jaar de Eerste Communie gaan aanpakken. Hier worden ook de groepen gemaakt voor de versiering in de kerk en al die andere zaken. Het is belangrijk genoeg om erbij te zijn. Kinderen uit groep 4 van de basisschool kunnen nog tot 3 februari aangemeld worden.

Mede namens Sjef, pastor Mattie

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIÉLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliélmus beginnen met	G.

Zaterdag 5 februari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Frans Kusters / Miel Verbert / de overledenen van de familie Claessens-Adams / uit dankbaarheid

Zondag 6 februari Vijfde zondag d.h. jaar

Eerste lezing Jesaja 58, 7-10 Matheus 5, 13-16

Eerste weekende van de maand speciale collecte voor de eigen kerk:

- 9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Huub Koopman
- 10.30 (OLV) Wil van Beek / Lieske Pellaers-Matthieu / Willy Freens (twee broers) / Ans Smulders / Jos Reinders-Sisternans / Mia

ETEN IS ASSISI

Het was er net zo guur en koud als hier. Die kou is ongezellig. Mij ligt dat niet. Ik ben meer van de zomer. Komt het omdat ik in de zomer geboren ben? Assisi, waar ik dus afgelopen week was, ken ik het beste in de zomer. Ik was er nu een kleine week voor de voettochten. Dat houdt vooral in: kijken in de agenda's van de kloosters of ze ook daadwerkelijk opgeschreven hebben dat op een bepaalde datum wij met 18 mensen komen. Ik wil liever niet met 18 vermoeide wandelaars straks voor een gesloten poort staan. Het is trouwens al moeilijk genoeg zo'n klooster binnen te komen, en soms een hele toer om er weer uit te geraken. Maar afgelopen week was dat geen punt. Met mijn pij aan kon ik zo naar binnen; kreeg een kamer toegewezen en de sleutel van het huis. En ik kon gaan en staan waar ik wilde. Enkele dagen eerder had ik mijn komst met een mailtje aangekondigd. Het ontroert me elke keer weer, dat het zo vanzelfsprekend gaat omdat je als Franciscaan, elkaars broeders bent. Mijn huis is jouw huis! Je sluit je letterlijk in de rij aan. Het klooster waar ik overnacht staat op de plek in Assisi waar Franciscus is overleden en heet: Maria degli Angeli, ofwel Potiuncula, ofwel Los Angelos. Het is een groot huis. In de refter, de eetzaal, telde ik wel zestig broeders. Hier is nog geen crisis, dacht ik bij mezelf. Maar een broeder vertrouwde me toe dat er ooit wel meer dan vierhonderd broeders hadden gewoond. De refter is zo groot dat de helft van de tafels niet in gebruik was. Het eten is er een belevenis. Je zit allemaal aan lange tafel aan één kant. Je wordt bediend door de dienstdoende broeders. Die lopen rond en scheppen op. Maar zij zijn niet de enige die rondlopen. Er is een geloop van jewelste. Het eten is vooral ook ontmoeting. Je praat er bij. Je legt contact met elkaar en met de nieuwkomers door van alles te vragen. Daar kreeg ik te horen dat het in Italië niet anders is als in Nederland. Ook daar is er een crisis. Het komt alleen minder hard over. Het grote aantal bleek betrekkelijk, want het waren lang niet allemaal Italianen die uit alle delen van Italië kwamen. Er waren broeders uit Ierland, uit Kazakstan, uit Roemenië, uit Nicaragua, Sri Lanka, Mexico, Kroatië en Afrika. Het was er een ware smeltkroes en behalve Italiaans, kon ik gelukkig ook Frans, Engels en Duits praten en soms zelfs met handen en voeten. Eten is er een soort Pinksteren en het voedt de honger naar medebroeders. Wie wil?

Pastor Mattie Jeukens ofm

Maandag 28 februari

9.00 (OLV) Mies Rongen-Smeets

Dinsdag 1 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pastor Jozef de Rooy

Woensdag 2 maart

9.00 (OLV) woord en communiedienst.

Donderdag 3 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld.

Vrijdag 4 maart **eerste vrijdag van de maand**

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Zaterdag 5 maart

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / jrd. gezusters Jeukens / Liesbeth van der Veer-Essers / Willie van der Spoel / Marleen Stitzinger-Frijns

Zondag 6 maart **Negende zondag d.h. jaar**

Eerste lezing Deuteronomium 11, 18-32 Matheus 7, 21-27.

Eerste weekinde v.d. maand. Speciale collecte voor de kerk

9.15 (G) jrd. Mathieu Meyers / Jean Savelberg en Thea Savelberg de Jong / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Mia Merkelbach

10.30 (OLV) Zus Theunissen-de Bruijn / Franka Natterman-Franzen / Henk van der Meys / Mia Degroof-Knubben / Harrie Schijlen / Cecile Thewissen-Sevenants / Alex Hamers / Anna Toulouse-v.d. Venne / Willy Freens

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomn.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker

Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 4 19 Februari 2011

ER ZIJN GRENZEN

God, stiekem dingen doen
die niet mogen,
dat zit ons ingebakken.
Iedereen doet wel eens iets
wat niet in de haak is.

Help ons grenzen te trekken
tussen wat niet zo erg is
en wat echt niet kan.

Help ons grenzen te trekken
tussen dingen
waarvan het flauw is
om ze door te vertellen
en dingen die aan
het licht moeten komen,
omdat het anders goed mis gaat
en gevaarlijk wordt.

Help ons eerlijk te zijn
en op te komen voor de waarheid,
maar niet ten koste
van liefde en medemenselijkheid.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en droegroentide

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pagasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

blijvende waarde zijn als ontmoeting en verbondenheid van mensen in Jezus Christus. Wilt u zo vriendelijk zijn ons te helpen en alle dank voor de steun van het afgelopen jaar.

Pastor Mattie Jeukens ofm

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 19 februari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Henk Moenen / Jef Grummer / Simon Klaase / Rinus Creusen

Zondag 20 februari Zevende zondag d.h. jaar Carnavalsmis

Eerste lezing Leviticus 19, 1-18 Matheus 5, 38-48.

9.15 (G) Leon Prikken / Maurice Leutenis.

10.30 (OLV) zwd. Mia Penders-Maka / jrd. Maria Theunissen en ouders / jrd. Philippe Dickhaut / Frans Pijpers / 24^e jrd. Fien Pijpers-Hovers / Marie Louise den Boer-Stitzinger / Wiel Fraats / Peter Koopman / Henk Schuyt

Maandag 21 februari

9.00 (OLV) Pater Manuel Smeltink ofm

Dinsdag 22 februari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) 1^e jrd. Willy Gielissen

Woensdag 23 februari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 24 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 26 februari

19.00 (OLV) jrd. Theo Schreuders / Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek / Thij Coolen / André Tans / Finy Gielen / Helena van Berlo-Sarneel

Zondag 27 februari Achtste zondag d. h. jaar

Eerste lezing Jesaja 49, 14-15 evangelie Matheus 6, 24-34.

9.15 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems / Jo Kerstel / Willie (Pinky) Franssen

10.30 (OLV) zwd. José Zeguers / zwd. Louis Swackhoven / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Durlinger-Wijntjens / echtelieden Hurkens-de Vrede / 2^e jrd. Pauline Cremers-Mommers en zwd. zus Annette Mommers

NIEUWE MARKIES DROMMEDARISSE EN PRINS PIKVOGELERE

Op zaterdag januari werd in de Circulo Sargdegno in Wyckerveld de nieuwe prins bekend gemaakt van de Pikvogelere: Daniël d'n ierste, zal als zesde prins de Pikvogelere voorgaan tijdens de carnaval. Ook bij de Drommedarisse heeft d'n groete onbekinde inmiddels zijn masker afgeworpen: Raymond Thieman (40 jaar) uit het Wittevrouwenveld, is uitgeroepen tot de 41^e markies van de Drommedarisse die als Raymond d'n ierste de Drommedarisse zal voorgaan in de Mestreechter vasteloavend. Markies Raymond woont in het Wittevrouwenveld, is getrouwd met Wendy en is de trotse vader van Chayenne en Celine. Op zaterdag 5 maart zal de nieuwe Markies om 11.11 uur het officiële startsein geven voor de carnaval in het Wittevrouwenveld en het Wiekerveld.

OPBRENGST LEPRA-ACTIE

De opbrengst van de Lepracollectie die in het weekeinde van 22 en 23 januari in de kerk is gehouden bedraagt: € 93,70. Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

STILLE ONGANG

In de nacht van 19 op 20 maart zal weer de jaarlijkse Stille Omgang plaatsvinden in Amsterdam. Vanuit heel Nederland, dus ook vanuit Limburg kan er per autobus aan de Stille Omgang worden deelgenomen. Voor inlichtingen over opstapplaatsen in Limburg, vertrek-tijden en kaartverkoop etc.: dhr. F. Veugen: Hordaeuslaan 1, 6132 BN Sittard, 046: 451 74 14. Aanmelden uiterlijk tot en met vrijdag 11 maart a.s.: parochiebureau St. Servaas, Keizer Karelplein 3 Maastricht tel: 321 20 82.

NIEUW INTERIEUR BUURTBRÖK

In de week van 31 januari tot en met 4 februari was de Buurtbrök gesloten wegens renovatiewerkzaamheden. Een nieuw verflaagje, zelfs op de wc en een groot keukenblad compleet met gasfornuis en oven. Tevens nieuwe tafels en stoelen. Vooral de nieuwe wc is de moeite waard. Al met al een echte vooruitgang voor het personeel en daarmee ook voor de klanten.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN GEMEENTELOKET

Op afspraak: maandag, dinsdag en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur. Zonder afspraak op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van

8.30 tot 12.30 uur en donderdag van 13.30 tot 19.00 uur. Gesloten op donderdagochtend en vrijdagmiddag.

CARNAVALSMIS

Op zondag 20 februari wordt weer de traditionele carnavalsmis gehouden in de O.L.V. van Lourdeskerk om 11.30 uur. Aanwezig zullen zijn de Drommedarisse en hun nieuwe markies Raymond d'n ierste. Muzikale medewerking zal weer worden verleend door 't zaat herremenieke In1ge3d.

AMBER ALERT

Groenekruis-Domicura heeft aan AMBER Alert toestemming verleend om vanaf 1 februari 2011 de bij de organisatie in gebruik zijnde mobiele telefoonnummers op te nemen in de database van AMBER Alert Nederland. Ca. 700 medewerkers ontvangen direct een SMS-bericht op hun mobiele telefoon wanneer het Korps Landelijke politiediensten een AMBER Alert uitstuurt. AMBER Alert is het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kinder-vermissingen en -ontvoeringen. Zo kan de kans op een goede afloop enorm worden vergroot. Medewerkers die geen zakelijke telefoon hebben, kunnen zich aanmelden voor SMS, E-mail of InstantMessengerAlerts. Voor meer info: Josée Kevers-van Summeren, Stafmedewerker PR & Communicatie, tel. 043- 36 90 602.

FEEST VAN ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

Op 11 februari hebben we geschiedenis geschreven in het Wittevrouwenveld met een prachtige viering van het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. We hebben herdacht dat er 153 jaar gelden de eerste verschijning was van de dame in het wit aan Bernadette. Het spreekt mensen aan. De kerk zat bomvol en onze bisschop ging voor samen met de priesters van de buurparochies en de pastoor van de Sterre der Zee, pastoor F. Kurris. Er was een lichtprocessie aan het begin van de viering en na de overweging van de bisschop waarin aangehaald werd hoe Maria door verwijst naar haar zoon Jezus met de woorden: "Doe maar wat Hij u zeggen zal." En Beppi Kraft heeft twee liederen gezongen. Zo wilde ook zij haar bijdrage leveren aan dit Mariafeest. Het was een bemoedigende viering voor de zieken en voor alle anderen. Samen hebben we dat vorm mogen geven. Dank u wel. *Pastor Mattie Jeukens ofm*

VREDESKOOR

Alweer voor de derde keer komt het Vredeskoor uit Nuth zingen op zondag 27 februari tijdens de viering van 10.30 uur in de O.L.V. van

Lourdeskerk. Het koor staat onderleiding van Joyce van Zandvoort en José Brouwers aan de piano en orgel. Het koor zingt graag liederen van Oosterhuis. Ik verwacht er veel van.

Past. Mattie Jeukens ofm

NAAR ITALIË

Van 21 oktober tot en met 28 oktober dit jaar willen we samen met de Gele Rijders naar Italië en in het bijzonder naar Assisi. Het aantal plaatsen voor mensen die mee willen is vergroot, doordat er een grote bus mee gaat. Het is een unieke kans om met een groep naar Assisi te gaan en een mooie en muzikale week te hebben. Je kunt je nog altijd opgeven via de pastorie (043 3634348)



GEDOOPT:

Op zondag 30 januari zijn de twee broers gedoopt **Jeremy** en **Tim** de kinderen van Richard en Monique Quax – De Jong uit de Burgemeester Pijlsstraat 61

Op zondag 6 februari zijn gedoopt:

- **Damian Zwackhalen**, de zoon van Mark en Tamara Zwackhalen – Hanegraaf van het Schepenenplein 22
- **Alicia Raadschilders**, de dochter van Nicky en Purdy Raadschilders – Derya van de Czaar Peterstraat 56
- **Neshmi Snijders**, de zoon van Jordy en Anja Snijders – Keulen van het Habsburgerplein 34.

Dat de doop en opname van deze kinderen in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op woensdag 26 januari is **Diny van der Aart – Harmes** overleden, de weduwe van Petrus van der Aart, een neef van pastoor van der Aart van Wolder, die deze keer voorgegaan is in de uitvaart van Diny van der Aart. Zij is 93 jaar geworden. Bijna tot het laatste toe actief geweest. Zij was moeder van 5 kinderen. Zij woonde in de Askalonstraat 72 in Limmel.

Na de uitvaart in de kerk is zij op het kerkhof van Oostermaas begraven op maandag 31 januari. Dat Diny haar rust nu mag vinden en vereningd worden met haar man Peter.

KERKBIJDRAGE: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE!

Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw financiële ondersteuning? We kunnen niet zonder en hebben het hard nodig. Een kerk kan van

HOOG BEZOEK

Burgemeester Hoes bezoekt vandaag het Old Hickoryplein. Er staan o.a. bezoekjes gepland aan de Buurtbrök en de Pileer. Ik mag foto's maken voor 't Peurtsje, volgens sommigen een van de betere buurtbladen van Maastricht. Uitgerekend in deze week wordt de Buurtbrök verbouwd en opnieuw geverfd. Als ik binnenkom zijn de dames van de Buurtbrök druk bezig. Annie staat op de vensterbank en zwaait iets te enthousiast met de verfkwasst zodat de klonters verf in mijn haren vliegen. Dan parkeert er opeens een wit busje voor de school en zwaaien de deuren open. Nooit geweten dat er zoveel personen in zo'n busje gaan. Allemaal heren met lange zwarte jassen. Sommigen hebben nog een hoed op of een ander hoofddekseel en er is zelfs iemand met een zwart piratenogkapje. De burgemeester is een van de weinigen zonder hoofddekseel. Dan begeeft het gezelschap zich richting Buurtbrök. Omdat hier alles overhoop ligt en er wordt geverfd blijft iedereen buiten staan in de vrieskou. Besloten wordt om uit te wijken naar de Pileer. Hier is het lekker warm en er is genoeg ruimte. Het is een bont gezelschap van wethouders, ambtenaren, fotografen, medewerkers van Servatius, Trajekt en DAK, aangevuld met krakers en buurtbewoners. Verschillende mensen doen hun zegje. Een lid van de krakersscene, Michel de fietsdokter en buurtbewoners. Ook ik vertel wat over de Pileer. Sommige aanwezigen kijken verward om zich heen. Een bezinningsruimte? Wat is dat nu weer? Het schema wordt strak geleid, er kunnen maar een paar vragen worden gesteld. Voordat ik er erg in heb wordt de hele meute door Servatius weer naar buiten gedreven, maar door de drukte heb ik nog steeds geen foto kunnen trekken. Teleurgesteld ga ik naar de Buurtbrök. Het gezelschap is op dat moment druk bezig zich weer in het busje te proppen. Opeens vliegt de deur van de Buurtbrök open en komt Onno lachend naar binnen. Hij wil toch even een kijkje nemen en een praatje maken met Annie en de dames. Ik sta in een hoekje met de camera nog in mijn hand. Spontaan roept Onno: 'en nu gaan we allemaal op de foto'. Zo heb ik toch nog mijn foto en de dames v.d. Brök hebben de zoveelste VIP aan de haak gelagen. Afsgesproken wordt dat Onno een keer komt eten als de verbouwing klaar is. De foto met de burgemeester hangt nu pontificaal in de nieuwe Buurtbrök.

Harrie Lamers

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / overledenen v.v., familie Cools-Voncken / jrd. Josephina Bastian-Moest / Thea Weerts-Ritchi / Pierre Wijnands

Zondag 20 maart **tweede zondag v.d. veertigdagentijd**

Eerste lezing Genesis 12, 1-4 Matheus 17, 1-9.

9.15 (G) Leon Prikken / Peter Boormans / Mina Ramakers

10.30 (OLV) zwd. Els Huntjens / Martin Konings / Alphonsine Somers-Blommestijn / Henk v.d. Meys / Truus van Sint Fiet-Gulikers / Fien Smeets-Packlé / Wiel Fraats / Miriam (Meerke) Smeets

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

➔ **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Dost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 5 5 maart 2011

OPEN EN KRITISCH

God, soms staan we verbaasd over onszelf.

Over wat we blijken te kunnen.

Over dingen die we niet

achter onszelf gezocht hadden.

Soms staan we verbaasd

over wat er in de wereld gebeurt.

Over nieuwe ontwikkelingen,

nieuwe ontdekkingen

en onverwachte mogelijkheden.

Geef dat we niet bang zijn
voor alles wat nieuw en anders is.

Help ons ontdekken

wat waardevol is en wat niet.

Maak ons open en kritisch tegelijk,

zodat we kunnen stoppen

als het gevaarlijk wordt

en dóórgaan als iets nieuws

een zegen blijkt te zijn.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel. 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en drageractiviteit

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zaterdag 5 maart

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / jrd. gezusters Jeukens / Liesbeth van der Veer-Essers / Willie van der Spoel / Marleen Stitzinger-Frijns

Zondag 6 maart Negende zondag d.h. jaar

Eerste lezing Deuteronomium 11, 18-32 Matheus 7, 21-27.

Eerste weekende v.d. maand. Speciale collecte voor de kerk

9.15 (G) jrd. Mathieu Meyers / Jean Savelberg en Thea Savelberg de Jong / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Mia Merkelbach

10.30 (OLV) Zus Theunissen-de Bruijn / Franka Natterman-Franzen / Henk van der Meys / Mia Degroof-Knubben / Harrie Schijlen / Cecile Thewissen-Sevenants / Alex Hamers / Anna Toulouse-v.d. Venne / Willy Freens

Maandag 7 maart.

9.00 (OLV) t.e.v. O.L. Vrouw (st)

Dinsdag 8 maart.

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 9 maart Aswoensdag en uitdeling askruisje

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

19.00 (G) Pater Sjef de Wit o.f.m.

Donderdag 10 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld.

Zaterdag 12 maart

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / overleden ouders Vandenboorn-Paulissen / Frans Kusters / Miel Verbert / Virginie Franssen-van Rijsselt / Mia Franssen-Everaarts / Annie Urselmann

Zondag 13 maart eerste zondag v.d. veertigdagentijd

Eerste lezing Genesis 2, 7-9 evangelie Matheus 4, 1-11.

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / Christien Vrieselaar-Willems / Tiny Stitzinger-Sons

10.30 (OLV) Wil van Beek / Bertha Tilkin-Franssen / Nico Rompelberg / Annie Swakhoven-Coenen / To Wijsen / José Meex / Henk Schuijt / Sjaak Cauwels

Maandag 14 maart

9.00 (OLV) Koen Meens

Dinsdag 15 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 16 maart

9.00 (OLV) Mariejean Walczak

Donderdag 17 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 19 maart Feest v.d. h. Jozef

HOE GAAT DE VASTEN IN ZIJN WERK?

Op Aswoensdag, de dag na carnaval, begint de vastentijd voor de christenen. De vasten gaat niet terug op een regel die in de Bijbel is opgelegd. Wanneer en hoe er gevast wordt, mag iedere gelovige in feite zelf beslissen. De vasten duurt tot Pasen en wordt ook wel de veertigdagentijd genoemd omdat zij 40 dagen duurt. Onze vasten heeft dezelfde intentie als de islamistische vasten, de ramadan. Gedurende deze tijd wordt je geacht wat minder te eten en te drinken, extra aandacht te besteden aan gebed (geestelijke verdieping) en aan je medemens te denken die het allemaal wat minder heeft. Vroeger was het vasten redelijk streng en door de kerk geregeld. Sinds vorige eeuw mogen gelovigen daar hun eigen invulling aan geven en kent de kerk nog maar twee voorgeschreven vastendagen: Aswoensdag en Goede Vrijdag.

...EN DE VASTENACTIE?

Om de extra aandacht voor de medemens in de vasten centraal te regelen is sinds vorige eeuw de bisschoppelijke Vastenactie opgericht. Dit is een project van de Nederlandse bisdommen waarbij zij projecten uit arme landen ondersteunen. De extra collectes die in de kerken worden gehouden en de inhoud van het vastenzakje dat iedere gelovige meekrijgt worden daaraan besteed. Natuurlijk mag iedere parochie ook zijn eigen project ondersteunen, zoals onze parochie jarenlang heeft gedaan met haar zusterparochie in Tanzania. Dit jaar steunt de landelijke vastenactie een project in de Filipijnen. Centraal hierbij staat hoe kleine inheemse volken in hun eigen leefgebied beschermd kunnen worden, waarbij bescherming van mensenrechten en respect en behoud van natuur en milieu centraal staan.

UIT DE BUURTKALENDER

6-8 Maart: Carnaval, met de traditionele deelname van de Gele Ridders Rosenmontagszug in Keulen. Woensdag 9 maart: Aswoensdag en gelegenheid om askruisje te halen in de kerk en 's avonds hieringbiete in het Trefcentrum met de Drommedarisse. Donderdag 10 maart Hiering Biete bij Rapid/WVV (in de kantine). Zondag 13 maart: activiteit in buurthuis 't Vrouweveld in verband met Internationale Vrouwendag en snuffelmarkt van de Jeugddrumband (Trefcentrum). Maandag 14 maart bijeenkomst Buurtplatform (Trefcentrum 19.30 uur). Donderdag 17 maart start van het nieuwe seizoen van fietsclub de Maastrappers. Voor meer info zie: www.wvactief.info

ASWOENSDAG 9 MAART

Aswoensdag is traditiegetrouw de dag om een askruisje te halen. Dat kan om 09.00 uur in de O.L.V. van Lourdes in een viering met samenzang, of om 19.00 uur in de Guliëlmuskerk in een viering die mede muzikaal ondersteund wordt door leden van het Hermenieke In1ge3d. U wordt gevraagd om de Palmtakjes van het afgelopen jaar mee te brengen. Die gaan we verbranden. De as is voor het askruisje, nadat deze met wijwater geblust is. Aswoensdag is de afsluiting van het Carnaval en het begin van de Veertigdagentijd, ofwel de Vasten. Het askruisje is een teken van vergankelijkheid. Met het besef van de vergankelijkheid voor ogen willen we ons richten op wat van blijvende waarde is. Voor alle Carnavalsvierders en alle andere mensen een aanrader

HIERINGEBIETE OP ASWOESNDAG

Net als het askruisje hoort ook het 'hiring biete' bij de tradities. Na de viering van 19.00 uur in de Guliëlmuskerk is er 'hiring biete' in het Trefcentrum. Het schijnt dat katers daarvan op de vlucht slaan! Ook dit mag dus een aanrader zijn voor alle Carnavalsvierders en alle andere mensen.

PAROCHIEBLAD GELEZEN EN CARNAVALSMIS BIJNA GEMIST!

Het stond echt in het blaadje, dat de Carnavalsmis om 11.30 uur zou zijn! Al een eeuwigheid is de eucharistie op zondag om 10.30 uur indachtig een oude pastoorswijsheid: "Verander nooit de mistijden!". Het had al de nodige discussie gegeven. Nu was het letterlijk zondagmorgen 10 over 10 dat de Witte Ingelkes gebeld moesten worden. En ongelooflijk om 10.30 uur waren ze in de kerk, helemaal uitgeslapen om hun prins Jordy en prinses Cynthia te vergezellen. Indutten ging trouwens niet in deze viering. In1ge3d hield ons wakker met haar vrolijke muziek. Voor deze en gene trouwe kerkbezoeker was het even wennen en slikken, maar al de leden van de Carnavalsverenigingen van de Nachuile en Nachuilkes, van de Pickvoegele, van de Witte Ingelkes en van de Drommedarisse voelden zich zoals de vogels van allerlei pluimage zich bij Franciscus thuis voelden, thuis in de kerk.

START EERSTE COMMUNIE: 17 MAART 16.15 UUR

Op donderdag 17 maart is de eerste studie- en oefenbijeenkomst voor de 29 kinderen die op 2 juni hun Eerste Heilige Communie gaan doen. De kinderen worden om 16.15 uur verwacht bij de sacristie. De ouders kunnen de tijd totdat de kinderen klaar zijn om 17.45 overbruggen in de Kunstketel van Manon, hoek Edisonstraat-Frankenstraat

VOOR AVONTUURLIJKE WANDELAARS

Een informatiebijeenkomst over wandelen in Italië in het voetspoor van Franciscus van Klooster naar Klooster. Deze wandeltocht is van 4 tot en met 22 juli in Umbrië Italië. De informatie wordt gegeven op woensdag 23 maart en begint om 20.00 uur in het Trefcentrum aan de Edisonstraat 4 in het Wittevrouwenveld. Je kunt ook pastor Mattie Jeukens ofm erop aanspreken (043-363 43 48)



GEDOOPT:

Op zondag 27 februari is **Daylano** gedoopt de zoon van Michel en Sabrina van Est – Tonnard van het Old Hickoryplein 34C.

*Dat de doop en opname
in de geloofsgemeenschap ons allen tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op Klevarie is op 7 februari **Els Huntjens** overleden, 79 jaar oud. De levensgeschiedenis van Els is ook de geschiedenis van de ontwikkeling van de inrichting voor gehandicaptenzorg naar de instelling voor ondersteuning van mensen met een beperking. Dankzij de persoonlijke aandacht van goede mensen is Els uiteindelijk samen met Lies die zij al heel lang kende in een aanleunflat kunnen gaan wonen. Een heel gelukkige tijd was dat voor haar. Tot zij een hersenbloeding kreeg en 2 jaar geleden naar Klevarie moest. In de O.L.V. van Lourdes hebben we afscheid genomen op 12 februari, waarna zij te rusten is gelegd op het kerkhof van Oostermaas.

Thuis op het Raccordement is **Andre Signet** overleden op 10 februari, 67 jaar oud. Het heeft uiteindelijk drie weken geduurd, vanaf het moment dat Andre kanker bleek te hebben. Toen dat duidelijk was, hoefde het voor Andre niet meer. Na de dood van zijn broer Jean, was het leven toch al stiller voor hem geworden. Van beroep was hij fietsenmaker, bij Hupkens op de markt. Daarnaast, zoals bijna iedereen van de familie Signet was hij biljarter. Andre was een stille in zichzelf gekeerde man, waar je wel altijd een beroep op kon doen. Hij hielp altijd royaal. Zijn afscheid was dinsdag 15 februari in de O.L.V. van Lourdes met aansluitend de crematie in Geleen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

TOEKOMST...

Het was tijdens het doopgesprek dat de vader spontaan vroeg of ik de baby ook even vast wilde houden. "Ja, natuurlijk, graag", zei ik. Straks als hij een grote kerel is, kan ik zeggen dat ik hem 'op handen heb gedragen'. "Wacht even", zei de vader, dan maken we een foto. En zo werd ik vereeuwigd met de kleine op mijn armen. Hij lachte zowaar tegen me. Een geweldig moment met zo'n klein hummeltje in je handen. De dag erna bij een ander doopgesprek, kwam de vader ook met de baby de kamer binnen. Mijn eerste reactie, met nog die mooie herinnering van de dag ervoor was heel spontaan: "Mag ik de kleine ook even vasthouden".

Mee dat ik het gezegd had, schrok ik van die opwelling. Ik vroeg me meteen verschrikt af of ik dat wel kon maken, zo maar vragen of ik dit kind vast mocht houden. Als in een flits ging het door wat de ouders zouden denken? Misschien zouden zij door mijn spontane vraag hebben gedacht: "Daar heb je er weer zo een die het op kinderen heeft begrepen!". Deze ouders konden niet weten wat ik voor mooie ervaring de dag ervoor had gehad en hoe trots ik me had gevoeld om zo maar even die kleine vast te mogen houden. Door mijn hoofd tolden alle krantenkoppen van de laatste tijd. Naïef mag je niet meer zijn als het om kerk en sexualiteit gaat. In haar profetische en morele taak is de kerk te kort geschoten. Van kinderen moet je afblijven. Kinderen moeten beschermd en in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Ook de kerk is mensenwerk, niet meer en niet minder. Soms word ik heel kwaad en boos, maar ik denk er niet aan om er uit te stappen. De kerk is me te dierbaar en op de eerste plaats een gemeenschap van mensen, soms heilig, soms zondaar en vaak alledaags, zoals zo veel heel gewoon alledaags is en op zijn best juist daarom ook weer mooi, rustgevend, vertrouwd en beschermend.

Gelukkig maar, want niemand kan teveel uitersten in de vorm van pieken en dalen verdragen. Het ging allemaal door me heen. Nee, naïef en spontaan zo maar in een opwelling vragen om een kind even te mogen vasthouden, dat gaat niet meer, dacht ik: "Dus niet meer doen!". Maar nog vol van mijn eigen gedachten, zei de vader: "Maar, natuurlijk." En hij legde me het kleine mannetje zo maar spontaan en liefdevol in mijn armen. Ik glunderde en zo waar de kleine lachte ook mij toe, net voordat hij de hik kreeg. Daar wist ik me geen raad mee en was toen blij dat ik hem weer voorzichtig terug kon geven aan zijn moeder.

Pastor Mattie Jeukens ofm

/ de levenden en overledenen van de familie Vleugels-Sleijpen

/ Willie Freens / Henk Moenen

Maandag 28 maart

9.00 (OLV) Mies Rongen-Smeets

Dinsdag 29 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pater Frans van der Zee

Woensdag 30 maart

9.00 (OLV) woord en communiedienst

Donderdag 31 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 1 april **Eerste vrijdag van de maand**

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie v.d. Wall-van Lijf

Zaterdag 2 april

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Peter Koopman / Helena van Berlo-Sarneel / Finy Gielen / Marie-Louise den Boer-Stitzinger

Zondag 3 april **Vierde zondag v.d. veertigdagentijd (Zondag Laetare)**

Eerste weekeinde van de maand: speciale collecte voor onze kerk

Eerste lezing 1 Samuël 16, 1b+6-7+10-13a Evangelie:

Johannes 9, 1-41.

9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Willie (Pinky) Franssen

10.30 (OLV) Mia Durlinger-Wijntjens / José Zeguers / Louis Swakhoven / Annie Ummels-Meevissen / Mia Penders-Maka / Jo van Wunnik / Jean van Wunnik / Harrie Verwey

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H.Giliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Giliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker

Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 6 19 maart 2011

MOOI WEER SPELEN

God, wat een gesjoemel
en gedraai
zien we om ons heen.
En eerlijk gezegd
doen we er soms zelf
hard aan mee.

Het is zo moeilijk
om ervoor uit te komen
dat we oneerlijk waren.
Het is zo pijnlijk
dat het ons niet lukt
om onze idealen
waar te maken.
Dan doen we ons
graag mooier voor
dan we zijn.

Geef dat we onszelf
dan betrappen.
Geef ons het lef
om niet altijd
mooi weer te spelen.
Maak ons geloofwaardig
voor elkaar.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwoplossingen en draagrouwtride

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Rouwen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharmerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

vanzelfsprekend. Achteraf zijn ze dankbaar dat zij dat hebben kunnen en mogen doen. Jos was een stille iet wat terug getrokken man, die zelf liever niet in het middelpunt stond. Jos heeft heel lang op het Hofmeiersplein gewoond. Na zijn uitvaart op Carnavalsmaandagmorgen in de O.L.V. van Lourdes is hij te rusten gelegd op Oostermaas.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 19 maart Feest v.d. h. Jozef

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / overledenen v.v. familie Cools-Voncken / jrd. Josephina Bastian-Moest / Thea Weerts-Ritchi / Pierre Wijnands

Zondag 20 maart Tweede zondag v.d. veertigdagentijd

Eerste lezing Genesis 12, 1-4 Matheus 17, 1-9.

9.15 (G) Leon Prikken / Peter Boormans / Mina Ramakers

10.30 (OLV) zwd. Els Huntjens / Martin Konings / Alphonsine Somers-Blommestijn / Henk v.d. Meys / Truus van Sint Fiet-Gulikers / Fien Smeets-Packlé / Wiel Fraats / Miriam (Meerke) Smeets / Mia Frijns-Diederer

Maandag 21 maart

9.00 (OLV) Pater Frans van Genuchten ofm

Dinsdag 22 maart

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) bijzondere intentie

Woensdag 23 maart

9.00 (OLV) Chris de Jong

Donderdag 24 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 26 maart

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek / Lieske Pellaers-Mathieu / Simon Klaase / Ans Smulders / Elisa Hermans-de Graaf / Andre Tans

Zondag 27 maart Derde zondag van de veertigdagentijd

Eerste lezing Genesis 12, 1-4a Evangelie Matheus 17, 1-9.

9.15 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems / Jan van Buuren

10.30 (OLV) zwd. Andre Signet / Bertha Tilkin-Franssen / 3^e jrd. Bertha Vroegop / Bertha Burkard-Drinkwaard / Martin Konings

VASTENACTIE 2011

De vastenactie steunt dit jaar een project in de Filipijnen, om kleine inheemse volken in hun eigen leefgebied te beschermen, rekening houdend met mensenrechten, respect en behoud van natuur en milieu. Op het Filipijnse eiland Mindoro wonen verschillende inheemse volkeren die leven van en in de bossen. Omdat er veel delfstoffen in de grond van Mindoro zitten dreigen die bossen gekapt te worden, met alle verwoestende gevolgen van dien voor de natuur en de bewoners. De vastenactie zet zich in voor bescherming van natuur en bewoners, die op een duurzame manier omgaan met het bos om het te behouden voor volgende generaties.

VOOR AVONTUURLIJKE WANDELAARS

Een informatiebijeenkomst over wandelen in Italië in het voetspoor van Franciscus. Deze wandeltocht is van 4 tot en met 22 juli in Umbrië (Italië). De informatie wordt gegeven op woensdag 23 maart en begint om 20.00 uur in het Trefcentrum aan de Edisonstraat 4 in het Wittevrouwenveld. Je kunt ook pastor Mattie Jeukens ofm erop aanspreken (043 3634348)

LEKKER ETEN EN DANSEN

Caramba! Dansliefhebbers, smulpapen en liefhebbers van gezelligheid **moeten** op woensdag 30 mei in het Trefcentrum zijn. Eerst is er een overheerlijk etentje in Resto van Harte. Naar wij ons hebben laten vertellen wordt er paella geserveerd. Aansluitend wordt u een gratis salsa-avond aangeboden. Met gelegenheid tot salsa dansen onder enthousiaste en deskundige begeleiding. Gewoon kijken en lekker genieten mag ook en dat alles voor slechts 6 euro! Voor het eten wel graag telefonisch eerst aanmelden bij Resto van Harte. Gratis bellen naar 080-0151 maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur. Vaan harte aonbevole, Bienvenido!

ZIEKENBEZOEK IN HET ZIEKENHUIS

Tot voor kort kregen wij op de pastorie bericht van het azM als iemand van de parochie in het ziekenhuis was opgenomen. Die berichten krijgen we nu niet meer. Daarom de vraag aan u als u onverhoopt toch in het ziekenhuis terecht komt, of u dat op de pastorie (363 43 48) wilt laten weten als u bezoek van de pastor op prijs stelt.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

ASWOENSDAG

Geen ongewenste rooktoestanden maar een spectaculair vuur aan het begin van de viering van Aswoensdag om de as te maken voor het Askruisje, heeft het einde van de Carnaval ingeluid en het begin van de Veertigdagen- of Vastentijd. De ex-markies Raymond en enkele van zijn Drommedarissen en verschillende andere mensen waren daarvoor naar de Guljelmuskerk gekomen. We werden er getrakteerd op mooie muziek van In1ge3d, dat ondanks de drie dolle dagen nog genoeg lucht had om vrolijk en toch ingetogen enkele liederen te spelen tijdens de viering. Daarna ging het richting Trefcentrum waar de hieringen als klaar lagen om de Carnavalskaters te verdrijven. De thuisblijvers hebben iets gemist.

Pastor Mattie Jeukens ofm

HOE GAAT SOLIDARITEIT IN ZIJN WERK?

Als je echt wilt weten hoe solidariteit in zijn werk gaat moet je eerst weten wat dat betekent, wat dat is: solidariteit. Een begrip dat uit het spraakgebruik lijkt te zijn verdwenen. Maar is het echt zo ouderwets? Nu tijdens de 'Christelijke Ramadan', de veertigdagentijd; of de Vasten- en bezinningstijd is het goed om solidariteit in overweging te nemen. Solidariteit betekent dat je de mens die naast je staat, vooral hij of zij die kwetsbaarder, brozer is dan jezelf, dat je die niet uit het oog verliest maar probeert te steunen en te helpen. Solidariteit betekent ook dat je je bewust bent van het feit dat je alléén niet veel gerealiseerd krijgt, maar pas als je samen met anderen een vuist weet te maken en de armen in een slaat. Solidariteit heeft daarom alles met verbondenheid te maken. Het doet je beseffen dat we allemaal in een zelfde schuitje zitten. Solidariteit is gerechtigheid beoefenen en er voor zorgen dat mensen recht gedaan wordt. Solidariteit wil zeggen: "Jij laat mij niet onverschillig. Jouw geluk is mijn geluk". Het is het tegendeel van ieder voor zich en god voor ons allen. Juist in de 40-dagetijd op weg naar Pasen is het belangrijk na te denken over solidariteit. Het is één van de peilers van het Vasten, namelijk niet alleen met jezelf bezig zijn, maar ook met de noden van je medemensen. Daarom hoort er bij de vastentijd het vastenzakje om solidariteit concreet te maken. Het is letterlijk meer dan alleen maar mooie woorden over hebben voor een ander, die het minder heeft als ons.

Pastor Mattie Jeukens ofm

VASTENZAKJES

De vastenzakjes waarin u uw bijdrage kunt doen voor de vastenactie en die ieder jaar in de Wegwijs / 't Klökske worden bijgevoegd zult u bij de volgende editie van de Wegwijs / 't Klökske ontvangen.

UIT DE BUURTKALENDER

Van 21 maart t/m 27 maart is er paaseierenverkoop van fietsclub de Maastrappers. Op dinsdag 22 maart 19.30 uur vergadert het Buurtplatform Wyckerpoort en op zaterdag 2 april is er het samenwerkingsfeest Rapid/WVV (sportcomplex Rapid/WVV). Voor meer buurtinfo zie: www.wvvactief.info

GEDOOPT:



Op zondag 13 maart is in de O.L.V. van Lourdes **Lucas Dumont** gedoopt, de zoon van Richard en Tamara Dumont – Broeksmit van de Pembalk 3 in Weert. Hun dochtertje Vera is alweer 2 jaar geleden ook hier gedoopt. **Bo Siphema**, de dochter van Patrick en Peggy Siphema – Hulkens van de Haspengouw 35 en het zusje van Noa, Nordin, Dania, Channa, Cheyenne en Celine.

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:



Op maandag 28 februari overleed op 51-jarige leeftijd **Chris de Jong**, thuis op de Schelsberg 71 te Heerlen, de echtgenoot van Irma en de vader van Claudia en Raymond. Zaterdag 5 maart was zijn afscheid in de kerk Antonius van Padua waar ik pastor ben geweest voordat ik naar Maastricht kwam. Met Irma en de kinderen hebben we toen in die tijd prachtige gezinsvieringen gemaakt. Het was een bijzonder afscheid, maar te vroeg menselijkerwijs.

Op dinsdag 1 maart overleed thuis in de Cezar Frankstraat 23 **Willy** (van de Bio) **Mullers**, 74 jaar oud, gesloopt door een rotziekte waar hij jaren tegen gevochten had. Maar de laatste dagen ging het niet meer. Willy was een levensgenieter. Hij was getrouwd met Sonja Thieme met wie hij een heel sterke band had. William was hun zoon. Op zaterdagmiddag voor de Carnaval hebben we in de O.L.V. van Lourdes afscheid genomen. Daarna vond de crematie plaats in Geleen.

Op woensdag 2 maart overleed in La Valanche **Jos Welten**, 76 jaar oud. De laatste anderhalf jaar heeft Jos nog kunnen leven op zijn eigen manier met die rot ziekte bij zich. Toen ging het niet meer. Bijzonder was voor hem de ontdekking dat zijn beide zonen Rob en Patrick zo goed voor hem zorgden. Voor zijn zonen was het

BIDDEN LOONT (alleen in Tibet)...

Nu de kruiddampen van de Vastelaovend zijn opgetrokken wordt het tijd voor serieuze zaken. De vastentijd leent zich daar goed voor, met zijn aandacht voor bidden, bezinning, genoeg nemen met wat minder en aandacht voor je naaste. Vandaag op de 2^e dag van de vastentijd valt mijn oog op twee krantenartikels. In de rubriek: Vrouw-Eten-en-Genieten (de Telegraaf) staat dat vasten steeds populairder wordt onder jongeren. Mensen zijn er op hun eigen manier mee bezig: stilstaan bij hen die het minder hebben, bezinning op het dagelijkse leven, verzet tegen overdadig consumeren, soberder leven, geen alcohol etc. Voor jongeren is bezinning en solidariteit de belangrijkste motivatie. Ouderen zien vasten nog meer als iets religieus en leven met het vasten toe naar Pasen. De categorie 25-34 jaar verzet zich het sterkst tegen overdadige consumptie, aldus de Telegraaf. In hoeverre ik dit bericht serieus moet nemen weet ik niet. Daarnaast valt mijn oog op een ander krantenbericht, waaruit blijkt dat er op sommige plekken geld valt te verdienen met bidden. In Trouw, toch een zeer serieuze krant, staat een artikel met de kop: 'Bidden loont in Tibet'. Wat blijkt? Wetenschappers van de gerenommeerde Universiteit Wageningen zijn na gedegen onderzoek tot de conclusie gekomen dat boeddhistische herders in Tibet, die vaak naar de tempel gaan om te bidden, meer geld verdienen dan collega's die minder tijd in religie steken. Zeer opmerkelijk omdat dezelfde wetenschappers verwachtten dat herders die veel bidden juist armer zijn, omdat ze minder tijd hebben om te werken. Zoù er dan een verband bestaan tussen bidden en geld verdienen? En hoe is dat in Nederland? Boeddhistische herders hebben we hier niet, wel parochieherders en die moeten al jaren rondkomen van een karig loontje, of pensioentje en menigeen klaagt steen en been dat er te weinig geld in zijn parochiële laatje komt, terwijl de meeste bisdommen bovendien (bijna) platzak zijn. Zouden onze parochieherders niet hard genoeg bidden? Bidden ze wel goed? En hoe zit het met de gewone huis-tuin-en-keuken gelovige die in tijden van nood zijn boezjikke aansteekt? Moeten we, als we in geldnood komen, ons tot het boeddhisme bekeren? Misschien kan de Universiteit van Wageningen in deze tijd van bezinning hier ook eens een gedegen onderzoek aan wijden.

Harrie Lamers.

Kusters / Miel Verbert / de ouders Coenen, zus en broers en Pascal, Giovanni en Naomi

Zondag 17 april Vijfde zondag v.d. veertigdagentijd (Palmzondag)

Eerste lezing Jesaja 50, 4-7 Evangelie: Matteüs 26, 14-27

9.15 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems / Tiny Stitzinger-Sons / Jo Kerstel

10.30 (OLV) zwd. Willy Mullers / 1e jrd. mevr. Lieske Hermans-de Graaf / jrd. Loks-Reinards / Wil van Beek / Luzia Smits-Croë / Wiel Fraats / Sjaak Cauwels / Cecile Thewissen-Sevenants

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

➔ **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker

Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 7

2 april 2011

STORM

God, als het stormt in ons leven,
als alles overhoop gehaald wordt
wat zeker en veilig leek,
wees dan onze rots in de branding.
Geef ons beschutting
tegen de harde wind.
Een plek om op adem te komen.

Geef dat we niet constant
de luwte zoeken in het leven.
Dat we af durven stormen
op alles wat onrechtvaardig is.
Dat we niet bang zijn
de wind van voren te krijgen,
maar opkomen voor iedereen
die zich niet staande kan houden.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en dragereentele

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zondag 3 april

Vierde zondag v.d. veertigdagentijd (Zondag Laetare)

Eerste weekeinde van de maand: **speciale collecte voor onze kerk**

Eerste lezing 1 Samuël 16, 1b+6-7+10-13a Evangelie:

Johannes 9, 1-41

9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Willie (Pinky) Franssen

10.30 (OLV) 1^e jrd. Fien Smeets-Packlé / jrd. overleden ouders Elissen-Thomma / Mia Durlinger-Wijntjens / José Zeguers / Louis Swakhoven / Annie Ummels-Meevissen / Mia Penders-Maka / Jo van Wunnik / Jean van Wunnik / Harrie Verwey / Peter Koopman

Maandag 4 april

9.00 (OLV) ter ere van O.L. Vrouw (St.)

Dinsdag 5 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Mariejean Walczak

Woensdag 6 april

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 7 april

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 9 april

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Pierre Wynands / Jef Grummer / Willie van der Spoel / Nico Rompelberg / Annie Urselmann

Zondag 10 april Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eerste lezing Ezechiël 37, 12-14 Evangelie Johannes, 11, 1-45.

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / Mia Merkelbach / John Koopman

10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / overleden ouders Musson-Moonen en zoon Willem / de overledenen van de familie Fouraschen en Hoekstra / José Meex / Henk Schuyt / To Wijsen / Henk van der Meys.

Maandag 11 april

9.00 (OLV) Mies Rongen-Smeets

Dinsdag 12 april

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Martijn Hermse

Woensdag 13 april

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 14 april

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 16 april

19.00 (OLV) zwd. Jos Welten / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Liesbeth van der Veer-Essers / Frans

THEMA-AVOND FILIPIJNEN IN DE PILEER, 8 APRIL

Op vrijdagavond 8 april om 19.00 uur zal er in het kader van de vastenactie een info avond georganiseerd worden over de Filipijnen. De Filipijnen staan centraal tijdens de vastenactie 2011. Er zullen dia's gepresenteerd worden over het leven in de Filipijnen en er zal wat over het land en zijn bewoners worden verteld door Filipino's of mensen die daar geweest zijn. Waarschijnlijk zullen Filipijnse dames ook Filipijnse hapjes serveren (onder voorbehoud). Laat u verrassen. Van harte welkom!

VASTENZAKJES

Bijgevoegd bij dit kerkblaadje een vastenzakje. Uw bijdrage zal ten goede komen aan het landelijke vastenproject in de Filipijnen, waarover in het vorige kerkblaadje is geschreven.

Aan het eind van de veertigdagentijd kunt u uw vastenzakje met inhoud inleveren bij de pastorie of deponeren in een daarvoor bestemde bus in de kerk. In de Guliëmusparochie zullen vrijwilligers de vastenzakjes deur aan deur ophalen. Alle vrijwilligers hebben een brief bij zich van de pastoor, waardoor zij zich kunnen legitimeren.

UIT DE BUURTKALENDER

Op zaterdag 2 april is er het samenwerkingsfeest Rapid/WVV (sportcomplex Rapid/WVV), op maandag 11 april vergadert het Buurtplatform WVV (Trefcentrum 19.30 uur), op vrijdagavond 15 april organiseert Rapid/WVV een Mestreechter avond (kantine), zondag 17 april is het palmzondag met het uitdelen van palmtakjes in de kerk en is er de kruisweg van Aad de Haas in de grote kerk (15.00-17.00 u). Voor meer buurtinfo zie: www.wvvactief.info

NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN TANZANIA

Van de Stichting Vrienden van Tanzania, ligt een nieuwsbrief in de kerk op het tafeltje bij de zij-ingang aan de Voltastraat. Tijdens de vastenactie van de afgelopen jaren is een deel van onze opbrengst naar de Vrienden gegaan, die hiermee de bouw van een wijkgebouw (een Trefcentrum) in Tanzania steunden. Dit gebouw is nu zo goed als af. Daarnaast maakten de Vrienden het met giften mogelijk dat jonge studentes konden studeren.

WANDELEN MAASTRICHT – HASSELT 9 APRIL

Een uitdaging: 39,9 kilometer wandelen van franciscaans Maastricht naar franciscaans Hasselt. Vertrek om 07.00 uur op zaterdag 9 april (niet op 16 april) vanaf de Voltastraat bij de kerk van O.L.V. van

Lourdes. We hopen met de bus om 20.00 uur aan het station terug te zijn. De onkosten voor de busreis, een wandelboekje en een tas koffie in Hasselt zijn 5,00 euro.

WANDELEN IN ITALIË

Van Florence naar Assisi en wel van 25 augustus tot en met 11 september, daarover gaat de informatieavond op woensdag 6 april. Nieuwsgierigen of belangstellenden: welkom.

PALMPASEN

In het weekend van 16 en 17 april is het Palmpasen. De kinderen van de Eerste Communie gaan op zaterdag 16 april een palmpasen maken en zij zullen met die palmpasen zich op zondag 17 april in de kerk voorstellen. Dat weekend kan iedereen een gezegend palmtakje krijgen om zo op te gaan naar het feest van Pasen.

BIJZONDERE KRUISWEG

In de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk wordt op Palmzondag 17 april het lijdensverhaal van Christus verteld aan de hand van de kruisweg van kunstenaar Aad de Haas. Aad de Haas heeft tussen 1946 en 1947 16 beroemde kruiswegstaties gemaakt voor het kerkje van Wahlwiller. Toen er een hetze tegen de kunstenaar en zijn werk op gang kwam, moest hij zijn kruisweg op Goede Vrijdag 1949 eigenhandig uit de kerk te dragen. Pas in 1980 is de kruisweg na de restauratie van de kerk weer op zijn oude plaats teruggekeerd. Pastor Mattie Jeukens ofm, geeft van 15.00 tot 17.00 uur hierover een boeiende lezing. Info: 363 43 48.



GEDOOPT:

Op zondag 27 maart is **Alana Monacelli** gedoopt de dochter van Gianfranco en Bianca Monacelli – Dams en het zusje van Hidir.

Eveneens op zondag 27 maart is **Miquel Keersemeekers** gedoopt, de zoon van Mandy Keersemeekers en de broer van Kyana.

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:

Op zondagmorgen 13 maart werd ik betrokken bij het tragische ongeluk van **Kenneth Schots** op de Beersdalweg in Heerlen. Zijn familie kende ik goed van de tijd dat ik in Heerlen pastor was. Op zeer indrukwekkende wijze hebben we op vrijdag 18 maart afscheid van



Kenneth genomen in de Antonius van Paduakerk in Heerlen. Zijn klasgenoten van 3 Havo van het Grotiuscollege en zijn teamgenoten van B1 en B2 van Groene Ster hebben daarbij een heel bijzondere bijdrage geleverd. Kenneth was pas 15 jaar oud. De kerk was te klein. Zo'n ongeluk was doodzonde. Kenneth was een bijzondere jongen met humor en groot invoelingsvermogen. Een ramp voor zijn ouders Berry en Ingrid en zijn zus Denise die we heel veel sterke wensen.

Op één dag voor haar 65^e verjaardag 17 maart overleed **Mieke Smith – Wijckmans**, thuis in de Czaar Peterstraat 87A. Een ongelooflijke vrouw, niemand weet hoeveel pijn zij verbeten heeft om maar zolang mogelijk gewoon erbij te kunnen zitten aan tafel. De bijnaam van Mieke was 'de Cowboy'. Zij was recht voor de raap. Zij draaide nergens om heen. Ze had een gouden hart. Haar deur stond voor iedereen open. Zij was getrouwd met Anthony, Tony. Haar kleinkind Anthony is de laatste zes weken uit Holland gekomen om zijn oma te helpen en om bij haar te zijn. De crematie was op maandag 22 maart in Eijsden. Mieke wilde geen drukte, maar de zaal zat vol.

Op vrijdag 18 maart overleed in het azM **Fien Haan – Wesseks**, 79 jaar oud, de echtgenote van Lambert Haan. Haar hele leven heeft Fien hard gewerkt en gezorgd, eerst voor haar kinderen, later toen zij het huis uit waren voor haar man. Op haar 34 jaar had zij 10 kinderen gebaard. Maar Fien is ondanks alles er goed blijven uitzien. Dat was haar hobby. Voordat zij naar de Voltastraat 12C verhuisde, nu 2 jaar geleden en waar zij een heel gelukkige tijd heeft gehad, omdat er alles gelijkvloers was, woonde zij in de Burg. Hennequinstraat in het huis met de vele beelden in de tuin. Samen met haar Lambert daar op het bankje in de zon, dat was beter dan kienen. Haar afscheid was woensdag 23 maart in Geleen, het crematorium na de viering in de O.L.V. van Lourdes.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 2 april

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Peter Koopman / Helena van Berlo-Sarneel / Finy Gielen / Marie-Louise den Boer-Stitzinger

GAAT HET LICHT LANGZAAM UIT?

Ongetwijfeld is het u ook opgevallen dat in de toren het licht van de kerkklok hapert. Enkele lichten van de uren en één van de grote wijzers zijn uitgevallen. Het is storend en eigenlijk zou het gemaakt moeten worden. Vroeger kon dat weer snel gemaakt worden. Iemand liet zich in een klein bakje uit de toren naar beneden zakken, verving de lampen, haalde de wijzer even van het contact af, maakte de aansluiting schoon, werd weer opgetakeld en klaar was de klus. Het kostte hooguit een paar tientjes en de prijs van de nieuwe lampen. Maar tegenwoordig mag dat zo maar niet meer. Met zo'n bakje naar beneden is niet veilig genoeg. Nu moet er een hoogwerker aan te pas komen. Voor die een paar tientjes gaat het niet meer.

Woensdagmiddag liep ik even door de stad om de inschrijving te betalen voor een cursus bij Studium Generale (bijscholing is nooit verkeerd toch!). In het mooie bureau van de Universiteit met veel mensen aan het werk lag een prachtig boek met harde kaft van 170 pagina's. Het zag er duur uit. De titel: "Profiel, bedrijven stellen zich voor. Make a Move, loop voor je toekomst". Maar er stond ook op de voorkant: "Neem gratis mee". Ik kon het niet laten liggen. Thuis moest ik er natuurlijk in snuffelen. Wat had ik niet kunnen laten liggen? Het bleek een boek waarin alle grote bedrijven van Nederland zich voorstelden en studenten uitnodigden om naar hun kennismakingsdagen te komen. Je zag meteen: daar zit geld achter. De bedoeling was ook duidelijk: proberen zoveel mogelijk jong talent binnen te halen voor je bedrijf. Letterlijk jonge mensen verleiden tot een carrière bij een van deze Lichtbakens voor de toekomst. Met dat boek in handen voel je waar de macht, de toekomst en het geld ligt. Bij hen die daarin reclame maken dus. Maar wat als je niet zo'n getalenteerde jonge mens bent, wat dan? Wie wil jou dan hebben? Bij wie mag je dan je boterham verdienen? Trouwens de kerk komt in dat boek ook niet voor. Haar licht is in die wereld al dus gedooft.

Het licht van de kerk is echter een heel ander licht. Voor haar gaat het niet om winst maken, maar om mens zijn! Dat kan nogal ongemakkelijk zijn, ook voor de kerk zelf, als haar personeel verkeerde dingen doet. De toren is een symbool van dat andere licht. Maar gaat het verdwijnen? Gaat het licht uit? Hoe hou je dat licht brandend? Niet de overheid en niet het bisdom geeft ons daarvoor het geld, maar parochianen die elke maand 5 euro of meer voor hun parochie over hebben. En dan te bedenken dat een pakje sigaretten straks al een tientje kost.

Pastor Mattie Jeukens ofm

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Annie en Willy Freens-Vermeeren (61^e trouwdag) / Jean Mulkens / Niko Biermans

Zondag 1 mei Tweede zondag van Pasen

Eerste lezing Handelingen 2, 42-47 Evangelie: Johannes 20, 19-31

9.15 (G) voor de overledenen van de familie Steps / Jan van Buuren / Peter Boormans

10.30 (OLV) Lieske Pellaers-Mathieu / Mia Degroof-Knubben / Annie Swakhoven-Coenen / Alphonsine Somers-Blommestijn / Franka Natterman-Franzen / Harie Schijlen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77



BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten **geen koopavond**



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 8

16 april 2011

HIJ IS VERREZEN!

Zoek Hem waar Hij te vinden is.
Niet in een verre geschiedenis,
niet in koude stenen,
niet in dode letters.

Hij leeft,
overal waar mensen geven om elkaar,
waar mensen kiezen
voor de liefde en het leven,
voor schoonheid, goedheid en waar-
heid,
waar mensen elkaar op de been helpen
en tot leven helpen komen.

Hij laat zich vinden door wie Hem
zoekt,
Hij doet open voor wie klopt,
Hij antwoordt aan wie vraagt.
Hij leeft!

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel. 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwopvang en draagcentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Rommen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

- 9.15 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems / Tiny Stizinger-Sons / Jo Kerstel
10.30 (OLV) zwd. Willy Mullers / 1e jrd. mevr. Lieske Hermans-de Graaf / jrd. Loks-Reinards / Wil van Beek / Luzia Smits-Croë / Wiel Fraats / Sjaak Cauwels / Cecile Thewissen-Sevenants

15.00-17.00 (OLV) Lijdensverhaal met kruiswegstaties Aad de Haas.

Maandag 18 april

9.00 (OLV) Pater Frans van der Zee

Dinsdag 19 april

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Boeteviering voor Pasen. 3^e jrd. Herman van Deurse

Woensdag 20 april

9.00 (OLV) boeteviering voor Pasen

Voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 21 april Witte Donderdag

19.00 (OLV) Koen Meens / Leon Prikken / Alex Hamers

Vrijdag 22 april Goede Vrijdag

15.00 (OLV) Kruisweg, kruisverering en bloemenhulde

19.00 (G) Lijdensverhaal, kruisverering en bloemenhulde

Zaterdag 23 april Stille Zaterdag

20.00 (OLV) Paaswake Mary Castermans-Cörvers / voor de overledenen van de familie Claessens-Adams / André Signet / Diny van der Aart-Harmes / André Tans / Henk van der Meys

Zondag 24 april Hoogfeest van Pasen

Eerste lezing Handelingen 10. 34-43 Evangelie Johannes, 20, 1-9.

9.15 (G) Thea Savelberg-de Jong en Jean Savelberg / Leon Prikken / ter nagedachtenis aan mgr. Lemmens / Mathieu Meyers / Mina Ramakers / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) Mary Drummen-Wolters / Netta Drummen-Aarts / Bertha Tilkin-Franssen / Martin Konings / Jos Reinders-Sistermans / Mia Lemmens-Hermans / Els Huntjens / Anna Toulouse-v.d. Ven / Mia Frijns-Diederens / Aimée Vissers / Jan en Mia Dols-Frijns / Harrie en Lenie Jeukens-Frijns / Cor Buteijn

Maandag 25 april. Tweede Paasdag

9.15 (G) Ter ere van O.L.V. (st) / Mieke Smith-Wijckmans / Maurice Leutenis / Huup Koopman / Harrie en Lenie Jeukens-Frijns

Géén mis in de OLV

Dinsdag 26 april

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) voor de afvalligen van het katholieke geloof / Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 27 april

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 28 april

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 30 april

(O.L.V.) Paaswake. Pasen 24 april 9.15 (G.) hoogmis en 11.30 (O.L.V.) hoogmis. Tweede paasdag 25 april alléén een mis om 9.15 uur (G.). **N.B. de mis van 11.30 in de (O.L.V.) komt tweede paasdag te vervallen.**

CORRECTIE

In de vorige Wegwijs stond bij de overledenen de naam van mevrouw Fien Haan verkeerd gespeld, excuses daarvoor. De juiste naam van mevrouw Haan moet zijn: Fien Haan – Wessels.



GEDOOPT:

Op zondag 3 april is in de O.L.V. van Lourdes Zoë Kluijt gedoopt, de dochter van Ralph en Femmy Kluijt – Sapury en het zusje van Dewi. Zij wonen in de Schepenen

Pichotstraat 5

Op zondag 10 april zijn in de O.L.V. van Lourdes 3 kinderen gedoopt die op Hemelvaartsdag 2 juni hun eerste Communie gaan doen. Het zijn **Khadisa, Mariska** en **René** en zij wonen bij hun ouders Harry en Helga Dassen – Nafzger in de Aalmoezenier Verheggenstraat 3.

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allen tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op Zorgcentrum Campagne is op dinsdag 22 maart **Hubertus (Bèr) Bosch** overleden 93 jaar oud. Hij was de weduwnaar van Elisabeth (Liza) Bosch – Berghmans. Samen staan zij aan de wieg van de schoenenzaak Bosch die nu nog altijd in de Voltastraat te vinden is. Hubertus (Bèr) was een man met 'ingele geduld'. Hij had wat je nodig moet hebben om je vak en je zaak goed uit te oefenen en te kunnen runnen en dat is niet meer en niet minder dan liefde voor mensen en liefde voor het vak. Zijn crematie heeft op maandag 28 maart in Geleen plaats gevonden in de

besloten familiekring.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 16 april

19.00 (OLV) zwd. Jos Welten / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Liesbeth van der Veer-Essers / Frans Kusters / Miel Verbert / de ouders Coenen, zus en broers en Pascal, Giovanni en Naomi / Jan en Netta Palmen-Smeets / Mia Penders-Maka

Zondag 17 april Vijfde zondag v.d. veertigdagentijd (Palmzondag)

Eerste lezing Jesaja 50, 4-7

Evangelie: Matteüs 26, 14-27.

GEZELLIG AVONDJE

Vandaag ga ik weer naar Resto van Harte in het Trefcentrum. Er wordt overheerlijke paella geserveerd en aansluitend is er een introductiecursus salsa dansen. Ik ben benieuwd, want ik ben een liefhebber van latin-(jazz)muziek en daar valt salsa ook onder. Als ik de eetzaal binnenstap is die al goed gevuld. Er zijn zeker twee grote tafels met allemaal Zuid-Europese uitzierende meisjes en vrouwen met gitzwarte haren. Dat zijn Spaanse studentes die paella willen eten, zeg ik tegen een van mijn tafelgenotes. Ik hoop natuurlijk ook dat ze voor de salsa komen. Uiteindelijk zijn er zeker 60 eters. Alcohol is verboden bij Resto van Harte, maar op de tafels van de buitenlandse dames verschijnen al snel allerlei flessen rode wijn. De andere tafels moeten het doen met grote karaffen 'gemeentepils'. Dan wordt er onder luid applaus een enorme schotel paella binnengedragen. Er is een lopend buffet en tafel voor tafel worden we uitgenodigd om aan te sluiten. Ik laat mij de paella goed smaken en ga nog eens terug. Dan klinken de eerste opzweepende salsa ritmes door de boxen. Er is een dansleraar die samen met een fanatieke salsera (salsadanseres) uitnodigend begint te dansen en langzaam druppelt de dansvloer vol. Een van mijn tafelgenotes komt uit Angola. Haar zoontje (ongeveer 3 jaar oud) die met tegenzin paella eet springt bij het horen van de muziek van zijn stoel en rent naar de dansvloer. De kleine Samuël beweegt zijn armpjes en beentjes ritmisch mee op de muziek, is de ster van de dansvloer en heeft over vrouwelijke belangstelling niet te klagen. Nu wordt het voor mij tijd om mijn stijve blanke heupen eens los te gooien. Ik sluit aan bij een groepje danseressen. Onder begeleiding van de leraar beginnen we met de basispassen en dan andere stijffiguren zoals de rumba, de paloma (de duif), las tijeras (de schaar) etc. De Spaanse dames, die bij nader inzien niet uit Spanje komen maar uit Armenië, zijn toch minder fanatiek dan ik had gedacht en houden het op een bepaald moment voor gezien. Misschien hebben ze zware benen gekregen van de wijn? Ik ga in ieder geval vrolijk verder en opeens zie ik dat de zaal bijna leeg is, er is nog maar een klein groepje van 4 dansers over. We besluiten om er maar een punt achter te zetten. Thuis gekomen zet ik nog een cd'tje op met lekkere salsamuziek en geniet nog na van een prima avondje. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

Harrie Lamers

UIT DE BUURTKALENDER

Zaterdag 16 april tussen 10.00 en 12.00 uur op het Old Hickoryplein gratis bloembakken vullen door leerlingen v.d. weekendschool. Op zondag 17 april: Concertmiddag Drumband van de Gele Ridders (Trefcentrum). Op maandag 18 april is er Paasbijeenkomst v.d. Zonnebloem WVV/Wyckerpoort in de Pileer (14.00 uur) en daarna gezellig samenzijn in de Letterdoes. 's Avonds is er vergadering van het Buurtplatform WVV (19.30 uur Trefc.). Donderdag 21 april: Witte Donderdagviering in Buurthuis 't Vrouweveld. Zaterdag 22 april: Paaseieren rapen Old Hickoryplein (org. Buurtcomité Noord). Start van internationaal voetbaltoernooi om de Geusseltcup (org. Rapid/WVV/Willem I). Zondag 24 april Pasen: tweede en laatste dag van het Geusseltcup toernooi. Zaterdag 30 april rondtocht van de Gele Ridders door de binnenstad (o.v.). Voor meer buurtinfo zie: www.wvvactief.info

BEDANKJE

Namens de Kunstketel een welgemeend bedankje voor een anonieme weldoener. Een mevrouw komt regelmatig wat geld of andere bruikbare brengen bij de Kunstketel (voor de kinderen). Zij wil anoniem blijven, maar omdat zij, volgens de Kunstketel, altijd het 'witte boekje van de kerk' leest is ons gevraagd om haar langs deze weg namens de Kunstketel heel hartelijk te bedanken.

VOORBEREIDING OP PASEN

De bezinning en inkeer van de 40 dagentijd als voorbereiding op Pasen kan materieel concreet gemaakt worden in het vastenzakje door letterlijk een 'duit in het zakje te doen'. Het kan ook spiritueel in de boeteviering door jezelf te onderzoeken vanuit het licht van Gods barmhartigheid. Die kans is er in de Goede Week op dinsdagavond 19 april in de Gulielmus om 19.00 uur en op woensdagmorgen 20 april om 09.00 uur in de O.L.V. van Lourdes.

PALMPASEN

Het weekend van 16 en 17 april is het Palmpasen, we krijgen een palmtakje en gaan met Jezus mee Jeruzalem binnen naar het laatste avondmaal op Witte Donderdag. We gaan mee de Calvarieberg op met Goede Vrijdag en verrijzen uit het lege graf op Paaszaterdag (**let op niet om 19.00 maar om 20.00 uur**) en Paaszondag. De kinderen van de Letterdoes zijn heel actief geweest door een Palmpasen te maken en die wordt naar de bewoners van de Koepelhof gebracht.

PALMZONDAG

Niet alleen is er om 15.00 uur een lezing over de Kruisweg in het algemeen en de twee zeer verschillende Kruiswegen van Aad de Haas in het bijzonder. Deze Passiezondag willen we stil staan bij het kruis dat gemaakt is door Wiel Essers. Mede met behulp van een financiële ondersteuning van het Buurtplatform hebben we het kunnen verwerven als herinnering aan de tentoonstelling Kerk en Kunst van 26 september tot en met 3 oktober 2010. Wiel vroeg zelf dat, als het kruis een plek in de kerk zou krijgen, of het dan ook gezegend kon worden. Natuurlijk. Het is een bijzonder kruis. Bij die zegening willen we ook de titel van dit kruis onthullen: "Afgedankt maar dood de verbeelding opnieuw tot leven gewekt".

KRUISWEG AAD DE HAAS.

In de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk wordt op Palmzondag 17 april het lijdensverhaal van Christus verteld aan de hand van de kruisweg van kunstenaar Aad de Haas. Aad de Haas heeft tussen 1946 en 1947 beroemde kruiswegstaties gemaakt voor het kerkje van Wahlwiller. Toen er een hetze tegen de kunstenaar en zijn werk op gang kwam, moest hij zijn kruisweg verwijderen. In 1980 is de kruisweg weer op zijn oude plaats teruggekeerd. Pastor Mattie Jeukens ofm, geeft van 15.00 tot 17.00 uur hierover een boeiende lezing. Info: 363 43 48.

BLOEMEN

Deelnemers aan de kruisweg en bloemenhulde op Goede Vrijdag 15.00 uur (O.L.V.) en 19.00 uur (G.) worden verzocht om bloemen mee naar de kerk te nemen

PAASCOMMUNIE

Zieken en zij die aan huis gebonden zijn kunnen Paaszaterdag thuis de communie ontvangen. Laat het even aan de pastorie weten als u het op prijs stelt. (tel. 363 43 48)

EXTRA KERKDIENTEN GOEDE WEEK EN AANGEPASTE TIJDEN

In verband met de Goede Week en Pasen zijn er extra vieringen. Op Palmzondag van 15.00 uur-17.00 uur in de O.L.V. v. Lourdes: lijdensverhaal met kruiswegstaties Aad de Haas. Dinsdag 19.00 (G.) boeteviering voor Pasen. Op woensdag 9.00 uur (O.L.V.): boeteviering voor Pasen. Witte Donderdag 21 april: 19.00 uur (O.L.V.) eucharistieviering. Goede Vrijdag 22 april 15.00 uur (O.L.V.) kruisweg, kruisverering en bloemenhulde, 19.00 uur (G.) lijdensverhaal, kruisverering, bloemenhulde. Paaszaterdag 23 april 20.00 uur

- Eerste lezing Handelingen 2, 14+22-32 Evangelie Lucas 24, 13-35*
- 9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Paula en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Theresia Daems
- 10.30 (OLV) Henk Schuyt / zwd. Fien Haan-Wessels / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Durlinger-Wijntjens / 1^e jrd. Marie-Louise den Boer-Stitzinger / Anna Bollen en familie / Familie van Zeijl-van der Linden-Bovens en David en Har / jrd. Els Fabry-Smeets / Anna Gilissen en dochter Lieke

Maandag 9 mei

9.00 (G) ter ere van O.L.V. (St.)

Dinsdag 10 mei

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) voor het behoud van het geloof in de Guliëlmusparochie

Woensdag 11 mei

9.00 (OLV) Mariejean Walczak

Donderdag 12 mei

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 14 mei

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / jrd. echtelieden Lemmens-Dautzenberg en zoon Marcel / Liesbeth van der Veer-Essers / Simon Klaase / Finy Gielen

Zondag 15 mei Vierde zondag van Pasen.

Eerste lezing Handelingen 2, 14a+36-4 Evangelie: Johannes 10, 1-10

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / John Koopman / Jo Kerstel

10.30 (OLV) zwd. Bèr Bosch / Henk Moenen / Wil van Beek / jrd. deken Karel Receveur / Truus van Sint Fiet-Gulikers / Fien Smeets-Packlé / Lieske Pellaers-Matthieu / Jo van Wunnik / Jean van Wunnik / de overleden ouders Hannon-Cruts

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 9

30 april 2011

NIET VERGETEN

God, we zullen ze niet vergeten,
de mensen die in de oorlog
hun leven voor ons
op het spel hebben gezet.
We zullen ze niet vergeten,
de mannen, vrouwen, kinderen
die op transport gesteld werden
en zomaar verdwenen zijn.
We zullen ze niet vergeten,
de mensen die geleden
en gebeden hebben
om vrede, vrijheid en veiligheid.

Dank u wel dat we leven
in een land zonder oorlog.
Waar je bijna zou vergeten,
dat er ook nu weer mensen zijn
die zich nergens veilig voelen,
opgejaagd en op de vlucht,
vol pijnlijke herinneringen.
Geef dat we hen zien staan.
Dat we samen met hen streven
naar vrede, vrijheid en veiligheid
voor iedereen.

URNENVELD EN STROOIVELD OP OOSTERMAAS

Op begraafplaats Oostermaas is er niet alleen de gelegenheid om traditioneel begraven te worden, maar er is ook een urnenveld (waar een urn kan worden bijgezet) en een strooiveld (waar de as van de overledene kan worden uitgestrooid). Voor een urnbijzetting gelden de volgende wettelijk vastgestelde tarieven: kosten begraafrecht 120 euro + huur urngraf voor 20 jaar 380 euro, in totaal dus 500 euro. In een urnengraf kunnen 4 urnen worden bijgezet (dit kost steeds 500 euro). Urnen bijzetten kan door de week, maar in het weekeinde of op feestdagen kost dit 52,50 euro extra. As uitstrooien kost 80 euro en in het weekeinde 26,25 euro extra. Nabestaanden mogen zelf urnen bijzetten of as uitstrooien. Hiervoor moet echter steeds eerst contact worden opgenomen met het secretariaat van de begraafplaats gevestigd in het parochiecentrum: Edisonstraat 2, tel: 362 52 78. Mevr. Przybilak is hier aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-14.00 uur en op woensdag van 14.00-17.30 uur. Het uitstrooien of bijzetten gebeurt steeds in het bijzijn van de beheerder van de begraafplaats dhr. P. Drummen.

Voor meer info: mevr. Przybilak, Edisonstraat 2, tel. 362 52 78.

UIT DE BUURTKALENDER

Zaterdag 30 april (Koninginnedag) rondtocht van de Gele Rijders (harmonie en drumband) door de binnenstad. 4 Mei: Dodenherdenking op het Koningsplein, met o.a. bestuur en vaandelgroep Gele Rijders. Op 9 mei: vergadering buurtplatform WVV (19.30 uur Trefcentrum, speciaal over de A-2). Op 10 mei vergadering platform Wyckerpoort (19.30 uur St. Maartenscollege, speciaal over het drugsprobleem met vertegenwoordigers van gemeente en politie). Voor meer buurtinfo zie: www.wvvactief.info

CORRECTIE

In de vorige Wegwijs stond bij de buurtkalender dat het platform WVV vergaderde op 18 april. Dat moest natuurlijk 11 april zijn. Daarnaast stond er een concertmiddag vermeld van de drumband v.d. Gele Rijders. Deze is echter niet doorgegaan. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat tenminste één buurtbewoner in zijn zondagse pak voor een gesloten deur stond.

PALMZONDAG: DRUKKE DAG

Palmzondag was een bijzondere dag. Als je nu in de kerk komt zie je de foto's van 30 kinderen die op Hemelvaartsdag 2 juni a.s. hun eerste communie gaan doen. De kinderen waren ook met een Palmzondag in de kerk. Het gaf een heel eigen kleur aan de viering. 's Middags was er de lezing die georganiseerd was door de Vrienden van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Na de lezing die door een veertigtal mensen bezocht werd, was er de zegening van het Kruis van Wiel Essers. Voor wie interesse heeft, is er een heel mooi prentje als herinnering en meditatie gemaakt. Op de pastorie is het gratis af te halen.

TWEDE PAASDAG.

Anders dan anders, omdat de viering in de O.L.V. van Lourdes van 10.30 uur komt te vervallen. We zijn allemaal vroeg uitgenodigd in de Guliëlmuskerk om 9.15 uur. Na de mis kunnen de pelgrims naar Vezelay uitgezwaaid worden. Voor de achterblijvers is er Koffie en Paasbrood, dus een klein Paasontbijt. Zo doen we het in de Guliëlmuskerk altijd ook op dinsdagavond na de mis. Dan is er koffie en iets lekkers.

BIJZONDER

Je hebt mensen in het vrouwenveld die zelfs nog op hun verjaardag niet de plank maar de kerk poetsen. Dank je wel!

GIELKESMERRET

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het wordt uitgebreider dan vorig jaar. Schrijf alvast in je agenda: één dag voor Manus: zaterdag 25 juni a.s. Met geweldige artiesten.

HEILIGDOMSVAART

Het startschot voor de heiligdomsvaart, die wordt gehouden van 30 juni t/m 10 juli a.s., wordt op 13 mei a.s. gegeven. Die dag is de feestdag van St. Servatius, de stadspatroon van Maastricht. Traditioneel wordt dan in de Servaasbasiliek de Servaasmis gehouden met priesters van het dekenaat Maastricht en de bisschop. Vertegenwoordigers van alle Maastrichtse parochies (dus ook de Guliëlmus en OLV v Lourdes/H. Familie) kunnen dan een pelgrimskaars komen ophalen in de basiliek.

DODENHERDENKING.

Op 4 mei, dodenherdenking, wordt er een oecumenische dienst gehouden in de Servaas-basiliek. Aansluitend zal er om 19.30 uur op het Koningsplein, bij het bevrijdingsmonument, een kranslegging plaatsvinden. Leerlingen van het St. Maartenscollege lezen een gedicht voor.

BOMEN ZAGEN

De bomen van de A2 zijn gesnoeid en dat geeft een treurige aanblik. De boomstronken worden hergebruikt voor speeltoestellen etc. De Kunstketel kreeg ook een boom van de gemeente om mooie kunstwerken van te maken, zodat er toch nog restjes boom in de wijk blijven. Op een vrijdagavond heeft een groepje stoere mannen, waaronder Mat Meyer, Peter Drummen en de pastoor, de boom doorgezaagd. Het leverde mooie A-2 boomschijven op. In het weekend van 21 mei gaan de Happy Kids er mooie kunstwerken van maken die we hopen terug te zien in ons buurtpark. Met heel veel dank aan de boomzagers Peter Drummen en Mat Meyer, namens de kunstketel en Happy Kids van Trajekt.

Manon Pachen



GEDOOPT

Deyenzo van Bogaert, de zoon van Kenny en Silvy van Bogaert – Vos van de Burgemeester van Oppenstraat 7a. Hij is gedoopt op zondag 17 april, Palmzondag.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap ons zegen mag brengen.

HOE GAAT EEN PALMPASEN MAKEN IN ZIJN WERK?

Het is heel eenvoudig: Van twee latten maak je een kruis dat versier je met crêpepapier en je hangt er van alles aan: het broodhaantje. Deze haan herinnert aan het verraad van Petrus, want voordat de haan zou kraaien, had Petrus tot drie keer toe gezegd dat hij Jezus, zijn beste vriend, niet kende. Er hoort ook een ei bij, of drie chocolade eieren als symbool van vruchtbaarheid en nieuw leven. Dertig rozijnen als teken van de dertig zilverlingen waar Judas Jezus voor verraadde. Ook twaalf ongepelde pinda's als symbool van de 12 vrienden van Jezus, die weer verwijzen naar de 12 stammen van Israël. Die 12 chocolade eieren vind ik ook wel een mooi symbool, die leerlingen waren eigenlijk ook nog maar een eitje! Twee mandarijnen voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg op het kruis.

AFGEDANKT EN DOOR DE VERBEELDING TOT NIEUW LEVEN GEWEKT

Wij kunnen ons niet meer voorstellen hoe de leerlingen zich op Goede Vrijdag gevoeld moeten hebben, toen Jezus, hun grote voorbeeld, de man van wie zij het geluk en alle zegen verwachten, op het kruis een vreselijke dood was gestorven. Gaandeweg kwam rust en inzicht in de betekenis van wat een schande en een dwaasheid was. Dat kwam er door te lezen en nog eens te lezen in de boeken van de Bijbel, hun heilig boek. Zij ontdekten dat je Jezus leven helemaal kon lezen en begrijpen vanuit de boeken van wat we in de bijbel het Oude Testament was. Zoals door de eerste Adam de mens uit het paradijs gebannen was, zo opende de nieuwe Adam, weer de deuren naar het nieuwe paradijs; zoals Mozes de Wet, de Tora de Tien Geboden gegeven had, zo scherpt de nieuwe Mozes deze Tora toe: Heb je naast lief als jezelf en God met heel ja alles en die twee zijn het zelfde. En zoals Jesaja gesproken had over een Lijdende Dienaar van Gods wegen, zo liet zich dit lijden van Jezus begrijpen als die Lijdende Dienaar, die zelf het Paaslam geworden om de deur van ons hart niet met het bloed van het kruis te bestrijken opdat de engel van de dood geen macht meer over ons heeft. Hij is de nieuwe koning die echt een herder is, zoals het afstammelingen van koning David betaamden. Het was een lezen en herlezen en je inleven om de verbeelding aan het werk te zetten. Dat hebben de leerlingen van Jezus gedaan en zo werden zij na Jezus dood pas echt die leerlingen waar Jezus van gedroomd moest hebben: mensen van wie de ogen en oren waren opengegaan. Mensen die zich niet meer lieten verlammen door tegenslag, onrecht en geweld. En door de verbeelding van de leerlingen die nu echt leerling waren geworden, kwam Jezus opnieuw tot leven, sprekender dan hij ooit geweest was. Want toen Hij nog leefde, zat als het ware zijn lichaam in de weg. Net als in de kribbe moest Jezus eerst weer in doeken gewikkeld worden, ook nu voor een nieuwe geboorte, een geboorte door de dood heen in de harten en de geesten van al die mensen, die zich met verbeelding in willen leven in de grote Bijbelverhalen. Dat is Pasen. Niet beter had het uitgedrukt kunnen worden in het Kruis dat in de kerk te vinden is. Het is het kruis van Wiel Essers en dat daar terecht gekomen is als herinnering aan de tentoonstelling Kerk en Kunst in september 2010 met hulp van Buurtplatform en steun van Vrienden van de O.L.V. van Lourdes. Dat kruis is waarlijk een symbool van Pasen: Afgedankt en door de verbeelding opnieuw tot leven gewekt.

Pastor Mattie Jeukens ofm

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en draagzorg

Alfred Gillissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel: 043 - 362 11 78



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR

KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer. - Tel.: 361 07 38

Verder snoepgoed zoveel als je wilt. Dat moet ons eraan herinneren dat we allemaal samen op weg zijn naar het land van overvloed: een land van 'melk en honing'. In de kerk op zaterdag of zondag 16 en 17 april krijg je een palmtakje dat ons laat denken aan de Koninklijke intocht van Jezus als de nieuwe koning David in Jeruzalem, de week voor zijn lijden en sterven.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 30 april

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Annie en Willy Freens-Vermeeren (61^e trouwdag) / Jean Mulkens / Niko Biermans

Zondag 1 mei Tweede zondag van Pasen

Eerste lezing Handelingen 2, 42-47 Evangelie: Johannes 20, 19-31

9.15 (G) voor de overledenen van de familie Steps / Jan van Buuren / Peter Boormans

10.30 (OLV) Lieske Pellaers-Mathieu / Mia Degroof-Knubben / Annie Swakhoven-Coenen / Alphonsine Somers-Blommestijn / Franka Natterman-Franzen / Harie Schijlen / jrd. Frans Weerts

Maandag 2 mei

9.00 (OLV) Pater Frans van der Zee

Dinsdag 3 mei

18.30 (G) Rozenkrans.

19.00 (G) voor alle slachtoffers van de oorlog (comité dodenherdenking) / Paula Dassen-Wijnands / Pierre Wijnands / Annie Wijnands / Annie Dassen-Frissen / Mina Ramakers

Woensdag 4 mei

9.00 (OLV) woord- en communiedienst

Donderdag 5 mei

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 6 mei Eerste vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Zaterdag 7 mei

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Willie van der Spoel / Marleen Stitzinger-Frijns / Ans Smulders / Nico Rempelberg

Zondag 8 mei Derde zondag van Pasen

Zondag 22 mei **Vijfde zondag van Pasen**

Eerste lezing Handelingen 6, 1-7 Evangelie Johannes 14, 1-12.

- 9.15 (G) Leon Prikken / Tiny Stitzinger-Sons / Mia Merkelbach
10.30 (OLV) Annie Ummels-Meevissen / Bertha Tilkin-Franssen /
Mia Penders-Maka / Wiel Fraats / Jos Welten / Willy Mullers /
Jozé Zeguers / Louis Swackhoven

Maandag 23 mei

- 9.00 (OLV) Nelly Smeets

Dinsdag 24 mei

- 18.30 (G) rozenkrans
19.00 (G) Mies Rongen-Smeets

Woensdag 25 mei

- 9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie
Vandewall-van Lijf

Donderdag 26 mei

- 15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 28 mei

- 19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen /
Mia van Gelabbeek / echtelieden Lemmens-Dautzenberg /
Annie Urselmann / Helena van Berlo-Sarneel

Zondag 29 mei **Zesde zondag van Pasen**

Eerste lezing Handelingen 8, 5-17 Evangelie: Johannes 14, 15-21

- 9.15 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems / Mina Ramakers /
Huub Koopman
10.30 (OLV) Jo Vaessens / Els Huntjens / Sjaak Cauwels / To
Wijzen / Willy Freens / José Meex / Miriam (Meerke) Smeets /
Cecile Thewissen-Sevenants / Henk van der Meys / Frans en
Maurice Nypels

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK
STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77



BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 10

14 mei 2011

MEELEVEN

Bedankt God, voor die keer
dat we niet eens
hoefden te zeggen
dat er iets mis was.
Voor die arm om onze schouders.
Voor dat woordeloze begrip.
Voor het zwijgend luisteren,
zodat de woorden
ineens vanzelf kwamen
en we kwijt konden
wat ons dwars zat.

Bedankt God, voor de mensen
die met ons meeleven.
Die echt geïnteresseerd zijn
in wat er met ons gebeurt
en hoe we ons voelen.
Help ons op onze beurt
belangstelling te hebben
voor anderen,
niet alleen als het goed gaat,
maar ook als ze het
eens moeilijk hebben.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en draagverzendingsbureau

Alfred Grilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 604050

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Schamerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel 361 07 38

Op dinsdag 3 mei overleed op Klevarie **Chrit Clermonts**, 90 jaar oud. Hij was sinds 40 weken weduwnaar van Mia Clermonts – Quadvlieg. Zij hadden geen kinderen, maar zijn altijd de steun en toeverlaat geweest van broers en zussen die wel kinderen hadden. Zij hebben zich op latere leeftijd ook ontfermt over tante Mia en ome Chrit. Toen zijn vrouw overleden was, was de glans van het leven van Chrit helemaal geweken en de dementie die daarvoor nog hanteerbaar leek, maakte dat hij zorg en hulp nodig had. Van beroep is Chrit, ofschoon zijn familie vier generaties lang al werkte bij de sfinx, zetter geworden in Geleen. Met Mia heeft hij in Nazareth gewoond. Op zaterdag 7 mei hebben we zijn afscheid gevierd in de O.L.V. van Lourdes waarna de crematieplechtigheid plaats vond in Geleen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 14 mei

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / jrd. echtelieden Lemmens-Dautzenberg en zoon Marcel / Liesbeth van der Veer-Essers / Simon Klaase / Finy Gielen

Zondag 15 mei Vierde zondag van Pasen.

Eerste lezing Handelingen 2, 14a+36-4 Evangelie: Johannes 10, 1-10

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / John Koopman / Jo Kerstel

10.30 (OLV) zwd. Bèr Bosch / Henk Moenen / Wil van Beek / jrd. deken Karel Receveur / Truus van Sint Fiet-Gulikers / Fien Smeets-Packlé / Lieske Pellaers-Matthieu / Jo van Wunnik / Jean van Wunnik / de overleden ouders Hannon-Cruts

Maandag 16 mei

9.00 (OLV) Chris de Jong

Dinsdag 17 mei

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 18 mei

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 19 mei

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 21 mei

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Diny van der Aart-Harmes / Jef Grummer / Frans Kusters / Miel Verbert / Harie Verwey

UIT DE BUURTKALENDER

Maandag 16 mei: bijeenkomst Veilige Buurtenteam Wyckerpoort: Letterdoes 19.30 uur. Op woensdag 18 mei: gezamenlijke bijeenkomst buurtplatformen WVV en Wyckerpoort met vertegenwoordigers van Avenue2. Op vrijdag 27 mei en zaterdag 28 mei wordt de Kunsttour gehouden. Op vrijdag 27 mei: bezoek Happy Kids aan schatkamer 'St. Servaas. Op 28 en 29 mei is er de Kunsttour. Voor meer buurtinfo zie ook : www.wvvactief.info

OPMAAT HEILIGDOMSVAART

Ter gelegenheid van de Heiligdomsvaart wordt er op 21 en 22 mei in de O.L.V. basiliek aan het O.L.V.-plein een spel opgevoerd genaamd 'Het spel van St. Servaas en daarna'. Het spel (80 medewerkers in historische kostuums) gaat over het ontstaan van onze stad, St. Servaas en de religieuze geschiedenis van Maastricht Tijdens het spel is er ook een rondgang met het genadebeeld van Slevrouwe. Het spel duurt een uur en wordt uitgevoerd om 17.00 uur en om 19.00 uur. Toegang gratis, maar een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs gesteld.

BIJEENKOMSTEN SERVATIUS/WOONPUNT

Servatius en Woonpunt organiseren drie avonden met buurtbewoners, platforms, verenigingen etc. over hun woningtoewijzingsbeleid. Bewoners kunnen hierop reageren. Voor Limmel op 25 mei vanaf 19.30 in het Lochtmanhuis, voor Wittevrouwenveld/Wyckerpoort op 1 juni vanaf 19.30 in de Letterdoes en voor Nazareth op 22 juni in het Buurtcentrum Nazareth.

KUNSTTOUR

In het weekend van 28 en 29 mei is er weer de befaamde Kunsttour. Het verdient aanbeveling om zeker op zaterdagmiddag om 14.00 uur langs te gaan op de Pr. Rooseveltlaan 231, bij Herman en Marie Louise.

EERSTE H. COMMUNIE 2 JUNI

Het gaat nu snel. Met palmzondag hebben de kinderen zich gepresenteerd met een kleurige Palmpasen. De foto's van de 30 communicanten zijn in de kerk te bewonderen. Het aftellen kan beginnen.

WANDELEN IN ITALIË VAN 4 T/M 22 JULI

Er is een infobijeenkomst op dinsdagavond 17 mei. Er worden nog wandelaars gezocht. Wie trekt de stoute schoenen aan en durft mee

op een avontuurlijke tocht in Italië? Die avond kunt u meer informatie krijgen. Het begint om 20.00 uur op de pastorie.

GIELKESMERRET ZATERDAG 25 JUNI

Men is drukdoende met de artiesten te contracteren. Er zijn grote namen bij. We gaan dit jaar zelfs door en 'hielemaol los' tot en met 18.00 uur. Ook zijn er nog een zevental kramen voor 20 euro te huur. U kunt zich daarvoor op de pastorie melden (043-363 43 48) of bij Math Revenich of Sjef Zwackhalen.

VASTENACTIE

Nog steeds komen er zakjes van de vastenactie binnen. We zijn druk aan het tellen. In de volgende Wegwijs zal vermeld worden hoeveel het exact heeft opgebracht. Dank voor de gave en betrokkenheid.

MEIMAAND: MARIAMAAND

We zitten alweer volop in de mei maand met prachtig weer. Van oudsher is de Meimand de Maria-maand. We worden uitgenodigd om bij Maria langs of aan te gaan. Misschien een mooie gelegenheid om op dinsdagavond vanaf 18.30 uur de rozenkrans mee te komen bidden in de Gulielmuskerk of Maria een keer te bezoeken in de dagkapel van de O.L.V. van Lourdes die van 9.00 tot en met 13.00 uur elke dag open is.



GEDOOPT

Op zondag 24 april, eerste Paasdag is **Noa** gedoopt, de dochter van Bjorn en Daisy Godding – Stitzinger van de Schwarzenbergerstraat 48, het zusje van Amy en Rowan (†)
Op zondag 8 mei moederdag is **Lyam** gedoopt, de zoon van Patrick en Denis Hooper – Kortenaar van de Klosruwe.
En eveneens is op zondag 8 mei **Joey** gedoopt, de zoon van Tamara van Havere van de Meerssenerweg 99B.

*Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons zegen mag brengen.*



OVERLEDEN

Op 27 april overleed in Weert **Lieske Muller – Langen** de weduwe van Sjef Muller, die op 7 oktober 1995 pas 58 jaar oud was overleden. Als Lieske door een hersenbloeding in

de Zeven Bronnen terecht komt, nodigt een zus haar uit om naar Weert te komen en zo dichterbij haar familie te zijn. Maar nu zij overleden is komt zij weer terug in Maastricht om op het kerkhof van Oostermaas weer verenigd te worden met haar man. Voorafgaande aan de begrafenis hebben we een viering gehad in de Gulielmuskerk op dinsdagmorgen, 3 mei. Lies wilde altijd graag geven en daarom al mag God haar nu het eeuwige leven geven. Lieske was 76 jaar oud.

Thuis op het Old Hickoryplein 43a is plotseling **Tiny Callemeijn – Goessens** overleden, de weduwe van Sjeng Callemeijn. Tiny is 78 jaar geworden. Zij was al langer ziek, maar trok er steeds weer op uit. Zij was daarbij altijd goed verzorgd, hoe fragiel en broos zij ook steeds meer werd. Met Pasen vond ik haar doorschijnend. Tiny was de moeder van Truus. Thuis zitten was niets voor haar. Haar vaste plekje was de kerk op zondag, de Pileer op donderdagmiddag en de Buurtbrök en als die dicht was dan was het de lunchroom van de Keizer. Tiny was bescheiden, zij kon zich afsluiten van mensen, maar toch altijd weer wilde zij graag tussen mensen zijn. Haar man is haar grote liefde geweest. Heel vaak bezocht zij hem op het kerkhof van Oostermaas. Daar is zij na de afscheidviering in de O.L.V. van Lourdes ook op dinsdag 3 mei weer met hem verenigd toen zij in zijn graf werd bijgezet.

Op 29 april overleed in het azM **Marie Weijsters – Reneerkens**, de echtgenote van John Weijsters en de moeder van Belinda. Zij wonen op de Voltastraat 25d. Marie was pas 53 jaar, maar haar lichaam was helemaal op. Haar longen hadden het al in 2007 begeven en langzaam aan ondermijnde dat heel haar conditie. Marie was niet altijd de gemakkelijkste, zo klein als ze was, maar John, zo groot als hij is, deed alles voor haar met wie hij 27 jaar getrouwd was, en Marie was de beste vriendin van haar dochter. Op donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag hebben we afscheid van haar genomen bij de Dela en haar daarna te rusten gelegd op de begraafplaats van Oostermaas.

Op maandag 2 mei overleed in het azM **Paul Prop** de echtgenoot van Mariëtte Prop – Habets met wie hij 64 jaar lief en leed gedeeld heeft en de vader van Lieke van het zaterdagavondkoor, van Jack en van Pascal. Paul woonde met zijn vrouw in de Kasteel Liebeekstraat 105B. Er zijn niet alleen kleinkinderen, maar ook al achterkleinkinderen en de jongste Quinty heeft hij gelukkig nog in zijn armen mogen hebben. Paul is chauffeur geweest. Maar eigenlijk kon hij alles. De armoede van vroeger had hem creatief gemaakt. Zijn liefde ging behalve naar zijn gezin ook uit naar de muziek. Al van af zijn vroegste jeugd speelde hij mondharmonica. Tot een dag voor zijn dood, toen de zuster hem moest helpen met de mondharmonica vast te houden, kon hij letterlijk met de laatste adem nog een deuntje blazen. Op vrijdag 6 mei hebben we in de O.L.V. van Lourdes afscheid genomen waarna de crematie plaats vond in Geleen.

MAANDAGOGHTEND...

Het is maandagochtend, de wijk komt langzaam op gang en ik zit weer eens te niksken achter mijn bureau. Het zonnetje schijnt aangenaam, dus ga ik een wandeling maken. Onderweg zie ik van ver een kennis. Hij zit voor de huisdeur in de zon geconcentreerd een boek te lezen. Ik loop naar hem toe en informeer naar het boek. Het is een kinderboek dat hij al 10 keer heeft gelezen en we raken in gesprek. Ik neem plaats op het bankje voor de deur en er wordt een kopje senseo-koffie voor mij gezet. We praten over Koninginnedag in Maastricht. Het was drie keer niks volgens mijn kennis. Hij is teleurgesteld naar huis gegaan, terwijl zijn vrouw zich blijkbaar prima heeft geamuseerd in de stad. Intussen geeft hij commentaar op wat er op het pleintje gebeurt. Aan de overkant steekt een bewoner even zijn hoofd buiten de deur. 'Dat is X die gaat dadelijk bierkratten wegbrengen', aldus mijn kennis. Even later gaat de deur open en sjouwt X inderdaad met lege kratten naar buiten. Even later zie ik X, zonder kratten, snel naar zijn woning teruglopen. 'Nu gaat hij controleren of hij de deur wel op slot heeft gedaan', aldus mijn gesprekspartner geamuseerd. Dan gaat er een andere deur open. Een bewoner start zijn bestelbusje, rijdt een rondje om het plein en rijdt en passant een houten stoeltje ondersteboven tot grote hilariteit van mijn gesprekspartner en andere bewoners die verderop op een bankje zitten. Vervolgens parkeert hij zijn busje op dezelfde plaats en gaat weer naar binnen. Aan de overkant van het plein loopt een andere bewoner. Hij heeft iets in zijn hand en komt naar ons toe gewandeld. 'Dat is Y die komt mij braadharingen brengen. Die krijgt hij van zijn buurman. Die koopt altijd zoveel eten in dat hij het nooit op kan. Veel geeft hij weg aan Y. Die eet lang niet alles en dat krijg ik dan weer', aldus mijn informant. Inderdaad overhandigt Y mijn kennis een grote pot braadharingen in het zuur. We houden een kort gesprekje en als Y wegloopt, gaat er een andere deur open: 'dat is Z, die gaat nu naar zijn broer die aan de overkant woont'. Mijn kennis is nog niet uitgepraat of aan de overkant er gaat een deur open. Z loopt naar de open deur, leunt tegen de deurpost en steekt een sigaretje op terwijl hij in alle rust het plein observeert. Ik neem afscheid en loop terug naar het parochiecentrum in de wetenschap dat ik weer wat heb opgestoken over een pleintje en zijn bewoners, die bovendien de nieuwe week lekker relaxed beginnen.

Harrie Lamers.

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Piet de Bruyn (8^{ste} jrd) / Ans Smulders / Simon Klaasse / Finy Gielen

Zondag 12 juni Hoogfeest van Pinksteren

Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11 Evangelie: Johannes 20, 19-23

9.15 (G) Guus Tyndall / Leon Prikken

10.30 (OLV) Mgr. Edmond Beel / Jo Vaessens / Jos Reinders – Sisternans / Mia Lemmens – Hermans / Truus van Sint Fiet – Gulikers / Marij Drummen – Aarts / Anna Toulouse – van de Venne

Maandag 13 juni Tweede Pinksterdag

09.15 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems / Peter Boormans

10.30 (OLV) zwd. Tiny Callemeijn – Goessens / Ida Noorlander / overleden ouders Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / overleden ouders Jan en Mia Dols – Frijns / zuster Josefa Cornelia Keulen

APOTHEEK

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 11 28 mei 2011

MENSEN DIE ECHT ZIJN

God, we zijn op zoek
naar mensen die écht zijn.
Mensen die menen
wat ze zeggen.
Die doen wat ze beloven.
Vrienden die niet opeens
verdwenen zijn
als het moeilijk wordt.
Vriendinnen bij wie
een geheim veilig is
en die niet roddelen,
stiekem achter je rug.

Geef dat we ze vinden,
zulke mensen uit één stuk.
Mensen die je kunt vertrouwen
en waarop je kunt bouwen.
Mensen die zich niet
mooier voordoen dan ze zijn.

En help ons om ook zelf
zo iemand te zijn:
eerlijk en oprecht.
Geef dat we beseffen
dat echte vrienden
elkaar niet in de steek laten
als er donkere wolken komen.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel. 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging rouwsoep en dragereente

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 28 mei

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek / echtelieden Lemmens-Dautzenberg / Annie Urselmann / Helena van Berlo-Sarneel / 1^e jrd. Miel Verbert / Frans Kusters

Zondag 29 mei Zesde zondag van Pasen

Eerste lezing Handelingen 8, 5-17 Evangelie: Johannes 14, 15-21

9.15 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems / Mina Ramakers / Huub Koopman

10.30 (OLV) Jo Vaessens / Els Huntjens / Sjaak Cauwels / To Wijzen / Willy Freens / José Meex / Miriam (Meerke) Smeets / Cecile Thewissen-Sevenants / Henk van der Meys / Frans en Maurice Nypels

Maandag 30 mei

9.00 (OLV)

Dinsdag 31 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Lies Muller - Langen

Woensdag 1 juni

9.00 (OLV) Woord en Communiedienst

Donderdag 2 juni Hemelvaartsdag

9.15 (G) Mieke Smith - Wijckmans

10.30 (OLV) voor alle communicanten / André Tans / Alex Hamers

Vrijdag 3 juni Eerste vrijdag v.d. maand

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf, de overledenen van de familie Haan-Gerritsma

Zaterdag 4 juni

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Mia Frijns - Diederien / Nico Rompelerg / Thea weerts - Ritchie / Rinus Creusen

Zondag 5 juni Zevende zondag van Pasen

Eerste lezing: Handelingen 1, 12-14 Evangelie: Johannes 17, 1-11

9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / Mia Durlinger-Wijntjen / overleden ouders Volders-Christophe / Els Fabry-Smeets / Elisa Hermans - de Graaf / Annie Swakhoven - Coenen

Maandag 6 juni

9.00 (OLV) ter ere van O.L.V. (st)

Dinsdag 7 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Mariejan Walczak

Woensdag 8 juni

9.00 (OLV) levenden en overledenen van de familie Vandewall - van Lijf

Donderdag 9 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 11 juni

UIT DE BUURTKALENDER

Op vrijdag 27 mei: bezoek Happy Kids aan schatkamer van St. Servaas. Op 28 en 29 mei is er de Kunsttour. Op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) is er de 1^e communie in de O.L.V. van Lourdeskerk. 's Middags is er in het Trefcentrum trekking van de jaarlijkse loterij van de Gele Rijders. Op 1 juni: WVV/Wyckerpoort (Letterdoes 19.30-21.30 uur). 3 Juni: marsdefilé in de binnenstad met o.a. de Gele Rijders en de Jeugddrumband WVV '28. Op 6 juni vergadering Buurtplatform WVVactief (Trefcentrum 19.30 uur). Voor meer buurtinfo zie ook: www.wvvactief.info

OPBRENGST VASTENACTIE.

In de Guliëlmusparochie is maar liefst € 522,93 opgehaald en in de O.L.V. Lourdes/ H.Familie: € 216,36.

Dank aan alle gulle gevers!

FEEST RESTO VAN HARTE

Op 1 juni viert Resto van Harte zijn eerste verjaardag in Maastricht. Van harte aanbevolen: iedere woensdag en vrijdag in het Trefcentrum. Wel eerst van tevoren reserveren.

LEZING HANS STOLP

Op zondag 29 mei geeft Hans Stolp een lezing genaamd: Werken aan jezelf. Innerlijke groei gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden, iedere dag opnieuw. Welke lessen hebben wij nodig om innerlijk te groeien om zo ons eigen leven en dat van anderen rijker te maken? Hans Stolp wil hiervoor een handreiking geven. Waar? In het zaaltje v.d. Koepelkerk om 14.00 uur. Entree 10 euro. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Joke Vrouwenraets-van Eldik 352 03 19 of vrouwenraets@planet.nl

HEILIGDOMSVAARTPROJECT

Op 27 mei bezoeken de Happy Kids de schatkamer van St. Servaas. Op 10 juni beginnen de Happy Kids met het maken van afbeeldingen die op de Heiligdomsvaart of St. Servaas betrekking hebben. Later worden de gemaakte voorwerpen tentoongesteld in de etalages v.d. winkels in het Wittevrouwenveld en wordt er een spoortocht georganiseerd. Alle buurt-bewoners kunnen op 17 juni een bezoek brengen aan de St. Servaas met schatkamer en op 1 juli zal er een fakkeltocht worden georganiseerd naar de St. Servaas.

DONDERDAG 2 JUNI: HEMEVELVAART

Veertigdagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren is het feest van de 'hemelvaart' van Jezus. In Brabant is er ene traditie van

'dauwtrappen', vroeg uit de veren en naar buiten. In onze parochie van H. Familie, O.L.V. van Lourdes en Guliëlmus is het feest van de Eerste Heilige Communie. We hopen en wensen dat het voor iedereen een fijne dag mag worden.

HOE GAAT PINKSTEREN IN ZIJN WERK?

Pinksteren is het feest van de H. Geest en die waait waarheen hij maar wil. Soms is het als een ruisen in de bomen, dan weer is het ene orkaan van gevoelens en gedachten. Maar de H. Geest die waait en verzacht wat is verhard, maakt nieuw wat stuk is, maakt open wat dicht is en bij dood een nieuw begin. De H. Geest werkt als de levensadem die we allemaal nodig hebben. Blijven ademen dus, dan werkt de H. Geest ook.

SCHILDEREN IN HEUGEMERVELD

Op vrijdagmiddag kun je in Villa oan d'n Dieck, Kardinaal van Rossumplein 118 van 14.00 tot en met 16.00 uur schilderen onder deskundige begeleiding van een professionele kunstenaar. Wie wil proberen kan Gerda Koch bellen: 043 3213538.

DE NAMEN VAN DE KINDEREN DIE OP HEMELVAART 2 JUNI 2011 HUN EERSTE HEILIGE COMMUNIE DOEN:

Zoë Natten / Junôt Gilissen / Alysha Azzaretto / Tiny Krijnen / Milan Gilles / Megan Kruijntjens / Kiomi Ummels / Jody Lion / Jackson Mullers / Demi van Hulst / Abigail Keulen / Amanda Boumans / Brian Dams / Jayson Dams / Anouk Tillie / Mike Kleijntjens / Shalina Visser / Naomi Cauwels / Marcus Thijs / Quincy Gelissen / Rivaldo Reinink / Joël Devrede / Jeremy Groote / Levi Dams / Shanice Wijnans / Yves de la Haye / René Krahl / Khadisha Anthony / Mariska Janssen / Naomi Mingels.

Dat het een ontmoeting mag worden met de Levende Heer.

ZIEKENBEZOEK

Op de pastorie komt niet meer automatisch een bericht binnen als er parochianen in het ziekenhuis liggen. Ligt u in het ziekenhuis en hebt u graag een keer bezoek van de pastoor, bel dan de pastorie (043 363 43 48).



GEDOOPT:

Op zondag 15 mei is in de O.L.V. van Lourdes gedoopt:
- **Celine Winckers** de dochter van Maurice en Ilona Winckers - Klaasse en het zusje van Mitchel en zij wonen in de Edmond Jaspersstraat 3.

- **Djiani Grünberg**, de dochter van Melvin en Shirley Grünberg – Westenberg van de Kasteel Aldengoorstraat 17^E

- **Quinty Neijman**, de dochter van Patrick en Lizzie Neijman – Borsboom en het zusje van Keano; zij wonen in de Radeborg 4 (moeder Lizzie zong een mooi lied voor haar dochter, samen met haar broer Falco achter de piano. Lizzie heeft jaren het zaterdagavondkoor begeleid, net als Falco).

- **Raf Courtens**, de zoon van Sebastiaan en Desirée Courtens – Burema van de Schoutstraat 8 in Geulle.

Op zondag 22 mei is in de O.L.V. van Lourdes **Finn en Nick Jacob** gedoopt, de twee zonen van Jeffrey en Petra Jacob – Stassen en de broers van Levi. Zij wonen op het Friezenplein 7.

Eveneens is op zondag 22 mei in de Gulielmuskerk **Tyler Huydts** gedoopt de zoon van Richard en Manuela Huydts – Stitzinger en het broertje van Romy en zij wonen in de Keizer Ottostraat 11.

Dat de doop vele geluk en zegen mag brengen.



OVERLEDEN:

Op dinsdag 26 april is **Kitty Grit** overleden, 50 jaar oud. Haar thuis was het Maasveld. Zij was er in 1993 komen wonen. Daar is Kitty gelukkig geweest. Blij ook dat zij dicht bij haar familie was. Zij werd ernstig ziek in 2010 en een zware operatie volgde. Herstel was niet meer mogelijk. Op het Maasveld heeft ook haar afscheidsdienst plaats gevonden op maandag 2 mei, waarna de begrafenis op Oostermaas volgde. Kitty was een bijzondere vrouw, en sterk sociaal gericht. Haar vader woont in de Stadhoudersstraat 30.

Op zaterdagmorgen 14 mei is in het azM **Riny Bergenhuizen** overleden, 60 jaar oud. Voordat zij op Klevarie was woonde zij in de prof. Benedenstraat. Riny was de moeder van Danny. Zij heeft een bewogen leven gehad, dat niet altijd gemakkelijk was. Haar familie heeft voor haar en Danny met geduld en vertrouwen gezorgd. Op donderdag 19 mei hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes, waarna de crematieplechtigheid in Geleen heeft plaats gevonden.

Op donderdagmorgen 19 mei overleed thuis op de Meerssenerweg 111a **Ben Vanvelzen**, de partner van Coby Franssen. Op 2 maart had Ben te horen gekregen dat hij die ongeneeslijke ziekte had. Er was niets meer mogelijk. Bijzonder aan Ben was dat hij samen met Coby de situatie onder ogen heeft gezien en het onvermijdelijke aanvaard en toch zichzelf kon blijven met hulp van Coby, familie, Henk en verzorging. Het werd een heel intense tijd. Het afscheid was op woensdag 25 mei in de O.L.V. van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Geleen plaats vond.

GEZOCHT

Adrienne zoekt voor haar bejaarde hond Yara, die niet alleen kan zijn, een rustig gastgezien, zodat zijzelf ook af en toe eens alleen weg kan.

Adrienne Deurloo, Karolingenstraat 23, 6224 HM Maastricht. 043-362 56 34 of 06-233 99 500.

HET IS ECHT BEGONNEN: DE TUNNEL KOMT ER AAN!

De bomen zijn gekapt, de pannen zijn al her en der van de daken. Het is akelig kaal en toch ook fascinerend om te zien hoe groot de ruimte is nu de bomen weg zijn. Op de vreemdste plekken staan hekken; zijn er gaten in de grond en of hele straten opgebroken, zoals de Professor Kernstraat in Wyckerveld. Boeiend om dan te zien hoe de geschiedenis van vroeger bloot komt te liggen. De afgedankte tegeltjes en schoteltjes zie je zo liggen op een halve meter diepte. Het is het oude afval van de Mosa dat opeens nu weer 'aan het licht komt'. De bouw van de tunnel is nu dus echt begonnen. Het proces zal ook niet meer te stoppen zijn. Veel zal er overhoop gehaald worden. Het moet. Het is onvermijdelijk, eerst worden grenzen en hindernissen opgeworpen om straks gemakkelijk bij elkaar te komen en een betere doorstroming te hebben. Is het zo niet altijd in het leven?

Pas als eerst alles onderste boven gegooid is, kan er nieuwe ruimte ontstaan. Door chaos heen groeit een nieuwe orde.

Er is veel aan de hand in de samenleving. We verharden, wordt er gezegd, en we worden individualistischer, dat wil zeggen meer op ons zelf terug geworden. Oude verbanden en verenigingen verdwijnen. Wat vanzelfsprekend altijd al leek te zijn, blijkt helemaal niet meer zo vanzelfsprekend te zijn. Verenigingen en clubs kunnen soms nog maar met moeite het hoofd boven water houden. Doe je niets dan ga je kopje onder. Doe je wel wat dan krijg je te maken met een geweldige concurrentie op alle fronten. Dat alles maakt onzeker en angstig. En dan toch, als alles overhoop is gehaald en de angst en de onzekerheid het voor het zeggen lijken te krijgen, kan er opeens weer iets verrassend nieuws te voorschijn komen. Voordat het zover is zitten we echter wel met de geboorte weeën: met straten die opgebroken zijn; met lawaai dat juist onder een uitvaartdienst ontzettend opvalt; met hekken en gaten in de grond; met pannen van de daken en met omgezaagde bomen.

Dood is trouwens net zo'n chaos, die alles uiteen rijt, stuk en kapot maakt. De dood kan ook alles overhoop halen en zou er dan toch ook nog iets zijn achter of door die dood dat alles opeens verrassend nieuw kan maken? Dood is toch dood, of toch niet? De stad is in elk geval een levend organisme, steeds in verandering, meer dan ooit is het te voelen in onze buurten en toch wordt er nog steeds geleefd, misschien intenser dan ooit?

Pastor Mattie Jeukens ofm

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Pierre Wynands / Lieske Pellaers-Matthieu / Liesbeth van der Veer-Essers

Zondag 19 juni H. Drie-eenheid

Eerste lezing Exodus 34, 4b-6+8-9 Evangelie Johannes 3, 16-18.

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / Willie (Pinky) Franssen

10.30 (OLV) jrd. Edmond Beel / Wil van Beek / Bèr Bosch / Bertha Tilkin-Franssen / jrd. Frans Marquet en overleden familie / Mia Penders-Maka / Fien Smeets-Packlé / Willy Mullers

Maandag 20 juni

9.00 (OLV) Pater Leo Aalmans ofm

Dinsdag 21 juni

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pastor Bert Cools C.M.

Woensdag 22 juni

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 23 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 24 juni

13.30 (OLV) Huwelijksmis voor het bruidspaar van Golde-Stizinger

15.30 (OLV) Huwelijksmis voor het bruidspaar Penders-van den Heuvel

Zaterdag 25 juni

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek / Jef Grummer / Diny van der Aart-Harmes

Zondag 26 juni Sacramentsdag.

Eerste lezing Deuteronomium 8, 2-3+14b-16a Evangelie: Johannes 6, 51-58.

9.15 (G) Leon Prikken / Finy Stizinger-Sons / de overleden ouders Lemaire-Clermonts

10.30 (OLV) Pastoor Jacobs en zuster Louise / de overledenen van de familie Fouraschen en Hoekstra / Alphonsine Somers-Blommestijn / Willy Freens / Miriam (Meerke) Smeets / Els Huntjens / Fien Haan-Wessels / Wiel Fraats / Miel Verbert / Frans Kusters

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK

STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H. Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker

Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 12

11 juni 2011

VOOR ELKAAR

God, we redden het niet
in ons eentje,
al denken we soms
dat we niemand
nodig hebben.

Geef ons mensen,
die kunnen luisteren
als we ergens mee zitten.
Geef ons een schouder
om tegen uit te huilen,
iemand die met ons
meelacht en meegeniet
als ons iets leuks overkomt.
Mensen die met ons
meedenken in een
lastige situatie.
Mensen die meteen
bereid zijn om
een handje te helpen.

God, geef dat wij ook zelf
zo iemand
voor een ander willen zijn.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwopstap en drugencentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pagasuisvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

Frankenstraat 187 gewoond. Piet was een echte levensgenieter die graag een boom opzette over het goede leven. Hij was van beroep belastingconsulent. Zijn kantoor runde hij samen met Mary zijn vrouw en schoonzoon John. De verwerking van de dood van Mary in 2004 was zwaar voor hem. Hij was geen man om alleen te zijn. Op zaterdag 4 juni hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes, waarna hij bijgezet is in het graf van Mary op de begraafplaats Oostermaas. Tijdens zijn uitvaart en bij zijn ziekenzalving werd het liedje gespeeld van Ramses Schaffy: Zing-Vecht-Huil-Bid-Lach-Werk-En Bewonder, daar zat voor meneer Piet heel zijn leven in.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 11 juni

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Piet de Bruyn (8^{ste} jrd) / Ans Smulders / Simon Klaasse / Finy Gielen / Ans Smulders

Zondag 12 juni Hoogfeest van Pinksteren

Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11 Evangelie: Johannes 20, 19-23

9.15 (G) Guus Tyndall / Leon Prikken

10.30 (OLV) Mgr. Edmond Beel / Jo Vaessens / Jos Reinders - Sisternans / Mia Lemmens - Hermans / Truus van Sint Fiet - Gulikers / Mary Drummen-Wolters / Netta Drummen-Aarts / Anna Toulouse - van de Venne

Maandag 13 juni Tweede Pinksterdag

09.15 (G) Johannes en Ans Smeets - Willems / Peter Boormans

10.30 (OLV) zwd. Tiny Callemeijn - Goessens / Ida Noorlander / overleden ouders Harrie en Lenie Jeukens - Frijns / overleden ouders Jan en Mia Dols - Frijns / zuster Josefa Cornelia Keulen

Dinsdag 14 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) T.e.v. St. Antonius voor de bekering v.d. zondaars

Woensdag 15 juni

9.00 (OLV) Froukje Haan / voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 16 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 18 juni

UIT DE BUURTKALENDER

Woensdag 15 juni vergadering platform Wyckerpoort. Op vrijdag 17 juni krijgen alle buurtbewoners een rondleiding in de schatkamer van St. Servaas. Om 14.00 verzamelen bij Brands Bierhuis. 18-19 Juni tentoonstelling kunstwerken Happy Kids in diverse winketalages en speurtocht. 18 Juni: opening buurtpark en openingsfeest vanaf 14.00 uur. 19 juni: Vaderdag. Zaterdag 24 juni: Gielkesmerret op het Aartshertogenplein. Zondag 25 juni: Manus van alles Festival. Voor meer buurtinfo zie ook: www.wvvactief.info

DE KERK HEEFT GELD ZAT!

Een vaak gehoorde kreet als er vanuit onze parochie een collecte wordt gehouden of een bijdrage wordt gevraagd voor extra- of onvoorziene kosten. Ik zou willen verzuchten "was het maar waar", maar hoe anders is de realiteit. Wij krijgen geen geld van het bisdom en al helemaal niet vanuit Rome. Integendeel, van al onze inkomsten moeten wij een percentage afdragen aan het bisdom. Daarbij moet gedacht worden aan de inkomsten uit kerkbijdrage, misintenties, verhuur van ruimtes, collectes, giften etc. etc. Met een steeds verder teruglopend kerkbezoek en gelovigen die zich van de kerk afwenden moeten de lasten door een steeds kleinere groep gedragen worden. Willen wij dat in onze parochies de kerk een centrale rol in het geloof- en maatschappelijk leven blijft spelen dan kan dat niet zonder uw steun. Wilt u daar eens over nadenken? Steun aan de parochie kan via de kerkbijdragen of door lid te worden van de "Vrienden van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk". Namens het Pastoraal overleg: Tiny Lexis

BEZICHTIGING SERVAASBASILIEK

In het kader van het heiligdomsvaartproject gaan we op 17 juni a.s. we nog eens naar de Servaasbasiliek, nu met de volwassenen. Iedereen is welkom en het is gratis. We verzamelen om 14.00 uur bij Brands Bierhuis voor een kop koffie en een stuk vlaai. Hierna gaan we naar de Servaas. Voor degenen die slecht ter been zijn rijden busjes. Om 15.30 uur krijgen we dan een korte rondleiding van ongeveer een uur in de Servaas, met o.a. de schatkamer. De lampen in de crypte bij het graf van St. Servaas zullen nu wel branden.

OPENING BUURTPARK EN KOMST VAN DE LEEUWEN

Eindelijk is het zover. Het buurtpark wordt officieel geopend. Op zaterdag 18 juni openen de wethouders Albert Nuss en Jacques Costongs het buurtpark om 14.00 uur. Ook de leeuwen zullen dan

gepresenteerd worden. Aansluitend is er een buurtfeest in het park dat tot 18.00 uur zal duren.

LOTERIJ GELE RIJDERS

Vers van de pers. Gisteren, op 2 juni, is de trekking geweest van de loterij van de Gele Rijders en wij hebben vernomen dat het lot de parochie goed gezind was. Verschillende parochianen of mensen die aan de parochie verbonden zijn, vielen in de prijzen. Proficiat! Zou Onze Lieve Heer misschien een handje hebben geholpen?

24e GIELKESMERRET ZATERDAG 25 JUNI

Ongelooflijk dat het alweer de 24e Gielkesmerret is. Daar moet je gewoon bij zijn met een keur van artiesten. Deze editie wordt helemaal speciaal omdat de 3 Maastrichtse Toppers komen naast alle andere vertrouwde artiesten die ons door al die jaren heen gesteund hebben. Er is ook Braderie. Er zijn nog 3 kramen te huur. Grijp je kans! We beginnen om 10.00 uur tot 18.00 uur. Er is teveel om op te noemen en bij de bar, gerund door de Happy Kids hebben we Brandbier! Wat wil je nog meer?

TWEEDE KERK EN KUNST

Dankzij het succes van het vorig jaar opnieuw Kunst en Kerk. Dit jaar doen er zelfs vier kerken mee. De opening is op 25 juni in de kerk van Sint Pieter Beneden om 14.30 uur. Daarna lopen we naar de Sterre der Zee waar om 16.00 uur een presentatie is. Vervolgens gaat het naar de Koepelkerk waar iets te doen is om 17.15 uur. We sluiten af in de O.L.V. van Lourdes om 16.30 uur, aansluitend op de Gielkesmerret met een bezinningsmoment en vervolgens nog een hapje en een drankje. Deze keer geen miswijn, maar ook lekker Brandbier en worst van slager Volta en voor de liefhebber een glaasje Italiaanse wijn. De Kunst zal tot 10 juli in de kerk te bezichtigen zijn. Het thema is in aansluiting op de Heiligdomsvaart: Ad Lucem, op naar het licht. (Deze zaterdag zal de viering van 19.00 uur komen te vervallen)
Pastor Mattie Jeukens ofm

VREDESPLEIN BIJ HET MANUSFESTIVAL ZONDAG 26 JUNI

De Vrienden van O.L.V. van Lourdes zullen dit jaar helpen op het Vredesplein en zo aandacht vragen voor hun sponsoractie voor de kerk. Zoals andere jaren wordt u gevraagd en uitgenodigd om weer een cake te bakken. Dan kunnen we bij de gratis zuivere koffie ook een stukje zelfgebakken cake aanbieden. Er zullen trouwens ook wafels zijn, die Peter nu al bezig is te bakken. Bakt u een cake voor het Vredesplein? Vrede is het doel!
Pastor Mattie Jeukens ofm

EERSTE COMMUNIE

Op Hemelvaartsdag 2 juni hebben 29 kinderen in een sfeervolle viering met een volle kerk hun eerste communie gedaan. Daar was ook Zoë Notten bij en niet Natten zoals fout in de vorige Wegwijs was afgedrukt. Op zondag 26 juni gaat Elgelo Hunt in de Gulielmuskerk om 09.15 uur zijn Eerste Heilige Communie doen. Elgelo is nu al misdienaar. Ik zou de communicanten willen vragen om ook misdienaar te worden. We kunnen assistentie aan het altaar goed gebruiken.

Dank ook aan Math en Math en Giel en Annelies die gezorgd hebben voor een extra feestelijke versiering buiten voor de kerk.



GEDOOPT:

Op zondag 29 mei is **Julie Boosten** gedoopt, de dochter van Ralph en Cindy Boosten – Dolmans en het zusje van Vence die alweer enkele jaren gelden bij ons gedoopt is. Zij wonen Zeepweg 29 in Gronsveld.

Op zondag 5 juni zijn **Ornella** en **Ephraïme Mbadu-Nzita** gedoopt de dochters van Dieudonne en Wyuine Nzita – Senga en de zusjes van Jessika uit de Burgemeester Bauduinstraat 26.

Dat hun doop ons allen tot zegen mag zijn.



GAAN TROUWEN:

Op vrijdag 24 juni gaan in de O.L.V. van Lourdes trouwen: **Bianca Stitzinger** en **Davy van Golde** om 13.30 uur in de O.L.V. van Lourdes en eveneens op die dag trouwen **George Penders** en **Karlijn van den Heuvel** in de O.L.V. van Lourdes om 15.30 uur.



OVERLEDEN:

Op zondag 29 mei overleed in het azM **Jef Op den Oordt**, 85 jaar oud en 21 jaar weduwnaar van José Op den Oordt-Coenen. Zij hadden 4 kinderen, hun jongste zoon Bert was in 1989 overleden. Meneer Op den Oordt was oudstrijder en veteraan; een gedreven vakbondsman van FNV Houtbond en 20 jaar koster in de O.L.V. van Lourdes. Een heel leven heeft hij in de Edisonstraat gewoond tot de renovatie toen verhuisde hij naar de Prof. Kernstraat 84B. Voor zijn werk heeft hij een Koninklijke en kerkelijke onderscheiding gekregen. Op vrijdag 3 juni hebben we in de O.L.V. van Lourdes waar hij zelf koster is geweest en bij menige uitvaart zelf lector was, het afscheid gevierd waarna de crematie plaats vond in Geleen.

Eveneens op zondag 29 mei overleed in het nieuwe Hospice **Piet Castermans**, 81 jaar oud. Met zijn vrouw Mary heeft hij op de

ALS HET NIET WAAR IS, IS HET MOOI GEVONDEN

Het is vrijdagavond en we gaan met 28 Happy Kids plus begeleiding naar de St. Servaasbasiliek voor een rondleiding. Eerst gaan we naar de binnenplaats, waar de oude Grameer staat. Vervolgens gaat het naar de schatkamer, waar relikwieën (botten en andere overblijfselen van heiligen) in hun gouden omhulsels indruk maken, zoals het borstbeeld van St. Servaas, met daarin een stuk schedel van de heilige, de zilveren sleutel van St. Servaas en de noodkist. Dan lopen we de kerk in en gaan naar de crypte. Helaas is het licht uit en niemand weet hoe het aanmoet, zodat het graf van St. Servaas niet is te zien. Ik vraag mij af hoeveel St. Servaas er nog in dat graf ligt, want heel wat botten en de halve schedel van de heilige bevinden zich inmiddels op andere plekken, zoals het borstbeeld en de noodkist. In de kerk komen we bij een afbeelding waarbij Jezus zowel Petrus en Servaas zegent. Een aanwezige is diep onder de indruk en zegt: 'Ik dacht dat Petrus en andere de apostelen altijd afgebeeld werden met Jezus, maar St. Servaas is veel belangrijker dan andere apostelen'. Onze gids merkt droogjes op dat het waarschijnlijker is dat de kunstenaar gewoon een Maastrichtse chauvinist was en iedereen knikt instemmend. We klimmen de toren in naar de keizerszaal, maar boven aangekomen moeten we terug. De deur gaat niet open, want de sleutel past niet. Tenslotte gaan we naar het labrynt in het zijportaal. Een paar dagen later ontmoet ik onze gids opnieuw en hij vertelt mij dat er ook relikwieën bestaan van druppels moedermelk van Maria en van de voorhuid van Jezus, die zoals iedere joodse jongen 8 dagen na zijn geboorte is besneden. Deze interessante relikwieën bevinden zich echter allemaal in Italië (waar anders?). Maastricht moet het met minder intieme relikwieën doen. Of je dat van de relikwieën allemaal moet geloven, is weer een ander verhaal. Dat geldt ook voor onze stadsheilige St. Servaas, die volgens sommigen nooit heeft bestaan. Het levert in ieder geval mooie verhalen op en Maastricht heeft er zelfs de St. Servaaslegende aan overgehouden. Italianen hebben daar een mooi spreekwoord voor: *Se non e vero, e bene trovato*. Vrij vertaald: *Es 't neet woer is, is 't sjoen gevonde*. Op 17 juni gaan we weer. Nu zal het licht in de crypte wel branden en zal de gids de goede sleutels bij zich hebben, zie verderop in dit kerkblaadje.

Harrie Lamers

10.30 (OLV) zwd. Tini Biesmans / Mia Durlinger-Wijntjens / Els Fabry-Smeets / Jozé Zeguers / pater Frans van Lieshout en alle overledenen v.d. Stichting Ontmoeting der Volkeren / Henk van der Meys / Harrie Schijlen / Marie Louise den Boer-Stitzinger

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten **geen koopavond**



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkonnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 61 nr.: 13

25 juni 2011

ONZEKER

God, er gebeurt zoveel
wat ons onzeker maakt.
We zien zoveel nare dingen.
En dan denken we soms:
"Wanneer overkomt het mij?"

Geef ons het vertrouwen
dat u mét ons bent,
zelfs als dat gebeurt,
waar we bang voor zijn.
Laat ons dan ontdekken
dat je ook kunt groeien
aan nare ervaringen.
Dat je er het beste
van kunt maken
en daardoor sterker wordt.

God, er gebeuren
ook zoveel goede dingen.
Geef dat we dat zien
en waarderen.
Help ons steeds te kiezen
voor wat goed is,
ook al is het soms moeilijk
om van tevoren te zien
wat goed is en wat niet.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en draagzwaai

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

19.00 (G) de overleden bedienaren van de Gulielmusparochie /
Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 29 juni **HH. Petrus en Paulus**

9.00 (OLV) woord- en communiedienst

Donderdag 30 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 1 juli **Eerste vrijdag van de maand.**

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de familie
Vandewall-van Lijf / Ernest Haan

Zaterdag 2 juli

9.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Nico Rempelberg /
Marie Weysters-Reneerkens / Chrit Clermonts / Jos Welten /
zwd. Paul Prop / jrd. Johnny Borsboom / Els van Drongelen-
Reggers / Willy Micheels

Zondag 3 juli **Veertiende zondag d.h. jaar**

Eerste lezing Zacharia 9, 9-10 Evangelie Mattheus 11, 25-30.

Eerste weekeinde v.d. maand speciale collecte voor onze kerk.

9.15 (G) 1^e jrd. Mia Merkelbach / Jean Savelberg en Thea
Savelberg-de Jong / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis
de Jong

10.30 (OLV) zwd. Piet Castermans / zwd. Jef Op den Oordt / zwd.
Riny Bergenhuizen / Bertha Tilkin-Franssen / jrd. echtelieden
Bollen-Brouwers / Annie Swakhoven-Coenen / Mia Degroof-
Knubben / Peter Koopman / Anna Gilissen en dochter Lieke /
Wil van Beek en de overleden ouders Poolmans-van Beek

Maandag 4 juli

9.00 (OLV) Ter ere van O.L. Vrouw

Dinsdag 5 juli

8.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) voor het behoud van het geloof in de parochie

Woensdag 6 juli

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. familie Vandewall
van Lijf

Zaterdag 9 juli

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Lieske Vermeire-
Gerardu / Fons Vermeire / Diny v.d. Aart-Harmes / Louis
Swakhoven

Zondag 10 juli **Vijftiende zondag d.h. jaar**

Eerste lezing Romeinen 8, 18-23 Evangelie: Matheus 13, 1-23.

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / John Koopman / Maurice Leutenis

GASTKOOR

Op 26 juni met het Manusfestival komt een geweldig gastkoor zingen, 30 jonge mensen uit Lindeheuvel komen dan onder leiding van Stefan van Kempen. Zij zullen de viering van 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdes muzikaal ondersteunen.

TERUGKOMVIERING

Op zaterdag 11 juni zijn verheugend veel kinderen terug gekomen en hebben met de volwassen mensen meegedaan in de viering. Wij volwassenen vonden het geweldig en de kinderen ook. Bedankt dat jullie met zo'n grote getale zijn terug geweest.

VREDESPLEIN

Tijdens het Manusfestival is er voor de pastorie het Vredesplein. Gratis koffie met ene stukje zelfgebakken cake. Vanuit de Buurtbrök in Wyckerveld zijn al 5 cakes toegezegd. En anderen zijn bezig wafels te bakken. Op het Vredesplein kunt u ook kennis maken met de Vrienden van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

HEILIGDOMSVAART

De brieven met activiteiten rond de Heiligdomsvaart stromen binnen. Zelf doen we er ook actief aan mee. De Happy Kids zijn druk doende, er zijn bezoeken gebracht aan de schatkamer van de St. Servaas en een speurtocht staat op het programma. Op vrijdag 1 juni is er een pelgrimsdag met verschillende wandeltochten naar de St. Servaas. Een van die tochten zal onze kerk aandoen. Van de O.L.V. van Lourdes is dan om 16.00 uur het vertrek naar de St. Servaas, waar de pelgrims met koffie en vlaai worden onthaald. Met een Pelgrimdienst en zegen wordt deze dag afgesloten.

BIDDEN BIJ DE NOODKIST

Elke dag tijdens de Heiligdomsvaart van 1 tot en met 10 juli is er de mogelijkheid om van 12.30 tot 13.00 uur te bidden bij de Noodkist van St. Servaas, die dan boven op het priesterkoor van de St. Servaas staat. Maandag 4 juli zal ik die dienst verzorgen met enkele mensen van de parochie en enkele tochtgenoten. De dienst heeft een Franciscaans thema: Pelgrims en vreemdelingen in deze wereld. U bent van harte bij deze vieringen uitgenodigd.

KERK EN KUNST

Behalve de Gielkesmerret is er zaterdag ook een 'Kerkepad' in het kader van de Heiligdomsvaart en Kunst in de Kerk vanaf de kerk Sint Pieter Beneden, via de Sterre der Zee en de Koepelkerk naar de O.L.V. van Lourdes. Het begint om 14.30 uur op Sint Pieter en wij sluiten af met een viering om 19.30 uur in de O.L.V. van Lourdes met een bezinningsmoment. Na dat bezinningsmoment is er nog een gezellig samen zijn. Er zal deze dag geen Eucharistieviering zijn.



GEDOOPT:

Op zondag 19 juni is in de Gulielmuskerk **Dani Beniers** gedoopt, de zoon van Gino en Debby Beniers – Werlotte en de broer van Levi en zij wonen in de Peer Boltestraat 15 in Maastricht. Eveneens op zondag 19 juni is in de O.L.V. van Lourdes **Cathy Cruets** gedoopt, de dochter van Nick en Sabina Cruets uit de Prof. Scholsstraat 9.

Dat hun doop ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op maandag 6 juni is **Tini Biesmans** overleden op Klevarie, zij was 84 jaar oud. Tini heeft een bewogen leven achter de rug. Een vrouw die hield van eenvoud, openhartigheid, maar vooral eerlijkheid. Zij was de moeder van Annie en de tweeling Karel en Arnold. Karel is al overleden. Zij heeft hard gewerkt en gelukkig heeft zij ook kunnen genieten van het leven. Haar gezondheid ging stapje voor stapje achteruit. De laatste zes jaar heeft zij daarom op Klevarie gewoond. We hebben afscheid genomen op vrijdag 10 juni in de O.L.V. van Lourdes waarna de crematie plaats vond in Geleen.

Op donderdag 9 juni overleed in Hornerheide **Thiela Franssen – Roox**, 83 jaar oud. Thiela had problemen met haar lucht en adem. De laatste 6 maanden op haar nieuwe flatje in de Voltastraat waren heel moeilijk geweest. Toch heeft Thiela gelukkig nog een geweldige opleving gehad, omdat zij er voor koos nog één keer te proberen alles te doen wat mogelijk was om te leven. Even werd zij weer de oude

Thiela. Toen de terugslag kwam kon zij zich rustig en in vrede overgeven. Toen was het goed geweest. Op woensdag 15 juni hebben afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes waarna de crematie plaats vond in Geleen.

Op zaterdag 11 juni overleed thuis in zijn eigen huisje in de Burg. Pijlsstraat 57 **Oscar Aarts**, omgeven door zijn vrouw Wies, hun kinderen Arno en Els, kleinkinderen en ook hen met wie zij in liefde en vriendschap verbonden waren. Het leven van Oscar en Wies is getekend door het noodlottige ongeluk op zijn werk op 24 april 1968. Maar samen hebben zij zich er geweldig doorheen geslagen. Zij waren 56 jaar samen in lief en leed. Oscar ging graag vissen en samen met Wies wandelen, eerst in Oostenrijk en toen in Zuid Limburg. Zij afscheid was op vrijdag 17 juni in de O.L.V. van Lourdes met aansluitend de crematie in Geleen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 25 juni

19.00 **(OLV) De mis van 19.00 uur vervalt i.v.m. de Gielkesmerret**

Zondag 26 juni Sacramentsdag.

Eerste lezing Deuteronomium 8, 2-3+14b-16a Evangelie: Johannes 6, 51-58.

9.15 **(G)** Leon Prikken / Finy Stitzinger-Sons / de overleden ouders Lemaire-Clermonts

10.30 **(OLV)** Pastoor Jacobs en zuster Louise / de overledenen van de familie Fouraschen en Hoekstra / Alphonsine Somers-Blommestijn / Willy Freens / Miriam (Meerke) Smeets / Els Huntjens / Fien Haan-Wessels / Wiel Fraats / Miel Verbert / Frans Kusters / voor alle weldoeners van de parochie / de levenden en overledenen van de familie Vleugels-Slijpen en Willy

Maandag 27 juni

9.00 **(G)** Pastor Sjiel Kiggen

Dinsdag 28 juni.

18.30 **(G)** rozenkrans

WELKE TAAL SPREEK JE?

Pinksteren is al weer net voorbij, u weet wel dat weekend van Pinkpop. Na Pasen en Kerstmis het derde grote feest voor christenen. Pinksteren is het feest van de Geest, de leerlingen van Jezus raken in vuur en vlam. Ze gaan spreken en iedereen verstaat hen in hun eigen taal. Dat was het wonder van Pinksteren, dat een einde kwam aan een Babylonische spraakverwarring. Maar het lijkt maar van korte duur te zijn geweest, want elkaar verstaan lijkt meer een kwestie van uitzondering dan van regel. En trouwens er zijn zo ontzettend vele talen dat je maar hoopt dat iedereen in elk geval zijn eigen moedertaal spreekt. Voor de een zal dat Nederlands zijn, voor de ander Mestreechs en weer een ander Arabisch, of Engels. Maar toen ik probeerde wat Frans te leren, hing in de school een affiche op met de leus; "De analfabeet van de toekomst spreekt maar één taal". Met andere woorden we worden steeds meer geacht niet één, maar meerdere talen te spreken. Maar volgens mij doen we dat allang zonder dat we er eigenlijk veel bij stil staan. Behalve onze moedertaal spreken we namelijk volgens mij zeker nog twee andere talen, als het er geen drie zijn.

Ik hoop dat ik u nu een beetje nieuwsgierig heb gemaakt en dat u zich begint af te vragen welke talen u dan volgens de pastoor zou spreken. Maar wat denk je van de taal van de muziek. Een van de tochtgenoten is te voet naar Rome gegaan. Hij had zijn gitaar meegenomen en kreeg daarmee heel gemakkelijk contact met mensen. Maar het schijnt dat ondanks de populariteit van de muziek en Pinkpop dus, toch steeds minder mensen kunnen zingen, dat zegt men althans als ik vraag om ons koor te komen versterken.

Maar er zijn dus nog twee andere talen en die spreken we allemaal, allereerst de taal van het geld. Een kind kent al de macht van de euro. Het weet namelijk dat je met geld van alles kunt kopen wat je graag zou willen hebben. En als je hem uitgegeven hebt ben je hem kwijt, dan moet je zorgen voor nieuw geld! En dan is er de taal van de liefde. Die is minder vanzelfsprekend dan de taal van het geld. En sommige houden zoveel van geld, omdat je daar alles mee kunt kopen, dat ze denken dat de taal van de liefde het zelfde is als de taal van het geld. Steeds meer jongeren blijken volgens de Limburger dan ook niet meer uit liefde voor het vak, maar voor het geld een beroep te kiezen. Maar de taal van de liefde is toch echt iets anders dan de taal van het geld! Hoezo? Dat is voor een volgende keer.

Pastor Mattie Jeukens ofm

SLEUTELS VERLOREN.

Iemand heeft op de hoek van de Mondragonstraat en de Morsestraat een sleutelbos verloren. De vinder heeft die naar de pastorie gebracht. Als u uw sleutelbos kwijt bent kunt u bij de pastorie terecht.

KUNSTWERKEN EN SERVAASSPEURTOCHT.

De Happy Kids zijn druk bezig geweest met het maken van kunstvoorwerpen. Naar aanleiding van een bezoek aan de schatkamer van de Servaas hebben zij heilige huisjes, schatkistjes en sleutels gemaakt. De kunstvoorwerpen worden de komende weken tentoongesteld in verschillende etalages in het Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. Naast de kunstwerken staan foto's van de kunstenaars en een vraag. Het is de bedoeling dat de Happy Kids en belangstellenden deze vragen gaan beantwoorden in de vorm van een speurtocht. Iedereen kan de speurtocht lopen. Antwoordformulieren en routebeschrijving zijn te krijgen bij Janine Heugen van het secretariaat van Trajekt in het Trefcentrum Edisonstraat 4. Inleveren formulieren bij Janine Heugen of bij de pastorie

PELGRIMSTOCHT NAAR SERVAAS.

Op vrijdag 1 juli is er een pelgrimstocht naar de Servaasbasiliek. Start 9.00 uur bij de St. Gerlachuskerk in Houtem en via Bemelen, Cadier en Keer, Gronsveld, Heugem en het Wittevrouwenveld naar de binnenstad. Verwachte aankomst in het Wittevrouwenveld: 15.50 uur. Na een sanitaire stop gaat het om 16.00 uur verder naar het graf van St. Servaas (17.00 uur). Afsluiting met gebed, soep en broodjes. Iedereen mag aansluiten en vanaf de OLV van Lourdeskerk om 16.00 uur meelopen.

24^{ste} GIELKESMERRET IN WITTEVROUWENVELD.

Elk jaar wordt de zomer in onze wijk op feestelijke wijze ingeluid met de kleinste, maar gezelligste en leukste markt van Maastricht, de Gielkesmerret. Inmiddels het oudste buurtfeest in de wijk. Vorig jaar staken het bestuur van de St. Gulielmuskerk en jeugdclub de Happy Kids van Trajekt de handen ineen waarmee de toekomst van de Gielkesmerret in een gezonde situatie belandde. Dank ook aan het Buurtplatform WVV Actief voor de steun bij de 24^{ste} editie van dit jaarlijkse buurtfeest.

Dit jaar aandacht voor de jeugd met vanaf 12.00 uur een leuke kindershow waarin ook de jeugdorchestra WVV '28 haar opwachting zal maken. Een kindershow met leuke verrassingen en voor elk kind een versnapering.

De rommelmarkt start om 10.00 uur evenals de tombola en het rad van avontuur.

In de middaguren vanaf 13.00 uur zijn er optredens van o.a. Saskia Theunisz, Peggy Lassouw, Hielemaol Los (Eric Cruets, Ludy van Dijk en Eric Ghelen), Harry de Wit, Frans Theunisz, Bert Dols, Huub Adriaens, Theo Claessens en Gino Fey.

Muziek is in handen van Peter Franssen. De presentatie wordt gedaan door Sjef Zwackhalen. Het feest wordt via de klokken ingeluid en uitgeluid. We starten om 10.00 uur en stoppen om 18.30 uur. Entree: Vrij.

GELE RIJDERS.

Op 5 juli sluiten de Gele Ridders traditioneel het muziekseizoen af met een concert in de buurt. Dit jaar is gekozen voor zorgcentrum de Koepelhof. Bij goed weer buiten, bij slecht weer binnen. Als het nieuwe seizoen begint (eind augustus) moet er volop gerepeteerd worden voor de Assisireis in oktober.