

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Pierre Wynands / Annie Swackhoven-Coenen / Liesbeth v.d. Veer-Essers / Henk v.d. Meys / Fiency Gielen

Zondag 15 januari

9.15 (G) Maurice Leutenis / Lies Muller-Langen

10.30 (OLV) Bertha Tilkin Franssen / Jef Op den Oordt / Jos Reinders-Sistermans / Mia Lemmens-Hermans / Truus van Sint Fiet-Gulikers / Wiel Fraats / Tiny Callemeijn-Goessens / Esther Meyers / zwd. Willy Laurensse-Langenegger / zwd. Cor Kanters

Maandag 16 januari

9.00 (OLV) Corrie v.d. Berg

Dinsdag 17 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pater Gerard Bannier ofm

Woensdag 18 januari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 19 januari

15.00 (Geen Pileer en ook niet 26 januari i.v.m. afwezigheid pastor)

Zaterdag 21 januari

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Miel Verbert / Frans Kusters / Jean Pierre Lamberegt / Ben Vanvelzen

Zondag 22 januari

9.15 (G) Jan van Buuren / Jo Kerstel

10.30 (OLV) Mia Frijns-Diederens / Elisa Hermans-de Graaf / Anna Gilissen en dochter Lieke / Maria Weysters-Reneerkens / André Tans / To Wijzen / Marie Louise den Boer-Stizinger

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 no. 1

7 januari 2012

MOMENT VAN BEZINNING

God, als we terugkijken
naar wat achter ons ligt
voelen we ons soms beschaamd.

Over wat we gezegd hebben.
Over alles wat minder goed ging
dan we hadden gewild.
Over onze blinde woede
en het feit dat we niet
verder keken dan onszelf.

Als we terugkijken
voelen we ons soms ook
diep tevreden en gelukkig.

Over wat er allemaal gelukt is.
Over alles wat beter ging
dan we hadden durven dromen.
Over onze kracht
en het feit dat we iets
konden betekenen voor anderen.

Help ons om al die ervaringen
een plek te geven in ons leven
en vooruit te kijken naar wat komt.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharmerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

misschien verlangde zij nog wel het allermeeest naar de hemel en de bevrijding van al onze menselijke ongemakken. Het is heel snel gegaan. Op maandag werd de tumor ontdekt, op dinsdag de ziekenzalving ontvangen die zij heel bewust mee heeft gemaakt, en al in de nacht van woensdag op donderdag is zij overleden. Op kerstmorgen 24 december hebben we op haar eigen verzoek in stilte van haar afscheid genomen in besloten kring, waarna de begrafenis was bij haar man op de Tongerseweg. Nu zijn ze weer samen.

Voor de Kerstdagen zijn ook twee medebroeders overleden die vanuit de kerk Sint Pieter Boven uitgeleide zijn gedaan. Het was **Garard Banier** die 100 jaar was en **Bruno Peperzak**, die 96 jaar is geworden. Mogen zij op het kerkhof van Sint Pieter Boven te midden van onze medebroeders in vrede rusten.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 7 januari

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / zwd. Mia Sibels / zwd. Kees Kwanten / Helena van Berlo-Sarneel / 1^e jrd. Mia Penders-Maka / de overledenen van de familie Claessens-Adams / Paul Prop / jrd. Jan Palmen en Netta Smeets

Zondag 8 januari Openbaring des Heren. Driekoningen.

9.15 (G) Paulina Steps-Colaris / Jean Nijssen
10.30 (OLV) zwd. Jean van Gasteren / 2^e jrd. Mia Durlinger-Wijntjens / Jo van Wunnik / Jean van Wunnik / Louis Swackhoven / José Zeguers / Ber Bosch / Lisa Bosch-Berghmans en Morris Bosch

Maandag 9 januari

9.00 (OLV) Pater Piet Nelen Csr

Dinsdag 10 januari

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 11 december

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 12 december

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 14 december

Het goede dat je doet, wordt morgen misschien weer vergeten: dat geeft niet, doe het goede.



GEDOOPT:

Op Eerste Kerstdag is **Demi Beckers** gedoopt, de dochter van Erik en Inge Beckers-Hameleers uit de Niels Bohrstraat 35.

Op vrijdag 30 december is **Letizia Thissen** gedoopt, de dochter van Christiaan en Dorian Thissen- Vespertini uit de Brederodestraat 77-II te Amsterdam. De vader van Letizia is uit Maastricht en de moeder uit Italië. Haar familie was die dag over. Het was half Italiaans en half Nederlands, maar we verstonden alles.

Dat de doop van deze kinderen die ook in het kribje hebben gelegen ons allen tot zegen mogen zijn.



OVERLEDEN:

Op dinsdag 13 december overleed in het Hospice **Tiny Crijnen-Habets**, 75 jaar oud, meer dan vijftig jaar getrouwd met Math Crijnen. Zij hebben bijna heel hun leven op het terrein van de Hoge Hotelschool gewoond in Nazareth, Huize Bethlehem. Met een tomeloze energie heeft zij studenten samen met haar man onder hun hoede genomen. Tiny was gesloopt door de kanker. Haar afscheid was op maandag 19 december in het Crematorium van Geleen.

Op vrijdag 16 december is **Ger Leclaire** overleden, 75 jaar oud in liefde verbonden met Jeanny Leclaire-Valke. De dag voor zijn overlijden was nog de verjaardag gevierd van Jeaniny en Ger had genoten van de gezelligheid, zoals hij dat heel zijn leven heeft gedaan. De dag erna ging het opeens heel snel. Toch kon niet iedereen even langs komen om te groeten. Indruk maakte het feit hoe hij na een herseninfarct uit een onmogelijke positie zich heeft terug gevochten om toch weer te kunnen werken. Ger is begraven op Oostermaas. Met Jeanny wonen zij in het nieuwe zorgcomplex in Amby waar zij nu achteraf net op tijd naar toe zijn gegaan: Vlierhoven 70B.

In de nacht van woensdag op donderdag 22 december overleed in het azM **Tiny Willems-Hegt**, 79 jaar oud. Voor Tiny was de dood van haar man een soort breekpunt in haar leven. Zij heeft veel meegemaakt aan grote en kleine pijntjes. Haar gelovige instelling hielp haar daarbij. Net als haar man had zij een tumor gekregen. Haar man Breur heeft zij 5 jaar verzorgd. Zij wilde zelf niet de last van operaties ondergaan en haar dochter en de anderen tot last zijn. Maar

KERSTSTAL

Ik wil nog even stilstaan bij het opzetten van de kerststal in de kerk. Dat is traditiegetrouw altijd een heel gepuzzel. We hadden er twee dagen voor uitgetrokken. De grote platen naar onderen brengen en in elkaar zetten ging snel. Een paar jaar geleden zijn we zo slim geweest om al het hout te nummeren. Ook de wanden en de nieuwe stukken kregen we moeiteloos in het grote geheel ingepast. Het hek dat over de hele breedte loopt tot aan het gedeelte waar de schapen komen hadden we vorig jaar mooi op maat gemaakt, maar paste vreemd genoeg dit jaar niet meer. Na wat gezaag en getimmer kregen we ook dit spits. Tevreden gingen we de eerste dag huiswaarts. De tweede dag zouden de kerstbomen worden gebracht, moest het hek voor de schapen worden gemaakt en de kerststal worden opgezet. Ik kan me niet herinneren dat we de stal ooit in één keer goed in elkaar wisten te zetten. Er staan zoveel merktekens op en er zijn zoveel gaten in geboord dat we niet meer weten wat bij wat hoort en waar we nu een pin in moeten steken en waar niet. Ook deze keer bleek bij de eerste poging dat de bovenkant eigenlijk de onderkant was en de voorkant de achterkant. Na veel gehannes kregen we de kerststal in elkaar. Toen moest nog snel het hek voor de schapen worden bevestigd. Dit bleek vreemd genoeg lager dan vorig jaar. Hier konden de schapen makkelijk overheen springen. Ik keek naar het hek dat wij gisteren aan de grote platen hadden bevestigd en zag dat dat veel hoger was. We hadden op de eerste dag het verkeerde hek gebruikt (en kapot gezaagd). Op donderdag voor Kerstmis werden de schapen gebracht. Inmiddels had ik bij de Gamma een houten paal gehaald om boven het hek te bevestigen. Toen de man van de schapen een schaap optilde om het over het hek te zetten begon het beest te spartelen. Gevolg: de man vloog met schaap en al dwars door het hek en de paal. Ik kon weer opnieuw beginnen en terug naar de Gamma. Wordt het niet eens tijd voor een andere stal waar we niet ieder jaar aan moeten timmeren, zagen, trekken en duwen? We worden tenslotte ook allemaal een jaartje ouder. Als iemand een goed idee heeft hou ik mij aanbevolen.

Harrie Lamers

HET VERLOOP VAN DE KERSTDAGEN

Met de kerstdagen heb ik me echt rijk gevoeld door hoe we de vieringen hebben mogen verzorgen. Bij deze heel veel dank aan u allen die geholpen hebt door uw inzet; door uw aanwezigheid; door uw zingen; door uw hartelijkheid en door uw talenten ten dienst van de gemeenschap te stellen, als versierder; als collectant; als koster; als linker- en rechterhand, als onderhoudsspecialist. Dank aan ons koor dat altijd toch maar weer present is; dank aan de harmonie de Gele Rijders; met een prachtig programma; dank aan onze zaterdagavond zanggroep met Eelco. Dank aan meneer Loontjens die overal aan het orgel invalt en dank aan Jos die het orgel bespeelt van

de Guliëlmuskerk. Dank aan alle vrijwilligers bij het kerstspel: Happy Kids, Witte Ingelkes, Kunstketelband en Jos, Twirling Stars, Jeugddrumband met doedelzakspeler; dank aan Sjef en Bianca en de anderen die op de achtergrond hebben gewerkt; dank voor uw inzet alle andere vieringen. De Kersdagen heb ik als heel bijzonder ervaren. Er was een echte verbondenheid met elkaar; samen staan we ervoor! Dat de schapen op dinsdagmorgen uitgebroken waren en de kerststal op z'n kop hadden gezet, kon me niet deren. Ernest heeft met hulp van Jan die jarig was en andere kerststalbouwers alles weer in de oorspronkelijke staat terug gebracht.

Gelukkig is ook de Guliëlmuskerk geweldig in de picture geweest. Op tweede Kerstdag met het ensemble van de Gele Ridders en Kerstavond was het echt het feest van de geboorte van Jezus dankzij: Joy de Vivre, met Heidi en Harie, Gino Feij en Ludy van Dijk die zijn geluid installatie gratis ter beschikking stelde. Is er een nieuwe traditie geboren? Ik hoop het.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

BOODSCHAPPENDIENST WYCKERPOORT

Herinnert u het zich nog, de sneeuw en gladheid afgelopen winter? Voor veel ouderen en zieken waren dingen als zelf boodschappen doen een probleem. We weten niet welk weer we deze winter krijgen, maar wel dat een aantal vrijwilligers uit de buurt heeft aangeboden om boodschappen mee te brengen voor mensen die dat écht niet zelf kunnen. We zijn nog op zoek naar mensen die deze boodschappendienst willen versterken. Het maakt niet uit of u wekelijks of af en toe boodschappen kunt doen, of dat u veel of weinig spullen mee kunt nemen. Alle hulp is welkom! Meer informatie? Neem contact op met Elise Willems, opbouwwerk Trajekt op 06-46 61 00 39 of elise.willems@trajekt.nl

St. BARBARA EN MADONNA DELLA STRADA

De feestdag van St. Barbara viel vorig jaar toevallig op een zondag, namelijk 4 december. En goede reden om bij deze bijzondere heilige een keer stil te staan. Zij is de patrones van de mijnwerkers. In bijna elke kerk in Zuid-Limburg vind je dan ook een beeld van haar, samen met de toren. Het herinnert ons aan het Mijn-verleden. Misschien kan ze nu de tunnelbouwers helpen, heb ik gedacht, opdat we niet zo'n toestanden krijgen als bij de aanleg van de tunnels voor de A73. Misschien helpt St. Barbara ook ons als we ons weer eens ergeren aan een wegomlegging, of aan een hijskraan op de weg. Het is te merken dat de schop voor de tunnel de grond is ingegaan. Overal zijn ze bezig. Alleen, we hebben nog geen St. Barbara in de kerk. er zijn wel al een aantal interessante suggesties binnen gekomen om aan een St. Barbara in de kerk een plekje te geven als herinnering aan de

tunnel. Maar in de kerk hangt wel een Madonna della Strada, die is mee overgekomen van de kerk van de H. Familie in Wyckerveld. Daarom heb ik op 4 december jl. voor haar een kaarsje aangestoken. Deze kaars zal blijven branden tot de tunnel klaar is. Op het feest van Madonna della Strada zouden we de werklui bij de kerk willen uitnodigen voor een 'tas' koffie en een stukje vlaai, als bemoediging om hun werk goed te doen. Het feest van Madonna della Strada is op 24 mei, dan is er meer kans op goed weer dan op 4 december, feestdag van St. Barbara. Ondertussen is de eerste gift binnen. Dank je wel, pastor Mattie Jeukens ofm

VOORAANKONDIGING ZIEKENZEGENING

Op zaterdag 11 februari is het weer zo ver, dan is de ziekenviering bijgelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Ook dit jaar houden we een lichtprocessie en zullen alle mensen in de gelegenheid gesteld worden om de ziekenzeging in ontvangst te nemen. Na de viering is er een gezellig samen zijn in het Trefcentrum. De viering begint zoals altijd om 15.00 uur. Zet het alvast in je agenda.

NOVEENKAARSEN:

Van zowel de O.L.V. van Lourdes, de H.Familie en de Guliëlmuskerk is er een noveenkaars beschikbaar voor 3,50 euro met een Maria die kenmerkend voor een van de drie kerken is. Madonna della Strada is de nieuwste aanwinst.

HOE GAAT 2012 IN ZIJN WERK?

Ondanks alles heb je voor 2012 misschien maar één ding nodig! Heb je dat dan heb je alles. Jezus spreekt over een parel waar de parelkoopman alles voor over had. Slechts één ding dus. Dat is niet het consumenten vertrouwen waar je nu zo veel over hoort. Wat is dat eigenlijk? Als consument koop je toch wat je nodig hebt en that's it! Klaarblijkelijk niet. Ik zie hoe men over beleving en spiritualiteit spreekt en over diepere lagen. Dan nog waar spreekt men over. Voor mij is er maar één ding dat telt: weet je gedragen door de liefde van mensen? Als je dat voelt, word je door God gedragen. Heb je het ook dat je mensen eigenlijk niet kunt missen en bij je wilt hebben, wetend dat het egoïstisch is. Een van de diepe essenties van liefde is dat niet willen missen? Bij de doop van Letizia een gedicht van moeder. Teresa voor gelezen. Hier enkele strofen:

De mens is irrationeel, onlogisch, egocentrisch: dat geeft niet, help hem.

Wanneer je het goede doet, zal men zeggen dat je het uit egoïstische overwegingen doet:

dat geeft niet, doe het goede.

Wanneer je je doelen realiseert, zullen mensen je tegenwerken: dat geeft niet, realiseer ze.

Vrijdag 3 februari *Eerste vrijdag v.d. maand en Blasiuszegen.*

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-
van Lijf

Zaterdag 4 februari

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen /
Gerrit Zwackhalen / Kess Kwanten / Tum Balendonck / Paul Prop /
zwd. Ger Leclair

Zondag 5 februari *Vijfde zondag van de maand*

Eerste weekeinde v.d. maand: speciale collecte voor de eigen kerk.

9.15 (G) Pauline Steps Collaris / Mia Sibels / Netta Clermonts-Ramakers

10.30 (OLV) *Carnavalsmis m.m.v. In1ge3d*

Domingo Avila / Jean Fabry / Jean Severens / Lizet v.d. Bosch-
Klever / Mia Lemmens-Last / André Signet

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 2

21 januari 2012

ZONDER HET TE WILLEN

God, soms doen we elkaar pijn
zonder het te willen.
We maken brokken
door een ongelukkige opmerking.
We roepen iets in onze boosheid
dat we eigenlijk niet menen.
En als we zien
wat we aangericht hebben
schrikken we ervan.

Sorry, zeggen we dan,
maar we kunnen het niet terugdraaien.
Waarom zijn we zulke brokkenmakers?
Waarom gaat er zoveel verkeerd?

God, we willen elkaar geen pijn doen.
Help ons om te gaan met het feit
dat we niet volmaakt zijn.
Geef dat we ook rekening houden
met andere brokkenmakers.
Dat we iemand niet afschrijven
om zijn stommiteiten,
maar een nieuwe kans gunnen.
Net zoals wij die krijgen van u.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en dragerechtside

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 21 januari

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Miel Verbert / Frans Kusters / Jean Pierre Lamberegst / Ben Vanvelzen

Zondag 22 januari **Derde zondag door het jaar**

9.15 (G) Jan van Buuren / Jo Kerstel

10.30 (OLV) Mia Frijns-Diederer / Elisa Hermans-de Graaf / Anna Gilissen en dochter Lieke / Maria Weysters-Reneerkens / André Tans / To Wijsen / Marie Louise den Boer-Stitzinger / Fien Pijpers-Hovers (jrd) / Frans Pijpers

Maandag 23 januari

9.00 (OLV) Pater Gé Janssens C.Ss.R.

Dinsdag 24 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pastor Piet Linssen

Woensdag 25 januari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Zaterdag 28 januari

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Henk Moenen / Pierre Wynands / Diny van der Aart-Harmes / Chris de Jong

Zondag 29 januari **Vierde zondag door het jaar**

9.15 (G) Thea Savelberg-de Jong / Jean Savelberg / Mieke Smits-Wijckmans

10.30 (OLV) Bertha Tilkin Franssen / 2^e jrd. Henk van der Meys / Willy Freens / Henk Schuyt / Els Huntjens / Oscar Aarts / Esther Meyers / Tinie Biesmans

Maandag 30 januari

9.00 (OLV) Pater Bruno Peperzak ofm.

Dinsdag 31 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Ter ere van de H. Don Bosco, voor de jeugd v.d. parochie

Woensdag 1 februari

9.00 (OLV) Woord- en communiedienst

Donderdag 2 februari **Maria Lichtmis**

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

uur. Muzikale medewerking wordt verleend door zaat herremenieke In1gedr3d.

VOORAANKONDIGING ACTIE KERKBIJDRAGE

Wat is de kerk u waard? Een vraag die op veel manieren kan worden beantwoord. De kerk is voor de meeste bezoekers de plek waar zij in het weekeinde bijeenkomen. Voor anderen is het vooral een markant gebouw dat een onderdeel is van de buurt. Voor velen is het een gebouw waar ze alleen naar toe gaan bij belangrijke gebeurtenissen in het leven (doop, communie en vooral uitvaart). Momenten waarop het kerkgebouw even een plek is waar mensen samen lief en leed kunnen delen. Een gebouw echter dat onderhouden moet worden (verwarming, onderhoud) en personeelskosten die betaald moeten worden. Dit moet allemaal door de geloofsgemeenschap (de gebruikers) zelf worden opgebracht. Dit wordt dus niet betaald door het bisdom of een andere instantie. Om het kerkgebouw als plek van samenkomst te behouden hebben wij uw bijdrage hard nodig. Bijgevoegd bij deze Wegwijs/Klökske vindt u een foldertje van de Actie Kerkbalans. Bij de volgende Wegwijs vindt u een formulier waarop staat hoe u uw bijdrage kunt overmaken.

VERHOOGING ADVERTENTIES WEGWIJS

Ieder jaar wordt het leven duurder. Met ingang van 2012 zijn ook de tarieven van de advertenties van de Wegwijs/Klökske omhoog gegaan. Het zijn geen schokkende bedragen. Het varieert van €0,05 voor een kleine advertentie en €2,70 voor een grote. Al met al valt het allemaal wel mee.

BLASIUSZEGEN

Mochten er mensen zijn die de Blasiuszegen willen ontvangen (tegen keelziekten) dan kan dat op 3 februari tijdens de mis van 9.00 uur in de O.L.V. v. Lourdeskerk.

ZIEKENZEGENING OP DE LOURDESDAG 11 FEBRUARI

Zoals elk jaar ook dit jaar is er zaterdag 11 februari om 15.00 uur de speciale ziekenviering met zegening en lichtprocessie in onze O.L.V. Lourdeskerk. Na de viering is er weer vlaai en koffie in het Trefcentrum. Beppie Kraft heeft weer beloofd te komen en pastoor deken Smeets uit Venray zal de overweging verzorgen.

COMPLIMENTEN AAN MTB, BUURTBEHEER EN VRIJWILLIGERS

Langs deze weg is een welgemeend compliment op zijn plaats aan de heren van de MTB en ook het Buurtbeheer, waar wij altijd een beroep op kunnen doen. Ook nu weer met het opruimen van de kerststal. De troep die uit de schapenstal kwam en takken zijn traditie-getrouw weer door de MTB meegenomen, terwijl de kerstbomen voor de kerk ook in een mum van tijd

door het Buurtbeheer zijn opgehaald. Een woord van dank ook weer voor de vrijwilligers die de kerststal hebben helpen opbouwen en afbreken.

CREMATIES

Het komt steeds vaker voor dat de afscheidsdienst van een overledene niet meer in de kerk plaatsvindt maar rechtstreeks in het crematorium. Als de familie er behoefte aan heeft dan kan er ook voor deze overledenen een plaatje geplaatst worden in de gedachtenishoek van de kerk, waar de namen van de overige parochianen worden bewaard. Ook wordt de overledene dan samen met de andere overledenen van het afgelopen jaar met Allerzielenviering herdacht, zodat uw overleden familielid niet anoniem uit de gemeenschap verdwijnt. Tevens willen wij graag ook een stukje in de Wegwijs plaatsen bij overlijden, maar dan moeten nabestaanden dit zelf bij de pastorie aangeven.

HOE GAAT GELOFSOPVOEDING IN ZIJN WERK?

Geloofsopvoeding gaat niet anders in zijn werk dan gewoon opvoeden! Wat dat ook mag zijn, gewoon opvoeden? De vraag is altijd wie wie opvoedt: de ouder het kind of het kind de ouder? Bij alles is één ding gewoon van onschatbare waarde. Het heeft alles met structuur, dan nogeens structuur en dan eens structuur te maken. Structuur geeft ordening en ritme, zekerheid en veiligheid waardoor de ruimte ontstaat om dingen op te nemen en te leren dus. Van onschatbare waarde zijn nog altijd de 'ouderwetse' drie "R's": Rust, Reinheid en Regelmaat. De vaste dingen op de vaste momenten doen: een kruisje geven voor het slapen gaan, om zo te zeggen je bent in het donker veilig in Gods hand; een kaarsje opsteken voor een zieken, om zo aan hem of haar te denken; geregeld naar de kerk komen om zo contact te houden met de gemeenschap waar je bij hoort; geregeld wat durven geven voor het goede doel, om je eigen egoïsme te doorbreken; je af en toe iets durven onzeggend, omdat niet alles direct bevredigd hoeft te worden en we leren onze echte verlangens beter onder ogen te zien; je bewust te zijn van het ritme der seizoenen, om zo te weten opgenomen te zijn in een grotere beweging. Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT:

Op zondag 8 januari werd in de Guliëlmuskerk **Dean** gedoopt, zijn grotere broer **Diëgo** was er ook gedoopt. Dean is de zoon van Maikel en Tanja Martin – Walters uit de André Severenweg 53. En eveneens op zondag 8 januari werd in de O.L.V. van Lourdeskerk **Denise** gedoopt, Denise is de dochter van Leon en Maria Seijkens – Halmans uit de Ruttensingel 97. Tegelijk met Denise werden ook haar moeder **Maria** en **René** gedoopt. René is de broer van Maria en de oom van Denise. René woont bij zijn zus Maria ook op de Ruttensingel. En Daisy, het zusje van Denise heeft nieuwe peetouders gekregen die ook de peetouders werden van Denise en Maria, Stef en Jacqueline Dahmen-Vliegen.

*Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op kerstavond overleed **Leo Franssen** om 19.30 uur met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen om zich heen precies, zoals hij het graag gehad wilde hebben. Met de carnaval was hij opgegeven en uit het azM naar huis gekomen. Niemand had gedacht dat hij het nog zo lang zou redden.

De crematieplechtigheid heeft op Oudejaarsdag plaats gevonden. En op Nieuwjaar, zoals het de gewoonte was in de familie en nu extra door Leo geregeld was de familie weer samen met de koude schotel en het pilsje. Leo is geboren op 15 juni 1934. Hij heeft

geen fijne jeugd gehad, maar de 58 jaar samen met zijn vrouw dat zij elkaar gekend hebben, waarvan 53 getrouwd, hebben alles goed gemaakt. Leo is 78 jaar geworden. Altijd in 't Vrouwenveld gewoond, was het laatste adres Edisonstraat 15A.

Op Klevarie overleed **Martin Coolen**, 78 jaar oud. Hij is geboren en getogen in Limmel, waar we hem na de viering op 9 januari in de O.L.V. van Lourdeskerk op het kerkhof ook begraven hebben. Hij woonde met zijn vrouw in de Kasteel Petersheimstraat 37. Zij hebben 2 zonen en één kleinkind Marco. Van hem is Martin verschillende jaren oppasopa geweest. Hij heeft bij de PTT zijn draai in het werk gevonden. Hij had ook verschillende hobby's. Geen man om stil te zitten. Hij is een echte verenigingsman. Hij hield van wandelen, fietsen en verzorgde tuinen en zijn volkstuintje was zijn lust en zijn leven. En op zaterdagavond ging hij samen met zijn vrouw Jeanne uit om te dansen en een pilsje te drinken, totdat in 2006 met een lichte tia ook aan het licht kwam dat hij Alzheimer had. Zijn vrouw heeft hem tot bijna het einde zelf verzorgd met hulp van de jongens en hun partners, de burens en de thuiszorg. Op Oudjaar is hij naar Klevarie gegaan, nadat hij gevallen was en op 4 januari overleed hij daar.

Thuis is **Toon Hupkens** gevonden in zijn keuken op 4 januari. Tony is 81 jaar oud geworden. Hij was een echte Einzelgänger. Hij is zijn hele leven zijn eigen weg gegaan. Dat deed hij weliswaar soms klagend over een pijnkje hier of daar, maar daarvoor wilde hij niet naar de dokter. Daar haalde hij alleen zijn slaappilletje. Hij woonde in de Burg. Pijlsstraat 52. Daar was hij met zijn ouders, ander broer en drie zussen als eerste komen wonen in de straat. Van de oude bewoners is hij nu een van de laatste die er vertrokken is. Na de dood van zijn vader heeft hij er nog lang samen met zijn moeder gewoond. Toen zij naar Klevarie moest bezocht Toon haar elke dag. Tony was een verwoede roker. Hij hoefde niets op die ene sigaret na. Op dinsdag 10 januari hebben we in de Gulielmuskerk, waar hij altijd een vaste plek had, afscheid van hem genomen, waarna de crematie in Geleen was.

WAAR HET OM GAAT, OF LIEVER WAAR HET OP AANKOMT?

Het valt me de laatste tijd op dat het bijna altijd weer over twee onderwerpen gaat in krant en op het nieuws. Over het ene begint men altijd weer met de negatieve effecten en kwalijke gevolgen om dan toch uit te komen bij de conclusie dat men dat voor lief moet nemen om het straks beter te krijgen en bij het andere begint men eerst te zeggen hoe mooi sommige dingen zijn, en hoe interessant vooral ook, om het dan helemaal tot de grond toe af te breken en te zien als de bron van veel, zo niet alle kwaad. Misschien raadt u het al? Het eerste is de vrije marktwerking, die overal in doorgevoerd wordt, tot en met de MTB, want onze tuinmannen van de MTB die het onderhoud doen van het kerkhof en de pastorie zijn over gegaan naar een vrije-markt onderneming. Terwijl toegegeven wordt dat het een bezuiniging is, wordt ons beloofd dat hetzelfde werk voor de zelfde prijs gedaan blijft! Is dat niet mooi om waar te zijn? Alles gaat om de concurrentiepositie op de mondiale en geglobaliseerde vrije markt. Daar ligt de toekomst en ons geluk, of het nu gaat om de gezondheidszorg, de pensioenen of de werkgelegenheid en de schoolprestaties. Het andere onderwerp is religie. Eerst wordt gezegd dat het mooie dingen heeft voorgebracht, zoals kunst en muziek en dat er prachtige rituelen zijn die troost bieden om vervolgens te zeggen, soms in een bijzinnetje, dat men niet meer gelovig is en zeker niet meer bij de kerk wil horen. Geloof wordt dan tegenover het verstand, de vrijheid en de onafhankelijkheid gezet; modern tegenover vroeger. En als de koningin een keer een hoofddoekje draagt, moet half Nederland er iets over zeggen. Het is misschien te kort door de bocht en te zwart wit. Maar voor mij dringt die zogenaamde vrije markt ons een bepaald soort geloof in de economie op: in groei en winst, waarbij ik veel vragen heb, terwijl ik geloven juist een heel redelijke zaak vind, die me vrij maakt en me in zekere zin een onafhankelijke positie geeft, omdat ik door de geloofsverhalen in een traditie mag staan, die me opneemt in een groter verhaal en helpt te relativiseren en verder weg te kijken dan al het incidenten gedoe. Dankzij het geloof kan ik me verbonden blijven voelen met de mensen die voor mij geleefd hebben, nu leven en straks zullen leven. En daarbij gaat het altijd weer om die ene vraag en nergens anders om: Wat heb je voor de minste der mijnen gedaan? Naastenliefde dus. In de Bijbel, inderdaad soms een gruwelijk boek, was de eerste moord een broedermoord van Kaïn op Abel. Kaïn kreeg toen de vraag: "Kaïn, waar is je broeder?" Kaïn gaf als antwoord: "Ben ik soms mijn broeders hoeder?" Ja, hierop zeggen, maakt mij tot een gelovige mens die de kerk nodig heeft.

Pastor Mattie Jeukens ofm

CARNAVAL

Op 21 januari 15.11 uur wordt de markies uitgeroepen van de Drommedarisse in het Trefcentrum. Eerst zal er een feestelijke optocht zijn die om 13.30 uur vertrekt vanaf de prof. Mullerstraat. Na het uitroepen is er receptie en vanaf 20.00 carnavalsfeest. De prins van de Pikvogelere is uitgeroepen op zaterdag 14 januari bij de Italiaan. Op zondag 5 februari is er weer de traditionele carnavalsmis in de O.L.V. van Lourdeskerk om 10.30

Maandag 13 februari

9.00 (OLV) Pastor Leo Brueren

Dinsdag 14 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Ter ere van het onbevlekt hart van de H Maagd Maria

Woensdag 15 februari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 16 februari

15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 18 februari

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Penders-Maka / Jozef Dautzenberg / Pierre Wijnands / de overledenen van de familie Claessens-Adams / Roos Lutgens

Zondag 19 februari Zevende zondag door het jaar

9.15 (G) Jo Kerstel / Tiny Stitzinger-Sons

10.30 (OLV) de overledenen van de familie Fouraschen en Hoekstra / Tinie Biesmans / de overleden Piet en Wil Laurensse-Langenegger (60^e huwelijksdag)

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 3

4 februari 2012

DAT ENE STREEPJE LICHT

God, wanneer we somber zijn
omdat we teleurgesteld zijn
in de mensen om ons heen,
til ons dan op
en doe ons uitstijgen
boven onze teleurstelling.

Wanneer we treurig zijn
omdat we niet kunnen bereiken
wat we zo graag willen,
til ons dan op
en doe ons uitstijgen
boven ons machteloze verdriet.

Wanneer we de zon niet zien
omdat er zoveel naars gebeurt
in onze omgeving,
til ons dan op
en doe ons uitstijgen
boven al die ellende.

Geef dat we niet
bij de pakken neer gaan zitten,
maar altijd blijven zoeken
naar dat ene streepje licht,
dat onze hoop levend houdt
en onze dromen waarmaakt.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en dragerscentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pagasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en sude

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Schamerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 4 februari

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Gerrit Zwackhalen / Kees Kwanten / Tum Balendonck / Paul Prop / zwd. Ger Leclair

Zondag 5 februari Vijfde zondag door het jaar.

Eerste weekeinde v.d. maand: speciale collecte voor de eigen kerk.

9.15 (G) Pauline Steps Collaris / Mia Sibels / Netta Clermonts-Ramakers

10.30 (OLV) *Carnavalsmis m.m.v. In1ge3d* Domingo Avila / Jean Fabry / Jean Severens / Lizet v.d. Bosch-Klever / Mia Lemmens-Last / André Signet / jrd. Wil van Beek

Maandag 6 februari

9.00 (OLV) Ter ere van O.L. Vrouw (st)

Dinsdag 7 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 8 februari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 9 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 11 februari **Feest van O.L.V. van Lourdes**
Ziekenezegening

15.00 (OLV) Voor alle parochianen van O.L.V. van Lourdes / H. Familie en de Guliëlmus
N.B. Er is géén avondmis

Zondag 12 februari Zesde zondag door het jaar

9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Salverberg-de Jong / Lies Muller-Langen

10.30 (OLV) Jef Op den Oordt / Bertha Tilkin-Franssen / jrd. Maria Theunissen en ouders / zwd. Tiny Willems-Hegt / 1^e jrd. Els Huntjens / 10^e jrd. Jo Huntjens / 10^e jrd. Pierre Huntjens / 3^e jrd. Marcel Vossen / Annie Nieste-Manders en de overleden ouders Nieste-Bessens

gevolgd om mensen te begeleiden die in een schuldsaneringstraject zitten of daarin terecht dreigen te komen. Een schuldhulpmaatje loopt mee met iemand, is steun en toeverlaat en helpt met het op orde brengen van de financiële administratie. Meer info bij Harrie Lamers, parochiecentrum in de Edisonstraat (362 52 78) of op het WijkServicepunt in de Voltastraat.



OVERLEDEN:

Op dinsdag 17 januari overleed **Lambert Haan**. Op 28 februari zou hij 82 zijn geworden. Zijn hele leven heeft hij in het Wittevrouwenveld gewoond. Samen met zijn vrouw Fien kreeg hij tien kinderen. Samen met zijn vrouw Fien heeft hij de laatste jaren van zijn leven in het flatje in de Voltastraat 12c gewoond. Hier hebben ze op 27 december 2010 nog hun 60 jarig huwelijksfeest kunnen vieren. Nauwelijks drie maanden later overleed zijn vrouw Fien plotseling. Die klap is hij niet meer te boven gekomen. Hoewel hij veel steun en hulp had van de kinderen en kleinkinderen verloor hij de levensmoed en wilde hij het liefst naar zijn Fien toe. Na een kort onderzoek in het ziekenhuis mocht hij weer terug naar huis, waar hij in zijn slaap is overleden. Tijd om afscheid te nemen was er niet. Gelukkig zijn er wel de mooie herinneringen. Op vrijdag 20 januari hebben wij afscheid van hem genomen in het crematorium te Geleen. Op zondag 18 maart, de sterfdag van zijn Fien, zal in de OLV van Lourdeskerk de zeswekendienst worden gehouden, alsmede ook de jaardienst van zijn vrouw Fien.

Op 19 januari overleed in hospice Trajectum **Kazimierz Kucia**. Hij werd bijna 89 jaar en werd geboren in Kleczany (Polen). Dhr. Kucia woonde met zijn echtgenote in de aanleunwoningen van de Koepelhof, in de Koepelstraat. De stille begrafenis in familiekring vond plaats op dinsdagmiddag 24 januari in de Emmauskapel van de O.L.V. van Lourdeskerk. Voorganger was pastoor Schafraad, pastoor van de Koepelkerk. Aansluitend vond de ter aarde stelling plaats op de begraafplaats Oostermaas

OVER WILDPLASSEN, DRINKEN EN ANDERE ZAKEN

Het is maandagavond en het buurtplatform Wyckerpoort organiseert een terugkomdag van de op 11 oktober gehouden 'drugsinformatieavond'. Tijdens de bijeenkomst in oktober werden verschillende plekken (hotspots) van drugsoverlast besproken. Er zijn toen afspraken gemaakt en er zou actie worden ondernomen. Ere wie ere toekomt: er is in Wyckerpoort vooruitgang geboekt dankzij de goede samenwerking tussen wijkbewoners, professionals en een kundig buurtplatform. De overlast is afgenomen, maar het probleem natuurlijk niet opgelost. Een deel van de overlast is verplaatst naar Maastricht-West. Tijdens de vergadering word ik door een buurtbewoonster aangesproken. 's Ochtends was ik op straat door een hevig toeterend en claxonerend wagentje gepasseerd, terwijl de bestuurder enthousiast zwaaide. Ik herkende de chauffeur niet, maar het bleek die mevrouw te zijn. Tegelijkertijd horen wij de agent aan de andere tafel op strenge toon zeggen dat er op onnodig toeteren op straat een boete staat van 85 euro. Dan houdt een buurtbewoner een presentatie. Het blijkt dat vooral het wildplassen een begrijpelijke bron van ergernis is. 'Bij ons wordt veel gewildplast of is het wild geplast?', vraagt hij zich hardop af. Hij is van zijn a propos en er ontstaat een discussie over wat het nu moet zijn. In eerste instantie denk ik gewildplast, want wild geplast betekent dat je op een wilde manier hebt geplast, wat dit ook moge betekenen. Hoewel: als je de klemtoon op het woordje wild legt zou het weer wel kunnen. De agenten vertellen intussen dat de boetes voor wildplassen zijn verhoogt naar 120 euro. Onbewust denk ik aan die wildplassende motoragent tegen de kerkmuur van een paar jaar geleden. Ook het in het openbaar nuttigen van alcohol 'buiten de stadsingels' is verboden, volgens de politie. Het Wittevrouwenveld en ook Wyckerpoort liggen ruimschoots buiten de singels, maar door een speciale regeling geldt dat verbod ook in onze wijken. Per blikje alcohol dat in het openbaar wordt genuttigd staat een boete van 85 euro, aldus een agent. De vraag is of die boete ook echt betaald wordt. Ik zie regelmatig mensen op de stoep bij AH zitten die blikjes nuttigen. Er loopt hier de laatste tijd iemand door de wijk met een hele C-1000 winkelwagen vol met kratten bier en ik zie hem geregeld een slokje nemen. Ook deze mensen moeten naar het toilet, maar als je geen thuis hebt, dan rest alleen nog een boom of een muur. Een boete betalen zit er bij die groep niet in, vrees ik. Dat is alleen weggelegd voor mensen zoals u en ik. Al met al was het weer een leerzaam avondje. We zijn gewaarschuwd.

Harrie Lamers

CARNAVALARIA

Op 21 januari 15.11 uur is de 42e markies uitgeroepen van de Drommedarisse. Markies Theo d'n Twiede zal het drommedarissenrijk in 2012 gaan regeren. De Pikvogelere hebben in prins Iwan d'n Ierste en prinses Marion een nieuw prinsenpaar.

Op donderdag 16 februari is er de carnavalsmiddag van de Zonnebloemafdeling van het Wittevrouwenveld / Wyckerpoort in de Letterdoes van 14.30 tot 17.00 uur.

ACTIE KERKBIJDRAGE

Wat is de kerk u waard? Een vraag die op veel manier kan worden beantwoord. De kerk is voor de meeste bezoekers de plek waar zij in het weekeinde bijeenkomen. Voor anderen is het vooral een markant gebouw dat een onderdeel is van de buurt. Voor velen is het een gebouw waar ze alleen naar toe gaan bij belangrijke gebeurtenissen in het leven (doop, communie en vooral uitvaart). Momenten waarop het kerkgebouw even een plek is waar mensen samen lief en leed kunnen delen. Een gebouw echter dat onderhouden moet worden (verwarming, onderhoud) en personeelskosten die betaald moeten worden. Dit moet allemaal door de geloofsgemeenschap (de gebruikers) zelf worden opgebracht. Dit wordt dus niet betaald door het bisdom of een andere instantie. Om het kerkgebouw als plek van samenkomst te behouden hebben wij uw bijdrage hard nodig. Bij de vorige Wegwijs heeft u een foldertje gekregen van de Actie Kerkbalans. Bij deze Wegwijs vindt u een formulier waarop staat hoe u uw bijdrage kunt overmaken.

ZIEKENZEGENING OP DE LOURDESDAG 11 FEBRUARI

Zoals elk jaar ook dit jaar is er zaterdag 11 februari om 15.00 uur de speciale ziekenviering met zegening en lichtprocessie in onze Lourdeskerk. Na de viering is er weer vlaai en koffie in het Trefcentrum. Beppie Kraft heeft weer beloofd te komen en pastoor deken Smeets uit Venray zal de overweging verzorgen.

RING GEVONDEN

Bij de hoofdingang van het kerkhof is een erg mooie damesring gevonden. Info hierover kunt u inwinnen bij het secretariaat van het

kerkhof: mevr. Pryzybilak tel. 362 52 78. Bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag van 10.00-14.00 uur en op woensdag van 13:30-17.30 uur.

GESLAAGDE NIEUWJAARSRECEPTIE WYCKERPOORT

Op vrijdag 20 januari was er weer een geslaagde nieuwjaarsreceptie in de Letterdoes voor alle vrijwilligers en professionals die proberen de wijk leefbaar te maken. Vermeldenswaard is dat twee vrijwilligsters extra in het zonnetje werden gezet: Jeannette Janzen en Pieta Verschuren. Beide hebben vorig jaar een bestuurstraining gevolgd. Samen met andere cursisten hebben zij op donderdag 19 januari in het Trefcentrum hun certificaat gekregen uit handen van wethouder Nuss. Ook de voorzitter van het buurtplatform Jean Kosmann was hierbij aanwezig. Van harte proficiat!

RONDLEIDING

Op donderdagmiddag 9 februari is er op uitnodiging van wethouder Nuss een rondleiding naar het Projectbureau van de A2 met maquette van de Groene Loper. De kerkgangers van de Pileer worden na de mis opgewacht in de Buurtbrök. Hier is er eerst koffie en vlaai, waarna het naar het Projectbureau A2 gaat. Voor vervoer per busje wordt gezorgd. Belangstellenden zijn welkom, graag opgeven bij de pastorie of de Buurtbrök (Annie).

TELEHULPVERLENING LIMBURG ZOEKT VRIJWILLIGERS

Sensor is dag en nacht telefonisch bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. De telefoon wordt bemenst door vrijwilligers, die hier goed op worden voorbereid. Elke maand geven vrijwilligers aan wanneer zij beschikbaar zijn en met deze gegevens wordt een sluitend rooster gemaakt. Heeft u belangstelling om als vrijwilligers aan de slag te gaan? Neem contact op met 045-571 91 66 of ga naar www.telehulplimburg.nl

UITREIKING CERTIFICATEN SCHULDHULPMAATJES

Op donderdag 19 januari kregen 11 schuldhulpmaatjes in het WijkServicepunt aan de Voltastraat een certificaat uitgereikt van wethouder Damsma. Deze vrijwilligers hebben met succes een cursus

Zaterdag 3 maart

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / jrd. de gezusters Jeukens / Berthus Remmers / Paul Prop / Finy Gielen / Thij Coolen

Zondag 4 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd

Eerste weekeinde v.d. maand. Speciale collecte voor de eigen kerk

9.15 (G) Pauline Steps-Collaris / Jean Nijssen

10.30 (OLV) Jo Custers-von Mauw / de overleden ouders Koch-Mommers en dochter Tiny Koch / Thiela Franssen-Roox / Riny Bergenhuizen / Anna Gilissen en dochter Lieke / Tiny Callemeyn-Goessens / Henk Schuyt / Cecile Thewissen-Sevenants / 1^e jrd. Willy Mullers

APOTHEEK



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 4

18 februari 2012

RUIMTE VOOR EEN ANDER

God, als we langs elkaar heen rennen
zonder echte aandacht,
als we elkaar opzij duwen
in de haast om verder te komen,
help ons dan om op tijd
even in te houden
en elkaar in de ogen te zien.

Als we in onze boosheid
op elkaars tenen trappen,
als we elkaar omver praten
in een stortvloed van woorden,
help ons dan om op tijd
daarmee op te houden
en naar een ander te luisteren.

Als we in de vaart van het leven
geen tijd vinden voor bezinning,
als we u dreigen te vergeten
en voorbijlopen aan uw wil,
help ons dan om op tijd
even stil te staan
en ruimte te maken voor u.

OVERLEDEN:



Op 14 januari is in Klevarie **Piet Adamczyk** overleden, 66 jaar oud. Piet was getrouwd met Marie Louise Helsland. Piet zijn lichaam was helemaal op. Ooit had Piet naar de missie willen gaan, maar zijn leven is anders gelopen. Hij heeft pech gehad in zijn jeugd, op belangrijke momenten hadden anderen dan net iets meer aandacht nodig. Piet is in de bouw gekomen waar hij als uitvoerder altijd tussen de mensen in stond. Piet heeft de pech gehad dat hij niet tegen de drank kon. Hij was iemand die altijd meer met anderen bezig was dan met zichzelf. Zachtaardig en lief. Op woensdag 18 februari hebben afscheid genomen in de Guliëlmuskerk, waarna de crematie in Eijsden heeft plaats gevonden.

In de nacht van 6 februari is **Madeleine Vleugels** thuis overleden, 89 jaar oud. Madeleine was nooit noemenswaardig ziek geweest tot 2 jaar geleden toen zij problemen kreeg met een wonde op haar been dat maar moeilijk wilde genezen. Enkele maanden later kwam aan het licht dat zij ook nog een ongeneeslijke ziekte had. Madeleine wilde vanaf toen niets liever dan gewoon naar huis. Daar bij haar zuster Ernestine was zij thuis, in het huis dat nog door haar vader gebouwd was in de Frankenstraat 166. Dankzij haar zus Ernestine en de hulp van haar andere zus en familie en heel goede hulp van heel veel anderen is haar laatste wens in vervulling kunnen gaan: Thuis te mogen sterven. Maar het is niet vanzelf gegaan. Madeleine heeft de beker van lijden helemaal moeten leeg drinken. Maar zij bleef helder van geest en dankbaar om al het goede dat haar in haar leven ten deel was gevallen. Zij aanvaardde wat op haar weg kwam. Zij stierf op de zelfde dag als haar moeder. Op 10 februari hebben we haar bijgezet op het kerkhof van Oostermaas in het graf van haar ouders, nadat eerst in de haar zo vertrouwde O.L.V. van Lourdeskerk de afscheidsviering was geweest.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 18 februari

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Penders-Maka / Jozef Dautzenberg / Pierre Wijnands / de overledenen van de familie Claessens-Adams / Roos Lutgens

WINTER?

De kou heeft, wat mij betreft lang genoeg geduurd. Niet dat ik koude voeten krijg, maar wel koude handen en dat voelt niet prettig. Dat is een kou die in je botten gaat zitten. Ik verbaas me erover dat er nu nog mensen zijn in deze koude die liever buiten blijven dan naar de nachtopvang te gaan. Toch is het jammer dat de Elfstedentocht niet doorgaat. Daarvoor mag het voor mij dan wel weer koud blijven. Maar natuurlijk niet te lang. Behalve dat de kou in mijn botten gaat zitten, plundert hij ook de portemonnee. Ik had uren extra eerder de kachel van de kerk aangezet voor een uitvaart. Het was niet warm te krijgen, terwijl de euro's door de schoorsteen naar buiten vlogen. Hoeveel mensen gaan nu extra financiële problemen krijgen, vroeg ik me af. Hoe kunnen we als kerk aan extra inkomsten komen omdat op te vangen? Gelukkig komt de afrekening voor de energie pas straks in de zomer.

Maar het is niet alleen de kou. Het zijn ook de vochtige voeten die overal een spoor achter laten, vooral op mooie zwarte tegelvloeren, zoals in de kerk. Die slaan dan 'mooi' wit uit. Wat heb ik de moed bewonderd van de poetsploeg die donderdag, zoals elke tweede donderdag van de maand, aan het werk ging om de kerk voor de Lourdesviering van 11 februari weer toonbaar te maken. Begin er maar aan in die kou: dweilen.

Ze waren nog niet klaar of er was een uitvaart en er moesten uit de crypte nog een stel banken naar boven gehaald worden. Dat is gedaan door de jongens van het Buurtbeheerbedrijf. Geweldig, want vrijdagmorgen belde ik ze voor die begrafenis met de vraag of ze nu konden helpen. Dat kon, als het voor twaalf uur was, want daarna was het werk afgelopen. Maar eerst was er de uitvaart. Zij konden pas om half twaalf terecht. Het liep natuurlijk uit, zodat ze pas om 13.00 uur klaar waren. Ze hebben het toch maar gedaan. Chapeau! Toen stonden de banken weer in de kerk, maar was er ook een prachtig spoor van sneeuwvoeten dat haaks stond op het spoor van de voeten van de uitvaart. Samen vormden ze zo een kruis, een kruis gemaakt door de inzet van mensen. Toen ik dat zag werd ik ondanks de kou van de winter, toch weer warm door die inzet van mensen. Voor de poetsploeg blijft het echter een kruis.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

OPLICHTERS ACTIEF

De politie waarschuwt voor oplichters. Onlangs zijn in Maastricht weer twee bejaarde dames het slachtoffer geworden. De oplichters, vaak vrouwen, bellen aan en komen met een smoes binnen. Soms bieden ze namens 'de zorg' een plantje of een stuk vlaai aan, in andere gevallen willen ze een paar vragen over de woonomgeving stellen. Als de bewoners afgeleid zijn, stelen ze de bankpas. Soms bellen ze naderhand op met de vraag of de bewoner de bankpas kwijt is. Wordt hierop bevestigend geantwoord dan vragen ze de pincode om een nieuwe pas aan te vragen. Ook nemen ze wel eens andere spullen uit de woning mee. De slachtoffers zijn meestal oudere mensen. Tip: laat géén vreemden binnen. Gebeurt dit toch, laat ze dan niet alleen. Geef nóóit de code van uw pinpas of andere belangrijke informatie door.

BEZOEK PROJECTBUREAU A2

Op donderdagmiddag 9 februari hebben zo'n 22 personen via de Buurtbrök en Pileer een rondleiding gehad in het A2projectbureau, waar tekst en uitleg werd gegeven over de tunnelbouw en de maquette van de toekomstige Parklaan. Eerst was er koffie en vlaai en een welkomswordje van wethouder Nuss die ondanks tijdgebrek toch even langs was gekomen om ons te verwelkomen.

WITTE VROUW

Ooit werd er eens een beeldje gemaakt van de Witte Vrouw uit het Wittevrouwenveld, door Pie Hamleers. De Maris Stella ging verhuizen en het beeldje stond verloren in een hoek. Het dook weer op tijdens onze tentoonstelling buurtherinneringen. Een aantal buurtbewoners waren naar haar op zoek en als een wonder kwam ze tevoorschijn! Tijdens de tentoonstelling kreeg onze Witte Vrouw een centrale plek. Ze staat symbool voor de verbondenheid van de buurt. De saamhorigheid waar het Wittevrouwenveld vroeger maar ook nog nu altijd bekend om heeft gestaan. We willen nu een officieel buurtmuseum gaan opstarten. Maar voorlopig komt deze Witte Vrouw in de kerk te staan. Dat is de beste plek. Daarna mag ze nog een keertje verhuizen, hopelijk naar een echt museum. U kunt haar komen bewonderen. Namens de werkgroep buurtherinneringen, Manon Pachen traject.

EERSTE COMMUNIE VAN START

Op donderdag 9 februari is de eerste ouderavond voor de Communie geweest. Het was een goede opkomst. De kinderen beginnen

donderdag 1 maart om 18.00 uur met het oefenen. De Eerste Communie is op donderdag 17 mei, Hemelvaart.

WANDELEN IN DE MORVAN, FRANKRIJK.

Op donderdag 23 februari is er in de pastorie Edisonstraat 2 een informatieavond over wandelen in de Morvan, Frankrijk en wel van maandag 23 tot en met zondag 29 april. De avond begint om 20.00 uur. Het is voor potentiële wandelaars.

HOE GAAT ASWOENSDAG IN ZIJN WERK?

Voor menigeen misschien een dag dat ze niet eens hun bed kunnen uitkomen omdat het de dag na Carnaval is. Het is het begin van de Vasten of Veertigdagentijd. Hier begint de voorbereiding van het Paasfeest. We doen dat door de palmtakjes van afgelopen jaar mee te brengen naar de kerk. Die takjes verbranden we dan en blussen de as met wijwater, zo wordt het gezegende as. Met die as krijgt iedereen een Askruisje. Als je dat gaat halen zegt de pastor die het kruisje uitreikt: 'Oh mens, bedenk dat jij stof zijn en tot stof zult wederkeren.' Dit askruisje kun je op 22 februari, Aswoensdag 's morgens krijgen tijdens de mis in de O.L.V. van Lourdes die om 09.00 uur begint of 's avonds in de Guliëlmuskerk om 19.00 uur. Ik hoop dat dan ook de markies Theo Ile en de nodige prinsen met hun gevolg zullen komen, die ik dan graag vanuit de kerk een onderscheiding wil meegeven, nadat zij tijdens en voor de Carnaval zelf al talrijke onderscheidingen hebben toegekend. Ook zal woensdagavond in de Guliëlmuskerk In1ge3d van de partij zijn.

GEDOOPT:



Op zondag 5 februari is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Orlando Lake** gedoopt, de zoon van Sonja en Arnaldo Lake-Remmers en het broertje van Sonaiya uit de Burg. Raatstraat 7

Op zondag 12 februari is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Jenna Duijkers** gedoopt, zij is het dochttertje van Ghino en Irma Duijkers-Ravensteijn uit de Burg. Lambertusstraat 27 in Eijsden, en eveneens op zondag 12 februari in de O.L.V. van Lourdeskerk is **Jaydie** gedoopt de dochter van Janah de Gier uit de Papyrussingel 60.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwcoördinator en droegcentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zondag 19 februari Zevende zondag door het jaar

9.15 (G) Jo Kerstel / Tiny Stitzinger-Sons

10.30 (OLV) de overledenen van de familie Fouraschen en Hoekstra / Tinie Biesmans / De overleden Piet en Wil Laurensse-Langenegger (60^e huwelijksdag) / 2^e jrd. Willy Gilissen / Annie Ummels-Meevissen / Sjaak Cauwels / José Meex / Jean van Wunnik / Jo van Wunnik / Erna Rijnders

Maandag 20 februari

9.00 (OLV) Mies Rongen-Smeets

Dinsdag 21 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Mariejean Walczak

Woensdag 22 februari Aswoensdag (uitdelen askruisje)

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. familie Vandewall-van Lijf

19.00 (G) Rinus Creusen

Donderdag 23 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 25 februari

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek / Jos Welten / Louis Swakhoven / Miel Verbert / Frans Kusters / zwd. Cor Habets

Zondag 26 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd

9.15 (G) zwd. Toon Hupkens en de overledenen van de familie Hupkens-Beckers

10.30 (OLV) zwd. Martin Coolen / Bertha Tilkin-Franssen / de overleden ouders Hurkens-de Vrede / Jean van Gasteren / Annie Klaasen-Naus / Esther Meyers / Isabella Ubachs-Essers / Aimée Vissers en haar moeder Mariëlle Vissers-Maassen / Mia Dols-Frijns

Maandag 27 februari

9.00 (OLV) T.e.v. O.L. Vrouw (st)

Dinsdag 28 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Chrit Clermonts

Woensdag 29 februari

9.00 (OLV) Woord- en communieviering.

Donderdag 1 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Vrijdag 2 maart Eerste vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

- 9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Netta Clermonts-Ramakers
- 10.30 (OLV) Jef Op den Oordt / Bertha Tilkin-Franssen / Bèr Bosch / Liza Bosch-Berghmans / Morris Bosch / Kazimierz Kucia / Jean Fabry / Tini Biesmans / Oscar Aarts / Ben Vanvelzen / Willy Freens / Cor Kanters

Maandag 12 maart

- 9.00 (OLV) Koen Meens

Dinsdag 13 maart

- 18.30 (G) Rozenkrans
- 19.00 (G) T.e.v. het onbevlekt hart van Maria

Woensdag 14 maart

- 9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 15 maart

- 15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 17 maart

- 19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Penders-Maka / tot intentie van de familie Cools-Voncken / jrd. Josephine Bastian-Moest / Annie Urselmann

Zondag 18 maart Vierde zondag van de veertigdagentijd

- 9.15 (G) Lies Muller-Langen / Mieke Smith-Wyckmans / Mina Ramakers
- 10.30 (OLV) zwd. Lambert Haan en 1^e jrd. Fien Haan-Wessels / zwd. Madeleine Vleugels / Mia Lemmens-Last / Marie Weysters-Reneerkens / José Zeguers / André Tans / To Wijzen / Peter Koopman

-----**APOTHEEK**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
 P. Debyelaan.25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
 6225 XX Maastricht
 SNS-Bank:
 86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
 van Lourdes en
 H.Familie
 Voltastraat
 Pres. Rooseveltln 211
 6224 CP Maastricht
 SNS-Bank:
 85.83.83.500
 Parochiecentrum
 H.Guliëlmus, O.L.V. v.
 Lourdes en H.Familie
 Edisonstraat 2
 6224 GK Maastricht
 Tel.: 362 52 78
 www.kerkmomnou.nl
 Bij nood:
 043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
 045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en
't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
 Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
 Harrie Lamers, pastoraal-werker
 Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 5 3 maart 2012

KLEINE DINGEN

God, geef dat we niet per se een geweldig gevoel krijgen bij grootse, avontuurlijke dingen. Dat we niet het gevaar opzoeken of dat wat verboden is, om een kick te krijgen. Dat we niet onze toevlucht nemen tot schadelijke middelen om boven onszelf uitgetild te worden.

Doe ons ontdekken dat één aardige opmerking al genoeg kan zijn om ons een geluksgevoel te geven. Dat één enkele blik ons hart al een sprongetje kan doen maken. En dat kleine dingen geweldig kunnen zijn.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en draagrouwzorg

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemelijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel: 361 07 38

heeft meegemaakt. Zij trouwde een weduwnaar met drie kinderen en zij zelf kreeg van hem nog vijf kinderen. Haar hele leven lang is zij zeer sociaal bégwogen geweest. Zij heeft o.a. gewerkt als woningconsulent en was nog heel lang lid van "Stichting Géne Daank". Zij had haar 'eigen wijze'. Op zaterdag 25 februari is haar afscheid gevierd in de Koepelkerk, waarna haar crematie plaats vond in Eijsden.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 3 maart

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / jrd. de gezusters Jeukens / Berthus Remmers / Paul Prop / Finy Gielen / Thij Coolen

Zondag 4 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd

Eerste weekeinde v.d. maand. Speciale collecte voor de eigen kerk

9.15 (G) Pauline Steps-Collaris / Jean Nijssen / jrd. Mathieu Meijers
10.30 (OLV) Jo Custers-von Mauw / de overleden ouders Koch-Mommers en dochter Tiny Koch / Thiela Franssen-Roox / Riny Bergenuizen / Anna Gilissen en dochter Lieke / Tiny Callemeyn-Goessens / Henk Schuyt / Cecile Thewissen-Sevenants / 1^e jrd. Willy Mullers / jrd. Alberto Moreschi / Giuseppe Giubila in Moreschi / pater Placido Sartucci ofm

Maandag 5 maart

9.00 (OLV) Chris de Jong

Dinsdag 6 maart

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 7 maart

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf / ter ere van St. Antonius

Donderdag 8 maart.

15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 10 maart

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Kees Kwanten / Jean Pierre Lamberigts / Gerrit Zwackhalen / Diny van der Aart-Harmes / Jef Grummer / Helena van Berlo-Sarneel

Zondag 11 maart Derde zondag van de veertigdagentijd



GEDOOPT:

Stijn Timmermans, de zoon van Roel en Linda Timmermans – van Loon van de Prins Mauritslaan 22 en **Tyler Walthie**, de zoon van Tom en Melanie Walthie – Brouwers van Op het Rooth 19.

Dat de doop van deze kinderen en de opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mogen zijn.

OVERLEDEN:



In het huis van zijn zus waar hij verzorgd werd door haar en zijn moeder is vrijdag 17 februari op 43-jarige leeftijd, veel te vroeg, **Ronnie Dingena** overleden, gevloerd door kanker. Met al zijn levens- en vechtlust kon Ronnie daar niet tegen op. Ronnie was de vader van drie prachtige dochters, die hij alle drie de communie heeft zien doen. Op Internet is hij nog steeds te vinden bij You Tube onder: the great boat trip.nl. Hij was een jonge die niet goed kon stilzitten, maar wel bij het vissen. Dan werd hij rustig. Op vrijdag 24 februari hebben we tijdens een indrukwekkende viering afscheid van Ronnie genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna hij op het kerkhof van Oostermaas is bijgezet in het graf van zijn vader. met zijn overleden vader had Ronnie een sterke band.

Op Carnavalszondag is plotseling in de vroege morgen **Lieske Ronnen – Leenders** overleden thuis in haar eigen bed, 84 jaar oud. Lieske was al van 1988 weduwe, maar veel steun vond zij bij haar zwager Giel, die ook in de flat woont in de prof. Kernstraat. Lies genoot enorm van al zijn schilderijen die haar huiskamer sierden. Zij heeft in eenvoud en bescheidenheid geleefd, noodgedwongen misschien ook doordat zij na een longontsteking en nierbekkenontsteking 2 jaar geleden veel heeft moeten inleveren. Zij leefde al, zoals haar zoon zei, in geleende tijd. Toch liet zij het zich niet aangaan, want ze was monter en energiek, ondanks de afnemende gezondheid. Op donderdag 23 februari hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk en haar bijgezet in het graf van haar man op het kerkhof op de Tongerseweg.

Op woensdagmorgen is **Alice Knooren** overleden in verzorgingshuis Lavalanche in Heugem. Op vier maanden na zou zij honderd jaar zijn geworden. Voorheen woonde zij op de Meerssenerweg 257B. Op 2 november 2011 is zij verhuisd. Een vrouw die in haar lange leven veel

WILDBREIEN

Toen ik ruim twintig jaar geleden aan de slag ging als pastor in buurthuis 't Vrouweveld aan de Burgemeester van Oppenstraat 123, was er zelfs geen sprake van braafbreien, laat staan van wildbreien. Vrouwen wilden wel graag hun eigen kleren leren maken, tarotkaarten leggen, met elkaar discussiëren in praatgroepen, mediteren, vrouwenverhalen lezen in de Bijbel en niet te vergeten: kienen. Breien? Neen, dat was voor oudere dames die hun dagen vulden met sokken breien ten voordele van de missies. Ondertussen is breien echter heel populair geworden, ook in ons buurthuis. Vrouwen brengen hun breiwerk mee als ze bij ons een kop koffie komen drinken en regelmatig vragen vrouwen mij: Wanneer beginnen we met een breiclub? Niet enkel omdat het hip is, maar vooral omdat je met breipennen en garen heel creatief kan zijn, gaan wij **op donderdag 8 maart, op Internationale Vrouwendag van 14 u tot 16.30 u samen een modieuze sjaal leren BREIEN!** Iedereen die graag breit is welkom, neem alvast wol en naalden mee. Een ervaren breister helpt je op weg. Weet je wat breien zo ontspannend maakt? Je kunt ondertussen gezellig verhalen vertellen, luisteren naar anderen en je gedachten de vrije loop laten. Heerlijk om in een gezellige sfeer en samen met anderen een uniek kledingstuk te kunnen maken. We willen het echter niet bij één keer laten: daarna beginnen we met een wekelijks **breicafé** in ons buurthuis! Eerst de knepen van het vak leren; wol en allerhande garens omtoveren tot een modieus hoedje, een warme sjaal, een kleurrijke trui of een dik vest en dan willen we ook wildbreien of straatbreien... Wildbreien is zelfs gekozen tot het mooiste nieuwe woord van 2011. Onze wijk kan in deze tijden vol ondertunnelingperikelen wel wat meer kleur en warmte gebruiken! Wat denk je ervan om het beeld van Manus bij het Trefcentrum te voorzien van een ruige gebreide jak? Of de banken op het Voltaplein wat minder grijs en hard te maken? En de leeuwinnen in het buurtpark in een zelfgemaakt wollig pak te steken? Ook enkele lantaarnpalen en bomen in de Burgemeester Bauduinstraat willen we creatief inpakken. Zelfs het beeld van Sint Antonius in de kerk kunnen we omhullen met een vrolijke mantel. Heb je nog meer ideeën? Wil je mee doen? We gaan snel aan de slag: in ieder geval voor de politie ook munt wil slaan uit wildbreien in de buurt... Of je het braaf wil houden of wild wil breien: je bent welkom op 8 maart! Voor meer info: 352 12 12 of vrouweveld@home.nl

Gabriëlla De Keukeleire

WANDELMAATJE GEZOCHT

Pelgrimage naar Santiago de Compostella. Wie wil met mij de laatste 120 km van Sarria naar Santiago de Compostella lopen in de eerste helft van mei 2012? Leeftijd en geslacht is niet belangrijk. Beatrice Oldenkamp, tel: 06-51 14 22 95

RING GEVONDEN

Bij de hoofdingang van het kerkhof is een erg mooie damesring gevonden. Info hierover kunt u inwinnen bij het secretariaat van het kerkhof: mevr. Pryzybilak tel. 362 52 78. Bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag van 10.00-14.00 uur en op woensdag van 13.30-17.30 uur.

CADEAUBON

Te koop in het parochiecentrum een cadeaubon voor Center Parcs ter waarde van 150 euro voor slechts 75 euro. Uiterste boekingsdatum 30 maart 2012. Geldig van 6 januari t/m 24 september 2012. M.u.v. schoolvakanties, zon- en feestdagen. Info bij Harrie Lamers, tel. 3625278

VASTENACTIE 2012: STEDELIJKE LEEFBAARHEID

Vasten is niet langer voorgeschreven door de kerk, het is een persoonlijke keuze. Door dat gebakje bij de koffie te laten staan of dat biertje of wijntje. Of door een extra bezoekje af te leggen aan een zieke kennis. Er zijn talloze manieren waarop we kunnen vasten. De campagne 2012 heeft als thema: stedelijke leefbaarheid. Door stil te staan bij onze eigen levensstijl verbinden we ons op een concrete manier met de leefomstandigheden van kansarmen in steden ver weg, maar ook in ons eigen Maastricht. Op woensdag 21 maart willen we hierbij stilstaan, tijdens een speciale bijeenkomst in de Pileer vanaf 19.00 uur.

TERUGBLIK ZIEKENZEGENING 11 FEBRUARI:

In één woord: Bemoedigend. Een prachtige traditie die door de mensen wordt gewaardeerd, anders waren er nooit zoveel mensen op af gekomen. Dank u wel allemaal die meegedaan hebt. Maar nu het volgend jaar: Carnavalsmaandag is het dan 11 februari: Wat dan te doen? Bepie Kraft zei: "Het maakt mij niet uit. Ik kom." Dat is toch ongelooflijk.
Pastor Mattie Jeukens ofm.

HOE GAAT INBRAAKPREVENTIE IN ZIJN WERK?

Na de derde inbraak in een half jaar tijd voel ik me een ervaringsdeskundige. De beste preventie is om niets in huis te hebben. Maar het inbrekersgilde komt niet zo vaak in de kerk vermoed ik, anders zouden ze hebben geweten dat de kerk, dat onze parochie gewoon straatarm is. Als men het dan toch wil proberen blijkt een alarm uitkomst te geven. Maar dan heb je wel een paar potige mensen nodig die door de alarmcentrale worden ingeseind. Dat gebeurt al sinds ik een inbraak heb gehad toen ik heel vredig en rustig lag te slapen en het alarm niet aan had. Nu slaap ik met het alarm aan. Het is preventief en geeft een vredige slaap. Alarm gekoppeld aan een centrale die als het ware een toezien oog is, is de beste remedie. Het is wel jammer van alle ellende en schade. Er valt in de pastorie echt niets meer te halen tenzij je graag theologische boeken leest. Ze zijn wel zwaar in het versjouwten. Pastor Mattie Jeukens ofm.

FILM: AGORA

Een spraakmakende film over de brand van Antiochië in 387. Christen worden er afgeschilderd als fundamentalisten en een soort vroege Taliban. De film zal zeker discussie oproepen. De hoofdpersoon is ene vrouwelijke filosofe uit de traditie van de oude klassieke filosofieschool van Plato en Aristoteles. De film is in de Pileer, Prof. Kernstraat 7 en begint om 19.00 op 8 maart internationale vrouwendag. Om 18.00 uur is er in de Buurtbrök een maaltijdsoep door Robbie klaargemaakt, als moment om gezamenlijk te vasten. Van harte welkom. pastor Mattie Jeukens ofm

PAASEIERENACTIE

Paaseierenactie, ook dit jaar voor het Goede Doel!
De leden van de vroegere fietsclub de Maastrappers houden ook dit jaar weer een paaseierenactie. Omdat de fietsclub is opgeheven, hebben zij een nieuw goed doel gevonden in de vrienden van O.L. Vrouw van Lourdes.
Uw bestelling van de paaseieren helpt de kosten van de Ziekenviering van 11 februari financieel rond te krijgen. Uw paaseieren voor een beste prijs kunt u bestellen op de pastorie of bij Laurens of bij iemand anders van de fietsclub bij wie u vorig jaar ook de eieren hebt besteld.

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek / Helena van Berlo-Sarneel / Tum Balendonk / Jef Grummer / overl. ouders Coenen en zus en broers en Pascal, Giovanni en Naomi

Zondag 1 april **Palmzondag** (palmwijding)

Eerste weekinde vd maand. Speciale collecte voor de eigen kerk

9.15 (G) Maurice Leutenis / Pauline Steps-Colaris
10.30 (OLV) Elisa Hermans-de Graaf / Marie Louise den Boer-Stitzinger / Anna Toulouse-v.d. Venne / Harie Verwey / José Meex / Meriam (Meerke) Smeets / Fien Smeets-Packlé / Annie Ummels-Meevissen

APOTHEEK



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBROK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Dost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 6

17 maart 2012

OOG VOOR WAT VERBORGEN IS

God, help ons verder te kijken
dan onze vooroordelen.
Help ons mee te zien
dan de stoere buitenkant,
dat verlegen gezicht,
dat onhandige gedrag
of die rare kleren.
Help ons verder te kijken
dan wat we verwachten.
Open te staan voor
onbekende verrassingen.

Help ons een toekomst
vóór ons te zien,
waar je nu alleen nog maar
van kunt dromen:
een wereld waarin
het goed is te leven
voor ieder mens.
Waarin iedereen gelukkig is
en iedereen zichzelf kan zijn.
Een wereld waarin uw vrede
eindelijk zichtbaar wordt.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en dragersconferentie

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zondag 18 maart Vierde zondag van de veertigdagentijd

- 9.15 (G) Lies Muller-Langen / Mieke Smith-Wyckmans / Mina Ramakers
10.30 (OLV) zwd. Lambert Haan en 1^e jrd. Fien Haan-Wessels / zwd. Madeleine Vleugels / Mia Lemmens-Last / Marie Weysters-Reneerkens / José Zeguers / André Tans / To Wijsen / Peter Koopman / Mia Penders-Maka / Piet Adamczyk (ivm verjaardag)

Maandag 19 maart H. Jozef

- 9.00 (OLV) Pastor Jan van der Horst ofm

Dinsdag 20 maart

- 18.30 (G) rozenkrans
19.00 (G) Pastor Piet Verschragen ss.cc.

Woensdag 21 maart

- 9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 22 maart.

- 15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 24 maart

- 19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Pierre Wynands / Henk van der Meijs / Annie Swakhoven-Coenen / Mary Drummen-Wolters / Netta Drummen-Aarts

Zondag 25 maart Vijfde zondag van de veertigdagentijd

- 9.15 (G) Willie (Pinky) Franssen / Jan van Buuren
10.30 (OLV) 3^e jrd. Laura Kroon-Bernabela / Jos Reinders-Sistersmans / Mia Lemmens-Hermans / Truus van Sint Fiet-Gulikers / 4^e jrd. Bertha Vroegop / Bertha Burkhard-Drinkwaard / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Degroof-Knubben / Harrie Schijlen / Mia Frijns-Diederer / Els Huntjens / voor wie vandaag 90 wordt, om zegen

Maandag 26 maart

- 9.00 (OLV) T.e.v. O.L. Vrouw (st)

Dinsdag 27 maart

- 18.30 (G) rozenkrans
19.00 (G) Pater Petrus van Kampen ofm

Woensdag 28 maart

- 9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 29 maart

- 15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 31 maart

Eveneens werd op zondag 4 maart **Dallisa Smeets** gedoopt, de dochter van Daisy en Robin Smeets – Lardenoije uit de Burg. Pijlsstraat 33A.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allen tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Na een moedig gedragen ziekbed is thuis op de Heugemerweg 12 **Albèrt Geron** overleden op 7 februari. Albèrt was de man van Cisca van der Meijs en de vader van Stan en Laurens. Albert hield van sleutelen aan bromfietsen en later aan auto's. Daar kon hij helemaal in opgaan en de tijd vergeten. Het liefste was hij op de achtergrond. Hij was ook een echte familieman, zorgzaam en liefdevol. Hij is 54 jaar geworden. In de O.L.V. van Lourdes hebben we afscheid genomen op maandag 13 februari, waarna de crematie plaats vond in Eijsden.

Op 2 maart overleed plotseling op weg naar zijn werk **Frans Geerkens**. Frans heeft zijn leven lang gewoond en geleefd in het Vrouwenveld. Dat was zijn wereld. Hij was getrouwd met Ellen Tonnard en de vader van Randy die samen is met Sabrina en Bryan. Ze hadden net een huis gekocht in de Burg. van Oppenstraat 86. Voor Frans kwam zijn gezin op de eerste plaats. Voetballen, vissen, darten en naar muziek luisteren, waren zijn hobby's naast zijn werk op de Mosa sinds een jaar en daarvoor op de Sphinx en het laatste jaar in Rusland.

Van Frans hebben we afscheid genomen op donderdag 8 maart in de O.L.V. van Lourdes waarna de crematie plaats vond in Geleen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 17 maart

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Penders-Maka / tot intentie van de familie Cools-Voncken / jrd. Josephine Bastian-Moest / Annie Urselmann

BROODJE HOND VERHAAL...?

In mijn hoedanigheid als redacteur van 't Peurtsje ga ik op bezoek bij een oud buurtbewoner, die een boekje heeft geschreven. Het gesprek gaat over vroeger. Er passeren allerlei onderwerpen de revue en ook het eten komt aan bod. In het boekje wordt er nl. ook geschreven over duiven eten. Hier kan ik mij iets bij voorstellen. Ik zeg dat ik vroeger bij mijn oma ook duiven at. Mijn opa was duivenmelker en als we bij mijn oma waren dan ging mijn opa naar het duivenhok draaide een paar duiven de nek om en die werden dan gebraden. Hoe ze smaakten weet ik overigens niet meer. We concluderen allebei dat duiven eten vroeger normaal was. Dan zegt mijn gastheer: 'spreeuwen zijn ook lekker. Maar meeuwen zijn niet te vreten en merels ook niet'. Ik zeg dat ik niet van plan ben om mij hieraan te wagen. Dan begint mijn gastheer over honden te praten. 'In Azië is het heel normaal dat er hond wordt gegeten', zegt hij. Opeens staat hij op, loopt naar de keuken en komt terug met een conservenblikje en zet dat op tafel. Ik denk aan een blikje hondenvoer of zoiets. Maar tot mijn grote verbazing blijkt het ingeblikte hond te zijn. Er zijn verschillende smaken. Op het etiket staat een vervaarlijk uitziende hond met daaronder de tekst: Popeye's Pitbull. Ik bestudeer het blikje aandachtig. Is dit nu een grap? Op het etiket staat: 'Vleeswaar: 85% hond. Voor mensen die energie nodig hebben. Vóór openen minstens 24 uur op 5 graden koelen'. Aan de achterkant van het blik is ook een etiket geplakt met wat culinaire tips. 'Uitstekend te combineren met Midden en Zuid-Amerikaanse bonenschotels of warmbloedige gerechten die vragen om een extra teentje knoflook en hot chilisaus'. Ik weet niet wat ik ervan denken moet en zet het blik terug op tafel. Oertussen geeft mijn gastheer geen krimp en praat onverstaanbaar verder. Ik krijg een geïllustreerd boek van de canifiele beweging (de beweging van hondenvrienden). Er staan foto's in van hondenmaaltijden, er staat in beschreven welke honden het best eetbaar zijn etc. Ik lees dat sommige rassen alleen geschikt zijn om hachee te maken. Ik kom zowaar nog een foto van een bekende tegen. Is hij lid van die vereniging? Zou hij weten dat hij in dit boek staat? Achterin staan allerlei hondenrecepten. Ik concludeer dat alles geen broodje aap verhaal is, maar een broodje hond verhaal. Dan neem ik afscheid. Zoals altijd laat ik onder het fietsen mijn gedachten gaan over wat ik nu weer moet gaan eten. Ik besluit in ieder geval even af te zien van vlees. Je weet maar nooit.

Harrie Lamers

RECTIFICATIE

De mededeling in de Wegwijs jrg 61, 4, 19 februari 2011 dat **Jeremy** het kind is van Richard en Monique Quax – de Jong is onjuist. Jeremy is de zoon van **Monique de Jong** en **Wouter Groote**.

WIJKCONCIËRGE

Het Wittevrouwenveld heeft een wijkconciërge in de persoon van Henk van den Boren. Henk is iedere dag in de wijk aanwezig, voorlopig in de ochtenduren. Hij is te bereiken op nr. 06-54 73 18 57 of in het Trefcentrum .

INTENTIE BOUWPASTOR NIJSTEN

In het pastoraal beraad is besloten om weer een jaarlijkse misintentie op te nemen voor bouwpastor Jozef Nijsten van de H. Familiekerk in Wyckerpoort. Het is niet meer gelukt om deze intentie in de vorige Wegwijs op te nemen, vandaar dit bericht met terugwerkende kracht. De intentie die eigenlijk is vastgesteld op St. Joep (19-3), is voorgelezen op zondag 18 maart.

VASTENACTIE

De folder van de vastenactie zat de vorige keer bij de Wegwijs, nu een zakje om hierin uw bijdrage voor de vastenactie te doen. U kunt het zakje met inhoud in de Goede Week in de kerk of de pastorie afgeven. Voor de parochianen van de Guliëlmus geldt dat de zakjes aan de deur worden opgehaald

INFO-AVOND VASTENACTIE PILEER

Op woensdag 21 maart vanaf 19.00 uur is er voor geïnteresseerden een bijeenkomst over de vastenactie van dit jaar, met als thema stedelijke leefbaarheid. We staan stil bij armen in steden ver weg, maar ook in ons eigen Maastricht. Daarnaast zal er uitleg worden gegeven aan het hongerdoek van 2012.

PALMPASEN MAKEN EN WIJDING PALMTAKJES

Het gaat snel dat is alweer in het weekend van 31 maart en 1 april. De kinderen van de Communie zullen ook dit jaar weer een Palmpassen gaan maken en dat doe je als volgt: Van twee latten maak je een kruis dat versier je en je hangt er van alles aan: het broodhaantje. Er hoort ook een ei bij, of drie chocolade eieren. Dertig rozijnen als teken van de dertig zilverlingen waar Judas Jezus voor verraadde. Ook twaalf ongepelde pinda's als symbool van de 12 vrienden van Jezus. Die 12 chocolade eieren vind ik ook wel een

mooi symbool, die leerlingen waren eigenlijk ook nog maar een eitje! Twee mandarijnen voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg aan het kruis. Verder snoepgoed zoveel als je wilt. Dat moet ons eraan herinneren dat we allemaal samen op weg zijn naar het land van overvloed: een land van 'melk en honing'.

In de kerk op zaterdag 31 maart en zondag 1 april krijg je een palmtakje dat ons laat denken aan de Koninklijke intocht van Jezus als de nieuwe koning David in Jeruzalem, de week voor zijn lijden en sterven.

WANDELEN NAAR HASSELT

Het is voor de echte liefhebber of om te oefenen: 40 kilometer. We vetrekken om 07.00 uur bij de kerk van O.L.V. van Lourdes en het einddoel is het Heilig paterke van Hasselt. De onkosten zijn 5 euro voor de bus terug en een boekje.

Info over de datum in de volgende Wegwijs - 't Klökske of na te vragen op de pastorie bij pastor Mattie Jeukens.

KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!

Na lange tijd de rubriek over: Hoe gaat.... in zijn werk? Nu een andere rubriek met de uitdagende titel: Katholiek in deze tijd?! Nog voordat de rubriek begonnen is, kwam er al commentaar. Je moet het niet 'katholiek' noemen, maar 'geloven', of 'christen zijn in deze tijd'. Toch heb ik gekozen voor: Katholiek zijn in deze tijd?! Dus met vraagteken en uitroepteken. Ik vind het een uitdaging, omdat 'katholiek' niet zo goed meer ligt en omdat ik toch zelf katholiek ben. Waar we uitgaan komen, weet ik niet. Ik ben zelf benieuwd. In de geloofsbelijdenis spreken we uit: "Ik geloof in de ene katholiek kerk." Protestanten hebben het woord katholiek vervangen door het woord 'algemeen'. Ik hoop u lezer nieuwsgierig te kunnen maken. Als me dat lukt, ben ik geslaagd.

Pastor Mattie Jeukens

LEZING PALMZONDAG: HET KRUIS IN DE KUNST

Over het kruis en de gekruisigde en de invloed van de franciscaanse spiritualiteit in de kunst is er Palmzondag een lezing om 15.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. De kosten zijn een vrije gave.



GEDOOPT:

Op zondag 4 maart 2012 is **Mason Borsboom** gedoopt, zoon van Frank en Kim Borsboom – Holthaus uit de Henisstraat 22 in Maastricht en het broertje van Ayden.

10.30 (OLV) Sjaak Cauwels / Louis Swackhoven / Lizet v.d. Bosch-Klever / Annie Klaasen-Naus / Jean van Gasteren / Jean Fabry / Tiny Willems-Hegt

Dinsdag 10 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Voor de afvalligen van het katholieke geloof / t.e.v. het onbevlekt hart van de maagd Maria

Woensdag 11 april

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Zaterdag 14 april

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Gerrit Zwackhalén / Martin Coolen / Cor Kanters / Jean Pierre Lamberigts

Zondag 15 april **Eerste zondag van Pasen**

9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Sayelberg- de Jong / Toon Hupkens en de overleden familie Hupkens-Beckers

10.30 (OLV) zwd. Frans Geerkens / jrd. Loks-Reinards / Luzia Smits-Croë / jrd. de overledenen van de families Fouraschen en Hoekstra / jrd. Frans Weerts / jrd. Elise Hermans-de Graaf / Jo van Wunnik / Jean van Wunnik / Isabella Ubaghs-Essers / Jef Op den Oordt, José Op den Oordt-Coenen en zoon Bert

-----A P O T H E E K-----

➔ Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 7 31 maart 2012

BANG VOOR DE DOOD

God, we zijn als de dood
voor de dood.

We horen er vaak over praten,
we zien de slachtoffers op tv,
de rouwadvertenties in de krant,
maar wennen doet het nooit.

Het maakt ons bang.
We worden er onzeker van.
We willen leven.
Dat is toch gewoon?

Help ons moed te putten
uit de dood van die ene:
Jezus van Nazaret,
die liet zien dat de dood
geen eindpunt is,
maar een nieuw begin.

Niet dat het daarmee
gewoon zal zijn, de dood.
We zullen er altijd van schrikken,
zeker als hij heel dichtbij komt.
Laat het dan een troost zijn
dat het leven niet ophoudt
waar wij afscheid nemen.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouw- en droegromtiele

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

Edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharmerweg 61

tel.: 363 53 08

**ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL**

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

Zondag 1 april **Palmzondag** (palmwijding)

Eerste weekeinde vd maand. Speciale collecte voor de eigen kerk

9.15 (G) Maurice Leutenis / Pauline Steps-Colaris

10.30 (OLV) Elisa Hermans-de Graaf / Marie Louise den Boer-Stitzinger / Anna Toulouse-v.d. Venne / Harie Verwey / José Meex / Meriam (Meerke) Smeets / Fien Smeets-Packlé / Annie Ummels-Meevissen

Maandag 2 april **Boeteviering voor Pasen**

9.00 (OLV) Corrie van de Berg

Dinsdag 3 april **Boeteviering voor Pasen**

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Marijean Walczak

Woensdag 4 april

9.00 (OLV) Woord- en Communiedienst

Donderdag 5 april **Witte Donderdag**

19.00 (OLV) Koen Meens sj / Laetus Keulaerds ofm / Leon Prikken / Carl Grasveld ofm / voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf / Alex Hamers

Vrijdag 6 april

Goede Vrijdag

15.00 (OLV) Kruisweg, kruisverering en bloemenhulde

19.00 (G) Lijdensverhaal, kruisverering en bloemenhulde

Zaterdag 7 april

Paaszaterdag - Paaswake

20.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Math Palmen / de overledenen van de familie Claessens-Adams / Henk Moenen / Miel Verbert / Frans Kusters / Willy Freens en Annie Freens-Vermeeren / Paul Prop / Kees Kwanten

Zondag 8 april

Pasen

9.15 (G) Jean Nijssen / Mathieu Meyers / Mia Merkelbach / John Commijs / Tiny Stitzinger-Sons

10.30 (OLV) zwd. Lieske Ronner-Leenders / Martin Huntjens / Tini Biesmans / Peter Koopman / Ger Leclair / Bertha Tilkin-Franssen / Henk Schuyt / Esther Meyers / Anna Gilissen en dochter Lieke / Martin Konings

Maandag 9 april

Tweede Paasdag

9.15 (G) Ter nagedachtenis aan mgr. Lemmens / Jo Kerstel / Mia Sibels

FOLDER

Bijgevoegd bij deze Wegwijs/Klökske een folder over Pasen. De titel heet: Pasen, staan we er nog bij stil? In het woordje stil zit ook het begrip stilte verwerkt. De dag voor Pasen (Paaszaterdag) wordt ook wel stille zaterdag genoemd. Juist op deze dag is er op de Voltstraat een grote braderie georganiseerd.

KERKDIENTEN GOEDE WEEK EN PASEN

Palmzondag 1 april: wijding palmtakjes. Op maandag 2 april: in de O.L.V. v. Lourdes boeteviering voor Pasen. Dinsdag 3 april om 19.00 uur is de boeteviering in de Guliëlmuskerk. Op donderdag 5 april is er om 19.00 uur de Witte Donderdagviering in de O.L.V. van Lourdes. Goede Vrijdag 6 april: 15.00 uur kruisweg, bloemenhulde en kruisverering in O.L.V. van Lourdes en om 19.00 uur: lijdensverhaal, bloemenhulde en kruisverering in de Guliëlmus. Zaterdag 7 april: 20.00 uur Paaswake in de O.L.V. van Lourdes. Zondag 8 april Pasen: om 9.15 uur mis in de Guliëlmus en om 10.30 uur in O.L.V. van Lourdes. Maandag 2^e Paasdag: om 9.15 uur mis in de Guliëlmus en om 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdes.

PALMPASEN EN COMMUNIE

Op zondag 1 april is het een bijzondere Palmpasen, dan komen de 25 kinderen die op 17 mei hun eerste communie gaan doen naar de kerk. Op zaterdag hebben ze hun Palmpasen gemaakt. Zij zullen tijdens deze viering een bijzondere plek krijgen.

EEN PALMPASEN MAKEN?

Van twee panlatten maak je een kruis, dat versier je met crêpepapier en je hangt er van alles aan: het broodhaantje. Deze haan herinnert aan het verraad van Petrus. Er hoort ook een ei bij.

Je moet dertig rozijnen aan een koord rijgen als teken van de dertig zilverlingen waar Judas Jezus voor verraadde. Ook twaalf ongepelde pinda's horen er aan als symbool van de 12 vrienden van Jezus. Twee mandarijnen voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg op het kruis. Verder mag je er zoveel snoepgoed aanhangen als je wilt. Dat moet ons eraan herinneren dat we allemaal samen op weg zijn naar het land van overvloed, een land van 'melk en honing'. In de kerk geven we je nog een groen palmtakje dat ons laat denken aan de Koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Welkom met je Palmpasen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

EINDE RAPID EN WVV

Het einde van een tijdperk. Rapid en WVV gaan fuseren en gaan verder onder de inspirerende naam Geusseltsport. Waar zijn de tijden gebleven waarin namen nog iets betekenden? WVV was een begrip en ook Rapid. Bovendien had Rapid een van de mooiste namen in Maastricht: Roomse Adel Prikt In Daden. Rooms zijn de meeste leden allang niet meer en van adel zeker niet.

WANDELEN NAAR HASSELT, 14 APRIL

Het is voor de echte liefhebber of om te oefenen: 40 kilometer. We vertrekken op zaterdagochtend 14 april om 07.00 uur bij de kerk van O.L.V. van Lourdes en het einddoel is het Heilig paterke van Hasselt. De onkosten zijn 5 euro voor de bus terug en een boekje.

LEZING PALMZONDAG: HET KRUIS IN DE KUNST

Over het kruis en de gekruisigde en de invloed van de franciscaanse spiritualiteit in de kunst is er Palmzondag een lezing om 15.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. De kosten zijn een vrije gave.

VASTENACTIE

Het zakje van de vastenactie zat de vorige keer in de Wegwijs/Klökske. U kunt het zakje met inhoud in de Goede week in de kerk of de pastorie afgeven. Voor de parochianen van de Guliëlmus geldt dat de zakjes, zoals ieder jaar, deur aan deur worden opgehaald.

BLOEMEN MEEBRENGEN

Voor al diegenen die op Goede Vrijdag naar de diensten komen. Vergeet u niet bloemen mee te brengen voor de bloemenhulde?

PAASVIERING ZONNEBLOEM

Op maandag 2 april is er de Paasviering van de Zonnebloem. Eerst is er een kort samenzijn in de Pileer en aansluitend gaat het naar de Letterdoes waar de Zonnebloem weer als vanouds gastvrij voor zijn gasten zorgt.

KATHOLIEK IN DEZE TIJD!?

We leven nu, en ieder is kind van zijn tijd, ook wij katholieken. Om het 'hier en nu' kunnen we niet heen. De wereld hoort daarbij met zijn mooie en minder mooie kanten. Alles hoort erbij. Wij katholieken erkennen dat en proberen onze tijd serieus te nemen en de tekenen van de tijd te verstaan. Onze wereld is een economische wereld. Zonder euro's gaat het niet. Daar hebben wij allemaal mee te maken. Bij de meeste mensen komt geld en gezondheid op de eerste en tweede plaats. Er zijn nog altijd veel meer arme dan rijke mensen. Maar er is wel veel eigen belang, bij arm en rijk. Het geld moet rollen, en ieder moet zelf zien te overleven. De meeste mensen doen dat door te proberen aan anderen te verdienen. Katholieken moeten dat ook om in leven te lijven, maar katholieken zullen ook proberen te dienen, dat wil zeggen aandacht hebben voor de mens die naast je staat. Gewoon iets over hebben voor een ander en dat mag wat kosten ook. Mensen die zo in het leven staan, zijn van deze tijd, maar toch ook weer niet. Zij zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Zij zijn een beetje hemels. Misschien wilt u dat ook wel een beetje zijn? Begint de hemel niet daar waar mensen aandacht hebben voor elkaar en elkaar niet onverschillig laten, maar iets doen?

Pastor Mattie Jeukens ofm.



GEDOOPT:

Op zondag 25 maart zijn in de O.L.V. van Lourdes gedoopt: **Fiego** en **Ivan**, de kinderen van Peter en Elke Aarts - Notelaers uit de Kasteel Cortenbachlaan 85.

Dat hun doop ons allemaal tot zegen mag zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 31 maart

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek / Helena van Berlo-Sarneel / Tum Balendonk / Jef Grummer / overl. ouders Coenen en zus en broers en Pascal, Giovanni en Naomi

PASEN

Soms denk ik: "Wat heb ik me nu weer op mijn nek gehaald?" Dan ben ik enthousiast over iets en wil dat graag delen met anderen. Als het over Palmпасen gaat, is het niet zo moeilijk gelukkig. Daar heb ik ervaring mee. Al enkele jaren wordt Palmпасen uitbundig gevierd met de kinderen. En ook dit jaar gaan de kinderen van de Letterdoes weer met hun Palmпасen naar de Koepelhof. Ik mocht uitleggen wat de Palmпасen is en hoe je hem maakt. De kinderen van groep 7 en 8 luisterden zo geboeid, dat ik in mijn enthousiasme zei, dat ik heel graag terug zou komen om over Pasen te vertellen. De juffrouw nodigde me meteen uit. Dat doe ik wel even dacht ik. Mooi niet dus. Daar komt heel wat bij kijken, want hoe vertel je nu in een half uurtje de kinderen over Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (geen dag dus voor een braderie, Stille Zaterdag is de enige dag in het jaar dat christenen als het ware leven zonder Jezus, omdat hij dan in zijn graf ligt. Dan kun je maar één ding doen en dat is schoonmaken, opruimen, zoals dat vroeger gebeurde en wachten op de opstanding en de klokken die terug komen van Rome met de eieren) dus hoe vertel je daarover en ook nog over de opstanding uit de doden. Ik ben van alles bij elkaar gaan zoeken, met het gevolg dat ik veel te veel materiaal had. En het was ook nog allemaal even boeiend en interessant, voor mij dan! Zo gaat dat trouwens ook met de lezing die ik Palmzondag om 16.00 uur in de kerk mag geven over de ontwikkeling in de kunst van de afbeeldingen van de gekruisigde Christus. Ik wist dat het een boeiend onderwerp is, maar niet dat er zoveel materiaal is, juist ook van moderne kunstenaars. Ik verdrink er in. Ook hier denk ik: "Wat doe ik me aan?" "Kan het nog goed komen?" Gelukkig ging het verhaal op school geweldig, dat vond ik dan omdat de kinderen meer dan een half uur lang geluisterd hebben. Het waren niet de gemakkelijkste verhalen. Het Joodse Paasfeest kwam ter sprake. We hebben de matzes geproefd. Uitgelegd hoe Jezus het Joodse Pesach op zijn eigen leven betreft en daardoor vernieuwd en ons zo de eucharistie geeft. En de islam is ter sprake gekomen hoe Jezus in de Koran door Allah naar de hemel is opgetild om op het einde der tijden terug te komen, precies ook wat de christenen geloven en de Joden weten het nog niet, maar zij verwachten wel de Messias en waarom zou dat Jezus niet kunnen zijn? Wat de kinderen van de les hebben opgestoken weet ik niet. Maar door hun aandacht kreeg ik wel een gevoel van Zalig Pasen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Madeleine Vleugels / Maria Goertz-Vleugels / Diny van der Aart-Harmes

Zondag 29 april **Derde zondag van Pasen**

9.15 (G) de overledenen van de familie Steps / Jean Nijssen (trouwdag)

10.30 (OLV) Kazimierz Kucia / Domingo Avila / Mia Lemmens-Last / Riny Bergenhuizen / Tiny Callemeyn-Goessens / Maria Weijsters-Reneerkens / Jos Welten / Els Huntjens / André Signet

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten **geen koopavond**



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 8 14 april 2012

IETS OM ONS AAN OP TE TREKKEN

God, er zijn momenten
waarop het leven niet leuk is.
We móéten zoveel.
En niet alles gaat
zoals we dat graag zouden willen.
Dan kunnen ze wel roepen:
"Je moet erdoorheen!",
maar dan zien we gewoon
tegen alles op.

Help ons dan
om de lichtpuntjes te zien,
de kleine dingen
die het leven
de moeite waard maken.
Geef ons toekomstdromen
en toekomstplannen,
waaraan we ons
op kunnen trekken.

En geef ons houvast
aan uw toekomstdroom,
uw belofte
van een nieuwe wereld.

Vrienden van de O.L.V. van Lourdeskerk. Ondertussen zijn die lezingen een echte traditie aan het worden.

GEDOOPT:



Op Paaszondag met het pasgewijde doopwater van de Paasnacht is **Shanaya van Die** gedoopt, de dochter van Cor en Bianca van Die – Schumans van de Hermesweg.

Dat haar doop ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:



Op Klevarie is **Chris Ummels** overleden op 3 april, 15 maanden na zijn vrouw Annie. Chris is 82 jaar geworden. Zij woonden op de Meerssenerweg 167 tegenover de Mosa waar Chris 40 jaar gewerkt heeft. Tekenend voor Chris was de vensterbank voor zijn huis, een mooie plek waar je kon zien waar zijn handen hadden gerust als hij tegen de vensterbank leunde. Chris was een dankbare man, en net als zijn vrouw Annie trots op hun zoon Paul, zijn vrouw Jacqueline en hun twee dochters Fleur en Anne. Op dinsdag 10 april hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna de crematieplechtigheid plaats vond in Eijsden.

In Genk is op 4 april **Lena Balendonck-Kremers** overleden, 67 jaar oud, de echtgenote van Tum Balendonck, die op 8 augustus vorig jaar overleden was. Lena heeft net als haar man, gevochten tegen haar ziekte terwijl ze eigenlijk wist dat het een verloren strijd was. Maar zij wilde niet opgeven. Zij wilde de hoop niet laten varen en dat is tekenend voor haar hele leven geweest. Altijd er voor vechten om er iets moois van te maken. Samen met Tum was het niet altijd gemakkelijk, maar ze hebben wel alles eruit gehaald wat er inzat. Op Paaszaterdag, Stille Zaterdag hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk en haar daarna bijgezet bij haar man op het kerkhof van Heer, dicht bij pater Pio, die zij vereerde net als de Heilige Rita.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 14 april

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Gerrit Zwackhalen / Martin Coolen / Cor Kanters / Jean Pierre Lamberigts

EEN FIJNE LENTE TOEGEWENST

Tijden veranderen. Wat vroeger Paasvakantie was, heet nu meivakantie of voorjaarsvakantie. Het oude Paasfeest heeft voor veel mensen geen kerkelijke betekenis meer, maar wordt met de lente verbonden. Een andere religieuze betekenis? Op een mooie zonnige lente maandag viert de Zonnebloem zijn jaarlijkse Paasbijeenkomst. Traditioneel gaat iedereen eerst naar de Pileer voor een kort moment van bezinning en daarna naar de Letterdoes, voor een gezellig samenzijn. Ikzelf ben niet aanwezig in de Pileer, maar ga met twee deelnemers van de groep Kwartiermakers bloemstukjes naar de Letterdoes brengen. Een paar dagen eerder hebben de Kwartiermakers maar liefst 40 bloemstukjes gemaakt voor de Zonnebloem. Er is ijverig aan gewerkt in de Kunstketel. Een paar stukjes worden op de aangeklede tafels neergezet en de rest op een andere tafel om bij het weggaan uitgereikt te worden. Dan druppelen de eerste gasten binnen. Wat opvalt is dat het drukker is dan normaal, met zelfs een paar nieuwe gasten. We krijgen paasbrood met roomboter, er zijn paaseieren, koffie, fris en later op de middag voor de liefhebbers advocaat. Er wordt gezellig gekletst. De leden van de groep Kwartiermakers worden voorgesteld en krijgen een verdiend applaus, want iedereen is onder de indruk van de bloemstukjes. Iemand zegt dat Bepie Kraft komt zingen, maar dat is niet waar. We moeten het doen met prima achtergrondmuziek van een cd'tje. Toch heeft de Zonnebloem nog een verrassing in petto. De gasten van de Zonnebloem mogen in juni een dagje met de bus naar de Floriade in Venlo. Weliswaar tegen een bescheiden vergoeding, maar dan is wel de hele dag verzorgd. Aangeraden wordt om niet te lang te wachten met opgeven, want vol is vol. Rond 16.15 maakt iedereen aanstalten om naar huis te gaan. Iedereen krijgt een Paasbloemstukje mee. Zelfs de pastoor. Er zijn nog wat stukjes over en die worden door de Zonnebloem thuisgebracht bij ouderen die niet naar deze middag konden komen. Iedereen is tevreden en de middag is omgevlogen. De vrijwilligers van de Zonnebloem hebben weer goed voor hun mensen gezorgd. Ik wordt mij weer bewust dat 'Pasen' bij veel mensen een andere betekenis heeft gekregen. Op de kaartjes aan de bloemstukjes staat geschreven: 'De Kwartiermakers wensen u een fijne lente'. Dan merk je dat de tijden zijn veranderd. Niemand van de Zonnebloem overigens die daar mee zat, daarvoor vonden ze het gebaar veel te leuk.

Harrie Lamers

ER ZIJN WEER KUIKENS

De kuikens zijn weer gearriveerd in de kerk. Net uit het ei gekropen zitten ze nu knus onder een lekkere warme lamp in de sacristie om vanaf paaszaterdag enige tijd in de O.L.V. van Lourdeskerk te logeren. Vanaf Pasen zijn zij in de kerk te bewonderen. Na Pasen gaan zij naar iemand die zich trouw ieder jaar over de kerkkuikens ontfermt. Hij heeft een grote ren waar ze veel ruimte hebben. Twee jaar geleden hadden wij alleen maar hanen. In de ren maken die alleen maar ruzie, dus de meeste haantjes zijn vermoedelijk verdwenen in de pan. Vorig jaar hadden wij alleen maar hennen. Helaas zijn er vorig jaar verschillende kippen door een buizerd opgepeuzeld. Nu is de ren van boven met kippengaas afgesloten. Hopelijk zijn de kuikens van 2012 een langer leven beschoren. Het feit dat je als kuiken in een kerk bent grootgebracht is dus geen garantie voor een lang en gelukkig leven.

EIEREN

Wie was er eerder. De kip of het ei? Het lijkt erop dat de kuikens deze keer hebben gewonnen. In ieder geval heeft Laurens Radstaat en oud medewerkers van de fietsclub aangeboden om de jaarlijkse eierenverkoop met Pasen ter beschikking te stellen aan de Vrienden van O.L.V. van Lourdes. Er zijn maar liefst zo'n 12.000 eieren verkocht. Die zijn vanaf woensdag voor Pasen thuis bezorgd, toen waren de kuikens al in de kerk.

SPONSOREN GEZOCHT

Het orgel van de Guliëlmuskerk is stuk. De blaasbalg heeft het begeven. Deze was al een keer gerepareerd, maar is nu niet meer te repareren. Er moet een nieuwe blaasbalg komen. Dus voor wie wil adopteer een blaasbalg. Giften vooreen nieuwe blaasbalg zijn van harte welkom. Voor meer info: bel de pastorie.

KOMPLIMENTEN VOOR KERKHOF OOSTERMAAS

Van verschillende kanten ontvangen wij regelmatig complimenten over ons kerkhof. Je kunt zien dat het allemaal goed wordt bijgehouden en het heeft een fijne uitstraling. Een woord van dank aan allen die dit mogelijk maken. Particulieren die het graf van hun dierbaren verzorgen en natuurlijk de vrijwilligers die op het kerkhof actief zijn.

BARBARA-AVOND IN DE KUNSTKETEL

De Heilige Barbara is de beschermheilige van de tunnelbouwers en mijnwerkers. Op 24 mei zal er een activiteit plaatsvinden waarbij alle buurtbewoners rondom de tunnel zullen worden uitgenodigd. Echter: onze kerk had nog geen beeld van deze H Barbara. Diverse groepen uit de buurt zijn nu druk bezig om zelf een Barbara te maken. Er doen groepen van de kunstketel aan mee, zelfs de kinderen. Ook groepen van de nok kunstenaars in de Frankenstraat, Mondriaan en het Vrouwenveld. Met zoveel Barbara's in de maak gaat het natuurlijk helemaal goed komen met die tunnel. Om meer te weten te komen over het leven van de Heilige Barbara zal er een lezing plaatsvinden door de pastoor Mattie Jeukens. Op dinsdag 17 april van 20.00 tot 21.30, in de kunstketel, hoekje Frankenstraat-Edisonstraat. Deelname is gratis, er is koffie en thee iedereen is welkom, namens de organisatie Manon Pachen Trajekt. Al deze kunstwerken zullen vanaf 24 mei in de kerk te bewonderen zijn. Daarnaast zal er een bijeenkomst zijn van 16.00 tot 18.00 uur voor alle betrokkenen en omwonenden van de tunnel.

PALMPASEN

De Letterdoes is met de kinderen van de hoogste klassen naar de Koepelhof geweest om daar de mensen een Palmpasen te brengen. Het was een nog groter succes dan vorig jaar omdat zij nu ook liederen en een dansje hadden in gestudeerd. Ook de communicanten hadden een Palmpasen gemaakt, waarmee ze ons allemaal in de kerk hebben gezegend. En wij mogen ons gezegend weten met de kinderen, want wie de kinderen heeft, heeft de toekomst.

PASEN

Dank aan ieder die geholpen heeft. De opbrengst van de eieren actie en de Vastenactie zijn nog niet bekend bij het verschijnen van het parochieblad. Maar dat krijgt u nog te horen. Ook dit jaar zijn er uit een aantal eieren prachtige kuikens gekropen die samen met de prachtige Paastuin de kerk en het kruis tot leven brengen.

LEZING OVER HET KRUIS

Op Palmzondag 1 april, was er niet alleen koopzondag en de opening van een interessante fototentoonstelling over pater Castorius in het Centre Ceramique, maar ook een lezing over het Kruis en haar ontwikkeling in de kunstgeschiedenis in de O.L.V. van Lourdeskerk. Veertig mensen zijn er naar toe gekomen. Ze zijn niet teleurgesteld. Ieder was verrast door de ontwikkeling van de afbeeldingen die de gekruisigde heeft ondergaan. Deze lezing was georganiseerd door de

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwgeest en drugencentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zondag 15 april **Eerste zondag van Pasen**

- 9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg- de Jong / Toon Hupkens en de overleden familie Hupkens-Beckers
10.30 (OLV) zwd. Frans Geerkens / jrd. Loks-Reinards / Luzia Smits-Croë / jrd. de overledenen van de families Fouraschen en Hoekstra / jrd. Frans Weerts / jrd. Elise Hermans-de Graaf / Jô van Wunnik / Jean van Wunnik / Isabella Ubaghs-Essers / Jef Op den Oordt, José Op den Oordt-Coenen en zoon Bert

Maandag 16 april.

- 9.00 (OLV) T.e.v. O.L. Vrouw (st)

Dinsdag 17 april

- 18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 18 april

- 9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 19 april.

- 15.00 (Pileer) Voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 21 april

- 19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Solange Timans-Bernard / Bertus Remmers / Ben Vanvelzen / Chrit Clermonts / Chris de Jong / Annie Ursulmann / Jan en Netta Palmens-Smeets / Pierre Wijnands

Zondag 22 april **Tweede zondag van Pasen**

- 9.15 (G) Netta Clermonts-Ramakers / Mieke Smith-Wijckmans
10.30 (OLV) jrd voor de overledenen v.d. familie Elissen-Thomma / Bertha Tilkin-Franssen / Ronnie Dingena / Albert Geron / Willy Laurens-Langenegger / Thiela Franssen-Roox / Oscar Aarts / Bèr Bosch, Liza Bosch-Berghmans en Morris Bosch / Jean Severens

Maandag 23 april

- 9.00 (OLV) Rinus Creusen

Dinsdag 24 april

- 18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Pater Wilhelmus Saris ofm

Woensdag 25 april

- 9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 26 april

- 15.00 (Pileer) voor de wijk Wyckerveld

Zaterdag 28 april

- 19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Madeleine Vleugels / Maria Goertz-Vleugels / Diny van der Aart-Harmes

Zondag 29 april **Derde zondag van Pasen**

- 9.15 (G) Pauline Steps-Colaris / Maurice Leutenis / Mina Ramakers
 10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / Anna Bollen en familie / Jef Op den Oordt i.v.m. verjaardag Jose Op den Oordt-Coenen en zoon Bert / overl. ouders Hannon-Cruts / Truus van Sint Fiet Gulikers / Fien Smeets-Packle / Marie Louise den Boer-Stitzinger / Harie Verwey

Maandag 7 mei

- 9.00 (OLV) t.e.v. O.L.Vrouw (st)

Dinsdag 8 mei

- 18.30 (G) Rozenkrans

- 19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems / t.e.v. het onbevleete hart van de maagd Maria

Woensdag 9 mei

- 9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de familie Vanderwall-van Lijf

Zaterdag 12 mei

- 19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mary Drummen-Wolters / Netta Drummen-Aarts / Jozé Zeguers / Paul Prop

Zondag 13 mei **vijfde zondag van Pasen**

- 9.15 (G) Leon Prikken / voor het behoud van het geloof in de parochie
 10.30 (OLV) 1^e jaardienst Marieke Kuypers-Karssemakers / echtelieden Lemmens-Dautzenberg en zoon / Deken Karel Receveur / Tini Biesmans / Mia Degroof-Knubben / Harrie Schijlen / Mia Frijns-Diederer / Ceile Thewissen-Sevenants / Anna Toulouse-v.d. Venne

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
 P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H.Guliëlmus
 Olympiaweg 89
 6225 XX Maastricht
 SNS-Bank:
 86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
 van Lourdes en
 H.Familie
 Voltastraat
 Pres. Rooseveltln 211
 6224 CP Maastricht
 SNS-Bank:
 85.83.83.500
 Parochiecentrum
 H.Guliëlmus, O.L.V. v.
 Lourdes en H.Familie
 Edisonstraat 2
 6224 GK Maastricht
 Tel.: 362 52 78
 www.kerkkomnou.nl
 Bij nood:
 043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
 045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en
't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
 Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
 Harrie Lamers, pastoraal-werker
 Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 9 28 april 2012

WEERBAAR

God, soms stort onze wereld in.
 Tenminste, zo lijkt het.
 Een vriend of vriendin
 haalt een rotstreek uit
 of een huisdier gaat dood
 of...

Ach er is zoveel,
 waar we kapot van zijn.
 We zijn stuk van verdriet
 of het kan ons allemaal
 geen barst meer schelen.
 Onze toekomstplannen
 vallen in duigen
 en wij zitten met de brokken.
 We voelen ons verscheurd.

God, maak ons weerbaar.
 Maak ons heel.
 Geef ons de kracht
 om puin te ruimen
 en de scherven weer
 bij elkaar te rapen.
 Doe ons ontdekken
 dat liefde wonden heelt.

Geef ons een
 onverwoestbaar vertrouwen
 in de toekomst,
 in onszelf
 en in u.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en drugesomatie

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

dertiende was toch een verlossing van een bewogen en lang leven. Gretha heeft twee dochters, Lenie en Lucie, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Op de dag dat zij 88 jaar oud werd, 17 april, hebben we afscheid van haar mogen nemen in het crematorium in Geleen.

DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 28 april

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Madeleine Vleugels / Diny van der Aart-Harmes / Harrie van Zeyl en zoon David / overl. ouders v.d. Linden Lippek / Pater Leon

Zondag 29 april Derde zondag van Pasen

9.15 (G) De overledenen van de familie Steps / Jean Nijssen (trouwdag)
10.30 (OLV) Kazimierz Kucia / Domingo Avila / Mia Lemmens-Last / Riny Bergenhuizen / Tiny Callemeyn-Goessens / Maria Weysters-Reneerkens / Jos Welten / Els Huntjens / André Signet

Maandag 30 april

9.00 (OLV) Pater Jo van Osch w.p.

Dinsdag 1 mei

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Lies Muller-Langen

Woensdag 2 mei

9.00 (OLV) Woord- en communiedienst

Vrijdag 4 mei Eerste vrijdag / Dodenherdenking

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vanderwall-van Lijf / voor alle oorlogsslachtoffers

Zaterdag 5 mei

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Finy Gielen / Henk v.d. Meys / Jose Meex / Louis Swakhoven / Chris de Jong

Zondag 6 mei Vierde zondag van Pasen

Eerste weekend van de maand speciale collecte voor de eigen kerk
--

MAATJE GEZOCHT

Het schuldhulpmaatjesproject zoekt vrijwilligers die mensen begeleiden die in financiële problemen zitten. Een 'maatje' doet datgene waar een professional niet aan toekomt: hij loopt mee met degene die hij krijgt toegewezen, is luisterend oor, helpt met administratie op orde brengen etc. Kortom brengt wat orde in een chaotische situatie en is steun en toeverlaat. Maatjes krijgen een gratis driedaagse toerusting en kunnen terugvallen op een plaatselijke coördinator. Heeft u interesse of zou u de hulp van een maatje kunnen gebruiken? Neem contact op met Harrie Lamers hwjm.lamers@planet.nl (tel 362 52 78 / 06-15 33 69 41).

KATHOLIEK IN DEZE TIJD!?

Onlangs werd ik weer met het katholicisme geconfronteerd. Ik zat te vergaderen en het gesprek kwam plotseling over 'bovennatuurlijke zaken'. Iemand riep spontaan: dan roepen we toch de hulp van Harrie in, want die heeft een cursus duiveluitdrijving gedaan (voor de goede orde: ik heb géén cursus gevolgd). Naast mij was iemand ineens hevig geïnteresseerd en vroeg steeds: vertel eens, wat heb je gedaan? Ik deed alsof ik niets hoorde, maar mijn buurvrouw begon aan mijn arm te trekken en bleef maar doorvragen. Een andere deelneemster begon spontaan te praten over vooedoopraktijken en andere toestanden die ze had meegemaakt bij een kennis. 'Dat is allemaal maar niks, dat is allemaal bijgeloof', zei ze. Iemand anders antwoordde: 'maar hier in de wijk worden toch ook overal huizen uitgezegend en kaarsjes aangestoken'? Dat klopt zei de mevrouw van de voodoo: 'Ik heb mijn huis ook laten uitzegenen'. 'Is dat dan geen bijgeloof?', zei iemand anders. Neen, antwoordde de mevrouw: 'Dat is wat anders...dat is katholiek'. 's Middags stond ik bij de kassa van de C-1000. Voor mij stond een forse man met tatoeages, niet bepaald het type kerkganger. Op zijn achterhoofd stond met sierlijke letters 'Only God'. Er zijn nog veel katholieken in de wijk.

DODENHERDENKING/BEVRIJDINGSBOOM.

Op 4 mei is het dodenherdenking. Om 18.00 uur is er een kerkdienst in de St. Servaas en vanaf 19.30 uur is er een plechtigheid bij het bevrijdingsmonument op het Koningsplein met kranslegging. Op 12 mei wordt de plaquette onthuld bij de nieuwe Herdenkingsboom op het Old Hickoryplein. De boom vervangt de oude Herdenkingsboom die geveld is door de zware storm in juli 2010. Bij de boom komt een plaquette ter herinnering aan de bevrijding van Maastricht door de Old Hickory-divisie in september 1944. Burgemeester Onno Hoes komt de

plaquette onthullen. Iedereen is van harte welkom, ook daarna in de Buurtbrök

WANDELEN

Info over: Wandelen eind augustus en begin september

Op woensdag 2 mei is er in de pastorie een informatiebijeenkomst voor een wandeltocht van 23 augustus tot en met 6 september in Umbrië, Italië. Het begint om 20.00 uur en is bedoeld voor iedereen die niet bang is voor een uitdaging en graag buiten is. Informatie: 043 - 363 43 48

EERSTE COMMUNIE

Eerste Communie, niet alleen in onze parochie op 17 mei maar ook kinderen die elders op school zitten gaan hun eerste communie doen. Dat zijn:

Ninon Jamin uit de Merovingenstraat 41, die op school zit in 't Wezeltje te Veldwezelt, hij doet op 13 mei zijn communie.

Eveneens doet op 13 mei in Valkenburg zijn Eerste Communie **Jules Janssen** uit de Eburonenweg 52, de oudste broer van Jill en Jérôme. Zijn vader is er de kapper. Jules zit in Valkenburg op school, vroeger heette die school Franciscusoord, nu Adelante. Een heel goed en fijn feest gewenst.



Gedoopt:

Soms gaat er ook alles fout wat er maar fout kan gaan met de dopen, zoals met de namen:

- Op 25 maart zijn niet Fiego en Ivan gedoopt, maar **Diego** en **Ivan**.
- Op Paaszondag 8 april is **Shanaya** gedoopt de dochter van Cor en Bianca van Die - Schuman. Zij is het zusje van Georgina en Maria en zij wonen op de Hermesweg 2;
- Op zondag 15 april, Beloken Pasen zijn gedoopt:
Jill Bonfrère, de dochter van Benno en Cheryl Bonfrère - Wijler van de Adelbert van Scharnlaan N4;
Jaydan Ras, de zoon van David en Melissa Ras - Mullenders. Hij is het broertje van Justin en Dylan en zij wonen op de Generaal Corlettstraat 21;
Diaz Piëtte, de zoon van Noëlle en Patrick Piëtte - Segers. Hij is het broertje van Sorvino, die 17 mei de communie gaat doen, Sido en Bibi van de Czaar Peterstraat 90.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op Goede Vrijdag 6 april overleed **Anneke van Assen** op 71-jarige leeftijd. Zij heeft een bewogen leven gehad, maar ook kunnen genieten van de goede dingen van het leven, mede ook door haar jongens Math en Jack en door haar partner Sjef met wie zij 32 jaar samen is geweest. Zij heeft hard gewerkt, maar in het weekend was het feest. Op donderdag 12 april hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk waarna zij bij haar moeder, met wie zij een sterke en goede band had, is bijgezet op de begraafplaats Oostermaas.

Eveneens op Goede Vrijdag 6 april overleed in de Appelgaard te Margraten **Jo Leenders – van den Brink**, 84 jaar oud, toch nog onverwacht. In Bruisterbosch had dit meisje uit Sittard met haar jongen en latere man uit het Vrouwenveld en zoon van Juffrouw Leenders, Jo Leenders, haar thuis gevonden. Uit het prentje van haar moeder werd ook van toepassing geacht de zin: "Haar thuis was haar heiligdom en allen die er woonden maakte zij zonnig en warm. In zorgen voor haar man en kinderen kon zij tot haar recht komen. Zij was de moeder van Francine, Ton en Martine. Haar afscheid was op donderdag 12 april in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna de begrafenis plaats vond op Oostermaas.

In de vroege morgen van Paaszondag 8 april overleed in het azM **Jozef van der Lubbe** op 66-jarige leeftijd. Hij was een trouwe kerkganger en hij leefde eenvoudig en bescheiden in ons midden. Van professie was hij natuurkundeleraar. Zijn hobby was muziek. Hij speelde graag en goed piano. Maar boven al was hij een spirituele man, die zich nergens op liet voorstaan en bijna onopvallend zijn weg ging, maar in de terloopse ontmoeting kon je opeens zien hoe er in zijn ogen een twinkeling lag. Jozef was ongehuwd en juist daardoor was hij van bijzondere betekenis voor zijn zus uit Geldrop en zijn broer uit Nijmegen. Op vrijdag 13 april hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk en hem te rusten gelegd bij zijn ouders op de begraafplaats aan de Tongerseweg. Jozef was oblaat van de benedictijnen van Mamelis.

Op vrijdag 13 april overleed na een liefdevolle verzorging op de Zeven Bronnen **Gretha van Deurse – Caris**, de weduwe van Sjo van Deurse. Op Goede vrijdag had zij op een eigen manier de ziekenzalving ondergaan. Nog één week heeft ze nodig gehad om zich vrij te maken voor de eeuwigheid. Haar dood op vrijdag de

VERWONDERING

De regen klettert tegen mijn raam en de zon schijnt. Het is weer voor de Goede Week, maar toen regende en hagelde het alleen op het kerkhof van Heer, precies op het moment dat ik uit de auto stapte voor een begrafenis. Zou het weer van slag zijn? Ooit alweer een hele tijd geleden was er opeens paniek over 'zure regen'. Alle bossen zouden een langzame dood gaan sterven. Nu hoor je er niemand meer over en gelukkig zijn de bossen er nog steeds. Maar nu gaat het over de opwarming van de aarde en het smelten van de gletsjers. Echt raken doet het me niet. Tegelijkertijd vraag ik me wel af, wat me dan wel echt raakt en beroert? Waar kan ik onderste boven van raken; wat kan mij nog verbazen, wat zet me op m'n kop? Is dat eigenlijk belangrijk om te weten, is dan ook nog zo'n vraag? Soms heb ik zo iets van dat niets me onderste boven kan krijgen. Je hebt van die mensen, rotsen in de branding. Ze staan met twee voeten op de aarde en kijken van niets vreemd op. Het is alsof ze alles al weten en wisten.

Ik merk dat ik zo niet in elkaar zit. Ooit dacht ik vaste grond onder mijn voeten te hebben. Ook dacht ik dat niet veel me meer uit het lood zou krijgen en dat er wel iets heel bijzonders moest zijn om nog echt vreemd op te kijken. Dat alles vanuit de ervaring dat de werkelijkheid soms fantastischer is dan welke fantasie ook. Er gebeuren soms van die dingen die je met je gewone verstand niet bedacht zou krijgen.

Ondertussen merk ik en moet ik met schroom bekennen dat ik niet zoveel vaste grond onder mijn voeten meer heb. Eigenlijk beginnen steeds meer zaken en ook mensen me steeds meer te verbazen. Af en toe vraag ik me dan wel af, wat er toch gaande is in onze maatschappij en wereld. Het begint al als ik moeten tanken. Als je niet uitkijkt ben je zo maar 70,00 euro kwijt voor een volle tank; 70,00 euro, dat is toch een heel kapitaal. Ik heb wel eens onder de auto gekeken of er geen gat in de tank zat, omdat ik me afvroeg waar al de benzine naar toeging. En dan al dat verkeer op de weg! Tegelijkertijd trakteert Lucie me soms op verse ananas. Ik krijg dan te horen dat zo'n mooie vrucht maar één euro heeft gekost. Daar snap ik ook niets van, zo'n prachtige vrucht, helemaal uit de tropen naar hier gehaald en dat voor maar één euro, daar kun je toch echt niet van leven. Hoe kan dat toch? En tenslotte natuurlijk, dat we kunnen leven zonder God. Ooit sloegen mensen elkaar om God letterlijk de koppen in, nu halen ze hun schouders op over God. En toch blijven we elkaar de koppen in slaan, waarom is dát niet veranderd?

19.00 (OLV) Mia van Glabbeek / Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Pierre Wijnands / Lieske Ronnen-Leenders / Gerrit Zwakhalen

Zondag 27 mei **Hoogfeest van Pinksteren**

09.15 (G) Guus Tijndall / Mathieu Meyers

10.30 (OLV) Isabella Ubaghs-Essers / Esther Meyers / Jean Fabry / Martin Coolen / Ronnie Dingena / Frans Geerkens / Albert Geron / 2^o jrd Cecile Thewissen-Sevenants

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 10 12 mei 2012

NIEMAND KAN ALLES

God, ook al hebben we heel wat ervaring, toch kunnen we ons in sommige situaties onzeker voelen. Dan voelen we twijfel. Kan ik dat wel aan? Zal ik niet afgaan? Zullen ze me niet dom vinden of onhandig?

Geef ons de moed om eerlijk te zijn. Om te durven toegeven dat we niet alles zomaar kunnen en niet overal iets vanaf weten. Geef dat we ons niet te goed voelen om van de ervaring en de deskundigheid van anderen te leren.

En laat ons dan ontdekken dat er altijd iemand is die ons een handje wil helpen.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel. 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwopleiding en drugscentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zondag 13 mei vijfde zondag van Pasen - H. Servatius - Moederdag

- 9.15 (G) Leon Prikken / voor het behoud van het geloof in de parochie
10.30 (OLV) 1^e jaardienst Marieke Kuypers-Karssemakers /
echtelieden Lemmens-Dautzenberg en zoon Marcel / Deken
Karel Receveur / Tini Biesmans / Mia Degroof-Knubben /
Harrie Schijlen / Mia Frijns-Diederer / Cecile Thewissen-
Sevenants / Anna Toulouse-v.d. Venne / Willy Laurensse-
Langenegger en Piet Laurensse.

Maandag 14 mei

- 9.00 (OLV) Corrie van de Berg

Dinsdag 15 mei

- 18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Mariejean Walczak

Woensdag 15 mei

- 9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall -van Lijf

Donderdag 17 mei Hemelvaart van de Heer - Eerste communie

- 9.15 (G) Jan van Buuren / Mia Sibels
10.30 (OLV) voor alle eerste communicanten / To Wijzen / Jo
Custers-von Mauw / Lizet v.d. Bosch-Klever / Annie Klaassen-
Naus / Anna Gilissen en dochter Lieke / Oscar Aarts

Zaterdag 19 mei

- 19.00 (OLV) Piet en Marij Castermans-Cörvers / Fons Vermeire en
Lieske Vermeire-Gerardu / 1^e jrd. Paul Prop / Kees Kwanten /
Ger Leclair / overledenen v.d. fam. Claessens-Adams / Cor
Kanters

Zondag 20 mei zesde zondag van Pasen

- 9.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong
10.30 (OLV) zwd. Anneke van Assen / zwd. Lena Balendonck-
Kremers / 7^e jrd. Bertha Tilkin-Franssen / jrd. Riny Berghuizen
/ Jean van Gasteren / Tiny Willems-Hegt

Maandag 21 mei

- 9.00 (OLV) Nelly Smeets

Dinsdag 22 mei

- 18.30 (G) rozenkrans
19.00 (G) Lies Muller-Langen

Woensdag 23 mei

- 09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam.
Vanderwall-van Lijf

Zaterdag 26 mei



GEDOOPT:

Op zondag 22 april is **Keano** gedoopt de zoon van Samantha Franssen van de Meerssenerweg 111A.

Dat Keano ons tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op donderdag 26 april is op de Beyart **broeder Tagage** overleden, bijna 90 jaar oud. Met grote toewijding was hij als broeder leraar voor de jeugd van Maastricht. Op het feest van Maria ten Hemelopneming 15 augustus 1944 was hij broeder geworden, op het feest van Antonius van Padua 13 juni 1981 werd hij priester gewijd. Hij is een goede pastoor van de Guliëlmuskerk geweest en is daar de o.a. de Gielkesmerret begonnen die dit jaar 25 jaar bestaat. Hij heeft grote verdienste voor de schatkamer van de sint Servaas, waarvan hij de conservator is geweest. Op woensdag 2 mei hebben we afscheid genomen in een mooie viering in zijn kerk de Sint Servaas, waarna hij op het kerkhof van de broeders van de Beyart te rusten werd gelegd.

Op vrijdag 27 april overleed in het azM **Roos van Kan-Wijnman**, de weduwe van Giel van Kan. Zij was geboren in Den Haag maar werd Maastrichtse door haar man met wie zij een bewogen leven heeft gehad. Zij woonde in de Kasteel ter Wormstraat 17B. Zij was een zelfstandige onafhankelijke vrouw, die niet onverdienstelijk schilderde, graag een sigaretje raakte, de laatste jaren gezelschap vond bij haar hond Jacky en altijd oprechte belangstelling had voor de mensen om haar heen. Roos, die haar schilderijen ondertekende met Rozetta is 84 jaar geworden. De laatste 5 jaar zijn niet gemakkelijk geweest. Op Bevrijdingsdag 5 mei hebben we afscheid van haar genomen tijdens de viering in de O.L.V. van Lourdes, waarna zij werd bij gezet in het graf van haar man Giel op de begraafplaats Oostermaas.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 12 mei

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mary Drummen-Wolters / Netta Drummen-Aarts / Jozé Zeguers / Paul Prop

KONINGINNEDAG 2012

Ze weet nergens van! De voorzitter van Stichting Dienst aan kerk en samenleving zou een 'lintje' krijgen. Ze maakt de huiskamer van het buurthuis in orde voor deze feestelijke gebeurtenis. En ja, de burgemeester verschijnt op het afgesproken uur, met in zijn kielzog haar kinderen en haar partner. Wat heeft dat te betekenen? Tot haar grote verbazing heeft de burgemeester een lintje in petto, niet voor de voorzitter, maar voor haar! Ze staat als aan de grond genageld. Als de burgemeester haar vertelt waarom het Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft behaagd, juist aan haar een Koninklijke onderscheiding te geven, laat ze haar tranen de vrije loop. 'Les dames blanches' zingen haar lievelingslied: 'Ja, ze heeft een droom dat alles anders kan, dat niets haar tegenhoudt...' De dag niet meer stuk: er is champagne voor, er zijn veel bloemen, tekeningen en felicitaties. Ook camera's en journalisten. Zij is vooral ontroerd door deze bijzondere herkenning voor haar werk in 't Vrouweveld. Maar ze blijft bescheiden. Na afloop gaat ze met haar familie een broodje eten bij de Italiaan op de hoek en dan gaat het werk gewoon verder. Zij heeft nog een paar huisbezoeken te doen. Ze verstopt haar medaille onder haar sjaal en gaat de straat op. De buien is echter niets ontgaan: De burgemeester kwam voor jou hé. Proficiat! De mensen bij wie ze op bezoek gaat, hebben echter andere zorgen aan hun hoofd: ze is één en al oor. Voor het eerst is ze aanwezig bij de officiële viering van Koninginnedag in Maastricht. In de St. Jan waar alle nieuw-gedecoreerden van de stad in een oecumenische viering bidden en zingen voor vrede, voor hen die ons regeren en voor de koningin: *Domine, salvam fac reginam nostram*. Met het Mestreechs volksleed is ze in de loop der jaren vertrouwd geworden, maar als zij staande het Wilhelmus meezingt, klinkt het haar toch vreemd in de oren: 'Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.' Later bij de parade op het Vrijthof zit ze op de eerste rij, de medaille goed zichtbaar. Verschillende muziekcorspsen defileren voor haar, de Nederlandse vlag wordt gehesen, er zijn toespraken en de burgemeester ziet dat alles goed is. Later in het theater ontlokt de burgemeester haar in zijn interview de ongedwongen uitspraak: 'Ik ben er gewoon!' Ja, daar is het haar ook ten diepste om te doen: gewoon 'zijn' met mensen, overal vandaan, in alle situaties van hun leven. Daar mag op gedronken worden: een glaasje oranjebitter. Deze Koninklijke onderscheiding voor een 'Belsje' nog wel!

Gabriëlla De Keukeleire

KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!

Bij zo maar een vraag onder de koffie wat er nu eigenlijk echt leuk is aan de katholieke kerk, kwam er als spontane reactie zo maar boven: "Je kunt elke dag naar de kerk om te bidden, als je dat wilt." Vooral dat "Als je dat wilt" doet het 'm. Geloven is een zaak van het hart. Maar je hebt ook een huis nog, een ontvangkamer, waar je terecht kunt. Dat is de kerk. Jammer dat de kerk niet meer dag en nacht open kan zijn. Maar toch ook een beetje trots op de O.L.V. van Lourdes omdat je daar wel elke dag van 09.00 tot 13.00 uur bij Maria en straks ook bij Barbara terecht kunt. Bij een moeder moet je terecht kunnen!

Pastor Mattie Jeukens ofm

BARBARA'S GEZOCHT!

Wie heet er Barbara in onze parochie?

Alle Barbara's zijn heel speciaal uitgenodigd op 24 mei bij de kerk.

UITNODIGING VOOR 24 MEI

Alle parochianen van Maastricht-Noordoost zijn uitgenodigd om met de tunnelbouwers samen een 'tas koffie' te drinken en een stukje vlaai te eten op donderdagmiddag 24 mei van 16.00 tot en met 18.00 uur. Tevens is dan de opening van de tentoonstelling: Barbara.

ONDERSCHIEDING BIEKE DE KEUKELEIRE

Op vrijdagochtend 27 april kreeg Bieke de Keukeleire in een stampvol buurthuis 't Vrouweveld van burgemeester Onno Hoes te horen dat het hare majesteit heeft behaagd om haar te benoemen als lid in de orde van Oranje Nassau. Gezien Bieke's jarenlange inzet voor (allochtone) vrouwen in onze wijk is deze uitverkiezing volledig verdiend. Van harte gefeliciteerd, ook aan de Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving die dit werk door de jaren heen mogelijk heeft gemaakt.

YOGACLUB ZIT VOL

Op Maandagmiddag is er altijd yoga in de Pileer. Er is veel belangstelling, maar helaas is de groep vol, ook omdat de ruimte in de Pileer maar beperkt is. Voor meer info kunnen belangstellenden terecht bij de Buurtbrök.

ZEGENING NIEUWE UNIFORMEN EN INSTRUMENTEN

Dit jaar viert de Jeugddrumband Wittevrouwenveld haar 50-jarig jubileum. In het weekeinde van 7-8-9 september is het jubileumweekeinde. Het jubileumjaar krijgt extra glans door de nieuwe

uniformen en nieuwe instrumenten van de Jeugddrumband. Uniformen en instrumenten worden ingezegend op zondag 20 mei tijdens de mis van 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Uiteraard krijgen degenen die de uniformen dragen en de instrumenten vasthouden ook een gratis zegen. Ook harmonie de Gele Ridders zal de mis muzikaal opluisteren als eerbetoon aan de Jeugddrumband.

EERSTE PRIJS

De Bewonerscommissie jeu de boules baan heeft de 1^e prijs gewonnen van het beste wijkidee van Servatius. De prijs, 2 jeu de boulesbanen, wordt op vrijdag 11 mei van 14.00-16.00 uur in het Buurtpark achter het Trefcentrum door het comité in ontvangst genomen. Nu is het wachten op de nieuwe jeu de boulesbanen.

BEVRIJDINGSBOOM

Op 12 mei wordt door burgemeester Onno Hoes bij de Herdenkingsboom op het Old Hickoryplein een plaquette onthuld ter herinnering aan de bevrijding van Maastricht door de Old Hickory-divisie in september 1944. Aanvang 13.00 uur.

WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

Ze zijn er nog. Missionarissen, nog ruim 800. Van 17 t/m 28 mei is het weer de week van de Nederlandse missionaris waarbij stil wordt gestaan bij het welzijn van missionarissen en missionair werkers in den vreemde. Met Pinksteren zal er in de kerk worden gecollecteerd. Belangstellenden kunnen via bijgevoegde folder een boekje bestellen over de missionarissen

COMMUNIE

Op Hemelvaart 17 mei doen de volgende kinderen hun eerste Heilige Communie:

Dilana Kuipers; Weronika Walczak; Shania Kuipers; Sido Zwakhalen; Priscilla Stevenhaagen; Nikki Pelzer; Kyano Fadda; Romy Elissen; Juanna en Jennó Houten; Jennifer Bosch; Laura Schreuders; Nordin Creemers; Dani Penders; Megan en Mitchell Paulussen; Angel Verstappen; Sven Wijckmans; Stevie Nelissen; Chloë Hesselaar; Jill Schrijnenmakers; Britney Koch; Ephäime Malanoca; Sammy Driessen.

Dat deze 25 kinderen mogen komen tot een echte ontmoeting met de Levende Heer en dat zij ons tot zegen moge zijn. Proficiat.

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Pierre Wijnands / Madeleine Vleugels en Maria Goertz-Vleugels / Miel Verbert / Frans Kusters / Henk Moenen / Jean Severens

Zondag 3 juni **H. Drievuldigheid**

Eerste weekeinde van de maand. Speciale collecte voor de eigen kerk.

09.15 (G) Pauline Steps-Colaris / Mia Merkelbach

10.30 (OLV) zwd. Jo Leenders-v.d. Brink / Bertha Tilkin-Franssen / Peter Koopman / 1^e jrd. Jef Op den Oordt / José Op den Oordt-Coenen en zoon Bert / Elise Hermans-de Graaf / Jo van Wunnik / Jean van Wunnik / Els Huntjens

Maandag 4 juni

09.00 (OLV) Rinus Creusen

Dinsdag 5 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Johannes Smeets en Ans Smeets-Willems

Woensdag 6 juni

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 7 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Zaterdag 9 juni

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Bertus Remmers / 9^e jrd. Piet de Bruyn / Helena van Berlo-Sarneel / Jean-Pierre Lamberegts

Zondag 10 juni **Sacramentsdag**

09.15 (G) Willy (Pinky Franssen) / Jo Kerstel

10.30 (OLV) 1^e jrd. Thiela Franssen-Roox / mgr. Edmond Beel / Roos (Rozetta) van Kan-Wijnman en Giel van Kan / André Tans / André Signet / Willy Mullers / uit dankbaarheid bij een 55-jarig huwelijk

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkommou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 11

26 mei 2012

ALS ONZE ENERGIE OP IS...

God, we voelen ons soms net een lege verpakking, die heel wat suggereert maar die bij nader inzien alleen maar lucht is. Er zijn zoveel indrukken, die zich aan ons opdringen. Er wordt zoveel van ons gevraagd. We voelen ons soms net een uitgeknepen citroen, moe en leeg. Onze energie is verbruikt tot de laatste druppel.

God, geef dat we die leegte onder ogen durven zien. Dat we open durven staan voor de positieve krachten die er in de wereld zijn. Voor uw kracht, die ons doet opstaan en ons vervult van nieuwe energie en nieuwe perspectieven.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg, dragersomende

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaantonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR

KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

'mensen - mens'. Op dinsdag 8 mei was de drukbezochte uitvaart dienst in de O.L.V. van Lourdes waarna de crematie in besloten kring plaats vond in Eijsden.

Op maandag 14 mei overleed in het azM **Mia Camp-Beckers**, de weduwe van Sjeng Camp van de Meerssenerweg 157. Mia is 89 jaar geworden, een echte moeder, die tot het laatst voor haar zoon Jack die nog bij haar in huis woonde, heeft willen verzorgen. Zij heeft geleefd in eenvoud en bescheidenheid om anderen de ruimte van leven te geven. Op vrijdag 18 mei hebben we in besloten kring van haar afscheid genomen in het crematorium van Geleen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlms beginnen met	G.

Zaterdag 26 mei

19.00 (OLV) Mia van Glabbeek / Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Pierre Wijnands / Lieske Ronnen-Leenders / Gerrit Zwakhalen

Zondag 27 mei Hoogfeest van Pinksteren

09.15 (G) Guus Tijndall / Mathieu Meyers
10.30 (OLV) Isabella Ubaghs-Essers / Esther Meyers / Jean Fabry / Martin Coolen / Ronnie Dingena / Frans Geerkens / Albert Geron / 2^e jrd Cecile Thewissen-Sevenants / Henk Schuyt

Maandag 28 mei Tweede Pinksterdag

09.15 (G) ter ere van O.L. Vrouw / Piet Adamczyk
10.30 (OLV) Meriam (Meerke) Smeets / Sjaak Cauwels / Mia Penders-Maka

Dinsdag 29 mei

18.30 (G) rozenkrans
19.00 (G) Jef Grummer

Woensdag 30 mei

09.00 (OLV) woord- en communiedienst

Donderdag 31 mei

15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Vrijdag 1 juni Eerste vrijdag van de maand

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Zaterdag 2 juni

kinderen. Ook dit is geloven, heel eenvoudig maar rakend aan de essentie van het bij elkaar horen. Soms wordt naar mijn gevoel geloven en religie teveel versmald tot de privébelevingen van een grotere macht, tot de beleving van iets groters of alles overstijgends. Het gaat dan ten koste van de maatschappelijke en sociale kant van religie en geloof. Het geloof in God die de Christenen Vader noemen, heeft er ook mee te maken dat wij elkaar als kinderen van die ene Vader niet onverschillig moeten laten. Wat je voor de minste der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan, zegt Jezus in het Matteus' evangelie. Mooie belevingen en veel bidden is niet genoeg. Het thema van de communie was: "Wat heb je voor elkaar over?" Daar kwam de vraag bij: "Heb je hart voor elkaar?" Het is gewoon: "Kun je van de ander houden, zoals hij of zij is?" Het is niet eenvoudig. Hoe vaak loopt het niet verkeerd af in families; tussen vrienden en collega's; tussen mannen en vrouwen? Maar toch. met de Communieviering was daar even dat gevoel dat we allemaal bij elkaar horen: één familie zijn. Allemaal rond de tafel van het leven. Al was het maar even, gewoon dat even beleven met elkaar: voor later een troostrijke en helpende herinnering misschien.

Pastor Mattie Jeukens ofm.



GEDOOPT:

Op zondag 20 mei zijn in de O.L.V. van Lourdes gedoopt:
Dani Lemmens, de zoon van Kevin en Wendy Lemmens –

Van der Schaft én het broertje van Shania en Tjeerd uit de Kast.
Crombachlaan 37

Isa Hermans, de dochter van Raymond en Cynthia Hermans –
Wijandds uit de Peerboltestr 33.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN:



Op donderdag 3 mei overleed veel te jong in het ziekenhuis van Tongeren **Petra Houten**, de moeder van Kenneth en de partner van Cyntia Christiaans uit de Burg. van Akenstraat 29. Petra is 36 jaar geworden. Absurd snel door de kanker gevloerd. Gelukkig heeft zij alles uit het leven gehaald wat er uit te halen viel. Met hartstocht heeft zij geleefd. Zij was stuart bij MVV, gek op paarden, lid van de CV Oh Mestreech, die zij had mee helpen oprichten. Haar huis stond altijd open voor haar vrienden. Petra was een

WIST U DAT...

Op dag dat dit kerkblaadje verschijnt wordt de Barbaratentoonstelling in de kerk geopend. De afgelopen weken is er in de wijk vol ijver gewerkt aan allerlei Barbara's. Op mijn kantoor besluit ik eens te gaan Googelen. Wist u dat de naam Barbara van het Grieks komt en stamelaar betekent? Het is afkomstig van het Griekse woord barbaroi. Barbaroi waren vreemdelingen die slecht Grieks praatten en stamelden. Hier is ons woord barbaar weer van afgeleid. Wist u dat Barbara in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Nederland een heel populaire meisjesnaam was? Statistieken laten zien dat toen veel meisjes de naam Barbara kregen. Wist u dat de mannelijke variant van Barbara, Barbarius is? Ik heb nog geen man ontmoet die zo heet, wel verschillende exemplaren die eigenlijk zo zouden moeten heten. De H. Barbara was een martelares die onschuldig ter dood is veroordeeld. Hier komt ons spreekwoord vandaan: 'Barbertje moet hangen', oftewel iemand die onschuldig is moet toch maar veroordeeld worden. Wist u dat de H. Barbara van de katholieke heiligenlijst is afgevoerd en dus officieel helemaal geen heilige meer is? Wist u dat de pastoor een presentatie heeft gemaakt rondom Barbara en de A2 tunnel? Op verschillende plekken is deze presentatie gehouden. De laatste was in de Buurtbrök en hier was ik bij aanwezig. Aan het eind v.d. presentatie nodigde de pastoor alle Barbara's in de wijk uit om naar de opening van de tentoonstelling te komen. Iemand vroeg aan de pastoor: Mijn kat heet Barbara, mag die ook komen? Als u een kat heeft gezien bij opening van de tentoonstelling, dan weet u waarom. Wist u dat bij de aanvang van de bouw van de tunnelschacht van de noord-zuidlijn in Amsterdam een beeldje is geplaatst van de H. Barbara? De tunnelbouwers weigerden de tunnelboor aan te zetten voordat het Barbarabeeldje plechtig was ingezegend. Er zijn in Amsterdam langs het tunneltracé wel wat huizen verzakt en de kosten van de noord-zuidlijn zijn inmiddels een veelvoud van wat er oorspronkelijk beraamd was. Laten we hopen dat ons dat bespaard blijft. Misschien moeten we ook maar een kaarsje aansteken bij de H. Manus, een andere volksheilige uit deze contreien, die ook niet op de officiële heiligenlijst staat en wiens feestdag wij altijd vieren op de derde zondag van juni. Ik denk overigens dat de H. Manus beter gunstig gestemd kan worden met een pot bier, in de plaats van een kaarsje. Mocht de tunnelbouw zonder problemen verlopen dan kunnen we misschien kijken of het proces tot zaligverklaring van Manus alsnog in gang kan worden gezet. Tot die tijd: proost!

Harrie Lamers

GIELKESMERRET

Op zaterdag 23 juni wordt op het Aartshertogenplein voor de Gulielmuskerk weer de traditionele Gielkesmerret gehouden. Er zijn nog vijf kramen te huur á € 20,- per stuk. Opgeven bij Sjf Zwackhalen 06-43026510.

ONTHULLING PLAQUETTE OLD HICKORYPLEIN

Op 12 mei is de plaquette onthuld op het Old Hickoryplein ter herinnering aan de bevrijding van Maastricht door de Old Hickory-divisie in september 1944. De onthulling van de plaquette en het herplanten van de bevrijdingsboom was een initiatief van de saamhorigheidsgroep in Wyckerpoort. Iedereen was vol lof over deze zeer geslaagde en waardige activiteit, waarbij verschillende groepen meededen.

PINKSTEREN

Van de drie grote christelijke hoogtijdagen is Pinksteren waarschijnlijk de minst bekende. Voor het gevoel van veel mensen is Kerstmis het belangrijkste feest. Voor de kerk is dat echter Pasen. Met Pinksteren, de 50^{ste} dag na Pasen, wordt de paastijd officieel afgesloten. Met Pinksteren wordt er een nieuwe weg ingeslagen voor de jonge kerk. Het NT vertelt dat Jezus na zijn dood en verrijzenis nog een tijd onder zijn leerlingen aanwezig was. Met Hemelvaart is hij echter vertrokken en stonden zijn leerlingen er alleen voor. Gelukkig kregen zij hulp in de persoon van de H. Geest, die God over hen uitstortte. Omdat wij het net zoals Jezus' eerste volgelingen uiteindelijk hier zelf moeten doen is dit feest dus erg actueel, want bezieling en geestdrift lijken nu meer dan ooit nodig in onze op hol geslagen samenleving.

PINKSTERACTIE

Met Pinksteren wordt er in de kerk ook gecollecteerd voor de Pinksteractie. Hiervoor staan bussen opgesteld bij de deuren van de kerk. Traditioneel is de Pinkstercollecte altijd voor de Nederlandse missionaris. Ook dit jaar is uw gave weer bestemd voor het welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werk(st)ers in den vreemde. Op dit moment zijn dat er nog ruim 800.

OPBRENGST VASTENACTIE

De opbrengst van de vastenactie voor zover nu geteld is € 357,65. Dank daarvoor.

BARBARA

Vanaf 24 mei kunt u o.a. in de kerk de vele kunstwerken bewonderen die gemaakt zijn van de H Barbara. Dat deden we niet zomaar, zoals u inmiddels wel weet is zij de beschermheilige van mijnwerkers en tunnelbouwers. De pastoor had nog geen Barbara in zijn kerk en wij besloten hem met vele handen te helpen. De kunstenaars van het Nok in de Frankenstraat, buurthuis 't Vrouwenveld in de van Oppenstraat, de mensen van Mondriaan en het DAC uit de Frankenstraat en iedereen van de Kunstketel ging aan de slag. De pastoor kwam nog even binnenvallen bij de kids van de kunstketel waar hij het levensverhaal over Barbara kwam vertellen. Ze werd getroffen door een bliksemschicht, op gruwelijke wijze vermoord en zat verstopt en opgesloten in een eenzame torenkamer met 3 ramen. De kinderen smulden en griezelden bij dit verhaal. Zo ontstonden er vervolgens Heilige Barabara's en zelfs nog een H Barbie. En ging het verhaal over Barbara op wonderlijke wijze leven in de buurt. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit project. Manon Pachen Trajekt

VERGETEN COMMUNICANT

Onder de namen stond dat er 25 communicanten waren, maar wie goed telde, telde er maar 24. Want we zijn Pierre vergeten, **Pierre Godding**. Bij deze dus. Ook Pierre heeft zijn communie gedaan op Hemelvaartsdag 17 mei. Nog nooit was het zo druk in de kerk, had ik het gevoel. Alles heeft meegewerkt, maar vooral het weer. De kinderen waren van alles enorm onder de indruk. Het is een geweldig feest geworden. Ieders hulp heeft bijgedragen en ook de vlaggen aan het Trefcentrum en voor de kerk.

WANDELEN: info woensdag 30 mei

Op woensdag 30 mei is er een informatie avond over wandelen in Italië van 13 augustus tot en met 6 september. Deze avond is in de pastorie Edisonstraat 2 Maastricht, info 043-363 43 48.

KATHOLIEK IN DEZE TIJD!?

Bij alle kommer en kwel heeft katholiek zijn toch ook leuke kanten. Met het communiefeest werd dat zichtbaar. Onder een stralende zon achter de harmonie de Gele Ridders aan over het Voltaplein naar de kerk. Achter de harmonie de kinderen en daar weer achter de ouders, broers en zusjes en heel veel mensen langs de weg, vooral bij de kerk was er echt een heel dichte haag. Onvergetelijk voor de

Donderdag 21 juni

15.00 (*Pileer*) voor de wijk Wiekerveld

Zaterdag 23 juni

19.00 (*OLV*) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Cor Kantérs / Ben Vanvelzen / Mary Drummen-Wolters en Netta Drummen-Aarts

Zondag 24 juni

09.15 (*G*) Broeder Sigismund Tagage / de overleden ouders Lemmens-Clermonts / Jean Nijssen

10.30 (*OLV*) Pastoor Jacobs en zuster Louise / de overledenen van de familie Fouraschen en Hoekstra / Frans Geerkens / Willy Laurensse-Langenegger / Mia Lemmens-Last / Tiny Callemeyn-Goessens / Lambert de Haan en Fien de Haan Wessels / voor een behouden terugkeer uit Tanzania van Nick Biermans en zijn groep / om zegen voor wie vandaag 90 jaar wordt.

APOTHEEK



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :
P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H. Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S, tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 12 9 juni 2012

EEN LAST DIE VAN JE AF VALT

God, schuld is zo'n beladen woord.
Daar wil je liever niet aan denken.
Daar wil je onderuit.
En toch, soms, zonder het te willen
is er ineens een schuldgevoel.
Omdat het anders had moeten.
Anders had gekund.

Geef dat we niet meteen
naar een ander wijzen.
Dat we ons niet verstoppen
achter andermans fouten,
meteen een oordeel klaar hebben
en onszelf vrijpleiten.
Leer ons onze schuld te zien.

Maar doe ons ook ervaren
wat vergeven is:
een last die van je afvalt,
een gevoel van opluchting
als iemand zegt: 'Het is weer goed.'

Bedankt God,
dat u ons nooit afwijst.
Geef dat we elkaar
kunnen vergeven,
zoals u ons vergeeft.

FRANCAVeranderatelier
Ook leer en suede**Francisca Callemeijn**Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504*Damessalon***GUUS LOONTJENS****v/d Totale Haarverzorging**Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel. 363 47 02*Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !***DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGÉNS AFSpraak****Het kloppend hart van Wittevrouwenveld****TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76

tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.***Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwgevoel en droegsentende

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Rommen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringenDag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

ouder was en twee jaar eerder is overleden heel lang gewoond op het O.L. Hickoryplein. Zij waren gekend als de dames Moonen. Henny is wijkverpleegkundige geweest en menig kind heeft zij vanaf de geboorte geholpen in het toenmalige Groene Kruisgebouw aan de Edisonstraat. Op vrijdag 1 juni hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna zij bezet is in het graf van haar ouders op de begraafplaats Oostermaas.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 9 juni19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Bertus Remmers / 9^e jrd. Piet de Bruyn / Helena van Berlo-Sarneel / Jean-Pierre Lamberegts**Zondag 10 juni Sacramentsdag.**09.15 (G) Willy (Pinky) Franssen, Jo Kerstel
10.30 (OLV) 1^e jrd. Thiela Franssen-Roox / mgr. Edmond Beel / Roos (Rozetta) van Kan-Wijnman en Giel van Kan / André Tans / André Signet / Willy Mullers / uit dankbaarheid bij een 55-jarig huwelijk**Maandag 11 juni**

09.00 (OLV) T.e.v. O.L. Vrouw (stichting).

Dinsdag 12 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de bekering van de zondaars. T.e.v. het onbevlekt hart van de maagd Maria

Woensdag 13 juni**H. Antonius van Padua**

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 14 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Zaterdag 16 juni

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Jos Welten / Diny van der Aart-Harmse / Joze Meex / Henk van der Meys / Chrit Clermonts

Zondag 17 juni**Elfde zondag d.h. jaar.**

09.15 (G) Toon Hupkens en de overledenen van de familie Hupkens-Beckers

10.30 (OLV) jrd. Mgr. Edmond Beel / jrd. Frans Marquet en overleden familie / Bertha Tilkin-Franssen / 1^e jrd. Tini Biesmans / Jozef van der Lubbe / Gretha van Deurse-Caris / Kazimierz Kucia / Bèr Bosch en Liza Bosch-Berghmans en Morris Bosch / Wil van Beek en overleden ouders Poolmans-van Beek**Maandag 18 juni**

09.00 (OLV) Finy Gielen

Dinsdag 19 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor het behoud van het geloof in de parochie.

Woensdag 20 juni

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!

We hebben de tijd niet mee. Trouwens ondanks Pinksteren ook niet de tijdgeest. Maar katholiek betekent gewoon: 'algemeen', in de zin van wat het meest voor de hand ligt. Nu lijkt God helemaal niet meer voor de hand te liggen. Behalve als we kwaad zijn want dan is het al snel "godv.." of als we perplex staan, dan is het "Go, hoe is het mogelijk?" of als we iemand proberen te stimuleren dat is het ook "Go, probeer het eens zo!" en als we verrast worden door de goede afloop is toch gelukkig nog vaak "Goddank". Dus: waar het hart vol van is, loopt de mond van over!

Maar God is misschien wel verder weg dan ooit omdat we allemaal "verkoopmachines" zijn, zoals Arnon Grunberg formuleerde in de Volkskrant van 1 juni. En daarbij zijn opmerking: "De vraag is of je dan nog een kritische positie kunt innemen of dat kritiek slechts de voortzetting van de verkoop met lichtgewijzigde middelen is". God ter sprake durven brengen is altijd weer een echte kritische positie innemen die relativerend werkt. In het licht van God valt zelfs Rome door de mand. Wie niet trouwens? Als je echt door de mand gevallen bent, kun je en mag je weer opnieuw beginnen, ook dat is van God, leert de Bijbel. Het is steeds weer opnieuw mogen beginnen zonder je verkocht te voelen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

KUNST IN DE KERK

Vanaf zondag 24 juni tot en met zondag 1 juli heeft Herman Wijler samen met zijn vrouw en Muze Marie-Louise weer een tentoonstelling samengesteld met enkele spraakmakende kunstenaars. Juist tijdens Manus misschien een mooie gelegenheid om de kerk even binnen te lopen.

OPROEP VOOR CAKE

Het is alweer een jaarlijkse gewoonte dat we op het Vredesplein niet alleen zuiver koffie schenken, maar ook een stukje cake bij de koffie presenteren. Het is de cake door mensen zelf gebakken. Mag ik dit jaar ook weer vragen of je een cake zou willen bakken voor het Vredesplein tijdens Manusfestival 24 juni? Pastor Mattie Jeukens ofm

WANDELAARS GEZOCHT

Voor de prachtige tocht in Umbrië van donderdag 23 augustus tot en met donderdag 6 september zoek ik nog een zestal wandelaars. Bij de werving is van alles mis gegaan, daarom deze oproep of u me wilt helpen. Misschien is er in uw vriendenkring of in de familie wel deze of gene die niet bang is voor een avontuur en graag buiten is in de vrije natuur. Dat hij of zij me belt: Mattie Jeukens 043-363 43 48.

GIELKESMERRET EN MANUSFESTIVAL, 23 EN 24 JUNI 2012

In het weekend van zaterdag 23 juni, de 25^e Gielkesmerret en zondag 24 juni Manusfestival is het Wittevrouwenveld "the place to be". Beiden hebben zich al bewezen als bijzondere festiviteiten. Maar nu omdat het de vijftiengste keer is, zijn er een record aantal artiesten en gaan we één uur langer door tot 19.00 uur. Op deze jubileum Gielkesmerret zijn nog voor €20,- per stuk twee kramen te huur. Info bij Math Revenich of Sjef Zwackhalen.

En het Multicultureel Manusfestival spreekt voor zich. Ook dit jaar is er weer het Vredesplein met gratis zuiver koffie. Er zal een stand zijn met tweede hands spullen en een stand met mooie kaarsen van Madonna della Strada, de kaars die bij Barbara brandt.

GASTKOOR 24 JUNI MET MANUS

Tijdens de viering van zondagmorgen 24 juni, de dag van het Manusfestival komt het bijzondere koor de Zonestrallen uit Lutterade weer zingen in de kerk. Ontstaan uit het kinderkoor dat nog gewoon was elke dag te oefenen, bestaat de koor uit zangers met geschoolde stemmen die met hun zuivere zang ontroeren. Dus 24 juni om 10.30 uur O.L.V. van Lourdeskerk.

WIE GAAT ER MEE NAAR LUIK?

Wie gaat er met Buurthuis 't Vrouweveld mee met de boot naar Luik op zondag 17 juni? We verzamelen om **9.45 u** bij Rederij Stiphout, Maaspromenade 58 (Tussen St. Servaasbrug en Wilhelminabrug). Het kost € 10 voor volwassenen en € 7 voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Aan boord is er koffie en vlaai! In Luik hebben we tijd om een mooie wandeling te maken. Om 15.00 u. stipt vertrekt de boot terug naar Maastricht. We zijn in Maastricht rond 17.30 u. Inschrijven en betalen bij Gabriëlla de Keukeleire voor 11 juni. Het wordt zeker en vast een gezellige dag!

BEDANKT

Langs deze weg nogmaals een dankwoordje aan het adres van allen die de Barbaradag hebben georganiseerd. Hartelijk dank voor een zeer geslaagde dag, waar iedereen zeer over was te spreken. Chapeau!

GIFT ORGEL GULIËLMUS

De oproep van enige weken geleden heeft succes gehad. Een gulle gever heeft een gift gedaan voor de reparatie van het orgel van de Guliëlmuskerk. Het orgel kan nu hersteld worden. Het benodigde geld hiervoor is binnen!

PLAQUETTE PATER CASTORIUS

Op 7 juni is in de Plankstaart een plaquette geopend van pater Castorius, die in 1945 in de Stokstraat is gaan werken om buurtwerk te doen. Binnen de kortste keren werd hij door de bewoners op handen gedragen. Toen de Stokstraat 'gesaneerd' werd en de bewoners moesten vertrekken is ook pater Castorius vertrokken. Verschillende bewoners van de Stokstraat kwamen in het Wittevrouwenveld terecht. Over de tijd van pater Castorius is nu een leuke expositie in het Centre Ceramique met veel foto's. De gratis tentoonstelling is te bezichtigen tot 17 juni. De plaquette werd onthuld door pastoor Mattie Jeukens.

LIRE OF LIERE?

Een leuke anekdote over de Stoksstraat en zijn bewoners, kwam ik tegen op de tentoonstelling. Zoals bekend werd de Stokstraat vroeger gezien als een achterbuurt, waar bovendien ook wat hoertjes actief waren. Op een dag wilde een Italiaanse tourist een van de hoertjes bezoeken. Hij had een leuke dame uitgezocht maar had geen Nederlands geld bij zich, alleen maar Italiaanse lires. Hij maakte met zijn duim en wijsvinger het geld teken en riep 'lire lire', omdat hij wilde duidelijk maken dat hij alleen maar lires bij zich had. Op dat moment kwam de hoerenmadam naar buiten en riep tegen de Italiaans. Liere, liere? Sodemieder op. Heij velt niks te liere. Heij mos te 't kinne'!



GEDOOPT:

Op zondag 28 mei zijn in de O.L.V. van Lourdes gedoopt: **Kyenzo van Duurling**, de zoon van Kevin en Vivian van Duurling – Maes uit de Notenburg 9.

Jakob Cody Habets, de zoon van Armand en Nadine Habets – Miessen uit de Eburtonenweg 6.

Op zondag 3 juni zijn in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:

Dean van Hinsberg, de zoon van Mark en Isy van Hinsberg – Pletsers van de Olympiaweg 20 en het broertje van Levi en **Daimy Kuipers**, de dochter van Frenk en Marcha Kuipers – Leenders van de Florijnruwe 106H.

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:

In de nacht van Pinksterzondag op maandag is **Henny Moonen** overleden in de Molenhof, 93 jaar oud. Henny heeft de beker van het leven helemaal leeg gedronken. Jaren heeft zij door Alzheimer geleefd in de stilte van haar eigen geest. Henny heeft met haar zus Ria, die twee jaar



BEZWEKEN

Vrijdag na die prachtige Barbaradag, dankjewel nog allemaal voor hulp, bijstand en aanwezigheid, de dag erna had ik eindelijk wat tijd voor een paar klusjes. Het paspoort moest onderhand verlengd worden. Ik was gewaarschuwd, dat het wel even kon duren. Op het Stadhuis had ik nr. 678 en nr. 631 was aan de beurt. Het schoot niet op en dus ik had tijd genoeg om even tussen door wat andere klussen te klaren. Het telefoonabonnement moest verlengd worden. Dat was alweer een paar maanden verlopen. Ondanks de markt, waardoor het op het Stadhuis druk was, was ik in de telefoonwinkel de enige klant. Ik wilde een 'simlock' vrij abonnement. Maar de verkoper stelde meteen voor om "iets te nemen met internet". Hij zag dat ik met een scheef oog naar die nieuwe 'smartphones' had gekeken. "Zeg maar wel abonnement en ik geef je een Samsung erbij." Je hoeft maar 25 euro te betalen en heel veel belminuten, wel 400 en internet. Ik wilde perse geen Iphone. Jaren heb ik het met grote tevredenheid gedaan met een Nokia. Ik kon er goed mee uit de voeten.

Pas thuis toen ik het doosje open maakte en wel een papiertje vond met: 'snel aan de slag', maar geen gebruiksaanwijzing, dacht ik al waar ben ik aan begonnen? De bediening is compleet anders. Na een nacht opladen kreeg ik hem in eerste instantie zelfs niet geopend. Vreesde dat hij stuk was. Maar opeens had ik het. Hij deed het. Maar wat viel dat tegen met al dat aantikken. Het is net als met het weer op het journaal: er wordt wat aangetikt maar er komt wat anders of gewoon niets. Met typen de ene fout na de andere. En toen ik ook nog een nieuw contact wilde toevoegen, leek hij wel op tilt te springen en wist ik niet waar te beginnen. Een sms-je versturen werd een zenuwslopende bezigheid.

Nu een paar dagen verder is het toch al heel anders. Ik heb er zo'n 'Aanstip-Pèn' bij gekocht. Ik heb geleerd dat er een gordijntje zit voor enkele snelle handelingen en hoe je Apps kunt downloaden. Ik weet nu hoe ik kan inloggen op iemands beveiligd netwerk om via WiFi gratis op het internet te kunnen. Er is een G-mailaccount en dat allemaal dankzij één enkele les van een bedreven en handige vrouw die goed met de smartphone weet om te gaan en handig is. Ik kan zelfs al mijn telefoon op Facebook. Waar ik meteen een oproep geplaatst heb voor wandelaars eind augustus – begin september. Zou het werken? Ik heb er nog 6 nodig. Maar wat een rijkdom als je iemand hebt met ervaring die je zo op weg kan helpen. Dat werkt veel beter dan een boekje met een handleiding.

Juist kwam op het journaal dat het precies 5 jaar geleden was dat Steve Jobs de eerste iPhone presenteerde. Na vijf jaar ben ik dus bij de tijd met alle dure woorden die hierbij horen en dankzij de Samsung. Maar word ik nu ook gelukkiger? Ga ik nu mijn werk beter doen? Ga ik nu meer tijd krijgen voor parochianen en vooral voor de zieken? Met of zonder al die sociale media hoop ik toch dat de mensen gewoon naar de kerk blijven komen. Dat het er gezellig kan zijn, bleek donderdag 24 mei wel, dankzij Barbara en die heeft nooit een iPhone gehad, maar was wel 24 mei spraakmakend in heel Maastricht.

Pastor Mattie Jeukens ofm

Wijnands / Kees Kwanten / Tum Balendonk en Lena
Balendonk-Kremers / Lieske Ronnen-Leenders

Zondag 1 juli * **Dertiende zondag door het jaar.**

09.15 (G) Pauline Steps-Colaris / Netta Clermonts-Ramakers
10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / Chris Ummels en Annie
Ummels-Meevissen / Anna Gilissen en dochter Lieke /
Domingo Avila / Annie Klaassen-Naus / Jean van Gasteren /
Anneke van Assen / Esther Meyers

Maandag 2 juli

09.00 (OLV) T.e.v. O.L. Vrouw (st.)

Dinsdag 3 juli

18.30 (G) rozenkrans
19.00 (G) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 4 juli

09.00 (OLV) woord- en communieviering

Vrijdag 6 juli

Eerste vrijdag van de maand

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie
Vandewall-van Lijf

Zaterdag 7 juli

19.00 (OLV) jrd. echtelieden Bollen-Brouwers / Pierre Wijnands / Piet
en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Paul
Prop / Ger Leclair / Madeleine Vleugels en Maria Goërtz-
Vleugels / Oscar Aarts

Zondag 8 juli **Veertiende zondag door het jaar**

09.15 (G) Mieke Smith-Wyckmans / Tiny Stitzinger-Sons
10.30 (OLV) Chrit Koch, 60^e verjaardag / Riny Bergenhuizen en
overleden ouders / Fieke Bergenhuizen / pater Frans van
Lieshout en alle overleden leden van het Centrum Ontmoeting
der Volkeren / 4^e jrd. Gert Habets / Martin Coolen / Tiny
Willems-Hegt / Lei Mooren

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND :

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H. Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 62 nr.: 13 23 juni 2012

KRACHT DIE HEEL MAAKT

God, we maken zoveel kapot.
We slaan in onze woede
om ons heen.
We trappen op elkaars hart,
terwijl we het niet eens
in de gaten hebben.
Onhandig als we soms zijn
zeggen we net het verkeerde,
waardoor alles stukgaat
en mensen gekwetst worden.
We rennen mee met de massa
en zijn daar vaak zo druk mee,
dat we er niet op letten
of we met z'n allen onze wereld
nog wel een beetje heel laten.

Maar als het te laat is
hebben we spijt.
Dan zitten we met de brokken.

Geef ons de moed
om dan weer op te staan.
De scherven bij elkaar te rapen.
Ruzies bij te leggen.
Bezeerde mensen
te laten voelen
dat het zo niet bedoeld was.
Doe ons de kracht
van de liefde ontdekken,
die wonden geneest
en mensen weer heel maakt.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en drugzorg

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Schamerweg 61

tel.: 363 53 08

ADVOKATENKANTOOR
KOELEMAN en VAN DER VLIS-VLASPOEL

Mr. M.H.L. van der Vlis-Vlaspoel

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

van Lambert Stitzinger, die zijn vrouw in Mönchengladbach had gevonden. In Maastricht heeft zij haar thuis gevonden, al woonde zij in Lanaken. Voor de liefde zijn er geen grenzen. Zij was de moeder van Heinz, Marjo en Stefan samen met Yvonne en Bo, haar kleinkind. In de Guliëlmuskerk hebben we op 8 juni afscheid genomen van deze sterke vrouw die er was voor haar man en haar gezin. Op de begraafplaats van Oostermaas hebben we haar te rusten gelegd.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 23 juni

19.00 (OLV) Piet en Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Cor Kanters / Ben Vanvelzen / Mary Drummen-Wolters en Netta Drummen-Aarts

Zondag 24 juni

09.15 (G) Broeder Sigismund Tagage / de overleden ouders Lemmens-Clermonts / Jean Nijssen
10.30 (OLV) Pastoor Jacobs en zuster Louise / de overledenen van de familie Fouraschen en Hoekstra / Frans Geerkens / Willy Laurensse-Langenegger / Mia Lemmens-Last / Tiny Callemeyn-Goessens / Lambert de Haan en Fien de Haan Wessels / zwd. Petra Houten / Wiel Fraats / voor een behouden terugkeer uit Tanzania van Nick Biermans en zijn groep / om zegen voor wie vandaag 90 jaar wordt

Maandag 25 juni

09.00 (OLV) Koen Meens

Dinsdag 26 juni

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) de overleden bedienaren van de Guliëlmusparochie

Woensdag 27 juni

09.00 (OLV) de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Donderdag 28 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wiekerveld

Zaterdag 30 juni

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / Piet en Mary Castermans-Cörvers / jrd. de overleden ouders Volders-Christophe / Pierre

OPENING MANUSFEEST

Het 12^e Manusfeest wordt geopend om 12.45 uur op het hoofdpodium aan de Voltastraat. De opening zal plaatsvinden door dhr. Hans Struijk, projectdirecteur van Avenue2 (het consortium dat de A2 tunnel bouwt).

ZONNEBLOEMNIEUWS

Op maandag 11 juni is de Zonnebloem naar de Floriade geweest in Venlo. Terwijl het in Maastricht heeft geregend had de Zonnebloem gelukkig goed weer, met zelfs wat zonneshijn. Iedereen heeft zich prima geamuseerd. Toen iedereen goed en wel in de bus zat op weg terug begon het te regenen. Op donderdag 21 juni heeft de Zonnebloem een bezoekje gebracht aan uitspanning de nachtegaal bij Meerssen.



GEDOOPT:

Op zondag 10 juni zijn gedoopt:

In de Gulielmuskerk **Djaslin Huydts**, de dochter van Richard en Manuela Huydts – Stitzinger uit de Keizer Ottostraat 11 en het zusje van Romy en Tyler;

In de O.L.V. van Lourdeskerk werd **Anthony Remmers** gedoopt, de zoon van Naldo en Patricia Remmers – Habets,

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:

In Genk in het ziekenhuis overleed op 2 juni aan de gevolgen van een hersenbloeding **Robbie Coolen**, 43 jaar oud. Robbie woonde in Lanaken en was de man van Connie van Geleen en de vader van Mayke en Breur. Een boom van een man, onverwacht gevloerd tot ontzetting van iedereen die hem kende en dat waren ontzettend veel mensen. De kerk was te klein toen we op donderdag 7 juni afscheid van hem namen in de O.L.V. van Lourdeskerk. Veel motorrijders begeleiden hem naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats Oostermaas. Nog maar onlangs had hij de MC The Barbariërs opgericht.

Eveneens overleed in Genk in het ziekenhuis op 3 juni **Inge Stitzinger-Kühlen**, 68 jaar oud, gesloopt door ziekte, de echtgenote

ORANJEGEKTE

Als dit stukje verschijnt zal de oranjekeorts (voor zover daar sprake van was) wel weer voorbij zijn. Al vond ik dat het dit jaar op sommige plekken minder was dan bij het WK van 2 jaar geleden en het vorige EK van 4 jaar geleden. Voor 't Peurtsje moest ik foto's maken van de oranjeversieringen in de wijk en het viel mij op dat het in Wyckerpoort allemaal wat minder was dan vorige keer. In het Wittevrouwenveld was er wel volop versiert. De dag na Nederland-Duitsland had ik een afspraak met een bewoner in Wyckerpoort die ik wat plantjes had beloofd. Het waren zaailingen die ik over had. Om precies te zijn: afrikaantjes. Toen ik hem de plasticzak met plantjes overhandigde vroeg hij heel voorzichtig: 'Het zijn toch geen oranje afrikaantjes?' Ik kon hem gerust stellen het waren donkerrode. Op weg terug naar het parochiecentrum werd ik door een voorbijrijdende fietser toegeroepen. Of ik misschien ergens geestelijke bijstand ging leveren. Hoezo, vroeg ik. Nou vanwege gisterenavond riep hij mij na. Toen ik de A2 overstak en door het buurtpark liep kwam ik iemand tegen met een grote hond die een grote oranje doek om zijn nek had gebonden. Eenmaal terug op mijn kantoor zag ik op mijn bureau een fel gekleurd oranje notitieblokje liggen. Even later stapte er een bewoner in een wit overhemd met hele brede oranje bretels mijn kamer binnen. Ik kreeg enige belangrijke documenten van hem, waarop ik wat passages moest markeren. Ik greep in de bureaula naar de fluoriserende stift en ontdekte dat de stift ook oranje is. Er werd een boek bezorgd dat ik had besteld en dat ik moet lezen. Ik opende het pakketje en zag een oranje kaff. 's Ochtends had ik bij de slager een bakje goulash gehaald om 's avonds op te waren. Ik realiseerde mij ineens dat die goulash ook een oranjeachtige kleur heeft. 's Middags had ik nog 'n afspraak in het parochiecentrum met een mevrouw die haar lunch had meegebracht. Ze vroeg of ze haar broodje mocht opeten. Ik zei dat ik daar geen bezwaar tegen had. Het was een belegd broodje met een dikke laag samoeraisaus, kleur: oranje. Onder het happen druppelde de saus op het bord dat oranje kleurde. Toen ik 's avonds thuis mijn goulash had verorberd, die overigens prima smaakte, haal ik het toetje uit de ijskast. Het toetje had ik een paar dagen eerder al gekocht: het is een overheerlijke mandarijnenmouse. De kleur laat zich raden.

Harrie Lamers

25^e GIELKESMERRET ZATERDAG 23 JUNI

Radio Maastricht nodige ons al uit. De Gielkesmerret is hot nieuws met zo veel artiesten en mooie andere activiteiten. Maar liefst twaalf artiesten komen er. Alle namen vind je op de prachtige affiches die door heel de buurt heen ophangen. Waar vind je Brandbier voor slechts 1,50? Waar een tombola met een geweldig levensmiddelen pakket waarvoor de lootjes maar 20 cent kosten. Dit jaar gaan we zelfs één uur langer door tot 19.00 uur. Het is dé reünie voor jong en oud van het Vrouwenveld en dé opmaat naar het Multicultureel Manusfestival. Vanaf 10.00 uur markt en vanaf 13.00 uur de muziek, die ingezet wordt door de enige echte jeugddrumband van het Vrouwenveld, met hun nieuwe uniformen en nieuwe instrumenten.

VREDESPLEIN MET MANUS: ZONDAG 24 JUNI

De ontmoetingsplek op het Multiculturele Manusfestival is natuurlijk het Vredesplein in de tuin van de pastorie met gratis zuivere koffie en thee. Ook is er een stukje cake of een wafel, gebakken door parochianen. Dat alles zolang de voorraad strekt. Het Vredesplein gaat open na de eucharistieviering van 10.30 uur, waar ter ere van het Festival een gastkoor is uit Lutterade-Geleen, de Bonnestalen.

KUNST IN DE KERK: 24 JUNI TOT EN MET 1 JULI

Vanaf zondagmiddag 24 juni, Manusfestival tot en met zondag 1 juli heeft Herman Wijler samen met zijn muze Marie Louise gezorgd dat er weer veel moois te bezichtigen valt in de OLV van Lourdeskerk. Verschillende kunstenaars presenteren hun recente werk. Deze kunst is de hele week te bezichtigen van 13.00 tot en met 14.00 uur.

NIEUWE WEBSITE IN ONTWIKKELING

Voordat Google hem vindt, kunt u er al op! De Stichting Franciscaanse Voettochten die mooie wandelingen organiseert in Italië heeft een nieuwe website:

<http://www.franciscaansevoettochten.nl/>

Daarop valt ook te lezen dat er dinsdag 26 juni om 20.00 uur op de pastorie Edisonstraat 2 nog een info-avond is voor de voettocht van 23 augustus tot en met 6 september. Op die website ook boeiende verslagen van eerdere tochten.

KATHOLIEK IN DEZE TIJD!?

Op een studiedag werd ons gevraagd in enkele woorden aan te geven wat nu onze tijd tekent. Opvallend was dat iedereen als kenmerk van onze tijd de tegenstellingen vond: tussen arm en rijk; oorlog en vrede; oude politiek en nieuwe politiek; groep en individu; verplichtingen en de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ook noemden veel deelnemers onze tijd verwarrend en onzeker. Een ander noemde dat overal een kostenplaatje aanzit. Alles kost geld, maar daarmee heeft alles dus ook waarde! Realiseren we ons dat voldoende? En de vraag kwam of we nog wisten waar de grootste rijkdom te vinden is? Is dat in geld en goed en macht, of ligt dat toch meer in de sfeer van mensen die met elkaar begaan zijn, om elkaar geven en het beste van zichzelf over hebben om de ander gelukkig te maken? Dit laatste is en blijft ook in onze tijd een zaak die gelovige, maar eigenlijk toch alle mensen aangaat, of niet?

Pastor Mattie Jeukens ofm.

ALS DE STEMMEN ZWIJGEN, SPREKEN DE STENEN

Dit jaar bestaat de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg 200 jaar. De algemene begraafplaats werd in 1812 aangelegd en is daarmee één van de oudste van ons land en biedt een fantastische combinatie van cultuur, natuur en geschiedenis. Als een versteend familiealbum bewaart deze dodentuin de geschiedenis van onze stad. Stichting Veldeke Mestreech brengt bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan een rijk geïllustreerd boek uit van ca. 400 pagina's. Het boek krijgt het karakter van een gids, waarmee u als bezoeker op de begraafplaats gemakkelijk de meest bijzondere grafmonumenten kunt terugvinden. De auteur Servé Minis en fotograaf Jim Evelein hebben de bijzondere graven geïnventariseerd en gedocumenteerd. Er worden biografische gegevens van de overledenen beschreven en per monument worden ook beschrijvingen met foto's van die graven geboden. De presentatie vindt plaats op zaterdag 8 september in boekhandel Selexys. De Gids kan bij voorintekening (sluitingsdatum 1 juli) besteld worden via <http://www.veldekemestreech.nl/>
Meer info: info@veldekemestreech.nl

PILEER

In de vakantieperiode is de Pileer gesloten. Op donderdag 28 juni is de laatste dienst geweest. Vanaf de 2^e donderdag in september (13 september) zal er weer op donderdagmiddag een H. Mis zijn.