



Wittevrouwenveld

DEURPOST VOOR DE BEWONERS VAN DIT ADRES

JAARGANG 39 - NR. 1 - FEBRUARI 2016

Rots en water maakt kinderen weerbaar

Rots en Water heet een weerbaarheidstraining die sinds januari 2016 wordt gegeven aan kinderen van 9 t/m 13 jaar. De training is er op gericht om deze jongeren sterker te maken, op sociaal, fysiek en psychisch terrein.

Organisatoren zijn Trajekt, Maastricht Sport, schoolmaatschappelijk werk en het project De Brug. Het programma kent verschillende thema's: zelfbeheersing, kennis en inzicht in de eigen emoties en reacties, eigen sterkte en zwakte leren kennen en begrijpen, zelfvertrouwen en speciaal voor meisjes: in actie kunnen en durven komen.



Rots en Water, het zijn twee uitersten: een harde onwrikbare rots tegenover het stromende, verbindende water. De naam is niet voor niets gekozen: zo kunnen de kinderen binnen de cursus bijvoorbeeld kiezen voor een rots- of wateropstelling. Dat leert hen veel over zichzelf en de omgang met mensen. Tevens ontdekken ze dat het vasthouden aan een eigen mening, eigen gevoel, eigen richting ook een grote positieve waarde kan hebben. De kinderen uit de buurt zijn erg enthousiast over de training. Ook de ouders reageren positief. Daarom start er, vanaf half april, op verzoek van het buurtnetwerk een nieuwe groep voor 13-plussers. Heb je interesse, ken je iemand die hier aan wil nemen, neem dan contact op met Mariëlle Nolte, marielle.nolte@trajekt.nl of Vincent Frenken, vincent.frenken@trajekt.nl.

Expositie Ernest Spronken in Trefcentrum

De expositie ter ere van schilder en dichter Ernest Spronken (1940 - 2014) zal in het weekend van 23 en 24 april worden gehouden in het Trefcentrum.

De expositie wordt georganiseerd door een werkgroep die bestaat uit Birgit Pieper, Eugene Aramake, Peter Nijman, Karin Daniels, Brigitte Lauvenberg, Esther Janssen en Jean Spronken. Zij is al een jaar met de voorbereidingen bezig.

Ernest woonde zijn hele leven in het Wittevrouwenveld en maakte heel verschillende werken, onder meer tekende hij jarenlang de cartoons voor de buurtkrant. Met deze tentoonstelling wil de werkgroep de persoon Ernest en zijn werk eren. Er zal dan ook heel divers werk te zien zijn. Van kleine tekeningen tot grote schilderijen in diverse stijlen.

Om de expositie ook financieel haalbaar te maken is de werkgroep samen met de organisatie Voor Je Buurt een crowdfunding (inzamelings-) actie gestart. Alle beetjes helpen!

Kijk voor informatie over deze actie vanaf 6 maart op www.voorjebuurt.nl/ernest-spronken

De tentoonstelling wordt op zaterdag 23 april om 10 uur geopend. De openingstijden zijn zowel op zaterdag als zondag van 10 tot 17 uur. Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.



Beeld Sint Servaas krijgt nieuw 'thuis' in de Voltastraat

Het was in en rond het jaar 1947 dat Maastrichtse bouwverenigingen woningen lieten bouwen in de Burgemeestersbuurt van Wittevrouwenveld. Ook bouwvereniging Sint Servatius bouwde daar de eerste woningen van na de Tweede Wereldoorlog. In 'Maastricht bouwt' stond toen de volgende tekst:

"Als straks de straten zijn aangelegd, de groenstroken beplant, het Sint Servaasbeeld in een der gevels onthuld, de huizen door goede gezinnen bewoond en men de juichende kreten der spelende kinderen zal horen, dan zal met recht volop blijken de grote zegen van verantwoordde arbeiderswoningen in onze stad".

Het bestuur van bouwvereniging St. Servatius gaf opdracht om een beeld te ontwerpen om aan de gevel van een van die woningen te plaatsen.

Ik heb kunnen achterhalen dat er meerdere ontwerpen van kunstenaars zijn ingediend. Uiteindelijk kreeg Rob Stultiens - de late bekende kunstenaar maar toen nog de pas afgestudeerde jongeling - kreeg de opdracht om een beeld te ontwerpen dat tegen een plaat in de muur werd gemetseld van het huis aan de Burgemeester Bauduinstraat nr. 62. Het beeld - St Servatius nemen we aan - draagt een bisschopskleed, heeft een mijter op zijn hoofd en houdt in zijn rechterhand de bisschopsstaf en in zijn linkerhand de sleutel; onderaan het beeld zien we de vijfpuntige ster van Maastricht.

De plechtige inzegening door de bouwpastoor van onze kerk OLV van Lourdes, de eerwaarde heer J. Jacobs, vond plaats op zaterdag 24 juli 1948 om 12 uur. Ook aanwezig waren de heren Stultiens, J. Mure (de architect van de woningen in de Burgemeestersbuurt), de onbekende A. Schellingsen en het bestuur van bouwvereniging Sint Servatius. Vierenzestig jaar lang, van 1948 tot 2012, heeft het beeld in de muur gezeten van dit huis. Als bewoner van het pand ernaast was ik ruim veertig jaar lang buurman van 'Sint Servatius'. Ik heb het beeld altijd gekoesterd en mijn eigen kinderen en de buurtkinderen verteld wie die man van het beeld was; niet alleen de beschermer van Maastricht maar ook van ons.

Omdat ik vreesde dat het beeld vernield zou worden bij de geplande sloop van de woningen aan de Bauduinstraat, heb ik de bouwvereniging gevraagd om het beeld in veiligheid te brengen. Dat gebeurde en even was het beeld toen uit beeld. Totdat ik er bij toeval achter kwam dat het beeld bewaard werd in de opslagruimte van de



bouwvereniging, onder in de kelder van de woningen aan de Voltastraat. Nota bene mijn nieuwe woonplek. Ik heb de bouwvereniging gevraagd om het beeld terug te plaatsen in het Wittevrouwenveld. Daar hoort het immers thuis.

Na een bijeenkomst met de bouwvereniging, het bewonerscomité en een gesprek met directeur G. Weenink werd besloten 'Sint Servatius' te plaatsen in de muur van de flat aan de Voltastraat (in de volksmond: de Servatiusflat), in de gevel boven de kledingwinkel van de heer en mevrouw Keersemaekers en recht tegenover de apotheek, waar hij dan naar kijkt. Met zijn linkeroog kan hij dan de huidige pastoor naar buiten zien komen!

Op vrijdag 11 maart aanstaande om 16.00 uur zal 'Sint Servatius' opnieuw onthuld worden door Marijke Stultiens, de weduwe van Rob Stultiens, om daarna te worden ingezegend door pastoor Mattie Jeukens. Onze jeugd drumband zal zijn ronde maken en een tromgeroffel geven bij de onthulling. De pastoor wordt uitgenodigd om de klokken te laten luiden.

Namens de bewonerscommissie Wittevrouwenveld zuid en bouwvereniging Servatius bent u allen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop staat er onder de luifel op de hoek Voltastraat-Edisonstraat koffie en wat lekkers klaar.

Reng van de Put,
Bewoner Voltastraat 23b.

Computerhulp met studenten

Op woensdagmiddag draait van 14.00 tot 16.00 uur succesvol een cursus computerhulp. Bijzonder is dat studenten hierbij assistentie verlenen. De cursUSDagen gaan in de toekomst veranderen, wisselend op verschillende middagen. Tot half maart blijft de woensdag nog gehandhaafd. Het verloop en de start van nieuwe bijeenkomsten worden aangekondigd op Cubigo, de mensen die zich hebben aangemeld worden gemaild of gebeld om een afspraak te maken.



Kom niet op de bonnefooi, maar meld je aan bij Annie van de Put tel. 06 292 214 48 of putalo1@hotmail.com



Dit is Chrit Keersemeekers samen met zijn honden Beau, Brutus en Jimmie. Je kunt ze iedere ochtend tegenkomen in het Leeuwenpark waar hij met ze wandelt, maar op toilet mogen ze alleen bij de hondenuitlaatplaats en dat weten ze maar al te goed.

OP DE KOFFIE BIJ

Janine Notten, woonachtig in de Frankenstraat, is afgestudeerd als leerkracht basisschool, als logopedist en journalist. Julie Schurgers, Witte-vrouwenblok 8, is ergotherapeut, gezondheids-wetenschapper en onderwijskundige. Zij begonnen onlangs voor zichzelf. Ze houden kantoor in 't Werkhuis in de oude Theresiaschool.

Janine Notten: Een op een begeleiding



Janine Notten

"Ik ben van huis uit logopediste en heb daarna journalistiek gedaan. Noodgedwongen heb ik sindsdien in tijdelijke banen gewerkt. Het voordeel is dat ik op verschillende werkplekken inmiddels veel ervaring heb opgedaan. Als logopedist heb ik in basisscholen gewerkt, in het speciaal onderwijs onder andere aan een school voor meervoudig gehandicapte kinderen en in de particuliere praktijk.

Als journalist werkte ik hoofdzakelijk als freelancer.

Door mijn eigen kinderen kwam ik weer op de basisschool terecht en daar trok toch ook weer het onderwijs. Vandaar mijn studie aan de PABO. Sindsdien heb ik als groepsleerkracht vervangen op verschillende basisscholen zoals aan basisschool Wiekerveld. De laatste jaren ben ik het onderwijs Nederlands als tweede taal in gerold en werkte ik in Maastricht bij Leeuwenborgh, bij het Jeroen Bosch Instituut, de studentenorganisatie Jules, bij het Gilde in Roermond en Echt en bij Ooverbruggen in Heerlen.

Ik vind het leuk om met verschillende doelgroepen te werken. Het geeft mij een goed gevoel wanneer ik iets voor iemand kan betekenen. Ik wil heel graag aan de slag in de persoonlijke begeleiding. Dat kan van alles zijn: bijles geven, Nederlands als tweede taal, of hulp bieden bij het schrijven van teksten, scripties of werkstukken.

Ik kan mensen helpen met de Nederlandse taal in de meest brede zin van het woord. Met spelling, schrijven of grammatica. Wil je beter Nederlands leren spreken, dan heb je iemand nodig om mee te oefenen. Dit kan bij mij, eventueel thuis, in een ongedwongen sfeer, over allerlei onderwerpen.

Een tekst, scriptie, werkstuk schrijven kan een hele grote klus lijken waar je tegenop ziet. Deze klus bestaat uit verschillende fasen. Stap voor stap kan ik dit met je doornemen. Ik leer je hoe je het beste kunt schrijven en hoe je jezelf daarin kunt stimuleren. Doordat de bege-

leiding een op een is, krijg je een persoonlijke benadering.

Iedereen is welkom, kinderen, volwassenen, analfabeten, autochtonen, allochtonen."

Janine Notten,
telefoon 0629018756 / janinenotten@home.nl.

Julie Schurgers: Breed aanbod



Julie Schurgers

"Na mijn afstuderen in 1986 als ergotherapeut heb ik zo'n tien jaar in de revalidatie gewerkt. In die tijd ben ik verder gaan studeren, eerst gezondheidsvoorzorging. Daarna nog de eerstegraadse lerarenopleiding. In 1996 ben ik naar Zimbabwe vertrokken. Ik heb onder andere voor War Child, Unicef en Handicap International gewerkt.

Sinds een tijdje ben ik weer terug in Maastricht. Mijn bedrijf heet Ojucu. Dat staat voor Occupation Just Communities. Mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen, ook mensen met een zorgbehoefte, respectvol kan deelnemen en betekenisvol kan handelen, loopt als een rode draad door mijn leven.

Mijn praktijk omvat een breed aanbod van therapieën. Ik ben bijvoorbeeld ook geschoold in reiki, shiatsu, energetische ondersteuning en relaxerende massage. Ik werk bij mensen aan huis, maar ook in mijn praktijkruimte.

Bij een ergotherapeutische behandeling gaat het om zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hebt u bijvoorbeeld moeite met uw persoonlijke verzorging of met het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten? Ondervindt uw kind misschien problemen op school of bij hobby's? Hebt u als oudere te maken met gewrichts-, rug- en pijnklachten, dementie of een beroerte? Ik kan mensen helpen met thuiszorg op maat. Of het nu gaat om verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp. We kijken samen naar wat noodzakelijk en wenselijk is.

Daarnaast kan ik als coach en mentor optreden bij de begeleiding naar de arbeidsmarkt. Ik help mensen op weg, met talent- en vaardigheidsontwikkeling, leer hoe ze kunnen netwerken en positieve ervaringen opdoen. Met jongeren die geen opleiding hebben afgerond ga ik zoeken naar talent en kansen, ook voormalige w jongers, die nu opeens naar werk moeten zoeken. In het verleden hiervan help ik met studie en time management.

Voor diverse therapieën is een vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering mogelijk, of via wetgeving van de gemeente, zoals wmo of pgb."

Julie Schurgers houdt elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur gratis inloop spreekuur.
Telefoon 0658994470, info@ocjuco.nl. Zie ook website: www.livinglifeopportunities.nl

AvD/ML

DOE MEE EN WIN.

Zoals u ziet : Manus ligt erbij alsof hij de puzzel gewonnen heeft. Dat echter is niet waar, de winnaar deze keer is Judy Iedema. De prijs zal zo spoedig mogelijk worden bezorgd. Doe mee, vul de oplossing in op de balk onderaan de puzzel en misschien bent u wel de volgende winnaar. De oplossing kunt u mailen naar putalo1@hotmail.com (o.v.v. puzzel Buurtkrant). Natuurlijk kunt u met de oplossing - voorzien van naam en adres - ook terecht aan de balie in het Trefcentrum t.a.v. Mevr. Annie van der Put. Onder de goede inzendingen wordt geloot en wie weet bent u de volgende winnaar.

Uiterlijke inzendingdatum 20 maart 2016

HORIZONTAAL: 1 rijgsnoer, 5 grondvlak, 10 vuur, 11 vulkanisch gesteente, 12 reeks, 13 paardje, 14 bergplaats, 17 symb. neon, 18 Frans lidw. 19 in het jaar onzes Heren, 21 roofdier, 23 vr. schaa, 25 loofboom, 28 dierengeluid, 29 luchthaven, 31 waterdoorlatend, 33 bijbelse vrouw, 34 zilt, zout, 36 plotseling, 39 voorz. 41 bevestiging, 42 zouteloos, 44 waterbewoner, 46 Europeaan, 47 iedereen, 50 muz. noot, 52 mann. dier, 53 pers. vnw 54 Griekse letter, 56 huisdier, 57 voertuig, 58 wreed heerser, 60 koopmansgoed, 61 deelteken, 62 soort.

VERTIKAAL: 1 wat vroeger was, 2 bijbelse naam, 3 stapel, 4 plus, 6 oosterlengte, 7 deel v e huis, 8 ogenblik, 9 weidbloempje, 15 lidwoord, 16 voorz., 18 brief-aanhef, 20 muz. noot, 22 spel, 24 riv. in Siberië, 26 tafelfles, 27 gereedschap, 29 omslag, 30 bloeiwijze, 31 soort-onderwijs, 32 oogholte, 35 film, 37 trio, 38 theaterrang, 40 fam. lid, 41 pers. vnw., 43 muz. noot, 44 egaal, 45 vlek, 46 voorz., 48 maanstand, 49 slee, 51 tafeltast, 53 goed gekookt, 55 vlaktemaat, 57 keukengerei, 59 voorz. , 60 pers. vnw.



voor alle **ldussen** in en om uw huis

Meer informatie: 363 34 70

Bosch SCHOENEN

VOLTA STRAAT 28
MAASTRICHT OOST

WINKELCENTRUM MITTE VROUVEVELD

T 043 363 51 21

's maandags gesloten en geen koopavond

POLITIE

0900 8844 geen spoed wel politie

112 bij heterdaad, verdachte situaties en spoed

0800 7000 Meld Misdad Anoniem; dit is een onafhankelijke stichting (geen politie)

De kunst van het behangen

Jo Heuts VERF

Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht
tel.: 043-362 08 50

Groente & Fruithandel

Yasar Market

Turkse specialiteiten

Frankenstraat 177 • Tel. 3638520

Colofon: Onze Gele Buurtkrant wordt samengesteld door: Annie van de Put, Adrienne Deurlo, Bettie van der Linde, Engelen Beker, Patricia Winter, Marianne Lucker en Heidi Huls.

Jacqueline Wassen (tekening).

De redactie mag te lange artikelen inkorten.

Lever uw artikel in bij: Trefcentrum-Edisonstraat of: putalo1@hotmail.com.

Deadline volgende krant: 10 april 2016

BonBini Valencia

Delicatessenzaak in Spaanse- en Gegrilde Specialiteiten.

www.bonbinivalencia.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10.30 - 18.00 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten

Frankenstraat 149, 6224 GM Maastricht, Telefoon 043 311 00 02

André van Vught Interieur
Woninginrichting als vanouds

Voor advies op basis van ervaring
Wij komen met stalen bij u thuis en maken ter plaatse gratis offerte

Ook voor jalouzie en rolluik reparatie 's enz.

06-22496422

a.vanvught@home.nl
www.andrevanvught.nl

Een veilige buurt begint bij jezelf?

Voelt u zich veilig in Wittevrouwenveld? Loopt u niet liever een straatje om voor een groepje dealers? Maken de burens te veel lawaai? Durft u altijd uw mening te geven? Durft u nog wel buiten te komen en zo niet, bent u dan niet verschrikkelijk eenzaam?

Veiligheid in de meest ruime zin was het thema van een bijeenkomst op vrijdagmiddag 22 januari in het Trefcentrum. Mensen van gemeente, woningstichtingen, opbouwwerkers, zorgorganisaties, politie en 'gewone' inwoners wisselden ervaringen en informatie uit over dit ingewikkelde vraagstuk. Want veiligheid is veel meer dan de afwezigheid van criminaliteit. In een echt veilige buurt moet iedereen zich vrij kunnen bewegen, moeten kinderen zich veilig weten op school, moeten jongeren veilig kunnen uitgaan, moeten horeca en evenementen veilig te bezoeken zijn en moet iedereen ook 's avonds alleen de deur uit durven.

En dan zijn we er nog niet. Veiligheid gaat ook over het gevoel en de beleving van veiligheid. De vraag of mensen zich veilig voelen is een heel andere en lang niet altijd te staven met feiten. Je eigen opvattingen, angsten, ervaringen, (on)gezondheid, de continue berichtgeving van de (sociale) media, dit alles beïnvloedt elkaar sterk. Toen de Duitse filosoof Peter Sloterdijk zei dat er in Duitsland meer doden vallen in het verkeer dan bij de aanslagen op 9/11 in Amerika waren velen woedend, vertelde filosoof Govert Derix die middag.

Voor de leefbaarheid in de wijken wil de gemeente Maastricht zich de komende tijd sterk maken, kondigde burgemeester Annemarie Penn-Strake aan. Maar gemeente en organisaties kunnen het niet alleen. Met meer blauw op straat los je niet alle problemen op. Ook burgers moeten bereid zijn de handschoen op te pakken, zich meer betrokken te voelen bij de straat/buurt en een helpende hand uit te steken.

Derix vroeg: hoeveel veiligheid wil ik eigenlijk en welke prijs wil ik ervoor betalen. De stad van slijk en sjoen moet toch niet zo stierlijk worden dat "de mestreechter geis elders zijn toevlucht zoekt"? Anders gezegd: onveiligheid hoort ook een beetje bij het leven.

Dat de gemeente belang hechte aan de bijeenkomst bleek wel uit het feit dat naast de burgemeester ook de wethouders Gerdo van Grootheest en Jack Gerats van de partij waren. Over hoe ingrijpend een onveilig gevoel kan doorwerken vertelde een inwoner van Wyckerpoort, die een tijdje gestalkt is door een man met een psychiatrische achtergrond. Ze durfde de deur niet meer uit, kreeg last van stressverschijnselen en sliep slecht. Belangrijke vraag: zijn het niet altijd dezelfde wijken waar mensen met gebruiksaanwijzing worden opgevangen? Ja, helaas is dat zo, antwoorden mensen van woningstichtingen. Deze wijken kennen hogere aantallen huurwoningen en daar hebben gemeente en woningstichting een vinger in de pap. Is het eerlijk? Nee, eerlijk is het niet. Maar we kunnen al deze mensen niet in de kou laten staan. Dus, was de conclusie voor Wittevrouwenveld, de schouders eronder!

EB

Even voorstellen: de wijkagent



"Mijn naam is Francois Renet. Sinds december 2015 ben ik de wijkagent van Wittevrouwenveld. Elke politie-eenheid kent meerdere wijken en dus ook meerdere wijkagenten. Wijkagenten werken, net als de rest van de politie, aan verbetering van de veiligheid.

Maar, wat doen zij nou eigenlijk precies? Wat zijn hun belangrijkste aandachtspunten? Wat kunnen zij voor hun wijk betekenen? En voor welke zaken kun je bij hen terecht?

Wijkagenten hebben ruime algemene politie-ervaring en zijn de belangrijkste schakel tussen de politie-eenheid en de buurt omdat zij onder meer werken aan bestrijding van criminaliteit, veel aanwezig zijn in de wijk, er de contactpersonen kennen, weet hebben van groeperingen die overlast veroorzaken en gevaarlijke verkeerssituaties kennen.

Hoe beter de wijkagent de buurt kent, hoe meer hij, of zij kan betekenen voor de algemene veiligheid. Die benodigde informatie moet dan natuurlijk ook deels uit de buurt komen. Gebeurt er dus iets bijzonders, geef dat dan aan mij door en help zo de buurt leuk en veilig te houden.

Samen met de partners van Woonpunt, Servatius, Handhaving van de gemeente Maastricht en Trajekt zit ik eveneens in het Veilige Buurten Team (VBT). Bij de Veilige Buurten Aanpak wordt er samen met buurtbewoners gewerkt aan een leefbare buurt. Een Veilige Buurten Team hoort graag van de buurtbewoners wat zij belangrijk vinden en gaat hiermee met de bewoners aan de slag. Althans, als blijkt dat er sprake is van een bredere wens en meerdere bewoners dit voor de buurt belangrijk vinden.

Wij proberen maatwerk te leveren in een buurt. Steeds wordt bekeken hoe en wie iets het beste kan aanpakken. Het spreekt voor zich dat er alleen sprake kan zijn van een goede samenwerking als bewoners hun eigen rol en verantwoordelijkheid oppakken. Stel dat bewoners met een verbetering komen voor de buurt, maar dat er vervolgens niemand is die het gezamenlijk wil oppakken... dan loopt het spaak. Betrokkenheid van bewoners is nu eenmaal een belangrijke randvoorwaarde."

Voor meer informatie: Francois Renet is te bereiken op 0900-8844 of via het contactformulier op www.politie.nl

Beej Manus op Sjoet

Leo Kuipers is mede-organisator van het Kinder-carnaval in het Trefcentrum en voorzitter/penningmeester van de Jeugddrumband WVV '28. De opbrengst van het carnavalsfeest is voor de jeugddrumband.

Hoe is het gegaan?

"We hebben een hele goeie carnaval gehad. Vooral dinsdag was het bomvol. Dat komt ook omdat de Dromedarisse sinds drie jaar op dinsdag weer een optocht in de wijk houden. Daarna komen ze naar het Trefcentrum. Iedereen die met de optocht meedoet krijgt een consumptiebon. Nu maakte de dinsdag in één klap alle andere dagen goed. En nou was het ook nog slecht weer, waardoor de mensen geen zin hebben om naar de stad te gaan. Het Trefcentrum is open van een tot zes uur. Dat is ook laat genoeg. En we horen van ouders dat de kinderen 's avonds zó kapot zijn van het vieren en ravotten in de zaal dat ze meteen naar bed kunnen."

Hoe ben je ermee begonnen?

"Mijn vrouw Hanny en ik wonen sinds 2009 bijna tegenover het Trefcentrum. De eerste twee jaar zagen we hier mensen met carnaval voor een gesloten deur staan. Dat vonden wij heel erg. Er is hier tien jaar niks geweest. Dat is toen fout gegaan door onenigheid tussen ouders. Dat is toch erg voor kinderen? Toen hebben we ons met zes volwassenen bij elkaar gepakt. Tiny Meese en Funs Savelberg, Jan en Jenny Stegen en Hanny en ik. Wij kunnen het heel goed vinden samen. De rollen zijn goed verdeeld. Ton de Keijzer is de discjockey. Er is elke dag een loterij met prijsjes en ook elke dag een prijs voor het mooiste pakje. Er zijn spelletjes en er wordt gezongen. Nu hadden we K3 op het podium. We doen alles pro deo. Anders is het niet te betalen. De kinderbonnen kosten negentig cent. Daar krijgen ze snoep voor, chips of wat te drinken en ook hebben wij een goede medewerking van de Jumbo in de Voltastraat."

Wordt het elk jaar beter?

"Ik denk het wel. Aan de ene kant zie je dat er met carnaval steeds minder wordt georganiseerd en dat de belangstelling afneemt. Maar wij draaien goed. En we doen het echt voor de kinderen. Misschien is dat het wel. Ouders zien dat. Sommigen komen elk jaar terug. En wij leren ook bij. We houden alles in de gaten. De automaat gaat van de deur af. Die wordt dan zo zwaar dat de kinderen die niet open krijgen. Ik zou het mezelf nooit vergeven als er een kind de straat op zou lopen. Af en toe moeten we tussenbeide komen. Dan spreken we zo'n kind rechtstreeks aan. En betrekken de ouders erbij. Over het algemeen luisteren de kinderen goed en is het ook zó weer over."

Hoe zie je de toekomst?

"We gaan gewoon door. En hopen dat het elk jaar beter wordt. We maken ook reclame in t Wiekerveld. Ik heb folders rondgebracht en onze pastoor Mattie zet het in het parochiebladje. De opzet is: het is voor iedereen."

Hoe gaat het met de jeugddrumband?

"Het gaat goed. We hebben een hele leuke groep, ook al kunnen we altijd nieuwe mensen gebruiken. Vanaf zeven jaar kunnen kinderen erbij. Onze leden zijn nu allemaal tussen de twaalf en zeventien jaar. Contributie kost drie euro per maand. We hebben elk jaar een uitstapje, doen wandeltochten, halen Sinterklaas in, vieren Ceciliafeest en we gaan op concours, wat altijd heel spannend is. En nu gaan we een workshop doen in het Trefcentrum. De repetitie is elke donderdagavond van zes tot acht uur. Laatst zei een meisje van de drumband: we zijn één grote familie. Dat deed me wel wat. Want daar doen we het toch allemaal voor."

EB



**FYSIOTHERAPIE
OOSTERMAAS**



Ons motto is heel simpel:
Wij zijn er voor u!
Dat we er voor u zijn, zit zich in persoonlijke aandacht, ruime openingstijden (tot wel 21:00 u kunt u een afspraak maken) en behandelingen waarbij u niet na 15 minuten weer buiten staat.

Hoe kunt u bij ons terecht?
U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts. Bent u niet goed ter been en heeft u geen vervoer? In overleg met uw huisarts kunnen wij u ook thuis behandelen. We beschikken over een riante fitnessruimte waar we desgewenst gebruik van maken gedurende onze behandelingen.

Wij bieden behandelingen bij:

- COOPD (chronische obstructieve long-aandoeningen)
- Centraal Neurologische Aandoeningen (CVA, Parkinson, MS etc.)
- Schouderklachten
- Artrose knie/heup (met of zonder operatie)
- Knieklachten

Verder vullen wij onze fysiotherapie diensten aan met:

- Rugscholing volgens McKenzie
- Klassiek tappen en bandageren
- Medical taping concept
- Dorn en Breuss therapie

Frankenstraat 132 a • 6224 GS Maastricht
T 043 - 362 29 35 • F 043 - 362 15 15
info@fysiotherapie-oostermaas.nl



www.fysiotherapie-oostermaas.nl

Vraag en aanbod

Gymles voor vrouwen

De gymlessen Bewegen voor vrouwen op maandagmiddag in het Trefcentrum zijn 'gered'. Zoals u in onze vorige krant hebt kunnen lezen zouden ze stoppen omdat lerares Wilmie Lanen door bezuinigingen bij de gemeente, niet meer betaald kon worden. Acties van deelnemers haalden aanvankelijk niks uit, maar na diverse gesprekken is er een oplossing gevonden en worden de gymlessen gefinancierd door Maastricht Sport. Elke maandagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur.

kloppend ♥ van Wittevrouwenveld 't Trefcentrum

Edisonstraat 4 ♥ 6224 GK Maastricht
tel. 043 - 362 11 76



Voor informatie:

Leo Kuipers: 043-3432358 / 0622548930 of
Erna Wong: 3635347 / 0612336245
www.jdbwv28.wix.com/timburg

Van de redactie



Terugkijkend naar de feestelijkheden moeten we zeggen: Wittevrouwenveld was in beweging. En hoe: Happy Kids bestaan 20 jaar, dat hebben we geweten, ze maakten een groot feest, een echte happening. Heel veel kids, groot en klein, zongen en dansten dat het een plezier was. De show met rook- en lichteffecten en de gekozen teksten waren echt genieten. De kinderköpkes zongen een lied dat geschreven is door Lily Vossen "Vrede": echt prachtig hoe de oudsten voor de jongste zorgden. Voor alle medewerkers *Chapeau*.

We denken ook aan de unieke *Kerstversiering* in de tuin bij Pastor Mattie. Vele mensen hebben daar avonden aan gewerkt met veel creativiteit en plezier, dat plezier straalde ook van de "boom"af, voor herhaling vatbaar.

En dan op 17 januari *seniorenmiddag van de carnavalsvereniging de Dromedarissen* super gezellig het begon met un tas koffie en Vlaai. Leuke muziek en optreden van artiesten onder genot van een rondje van de dromedarissen. De dansvloer werd volop gebruikt.

De kerk deed ook mee: aswoensdag was om 7 uur eerst een mis om een askruisje te halen; as gemaakt van takjes van vorig jaar. Na afloop naar het Trefcentrum om *hiring te biette*.

Na het hiebingbiette ging het leven kabbelend als een beekje door met die dag de traditionele ziekenzegening. Op weg erna toe zag ik dat het druk was veel geparkeerde auto's ja zelfs een autobus. Tijdens de mis zong Beppie Kraft het Ave Maria. Zo een klein vrouwtje geheel in het zwart tussen zoveel witte toga's op dat grote altaar, dat krachtig gezongen lied, dat deed je wel iets. Pastor Mattie stond genietend met een grote glimlach op het altaar en nodigde iedereen uit om naar het tref te gaan "n tas koffie met vlaai staat klaar".

EN: onze complimenten voor die actieve voorzitter van het Trefcentrum, Mik Hamers die zich zo ergerde aan de uithuizing van de buitenlandse werknemers bij de A2 dat ze een actie op touw zette om de zwaar getroffen klokkenluiders toch wat financiële tegemoetkoming te bieden. Ze kon ruim 7000,- euro verdelen onder de zwaarst gedupeerden! Mooi werk!

Trefcentrum zoekt voorzitter

Het bestuur van het Trefcentrum zoekt een nieuwe voorzitter. Het gaat om een onbetaalde, maar belangrijke functie, want het Trefcentrum is een goed functionerend gemeenschaps-huis in 't Wittevrouwenveld. Het is iedere werkdag open van 8 tot 23 uur en vaak ook de weekenden.

In de statuten van de stichting staat als doelstelling: 'Het bevorderen van activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, cultureel en recreatief terrein ten dienste van plaatselijke verenigingen, groeperingen, groepen en personen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.'

Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat "hij/zij de leiding neemt in het bestuur en daarmee vergaderingen voorziet, autoriteit en natuurlijk gezag toentoespreidt, problemen signaleert en oplossingen aandraagt, de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen bewaakt, zorgt voor een goede taakverdeling, collegiaal en verbindend kan opereren, een veilige omgeving schept waarin besluitvorming kan plaatsvinden, visie en de nodige deskundigheid heeft en bovendien zakelijk en stressbestendig is".

Kandidaten kunnen zich melden bij de interim voorzitter, mevrouw Mik Hamers, tel. 06-57191763 of mikhamers@hotmail.nl

De nieuwe voorzitter wordt de opvolger van Jan Stegen, die op 1 januari j.l. stopte. Stegen blijft wel actief als bestuurslid.



Het huidige bestuur, met van links naar rechts staand: Mik Hamers, Ton Heemskerck, Carla Meijers, Ari Çikikyan, Jan Stegen. Zittend: Ineke Brand, Bert de Vree.

Agenda

Vrijdag 11 maart Onthulling beeld van Sint Servaas op het Voltaplein door Marijke Stultiens en inzegening door pastor Jeukens. Met assistentie van de jeugdorchestra. Om 16.00 uur.

Maandag 14 maart Maandelijks bijeenkomst Longfonds: Geheel of gedeeltelijk afgekeurd. Hoe nu verder? Met wie krijg ik te maken en wat zijn mijn rechten en plichten? Trefcentrum 13.30 tot 15.30 uur. Zaal open 13.15 uur. Voor patiënten en mantelzorgers.

Zaterdag 19 maart: landelijke opschoon dag van zwaarfval, ook in onze buurt, wie doet mee? Opgave: BUURTNETWERK (0640448924; platform24@gmail.com)

Zaterdag 9 april Uitstapje naar de grote braderie in Brussel. Vertrek bij De Geusselt. Info nadia.kharbouch@rws.nl

Maandag 11 april Maandelijks bijeenkomst Longfonds: De longarts vertelt. Alles wat u altijd al wilde weten over longziekten, vraag maar raak! Trefcentrum 13.30 tot 15.30 uur. Zaal open 13.15 uur. Voor patiënten en mantelzorgers.

Zaterdag 23 en zondag 24 april Expositie Ernest Spronken (alias Manus). Trefcentrum, van 10 tot 17 uur.

Zaterdagmiddag: elke laatste van de maand: Repair Cafe: kapot? Wij repareren (bijna) alles, in het Werkhuis (in de oude Theresiaschool) tussen 2 en 5 uur.

Elke zaterdagmorgen: Yoga in het engels: in de Pileer, prof. Kernstraat 7, (3 euro per les)

Iedere donderdagavond Kienen in Trefcentrum. Vanaf 19.15 uur, zaal open vanaf 18.00 uur, prijzengeld € 1400,-



Elke vrijdagavond kun je in het Trefcentrum aanschuiven voor een drie-gangen diner. Aanvang 18.00 uur, de zaal opent om 17.30 uur. Aanmelden kan tot en met woensdag bij Ria Haesen 043-3621232 of 06-44444 595 of etenmetmanus@gmail.com

Vraag en aanbod

Klusers gevraagd

Wij, Bewonerskrachten Wittevrouwenveld, zijn op zoek naar vrijwilligers voor het klussen-trefcentrum. Wij doen klussen rondom het huis bij bewoners van Servatius die het zelf niet meer kunnen. Zoals de haag knippen, onkruid verwijderen, samen met bewoners de brandgang opschonen. Bewoners die een klus hebben kunnen hiervoor een afspraak maken via de bewoners krachten in de wijk bij hun ronde. Aanmelden voor hulp, of als vrijwilliger via email: Buurtteamwittevrouwenveldnoord@gmail.com. Of bij jooppraster@home.nl. Mobiel 0647510007.



Huiswerkklas

Het is nu ook mogelijk om op vrijdagmiddag nog na 16.00 uur naar de huiswerkklas te komen. Er zijn drie begeleiders beschikbaar en een extra lokaal. Leerlingen die in Lanaken op school zitten en het begintijdstip van 16.00 uur niet halen, zijn ook later welkom. Eventueel worden ze door één van de drie begeleiders in het extra lokaal opgevangen. Natuurlijk geldt hetzelfde voor leerlingen die om een andere reden 16.00 uur niet halen. De eindtijd blijft 18.00 uur. *Bel voor meer informatie: 043 7620010 (Nel Knapen, Trajekt).*

Vliegerwerk

In april vorig jaar sleepte het Werkhuis een leuke 'prijs' in de wacht met als opzet Maastricht en beetje gelukkiger te maken. Stadsgoud, een initiatief van Stichting Elisabeth Strouven. Het vliegerfestival staat gepland voor 22 mei a.s. maar voor die tijd worden uiteraard de vliegers gemaakt. De vlieger werkgroep (Ton Oostveen, Jens Hardy, Lood Verhulst en Esther Janssen) zou het leuk vinden als er zoveel mogelijk mensen meedoen. Wat ze bieden is: veel maakplezier, de productie van een eigen vlieger, allerlei weetjes over vliegers en vliegercultuur, en tot slot een fantastisch vlieger-gevoel.

De eerste voorzet is half februari gegeven tijdens een informatie/presentatie-sessie. Deze was vooral bedoeld voor hen die straks met een (eigen) groep kinderen of volwassenen aan de slag gaan, of die tijdens de workshops assistentie willen verlenen. Daarna wordt de verdere agenda bepaald. Ook komen er nog vliegerworkshops. Houdt de info van 't Werkhuis in de gaten.

Inzaaien groeneloper

Zaterdag 5 maart 10:00 u verzamelen en instructie in Caracola, Pres. Rooseveltlaan 213 (Theresiaschool). Zondag 6 maart 10:00 u verzamelen en instructie in Buurtbrök, Old Hickoryplein 18.

Meer informatie: Pieter Akkermans (makelaars van de Tussentijd). Telefoon 06-21198583 of groeneloper@makelaarsvandetussentijd.nl. Wanneer je je op tijd opgeeft, krijg je een gratis lunch.



Activiteitengids: overal is een clubje voor

Er is altijd wel iets te doen in Wyckerpoort en/of in Wittevrouwenveld. Dat melden buurtplatform en -netwerk van deze twee wijken in hun voorwoord in de nieuwe gele activiteitengids. En ze hebben gelijk ook. Als je ziet wat er in Trefcentrum, Buurtbrök, Letterdoes, Werkhuis, 't Vrouweveld, Kunstketel, Koepelhof, Speelplan of bij Bosshardt zoal te beleven valt, dan duizelt het je. Genoemde instellingen zijn vaak dagelijks op gepaste en ongepaste tijden geopend voor activiteiten, bezigheden, cursussen, of gewone gezelligheden. Een onvoorstelbare hoeveelheid, waar menige andere Maastrichtse buurt jaloers op moet zijn.

De gids, in handig A5-formaat, telt 24 bladzijden met buurtinitiatieven. De verdeling is overzichtelijk: muziek, koken, sporten, kinderen, leren en samen actief, bijvoorbeeld. Hebt u belangstelling voor multicultureel koken, bijlarten, een moedergroep, schilderen, handwerken, sjoelen, toneel. Het is zo gek niet te bedenken of er is een clubje voor. Tuinieren, jeu de boules, op yoga, kickboksen, judo, sportief wandelen? Bijna alles is mogelijk.

Zoveel mensen die zich inspannen om u als bewoner het huis uit te krijgen. Dat laat u toch niet op u zitten? *De gids is gratis verkrijgbaar bij de genoemde instellingen.*

EB

Boomspiegels

Handige klusvrijwilligers gezocht, die het groenteam van Wittevrouwenveld een paar maanden willen helpen. Het team heeft materialen ingeslagen en een werkplek geregeld. Ze gaan 35 boomspiegelbakken maken. Die bakken worden geplaatst rondom de boomspiegels die het groenteam heeft opgeknapt voor buurtbewoners, die deze boomspiegels willen adopteren. Extra werk dus, zodat hulp erg welkom is. Iedereen die kan meten, zagen en timmeren is welkom. Eén of twee ochtenden per week. Bij voorkeur woensdag. *Bel voor meer informatie: 043 7630010 (Nel Knapen, Trajekt).*

Paaseieren

Laurens Radstaat is weer met zijn paaseierenactie begonnen. De eieren kosten, geveerd en wel 0,23 cent per stuk. Voor dertig eieren betaalt u €6.90. Liefhebbers kunnen bestellen tot 14 maart. Op 23 maart worden ze thuis bezorgd. De invulbriefjes liggen klaar op de pastorie en bij het Trefcentrum. De opbrengst is voor de jaarlijkse Lourdesviering. Informatie bij Laurens: 0610911215, Hornestraat 11.

Kienen

De kiencommissie roept alle liefhebbers op om op donderdagavond naar het Trefcentrum te komen om te kienen. Het prijzengeld bedraagt € 1400,-. Vanaf 19.15 uur. Zaal open vanaf 18.00 uur.

Uitstapje Brussel

Op 9 april a.s. organiseert Nadia Kharbouch weer een uitstapje naar de grote braderie in Brussel. Ze heeft twee bussen geregeld, die vanuit De Geusselt naar de Belgische hoofdstad zullen rijden. Ook geschikt voor gewoon een leuk dagje Brussel, zonder braderie. Informatie: nadia.kharbouch@rws.nl

