



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

•WEGWIJS•

‘t Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 01 5 januari 2019

Lied van de vrede op aarde

Men zoekt helaas de vrede niet
Waar God beloofde dat men vindt:
Bij 't pasgeboren Kind,
En bij het hemels lied.

Is door het simpele gebaar
Der moeder, die haar boorling beurt,
De hele wereld niet gescheurd
In die van hier en die van daar?

Hier zijn de herders in de stal,
De wijzen met hun heldre ster,
Elk die, van dicht of ver,
Het Kind aanbidden zal.

Dáár is de koning op zijn troon,
De schriftgeleerden bij het boek,
De nijd, het ijdele gezoek,
de hoogmoed en de hoon.

Herodes troont in ieder mens
En maakt hem kindermoordenaar,
Streeft eens zijn dwaze heerszucht
naar vervulling van haar wens.

In ieder echter waakt het kind,
In ieder wacht het zwijgend lied.
Zoek dus de lieve vrede niet,
waar gij de wroeging vindt.

Anton van Duinkerken (1903 – 1968)

2019: Bij DE TIJD BLIJVEN

Het is nog nauwelijks begonnen of ik denk al aan 2020. En ik vind het ongelooflijk dat het dadelijk 2020 is. Misschien al een tip voor wie wil trouwen op 2020 02 20 op zijn Amerikaans geschreven, of gewoon 02 02 2020 dat is Maria Lichtmis, wel nog een beetje koud, maar het is een zondag. 20 Februari is een donderdag. Regeren is vooruitzien. Trouwen is niet meer zo in, ofschoon ik toch geregeld een vraag krijg wat trouwen in de kerk kost. Als ik dan zeg dat ik dat niet weet en dan niet kan nalaten een beetje vervelend te doen en te zeggen dat trouwen in de kerk, net als trouwens alle andere zaken die zo in de kerk gedaan worden of gebeuren, niet te betalen zijn. Eigenlijk wil ik het ook niet weten. Maar als je mee doet aan kerkbijdrage, dan hoef je niet voor een huwelijk in de kerk te betalen en kun je achteraf het geld terug krijgen van de kerkelijke uitvaart. Het geld voor een kerkelijke uitvaart wordt terug gestort als je de nodige jaren mee gedaan hebt en als je jezelf meldt bij mij of bij onze penningmeester. Kerkbijdrage is zoals het woord al zegt een bijdrage aan de kerk. Van wat u ons geeft, daar moeten wij het van doen. Als we niet af en toe geluk zouden hebben gehad met een extra steun in de vorm van een gift, dan was het zeker de buikriem aanhalen geweest. Hier zit een probleem. Ik schrok toen ik onder ogen kreeg hoe groot de vaste lasten per maand voor 2019 zijn. Ik wilde acuut stoppen met stoken in de pastorie en de kerk, maar dat kan ik natuurlijk niet maken, dan krijg ik ruzie met Lucie en het koor, steunpilaren waar ik absoluut niet zonder kan. Het zou allemaal geen punt zijn als er een gezonde financiële basis zou zijn wat betreft de reguliere inkomsten. Reguliere inkomsten zijn dat wat er maandelijks binnenkomt aan: misintenties, kaarsengeld, collectegelden en kerkbijdrage dus. Dat is en blijft in onze buurten een moeilijk punt. Toch willen we blijven investeren in onze mooie kerk. Daarvoor moeten we andere bronnen aanboren. Dat gaan we in elk geval proberen in 2019. Op het verlanglijstje staan, behalve en het wordt nu echt noodzaak, een nieuwe verwarming; een goede toilet- en keukenvoorziening en multimedia: eigentijdse voorzieningen die nodig zijn om bij de tijd te blijven in de kerk: een hele uitdaging.

U kunt helpen en elk dubbeltje telt. pastor Mattie Jeukens ofm

DANK VOOR ALLE STEUN EN HULP IN 2018

We zijn en blijven als parochie een vrijwilligers organisatie. Dank voor alle steun en hulp in 2018. Dank voor het geschonken vertrouwen. Het mooiste compliment is als u zich thuis voelt hier in onze parochie en het gevoel hebt dat u welkom bent. Wij zijn dankbaar dat ondanks alles wat over de kerk is heen gekomen aan kritiek en negativiteit, ook door de kerk zelf opgeroepen trouwens, u beter weet en trouw blijft aan uw geloof en onze christelijke traditie. We zijn niet volmaakt. Er worden fouten gemaakt, soms hele ernstige fouten. Maar we mogen verder en mogen zelfs ook opnieuw beginnen met de kennis van nu.

TERUGBLIK OP DE KERSTMIS

Met een heel goed gevoel kijk ik terug op de kerstdagen. Ook hier dank je wel u allemaal voor de inzet en de bijdrage die u allemaal geleverd hebt, en het voornaamste misschien nog wel was dat u de moeite genomen hebt om te komen. Koor en Harmonie hebben zich van hun beste zijde laten kennen en op zo'n moment voel ik me rijk. Dit hebben wij en kijk en luister naar wat ons geboden wordt en geniet ervan.

Overigens zijn de 2 schapen niet naar Egypte gevlucht, maar terug naar de kudde, terug naar de 3 andere schapen die thuis waren gebleven. De herder heeft ze op zijn schouder gedragen.

NIEUW KINDEKE

Misschien is het u al opgevallen maar voor het altaar van de grote kerk en voor het beeld van OLV van Lourdes staat een kribje met een kindje dat de handen ontvangend open houdt naar ons allemaal. Het wil zeggen: "Kom in mijn armen". En dat doe je als je het kind in je hart sluit.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Zondag 6 januari van 14.00 tot en met 17.00 uur organiseren Buurtnetwerk Wittevrouwenveld en het Trefcentrum in het Trefcentrum aan de Edisonstraat een Nieuwjaarsborrel.

EEN NIEUWE PRESENTIEWERKER: INGEBORG WESDORP

In de laatste Nieuwsbrief van Wijkpresentie 18-01 staat te lezen: Mijn naam is Ingeborg Wesdorp, ik ben 39 jaar en woon in Belfort, Maastricht. Na mijn studie heb ik veel verschillende dingen gedaan.

Ik heb bij Vluchtelingen Werk gewerkt, in een Natuurvoedingswinkel, bij de thuiszorg en ben actief geweest in de lokale politiek. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan in het omgaan met mensen van allerlei achtergronden, wat mij ook voldoening geeft. Een maand geleden kwam echter de vacature van Stichting Wijkpresentie op mijn pad. Daarin kwamen voor mij zoveel dingen samen waar ik altijd al mee bezig was en in geïnteresseerd was, dat ik geen seconde behoefde te twijfelen om te solliciteren. Heel erg leuk dat ik ook aangenomen ben. Ik heb veel zin om de buurten, de bewoners en organisaties te leren kennen. Ik hoop u tegen te komen in 2019! 3 januari begint zij.

In dezelfde brief: PRESENTATIE VAN 2 PUBLICATIES

Graag brengen we het presentiewerk breed onder de aandacht. Twee publicaties die dit ondersteunen worden gepresenteerd op: 24 februari 2019 in de kerk van OLV van Lourdes, aan de Groene Loper, in Maastricht, om 15.00 uur.

JAARLIJKSE ACTIE KERKBIJDRAGE

In januari houden de kerken hun gezamenlijke actie voor inkomsten voor hun werk. In de Volgende Wegwijs zullen we er op terug komen. Misschien als overweging de vraag wat de kerk u waard is?

OVERLEDEN



Op woensdag 12 december is in het azM **Annie van Boxsel – de Groof** overleden, de partner van Pie van Boxsel uit de Keizer Ottostraat 15. Annie is 72 jaar geworden en meer dan 48 jaar samen met Pie, en de moeder van 3 kinderen: Bert, Lianne en Marco. Er zijn ondertussen 9 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Annie was een fantastische echtgenote voor Pie, een liefdevolle en zorgzame moeder en geweldige oma, die door dik en dun het opnam voor haar kleinkinderen. Zij waren altijd welkom bij hun oma 'kraai', haar bijnaam, omdat zij altijd de vogels te eten gaf en er altijd kraaien kwamen. Met haar gezondheid heeft zij geen geluk gehad, ziektes hadden haar lichaam gesloopt, maar gelukkig is er heel veel liefde en geluk en humor geweest. Op maandag 17 december hebben we afscheid van Annie genomen in de OLV van Lourdeskerk, waarna de crematie was in Geleen.

Eveneens overleed op woensdag 12 december **Theo Heijnen** 92 jaar oud. Dhr Heijnen heeft heel lang op de Pr. Rooseveltlaan gewoond. Hij was een van de laatste die er weg ging. Hij was een diep gelovige man en een trouwe bezoeker van onze eucharistievieringen. Hij was enig kind en zelf nooit getrouwd. Zijn wereld was niet groot, maar wel intens. Toen de artsen hadden gezegd dat zij niets meer konden doen, was het leven voor hem feitelijk over, en toen kwam zijn eigen lijdensweg. Theo Heijnen was klaar om te sterven en om eindelijk oog in oog te komen staan met zijn Schepper. Op dinsdag 18 december hebben we in kleine kring afscheid genomen in zijn vertrouwde OLV van Lourdeskerk en daarna was de crematie in Geleen.

Op zaterdag 15 december is **Annie Kanters – Leclair** overleden in Meerssen – Beukenoord, daar was Annie naar toe moeten gaan omdat het thuis aan de Edisonstraat 9A echt niet meer ging, iets wat haar man Ton erg veel pijn heeft gedaan. Ton en Annie waren eigenlijk altijd samen. Samen hebben zij heel plezierige herinneringen aan hun vrijwilligers werk bij Trajekt toen nog in de Maris Stella. Samen brachten ze de zomer door in een stacaravan, helemaal aangepast en samen zorgden ze voor elkaar, samen hebben zij ook in fysieke broosheid en kwetsbaarheid elkaar opgevangen. Het afscheid van Annie was op vrijdag 21 december in het crematorium in Geleen.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 5 januari

19.00 zeswekendienst Sophia Haane – Jongen / Jean Driessen / Paul Winckers / Lucy van Loo / Miena Koch – Damen

Zondag 6 januari Driekoningen , Openbaring van de Heer

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Eveline Hindi / 2^e jaardienst Irene Pachen – Stessen / Henri Pachen / 1^e jaardienst Jo Leenders / Jo Leenders – v.d. Brink / Josephine (Fieneke) Leenders – Hoenen / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Marie Bijlders

- Walthie / Truus Thieman – Crapels / Riet van Wesenbeeck
- van Heyst en Jef van Wesenbeeck / 6 wekendienst Theo Heijnen / Ron Wings / Jacobus Biesmans en Anna Biesmans
- Brylle / 4^e jrg Jo Somers – Creemers en overige overledenen van de familie

Maandag 7 januari

09.00 Voor de overledenen van de fam. v.d. Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 8 januari

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 9 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van der Meulen – Custers

Zaterdag 12 januari

19.00 Marieke Smeets – Custers / Willie Steinbach – Wijtkamp en Woetsie Steinbach / Frans Horsmans / Annie Beckers – Sorge / Herman Steinbach

Zondag 13 januari Doop van de Heer

10.30 Eveline Hindi / Els Dzon – Frösch / Bel Reneerkens – Swakhoven / André Haustraete / Ria Leclair – Penders / Frans Custers / Miel Verbert / Anja Verbert / Piet Laurensse, Willy Laurensse – Langenegger en Mia den Hollander - Laurensse

Maandag 14 januari

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 15 januari

09.00 Liesbeth Remmers – Muller

Woensdag 16 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Oomen

Zaterdag 19 januari

19.00 Mia Meertens – van Es / Corrie Lemmens – van Sloun / Bèr Heugen / Hanny Vleugels – Quax / Jo Horbach / Lambert Last / Laurent Ritchi

Zondag 20 januari 2^e Zondag door het jaar

Begin internationale Bidweek

10.30 Eveline Hindi / John Hermans / Fieke Rassin / Anton Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Willy Pisters / Breur Moenen / Sjra Jansen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht,
tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

‘t Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 02 19 januari 2019

Ik wens
Ik wens dat je licht brengt
overal waar je komt.
Dat schoonheid je mag ontroeren.
Dat een droom
je gaande houdt.
Dat je door lieve mensen
omringd wordt
Dat wat je toevallig
zegen mag zijn
Dat er vriendschap is
om je aan te warmen
Genoeg vertrouwen
om het goede zijn weg te laten
vinden
Genoeg verwondering
om het ondenkbare te zien
gebeuren
Genoeg stilte om op
te kijken naar de sterren

DE KOP IS ER AF

2019 is alweer meer dan een week oud. Is er in het nieuwe jaar al iets verandert na al de goede en mooie wensen? In elk geval, heel erg veel dank daarvoor. Maar op het eerste gezicht lijkt alles gewoon door te gaan: het wordt nog steeds dag en dan nacht en dan weer dag etc. Nog steeds zijn er voedselpakketten nodig, niet alleen met Kerstmis, ook nu en op het wereldtoneel gaat de ruzie over de Brexit en de toestanden in Amerika gewoon door en is er nog steeds geen vrede op aarde. Mezelf stel ik dan de vraag of ik soms iets anders verwacht had? En dan kijk ik naar boven en denk: "Slivvenier, hoe moet dat nu, hoe zit dat toch allemaal?", zeker als ook nu weer slechte berichten binnen komen over dierbare mensen en onze engel Lieske in het ziekenhuis is opgenomen.

Het leven is zoals het is, zouden ze in het boeddhisme dan zeggen. Het komt, zoals het komt en het gaat zoals het gaat. Maar toch is dat niet alles. Want ik heb nog steeds een dak boven mijn hoofd, de verwarming doet het nog en ik heb te eten. Wie denkt dat het vanzelfsprekend is? Dat is het niet, want als het er echt op aankomt, dan is niets meer vanzelfsprekend of gewoon. We kunnen alles en worden steeds slimmer, maar toch opeens kun je zomaar omgeblazen worden, zo kwetsbaar zijn we ook zoals dat beroemde plusje in het heelal. Maar wat we ook zijn, we zijn een deel van een groter geheel. Al voel je je nog zo eenzaam of verlaten en totaal onbegrepen, je bent een deel van de stroom van leven, je bent een deel van onze lieve zuster moederaarde. Voor mij blijft dat toch relativerend en daarom ga ik ook in 2019 gewoon door met ademen, met eten en drinken, met mijn best doen en met te aanvaarden wat er is en hoe het gaat. En weet je, dan worden opeens dingen heel bijzonder, zoals we toch dit nieuwe jaar zijn mogen beginnen op 1 januari in de mis met 2 mensen een onderscheiding te geven voor trouwe dienst aan ons koor, Hub 25 jaar en Elly 12,5 jaar. 2 Mensen die we op 1 januari in het zonnetje mochten zetten, omdat zij trouw zijn, trouw aan het koor, trouw aan onze gemeenschap, trouw aan hun liefde voor het zingen en daar tijd, aandacht en liefde voor vrijmaken.

Ook hiermee begonnen wij 2019. pastor Mattie Jeukens ofm

KERKBIJDRAGE 2019

Het is weer zo ver. In januari is er elk jaar de actie: Kerkbalans. Dat is de actie waarin de kerken vragen voor een financiële bijdrage. Dit jaar is het thema: *'Geef voor je kerk'*. Een folder zit bij deze Wegwijs. We hebben als parochie het geweldige geluk dat we speciale giften krijgen van mensen voor ons werk. Andere mensen denken dat de kerk, dus ook onze kerk rijk is. Op dit moment hebben we een tekort op onze begroting en teren dus in op de reserves. Als u ons niets meer geeft, komen we niet meer rond. Uw bijdrage telt en hebben wij hard nodig. Help ons als je blijft. Is het te veel gevraagd om de prijs van één pakje sigaretten of 10 euro per maand aan de kerk af te dragen? Het is misschien ook meteen een reden om te stoppen met roken!

11 FEBRUARI DE ZIEKENVIERING

Dit jaar is het op maandag 11 februari. Dan is om 15.00 uur de Ziekenviering in de kerk met lichtprocessie en ziekenzegening. Dit jaar komt Beppie weer het Ave Maria zingen en de nieuwe bisschop komt ook. Hij zal de preek houden. Na de mis is er een 'tas' koffie en een stukje vlaai in het Trefcentrum.

DE COMMUNIEVOORBEREIDING GAAT BEGINNEN

De communievoorbereiding begint met de eerste ouderavond op dinsdagavond 29 januari om 19.00 uur in het Trefcentrum aan de Edisonstraat 4. Er hebben zich nu 36 kinderen aangemeld. Na de Carnaval beginnen we te oefenen met de kinderen. De Communie is op Hemelvaart 30 mei.

ENKELE CIJFERS UIT HET JAAROVERZICHT

Afgelopen jaar hebben we een record gehad. Nog nooit heb ik zoveel kinderen in één jaar gedoopt. Afgelopen jaar zijn 81 kinderen gedoopt. Daar staat tegenover dat er maar helaas 4 kinderen het vormsel hebben gedaan. Misschien juist door de kleine club hebben we wel een hele mooie voorbereiding gehad.

Afgelopen jaar zijn we betrokken geweest bij 45 uitvaarten en heb ik 4 huwelijken mogen inzeggen en ben ik getuigen mogen zijn van het ja-woord van twee vrouwen. Het was ontroerend. Dan durf ik het bijna niet te zeggen maar afgelopen jaar heeft ons koor

minimaal 150 keer gezongen in vieringen. Als je dat hoort, zou je dan nog wel lid willen worden van ons koor? Maar zo merk je wel hoe belangrijk ons koor is.

WINTERWISH <WERKHUIS>

Op woensdag 23 januari is er in het werkhuis een bijeenkomst onder de naam Winterwish. Het begint om 16.00 uur. Sebastiaan Snel zal er muziek maken op zijn accordeon. Iedereen is van harte welkom.

UITROEPEN VAN DE MARKIES

Op zaterdag 2 februari, toevallig het feest van Maria Lichtmis, zal de markies van de carnavalsvereniging uitgeroepen worden. Het is altijd één dag voor het uitroepen van de stadsprins. Dit zal in het Trefcentrum gebeuren. Aansluitend zal er receptie zijn.

KINDERKOOR VAN START

Op woensdag 9 januari is er onder leiding van Ilona een nieuw kinderkoor van start gegaan. Heel bescheiden zijn ze begonnen, maar de eerste les vonden de kinderen heel erg leuk en ze willen allemaal terug komen. Succes en veel plezier met zingen. De menselijke stem is misschien wel het meest bijzondere instrument dat bestaat.

LHBTI

LHBTI is een afkorting voor: lesbienne, homo, biseksueel, transgender en intersekseconditie', mensen die net als u en ik op zoek zijn naar geluk en liefde. Eigenlijk staat ons maar één ding te doen en dat is elkaar aanvaarden zoals we zijn en aan ieder ruimte van leven geven. Voor mij is dat de vertaling van je naaste beminnen als jezelf en dat is gelijk aan God lief hebben met heel je hart, heel je verstand en al je verlangens. Homoseksualiteit omschreef pater van Kilsdonk als een vondst van de Schepper, zoals we eigenlijk allemaal een geschenk zijn van diezelfde Schepper en mogen we elkaar als een geschenk aannemen en aanvaarden.

WEL WEER EIEREN MET PASEN

Goed nieuws: het is niet dat de kippen geen eieren meer leggen, maar dat er steeds minder vraag komt naar overheerlijke hard gekookte kippeneieren met Pasen. Dat is eigenlijk heel jammer, want met de opbrengst van de eieren actie kan onze parochie de koffie en de vlaai betalen bij de Ziekenviering. Laurens heeft net gebeld, hij kan ook dit jaar weer eieren verkopen. Dus dan weet u dat al: eieren voor het goede doel.

LEZEN IN GESCHRIFTEN VAN FRANCISCUS VAN ASSISI

Elke woensdagavond in de maand februari gaan we de eerste 'niet-goed-gekeurde' regel, of wel de regula non bullata van 1221 lezen om zo ons vertrouwd te maken met de spiritualiteit van Franciscus, maar ook om antwoorden op het spoor te komen voor de vragen van nu, want ik geloof dat Franciscus ons ook nu nog heel veel te vertellen heeft: Iedere woensdagavond in februari van 20.00 tot en met 21.30 uur in de pastorie. Je hebt niets nodig, maar het zou handig zijn als ik weet hoeveel mensen er ongeveer komen, handig dus als je je opgeeft van te voren: bel 043 3634348. Ik zal zorgen dat er genoeg teksten beschikbaar zullen zijn. Mattie Jeukens

NA KERSTMIS

De kerk is weer zoals hij altijd is, de kerststal is afgebroken, veel mensen zijn geweest, en wat dan blijft? Dat zijn de dennen-naalden die overal in zitten en weer opgeruimd moeten worden. Ook in 2019 moet de kerk weer gepoetst worden. Als je het hebt over trouw en niet opvallen! Het valt pas op als het niet goed is: dus Poetsploeg daanke en hou als je blijft vol!

GEDOOPT:



De eerste dopeling van 2019 is **Maxine Roijen** de dochter van Gilbert en Veronique Roijen - Schatorjé en het zusje van Charlotte uit de Ooftmengersdreef 8.

*Dat haar opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN:



Alle veertien dagen sterven er mensen, ook in onze buurten en wijken. Vaak gaan de mensen nu direct naar het Crematorium. Het is ieder zijn eigen keuze hoe je afscheid wil nemen. Wie vanuit de kerk afscheid neemt krijgt automatisch een gedachteniskaars op Allerzielen. Toch willen we dat niet beperken tot deze mensen. Ook wie niet in de kerk is, zouden we graag op 2 november willen gedenken, maar dat kan alleen als de familie dit aan ons laat weten: Voltastraat 45 of 043 363 4348. Wat nodig is naam, geboorte- en sterfdatum, en correspondentieadres.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 19 januari

19.00 Mia Meertens – van Es / Corrie Lemmens – van Sloun / Bèr Heugen / Hanny Vleugels – Quax / Jo Horbach / Lambert Last / Laurent Ritchi / Sjaak Janssen ivm zijn verjaardag

Zondag 20 januari 2^e Zondag door het jaar

Begin Internationale Bidweek

10.30 Eveline Hindi / John Hermans / Fieke Rassin / Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Willy Pisters / Breur Moenen / Sjra Jansen

Maandag 21 januari

09.00 Henk v.d. Meys / Lieke Nijpels i.v.m. verjaardag (91 jaar) en bidden voor H. Antonius voor het vinden van een dierbare ketting die ze is verloren

Dinsdag 22 januari

09.00 Cor Kanters en Anna Patist

Woensdag 23 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Broeder Sigismund Tagage

Zaterdag 26 januari

19.00 Zeswewendienst Anna van Boxsel - de Groof / Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong / Dien Ubachs – Pisters / Helena Natterman / Sylvano Zwackhalen / Nol Coenen

Zondag 27 januari 3^e Zondag door het jaar

Einde Internationale Bidweek

10.30 Eveline Hindi / overleden ouders Driessen – de Bruyn / 5^e
jaardienst Danique / Leon Strijp / Gerry Hermse – Mullens /
Gerrit Grit en Sylvia Haan – Grit / Jacques Plusjé en Miets
Plusjé – Klever

Maandag 28 januari

09.00 Corry Coolen

Dinsdag 29 januari

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 30 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Kanters

Vrijdag 1 februari Eerste vrijdag van de maand

09.00 Zuster Gemma / Zuster Gerarda / Truus Wolters

Zaterdag 2 februari Feest Maria Lichtmis

19.00 Minus Scheffer / Guillaume Steinbach / Wilma van Golde /
Bèr Valcq / Tinie Wilhelmus / Frans Penders

Zondag 3 februari 4^e Zondag door het jaar

Blasiuszeggen Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Eveline Hindi / Hanny van Zeyl – v.d. Linden / Hanny van
Zeyl en David van Zeyl / Alice Konings – v.d.Mullen / Venny
Janssen – Hermans / Jack Pisters

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 03 2 februari 2019

Ik ken je
Ik ken je ...zegt God
Ik weet wat er in je omgaat
En wat je verlangens en gevoelens
zijn
Maar soms twijfel ik
Of het omgekeerde ook waar is
Of jij mij kent
En of je mij wel wil kennen

Misschien heb je het daar soms
moeilijk mee
Daarom wil ik je uitnodigen
Zolang naar Jezus te kijken
Tot je in zijn ogen de schittering van
mijn hart ziet

Hij is mijn Zoon
Hij wil jouw broer zijn
Jouw vriend en jouw Heer
Maar het laatste woord is... aan
jou..... zegt God

LEVENSBSCHOUWING

In Nederland mag je overal over spreken, want we zijn een open, tolerant en vrij land. Alleen als het gaat over levensbeschouwing, kijken mensen je vaak een beetje ongelukkig aan, zo van moeten we het daar ook al over hebben. Heel vaak loop ik dan tegen de houding aan van: ik wil wel overal over praten, maar over politiek en geloof, daar wil ik het niet over hebben. Daar komt alleen maar ruzie van. Dat is privé. Maar ondertussen is het zo privé geworden dat niemand het er meer over heeft. Maar wat er met de politiek gaande is, daar snap ik niets meer van, zeker niet op het grote wereldtoneel. Ik wil ook niet geloven dat er duistere machten en krachten aan het samenzweren zijn. Wat ik zie is dat er heel veel kortzichtig eigenbelang en eerzucht is en voortkomt uit een 'wij – zij' –denken waar ik net van had gedacht dat het met het wegvallen van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog eindelijk voorbij zou zijn en dat we elkaar nu als gewone mensen zouden kunnen ontmoeten. Maar de muur is nog niet gevallen of de Islam roep allerhande angsten op bij mensen. Hoe actueel is Franciscus dan, omdat hij al ten tijde van de kruistochten niet bang was om dwars door alle linies heen naar de sultan te gaan. Uiteindelijk wilde de Sultan Franciscus geschenken mee geven. Maar die weigerde hij. Alleen één geschenk nam hij aan. Dat was een hoorn. Waarom? Omdat die gebruikt werd om de gelovigen tot gebed op te roepen. Toen de kruisvaders Jeruzalem veroverden, richtten zij een waar en onvoorstelbaar bloedbad aan met een waas van religieuze waanzin voor ogen. Het bloed moet door de straten gestroomd hebben. Toen de Sultan Jeruzalem heroverde, spaarde hij alle mensen en liet de gevangenen vrij. Hij koesterde geen wraak. Dit gebeurde na de ontmoeting met Franciscus. Het riep allemaal speculaties op dat hij bekeerd zou zijn. Maar dan heb je het weer: als iemand iets goed doet, wil je hem je eigen kamp intrekken en doet hij iets wat je niet zint dan behoort hij bij de vijand. Om je medemens als je broer of zus tegemoet te treden, daar heb je een weten voor nodig over waar we vandaan komen en waar we heen gaan en wat de zin van je leven is. Laat dit nu net de centrale vraag van levensbeschouwing zijn. pastor Mattie Jeukens ofm

LOURDESVIERING MAANDAG 11 FEBRUARI 2019

Op 11 februari 1858 verscheen Maria, de dame in het wit met een rozenkrans zoals Bernadette haar noemde, aan Bernadette Soubirous, een jong en eenvoudig meisje in Lourdes. Het bleef niet bij één keer. Nog 17 keer verscheen deze dame die zij de onbevlekt-ontvangene noemde aan Bernadette en zij vroeg Bernadette om er een kerk te bouwen en te bidden. Lourdes is een plek geworden van bemoediging en hoop op de eerste plaats voor de zieken en voor alle andere mensen. Lourdes geeft nog steeds kracht en vertrouwen. Op deze bijzondere dag 11 februari willen we dat ook gedenken in onze kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes die daarnaar is vernoemd. De viering begint zoals altijd om 15.00 uur en daarna is er nog een 'tas' koffie en een stukje vlaai in het Trefcentrum. Van harte welkom.

BIJZONDERE GASTEN IN DE LOURDESVIERING

Bijzondere gasten in de Lourdesviering zijn op de eerste plaats de zieken en alle andere mensen die de voorspraak van Maria in roepen. Daarnaast hebben we ook bijzondere gasten: Onze nieuwe bisschop Harrie Smeets zal samen met een aantal collega's van het dekenaat Maastricht voorgaan en de overweging verzorgen. En gelukkig komt ook dit jaar weer Beppie Kraft. Er is een lichtprocessie en een ziekenzegening. In Lourdes zijn weer medailles aangeschaft om net als elk jaar als herinnering aan de viering uit te delen.

INFORMATIEAVOND OVER WANDELEN IN DE MORVAN

Elk jaar organiseer ik een wandeling door het groene hart van Bourgondië: de Morvan, naar Vézelay en de basilica van het Licht . Dit jaar is dat van 6 tot en met 12 mei. Op maandagavond 18 februari 2019 om 20.00 uur is er voor belangstellenden een informatiebijeenkomst. Deze is op de pastorie ingang Edisonstraat 2. Van harte welkom.

LAAT JE NIET BANG MAKEN

Op Facebook en Internet komen de vreemdste berichten binnen, dat ik een prijs heb gewonnen, dat ik een cadeau kan afhalen bij deze of gene of een erfenis heb gekregen. Ik weet niet wat allemaal

rond vliegt op het internet. Maar er zijn ook boodschappen waarin gevraagd wordt dat bericht door te sturen en als je dat doet dat je dan geluk en zegen ten deel zal vallen. Of nog erger, dat als je het niet doet er iets ernstigs zal gebeuren met jezelf, of je dierbaren. Geloof het a.u.b. niet! Laat je niet dwingen dingen door te sturen en vooral laat je niet bang maken. Trap er niet in! Ben gewoon aardig voor mensen, voor wie je het meest dierbaar zijn. Een glimlach om niet gegeven kan wonderen doen. Maar geloof de onzin niet die er via de moderne media verspreid wordt. Bedenk dat je geloven doet in een kerk! Trouwens in de Bijbel staat 365x: Vrees niet. Voor elke dag in het jaar één keer!

KERKBIJDRAGE

In de vorige Wegwijs zat een folder met de vraag om je eigen kerk te steunen? Heb je er iets mee gedaan? Help ons en strijk over je hart en steun ons: NL28SNSB0858383500 ten name van de Parochie OLV van Lourdes, H.Familie en H. Guliëlmus. We kunnen niet zonder jullie hulp.

BREXIT

Ik ben een franciscaan en geloof dat we allemaal familie van elkaar zijn. Ik wil niet uitsluiten maar insluiten en vooral probeer ik niet te denken in wij en zij. Het lijkt een aangeboren neiging van de mensen om toch steeds maar weer te denken in jullie tegenover ons. Als we van het leven iets willen maken, dan zal het samen moeten zijn! Een Brexit doet me pijn. De verdeeldheid die het oproept met de voor- en tegenstanders doet nog meer pijn. Zijn we dan zo hopeloos verdeeld! Lieve help!

PROGRAM DROMMEDARISSE 2018

Zondag 17 februari, O.L.V van Lourdes, 10.30 oor Carnavalsmès. Dat mooste beleve! Pestoer Mattie verzörreg weer 'n sjoen mès veur alle carnavalsvierders oet de buurt mèt alle dragers van de Iere Medaille en ouch die vaan dit joar hè Manon. Mèt: Trompötduo Con Gerards en Peter Cornelissen.

GEDOOPT:



Jordy Nelissen is op 13 januari gedoopt, de zoon van Pedro en Angelique Nelissen – Verbiest en het broertje van Ray, die afgelopen jaar bij ons de communie heeft gedaan en van Giovanni. Zij wonen op de Bethlehemweg 19.

Dat zijn opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:



Wies Veugen – Wilhelmus is overleden op zaterdag 19 januari 2019, zo maar plotseling, 's morgens vroeg is zij in elkaar gezakt. Reanimatie mocht niet meer baten. Wies is de moeder van Nancy en Frenk en de oma van Veronique, Mike en Melanie. Zij was de weduwe van Louis, die ook net als Wies maar 66 jaar oud is mogen worden. Wies was heel zorgzaam, alles deed zij voor haar kinderen en kleinkinderen en met haar schoonmoeder had zij een heel bijzondere band. Van haar had zij een beeld van pater Pio gekregen dat haar zeer dierbaar was. Wies heeft ook hard moeten werken, maar haar echte geluk was als het haar dierbaren goed ging. Op vrijdag 25 januari hebben we afscheid van Wies genomen in de OLV van Lourdes waarna zij bij haar man te rusten is gelegd op begraafplaats Oostermaas

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 2 februari Feest van Maria Lichtmis

13.30 Gedachtenis viering Eveline Hindi

19.00 Minus Scheffer / Guillaume Steinbach / Wilma van Golde / Bèr Valcq / Tinie Wilhelmus / Frans Penders

Zondag 3 februari 4^e Zondag door het jaar

Blasiuszegen

Eerste weekend van de maand: Speciale collecte kerk

10.30 Eveline Hindi / Hanny van Zeyl – v.d. Linden / Harry van Zeyl
en David van Zeyl / Alice Konings – v.d. Mullen / Venny
Janssen – Hermans / Jack Pisters

Maandag 4 februari

09.00 Luc Castermans

Dinsdag 5 februari

09.00 Jaak Litjens

Woensdag 6 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

Zaterdag 9 februari

19.00 Thei Smeets / Rita Thomissen – Wetzels / Lenie Lion /
Gertruda Dassen – Veulemans / Huub Magdelijns / Peter
Duysens

Zondag 10 februari 5^e Zondag door het jaar

10.30 Eveline Hindi / Gerard Cruys / zeswekendienst Bertien
Segers – Coumans / Rafi Nzuzi Mpila / Paula van den Broek
– v.d. Meys / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Jan
Remmers / Annie Dreessen / 1^e jaardienst Tiny Fehrenbach
/ 1^e jaardienst Sjra Janssen / 1^e jaardienst John Hermans

Maandag 11 februari Feest van O. L. V. van Lourdes

Ziekenviering met Beppie en de nieuwe Bisschop

15.00 Voor alle zieken van de parochie / Vic Kessen / Zuster
Gemma Govers / Truus Wolters / broeder Mat Paulssen /
Broeder Cunibertus (Piet van Bree)

Dinsdag 12 februari

09.00 Annie van de Wall

Woensdag 13 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerarda Nijsten – Lousberg

Zaterdag 16 februari

19.00 Lei Verstappen / Tonia van Dooren-Damen / Bertina
Stitzinger / Anton Berndsen / Bella Habets-Bronckers

Zondag 17 februari 6^e Zondag door het jaar

Carnavalsmis

10.30 Voor de overledenen en levende leden van de CV: De
Dromendarisen - De Nachuile – de Nachuilkes - De
Pickvogelere en de Witte Ingelkes / Eveline Hindi / Lianne
Louis – Dams / Marlies Biesheuvel – Colson / José Pluymen
– Clement / Margriet Zwackhalen – Dijkma / Paul Winckers

/ Henny Lambrix ivm verjaardag / Rien Halmans – Geisen
en overleden familie / Irene Pachen-Stessen en Henri
Pachen ivm zijn sterfdag

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 04 16 februari 2019

Onze lieve Vrouw van Lourdes

Onder uw hoede vluchten wij
O Maagd en Moeder van onze God.
Hoor ons smeken in alle nood
En verlos ons van elk gevaar,
Gij die alleen ongerept en gezegend zijt,
Heilige Moeder van God , bescherm ons

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
Zoals een mantel om mij heen geslagen,
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
Ik roep zijn naam,
Bestorm Hem met mijn vragen,
Dat Hij mij maakt , dat Hij mijn wezen
richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

OP NAAR CARNAVAL

Ja, zondag 17 februari is de Carnavals mis en Frans Theunisz die zei nog: "Ik wil wel komen zingen, als ik kan." Maar Frans bleek naar een dameszitting te moeten in Hoensbroek en zelfs voor het volgende jaar 2020 is hij al geboekt als wij onze Carnavals mis hebben. Gelukkig voor Frans, want ook bij hem moet brood op de plank komen en jammer voor ons, want we hadden Frans er graag bij gehad, maar Frans bracht ons op een idee: misschien zijn er andere zangers in het Wittevrouwenveld of in Wyckerveld die mee willen doen met de Carnavals-mis.

Maar waar het echt op aankomt is dat we allemaal mee doen, dat is met Carnaval, maar ook gewoon met het leven zelf.

Ik moest aan een mooi verhaal denken: Iemand gaf eens een feestje en die vond ook dat je het allemaal samen moest doen. Hij nodigde zijn vrienden uit en vroeg hun of zij één fles witte wijn mee wilden brengen. Dan voegen we die witte wijn samen in een grote bak en maken er een speciale cuvée van. Een cuvée is een wijn die bestaat uit verschillende samen gebrachte wijnen. Zo gezegd zo gedaan en op de dag van het feest bracht ieder zijn fles mee en het ging allemaal in het grote vat. Toen iedereen er was, mocht de gastheer natuurlijk als eerste proeven van deze eenmalige, special cuvée! En wat proefde hij?

Hij kon het niet geloven en proefde nog een tweede keer, maar het was en bleef 'water'. Hier was geen water in wijn veranderd, maar wijn in water!

Wat was het geval geweest? Iedereen had gedacht: "Och als ze alles samen brengen dan zal het niet uitmaken als ik zelf een fles water mee neem. Dan spaar ik me dat geld voor een fles wijn uit." Uiteindelijk had iedereen natuurlijk zo gedacht en bleek er alleen maar water in het vat te zitten! En het feest viel in het water! Echt meedoen vraagt dus een gewetensbeslissing van je. Het is heel gemakkelijk te denken: "Och, die anderen doen het wel." Maar als iedereen zo denkt, dan wordt het nooit wat. Meedoen is meedoen. Ik moest denken aan de oproep om mee te doen aan de kerkbijdrage. De ouders van de communicanten heb ik het nu extra gevraagd. Wij kunnen niet zonder financiële steun. we hebben het nodig. Maar net als de oproep in het parochieblad is er nog geen reactie! pastor Mattie Jeukens ofm

42 COMMUNICANTEN IN 2019!

16 meisjes en 26 jongens, dat is toch een opmerkelijk groot aantal in deze tijd van ontkerkelijking. Voor deze kinderen gaat het (begrijpelijk) om het grote feest dat hen te wachten staat, waar ze voor één dag in het middelpunt van de belangstelling staan. Voor de ouders brengt het een heleboel voorbereiding en de nodige kosten met zich mee. Maar ondanks dat hebben deze jonge ouders hun kinderen een aantal jaren geleden laten dopen en vervolgen hun kinderen nu deze weg met de voorbereiding op hun 1e Communie. Wat is dan toch die meerwaarde? Het doet mij denken aan een Indiaas spreekwoord dat zegt:

Ieder mens is een huis met vier kamers:

1. Een fysieke, 2. een mentale, 3. een emotionele en 4. een spirituele kamer. De meesten onder ons zijn voornamelijk geneigd in één kamer te wonen, maar als we niet elke dag iedere kamer binnengaan, al was het alleen maar om haar te luchten, zijn we geen compleet mens.

De communiciekinderen gaan nu leren deze spirituele kamer te verkennen aan de hand van verhalen over Jezus, door te leren respectvol om te gaan met de rituelen in de kerk en door samen te zingen en te bidden. In de hoop dat ze uitgroeien tot bewuste, liefdevolle, complete mensen.

José Smolders

CARNAVALSMIS ZONDAG 17 FEBRUARI

Zondag 17 fibberwarie, O.L.V van Lourdes, 10.30 oor Carnavalsmès Dat mooste beleve! Pestoer Mattie verzörg weer 'n sjoen mès veur alle carnavalsvierders oet de buurt mèt alle dragers van de Iere Medaaje en ouch die vaan dit joar hè Manon. Mèt: Trompötduo Con Gerards en Peter Cornelissen

DE BESTE PAASEIEREN WEER TE BESTELLEN

Even heeft het er naar uit gezien dat ze niet meer te leveren waren, onze lekkere en verse Paaseieren, waarmee we de koffie en de vlaai na de Lourdesviering altijd konden sponsoren. Maar Laurens heeft er voor gezorgd dat ze er weer zijn en bij hem 06 10911215 of op de pastorie te bestellen zijn. De beste, verse en mooi gekookte

eieren voor 0,25 cent per stuk en 10 voor 2,50 en met 30 tegelijk is het 7,50. De woensdag voor Pasen worden ze thuis bezorgd, bel : pastorie, Voltastraat 45 tel.: 043 3634348

DAAAANKE ALLEMAOL....

Ron kwam het me officieel vragen namens de Drommedarisse.

Of ik er wel iets voor voelde want ze wilden mij de ere medaille toekennen. Maar eerlijk gezegd vond ik het wel erg spannend ,dus ik aarzelde. Waarom ik vroeg ik me af en kan dat wel, is dat niet raar en hoe moet dat dan allemaal? Dus werd ik er flink zenuwachtig van en vooral ook nog omdat ik het geheim moest houden. "En geine póppekas", zei ik er nog dreigend bij.

Maar wat was het leuk! De Drommedarisse, allemaal in een ereboog om me heen en Markies Eric die de ere medaille omhing. En al die mensen die me kwamen feliciteren.

"Mèh joong, dacht ik, wie hub iech ut hei?"

Stiekem ben ik heel erg trots, maar nog trotser op de buurt en de bewoners. Al bijna 30 jaar loop ik hier rond, kwebbelend met de een en luisterend naar de ander. Wat een kracht en saamhorigheid is er nog steeds ondanks alle veranderingen.

De Drommedarisse, maar zeker ook de Witte Ingelkes, de Jeugddrumband WVV 28, de Happy Kids, noem ze maar allemaal op. Geschiedenis kan ik schrijven. Wat hebben we al die jaren toch veel meegemaakt. Soms huilend, maar vooral lachend en ook "vreigelend" en altijd wel iemand in de buurt die mee ging in mijn gekke plannen. Die medaille deel ik graag met de buurt. Volgend jaar 30 jaar hier. Dat wordt een feestje.

Daaanke allemaal en een kus van Manon Pachen.

GEDOOPT:



Op zondag 10 februari zijn in de OLV van Lourdeskerk twee kinderen gedoopt:

Davina Reneerkens, de dochter van Dennis en Diana Reneerkens en het zusje van Lorenzo en Senna.

Uit de Staatsbaan in Neerharen. Het mooie is dat Dennis en Diana 12 augustus 2017 in onze kerk zijn getrouwd.

Ook is **Dylan Thomissen** gedoopt, de zoon van Chris en Naomi Thomissen-Janssen en het broertje van Bo, Damian en Hailey, uit de Karolingenstraat.

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN:

Op vrijdag 1 februari is **Clemence Kik – Wissen** in Oost Voorne overleden. Zij was sinds 12 mei 1987 de weduwe van Henk Kik.



Een bewogen leven heeft zij gekend. Geboren op Java, op de boot terug naar Nederland sterft haar vader. Haar moeder hertrouwt en gaat in Nijmegen wonen, maar bij het bombardement komt zij met 3 dochters om het leven. Clemence overleeft als bij een wonder. Zij is dan 13 jaar. Haar vader hertrouwt en uiteindelijk komt Clemence in Maastricht waar zij Henk leert kennen. Voor zijn werk komen zij in Aruba en dat steelt haar hart. Zij zal steeds 7 maanden op Aruba wonen en 5 in Nederland. Zij werd de moeder van 4 kinderen, de oma van 8 kleinkinderen en de overgroot oma van 4 achterkleinkinderen die zoals zij zei, er zonder haar niet waren geweest. Nu is zij na 32 jaar weer terug bij haar man. De begrafenis was 8 februari.

In de nacht van zaterdag op zondag 3 februari is plotseling **Sjuul Bijlders** overleden. Niemand heeft het aan zien komen. Greta was bezig Sjuul goed te verzorgen voor de nacht en hem te helpen. Sinds een val een paar maanden eerder had Sjuul pijn in zijn nek en soms waren er slikproblemen geweest. Hij was snel moe, maar dat het zo snel zou gaan, dat vermoedde niemand. Een geweldige verlies, juist omdat door de zorg en aandacht die hij nodig had, Sjuul de familie bij elkaar hield. Van de andere kant mogen we ook dankbaar zijn dat hij na de dood van zijn moeder nog 4 jaar bij ons is kunnen blijven. Ooit werd gezegd dat hij maar hooguit 18 jaar zou kunnen worden en hij is er 62 geworden. Dat is ook te danken aan de goede zorgen van Greta en Chantal. Trouwens, MVV verliest een echte supporter, want voor MVV zette Sjuul alles aan de kant. En Sjuul had een geweldige lach, die missen we misschien wel het

allermeeste. Op woensdag 6 februari hebben we Sjuul bijgezet in het graf van zijn ouders op Oostermaas.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 16 februari

19.00 Lei Verstappen / Tonia Damen / Bertina Stitzinger / Anton Berndsen / Bella Habets - Bronckers

Zondag 17 februari **6^e Zondag door het jaar**

Carnavalsmis

10.30 Voor de overleden en levende leden van CV De Dromedarissen - de Nachuile – de Nachuilkes - de Pickvogelere en de Witte Ingelkes / Eveline Hindi / Lian Louis – Dams / Marlies Biesheuvel – Colson / José Pluymen – Clement / Margriet Zwackhalen – Dijksma / Paul Winckers / Henny Lambrix i.v.m. verjaardag / Rien Halmans – Geisen en overleden familie / Irene Pachen – Stessen en Henri Pachen i.v.m. zijn sterfdag / Annie Nieste – Wanders ivm haar verjaardag 15/2

Maandag 18 februari

09.00 Corrie Coolen

Dinsdag 19 februari

09.00 Kitty Roevros – Habets

Woensdag 20 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van der Meulen – Custers

Zaterdag 23 februari

19.00 Greet Braeken – Bausch / Helena Natterman / Bèr Slangen / Jo Horbach / Ed Schijlen / Sophia Haane – Jongen

Zondag 24 februari **7^e Zondag door het jaar**

10.30 Eveline Hindi / overleden ouders , broers en zussen van het echtpaar Gordijn – Beckwilder / bijstand gevraagd van O.L.V. van Lourdes , H. .Antonius en H. Franciscus / Fien Clement – Ramakers / Harry McMaster / Ronnie Korpershoek /

overleden ouders Thewissen – v.d. Meer, Nico Thewissen en
kleindochter Esther Dizzy / 5^e jrd. Helena Geraerts-Kolwers

Maandag 25 februari

09.00 Cor Kanters en Anna Patist

Dinsdag 26 februari

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 27 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Oomen

Vrijdag 1 maart **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Ine Geelen / Diny Wijnen

Zaterdag 2 maart

19.00 18^e jaardienst Jef Rodolf / Dien Remmers – Stuiver / Ans
Frissen – Chapin / Truus Gense – Daems / Bèr Haagmans /
Leon Gilissen

Zondag 3 maart **8^e Zondag door het jaar**

Carnaval

Eerste zondag van de maand Speciale collecte voor de kerk

10.30 Eveline Hindi / Margriet Dams – Beckers / Leon Genotte /
Tiny Fehrenbach – Keersemeekers / Frits Heusschen / Willy
Pisters / Maurice Spee

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag- en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Nagekomen bericht: **PAKJES:** halen en brengen:

DHL en UPS alles via Frankenstraat 168, bij Ilona en Jack.



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

‘t Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 05 2 maart 2019

Kracht van stilte

In stilte gaat weer open
wat zo lang gesloten was.
Ogen zien wat was verborgen.
Angst houdt dat niet langer vast.

In stilte geef je leven,
als de ander luisteren wil.
Leven dat je door kunt geven
aan wie het maar horen wil.

In stilte krijg je liefde
als je anderen binnenlaat.
Als je al je zorgen even
in jezelf bezinken laat.

In de stilte
als je handen net als bloemen opengaan
kun je, als je heel goed luistert
weer het woord van God verstaan.

ALAAF

Zo had ik zondag met de Carnavals-mis de preek moeten beëindigen. Ik was het helemaal vergeten. Soms kan er zoveel door je hoofd gaan dat je er een beetje beduusd van wordt en dat jezelf denkt; "Waar komt dat toch allemaal vandaan?" Het denken zelf lijkt wel een stroom te zijn, maar waar is de bron dan? Gekke vragen misschien, zeker met Carnaval. Maar ik moet dan weer denken aan het gedicht van Judith Herzberg als ze schrijft en ik citeer hier uit mijn hoofd en ik weet niet of het helemaal correct is: "s Morgens tussen het aantrekken van mijn linker- en rechterschoen, trekt soms het hele leven aan me voorbij en dan komt het aantrekken van de rechterschoen er niet meer van!" Trouwens nu schiet me nog een andere dichtregel van haar te binnen over haar vader die 20 minuten aan haar bed gezeten had zonder iets te zeggen, toen ze ziek was. Haar commentaar was: "Dit gesprek is ook kort samen te vatten" waarop haar vader antwoordde: "Oh ja? Probeer het maar eens". En zo kom ik van Alaaf bij het stilzitten aan een ziekbed en het is allemaal leven en het hoort er allemaal bij. Ik verdedig altijd graag de stelling dat wie feestvieren kan, kan ook omgaan met rouw, verdriet en tegenslag, omdat het allemaal bij het leven hoort. Een argument om op de senioren-carnavals-middag van de Drommedarisse toch maar mee te lopen in de Polonaise. Ik vond dat ik er maar een keer aan moest geloven en het was nog leuk ook! En zelfs bij de Pickvogelere heb ik het nog een keer dunnetjes over gedaan. Zo merk je wel meteen hoeveel feest er is en waarom onze buurten ook eerlijk om weten te gaan met tegenslagen in het leven. Ik wens ons allemaal een 'propere Carnaval' toe, zoals Kenny van de Drommedarisse dat zo mooi tijdens de viering verwoordde. Ik hoop ook dat er dinsdagmiddag een beetje 'reuring' is als de laatste dag van de Carnaval ingaat. En natuurlijk hoop ik alle Carnavalsvierders op Aswoensdag een mooi Assekruisje te mogen geven, waarbij ik voor o.a. onze markies Eric en enkele anderen een verrassing in petto heb. Dit gaat nog komen als deze Wegwijs bij u in de bus valt. Na de Carnaval komt de 40-dagentijd: de voorbereiding op Pasen: na alle uitgelatenheid inkeer en bezinning. Misschien iets minder aantrekkelijk, maar waarom niet? Pastor Mattie Jeukens ofm.

LEVENSTESTAMENT, BEWINDVOERING, CURATORSCHAP

Themabijeenkomst voor mantelzorgers: Wat als degene voor wie u zorgt zijn of haar uw financiële zaken niet meer zelf kan regelen? Of niet meer goed in staat is beslissingen te nemen over persoonlijke zaken als verzorging of behandeling bij ziekte? En wie zorgt ervoor dat de nalatenschap goed wordt geregeld en afspraken worden vastgelegd? Graag nodigt Steunpunt Mantelzorg Zuid u uit voor deze informatieve bijeenkomst op dinsdagavond 26 maart 2019. Gastspreker is notaris mr. T. de Klein van Huenges Wajer & Joosten Netwerk Notarissen.

We zien u graag op dinsdag 26 maart bij Steunpunt Mantelzorg Zuid, Sphinxlunet 3 in Maastricht. De avond duurt van 19.00 – 21.00 uur. De toegang is gratis, maar meldt u zich wel aan bij het steunpunt via onze website www.mantelzorgzuid.nl/ telefonisch 043-3215046 / of per email info@mantelzorgzuid.nl.

HUUR EEN KRAAMPJE OP DE SNUFFELMARKT

Het duurt nog even voor het zondag 31 maart is, maar voor de Snuffelmarkt die in het Trefcentrum wordt georganiseerd door reisvereniging "Oonder us" en harmonie De Gele Rijders zijn kraampjes te huur voor € 16 per twee tafels. Neem snel contact op met John Huijts, telefoon 06 48 46 51 68 of (043) 362 02 16.

STICHTING OUDERENPROJECT GEINEN DAANK:

Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich eenzaam voelt en die graag wel eens iemand op bezoek zou willen hebben voor een praatje of om een eindje te wandelen of gezellig samen boodschappen te doen, neem dan gerust contact met ons op. Tevens zoeken wij voor deze werkzaamheden gemotiveerde vrijwilligers! Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Hans Bindels van Stichting Ouderenproject Geinen Daank, Telefoon (043) 321 89 89, of 06 105 134 41.

E-mail: hans@bindels.demon.nl

ASWOENSDAG 6 MAART MET ASKRUISJE

Het is standaard dat we na de carnaval op Aswoensdag een Askruisje krijgen. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd dit in de viering van Aswoensdag 6 maart die om 19.00 uur begint in ontvangst te nemen onder de aanzegging dat wij mensen van stof zijn en ooit weer tot stof zullen wederkeren. Het is altijd weer indrukwekkend. De oude Palmtakjes kunt u dan mee brengen, daar maken we de as van voor het Assekruisje. Welkom

BESTEL KAKELVERSE PAASEIEREN!

U kunt ze weer bestellen, de nieuwe Paaseieren. Schroom niet want door de eieren te kopen helpt u ons de onkosten te bestrijden van de Lourdes-ziekenviering van 11 februari. U kunt ze op de pastorie bestellen en zij kosten 25 cent, geen geld!

NIEUWE VERLICHTING

Schrik niet: In de Emauskapel is een nieuwe verlichting gekomen en die is best scherp, dankzij de nieuwe moderne technieken. Er is nu meer licht dan in de hele kerk samen.

NIEUWE FACILITEITENUNIT

Dit is een deftige term voor de nieuwe toiletten en het nieuwe keukenblok dat in de kerk gebouwd gaan worden. Ze zijn al begonnen als u deze Wegwijs krijgt. De nieuwe toiletvoorziening met invalidetoilet komt op de vlonder aan de kant van de Voltastraat. Er komt ook een nieuwe keuken die de naam zal krijgen van: CO: Centrum Ontmoeting der Volkeren. Een prachtige naam, die ook verwijst naar het COV van Frans van Lieshout waar mensen uitgezonden werden naar de Derde Wereld om anderen te helpen. Zij hebben mij geleerd dat alle helpen begint met ontmoeten, met echt ontmoeten. Hoe kan dat beter dan bij een lekkere en gezellige 'tas koffie'.

COMMUNIEVOORBEREIDING GAAT VAN START

Op maandag 11 maart starten de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie op Hemelvaart 30 mei. Het zijn maar liefst 42 kinderen die aan deze voorbereiding beginnen. Omdat het er zoveel zijn, zullen we in 2 groepen gaan werken, maar er zal één communiefeest zijn en met Palmpasen zullen alle kinderen in de Palmpasenviering van zondag 14 april voorgesteld worden.

KERKDIENTGEMIST.NL

We zijn op een bijzondere wijze te vinden op Internet. U kunt thuis alle eucharistievieringen die in de Sacristie gehouden worden niet alleen thuis meevolgen, maar zelfs ook terug kijken via de app: Kerkdienstgemist.nl via OLV van Lourdeskerk Maastricht. Dat niet alleen, ook de 4 lezingen die ik heb mogen verzorgen en die veel belangstelling hadden, kunnen ook terug gekeken worden via deze Kerkdienstgemist.nl. Al bent u in Australië, dan nog kan dat via het world-wide-web! Ongelooflijk is dit. In de sacristie zijn we nu aan het oefenen om het straks ook in de grote kerk te gaan toepassen.

Het voordeel is dat mensen thuis de diensten kunnen volgen. Vooral voor uitvaarten zou dat een uitkomst kunnen zijn. Familie in Canada of Australië kan dan onze dienst direct of achteraf zien op de computer, tablet of iPhone: dus kijk naar kerdienstgemist.nl

LEVER DE OUDEPALMTAKEJES IN

Aswoensdag of eerder op de pastorie kunt u de oude palmtakjes in leveren. Ze zijn welkom om nieuwe as van te maken

GEDOOPT:



Op zondag 17 februari is in de OLV van Lourdes **Jody Claessen** gedoopt de dochter van Jordy en Debby Claessen – Snijders en het zusje van Jowy en T-jay uit de Oofthegge

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN:



Op donderdag 7 februari is in het Hospice in de Abstraat **Liesbeth Ammerlaan** overleden, 85 jaar oud. Liesbeth was de jongste uit het gezin van 6 kinderen. Zij had eerst haar moeder en haar zieke zus verzorgd en nadat zij overleden waren in Leidschendam en Liesbeth het eindelijk wat rustiger aan kon gaan doen, werd zij zelf ziek. Nog twee jaar heeft zij het weten te rekken en de regie van haar leven tot het einde toe zelf in hand gehouden. Liesbeth was gewend om leiding te geven. Na haar pensioen is zij komen helpen in onze parochie. Zij was de leidster van de Zonnebloem samen met Tiny Lexis en zij heeft in het Pastorale Overleg gezeten. Liesbeth was een zelfstandige, onafhankelijke en krachtige dame met een groot hart voor alles wat met de zorg voor bejaarden te maken had. Op dinsdag 12 februari hebben we op haar eigen verzoek in de Emmauskapel afscheid genomen in een sobere viering en haar daarna naar Leidschendam gebracht, waar zij bijgezet is in het familiegraf.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat
het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 2 maart

19.00 18^e jaardienst Jef Rodolf / Dien Remmers – Stuiver / Ans Frissen – Chapin / Truus Gense – Daems / Bèr Haagmans / Leon Gilissen

Zondag 3 maart **8^e Zondag door het jaar**

Carnaval

Eerste zondag van de maand Speciale collecte voor de kerk

10.30 Eveline Hindi / Margriet Dams – Beckers / Leon Genotte / Tiny Fehrenbach – Keersemeekers / Frits Heusschen / Willy Pisters / Maurice Spee

Maandag 4 maart

09.00 Voor de overledenen van de fam. v.d. Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 5 maart

09.00 Gerarda Nijsten – Lousberg

Woensdag 6 maart **Aswoensdag**

Vasten en onthoudingsdag

18.30 Rozenkrans

19.00 Uitdelen van het askruisje / Theo Heynen

Zaterdag 9 maart

19.00 Rudie Leclair / Anna van Boxsel – de Groof / Corry Lemmens – van Sloun / Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Fieke Rassin / Mia Meertens – van Es

Zondag 10 maart **1^e Zondag van de veertigdagentijd**

10.30 Eveline Hindi / voor de overl. van de fam. Claessens / voor de overledenen van de fam. Fraats – Matti / jaardienst Mathieu Meyers / Jef Vanwesenbeeck en Riet Vanwesenbeeck – van Heyst / Hanny Vleugels – Quax

Maandag 11 maart

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 12 maart

09.00 Jan Kanters

Woensdag 13 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Luc Castermans

Zaterdag 16 maart

19.00 Minus Scheffer / Corry Stitzinger, Nettie Penders – Medenbach, Sjrke en Pierreke Stitzinger / Huub Magdelijns / Annie Beckers – Sorge / Herman Steinbach

Zondag 17 maart 2^e Zondag van de veertigdagentijd

10.30 Eveline Hindi / voor de overleden ouders, broers en zussen van het echtpaar Gordijn – Beekwilder / Michel Geurts en Wanny Geurts / Riek Vallenga – van Dijk / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Wies Veugen - Wilhelmus

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (in juli en augustus niet i.v.m. vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 06 16 maart 2019

Aan wie niet bidden met gesloten ogen

Ik zocht naar God, ik heb hem niet
gevonden
In synagoge, kerk of moskee
Waar een rabbijn, imam of priester
Met donderpreken op de kansel stonden

Ik zocht naar God in bundels met gebeden
Ik zocht naar Hem in Bijbel en brevier
Maar alles wat ik vond was papier
Met woorden die mij bitter weinig deden

Ik zocht naar God, ik vond Hem in de
bossen
Hij sprak tot mij in duizend vogelzangen
Ik zag Hem in de bloemen in het perk
Hij speelde met de reeën en de vossen
En met een briesje streek Hij langs mijn
wangen

Ik zocht naar God en vond Hem aan het
werk;
Onzichtbaar voor het oog van theologen
Licht Hij ons toe en troost ons keer op
keer
En hij vertoont zich alle dagen weer
Aan wie niet bidden met gesloten ogen

EN TOCH KATHOLIEK

Wat moet ik zeggen? Wat kan ik zeggen? Wat wil ik zeggen? Wat mag ik zeggen? Ik heb er geen antwoord op, maar nu hoeft dat ook niet altijd. Soms zijn antwoorden minder belangrijk dan de vraag zelf, omdat die aan het denken zet en als er dan ook nog ingeslepen denkpatronen doorbroken worden dan heeft de vraag uitstekend werk gedaan. Maar vanzelfsprekend is dat niet dat ingeslepen denkpatronen doorbroken worden, dan moet het al een heel goede en verrassende vraag zijn. Een mooi voorbeeld van zo'n vraag is naar aanleiding van de almacht van God of God een steen kan maken die God zelf niet kan optillen! Andere vragen in dit genre zijn de vraag wie knipt de kapper die alle kappers knipt die zichzelf niet knippen. Knijpt hij zichzelf nu wel of niet? Of "Alle Kretenzers liegen", zei de Kretenzer. Spreekt hij nu de waarheid of liegt hij? Mooie vragen zijn het en in de filosofie zijn ze beroemd. Paradoxen heten ze. Waarom dit gezegd, omdat ik met de vraag zit hoe het toch lijkt alsof niemand zich meer katholiek durft te noemen, of in elk geval weinig enthousiasme aan de dag lijkt te leggen om zich nog katholiek te noemen en daar ook nog naar te handelen door bijvoorbeeld geregeld naar de kerk te komen? Geregeld kan ook één keer per maand of zelfs één keer per jaar zijn. Waarbij overigens hij die één keer per jaar naar de kerk ging opmerkte, dat hij moest uitkijken dat het geen sleur werd en daarom maar een jaar oversloeg. Waarom vind ik dat vreemd, omdat katholiek betekent algemeen. Algemeen, ongeacht wat anderen er van maken, want dat is voor hun eigen rekening. Ik weet het natuurlijk: er zijn heel wat redenen om niet meer katholiek te willen zijn. Die hoef ik hier allemaal niet op te sommen, maar toch.... als katholiek weet ik dat het hier niet volmaakt is, dat je daar naar kunt streven, maar dat het je op sommige geluks-momenten even geschonken wordt. Volmaaktheid veronderstelt, dat je weet wat dat is en dan wordt het al snel de meetlat waaraan anderen afgemeten worden en in de geschiedenis is het al voorgekomen ook: opgeruimd worden als je niet aan dat idee van volmaaktheid beantwoordde. Ook katholieken hebben zich trouwens hier aan bezondigd. Nee, algemeen, je mag zijn die je bent: dat is katholiek. En nu moet ik stoppen. De ruimte is op. Volgende keer meer. pastor Mattie Jeukens ofm

VASTENACTIE ACTIVITEIT MET GASTKOOR

Op zaterdag 23 maart in de viering van 19.00 uur komt een gastkoor bestaande uit 8 mannen zingen. Zij zingen niet zo maar louter en alleen om de liturgie op te luisteren, maar zij zingen ook voor nog een ander goed doel. Hun goede doel naast het zingen van Gods Lof, is geld bij elkaar zingen voor Stichting Mamita Alice. Deze stichting financiert het werk voor kansarme kinderen in Peru dat door Noorbeekse Frederique Kallen gedaan wordt. Voor ons is dat een activiteit van de vastenactie. Na deze viering waarin Frederique zelf aanwezig zal zijn en ons over haar werk zal vertellen, is er nog een speciale collecte. Ook de opbrengsten van de vastenactie van dit jaar willen we geven aan de Stichting Mamita Alice voor dit goede werk.

HALFVASTEN: ZONDAG 31 MAART GEMENGD GREGORIAANS KOOR CARMINA SERVATA

Halfvasten is zondag Laetare, geen paars, maar roze als liturgische kleur omdat we over de helft zijn op weg naar Pasen. Deze zondag komt een gemengd Gregoriaans Koor Carmina Servata de eucharistieviering muzikaal ondersteunen. Zij komen uit de regio Venlo en willen heel graag in onze kerk zingen.

LOURDES EEN BEZOEK MEER DAN WAARD

Zondag 1 april is er om 15.00 uur een lezing over Lourdes en wat het met je doet om daar op bedevaart te gaan. De mogelijkheid om zelf met zo'n bedevaart mee te gaan, komt ook ter sprake. Vanuit Maastricht wordt namelijk een paar keer per jaar zo'n bedevaart ondernomen. We draaien ook de allernieuwste film over de verschijningen van Maria aan Bernadette die op 11 februari 1958 zijn begonnen. Welkom.

IN VOORBEREIDING OP DE GROENE LOPER RUN

Voor de 2^e keer zal Tweede Paasdag de Groene Loper Run zijn met ook een Run voor de Kids. Met onze mooie OLV van Lourdeskerk aan deze Groene Loper willen we meewerken aan een goede ambiance en bieden na de mis van Tweede Paasdag, waarin we het grootste koor van Maastricht hebben, voor de liefhebbers een lunch aan voor de kerk bij mooi weer en anders in de hal en

achter in de kerk. Je krijgt: een kop soep; 2 a 3 broodjes; een krentenbol; Marokkaanse koekjes; fruit; koffie en of thee en een verrassing van menier pestoer. We vragen daar 5 euro voor en dat je je aanmeldt via 043 3634348 (pastorie)

EERSTE COMUNIEVOORBEREIDING IS VAN START

Maandag 11 maart is de voorbereiding gestart voor de Eerste Heilige Communie op Hemelvaart 30 mei dit jaar. Allemaal heel veel succes. Het zijn heel wat kinderen. Met Palmпасen zullen zij zich voorstellen in de Palmпасen mis zondag 14 april, maar u gaat ongetwijfeld er meer over horen.

BIJZONDERE ASWOENSDAG

Het was een prachtige viering met heel veel mensen en wat er zo bijzonder aan was? In elk geval niet de hieringe, want die worden goed verzorgd door de Drommedarisse, maar bijzonder door het feit dat de Kakpepers uit Nazareth er waren en dat was misschien nog niet zo apart, alhoewel, het is fijn als de mensen van Nazareth de weg weten te vinden naar onze kerk. Maar bijzonder was het omdat hun prinsenpaar Sus en Jordy op 24 mei in onze kerk komen trouwen en alsof dat nog niet genoeg was, ook de ouders van onze prinses Djaleesa waren in de kerk. Ook zij gaan trouwen op 1 juni. Toch mooi!

PAASEIEREN

Er kunnen nog steeds paaseieren besteld worden bij Laurens in de Van Hornestraat 21, tel. 06 10911215 of op de pastorie, tel.: 043 3634348, Voltastraat 45. Woensdag 17 april worden ze dan bij u thuis bezorgd. Het zijn overheerlijke eieren voor de prijs van maar 0,25 cent, 10 voor 2,50 en 40 voor een tientje, toch geen geld voor zo'n mooi product, waarmee we de Lourdesviering kunnen sponsoren. Bestel wel snel.

BOUW VAN DE 'NATTE HOEK'

Een rare naam? Het is de term die wij gebruiken voor de kamers van de broeders die een eigen toilet en douche hebben. De deftige naam is Faciliteiten Unit. In de vorige Wegwijs is er al over gesproken. Aan de bouw wordt nu na carnaval begonnen en het

kan wat overlast geven. Er komen 2 gewone toiletten; een invalidetoilet; een opbergruimte voor poetsspullen en een keuken voorziening. Dit alles is gesponsord, Het kost de parochie dus niets. Geweldig hè. Zo willen we de kerk bij de tijd brengen en hopen dat u ons blijft steunen, want zonder uw steun gaat het niet. Hebt u al eens overwogen om mee te doen met de kerkbijdrage voor 5 of 10 euro per maand?

HASSELT: 6 april en KEVELAER 17 oktober

De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Nu eerst Hasselt zaterdag 6 april. Daar moet je bij zijn, je kunt mee te voet, met de fiets, met de bus of op eigen gelegenheid. Om 18.30u is de feestelijke Pelgrimsmis met de Gele Rijders en Pelgrimsgezing. Als je met de bus mee wilt, bel 043 3634348 (pastorie). De kosten:10.00 euro voor de heen- en terugreis, vertrek 16.30u

OVERLEDEN



Op 19 februari overleed in het azM **Ange Muris-Bitsch** op nog geen maand na zou zij 90 jaar geworden zijn. Zij woonde nu in de Koepelstraat en was samen met Annie Kessen een trouwe bezoeker van de Gouden Uren. Haar man Loek was op 24 februari 1995 overleden. Zij hadden geen kinderen. Ange was een geweldige kok. Zij maakte een bijzondere tomatensoep dankzij het recept van haar moeder. Zij heeft het geluk gehad een heel goede mantelzorger te hebben gehad in Monique, ontstaan vanuit een 35 jarige vriendschap. Ange was een levenslustige vrouw die de laatste 20 jaar de nodige tegenslagen heeft weten op te vangen door er steeds het beste van te maken samen met behulp van goede vriendinnen. Op maandag 25 februari hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes waarna de crematie was in Eijsden.

Op zondag 24 februari overleed in de Beyart **Jeanne van Hulst**. Op woensdag 27 februari zou zij 85 jaar geworden zijn en op vrijdag 1 maart hebben we afscheid genomen van Jeanne in de OLV van Lourdeskerk en haar te rusten gelegd op de begraafplaats aan de

Tongerseweg. Jeanne is de moeder van Etienne en de oma van Mike. Etienne had juist heel vele pech omdat hij voor een ontsteking opgenomen was in het ziekenhuis van Tongeren. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het leven van Jeanne is niet eenvoudig en gemakkelijk geweest omdat het moeilijk voor haar was om zich ergens echt thuis te voelen, totdat zij 3 jaar geleden op de Beyart kwam en daar liefdevol door Veronique en Conny in de armen gesloten werd. Het was begonnen met samen een sigaretje te roken. Zo werden verdrietige jaren toch mooie jaren.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 16 maart

19.00 Minus Scheffer / Corry Stitzinger, Nettie Penders – Medenbach, Sjrke en Pierreke / Huub Magdelijns / Annie Beckers – Sorge / Herman Steinbach

Zondag 17 maart 2^e Zondag van de veertigdagentijd

10.30 Eveline Hindi / voor de overleden ouders , broers en zussen van het echtpaar Gordijn – Beckwilder / Michel Geurts en Wanny Geurts / Riek Vallenga – van Dijk / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Wies Veugen – Wilhelmus / Jef Vanwesenbeek en Riet Vanwesenbeek – van Heyst / voor een bijzondere intentie.

Maandag 18 maart

09.00 Pastor Jos van der Ven

Dinsdag 19 maart Feest van de H.Jozef

09.00 Pater Henk Pot ofm. / uit dankbaarheid

Woensdag 20 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Liesbeth Remmers – Muller

Zaterdag 23 maart Mannenkoor voor Mamita Alicia

19.00 Alice Kallen – Frijns / Harry Coenen / Lambert Last / Tiny Borghouts – Vrijens / Theo Vertommen / Truus Lahaije – Thijssen / Nol Coenen

Zondag 24 maart **3^e Zondag van de Veertigdagentijd**

10.30 Eveline Hindi / jaardienst Bertha Vroegop / Bertha Burkart – Drinkwaard / 2^e jaardienst Greet Braeken-Bausch en Martin Braeken / Henk de Baar en Annie de Baar - Biesmans / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn

Maandag 25 maart **Maria Boodschap**

09.00 Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong

Dinsdag 26 maart

09.00 Broeder Sigismund Tagage.

Woensdag 27 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

Zaterdag 30 maart

19.00 Rafi Mzuzi Mpila / Annie Kanters – Leclair / Bèr Slangen / Breur Moenen / Jo Geron / Annie Sanders

Zondag 31 maart Halfvasten: Gastkoor Carmina Servata

4^e Zondag van de Veertigdagentijd

10.30 Eveline Hindi / Vincent Diederer / Ida Noorlander / Joke van der Horst / Jeanny Rijcken – Keulen / Liesbeth Ammerlaan / John Hermans / Mia Dingena – Hamelers / Frits Schuman / Truus Wolters i.v.m. verjaardag

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht,
tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 07 30 maart 2019

De soldaat die Jezus kruisigde

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers
grepen

Wild om den spijker toen 'k den hamer hief -
Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij
lief -'

En 't groot geheim had ik voorgoed
begrepen.

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden
knarsten,

En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door zijn hand in 't hout dat
barstte.

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn
hand,

Trek ik een visch - zijn naam, zijn
monogram -

In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,

En antwoord als de mensen mij wat
vragen:

'Hij heeft een spijker door mijn hand
geslagen.'

Martinus Nijhoff

EN TOCH KATHOLIEK (2)

Zaterdag een week gelden ben ik naar de begrafenis geweest van Vincent, 'Fietje' zeiden wij altijd in een klein dorp vlakbij mijn geboorte dorp Oirsbeek .Het voelde goed daar in die kerk te zitten, allemaal met het gezicht dezelfde kant uit. Alleen dit al, na de verkiezingen van 21 maart is dat heel bijzonder als je met z'n allen ergens bent en dezelfde kant uit kijkt, ongeacht wat in dat hoofd allemaal omgaat. Ik vond dat ik naar die begrafenis moest gaan, niet alleen omdat het ver weg familie was. Hij was de broer van de zwager van mijn vader. Ik vond vooral dat ik moest gaan om al die pilsjes die we vroeger van Fietje hebben gedronken met de Carnaval. Dan zat Fietje op de hoek van de teek in het gemeenschapshuis en wij kwamen dan, de een na de ander, even naast hem zitten. Fietje was als boer nooit getrouwd geweest. Misschien wel omdat hij behalve met de boerderij ook met de muziek getrouwd leek. Hij was lid van de fanfare, van het kerkkoor en van Crescendo. Crescendo heeft hier in de OLV van Lourdes nog gezongen en Fietje heeft toen het grootste deel betaald. Dat mag ik nu wel verklappen. Als we dan naast hem kwamen zitten met Carnaval, zei hij altijd, "Hie jong, hōbste un pilske". Fietje zat nooit alleen. Samen met mijn oom, de zwager van mijn vader en nog een andere boer, die ook de orgel bespeelde, zongen zij alle missen in de kerk. Het was goed er nu te zijn. Fietje was nog steeds aanwezig. Alles was mooi, ook de pastoor van wie rond zoemde dat hij saai was en langdradig. Het was allemaal prima. Mooi werd er gesproken door een neef en een heel tijdperk kwam voorbij met de conclusie dat dit tijdperk stopt met de dood van Fietje .Toen kwam het Pie Jesu gezongen door 'n solist en dat Crescendo koor en ik kreeg de tranen in mijn ogen. Stopt het, is het voorbij dat waar Fietje mee leefde en waar de kerk mee een middelpunt van was? Als dat echt stopt dan verliezen we iets essentieels. Namelijk dat, hoe verschillend we ook zijn , we af en toe dezelfde kant uit mogen kijken. En dat we mogen horen dat het getrouwd of ongetrouwd altijd weer om liefde gaat. Hoe hartgrondig je ook met die ander oneens bent, dat je er vanuit mag gaan dat hij of zij net als jij het goede wil. Als je dat vertrouwen kwijt raakt..... Franciscus ging naar de Sultan, dit jaar 900 jaar geleden. De Kruisvaarders noemde hem 'Het Beest', maar in die ontmoeting vond Franciscus een zielsverwant. pastor Mattie Jeukens ofm

DAT GAAT NAAR HASSELT TOE: ZATERDAG 6 APRIL

Van Franciscaans Maastricht starten de wandelaars om 07.00u aan de OLV van Lourdeskerk om in Hasselt ingehaald te worden door de drumband van de Gele Rijders. De fietsers vertrekken om 15.00u, ook vanaf de Lourdeskerk. De harmonie en drumband vertrekken om 15.30 vanaf de kerk en de kerkgangers kunnen met de bus mee naar Hasselt die bij de Lourdeskerk vertrekt om 16.30 uur. In Hasselt is de pelgrimsmis met Harmonie De Gele Rijders en u bent van harte welkom. Wie met de bus mee wil moet zich wel opgeven op de pastorie: 043 3634348. De mis bij het Heilig Paterke wordt opgeluisterd met volkszang en met muziek van de harmonie en begint om 18.30 uur. Gewoon meegaan op bedevaart naar het Heilig Paterke!

SNUFFELMARKT

Op zondag 31 maart organiseren Reisvereniging "Onder Us" en Harmonie "De Gele Rijders" een snuffelmarkt in Trefcentrum Wittevrouwenveld. Bezoekers zijn welkom van 9:30 tot 16:00 uur, de entree bedraagt € 1,00.

INFORMATIE OVER WANDELEN IN ITALIE: 4 APRIL

De belangrijkste en meest inspirerende wandel- of pelgrimstocht in Italië is voor mij de tocht van Stroncone naar Assisi, een tocht van bijna 200 km. Het is back to basics in het voetspoor van Franciscus. De wandeltocht is van 2 tot en met 16 juli. De informatie bijeenkomst is donderdag 4 april om 20.00 uur in de pastorie Edisonstraat 2. Welkom.

PALMPASEN

Met Palmпасen op zaterdag 13 en 14 april worden weer palm takjes uitgedeeld tijdens de viering. Zo'n palmtakje in de hand nemen is als het ware met Jezus zijn Klevarieweg gaan en mee opgaan naar Pasen. Het is het begin van de Goede Week en ik wil u uitnodigen om één of meer van die indrukwekkende vieringen in de Goede Week mee te maken.

Op Palmzondag zullen ook de communiekinderen meedoen en zich voorstellen in de kerk met hun Palmпасen. Elk jaar is dat een vrolijk en kleurrijk gebeuren.

CORRECTIE OVER DE INFO OVER DE LOURDESREIS

In de vorige Wegwijs is de datum van zondag 1 april genoemd maar die bestaat niet, het moet zijn zondag 7 april. In de sacristie is er om 15.00 uur een informatie over reizen naar Lourdes en een mooie film wordt ook getoond.

PAASEIEREN: KOM BESTELLEN!

De allerlekkerste Paaseieren zijn nog steeds te bestellen op de pastorie (043 3634348) of bij Laurens 06 10911215, van Hornestr 21. De eieren kosten 25 cent, toch geen geld en je steunt daarmee de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering van 11 februari. Alle steun is meer dan welkom.

OVERLAST DOOR WERK IN UITVOERING

Ze zijn begonnen met de bouw van een klein keukentje en een toilettenblok met invalidentoilet. Maar er moet eerst van alles overhoop gehaald worden. Het geeft overlast, al wordt geprobeerd die tot een minimum te beperken. Ik hoop dat u zich er niet aan stoort als u in de kerk komt. Wij kunnen die nieuwe ruimte bouwen dankzij bijzondere giften. De parochie had het zelf nooit kunnen betalen. Hopelijk brengt het de kerk bij de tijd.

KERKDIENTSGEMIS.NL

Alle vieringen die in de sacristie gehouden worden zijn te volgen via de bijzonder app: Kerkdienstgemist.nl / Maastricht / OLV van Lourdes kerk. Niet via de app, maar via het web blijven de vieringen een heel jaar bewaard en zijn ze terug te zien.

GEDOOPT:



Op zondag 10 maart zijn gedoopt:

Joey Budy, de zoon van Davy en Ramona Budy – Aquilini uit de Beukenlaan 8 in Eijsden; eveneens is gedoopt:

Kiara Rijksen, de dochter van Dennis en Sabrina Rijksen – Erens uit de Kast. Geijsterestraat 8 en het broertje van Jarno

Op zondag 17 maart is gedoopt:

Vince Gerards, de zoon van Jeffrey en Wendy Gerards – Baade uit de Kasteel Hillenraadweg 22C

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op donderdag 7 maart overleed in La Valence ,afdeling 't Brook **Mia Voorst-Menten**, 88 jaar oud en al vanaf 1991 de weduwe van Breur Voorst, die haar steun en toeverlaat was in moeilijke tijden. Mia heeft drie kinderen gekregen, 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Het glas was bij Mia altijd half vol. Zij verstond de kunst ook om iets altijd mooi en positief te brengen. Zij was een lieve en zorgzame vrouw die niet snel nee zei. Als zij kon helpen dan deed zij dat graag. Na de viering in kleine kring in de Emmauskapel hebben we haar bijgezet in het graf van haar man Breur op Oostermaas.

Op 15 maart overleed in het Hospice **Annie Martin-Thans** pas 68 jaar oud. Annie was de partner van Jean en de moeder van Chantal en Frank en de trotse oma van Cynthia. Zij woonde in Gronsveld in de Molenstraat, maar wilde als meisje van Maastricht terug naar haar Maastricht. In de OLV van Lourdes was op 17 maart haar afscheid. Annie is daarna begraven op het kerkhof van de Tongerseweg ,dichtbij Ama en Ampa door wie zij is opgevoed. Annie was zorgzaam en de spil van haar gezin, thuis kon alles. De laatste 10 jaar van haar leven heeft zij pech gehad. Maar samen met haar man, kinderen en kleinkind is de ziekte op een bewonderenswaardige wijze samen gedragen, dat doet een goede familieband.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 30 maart

19.00 Rafi Mzuzi Mpila / Annie Kanters – Leclair / Bèr Slangen
/ Breur Moenen / Jo Geron / Annie Sanders

Zondag 31 maart

Halfvasten

4^e Zondag van de Veertigdagentijd

10.30 Eveline Hindi / overleden ouders Thewissen – van der Meer,
Nico Thewissen en achterkleinkind Esther Dizzy / Liesbeth
Ammerlaan / John Hermans / Mia Dingena – Hamleers
/Frits Schuman / Truus Wolters i.v.m. verjaardag

Maandag 1 april

09.00 Voor de overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit /
voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 2 april

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 3 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van der Meulen – Custers

Vrijdag 5 april

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Broeder Cunibert (Piet van Bree) / Math Paulssen

Zaterdag 6 april **In Hasselt bij het H.Paterke**

18.30 Pastor Jean Rademakers / Jo Haine / Dien Ubachs – Pisters
/ Leon Strijp / Dave de Vlam / Gerry Hermse – Mullens

Zondag 7 april

5^e Zondag van de Veertigdagentijd

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Eveline Hindi / 7^e jaardienst Jo Leenders - v.d. Brink, Jo
Leenders , Josephine (Fieneke) Leenders – Hoenen /
jaargedachtenis overleden ouders Thewissen – v.d.Meer,
Nico Thewissen en kleindochter Esther Dizzy / Bèr Habets
en Joke Habets – Creemers / Annie Hendrikx – Smeets / 1^e
jaardienst Margriet Mofers / 5^e jaargedachtenis Els Rossell -
Wolffs

Maandag 8 april

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 9 april

09.00 Jan Oome

Woensdag 10 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Kitty Roevros – Habets

Zaterdag 13 april **Palmwijding**

19.00 Bella Habets – Bronckers / Jo Geron / Laurent Ritchi / Bèr
Heugen / Wies Veugen – Wilhelmus / Sylvano Zwackhalen

Zondag 14 april

Goede week, Palmzondag

presentatie van de Eerste Communicanten

10.30 Eveline Hindi / Sjuul Bijlders / Jacques Plusjé en Miets Plusjé
– Klever / Gerrit Grit en Silvia Haan – Grit / Maria Louisa
Duchateau / Luzia Smits - Croë

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 08 13 april 2019

De droom

In een droom liep ik een winkel binnen
Achter de toonbank stond een engel
Ik vroeg: wat verkoopt U hier?
Alles wat U maar wilt, zei de engel
O zei ik echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde
Geen honger en geen armoede meer
Gezondheid en onderdak
Vrijheid en respect voor iedereen

Wacht even zei de engel
U begreep mij verkeerd
Wij verkopen hier geen vruchten
Alleen maar de zaden, die kunt u zelf
zaaien

HET KATHOLIEKE PASEN

Heb je dan ook een ander Pasen? Het zou een vraag kunnen zijn die kan opkomen als je opeens gaat praten over het Katholieke Pasen. Maar ik ben bang dat het niet veel mensen meer zal boeien. Met Pasen heb je een vrije dag, namelijk Tweede Paasdag en dan doe je iets gezelligs met vrienden en familie. En misschien eet je nog een extra eitje van die lekkere eieren die door Laurens verkocht zijn voor het goede doel.

Nu komt bij mij de vraag naar boven wat ik doen moet om uw interesse weer te wekken voor Pasen. Daarom heb ik die titel van het Katholieke Pasen, want je hebt ook een Joods Pasen en een Protestants Pasen, maar dat is hetzelfde als het Katholieke Pasen. Katholieken en Protestanten verschillen trouwens veel minder dan gedacht wordt. Ze lijken zoveel op elkaar dat men vroeger de verschillen extra aangescherpt heeft om toch nog een onderscheid te maken. Zelfs met het Joodse Pasen is meer overeenkomst dan je geneigd bent te denken. Ook het Katholieke en het Protestantse Pasen is eigenlijk een soort Joods Paasfeest, maar dan toegepast op Jezus. Het Joodse Pasen is de viering van de bevrijding uit de slavernij in Egypte: In de nacht van het vertrek, moesten de Joden een Paaslam slachten en met het bloed de deurpost bestrijken. De Engel van de dood kwam die nacht langs en hij doodde in alle huizen waar geen bloed aan de deurpost zat de eerste geboren zoon. Vreselijk dus. De Joden moesten daarna het Paaslam eten, staande met de stok in de hand en klaar om te vertrekken. En zo geschiedde. De uittocht duurde 40 jaar voordat de Joden eindelijk hun beloofde land konden binnen gaan. En wat hebben Christenen, katholieken en protestanten daarvan gemaakt? Zij zeggen dat Jezus dat Paaslam is en dat je je hart met dat bloed moet bestrijken door de beker met wijn te drinken met de woorden van Jezus in de mis: "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het altijd durende verbond, dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken". Zijn bloed beschermt je tegen de dood. De engel van de dood kan je dan niet meer deren. Geweldig toch door Jezus gaan wij het beloofde land binnen. Zalig Pasen pastor Mattie Jeukens ofm

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Zondag 14 april is de Palmzondagviering met de palmwijding, als we Palmtakken kunnen vinden. Ook de communiekinderen zullen in de kerk aanwezig zijn en zich kleurrijk presenteren met een Palmpasen.

Witte Donderdag 18 april gedenken we om 19.00 uur het Laatste Avondmaal van Jezus en hoe toen eigenlijk de eerste mis is opgedragen.

Goede Vrijdag 19 april is nog onzeker, we denken er over om de kruisweg op het kerkhof te gaan lopen, omdat daar een mooie kruisweg te vinden is. Op Goede Vrijdag willen we ook de nieuwe kapel zegenen en in gebruik nemen. Dit is vanaf 15.00u. U wordt ook zoals elk jaar uitgenodigd om bloemen mee te brengen voor een bloemenhulde aan het kruis.

Paaszaterdag 20 april: Stille Zaterdag. Dan beginnen we om 20.00 uur als het al wat donkerder is met het Paasvuur en alles wat daar bij hoort.

Paaszondag 21 april is om 10.30 uur de plechtige Hoogmis

Tweede Paasdag 22 april is de Groene Loper Run, na de mis zoals altijd om 10.30u, is er dan een gezellig samen zijn. We hebben voor de kerkgangers een lunch à 5 euro, maar daar moet je je wel van tevoren voor inschrijven. Marokkaanse moeders van de Kunstketel zullen lekkere hapjes aanbieden. Voor de kerk is er een gezellig kerkplein die middag ook met de traditionele verrassing van menier pestoer en de kerk is open. Misschien lopen wat Groene Lopers Runners wel even de kerk binnen om een kaarsje aan te steken.

STILTECENTRUM OF MARIAKAPEL IS KLAAR

De geplande opening is op Goede vrijdag nadat we de Kruisweg op de begraafplaats Oostermaas gebeden hebben. Want daar is een prachtige Kruisweg. Wist U dat? Hij is van Piet Killaarts. Op de plek waar we altijd afscheid nemen is de 12^e statie als Jezus aan het kruis sterft met aan de ene kant Maria en aan de andere kant Johannes, de geliefde leerling. Na de kruisweg om 16.00 uur willen we de Kapel zegenen en de eerste kaars aansteken. De kapel is bijzonder van vorm. Het is een Zevenhoek, zeven is een bijzonder getal. Het is een heilig getal omdat volgens de overlevering God de wereld en alles erop en er onder in zeven dagen heeft geschapen.

Zeven is ook het aantal kleuren van de regenboog en je hebt de 7 deugden. Er zijn 4 kardinale deugden en 3 theologale deugden. Die laatste 3 zijn geloof, hoop en liefde en die andere vier zijn: matigheid, gerechtigheid, wijsheid en dapperheid. Zo is ook zeven het omvattende van alles, er zitten de 4 windrichtingen in en beneden de aarde, de aarde en boven de aarde. Drie keer komt de zeven vorm terug: op het grondvlak, dan onder het torentje en tenslotte in het dak.

Bij de opening van de kapel die met dubbeltjes en kwartjes en met een grote bijzondere gift bij elkaar is gebracht, moet je gewoon bijzijn. Maria zelf zal er ook zijn.

HERSTRUCTURERING VAN DE PAROCHIE IN MAASTRICHT

Op woensdagavond 3 april is er een vergadering geweest voor alle kerkbesturen van alle parochies van Maastricht. Ik hoef niet uit te leggen dat de kerk in zwaar weer zit. De teruglopende betrokkenheid van de parochianen en het afnemen van het aantal priesters dwingt om parochies samen te voegen. Feitelijk zijn wij al een samenvoeging van parochie H.Familie, OLV van Lourdes en H,Guliëlmus. Zoals het er nu naar uitziet wil men nog meer parochies samenvoegen, namelijk Koepelkerk, Heugemmerveld, Limmel en Nazareth. Wat dat allemaal precies gaat betekenen weet ik ook niet. Maar bij alles wat op ons afkomt is het enige dat echt telt, dat zijn mensen. Kun je met elkaar een goede, uitnodigende, vitale gemeenschap zijn die mee leeft met elkaars vreugde en verdriet en elkaar een helpende hand biedt als het nodig is. Mensen maken de kerk, u, jij en ik dus. Daarom schrijf ons niet af, maar steun ons en doe mee, bijvoorbeeld op Tweede Paasdag om 10.30 uur en wat daarna na is en volg de vieringen in de Goede Week.

GEDOOPT:



Op zondag 31 maart is in de OLV van Lourdes **June Snijders** gedoopt de dochter van Harie en Purdy Snijders – Dols en het zusje van Waylon uit de Marconistraat

*Dat haar doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op dinsdag 19 maart, de feestdag van Sint Jozef, de patroon niet alleen van de timmerlui, maar ook van de zachte dood, is op Vlierhoven-Hagerpoort op 94 jarige leeftijd **Nel Coumans** overleden, precies op het moment dat ik haar een kruisje mocht geven met het H. Oliesel. Dat was heel bijzonder, maar Nel was ook een bijzondere vrouw. Zij heeft ,samen met pater Frans van Lieshout , aan de oprichting gewerkt van het C.O.V. Centrum Ontmoeting der Volkeren. Zij is directeur geweest van wat later Radar werd, opvang voor mensen met een beperking . Toen zij 63 jaar was en met vervroegd pensioen kon, is zij nog naar Zambia, Afrika gegaan. Zij moest er nog Engels voor leren. Daar werd Nel onthaalt als de 'dokter voor mensen zonder verstand'. Uit dat werk is de Stichting Jonathan voortgekomen. Jonathan was de eerste jongen die zij in Afrika ontmoette met een beperking. De Stichting bestaat nog steeds en zet zich in voor mensen en vooral kinderen met een beperking. De afscheidsviering die met deze bijzondere vrouw toch iets langer duurde dan normaal, was in de OLV van Lourdes op zaterdag 23 maart, waarna de begrafenis plaats vond op Oostermaas waar ook nog andere leden van het C.O.V, begraven zijn.

Op dinsdag 23 maart is nog een bijzondere vrouw overleden, namelijk **Juffrouw Meens**. Zij is maar liefst 102 en enkele weken mogen worden. Zij is schooljuffrouw geweest op de Sterre der Zeeschool in Wyckerveld. Zij had klas 2 onder haar hoede. Maar dat niet alleen, toen zij 14 jaar oud was had zij het besluit genomen om schooljuffrouw te worden, niet te trouwen en mensen te helpen en daar geen geld voor te vragen. Zij was het die zorgde dat menigeen van het Vrouwenveld én Wyckerveld een prachtig kerstpakket kreeg. Dat heeft zij gedaan tot haar 97^e verjaardag, Tot een paar maanden voor haar dood heeft juffrouw Meens zelfstandig gewoond op de Hunneweg. Uiteindelijk is een val met een breuk in de heup, samen met een longontsteking haar noodlottig geworden. Zij was er aan toe om, zoals zij dat zelf zei, naar Onze Lieve Heer te gaan. Haar neven en nichten, met wie zij een heel goede band had, hebben haar uitgeleide gedaan op zaterdag 30 maart. Tiny

Lexis, oud-leerling van haar en Compaan van de kerstpakketten, heeft verschillende ontroerende reacties voorgelezen die oud leerlingen op Facebook hadden geplaatst.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 13 april Palmwijding

19.00 Bella Habets – Bronckers / Jo Geron / Laurent Ritchi / Bèr Heugen / Wies Veugen – Wilhelmus / Sylvano Zwackhalen

Zondag 14 april Goede week, Palmzondag

Presentatie van Eerste communicanten

10.30 Eveline Hindi / Sjuul Bijlders / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever / Gerrit Grit en Silvia Haan – Grit / Maria Louisa Duchateau / Luzia Smits – Croë / Els Dzon – Frösch

Maandag 15 april

09.00 Jan Kanters

Dinsdag 16 april

09.00 Sjaak Litjens

Woensdag 17 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Cor Kanters en Anna Patist

Donderdag 18 april Witte Donderdag

19.00 Koen Meens / Deken Hanneman / Broeder Cunibertus (Piet van Bree) / Broeder Mat Paulssen / Broeder Sigismund Tagage / Gemma Govers / Truus Wolters / Alex Hamers / Leon Prikken

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag

15.00 Kruisweg op de Begraafplaats Oostermaas, bij slecht weer in de O.L.V. van Lourdeskerk

Zaterdag 20 april Paaszaterdag

20.00 Liesbeth Ammerlaan / Ange Muris – Bitsch / Rudie Leclair / Sophia Haane – Jongen / Frits Heusschen / Anna van Boxsel – de Groof

Zondag 21 april

Hoogfeest van Pasen

10.30 Eveline Hindi / zeswekendienst Annie Martin – Thans / vader Jergie Al Nahi / moeder Mutiaa Mekleer / Toma Al Nahi / Joeseef Al Nahi / Marmoem Al Nahi / Abraham Jalloef / Asdriek Kaboraa / Heitham Saloom / Najeeb Sha'awi

Maandag 22 april

Tweede Paasdag

10.30 Jan en Mia Dols – Frijns / Guus en Jeanne Aelfers – Keulen / Harry en Lenie Jeukens – Frijns / tante Lies, zuster Josefa Cornelia / Vincent (Fietje) Diederer / Jeanny Rijcken – Keulen / Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers

Dinsdag 23 april

09.00 Corrie Coolen

Woensdag 24 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Ernest Spronken

Zaterdag 27 april

19.00 Bèr Slangen / Hanny van Zeyl – v.d. Linden / Helena Natterman / Corry Crauwels – van de Wiel / Greet Braeken – Bausch / Willy Pisters / Corrie Lemmens – van Sloun

Zondag 28 april Beloken Pasen 2^e zondag van Pasen

10.30 Eveline Hindi / Jo Horbach / Sjra Jansen / Ine Geelen / Diny Wijnen / Nel Coumans / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 09 27 april 2019

Toen ze de communisten kwamen
halen,
Heb ik niets gezegd.
Ik was geen communist

Toen ze de vakbondsleden kwamen
halen,
heb ik niets gezegd.
Ik was geen vakbondslid

Toen ze de joden kwamen halen,
heb ik niets gezegd.
Ik ben geen jood

Toen ze de katholieken kwamen halen
heb ik niets gezegd.
Ik was geen katholiek

Toen kwamen ze mij halen
en er was niemand meer om iets te
zeggen.

Laten we daarom de vrijheid
koesteren
en delen met anderen.

GOEDE VRIJDAG EN DE KAPEL OP OOSTERMAAS

De nieuwe kapel op Oostermaas heeft me al een fles wijn gekost. Ik dacht in al mijn onschuld dat de kaarsen in de kapel prima zouden branden. Maar op het kerkhof op Goede Vrijdag, toen we alles klaar wilden maken voor de kruisweg daar ter plekke, kwam Peter al op me af met een gezicht dat grote teleurstelling uitstraalde: "De kaarsen waaien allemaal uit. Er blijft geen kaars branden", zei hij hevig teleurgesteld. Ik, als de ongelovige Thomas, wilde het niet geloven en ben meteen gaan kijken. En inderdaad, de kaarsen gingen even snel weer uit als we ze aangestoken hadden. Ik had met iemand om een fles wijn gewed dat er geen tocht zou zijn als de Glas – in – lood – Ramen er in zouden zitten. Nee dus. De wind, overigens het symbool van de H. Geest die waait waarheen zij maar wil, heeft er echt vrij spel. Maar als de nood het hoogste is, is de redding nabij. De leden van Scoutinggroep Titus Brandsma van Nazareth, die ons met de Kruisweg geholpen hadden, wisten raad. We hebben wel nog wat afval ijzer om enkele wandjes te maken rondom de kaarsen, dat is net als in Kevelaer trouwens. De kapel is dus nog steeds niet af. Steeds komen er nog nieuwe vragen en uitdagingen. Voortschrijdend inzicht heet dat. Er is nu in elk geval tot en met de hele maand mei Maria aanwezig. Het is Maria van alle Volkeren en dit schilderij gaat ook naar gezinnen en plekken waar mensen het moeilijk hebben. Het is mooi dat deze Maria ruim een maand op onze Begraafplaats is.

Het was trouwens een ongelooflijk mooie Goede Vrijdag, mooi door het weer, mooi door alle mensen die mee gegaan zijn langs de Kruisweg, mooi door de velen met wie we Maria-liederen konden zingen bij de kapel.

Je kunt nu op Bedevaart naar Oostermaas, zoals je ook in juli met mij mee kunt op Bedevaart naar Assisi, (er zijn nog 4 plekken open), zoals je ook mee kunt op Bedevaart naar Kevelaer op 17 oktober (dan willen we met 2 bussen gaan). Je kunt ook mee op Bedevaart naar Scherpenheuvel van 20 tot en met 23 mei, te voet of met een bus. Tot 11 mei kun je je nog opgeven bij A. Van der Boorn, 043 4092518 of 06 12524650. Zo kun je dus op bedevaart naar Maria van Oostermaas, hier om de hoek, dichtbij, waar dierbaren rusten. Pastor Mattie Jeukens ofm

TER INSPIRATIE: DOEL VAN GODSDIENSTEN

Het eerste en belangrijkste doel van de godsdiensten is om in God te geloven, Hem te eren en alle mensen op te roepen om te geloven dat dit universum afhankelijk is van een God die het bestuurt. Hij is de Schepper die ons met zijn goddelijke wijsheid gevormd heeft en ons het leven gegeven heeft om het te behoeden. Niemand heeft het recht om dit geschenk naar eigen goeddunken weg te nemen, te bedreigen of te manipuleren. Integendeel, iedereen moet dit geschenk van het leven van het begin tot aan zijn natuurlijke dood beschermen. Daarom veroordelen wij alle levensbedreigende praktijken zoals genocide, terroristische aanslagen, gedwongen verhuizingen, handel in menselijke organen, abortus, euthanasie en het beleid dat deze praktijken ondersteunt. Aldus: *Paus Franciscus en Grotimam Ahmad Al-Tayyeb, Menselijke broederlijkheid. Voor wereldvrede en samenleven.*

DODENHERDENKING TERUG OP KONINGSPLEIN

Op 4 oktober is er weer dodenherdenking op het Koningsplein, waar het voor de aanleg van de tunnel heel lang geweest is. Op 4 mei is er vanaf half 8 de dodenherdenking met medewerking van harmonie De Gele Rijders, de Jeugddrumband, de Happy Kids en bewoners uit Maastricht-Oost. Voorafgaande aan de herdenking is om 18.30u een oecumenische dienst in de OLV van Lourdes met Jeroen Drost en Mattie Jeukens ofm. In een stille tocht gaan we naar het Oorlogsmonument op het Koningsplein.

COMITÉ DODENHERDENKING MAASTRICHT-OOST OPGERICHT

Ondanks gedane beloftes in het verleden, heeft het Comité Dodenherdenking Maastricht, verleden jaar besloten om de jaarlijkse herdenking niet te laten terugkeren naar het Limburgse Bevrijdingsmonument op het Koningsplein. Een besluit dat door veel Maastrichtenaren wordt betreurd.

Een aantal betrokken burgers uit de wijken die grenzen aan het Koningsplein hebben nu besloten om zaterdag 4 mei toch een herdenking te organiseren op deze plek. Niet om een strijd te voeren over de rugen van de oorlogsslachtoffers, maar uit respect voor het monument en de historisch belangrijke plek waaraan het

monument ligt. Het zal een herdenking worden vóór en dóór die burgers die op deze plek de slachtoffers van oorlog en geweld willen herdenken.

Voorafgaand aan de herdenking zal om 18.30u in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk een oecumenische gebedsdienst plaatsvinden. Na afloop volgt een stille tocht over de Groene Loper naar het Koningsplein waar om 19.30u de Dodenherdenking zal plaatsvinden. Aan het eind van de herdenking kunnen de aanwezigen hun bloemenhulde brengen.

FACILITAIRE UNIT SCHIET OP

Facilitaire Unit is een prachtig en duur woord voor een blok met 2 gewone en 1 invalidentoilet en een keukentje. Dat zijn we in de kerk aan het bouwen en het schiet goed op. Het ziet er naar uit dat de planning 28 mei gehaald gaat worden. Dat zou heel mooi zijn en kunnen de toiletten met de Communie mis hun diensten bewijzen. Het bijzondere is ook dat deze voorziening de parochie niets heeft gekost. Enkele goede gevers hebben dit mogelijk gemaakt en we zijn hen veel dank verschuldigd.

KEVELAER

Er hebben zich nu al mensen opgegeven voor Kevelaer. Daar willen we 17 oktober naar toegaan. Maar omdat de eerste aanmeldingen nu al binnen zijn, vinden we dat we eigenlijk met twee bussen moeten gaan en niet met één. Nu hebben we nog tijd genoeg om mensen mee te vragen. Doe je mee?

KAPEL OP OOSTERMAAS

Ik kan alleen maar zeggen: Ga kijken, ga kijken naar de prachtige Glas-in-loodramen en geniet van het spel met licht. Op Goede vrijdag hebben we de kapel in gebruik genomen door er een kaarsje bij Maria aan te steken. We hopen ergens eind juni de kapel ook nog feestelijk te openen. Op Goede Vrijdag is een algemene vasten en onthoudingsdag, omdat het de dag is van het sterven van Jezus. Dan moet je geen grote feesten houden en zeker niet de Oktoberfeesten die worden geopend om 3 uur, precies het moment waarop Jezus stierf. In Sittard zijn ze een beetje van de pot gerukt en van God los zullen we maar zeggen. Je moet toch minstens je

eigen cultuur en tradities kennen. Wie zijn eigen geschiedenis vergeet, zal opnieuw dezelfde fouten gaan maken en dan zal het veel mensen hun kop kosten.

OVERLEDEN:



Op 5 april is in het ziekenhuis **Wolfgang Keck** overleden. Wolfgang was 61 jaar. Op maandag 8 april hebben we een korte gedachtenisviering gehouden in het Trefcentrum met een tas koffie, een broodje en een stukje vlaai. Daar in het Tref was Wolfgang vrijwilliger en liep hij bijna alle dagen rond als hij niet met zijn PC bezig was. Wolfgang was geboren in Maagdenburg Duitsland, de voormalige DDR, maar daar wilde hij helemaal niets meer mee van doen hebben. Hier in het Wittevrouwenveld voelde hij zich thuis, omdat hier de mensen mogen zijn die ze zijn en omdat hier mensen in hun waarde worden gelaten. Wolfgang vond dat ook belangrijk: Mensen in hun waarde laten en helpen als je helpen kunt. Hij was een karakteristieke man en we zullen hem missen.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede,
bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 27 april

19.00 Bèr Slangen / Hanny van Zeyl – v.d.Linden / Helena Natterman / Corry Cauwels – van de Wiel / Greet Braeken – Bausch / Willy Pisters / Corrie Lemmens – van Sloun

Zondag 28 april Beloken Pasen 2^e zondag van Pasen

10.30 Eveline Hindi / Jo Horbach / Sjra Jansen / Ine Geelen / Diny Wijnen / Nel Coumans / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever

Maandag 29 april

09.00 Luc Castermans

Dinsdag 30 april

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 1 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Pastor Luciën Houben

Vrijdag 3 mei **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Ter ere van O.L.V. van Lourdes, H. Antonius van Padua en H. Franciscus, om blijvende steun en dank voor reeds ontvangen weldaden

Zaterdag 4 mei **Dodenherdenking Oecumenische Dienst**

18.30 Minus Scheffer / Tinie Wilhelmus / Guillaume Steinbach / Peter Duysens / Annie Dreessen / Tonia Damen / Voor alle slachtoffers van het oorlogsgeweld met name in WO II

Zondag 5 mei **3^e Zondag van Pasen**

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Eveline Hindi / zeswekendienst H el ene Meens / B er Valcq / Venny Janssen – Hermans / Martin Konings en Alice Konings - v.d.Mullen / Liane Louis – Dams / Marlies Biesheuvel – Colson

Maandag 6 mei

09.00 Voor de overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van defam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 7 mei

09.00 Liesbeth Remmers – Muller

Woensdag 8 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Kitty Roevros – Habets

Zaterdag 11 mei

19.00 Anton Berndsen / Bertina Stizinger / Margriet Zwackhalen – Dijkma / Lei Verstappen / Huub Magdelijns / Jack Pisters / Frans Penders

Zondag 12 mei **4^e Zondag van Pasen**

10.30 Eveline Hindi / voor de overledenen van de fam. Fraats – Matti / Liesbeth Ammerlaan / Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Vic Kessen / Jos  Pluymen – Clement / Jean Tilkin en Bertha Tilkin - Franssen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

KERKBIJDRAGE

Bij deze doen we een hartstochtelijk beroep op uw welwillende steun. Schrijf de kerk niet af maar help haar dat zij 5 of 10 euro per maand bij mag schrijven op de rekening van de parochie. Als u ons niet meer steunt houdt het op, dus steun ons alstublieft.