



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 01 9 januari 2016

HET MOOISTE KOMT NOG

Geluk....vijf letters maar,
in vrede leven, met elkaar
Geluk zit vaak in kleine dingen,
momenten die je hart doen zingen.
Geluk, gelukt, gelukkig zijn....
Het zijn momenten in je leven
die je zijn gegeven.
Een kind, een dier, een bloem,
een mens, een traan,
een uitgestoken hand
ogen vol begrip.

Een glimlach die
je verdriet doorbreekt.
Een opgeluchte zucht,
een vogel in de lucht.
Elk wonder dat je ziet...
Een thuis dat je bescherming biedt
Een plensbui en een regenboog
De zon die jou haar warmte stuurt
Je veilig voelen en geliefd
Zomaar een lief gebaar
Geluk....vijf letters maar..

GELOVEN IN 2016

Soms denk je het opeens te weten. Het is meestal niet lang, zo maar opeens zo'n flits van inzicht. "Dat is het", denk je dan. Maar als je er weer een nacht overheen geslapen hebt, is het al weer weg. Ik had het met het geloven. Opeens dacht ik het te weten. Maar het was helaas maar voor even. Het blijft me wel bezig houden en verbazen. Want hoe is het mogelijk dat men vijf honderd jaar geleden elkaar om verschillende opvattingen over God, de kop insloeg en op de brandstapel deed belanden. De inquisitie met haar verfijnde martelpraktijken en heksenverbrandingen waren aan de orde van de dag. Geloof kon toen niemand onverschillig laten en nu 500 jaar later, lijkt het geloof in de Westerse wereld de mensen onverschillig te laten. Het interesseert bijna niemand meer. Wat iemand wil geloven is de ander geen zorg. Als hij het maar doet in zijn eigen tijd en de ander er niet lastig meevalt. Ik heb net een heel leuk boekje gelezen met als titel: Super School van Eric van 't Zelfde. 'Een succesverhaal van een bevlogen schooldirecteur'. Ook deze schrijver zegt, zoals zo vaak in een bijzinnetje, dat hij niet meer gelovig is. Het kost hem onder andere de relatie met zijn gelovige vrouw die moslima is. Hoe bevlogen en op mensen gericht de directeur ook is, en hoe waanzinnig verliefd op zijn vrouw, juist het geloof blijkt een splijtzwam te worden. Zij weet zich geen raad met zijn ongeloof en hij wil er verder geen woorden aan besteden. En het gekke is, maar dat vind ik dan, dat deze leraar eigenlijk een geweldig gelovig iemand is. Het boek is eigenlijk in mijn ogen een soort liefdesverhaal, en een geloofsverhaal in één over hoe je alles op alles moet zetten om jonge mensen echt iets te leren. Op deze schrijver lijkt die prachtige uitspraak van de bijbel van toepassing, want hij kan op geen enkele manier tegen onrecht: "Behandel de ander zo, zoals je zelf behandeld zou willen worden". Wat heeft de moderne liberale seculiere cultuur ervan gemaakt: "Wat jij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". Het vat kernachtig onze cultuur samen: als jij mij niet in de weg zit en met rust laat, doe ik dat ook bij jou ook en laat ik jou ook je gang gaan. Het is een soort onverschillige tolerantie, je mag je weg gaan, maar laat mij wel met rust. Het wordt lastig als opeens de ander iets wil, of als die ander een appèl op me doet, omdat hij hulp nodig heeft, omdat hij geen eten en drinken heeft, geen dak boven zijn hoofd. Dan breekt hij als het ware binnen in je comfortzone. Opeens moet je dan wat en meestal heb je daar geen zin in. En dan komt

het erop aan. Durf je dan de ander te behandelen zoals je zelf zou willen behandeld worden. Magistraal beschreven in de Super school. Het geloof en vertrouwen in mensen spat er van af, prachtig en de schrijver heeft niet in de gaten, hoe gelovig hij is, vind ik dan.

Pastor Mattie Jeukens ofm

ZALIG NIEUWJAAR

Deze tekst maak ik nog in het oude jaar 2015, maar als u hem onder ogen krijgt is het alweer 2016. Mag ik u allen een zalig Nieuwjaar 2016 wensen, een goede gezondheid en alles wat maar wenselijk is.

SCHAPEN

De schapen zijn op maandag 28 december alweer vertrokken, niet naar Egypte, maar naar de weide in Margraten. Het maakt onze kerststal elk jaar weer echt bijzonder met zijn levende have en goed. Op 11 januari gaan we hem afbreken.

MUZIKALE ONDERSTEUNING 9 JANUARI

Op zaterdagavond 9 januari zullen Leo en No samen de viering van 19.00 uur muzikaal ondersteunen en de samenzang begeleiden. Het zal een viering worden met een eigen sfeer.

DEURCOLLECTE

De deurcollecte na de nachtmis heeft 300,- euro opgebracht. De helft daarvan gaat naar Erwin voor zijn studiereis. Hij moet daar maar liefst 1800,00 euro voor bij elkaar zien te krijgen. Het begin is in elk geval gemaakt. Dank voor uw gulle gave.

KERKBIJDRAGE 2016

Er zijn veel goede doelen en aan veel kunt u doneren. Mag de kerk daar ook bij zijn? Wij leven van wat u ons geeft! Mogen we daarom ook een bijdrage vragen? De jaarlijkse actie kerkbalans is van 16 tot en met 31 januari 2016. Een bijdrage kunt u storten op: IBAN NL11 SNSB 0861 2758 61 t.n.v. van de penningmeester van de parochie OLV van Lourdes, H. familie en H. Guliëlmus.

We hebben nog altijd een mooie kerk, een mooi gebouw en mooie vieringen. Er kan gedoopt, getrouwd, uitvaarten gehouden worden. En toch hebben we ook nog steeds elke week op zaterdag en zondag een mis.

MOOISTE KERSTBOOM VAN MAASTRICHT

Die Kerstboom is te vinden in de tuin van de pastorie, daar heeft hij asiel gekregen, omdat er op het Voltaplein geen plaats was. Een mooi initiatief van het Werkhuis, samen met Caracola en het Buurtplatform Wittevrouwenveld actief.

CARNAVAL

Kerstmis en Nieuwjaar is nog niet voorbij of het Carnavalsseizoen staat alweer voor de deur. Dit jaar een kort seizoen, omdat Pasen vroeg valt. Maar CV De Drommedarisse zijn op alles voorbereid, samen met de Witte Ingelkes.

Op zaterdag 9 januari is er een grote optocht van café de Passerel naar het Trefcentrum waar om 15.11 de 46^e Markies zal worden uitgeroepen. Ook zal dan het Prinsenpaar van de Witte Ingelkes bekend worden gemaakt.

De receptie begint om 17.11 uur. Dat allemaal op 9 januari. Het prinsenpaar van de Witte Ingelkes kan op zondag 17 januari van 13.00 – 18.00 uur gefeliciteerd worden in café de Gouden Ster.

CARNAVALSMIS 24 JANUARI

Op 24 januari zal de carnavalsmis zijn in de OLV van Lourdes om 10.30 uur. Waar iedereen, ook andere Carnavalsverenigingen van harte welkom zijn.

GEZELLIGE MIDDAG

Op zondag 17 januari organiseren CV de Drommedarisse een gezellige middag voor ouderen en zieken van Wyckerveld en Wittevrouwenveld in het Trefcentrum. de middag begint om 14.00 uur en het einde zal rond 17.00 uur zijn. Ieder krijg een 'tas' koffie en een stukje vlaai. Daarom vragen we om u op te geven. Dit kan tot en met 11 januari bij Tiny Lexis 06 11223336 of bij verfhandel Jo Heuts in de Frankenstraat 143-145. Van harte aanbevolen.

JAAROVERZICHT

Voor wie van cijfers houdt en van mooie overzichten komen hier enkele gegevens die in de viering van Oudjaar 31 december 2015 bekend zijn gemaakt:

Gedoopt in 2015, 65, waarvan 3 volwassenen, in 2014 waren het er 56.

Voor de H. Communie waren er 32 kinderen en in 2014 waren het er 27.

7 kinderen hebben het Vormsel ontvangen en 3 volwassenen, in 2014 waren er dat 6 die het Vormsel hebben gekregen.

In 2015 zijn in de kerk 3 huwelijken gesloten en in Enschede ben ik getuigen mogen zijn van een Syrisch Orthodox huwelijk. In 2014 zijn er 6 huwelijken gesloten. Ik weet niet hoe veel mensen er gescheiden zijn of uit elkaar zijn gegaan. Tenslotte zijn er 34 uitvaarten geweest en bij 6 crematies ben ik betrokken geraakt. In 2014 waren er 45 uitvaarten in onze parochie.



GEDOOPT:

Op Tweede kerstdag is in de OLV van Lourdes **Fenna Geerkens** gedoopt, de dochter van Randy en Sabrina Geerkens – Ritchi, weliswaar van het Europaplein 60 in Lanaken, maar de opa's en oma's zijn allemaal van het Wittevrouwenveld. Fenna heeft ook even in de kribbe van de kerststal gelegen. Maar dat was toch wel wennen voor haar. Zij was blij toen ze weer in moeders armen was, trouwens, wie niet?



OVERLEDEN:

Door een noodlottig ongeluk is **Rob Schrijen** op de dag dat hij 67 jaar zou worden overleden in Moelingen, België. Rob is een tijdje vrijwilliger in onze parochie geweest. Hij was een kunstenaar. Hij kon erg mooi schrijven. Heel vaak was hij al aan het wandelen als ik 's morgens vroeg naar het zwembad ging. Men wil Rob in herdenking houden in februari, te midden van zijn kunst. Veel sterkte aan de nabestaanden en aan zijn vrienden.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 9 januari **Met accordeon muziek, gastbegeleider en zang Lei Kerstges en No Tillie**

Koffie na de viering

19.00 Jaardienst Piet Laurensse en Willy Laurensse – Langenegger / Mieltie Schram / Willy Bartels / Roos Luyten – Damen / Nico van Deyl en zoon Huub / Corrie Remans – Murrer

Zondag 10 januari **Nieuwjaarsconcert Gele Rijders**

Nieuwjaarsreceptie Gele Rijders en Parochie

10.30 Zeswekendienst Zuster Gemma / Lily Fraats / Andre Colombain en Annette Asselmans - Colombain / Jef Jacob / voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / voor de overledenen van de fam. Claessens / Pastor Jan Linke

Maandag 11 januari

09.00 Pater Willem Happel ofm

Dinsdag 12 januari

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keyzers – Franken

Woensdag 13 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Broeder Sigismund Tagage

Zaterdag 16 januari

19.00 Lily Maessen / Marie Penders – Heckers / Marijke Roberts / Truus Jaspers – van Zanten / Peter Winckers / Mieke Casparie – Huntjens

Zondag 17 januari

10.30 Sjaak Litjens / Jan Gorissen / Jan Kuypers / Simon Kerkhofs en Hanny Kerkhofs – Knobben / Netty Cloth – Jongen / Fien Clement – Ramakers en Harry Mc Master / Adry Schouren / Jack Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen / jaargedachtenis Fien Pijpers – Hovers en Frans Pijpers

Maandag 18 januari

09.00 Eugène van Dooren en Mia van Dooren – Magnée.

Dinsdag 19 januari

09.00 Zuster Gerarda en zuster Gemma

Woensdag 20 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de familie Vandewall – van Lijf

Zaterdag 23 januari

19.00 Ria Leclair - Penders / Herman Steinbach / Jean Driessen / Paul Winckers / Lucy Van Loo / Annie Beckers – Sorge / Frans Horsmans

Zondag 24 januari

10.30 1^e jaardienst Mat Heugen (zou op 19 januari 74 jaar geworden zijn) / Suzanne Penninger – Gerris / Jo Moors / Math Revenich / André Haustraete / Bel Reneerkens – Swakhoven / Anna Schuyt – Kos, Henk Schuyt en zoon Nico

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Giliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H. Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Giliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Joukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 66 nr. 02 23 januari 2016

OPGAANDE ZON

Oh, opgaande zon
Moeder van alle zonnen
Bron van het eeuwige licht
Zon van gerechtigheid
Baai van barmhartigheid
Brandende liefde
Hart van het heelal

Werp uw stralen
In het dal waar wij dwalen
Ziende blind. Verlos ons
Van onze dagelijkse dood
Ons genadeloos geld
Ons goddeloos geweld
Red onze zielen in nood

Kom op goddelijk licht!
Verhef uw aangezicht
Verzeng de hebzucht en de haat
Heel de wonden van het verleden
Verlicht ons heden
En richt onze voeten
Op wegen van Vrede

GOD BESTAAT WEL / GOD BESTAAT NIET

Het lijkt een kwestie van doorhalen wat niet van toepassing is. Maar is het dat? Kun je God zo maar aan de kant zetten? Het schijnt van wel, bij ons dan. In andere landen op de wereld is dat soms zelfs niet zonder levens gevaar. In onze westerse cultuur kan dat, en steeds meer mensen lijken van die mogelijkheid gebruik te maken. Dat is een verworvenheid van onze vrijheid. Maar opeens gaat het dan heel hard. De hoofdstroom van onze cultuur lijkt zich in rap tempo van God te ontdoen. Het wordt voelbaar in de inspanningen die geleverd moeten worden om kerken niet alleen open te houden, maar ook om te zorgen dat alles nog naar behoren kan functioneren. Overigens is dat niet alleen in de kerk, als je ziet hoe zelfs zo'n institutie als V&D omvalt, en als je ziet dat niet alleen kerken, maar ook scholen en sportverenigingen hun deuren moeten sluiten, dan is er iets gaande. Dat gaat met pijn gepaard en is een onderdeel van een omvormingsproces, van een veranderingsproces waar we met z'n allen inzitten en niet om heen kunnen. "Stop" roepen en "Grenzen dicht" zijn dan van die kreten die het goed doen, maar niet werken. Tegelijkertijd weet eigenlijk niemand, zo lijkt het, wat wel echt werkt. Het is proberen en weer opnieuw beginnen. "Trial en Error" noemde een geleerde filosoof dit proces, en heel de exacte wetenschappen zijn hier volgens deze meneer Karl Popper op gebaseerd. "Werkt het of werkt het niet".

Uitgerekend juist in deze tijd ontmoette ik verschillende mensen die een uitgesproken mening over God hadden. De een wist zeker dat hij bestaat en de ander wist zeker van niet. "En kom me dan niet aan met de Liefde", zei iemand. "Want hoe zit het dan met het lijden, met pijn, geweld, ziekte en leed?" "Als God echt zou bestaan, waarom doet hij daar dan niets aan? Het is het aloude argument tegen Gods bestaan. Het lijden in de wereld is een ontkenning van het bestaan van God. Maar het gekke is dat het voor mij juist wel een reden is om in God te geloven. Een moeder haalde haar 12 jarige zoon aan die na een lange strijd aanvaard had, dat hij zou gaan sterven. Dit kind zegt dan, 12 jaar oud: "Als er iets is, dan moet het vast heel mooi zijn daar!" Voor de moeder was dit haar leven lang de kern geworden van haar geloof en tevens de troost voor het verlies van haar kind. Lastig is dat dus. Wat voor de één een bewijs is dat God echt niet bestaat, is voor de ander een houvast om wel in God te geloven. Je kunt wel zeggen dat mensen elkaar het leed aan doen. Maar dat is niet genoeg. Ook de natuur kan gewelddadig en bedreigend zijn. En dan kom ik toch weer bij de "Liefde" en hou me vast aan de woorden van St. Jan: "Nooit heeft iemand God aanschouwd; als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons." (1 Joh. 4,12). pastor Mattie Jeukens ofm

ACTIE KERKBIJDRAGE

Kan de kerk in de buurt blijven? Dat ligt aan u. De ontkerkelijking zet door. Velen geloven niet meer in God. In die beweging kun je meegaan of niet. Als je er niet in mee wilt gaan is het goed te overwegen dat een kerkgebouw onderhoud en geld kost, en ook de pastor en het pastoraat kosten geld, geld waar je niet meer zo gemakkelijk aan komt, tenzij u ons wilt helpen.

Onze parochies zijn volledig afhankelijk van wat u ons vrijwillig geeft. En wat u geeft is bestemd voor de eigen parochie.

Voor de O.L.V. van Lourdeskerk kunnen we bij restauraties soms subsidie krijgen omdat de kerk een monument is. Maar voor de gewone kosten zijn we aangewezen op uw vrijwillige bijdragen. We hebben uw geldelijke steun hard nodig.

Iedere gave, klein of groot, wordt zeer gewaardeerd en wij bedanken u bij voorbaat voor alle giften.

Bij deze Wegwijs is een folder over de actie Kerkbalans, de jaarlijkse geldwervingsactie van de kerken.

Als u gebruikt wenst te maken van een machtiging voor automatische incasso, kunt u een formulier afhalen bij de Pastorie in de Voltastraat.

CARNAVAL

Op zondag 24 januari is de Carnavalsmis en veertien dagen later is het dan Carnaval. Het gaat snel. Na Carnaval op Aswoensdag halen we om 19.00 uur het Askruisje en gaan daarna "hierende biete," nadat we de Markies ook in de kerk een kerkelijke en franciscaanse erkenning hebben gegeven. Meteen de dag na Aswoensdag is het 11 februari, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en dan zal, als al verschillende jaren, om 15.00 uur de Lourdes-ziekenviering zijn. Dit jaar komt Beppie Kraft weer het Ave Maria zingen. Ook dit jaar zal er na de viering nog een 'tas' koffie een stukje vlaai in het Trefcentrum zijn.

ROCKY HUNNEF 46^{STE} MARKIES DROMMEDARISSE

Rocky Hunnef is op zaterdag 9 januari met daverend applaus in Trefcentrum Wittevrouwenveld feestelijk uitgeroepen tot Markies Rocky d'n Ierste, de 46ste Markies van Carnavalsvereniging de Drommedarisse. Rocky is 29 jaar, woont in Wittevrouwenveld en is werkzaam bij Jumbo Houben.

In zijn vrije tijd is hij actief al beveiligder bij MVV. Zijn eerste officiële handeling was de uitreiking van de 38ste eremedaille van de

Drommedarisse aan mevrouw Josje Godwin-Wehrens, vanwege haar grote inzet voor de buurt.

Op zaterdag 6 februari zal de nieuwe Markies om 11.11 uur het officiële startsein geven voor het buurtcarnaval van Wittevrouwenveld en Wiekerveld.

Meer info over het complete programma 2016 van de Drommedarisse: <http://www.drommedarisse.nl/>

SPIRTUALITEIT EN BEZINNING

een van de meest boeiende zaken van Jezus is dat hij steeds weer bepaalde verwachtingspatronen bij zijn omstanders en tegenstanders, maar ook bij zijn leerlingen, telkens weer doorbreekt. Hij doorbreekt een bepaald soort als.... dan denken. Als je de Messias bent dan moet je alle problemen oplossen. Als je de zoon van God bent, dan moet je stenen in brood kunnen veranderen. Als je de zoon van koning David bent, dan kun je niet sterven op het kruis. Als er veel mensen bij elkaar zijn dan moet je ze wegsturen, zodat ze zelf voor eten kunnen zorgen. Als je blind bent, dan blijf je dat je leven lang. De drie koningen vonden een koning in een kribbe, niet in een paleis. De leerlingen ontdekten door het lijden en de dood heen, pas wie Jezus echt is. Wat is het geheim? Leven met een openheid naar het ongeziene toe. Maar je ook laten verrassen en verwonderen en tegelijkertijd kunnen bewonderen wat er is. Zoals het kind tegen de vader zei, nadat zij een tijdje sprakeloos waren geweest na een prachtige zonsondergang. "Papa kan dat nog een keer?".

DAVID BOWIE

Opeens hoor ik vandaag (maandag 11 januari) nota bene op weg naar het crematorium dat David Bowie is overleden. Op muziek van David Bowie heb ik vroeger gedanst. Wie niet? Er is één zin die al heel lang met me mee gaat, uit Ziggy Stardust of Space Oddity of Diamond Dogs, ik weet het niet meer, maar die zin weet ik nog wel: "Only God knows I'm good!" Op zijn laatste cd staat het nummer Lazarus met "Look up here – I'm in heaven". Hij is 69 jaar geworden. In zijn muziek zal hij blijven voortleven.

EERSTE COMMUNIE

Dit jaar zijn er bijzonder veel aanmeldingen, maar liefst 34 kinderen hebben zich opgegeven voor de Eerste Communie op hemelvaart 5

mei 2016. De eerste ouderavond is op woensdagavond 27 januari maar niet om 19.00 uur maar om 20.00 uur in het Trefcentrum.

ZIEKENVIERING 11 FEBRUARI: Bepie komt weer!

De voorbereidingen voor de ziekenviering op donderdag 11 februari om 15.00 uur 's middag, zijn in volle gang. Bepie heeft laten weten dat zij dit jaar weer van de partij is. U ook ?

ZIEKENBEZOEK

Mocht u graag bezoek ontvangen als u in het ziekenhuis terecht bent gekomen en er ook lang genoeg moet blijven, of opgenomen bent bij de verpleegzorg of een van de verzorgingshuizen, maak het dan kenbaar op de pastorie. De tijd dat de pastoor, al weet hij altijd toch nog wel het een en ander, maar de tijd dat hij alwetend was, is voorbij. pastorie: 043 3634348



GEDOOPT:

De eerste gedoopte van 2016 is **Liam Stitzinger**, de zoon van Andy en Steffanie Stitzinger-Vinnemeyer en het broertje van Lana en Lino uit de Generaal Simpsonstraat 3. Dat de doop van Liam ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

In het azM is dinsdag 5 januari **Henk Lahaut**, 65 jaar oud overleden. Henk heeft een leven lang gewerkt bij Thomas Regout. Hij veranderde mee met het bedrijf, zoals dat eigenlijk steeds meer gaat. Bedrijven krijgen een nieuwe eigenaar en veranderen. Henk is daarin mee gegaan tot het om persoonlijke redenen niet meer ging. Henk had een bijzonder talent en dat was kaarten. Met kaarten won hij bijna alles. Maar zijn echte talenten zijn, zijn twee kinderen: Rene en Susanne. Op maandag 11 januari hebben we afscheid van Henk genomen in het crematorium van Geleen.

Eveneens op 5 januari overleed in herstelzorg van de Molenhof, **Willy Heuvels**, 84 jaar oud. Willy is in zijn werkzame leven vrachtwagen chauffeur geweest. Willy was weduwnaar van Els Heuvels-Quaedackers die in 2004 overleden is. Willy heeft haar ontzettend gemist. Lang heeft hij in de Burg. Bauduinstraat gewoond en daar wilde hij eerst niet weg, maar toen hij eenmaal op de Dr.Schaepmanstraat woonde, had hij er spijt van dat hij daar niet veel

eerder naar toe was verhuisd. Daar heeft hij goede zorgen gehad van Patrick en Jo en Isabelle en verschillende andere mensen. Maar Willy trok zich op het laatste steeds meer terug. Zijn afscheid was op dinsdag 12 januari, waarna de crematie was in Geleen.

Op Curaçao is **Juanita Martier –Mathilda** overleden, 92 jaar oud, de moeder van Elsie, donderdag 14 januari is haar begrafenis op Curaçao. Ook haar gedenken we in verbondenheid met haar dochter, die hier bijna elke zondag naar de kerk komt. Onze kerk is een wereldkerk en verbindt mensen over grenzen heen, daarom ook gedenken wij haar.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 23 januari

19.00 Ria Leclair - Penders / Herman Steinbach / Jean Driessen / Paul Winckers / Lucy Van Loo / Annie Beckers – Sorge / Frans Horsmans

Zondag 24 januari

10.30 1ste jaardienst Mat Heugen (zou op 19 januari 74 jaar geworden zijn) / Suzanne Penninger – Gerris / Jo Moors / Math Revenich / André Haustraete / Bel Reneerkens – Swakhoven / Annie Schuyt – Kos , Henk Schuyt en zoon Nico / Gerard Cruts / 7^e jaardienst Marcel Vossen

Maandag 25 januari

09.00 Broeder Leo Soede ofm

Dinsdag 26 januari

09.00 Rosetta van Kan – Wijnman

Woensdag 27 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Pater Clemens van Weelden ofm

Zaterdag 30 januari

19.00 Mia van Gelabbeek / 2^e jaardienst Danique Dolmans / Corrie Nicolaes / Jean Pierre Bertrand / Natascha Stegen – Welters / Nolda Herijgers – de Baar / Marie Bijlders – Walthie / jaardienst Anna Bollen en familie

Zondag 31 januari

10.30 Leo Zeekaf / 1^e jaardienst Thei Smeets / jaardienst Wil van Beek / Harry Royen / Henny Lambrix / Lily Tonnard – van

Deurse / Frans en Pie Geerkens / Jan Wintracken / Paula van den Broek – van der Meijs / overledenen van de familie Koeymans – Vliegen

Maandag 1 februari

09.00 Voor de overledenen van de fam.v.d.Broeck- Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bartholet – Bartholomey

Dinsdag 2 februari

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 3 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 5 februari **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Richard Holz

Zaterdag 6 februari

19.00 Wies Reinards - Tans/ Mia Mullenders – Lion / Mia Dritty - Vandewall / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gielissen / Huub Dassen en Paula Dassen – Wijnands / Miets Buncke – Romans

Zondag 7 februari **Eerste weekend van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Math Revenich i.v.m. verjaardag (van Maike en kinderen) / Ineke Buteyn – Dubois / George van Loo / Zuster Clementine Haan / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Lena Geraerts – Kolvers / voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 03 6 februari 2016

LIEF

Mijn lief, wees alsjeblijft
heel lief voor mij, nu God
mij denkelijk heeft uitgewist.
Mijn lief, blijf alsjeblijft
heel dicht bij mij. Misschien
word ik door God gemist

Mijn lief, vertrouw ook
nu op mij. Ik ben niet weg,
God ademt mij. Mijn lief,
wees alsjeblijft heel lief
voor mij. Misschien heeft God
Zich in mijn dood vergist

Joost Zwagerman,
uit bundel wakend over God

OM TE LACHEN?

Ze stonden er, voor alle grote kerken in Italië: soldaten met machinegeweren. Ongemerkt ging er toch een dreiging van uit en je moest aan ze voorbij om de kerk in te kunnen. Intimiderend? Show? Echte Noodzaak? Wie zal het zeggen? Ik vond het vreselijk dat juist de franciscaanse kerken beschermd moesten worden met mannen en vrouwen met machinegeweren. Franciscus had juist zijn broeders de groet meegegeven van 'Vrede en alle Goeds'. Zo was hij ook naar de Sultan getrokken dwars door de linies van de kruisvaders heen, om met de Sultan over vrede te praten. Dat bezoek van Franciscus heeft heel wat tongen los gemaakt en daarna is het eigenlijk met de kruistochten nooit meer iets geworden. En toch zitten we daar nu mooi met onze "Vrede en alle goeds". Eerder bang dan wat anders. De soldaten bij die franciscaanse kerken maakten er zelf overigens wel een spelletje van. Ik meende te zien dat ze het vooral leuk vonden om de tassen van jonge stelletjes te controleren. Maar ik, in mijn pij, mocht ongehinderd door lopen. Het zal me niet verbazen als straks dus iemand met een pij aan zichzelf in een grote kerk zal oplazen. Wat stelt het echt voor? Waar gaat dit allemaal echt om? Eigenlijk wil ik een pleidooi houden voor het gezonde, nuchtere verstand en de uitdaging de wereld insturen, om met de beide voeten op de grond te blijven. Een aanslag is vreselijk, en het mag niet gebeuren. Je moet er als overheid en als burger alles aan doen om het te voorkomen. Maar wat moet je dan doen, juist nu? Als ik te rade mag gaan bij Franciscus (1182-1226) die ene dus, dat kleine mannetje op blote voeten, die ongedeerd door de strijdende linies van de kruisvaders en moslimstrijders is getrokken, dan geeft hij ons (zijn broeders in elk geval toen) als advies mee: "Zorg dat je niets hebt, dan heb je ook geen wapens nodig om het te verdedigen. En weet hoe rijk je bent aan vriendschap en liefde om het te geven en te ontvangen. Laat je groet zijn: Pace e bene, Vrede en alle goeds. Trek met die groet over de wereld". Naïef en wereldvreemd? De eerste broeders van Franciscus werden er al moedeloos van. Ze zeiden: "Laten we ophouden met die groet van Vrede en Alle Goeds. De mensen lachen ons er om uit en ze gaan door met elkaar de koppen in te slaan en te vechten". Franciscus' antwoord toen was, dat je er juist daarom mee door moest gaan opdat het verlangen naar vrede blijft klinken. Soms verlangen mensen terug naar de tijd van de Koude Oorlog. Het was wel koud, maar je wist waar je aan toe was. Het grote geluk en de grote wijsheid toen is geweest, dat men een gewapend conflict heeft weten te vermijden. En nu? Het lijkt, dat de reacties op eerder geweld alleen maar nog groter geweld oproepen. Een broeder in Italië zei over de soldaten: "Och, je moet er ook mee durven blijven lachen".

Pastor Mattie Jeukens ofm

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE MANNELIJKE VRIJWILLIGERS

Steunpunt Mantelzorg Zuid is op zoek naar mannelijke vrijwilligers die hulpbehoevende mannen willen begeleiden en ondersteunen. Mannen vinden het namelijk vaak prettiger om met andere mannen activiteiten te ondernemen dan met vrouwen. Uiteraard wordt een koppeling afgestemd op basis van dezelfde interesses en je beschikbaarheid. Als vrijwilliger ontlast je met jouw aanwezigheid de mantelzorger. Deze heeft in de tijd dat jij er bent, even wat ruimte voor zichzelf om weer op te laden om zo de zorg langer vol te houden. Heb je interesse in dit waardevolle vrijwilligerswerk? Neem dan contact met op met een van de vrijwilligerscoördinatoren voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: Tel.: 043-3215046/ info@mantelzorgzuid.nl.

OPEENS MET VIERN

Het gaat moeizaam met de Zen meditatie op de tweede en de vierde donderdag van de maand in de Pileer van 19.30 tot en met 20.30 uur. En toch waren we vandaag met z'n vieren, zo maar opeens om te zitten en de geluiden van de stad aan ons voorbij te laten gaan. Zen-meditatie ligt ook aan de basis van Mindfulness. Dit komt van Zen, van zitten in volledige aandacht. De volgende zenmeditatie is 11 februari. Dat komt mooi uit. Na de Lourdesviering en het bezoek aan de groet van Sint Pieter kun je meteen ook mediteren over het leven zelf.

CARNAVAL

Pakje klaar, masker op en aanhaken maar. De beste plek om Carnaval te vieren is misschien wel het Trefcentrum, want daar is een echte kindercarnaval op 7, 8 en 9 februari, op zondag, maandag en dinsdag van 13.00 tot en met 18.00 uur met kindvriendelijke prijzen voor een glaasje fris of een andere consumptie.

COMMUNIEVOORBEREIDING GESTART

Er bleken er nog meer te zijn dan aangemeld. Opeens zaten we daar in de Harmoniezaal die uitpilde. 36 kinderen zijn opgegeven. Sjef krijgt er een hele dobber aan en ook de kunstketel die door Manon toch maar weer gratis ter beschikking wordt gesteld, zal goed gevuld zijn als de kinderen aan het oefenen zijn van 18.00 tot en met 19.00 uur vanaf 18 februari. De ouders zijn uitgedaagd mee te helpen in de voorbereiding door met hun kind bijvoorbeeld elke dag voor het slapen gaan een Onze Vader en een Wees Gegroet te bidden. Geloven is ook een kwestie van 'iets' doen.

SPIRITUALITEIT EN BEZINNING!?

Het belangrijkste in de kerk is misschien wel dat verhalen centraal staan. Het gaat op de eerste plaats, om het verhaal van God met ons mensen, zoals dat in Jezus, en met Jezus in ons allemaal, aan het licht kan komen. De verhalen uit de Bijbel zijn uniek omdat zij het steeds weer opnemen voor wie kwetsbaar is, en slachtoffer dreigt te worden van alle goede bedoelingen en alle rechtvaardige regelingen. Altijd weer zijn er mensen die uit de boot vallen en die moeten geholpen worden. En er is nog iets: Nooit is iemand helemaal goed of helemaal fout. Mensen zitten er tussen in. Er zijn goeden en kwaden, zoals overal. Meestal echter heeft, wie goed is, toch ook zijn gebreken, en wie er voor doorgaat slecht te zijn, kan onvermoede en onverwachte liefdevolle en goede kanten hebben. Het is een zaak van echt willen zien. Echt zien is de ander zien zoals hij of zij werkelijk is: een mens, geboren uit de liefde van een man en een vrouw, geboren dus uit liefde en niet alleen uit begeerte. Kijk maar eens om je heen. pastor Mattie Jeukens ofm

LOURDESVIERING MET ZIEKENZEGENING EN BEPPIE: 11 februari

Op donderdagmiddag 11 februari om 15.00 uur wordt in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld, Maastricht voor de 9e keer de Lourdesviering met ziekenzegening gehouden. De viering, die door de aanwezigen altijd als bemoedigend wordt ervaren, wordt voorafgegaan door een lichtprocessie door de kerk. Bij de ingang van de kerk kunnen deelnemers hun persoonlijke schriftelijke intenties afgeven. Dit jaar wordt de viering weer muzikaal opgeluisterd door Beppie Kraft. Alle belangstellenden zijn welkom.

Na afloop van de viering zijn alle deelnemers welkom in het Trefcentrum in de Edisonstraat 4 waar zij getrakteerd worden op koffie met vlaai. Mits het weer het toelaat, bestaat er om 18.00 uur de gelegenheid om de Lourdesgrot in Sint Pieter te bezoeken waar een korte plechtigheid wordt gehouden.

ASWOENSDAG

Woensdag 10 februari, één dag voor de Lourdesviering en één dag na Carnaval is dus Aswoensdag. Na alle gekte en uitgelatenheid van de Carnaval breekt de tijd van inkeer en bezinning aan. Traditioneel begint deze 40-dagentijd met een askruisje, gemaakt van de as van de Palmtakjes van vorig jaar Palmzondag. U wordt dus uitgenodigd om de palmtakjes van vorig jaar mee te brengen en om er de as van te maken waarmee we getekend zullen worden met de woorden: "O mens, bedenkt dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren". Heel relativerend en indrukwekkend tegelijk. De viering is om 19.00 uur in de OLV van Lourdes en na de viering is er 'Hiering biete' in het Trefcentrum



OVERLEDEN:

Op zaterdagochtend is in het azM **Ans Dickhaut-Manders** overleden, 90 jaar oud en de weduwe van Philippe Dickhaut, die 12 jaar eerder is overleden. Zij hebben altijd gewoond tot voor vier jaar geleden op de prof. Cobbenhagenlaan 2A. Ans is haar hele leven door haar man op handen gedragen. Zij heeft het echt goed gehad, ondanks het gemis van eigen kinderen, maar Marianne, de dochter van haar zus, werd bij Ans en Philippe opgenomen als een eigen kind en Marianne heeft haar, tot het einde toe, als haar eigen moeder verzorgd, al valt nu wel een last van haar schouders. Dat Ans nu samen met haar man haar vrede mag hebben bij haar Schepper en Heer. Op vrijdag 29 januari hebben we afscheid genomen op een wijze die bij Ans paste en zoals ze het zelf graag gewild zou hebben: thuis in de kleine kring van familie en vriendin Claire. Daarna is zij in stilte gecremeerd.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 6 februari

19.00 Wies Reinards - Tans/ Mia Mullenders – Lion / Mia Drippy - Vandewall / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gielissen / Henk Dassen en Paula Dassen – Wijnands / Miets Buncke – Romans

Zondag 7 februari **Eerste weekend van de maand**

| |
|--------------------------------|
| Speciale collecte voor de kerk |
|--------------------------------|

10.30 Pastor Jan Linke / Math Revenich i.v.m. zijn verjaardag, van Maike en kinderen / Ineke Buteyn – Dubois / George van Loo / Zuster Clementine Haan / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Lena Geraerts – Kolvers / voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris

Maandag 8 februari

09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 9 februari

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keyzers – Franken

Woensdag 10 februari: **Aswoensdag met As- kruisje**

12.00 Rozenkrans in de Mariakapel

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf / Math Revenich

Donderdag 11 februari

15.00 Viering feest Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Ter intentie van alle zieken

Zaterdag 13 februari

19.00 Madeleine Vleugels, Ernestine Vleugels en Maria Görtz – Vleugels / Lei Mooren / Tum Balendonck en Lena Balendonck –Kremers / Tiny Neissen / Pierre Janssen

Zondag 14 februari

10.30 Voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / Lily Fraats / Henny Lambrix / Leon Prikken / Eddy Wijnandts / Bets Gielissen / Michel Geurts / Roos Luyten – Damen / Mia Keulers / Mietske Huntjens – Ummels / jrd. Arie Renkers

Maandag 15 februari

09.00 Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong

Dinsdag 16 februari

09.00 Zuster Gemma en Zuster Gerarda

Woensdag 17 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 20 februari

19.00 Maud Wieken / Silvia Haan – Grit / Jes Mulkens – Verbert / Maria Remmers – Erkenbosch / Marieke Smeets – Custers / Vito Siciliano / Regien Hendriks – Kursten / Annie Nieste – Wanders ivm haar verjaardag

Zondag 21 februari

10.30 1^e Jaardienst Mayke Loffeld – Mertz / 1^e jaardienst Henny Merken – Crijns en zoon Dennis / Mathilde Beurskens – Truyen / Ine Geelen / Jo Somers / Rita Thomissen – Wetzels / Jef Lebon / Els Verhoeven

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Giliëmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H. Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Giliëmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm.
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 66 nr. 04 20 februari 2016

Vastentijd is oefentijd
Is wakker worden na de winterslaap,
en je losmaken uit de beslotenheid
van elk voor zich.

Vastentijd is je openstellen
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf,
en in de wereld om je heen,
en zicht krijgen op het grote Licht
dat openbreekt aan de horizon.

Vastentijd is in de voorjaarsstille
je eigen grond ompitten,
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad van de vrede en
menswaardigheid
laten ontkiemen in je hart.

Vastentijd is trainingstijd,
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid met God en
mensen,
vingeroefening in solidariteit.

Dat en zoveel meer is vastentijd,
De grote opwarming om te herleven.

EEN FIJNE EN GOEDE WEEK

Het is niet helemaal waar, want helaas is de politie in actie moeten komen naar aanleiding van inbraken, en dat is jammer. Het maakt meer kapot dan het oplevert. Het zou niet moeten zijn. Maar ondanks dat mogen we terug kijken op een geslaagde carnavalsweek, waar veel meer was te doen dan Carnaval alleen.

Een goede week, zelfs ondanks de regen en de storm. De worst van de Drommedarisse, afgegeven tijdens de Carnavalsmis, blijkt toch goed gewerkt te hebben. Carnavalszondag was er weliswaar een stevige wind, maar af en toe liet het zonnetje zich zelfs zien en de Bonte Storm, of de Cortège, trok in volle glorie door de stad. Even schrok ik wel van de vele doodshoofden en geraamtes en van sommige groepen helemaal in dreigend zwart. Carnaval weerspiegelt wat er leeft in de wereld. Angst en dreiging is er genoeg. Maar wil Carnaval daar juist geen tegengas tegen bieden? Daarom was het een verademing dat 'die van us' met hun bonte kleuren de flowerpower in herinnering riepen. Bij die kleuren voel ik me meer thuis dan bij het zwart, hoe kunstzinnig ook vorm gegeven. En maandag, de dag van code Rood en de afgelasting van menige tocht, ging de Rosenmontagzug in Keulen gewoon door. Jammer voor minstens één lid van de harmonie De Gele Ridders die er geen zin in had, maar tot vreugde van het merendeel van de leden, die al vroeg zingend door de buurt, naar de bus kwamen en voldaan en moe om 21.00 uur terug thuis waren. 'Carnaval is niet voor watjes' had burgemeester Zon van Kerkrade die dag gezegd, en het werd meteen in Hilversum geciteerd. Dus er wordt toch op het Zuiden gelet. In Hilversum tenminste. Of ze dat in Den Haag ook doen, daar heb ik mijn twijfels over. Hoe heeft Rutten het kunnen verzinnen: zijn grote humoristische tafelrede, waarin de politiek op de hak genomen wordt naar het voorbeeld van de Amerikaanse president Obama, uitgerekend te houden op Aswoensdag. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag voor de katholieken de enige twee vasten- en onthoudingsdagen. Twee dagen van inkeer. Op Aswoensdag ga je niet duur eten. Op Aswoensdag ben je na alle uitbundigheid van de Carnaval even stil en ga je een Askruisje halen, en mag tegen je gezegd worden: "Mens bedenkt dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren". Dus terug met twee voeten op aarde. Interessanter was het geweest als Rutten die speech met dat dure diner op dinsdagavond had gehouden, op 'Vastelavond'. Maar dat heeft te maken met fijngevoeligheid voor levensbeschouwing en levensbeschouwelijke praktijken, of dat bij de VVD er is? Volgens mij niet.

Maar genoeg hierover en terug naar de Carnaval. Ook op maandag viel het allemaal mee. Overigens was er gelukkig toch nog een Carnavalswagen die omgewaaid was voor de mooie foto in de krant. Weet u waar dat was? In Jabeek, dat moet je ook maar weten te liggen! Mijn moeder is er geboren. Dus dat vond ik wel interessant, dat ook Jabeek in het nieuws kwam. En toen Dinsdag met die vele regen, een ramp voor de Carnaval? Helemaal niet, want dankzij de regen kwam iedereen na de optocht gezellig naar het Trefcentrum waar het een drukte van je welste was, en waar Lei en Hannie en Tinie de beloning kregen voor hun werk om voor de kinderen met de Carnaval het Trefcentrum open te houden. Dat is een goede zaak. Die middag kregen de Drommedarisse mij zelfs mee in de polonaise! Het was trouwens ook mooi om te zien dat Ron het stokje van Tiny heeft overgenomen, en gezorgd heeft dat de Witte Ingelkes verder kunnen. Bij het neerhalen van de Drommedaris was ik verhinderd door bitterballen en frites, dan weten de Drommedarisse genoeg.

Indrukwekkend was het met Aswoensdag in een volle kerk en de vlammen die van de palmtakjes kwamen om er de as van te maken voor het askruisje. Het was ook het moment waarop ik mijn erkentelijk kon laten zien door aan markies Rocky van de Drommedarisse, aan prins en prinses Bas en Kyra van de Witte Ingelkes, en aan alle Witte Ingelkes, mijn onderscheiding te geven.

En nog was de week niet ten einde. Toen moest nog het 'parochiefeest van Onze Vrouw van Lourdes' komen, zoals altijd op 11 februari, tenzij de Carnaval er tussen komt, want met Carnaval en Aswoensdag, houden wij wel rekening. Er was weinig publiciteit geweest en fascinerend is het dan om te zien hoe op het laatste moment mensen me zijn gaan helpen, door mijn berichten over de viering via Facebook te delen, en zo onder de aandacht te brengen. Dit jaar weer heel bijzonder omdat Beppie Kraft opnieuw kwam zingen. Ook dat is weer een heel verhaal, want op het laatste moment moest alles in het werk gesteld worden opdat zij toch nog kon zingen. En het kwam goed, precies op het moment dat zij geacht werd het Ave Maria te zingen, stond zij er. Beppie, geweldig. Zo blijkt alles goed te komen, want als dan ook in de zaal na de mis er een te kort aan rijstevlaaien lijkt te zijn, vindt de 'pestoer' een aantal rijstevlaaien, die hij persoonlijk mocht uitdelen. Ja, het was een mooie en goede week en er misschien meer dan ooit van bewust dat we stof zijn en tot stof zullen wederkeren, was er niet die liefdesklacht, die ons allemaal bewaren zal. En nu op weg naar Pasen, wanneer we dat gaan vieren. pastor Mattie Jeukens ofm.

PAAS-EIERENACTIE

De lekkerste Paas-eieren levert Laurens voor het goede doel: de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering. Mede dankzij de eierenactie kunnen we de mensen na de Lourdesviering van 11 februari ook nog een stukje vlaai en een 'tas' koffie aanbieden in het Trefcentrum. U kunt de eieren bestellen bij Laurens tel.: 06 10911215, Van Hornestraat 21, 6224 TE Maastricht of ook op de pastorie Voltastraat 45, tel.: 043 3634348. De eieren kosten nog altijd 23 cent en ze zijn natuurlijk kakelvers.

MIDDAGGEBED IN DE 40 DAGENTIJD

Net zoals vorig jaar is er ook dit jaar elke dag om 12.00 uur een middaggebed in de Lourdeskapel van onze kerk. We bidden de Engel des Heren, we lezen een gedeelte van die grote Psalm 119 en het evangelie van de dag, met een korte meditatie. We sluiten af met het Onze Vader en Zegenbede, en als het kan een Marialied. Er hoeft niets en er moet niets en als je wilt kun je zo aanschuiven, voor één keer of voor vaker als het je bevalt.

SPIRITUALITEIT EN BEZINNING

Juist deze tijd, tot en met Pasen zijn we uitgenodigd extra na te denken over wat we doen, gebruiken, eten en drinken. Kan het werkelijk een tandje lager zoals in de Limburger stond van woensdag 10 februari. Daarin werd bisschop Gerard de Korte aangehaald die zei dat vasten is, zich losmaken van de zuigkracht van de cultuur. Is dat mogelijk? Spiritualiteit is het weten hebben van de zuigkracht van heel veel om ons heen, dat roept en schreeuwt om aandacht. De veertigdagentijd is een tijd om bewust stil te staan bij de vraag hoe je omgaat met jezelf, met de ander, en met heel de schepping, en zo dus hoe je omgaat met God, want is dat alles samen niet gewoon God?

VASTENACTIE

Als kerk ondersteunen we de vastenactie. Op het einde van deze Veertigdagentijd zullen er daarom in de Goede week bussen bij de uitgang van de kerk staan. In het evangelie wordt gezegd dat vasten alleen zin heeft als het ook gericht is op je medemens. De vrede is nog ver weg. Maar door iets te doen voor iemand die het minder heeft, die hulp nodig heeft, is misschien de eerste stap op de weg van de vrede gezet.

MEDITATIE IN DE TRADITIE VAN ZEN,

Elke tweede en vierde donderdag van de maand is er in de Pileer van 19.30 uur tot en met 20.30 uur in de Pileer meditatie in de traditie van Zazen. Wie interesse heeft is van harte welkom. Zazen is zitten in concentratie en ademen, niet meer en niet minder.

EERSTE COMMUNIE

Vanaf donderdag 18 februari wordt het serieus. Het is de dag waarop de kinderen voor het eerst oefenen van 18.00 uur tot en met 19.00 uur. Dan is het toevallig nog 11 weken naar donderdag 5 mei Hemelvaart, Bevrijdingsdag en dus ook Eerste Heilige Communie. Veel succes voor de kinderen gewenst.

WANDELEN NAAR VEZELAY

Op maandagavond 22 februari is er een informatieavond op de pastorie over een wandeling van 25 april tot en met zondag 1 mei door de Morvan naar Vezelay, de Basilica van het licht. Hou je van wandelen en van buiten zijn, en wil je ook af en toe een mooi verhaal, dan is deze wandeltocht misschien iets voor jou. De informatieavond begint om 20.00 uur in de Edisonstraat 2.



GEDOOPT:

Op zondag 14 februari, Valentijnsdag is Xiem Radstaat gedoopt, de zoon van Desiree en Kelly Radstaat uit de Celestastraat 68.

Dat de doop van Xiem ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op donderdag 4 februari, één dag voordat zij 69 jaar zou worden, is **Tiny Monfrance – Stalmeijer** thuis overleden. Zij was de echtgenote van Servé Monfrance. Dit jaar zouden zij 50 jaar getrouwd zijn. Samen hebben zij een juwelierszaak gehad in de Frankenstraat en later is die verplaatst naar het Winkelcentrum van de Brusselse Poort. Op vrijdag 12 februari was het afscheid in de Annakerk met aansluitend de crematie.

Dat zij mag rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 20 februari

19.00 Maud Wieken / Silvia Haan – Grit / Jes Mulkens –
Verbert / Maria Remmers – Erkenbosch / Marieke
Smeets – Custers / Vito Siciliano / Regien Hendriks –
Kursten / Annie Nieste - Wanders

Zondag 21 februari

10.30 1^e Jaardienst Mayke Loffeld – Mertz / 1^e jaardienst
Henny Merken – Crijns en zoon Dennis / Mathilde
Beurskens – Truyen / Ine Geelen / Jo Somers / Rita
Thomissen – Wetzels / Jef Lebon / Els Verhoeven

Maandag 22 februari

09.00 jaardienst Maria J. Teunissen en ouders

Dinsdag 23 februari

09.00 Rens Heymanns

Woensdag 24 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 27 februari

19.00 Mia van Gelabbeek / Johannes en Els Smeets –
Willems / Chrit Haegmans / Pierre Vleugels / Ties
Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Corrie
Kerkhoffs – Bleize / Jeannette Commijs

Zondag 28 februari

10.30 2^e Jaardienst Helena Gerards – Kolvers / Celine Hardy
– Peeters / Martin Jacobs / Els Rosell – Wolffs / John
Ternatus / Arnold Cornelis / Jos Jaspers

Maandag 29 februari

09.00 Jeanne Huyben – Theunissen

Dinsdag 1 maart

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 2 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 4 maart

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Jan van Rooy

Zaterdag 5 maart

19.00 Griet Werlotte – Hofman / Treesje Stevens / Rietje
Dierickx of Diriks / Greet Franssen – Swakhoven /
Herman Remmers / Reilo Boon

Zondag 6 maart

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Tiny
Cobben – Aardening en Willy Cobben / Toon van
Breugel / Ber Habets / Toos Gilissen – Hoeksma / Fien
Ritzerfeld

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De
Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 382 52 78
www.kerksinnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 671 90 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 66 nr. 05 05 maart 2016

Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.
Moge jouw leven anderen tot
zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en
opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in je hart en nieren
bewogen bent
om de mens op je weg.

Andries Govaart

VEERTIGDAGEN OP WEG NAAR PASEN

Hoe actueel is het Christendom nog in onze dagen? Wie durft zich nog onbekommerd en onbeschroomd christen te noemen? Het Christendom doet het in onze tijd niet meer zo goed. Met geld en een grote mond lijkt je verder te komen. Daarmee kun je presidentskandidaat worden in Amerika. "Christenen zijn geen murenbouwers maar bruggenbouwers", zei onze paus Francesco en hij werd uitgelachen. Muren schijnen er te moeten komen om mensen buiten te sluiten en uit te sluiten van wat anderen heel vanzelfsprekend hun eigen verdienste vinden: vrede, veiligheid en een goed belegde boterham. Maar muren alleen is nog niet genoeg. Weer gewoon op je eigen gaan leven, en weg van Brussel hoort ook in dat rijtje thuis.

Wie Christen probeert te zijn kijkt verwonderd zijn ogen uit en snapt het niet meer. Hij houdt zijn mond omdat hij niet meer begrijpt wat er aan de hand is. Hij vraagt zich af waar die angst en die boosheid toch vandaan komt? Is het misschien een teken van te grote stress, of van een naderende burnout? Tegelijkertijd ziet hij opeens na de leegloop van de kerken dat het hele maatschappelijke middenveld lijkt te verdwijnen. V&D en Perry Sport zijn daar ook mooie voorbeelden van. Heel de samenleving is in beweging en je weet niet waar het heen gaat. Dat maakt onzeker. Onzekerheid doet mensen geen goed. Dat is wel duidelijk. Maar wat je tegen de onzekerheid nodig hebt is verbondenheid, een gevoel dat je er niet alleen voor staat. Ook die vanzelfsprekende verbondenheid lijkt afwezig te zijn.

En dan opeens komt Jezus in een heel ander daglicht te staan voor de Christen die zijn eigen houvast zoekt. Zijn houvast is die man van Nazareth en opeens ziet hij in hem hoe ook hij eenzaam is, hoe zijn leerlingen hem ook niet snappen. Als hij hun verteld heeft dat hij naar Jeruzalem gaat en daar veel zal moeten lijden en sterven, maken zijn leerlingen zich druk over de beste plaats en vragen ze of ze links en recht van hem mogen zitten. In de spiegel van Jezus zie je dan hoe de mensen rondom hem, tot en met zijn leerlingen toe, met zich zelf bezig zijn, altijd weer opnieuw. Er is er maar één die dat niet is, telkens weer. Hij vraagt de ander wat kan ik voor je doen? Hij komt iedereen tegemoet en mensen snappen hem niet. Met wat Jezus zegt, daar kunnen je geen wetten en systemen van maken: Vertrouw je hart. Doe goed. Vraagt iemand je één mijl mee te gaan, ga er twee mee. Slaan ze je op de linker wang, keer ze je rechterwang toe. Heb je vijanden lief en doe goed aan wie jou kwaad doet! Wie wil daar nog aan en erkennen dat het leven, dat liefde, dat God, ja dat iedere mens een groot mysterie is en ondoorgrondelijk, dat je daarvoor op de knieën moet, en dat dan de menselijke grootheid geboren kan worden waar de mens klein, kwetsbaar, broos en dienstbaar durft te zijn?

Pastor Mattie Jeukens ofm

WANDELEN MET LOTGENOTEN

De Stichting Omgaan met Angst organiseert twee keer per maand een wandeltocht. De eerste zaterdag van de maand in Zuid-Limburg en de derde zaterdag van de maand in Midden-Limburg. De 155e wandeling vindt plaats in Zuid-Limburg en wel op zaterdag 5 maart 2016. De tocht is bedoeld voor angstpatiënten, hun partners en/of vrienden, die behoefte hebben om op een gezellige en ongedwongen manier lotgenoten te ontmoeten. De wandeling start om 13.30 uur op de parkeerplaats van eetcafé en partycentrum Mareveld, Mareweg 23 Schimmert. Na afloop van de wandeling biedt de Stichting je een drankje aan en is er gelegenheid om op eigen kosten nog wat te drinken en/of te eten. Deelname aan deze wandeltocht is gratis. De tocht gaat altijd door, ongeacht de weersomstandigheden. Kun je door onvoorziene omstandigheden niet op tijd aan de start zijn, bel dan 06 – 211 52 395 en er wordt even op je gewacht.

DEELNEMERSGEZOCHT

In maart starten we weer met een nieuw traject DE NIEUWE TOEKOMST in Maastricht. Het project 'De Nieuwe Toekomst' richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen met Huiselijk Geweld ervaring. Heb jij te maken gehad met huiselijk geweld, ben je toe aan een nieuwe toekomst en wil je de regie weer in eigen handen nemen? Wil je samen met andere deelnemers stappen zetten richting opleiding, werk of vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met Hilde Winters 06 36 14 56 20 dnt-info@famnetwerk.nl. Er worden nog coaches gezocht.

NOG MEER DEELNEMERS GEZOCHT

Maar nu om te wandelen naar Vezelay, de geweldige Basiliek van het licht in hartje Morvan. Er zijn nog enkele plekken. We wandelen van 25 april tot en met 1 mei. Het is ongeveer 22 km per dag door een prachtige natuur en mogen ons laten verwennen in de Franse keuken. Bel 043 363 43 48

OP WEG NAAR PASEN EN VASTENACTIE

Voor de zesde keer houdt Vastenactie een pelgrimstocht van drie dagen.

Ter bezinning op onszelf en onze levensstijl. Maar ook om geld in te zamelen voor het centrale Vastenactieproject 'Water, bron van alle leven' in Oeganda.

Lekker wandelen in de het Waterweggebied? Écht wel!!

Dit jaar wordt de pelgrimstocht georganiseerd vanuit MOV/ZWO-groep Schiedam-Vlaardingen-Maassluis en heeft, naast een diaconaal, ook een oecumenisch karakter. Naast het project en thema van Vastenactie 'Water, bron van alle leven', is ook het onderwerp van de Wereldraad en Raad van Kerken richtinggevend: Pelgrimage van, In het noordoosten van het Afrikaanse rechtvaardigheid en vrede. Alle informatie over precieze vertrektijden, startplaatsen, overnachtingsmogelijkheden, programma, aanmelding en het werven van sponsors is vanaf half november te vinden op onze geheel vernieuwde website: www.vastenactie.nl.

In de Goede Week zullen wij een Deurcollecte houden voor de Vastenactie en hun actie 'Water bron van alle leven' steunen.

AUTO'S WEREN UIT DE BINNENSTAD

We worden opgeroepen door de voorzitter van Klaor Loch Paul Rutten een reactie te schrijven in maximaal 100 woorden over de stelling dat Maastricht, net als Aken en Utrecht vervuilende auto's moet weren uit het stadscentrum. Je kunt je reactie sturen naar red1maastricht@aencmedia.nl

EERSTE COMMUNIE

Sinds de ouderavond in januari zijn we op pad met 38 kinderen en hun ouders en opvoeders die op 5 mei, Bevrijdingsdag en Hemelvaart, hun eerste communie zullen doen. 38 evenzo vele levende stenen van het Huis van de Vrede dat Jezus door zijn vrienden hoopte te kunnen bouwen. De kinderen doen het goed. Op zondag 20 maart, Palmpasen zullen de kinderen zich in de kerk komen voorstellen. Zelf gaan zij een Palmpasen maken op donderdag 17 maart tijdens het oefenuur.

PALMPASEN

Op 19 en 20 maart is het Palmpasen, het begin van de Goede of Lijdens Week van Jezus. Ook dit weekend zullen we weer Palmtakjes zegenen en uitdelen. Zo'n altijd groen palmtakje is het symbool van de vrede. Na de zondvloed had Noach een duif op verkenning uit gestuurd en zij kwam terug met een palmtakje, dat betekende: 'Land inzicht, nieuw land om na de grote watervloed opnieuw te beginnen. Een palmtakje in de hand nemen betekent, dat je bereid bent met Jezus langs de Clevarieweg het nieuwe land te betreden, het land van Vrede en Gerechtigheid. Doet u ook mee? Palmtakjes zullen er in elk geval genoeg zijn. Nu de mensen nog die ze in de hand durven nemen.

BEZINNING EN SPIRITUALITEIT

In deze 40-dagentijd worden we als voorbereiding op Pasen uitgenodigd, ons te bezinnen op het lijden en onrecht in onze wereld, en om ons daarmee op de een of andere wijze solidair mee te maken. Er zijn daarvoor heel veel mogelijkheden. Een mooie actie is bijvoorbeeld 40 dagen geen alcohol; 40 dagen geen vlees; 40 dagen maar één volle maaltijd per dag; 40 dagen geen facebook; 40 dagen geen spelletjes op je gsm; het kan ook 30, of 20, of 10 dagen. Maar het belangrijkste is misschien wel het vanzelfsprekende te doorbreken. Groet je nooit iemand op straat, begin eens met ieder te groeten of een vriendelijke glimlach te schenken! Doe iets anders dan normaal en verras je zelf en de ander. pastor Mattie Jeukens ofm

MEDITATIE

Elke tweede en vierde donderdag van de maand in de Pileer, Prof. Kernstraat 7 Zazen Meditatie van 19.30 tot en met 20.30 uur. 24 maart is het Witte Donderdag en de vierde donderdag van de maand. Dan vieren we in de kerk het Laatste Avondmaal van Jezus van 19.00 tot 20.00 uur. Ook de vierde donderdag in april zal de vierde donderdag helaas uit moeten vallen, dan zijn we wandelen in Frankrijk naar Vezelay met een groep waarin nog enkele plaatsen open zijn.



GEDOOPT:

Op zondag 28 februari zijn gedoopt in de OLV van Lourdes:

Noud Wijshoff, de zoon van Alexander en Sylvia Wijshoff – Vroemen en het broertje van Jesse uit de Heuvelstraat 94 in Lanaken, maar wonend op de Meerssenerweg samen met oma en de oprichters van de Pickvogelere zullen content zijn met deze doop.

en **Benthe Verstappen** wordt gedoopt, de zoon van Ricardo en Lianne Willemsen –Verstappen uit de Schepen Engelenstraat.

*Dat hun doop en opname in onze geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 5 maart

19.00 Griet Werlotte – Hofman / Treesje Stevens / Rietje Dierickx of Diriks / Greet Franssen – Swakhoven / Herman Remmers / Reilo Boon / Jef Rodolf

Zondag 6 maart Eerste weekend van de maand

| |
|--------------------------------|
| Speciale collecte voor de kerk |
|--------------------------------|

10.30 Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Tiny Cobben – Aardening en Willy Cobben / Toon van Breugel / Ber Habets / Toos Gilissen – Hoeksma / Fien Ritzerfeld / Lily Fraats

Maandag 7 maart

09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / voor de overledenen van de fam. Van de Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 8 maart

09.00 Jaardienst gezusters Jeukens / voor een goede uitslag

Woensdag 9 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor de levenden en overlevenden van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 12 maart

19.00 Lei Mooren / Henny Moonen / Robby Coolen / Jean Pierre Bertrand / Corrie Nicolaes / Natascha Stegen – Welters / Ber Loosveld

Zondag 13 maart

10.30 Voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / jaardienst Mathieu Meyers / jaargedachtenis van Wilem van der Linden en Erna Anna Lippek / Kazimiercz Kucia en Mia Kucia-Wilders / voor de overledenen van de fam. Claessens / Mia Camp – Beckers / Eddy Wijnandts

Maandag 14 maart

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 15 maart

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keyzers – Franken

Woensdag 16 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 19 maart **Intocht van Jezus in Jeruzalem met uitdelen van Palmtakjes**

19.00 Pastoor Nijsten / ter intentie van de fam. Cools – Voncken / Harrie Coolen (Elvis) / Willy Bartels / Andre Colombain en

Annette Asselmans – Colombain / Nico van Deyl en zoon
Huub

Zondag 20 maart **Palmzondag: Intocht in Jeruzalem met
palmtakjes**

De Communicantjes stellen zich voor aan de parochie

10.30 Arno Aarts / Lily Fraats / Annie Elie – Haegmans / Mia
Janssen / Susanna Penninger – Gerris / Mieltie Schram /
Maurice Barthels / Jef Jacob – Lou Zeekaf

12.00 Lenteconcert Gele Rijders

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.

Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag

van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De

Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 06 19 maart 2016

NIEUW LICHT

Nieuw licht
boort zich met onvermoede kracht
door de wanden van de nacht.
Doet mensen,
stom geslagen en gekruisigd,
toch een spoor ontwaren
in de schemer rond het graf.
Want niemand hoeft
ten dode opgeschreven.
Open je ogen.
Durf je toevertrouwen
aan het kleinste teken.
Ijsbloemen die verdwijnen.
Voorzichtig leven, duizendvoudig,
dat de aarde openbreekt.
Een lied tot in de hoogste takken
over vrijheid, schoonheid.
Woorden, herinneringen
die opnieuw gaan spreken.
Mensen die opstaan,
eeuwig herbeginnen,
wegen zoeken naar elkaar.
Die af en toe verwonderd vragen:
'Was Hij het niet,
zoals Hij met ons sprak?'

Kris Gelaude

PASEN 2016

Wat we er ook van maken met eieren en kuikens en lentetakken, ik doe er graag aan mee en zal ook dit jaar weer proberen enkele kuikens met Pasen in de kerk te krijgen, zodat men niet kan zeggen dat er 'geen kip' in de kerk was, Pasen is voor mij, en ik hoop ook voor u een Joods en Christelijk feest, waarin we vieren dat de liefdeskracht die God is, sterker is dan de dood. Het Joodse Paasfeest staat los van het Christelijke Paasfeest, maar het Christelijke Paasfeest kun je niet losmaken van het Joodse Paasfeest om het Christelijke Pasen echt te begrijpen. Dat komt door Jezus, als gelovige Jood viert hij het Joods Paasfeest en geeft er een heel eigen invulling en actualisatie aan. In het Joods Paasfeest wordt gevierd en herdacht hoe God met sterke arm het Joodse volk bevrijd heeft uit de macht van de Farao die het joodse volk onderdrukte en tot slavernij had geknecht. Deze bevrijding heeft men ervaren als een daad van God met Mozes en Aaron als de woordvoerders. In de nacht van de bevrijding moest eerst het Paaslam geslacht worden, en met het bloed van het lam de deurpost bestreken worden, opdat de engel van de dood aan die deur voorbij zou gaan om elders al de eerstgeborene van Egypte met de dood te slaan. Daarna moest het Paaslam samen met ongedesemd brood staande gegeten worden, terwijl 'de lendenen omgord' waren en een beker wijn moest gedronken worden, opdat men goed toegerust aan de uittocht kon beginnen. Die uittocht werd 40 jaar woestijn. In die 40 jaar woestijn moest men leren om de slavenmentaliteit achter je te laten en vrije mensen te worden, die verantwoordelijk durven zijn voor hun eigen handelen. Daar in de woestijn kreeg het volk ook de Tien Geboden, het Manna uit de hemel en het water uit de rots. Maar tegelijkertijd danste het volk onder aanvoering van Aaron de priester, ook om het Gouden Kalf.

Jezus viert het Joods Paasfeest maar hij maakt zichzelf tot het Paaslam, dat geslacht zal worden, maar nu voor de bevrijding van de laatste vijand, de dood. Als symbool daarvan breekt hij op Witte Donderdag het ongedesemde brood, en stelt dat brood gelijk met zijn gewelddadige dood op het kruis met Goede Vrijdag, en de beker met wijn wordt opnieuw het teken van het Verbond van God met mensen, die in zijn bevrijdende kracht willen gaan staan, en vrije mensen willen worden door voor eigen doen en laten. verantwoordelijkheid te willen en te durven nemen. Na Pasen heeft men de betekenis pas ervaren, toen men Jezus ging ervaren, niet als de gestorvene maar als diegene die door de dood was heen gegaan, en was opgestaan tot leven. Dat is zalig Pasen.

pastor Mattie Jeukens ofm

PALMPASEN 20 MAART

Het volgende bericht kreeg ik van enkele ouders betreffende Palmpasen:

Met trots mogen we zeggen dat we alles gesponsord krijgen voor de Palmpasen!

crêpepapier van de Nutsschool van onze kinderen

13 rollen plakband en 3 rolletjes crêpepapier van Blokker op het Voltaplein,

45 broodhaantjes van bakkerij Noblesse van de Scharnerweg,

45 eieren van de Turkse bakkerij in de frankenstraat,

90 mandarijnen van de marktkoopman in Nazareth,

200 chocoladepaaseitjes van supermarkt attent in Nazareth,

50 chocoladepaaseitjes van de primera in Nazareth,

de doppinda's van La Blanche Dael,

de rozijntjes krijgen we van mijn lieve schoonmoeder .

De broodhaantjes en de mandarijnen gaan we de zaterdag, voordat de kinderen zich gaan presenteren, ophalen zodat deze ook vers zijn. Worden deze spullen ook naar de zieke of oude mensen gebracht daarna.....? Het was een flinke speurtocht, maar het is ons gelukt!

Groetjes van Peggy Frijns, moeder van Démi, en Femmy Kluyt, moeder van Dewi en Zoe.

EERSTE COMMUNIE

De kinderen zijn volop bezig met oefenen in de kerk. Op Palmpasen 20 maart tijdens de mis van 10.30 uur gaan ze zich voorstellen en komt een foto van de kinderen tot de terugkomviering op zaterdag 14 mei om 19.00 uur, in de kerk te hangen, op de communiebank.

PALMPASENTAKJE en GOEDE WEEK met PASEN

Natuurlijk worden er met Palmpasen palmtakjes gewijd. Tijdens de viering van zaterdagavond 19 maart en zondagmorgen 20 maart worden deze uitgedeeld, en zijn het symbool van hoop en zegen. Zo'n palmtakje in je hand nemen is ook de uitdaging aan gaan, om met Jezus op te gaan naar Jeruzalem, met Hem het laatste avondmaal te gebruiken op Witte Donderdag 24 maart om 19.00 uur. Met Jezus op Goede Vrijdag om 15.00 uur zijn kruisweg meelopen en zo de Calvarieberg beklimmen, en tijdens de viering van Paaszaterdag die om 20.00 uur begint en op Eerste Paasdag om 10.30 uur vieren, dat Jezus door de dood heen, weer is opgestaan ten leven.

BIJZONDER GASTKOOR TWEDE PAASDAG: 28 maart om 10.30 uur
CRESCENDO – DOENRADE o/v ANTON KROPIVŠEK met aan de piano en orgel Margreet Wesseling.

Gemengd koor Crescendo Doenrade werd opgericht in 1947. Het repertoire van Crescendo is zeer uiteenlopend, van swingende musicalwerken tot legendarische rocknummers, van gezellige volksmuziek tot prachtige operakoren, maar serieuze concourswerken en mooie klassieke missen gaat het koor zeker niet uit de weg. De vereniging bestaat momenteel uit 62 leden, met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar. Ons jongste lid is 25 jaar en ons oudste lid vierde onlangs zijn 86ste verjaardag. Op tweede Paasdag, maandag 28 maart luisteren zij de viering in de kerk van Wittevrouwenveld in Maastricht op, met de Missa Festiva van Aleksandr Gretchaninoff.

Na de mis trakteert "menier pestoer" traditie getrouw alle zangers en zangeressen en alle andere kerkgangers, deze keer in het Trefcentrum.

VASTENZAKJE

Ooit toen Math Revenich nog leefde ging hij met enkele andere mensen de deuren langs met het vastenzakje om geld op te halen voor mensen die het slechter hebben dan wij. Math kan dat nu niet meer doen, helaas. We voegen hier bij deze Wegwijs/Klökske een vastenzakje, om als teken van solidariteit en verbondenheid iets in te doen voor een ander. Dit zakje kun je inleveren op de pastorie door het in de brievenbus te gooien of door het mee naar de kerk te brengen en daar het zakje te stoppen in de bussen bij de uitgang van de kerk.

Het is van harte aanbevolen.

PUZZELEN

De aannemer is begonnen met het herstel van de kerkmuur. Het is een hele uitzoekerij. Elke steen was genummerd, maar sommige nummers zijn verdwenen. Die deze klus moeten klaren vinden het geweldig. Nu is niets op de automatische piloot, alles is anders. We wensen de mannen van Laudy veel succes en we hopen dat de muur 24 mei klaar is.

KOFFIE CONCERT GELE RIJDERS 20 MAART

Op zondag 20 maart, de eerste dag van de lente, houdt Harmonie De Gele Rijders een "Koffieconcert". De toegang bedraagt in de voorverkoop € 2,50 per persoon (€ 3,50 aan de dagkassa), en daarvoor krijgt u behalve veel mooie en prettige muziek ook een kop koffie en een stuk vla. Het concert wordt gehouden in de O.L.V. van Lourdeskerk in het Maastrichtse Wittevrouwenveld, ingang zijde Voltastraat, en begint om 12:00 uur. Net na de mis, dus.

Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Lunchroom De Keyzer, Frankenstraat 153 te Maastricht en tijdens de repetities op

dinsdagavond in het Trefcentrum. Met vriendelijke groet, met de komplemente, R.K. Harmonie St. Caecilia "De Gele Rijders" Vincent Grummer, tweede penningmeester.

SNUFFELMARKT 3 APRIL

Op zondag 3 april 2016 organiseren Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Rijders" de eerste snuffelmarkt van dit jaar in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht. Wij rekenen erop dat het weer net zo gezellig zal worden als alle vorige keren. De entree bedraagt € 1,00. Bezoekers zijn welkom van 9:30 tot 16:00 uur. Wie nog een kraampje wil huren moet snel bellen met John Huijts, telefoon 06 48 46 51 68.

BLOEMENHULDE GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag staan we in de OLV van Lourdes altijd om 15.00 uur stil bij het overlijden van Jezus. Er is een mooie traditie dat we dan onze bloemenhulde brengen aan het kruis. U die naar de kerk wilt komen wordt uitgenodigd om bloemen mee te brengen die dan tijdens de dienst bij het kruis gelegd zullen worden. Van de bloemen maken we een Paastuin voor Pasen.



GEDOOPT:

Op zondag 28 februari is in de OLV van Lourdes, **Noud Wijshoff** gedoopt, de zoon van Sander en Sylvia Wijshoff – Vroemen en het broertje van Jesse. Zij wonen op de Heuvelstraat 94 in Lanaken, België

Op zondag 6 maart is in de OLV van Lourdes, **Amy Theunisz** gedoopt, de dochter van Jordy en Rowena Theunisz – Petalo en het zusje van Sven. Zij wonen op de Meerssenerweg 5S.

*Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

In de Zeven Bronnen is woensdag 24 februari **Trees Vaessens-Serrarens** overleden. Trees is 82 jaar geworden. Zij was de weduwe van Jo Vaessens en de moeder van Thomas en Beatrijs. Trees is laat getrouwd. Zeker de laatste jaren maakte zij een kwetsbare en broze indruk. Trees hield ervan alles goed verzorgd te hebben. Zij was precies en nauwgezet. Zij was een echte moeder en een geweldige oma totdat haar geheugen haar in de steek begon te laten. De laatste zes jaar heeft zij in de Zeven Bronnen gewoond. Haar dood kwam niet als een verrassing, maar als een bevrijding. Op maandag 29 februari hebben we in de

OLV van Lourdeskerk afscheid van Trees genomen, waarna de crematie in besloten kring heeft plaats gevonden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 27 februari overleed thuis in de Hubert van Doornlaan 87, **Minus Scheffer**. Minus was vrijdagmiddag uit het ziekenhuis naar huis gekomen. Hij wist dat hij ging sterven en dat wilde hij thuis doen bij zijn Marie, waarmee hij dit jaar 60 jaar getrouwd zou zijn geweest. Minus is de vader van drie kinderen: Frens, Annie en Marietje, zij gaven hem 7 kleinkinderen, en zij gaven hem weer 7 achterkleinkinderen. Minus heeft alles gedaan voor zijn gezin. Hun geluk was zijn geluk. Iedereen kon altijd een beroep op hem doen. Hij was geen man om stil te zitten. Hij heeft altijd heel hard gewerkt. Op woensdag 2 maart hebben we in de OLV van Lourdes afscheid genomen, waarna de crematie in besloten kring plaats heeft gevonden.

*Dat de overledenen door Gods barmhartigheid
mogen rusten in vrede.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 19 maart

19.00 Pastoor Nijsten / ter intentie van de fam. Cools – Voncken / Harrie Coolen (Elvis) / Willy Bartels / Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain / Nico van Deyl en zoon Huub / Thij Coolen i.v.m. verjaardag

Zondag 20 maart **Palmzondag**

10.30 Arno Aarts / Lily Fraats / Annie Elie – Haegmans / Mia Janssen / Susanna Penninger – Gerris / Miettje Schram / Maurice Barthels / Jef Jacob – Lou Zeekaf / overleden ouders Heuts – Vaessen (i.v.m. verjaardagen) / overleden ouders Verstraeten – van Laan (i.v.m.verjaardagen)

12.00 Lenteconcert Gele Rijders

Maandag 21 maart

09.00 Pater Jan Burgers ofm

Dinsdag 22 maart

09.00 Pater Ad Blijlevens cssr

Woensdag 23 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 24 maart **Witte Donderdag**

19.00 Pater Piet Rozestraten ofm / Pater Herman Piek ofm / Zuster Gemma / Zuster Gerarda / Koen Meens / Alex Hamers / Pastor Jan Linke / Mgr. Beel / Broeder Sigismund Tagage

Vrijdag 25 maart **Goede Vrijdag**

15.00 Kruisweg en bloemenhuide

Zaterdag 26 maart **Paaszaterdag**

20.00 Netta van Helvert – van Est(i.v.m. verjaardag) / Jo van Helvert / Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Johannes en Ans Smeets – Willems / Ernest Spronken / Els Dzon- Frosch / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Jan Wintraecken

Zondag 27 Maart **Pasen**

10.30 8^e jaardienst Bertha Vroegop en Bertha Buckard – Drinkwaard / overledenen van de fam. Wijnen – Lucassen / Math Revenich / Jan Kuypers / Pie Geerkens en Frans Geerkens / Lily Tonnard – van Deurse / Jo Somers – Creemers / Henk Schuyt, Annie Schuyt – Kos en zoon Nico / zuster Gemma Govers /

Maandag 28 maart **Tweede Paasdag**

Gastkoor Crescendo Doenrade

10.30 2^e Jaardienst Huub Dassen / Wim Coolen / Els Verhoeven / Morris Bosch en opa en oma / Jules Janssen / Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / Guus en Jeanne Aelfers – Keulers / Frans Diederer / Sijr en Lies Worms – Goossens / Math en Fien Diederer – Jeukens / Jan en Mia Dols – Frijns, zuster Josepha Cornelia Keulen / zuster Clementine Haan

Dinsdag 29 maart

09.00 Woord –en communiedienst

Woensdag 30 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 1 april **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Pater Nico Geerlings ofm

Zaterdag 2 april

19.00 Herman Steinbach / Jean Driessen / Paul Winckers / Bel Reneerkens – Swakhoven / Jo Moors / Gerard Cruts / Frans Horsmans

Zondag 3 april **Eerste Zondag van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Lily Fraats / 2^e jaardienst Els Rossell – Wolffs / Andre Haustraete / Ria Leclair – Penders / Lucy van Loo / Annie Beckers - Sorge

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 08 16 april 2016

Voor mijn leven wil ik niet vragen,
dat zorgen en nood mij niet zullen
treffen.

Geef me echter de geest van het
geduld,
ze zonder geschreeuw te doorstaan.

Voor mijn leven wil ik niet vragen,
dat problemen en verdriet mij
niet tot huilen zullen brengen.
Geef me echter de geest van de moed,
ze zonder angst tegemoet te treden.

Voor mijn leven wil ik niet vragen,
dat ik ontkom aan de weg van dorens
en distels.
Geef me echter de geest van
standvastigheid,
om opgeruimd verder te gaan.

Voor mijn leven wil ik niet vragen,
dat teleurstelling en eenzaam dwalen
mij tot een treurende reiziger maken.
Wees echter met mij, God,
wanneer ik mij verlaten voel, vertwijfeld
ben -
uit de grond van mijn hart fluister ik U
dat toe.

Tekst Maurice Nyunt Wai

DE TOCHT DER TOCHTEN

Als u dit leest, is bekend of we het gehaald hebben. Ik schrijf het echter op vrijdagavond 8 april aan de vooravond van onze voettocht naar Hasselt onder het motto van Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Hasselt. Het eindpunt is het Heilig Paterke. Wat de Sterre der zee voor Maastricht is, is het Paterke voor Hasselt. Er branden steeds oneindig veel kaarsen. Elke inwoner van Hasselt moet net als bijna elke Maastrichtenaar toch wel af en toe binnen lopen voor een 'bougie'. Maar Maastricht – Hasselt is 40 kilometer. De vraag is of ik het ga halen. Naar mijn gevoel heb ik te weinig geoefend. Nu heb ik dat nooit gedaan, maar ik merk toch dat ik ouder wordt. Ik ben voor het vertrek nerveus. Als ik eerlijk ben is het niet alleen die 40 kilometer. Het is ook de spanning van wat komen gaat.

Ja, als u dit leest, is alles bekend. Maar wat me dan nog meer bezig houdt is dat ik voel dat kerk en franciscanen voorbijgaan! Is dat echt zo? Vanaf 1234 zijn er franciscanen in Maastricht. Nu zijn we nog met drie broeders. We wonen alle drie apart en ik ben met 61 jaar de jongste. Hoe zal het verder gaan met onze bezieling van Franciscus? Ik droom ervan dat mensen dat op een andere manier gaan oppakken. Maar hoe organiseer je dat dan en waar vind je daarvoor een nieuwe generatie mensen?

Ik lees prachtige artikelen van Johan van de Beek en Claire van Dyck over de Islam en het Jihad-fundamentalisme. Terwijl Christenen steeds steeds meer kerken moeten sluiten, komt in hun boeiende artikelen naar voren dat moslim steeds meer en grotere moskeeën bouwen. Moslims blijken net zo verdeeld te zijn als de Christenen, maar terwijl de Christenen steeds ouder worden en lijken uit te sterven in Nederland, zijn het moslims die zich profileren met zeer jonge en vitale gemeenschappen.

En toch, hoeveel sympathie ik voel voor moslims, waarom kan ik geen moslim worden en voel ik een bijna een onoverbrugbare kloof? Daar heb ik morgen 40 kilometer voor om daar over na te denken. En of ik Hasselt halen zal, dat weten we als deze Wegwijs uitgekomen is.

pastor Mattie Jeukens ofm

OPBRENGST VAN DE EIERNACTIE

Elk jaar sjouwt Laurens samen met zijn vrijwilligers op de woensdag voor Pasen heel wat af om alle eieren aan de man of vrouw te brengen. Altijd komen er op het laatste moment toch weer mensen met de vraag of ze nog snel even 30 eieren kunnen hebben. Laurens verkoopt niet graag nee, maar moet zich in de meest onmogelijke bochten wringen om de mensen toch nog te helpen. De opbrengst van de eierenactie is daarbij ook nog eens voor een goed doel, dat is de ziekenviering op 11 februari op het feest van OLV van Lourdes. De opbrengst dit jaar was € 450,00 om de onkosten van die viering te bestrijden. Een geweldig bedrag. Heel veel dank aan Laurens en aan al zijn vrijwilligers, die geholpen hebben en wij als kerk zijn er enorm blij mee, omdat het heel moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is net zo moeilijk als in een gewoon doorsnee huisgezin. Zo'n geweldig bedrag is toch net dat steuntje wat je nodig hebt. Heel veel dank u allemaal.

OPBRENGST VASTENACTIE

Tot nu toe heeft de vastenactie € 281,60 opgeleverd. Mocht u nog een vastenzakje thuis hebben en dat willen inleveren, dan kan dat nog altijd op de pastorie. Het is een concrete vorm van solidariteit met minderbedeelden.

PAASKAARS

Ook dit jaar mogen we ons gelukkig prijzen dat een parochiaan de Paaskaars prachtig beschilderd heeft. Het thema op de kaars is de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is heel sfeervol. Heel veel dank aan de schilderes. Zij doet het al weer verschillende jaren.

TUNNELKUNST VOOR 24 MEI

Misschien hebt u er nog nooit van gehoord, van 'tunnelkunst' maar gisteren nog een prachtig geschilderd doek gekregen van iemand die langs de A2 woont en een schilderij van de werkzaamheden heeft gemaakt. Misschien heeft de bouw van de tunnel u ook geïnspireerd tot het maken van iets speciaal? Op 24 mei willen we bij de afrondende bouwfase van de tunnel stilstaan onder het thema: Van Bouwen naar gebruiken.

Op 24 mei is het alweer 4 jaar dat we de grote Barbara bijeenkomst in de kerk vierden. Nu 4 jaar later willen we net als toen een tentoonstelling organiseren, maar nu van kunst en van alles wat geïnspireerd is door Madonna della Strada. Heb je iets leuks gemaakt, of heb je mooie foto's, het is allemaal welkom voor de tentoonstelling op 24 mei. Mocht je ook iets hebben, het is heel erg welkom.

FRANCISCUS

Hij is 'hot!' In Utrecht is een grote toonstelling over Franciscus in het Catharijnen convent van 5 maart tot en met 5 juni met als ondertiteling; Franciscus spreekt tot de verbeelding. Maar het beste leer je Franciscus kennen met de 'voeten' door te wandelen in Umbrië. Van 5 tot en met 19

juli heb je daarvoor de kans door met mij mee te gaan op pelgrimstocht door Umbrië in het voetspoor van Franciscus. Het is een unieke tocht. Maar als je geen wandelaar bent kun je nog altijd naar Utrecht gaan en ontdekken waarom de Paus zich Franciscus heeft genoemd.

GASTKOOR

Zondag 17 april komt het Vredeskoor uit Nuth weer zingen. Zij zijn alweer verschillende jaren te gaast geweest in onze parochie. Zij komen elke keer weer heel graag en wij vinden het fijn als zij onze viering van 10.30 uur muzikaal ondersteunen. Na de viering is er koffie en vlaai.

DE STAAR

Met Pasen hebben we handtekeningen verzameld om aan de Maastrichtse Staar te overhandigen met het verzoek om een viering in de OLV van Lourdes muzikaal te ondersteunen. De Staar had op 30 maart een 'mini'-concert met een aantal kinderen van drie verschillende basisscholen. Heel veel ouders en opa's en oma's zijn komen luisteren en ik kreeg applaus toen ik de handtekeningen overhandigde. Het waren er een paar honderd. Zelf dacht ik zo, dat het mooi zou zijn als de Staar kwam zingen op 26 juni, de dag van het Manus van Alles festival, dan zouden zij na de koffie op het Vredesplein ook een concert in de kerk kunnen geven om zo mee te werken aan de multiculturele activiteiten van die dag.

EERSTE COMMUNIE

Het duurt niet lang meer of 38 kinderen gaan op 5 mei hun eerste Heilige Communie doen. Een mooie opmerking tijdens de voorbereidingen was de vraag hoe het kon dat tijdens de mis ook het O reinste der schepselen werd gezongen, dat was toch alleen iets voor een uitvaart? Gelukkig laat zo'n traditionele evergreen zich niet toe-eigenen voor alleen uitvaarten. Dit lied kan gelukkig altijd en overal gezongen worden, zeker in de komende Mei- Mariamaand.

MEDITATIE

Mocht je het nog niet weten, maar elke tweede en vierde donderdag is er meditatie in de Pileer van 19.30 uur tot en met 20.30 uur in de traditie van Za-zen, dat wil zeggen, in zitten in Zen of in Hara.

OPROEP

De situatie in de wereld en de vele aanslagen waaronder nu weer Brussel, maken diepe indruk op iedereen. Een groep moslim moeders uit de buurten van noord oost zit hier erg mee en wil iets doen voor de samenleving. Ze hebben zich samengepakt en starten een nieuwe groep vanaf maandag 18 april. Naast informatieve bijeenkomsten willen ze ook voorlichting gaan geven over bv de islam en opvoeding. We kijken naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen. Zeker zal er ook gekookt gaan worden, omdat samen koken mensen met elkaar verbindt en in contact brengt. Vrouwen uit alle culturen zijn welkom, ongeacht religie,

afkomst en achtergrond. Er hebben zich tot nu toe al 5 moeders gemeld. Wie volgt? Voor info; Manon Pachen Trajekt 0652807578

CONCERT TOONKUNSTKOOR

Op zondag 24 april om 15.30 uur geeft het Toonkunstkoor Maastricht olv van Rob Meyers een concert in de St. Janskerk in Maastricht.



GEDOOPT:

Op zondag 3 april 2016 zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:
Jason Smeets, de zoon van Tommy en Sheila Smeets – Kreté uit de Brunestraat 17 in Maastricht en

Kitana Simons, de dochter van Mark en Jolanda Simons – Hofstede en het zusje van Charissa en Naomi uit de Generaal Hodgesstraat 29. Kitana gaat op 5 mei ook haar communie doen.

Op zondag 10 april zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Britt Callemeijn de dochter van Rocky Hunnef en Brenda Callemeijn uit de Burg. Pijlsstr 40

en eveneens is deze zondag **Niels Walters** gedoopt, de zoon van Stephanie Walters van het Old Hickoryplein 76C

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap van deze kinderen ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op Paasmorgen, 30 maart, nadat zij door de verpleging van Croonenhof verzorgd was overleed **Tiny Wilhelmus**, 83 jaar oud. Tiny was de moeder van 3 dochters, Lèneke, Marie-Jose en Marjon en de oma van 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Zij kent de pijn van het verlies, want haar dochter Marie-José was overleden. Het leven van Tinie is niet altijd over rozen gegaan, maar haar vriendelijkheid en liefdevolle karakter heeft haar ook veel vreugde en vriendschap gegeven. Zij was taai. Op Latere leeftijd haalde zij nog haar rijbewijs en ze kocht een kanariegele Daf om naar haar kinderen te gaan. Tinie was een gelovige vrouw. Jarenlang heeft zij voor onze parochie de felicitaties verzorgd voor oudere parochianen. Op maandag 4 april hebben we haar afscheid gevierd in de OLV van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Geleen was.

Eveneens op Paasdag 27 maart overleed thuis in de familie kring in de Rosarije in de Heeg **Frans Penders**, een oud scouting man en treindienstleider, die, tekenend voor hem, met pensioen ging om zo te voorkomen dat een jongere collega met kleine kinderen voortijdig ontslagen zou moeten worden. Frans was een man die voor iedereen klaar stond. Je mocht altijd een beroep op hem doen. Frans verstond de kunst

om iedereen in zijn waarde te laten. In de Rosarije is hij heel verdienstelijk geweest als vrijwilliger. Hij is lang ziek geweest, maar bezoek deed hem opleven en natuurlijk zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen waar hij apetrots op was. Frans was de vader van 4 kinderen en 12 kleinkinderen. Op vrijdag 1 april hebben we afscheid van Frans genomen in de OLV van Lourdes waarna hij in Meerssen op het kerkhof bij zijn vrouw te rusten is gelegd. Frans is 78 jaar geworden.

Op 30 maart overleed thuis op het kamp in Margraten **Jan Remmers**, de op één na jongste van 11 jongens en één meisje. Nu is alleen nog broer Piet over. Jan is een harde werker geweest. Zijn vrouw Louisa Steinbach overleed toen zij 27 jaar was en liet Jan achter met twee dochters, één van 1 jaar en één van 2 jaar. Voor Jan is dat vreselijk geweest, Hij is nooit meer hertrouwd. Jan was ook een man die hield van wandelen en vissen en was er iets in zijn leven of dat van de kinderen dan ging Jan bij de Sterre der zee een kaarsje opsteken. Veel vreugde hervond Jan in zijn hond Mopke, zodat hij voor zijn achterkleinkinderen opa 'mopke' werd. Van Jan hebben wij afscheid genomen op zaterdag 2 april waarna Jan te ruste is gelegd op het kerkhof van Oostermaas waar hij nu voor eeuwig samen mag zijn met zijn vrouw, die hem veel te vroeg was ontvallen.

Op Paaszaterdag 26 maart overleed heel plotseling **Peter Kellenaers**, 61 jaar oud. Peter was manager bij Trajekt en de baas van o.a. Sjef Zwackhalen en Roy Huls. Peter was een Maastrichtse jongen die bij Trajekt de kansen heeft gekregen en genomen om door te groeien tot een verantwoordelijke functie, maar altijd is hij zich blijven inzetten voor kansarme jongeren. Daar lag zijn hart. Zijn overlijden is voor Trajekt, maar ook voor heel Maastricht een groot verlies. Zijn afscheid werd gevierd in de Theresiakerk op donderdag 30 maart, waarna Peter te ruste is gelegd op de begraafplaats aan de Tongerseweg.

*Dat de overledenen door Godsbarmhartigheid
mogen rusten in Vrede.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 16 april

19.00 Nolda Herygers – de Baar / Silvia Haan – Grit / Marie Bijlders –
Walthie / Rens Heymanns / Els verhoeven / Regien Hendriksx-
Kurstens / Jan en Netta Palmen - Smeets

Zondag 17 april **Vredeskoor**

10.30 Voor de overleden echtelieden Reinards – Tans / Luzia Smits –
Croê / Lily Fraats / Wiel Fraats / zeswekendienst Luc Castermans /
jaardienst Frans Weerts / Mietske Huntjens – Ummels / Paula
v.d.Broek – van der Meys / Fiena Pieters – Vrancken / Ineke
Buteyn – Dubois

Maandag 18 april

09.00 Broeder Jan Burgers ofm

Dinsdag 19 april

09.00 Herman Schepers / overleden zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 20 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 23 april

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Roos Luyten – Damen / Willy Bartels / Peter Winckers / Jo Moberts / Truus Jaspers – van Zanten

Zondag 24 april

10.30 Harry Royen / Joke Habets – Creemers / Annie Druif – Eikenboom / Fien Clement – Ramakers en Harry McMaster / Jaak Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen / Netty Cloth – Jongen / Simon Kerkhofs en Hanny Kerkhofs – Knobben

Maandag 25 april

09.00 Pater Wim van Luijk ofm

Dinsdag 26 april

09.00 Johan Bodelier (diaken)

Woensdag 27 april **Koningsdag**

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewal – van Lijf

Zaterdag 30 april

19.00 Mia van Gelabbeek / Marijke Roberts / Corrie Remans – Murrer / Jaak Litjens / Marie Penders – Heckers / Ria Geerlings – Van der Boorn / Jeanette Comijs

Zondag 1 mei **Dag van de arbeid begin van de Mariamaand**

10.30 Arno Aarts / Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Corrie Fadda – Hollanders / Jan Kuypers / Ber Habets / Jan Gorissen / Jos Jaspers / Annie Durlinger – Moors / zuster Gemma Govers

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 66 nr. 09 30 april 2016

Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?

Claudia de Breij

GEHAALD!

Tot mijn eigen grote verwondering heb ik niet alleen Hasselt gehaald, maar had ik de dag erna ook geen spierpijn. Dat zal vooral te danken zijn geweest aan de zonnige dag en aan het heilig Paterke. Maar toch, er is al weer een nieuwe ongerustheid binnen geslopen. Als deze wegwijs uitkomt ben ik aan het wandelen in Frankrijk naar Vezelay met 18 personen. Opnieuw zie ik er tegenop omdat ik na Hasselt nauwelijks de tijd heb gekregen om nog te oefenen. En dan zit ik nog steeds met die vraag die ik in de vorige Wegwijs stelde, waarom ik geen moslim zou willen worden. Tijdens de tocht naar het heilig Paterke heb ik van alles bedacht en gezien, maar voor die vraag had ik geen tijd. Ik neem hem dus maar mee. Nu heb ik een hele week van 25 april tot en met 1 mei om daar rustig over na te gaan denken, waarom ik zo'n haast schier onoverbrugbare kloof voel als christen naar de moslims toe, terwijl zij mij wel aan het hart gaan. Op de zaterdag na Hasselt was er op 16 april een bijzondere viering. Het volgende stukje is van Joop Renkers daarover:

ZEGENEN

Zaterdag 16 april vierden wij een bijzonder jubileum: onze relatie werd 15 jaar geleden, op de dag dat wij samen 100 jaar werden, door een priester gezegend. Voor de kerk trouwen kan namelijk niet, want wij zijn twee mannen. Wij hebben dat toch met vreugde gevierd in de Lourdeskerk met een woorddienst. Waarom toch in die kerk blijven, die ons officieel uitsluit? Ons geloof in God hetzelfde is gebleven, ondanks onze kritiek op bepaalde zaken binnen het instituut kerk en onze twijfels aan sommigen van Gods "grondpersoneel". Het is jammer, dat binnen onze kerk nog zo vaak de nadruk gelegd wordt op regels en wetten, en dat er nog te weinig wordt gekeken naar de pastorale zorg die veel belangrijker is.

Er zijn enige hoopgevendende ontwikkelingen sinds de komst van de huidige paus, maar we zijn er nog lang niet. In het onlangs gepubliceerde pauselijke document *Amoris Laetitia* zegt Paus Franciscus dat pastors de plicht hebben om liefdesrelaties en gezinssituaties die afwijken van de katholieke norm te benaderen met onderscheidingsvermogen. Dit alles past helemaal bij het jaar van de Barmhartigheid, dat hij heeft uitgeroepen. Laten we hopen, dat onze kerk meer en meer een kerk wordt, waarin niemand wordt uitgesloten. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kerk, maar voor de hele maatschappij, zeker in deze tijd waarin wij in ons land met veel andere culturen en religies te maken hebben.

Is nu het zegenen van een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht in overeenkomst met Gods bedoeling? Het leven is veel ingewikkelder geworden en de werkelijkheid weerbarstiger. Zijn we niet de bijbelse cultuur voorbij? Hoe leg je de bijbel tegenwoordig uit? Dit alles moet meer vanuit de pastorale kant benaderd worden. Het huwelijk tussen twee mensen is een verbond van liefde en trouw. Dat verdient een inzegening. Zo ook de relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Gelovigen zoals wij ervaren onze geaardheid als van God ontvangen. In dit geval kan God ook niets tegen onze omgang hebben. Wij zijn blij met de verandering van denken in onze samenleving. God kan toch niets hebben tegen een monogame relatie van liefde en trouw. En als je het dan zo lang met elkaar weet vol te houden moet daar toch wel zegen op rusten. En wij waren blij dat in onze kerk te mogen vieren.

Joop Renkers

DE NAMEN VAN DE KINDEREN VAN DE EERSTE COMMUNIE 5 MEI 2016:

Jennifer Magné, Romy Huydts Britney Willems, Justin Gelissen, Liam van Hoof, Larissa Breidach, Démi Frijns, Samira Vertommen, Devon Braeken, Levi van Hinsberg, Celine Vrancken, Diego Wijckerheld Bisdrom, Dismylain van der Biezen, Luca Borro, Jayda Mingels, Thiemo Smit, Sonaiya Lake, Dewi Kluyt en Zoë Kluyt, Liv Nelissen, Djonie Loomans, Daim Werlotte, Raoul Kraft, Joel Pelzer, Alejandro Lion, Luna Bouvrie, Serafina van der Horst, Noah Penders, Kitana Simons, Celine Cornelissen, Silvano Keulen, Eden Schoenmaeckers, Nick Dessart, Mercedes Bovens, Bregje Nelissen, Victoria Maas, Joël Willems, Martin Khalil

DODENHERDENKING EN BEVRIJDING 4 EN 5 MEI IN WIJCKER-POORT

Sinds de Werkzaamheden aan de A2 ondertunneling in 2012 is de jaarlijkse dodenherdenking om begrijpelijke redenen tijdelijk verplaatst naar het Herdenkingsplein. In de tussentijd heeft het Buurtplatform uit respect voor deze belangrijke plaats gedurende de oorlog en bevrijding van Maastricht, jaarlijks rondom 4 en 5 mei een kleine herdenking gehouden rondom en bij het oorlogs en bevrijdingsmonument op het Koningsplein. Dit hebben we ook gedaan om letterlijk de fakkel brandende te houden zodat de dodenherdenking uiteindelijk weer terug zal keren als de auto's door de tunnels rijden.

Nu we zeker weten dat het monument niet verplaatst gaat worden, en ook de verzekering hebben gekregen dat de dodenherdenking uiteindelijk zal terugkeren naar het Plein, zullen we dit jaar geen eigen herdenking meer houden, maar volstaan met het vlaggen en het leggen van een krans op 4 mei 's avonds om 19.00 uur.

PINKSTEREN EN WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN

Pinksteren valt dit jaar op 15 mei. Het is 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart.

De week van Pinksteren is ook traditioneel de week om aandacht te vragen voor de missionarissen. Bij deze Wegwijs is er een folder over het missionaire werk van mannen en vrouwen wereldwijd. Missionarissen waren avonturiers die op hoop van zegen de wijde wereld introkken om het evangelie te verkondigen en in de praktijk te brengen.

GASTKOOR MET PINKSTEREN: BORGHARENS MANNENKOOR 15 MEI

Het is ongelooflijk maar met pinksteren komt een van de beste Mannenkoren van Maastricht de dienst van Pinksteren muzikaal opluisteren. Het is de viering van 10.30 uur, eerste Pinksterdag 15 mei. Op tweede pinksterdag trakteert Menier Pestoer weer traditiegetrouw de zangers

TER KENNISNAME

Er is een nieuwe flyer uit met deze extra activiteit voor jeugd van Noord Oost. In de meivakantie blijft het jongerencentrum open op de dinsdagmiddag + avond.

Op 5 mei doen 38 kinderen de eerste Heilige Communie.

Op 8 mei is de première van de film "oonder drök".

Op 14 mei is er een grote sport en speldag door de sportcoaches en de Happy Kids in het sportpark bij Geuseltsport. En natuurlijk de hutten bouwspeelplaats. Volop actie dus.

T 043 – 763 02 99

M 06 – 52 80 75 89

E sjef.zwackhalen@trajekt.nl W www.trajekt.nl

MADONNA DELLA STRADA: EEN KENNISMAKING · 8 MEI

Op 24 mei vieren we Madonna della Strada, die dag nodigen we alle buurtbewoners en tunnelbouwers uit voor een gezellig samen zijn en stil te staan bij de overgang van de bouw naar het gebruik van de tunnel. We willen het gebruik van de tunnel plaatsen onder het patronage van Madonna della Strada. Na de mis van zondag 8 mei geeft pastor Mattie Jeukens een kleine presentatie in de sacristie over de tunnel en Madonna della Strada. De presentatie zal zijn van 11:45 uur tot en met 12:45 uur. Natuurlijk is er ook een tas koffie en misschien nog wel iets erbij.



GEDOOPT:

Op zondag 17 april is in de OLV van Lourdes **Caeden Haesen** gedoopt, de zoon van Corne en Kim Haesen – van Golden van de Aartshertogenstraat 5. Caeden is het broertje van Bryan en Nigel.

Op zondag 24 april is in de OLV van Lourdes **Joya Dassen** gedoopt, de dochter van Angelo en Wendy Dassen Ruijters uit de Dassenstraat 6 (toeval?). Joya is het zusje van Jaela.

Dat hun doop ons allemaal tot zegen mag zijn.



INZEGENING VAN EEN RELATIE:

Op vrijdag 13 mei zal de relatie tussen **Kelly Radstaat** en **Desiree van Bijnen** gezegend worden in de OLV van Lourdeskerk in een viering die om 15.00 uur begint.



OVERLEDEN:

Op 9 april overleed in het azM **Liesbeth Remmers – Muller** 82 jaar oud. Zij was een echte moeder en rijk omdat al haar zeven kinderen om haar heen wonen op het kampje op de Olympiaweg of in het Vrouwenveld. Een zorgzame en heel lieve vrouw die iedereen in zijn waarde liet. Haar deur stond altijd open. De kinderen mochten alleen niet te lang weg blijven. het liefste zag zij ze iedere dag. Haar kinderen hebben haar ook over het grote verlies geholpen van het overlijden van haar man Lei. Op woensdag 13 april hebben we in de OLV van Lourdes

genomen en haar te rusten gelegd op het kerkhof van Oostermaas, waar zij nu voor altijd samen is met haar Lei.

Op 17 april overleed in La Valence, **Bèr Valcq**, op 7 dagen na 70 jaar oud. Bèr heeft altijd gewoond in de Czaar Peterstraat 6. Zijn hobby's waren de modeltreinen en fotograferen, maar zijn hart lag bij het vrijwilligerswerk voor de jeugd en voor de speeltuin. Vroeger was Bèr dan bij de fietsclub behalve materiaalman, ook de laatste rijder, maar in zijn inzet voor de jeugd, liep hij voorop. Op donderdag 21 april hebben we in de OLV van Lourdeskerk afscheid van Bèr genomen en daarna te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas. Dat was wat hij zelf wilde. Nooit heeft hij uit het Vrouwenveld weg gewild, maar door de ziekte ALS had hij intense zorg nodig. Nu is hij voor altijd terug in zijn Wittevrouwenveld.

Op 15 april overleed in het azM **Venny Jansen – Hermans**, op 11 dagen na 92 jaar. Venny was op, opeens ging het slikken niet meer. Zij was het oudste koorlid van ons Theresiakoor, ondanks dat haar stem niet meer zo wilde kwam zij nog elke zondag trouw meezingen en op dinsdagavond repeteren. Venny heeft het verdriet gekend van het verlies van man Evert en zoon Jo. Over het ene verlies kom je heen over het andere niet. Venny was een goed verzorgde echte Maastrichtse dame, die ook altijd, ondanks alles vol vertrouwen was en goed lachs. Een mooi en goed leven vol reizen ook dankzij het feit dat haar man bij het spoor werkte. Op vrijdag 22 april hebben we, in haar OLV van Lourdeskerk, afscheid genomen en vond de crematie in Geleen plaats.

Op 15 april overleed thuis op tragische wijze **Jack Pisters**, pas 53 jaar oud. Jack woonde op het Aalmoezenier Verheggeplein 29 in Heu-gemmerveld. Maar hij is eigenlijk altijd een jongen van het Wittevrouwenveld gebleven. Dat was wel duidelijk, hier wilde hij begraven worden dicht bij zijn ouders die beide zijn overleden toen Jack 11 jaar (zijn moeder) en 14 jaar was (zijn vader). Jack heeft zijn ouders heel erg gemist. Hij heeft meer dan 25 jaar bij de MTB gewerkt, had als hobby sleutelen in de fietsenzaak in Heer en hij genoot van de Zündapp-club. Maar het meest dierbaar was Jeffrey, zijn hond. Die twee waren onafscheidelijk. Op zaterdag 23 april hebben we afscheid van Jack genomen in de OLV van Lourdes, waarna hij op Oostermaas dicht bij zijn ouders en andere familieleden is begraven.

Op 8 april overleed in de Zeven Bronnen na voorzien te zijn van het sacrament van de zieken **Tiny Dams – Ramakers**, 81 jaar oud, moeder van 8 kinderen, weduwe van Emiel Dams. Van Tiny is in stilte afscheid genomen.

Dat alle overledenen mogen rusten in vrede

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 30 april

19.00 Mia van Gelabbeek / Marijke Roberts / Corrie Remans – Murrer /
Jaak Litjens / Marie Penders – Heckers / Ria Geerlings – Van
der Boorn / Jeanette Comijs

Zondag 1 mei

10.30 Arno Aarts / Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan /
Corrie Fadda – Hollanders / Jan Kuypers / Ber Habets / Jan
Gorissen / Jos Jaspers / Annie Durlinger – Moors

Maandag 2 mei

09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / voor de overledenen van
de fam.v.d. Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de
fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 3 mei

09.00 Woord –en communiedienst

Woensdag 4 mei: Dodenherdenking 20.00 uur

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van
Lijf

Donderdag 5 mei Hemelvaart en Bevrijdingsdag en

Eerste Heilige Communie

10.30 Voor alle communicanten en hun familie

Vrijdag 6 mei Eerste vrijdag van de maand

09.00 Koen Meens

Zaterdag 7 mei

19.00 Wilma van Golde / Lucy van Loo / Ernest Spronken / Mathilde
Reneerkens – Truyen / Maud Wieken / Eugene en Mia van
Dooren – Magneé

Zondag 8 mei Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / Anna H.
Bollen en fam.Trees Vaessens – Serarens / Jo van Helvert en
Netta van Helvert – van Est / Math Revenich / Lily Tonnard – van
Deurse / Frans en Pie Geerkens / Thei Smeets / Mat Heugen

Maandag 9 mei

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 10 mei

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keyzers – Franken /
overleden zusters en familieleden van de zusters Onder de
Bogen

Woensdag 11 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria / voor de
levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 14 mei

19.00 Truus Thieman – Crapels / Silvia Haan – Grit / Vito Sicilianeno /
Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Griet Werlotte –
Hofman / Rietje Dierickx of Diriks

Zondag 15 mei Pinksteren: Gastkoor: Mannenkoor van Borgharen

10.30 3^e jaargedachtenis Pierre Nieste / Guus Tyndall en Alice Tyndall
– Meesters / George van Loo / Jes Mulkens - Verbert / Pierre
Wijnands en Lies Wijnands – Gielissen / Huub Dassen en Paula
Dassen – Wynands / Martin Jacobs / Pierre Vleugels / zuster

Gemma Govers / zuster Clementine Haan / Ber Bosch en Liza Bosch-Berghmans en Morris Bosch / Jules Janssen

Maandag 16 mei: Tweede Pinksterdag:

10.30 Jan en Mia Dols – Frijns / Guus en Jeanne Aelfers – Keulers/ Jeanny Rijcken – Keulen / Overleden ouders Harrie en Lenie Jeukens - Frijns / Willy Frijns / zuster Josepha Cornelia Keulen (tant Lies) / Frans Diederer / Math Revenich / Wilma van Golde - Löhr / Overledenen van de familie Claessens

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond