



Parochie H. Guliëmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltin 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 17

16 augustus 2014

GROEIEN EN BLOEIEN

Er is heel wat nodig om
zaad wortel te laten schieten.

Je hebt meer dan goede aarde nodig:
voedingsstoffen en water en warmte.

Zonder dat gaat het niet. Ze komen het best
tot hun recht in omgeploegde aarde.

Omgeploegde aarde is ontvankelijke aarde
maar wel met geduld en vertrouwen, want
als je te vroeg in de grond gaat wroeten,
kan het pas ontkiemende zaad
misschien breken, omdat het nog
broos en kwetsbaar is.

Zo is Gods liefde voor wie geloven wil,
als het licht dat de warmte geeft,
met geduld en vertrouwen in wie
broos en kwetsbaar is door verdriet
en tegenslag in een overhoop gehaald
leven,
dat is als omgeploegde aarde
en daarom het als zaad het meest
ontvankelijk is voor, juist, die Liefde.

PECUNIA NON OLET

Pecunia non olet, dat betekent geld stinkt niet. Het is een spreuk vermoedelijk uit de negentiende eeuw maar ook een antwoord op de Middeleeuwen, waar men van menig was dat 'pecunia olet', dat geld stonk. Er is een simpele verklaring voor. In de moderne tijd wordt rijkdom bepaald door geld. Daarmee kun je alles kopen wat je hartje begeert. Voor de Middeleeuwer was geld eigenlijk niets, alleen een ruilmiddel. Echte rijkdom werd bepaald door landerijen en vee dat allemaal lekkere dingen opleverde. De rijkste mensen waren de boeren met het meeste vee en dat stonk, vandaar: geld stinkt. Pecunia komt van het Latijnse woord 'pecus' en dat betekent 'vee'. De tijd dat geld stinkt is allang voorbij. Maar toch, stinkt geld nog altijd. Er zit een reukje aan. Mijn vader wist het al. Als commentaar op het grote wereldgebeuren wilde hij nog weleens brommend opmerken: "Geld maakt recht wat krom is. Het zijn 'de goddelijke' die regeren!" Of mijn vader gelijk had, weet ik niet. Het is wel interessant dat West-Europa Rusland wil straffen met een blokkade op geldtegoeden van rijke Russen in Europa. De Russen hebben hun antwoord al klaar. Zij weigeren gewoon ons eten en drinken: geen tomaten meer uit Europa, geen kaas, geen pasta, geen wijn, geen bloemen, niets meer van al die praktische zaken die je elke dag nodig hebt. Als dat echt doorgaat, heeft men al berekend, is dat een schadepost van 12 miljard voor heel Europa en een anderhalf miljard voor Nederland. Zoveel geld heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Welke boycot is effectiever; die van het geld van West-Europa of die van eten en drinken van Rusland? Eén ding is wel hetzelfde, in beide gevallen heeft het met geld te maken. Zonder geld gaat het dus nergens meer, zelfs niet in de kerk. Het is een pijnpunt. Kijk maar naar het overzicht van de penningmeester in deze wegwijs. Als in de kerk het geld op is, gaat ook daar de deur dicht. Zo simpel is het, tenminste in parochies. Maar er is één grote uitzondering en dat is in de kloosters van de grote contemplatieve ordes. Als ze geen geld meer hebben, zal het lastig worden, maar ze kunnen toch verder met wat hun land opbrengt of met wat zij bij elkaar weten te bedelen. In die kloostergemeenschappen leeft men gewoon zonder geld. Geld heb je nodig als je naar buiten gaat, de wereld in gaat. In het klooster zelf kun je heel goed leven zonder ook maar één 'cent'. Weet je wanneer het daar moeilijk wordt? Dat is als er geen nieuwe broeders meer bij komen. Jonge broeders en zusters trouwens ook, zijn daar het kapitaal van de gemeenschap. De armoede begint als er geen mensen meer zijn om het land te bewerken en om het eten te bereiden. Dat maakt meteen duidelijk waar de echte rijkdom zit: bij mensen die er voor elkaar willen zijn, die voor elkaar willen zorgen en nergens anders is echte rijkdom te vinden. Wie wil daarom intreden?

Pastor Mattie Jeukens ofm

**Overzicht exploitatiekosten Parochie OLV van Lourdes,
H. Familie en H. Guliëlmus**

	jaar 2013	jaar 2012
Opbrengsten		
Kerkbijdrage	25.484,95	24.317,37
Collectes	18.600,66	23.056,44
Misintenties	12.409,49	10.818,23
Uitvaarten	10.896,00	10.840,00
<i>Overige bijdragen parochie</i>	9.836,42	8.660,45
Ontvangen huren	14.852,64	12.791,58
Incidentele opbrengsten	5.267,30	10.042,12
Subsidies en rente	7.532,37	5.400,49
Opbrengsten Begraafplaats	93.821,58	100.016,44
Totaal opbrengsten	<u>198.701,41</u>	<u>205.943,12</u>
Kosten		
Onderhoud en kosten gebouwen	58.668,67	62.587,55
Loonkosten	47.431,90	52.495,07
Kosten eredienst	6.874,00	9.557,45
Pastorale kosten	4.954,40	5.398,05
Bijdragen bisdom, dekenaat, e.d.	16.139,60	16.507,28
Beheerskosten	15.798,50	15.162,61
Incidentele kosten	0,00	0,00
Kosten begraafplaats	68.197,75	63.402,45
Totaal kosten	<u>218.064,82</u>	<u>225.110,46</u>
Resultaat (verlies)	<u>-19.363,41</u>	<u>-19.167,34</u>

Bovenstaand overzicht van de opbrengsten en kosten van onze parochies laat een verlies zien over 2013 van € 19.363,41. Met dit verlies teren we in op het vermogen en gaan een zorgelijke toekomst tegemoet.

De Begraafplaats Oostermaas ondersteunt het resultaat gelukkig, maar ondanks de inzet van de vrijwilligers op de Begraafplaats, lopen ook hier de opbrengsten terug.

We vertrouwen op onze parochianen, dat we de kerk in stand kunnen houden.

HEILIGEN IN DEZE TIJD

Ik had het dus al vijftientig jaar geleden moeten weten, dat heiligen geen volmaakte mensen zijn. Het zijn net zo'n mensen als wij allemaal, maar er is wel iets dat hen bijzonder maakt. Soms wordt dat gezien, heel vaak niet. Heiligen zijn er ook in onze dagen. Misschien wel veel meer dan je zelf voor mogelijk houdt. Wat denk je van al die moeders bijvoorbeeld, moeders misschien wel eerder dan vaders. Ik kan het fout hebben. Vaak draaien de moeders er juist voor op als er moeilijkheden zijn. Ik denk dat vele heiligen van onze dagen onder moeders te vinden zijn, die zorgen dat hun kinderen krijgen wat ze nodig hebben. En behalve aan moeders wil ik ook denken aan opa's en oma's. Ook zij zijn vaak heiligen als het gaat om de opvang, om de stille hulp op de achtergrond, die altijd weer gebeld kunnen worden! Hier krijgen de mannen een herkansing als ze opa zijn. Heiligen dus van deze tijd, kijk naar moeders en oma's en opa's. Je gaat het vast zien tot je eigen grote verwondering.

Pastor Mattie Jeukens ofm

VLEIGTUIG MH17

Het is een begrip geworden. Indrukwekkend de rijtoer van Eindhoven naar Amersfoort, dwars door het land. Gewone mensen waarvan nu blijkt hoe bijzonder zij waren, zijn letterlijk weg geschoten uit het leven. *Vrede gestoeld op echte gerechtigheid is nog ver weg. We betalen met z'n allen daar een hoge prijs voor, Onze Vrijheid.* Dat zoiets dus gebeuren kan, mogen we nooit meer vergeten. Woensdag 23 juli is een dag van Nationale rouw geweest. Op verzoek van de regering hebben we toen om vijf voor vier, vijf minuten de klokken geluid.

MIVA-DEURCOLLECTE

In het weekend van 30 en 31 augustus 2014 zal er in de kerk een deurcollecte zijn voor de Miva.

In deze Wegwijs zit meer informatie over de Miva.

BLOEMEN VOOR DE DEUR

Tegen alle verdrukking in doen ze het geweldig, de bloemen in de perken in de Voltastraat voor de pastorie. Schrale grond en vandalisme weerhouden de bloemen niet om uitbundig te bloeien.

Dank aan Hella en de anderen.



GEDOOPT:

Op zondag 27 juli zijn in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:
Noëmi Beckers, de dochter van Ricardo en Antonia Gulpers-Beckers en het zusje van Djenna, uit de Kast. Cortenbachlaan 47;
Joni Loi, de zoon van Marvin en Nathalie Loi – Kraft en het zusje van Joey en Nina. Zij wonen in de Fortunahof 76;
Mickey Scheper, de zoon van Patrick en Wendy Scheper – Goessens werd samen met zijn vader Patrick gedoopt. De andere kinderen zijn Nathalia, Giovanni en Jaylinn en zij wonen in de Steegstraat 6B;

Op zondag 3 augustus 2014 is in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:
Jazz Luckerhof, de zoon van Ferry en Roxanna Luckerhof – Dams uit de pastoor Jacobsweg 13 en de broer van Jayno.

*Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



GAAN TROUWEN:

Op 15 augustus 2014, feest van Maria ten Hemelopneming trouwen **Kay en Daisy Paulissen – Heister** om 15.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Zij wonen in de Pinksterbloem 27 te Eijsden.

Op zaterdag 6 september 2014 trouwen om 14.00 uur in de Guliëlmuskerk **Dave en Eveline Nelissen – Odekerken** uit de Populierweg 96.

*Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn
en een bron van nieuw leven.*



OVERLEDEN:

Op woensdag 23 juli 2014 overleed in het azM **Huub van Deijl** 53 jaar oud. Het lichaam van Huub was op. Het wilde niet meer. Huub woonde in de Generaal Hodgesstraat 38. Huub heeft één broer Bert die in de Voltastraat 3A woont. Vorig jaar januari was zijn vader overleden 75 jaar oud. Nu moest hij zijn broer wegbrengen. Dat hebben we gedaan op woensdag 30 juli met een afscheidsviering in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna Huub bijgezet werd op Oostermaas in het graf waar ook zijn vader rust.

Op dinsdag 5 augustus 2014 overleed in het Hospice, **Els Verhoeven** 53 jaar oud, de mam van Danny. Zij heeft met Danny altijd in de Frankenstraat 10 gewoond. Voor Els waren ook haar broers en zussen heel belangrijk. Zij was de spil van de familie. Veel te vroeg moeten we van deze lieve zorgzame, eenvoudige en daarom zo bijzondere vrouw afscheid nemen. Haar afscheid was zaterdag 9 augustus in de Guliëlmuskerk, waarna zij te rusten is gelegd op de begraafplaats van Oostermaas.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 16 augustus

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Henny Moonen / Harrie (Elvis) Coolen / Lily Maessen

Zondag 17 augustus **20^e Zondag door het jaar**

09.15 (G) Rosetta van Kan – Wijnman / Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong

10.30 (OLV) jaardienst Hetty Kluytmans / Petra Houten / Eddy Wijnandts / Mia Camp – Beckers / Huub Dassen / Rietje Diericks of Diriks / Griet Werlotte – Hofman / Jaardienst Helena van Berlo – Sarneel /

Maandag 18 augustus

09.00 (OLV) Johan Bovens

Dinsdag 19 augustus

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Cor Kanters

Woensdag 20 augustus

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall - van Lijf

Zaterdag 23 augustus

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Mieltie Schram / Natascha Stegen – Welters / Bèr Habets

Zondag 24 augustus **21 ste Zondag door het jaar**

09.15 (G) Mieke Casparie – Huntjens / Herman Remmers

10.30 (OLV) zeswekendienst Wim Coolen / Bertha Tilkin – Franssen / David van Zeijl i.v.m. verjaardag / Anneke Weysters – Nylant /

Susanna Penninger – Gerris / Toke Hendriks / Bets Gilissen / Jef Jacob / Pierreke Stitzinger, (die 25 aug 5 jaar zou zijn geworden) en Sjerke Stitzinger

Maandag 25 augustus

09.00 (OLV) Pastor Sjaak Haver

Dinsdag 26 augustus

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pauline Huyts – Beckers

Woensdag 27 augustus

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 30 augustus

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Toon van Breugel i.v.m. verjaardag / Pierre Wynants / Willy Bartels

Zondag 31 augustus 22^{ste} Zondag door het jaar

09.15 (G) Peter Winckers / Greet Franssen – Swakhoven

10.30 (OLV) zeswekendienst Jef Lebon / 2^e jaardienst Jules Janssen / Mia Janssen / Marie Louise den Boer - Stitzinger / Roos Luyten – Damen / Maurice Barthels / Harry Royen / Esther Meijers / Rinus Theunissen i.v.m. 55 ste verjaardag.

Tot en met september zal er geen viering in de Pileer zijn op donderdagmiddag!!

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst behalve in de maanden juli en augustus.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 18

30 augustus 2014

OP SCHOOL MOET JE LEREN

God, de school is weer begonnen en velen moeten zich weer buigen over boeken met veel wijsheid, uren stil zitten in de hoop dat je leert, niet voor de school maar echt voor het leven.

Maar God, echt leren gaat anders, doe je dat niet van je fouten? Mensen met veel ervaring, zijn dat niet mannen en vrouwen die door hun fouten geleerd hebben, hoe het niet moet?

Maar hoe moet het dan echt? Iemand die van zijn geliefde houdt kent die heel goed, en weet precies wat wel en wat niet te doen. Echte kennis, echte wijsheid om te weten wat te doen, komt uit Liefde, komt uit de liefde voor wat je doet!

MODERNE MEDIA

Het is me nog niet zo vaak overkomen. Maar nu was het er, dat wonderlijke gevoel, waardoor je weet: Yes, het zit goed. Ik heb dat, eerlijk gezegd, niet zo heel vaak. Meestal ben ik toch nog wat zenuwachtig en gespannen. Je wilt het te goed doen of je haalt er teveel bij of je praat te snel. Er is altijd wel iets wat beter kan. Maar zondag niet. Waar het precies aan gelegen heeft, weet ik niet. Zondag paste alles opeens wonderwel in elkaar. Ik bedoel dan de H. Mis. Het begon al 's morgens vroeg met een berichtje op Facebook. Eigenlijk begon het met een fout, want ik had een verkeerde naam genoemd als planter van de bloemen voor de pastorie. Het was niet Hella maar Edda van Jan, die samen met anderen de bloemen geplant heeft en nog verzorgt. Ik dacht, weet je wat, ik maak even vlot een foto van de Zonnebloemen, vooral met dit weer. Dat fleurt een beetje op. Die foto stond om kwart voor negen, 8.45 uur al op Facebook. Ik dacht dat ik vroeg was, maar al meteen kwamen er 'likes' binnen. Ik moest echter naar de Guliëlmuskerk. Daar krijg ik altijd goede zin. De viering doet altijd deugd, zoals ze dat zo mooi in Vlaanderen zeggen. Na de H. Mis in de Guliëlmus nog snel even koffie gezet, want misschien kwamen twee tochtgenoten, de een van Amsterdam en de ander van Heerlen. Ik vond dat ik die niet zo maar zou kunnen laten vertrekken. Toen de H. Mis in de O.L.V. van Lourdeskerk begon, zag ik ze echter niet. Maar de kerk was aardig vol voor een 'door-de-weekse-zondag'. Er was een prachtig evangelie met een geweldig verhaal over hoe deze keer Jezus bekeerd wordt door een vrouw die eigenlijk door Jezus vernederd is. Zij wordt niet kwaad, maar geeft Jezus een antwoord waar hij niet van terug heeft. De grootheid van Jezus is dat Hij inziet dat Hij fout was. De vrouw, een moeder, krijgt wat ze vraagt. Een heerlijk verhaal. Na de viering kwam zelfs nog iemand naar me toe. Hij was trouwens ook te spreken over de H. Mis. Hij was eigenlijk gestuurd door zijn moeder uit Apeldoorn, 94 jaar oud, die daarom niet kon komen. Er was een jaardienst voor haar zus. Haar zoon moest dus daar naar toe namens haar. Tijdens de vredeswens had ik ondertussen mijn gasten ontdekt, samen met nog een tochtgenoot uit Maastricht. Na de H. Mis hebben we even koffie gedronken voordat ik weer weg moest om te dopen. Ook hun was het niet slecht gekomen. Trouwens ook ons onvolprezen koor had weer goed zijn best gedaan. Ik zette hen voor het blok met de vraag een lied te zingen dat niet gepland was. Ook dat ging prima.

En als dan de rust weer weergekeerd is en er wat tijd is om nog even op Facebook te kijken, wat zag ik toen? Maar liefst 113 'likes' voor de bloemen en 28 reactie. Meer dan mensen in de kerk waren geweest! Dat op die ene zondagmorgen! Help wat kan ik doen om die 139 Facebookers ook bij onze mooie kerkdiensten te betrekken?

Pastor Mattie Jeukens ofm

HEILIGEN IN DEZE TIJD

Het zijn dus juist géén volmaakte mensen. Een echte heilige is op de eerste plaats een echte mens, een echte man of vrouw. Wanneer ben je dat? Als je vader of moeder bent, of opa of oma? Maar er zijn meer mensen ook 'echt mens' zonder dat ze vader of moeder, opa of oma zijn. Dat zijn op de eerste plaats 'gave' mensen, mooie en goede mensen, die je laten glimlachen, bij wie je je thuis voelt. Bij wie je niets hoeft of moet, maar bij wie je je gewoon jezelf kunt zijn. Zo'n mensen zijn belangrijk om in je omgeving te hebben. wie dat voor mij is? Wat te denken van Lucie? Zij houdt het al bijna 10 jaar met me uit! en zij is haar goede humeur nog steeds niet verloren! Een heilige van deze tijd?

LEZING OVER FRESCOKUNST

Ook dit najaar organiseren de Vrienden van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk weer een lezing en wel op zondagmiddag 7 september 2014.

Deze keer is het onderwerp het maken van fresco's vanuit een groeiend zelfbewustzijn van de frescoschilders met bijzondere aandacht voor de afbeeldingen van de verschillende Madonna's. De lezing wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk, gelegen aan de President Rooseveltlaan 211, aanvang 15.00 uur en wordt gehouden door franciscaan en pastor Mattie Jeukens. Toegang is gratis, een vrijblijvende bijdrage is welkom.

Voor nadere informatie: Pastor Mattie Jeukens ofm, Tel. 043 - 363 43 48

KAPELLETOCHT ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014

Al verschillende jaren maken we in september de pelgrimstocht langs de Groene rafelrand en door het mijnverleden van Heerlen en Landgraaf naar Rolduc. We vertrekken op zaterdag 13 september 2014 om 8.30 uur bij de Antonius van Paduakerk aan de Beersdalweg 64 te Heerlen. Daar is voldoende parkeerruimte. Onderweg hebben we bij verschillende kapellen een bezinningsmoment en bij IVN Rimborg zorgen de vrijwilligers in een prachtige natuur voor een 'tas' koffie en een stukje vlaai. In Rolduc sluiten we af in de abdijkerk en om 17.00u brengt ons een bus terug naar de Vrank. Een boekje met informatie en liederen is onze gids. Ter bestrijding van de onkosten vragen we een vergoeding van 7,50 euro, bus, koffie en boekje inbegrepen.

US BUURFEESKE EDI

Zaterdag 30 augustus 2014 is er in en bij de Edi, Trefcentrum Edisonstraat 4, een buurtfeest vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur.

Er zijn kramen te huur á €20,- via Jos Dams (06 – 44 15 34 50). Er is een zeskamp, teams van minimaal 5 en maximaal 10 personen kunnen zich inschrijven in de Tabakshop (Voltastraat 44) of in de Nagelstudio (Frankenstraat 51a), dit kost €10,- per team (inclusief consumptie!). Het buffet van de kleine zaal Trefcentrum is geopend. De organisatie is in handen van de Happy Kids, meer info bij Sjeff Zwakhalen (06-52 80 75 89).



GEDOOPT:

Op zondag 10 augustus 2014 is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Skylar Kerstges** gedoopt, de zoon van Lennart en Romina Kerstges – Houben uit de Haafkensborg 62.

Op zondag 17 augustus 2014 is in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt: **Djévany Ritchi**, de zoon van Ashwin en Cheyenne Ritchi – Wittelings uit de Faurenweg 2 in Munsterbilzen, België en **Dez Houbrigts**, de zoon van Jochem en Kim Houbrigts – Duijkers uit de Marconistraat 34 en het broertje van Fem.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap van deze kinderen ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDENEN:

Op 5 augustus 2014 is in het hospice **Els Verhoeven** overleden, de moeder van Danny. Zij is 53 jaar oud geworden. Els was de spil van de familie, die zorgde dat op zaterdag altijd iets lekkers te eten was bij haar broer in het ouderlijk huis in de Hofmeiersstraat. Haar moeder 'Madame Sien' was achtergebleven met zeven kinderen, waarvan Els de jongste was. Op haar manier heeft Els als een moeder voor iedereen gezorgd. Juist omdat zij zo eenvoudig was, attent en zorgzaam, was zij bijzonder. Op zaterdag 9 augustus 2014 hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk en haar te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas.

Op 9 augustus 2014 is in het azM **Vito Siciliano** overleden, 89 jaar oud. Vito heeft op het Old Hickoryplein 27A gewoond. Hij is mijnwerker en kleermaker geweest en hij was getrouwd met Truus Siciliano – Mulkens. Na de dood van zijn vrouw werd Vito eenzaam en op het laatste levensmoe. In een sobere plechtigheid hebben we op donderdag 14 augustus in het mortuarium van de Dela afscheid van Vito genomen.

Op maandag 11 augustus 2014 overleed in het azM **Jan Mathijs Ties Remmers**, 78 jaar oud. Vier maanden eerder was zijn vrouw Marie Remmers-Stuivers overleden. Zij waren ruim 57 jaar getrouwd. Marie was overleden op 27 april. Ties was toen al erg ziek en niemand had verwacht dat moeder kon sterven. Ties heeft gevochten, maar het was niet meer te doen. De ziekte was hem de baas. Hij heeft altijd hard gewerkt, maar gelukkig ook kunnen genieten van leuke dingen die hij graag deed, zoals vissen en biljarten en op zijn tijd een biertje. Op zaterdag 16 augustus hebben we afscheid van Jan Mathijs Ties Remmers genomen en hem te rusten gelegd op Oostermaas in het graf van zijn vrouw. Nu zijn zij voor eeuwig samen.

Op donderdag 14 augustus 2014 is heel plotseling **Lies Wijnands – Gilissen** overleden. Zij woonde in de Edisonstraat 7D. Met haar man Pierre heeft zij in de Burg. Bauduinstraat 78 gewoond. Lies was een gelovige vrouw, die ontzettend veel van haar man Pierre en haar vijf kinderen heeft gehouden. Zij waren alles voor haar. Hun geluk was haar geluk. Lies is heel zorgzaam en bescheiden geweest. Haar dood komt veel te vroeg. Zij was pas 71 jaar. Op dinsdag 19 september 2014 hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk waar zij in 1965 was getrouwd en na het afscheid hebben we haar te rusten gelegd in het graf van haar man Pierre op Oostermaas, met wie zij nu ook voor altijd samen zal zijn.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 30 augustus

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Toon van Breugel i.v.m. verjaardag / Pierre Wijnands en Lies Wijnands - Gilissen / Willy Bartels

Zondag 31 augustus **22^o Zondag door het jaar**

09.15 (G) Peter Winckers / Greet Franssen – Swakhoven

10.30 (OLV) zeswekendienst Jef Lebon / 2^o jaardienst Jules Janssen / Rinus Theunissen i.v.m. 55^o verjaardag / Mia Janssen / Roos

Luyten – Damen / Maurice Barthels / Harry Royen / Esther Meijers / Marie Louise den Boer – Stitzinger

Maandag 1 september

09.00 (OLV) ter ere van O.L.Vrouw

Dinsdag 2 september

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (OLV) Johannes en Ans Smeets-Willems

Woensdag 3 september

09.00 (OLV) Woord -en communie

Vrijdag 5 september **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 6 september **Eerste weekend van de maand**

Extra collecte voor de kerk

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans – Cörvers / Truus Jaspers – van Zanten / Jean Pierre Bertrand

Zondag 7 september **23^e zondag door het jaar - Nationale Ziekendag**

Extra collecte voor de kerk

09.15 (G) jaardienst Jean Nyssen / overledenen van de fam. Steps – Colaris

10.30 (OLV) Zeswekendienst Huub van Deijl / zeswekendienst Jeanne Huyben – Theunissen / Bertha Tilkin – Franssen / Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / jaardienst overleden ouders Koch – Mommers en voor dochter Tiny Koch / John Boelen / Fien Ritzerfeld / voor het welzijn van de gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Wittevrouwenveld – Wyckerveld

Maandag 8 september

09.00 (OLV) voor twee pelgrims naar Lourdes / Richard Holtz

Dinsdag 9 september

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Woensdag 10 september

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 13 september

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / jaardienst overledenen (B) / Treesje Stevens / Sjaak Litjens / Toos Gilissen – Hoeksma

Zondag 14 september

21° Zondag door het jaar

09.15 (G) zeswekendienst Els Verhoeven / Jeanette Comijs

10.30 (OLV) zeswekendienst Jan Mathijs Ties Remmers / Ria Geerlings - van der Boorn / Miets Buncke - Romans / Arnold Cornelis / John Ternatus / Henny Lambrix / Chrit Haegmans / Celine Hardy - Peters / Corrie Remans - Murrer

Tot en met september zal er geen viering in de Pileer zijn op donderdagmiddag!!

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst behalve in de maanden **juli** en **augustus**.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE

VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten
geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 19 13 september 2014

GOD, HELPI

God, hoe moet dat nu.
de aarde staat in brand.
In de Oekraïne wordt hard gevochten,
in West-Afrika woedt het dodelijke Ebola-
virus,
en in Syrië en Irak worden zo maar mensen
het hoofd afgesneden in Uw naam.
God, dat kunt U toch niet menen?

Een God die mensen vraagt om mensen
te doden is geen God, maar een afgod.
Maar hoe is het mogelijk en wat te doen?
Waar maken wij ons echt druk om?
Het leven lijkt toch gewoon zijn gang te
gaan.
Ja we maken ons druk over eerst te veel
droogte en nu opeens te veel hemelwater.

Toch is het dat niet,
soms zijn we bang en onzeker,
Blijft de baan? Kunnen we nog alles
betalen?
Redden de kinderen het wel?
Zoveel, ver weg en dichtbij, om bang
van te worden en te zijn, en dan, ja dan
toch vertrouwen hebben, dat is een Gods
geschenk.

200 JAAR KONINKRIJK IN MAASTRICHT

Het werd een gedenkwaardige dag, maar heel anders dan ik verwacht had. Allereerst kwam dat door George van Loo. George had maar één wens en dat was op zaterdag begraven te worden. Maar dat het uitgerekend de dag van de herdenking in Maastricht zou worden met niet alleen de koning en de koningin in de stad, maar ook die van België en Luxemburg en de president van Duitsland, die trouwens dominee is geweest in de oude DDR. Dat wist ik niet. Misschien wel daarom dat hij in zijn speech zo goed het hart wist te raken. Maar er was nog meer. Er was ook "Us buurtfeeske Edi" georganiseerd door de Happy Kids en een markt en een Zeskamp. Ik had daarvoor nog geprobeerd een team van de kerk bij elkaar te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt. George had het allemaal niet kunnen voorzien, maar misschien juist door zijn afscheid kreeg alles die dag een speciale intensiteit. Misschien dat het juist door het afscheid van George allemaal net iets anders werd, ook omdat op "Us buurtfeeske Edi" rekening werd gehouden met de dienst in de kerk. Afscheid nemen doet je verstillen en laat je even stil staan.

Maar het leven gaat verder en zo ook "Us buurtfeeske Edi", en na de koffietafel drentelde ik toch met de ziel onder de arm wat verloren langs de kramen om bij de eetkraam uit te komen. Toen ik wat te eten bestelde was er juist een aardig meisje. Zij is bij de Happy Kids en heeft in mijn eerste jaar in de parochie in de Guliëlmuskerk haar Eerste Communie gedaan. Ik zag nog net, dat gebeurt dus ook, dat zij een jongen die aan het helpen was een draai om zijn oren gaf. Ik kon niet nalaten te zeggen: "Wat doe je nu? Vooruit één Onze Vader en drie Wees Gegroeten!" Ja op zo'n dag kan er van alles uitfloepen, zeker als je pastoor bent. Zij keek me toch wel een beetje vreemd, zou ik mogen zeggen, schaapachtig, aan. "Je hebt toch de communie gedaan. Dit is de penitentie. Je kent toch nog wel het Wees Gegroet en het Onze Vader", vroeg ik nog. Maar ik moet wel een beetje hopeloos gekeken hebben en opeens begon zij te bidden, Wees Gegroet Maria, vol van genade.....Gij zij de gezegende onder de vrouwen..... Steeds was er wel altijd even een rustpauze en toen zag ik hoe de jongen die zojuist nog een draai om de oren van haar had gekregen, haar nu het Wees Gegroet voor zei. Hij kende het wel. En zo werd er opeens op "Us buurtfeeske Edi" het Wees Gegroet gebeden. Ik kon niet nalaten tegen haar te zeggen dat die jongen wel een goede jongen moest zijn. Zij haalde haar schouders op. Maar geweldig toch. Meisjes, ik zou gaan voor een jongen die het Wees Gegroet nog kent! Dan zit je goed, die zijn in elk geval niet haat dragend als ze een draai om de oren krijgen. Dat zijn nu echte koninklijke mensen, zou ik zeggen op die koninklijke dag 30^e augustus.

Pastor Mattie Jeukens ofm

GASTKOOR

Op zondag 14 september 2014, feest van de Kruisverheffing van Jezus komt een Gastkoor uit Duitsland de viering muzikaal ondersteunen. Het is het koor Jubilate Deo uit de parochie St.Martin und Severin, Bad Godesberg, dicht bij Bonn. De dirigent- organiste is Michael Langenbach-Glintonkamp

Zij zullen de Missa brève van Leo Delibes zingen.

HEILIGEN IN DEZE TIJD!

Zoals gezegd zijn dat vooral de gewone mensen die niet opvallen, maar die wel als ze er niet meer zijn een leegte achterlaten en gevoel van gemis. Geen enkele gemeenschap kan zonder zo'n mensen. Er is veel kritiek geweest op het kerkhof bijvoorbeeld. Mensen beseffen nog niet dat zoals het kerkhof er vroeger bijlag, dat dat zo niet meer kan, omdat er niet meer met vergif tegen het onkruid gespoten mag worden om ons allemaal te beschermen. Een beetje zon en dan regen maakt van het kerkhof dus een soort 'groen plantsoen'. Enkele mensen zijn met man en macht bezig om het kerkhof op orde te houden, bijgestaan door enkele vrouwen die 's avonds laat nog het kerkhof opgaan om onkruid te wieden. Heilige van deze tijd, misschien deze mensen die vrijwillig helpen het kerkhof te onderhouden, omdat het niet meer te betalen is nu er niet meer gespoten mag worden. Het zijn de 'stille helpers' die het onkruid uit trekken rondom en op weg naar hun eigen graf.

pastor Mattie Jeukens ofm

LICHTJESAVOND 2 NOVEMBER

Bij de Dela is alweer de eerste voorbespreking geweest voor de Lichtjesavond 2 november 2014. Er zullen maar liefst 1000 fakkels op het kerkhof komen en de Dela zorgt dat voor wie maar wil er een kaars zal zijn om op het graf van je dierbare te zetten. Dit jaar is 2 november een zondag. We beginnen om 19.00 uur in de kerk en met een lichtstoet gaan we dan om 20.00 uur naar het kerkhof begeleid door de drumband van de Gele Ridders.

BEDEVAART NAAR KEVELAER

Ook dit jaar gaan we weer op bedevaart naar Kevelaer en wel op donderdag 23 oktober 2014. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Guliëlmuskerk en zijn om 19.30 uur daar weer terug. De prijs is 15,00 euro. U kunt zich opgeven bij Koen Eli in de Guliëlmuskerk of op de pastorie, Voltastraat 45, 043 363 43 48. Er kunnen maximaal 53 personen met de bus mee.

DE PLECHTIGE, HET VORMSEL

Het Vormsel of wel de plechtige Communie is op zaterdag 29 november 2014. Jongens en meisjes van groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven op de pastorie, tel. 043 363 43 48.

TRANSITUSVIERING

Op vrijdag 3 oktober 2014 herdenkt de Franciscaanse Beweging traditiegetrouw het sterven van Franciscus in de Transitusviering. Deze viering is zoals al enkele jaren gewoon is geworden, in de O.L.V. van Lourdeskerk en begint om 19.00 uur. Iedereen met een franciscaans gevoel en een warm kloppend hart is van harte welkom. Na de viering is er een 'tas' koffie en een stukje vlaai in het Trefcentrum.

KAPELLETOCHT 13 SEPTEMBER

Een wandeltocht door de groene raffelrand van Heerlen van de Antonius van Paduakerk aan de Beersdalweg 64 in Heerlen naar Rolduc. Bij enkele kapellen is er een bezinningsmoment. Voor koffie onderweg, een boekje en de bus terug wordt 7,50 euro gevraagd.

HET ONMOGELIJKE?

Het is misschien onmogelijk, maar in de Bijbel staat dat voor God niets onmogelijk is. Het moet toch mogelijk zijn om 5 nieuwe mensen voor het koor te vinden. Ik zet een vat bier in, als ze na een jaar gebleven zijn! Hier is de kans om mee te doen aan de participatie samenleving. Het koor is een geweldige dienstverlener aan de gemeenschap. Zij zorgen dat onze uitvaarten en huwelijken zo goed verlopen! U kunt daarbij helpen!

Pastor Mattie Jeukens ofm

LEKKAGE

Kleine kerk, kleine zorgen, grote kerk grote zorgen! Het overvloedige regenwater heeft voor lekkage gezorgd in de kleine kerk en voor verstopping in de grote kerk, mede veroorzaakt door boomwortels die voor verstoppingen hebben gezorgd in de oude gresbuizen. Overigens was de gemeente vergeten de afvoer van het hemelwater aan te sluiten op de grote afvoer. Wie weet, ervaart de gemeente nu ook wat meer zegen! Beide euvels zijn voor het weekend verholpen met dank aan Rions en de anonieme hulp.

HAPPY KIDS 19 JAAR

Op vrijdag 5 september 2014 vierden de Happy Kids in een aardig onderonsje hun 19-jarig bestaan. Geweldig, dat zij dat toch maar doen al zolang. Nu op naar een feestje bij het 4^e lustrum, het twintigjarig bestaan.



GEDOOPT:

Op zondag 31 augustus 2014 is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Fenna Lint** gedoopt, de dochter van Marco en Vicky Lint – Tonnard uit de Kast, Kessenichstraat 67 in Nazareth

Op zaterdag tijdens het huwelijk van hun ouders zijn in de Gulielmuskerk **Dani, Liv en Yv** de kinderen van Davey en Eveline Nelissen – Odekerken gedoopt, zij wonen in de Populierweg 96 in Limmel

Op zondag 7 september is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Kyara van Duurling** gedoopt, de dochter van Kelvin en Vivian van Duurling – Maes uit de Notenborg 9 in de Heeg en zij is het zusje van Kyenzo.

Dat hun doop en opname in onze geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDENEN:

Op vrijdag 22 augustus 2014 overleed in haar eigen kamer in Croonenhoff **Marie Remmers – Erkenbosch** in de leeftijd van 86 jaar. Met haar man Hary heeft zij niet altijd een gemakkelijk maar wel een goed en mooi leven gehad. Hary had al drie kinderen die voor haar als haar eigen kinderen waren en met Hary kreeg zij nog zes kinderen. Een echte moeder, die ook hield van dansen, van kienen en die graag met haar man mee ging als hij ging vissen. Marie heeft een leven gekend van hard werken en van eenvoud maar ook van weten te genieten van de goede dingen van het leven als het kan. Haar afscheid was woensdag 27 augustus in de O.L.V. van Lourdeskerk met aansluitend de begrafenis op Oostermaas.

In het azM overleed op dinsdag 26 augustus 2014 **George van Loo**, de burgemeester van het Wittevrouwenveld. Voor de PvdA heeft hij 12 jaar in de gemeenteraad gezeten om de belangen van de gewone mensen van het Vrouwenveld en van de stad Maastricht te behartigen. George heeft veel gedaan, Hij zorgde dat Manus terug kwam, hij hielp met het Restauratie Fonds van de kerk. Hij organiseerde de vakantiereizen voor de bejaarden én hij steunde zijn vrouw Mia, zoals Mia George steunde

in alles. In 2015 zouden zij 60 jaar getrouwd zijn. Zij hebben drie zonen, John Willie en Michel en de oudste was hun dochtertje Marion dat maar drie maanden heeft mogen leven. Het afscheid van George was op zaterdag 30 augustus 2014, Koningsdag, hoe kon het anders, eerst in de O.L.V. van Lourdeskerk daarna is George te rusten gelegd op de begraafplaats van Oostermaas. George dank voor alles.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 13 september

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / jaardienst overledenen (B) / Treesje Stevens / Sjaak Lijens / Toos Gilissen – Hoeksma

Zondag 14 september

21^o Zondag door het jaar

09.15 (G) zeswekendienst Els Verhoeven / Jeanette Comijs

10.30 (OLV) zeswekendienst Jan Mathijs Remmers / Ria Geerlings - van der Boorn / Miets Buncke – Romans / Arnold Cornelis / John Ternatus / Henry Lambrix / Chrit Haegmans / Celine Hardy – Peters / Corrie Remans – Murrer, eerste jaardienst / John Boelen 37^o jaardienst

Maandag 15 september

09.00 (OLV) pastor Henk Dieteren

Dinsdag 16 september

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Jo Moberts

Woensdag 17 september

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam.Vandewall – van Lijf

Zaterdag 20 september

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fa. Bèr Boesten – Keulen / 2^o jaardienst Miriam Royen / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Corrie Nicolaes

Zondag 21 september

25^o Zondag door het jaar

09.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong / Truus Mulkens – Cornelissen

10.30 (OLV) Bertha Tilkin – Franssen / Anna Bollen en familie / Annie de Baar – Biesmans / Fien Clement – Ramakers / Mietske Huntjens – Ummels / Martin Jacobs / Pierre Vleugels

Maandag 22 september

09.00 (OLV) voor een overledene

Dinsdag 23 september

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 24 september

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall
- van Lijf

Zaterdag 27 september

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / voor de
levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten - Keulen /
Bertha Tilkin - Franssen / Toon van Breugel / Pierre Wijnands
en Lies Wijnands - Gilissen / 1^e jaardienst Jan Kuipers

Zondag 28 september **26^e Zondag door het jaar**

09.15 (G) Marie Penders - Heckers / Herman Remmers

10.30 (OLV) Luzia Smits Croê / Pierre Janssen / Tiny Cobben -
Aardening / Pie Geerkes en zoon Frans Geerkens / Jan
Gorissen / Reilo Boon / Marijke Roberts

**Tot en met september zal er geen viering in de Pileer zijn op
donderdagmiddag!!**

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst
behalve in de maanden **juli** en **augustus**.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olymplaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 20 27 september 2014

WAAROM TOCH GEEN VREDE IN DE WERELD?

God, overal lijkt het te branden,
waar is er helemaal niets te doen?
Mensen staan elkaar naar het leven
en gunnen elkaar nauwelijks het licht in de
ogen.

En of dat niet genoeg is, komen daar ook
nog eens besmettelijke ziekten bij.

Je moet nu maar in West-Afrika wonen!
Niet alleen de gewone mensen, maar ook
de artsen weten soms niet meer wat te
doen.

Alleen medicijnmannen (waarom zijn dat
geen vrouwen?) die doen alsof ze het
weten,
maar voeden alleen het bijgeloof.

Maar toch, er is meer dan ellende alleen,
het valt ons alleen veel minder op:
mensen, die zorg hebben voor mensen,
mensen die zich niet met een negatieve
spiraal

laten meeslepen, maar hun geloof en
vertrouwen

bewaren en altijd hun goede zin houden,
nee,

zij vallen nauwelijks op, maar Goddank dat
zij er zijn.

ZO MAAR EEN BERICHT IN DE KRANT!

Of het echt zo maar een bericht in de krant was, weet ik eigenlijk niet. Maar het trof me wel. Waar ging het over? Over kinderen met het syndroom van Down, over mongooltjes dus. In het NRC van zaterdag 6 september 2014 vertelt een moeder over haar drie dochters van wie de oudste twee Down hebben. Zij schrijft naar aanleiding van een Twitter bericht van de bioloog en atheïst Richard Dawkins, die het immoreel vond van zwangere vrouwen om een kind met Down op de wereld te zetten. Zijn aanbeveling was: Aborteer en begin opnieuw! Dankzij de prenatale diagnostiek kunnen we nu weten wat voor kind er geboren wordt. Het schijnt dat negentig procent van de ouders die weten dat zij een kind met Down hebben, het laten aborteren. In Denemarken en Australië wordt gemeld dat Down zo aan het verdwijnen is. Maar zegt zij, toen we nog maar alleen onze eerste hadden werden we al een beetje met meewarigheid bekeken en werd de eerste als een ongelukje gezien, maar toen er opeens twee kinderen waren, leken wij degenen die die kinderen opzadelde met mensonwaardig lijden en waren wij de belichaming van religieus fanatisme of op zijn minst een (financiële) last voor de maatschappij.

Maar, zegt deze moeder, onze beide dochters zijn zich niet bewust van het ondraaglijke lijden dat zij zouden belichamen. Integendeel, zij zijn vrolijk en zeggen tegen iedereen vriendelijk: 'hallo'. Vroeger werden deze kinderen weggestopt ver weg in instituties door de lagere verwachtingen, gebrek aan goede gezondheidszorg en kansen, maar juist de laatste jaren ontdekken we dat deze kinderen wel degelijk mogelijkheden hebben. In Spanje, zo schrijft zij, is er onlangs een vrouwelijke wethouder aangetreden met het syndroom van Down, die beloofde "eerlijke politiek te voeren en corruptie te bestrijden". Juist kinderen met Down kunnen, zo weten we allemaal heel ontwapenend zijn door hun onbevooroordeeld gedrag. Het ironische is, zegt zij dan ook, dat juist vandaag de dag 'leven' voor veel potentiële baby's met downsyndroom wordt gekortwiekt om economische redenen, vooroordelen en egoïsme".

Hieraan voel je hoeveel groter de verantwoordelijkheid wordt van mensen en speciaal van vrouwen, die baas in eigen buik willen zijn, en die nu geconfronteerd worden met de vraag welk leven zij in hun buik willen. De vergroting van de kennis en de mogelijkheden maakt er de keuzevrijheid niet gemakkelijker op en vraagt om een goede ethisch vorming en bezinning. Maar waar kan en mag die nog plaats vinden zonder dat die plat geslagen wordt door een plat evolutie-geloof en economische nuttigheidsnormativiteit? Wat mag het leven echt kosten?

Pastor Mattie Jeukens ofm

UITSLAG LOTERIJ JEUGDWERK @ buurtfeeske Edi;

Levensmiddelenmand op lot Licht Blauw 456; Levensmiddelenmand op lot Licht Groen 763; Tas op lot Licht Blauw 402; Kleine MVV-bal op lot Wit 305; Verassingpakketje op lot Licht Blauw 419; Fles wijn +glas op lot Roze 124 en Wit 345. Alle winnaars proficiat.

TRANSITUSVIERING

Op vrijdag 3 oktober 2014 herdenkt de Franciscaanse Beweging traditiegetrouw het sterven van Franciscus in de Transitusviering. Deze viering is zoals al enkele jaren gewoon is geworden, in de O.L.V. van Lourdeskerk en begint om 19.00 uur. Iedereen met een franciscaans gevoel en een warm kloppend hart is van harte welkom. Na de viering is er een 'tas' koffie of thee en een stukje vlaai in het Trefcentrum.

WERELDDIERENDAG

Dit jaar valt 4 oktober Werelddierendag op zaterdag. Op zaterdagavond hebben we zoals altijd de eucharistieviering en als Werelddierendag op een dag valt dat er een eucharistieviering is, dan kunnen na die mis de dieren gezegend worden. Drie jaar geleden was dat op dinsdagavond in de Guliëlmuskerk en vorig jaar op donderdagmiddag na de viering in de Pileer. Dit jaar dus op zaterdagavond na de mis. En vanzelfsprekend zijn de dieren ook welkom in de mis, net als hun baasjes. Alleen weet ik niet hoe het gaat als er paarden komen of andere grote beesten. Met schapen weten we wel weg, die zijn er al met kerstmis geweest. Alleen voor de houtwormen moet ik waarschuwen. Die zijn pas een tijdje geleden in de kerk bestreden. We zien wel. Kinderen kunnen ook hun knuffel meenemen. De mis begint op zaterdagavond om 19.00 uur.

BEDEVAART NAAR KEVELAER

Het is een traditie van de Guliëlmusparochie om eens per jaar naar Kevelaer te gaan. Dit jaar gaan we donderdag 23 oktober. We vertrekken natuurlijk bij de Guliëlmuskerk die dag om 8.30 uur. Tussen zeven en half acht hopen we terug te zijn met iedereen. De onkosten voor de bus en een reisboekje zijn 15,00 euro. Iedereen is welkom. Om half elf hebben we in de biechtkapel een eucharistieviering en om 15.00 uur doen we mee met het 'Lof'. We sluiten dat af, voor wie dat wil, met het bidden van de vespers samen met de zusters Clarissen in Kevelaer. U kunt zich opgeven bij Koen Elie in de Guliëlmuskerk, bij Carla Meyers, 06 42148296 of op de pastorie Voltastraat 45.

PILEER IN SEPTEMBER

In september zullen er op donderdagmiddag nog geen vieringen zijn in de Pileer, omdat ik zelf twee weken met mijn broer en zijn gezin naar Afrika ben. Het is nog een uitvloeisel van het grote feest.

AANMELDEN VOOR HET VORMSEL 2014

Het lijkt nog ver weg, maar alles gaat snel en ouders willen alweer hun kind opgeven voor de Eerste H. Communie. Maar eerst willen we het Vormsel vieren. Het Vormsel, of de plechtige Communie staat gepland op zaterdag 29 november 2014 om 19.00 uur. Zit je in groep acht en heb je interesse dan ben je van harte welkom. Het is een uitgelezen kans om even stil te staan bij ons geloof.

GASTKOOR: zondag 12 oktober 2014

Je kunt het al nauwelijks meer een Gastkoor noemen, daarvoor zijn ze teveel kind aan huis zullen we maar zeggen. Het Vredeskoor komt twee keer per jaar. Zij komen graag meestal één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. Nu is dat op 12 oktober 2014. De oktobermaand is "Missiemaand" en de maand waarin de Vredesweek valt. Met het Vredeskoor zijn we dan ook juist in oktober heel gelukkig. Zij komen zondag 12 oktober 2014 voor de viering van 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk.

DE GULIËLMUSKERK

Het gaat toch geen Moskee worden? hoor ik mensen al bevreesd vragen.

Het kerkbestuur kiest voor de optie afbreken, mits er een goede andere bestemming gevonden kan worden in de lijn van waar de kerk voor bedoeld is. Ooit is de Guliëlmuskkerk gekomen als een cadeau van vader bisschop Lemmens aan de armen van Maastricht. Ik zou willen zeggen dat 'de armen' ook nu het eerste recht van spreken zouden moeten hebben. Ooit was geloof heel belangrijk. Dat is het nu veel minder, ofschoon ik vind dat zonder geloof niemand wel vaart. Nu is economie heel belangrijk. Als de kerk een nieuwe functie zou kunnen krijgen om economisch zwakkere mensen sterker te maken, dat zou een goeie zijn toch! Een nieuwe bestemming voor mensen van het Vrouwenveld of het Wyckerveld die in de kerk een eigen klein bedrijfje zouden opstarten. Als zoiets zou kunnen..., dan zouden we de sloop meteen uitstellen.



GEDOOPT:

Op zondag 14 september 2014 is in de kerk van Sint Pieter Boven, waar zijn ouders getrouwd zijn, **Louis Dassen** gedoopt, de zoon van François en Elke Dassen - Janssen

Woensdag 1 oktober

09.00 (OLV) Woord –en communiedienst

Donderdag 2 oktober

15.00 (Pileer)

Vrijdag 3 oktober Eerste vrijdag van de maand

09.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall
– van Lijf

19.00 (OLV) Transitusviering (int. van de Franciscaanse gemeenschap)
Gebedsviering

Richard Holz / Geer Peeters / Cees Verhoeve

Zaterdag 4 oktober Eerste weekend van de maand

Wereldddierendag - Feest van de H. Franciscus van Assisie

Extra collecte voor de kerk

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr
Boesten – Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans –
Cörvers / zeswewekendienst Lies Wijnands – Gillissen overledenen
van de fam. Claessens

Zondag 5 oktober 27^o Zondag door het jaar

Extra collecte voor de kerk

09.15 (G) overledenen van de fam. Steps – Colaris / Leon Prikken

10.30 (OLV) zeswewekendienst George van Loo / Lizet v.d. Bosch -
Klever / Bertha Tilkin – Franssen / Zuster Clementine Haan /
Pastor Jan Linke / Domingo Avila / Frans Geerkens en Pie
Geerkens / Intentie Kazimirz Kucia en Maria Kucia-Wilders.

Maandag 6 oktober

09.00 (OLV) ter ere van Onze Lieve Vrouw
Frans en Maurice Nijpels

Dinsdag 7 oktober

18.30 (G) rozenkrans

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 8 oktober

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall
– van Lijf

Donderdag 9 oktober

15.00 (Pileer)

Zaterdag 11 oktober

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr
Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Madeleine
Vleugels / Ernestine Vleugels / Maria Göertz – Vleugels / Lieske
Ronnen – Leenders / Ronnie Dingena

Zondag 12 oktober 28^o Zondag door het jaar

09.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong / Annie Elie –
Haegmans

10.30 (OLV) jaardienst overledenen van de fam. Fouraschen en Hoekstra / jaardienst To Wijsen / Anneke van Assen / Gretha van Deurse - Caris / Petra Houten / Joke Habets - Creemers / Mia Keulers/ overleden ouders Smeets v.d. Leur.

Tot en met september zal er geen viering in de Pileer zijn op donderdagmiddag!!

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst behalve in de maanden **juli** en **augustus**.
Iedere 2^o donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^o donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 21 11 oktober 2014

WERELDWIJD

God, aan de andere kant van de wereld,
kun je je zo maar thuis voelen bij mensen,
terwijl hier om de hoek, je het gevoel hebt
dat mensen mijlen ver van je verwijderd zijn.

Waarom is het zo veel gemakkelijker
om soms met een vreemde een praatje te
maken
met een vreemdeling, een toevallige
voorbijganger,
dan met wie je al bijna een heel leven
samen bent?

Echt praten met elkaar, eerlijk luisteren
en wel zo dat je de woorden achter
de woorden verstaat, wie verstaat
deze kunst echt? Is het echt mogelijk?

Is het mogelijk je gekend te weten in
je diepste verlangen? Is het mogelijk
dat je diepste verlangen ooit vervuld wordt?
'Gods onmogelijk', of toch juist niet?

STAPJE VOOR STAPJE

Welke grote stap dan ook, begint met de eerste stap. Maar dan komt het erop aan om door te blijven gaan: stapje voor stapje. Zo kun je zelfs komen op de top van de Mont Kilimanjaro 5895 meter hoog. En toch is dat leuk om een keer te doen. Maar daar komt het niet op aan. Waar het wel op aankomt? Het komt aan op mensen die stapje voor stapje hun eigen weg blijven gaan en niet opgeven: hun eigen weg te gaan. Op onze wereld zijn er vele wegen die je kunt gaan. Maar de meest unieke is toch wel je eigen weg! Welke weg dat is, dat kan geen Tomtom, geen wegenkaart, geen Google Earth, dat kan niemand je zeggen, behalve je zelf. Elke mens zal uiteindelijk zelf moeten bepalen welke weg hij gaat. Niemand anders is verantwoordelijk voor wat we doen, dan wijzelf. Dat heet het zelfbeschikkingsrecht, gebaseerd op onze persoonlijke vrijheid. Het is een heel groot goed en waar dat geschonden wordt, zullen mensen vroeg of laat in verzet komen. Het verlangen om vrij te willen zijn en het recht te hebben om je eigen (levens)weg te mogen bepalen is een heel krachtige motor van onze geschiedenis en onze cultuur.

Het interessante is, dat juist, nu we in grote delen van de wereld die vrijheid hebben verworven, daar de mensen steeds meer op elkaar gaan lijken. Dit in tegenstelling met Afrika, waar ik zo maar opeens twee weken naar toe mocht gaan. Niet de Kilimanjaro maakte de meeste indruk, ofschoon het een geweldige ervaring is om daar op die top te mogen staan, maar de mensen maakten indruk. De vrouwen die dagen langs de weg zitten om hun uien en tomaten, mooi voor zich opgestapeld, proberen te verkopen. Dagen zitten ze er, naast elkaar met allemaal dezelfde koopwaar, hopen op die ene koper die hun van hun producten bevrijdt. Hoe houden ze het vol om daar wachtend de hele dag door te brengen? Indruk maakte de pater bij de Massai. Hij bleef goed lachs en bouwde het ene schoollokaaltje na het andere, zodat de kinderen van de Massai niet naar de stad hoefden, 50 kilometer verder op, maar in hun eigen omgeving les konden krijgen. Maar het meeste indruk maakte de Massai zelf in hun rode gewaden met de onafscheidelijk stok als herdersstaf. Op hun markten werden er goederen tegen goederen geruild. Zij hadden een economie zonder geld. Zij bleven trouw aan wat ze al eeuwen deden, trouw aan hun kudden met koeien en schapen die hun leveren wat ze nodig hebben om te overleven op die droge steppe. Zij bleven hun weg gaan, ondanks de weg van de markteconomie waartoe we steeds meer met z'n allen veroordeeld lijken te zijn. Van die weg houden de 'meeste' Massai zich verre. Je moet het maar kunnen opbrengen. Waar halen ze het vandaan?

pastor Mattie Jeukens ofm.

HEILIGEN VAN DEZE TIJD

Ik kan het niet genoeg herhalen, maar heiligen zijn geen 'andere' mensen dan wij. Het zijn mensen van vlees en bloed met hun verlangens en hun nood. Wat maakt heiligen dan heilig, vraag je je misschien af? Misschien wel het feit dat zij zich niet beter voordoen dan ze zijn. Dat ze geen schijn ophouden, maar gewoon in alles zichzelf blijven en roeien met de middelen die zij hebben. Als ik zie wat iemand op hele hoge leeftijd nog allemaal doet! Hij zelf zal het niet willen weten en is kwaad op mij als ik zijn naam zou noemen. U weet wel die meneer die in de Eburonenweg woont bij de groene poort. Hij zal niet heilig genoemd willen worden, maar het is een oprecht christen.

Pastor Mattie Jeukens.

BEDEVAART NAAR KEVELAER

Het is een traditie van de Guliëlmusparochie om eens per jaar naar Kevelaer te gaan. Dit jaar gaan we donderdag 23 oktober 2014. We vertrekken natuurlijk bij de Guliëlmuskerk die dag om 8.30 uur. Tussen zeven en half acht hopen we terug te zijn met iedereen. De onkosten voor de bus en een reisboekje zijn 15,00 euro. Iedereen is welkom. Om half elf hebben we in de biechtkapel een eucharistieviering en om 15.00 uur doen we mee met het 'Lof'. We sluiten dat af, voor wie dat wil, met het bidden van de vespers samen met de zusters Clarissen in Kevelaer. U kunt zich opgeven bij Koen Elie in de Guliëlmuskerk, bij Carla Meyers, 06-42 14 82 96 of op de pastorie Voltastraat 45.

OKTOBERMISSIEMAAND

Laten we eerlijk zijn, we staan er niet meer zo bij stil, zoals we ook veel lossen tegenover de kerk zijn komen te staan. De missionarissen worden zeldzamer en ouder. Toch zijn zij een soort ambassadeurs voor ons naar de Derde Wereld toe. Er gaat niets boven persoonlijke contacten. Een verhaal uit de eerste hand is het beste wat je kunt hebben, als reclame of als aandachtstrekker. Oktober is dus de missiemaand. Ons wordt gevraagd stil te staan bij al die mannen en vrouwen die er op uit zijn getrokken om mensen te helpen om metterdaad het evangelie te verkondigen. Ondertussen blijken wij nu zelf hulp nodig te hebben van priesters van elders.

AANMELDEN VOOR VORMSEL 2014

Aanmeldingen voor het vormsel zijn nog steeds welkom. Het Vormsel of de Plechtige zal zijn op zaterdagavond 20 november 2014 om 19.00

uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. U kunt zich opgeven of uw kind aanmelden op de pastorie, Voltastraat 45 of 043-363 43 48. Succes.

IN DE SCHOOL !!

Welke kant je ook de buurt uit wilt, overal zijn ze bezig aan de wegen. Op de sportschool zeggen ze: "Elke spier moet verdiend worden. Het gaat niet van alleen." De stad is in beweging met het oog op de toekomst. Er wordt veel geïnvesteerd in de fysieke omgeving. Laten we ook met elkaar en in elkaar investeren en dat we niet onverschillig worden met alle ongemakken, maar juist alerter nog en attentier om het leven aangenaam te houden.

HERFSTVAKANTIE

Van maandag 19 oktober tot maandag 26 oktober 2014 is er Herfstvakantie voor de kinderen van de Basisscholen. Het mooie weer geeft in elk geval nog steeds een zomers gevoel, wat dat ook mag zijn. Mag de kerk daar ook bij horen? Schrijf haar niet af en vlak haar niet uit.

GULIELMUSKERK

Op het moment is er nog niets nieuws te melden. Er komt binnen kort wel een bouwkundige kijken en een geïnteresseerde om te bezien wat er mogelijk zou kunnen zijn in dat gebouw. Mocht er meer bekend worden, dan brengen we u weer op de hoogte.

UIT DE A2 INFO: KOM OP BEZOEK!

Op dinsdag 7 oktober 2014 is het Informatiecentrum A2 Maastricht weer geopend tot 20.00 uur. Wilt u meer weten over A2 Maastricht of heeft u specifieke vragen? Bijvoorbeeld over tijdelijke bruggen of het uittrillen van damwandplanken langs het tunneltracé? Of wilt u meer weten over de werkzaamheden rondom kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg? Kom dan naar ons toe! Onze medewerkers geven u graag antwoord. U bent van harte welkom op de 3^e etage van Stadionplein 6D. De ingang bevindt zich tussen de Wok en McDonald's. Volg de witte beeldmerken op de grond.

FRANCISCUS

Vaak verschijnen er in de Wegwijs vooraankondigingen van iets en daarna gaan we weer over tot de orde van de dag. Nu is het 3 en 4 oktober 2014 geweest als de Wegwijs uitkomt. Op 3 oktober 2014 is het

sterven van Franciscus herdacht in wat we de Transitusviering noemen. Ik vind dat altijd weer, ook dit jaar, een mooie, eenvoudige en ingetogen viering. Het is een viering die me erg ontroert. Op 4 oktober 2014 is het Werelddierendag en toevallig dit jaar ook de dag van het Offerfeest, waarop de Moslims een schaap slachten. Het is een beetje een vreemde samenloop van omstandigheden. Overigens is Franciscus nooit een vegetariër geworden, al zal hij vermoedelijk nooit echt veel vlees gegeten hebben. Op 4 oktober 2014 wordt ook Franciscus herdacht. Werelddierendag is aan Franciscus gekoppeld.

Bij Franciscus zien we wel dat hij betrokken was op iedereen die hij tegenkwam op zijn levensweg, zo schrijft Hans Sevenhoven op de kaart van de Franciscaanse beweging, uitgegeven op 4 oktober 2014. Franciscus is betrokken op medebroeders en –zusters tot de melaatsen en uitgestotenen aan toe. Niet alleen was hij betrokken op mensen, maar ook op dieren en de natuur; op zuster water en broeder wind, zuster moederaarde en broeder vuur. Zijn betrokkenheid ging over grenzen heen. In zijn contact met een vijand, met de 'wolf' en de 'struikrover' liet hij zich raken door wat de ander bewoog. "Verheug je erop je leven te delen met mensen die waardeloos zijn en veracht worden door anderen," roept Franciscus op (1RegMB9,2). Laat je raken door mensen op wie anderen neerkijken of van wie ze – liever nog – weggijken. Heb oog voor wat aandacht vraagt in je eigen omgeving. Wie durft?

Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT:

Op zondag 5 oktober 2014 is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Lino Stitzinger** gedoopt, de zoon van Andy en Steffanie Stitzinger – Vinnemeyer en het broertje van Lana van de Generaal Simsonstraat 3

*Dat hun doop en opname in onze geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDENEN:

Zondag 28 september 2014 overleed thuis even na Studio Sport **Jes Mulkens – Verbert**, de weduwe van Jean Mulkens, haar man die nog in de Stadhoudersstraat is overleden. Jes woonde sinds drie jaar op het Voltaplein.

Afscheid hebben we genomen op vrijdag 3 oktober in de Guliëlmuskerk, daarna was de crematie in Geleen. Jes was een hartelijke lieve vrouw die geleefd heeft voor haar man en haar gezin. Na de dood van haar man in 2009 heeft Jes eigenlijk best veel

tegenslag gekend wat betreft haar gezondheid, maar haar zoon Bert was eigenlijk altijd bij haar om haar te verzorgen, tot het laatst. Zij had aangegeven niet meer in het azM te willen blijven, op vrijdag komt zij thuis, en ontvangt de ziekenzalving, op zondagavond geeft zij haar Geest heel rustig en vredig.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 11 oktober

19.00 **(OLV)** voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Madeleine Vleugels / Ernestine Vleugels / Maria Goertz – Vleugels / Lieske Ronnen – Leenders / Ronnie Dingena

Zondag 12 oktober 28^e Zondag door het jaar

09.15 **(G)** Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong / Annie Elie – Haegmans
10.30 **(OLV)** jaardienst overledenen van de fam. Fouraschen en Hoekstra / jaardienst To Wijsen / Anneke van Assen / Gretha van Deurse – Caris / Petra Houten / Joke Habets - Creemers / Mia Keulers / overleden ouders Smeets – van der Leur

Maandag 13 oktober

09.00 **(OLV)** Corrie van de Berg

Dinsdag 14 oktober

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Woensdag 15 oktober

09.00 **(OLV)** voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 16 oktober

15.00 **(Pileer)**

Zaterdag 18 oktober

19.00 **(OLV)** voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Lei Mooren / Tum Balendonck en Lenie Balendonck – Kremers / Bèr Habets / Griet Werlotte – Hofman

Zondag 19 oktober 29^e Zondag door het jaar

09.15 **(G)** Inge Stitzinger – Kühlen / Els Verhoeven

10.30 (OLV) 5^e jaardienst Cor Spee / Pastoor Colaris van de parochie / Bertha Tilkin – Franssen / Els Rosell – Wolffs / Arno Aarts / Huub Dassen en Paula Dassen – Wijnands / Pierre Janssen / Jeanne Huyben Theunissen

Maandag 20 oktober

09.00 (OLV) ter ere van Onze Lieve Vrouw

Dinsdag 21 oktober

18.30 (G) rozenkrans

19.00 Jan van Rooy

Woensdag 22 oktober

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 23 oktober

15.00 (Pileer)

Zaterdag 25 oktober

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gilissen / Josephine (Fieneke) Leenders – Hoenen / Jo Leenders –van den Brink / Annie de Baar – Boesmans

Zondag 26 oktober

30^e Zondag door het jaar

09.15 (G) Ria Geerlings – Van der Boorn / Toos Gilissen – Hoeksma

10.30 (OLV) Elisabeth Nouwen – Essers / Tiny Neissen / Jef Lebon / Regien Hendrikx – Kursten / Jos Jaspers / Lena Geraerts – Kolvers / Lily Maessen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK



STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst behalve in de maanden **juli** en **augustus**.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H. Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 22 25 oktober 2014

EEN PSALM VAN NU

Uw woord wijst ons de weg.
Uw verhalen geven richting aan ons leven.
Tenminste, dat zeggen ze,
maar soms weten we niet precies
hoe we moeten gaan.

U biedt ons geen routeplanner,
u stippelt onze levensweg niet uit,
we moeten zelf kiezen
en gaandeweg ontdekken
of we goed zitten.

Help ons om in de wereld van vandaag
de juiste weg te gaan
en U niet uit het oog te verliezen.
Verberg U niet voor ons
als we op zoek zijn naar U.

U verwacht van ons
dat we naar elkaar omzien
en elkaar wegen wijzen
die begaanbaar zijn.
Help ons met het plannen van onze route,
opdat het ons goed mag gaan.

FUNDAMENTALISME EN GEZOND VERSTAND

Moet een pastoor overal antwoord op hebben en alles snappen? Het is één van de valkuilen van ons vak: denken dat je overal verstand van hebt. Een pastoor is een mens, net als ieder ander. Hij is een mens van vlees en bloed met zijn mooie en goede kanten en met zijn nukken en onhebbelijkheden. Waarom ik dit nu aanhaal? Omdat ik zit met de vraag wat we aan moeten met het fundamentalisme? Wat moeten en kunnen wij als kerk nu doen, nu jonge mensen uit onze buurten naar Syrië gaan om daar te vechten voor en met een organisatie die werkelijk in alles afwijkt van wat wij humaan vinden. Iemand de keel afsnijden, vervult ons met walging. Ik vind het heel erg dat dit gebeurt in de naam van God. En zo lijkt het erop dat God voor elk willekeurig karretje gespannen kan worden. Het is heel erg, want juist omdat de meest vreselijke dingen in de naam van God, in de naam van Allah, gebeuren, keren hier in West-Europa zich nog meer mensen af van het Godsgeloof. De moderne burger moet daar helemaal niets van hebben. De moderne burger wil leven zonder fanatisme en radicaliteit. De moderne burger leeft met zijn hart en verstand, en dat zegt hem, dat hij op eigenkracht te werk moet gaan, en zich niet moet uitleveren aan religie en aan alles wat daarmee samenhangt.

En het ingewikkelde is, dat juist die houding anderen alleen maar fanatieker en fundamentalistischer maakt, omdat zij juist willen laten zien dat God en religie en alles wat daarmee samenhangt, wel degelijk iets voor hen betekent, dat veel verder gaat dan slap vrijblijvend burgerlijk gedoe, dat voortkomt uit de welvaartsmaatschappij, die mensen in slaap wiegt en maakt tot louter egocentrische burgers, die alleen aan hun eigen belang kunnen denken. Over het algemeen zijn dat jonge intelligente mensen die gevoelig zijn en vaak geen werk hebben. Eigenlijk jonge mensen die te intelligent zijn, die te goed bepaalde mechanismes doorzien, en daarom niet aan de bak komen.

Toen ik jong was, heb ik een jaar lang met de franciscanen meegeleefd om te kijken af het iets voor mij zou kunnen zijn. Maar ik vond de franciscanen toen burgerlijk, slap en te vrijblijvend. Daarom koos ik er voor om naar de trappisten te gaan vanuit de optie dat als je iets doet, je het goed moet doen en er iets voor over moet hebben, ook als dat pijn moet doen. Drie maanden heb ik het bij de trappisten volgehouden. Toen was ik genezen. Ik luisterde teveel naar alle verhalen en daarom hoorde ik wat er allemaal speelde. Toen wist ik dat ik mijn vak moest zoeken in het luisteren naar mensen en dat die 'burgerlijke' franciscanen toch nog niet zo gek waren. Naast radicaliteit hadden zij gezond verstand. Toen ik opeens voor hun neus stond, lieten zij mij ongevraagd binnen. Dat was het moment waar het op aan kwam en toen waren zij er. Toen is voor mij de deur opengegaan. Niet van de radicaliteit, maar die van het gezond verstand, van compassie, van mededogen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

HEILIGEN VAN DEZE TIJD?!

Zoals al vaker gezegd, heiligen zijn geen andere mensen dan gewone mensen van vlees en bloed. Heilig komt van 'heel' of 'gaaf'. het zijn gave, dat wil zeggen mooie, goede, eerlijke mensen die gewoon met twee voeten op de grond staan, maar wel de talenten en mogelijkheden die ze gekregen hebben voor de gemeenschap durven in te zetten. Zoals Math, hij wil het niet weten, maar wat hij allemaal gedaan heeft voor de gemeenschap rond de Guliëlmuskerk, dat is niet te beschrijven. Maar Math is ook eerlijk en open over zijn ziekte, die hem letterlijk gevloerd heeft. Als je ziek bent, moet je 'vieren'. Tenminste dat zeggen we hier in Limburg en Maastricht. Dat valt niet mee, ook Math niet. Wie zou er wel weg mee weten, afhankelijk zijn van de zorg van anderen en weinig kunnen doen, gelukkig is er nog een heilige in huis, een engel die nu eens voor hem zorgt, hè May!

Pastor Mattie Jeukens

DE SNUFFELMARKT VAN GEORGE

Op zondag 26 oktober 2014 wordt in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht, een snuffelmarkt gehouden. De organisatie is in handen van Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Rijders". De entree bedraagt € 1,00. De zaal is open voor bezoekers van 10.00 tot 17.00 uur.

Er zijn nog enkele kraampjes beschikbaar (€ 16,00 voor twee tafels). Wilt u een kraam huren, neem dan contact op met John Huijts, telefoon 06 48 46 51 68.

Oplettende lezers hebben gezien dat op de flyers voor deze snuffelmarkt, die onlangs in de buurt verspreid werden, nog de naam en het telefoonnummer van George van Loo vermeld staan. George had de flyers voor zijn overlijden al laten drukken, en in goed overleg met zijn echtgenote Mia is besloten deze gewoon te verspreiden en geen nieuwe te laten maken.

85 JAAR RKKV WILLEM I

Een bijzondere gebeurtenis na een hectische periode van verhuizingen en nieuwe samenwerking met andere sportverenigingen in een nieuwe sportaccommodatie binnen het Geusseltsportpark. Met een terugblik, maar vooral met een vooruitblik op wat allemaal gaat komen met de huidige en de nieuwe partners is het tijd voor een feestje om die 85 jaar te vieren. Het is het zeventiende lustrum. Het wordt gevierd op zaterdag 25 oktober. Het begint al om 12.00 uur met een jeugdprogramma en de

opening van een tentoonstelling. Om 19.00 uur begint de feestavond met GJ en artiesten. De entree is vrij. Dit alles op het adres Discusworp 8, Geusselt, Maastricht. Info bij Sjef Zwackhalen, secretaris RKVV Willem I, tel.: 06 43 02 65 10.

ALLERZIELENVIERING 2 NOVEMBER 2014

Her en der kun je al de aankondiging lezen over de Lichtjesavond. Het is 2 november 2014, de dag na Allerheiligen, waarop we al onze overledenen gedenken en in het bijzonder hen die ons vanaf Allerzielen vorig jaar 2013 zijn ontvallen. Voor elke overledenen van dit jaar zullen we een kaars aansteken. Toevallig is het dit jaar op zondag, maar we vieren het als altijd in de avondmis die om 19.00 uur begint, ook deze zondag dus om 19.00 uur. Na de eucharistieviering brengen we onder begeleiding van de drumband van de Gele Ridders de lichten naar de graven, alwaar de Dela zal zorgen dat het kerkhof met honderden fakkels is verlicht. Een idee om ook een kaars voor je raam te zetten? Zet deze dan niet te dicht bij uw gordijnen om brand te voorkomen.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

NATIONALE GEDENKDAG

Op maandag 10 november zal er een nationale herdenking zijn van de ramp met de MH17. Deze ramp heeft een grote impact, niet alleen op de Carnavalsvieringen die er dan aan zitten te komen voor de 11^e van de 11^e maar voor iedereen in ons land. We zijn hard geconfronteerd met het feit dat er nog lang geen vrede en veiligheid is in onze wereld. Extra benadrukt wordt dit nu door de oorlog in Syrië en Irak. We worden geconfronteerd met de beweging 'IS' waar we vooralsnog geen antwoord op hebben.

HALLOWEEN

Op zaterdag 1 november 2014 houden de Happy Kids een Halloweenocht. Dus niet schrikken als u spoken denkt te zien. Deze keer zijn ze echt.

WYCKERVELD: SINT MAARTEN 12 NOVEMBER 2014

Altijd weer leuk voor de kleintjes en de ouders om als lichtdragers door de nacht te trekken en bij het vuur het verhaal van Sint Maarten te horen, die bereid was te delen met een arme bedelaar. Aanvang: 17.30 uur.

GEDOOPT



Op zondag 17 oktober is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Sanne Timmermans** gedoopt, de dochter van Roel en Linda Timmermans – van Loon en het zusje van Stijn.

Dat haar doop ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDENEN:



Op vrijdag 12 september 2014 is **Marieke Smeets – Custers** overleden. Zij is net geen 88 jaar kunnen worden. Na een val vier jaar geleden moest zij naar het bejaardenhuis, eerst in Amby en daarna naar de Lenculenhof. Daar heeft deze echte moeder van negen kinderen, die haar man Sjaak 27 jaar overleefd heeft, een prima tijd gehad. Tot ze weer gevallen was. De laatste dagen waren zwaar. Zij was een lieve, zachtaardige vrouw. Haar afscheid is gevierd in de O.L.V. van Lourdeskerk op dinsdag 16 september 2014 waarna zij te rusten is gelegd op Oostermaas.

Op zondag 28 september 2014 overleed thuis in de Voltastraat **Jes Mulkens – Verbert**. Jes is 74 jaar geworden. Vijf jaar na haar man Jean overleden. Jes was moeder van vier kinderen, twee meisjes en twee jongens. Een zoontje is bij de geboorte overleden. Toch heeft Jes van het leven genoten, mede dankzij haar zoon Bert, die tot het einde toe voor zijn moeder gezorgd heeft. Voor Jes was het goed zo. Jes is geboren op 11 augustus, dat is de sterf dag van Clara van Assisi en haar uitvaart was op 3 oktober 2014 in de O.L.V. van Lourdeskerk, de sterfdag van Franciscus, waarna de crematie was in Geleen.

Op vrijdag 3 oktober 2014 is thuis bij zijn zoon Erwin in de Burg. Hennequinstraat **Rens Heijmans** overleden. Rens is 80 jaar geworden. Hij was de vader van vier kinderen, die hij nooit iets kon weigeren. Hij heeft ze alles gegeven wat hij had. Rens was ook de wandelaar van de buurt. Hij heeft heel wat rondjes gelopen door het Vrouwenveld en herkenbaar aan de muts en de pet die hij altijd droeg. Zijn afscheid was op woensdag 8 oktober in de Guliëlmuskerk waar we ook in 2010 afscheid hadden genomen van zijn vrouw Mia Merkelbach. Daarna is hij op Oostermaas begraven bij zijn vrouw.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 25 oktober

19.00 **(OLV)** Mia van Gelabbeek / voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gilissen / Josephine (Fieneke) Leenders – Hoenen / Jo Leenders – van den Brink / Annie de Baar – Biesmans

Zondag 26 oktober **30° Zondag door het jaar**

09.15 **(G)** Ria Geerlings – Van der Boorn / Toos Gilissen – Hoeksma

10.30 **(OLV)** 1° jaardienst Jan Gorissen / 1° jaardienst Ber Habets / Resi Rademakers / 1° jaardienst Nico Schuijt / 4° jaardienst Henk Schuijt / Elisabeth Nouwen – Essers / Tiny Neissen / Jef Lebon / Regien Hendrixx – Kursten / Jos Jaspers / Lena Geraerts – Kolvers / Lily Maessen

Maandag 27 oktober

09.00 **(OLV)** Pater Arthur De Rechter ofm

Dinsdag 28 oktober

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Richard Holtz

Woensdag 29 oktober

09.00 **(OLV)** voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 30 oktober

15.00 **(Pileer)**

Zaterdag 1 november **Feest van Allerheiligen**

**Eerste weekend van de maand
Extra collecte voor de kerk**

19.00 **(OLV)** voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten - Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans – Cörvers / Danique Dolmans / Annie de Baar – Biesmans / Mietske Huntjens – Ummels / Sjaak Litjens

Zondag 2 november **Feest van Allerzielen**

**Eerste weekend van de maand
Extra collecte voor de kerk**

09.15 **(G)** overledenen van de fam. Steps – Colaris / Herman Remmers

10.30 **(OLV)** 1° jaardienst Toon van Breugel / Bertha Tilkin – Franssen / Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / Simon Kerkhofs en

Hanny Kerkhofs – Knobben / Greet Franssen – Swakhoven /
Miettie Schram / Lou Zeekaf / Harrie van Zeijl en David van Zeijl
/ overl. ouders Van der Linden - Lippek

19.00 (OLV) Esther Meyers / Koen Meens / Netty Cloth-Jongen.

Maandag 3 november

09.00 (OLV) ter ere van Onze Lieve Vrouw

Dinsdag 4 november

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 5 november

9.00 (OLV) Woord – en communiedienst

Donderdag 6 november

15.00 (Pileer)

Vrijdag 7 november **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

09.00 (OLV) voor de overledenen en overlevenden van de fam.
Vandewall – van Lijf

Zaterdag 8 november

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr
Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Roos Luyten –
Damen / Willy Bartels / Enny Vromans – Sanders / Andre
Colombain en Annete Asselmans – Colombain

Zondag 9 november **32^e Zondag door het jaar**

09.15 (G) Annie Druif – Eikenboom / Peter Winckers

10.30 (OLV) Nico van Deyl en zoon Huub / Harry Royen / Jef Jacob /
voor de intenties die in de oude Stichtingen zijn aangegeven /
10^e jaardienst Annie Freens – Vermeeren / 4^e jaardienst Willy
Freens / Henny Lambrix

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK
STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot
14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een
woorddienst behalve in de maanden **juli** en **augustus**.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie
van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -
16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 23 8 november 2014

HERFST

De tijd van het slechte weer
en het vallen van de bladeren,
symbool voor het naderende levenseinde
maar wel met prachtige kleuren.

Storm en regen kunnen het land striemen,
en toch zijn er ook soms verrassend mooie
dagen.

Het is de tijd van het opmaken van de
rekening, met alle plussen, maar ook met
de minnen.

Soms kan er opeens, als het openbreken
van het grijze wolkendek, een
overweldigend gevoel van dankbaarheid
komen, maar vaak liggen dan, tegelijkertijd,
melancholie en verdriet vlakbij.

Gelukkig kennen komende donkere dagen
voor de kerst, heel wat feesten rondom licht
en warmte: Sint Maarten, Halloween, Sint
Barabra, Sint Nicolaas met of zonder
Zwarte Piet, en natuurlijk Sint Caecilia en
Sint Lucia, de laatste, de minst gekende (?),
betekent: Heilig Licht!

ALLERHEILIGEN, ALLERZIELEN EN KERKELIJK BEGRAVEN

Rondom Allerzielen verschijnen er extra bijlagen over veranderende rituelen bij het begraven. Meestal komen kerkelijke uitvaarten alleen nog maar terloops ter sprake en dan meestal niet zo positief. Toch wil ik graag juist in deze dagen van herdenken en stilstaan bij de overledenen een pleidooi houden voor kerkelijk begraven. Het gaat mij ter harte en ik vind het jammer dat mensen steeds meer in stilte uit de gemeenschap lijken weg te glijden. Uit eigen ervaring weet ik dat nabestaanden soms heel goede argumenten hebben om pas na de uitvaart een rouwannonce in de krant te zetten.

Bij een uitvaart heb ik eigenlijk altijd mijn vader voor ogen. Hij was niet zo kerks, maar als iemand in het dorp overleden was dan ging hij als het maar even kon naar de uitvaart. Lang niet iedereen kende hij goed. Maar hij ging om deze mens de laatste eer te brengen en omdat hij lid was geweest van de gemeenschap van het dorp, ook al had hij zich er nooit laten zien. Hij had er gewoond en wat hij verder zijn leven gedaan had, was niet belangrijk. Je hebt toch het leven samen gedeeld en daarom ga je naar de uitvaart. De mooiste uitvaarten vond hij als de voorganger ondanks alle verdriet ook iets had weten te vertellen waar hij even om had kunnen glimlachen. Ik heb mijn vader wel gevraagd waarom hij naar een uitvaart ging van iemand die hij nauwelijks kende. Hij had daar geen antwoord op. Dat doe je gewoon, zei hij dan. Ik heb de tijd en de ruimte, waarom zou ik het niet doen. Mijn vader ging nooit zo maar naar een crematie. Dat was hem te ver weg en met die elektronische liedjes had hij niets. Hij wilde een echt koor horen. Hij wilde gewoon mensen horen die live waren, die echt waren. Een crematie was hem te afstandelijk. Voor hem was het gek genoeg ook teveel indrukken. Hij miste dan een herkenbaar ritueel, waarin hij zich in kon laten meenemen, zelf op weg kon dromen. Zeker na het overlijden van mijn moeder, denk ik, was elke nieuwe uitvaart voor hem toch ook een beetje de herbeleving van zijn eigen verdriet en daarmee ook een verwerking daarvan. Na de uitvaart was hij ook wat 'ingetogener', wat bedachtzamer en dan had hij altijd behoefte een kort gesprekje over ditjes en datjes. Hij vond het ook niet erg of eng om over het kerkhof te lopen. Daar kwamen de namen en de verhalen weer tot leven van de mensen van wie hij de uitvaart had meegemaakt. En als er dan weer eens een naam genoemd werd als intentie dan zag je hem weer opleven.

Alleen daarom al ben ik dus voor een kerkelijke uitvaart. Het is niet alleen een zaak van vrienden en familie, maar ook van gemeenschap, omdat je gewoon samen het leven deelt, zelfs als je elkaar nauwelijks ziet, spreekt of tegen komt. Het is een zaak van basale verbondenheid.

Pastor Mattie Jeukens ofm

VAAN MAAN TOT MAAN ... en VROUW,

Het nieuwe Mestreechse boek van Jo Weijenberg. Een dik jaar na zijn laatste publicatie verschijnt op 8 november 2014 een nieuw boek van Maastrichenaar Jo Weijenberg. Vaan Maan tot Maan ... en Vrouw is het vierde boek dat in het Mestreechs is geschreven en volgt na 'D'n Tied Vluig', 't Raodsel vaan de Verdwenen Mestreechter Geis' en het 'Mestreechs Kinderboek'. Het boek bestaat uit 17 korte verhalen, 7 gedichten en 9 kleine strips, die zijn getekend door Jo Gordijn. Meer info bij Jo Weijenberg, +31 6 213 641 81, www.joweijenberg.nl Te koop op zaterdag 8 en 15 november 2014 van 12.00 tot 16.00 uur in boekhandel De Boekenwurm, Mariastraat 11 en zondag 9 en 16 november 2014 van 13.00 tot 16.00 uur bij Thiessen Wijnkoopers, Grote Gracht 18 te Maastricht.

KEVELAER

Op 23 oktober 2014 was ons jaarlijks uitstapje naar Kevelaer. Het is het bekende patroon, eerst de mis, dan koffie met 'kuchen' en dan eten. In Duitsland is het goed eten voor niet veel geld. Dan was er het lof om 15.00 uur en voor wie wilde om 17.00 uur de vespers bij de zusters Clarissen. We zijn gegaan met 48 personen en ook terug gekomen met 48 personen. Het vorig jaar is dat anders geweest! Het weer werkte gelukkig mee. Op een enkele regendruppel na hebben we het die dag droog kunnen houden. Soms kwam zelfs even de zon tevoorschijn en al heeft hij misschien niet veel geschenen, in de herinnering blijft een zonnige dag over met het gevoel, dat we dit het volgend jaar weer gewoon moeten doen.

ONNODIGE EBOLA-PANIEK

Op zondag 26 oktober 2014 dacht de Telegraaf even dat we een Ebolapatiënt in het Wittevrouwenveld hadden. Een Ambulance met mannen in beschermende pakken waren gesignaleerd. Achteraf bleek dat een standaard uitrusting te zijn voor ambulance personeel. Toen ik naar Tanzania ging dachten mensen dat ik gevaar liep om Ebola op te lopen. Het blijkt dat de landen waar nu Ebola is, dichterbij Maastricht liggen dan bij Tanzania in Afrika. Laten we niet te snel ons bang maken en zorgen dat we goed geïnformeerd blijven over het wel en wee in de buurt en in de wereld.

SINT BARBARA

Het ziet er naar uit dat St. Barbara, die een plaatsje in de tunnel had toen er nog gegraven werd, nu definitief een plek in de tunnel zal krijgen in een soort beeldenkast, gemaakt van oud-materiaal van de

tunnelbouw en dat St. Barbara op ene plek komt te hangen waar je haar te zien kunt krijgen als je de noodgang in moet vluchten. We komen er nog op terug.

BUURTHERINNERINGEN

Her en der zijn mensen weer aan het verzamelen voor de nieuwe tentoonstelling van Buurtherinneringen. Het ziet er naar uit dat het oude klokje van het Maagdenkoor tevoorschijn gaat komen, en op de volgende tentoonstelling tentoongesteld zal worden samen met nog enkele palmen en kroontjes van de maagden. We kunnen dan weer zo een 'maagdenkoor' oprichten!

THERESIASCHOOL

Er zijn weer volop nieuwe activiteiten in de Theresiaschool. Het is een goede oude nieuwe buur van de kerk.

GASTGEZINNEN GEZOCHT voor 100 internationale studenten: 9 - 17 november 2014

Up with People is een internationale educatieve non-profit organisatie, die als doel heeft de wereld samen te brengen door middel van muziek en vrijwilligerswerk. Up with People komt van 10 tot 17 november 2014 naar Maastricht, en we zijn momenteel op zoek naar gastgezinnen die enkele van onze studenten voor een week in huis willen halen. Van een gastgezin vragen wij een slaapplek, ontbijt en diner en vervoer 's morgens en 's avonds in Maastricht. Als dank voor hun hulp krijgt ieder gastgezin twee kaartjes voor Up with People's nieuwste muzikale productie *Voices*, die op vrijdag 14 en zaterdag 15 november 2014 uitgevoerd zal worden in het MECC. Mocht u geïnteresseerd zijn in het ontvangen van enkele van onze studenten, neem dan contact op met Misa Grenier op mgrenier@upwithpeople.org of via 06 16 34 01 52.

HEILIGEN VAN ONZE TIJD

Het is maar goed dat we ze niet allemaal kennen. Maar het zijn wel de mensen die kleur geven aan het leven, zoals Rocco Granata. U weet wel die van *Marina, Marina*, hij blijft bescheiden en op zijn 76^e jaar zegt hij dat hij nog heel veel wil leren. Over muziek gesproken. Heiligen zijn ook mensen die hun talenten ten dienste stellen van de gemeenschap. Ze zeggen wel eens dat een pastoor met een goed koor te beklagen is! Maar eigenlijk is hij dan ook gezegend. Een goed koor is een heilige zaak, zelfs als het er (en in welk koor is dat niet op z'n tijd?) duivels aan toe gaat. Op hun beste, harmonieuze momenten, als ze zingen voor de

gemeenschap, zijn de zangers even heilig, want mooie muziek is een balsem voor elke zoekende ziel. Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT

Op zondag 26 oktober is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Kiyano** gedoopt, de zoon van Bjorn en Paulina Remie Wieczorkowska uit de Mondragonstraat 2A.

Dat de doop van Kiyano ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDENEN:

Na maandagmorgen thuis op de Prof. Kernstraat 37 een hersenbloeding gekregen te hebben, overleed op woensdagavond 22 oktober 2014 in het azM **Ineke Buteijn – Dubois**, 88 jaar oud. Ineke was 9 jaar weduwe van Cor Buteijn van wie zij drie prachtige jongens kreeg. Zij was een echte dame, altijd goed verzorgd, hartelijk en gastvrij, die van de goede dingen des levens heeft genoten. Ineke hield van gezelschap, van mensen om haar heen. Op maandag 27 oktober 2014 hebben we bij Walpot in Eijsden afscheid van Ineke genomen en daarna helemaal in haar stijl in het Koetshuis te Rijckholt een proost op haar en het leven gebracht, dankbaar om haar en om hoe haar leven uiteindelijk is verlopen.

In La Valence overleed op woensdag 29 oktober 2014 **Mia Drittij**, bijna 94 jaar oud, de weduwe van Jef Drittij. Het leven van Mia was, zeker haar laatste jaren, vallen en dan weer opstaan, totdat zij niet meer kon opstaan omdat haar heup gebroken was. Vanaf toen had zij hulp nodig. Het eerste half jaar in Margraten daarna de laatste twee jaar in La Valence te Heugem. Mia was een gelovige vrouw en zij vond veel steun met haar geloof bij Maria en had veel eerbied voor priesters. Mia heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Zij verloor jong haar moeder en daarna ook haar vader. Zij kreeg vier kinderen, drie jongens en één meisje Fien, die tien jaar geleden plotseling overleed. Haar afscheid was op 1 november 2014, Allerheiligen, waarna zij in het graf van haar man op Oostermaas is bijgezet.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 8 november

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Roos Luyten – Damen / Willy Bartels / Enny Vromans – Sanders / Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain

Zondag 9 november **32 e Zondag door het jaar**

09.15 (G) Annie Druif – Eikenboom / Peter Winckers

10.30 (OLV) Frans en Toos Simon – Mens / Nico van Zeyl en zoon Huub / Harry Royen / Jef Jacob / voor de intenties die in de oude Stichtingen zijn aangegeven / 10^e jaardienst Annie Freens – Vermeeren / 4^e jaardienst Willy Freens / Henny Lambrix

Maandag 10 november

09.00 (OLV) Pater Jan Jenniskens ofm.

Dinsdag 11 november

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Woensdag 12 november

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 13 november

15.00 (Pileer) voor de parochie Wijckerveld

Zaterdag 15 november

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / jaardienst voor Anna de Leeuw en jaardienst Hubertina Veugen / jaardienst ouders Volders – Christophe / zeswekendienst Jes Mulkens - Verbert / Jan en Netta Palmen – Smeets / Ineke Buteyn – Dubois

Zondag 16 november **33^e Zondag door het jaar**

09.15 (G) zeswekendienst Rens Heijmans / Leon Prikken

10.30 (OLV) Bertha Tilkin – Franssen / Domingo Avila / Henk van der Meijs / Tiny Willems – Hegt / Anneke van Assen / Frans Geerkens en Pie Geerkens / Chrit Koch en Mien Koch – Stuart

Maandag 17 november

09.00 (OLV) Pater Louis Philipsen ofm.

Dinsdag 18 november

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Rosetta van Kan – Wijnman

Woensdag 19 november

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf / Bèr en zoon Bertie van Wissen

Donderdag 20 november

11.30 (OLV) Viering Emmauskapel KBO Koepelhof

15.00 (Pileer) voor de parochie Wijckerveld

Zaterdag 22 november

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Ineke Buteyn – Dubois / Harrie (Elvis) Coolen / Johan Bovens / Zoë Koopman / 2^o jaargedachtenis van Brigitta Beckers /

Zondag 23 november

34^o Zondag door het jaar

Laatste zondag van het kerkelijk jaar Christus Koning

09.15 (G) Tina Willemse – Lemaire / Inge Stitzinger – Kühlen

10.30 (OLV) **Ceciliafeest van de Gele Ridders**

Eddy Wijnandts / Mia Bastings / Anneke Weysters – Nyland / Toke Hendriks / Susanna Penninger – Gerris / Bets Gielissen / Mia Janssen / Michel Geurts

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK STRAVER,
Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^o donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^o donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 24 23 november 2014

NOVEMBER

De maand van herdenken:
Allerheiligen en Allerzielen,
maar ook de MH 17,
vele namen met
even zoveel verdriet.

Welk kruid is er tegen gewassen?
Welk medicijn neemt het weg?

Dat wat alleen genezing brengt,
heeft het ook veroorzaakt:
Leven: het leven zelf!

Alleen wie leeft voelt het verdriet
Alleen wie leeft voelt het gemis
Alleen wie leeft voelt de pijn

Maar:
Alleen door er mee te leven,
het niet uit de weg te gaan,
er als het ware doorheen te leven,
Alleen zo kom je er mee weg: met liefde.

EN DAN?

Wat staat er niet onderdruk? Moeilijke tijden zijn het. Maar is niet elke tijd op zijn eigenwijze moeilijk? 'De tijd' die niet moeilijk lijkt, die is pas echt moeilijk, zoals 'de tijd' dat de bomen tot in de hemel lijken te groeien. Juist in die tijd is men zich niet bewust van de gevaren die op de loer liggen. Op de eerste plaats dat er 'geen tijd' bestaat waarin de bomen tot in de hemel kunnen groeien. Zoals ons eigen leven, zelfs al zouden we 120 jaar worden, dan nog komt er een moment dat we de geest geven en sterven. Het klinkt misschien bizar, maar zonder dood dus geen leven. Overigens wil dat niet zeggen dat je zelfs van geen hond mag zeggen dat hij maar dood moet omdat hij anders geen leven heeft. Dat riep ooit iemand tijdens een voettocht toen er een hond met ons mee gelopen was en wij niet wisten wat met dat beest aan te vangen. Toen riep er iemand, zoals zo vaak wat geroepen kan worden: "We moeten hem doden, anders heeft hij geen leven." De oplossing was veel eenvoudiger: om zijn hals hing een plaatje met het telefoonnummer van zijn baasje. Toen we hem gebeld hadden was het probleem opgelost. Soms moet je even verder doordenken, maar soms moet je ook bedacht zijn op het meest voor de hand liggende. Daar kom je alleen maar achter met echte wijsheid en niet door met de waan van de dag en dus met de angst van dat moment mee te gaan. Maar toch in tijden dat de bomen tot in de hemel lijken te groeien, is het over het algemeen wat gemakkelijker leven dan in de tijd dat je daarna met de gevolgen moet leven van de onvoorziene en onverwachte consequenties. Roken kan lekker zijn, zeker als je de consequenties voor het gemak even vergeet.

Maar zoals in gemakkelijke tijden de problemen weg gewuifd worden, zo kan in moeilijke tijden de vreugdevolle zaken over het hoofd gezien worden. Ook dat is een zaak van wijsheid; van relativeren; van je niet mee laten slepen door de mode van de dag. Misschien heeft het wel het allermeest met vertrouwen te maken en met een besef dat je een deel bent van een veel groter alomvattender geheel. Wie zal het zeggen?

Maar neem nou die verkenner die geland is op een meteoriet ergens in de ruimte, een broksteen van hooguit enkele honderden meters en om dan daar iets op te laten landen dat 10 jaar onderweg is! De Amerikaanse ruimtevaarders van NASA hadden het voor onmogelijk verklaard en toch is dat wat Europa met haar eigen ruimtevaartprogramma heeft gepresteerd. Jarenlange planning en organisatie gaan daar aan vooraf. Regeren is vooruitzien en van zo'n klein berichtje word je toch even heel blij.

Pastor Mattie Jeukens ofm

OPROEP: VERZOEK VAN DE SCHILDERSGROEP KUNSTKETEL:

Steun ons via de verjaardagskalender

Wij zijn in het W.V.V. in de "Kunstketel" een schildersgroep van ongeveer 12 volwassenen. Onder begeleiding van een professionele begeleidster, schilderen wij iedere maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur. Wij schilderen nu 4 jaar, als groep, samen. Omdat wij geen subsidie meer krijgen over die twee uur per week die onze begeleidster als inkomen ontving, zien wij geen mogelijkheid meer om zo verder te gaan en moeten wij er, half december, mee stoppen. Toch willen wij nog proberen in de huidige vorm verder te gaan. Wij hebben daarom een verjaardagskalender ontworpen en laten drukken. De kalender bestaat uit 12 bladzijden, dus 12 maanden en 13 reproducties van ons eigen werk. Het zou een leuk cadeau kunnen zijn voor een verjaardag of kerst. De kalender kost 10 euro. U kunt deze kalender inzien iedere maandagavond bij de Kunstketel in de Frankenstraat. Verder is, als u iets missen kunt, iedere donatie heel erg welkom. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening-nummer NL36SNSB0924827580 t.n.v. Buurkrant w.v.v. t.a.v. Harry Lamers, onder vermelding van: "Kunstketel" W.V.V. voor kalender of donatie, wij zenden u dan de kalender toe. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

ER IS EEN NIEUWE GROEP BEGONNEN IN DE PILEER

Om de week op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Hester Hoeksma van maatschappelijk werk en Manon Pachen van Trajekt zijn met een nieuwe vrouwengroep gestart voor vrouwen van allerlei nationaliteiten. Doel is om vrouwen met elkaar in contact te brengen en men elkaar helpt hoe om te gaan met problemen. Dit d.m.v. lichaamsgerichte oefeningen vanuit de yoga, concentratie oefeningen en een stukje Mindfulness,. De deelneemsters zijn heel enthousiast en het is vooral heel sfeervol en gezellig. Echt een ochtend voor jezelf. In januari zal er weer een nieuwe groep gaan starten. Voor info ; Manon Pachen of Hester Hoeksma Trajekt 06-52 80 75 78

NOG MEER OVER DE PILEER

Het is niet meer haalbaar om tot en met de Kerstmis op elke donderdagmiddag om 15.00 uur een eucharistieviering in de Pileer te houden. Degene die dit ooit heeft voorgesteld is onlangs overleden. Nu willen we met de vieringen de draad weer oppakken na half januari 2015.

In de Pileer zijn wel de meditatiebijeenkomsten, elke tweede donderdag van de maand van half acht tot half negen en elke vierde donderdag van de maand van kwart over vier tot kwart over vijf. De meditatie die we beoefenen is in de stijl van Zazen.

VORMSEL

Op zaterdagavond 29 november 2014 is het Vormsel. Vier jongens en meisjes zijn de voorbereiding begonnen en dat zijn: **Kiomi Ummels; Danisha Dams; Shalina Visser; Diego Ter Linden**. De vormheer namens de bisschop zal oud deken André Franssen zijn. De mooiste omschrijving voor het vormsel vond ik: "Het sacrament van het begin aan de Volwassenheid".

HEILIGEN IN DEZE TIJD!

Het onbegrip over heiligen is alom aanwezig. Want nog maar kort hoorde ik van een vrijwilliger die medezorg draagt voor het kerkgebouw dat hij eigenlijk niet opgenomen wilde worden in de groep van Heiligen van deze tijd. Hier hebben we dus echt een probleem, of althans een meningsverschil, want ik vind mensen die zich mee verantwoordelijk voelen voor het onderhoud van het kerkgebouw 'gave' mensen. In vorige keren over Heiligen in deze Tijd zijn we er juist van uitgegaan dat een heilige een 'gave' mens is. Wie mee zorg draagt voor het onderhoud en de instanthouding van het kerkgebouw mag dus heilig heten, omdat dat een 'gaaf' of beter nog, een heelmakend werk is. Het is een dienst aan de hele gemeenschap, omdat een goed onderhouden monumentaal kerkgebouw een meerwaarde voor de gemeenschap heeft. Al is het maar letterlijk om ons bij de tijd te houden. Net als bij het koor zijn ook hier vrijwilligers meer dan welkom.

Pastor Mattie Jeukens ofm

SINT NICOLAAS

Hij doet met of zonder regenboog Pieten, maar wel met Pieten het Wittevrouwenveld aan op zaterdag 22 november 2014. Dan is hij in Het Trefcentrum. Daar kun je je verlanglijstjes neerleggen. Weet U wat U al hebben wil van Sint Nicolaas? Ik wel!

CAECILIAFEESTEN

Op zondag 23 november 2014 viert de Harmonie De Gele Ridders haar Ceciliafeest met een eucharistieviering in de O.L.V. van Lourdeskerk die om 10.30 uur begint. Ons kerkelijk zangkoor viert Caecilia samen met de jeugddrumband op zondag 30 november 2014. Misschien een extra reden om een keer naar de kerk te komen?

ALLERZIELEN

Weer was het drukker dan vorig jaar. Kwam het door het goede weer die dag? Kwam het omdat het zondag was? Wie zal het zeggen? Maar er blijkt gewoon heel veel behoefte om zo samen te zijn en de overledenen te gedenken. Het voelt heel goed als je dan niet alleen bent. Aan iedereen heel veel dank voor de bijdrage en het mee doen.

GOSPELCONCERT

Zondag 14 december 2014 is het jaarlijkse Gospelconcert. Niet te missen! Het begint om 15.00 uur. Deze achtste keer komt zingen G-Roots, een groep met 12 gospelzangers.

BOEKENTIP VAN DE MAAND

Het boek: Bodar door het land van Franciscus, een spirituele gids voor Umbrië, door Antoine Bodar, met gratis Dvd van de tv serie. Een mooie introductie in het leven en sterven van Franciscus en met een mooie combinatie met Benedictus van Norcia, de stichter van de Benedictijnen.

KBO, Katholieke Bond voor ouderen:

Op donderdag 20 november 2014 heeft de KBO van de Koepelwijk haar jaarlijkse ledenbijeenkomst met een eucharistieviering, een lunch en een voordracht. De eucharistieviering begint om 11.30 uur.



GEDOOPT

Op zondag 9 november 2014 zijn in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:

Jazlyn den Boer de dochter van Marvin en Sabrina den Boer – Franssen en het zusje van Jaylinn, uit de Palatijnhof 4^E.

Nikita van Dijk de dochter van Ron en Nancy van Dijk – Zwackhalen en het zusje van Diego, Kiki, Timo, en Quiero uit Strodorp, Veldwezelt.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN

Op donderdag 30 oktober 2014 overleed in het azM **Wies Reinards – Tans**, de weduwe van Loks Reinards, 94 jaar oud. Mw. Reinards was een trouwe kerkbezoekster die groeide in geloof met het klimmen der jaren. Op het einde van haar leven was haar leven een gebed geworden en toch wist zij haar humor en levenskracht en vreugde te bewaren. Zij was de spil van het gezin. Een doortastende vrouw met humor, die dankzij haar zoon Robbie en tot opluchting van haar ander zoon Emiel, bijna tot de laatste dag thuis is kunnen blijven. Afscheid hebben we genomen op maandag 3 november 2014, waarna de crematie plaats vond in Geleen. Zij woonde in de prof. Cobbenhagenlaan 4A.

Op donderdag 30 oktober 2014 overleed, toch nog onverwachts **Maud Wieken**, pas 45 jaar oud. Maud woonde in de Schepenen Panhuysenstraat 4. Maud had het goed en een geweldige vriend gevonden in Mark Verhoef uit Waalwijk met wie zij dertien jaar samen was. Maud was spontaan en rechtuit en een geweldige moeder en oma. Astma is haar noodlottig geworden. Haar dood kwam voor iedereen

onverwacht. Op woensdag 5 november 2014 hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk waarna zij te rusten is gelegd op het kerkhof van Oostermaas.

Op maandagmorgen overleed plotseling **Nolda Herijgers – de Baar** 82 jaar oud. Niemand had het zien aankomen. Zondagmiddag was zij nog heel vrolijk en uitgelaten geweest. Nolda hield van het leven en dat stak ze niet onder stoelen of banken. Bij haar leek het gezegde: "Krakende wagens lopen het langst" zonder meer van toespassing. Zij is een schippersvrouw geweest en moeder van drie kinderen, Rita, Cor en Fred. Haar plotselinge dood kwam voor iedereen onverwacht. Haar afscheid hebben we gevierd op donderdag 6 november in de O.L.V. van Lourdeskerk waarna zij bijgezet is in het graf van haar man Nol Herijgers op de begraafplaats Oostermaas.

Dat de overledenen door Gods barmhartigheid mogen rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 22 november

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Ineke Buteyn – Dubois / Harrie (Elvis) Coolen / Johan Bovens / Zoë Koopman / 2^o jaargedachtenis van Brigitta Beckers /

Zondag 23 november

34^o Zondag door het jaar

Laatste zondag van het kerkelijk jaar Christus Koning

09.15 (G) Tina Willemse – Lemaire / Inge Stitzinger – Kühlen

10.30 (OLV) **Ceciliafeest van de Gele Rijders**

Eddy Wijnandts / Mia Bastings / Anneke Weysters – Nyland / Toke Hendriks / Susanna Penninger – Gerris / Bets Gielissen / Mia Janssen / 2^o jrd. Michel Geurts / voor de levenden en overledenen van de Gele Rijders

Maandag 24 november

09.00 (OLV) Jan van Rooy

Dinsdag 25 november

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Corry van de Berg

Woensdag 26 november

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam Vandewall – van Lijf

Zaterdag 29 november

Vormsel

19.00 (OLV) jaardienst Mia van Gelabbeek / voor de overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Toon van Breugel / Pierre Wynands en Lies Wynands – Gielissen / Toos Gilissen – Hoeksma / Emiel Dams / voor de vormelingen en hun familie

Zondag 30 november

1^o Zondag van de Advent

- 09.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong / Broeder Sigismund Tagage
- 10.30 (OLV) **Ceciliamis Theresiakoor en Jeugddrumband WVV 28** Voor de levenden en overledenen van het Theresiakoor / Voor alle leden en overleden leden van de Jeugddrumband / Pater Frans van Lieshout en alle overleden leden van Centrum Ontmoeting der Volkeren / Voor de intenties die in de oude Stichtingen zijn aangegeven / overleden ouders Thewissen – v.d.Meer en achterkleinkind Esther Dizey / Sjerke Stizinger , op 26 november zou hij 7 jaar geworden zijn , en Pierreke Stizinger / Jean Severens / Mia Camps – Beckers / Henny Moonen

Maandag 1 december

09.00 (OLV) ter ere van Onze Lieve Vrouw

Dinsdag 2 december

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 3 december

09.00 (OLV) Woord – en communiedienst

Vrijdag 5 december **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 (OLV) voor de overledenen en overlevenden van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 6 december

EERSTE WEEKEND VAN DE MAAND

Extra collecte voor de kerk

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans – Cörvers / overledenen van de fam Claessens / Bèr Loosveld / Robby Coolen / Jean Pierre Bertrand / Natascha Stegen – Welters

Zondag 7 december **2^o zondag van de Advent / eerste weekend van de maand**

Extra collecte voor de kerk

09.15 (G) overledenen van de fam. Steps – Colaris

10.30 (OLV) 1^o jaardienst Zuster Clementine Haan / Fien Ritzerfeld en Fieny Gielen / Bertha Tilkin – Franssen / Pastor Jan Linke / overleden ouders Corrie en Willy Ritz – Soudant / Mia en Harrie Puts – Gelissen / Jules Janssen / Adry Schouren / Fien Clement – Ramakers

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**,
Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur. Tot en met Kerstmis is er geen H. Mis in de Pileer.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 25 6 december 2014

ADVENT IS HOPEN EN VERWACHTEN

Ik hoop op een wereld
waarin mensen accepteren
dat iedereen anders is
en zijn eigen kwaliteiten heeft,
maar ik verwacht
dat die houding niet zomaar vanzelf komt.

Ik hoop op een wereld
zonder oorlog en geweld,
zonder ruzie en pijn,
zonder pesterijen en gesar,
maar ik verwacht dat ik zelf
dan niet rustig kan afwachten.

Ik hoop op een wereld
waarin niemand honger heeft
en iedereen genoeg verdient
om van te leven,
maar ik verwacht dat dat alleen lukt
als iedereen meewerkt.

TROOST, TROOST MIJN VOLK,

Zo begint het vierde couplet van het bijzondere en oude Latijnse adventslied *Rorate Caeli*. Het is een bijzonder lied. Het begint met de verlatenheid van de Heilige Stad. Tot tweemaal toe wordt in het eerste couplet aangehaald dat de stad verlaten is, in het latijn: *deserta*. Tot twee keer toe staat het er en in dat woord klinkt 'desert' door, dat betekent: woestijn. De stad die bedoeld is om een oase te zijn voor het leven is een woestijn geworden; dode grond. Niets is troostelozer dan dat, en het staat er dan ook: *Jerusalem desolata est*. Dat machtige Jeruzalem is desolaat, verlaten.

En dan komt het tweede couplet. Het is meteen vol er in: "*Peccavimus*", dat betekent: "wij hebben gezondigd". Het is geloofstaal. Je zou het kunnen omschrijven als: 'we hebben God los gelaten. We zijn van God los' of misschien nog beter: 'we zijn alleen maar met ons zelf bezig. We zijn de ander, de mens naast ons uit het oog verloren'. Het bijzondere van dit tweede couplet is dat de schuld niet bij de ander wordt neergelegd: wij versus zij. Hoe vaak gebeurt dat niet? Bij kinderen al helemaal: "Hij is begonnen." "Hij heeft het gedaan." "Met die: het land uit!" Dat is lekker makkelijk. Dan hoef je niet naar jezelf te kijken.

Wie naar zichzelf durft te kijken, botst onherroepelijk op tegen zijn of haar eigen onmacht en onvermogen. Niemand is almachtig. Niemand kan alles oplossen. De echte problemen zijn te groot om die alleen op te lossen. Dat kun je alleen samen met anderen, met elkaar. Al is het misschien alleen maar omdat we ze ook samen veroorzaakt hebben. Pas na de erkenning waar de ellende begint, bij ons zelf, kan er gezocht worden naar een uitweg. In het derde couplet komt deze met de smeekbede: "Zie, Heer, de ellende van uw volk." Het vraagt moed en durf om hulp te vragen aan een ander. Dan maak je je afhankelijk en dan ben je die ander iets verschuldigd. In dit lied wordt gevraagd om het Lam; het *Agnus Dei* Een lam is kwetsbaar en weerloos. Zou de dichter Lucebert hieraan gedacht hebben toen hij dichtte: "Alles van waarde is weerloos."? Een Lam dat ons uit de ellende komt halen! Worden we hier misschien voor de gek gehouden? Zeker niet. Mensen kunnen alleen tot elkaar komen als ze open, kwetsbaar, eerlijk en weerloos elkaar tegemoet treden, zonder van alles achter de ellenbogen te hebben, als zij zijn als een lam!

En dan komt dat vierde couplet dat weergaloos begint met *Consolamini, Consolamini, popule meus*: "Troost, troost mijn volk. Ik zal u redden, wees niet bevreesd: Ik ben immer de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser."

Dat brengt dat kind van Bethlehem, kwetsbaar en zonder een plaats in de herberg, herbergt het ons allemaal in echte liefde.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

REIZEN op WENS of REIZEN op MAAT: voor het laatst!

Na vele jaren van geslaagde Lourdesreizen komt nu de laatste reis. De medereisgenoten komen allemaal uit Maastricht en omgeving. De reis is van vrijdag 15 mei tot en met vrijdag 22 mei 2015. Het is een 8-daagse Lourdesreis met een bezoek aan Nevers en Rocamadour. De prijs bedraagt 620,00 euro. Je kunt je opgeven via: ElsenJanHuntjens@kpnmail.nl. of 043 409 32 87.

ETEN MET MANUS

Resto is vertrokken, maar Manus heeft het geregeld. Op vrijdag 26 november is het uitprobeerd. Op vrijdag 19 december is het Kerstdiner. Je kunt mee doen als je je opgeeft voor woensdag 17 december via Ria Haesen 043 – 362 12 32 of 06 64 44 45 95 of via de email: paltformwv24@gmail.com en de prijzen zijn als van ouds €4,- en €7,-.

“EVE TRÖK IN D'N TIED”

Dit is het thema van de vierde tentoonstelling Buurtherinneringen in het Trefcentrum aan de Edisonstraat 4. De opening is op zondag 7 december 2014 om 13.00 uur door Jan Hoen. En de tentoonstelling loopt tot zondag 14 december, de zondag dat het Gospelconcert is van G-Roots. Ook de zondag dat er een kerstmarkt in het Trefcentrum is. Dus alle reden om te komen want je kunt dan enkele leuke dingen combineren. De hele week is dé tentoonstelling open van 13.00 tot en met 17.00 uur, behalve op donderdag dan is het tot 21.00 uur.

GOSPELCONCERT ZONDAG 14 DECEMBER 2014

Alweer voor de achtste keer is het Gospelconcert op zondag 14 december 2014 om 15.00 uur. Dit jaar komt de Gospelband G-Roots, een groep met maar liefst 12 personen. Het gospelconcert wordt georganiseerd door Cultuur surplace, eveneens de organisatoren van het Multiculturele Manusfestival op de vierde zondag van juni en in samenwerking met de O.L.V. van Lourdeskerk. De entree is gratis.

Tegelijkertijd is er in het Trefcentrum een Kerstmarkt die om 10.00 uur begint en duurt tot 18.00 uur. Voor en na het Gospelconcert is het mogelijk, even in het Trefcentrum binnen te lopen, en als je aldus beide activiteiten combineert heb je een prachtige opstap naar Kerstmis.

LAATSTE BETONSTORT

Op vrijdag 12 december 2014 komt er een einde aan het storten van beton in de tunnelwanden. De laatste betonstorting zal plaats vinden precies voor de kerk op vrijdag 12 december. Het is opnieuw een

mijlpaal in dit grote project. Toch zal het nog twee jaar duren tot en met 16 december 2016 voordat het verkeer door de tunnel zal rijden. Het is wel mooi dat de laatste betonstorting precies voor de kerk plaats vindt. Kan het symbolischer? Het is een kwestie van verbinden.

HEILIGEN IN DEZE TIJD

Mensen lijken steeds minder met geloof op te hebben en nog minder met heiligen. Heilig wordt al snel verbonden met schijnheilig, of met op een voetstuk te staan. Vaak is er weinig meer tussen in. Ik vergeet nooit die cryptogram-omschrijving: een schijnheilige te paard. Dan weet je meteen dat je aan Sint Nicolaas mag denken. Maar heiligen zijn gave mensen. Dat zijn mensen die echt mens zijn te midden van mensen. Deze keer moest ik speciaal denken aan alle mantelzorgers. Dat zijn die mensen die vaak heel vanzelfsprekend naast een zieke staan en hem of haar onvoorwaardelijk helpen en steunen door hen nabij te zijn. Mantelzorgers zijn de mensen die vaak de eerste klappen opvangen, die het eerste klaar staan, die het meeste lijden meedragen omdat zij, met ziel en lichaam en hart en ziel, met de zieke verbonden zijn als vriend, als partner, als familie, als broer of zus, als kind of ouder, als goede buur, als bewogen mens, begaan met de ander, op zo'n manier dat het ook nog eens niet opvalt. Het wordt pas zichtbaar als de mantelzorger er opeens om welke reden dan ook niet meer is.

Pastor Mattie Jeukens ofm

KERSTSAMENZANG

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u allen van harte uit voor de traditionele Volkskerstzang op woensdag 17 december 2014 om 19.30 uur, in de hal van het stadhuis van Maastricht. Het kerstevangelie wordt voorgelezen en kapelaan R. van Attecum (Annaparochie) houdt een korte overweging

Het Maastrichts Gelegenheidskoor en kinderkoor Sjantée – Scharn beiden o.l.v. Ruud Pricken zullen hun medewerking verlenen. Vanuit de Armeense kerk worden er enige kerstliederen gezongen. De muzikale begeleiding is in handen van het Koper-ensemble van het Leger des Heils o.l.v. Sjaak den Hollander. En natuurlijk is er ook samenzang met bekende kerstliederen.

VORMSEL

Op zaterdag 29 november 2014 is vicaris Andre Franssen in de O.L.V. van Lourdeskerk namens de bisschop het vormsel komen toe dienen. In de vorige Wegwijs stonden maar vier namen vermeld van de kinderen die het Vormsel hebben ontvangen, maar het zijn er geen vier maar zes. Hier komen nogmaals hun namen: *Kiomi Ummels; Danisha*

Dams; Shalina Visser; Diego ter Linden; Zoë Notte en Demi van Hulst. wij hopen dat het Vormsel hun Geestkracht mag geven.

HULP GEVRAAGD

Steeds meer moet overal een beroep gedaan worden op vrijwilligers, op mensen die willen bijspringen en helpen. Dat is een goede zaak. Samen moet je het doen en lang niet alles kan betaald worden. Burenhulp doe je gewoon. Als je ziet dat je buurman of vrouw moeite heeft om de vuilniszak te tillen en buiten te zetten, dan help je toch gewoon heel even. Het is zo gepiept in het voorbij gaan. Zo zijn er ontelbaar veel kleine dingetjes die mensen allang heel vanzelfsprekend voor elkaar doen. Maar de vrijwilligers worden oud en hebben zelf nu zorg en hulp nodig. Wie gaat het overnemen? Nu is dat nergens meer een vanzelfsprekende zaak. Ook niet in de kerk. Maar zou je willen helpen? Je bent meer dan welkom. Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT:

Op zondag 16 november is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Djanicey Remmers** gedoopt, de dochter van Bruur en Joyce Remmers – Ritchi uit de Flintstraat 18 in Maastricht en het zusje van Dyanne en Ryan.

Op zondag 23 november is **Jesse Wijshoff** gedoopt, de zoon van Sander en Sylvia Wijshoff – Vroemen uit de Heuvelstraat 94 in Lanaken.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap,
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN

Het is alweer een tijdje geleden, maar toen zij overleed heeft het iedereen overvallen. **Christa Bartels** is op zaterdag 11 oktober 2014 overleden, 55 jaar oud. De laatste jaren had Christa dubbel geleefd en een grote wissel getrokken op haar gezondheid. Maar zij kon niet meer zo goed haar draai vinden. En opeens was haar lichaam op. Op woensdag 15 oktober was haar crematie in Geleen.

Ook heel plotseling in een tijd van anderhalf uur, en nog wel in het ziekenhuis op de EHBO-afdeling, overleed **Fien Tabak – Mulders** op donderdag 23 oktober 2014, 64 jaar oud. Het was onbegrijpelijk en het maakte iedereen opeens machteloos. Fien was er altijd voor Antoon, maar zij ging ook graag werken in het Trefcentrum, daar heeft zij zich 37 jaar thuis gevoeld. Samen met Antoon woonde

Fien prachtig in de Voltastraat 8B. Een zorgzame en lieve vrouw en een geweldige oma. De enige troost is dat zij gelukkig niet heeft geleden.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 6 december **EERSTE WEEKEND VAN DE MAAND**

Extra collecte voor de kerk

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans – Cörvers / overledenen van de fam Claessens / Bèr Loosveld / Robby Coolen / Jean Pierre Bertrand / Natascha Stegen – Welters

Zondag 7 december **2^o zondag van de Advent / eerste weekend van de maand**

Extra collecte voor de kerk

09.15 (G) overledenen van de fam. Steps – Colaris

10.30 (OLV) 1^o jaardienst Zuster Clementine Haan / Fien Ritzerfeld en Fiency Gielen / Bertha Tilkin – Franssen / Pastor Jan Linke / overleden ouders Corrie en Willy Ritz – Soudant / Mia en Harrie Puts – Gelissen / Jules Janssen / Adry Schouren / Fien Clement – Ramakers

Maandag 8 december

09.00 (OLV) Pauline Huyts – Beckers

Dinsdag 9 december

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Woensdag 10 december

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 13 december

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / jaardienst ouders Volders – Christophe / zeswekendienst Mia Driittij – Vandewall / 6^o jaardienst Thij Coolen / Corrie Nicolaes / Tum Balendonck en Lena Balendonck – Kremers.

Zondag 14 december **3^o Zondag van de Advent**

09.15 (G) Annie Elie – Haegmans

10.30 (OLV) jaardienst voor Anna v.d.Weijer / jaardienst Lou Zeekaf / zeswekendienst voor Nolda Herijgers – de Baar / Maurice Barthels / Petra Houten / John Ternatus / Kazimirez Kucia en Mia Kucia – Wilders / Arnold Cornelis

15.00 (OLV) Gospelconcert G-Roots

Maandag 15 december

09.00 (OLV) Pastor Giljam Coumans

Dinsdag 16 december

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Mgr. Wim van Kempen

Woensdag 17 december

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 20 december

19.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Rietje Dierickx of Diriks / Griet Werlotte – Hofman / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels, Maria Goertz – Vleugels

Zondag 21 december **4° Zondag van de Advent**

09.15 (G) Jeannette Commijs / Mieke Casparie – Huntjens

10.30 (OLV) Bertha Tilkin – Franssen / overleden families Fouraschen en Hoekstra / zeswekendienst mw. Wies Reinards – Tans / Els Rosell – Wolffs / Huub Dassen en Paula Dassen – Wijnands / Ties Remmers, Marie Remmers – Stuiver / Martin Jacobs / Miets Buncke – Romans / Bertha Burkard – Drinkwaard en Bertha Vroegop.

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK MAASTRICHT

UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2° donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4° donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

TOT EN MET KERSTMIS IS ER GEEN H. MIS IN DE PILEER.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten **geen koopavond**



Parochie H. Guliélmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H. Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliélmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 26 20 december 2014

KINDJE VAN DE VREDE

Kindje van de vrede, dat op ons wacht,
jij bent gekomen als dauw in de nacht.

Parel van liefde, kwetsbare held,
jij bent gekomen als dauw op het veld.

Vindplaats van de liefde, dauwdruppel, kind,
jij laat je vinden door wie je bemint.

Kindje van de vrede, leer ons te zijn,
vindplaats van Liefde in deze woestijn.



René van Loenen
Uit liedboek

KERSTMIS 2014

Dit jaar toch weer een kerstboompje gekocht. Ik liep er per ongeluk tegen aan. Je zou kunnen zeggen dat dat boompje mij gevonden heeft. Het is er eentje met kluit, dan kan hij de tuin in en wordt het misschien over een paar jaar een kerstboom voor de kerk. Nu staat hij nog heel kaal in de gang op een tafeltje. En elke keer als ik er langsloop moet ik aan Kerstmis denken, maar ook aan de vraag waar het mij nu eigenlijk om gaat deze dagen. Wat is Kerstmis voor mij? Het is vooral toch drukte en veel regelen en klussen. Zorgen dat de Kerststal er is voor het Gospelconcert; proberen te regelen dat er toch weer schapen komen; zorgen voor de vieringen dat dat een beetje goed komt en je hoofd breken over hoe je alles georganiseerd krijgt met eten en kerk en zo. Is dat Kerstmis? Voor mij is het in elk geval geen winkelen voor de “Kerstinkopen” en lang in de rij staan. Daar heb ik weinig rust voor. Het is toch vooral regelen. Nu met de kerst moeten altijd een aantal zaken geregeld worden die er naast de vieringen in de kerk extra bijkomen. Zoals mijn ‘Eindejaars brief’ met de plannen voor het nieuwe jaar. Daarin moeten ook de tochten vermeld worden die ik komend jaar weer hoop te maken. Zo’n brief is altijd weer, om maar in de sfeer van Kerstmis te blijven, een hele ‘bevalling’ en de vraag blijft, wie er allemaal op zit te wachten, als hij tussen alle kerstpost op de deurmat valt. Kerstmis is dus een feest waar veel aanvast zit. Ik ben overigens niet de enige die daarvoor druk in de weer is. Met alles er op en er aan, zoals: de Kerstkaarten; de Kerstwensen; de Kerstmarkten; de Kerstwandelingen; de Kerstinkopen; de Kerstdiners; de Kerstconcerten; de Kerstshows; de Kerstfilms; de Kerstfamiliedagen; de Kerstvieringen; de Kerstactiviteiten; de Kerstpakketten; de Kerstbomen; de Kerstcadeaus; de Kerst Inn; de Kerstsfeer; de Kerststal; de Kerstgedachte; de koninklijke Kersttoespraak; de Kerstvakantie en de Kerststress is het een heel bindend gebeuren. Iedereen is er toch op een of andere manier mee bezig. Er is haast geen ontkomen aan. Zouden Jozef, Maria, en het kindeke Jezus met de herders en de Drie Koningen dit allemaal hebben kunnen voorzien? Ooit zijn zij de aanleiding geweest. Zij hebben het ons aangereikt, want zij waren ooit de aanleiding tot de viering, Kerstmis als de herinnering aan de geboorte van Jezus in die stal in Bethlehem, omdat er in de herberg geen plaats meer was. Met zijn allen zijn we aan de slag gegaan en hebben er een ‘verbindend feest’ van gemaakt. Maar hoeveel plaats hebben Jozef, Maria en het kindeke Jezus nog in de herberg van ons leven? Zalig Kerstmis.

Pastor Mattie Jeukens ofm

NIEUWJAARSRECEPTIE EN KERSTCONCERT

Zondag 4 januari, in plaats van Nieuwjaarsdag, doen we alles in één keer: zowel de onttrekking van de Guliëlmus aan de eredienst, als het concert van De Gele Rijders en de Nieuwjaarsreceptie. We hopen dat die dag heel veel mensen naar de Guliëlmuskerk komen, eventueel ook nog naar de Lourdeskerk om maar alvast te wennen aan de ene kerk voor het Wittevrouwenveld en Wyckerveld Noord en daarna naar het Trefcentrum. Voor het Nieuwe jaar een dag van hoop, maar door de sluiting van de Guliëlmus ook een weemoedige dag, maar dankzij de Gele Rijders en hun concert toch ook een feestelijke dag.

SLUITING GULIËLMUSKERK

Op zondag 4 januari wordt de Guliëlmuskerk aan de eredienst overeenkomstig het bisschoppelijk besluit onttrokken. Na de viering om 9.15 uur brengen we, onder begeleiding van de Harmonie De Gele Rijders, het Allerheiligste over naar de Lourdeskerk.

IBAN VAN DE PAROCHIE

Hier komt nogmaals het IBAN (bankrekeningnummer) van de parochie: NL28 SNSB 0858 3835 00, tnv Parochie O.L.V. van Lourdeskerk en H. Familie Maastricht. Giften kun je aftrekken van de belasting. Willen jouw giften aftrekbaar zijn, dan geldt er een bepaald minimumbedrag, dat vereist is om in aanmerking te komen voor belasting aftrek. Misschien toch ook een reden om aan onze parochie te denken. Er zijn heel veel goede doelen. Mag de parochie daar ook bij zijn? Er zijn geen kerkelijke of politieke instanties waar we geld van krijgen. Wij leven van wat u ons geeft. We kunnen het goed gebruiken.
Pastor Mattie Jeukens ofm

KERSTWENS EN NIEUWJAARSWENS

Namens ons kerkbestuur mag ik alle vrijwilligers heel erg bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zonder de helpers op de voor- en achtergrond gaat het niet. Dank je wel voor de steun en alle hulp. En ook alle andere mensen wil ik van harte bedanken voor al het goede dat we hebben mogen ontvangen. Voor het nieuwe jaar wens ik ons allemaal een goede gezondheid, veel geluk in de liefde en het allerbeste, dus: Gods zegen voor 2015. Dat met Kerstmis de vrede mag doorbreken op aarde. Daarvoor is nog een lange weg te gaan, maar wie weet, wat 2015 ons aan goeds brengt: Zalig Kerstmis en een gezegend 2015 met vrede en alle goeds.

Pastor Mattie Jeukens ofm

BIECHTGELEGENHEID voor de KERST

Over biechten wordt soms weleens lacherig gedaan. Maar de biecht is niet afgeschaft, ofschoon niemand meer dat 'hokje' in wil, zoals mijn moeder dat zei, en dan voegde ze er aan toe: "Daar heb ik leren liegen". Voor de biecht zijn de boetevieringen in de plaats gekomen. Voor de kerst zijn die maandagmorgen 22 december om 09.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk en om 19.00 uur dinsdagavond 23 december in de Guliëlmuskerk. Voor een biechtgesprek kun je altijd een afspraak maken. Je hart en je gemoed een keer luchten kan bevrijdend werken. pastor Mattie Jeukens ofm (043 3634348)

ADVENTSACTIE

Tijdens de Kerstdagen zullen ook bij de uitgang van de kerkdeur bussen staan om een bijdrage te geven voor de kerkelijke Adventsactie. Het is altijd goed de mensen dichtbij én veraf te gedenken en hen iets van ons te geven om zo verbondenheid tot uitdrukking te brengen. Wij doen samen met de adventsactie van klooster Wittem.

GESCHENKENTAFEL IN DE KERK

Wonderlijk hoe soms zaken kunnen lopen. Ook dit jaar zal er weer een geschenkentafel in de kerk komen. Daar kun je wat opleggen wat je graag wil bestemmen voor andere mensen. Afgelopen jaren is er altijd heel veel speelgoed gekomen. Vorig jaar kwamen er opeens heel veel Dvd-s en dit jaar zijn het de boeken van Ernst Spronken die op de tafel komen en die je mag meenemen om te lezen. het zou mooi zijn als ze daarna weer doorgegeven worden aan anderen.

A2 ONDERGRONDS

Op vrijdag 12 december is de laatste beton storting geweest. In De Limburger van 11 december heb je enkele opzienbarende getallen kunnen lezen die ik hier graag herhaal: 20 april 2012 begonnen; 1.400.000 m² afgegraven ; 300.000 m² beton gestort, dat zijn 25.000 vrachtwagens met 30.000 ton staal en dat zijn weer 1500 vrachtwagens voor een oppervlakte van 340.000m² en dat in 2013 door 500 werknemers, in 2014 - 750 en in 2015- 500 werknemers.

De tunnelwerkers gaan nu letterlijk onder de grond. We zullen er nu niet meer zoveel van zien en merken. Hopelijk wordt toch iets zichtbaar van wat nu in de tunnel buizen gaat gebeuren, want doordat je kon zien wat er gebeurde, groeide de fascinatie, de betrokkenheid en de bewondering.

DE TIJDEN MET DE KERST

KERSTAVOND

- 18.00 uur Gezinsviering O.L.V. van Lourdeskerk
19.30 uur Verrassende Kerstnachtviering in de Guliëlmuskerk
21.00 uur Nachtmis O.L.V. van Lourdeskerk
 met Theresiakoor en harmonie De Gele Rijders

EERSTE KERSTDAG

- 09.15 uur Plechtige Hoogmis Guliëlmuskerk
10.30 uur Plechtige Hoogmis O.L.V. van Lourdeskerk
*Na de viering is de O.L.V. van Lourdeskerk open
tot 17.00 uur om het Kerstkindeke te bezoeken.*

TWEEDE KERSTDAG

- 09.15 uur Kerstviering met medewerking van het jeugdensemble van de
 harmonie De Gele Rijders in de Guliëlmuskerk
10.30 uur Kerstviering met samen kerstliederen zingen
*Na de viering is de O.L.V. van Lourdeskerk open
tot 17.00 uur om het kerstkindeke te bezoeken.*

OUDJAARSAVOND 31 DECEMBER

- 19.00 uur Dankviering met jaaroverzicht in de O.L.V. van Lourdeskerk

NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI

- 09.15 uur Eucharistieviering voor zegen over het nieuwe jaar in de
 Guliëlmuskerk
10.30 uur Eucharistieviering voor zegen over het nieuwe jaar in de
 O.L.V. van Lourdeskerk

ZONDAG 4 JANUARI

- 09.15 uur Laatste eucharistieviering in de Guliëlmus, daarna gaan we
 onder begeleiding van de harmonie De Gele Rijders naar de
 O.L.V. van Lourdeskerk.
10.30 uur Speciale eucharistieviering voor onze geloofsgemeenschap,
 aansluitend in het Trefcentrum Nieuwjaarsreceptie en
 Nieuwjaarsconcert van harmonie De Gele Rijders.

KERSTNACHT

Kerstnacht – Het woord is als een lakenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren – Op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht – Het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oude verhaal. Het nimmer uit te spreken
verlangen, naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht – Het sneeuwt op Uw geschonden aarde.
Dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering,
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

UIT UW HEMEL ZONDER GRENZEN

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen, als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind, die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen, als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst Uw spoor, in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven, als een mens in de woestijn.
zal er ooit een ander zijn, ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven.

PERSBERICHT VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT

Veranderingen op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp/-zorg
Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van zorg en ondersteuning.
Gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk worden hier samen verantwoordelijk voor.

Vragen?

Meer informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/decentralisaties . U kunt ook bellen: 14 043, keuze 2 voor WMO en keuze 3 voor Jeugd. Mailen kan via: wmo@maastricht.nl of jeugd@maastricht.nl .

GEZELLIGE SENIORENMIDDAG

De Sint heeft het land net verlaten en de kerstdagen en oud en nieuw moeten nog komen, maar toch kijken de Drommedarissen alweer verder vooruit.

Na een uiterst geslaagde seniorenmiddag in het jubileumjaar 2014, willen wij ook in het nieuwe Carnavalsseizoen weer zo'n gezellige middag aanbieden aan de ouderen en zieken van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort.

Op zondag 25 januari gaan de deuren van het Trefcentrum om 13.00 al open, om 14.00 uur gaat deze gratis middag van start.

Ook nu weer wordt de muziek verzorgd door Con Gerards en de onderhandelingen met een bekende Maastrichtse artiest zijn in een vergevorderd stadium. Het belooft weer een geslaagde middag te worden die tot ongeveer 17.00 uur zal duren. Als u aan deze middag wilt deelnemen, moet u dit wel voor

18 januari kenbaar maken bij: De Heer Frissen,

tel.: 06 23 97 6331 of bij Tiny Lexis, tel.: 06 11 22 33 36.

Van 5 tot 10 januari komen de Drommedarissen weer aan de deur voor hun jaarlijkse collecte. Van de opbrengst wordt deze middag georganiseerd. Geef dus gul als ze bij u aan de deur komen.

GEDOOPT:

Op zondag 7 december is in de O.L.V. van Lourdeskerk de tweeling **Jayden en Bradley Methorst** gedoopt de kinderen van Tamara Methorst en de broers van Dylan uit de Beerselstraat 1.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mogen zijn.*

OVERLEDEN:

Op donderdag 27 november is thuis in de prof. Kernstraat 22 **Paula van den Broek – van der Meijs** overleden 87 jaar oud, zij was de weduwe van Paul van den Broek die jong is overleden. Paula bleef toen over met drie kinderen Monique, Ellen en Marion van 10, 8 en 1,5 jaar oud. Moedig heeft zij gezorgd dat haar kinderen niets te kort kwamen en later vonden de kleinkinderen bij haar steeds een warm onthaal. Op donderdag 4 december hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk waarna zij bijgezet is in het graf van haar man op de begraafplaats Oostermaas.

Op zaterdag 29 november is **Silvia Haan – Grit** overleden. Pas 51 jaar oud, de echtgenote van Frits en de moeder van Shelley die weer samen is met Dennis en Ricardo. Zij wonen in de Prof. Crahaystraat 9. Silvia is geboren en getogen in het Wittevrouwenveld, hier kwam het aan met Frits, hier zijn de kinderen geboren en opgegroeid, hier deed zij mee bij de Happy Kids in de jeugdkampioen. Zij was altijd aan het zorgen voor anderen. Maar ze miste haar moeder Maria en haar zusje Kitty heel erg. Zij hield enorm van vakanties, maanden van te voren werden die gepland. Op vrijdag 5 december was haar afscheid in de Guliëlmuskerk, waar zij gedoopt en getrouwd is. Daarna is zij op Oostermaas dichtbij haar moeder en Kitty te rusten gelegd.

Op dinsdag 2 december is **Ernest Spronken** thuis overleden, 74 jaar oud. Ernest woonde in het ouderlijk huis in de Nierstrassstraat 50. Als graficus heeft hij gewerkt om in de avonduren de kunstacademie te volgen en om zich tot kunstenaar te ontwikkelen. Hij is de schepper van Manus, begonnen als een stripfiguur in de buurtkrant, werd hij de icoon voor het vrouwenveld. Manus heeft een standbeeld gekregen voor het Trefcentrum. Ernest hield van kunst, van reizen, van lezen en van mensen. Hij was zachtaardig, vriendelijk en behulpzaam die soms opeens onverwacht scherp uit de hoek kon komen. Hij is meebedenker geweest van de kerststal in de kerk, waar hij de achtergrond voor geschilderd heeft. Op zaterdag vond zijn crematie plaats in Geleen.

***Dat de overledenen mogen rusten in vrede
en dat hun namen gekoesterd mogen blijven.***

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES (O.L.V.)
EN H. GULIËLMUS (G)**

Zaterdag 20 december

19.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Rietje Dierickx of Diriks / Griet Werlotte – Hofman / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels , Maria Goertz – Vleugels / Resi Rademakers en zus Miep Rademakers

Zondag 21 december 4^e Zondag van de Advent

09.15 (G) Jeannette Commijs / Mieke Casparie – Huntjens

10.30 (OLV) Bertha Tilkin – Franssen/ overleden familie Fouraschen en Hoekstra / zeswekendienst mw. Wies Reinards – Tans / Els Rosell – Wolffs / Huub Dassen en Paula Dassen – Wijnands / Ties Remmers , Marie Remmers – Stuiver / Martin Jacobs / Miets Buncke – Romans./ Bertha Burkard – Drinkwaard en Bertha Vroegop / Rita Thomissen – Wetzels

Maandag 22 december Boeteviering

09.00 (OLV) Pater Frans Rozen ofm.

Dinsdag 23 december Boeteviering

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pater Jozef Konings

Woensdag 24 december

18.00 (OLV) Gezinsmis
overleden ouders Stegen – Bartholomeus en Natascha Stegen – Welters / overledenen van de fam. Vandewall- van Lijf

19.30 (G) Annie Elie – Haegmans / Jo Moberts

21.00 (OLV) Nachtmis
Willy en Annie Freens – Vermeeren / Celine Hardy – Peeters / Annie de Baar – Biesmans / Truus Jaspers – van Zanten / Netty Cloth – Jongen

Donderdag 25 december Feest van Kerstmis

09.15 (G) Mathieu Meyers

10.30 (OLV) Pastor Jan Linke / Jef en Lieske Bergenhuizen – Karel en dochters Riny en Fieke Bergenhuizen / overledenen van de fam. Huntjens – Weijenberg / Mietske Huntjens - Ummels / overleden ouders Hochstenbach – Schmitz / Willy en Tiny Cobben – Aardening

Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag

- 09.15 **(G)** Mgr. Arnold Borghans
10.30 **(OLV)** Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / Jan en Mia Dols – Frijns /
Jeanne Aelfers – Keulers / Tante Lies / Ernest Spronken / Corrie
Fadda – Hollanders / Henny Lambrix / Nanny Aarts – Stevens /
Albert Verreck

Zaterdag 27 december

- 19.00 **(OLV)** Mia van Gelabbeek , kinderen en kleinkinderen / voor de
levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen /
Bertha Tilkin – Franssen / Toon van Breugel / Pierre Wynands en
Lies Wynands – Gilissen / jaardienst Jan en Netta Palmen – Smeets

Zondag 28 december

- 09.15 **(G)** Herman Remmers / Griet Franssen – Swakhoven
10.30 **(OLV)** Willy Cobben en dochter Josine / 1 e jaardienst Tiny
Cobben – Aardening / Ad Jansen / Frans Geerkens en Pie Geerkens
/ Chrit Koch en Mien Koch – Stuart / Anneke Weysters – Nyland

Maandag 29 december

- 09.00 **(OLV)** Corry v.d.Berg

Dinsdag 30 december

- 18.30 **(G)** Rozenkrans
19.00 **(G)** voor een overledene

Woensdag 31 december

- 09.00 **(OLV)woord – en communiedienst**
voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf
19.00 **(OLV) Dankviering**
Voor alle overledenen van het afgelopen jaar

Donderdag 1 januari Nieuwjaarsdag

- 09.15 **(G)** Mathieu Meyers / Richard Holtz
10.30 **(OLV)** Marie Penders – Heckers / Lily Maessen / Lena Geraerts –
Kolwers / Trees Stevens

Vrijdag 2 januari

- 09.00 **(OLV)**voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 3 januari1^e weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Lei Mooren / Harrie Coolen (Elvis) / Henk v.d. Meijs

Zondag 4 januari **Openbaring des Heren**1^e weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

09.15 (G) Mgr.Lemmens / Pastoor Engelen / Kapelaan Willy Meertens / Leon Prikken / Broeder Sigismund Tagage / Annie Elie – Haegmans / Juffrouw Jochems / Jean Savelberg en Thea Savelberg – Leon / overledenen van de fam. Steps – Colaris

10.30 (OLV) 2^e Jaargedachtenis Pierreke en Sjerke Stitzinger / griet Werlotte – Hofman / Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Jules Janssen / Inge Stitzinger – Kühlen / Eddy Wynandts / Mia Bastings / Jef en José Opdenoordt – Coenen / Alex Hamers / Jef en Leentje Vermeulen – Bosch / Pol Vleugels / Wil Dubois

Maandag 5 januari

09.00 (OLV) Cor Kanters

Dinsdag 6 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 7 januari

09.00 (OLV) Voor de levenden van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 10 januari

19.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Henny Moonen / Johan Bovens / Enny Vromans – Sanders

Zondag 11 januari **Doop van de Heer**

10.30 (OLV) Mia Camp – Beckers / Susanna Penninger – Gerris / Toke Hendriks / Mia Jansen / Piet en Willy Laurensse – Langenegger / Bets Gilissen / Miettje Schram / Rita Thomissen - Wetzels