

Buurtkrant wittevrouwenveld

OKTOBER 1986; JAARGANG 8 NO. 8; OPLAGE 2450; KONTAKTADRES: i.R. SCHAEPMANSTRAAT 95, POSTCODE 6202 ZV; TEL. 620066

**WITTE VROUWEN
WERKWINKEL**



**een initiatief van
vrouwen in Oostermaas**

Bovenstaande kop sierde in mei 1981 het eerste artikeltje van de buurtkrant over de Wittevrouwenwerkwinkel. Een aantal vrouwen uit onze buurt had toen met een geschikt pand gevonden aan het Burgemeestersplein 2 voor hun winkel in tweedehandskleding, die zij bezig waren op te zetten. Ze stelden zich tot doel met vrouwen op een leuke en zinvolle manier actief te zijn. Om dat via een winkel in tweedehandskleren te doen kwam voort uit de gedachte, dat het jammer is om zoveel goede kleding weg te zien gooien, terwijl je er zoveel mensen een plezier mee kunt doen in een tijd van economische crisis. Met de eventuele winst konden dan activiteiten voor vrouwen opgezet worden, waarvoor geen andere subsidiemogelijkheden waren.

Twee maanden na het eerste bericht volgde een oproep voor een wasmachine, een strijkijzer, een centrifuge enz. nodig om de vele kleren, die een buurtaktie opleverde goed verzorgd te kunnen verkopen. Terwijl met vereende krachten gewerkt werd aan het opknappen en inrichten van de winkel, ging men's-zaterdags de boer op naar de rommelmarkt in Wyck.

5 jaar in vogelvlucht

Het eerste verdiende geld en de de opbrengst van een bedelbrief leverde voldoende op om op 14 november te kunnen openen. Het werd een feestelijk gebeuren met veel bezoekers en kopers. De buurt-



Op 8 mei 1982 kwam Joop den Uyl zich oriënteren in de winkel tijdens zijn laatste dagen als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

dichter droeg het gedicht voor, dat we hier nog eens afdrucken. Al gauw bleek dat de winkel voldoende opbracht op zonder de steun van anderen zich te kunnen bedruipen. Die steun kwam in het begin van het wijkhuis, oa. in de vorm van de magazijnruimte in de voormalige blokkenschool en bemiddeling bij de Gulielmusparochie voor het gebruik van de pastoriekelder na het wegvallen van de blokkenschool. Een subsidie uit de pot voor emancipatiezaken van de gemeente kon na enige jaren worden doorgeschoven naar de "Klamottenshop" in De Heeg. Tegenwoordig heeft men een eigen magazijn.

Financieel is de winkel geheel onafhankelijk. Gezellige activiteiten, zoals busreizen naar Antwerpen en Brugge en nuttige activiteiten, zoals naaicursussen en voorlichtingsavonden konden georganiseerd worden in de afgelopen jaren. Het bleek zelfs mogelijk om zelf subsidies te geven voor o.a. de schoolwerkkampen van de Theresiaschool, die daardoor de ouderbijdrage betaalbaar kan houden. Na vijf jaar is de WITTEVROUWENWERKWINKEL springlevend en gezien het regelmatige aanbod van kleren ook voor de toekomst kerngezond.



Op de achtergrond van l. naar r.: R. Bollen, E. van den Broek, het echtpaar Lambert-Frèrejean. Op de voorgrond R. Luijten en E. Garnier.

ZEVEN VROUWEN EN DRIE MANNEN....

Sinds 17 september 1984 is de Wittevrouwenwerkwinkel een stichting, met als bestuursleden: Elly van den Broek (voorzitster), Renée Bollen (penningmeester) en Roos Luijten (secretaris). De overige vrijwilligers zijn: dhr. en mevr. Lambert, de dames Garnier, Feiter, Vervaart, Candel en Kees van Spanje.

Zoals U ziet zijn de Wittevrouwen manvriendelijk al zijn ze ruim in de meerderheid.

gesprek met vrijwilligsters

We hadden een gesprekje met mevr. Candel, sinds januari 1985 vrijwilligster. Op onze vraag hoelang ze al in het Wittevrouwenveld woont, vertelt ze 40 jaar geleden vanuit een tweekamerwoning in de Ridderstraat naar haar pas opgeleverde

Elly en Roos in het magazijn.



woning in de Burg. Pijlstraat te zijn verhuisd. Daar bracht ze zes kinderen groot, waarvan nu alleen de jongste nog thuis is. Vervolgens vragen we, hoe ze met de winkel in aanraking gekomen is. Via mijn vriendin mevr. Vervaart, zegt ze. Deze was zich begin 1985 aan het bedenken over meedoen met de winkel. Zelf kon ze, na een tweede heupoperatie niet meer in loondienst werken en keek ze uit naar een bezigheid. Samen zijn ze toen als vrijwilligster begonnen en doen dat nog steeds met plezier op de dinsdag- en vrijdagmorgen. Als we vragen, wat ze zo leuk vindt aan de winkel, hoeft ze niet lang na te denken. Ik vind het leuk met allerlei mensen in aanraking te komen, terwijl ik niet iemand ben, die elke dag op visite ga.

Roos Luijten en Ellie van de Broek overvielen we bij werkzaamheden in het magazijn, waar ze kleren uitsorteerden om in de winkelrekken te hangen. Zoals op de foto te zien is, zit het magazijn redelijk vol, al merken beiden op, dat ze best nog wat gebruikte kleding kunnen gebruiken.

14-11-1981



waar in de lente japanse kers e-9 en hoogbouw doet verbleken zijn in de late herfst kersvers de witte vrouwen neergestrekten

zij dragen trots de oude naam door stadhuisheren eens ontnomen aan onze buurt van slechte faam waaruit niets goeds zou komen

en durven met goedkope kleren zich tegen 'de crisis' te verweren willen vrouwen moed doen vatten hun kunnen niet te onderschatten

de buurtdichter

Met name aan kinderkleding is een voortdurend gebrek. Ook hen legden de enkele vragen voor, vooral omdat ze vanaf het prille begin bij de winkel betrokken zijn.

We vragen Roos, of ze meent met activiteiten van de Wittevrouwenwinkel de emancipatie van de vrouwen uit de buurt te dienen. Ze vindt van wel. Niet zozeer door het praten of voorlichten over vrouwenzaken. Dat soort activiteiten trekt in onze buurt niet zo. Het contact met de andere vrijwilligsters en met de klanten in de winkel is volgens haar op zich emanciperend. De winkel is voor veel vrouwen een ontmoetingsplaats, waar zijzelf allerlei ideeën oppikt.



Van Gend & Loos komt bij U langs.
Bel: 628059/635759. Bij geen gehoor: 620313.

Als we opmerken dat in sommige besturen toch wel een aantal vrouwen zitten, zegt ze fijntjes: "Maar de hogere ambtenaren en mensen met betaalde functies onder die besturen, zijn allemaal mannen." "Zelfs de ambtenaar die zich in Maastricht met emancipatiezaken bezighoudt is een man", vult Roos aan. Ook het onderwijs laat het

uit de gezondheidszorg, vanouds een vrouwenbolwerk. "Maar dan wel in die tijd dat verpleegster als een roeping werd beschouwd, dus uitermate slecht betaald, dus typisch een mooi beroep voor een meisje. Nu het geen liefdewerk, maar een behoorlijk betaalde baan is, worden ook daar met een rotgang de banen door de mannen ingepikt."

Wij vragen of ze vanuit die gedachten ook activiteiten met de Wittevrouwenwerkwinkel



Elly en Roos benadrukken beiden, dat meisjes in onze maatschappij niet dezelfde kansen hebben als jongens. Als we wat tegenspartelen komt Elly meteen met een aantal voorbeelden. De stadsbus heeft geen vrouwelijke chauffeurs en de provincie Limburg geen vrouwelijke burgemeesters, zegt ze. Verder moet het jullie toch zo langzamerhand wel opgevallen zijn dat de meteropnemers van het gasbedrijf, die zo trouw jaarlijks voor de verbetering van de kerstsfeer zorgen, allemaal mannen zijn.

MANUS.

Ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan is de winkel van de Wittevrouwen aan het Burgemeestersplein nr. 2 op vrijdag 14 november a.s. van 10 - 16 uur geopend. De koffie staat klaar, de koek-trommel open en een attentie wacht. (De tienduizendste bezoeker wordt geïnterviewd door de buurtkrant. red.)

afweten gaat ze verder. Er gaan meer jongens naar de huishoudschool dan meisjes naar de technische school. Met als gevolg dat in de inrichtingskeukens, ziekenhuizen e.d. de vrouwen steeds meer door mannen verdrongen worden. Elly geeft een voorbeeld

willen ondernemen. Vrouwengroepen uit de buurt die activiteiten op het gebied van de vrouwenemancipatie willen opzetten, zullen door ons, waar we kunnen, financieel ondersteund worden. Verder leeft bij ons het idee om het vroeger in onze wijk zo bekende praatcafé, nieuw leven in te blazen. Je weet wel die gezellige afwisseling van show en serieuze gesprekken met gasten over een aantal onderwerpen. Daar zal dan zeker ook het onderwerp vrouwenemancipatie aan de orde komen. (Het stadsbestuur kan de borst alvast nat maken. red.)



Mode-show in het Trefcentrum. (of: "op weg naar jaarvergadering van de Witte Vrouwenwerkwinkel", red.)



Trefcentrum Oostermaas

Edisonstraat 4,
6224 GK Maastricht.
Telefoon 043 - 621176.

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:
Koffietafels - bruiloften - vergaderingen - verenigingsactiviteiten - bedrijfsfeesten.



tot ziens in het TREFCENTRUM



Friture 't Hepke

Specialiteiten:
- konijnenbout
- zuurvlees
- goulash

Koning Clovisstraat 5B
tel. 623705

KLEURENFOTO'S VANAF

59 cent*

FOTO VAN POCKET-, INSTAMATIC- EN KLEINBEELDFILM

* Alleen bijgelijktijdig ontwikkelen en afdrukken

PASFOTO'S
KLAAR TERWIJL U WACHT
FOTOLIJSTEN, FOTOALBUMS
VIDEO CASSETTES

Het oude vertrouwde adres in Oostermaas

FOTO MATH. KNOBEN
Frankenstraat 148, tel. 043-627591

cafe ~ zaal DE KEEMEL

Wij verzorgen al uw feesten, koffietafels, recepties, vergaderingen (tot 100 pers.)

Koude en warme gerechten (speciale prijzen)

Verhuur van serviesgoed.

Fam. Timmers

Frankenstraat 139
Maastricht
Tel. 043-620958



BUURT JOURNAAL

Open dag.

De open dag in en rond de St. Theresia-school op 28 september is een groot succes geworden. Mede dankzij het goede weer hebben heel wat (niet)buurtbewoners de weg naar de school gevonden. Vooral de vele doe-activiteiten op het terrein van "Us Weijke" trokken veel belangstelling.



S.O.F.

In verband met drukke privé-omstandigheden heeft Bert Severijns zich met ingang van 1 oktober moeten bedanken als voorzitter-penningmeester van de Stichting Oostermaas Festiviteiten. Hij bedankt de buurtbewoners en natuurlijk alle verenigingsmensen, sponsors, medewerkers en vrijwilligers voor de steun die hij in het verleden heeft mogen ontvangen. Hij bedankt nogmaals het bestuur van de Stichting Oostermaas Festiviteiten voor het in hem gestelde vertrouwen.

Iedereen, HARTELIJKE DANK.

BERT SEVERIJNS.

Maris Stella

Doordat sommige van onze medewerkers ander werk zijn gaan doen is het voor ons helaas niet meer mogelijk om U de hele dag de gelegenheid te geven om met Uw vragen of problemen in het wijkhuis te komen. Daarom is vanaf 22 sept. het wijkhuis alleen 's morgens van 9 tot 12 uur open voor al Uw vragen. 's Middags is het wijkhuis alleen open voor clubs en activiteiten. Mocht U hierover nog vragen hebben, belt U dan even Wijkhuis Maris Stella, tel. 620066. Team Oostermaas.

VAKATURE.

Wijkhuis Maris Stella zoekt: mensen die als vrijwilliger bij ons balieteam in het Wijkhuis willen komen werken. De werkzaamheden bestaan uit: het bedienen van de telefoon, het ontvangen en doorverwijzen van mensen, kopieer en typewerk en worden op een vaste morgen, middag of avond verricht. Mensen die denken hier geschikt voor te zijn, of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met: Elly Nypels, Wijkhuis Maris Stella (620066) Door middel van een persoonlijk gesprek zal gekeken worden of U in ons team goed kunt functioneren. Wij hopen op veel reacties

Het balieteam.

NOODOPROEP.

Zoals U weet vinden in het wijkhuis wekelijks een aantal activiteiten plaats. Een van die activiteiten is het maken en verstellen van kleding. Deze activiteit is in de gemeenschap zo populair dat er een wachtlijst is ontstaan voor deelnemers. We zijn nu op zoek naar vrijwilligsters, met enige kennis in het maken en verstellen van kleding, die met een nieuwe groep zou willen starten en bestaande groepen ook zou willen begeleiden. Tevens zal zij dan als gastvrouw in de groep optreden. Ook wordt van de vrijwilligster verwacht dat zij 1 keer in de 5 à 6 weken deelneemt aan de vrijwilligsters-bijeenkomsten. De clubs vinden één keer in de week plaats en duren ongeveer 2 uurtjes. Mocht U interesse hebben, neem dan vrijblijvend contact op van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 met: Inge Bastings (620066)



Verenigingsnieuws

Bij thuiswedstrijden van Rapid tegen de Maastrichtse tegenstanders in de 2e klasse A van de KNVB (MKC, RKVV, Leonidas en Vinkenslag) worden alle dames die deze derby's bijwonen, getraceerd op een kop koffie met een stuk vla. Om rond deze onderlinge wedstrijden tussen de Maastrichtse rivalen wat extra sfeer te scheppen, speelt na afloop bovendien de Lollyband in de Rapidkantine. Rapid hoopt zó de Maastrichtse voetballiefhebber naast natuurlijk goed voetbal ook op wat andere manier sfeer en gezelligheid te bieden.

Namens het bestuur, J. Willems.

Het is alweer enkele maanden geleden. U herinnert zich ons artikel over de voetbaljeugd. De vereniging White Star komt in de tekst wat mager uit de verf. Bij gelegenheid zullen we wat meer aandacht besteden aan deze sympathieke vereniging, die ondanks vele tegenslagen er altijd in geslaagd is het hoofd boven water te houden. Overigens: van de kant van de verenigingen komt weinig kopie. Doe er eens iets aan, secretarissen.

Meisjes-voetbal.

Willem 1 en W.V.V. hebben ook aandacht voor de meisjes. Enthousiast wordt er getraind. Jammergenoeg durven de meeste voetbalclubs het nog niet aan, zodat er tot nu toe slechts 4 teams zijn (W.V.V., Willem 1, Leonidas en Keer). Dat we wakkere Witte vrouwen hebben wisten we al. Hopenlijk worden ze ook in andere buurten wakker, zodat de meisjes naar hartelust kunnen voetballen.



Het begint al aardig op te schieten met het complex premie-A woningen aan de Aartshertogenstraat.

Frankenstraat 195
Tel. 626909

Loop er liever langer op P. Foppen

Loop 'ns naar uw schoenmaker

OPTIEK OOST

Maastricht, Voltastraat 46
tel. 043-627670

De kleinste zaak met de grootste service

j stegen

Heerlijk en ovenvers brood en gebak

Onze specialiteit:
- het echt Limburgse boerenroggebrood
- malsovit dieetbrood

voltastraat 40, maastricht tel. 626319

Tweewieler centrum
"Clovis"
Koning Clovisstraat 3
Maastricht

tel. 626933

HAL 200

een mooi boeket
een aardig kado

hoek Frankenstraat
Koningsplein

DRIMA'S WOLBOETIEK

De enige Schiepjetwolwinkel in Maastricht.
- Het complete assortiment steeds voorradig
- Ook voor handwerkpakketten, fournituren, breiboeken enz. enz.

Frankenstraat 136
Maastricht tel. 633434
tevens levering aan instellingen e.d.

CASH & CARRY

Drankenhandel Van Aubel

Voor al uw dranken, glaswerk, kristallis, verhuur van buffetinstallaties, tafels en stoelen.

Geopend van 9.00 - 18.00 uur

Tel.: 043-627271
Eburononweg 31 - Maastricht



D I J K I N H E T V E R L E D E N



In september overleed Mère Pia, die van 1945 tot 1960 hoofdleidster was van de kleuterschool St. Theresia. We ontvingen van een oud-leerling een foto van haar met de kleuterklas 1956/1957.

Geusselt-pop-3

Alhoewel de foto in de Limburger een verkeerd beeld gaf van het aantal bezoekers (meer dan 400) is Geusselt-pop 3 ook dit jaar weer een geweldige happening geworden. De organisatoren hebben ons dan ook verzekerd dat dit unieke festival ook volgend jaar weer zal plaatsvinden.



Zomerkamp

Het zomerkamp 1986 van Klubbuis Edi in Wellerlooy is een geweldig succes geweest. Het kamp telde dit jaar liefst 36 kinderen. Later volgde er nog een gezellige avond voor ouders en kinderen; er werden herinneringen opgehaald, foto's besteld en er was een drankje. Ga ook eens mee; je weet niet wat je mist !!

Tienerwerk Maris Stella '86-'87

DE TIENERSOOS. Met ingang van 10 okt. startte in het wijkhuis (de nieuwe ruimte voor de tieners) de eerste tienerssoos en met succes.

De nieuwe ruimte is uitgerust met een disco-verlichting en een nieuwe disco-bar. Ben je tussen de 12 en 15 jaar, kom dan eens een kijkje nemen in die vernieuwde ruimte. De soos is iedere vrijdag van 19.30-22.30

DE TIENER CLUB is er iedere woensdag van 19.30-21.30 en kan bestaan uit: zwemmen in Peer of paardrijden, speurtochten, droppings enz.

De vrijwilligers van dit seizoen zijn: Hans, René, Ron, Dion, Margo, Jeu, Suad. De entree van de soos is gratis, de entree van de club is afhankelijk van de activiteit.



nieuw vignet

Speelgoedbeurs.

Op woensdagavond 5 november organiseren we een speelgoedbeurs. Deze zal gehouden worden van 20.00-21.30 in de Theresiaschool aan de Pr. Rooseveltlaan. De speelgoedbeurs is speciaal opgezet voor mensen die hun overbodige speelgoed tegen een redelijke prijs willen (ver)kopen. Gelet op de dure decembermaand beslist eens de moeite waard om te komen kijken. Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij: de speel-o-theek, de school en het wijkhuis. Andere activiteiten in het kader van het thema speelgoed zijn:

- een excursie naar een hobby/timmerwerkplaats.
- het maken van een stukje speelgoed zowel door ouders als door leerlingen.

Werkgroep kind + opvoeding.

Edi-clubs

MAANDAG. Club 4 t/m 8 jaar, van 17.30-18.45. Deze leuke en te gekke club waar je dingen kunt doen zoals speurtocht, spelletjes, knutselen en nog veel meer. Kost maar f0,50. De vrijwilligers zijn: Karin, Annemie, Jose'en en Susanne.

DINSDAG. Toneelclub van 8 t/m 12 jaar, van 17.30-19.00. Kost: f0,50.

Toneelspelen dus, maar ook spelletjes zoals: wie van de drie of Hints of een modeshow en natuurlijk nog veel meer. De vrijwilligers zijn: Sylvia en Jan.

Naaiclub. Voor kinderen die alles willen weten over het maken van kleren, het knippen van patronen en nog veel meer. Van 19.30-22.00. Kosten: f1,50. Vrijwilligsters: José en Evelien.

Ook zoeken we nog een derde vrijwilligster. Iets voor jou?

WOENSDAG. Vrije instuif voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kost: f0,50. Van 14.00-15.30. Voor: spelletjes, knutselen, speurtocht, zwemmen en nog veel meer.

Natuurclub "Us Weijke". Voor wie bezig wil zijn met planten, zaaien, mesten en verder alles wat met de natuur te maken heeft. Van 14.00-16.00. Vrijwilligers: Pie en Peter. Kosten: f0,50

DONDERDAG. Kinder-kook-café. Van 16.30-19.00. We houden ons bezig met koken, tafeldekken, tafelmanieren, afwassen, opruimen en nog veel meer. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Vrijwilligers: José, Sylvia en Jan.

VRIJDAG. Club van 9 t/m 12 jaar, van 18.00-19.30. Wat kun je zoal doen: video, speurtocht, voetballen, knutselen, disco enz. Kosten f0,50. Vrijwilligers: Roger, Ron, Sylvia, Hedwig en René.

INRICHTEN ?? profiteer van onze ervaring



een vertrouwd adres

SCHUJT

tel 625419

FRANKENSTRAAT 162 MAASTRICHT

Zonneschermen: alle typen leverbaar
Rolluiken: Heroal

meer dan 110 jaar bouwen



Gebr. Theunissen

aannemersbedrijf

cannerweg 172 6213 DK MAASTRICHT

ZELFS DE beste winkel kan WEL WAT hulp gebruiken!

Heeft U gebruikte kleding?
Denk dan aan de Witte vrouwen-
werkwinkel. Tel 628059/620313