



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltln. 211
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:

NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastr. 45. tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 19 14 september 2019

Liefde wordt niet dement

Wanneer twee mensen alles van elkaar weten,

wordt het geheim van de liefde tussen hen oneindig groot.

En pas in deze liefde begrijpen ze elkaar, weten ze van elkaar, kennen ze elkaar helemaal.

En toch, hoe meer ze van elkaar houden, en in liefde van elkaar weten, des te dieper beseffen ze het geheim van hun liefde.

Het weten heft dan ook het geheim niet op, maar verdiept het.

Dat de ander mij zo nabij is – dat is het grootste geheim.

Toegeschreven aan Dietrich Bonhoeffer. (gevonden in de brievenbus van de pastorie)



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSpraak**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

DIT IS HET HART

Soms raakt je een tekst die het mooier en kernachtiger zegt dan jezelf onder woorden krijgt gebracht. Met de volgende tekst van de theoloog Erik Borgman, had ik dat. Misschien raakt me deze tekst wel omdat ik een beetje met mijn handen in het haar zit over de verdeeldheid en versnippering die er overal lijkt te zijn, om van wat op het niveau van de wereldpolitiek speelt nog maar te zwijgen. Dan voel ik me onmachtig en vraag me vertwijfeld af hoe het met onze wereldgemeenschap nog goed kan komen? Hoe we toch ondanks alles met elkaar verbonden kunnen blijven? Opeens is daar Erik Borgman en brengt onder woorden waarom de liturgie voor mij eigenlijk steeds belangrijker is gaan worden en waarom ik de mensen zou gunnen om een uurtje in de week naar de kerk te komen. In de kerk doe ik niet wat ik wil, maar wat Jezus vraagt: hem te blijven gedenken in de tekenen van brood en wijn, opdat hij niet door is, maar zo met zijn woorden en teken aanwezig is. Juist daardoor voel ik me opgenomen in een stroom die me draagt, geborgenheid geeft en me zelfs beschermt. Erik zegt het dan zo:

“Mensen komen in de kerk niet bij elkaar als vrienden. Ze hebben niet dezelfde belangen en delen niet een gemeenschappelijke visie. Zij delen hun geloof, maar dit geloof krijgt vorm in een veelheid aan opvattingen en gedragingen. Zelfs over wat zij zien als de kern van hun geloof en hoe zij menen dat daar het beste uitdrukking aan gegeven kan worden, kunnen zij flink van mening verschillen. Maar tijdens de liturgie laten zij zich door die verschillen niet scheiden. In plaats daarvan laten zij zich in hun verschillen samenbrengen door Gods roepstem. God breekt hun particuliere ideeën, hun persoonlijke smaak, hun groepsgebonden perspectieven, hun ingesleten vooroordelen en hun modieuze visies open en voegt ze zo samen”.

Ook in de kerk zijn we geen eenheidsworst. We zijn allemaal individuen en allemaal verschillend van elkaar. We hebben allemaal een eigen ‘ik’ en soms kan het ook in de kerk er heftig aan toe gaan. Het is en blijft mensenwerk, maar toch op onvolmaakte wijze mag je dan even raken aan het volmaakte. De moderne mens denkt dat hij zelf god is en in elk geval koning, want de klant is koning, maar als het er echt op aan komt, wat is de mens anders dan een pluisje in het heelal en toch misschien ook weer niet.

pastor Mattie Jeukens ofm

DE BISSCHOP KOMT

Bisschop Harrie Smeets is zoals al aangekondigd op vrijdag 13, zaterdag 14 en 15 september in ons dekenaat Maastricht – Meerssen op bezoek in het kader van een kennismakingsronde. Hij wil alle dekenaten van het bisdom bezoeken en zo het bisdom leren kennen. Vrijdag 13 september is hier bij ons op het Koningsplein de herdenking van 75 jaar bevrijding. Op zaterdagmorgen komt de bisschop speciaal naar Wyckerveld en Wittevrouwenveld en brengt een bezoek aan de kerk en het A2 projectbureau om zich bij te laten praten over alle ontwikkelingen rond de Groene Loper. Hij komt om 9.30 uur aan in onze kerk.

ZUID LIMBURG 75 JAAR BEVRIJDT

Van 12 t/m 15 september viert Zuid Limburg dat zij 75 jaar geleden is bevrijd. Omdat wij daar dankbaar voor zijn organiseert de Raad van Kerken Maastricht zondag 15 september om 10 uur een oecumenische viering in de St. Jan.

De bij de Raad aangesloten kerken werken daarin samen.

Het thema van de dienst is “verdraagzaam”. Zonder verdraagzaamheid is het lastig om de vrede te bewaren. En we zijn nu juist zo blij dat het hier al 75 jaar vrede is en dat willen we ook graag zo houden. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten in deze dienst. Elly de Haan – Verduyn

NIEUW BOEKJE KAPEL OOSTERMAAS

Op zondag 8 september het feest van Maria-geboorte en de geboorte van onze Mariakapel op Oostermaas, is er een boekje gepresenteerd over de bouwgeschiedenis van de kapel. Dit boekje is op de pastorie Voltastraat 45 verkrijgbaar.

ALLERZIELEN 2019 Er is een brief in de maak om aan nabestaanden te geven van hen die vanaf Allerzielen 2018 een dierbare hebben verloren. In de brief wordt u uitgenodigd om hun naam met geboorte- en sterfdatum en correspondentieadres door te geven aan de pastorie opdat hun namen ook met Allerzielen genoemd kunnen worden en voor hen een kaars kan worden aangestoken.

ILLEGAAL UITSTROOIEN VAN AS

De beheerder van de begraafplaats Oostermaas, Peter Drummen, heeft geconstateerd dat mensen soms de urn met de as van een overledene ergens zo maar op het kerkhof uitstrooien. We vinden dat dit niet getuigt van veel respect voor de overledene en voor onze begraafplaats. Er is speciaal een strooiveld ingericht en als u iemand die gecremeerd is, graag wil begraven in het graf van een dierbare is dat mogelijk in overleg met de beheerder van de begraafplaats. Mogen we op medewerking en begrip rekenen.

KINDERKOOR

Elke woensdagmiddag dit jaar van 14.30 – 15.30 uur is er zang- en muziekles voor kinderen die houden van zingen, willen leren noten lezen en meer willen weten van dat geweldige mysterie van de muziek. Het is bijzonder dat we deze muzikale vorming kunnen aanbieden. We hopen zo dat veel kinderen leren zingen en muzikaal gevormd kunnen worden. Voor elke keer vragen we 1 euro eigen bijdrage. De dirigente is een professional.

HET ZONNELIED VAN FRANCISCUS

Drie achtereenvolgende woensdagavonden van 20.00 tot en met 21.30 uur is er een lezing over het bijzondere gedicht van Franciscus van Assisi: Het Zonnelied. Het is op woensdag 11, 18 en 25 september in de sacristie van de kerk en ook te volgen via de app van Kerkdienstgemist.nl ,ten zeerste aanbevolen.

Het is een mooie voorbereiding op 3 oktober als we zoals elk jaar samen met medebroeders, tochtgenoten en mensen van de Franciscaanse Beweging stil staan bij het sterven van Sint Franciscus van Assisi in de Transitusviering.

KERKDIENTGEMIST.NL

Dankzij een welwillende gave van een sponsor van onze kerk zijn wij in de gelegenheid om kerkdiensten via een app, dus via uw smartphone uit te zenden. Voorlopig zijn dat alleen de vieringen en de lezingen die in de sacristie worden gehouden. Je moet de app openen: kerkdienstgemist.nl en dan 'Maastricht' en vervolgens OLV van Lourdes. De vieringen en lezingen blijven

er één jaar opstaan en u kunt ze dus ook later nog een keer terug zien. In het begin hebben we moeite gehad met het geluid. Dat is nu verholpen. De volgende stap zal zijn dat we ook het geluid, van de grote kerk kunnen uitzenden en tenslotte hopen we in de toekomst al onze diensten via Kerkdienstgemis.nl te kunnen uitzenden.

LEZING OVER PELGRIMEREN IN JAPAN

Op zondag 22 september om 15.00 uur is er een lezing over het 88 tempelroute-pelgrimspad van 1400 km op het eiland Shikoku, een van de 4 grootste eilanden van Japan. Het is het Japanse-Santiagopad en voert langs 88 tempels. De lezing wordt verzorgd door Mariet Handgraaf uit Haarlem. Zij heeft deze pelgrimsroute gelopen. Inneke Terpstra heeft hem op tv populair gemaakt. De lezing is in de sacristie van OLV van Lourdes ingang Voltastraat. De lezing wordt georganiseerd door de Vrienden van OLV van Lourdeskerk en er wordt een vrije gave gevraagd.

NIEUWBOUW LANGS DE GROENE LOPER

Er komen ongeveer 1000 nieuwe woningen langs de Groene Loper. Na de bouwvakantie is men energiek verder gegaan met de bouw. Al de woningen zullen zonder gasaansluiting zijn. Het zal een ingrijpende verandering worden als de eerste bewoners er komen. Zou er echt een nieuw stadshart komen in Maastricht Oost, zoals al weer een tijd geleden de architect Jo Coenen het benoemde rond OLV van Lourdeskerk, Theresiaschool en Trefcentrum?

AANMELDEN VOOR DE PLECHTIGE OF HET VORMSEL

Elk jaar is er de gelegenheid om uw kind dat in groep 8 van de basisschool zit of in de brugklas, zich te laten vormen. Het is een van de 7 sacramenten en de afronding van de doop. Het vormsel is dit jaar op zaterdagavond 30 november tijdens de viering van 19.00 uur. De vormheer, die namens de bisschop het vormsel toedient, is nog niet bekend. De kinderen kunnen aangemeld worden via de pastorie, tel.: 043 3634348 of door een mail te sturen naar jmpp.jeukens@planet.nl

GAAN TROUWEN:



In OLV v Lourdes gaan trouwen op zaterdag 14 september: Ramon van Bentum en Joyce Humblet.

Zij trouwen om 11.00 uur. Zij wonen in de Burg, Pijlsstraat 63

Mag hun ja-woord sterk en duurzaam zijn en bron van vreugde en leven.

GEDOOPT:



Op zondag 1 september is in de OLV van Lourdes Noémi Houben gedoopt de dochter van Edwin en Sharon Houben – Geilen uit de van Hornestraat 5 en het zusje van Dilana en Peettante, Vienna en Jaylinn.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 14 september

19.00 Rudie Leclair / Dave de Vlam / Bèr Habets en Joke Habets – Creemers / Ernestine Vleugels , Madeleine Vleugels en Maria Görtz – Vleugels / Gerrit Bos / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers

Zondag 15 september

24^e Zondag door het jaar 10.30 Liesbeth Ammerlaan / Leon Genotte / Lambert Last / Bèr Haagmans / Annie Kanters – Leclair / Helena Natterman / Theo Vertommen / Annie Hendrikx – Smeets / Annie Sanders / Corrie Cauwels – v.d.Wiel / Frans Dizy en kleindochter Esther

Maandag 16 september

09.00 Jan Vale

Dinsdag 17 september

09.00 Jo Munnecom

Woensdag 18 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Mgr. Ben Janssens

Zaterdag 21 september

19.00 Jeanne van Hulst / Gerry Hermse – Mullens / Bertien Seegers – Coumans / Marie Louise Duchateau / Margriet Zwackhalen – Dijksma / Annie Dreessen

Zondag 22 september

25^e Zondag door het jaar

10.30 1^e Jaardienst Maurice Spee / Sophia Haane – Jongen / H el ene Meens / Fien Clement – Ramakers / Ron Korpershoek / Harry McMaster / jaardienst Math Revenich / Mia Voorst – Menten / Bertien Stitzinger / Fieke Rassin / Manus Remmers / Annie Martin – Thans / Willy Pisters / Jan Remmers

Maandag 23 september

09.00 Gerarda Nijsten – Lousberg

Dinsdag 24 september

09.00 Pater Kees Bak ofm.

Woensdag 25 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen

Zaterdag 28 september

19.00 Paul Prop en Mari ette Prop – Habets / Ed Schijlen / Wies Veugen – Wilhelmus / Truus Lahaije – Thijssen / Huub Magdelijns / B er Heugen

Zondag 29 september

26^e Zondag door het jaar

10.30 Luzia Smits – Cro  / Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Rafi Nzuzi Mpila / Greet Braeken – Bausch / Laurent Ritchi / 4^e jaar - gedachtenis Jeanny Rijcken - Keulen / Marlies Biesheuvel – Colson / Mathieu Meyers / Jozef Oerlemans / Jeffie Oerlemans / Ellie Oerlemans – Elsackers

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBR K

De Buurtbr k is open op wekdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr. 20 28 september 2019

De droom

In een droom liep ik een winkel binnen.

Achter de toonbank stond een engel.

Ik vroeg: wat verkoopt U hier?

Alles wat U maar wilt, zei de engel.

O, zei ik echt waar?

Ik wil graag vrede op aarde,

Geen honger en geen armoede meer,

Gezondheid en onderdak,

Vrijheid en respect voor iedereen.

Wacht even zei de engel,

U begreep mij verkeerd.

Wij verkopen hier geen vruchten,

Alleen maar de zaden, die kunt u zelf zaaien.



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

FRANCISCAN CALL FOR PEACE: 4 OKTOBER 14.00u

Dit jaar is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus dwars door de vijfde kruistocht heen ging in 1219 om de sultan van Egypte, Malek Al-Kamil te ontmoeten. De mannen ontdekten in elkaar een groot verlangen naar vrede. Ze hadden enkele goede gesprekken. Geïnspireerd gingen ze na enkele dagen uit elkaar. Terug in Italië deed Franciscus de oproep om met klokgelui op te roepen tot gebed, zoals hij de islamitische muezzins vanaf de minaretten had horen doen. Hij schreef ook zijn lofzang op de Allerhoogste God, waarin hij God aanriep met 33 namen, naar het aantal jaren dat Christus aardse leven duurde en geïnspireerd op de 99 Schone Namen voor Allah.

Dit jaar valt 4 oktober, de feestdag van Franciscus op een vrijdag, de dag van gebed voor de moslims.

In Vlaanderen is daarop een initiatief ontstaan die ze de Franciscan call for peace (de franciscaanse oproep voor vrede) noemen en die we ook in Nederland willen promoten. Het idee is om vrijdag 4 oktober 2019 om 14.00 uur de klokken van de kerk te laten luiden als oproep tot gebed, juist tijdens het grote vrijdagsgesbed van de moslims. Daarna bidden we in de kerk de Lofzang op de Allerhoogste God en met moslims de 99 Schone Namen voor God. Dit als uiting van respect voor elkaar, om te getuigen dat we broeders en zusters zijn, maar vooral de oproep voor vrede in de wereld tussen christendom, islam en alle andere religies. We willen dit doen in OLV van Lourdeskerk aan de Groene Loper en nodigen christenen, moslims en alle mensen van goede wil uit, om bij het luiden van de klokken om 14.00 uur naar OLV van Lourdeskerk te komen voor het gebed van de Lofzang op de Allerhoogste God, voor de 99 Schone Namen voor Allah en om te luisteren naar het verhaal over de ontmoeting van Franciscus met de Sultan.

Franciscus durfde open en onbevangen op de sultan af te stappen, ondanks de pro-kruistocht en anti-islam propaganda, die niet mis was. Franciscus werd geraakt door de vroomheid en godsdienstigheid van de moslims en ontdekte zo dat medechristenen best een voorbeeld zouden kunnen nemen aan hoe de moslims zich 5 keer per dag voor God in aanbidding neerbogen. Na thuiskomst was zijn boodschap niet populair, toch blijkt zij na 800 jaar niets van actualiteit ingeboet te hebben. Daarom, welkom 4 oktober om 14.00 uur in onze Lourdeskerk, christenen, moslims en alle andere mensen.
pastor Mattie Jeukens ofm

TRANSITUSVIERING 3 oktober

Zoals altijd viert de Franciscaanse Beweging op 3 oktober de overgang van Franciscus van dit tijdelijke naar het eeuwige bestaan. Franciscus is in de avond van 3 oktober 1226 in Assisi overleden. 4 Oktober is zijn feestdag die tevens ook Werelddierendag is. Op donderdagavond 3 oktober zullen we in onze kerk OLV van Lourdes de Transitusviering houden om 19.00 uur. Het zal een eenvoudige gebedsviering zijn. Na de viering is er koffie en vlaai en de mogelijkheid van ontmoeting en bijpraten. De viering is voor alle franciscaanse mensen en voor alle andere mensen, iedereen is van harte welkom.

WERLDDIERENDAG 4 OKTOBER

Werelddierendag valt dit jaar op de eerste vrijdag van de maand. Traditioneel is er dan altijd om 09.00 uur de viering van eerste vrijdag met aansluitend de ziekencommunie. Dit jaar zal, voordat de zieken de communie krijgen, de gelegenheid geboden worden om uw huisdier na de mis van 09.00 uur te laten zegen. Dat zal ongeveer om 9.45 uur zijn en wel in het Leeuwinnenpark bij de ingang naar de sacristie. Alle dieren en alle mensen zijn welkom.

GASTKOOR UIT OIRSBEEK

Op zondag 13 oktober komt het koor uit mijn geboortedorp Oirsbeek bij ons zingen tijdens de viering van 10.30 uur. Het is een groot gemengd koor van 40 leden. Ik verheug me er nu al op en ik hoop dat mensen de weg naar de kerk weten te vinden om toch ook naar dit koor te komen luisteren.

BISSCHOP OP BEZOEK

Het was een bijzonder druk weekend toen de bisschop op bezoek is geweest op zaterdag 14 september. In het kader van de kennismaking met zijn bisdom bezoekt de nieuwe bisschop Harrie Smeets al de dekenaten. Maastricht samen met Meerssen was op 13, 14 en 15 september aan de beurt. Maar behalve het bisschopsbezoek was er ook de viering van 75 jaar bevrijding van Maastricht en ik had nog een bruiloft van Ramon en Joyce. We zijn met de bisschop gaan buurten bij het A2 projectbureau om zicht te krijgen in de stedenbouwkundige ontwikkelingen die hier rond de Groene Loper gaan plaats vinden. Duidelijk is dat de Lourdeskerk er precies midden in ligt. Na het bezoek aan het projectbureau is de bisschop naar de Kunstketel van Manon gegaan om ook zijn naam op een tegel te schrijven. Vervolgens, gezien het warme weer werd

er een pilsje gedronken in de Kokkerel en daarna een heerlijke maaltijd genuttigd bij Farèn. Zij die er bij waren, waren enthousiast over hoe eenvoudig en goed aanspreekbaar de bisschop was. Sommige kregen er zelfs een blos van op de wangen.

BURENDAG ZATERDAG 28 SEPTEMBER

Vanaf 11.00 uur kunt u terecht in de buurttuin achter het Old Hickoryplein. Onder de bezielende leiding van Leon kunnen er tafeldecoraties worden gemaakt en is er de mogelijkheid om samen iets te eten. Koffie en thee is gratis. Er is ook muziek.

POSITIEVE GEZONDHEID

Welkom in het Sociaal Café maandag 7 oktober om 19.00 bij Bosschardt, het Leger des Heils voor een thema-avond over Positieve Gezondheidszorg, die alles met jou te maken heeft!

Je kunt je aanmelden bij Gerard Prickaerts 06 40313707.

GAAN TROUWEN



Op zaterdag 5 oktober trouwen Mike Engelberts en Claudia de Jong van de Schelsberg 71 in Heerlen om 13.00 uur in OLV van Lourdeskerk.

Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn en bron van nieuw leven.

GEDOOPT:



Op zondag 8 september, feest van geboorte van Maria, zijn in OLV van Lourdes gedoopt:

Jolyn van Bogaert, de dochter van Roy en Michelle van Bogaert – Hendriks en het zusje van Jacey met als bijzondere vermelding dat

de doop van Jolyn precies op dezelfde dag was als toen zij 2 jaar eerder hier in onze kerk zijn getrouwd. Zij wonen in de Ponjaardruwe 118;

Ook gedoopt is: Noah Aarts, de zoon van Roger en Semmy Aarts – Smeets van de Bosscherweg 173H, en Shania van der Donk, de dochter van Dwayne en Cheyenna van der Donk – Remmers en het zusje van Jayden uit de Kasteel Rimburlaan 66.

Op zondag 15 september zijn gedoopt:

Helena Schuman, de dochter van Richard Schuman die nu samen is met Daisy Motsheim uit de Roserije 130A;

en Verena Kusters, de dochter van Mike en Veronique Kusters – Liebens, Borghaag 54.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op 4 september is op de Zeven Bronnen Clair van Ool overleden, 89 jaar oud. Een leven lang is zij verpleegkundige geweest in Venray. Daar bezocht ze trouw elke dag de mis en zo kende zij Harrie Smeets die nu bisschop is, toen haar pastoor. Claire kwam naar het zuiden vanwege de verzorging die zij nodig had na een herseninfarct en omdat hier haar familie woonde en haar petekind Stef. Claire was een gelovige vrouw, onafhankelijk en met veel humor. Pater Pio was haar heilige, hij verhoorde al haar gebeden. Op 10 september hebben we in de Emmauskapel van OLV van Lourdes afscheid genomen van Claire, daarna was de crematie in Geleen.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 28 september

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Ed Schijlen / Wies Veugen – Wilhelmus / Truus Lahaije – Thijssen / Huub Magdelijns / Bèr Heugen / 1^e jaardienst Herman Bastings

Zondag 29 september

26^e Zondag door het jaar

10.30 Luzia Smits – Croë / Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Rafé Nzuzi Mpila / Greet Braeken – Bausch / Laurent Ritchi / 4^e jaar - gedachtenis Jeanny Rijcken - Keulen / Marlies Biesheuvel – Colson / Mathieu Meyers / Jozef Oerlemans / Jeffie Oerlemans / Ellie Oerlemans – Elsackers

Maandag 30 september

09.00 Corrie Coolen

Dinsdag 1 oktober

09.00 Woord-en communiedienst

Woensdag 2 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Kitty Roevros – Habets

Donderdag 3 oktober Transitusviering -

wij gedenken het sterven van de H.Vader Franciscus

19.00 Medebroeders Henk Pot ofm, Jos Kolkman ofm,
Laetus Keulaerts ofm, Servaas Wijsen ofm en Peter Franken ofm

Vrijdag 4 oktober Feest van de H. Franciscus

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Anna Patist en Cor Kanters

09.30 Dierenzegening in Leeuwinnenpark naast de kerk

Zaterdag 5 oktober

19.00 Hanny van Zeyl – v.d.Linden ,Harry van Zeyl en zoon David / Breur
Moenen / Frans Dizy en kleindochter Esther / Annie van Boxsel – de
Groof / Sjuul Bijlders / Marieke Bijlders – Walthie / Minus Scheffer

Zondag 6 oktober 27^e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Corrie Lemmens –van Sloun / Nol Coenen / Frans v.d. Meulen en
Treeske v.d.Meulen – Custers / Gerrit Grit en Sylvia Grit – Haan / Gerrit
Bos / Pastor Linke / Sophie Piters – Arnold / Anton Berndsen

Maandag 7 oktober

09.00 Voor de overledenen van de fam v.d.Broeck –Mandersmit / voor de
overledenen van de fam. Bertholet- Bartholomey

Dinsdag 8 oktober

09.00 Broeder Cunibert (Piet van Bree)/ Broeder Mat Paulssen

Woensdag 9 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van de H. Maagd Maria, St.

Antonius en St. Servaas

Zaterdag 12 oktober

19.30 Helena Natterman / Theo Vertommen / Annie Hendrixx – Smeets /
Annie Sanders / Michel Geurts en Wanny Geurts / Guillaume
Steinbach / Bel Reneerkens – Swakhoven

Zondag 13 oktober 28^e Zondag door het jaar

Gastkoor uit Oirsbeek

10.30 Ange Muris – Bitsch / Leon Genotte / Mia Voorst – Menten / Bèr
Haagmans / Annie Kanters – Leclair / Fien Clement-Ramakers / Ron

Korpershoek / Harry McMaster / Sylvano Zwackhalen / Dave de Vlam / Jef Vanwesenbeeck en Maria Vanwesenbeeck – van Heyst / Corrie Cauwels - v.d. Wiel / Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Frams Kusters / Miel Verbert / Rie Leclair / Tiny Borghouts / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Görtz – Vleugels / overleden ouders Smeets – v.d.Leur

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer 

Xsensible® 

ara  Gabor®
since 1949

MEPHISTO 
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND


Fluchos

durea®



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr. 21 12 oktober 2019

Het Woord

Vader, in mijn worsteling,
blijft u altijd dezelfde.

Ik ben het, die de hoop verliest
en focus op mijn werken.

Alles is allang volbracht.

Daar aan het kruis en nu in mij ,
maar ik verlies van een gedachte
als ik even niet meer naar U kijk.

Hoe kan ik verder komen
als mijn ziel het naar U uitroept.
En U niet lijkt te horen
hoe de pijn diep in mij snijdt.

Hoe laat ik de bron weer stromen,
want ik voel me zo verloren.
Was alles soms illusie
en is niets meer wat het lijkt?

Gelukkig Heer is daar uw geest en zegt
"kijk naar het woord".

Het is het woord dat leven geeft
en spreekt tegen wie hoort!



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

Bekentenis

Goed, ik werk dus voor Wijkpresentie Maastricht Noordoost, gelieerd aan deze kerk, Mattie Jeukens zit in het bestuur van de stichting, kantoor is op de pastorie, maar ik ga hier iets bekennen: ik ben niet katholiek...

Ik ben protestants opgevoed, Nederlands Hervormd om precies te zijn (maar ik vind het vreselijk, al die strijd tussen al die kerken). Ben ik dus protestant? Als je me kunt zeggen waar ik precies aan moet voldoen, kan ik daar ja of nee op zeggen... Zoals Mattie ook schreef: de meningen zijn ook binnen de kerk nogal verdeeld (maar dat is niet waar het om gaat).

Ik ben getrouwd met een katholiek, die af en toe grapt, gewoon als het over dagelijkse dingen gaat: "Ga hier nu maar op een katholieke wijze mee om". En dan bedoelt hij: minder streng, makkelijker, wat meer tussen de regels door fietsen... Dat calvinisme wat ik heb meegekregen, is namelijk soms best een last. Zo ben ik van kinds af aan al bezig met de vraag wat nu waar is, wie nu gelijk heeft, hoe het nu echt moet. Maar uiteindelijk hebben we, denk ik, allemaal een beetje gelijk.

Ik vind katholiek niet beter dan protestant, maar ook niet andersom. Ik vind het christendom ook niet beter dan de islam, of andersom. Misschien begeef ik me in de gevarezone door dit in een kerkblad te schrijven. Volgens mij geloven we allemaal in dezelfde God, alleen op een iets andere, en soms héél andere manier. Dat daar verschil in is, is juist mooi. Misschien heeft God dat dan ook wel zo gewild... We kunnen alleen maar van elkaar leren.

Heel veel mensen geloven in deze tijd natuurlijk helemaal niet in God of zeggen zeker te weten dat "er niets is", of zijn er niet mee bezig. "Dit leven is het en daar moeten we het mee doen." Op een bepaalde manier is dat ook een geloof. We kunnen eigenlijk niets zeker weten, denk ik. Alleen maar een gevoel hebben dat, een vermoeden, een overtuiging. En daar dan iets mee doen.

Ingeborg Wesdorp

GASTKOOR ZONDAG 13 OKTOBER

Het Parochieel Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Lambertus te Oirsbeek is verheugd dat zij opnieuw uw parochiekerk mogen bezoeken en de dienst op te kunnen luisteren met koorzang. Het koor is opgericht in 1927 en bestaat uit 38 actieve leden. Onder begeleiding van dirigent mw. Margreet Wesseling en organist Jack Jetten worden de kerkdiensten muzikaal opgeluisterd. Het programma dat door onze muziekcommissie is aanbevolen:
De mis van J.A Korman.

KEVELAER

Donderdag 17 oktober gaan we met een bus naar Kevelaer. Daar zal om 11.15 de mis opgedragen worden in de Biechtkapel. Misschien had u toch mee willen gaan met de bus. Maar je kunt natuurlijk altijd op eigen gelegenheid naar Kevelaer komen om daar met ons de eucharistie vieren.

OKTOBER MAAND VAN DE ROZENKRANS

De maand mei is een Maria-maand en de maand oktober ook. Het kan niet op. Soms lijkt het alsof katholieken meer met Maria bezig zijn dan met Jezus in hun geloofsbeleving. Is dat erg? Ik hoorde iemand zeggen, dat je alles aankunt als je gewoon jezelf blijft en als je blijft bidden. Wie kan je daarbij beter helpen dan Maria? Kom dat maar eens ervaren bij de Rozenkrans, elke woensdag voor de avondmis om 18.30 uur, half zeven dus. Je kunt ook mee bidden via de app: kerkdienstgemist.nl

KINDERKOOR

Vol enthousiasme zijn de kinderen aan het oefenen met zingen. Maar de tijd om samen te oefenen is veranderd. Het is nu op woensdagmiddag van half 3 tot half 4. Iedereen tussen 7 en 12 jaar is van harte uitgenodigd om mee te komen zingen. De zangles wordt gegeven door een professionele zangleraar. Je kunt altijd eens komen luisteren in de sacristie van de kerk dus, op elke woensdag. Muziek en zang is toch geweldig.

EIGE SJÖLDJ, DIEKE BÖLT

Op 18 oktober, tijdens de week van de armoede om 19.30 uur in Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39 in Maastricht, speelt Stichting Turba het toneelstuk Eige Sjöld, Dieke Bölt.

Het thema armoede wordt besproken aan de hand van verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen die verteld worden in sketches, monologen en liedjes. Wat is armoede en hoe is het om altijd de eindjes aan elkaar te moeten knopen? Iedereen die meer wil weten of er zelf ervaring mee heeft, is welkom om naar Eige Sjöldj, Dieke Bölt te komen kijken en daarna het spel "een bloemetje hoort erbij" te spelen en zo in gesprek te gaan over armoede en wat we er tegen kunnen doen.

Dus vrijdag 18 oktober Buurtcentrum Nazareth om 19.30 uur.

MEDITATIEWEEKEND

Van vrijdagavond 25 oktober vanaf 19.30 uur tot en met zondag 27 oktober na het middag -eten tot ongeveer 13.00, uur is er een meditatieweekend bij de zusters Onder de Bogen in de traditie van Zazen. Het is de stilte binnengaan, veel zitten en niet praten. Er is nog plek voor belangstellenden, maar enige ervaring met Zazen is wel aanbevolen. Informatie bij Mattie Jeukens ofm, 043 3634348. De prijs is: 125 euro.

BEZUINIGEN

Er is altijd veel over te doen als het om geld gaat. Nu zitten de boeren in de hoek waar de klappen vallen. Zij worden weg gezet als de grote vervuilers. Als we nu van de bio-industrie af waren dan was alles opgelost, wil nog weleens gesuggereerd worden. Ik geloof er niets van. De oplossingen gaan pas echt komen als we ons grenzen durven gaan stellen en weer oog krijgen voor de kwetsbaarheid van alle leven, dat van onze zuster moederaarde, maar ook van ons zelf. Eigenlijk begint het bij een bekering, een ommekeer en die zal iedere mens moeten durven en willen maken om tot echte veranderingen te komen.

MEEDOEN BEZUINIGEN

Betrokkenheid ontstaat door mee te doen, door niet langs de kant te blijven staan. Meedoen is het beste medicijn tegen gevoelens van onbehagen en eenzaamheid. Meedoen lost niet alles op, maar het opent wel deuren. In de kerk kun je met van alles meedoen. Je bent zelfs hard nodig. Het maakt niet uit wat je kunt. Er is veel om mee op te pakken. Bel eens 043 3634348

VERGADERING KERSTSTALBOUWERS

Dinsdag 15 oktober om 14.00 uur komen de mensen die de kerststal opbouwen bij elkaar in de pastorie om 14.00 uur.

Op de vergadering zullen we de data van opbouwen en afbreken vaststellen. Misschien heeft iemand nog een mooie grote kerstboom in de tuin die weg kan?

CONCERTEN VOOR DE KERST

Misschien goed om rekening mee te houden.

De Happy Kids houden hun geweldige Kerstshow 20, 21 en 22 december; Het onvolprezen en druk bezochte Gospelconcert is op zondag 15 december; Nieuw is dat het koor Musica Vincit gedeelten uit het Kerstoratorium van Muller met strijkers en solisten ten gehore willen brengen op zondag 8 december en dan ook een actie mee op touw zetten voor de Kerstpakkettenactie van L1. Voor dit concert zullen kaarten verkocht worden, de andere 2 zijn gratis te bezoeken.

GEDOOPT:



Op zondag 22 september zijn in Onze Lieve Vrouw van Lourdes gedoopt:

Jowenna Callemeijn, de dochter van Damian en Veronique van Bezouwen – Callemeijn uit de Vliegenstr 96A
en Scott Sillen, de zoon van Ivo en Michelle Sillen – Horbach en het broertje van Julie uit de Baron van Hövelstraat 8.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



We hebben geen berichten van overledenen binnen gekregen, maar met het oog op Allerzielen, wanneer we voor de overledenen van Allerzielen 2018 tot en met Allerzielen 2019 de overledenen gedenken door een kaars voor hen aan te steken, willen we dat ook doen voor mensen die overleden zijn en niet in de kerk zijn gekomen. Van hen waarvan we weten dat zij overleden zijn, zullen nabestaanden hierover een brief krijgen.

Een kerkelijke uitvaart wordt steeds minder vanzelfsprekend of is eigenlijk al niet meer vanzelfsprekend. Soms wordt het ook als omslachtig ervaren als je eerst naar de kerk moet en daarna nog eens naar het crematorium. Hiervoor zou een avondwake een mooie uitkomst kunnen zijn! Een wake aan de vooravond van het afscheid heeft heel oude papieren, maar het is ook gewoon mooi en troostend om wakend samen te zijn en stil te staan bij de overledene.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 12 oktober

19.30 Helena Natterman / Theo Vertommen / Annie Hendriks – Smeets / Annie Sanders / Michel Geurts en Wanny Geurts / Guillaume Steinbach / Bel Reneerkens – Swakhoven

Zondag 13 oktober 28^e Zondag door het jaar

Gastkoor uit Oirsbeek

10.30 Ange Muris – Bitsch / Leon Genotte / Mia Voorst – Menten / Bèr Haagmans / Annie Kanters – Leclair / Fien Clement-Ramakers / Ron Korpershoek / Harry McMaster / Sylvano Zwackhalen / Dave de Vlam / Jef Vanwesenbeek en Maria Vanwesenbeek – van Heyst / Corrie Cauwels - v.d. Wiel / Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn/ Tiny Borghouts / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Goërtz – Vleugels / overleden ouders Smeets – v.d.Leur

Maandag 14 oktober

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 15 oktober

09.00 Luc Castermans

Woensdag 16 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Pastor Clemens Crolla

Zaterdag 19 oktober

19.00 Lambert Last / Marie Louise Duchateau / Fieke Rassin / Manus Remmers / Laurent Ritchi / Willy Pisters / Jan Remmers

Zondag 20 oktober 29^e Zondag door het jaar

10.30 Liesbeth Ammerlaan / Rudi Leclair / H el ene Meens / Jos  Pluymen – Clement / Ed Schijlen / Gerry Hermse – Mullens / Bertien Seegers – Coumans / B er Habets en Joke Habets – Creemers / Tiny Fehrenbach / overleden broers van Joop Renkens, Cees en Wim Renkens en overleden ouders Pellemans – Weyden

Maandag 21 oktober

09.00 Wolfgang Keck

Dinsdag 22 oktober

09.00 Jo Munnecom

Woensdag 23 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

Zaterdag 26 oktober

19.00 Rafi Nzuzi Mpila / Jo Leenders en Jo Leenders – van den Brink / Josephina Leenders – Hoenen / Paul Prop en Mari tte Prop – Habets / Bertien Stizinger

Zondag 27 oktober 30^e Zondag door het jaar

10.30 Sophie Haane – Jongen / Wies Veugen – Wihelmus / Greet Braeken Bausch / Dien Remmers – Stuiver / Truus Lahaye – Thijssen / Henk de Baar en Tinie de Baar – Biesmans / Jo Luyten / Frans Nypels en zoon Maurice Nypels

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:



APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr. 22 26 oktober 2019

Bij de kloosterpoort van Wittem en nu ook bij ons:

Welkom

We heten iedereen welkom die alleenstaand is,
getrouwd, gescheiden, weduwnaar, hetero,
homo of nog weer anders is.

We verwelkomen je of je nu als een nachtegaal
kunt zingen of alleen maar in jezelf kunt brommen.

Je bent hier welkom als toevallige voorbijgangers,
gelukzoeker, God zoeker, of nieuwsgierig.

We verwelkomen diegenen die ouder zijn dan zestig,
maar nog niet volwassen zijn en
tienaers die te snel opgroeien.

Het maakt ons niet uit of je roomser bent dan de Paus,
of sinds Kerstmis tien jaar geleden
niet meer naar de kerk bent geweest.

We heten iedereen welkom die denkt dat de aarde plat
is, te hard werkt of lanterfantert,
We bieden een speciaal welkom aan diegenen die
vandaag een gebed kunnen gebruiken of die als kind
het geloof door hun strot gedrukt hebben gekregen.

Wij verwelkomen pelgrims, toeristen, zoekers,
twijfelaars, kaarsjesopstekers.....en
jou!



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

PRO DEO

Hier in de buurten kom ik veel mensen tegen die iets doen voor anderen, voor mensen in de buurt of mensen wat verder weg, geheel vrijwillig, ofwel *pro Deo*, om in de lijn van het parochieblad te blijven. Ik ben ervan onder de indruk.

Zo iemand is mevrouw Stevens, 93 jaar, die in Nazareth woont. Al meer dan 25 jaar breit zij truien voor kinderen in Poolse kindertehuizen. Ze is altijd aan het breien, zegt ze, al van kinds af aan. "Vroeger thuis zaten we rond de kachel te breien." Ze is nooit meer gestopt, en alleen maar meer gaan breien. "Ik vind het leuk om te doen en een ander heeft er wat aan". Ze laat me de kast zien waarin de truitjes liggen: stapels en stapels, in allerlei kleuren en motieven. Ze gebruikt geen patronen, maar bedenkt alles zelf. Hieronder een fotootje, helaas in zwart-wit.



De wol krijgt ze van mensen in de buurt: veel mensen weten dat ze breit. Ze vraagt het ook voor haar verjaardag. "Ik zou toch niks anders kunnen bedenken". Voor haar 90^e verjaardag kreeg ze 95 knotten garen. Ze hoeft het nooit te kopen.

Drie keer per jaar worden de truien, dan zo'n 50 à 60 stuks, opgehaald door een stichting van vrijwilligers die ze naar Polen brengt met een busje. Helaas moet deze stichting ermee ophouden na december dit jaar: ze kregen geen contract meer voor de loods waar ze spullen opslaan en de vrijwilligers worden zelf ook allemaal wat ouder. Wat mevrouw Stevens dan vanaf januari gaat doen, weet ze nog niet. Dat ze blijft breien zolang ze kan, is wel zeker. Er moet dan alleen een andere bestemming worden gevonden voor de truien, een ander goed doel, voor kinderen die ze nodig hebben.

Als u een tip heeft, mag u mij bellen of mailen. Ik geef het dan aan haar door.

Ingeborg Wesdorp

wijkpresentie2@gmail.com 06-13977845

ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN 1&2 NOVEMBER

Allerheiligen is ook de eerste vrijdag en daarom zal er een eucharistieviering zijn om 09.00 uur met aansluitend de communie aan zieken thuis.

Allerzielen zal net weer als de laatste jaren een viering zijn waarin we een kaars willen aansteken voor de overledenen van Allerzielen 2018 tot Allerzielen 2019. Na de mis gaan we weer de lichten naar de graven brengen, waar de Dela en de vrijwilligers van het kerkhof gezorgd hebben dat er weer 1000 fakkels branden. De Harmonie De Gele Rijders doet ook weer mee. Nu is er ook onze nieuwe kapel bij en de graven zullen weer gezegend worden.

KERSTMIS

Wie vindt het leuk als er weer een echte nachtmis komt, nu om 23.30 uur met Mastreechse Zangers? Kerstavond zouden dan 3 missen zijn: om 18.00u de gezinsviering met het Kerstspel; om 21.00u met de Harmonie De Gele Rijders en ons Theresiakoor en om 23.30u met Zangers uit Maastricht. Kom je?

KOUDE RILLINGEN

Die koude rillingen heb ik nog niet van de koude, nog niet, maar van de angst. Van angst voor het feit dat elk moment nu de kachel in de kerk het kan gaan begeven. Jarenlang is hij 'opgelapt', zijn de kapotte naden opnieuw gelast. Maar voor hoelang nog? Koude rillingen heb ik ook van de nachtmerrie dat dit natuurlijk uitgerekend met Kerstmis gaat gebeuren als de kerk vol zit met mensen. Ik moet er niet aan denken. Koude rillingen heb ik van de onkosten die de verwarming nu kost. Het is een ouderwetse hete luchtkachel die op olie gestookt wordt. De warmte wordt als het ware zo maar de lucht ingeblazen. En koude rillingen krijg ik van wat een nieuwe verwarming moet gaan kosten. Dan zijn we ongeveer 2 ton kwijt.

Warm zou ik worden als iemand met een idee zou komen hoe dit op te lossen en me zou bevrijden van al die koude rillingen?

Elk idee is welkom op de tel. van de pastorie 043 3634348.

Warm zou ik het krijgen als we allemaal samen zeggen, kom we slaan de handen in één en zorgen voor een nieuwe kachel in Onze Lieve Vrouw van Lourdes, dan kun je ook de winter door gezellig naar de kerk!

pastor Mattie Jeukens

SPREUK VAN DE MAAND VAN BRITT

Het geheim van geluk is, dat je je zegeningen telt en niet je problemen.

GOSPELKOOR AMAZING VOCALS 15 december

Gospelkoor Amazing Vocals zingen bekende gospel en negro spirituals, maar ook musicalsuccessen, soulhits, moderne popsongs en traditionals.

Een groep mensen die "slechts" hun Surinaamse afkomst en hun grote liefde voor zang gemeen hadden, zorgde voor het unieke gezelschap van Gospelkoor Amazing Vocals. Het klikte zo goed, niet alleen qua stemmen, maar ook qua karakters, dat het besluit al gauw genomen was om een vast koor te vormen. Amazing Vocals was een feit.

De leden van het koor hebben reeds vele optredens op hun naam staan en heeft hierdoor veel ervaring. Optredens in de Henny Huisman Surprise show, bij de Toppers, bij Paul de Leeuw voor Stef Bos, Gerard Joling, Marco Borsato, Idols, Celine Dion, Mariah Carey, 3FM Awards, Di-Rect en bij het afscheid optreden voor Salomon Burke door De Dijk in Paradiso. Amazing Vocals is niet zomaar een (blackgospel) koor dus. Een koor dat kwalitatief hoog zangwerk brengt in een prettige ontspannen groepssfeer. Door hun uitstraling, swing en repertoirekeuze werkt een optreden altijd aanstekelijk op het publiek. U kunt met Gospelkoor Amazing Vocals gewoonweg niet stil bij blijven staan!

SNUFFELMARKT 27 OKTOBER

Op zondag 27 oktober organiseren Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Ridders" een snuffelmarkt in Trefcentrum

Wittevrouwenveld. Bezoekers zijn welkom van 9:30 tot 16:00 uur, de entree bedraagt € 1,00. Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor verkopers, dé kans om eindelijk uw zolder op te ruimen. Bel snel met John Huijts, telefoon 06 48 46 51 68.

GEDOOPT:



Op zondag 6 oktober zijn in Onze Lieve Vrouw van Lourdes gedoopt: Philou Nicolaes, de dochter van George en Stephanie Nicolaes – Horbach en het zusje van Merle en Robine uit de Termilleslaan 88 in Maastricht .

Eveneens is deze zondag gedoopt:

Kyenzo Braun, zoon van Eloy en Sharon Braun–Dodemont uit de Kasteel Wolfraathstraat 32 en het broertje van Jayden en Kira.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op vrijdag 11 oktober is Jan Suetens overleden, partner van Rosalinda Staes .Lid van de Nachuile en Europaprins van 2016. Jan is 76 jaar geworden. Zijn afscheid was in Mortsel-Dorp België op vrijdag 18 oktober.

Op zaterdag 12 oktober is Ton Brouns overleden, de partner van Marlies Suijlen . Actief bij de CV Drommedarissen en de schilder van het grote spandoek op de pastorie met Manus van Alles: VREDE

BROODNODIG VREDE.

Ton woonde in de Frankenstraat 193 hier in het Vrouwenveld. Ton is 72 jaar geworden. Zijn afscheid was vrijdag 18 oktober

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 26 oktober

19.00 Rafi Nzuzi Mpila / Jo Leenders en Jo Leenders – van den Brink / Josephina Leenders – Hoenen / Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Bertien Stitzinger

Zondag 27 oktober 30^e Zondag door het jaar

10.30 Sophia Haane – Jongen / Wies Veugen – Wihelmus / Greet Braeken – Bausch / Dien Remmers – Stuiver / Truus Lahaye – Thijssen / Henk de Baar en Tinie de Baar – Biesmans / Jo en Roos Luyten - Damen / Frans en Maurice Nypels

Maandag 28 oktober

09.00 Jan Vale

Dinsdag 29 oktober

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 30 oktober

18.30 Rozenkrans

19.00 Clementine Haan

Vrijdag 1 november Allerheiligen

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Zuster Gemma Govers / Truus Wolters / Zuster Paula Paauw / Zuster Gerarda

Zaterdag 2 november Allerzielen

19.00 20^e jaardienst Herman Remmers / Theo Vertommen / Annie Martin – Thans / Breur Moenen / Gerrit Bos / 8^e jaardienst Esther Meijers / Frans Dizy en kleindochter Esther / Eveline Hindi (01-03-2018 / overledenen fam. Hendrixx / Toon van Breugel / Mathilda Beurskens – Truijen / Marjo Aquilini – Dingena voor haar 59^e verjaardag en dat zij al 2,5 jaar gemist wordt.

Zondag 3 november 31^e Zondag door het jaar

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Hanny van Zeyl – v.d. Linden, Harry van Zeyl en zoon David / Mia Voorst – Menten / Gerrit Grit en Sylvia Grit – Haan / Jo Munnecom / Anton Berndsen / Pastor Linke / 4^e jaardienst Henk de Baar en Nolda Herijgers – de Baar / Claire van Ool

Maandag 4 november

09.00 Voor de overledenen van de fam.v.d.Broeck – Mandersmit / Voor de overledenen van de fam. Bertholet – Barthelomey

Dinsdag 5 november

09.00 Ter ere van de H. Maria, St. Antonius en St Servaas

Woensdag 6 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Broeder Sigismund Tagage

Zaterdag 9 november

19.00 Corrie Lemmens – van Sloun / Annie Kanters- Leclair / Sylvano Zwackhalen / Nol Coenen / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Göertz - Vleugels / Jean Rademakers

Zondag 10 november 32^e Zondag door het jaar

10.30 Jaardienst Anna de Leeuw / 15^e jaardienst Annie Freens – Vermeeren
9^e jaardienst Willy Freens / Ange Muris – Bitsch / Hélène Meens / Bèr Habets
en Joke Habets – Creemers / Annie Hendriks – Smeets / Annie Sanders /
Corrie Cauwels – v.d. Wiel / Frans v.d. Meulen en Treeske v.d. Meulen –
Custers / Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Michel Geurts en Wanny
Geurts / Manus Remmers

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+**



(azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

 Bosch Schoenen Voltastraat 28 Maastricht Oost www.boschmodeschoenen.nl T 043 363 5121 's maandags gesloten en geen koopavond	     DE LOOPSENSATIE en vele andere merken !!!	 MOERGESTEL HOLLAND  
--	--	---



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr.23 9 nov. 2019

November

't Waas twelf oor in Venlo
't woord tied um nar hoes te goan
toen iemand zei: 'hei, loep 's mei
't is heer nog neet gedoan'
ik keek ow aan en ik schrok d'r vaan
ik haj ow joare neet gezeen
geej waard nog moei, net zo moei
als toen gans in 't begin

op 't kerkplein in November
zaag ik ow vur d'n ierste kier
de wind di weide dor ow hoar
en ik zaag 't gevaor
ik zaag mien hand al in ow hand
en ik doch: 'loep door, loep door'
onderweg heb ik meejzelf verteld
't waas ni mier als 'n blaad dat velt

mar 'n blaad dat velt en 'n book giet dicht
mar wat bleef dat waas ow gezicht
oaverdaag de zon en 's nachts de moan
ik kos ow oege neet wirstoan
ik doch mier an ow dan an meejzelf
ik doch dage an 'n stuk
..... en zo verder in november.....

Jack Poels met Rowwen Hèze.



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

WAT TE DOEN?

Lenin zei en schreef het al in 1914: Wat te doen? Hij was er van overtuigd dat je iets moest doen, dat je moest handelen en dat was op de eerste plaats opkomen voor gerechtigheid en solidariteit en onrecht bestrijden. Een nobel streven, maar het liep uit op een totalitaire staat, zonder vrijheid voor het individu met een heus IJzeren Gordijn en strafkampen in Siberië. U kent het spreekwoord wel: de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En dat heeft op zijn beurt het gevaar in zich om cynisch te worden of apathisch, zodat je gaat denken dat wat je doet geen zin heeft, dat alles toch lood om oud ijzer is. Het verrassende is dat er nu uit het niets nieuwe bewegingen en initiatieven ontstaan: jongeren vooral, engageren zich opeens enorm met de klimaatproblematiek. Boeren en Bouwers trekken massaal met hun trekkers, vrachtwagens, betonmixers en hoogte werkers op naar Den Haag en bezetten het Malieveld en lijken beweging te krijgen in politieke standpunten. Demonstreren blijkt toch zin te hebben, zo lijkt het. En met verbazing kijk ik naar Chili, Hong Kong, Libië en ook Egypte waar mensen de straat op komen met gevaar voor eigen leven. Veel is er gaande en wordt toegeschreven aan grote onzekerheden over wat blijven zal of wat staat te verdwijnen. Alles lijkt in beweging. Weinig zaken zijn nog echt van zelfsprekend, ja de zon gaat op en onder; het wordt nog steeds dag en nacht en ook gaan er nog steeds mensen dood helaas. We moeten nog steeds eten en drinken om in leven te blijven, maar hoe je aan dat eten en drinken kunt komen en wat je kunt eten en drinken, daarover komt steeds meer discussie. Een baan heb je niet meer voor het leven en wat vandaag goed verkoopt, daar krijg je morgen geen rode cent meer voor. Terwijl het geld tegen de plinten lijkt te klotsen en bijvoorbeeld in ongelooflijke bedragen wordt uitgegeven om stervoetballers te 'kopen', wordt het aantal mensen dat loonbeslag krijgt en in de schuldsanering zit er niet minder om, integendeel, het Leger des Heil heeft alarm geslagen over de toename van het aantal daklozen. Iedereen heeft wel eigen voorbeelden paraat van zo'n tegenstellingen in ons leven. Kortom het leven is niet saai. We doen van alles. Alleen zou ik willen dat het soms toch allemaal iets minder was, dat er meer rust en zekerheid was. Voor als nog echter, blijft het leven een groot avontuur én voor wie geloven wil, blijft die ene belofte: Het komt goed, 't kumpt good en daar hoef je niet eens zoveel voor te doen: blijf ademen en aanvaard wat je overkomt als geschenk en als kans.

AKTIE TEGEN KOUDE RILLINGEN EN VOOR VERWARMING

De inkt van ons parochieblad was nog niet droog of de krant belde al op voor meer informatie over de verwarming van onze kerk en opeens stond een leuk artikel in de Limburger. Toen begonnen mensen naar een banknummer te vragen. De eerste bedragen zijn al binnen, zo belde me onze penningmeester enthousiast op om me dit te vertellen. Dank je wel daarvoor. Wilt u ook storten voor de nieuwe kerkverwarming dan kan dat natuurlijk en wel op rekening: NL11SNSB0861275861 tnv parochie OLV van Lourdes, Maastricht, met vermelding: warmte!

Achter de B van SNSB moet het cijfer nul (0) komen.

CONCERTEN IN DECEMBER

Maar liefst drie prachtige concerten zijn aan te bevelen in de decembermaand: De Kerstshow van de Happy Kids op 21 en 22 december, ons vermaarde Gospelconcert op zondag 15 december en het Kerstconcert met Kerstatorium van Muller door het koor Musica Vincit op zondag 8 december en hiervoor kunnen kaarten in de voorverkoop gekocht worden van 10 euro. Het is een concert met strijkers en solisten. Net als het Gospelconcert begint ook dit concert om 15.00u. De mensen die willen komen worden ook gevraagd of zij houdbare etenswaar willen mee brengen, waar dan kerstpakketten van gemaakt worden.

MAANDAG DE ELFDE VAN DE ELFDE

Gaat nu alles naar het Mecc de Elfde van de Elfde? Ik hoop dat er dan ook een Nederlandse boemel rijdt om er te komen. De Belgen zijn er met hun boemel al op ingesprongen.

Maar of je naar de Elfde van de Elfde gaat of niet, dat moet ieder voor zich uitmaken, maar weten jullie nog dat de 11^e van de 11^e ook de feestdag van Sint Maarten is. Sint Maarten is de ridder die zijn mantel midden doorsneed om te delen met een arme bedelaar, die later Christus zelf bleek te zijn. Sint Maarten kon niet zijn hele mantel geven, dan was hij zelf niet meer de stad ingekomen. Die mantel was een soort herkenninguniform voor de wachters dat hij een ridder van de koning was. Wat Sint Maarten oproept is prachtig, je hoeft niet alles weg te geven, maar deel wel van wat je hebt met anderen. Juist deze donkere dagen voor kerstmis nodigen ons daartoe uit, tot delen.

DELEN MET ANDEREN

Delen met anderen kan op heel veel verschillende manieren en iedereen kan en mag dat op een bij hem of haar passende wijze doen. Maar vooral: doe het!; durf te delen! Je wordt er niet armer van. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

INZAMELACTIE VOOR KERSTPAKKETTEN

In de kerk wordt er een inzamelput gemaakt voor mensen die willen delen met anderen en daarvoor het liefst houdbare voedselproducten willen brengen, waar dan kerstpakketten van gemaakt worden. Het koor Musica Vincit dat op 8 december een bijzonder kerstconcert komt geven, zal meedoen aan deze actie. L1 heeft dan een grote actie in Limburg voor voedselpakketten die naar de voedselbank gaan en naar mensen hier in onze buurten van Wyckerveld, Wittevrouwenveld, Nazareth, Limmel en Heugemmerveld. Zaterdag 7 en zondag 8 december zal de kerk openstaan om hier de spullen af te komen geven.

VORMSELVOORBEREIDING IS GESTART

Op woensdag 6 en donderdag 7 november start de voorbereiding voor de plechtige of het Vormsel, dat zal zijn op zaterdag 30 november. Er hebben zich 10 kinderen aangemeld.

DON BOSCO GASTKOOR ZONDAG 10 NOVEMBER 10.30u

Dit koor werd in 1952 opgericht en telt momenteel 20 enthousiaste leden, in de leeftijd variërend van 56 tot 76 jaar, die het fijn vinden om samen muziek te maken. We zingen een eigentijds en zeer gevarieerd repertoire in diverse talen (ook in dialect) en staan hierbij onder de bezielende leiding van onze dirigent Ronald Franssen, die ons tevens op piano of orgel begeleidt. Om je een idee te geven: we zingen een Beatles medley, een ABBA-potpourri, nummers uit musicals als My fair Lady, Mamma Mia en Grease, dialectliedjes als "Stad vaan mien awwers" enz.

GEDOOPT:



Op zondag 20 oktober is in OLV van Lourdes gedoopt: Nora van Baalen, de dochter van Daniël en Liza van Baalen – Setyawan uit de Loevesteinlaan 495A in Den Haag. Mooi is daarbij om te mogen vertellen dat de grootouders hier bij ons wonen in Maastricht, dat Daniël en Liza in onze kerk zijn getrouwd en dat Liza onze acoliet is. Wonende in 's Gravenhagen speelden zij dus toch een thuiswedstrijd;

Ook is op zondag 27 oktober gedoopt: Xana Nijssen, de dochter van Xavier en Kyara Nijssen – Mirrer uit de Micastraat 7, ofschoon uit Pottenberg was dit ook een thuiswedstrijd, omdat het familie Fadda betrof en een eer was om te mogen doen.

Dat de doop van deze kinderen en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op zaterdag 19 oktober is in de Zeven Bronnen Netta Theunisz-Kerstel overleden, de echtgenote van Jean Theunisz met wie zij 72 jaar lief en leed heeft gedeeld. Drie kinderen heeft zij Jean mogen geven. Zij kende het verdriet van het verlies van de enige zoon Peter. Daarom was zij niet bang om dood te gaan, want zij geloofde dat zij naar Peter zou gaan. Netta is net geen 89 jaar geworden. Zij is geboren op de 11^e van de 11^e. Netta kwam in een Willem I gezin als ik dat zo mag zeggen. Haar beide dochters Clara en Trudy kenmerkte haar met de woorden: eenvoud, bezorgdheid en creativiteit en met hartelijkheid en onvoorwaardelijke liefde. Ondanks haar leeftijd en dat zij al 3 jaar op de Zeven Bronnen was, was er op donderdag 24 oktober een druk bezochte uitvaart in OLV van Lourdes, waarna zij op Oostermaas werd begraven in een graf naast het graf van haar ouders. Dat wilde zij graag.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 9 november

19.00 Corrie Lemmens – van Sloun / Annie Kanters- Leclair / Sylvano Zwackhalen / Nol Coenen / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Goërtz - Vleugels / Jean Rademakers

Zondag 10 november 32^e Zondag door het jaar

10.30 Voor de levende en overleden leden van het Don Boscokoor en voor haar jubilarissen / Jaardienst Anna de Leeuw / 15^e jaardienst Annie Freens – Vermeeren 9^e jaardienst Willy Freens / Ange Muris – Bitsch / Hélène Meens / Bèr Habets en Joke Habets – Creemers / Annie Hendriks – Smeets / Annie Sanders / Corrie Cauwels – v.d.Wiel / Frans v.d. Meulen en Treeske v.d.Meulen –Custers / Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Michel Geurts en Wanny Geurts / Manus Remmers

Maandag 11 november

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 12 november

09.00 Corrie Coolen

Woensdag 13 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen

Zaterdag 16 november

19.00 Bèr Haagmaans / Tiny Fehrenbach / Sjra Jansen / Truus Gense – Daems / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Anja Verbert en Miel Verbert

Zondag 17 november 33^e Zondag door het jaar

Ceciliafeest Gele Rijders

10.30 eerste jaardienst Thomas Praster / Voor de levende en overleden leden van de Harmonie De Gele Rijders / Voor de overledenen van de fam. Fraats – Matti / Jeanne van Hulst / Ed Schijlen / Lambert Last / Mia Lemmens – Last / Fien Clement – Ramakers / Ronnie Korpershoek / Dave de Vlam / Harry McMaster / Greet Braeken – Bausch / Helena Natterman / Bertien Seegers – Coumans / Marie Louise Duchateau / Fieke Rassin / Jo Luyten en Roos Luyten – Damen

Maandag 18 november

09.00 Sjaak Litjens

Dinsdag 19 november

09.00 Ernest Spronken

Woensdag 20 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Pater Leo Elders s.v.d.

Zaterdag 23 november

19.00 12^e Jaardienst Mia van Gelabbeek / Jaargedachtenis overleden ouders Leo Erens en echtgenote Elise Erens – Smeets / Henk de Baar en Annie de Baar – Biesmans / Hannie Vleugels – Quax / Jo Horbach / Leon Gilissen / Bella Habets – Bronckers

Zondag 24 november Christus Koning van het Heelal

34^e Zondag door het jaar

Ceciliafeest Theresiakoor en Jeugddrumband

10.30 Voor de levende en overleden leden van ons Theresiakoor en de Jeugddrumband WV 28 / Rudie Leclair / Sophi Haane – Jongen / José Pluymen – Clement / Wies Veugen – Wihelmus / Jef Vanwesenbeek en Maria Vanwesenbeek – van Heyst / Dien Remmers – Stuiver / Truus Lahaije – Thijssens / Laurent Ritchi / John Hermans / Willy Pisters / 1^e jaardienst Broeder Franciscaan Dirk Bakker / Henriëtte Vermey / Jan Remmers

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:



APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM),

P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-38717 50



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr.24, 23 november 2019

De Tafel

Zoals de kamer
het zenuwcentrum
is van het huis
zo is de tafel
't hart van de kamer.

Het hangt niet prettig in een stoel,
men wil graag aan tafel zitten,
de mensheid kreeg bij haar geboorte
de tafel mee is mijn gevoel.

Heb jij een dier ooit echt zien zitten?
Goed, jullie hond die kan het hoor,
maar zag je dieren ooit zich schikken
rondom een tafel? Die hebben daar
immers geen ellebogen voor.

J.B. Charles



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

JAS

Mattie schreef hier twee weken geleden over hoeveel er in de wereld en in Nederland op dit moment gebeurt. In het klein speelt dit ook, vind ik, in Maastricht en ook hier in Noordoost. Sinds de landelijke overheid een aantal belangrijke taken heeft gedecentraliseerd- ofwel “over de schutting gegooid” (jeugdzorg, langdurige zorg, werk en inkomen) - en de gemeenten dit allemaal voor minder geld moeten doen, is er veel meer bij de burgers komen te liggen. Talloze organisaties zijn in het gat gesprongen, en met goede bedoelingen: iedereen wil het beste voor de mensen. Alleen: wie weet nog voor wat hij of zij waar terecht kan? Wie heeft nog het overzicht? Er is niet één loket waar je met al je vragen terecht kan. En je wordt niet overal even goed geholpen; soms word je van het kastje naar de muur gestuurd. Het hangt er maar net vanaf wie je treft.

Laatst was er een inzamelactie voor winterjassen, voor dak- en thuislozen en “minder draagkrachtigen”. Goed dat dat gebeurt, maar erg jammer dat het nodig is. Het is een van de vele initiatieven: als ik een jas over zou hebben, zou ik nog moeten kiezen bij welke organisatie ik deze inlever. En als ik er een nodig zou hebben, en hem niet zou kunnen betalen, hoe weet ik dan waar ik hem kan krijgen? De een zou misschien bij de kerk aankloppen, de ander bij het Wijkservicepunt, weer een ander bij het Leger des Heils (en weer een ander probeert het zonder jas te doen). Op de ene plek kun je dan een jas kopen voor weinig geld, op de andere plek wordt misschien een potje gezocht via een fonds en op een derde plek worden gemeentelijke regelingen aangevraagd om de jas mogelijk te maken. En nu gaat het hier maar om een jas, laat staan dat je veel ingewikkeldere problemen hebt. Simpel lijkt mij dan om te zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om van te kunnen leven en dus ook voor een jas, maar dat past niet in deze tijd van zelfredzaamheid... En u of jij: ziet u of zie jij door de bomen het bos nog? Of valt het best mee en is het prima geregeld allemaal? Ik ben benieuwd naar uw of jouw ervaring.

Reacties op deze stukjes zijn welkom, ook als u het er totaal niet mee eens bent. Dat kan via mail, telefonisch of door een briefje door de bus, Edisonstraat 2. Ook ben ik er om u/jou te helpen het bos weer te vinden: als u hulp nodig heeft of gewoon eens wilt praten over iets, maakt niet uit wat. Ingeborg Wesdorp wijkpresentie2@gmail.com 06-13977845 (op maandag t/m donderdag ben ik in de wijk.

Treft u mij niet direct, spreek dan iets in, dan bel ik u z.s.m. terug)

LEKKER WARM

De reacties op het probleem van de verwarming van de kerk zijn over het algemeen hartverwarmend. Soms zit er wel een opmerking tussen van: “Waarom ga je het niet in Rome halen die zijn toch rijk genoeg?” Of ze daar rijk genoeg zijn, weet ik niet, maar mocht ik daar wat krijgen dan zou ik er meteen heen gaan, zelfs als het een ‘voettocht’ moest worden. Overigens is dat misschien een idee: wandelen voor warmte? Ook allerhande ideeën kwamen er binnen met mogelijke oplossingen van vloerverwarming, tot fleecedekens en houtkachels. Ik ben niet technisch. Het kerkbestuur heeft begrotingen en berekeningen laten maken die bij het kerkbestuur zijn op te vragen. Hartverwarmend zijn de giften die spontaan zijn binnen gekomen. Nogmaals dank je wel daarvoor en nu de kop er van af is hopen we dat giften blijven komen, die overgemaakt kunnen worden naar bankrekening: NL11SNSB0861275861 tnv parochie OLV van Lourdes, Maastricht, met vermelding: warmte!

GROENE LOPER KERSTCONCERT 8 DECEMBER

Zondagmiddag 8 december wordt aan de Groene Loper het eerste Groene Loper Kerstoratorium gehouden. De Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk, gelegen aan de Groene Loper, is daar vanzelfsprekend de uitgelezen locatie voor.

Het koor Musica Vincit voert het Weihnachts-Oratorium van Müller uit, aangevuld met composities van Bach, Saint-Saens, Cornelius en enkele Gregoriaanse gezangen. Solisten zijn Daphne Ramakers, Pascal Pittie, Jaap Dekker en Jan Lipsch.

Het concert begint om 15.00 uur, kaarten kosten in de voorverkoop € 10,--, verkrijgbaar via jmpp.jeukens@planet.nl of via info@musica-vincit.nl Aan de kassa bedraagt de prijs € 12,50. Trouwe parochianen hebben gratis toegang, maar moeten dan wel hun kaart op de pastorie afhalen.

ADVENT

Geen mooier begin van de advent dan met het Kerstconcert van Musica Vincit op de eerste zondag van de advent. Net als de laatste jaren met de advent willen we ook dit jaar weer elke dag een kort middaggebed houden in de Mariakapel om 12.00 uur met het Angelus, een Psalm, een evangelietekst met bezinning en een adventslied (de advent kent prachtige liederen over verwachting)

VORMSEL ZATERDAG 30 NOVEMBER

Op zaterdag 30 november zullen tijdens de viering van 19.00 uur 11 kinderen het Vormsel doen of wel 'de plechtige'.

De Vormheer die komt is pastor Andre Franssen. Hij is al vaker geweest en ik verheug me op de "Goede Geest" die we dan allemaal mogen ontvangen. De namen van de kinderen zijn: Diego Bisdom-Wijckerveld; Luca Borro; Luna Bouvrie; Celine Cornelissen; Nick Dessart; Zoë Franssen; Levi Hisberg; Aziz Kruithof; Youri Onstein; July Quaedackers en Celine Vrancken.

KINDERKOOR

De harmonie De Gele ridders hebben zondag 17 november al hun Ceciliafeest gehad. Ons Theresiakoor samen met de jeugddrumband. WVV'28 hebben hun Ceciliafeest op zondag 24 november. Maar we hebben ook een kinderkoor. Daar is nog geen Ceciliafeest voor. Hun Ceciliafeest zou zijn als er nieuwe kinderen bijkwamen! De menselijke stem is het kostbaarste en boeiendste instrument die we allemaal mogen bespelen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

DONKERE DAGEN VOOR KERSTMIS

Het is echt donker buiten. Het is maar een kleine stap nu naar een 'donker gemoed'. Het beste wat je kunt doen is bij elkaar komen en feesten! In de kerk doen we niet anders. Zie maar de Ceciliafeesten, maar er zijn er nog meer, wat te denken van St Maarten; de 11^e van de 11^e; het feest van Barbara; het feest van Sinterklaas, toch ook een feest ondanks het gedoe over zwarte Piet. Vervolgens het feest van de H. Lucia (= licht) en kerstmis moet dan nog komen. Dan beginnen de dagen alweer te lengen en verdwijnt langzaam de duisternis voor nieuw licht.

GEDOOPT:

Op zondag 3 november is gedoopt in OLV van Lourdes:

Vayenna Couvee, de dochter van Bas en Angelica Couvee – Remmers, Den Olieberg 82 Meerssen,

Op zondag 10 november



Finn Dupont, de zoon van Jurgen en Bianca Dupont – van Gameren, Bazuinstraat 41 Maastricht

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op zaterdag 26 oktober is in het hospice te Geulle, 86 jaar oud Corrie van de Graaf – de Meijer overleden. Na de dood van haar man Frans in 2006, is Corrie in 2008 van de Merovingenstraat naar de Edisonstraat 11 D verhuisd. Daar heeft zij veel plezier beleefd aan haar burens die goed voor haar waren. Corrie was niet zo van de voorgrond. Zij wilde nooit poespas, rust, eenvoud en bescheidenheid waren haar op het lijf geschreven. Zij heeft haar man Frans enorm gemist, Zij was nog van de traditionele verdeling, de man werkt voor het brood en de vrouw zorgde dat thuis alles op rolletjes liep. Twee dochters hebben zij gekregen; Monique en Edith van wie zij 5 kleinkinderen kregen en 2 achterkleinkinderen. Corrie heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Zij praatte geen Maastrichts en daardoor had zij het gevoel dat zij er niet helemaal bij hoorde, maar voor haar burens en wie haar kende, was zij 'Eine van Us'.

Op zaterdag 2 november hebben we in OLV van Lourdes afscheid genomen van Corrie, waarna de crematie in stilte was.

Op maandag 29 oktober overleed in het ziekenhuis van Genk Nico Meijers, 89 jaar oud en de partner van Anna Meijers – Bruinen. Zij hadden 3 kinderen, waarvan hun dochter Jacqueline overleden is. Hun kleindochter heeft tijdens de uitvaart in OLV van Lourdes op dinsdag 5 november prachtig voor haar opa gezongen, recht uit het hart. Nico had een fabriek opgezet om accu's te maken. Hij was handig, een geweldige man en vader. Hij kon luisteren en was attent. Na zijn pensioen, toen hij 60 jaar was geworden, heeft hij met Anna prachtige reizen gemaakt. Nico is 89 jaar geworden, terwijl hij zelf had gedacht niet ouder dan 60 te worden. Samen zijn zij een gelukkig gezin geweest. De dood van hun dochter heeft misschien achteraf het proces van dementie toch versneld. Na de afscheidsviering is Nico in stilte gecremeerd.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 23 november

19.00 12^e Jaardienst Mia van Gelabbeek / Henk de Baar en Tinie de Baar – Biesmans / Hannie Vleugels – Quax / Jo Horbach / Leon Gilissen / Bella Habets – Bronckers / jaardienst overleden ouders Leo Erens en echtgenote Elise Erens - Smeets

Zondag 24 november Christus Koning van het Heelal

34^e en laatste Zondag door het jaar

Ceciliafeest Theresiakoor

10.30 Rudie Leclaire / Sophia Haane – Jongen / José Pluymen – Clement / Wies Veugen – Wihelmus / Jef Vanwesenbeeck en Maria Vanwesenbeeck – van Heyst / Dien Remmers – Stuiver / Truus Lahaije – Thijssens / Laurent Ritchi / John Hermans / Jan Remmers / Willy Pisters / 1^e jaardienst Broeder Franciscan Dirk Bakker / Henriëtte Vermey / 4^e jaardienst Zuster Gemma Govers

Maandag 25 november

09.00 Luc Castermans

Dinsdag 26 november

09.00 uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag

Woensdag 27 november

18.30 Rozenkrans

19.00 Eugene en Mia van Dooren –Magnée

Zaterdag 30 november

Vormsel

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop - Habets / voor alle vormelingen / Huub Magdelijns / Liane Louis – Dams / Ria Leclaire – Penders / Frans Kusters / Miel Verbert / Anja verbert / Frits Schuman

Zondag 1 december

Eerste zondag van de Advent

Eerste zondag van de maand Speciale collecte voor de kerk

10.30 Theo Vertommen / Frans Dizy en kleindochter Esther / Pastor Linke / Marlies Biesheuvel – Colson / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klaver / Margriet Dams – Beckers

Maandag 2 december

09.00 Voor de overledenen van de fam.v.d.Broeck – Mandersmit en de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 3 december

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 4 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Oomen

Vrijdag 6 december Eerste vrijdag van de maand

09.00 Diny Wijnen / Ine Geelen / Nel Coumans / Frans van Lieshout

Zaterdag 7 december

19.00 Hanny van Zeyl – v.d.Linden , Harry van Zeyl en zoon David / Gerrit Grit en Sylvia Grit – Haan / Anton Berndsen / Ans Frissen – Chapin / Mia Meertens – van Es / Bér Heugen

Zondag 8 december Tweede zondag van de Advent

10.30 Corrie Lemmens – van Sloun / Rafi Nzuzi Mpila / Annie Kanters – Leclair / Annie Hendriks – Smeets / Annie Martin – Thans / Breur Moenen / Gerrit Bos / Guillaume Steinbach

Maandag 9 december Onbevleete Ontvangenis van de H.Maagd Maria

09.00 Zuster Clementine Haan / Truus Wolters / Voor de Nederlandse Provincie van de Franciscanen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+**



(azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u. **SACRISTIE OLV VAN LOURDES**

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op

woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara
since 1949

MEPHISTO
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

Gabor

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND

Fluchos

durea



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr. 26 7 dec. 2019

Het Woord

Vader, in mijn worsteling,
blijft u altijd dezelfde.

Ik ben het, die de hoop verliest
en focus op mijn werken.

Alles is allang volbracht.

Daar aan het kruis en nu in mij.
Maar ik verlies van een gedachte
als ik even niet meer naar U kijk.

Hoe kan ik verder komen
als mijn ziel het naar U uitroept.
En U niet lijkt te horen
hoe de pijn diep in mij snijdt.

Hoe laat ik de bron weer stromen
want ik voel me zo verloren.
Was alles soms illusie
en is niets meer wat het lijkt?

Gelukkig Heer is daar uw geest en zegt
"kijk naar het woord".
Het is het woord dat leven geeft
en spreekt tegen wie hoort!



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

RIJMEN EN DICHTEN

Het is een bijzondere gave als je kunt rijmen en dichten zonder je hemd op te lichten, was zo'n standaard begin van een Sinterklaas gedicht. Wonderlijk hoe taal gebruikt kan worden en hoe sommige mensen daarmee op een ongelooflijke manier kunnen spelen. Taal is misschien wel het kostbaarste wat wij mensen hebben. Door taal kun je informatie door geven; door taal kun je ook kenbaar maken wat je wel en niet wil en wat je plichten als mens zijn. Door taal kun je kenbaar maken waar je je aan te houden hebt; wat de spelregels zijn om ordelijk samen te leven. Want zonder regels loopt het verkeer in een mum van tijd hartstikke vast. Taal is iets wonderlijk en je kunt met de juist gekozen woorden een hele wereld oproepen die niet bestaat en toch in de taal wel kan bestaan. Maar met taal kun je ook verwarring veroorzaken en zorgen voor een: 'Babylonische spraakverwarring'. Soms denk je iemand te verstaan, maar blijkt hij of zij toch iets anders gezegd te hebben dan dat wat jij dacht te hebben verstaan. Ik moet denken aan de dichter die zei: "Er is geen woord, er zijn woorden". En die dichter zei ook, er is geen mens, er zijn mensen en er is poëzie, geen gedicht. En die dichter zegt dan: "Er zijn mensen en als ik zeg ik bemin ze dan lieg ik en als ik lieg ik bemin ze dan spreek ik de waarheid over één mens". Het is het probleem tussen éénheid en veelheid. Ik ben niet alleen, maar samen met anderen en toch hoe meer samen hoe eenzamer we lijken te worden en hoe meer we af willen van die anderen waarnaar we toch weer verlangen.

En juist nu in deze donkere dagen voor Kerstmis waar allerhande gevoelens en verlangens mogen komen, staan we stil bij dat ene wonderlijke gebeuren dat al is er geen woord, maar zijn er woorden dat iemand kon zeggen: "Mij geschiede naar Uw Woord" en dat dan gebeurt waar elke dichter alleen maar van kan dromen dat dat ene woord 'vlees' wordt en onder ons zal wonen. En dat blijkt een mens te zijn van vlees en bloed die begaan is met andere mensen en ons oproept eveneens om elkaar begaan te zijn en elkaar te zien als uniek en bijzonder terwijl er toch 7 miljard soortgenoten rondlopen. Je bent één van de velen toch uniek en bijzonder en zo dat jij het verschil kunt maken door mens te zijn; door woord en daad als het ware één en het zelfde te laten zijn: dat is Kerstmis: zeggen en doen zijn hetzelfde. Maria wist het en zei tegen de engel Gabriel: Mij geschiede naar uw woord".

ADVENT

De advent is alweer bezig. We zijn begonnen op zondag 1 december met de eerste van de vier adventzondagen, waarop we ons voorbereiden op het licht in de duisternis, op de komst van het kind van Bethlehem, de koning van de Vrede. Elke zondag zullen we een kaars extra aansteken op de adventskrans. Om het tot een intense tijd te maken, houden we ook elke dag om 12.00 uur in de Lourdeskapel een korte middagdienst met gebed en overweging. Al zit ik er over na te denken deze gebedsdienst te verplaatsen naar de sacristie, daar is het over het algemeen warmer, maar dan kunnen we het ook uitzenden via www.kerkdienstgemist.nl en kunt u het thuis volgen en later terug luisteren. pastor Mattie Jeukens ofm

CONCERTEN IN DE ADVENT

De Lourdeskerk heeft de naam van een slechte akoestiek, maar dat is niet waar. Zij heeft een droge akoestiek. Er is niet veel galm en dat is voor sommige koren moeilijk zingen. Het vereist namelijk dat je goed en zuiver zingt, omdat elke noot, ook de valse, heel goed te horen is. Wie in de Lourdeskerk zingt heeft lef, kom daarom zeker luisteren:

Zondag 8 december is om 15.00 het eerste Groene Loper Kerstconcert uitgevoerd door het koor Musica Vincit. Zij voeren gedeelten van het Weihnachts-Oratorium van Müller uit samen met solisten en met enkele andere koorwerken van Bach, Saint-Saens en P.Cornelius en uit het Gregoriaans.

Zondag 15 december is ondertussen traditioneel weer een Gospelkoor, ook om 15.00. Gospelchoir Amazing Vocals, als altijd van harte aanbevolen.

HARTEKREET

Voor het eerst heeft de jeugddrumband niet gespeeld tijdens de Ceciliamis op 24 november in de Lourdeskerk. Ondanks het feit dat er een nieuwe instructeur gevonden is, en ondanks het jubileum van 10 jaar van Melissa Pluymen zijn er te weinig trommelende leden. De Jeugddrumband WVV'28 is nog de enige jeugddrumband in heel Nederland. Er kwam een hartstochtelijk pleidooi van de bondsafgevaardigde om op zoek te gaan naar nieuwe leden. Bij deze dus, je kunt je melden bij Lei en Hannie Kuipers. Ze oefenen op donderdag vanaf 18.00u.

HERESIAKOOR

Ook ons Theresiakoor heeft op 24 november haar Ceciliafeest gevierd met een gezellig samenzijn na de mis bij van der Valk. Er zijn verschillende nieuwe leden afgelopen jaar bijgekomen. Een goede zaak. Het zingen kon niet op, ook bij van der Valk werd er die middag nog uitbundig gezongen en toen geen kerkliederen. Het was heel gezellig.

Ons koor repeteert op dinsdagavond van 19.00u. tot en met 20.30u. !

HEEL IETS ANDERS

Heeft u altijd al willen leren tekenen, aquarelleren of schilderen met acrylverf? Bij het Gilde zijn nog plaatsen vrij . De cursus is iedere donderdagmiddag in het Gildegebouw , Past. Habetsstr. 42, 6217 KM Maastricht tel . 043 - 3440910 en is van 12.30u tot 14.30u : o.l.v. Fransje de Bree: tel.: 06 15886563. Voor verdere informatie kunt u het Gilde bellen of mij op mijn gsm, zie bovenstaand nummer. U ben van harte welkom ! Met vriendelijke groet, Fransje de Bree .

OVERLEDEN



Op 8 november is in het azM Truus Gulickers overleden. Haar afscheid is op vrijdag 15 november geweest in het crematorium in Eijsden. Truus is 76 jaar geworden. Zij is geboren en getogen in Blauwdorp. Daar is haar zoon geboren, daar heeft zij haar eigen ouders verzorgd en daar heeft zij later haar man leren kennen die zij ook tot het laatste toe thuis verzorgd heeft. En toen werd het moeilijk voor Truus, maar gelukkig waren er Anne-Mieke, Anita en Jacqueline op haar pad gekomen , die haar tot het laatste toe geholpen hebben en zij vond in het zorgcentrum Daalhof een veilig en goed thuis. Wel ging zij wekelijks een keer naar Blauwdorp terug naar ut Huiske van Envida om er koffie te drinken en wat te praten. Onvergetelijk is de reis naar Spanje geweest. Truus kwam er 5 kilo van bij. Voor Truus was het leven zoals het was en misschien voelde zij zich daarom zo thuis bij Maria van Banneux, de patrones van de armen.

Op de 11^e van de 11^e overleed thuis in de Azamonstraat 33 in Limmel Vic (Vittorio) Di Maio 66 jaar oud. Vic was de partner van Astrid en de vader van Sabrina (+), Franco, Gino, Valentina en Giorgio en de opa van Celestino, Indigo en Nathanaël en van nog 2 kinderen die binnenkort geboren worden. Vic zelf is in Italië, Trivento geboren en op 9 jarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland gekomen. Zijn geboortehuis heeft hij pas enkele maanden voor zijn overlijden verkocht. Zijn droom was ooit om na zijn pensioen daar te gaan

wonen, maar longkanker heeft die droom wreed verstoord. De verkoop van het huis werd een teken van de regie van je leven zelf in de hand te nemen. Heel veel indruk maakte het in memoriam dat werd uitgesproken door zijn vrouw Astrid bij de uitvaart in de OLV van Lourdes op maandag 18 november. Vic wordt omschreven als een mysticus die gevormd en geslepen is door het leven. Op latere leeftijd is Vic gaan studeren en zo verdiepte hij niet alleen zijn eigen leven, maar is hij steeds meer ook andere mensen gaan helpen om hun leven verdiepen en intenser te maken. Vic laat een grote leegte achter.

Op zondag 17 november is Alex Dello overleden. Alex is 64 jaar geworden en hij was de partner van Wies. Omdat Alex en Wies geen kinderen hadden, waren de kinderen van Gertie, de zus van Wies, ook een beetje de kinderen van Wies en Alex. De onderlinge goede band werd nog eens versterkt doordat Wies en Alex, Gertie en haar man Jo en de vader van Wies en Gertie allemaal op de papierfabriek in Meerssen werkten tot het faillissement in 2008. Ook dat zij de meeste jaren van hun leven in Nazareth gewoond hebben. Alex was een rustige man, een motorliefhebber, niet veeleisend, nooit klagen en altijd tevreden en at met veel smaak het eten dat door Wies werd bereid. Alex at het graag en met smaak op, en toen hij opeens geen trek meer had, en flink begon af te vallen was dat een slecht teken, Nooit was hij ziek geweest, nooit was hij naar een dokter willen gaan, misschien is het daarom zo snel gegaan. Eigenlijk gelukkig, al was Alex nog veel te jong om dit leven te verwisselen voor de eeuwigheid. Vrijdag 22 november hebben we afscheid van Alex genomen en hem te rusten gelegd op Oostermaas, naast zijn schoonvader.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 7 december

19.00u. Hanny van Zeyl – v.d.Linden, Harry van Zeyl en zoon David / Gerrit Grit en Sylvia Grit – Haan / Anton Berndsen / Ans Frissen – Chapin / Mia Meertens – van Es / Bèr Heugen

Zondag 8 december Tweede zondag van de Advent

10.30 Corrie Lemmens – van Sloun / Rafi Nzuzi Mpila / Annie Kanters –
Leclair / Annie Hendriks – Smeets / Annie Martin – Thans / Breur Moenen /
Gerrit Bos / Guillaume Steinbach/
Yvonne Rademaeker

**15.00 Groene Loper Kerstconcert: Weihnachts-Oratorium
van Müller met koor Musica Vincit e.a.**



Maandag 9 december

Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria

09.00 Ter ere van het Onbevleete Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 10 december

09.00 Ter ere van de Maria, St. Antonius en St. Servaas

Woensdag 11 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Frans Leers ofm.

Zaterdag 14 december

19.00 Lambert Last / Manus Remmers / Ernestine Vleugels, Madeleine
Vleugels en Maria Göertz – Vleugels / 1^e jaardienst Annie van Boxsel – de Groof
/ Sophie Piters – Arnold / Sjuul Bijlders

Zondag 15 december Derde Zondag van de Advent

10.30 Zeswekendienst Netta Theunisz – Kerstel / voor de overledenen van de
fam. Fraats – Matti / Ange Muris – Bitsch / Leon Gilissen / Sylvano Zwackhalen
/ Bèr Habets en Joke Habets – Creemers / Piet en Riek Vallenga – van Dijk en
de jaardienst van Riek / Jo Geron

Zondag 15 december 15.00 Gospelconcert

Maandag 16 december

09.00 Anna Patist en Cor Kanters

Dinsdag 17 december

09.00 Kitty Roevros – Habets

Woensdag 18 december

18.30 Rozenkrans

19.00 Deken Constant Clerx

Zaterdag 21 december

19.00 Voor de overleden ouders Rodolf – van Gelabbeek / Rudie Leclaire / Jeanne van Hulst / Ed Schijlen / Leon Gilissen / Sjra Jansen / Frits Schuman

Zondag 22 december Vierde Zondag van de Advent

10.30 Zeswekendienst Vittorio (Vic) Di Maio / Anton Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Liesbeth Ammerlaan / Resi Rademakers / Wies Veugen – Wilhelmus / Claire van Ool / Bertien Seegers – Coumans / Mia Dingena – Hamelers / Dien Ubachs - Pisters

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)





Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr. 27 21 december 2019

Advent:

Het is weer zover, het is weer advent
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt!
Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend,
Licht zal er komen, licht in het land!

Wat een geluk en zing het maar luid:
"Lichtje, gaat nooit meer, gaat nooit meer uit!"

Het is weer zover, het is weer advent,
Wacht eens de tweede kaars gaat aan.
Een lied over licht, een lied dat je kent,
Laat het maar horen, hef het maar aan!

Het is weer zover, het is weer advent,
Zie ik dat goed, doet drie het ook?
Ja drie doet het ook, je raakt al gewend.
Licht van een licht, verga niet in rook!

Het is weer zover, het is weer advent,
Vier wordt een vuur, dag kaarsje vier!
En hoe je ook heet en wie je ook bent,
Blijf waar je bent want Kerstmis komt hier!



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

KAARS

Het is alweer half december als u dit leest, bijna kerst. In veel winkels en in de reclame is het al maanden kerst. Veel mensen hebben last van kerststress. Waar draait het eigenlijk om? Eten, eten, eten en verplichte gezelligheid, lijkt het wel. Het huis moet piekfijn in orde zijn met de mooiste kerstversiering. Het eten moet lekker zijn en veel. En het móet gezellig zijn met de familie. Stellen moeten zich verdelen over twee families- soms over vier wanneer van beiden de ouders gescheiden zijn- zodat iedereen tevreden is. Er mag geen onvertogen woord vallen wanneer je gezellig urenlang aan tafel zit, terwijl onderhuidse spanningen zich ophopen. Oké, dit is misschien een beetje overdreven. Bij sommigen is het heus echt leuk. Maar ik hoor toch altijd veel mensen over opzien tegen kerst en de stress die het geeft. Jammer. Daarnaast zijn er veel mensen die helemaal geen familie meer hebben of er geen contact meer mee hebben en de kerstdagen tot hun verdriet alleen doorbrengen: de eenzaamste dagen van het jaar. Die denken dan dat iedereen het gezellig heeft en zij als enige alleen zijn. Schrale troost: er zijn er velen.

Het zou toch een beetje anders moeten kunnen. Was kerst niet dat feest van licht en hoop in duistere tijden? “Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken”, zegt Amnesty International al jaren en het is een oud Chinees spreekwoord. Het begint met hoop op betere tijden en daar vervolgens dan ook iets voor doen. “Vrede op aarde” is veel meer dan een kerstliedje dat klinkt in het winkelcentrum waar je je kerstboodschappen doet. Het vraagt veel inzet, omzien naar elkaar, vooral ook buiten ieders eigen clubje, om echte vrede te krijgen. Ik wens iedereen, religieus of niet, alleen of met familie, een kaarsje toe in de duisternis. Eentje die ook in 2020 mag blijven branden.

Ingeborg Wesdorp wijkpresentie2@gmail.com 06-13977845

WANDELGANGEN MET HET OOG OP KERSTMIS

We vieren nog steeds kerstmis en krijgen daarvoor 2 vrije dagen, ongeacht de dag in de week waarop de deze vrije dagen vallen en elk jaar weer een andere dag, Nu hoorde ik ergens dat iemand geroepen had om de christelijke feesten af te schaffen, omdat het christendom voorbij is en alleen nog een zaak van een klein groepje wat achterlijke mensen die nog niet verlicht zijn. Alleen dat al: openheid en respect voor de traditie waar je als land uit voorkomt en waar je meer aan te danken hebt dan je zelf nog kunt vermoeden, want ook de verlichting is mede door het Christendom ingegeven. Maar wij in Wyckerveld en Wittevrouwenveld weten beter en laten ons de feesten van Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Carnaval niet zo maar af pakken. Al staan ze onder druk, wij hebben weet van onze geschiedenis die ons vervult met genegenheid en trots.

KERK MET DE KERST OPENHUIS

Eerste een Tweede Kerstdag kunt u de hele dag tot 17.00 uur terecht in de kerk om even het kerstdiner te laten wat het is en met een kleine wandeling de spijsvertering een beetje te helpen. De kerststal is te bezichtigen. U kunt een kaarsje opsteken en er zal gelegenheid zijn om het kerstkindje te wiegen bij het zingen van Kerstliederen. Er is een echte bundel met Kerst- en Maria-liedjes in de maak. Laat je die kans niet afpakken tot zingen.

SPONSORING

Nu eens niet voor de kachel van de kerk, al is elk dubbeltje welkom, maar ons is ter ore gekomen dat André Rieu met een fiks bedrag de Muziekschool Kumulus heeft gesponsord. Het is natuurlijk investeren in toekomst, ook voor André zijn eigen orkest. Maar is het ook niet een beetje de zorg afkopen? Ik kreeg een visioen dat André zelf met zijn viool naar ons kinderkoor kwam, waar kinderen echt professionele muzikles krijgen omdat een gang naar Kumulus er niet inzit.

De komst van André zou een geweldige opsteker zijn voor de kinderen die elke woensdag van half 3 tot half 4 aan het oefenen zijn in de sacristie van de kerk.

Trouwens nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Van muziek en zeker zingen wordt je meer mens.



VIERINGEN MET DE FEESTDAGEN

Kerstavond is de gezinsviering om 18.00 uur, dus om 6 uur en de nachtmis is om 21.00 uur, om 9 uur 's avonds met harmonie en koor en de Oude jaarsavondviering is om 18.00 dus om 6 uur om toch iets eerder thuis te zijn, minder uit schrik voor het vuurwerk misschien dan om de jaaroverzichten op tv te zien?

Alle andere vieringen zijn op de vertrouwde tijd van 10,30 uur op Zon- en feestdagen en om 09.00 uur op werkdagen met uitzondering van de woensdag dan is de viering om 19.00 uur

Ik hoop dat u naar de vieringen met Kerstmis komt , welkom.

OVER VAN KERSTPAKKETTEN?

Menigeen zal een kerstpakket krijgen en daar zal van alles inzitten. Mocht u producten aantreffen waar u niets mee kunt, omdat u het niet lust of gewoon niet weet wat je er mee aan moet, dan kun je ze nog altijd naar de pastorie brengen en zoeken we iemand die daar juist wel gelukkig mee is, want is er niet voor elk potje een dekseltje?

KERSTWENS

Ook met de 'kerstkaarten' wordt het wat minder, zoals met alles zou een somber iemand kunnen verzuchten. Toch blijven de goede wensen belangrijk en van hieruit bedanken we iedereen voor de inzet en het enthousiasme dat aan de parochie geschonken is. Ik wens ons allemaal een gezegend, gezond en gelukkig nieuw jaar, waarin we elkaar niet uit het oog verliezen ,maar meer naar elkaar gaan omzien in verwondering.

GEDOOPT:



Zondag 8 december is in Onze Lieve Vrouw van Lourdes Finn Sangers gedoopt de zoon van Luc en Janou Sangers – Vierkotter uit de Steinstraat 35 in Bunde. Finn heeft de ouders verrast door te vroeg te komen en wel precies op dezelfde dag van het petekind van zijn moeder. Veel laat zich plannen, maar niet alles.

*Dat zijn opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal
tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN



Op 5 december is in het azM Lèn Coolen-Reneerkens overleden, weduwe van Thij Coolen. Mw Coolen is 88 jaar geworden. Een leven van hard werken. Toen haar man ziek werd was Lèn niet te beroerd er extra hard tegen aan te gaan en te werken voor 2. Dat heeft zich terug betaald in de zorg van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen voor hun moeder, oma en ama. Zij hebben haar op handen gedragen en gezorgd dat zij tot bijna op het laatste thuis kon blijven in haar eigen woning aan de Ambyerstraat Noord. Een dochter verwoordde het op een prachtige wijze door te zeggen: "Moeder kun je toch niets weigeren als zij je met haar pretoogjes aankijkt. Op 10 december was de crematie in Eijsden. Nu is zij voor altijd bij haar grote liefde met wie zij alles samen heeft gedaan: Thij.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 21 december

19.00 Voor de overleden ouders Rodolf – van Gelabbeek / Rudie Leclair / Jeanne van Hulst / Ed Schijlen / Leon Gilissen / Sjra Jansen / Frits Schuman

Zondag 22 december Vierde Zondag van de Advent

10.30 Zeswekendienst Vittorio Di Maio / Liesbeth Ammerlaan / Wies Veugen – Wilhelmus / Claire van Ool / Bertien Seegers – Coumans / Mia Dingena – Hamelers / Dien Ubachs – Pisters

Maandag 23 december

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 24 december

18.00 Gezinsviering

Corrie Cauwels – v.d.Wiel / José Pluymen – Clement / Bèr Haagmans / Jo Luyten en Roos Luyten - Damen / Fien Clement – Ramakers / Ron Korpershoek / Harry McMaster / Tiny Fehrenbach / Nol Coenen / Laurent Ritchi

21.00 Nachtmis met Gele Rijders en Theresiakoor

Willy en Annie Freens – Vermeeren / Sophia Haane- Jongen / Jef Vanwesenbeek en Riet Vanwesenbeek – van Heyst / Irene Pachen – Stessen en Henri Pachen / Fieke Rassin / Truus Lahaije – Thijssen / Netta en Jo van Helvert - van Est / Riny en Pierre Lambrechts – Willems /

ouders Oerlemans – Elzakkers / Sjeffie Oerlemans / Mathieu Meyers / Hubert Leenders / Margriet Mofers - Jongen

Woensdag 25 dec Eerste Kerstdag Plechtige Hoogmis

10.30 Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Hélène Meens / Mia Voorst – Menten / Dien Remmers – Stuiver /

Annie Sanders / Marie Louise Duchateau / Manus Remmers Willy Pisters / Jan Remmers / Annie Martin – Thans / overleden ouders Hochstenbach – Schmitz

Donderdag 26 dec Tweede Kerstdag feestelijke viering

Met ensemble Gele Rijders en tractatie

10.30 Frans v.d.Meulen en Treeske v.d.Meulen – Custers / Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Tiny Borghouts / Zusters van Barmhartigheid en de gestorvenen / Lei en Rina Theunissen – Geens / Rinus Theunissen / Catharina Theunissen / Karel en Greetje de Bree – de Lange / Fred de Bree en kleine Hans de Bree / Guus en Jeanne Aelfers – Keulers / Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / Jan en Mia Dols – Frijns / zuster Josepha Cornelia Keulen / Overledenen van de familie Jeukens, familie Frijns en familie Keulen.

Zaterdag 28 december

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Jo Haine / Marie Louise Duchateau / Anja Verbert / Truus Gense – Daems

Zondag 29 december

10.30 Antonio Caballero Róman / Gerrit Bos / Frans Dizy en kleindochter Esther / Henk de Baar en Tiny de Baar – Biesmans / Jean Rademakers / Frans v.d.Meulen en Treeske v.d.Meulen – Custers

Maandag 30 december

09.00 Frits Heusschen

Dinsdag 31 december Oudjaarsavond:

Dankdienst met Jaaroverzicht

18.00 Theo Heynen / Jan Vale / Uit dankbaarheid voor alle zegeningen van 2019

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag

10.30 Voor de overledenen van de fam. Claessens / Broeder Cunibert (Piet van Bree) / broeder Mat Paulssen / Om zegen voor het nieuwe jaar 2020

Vrijdag 3 januari Eerste vrijdag van de maand

09.00 Deken Hanneman / Dirk Bakker ofm. en Henriëtte

Zaterdag 4 februari

19.00 Jo Luyten en Roos Luyten –Damen / Jules Bijlders / Rafi Nzuzi Mpila /Anna van Boxsel-de Groof

Eerste weekend van de maand Speciale collecte voor kerk

10.30 Henri Pachen en Irene Pachen – Stessen, 3e Jaargedachtenis / Annie Dreessen / Lily Tonnard, Frans en Pie Geerkens / Clementine Haan / Ida Noorlander / Joke van der Horst / Jo Somers – Creemers, 5e jaargedachtenis / Dirk Bakker ofm ivm verjaardag

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+**



(azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

 <p>Bosch Modeshoenen Voltastraat 28 Maastricht Oost www.boschmodeschoenen.nl T 043 363 5121 's maandags gesloten en geen koopavond</p>	     en vele andere merken !!!	  
---	--	---

