



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

‘t Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr.10 12 mei 2018

De Heilige

Overal in de streek
sprak men over de wijze heilige man,
die bovenop een berg woonde.

Op een dag wilde iemand uit het dorp
hem bezoeken.

Toen hij bij het huis van de heilige
aankwam,
begroette een oude dienaar hem aan de
deur.

‘Ik wilde graag de wijze heilige man zien.’
zei de dorpling tegen de dienaar.
Die glimlachte en liet hem binnen.
Terwijl ze door het huis stapten,
keek de man uit het dorp verlangend uit
naar zijn ontmoeting met de heilige man.

Ineens stond hij aan de achterdeur
van waaruit hij het huis zou verlaten.
Hij stopte, draaide zich om
en zei tot de dienaar:

‘Maar ik wilde de heilige man zien.’

‘Dat is al gebeurd,’ zei de oude man,
‘bekijk iedereen die je ontmoet in je leven,
als een heilige,
zelfs als die op het eerste zicht
niets te betekenen heeft’.

PINKSTEREN

Zoals bij geloof, hoop en liefde de hoop wordt voorgesteld als het kleine kind tussen twee volwassenen in, zo zou je kunnen zeggen, is Pinksteren het ondergeschoven kindje zelfs tussen Kerstmis en Pasen. Pinksteren is het feest van de Hoop, want met de gave van de Geest trekken de eerste leerlingen erop uit en groeit de kerk als kool.

Geest is in het Latijn Spiritus waar het woord spiritualiteit vandaan komt. Spiritualiteit is in als ik zo om me heen kijk en bladen als Zin en Happiness ter hand neem. Spiritualiteit klinkt interessant en daar kan alles onder vallen wat van 'de andere wereld' komt, van engelen tot esoterische en energetische krachten. Spiritualiteit omvat zo heel veel en er gaat vaak een hele alternatieve wereld achter schuil. Toch spreekt het feest van de Geest niet zo aan. Pinksteren wordt eerder geassocieerd met winkelen en woonboulevard en vroeger met Pinkpop, maar die tijd is ook al weer voorbij. Als we eerlijk zijn komt dat natuurlijk omdat het geloof niet meer zoveel lijkt voor te stellen. Dat is de realiteit waarin we leven. Kerkelijke feesten ordenen het maatschappelijke leven niet meer. De zondag is geen 'Dag des Heren' meer waarop je eigenlijk niets anders mocht doen dan naar de kerk gaan en 's middag voetballen en of op familiebezoek. Het wonderlijke is nu we de inhoud van de zondag hebben los gelaten we er een 24 uren economie voor in de plaats hebben gekregen. Geld en markt en winkelen zijn 7 dagen in de week dominant. Omdat winkels op zondag tijdens de Ommegang van de Heiligdomsvaart gesloten moeten blijven, mogen ze als compensatie nu 's avonds open. Als Nederland een land was van dominees en kooplui, lijken de kooplui overgebleven en zijn de dominees verdwenen. Er is alleen nog maar materialisme met massaconsumptie en een hedonistische cultuur met 'genieten' en de 'kick'. Spelen we niet allemaal spellen met onze smartphone? Maar toch, maar toch: Pinksteren in de christelijke traditie is veel minder een 'spiritueel' gebeuren dan een materiele zaak. Want Pinksteren komt van Pentacosta: dat betekent 'Vijftig'. Is dat niet vreemd? Nee, want het verwijst naar het jubeljaar, het vijftigste jaar bij de profeten in het O.T (Jes 61 en Lev.25), waarin het land opnieuw verdeeld moest worden, alle schulden kwijtgescholden en alles weer eerlijk verdeeld opdat ieder hetzelfde zou hebben en er geen schulden meer zouden zijn! Wat staat er over de eerste Pinkster-gemeenschap: 'Zij deelden alles met elkaar en er waren geen noodlijden meer onder hen'. Nou kom daar nu maar eens voor: geen schulden meer, geen verschil in rijkdom, ieder krijgt wat hij of zij nodig heeft: Zoiets als een klooster! Zelig Pinksteren. Pastor Mattie Jeukens ofm

HEILIGDOMSVAART 2018

Op de pastorie is een hele grote doos binnen gekomen met programma-boekjes van de Heiligdomsvaart. We zullen deze programmaboekjes in de kerk neerleggen en in de Mariakapel.

Het programma ziet er indrukwekkend uit. Met verrassende zaken uit onverwachte hoek, zoals de fototentoonstelling van Herman Wijler in het Theater aan het Vrijthof, elke dag van 12.00 tot en met 18.00 uur. Maar misschien toch ook weer niet als je het werk van Herman kent en weet hoe hij steeds weer bezig is met het licht/Licht en ook met het eerste boek uit de Bijbel, het boek Genesis over Schepping.

Graag beveel ik vrijdag 25 mei aan om mee te komen doen in de Sterprocessie, om vanaf 19.00 uur samen te trekken naar de Sint Servaas. Wij vertrekken met onze 'reliëken' vanaf de Matthijs in de Boschstraat. We verzamelen vanaf 18.45 uur bij de Matthijs

DEKEN HANNEMAN STICHTING

In aansluiting bij het thema de Heiligdomsvaart 2018 van 24 mei tot en met 3 juni: "Doe goed en zie niet om", is de Deken Hanneman Stichting in het leven geroepen om 'zorg voor elkaar' te stimuleren. Hoe? Door een koppeling te maken van Betrouwbare vrijwilligers aan mensen die extra steun in hun thuissituatie kunnen gebruiken. Kijk voor informatie of met vragen of misschien zelfs wel om mee te doen op: www.dekenhannemanstichting.nl Het motto dat erbij gegeven is, is: "Vrijwilligers, een volwassen versie van goede feeën", (Loesje)

10 JAAR KUNSTKETEL vrijdag 25 mei

Het is een vertrouwd beeld : de etalage van de Kunstketel op de hoek van de Frankenstraat en de Edisonstraat. Wat heeft er al niet in de etalage gehangen en gelegen? Ik zie de eindeloos veel ouderwetse fototoestellen nog liggen, die we hadden gekregen na een oproep in de Wegwijs. Het was een oproep om kinderen op pad te sturen om hun eigen buurt te fotograferen. Het was net toen iedereen over aan het schakelen was naar een digitale camera, die overigens vermoedelijk nu ook al weer overbodig zijn met zo'n mooie fototoestellen in je GSM. Maar ik zie ook nog de communiejurkjes hangen in het kader van Buurtherinneringen. Ik zie de Barbara's nog staan die na de tentoonstelling in de kerk terug kwamen in de kunstketel. Ik zie schilderijen met engelen ophangen, engelen die waken over ons allemaal hier, want als zij er niet waren geweest, dan was het nu vast nog heel anders geweest. Ik zie ons ook zitten met de communieouders op het moment dat de kinderen in de kerk met Sjef aan het oefenen zijn voor de communie. Hoeveel daar al niet geknutseld is! De papieren bloemen die van servetten gemaakt zijn, zijn niet meer te tellen. Hoe Jo zorgde dat alles weer op zijn pootjes terecht kwam. Nog steeds ben ik onder de indruk van de handtekeningen op de tegels tegen de muur met bisschop Frans Wierds, Eberhard van der Laan en Onno Hoes broederlijk naast elkaar. Hoe krijg je het voor elkaar? En elke

vrijdagmiddag is er wonderlijke muziek van Jos, die uit alles een melodie kan toveren. Vrijdag 25 mei, van 4 tot en met 7 uur is de Kunstketel open voor het jubileumfeest.

GELE RIJDERS: UITSTEKEND

Op zondag 29 april hebben de Gele Ridders olv Thijs Zenden meegedaan aan een concours in het Duitse Nordrhein-Westfalen (Hochsauerland). Zij behaalden 92 van de 100 punten: Proficiat!

KIENEN

Elke dinsdagmiddag is er weer kienen in het Trefcentrum met mooie prijzen vanaf 13.00 uur. Kom gewoon eens proberen. Je krijgt Kien!

MANNENKOOR BORGHAREN EERSTE PINKSTERDAG

Dit vitaal mannenkoor uit Borgharen dat officieel al in 1902 is opgericht en nog steeds springlevend is, komt met Pinksteren in de OLV van Lourdeskerk zingen in de Hoogmis van 10.30 uur. Het koor is onder leiding van Fried Dobbstein en wordt op de piano begeleid door Inge Pasmans. Om ons niet de uiterste prijs te vragen, zullen zij een deurcollecte houden bij het einde van de mis.

Het lijkt me een unieke kans om dit mooie koor te mogen horen en zien in onze monumentale Lourdeskerk die door haar droge akoestiek juist uitdaagt om goed te zingen. In onze kerk kan niets verbloemd worden. In deze kerk komt het op de zangkwaliteit aan die volop in het koor aanwezig is. Ik hoop dat heel veel mensen naar deze mis zullen komen met Pinksteren en zo de Geest krijgen, misschien de geest om ook te gaan zingen. Goed zingen is 2x bidden. Natuurlijk is er na de mis koffie en vlaai voor het koor en alle anderen. Kom maar luisteren.

TWEEDE PINKSTERDAG

Geen mannenkoor, maar zelf zingen en bidden in alle talen en tonen om de Geest die waait waarheen zij wil. Nog één keer doen we eerste Pinksterdag dunnetjes over, met dezelfde bezieling als eerste Pinksterdag. Natuurlijk wordt na de mis iedereen weer getraakteerd door menier pestoer op de bekende verrassing! Kom meezingen!

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

Van Mik kreeg ik als reactie op het artikel met de vraag wat je nodig hebt om mens te zijn?:

“Een Afrikaans spreekwoord zegt: 'Ik ben, omdat jij bent'. Dat drukt precies uit waarover het gaat. Wij mensen zijn sociale wezens en worden geen mens zonder de ander. De ander die zo anders is als jezelf. De ander die spiegelt, waarvan je leert en die jij iets leert”.

Zijn er nu ,na dit gezegd hebbende, nog andere dingen die je nodig hebt om mens te zijn, of heb je verder niets meer nodig?

TERUGKOMVIERING

Op zaterdag voor de Pinksteren zijn hopelijk de foto's en de video klaar van de Eerste Communie. Na de mis kunnen die in de sacristie opgehaald worden. Als er genoeg kinderen in de mis van 19.00u zijn, kunnen we nog een liedje van de communiemis zingen

GEDOOPT:



Op zondag 22 april zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:
Dwightley Nuiten, de zoon van Michael en Angelica Nuiten – Smeets uit de Dorpstraat 2 in Gellick en het broertje van Desley en Bradley;

Djivano Verbert, de zoon van Bryan en Jessica Verbert – Bronckers uit de Opalienestraat 7B;

Novan Volkers, de zoon van Kenny en Jamy Volkers – Brux uit de Kanunnik Lavignestraat 4 in Riemst – Vlijtingen. Kenny is moeljaan van onze Drommedarissen.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op 22 april overleed thuis in haar eigen woning **Lucie van Deurse**, 66 jaar oud. Op maandag 30 april was haar afscheid in het crematorium in Geleen. Lucie heeft een bewogen leven achter de rug waarin het geloof haar altijd weer geholpen heeft. Daarom kon zij vrede sluiten met wat haar overkomen is. Een bijzondere band had Lucie met haar zoon Etienne, Hij heeft zijn moeder samen met Audrey tot het einde toe verzorgd. Lucie geloofde in engelen en nu geloven wij dat zij een engel is.

Op 1 mei overleed in het Hospice André Willems, 59 jaar oud, wethouder van Maastricht voor de seniorenpartij. Het afscheid van Andre was maandag 7 mei in zijn parochiekerk van Sint Pieter Beneden. Ik ben met André in contact gekomen door zijn engagement met Franciscus. Elk jaar was hij aanwezig bij de Transitusviering op 3 oktober als we het sterven van Franciscus herdachten. André was ook lid van de biddende vaders. Deze kant van hem wil ik hier graag naar voren brengen omdat André zo voor mij een steun is geweest.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

Dinsdag 22 mei

09.00 Sjaak Litjens / Uitdankbaarheid bij gelegenheid van een 50 jarige
bruiloft

Woensdag 23 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Mevr. Prevos – Gooien / Tonny en Peter Dizzy

Zaterdag 26 mei

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Mia van Gelabbeek / voor
een jarige / Corrie Coolen / Ber Habets en Joke Habets –
Creemers / Greet Braeken – Busch

Zondag 27 mei **H.Drie-eenheid**

10.30 Voor de overledenen van de families Fraats – Matti en Kaanen –
Matti / 1^e jaardienst Marjo Aquilini – Dingena / Jaqueline Paulissen
/ 1^e jaardienst Truus Wolters en we gedenken haar ouders / Frans
en Maurice Nijpels / overleden ouders Thewissen - van der Meer
/ Nico Thewissen en kleindochter Esther

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

‘t Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr.11 26 mei 2018

Op het einde van de meimaand
de vrede, bid voor ons

Voor landen en volkeren in oorlog
Waar mensen elkaar naar het leven staan,
Waar geweld en dood overheersen
Maria koningin van de vrede, bid voor ons

Voor vluchtelingen, asielzoekers en
ontheemden
Voor mensen op de vlucht, zoekend naar
toekomst,
Maria koningin van de vrede bid voor ons

Voor families, verdeeld door ruzie en
misverstanden
Voor ieder die in eigen huis niet veilig is
Maria koningin van de vrede bid voor ons

Voor onszelf, onrustig en onzeker
Vol verdriet en eenzaamheid
Zoekend naar trouw en geborgenheid
Maria koningin van de vrede, bid voor ons

MARIAKAPEL MET OF ZONDER?

“Er komt toch zeker wel een Mariabeeld in die kapel, trouwens komt daar nog iets van, van die Mariakapel”, vroeg me iemand afgelopen dagen. “Denk er aan dat in een Mariakapel ook een Maria moet komen”, werd me aangezegd. Oei, we dachten aan mooi glas in lood met afbeeldingen van Maria, maar als er een Mariabeeld in de kapel moet, welke Maria dan? Overigens gaat het nu eerst daags echt beginnen. Het is wachten op de sloop van de woningen in de Tillystraat. Met het hout dat daarvandaan komt willen we de kapel gaan bouwen in de vorm van een ‘zevenhoek’. Een Zevenhoek vind je eigenlijk nergens, maar 7 is een prachtig symbolisch getal. Daar hebben we het al over gehad. Nu Maria dus. We hebben een Onze Lieve Vrouw van Lourdes gekregen en daarmee is het begonnen. Maar een Onze Lieve Vrouw van Lourdes hebben we al in de kerk. Is er misschien ook een Slevrouw van het Wittevrouwenveld, heb ik me afgevraagd. Je hebt Maria van Lourdes; Maria van Banneux, de maagd der armen; van Fatima, met de bijnaam Az-Zahra, de stralende; natuurlijk is er de Sterre der Zee en Maria van Heppeneert. Ik ken geen Maria van het Wittevrouwenveld. Maar ik ken wel het ‘Witte Vrouwtje’ van Pie Hameleers dat door Manon gered werd bij de sluiting van de Maris Stella. Toen wilde niemand dat hebben en Manon heeft er zich destijds als een soort moeder Teresa over ontfermd. Later kreeg dat beeldje trouwens een ereplaats bij de buurtherinneringen. Nu staat het bij mij in de pastorie, want daar hoorde het volgens Manon thuis. Ik vroeg me af of er niet een echte nieuwe Maria van het Wittevrouwenveld zou kunnen komen, geïnspireerd op het Witte Vrouwtje van Pie Hameleers? Maar wie zou dat dan kunnen en willen maken? Het zou een beeld van steen moeten zijn en tot 2 meter groot, zodat het niet zo maar meegenomen kan worden. Het zou wat zijn: een eigen Maria van het Vrouwenveld! Voor de kunstenaar die het aan zou durven en willen, zijn er modellen genoeg: elke moeder namelijk van het Vrouwenveld, Wyckerveld of Nazareth, want verdienen die eigenlijk niet allemaal een standbeeld? Het zou ook een beeld kunnen worden van een soort ‘oer-moeder, de moeder van alle leven, maar ik zou niet weten hoe je die moeder moet maken. Ondertussen is er nog een Maria opgeborgen in het Trefcentrum, Maria die in de Pileer in Wyckerveld gestaan heeft. Misschien is zij wel de goeie moeder met kind voor ons allemaal. We zouden met dit beeld in de kapel kunnen beginnen. Trouwens, er wordt naar gestreefd om de kapel klaar te hebben op 15 augustus, het feest van Maria Ten Hemelopneming. pastor Mattie Jeukens ofm

COMMUNIE

Verschrikkelijk slecht weer was gemeld. We hadden al een alternatieve route voor de kinderen met de Harmonie, maar het viel mee ,behalve de kou en die paar druppels in de ochtend. De kinderen rilden van de kou aan het begin van de processie, maar gaandeweg kwam zelfs de zon door. Die zon mag tekenend zijn voor het communiefeest. De kinderen zelf waren de zon en ze hebben het heel goed gedaan. Het is een prachtig feest geworden. Natuurlijk is nooit alles perfect. De fotograaf moest invallen en het was haar eerste keer dat ze een communiefeest fotografeerde. Ongewild liep ze Dré soms voor de voeten. Maar één keer moet de eerste keer zijn. Ik heb het gevoel dat de communie een echt feest is geweest voor de kinderen en hun ouders. Sjef, José, ouders en Harmonie de Gele Rijders en alle anderen heel veel dank voor het meedoen.

HEILIGDOMSVAART VRIJDAG 25 MEI

Het gaat van start op vrijdag 25 mei voor ons als parochies met een sterprocessie naar het graf van Sint Servaas. Vanaf vier plekken start de processie. Wij met de dragers van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en het Mariabeeld starten vanaf de Bosschstraat bij de Sint Mathijs. Wie wil meelopen is van harte welkom en u bent er zelfs uitdrukkelijk voor uitgenodigd. Zorg dat je 5 voor zeven 's avonds bij de Mathijs bent. Het zou mooi zijn als er mensen van heel Maastricht Oost met ons meelopen.

KUNSTKETEL 10 JARIG BESTAAN 25 mei

Diezelfde vrijdag 25 mei is om 16.00 uur het begin van de viering van 10 jaar Kunstketel. Een filosoof en een pastoor houden de laudatio, ofwel de lofrede op het 10-jarig bestaan van deze kleurrijke en opvallende plek in de buurt. Hier kun je dus mooi naar toe komen voordat om 19.00 uur de sterprocessie begint, want de festiviteiten stoppen om 19.00 uur.

NOG EENS HEILIGDOMSVAART één DAG EERDER

Tijdens de Heiligdomsvaart van 24 mei tot en met 2 juni is er een tentoonstelling van Herman Wijler, de lichtschrijver uit het Vrouwenveld, met als thema: Genesis in het theater aan het Vrijthof elke dag van 12.00 – 18.00 uur. Deze tentoonstelling wordt geopend op woensdag 23 mei om 16.30 uur en Jac van den Boogard zal het openingswoord doen en ik vermoed ook een eerste duiding geven van deze bijzondere tentoonstelling van Herman met het thema Genesis, waar hij eigenlijk al jaren mee bezig is.

VAKANTIE?

Voor wie op vakantie wil is het misschien goed te overwegen dat wij met een beetje geluk vanuit Europa al voor een paar tientjes de wereld over kunnen vliegen, terwijl als mensen buiten Europa, Europa binnen willen komen ze daar het risico lopen dat te betalen met hun leven! Hoeveel vluchtelingen komen er niet jaarlijks om? Is dit normaal?

Dan nog een wijsheid van Loesje over arme mensen:

“Dat zijn pas arme mensen: Ze hebben alleen maar geld”.

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

U mag reageren hoor op wat u nodig hebt om mens te zijn. Na de mooie reactie van Mik van vorige keer dacht ik toch ook dat, al leeft de mens niet van brood alleen, er toch wel eten en drinken nodig is. En lucht vulde Anneke toen aan, ja want zonder eten en drinken gaat het niet en lucht hebben we ook nodig als levensadem: klaar loch dan wel te verstaan hoor ik Paul al zeggen. Wat zou nog meer nodig zijn?

GEDOOPT:



Op zondag 13 mei, Moederdag zijn gedoopt:

Diego Backhuis, de zoon van Maurice en Brenda Backhuis – Schefer uit de Coppestraat 14 in Maastricht.

Fay en Kayleigh, de dochters van Bart en Irina Ensink – Hofstede uit de Benedicstraat 3 in Gronsveld .

Desteney en Jasmine, de dochters van Michaëlla van Zeijl en de bonus pappa Virgil Werkman uit de Kristalstraat 39. Zij hebben ook het vormsel ontvangen.

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN:



Op woensdag 2 mei is thuis op de Voedingskanaalweg in Bosscherveld, **Leon Gennotte** overleden 73 jaar oud. Leon was 48 jaar in liefde verbonden met José Wolters en de ouders van Hans en Inge die op hun beurt voor 3 kleinkinderen hebben gezorgd: Marleen, Rob en Sven.

Leon is jaren lid geweest van de Mastreechter Staar, maar zijn gezondheid is hem parten gaan spelen. Leon bleef thuis en José ging werken, maar Leon was geen man om bij de pakken neer te gaan zitten. Hij kookte graag, dat was zijn hobby en hij werd actief in kerk en buurt. Leon heeft van het goede leven gehouden. Met José was hij lid van de Linedance club. Leon had een echt sociaal hart. Zo heeft hij ook heel wat transporten naar Polen georganiseerd, waarbij zelfs de toenmalige pastoor is mee geweest. Dat was medebroeder pater Thijs Smits. Thijs was mee voorganger in de kerk en er waren heel veel mensen die blijk gaven van hun betrokkenheid bij Leon en José. Na de drukbezochte afscheidsviering in de OLV van Lourdes op woensdag 9 mei vond de crematieplechtigheid plaats in Eijsden.

Eveneens op 2 mei is **Trautje Duchateau** overleden. Haar afscheid was op 8 mei in het Crematorium in Geleen. Opeens is het heel snel met haar gegaan. Ze werd ziek en zij werd niet serieus genomen tot het te laat was. Trautje heeft altijd weer gezocht naar het geluk dat haar steeds weer leek te willen ontglippen. Zij heeft veel verdriet gekend, maar gelukkig ook vreugde in de kinderen en de kleinkinderen die haar lust en leven waren. Trautje was de weduwe van Nico Duchateau.

Trautje is niet in de kerk geweest, maar de familie heeft wel een rouwbrief op de pastorie afgegeven, zo kunnen we haar toch gedenken hier in de Wegwijs en straks met Allerzielen op 2 november. Dat kan dus ook voor anderen, maar dan moet er wel een bericht binnenkomen op de pastorie.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 26 mei

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Mia van Gelabbeek / voor een jarige / Corrie Coolen / Ber Habets en Joke Habets – Creemers / Greet Braeken – Bausch

Zondag 27 mei **H.Drie – eenheid**

10.30 Voor de overledenen van de families Fraats – Matti en Kaanen – Matti / 1^e jaardienst Marjo Aquilini – Dingena / Jaqueline Paulissen / 1^e jaardienst Truus Wolters en we gedenken haar ouders / Frans en Maurice Nijpels / overleden ouders Thewissen - van der Meer / Nico Thewissen en kleindochter Esther Dizy

Maandag 28 mei

09.00 Ter ere van de H. Antonius / om steun in moeilijke situaties

Dinsdag 29 mei

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 30 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Vrijdag 1 juni **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes / om steun in moeilijke situaties

Zaterdag 2 juni

19.00 Ria Leclair – Penders / Miel Verbert / Frans Kusters / Gertruda Dassen - Veulemans / Peter Duysens / Tonia Damen / Tiny Fehrenbach – Keersemeekers

Zondag 3 juni **Sacramentsdag** **Vredeskoor**

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / overledenen van de fam. Steps – Colaris / Jan en Thea Savelberg – de Jong / André Haustraete / Annie Dreessen / Marlies Biesheuvel – Colson / John Hermans en Jules Janssen

Maandag 4 juni

09.00 Voor de overledenen van de fam. v.d. Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 5 juni

09.00 Jos Nijssen

Woensdag 6 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van de Meulen – Custers

Zaterdag 9 juni

19.00 18^e Jaardienst Jef Rodolf / Sylvano Zwackhalen / Helena Natterman / Ed Schijlen / Jo Horbach / Lambert Last / Leon Gilissen

Zondag 10 juni **10^e Zondag door het jaar**

10.30 Leon Strijp / Gerrie Hermse – Mullens / Dave de Vlam / Gerrit Grit
, Silvia Haan – Grit / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever / Jan
Oomen / Kitty Roevos – Habets / Henk de Baar en Annie de Baar
– Biesmans / Nolda Herijgers – de Baar / Theo Vertommen / Truus
Gense – Daems / Jo Haaken en Marga Haaken - Winckers

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT**



UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Gulielmus



**Parochie H. Familie en
O.L.V. van Lourdes.**

Voltastraat, Pres. Rooseveltln
211, 6224CP Maastricht.

SNS-Bank

IBAN: NL28SNSB0858383500

Parochiecentrum

Edisonstraat 2, 6224GK
Maastricht. Tel.: 382 52 78

www.kerkomnou.nl

Bij nood: Tel.: 043-6314500

S.O.S. tel. Hulpdienst
045-571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 68 nr. 12 9 juni 2018

Wat zoek je pelgrim?
Welk doel hoop je te vinden?

Nee, de Heer die je zoekt
Wacht niet op jou
Bij het einddoel van de weg

De Heer die jij zoekt
Is je metgezel op de reis.

Moge hij je behoeden
Voor alle kwaad
En tot wij elkaar weerzien,
Je beschermen
En dragen in zijn hand

EZEL OF VLIEGTUIG

De Amerikaanse dominee weet het heel zeker, als Jezus nu terug zou komen dan zou hij niet meer op een ezel rijden, maar dan zou hij de wereld rondvliegen met een vliegtuig. Deze dominee wist ook welk vliegtuig dat moest zijn, want toen hij het God had gevraagd, had God ja gezegd. Ik ben het model vergeten. Ik heb alleen onthouden dat het 54 miljoen dollar zou moeten kosten. Zijn mensen moeten giften bij elkaar brengen zodat hij het kan kopen. Maar het mooiste komt nog. Deze dominee had al 3 vliegtuigen! Ik heb altijd gedacht dat je maar in één auto tegelijk zou kunnen rijden, en dat dat ook geldt voor vliegtuigen. Zouden mensen dat geld voor deze dominee bij elkaar brengen? In Amerika is veel mogelijk en ik moest denken aan wat mijn vader zei: "Mattie, als het niets meer wordt in de kerk, moet je gewoon naar Amerika gaan en daar een nieuwe kerk beginnen!". Mijn vader had dat al in de gaten. Soms bekriipt me wel de neiging om hard weg te rennen naar Amerika, maar de berichten die van daar komen, maken me huiverig. Ik heb vooral schrik voor de grote kloof tussen arm en rijk. Zou ik daar tegen kunnen? Maar hier krijg ik wel moeite met onze kardinaal. Hij is de leider van onze RK kerkprovincie. Mijn moeite zit er in dat ik het gevoel krijg dat mij steeds weer de oren gewassen worden. Jezus waste in elk geval nog de voeten van zijn leerlingen. Deze man is wat nukkig, Hij ziet de Paus het helemaal verkeerd doen als de Paus tegen de Duitse bisschoppen zegt dat ze hun problemen onder elkaar in broederlijke liefde moeten oplossen en niet van hem een antwoord vragen dat ze allang kennen en waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Scherpslijpers heb je wel overal. Ze zijn nodig om alle voorschriften in het oog te houden, maar ik voel me meer thuis bij iemand die zegt dat de mens er niet is voor de sabbat, maar de sabbat voor de mens. En eigenlijk is onze kerk zo gek nog niet. De laatste regel van het Kerkelijk wetboek is heel interessant, die zegt namelijk dat steeds het zielenheil, met inachtneming van de canonieke billijkheid, voor ogen gehouden moet worden en dat dat in de kerk steeds de hoogste wet is. Dat is eigenlijk ongehoord. Wat het zielenheil is laat zich niet vangen in welke wet dan ook. Paulus wist dat al als hij zegt dat hij in de Liefde voor Christus de wet overwonnen heeft en zo overbodig heeft gemaakt (CIC Can 1752). Zou de kardinaal net als die dominee ook een speciaal lijntje hebben en precies weten wat Jezus wil als hij ons de oren wast? Maar hoe zit het dan met ieders zielenheil? Kan een ander dat zo maar weten en invullen? Of moet iedereen daar zijn eigen antwoord op geven, in dialoog met elkaar dat wel? pastor Mattie Jeukens ofm

MANUS VAN ALLES 24 JUNI

Het is een begrip geworden in heel Nederland: het Multiculturele Manus van Allesfestival in het Wittevrouwenveld. Tijdens de mis van 10.30 uur komt voor de derde keer de Mastelechter Staar zingen. Na de mis is er voor de pastorie weer het Vredesplein, waar we zuivere koffie schenken met hopelijk iets lekkers erbij als u dat voor ons wil bakken. Ook zijn helpers van harte welkom om de koffie uit te schenken en om de kopjes af te wassen. Houd deze dag vrij voor de bijzondere mis met de Staar en voor de gezelligheid erna.

MASTREECHTER STAAR 24 JUNI

Jawel dus, ze komen echt weer, ook dit jaar voor de mis van 24 juni die om 10.30 uur begint, met na de mis nog een klein Mini-concert in de OLV van Lourdeskerk. Hier moet je gewoon bij zijn. Al loop je de deur van de kerk misschien niet plat, deze ene keer is het de moeite waard. Ook de koning is over de drempel gekomen!

VREDESPLEIN MANUS VAN ALLES 24 JUNI

Voor de pastorie is er weer het Vredesplein, zoals al vele jaren de gewoonte is. Het is voor velen het vaste rustmomentje. Zoals alle jaren zal er koffie zijn en iets lekkers erbij, als u ons helpt. Het kan cake zijn, maar er zijn ook hele lekkere wafelbakkers. Kom je meedoen? Alle hulp is van harte welkom en je kunt je opgeven met een telefoontje naar 043 3634348, de pastorie!

Voor het Vredesplein zijn er enkele kramen van de Vrienden van de OLV van Lourdeskerk met mooie tweede handspullen. De opbrengsten komen ten goede aan het fonds van de Vrienden om goede acties in en rond de kerk te steunen.

OPENING STADSPARK MAASTRICHT OOST 16 JUNI

Er is teveel om op te noemen, maar de Groene Loper begint tot leven te komen. Op zaterdag 16 juni is er vanaf 14.00 uur tot en met 23.00 uur de feestelijke opening van het vernieuwde stadspark met tal van activiteiten. Er is van alles te doen. Kom zelf maar kijken of loop achter de harmonie De Gele Ridders aan als zij vanaf 13.00 uur door de wijk trekt op weg naar het stadspark. Bij alle activiteiten wil ik er één in het bijzonder noemen en dat is 'Heel Oost Bakt'. Wie bakt de lekkerste taart of de mooiste wafels? Als de beoordelingsjury geproefd heeft, zal de rest verkocht worden bij

de "High Tea". En met de prachtige zaken als Talentino en OnTop, Caracola en Faren zal er ook een Preuvement zijn en dansen in het park. Alsof dat nog niet genoeg is, draait er ook nog om 22.00 uur een film en er zijn marktkramen om op zoek te gaan naar iets leuks. Dus 16 juni vanaf 14.00 uur ben je welkom in het Stadspark Maastricht-Oost.

10 JAAR KUNSTKETEL VRIJDAG 25 MEI

Er pruttelde van alles afgelopen vrijdagmiddag 25 mei op de hoek van de Frankenstraat en de Edisonstraat. Manon was het stralende middelpunt van die 10 jaar, waarin allerlei groepen en uiteenlopende mensen, culturen en nationaliteiten elkaar steeds weer in al hun eigen-wijzigheid kunnen ontmoeten en aan de slag gaan. Manon heeft gevraagd om iedereen van harte te bedanken voor inzet, gave, betrokkenheid, aanwezigheid en steun. Daanke dus en dat op de Kunstketel alle zegen mag blijven rusten die maar mogelijk is.

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

Deze keer kreeg ik een heel ander verhaal te horen over wat iemand vond nodig te hebben om 'Mens te zijn' en zij vond dat ik dat ook moest vertellen.

Het begin op de kleuterschool als zij haar mond niet houdt en de juffrouw een 'non' vindt dat zij niet lief is. Voor straf moet zij de bezemkast in, een donker hok. En terwijl zij daar zit denkt zij opeens: "Jij kunt me hier wel opsluiten en al zou je me vergeten, mijn moeder vergeet mij niet en die zal mij komen zoeken en bevrijden". Dat gevoel is haar op alle moeilijke momenten bij gebleven. Het gevoel dat als je klem zit je gezocht zult worden door iemand die je zal bevrijden. Dit is een medicijn tegen elke angst, ook de angst voor de dood.

WANDELEN IN ITALIE

Twee keer dit jaar zal ik met een groep gaan wandelen in Italië en ik hoop dat ze daar toch in de eurozone blijven, want als we de euro moeten gaan inwisselen voor lires wordt het krap lastig. Dan heb je een extra aanhanger nodig om dat geld mee te nemen.

De eerste tocht is van 3 tot en met 17 juli 2018 van Stroncone naar Assisi. Dit is dé tocht! Het is in het voetspoor van Franciscus op gaan naar Assisi en al wandelend met de voeten ervaren wat Franciscus bedoeld zou kunnen hebben. Er is nog één plek!

De Tweede tocht is van 20 tot en met 30 augustus en gaat van Bologna naar Florence over de 'Beroemde Godenweg'. Op deze tocht is er nog plek voor 4 wandelaars. Op deze tocht hoeven we niet steeds ons matje uit te rollen, maar krijgen we echte opgemaakte bedden en een diner aangeboden. Dit is dus eigenlijk wel luxe! En er is veel cultuur, want de eerste dag bezoeken we Bologna, dan is het 7 dagen wandelen om vervolgens nog een hele dag Florence te bezoeken. Als je interesse hebt om mee te gaan? bel 043 3634348.

GIELKESMERRET 8 EN 9 JULI

Zaterdag 8 juli is op het Aartshertogenplein alweer de 31^e editie van de Gielkesmerret van 10.00 tot en met 17.00 uur. Het is volgens het vertrouwde concept en kramen zijn ook dit jaar weer te huur bij Jo Dams, tel: 06 44 15 34 50. Op zondag 9 juli is net als vorig jaar de Gielkesbronnk van 12.00 tot en met 19.00 uur. Een nieuwe traditie met dankzij sponsoren weer een spetterende band.

GEDOOPT:



Op zondag 20 mei is in de OLV van Lourdes gedoopt:
Divina **Frints**, de dochter van Rudi en Wendy Frints - Smeets
uit de kasteel Rimburlaan 40;
en eveneens

Aurelie Komasiński de dochter van Rafaël en Rosalinde Komasiński –
Puts en het zusje van Emma Jolle en Isabella Mia van het Kardinaal van
Rossumplein 39

Op zondag 27 mei is **Joeyano Koopman** gedoopt, de zoon van Joey en
Kim Koopman – Craps uit de Kasteel Erensteinstraat 36 en het broertje
van Ashwin, Kyano, Joanna, +Zoë-Dalina en Dazelinjo.

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot
zegen mag zijn.*

GAAN TROUWEN:



Op vrijdag 8 juni trouwen om 13.30 uur in de OLV van
Lourdes **Kevin Dreessen** en **Ramona Gorter**, zij wonen in
de Paus Johannes XXIII straat in Heugemerveld. Zij hebben een
dochtertje Zoë. Kevin en Ramona zorgen voor eigen muziek

Op vrijdag 15 juni trouwen om 14.30 uur in de OLV van Lourdes **Lennart
Kerstges** en **Romina Houben**, zij wonen in de Heeg op de

Haafkensborg en zij hebben 2 kinderen: dochtertje Skylar en zontje Kayden. Deze viering zal door ons Theresiakoor opgeluisterd worden.

Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn. Bron van leven.

OVERLEDEN:



In het Hospice aan de Abtstraat is op 19 mei **Bèr Heugen** overleden, de echtgenoot van Annie Heinzelmänn. Zij woonden op de Dr. Schaepmanstraat 72B. In zijn jonge jaren heeft Bèr heel veel muziek gemaakt en samen gespeeld met Johnny Blenco. Zelfs de afgelopen maanden kon hij nog met passie praten over zijn grote idolen waaronder Zara Leander. Maar Bèr was het laatste jaar helemaal uit het veld geslagen door de kanker die hem overkomen was en die hem zwaar depressief heeft gemaakt. Hoe erg ook, de dood kwam als een bevrijding. Bèr wilde in alle stilte heen gaan. Bèr is 82 jaar geworden. Op 19 mei was in alle beslotenheid zijn afscheid in het crematorium van Geleen.

Dat de overledene moge rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hem onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 9 juni

19.00 18^e Jaardienst Jef Rodolf / Sylvano Zwackhalen / Helena Natterman / Ed Schijlen / Jo Horbach / Lambert Last / Leon Gilissen

Zondag 10 juni 10^e Zondag door het jaar

10.30 Leon Strijp / Gerrie Hermse – Mullens / Dave de Vlam / Theo Vertommen / Gerrit Grit , Silvia Haan-Grit / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever / Jan Oomen / Kitty Roevros-Habets / Truus Gense-Daems / Henk de Baar en Annie de Baar-Biesmans / Jo Haaken en Marga Haaken-Winckers / Nolda Herijgers-de Baar

Maandag 11 juni

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 12 juni

09.00 Corrie van de Berg

Woensdag 13 juni Feest van de H. Antonius

18.30 Rozenkrans

19.00 Johannes en Ans Smeets-Willems

Zaterdag 16 juni

19.00 Corry Cauwels-van der Wiel / Annie Hendriks-Smeets / Margreet Dams-Beckers / Nol Coenen / Mia Dingena-Hameleers / Annie Sanders / Frits Schuman

Zondag 17 juni 11^e Zondag door het jaar

Vaderdag

10.30 Vic Kessen / Wil van Beek / overleden ouders Poolmans – van Beek / 4^e jaardienst Henny Lambrix / Hub de Vree / Jo Geron / Hannie van Zeijl-van der Linden, Harrie van Zeijl en zoon David / overledenen van de familie Claessens / Truus Lahaije-Thijssen / Mariëtte Jonkhout-Vandenboorn

Maandag 18 juni

09.00 Pater Felix Tijdink ofm

Dinsdag 19 juni

09.00 Eugene van Dooren en Mia van Dooren-Magnée

Woensdag 20 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 23 juni

19.00 Ber Slangen /Breur Moenen / Sjra Jansen / Bertina Stitzinger / Gerarda Nijsten-Lousberg / Pastor Jean Rademakers / Huub Magdelijns

Zondag 24 juni 12^e Zondag door het jaar

Manus van alles Maastrichter Staar

10.30 Riek Vallenga-van Dijk / Mgr. Edmond Beel / Pastoor Jacobs en Zuster Louise / voor de overledenen van de fam. Fraats- Matti en Kaanen-Matti / 5^e jaardienst Cor Horbach / Leon Gennotte / Ine Geelen en Diny Wijnen / Celine Hardy-Peeters

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT**

UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



**Parochie H. Familie en
O.L.V. van Lourdes.**

Voltastraat, Pres. Rooseveltln
211, 6224CP Maastricht.

SNS-Bank

IBAN: NL28SNSB0858383500

Parochiecentrum

Edisonstraat 2, 6224GK
Maastricht. Tel.: 382 52 78

www.kerkkomnou.nl

Bij nood: Tel.: 043-6314500

S.O.S. tel. Hulpdienst
045-571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 68 nr. 13 22 juni 2018

Ik geloof in een levende parochie

Ik geloof in een levende parochie,
waar iedereen zich thuis kan voelen,
waar mensen ontvangen worden
als gasten en men begaan is met elkaar.
Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
die op zoek is naar de eenzame mens,
die de zieke aandacht geeft
en waar oudere mensen worden ondersteund.

Ik geloof in een levende gemeenschap,
waar kinderen welkom zijn,
waar plaats is voor rusteloze zoekers,
waar jongeren even pauze kunnen houden.

Ik geloof in een levende gemeenschap,
waar de Levende God aanwezig komt,
waar geleerd wordt om te vergeven
en ieder een kans krijgt op zinvol leven.

Ik geloof in een levende parochie,
die beademd wordt door de Geestkracht van Jezus
en waar we in zijn naam tegen elkaar zeggen:
"Ik ben er voor jou!"

Mijn eerste Heiligdomsvaart

Elke Maastrichtenaar en ver daarbuiten heeft ooit wel eens van de Heiligdomsvaart gehoord en heeft er wel eens de Ommegang bijgewoond. Maar om echt als deelnemer mee te doen is toch wel iets bijzonders. Het was ongeveer anderhalf jaar geleden dat de organisatie van de Heiligdomsvaart mij benaderde of we als Filippijnse gemeenschap van Maastricht en omgeving een aparte viering wilden verzorgen op de dinsdagavond in de week van dit grootste religieuze evenement dat onze stad kent. Uiteraard wilden we daar onze medewerking aan verlenen. Meteen daarop vroegen wij natuurlijk of we ook mee mochten doen aan een van de twee zondagen van de ommegang. Onze Filippijnen groep loopt nl. al jarenlang mee met de sacramentsprocessie in Meerssen. Filippijnen is een voornamelijk katholiek land en Maria neemt een belangrijke plaats in, maar van Sint Servatius hadden de meesten natuurlijk nog nooit gehoord. Maar toen ze het verhaal hadden gehoord wie hij was en wat hij betekende voor de verspreiding van het katholieke geloof in onze streken en vooral na een bezoek aan de schatkamer en bij het zien van de noodkist waren ze gewonnen voor het idee.

Binnen de kortste keren hadden we een groep enthousiaste dames bij elkaar die allemaal aan de slag gingen om een mooi kleed te maken speciaal voor deze unieke gelegenheid. Onze eigen naaister Jacqueline Sneider heeft een aantal intensief geholpen om dit voor elkaar te krijgen. Er werden speciale stokken gemaakt om de letters AVE MARIA uit te beelden. De mannen die meeliepen droegen de Filippijnse barong, een speciaal hemd dat bij officiële gelegenheden wordt gebruikt. Maandenlang werd er gewerkt en vergaderd hoe we het gingen aanpakken en uitbeelden. Er werden worsten naar Clara gebracht om te bidden voor goed weer. Uiteindelijk brak de grote dag aan. We waren met ruim 30 deelnemers en we stelden ons op bij de Tapijnkazerne.

De tocht zelf was zeer indrukwekkend en inspirerend. Voor ons zelf om zoveel mensen langs de kant te zien die spontaan begonnen te klappen en mee te zingen, dat leverde menig kippenvelmoment op. We losten elkaar af met het dragen van de stokken en de vlag. Aan het eind waren we allemaal vol blijdschap en voldaan. Blijkbaar had het veel mensen goed gedaan en alle verhalen ten spijt van afnemend kerkbezoek en secularisatie was dit een geweldige opsteker. Complimenten voor de organisatie en over zeven jaar in 2025 zijn we als het mag er zeker weer bij! Zo laten we aan Maastricht iets voelen van de wereldkerk, missie geslaagd! Gerard Prickaerts.

GIELKESMERRET OP ZATERDAG 7 JULI

Op zaterdag 7 juli is er weer de jaarlijkse Gielkesmerret. De 31ste editie zal wederom plaatsvinden op het Habsburgerplein en bij het grasveld aan de Aartshertogenstraat. Er is een kidsplein met een leuke stormbaan en andere leuke jeugd-programma's. De sportcoaches staan vanaf 10u tot 18u paraat voor alle jeugd van de wijk. De snuffelmarkt is geopend vanaf 10u tot 17u. Vanaf 8u kunnen marktkramen worden opgebouwd. Marktkramen moeten vooraf gereserveerd en betaald worden. Ze kosten €20,- per stuk (incl. een kop koffie in de ochtend). Kramen zijn te reserveren bij Jo Dams, Tel: 06 44 15 34 50 Op het plein is er veel amusement met DJ en artiesten vanaf 13u tot 19u. Ook is er een tombola, een loterij en nog veel meer. Ook de bekende bierkraam staat weer gereed.

GIELKES BROONK OP ZONDAG 8 JULI

Vorige jaar werden we verrast met een optreden van de band Anderkovver! Dit was ter ere van ons 30 jarig bestaan. Dit jaar hebben een aantal sponsors ervoor gezorgd dat ze weer een optreden komen verzorgen in onze wijk op zondagmiddag. Een nieuwe traditie werd geboren. De Gielkes Broonk. We starten om 12u tot 19u op het Habsburgerplein. Voor kinderen is er een springkussen. Entree is op beide dagen VRIJ!!

DE DAG VAN DE ARCHITECTUUR

Op zaterdag 2 juni was de Groene Loper middelpunt van "de dag van de architectuur". Onze kerk was onderdeel van het programma, vanwege de bijzondere architectuur van Frits Peutz, vanwege de mooie glas in lood ramen van o.a. Joep Nicolas en Eugène Laudy en vanwege onze plannen voor de inbouw van een faciliteitenunit, waarvoor we een bouwvergunning hebben verkregen. Drie gastheren hebben de bezoekers verwelkomd en wanneer gewenst nadere uitleg gegeven. Veel mensen hebben de ruimte in de toren bezocht waar de kruiswegstaties en de apostelen uit de Guilielmuskerk hangen.

Er zijn circa 70 bezoekers binnen geweest en velen hadden de kerk nog nooit van binnen gezien; net als onze koning al zei was een van de veel gehoorde opmerkingen "wat is hij groot". De sobere architectuur werd erg gewaardeerd net zoals het glas in lood en de kunstobjecten. Met betrekking tot de faciliteitenunit werd een aardige metafoor gemaakt met de biechtstoel, [die in sommige kerken al is omgebouwd tot toegang tot- een toilet]dat gezegd werd dat een biechtstoel eigenlijk een toilet voor de geest is, daar kun je het afval, van de geest dumpen. Al met al een geslaagde dag, die onze kerk opnieuw op de kaart heeft gezet. Ronald Pellemans.

MARIAKAPEL MET OF ZONDER: VERVOLG

Zoals jullie weten zijn we heel druk met de voorbereidingen van bouw van de Mariakapel. Helaas zijn er wat misverstanden ontstaan door het materiaal die wij van de afbraak van de huizen krijgen. Mensen denken nu dat de bouw van de Mariakapel niets meer kost, omdat de bouwmaterialen van de huizen uit de Tillystraat komen. Was dat maar waar, dat we nu geen onkosten meer zouden hebben aan de bouw van de Mariakapel. Voor alle duidelijkheid: we zijn blij als we met het opgehaalde geld alles betaald krijgen. Bij de bouw van deze kapel komt namelijk heel wat kijken. Het wordt echt een speciale kapel met glas in lood en andere mooie architectonische vondsten. En we moeten nog heel wat kosten maken om de kapel te bouwen. De geplande datum van 15 augustus gaan we niet halen. De sloop van de huizen waar we hout van zouden krijgen is, in verband met asbest onderzoek, vertraagd. Dus, kortom, alle giften voor de kapel worden voor de bouw van de kapel gebruikt en nergens anders voor.

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

Slaap, want zonder goed uitgerust te zijn wordt het niets en een goede nachtrust maakt dat je alles aankunt en dat de mistwolken in je hoofd optrekken, zodat je helder en scherp uit je ogen kunt kijken.

Maar iets wat daar op het eerste gezicht niets mee te maken lijkt te hebben, schijn je nu ook nodig te hebben en kun je niet meer zonder en wat zou dat zijn? Ik denk aan die moderne smartphone waarmee je iedereen op straat, maar ook in de auto en op de fiets mee in de weer ziet en zo continue in contact ziet staan met vrienden en bekenden. Een PC is er in veel huishoudens niet meer te vinden, maar wel de smartphone dus.

GEDOOPT:



Op zondag 3 juni zijn gedoopt in de OLV van Lourdes:
Jesslyn Stassen, de dochter van Maurice en Tamara
Stassen – Timmermans uit de Eendekooistraat 8;

Roxy Godding, de dochter van Tim en Bo Godding – Ghelen uit de
Kruisstraat in Lanaken;

Ricky, de zoon van Franzi Brinkhuis uit de Burg. Kessensingel A6 in
Maastricht;

Op zondag 10 juni zijn in de kerk OLV van Lourdes gedoopt:
Dean Weijsters de zoon van Nick en Rachelle Weijsters – Thieme uit
de Adam van Harenstraat 9 in Maastricht

Mason Wijnands, de zoon van Mitchell en Daniëlle Wijnands – Sour uit
de Bogaartsborg 58 in Maastricht

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot
zegen mag zijn.*

GAAN TROUWEN



Op zaterdag 7 juli 2018 trouwen in de kerk OLV van
Lourdes Richard Huydts en Manuela Stitzinger. Deze dag
zijn zij precies 12,5 jaar samen. Zij wonen in de Keizer Ottostraat 11.
Het huwelijk is om 13.00 uur. Zij hebben 3 kinderen: Tyler, Djaslyn en
Romy.

*Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn en een bron van geluk
en leven.*

OVERLEDEN



Op woensdag 30 mei is in het azM Mia Meertens – van Es
overleden, 98 jaar oud en 35 jaar weduwe van Giel
Meertens, die zij 6 kinderen gegeven heeft. Het grootste
deel van haar leven heeft zij in de Prof. Scholsstraat 42
gewoond. Mia was wat je met recht een sterke vrouw mag
noemen. De steun en toeverlaat van haar man. Zij zorgde
voor zijn administratie en zij zorgde dat thuis alles op orde
was. Zij hield van bloemen en dieren. Als zij op vrijdag naar
de markt ging dan kon het gebeuren dat zij haar
boodschappen vergat te kopen, maar wel met een koppel
konijnen thuis kwam. Uiteindelijk is gebeurd waar iedereen bang voor
was. Mia is thuis gevallen en moest toen toch op maandag naar het
ziekenhuis. Vreselijk vond zij het. Ze wilde niets liever dan terug naar
huis. Op woensdag is zij overleden. Nu is zij thuis in de hemel, bij haar
Giel en haar ouders met wie zij ook een sterke band voelde. Op
maandag 4 juni hebben we afscheid van haar genomen in de OLV van
Lourdes, waarna zij bijgezet is op Oostermaas bij haar man.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het
leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 23 juni

19.00 Ber Slangen / Breur Moenen / Sjra Jansen / Bertina Stitzinger / Gerarda Nijsten – Lousberg / Pastor Jean Rademakers / Huub Magdelijns

Zondag 24 juni **12^e Zondag door het jaar**

Manus van alles en Maastrichter Staar

10.30 Riek Vallenga – van Dijk / Mgr. Edmond Beel / Pastoor Jacobs en Zuster Louise / voor de overledenen van de fam. Fraats – Matti en Kaanen – Matti / 5^e jaardienst Cor Horbach / zeswekendienst Leon Gennotte / Ine Geelen en Diny Wijnen / Celine Hardy – Peeters / Lea Schenck de Jong – Peters

Maandag 25 juni

09.00 Herman Schepers

Dinsdag 26 juni

09.00 Mathilde Beurskens – Truyen

Woensdag 27 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Jos Nijssen

Zaterdag 30 juni

19.00 Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Willie Steinbach- Wijkamp en Woetsie Steinbach / Agnes Niël / Jo Moors / Lucy van Loo / Jean Driessen / Minus Scheffer / Ber Valcq / Jack Pisters

Zondag 1 juli **13^e Zondag van het jaar**

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / overledenen van de fam. Steps – Colaris / Johannes en Ans Smeets – Willems / Jacqueline Paulissen / 10^e jaargedachtenis Frans Pijpers / Fien Pijpers – Hovers / Jan Wintraecken / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Math Revenich

Maandag 2 juli

09.00 Ter ere van het Onbevleete Hart van Maria / voor de overledenen van de fam. v.d. Broeck- Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholome

Dinsdag 3 juli

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 4 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Chrit Haegmans

Vrijdag 6 juli Eerste vrijdag van de maand

09.00 Zuster Gemma Govers / Truus Wolters

Zaterdag 7 juli

19.00 Corrie Coolen / Laurent Ritchi / Anja Verbert / Ber Haagmans /
Bella Habets – Bronckers / Miets Buncke – Romans /
Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels, Maria Göertz –
Vleugels

Zondag 8 juli Veertiende Zondag door het jaar

10.30 Jaardienst echtlieden Bollen – Brouwers / Luc Castermans /
Trees Vaessens – Serrarens / Eveline Hindi / Tiny Borghouts –
Vrijens / Hannie Vleugels – Quax / Broeder Cunibert (Piet van
Bree) / Mat Paulssen

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

NIET VERGETEN: Manus 24 juni

Zondag 24 juni Manus van Alles en om 10.30 uur de eucharistieviering
in de koninklijke OLV van Lourdeskerk met nog aansluitend een
miniconcert dat ons aangeboden wordt door de Mastreechter Staar, die
voor de derde keer op rij komt zingen met Manus tijdens en na de mis.



Parochie H. Guliëlmus



**Parochie H. Familie en
O.L.V. van Lourdes.**

Voltastraat, Pres. Rooseveltln
211, 6224CP Maastricht.

SNS-Bank

IBAN: NL28SNSB0858383500

Parochiecentrum

Edisonstraat 2, 6224GK
Maastricht. Tel.: 382 52 78

www.kerkmou.nl

Bij nood: Tel.: 043-6314500

S.O.S. tel. Hulpdienst

045-571 99 99

• WEGWIJS •

Jaargang 68 nr.14

7 juli

Paus Franciscus

Hij nam als Paus de naam Franciscus aan, zal hij ook als een Franciscus van Assisi door het leven gaan! Door als paus eenvoudig te gaan leven, en hierdoor het goede voorbeeld te geven.

De betekenis van deze naam doet mij al goed, Franciscus betekend: frank, vrij en moed. Ik hoop dat dit ook centraal mag staan in u leven, dat u dit mag doen zolang u God nog geeft te leven.

GIELKESMERRET GIELKESBRONK SCHARNERBRONK MANUS

Rara, wat hebben zij gemeen? Maar 2 van de 4 heten Bronk, is het dat? Of is het de markt die bij Manus en de Gielkesmerret is, trouwens 7 juli is Gielkesmerret en ben ik er niet. Wel jammer, maar het is beter om Gielkesmerret toch maar niet te houden de dag voor Manus. Maar nu zit ik op een zij spoor. Wat hadden die 4 nu gemeenschappelijk? Eigenlijk zou ik er ook nog Pinkpop bij willen zeggen, maar de regel was al vol en de kop heeft ook al een kleiner letter. Maar ik zal het maar meteen zeggen en geef maar commentaar als het niet zo is. Alle 4 en met Pinkpop erbij alle 5 ,zijn festivals waar veel mensen komen, waar het gezellig is, waar een pilsje gedronken wordt of iets anders, waar muziek is, waar mensen goede zin hebben en waar alle generaties door elkaar heen lopen van jong tot oud. Je ziet er alle leeftijden, al moet ik wel constateren dat 'mijn generatie', wat dat ook mag zijn, een beetje in de meerderheid is. En dat vind ik wel leuk, want dat heeft mij de ogen geopend. Of ik daarmee de waarheid ontdekt heb, is een tweede. Wat die waarheid betreft, toch opnieuw even tussendoor, want dat vond ik wel een goeie! Op woensdag 27 juni had de krantenbezorger (dank je wel) een Trouw bij mij in de bus gegooid omdat hij die over had. Trouw is de krant van de 'gelovigen'! Dus de bezorger heeft natuurlijk gedacht, want die wist dat, dat zal Mattie wel leuk vinden en hij vond dat ook leuk, mede door een prachtige zin die Stevo Akkerman aanhaalde in een stukje over Atheïsme. Hij haalde een uitspraak aan van Vaclav Havel: *"Kies het gezelschap van degenen die de waarheid zoeken, maar ren weg van degen die haar hebben gevonden"*. Dé waarheid pretendeer ik niet gevonden te hebben. Ik kijk wel uit, maar er is me wel iets duidelijk voor de geest komen staan. Wat dan? Dat wat op die festivals gebeurt eigenlijk niets anders is dan wat vroeger in de kerk gebeurde. Het is met een duur woord: 'liturgie'. Het is een ritueel gebeuren van praten drinken, lachen, zingen, kijken en gezien worden. Precies mijn generatie was het die de kerk als groep is gaan verlaten en die vind je dus misschien daarom er het meeste. Want net als in de liturgie van de kerk gaat het om saamhorigheid en verbondenheid. Iets wat iedereen op zijn tijd, al is het maar even wil voelen. pastor Mattie Jeukens ofm.

FRESCO'S

Met enige huiver schrijf ik er over. Fresco's weet u wat dat is? Vrome wandschilderingen, zult u denken en dat is ook zo, maar het is meer. Fresco's zijn mij in de loop der jaren dat ik in Italië kom, steeds meer gaan bekoren. Van 'zoete' en 'vrome' plaatjes begon ik er opeens van alles in te zien. De grootste luxe elk jaar is dat bij alles wat ik doe, ik één week naar Italië mag om deze Fresco's te bekijken. Ik doe dat niet graag alleen. We zijn altijd met een busje gegaan en daarin is plaats voor maximaal 9 personen. Dat is niet veel, maar toch ook wel weer veel, want hoe kom ik aan nog 8 andere personen die dit avontuur mee willen maken? De frescoreis is van 7 tot en met 13 oktober. Op dinsdag 4 augustus om 20.00 uur is er een informatieavond op de pastorie Edisonstraat 2. Van harte welkom als je belangstelling hebt en geïnteresseerd bent in klassiekers van onze kunst.

NIET VERGETEN

U weet het al: 15 augustus is Maria ten Hemelopneming. In Maastricht spreekt men van Sint Marie. Altijd hebben wij dan om 10.30 uur een feestelijke viering en al jaren zorgt Mia dat er een Kroedwesj is. Zij is ook dit jaar al weer lang begonnen met alle voorbereidingen.

MANUS VAN ALLES: EEN SUCCES

Hoeveel koppen zuivere koffie we op het Vredesplein geschonken hebben weet ik niet, maar wel dat het er veel waren. Om 08.15 uur stonden de eerste helpers al in mijn tuin om de party tent op te zetten. Ruim voor half 10 waren al bijna alle zangers van de Mastreechter Staar aanwezig, volgens mij ook op de geur van verse koffie afgekomen. Tjonge wat zijn wij toch geluksvogels dat we dat hier allemaal mee mogen maken. De Staar die met Guus Mewis 5x achter elkaar voor 33.000 mensen hebben opgetreden in het PSV stadion, dan hier bij ons voor een volle kerk en voor niets, alleen voor een vrije gave in de collecte. Het weer werkte gelukkig mee: gelukkig geen regen, en ook niet te warm. Het was een heerlijke ontspannen sfeer. Dank aan een ieder die heeft meegeholpen. Geweldig!

MARIAKAPEL OP OOSTERMAAS

Een kapel bouwen heeft meer voeten in de aarde dan ik aanvankelijk had gedacht. Daar komt toch heel wat bij kijken en elke keer is wel weer iets, wat je zicht veranderen doet. Maar het idee van een 'zevenhoek' is uniek omdat het niet kan en toch mogelijk is. Dat is dus net als die kapel op Oostermaas, een kerkhof dat het eigenlijk niet meer gebolwerkt krijgt als iedereen zich maar laat cremeren, maar er toch nog is, zelfs ondanks het onkruid, dat alles lijkt te overwoekeren, zelfs het gezonde verstand. Oostermaas is dus gewoon uniek.

VRIENDEN VAN OLV VAN LOURDESKERK

Wist u dat u de OLV van Lourdeskerk kunt steunen? Uw steun hebben we hard nodig. Wij als kerk moeten het doen met wat de mensen, u dus, ons willen geven: IBAN (Rekeningnummer) NL51 RABO 0156 3720 61 t.n.v. Vrienden van de OLV van Lourdes te Maastricht.

Een kerk is wat het is een verzameling van mensen die het goede willen. Wat zou het anders kunnen zijn?

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

Naar aanleiding van afgelopen dagen, denk ik dat je voetbal nodig hebt om mens te zijn. Elke dag 4 wedstrijden op tv en daarna nog eens uitgebreide commentatoren. Alleen, soms bekruipt me het gevoel dat mannen voetbal nodig hebben om mens te zijn. En de vrouwen dan? Bij al die commentatoren zie ik maar zelden een vrouw! Dat roep dan weer de vraag bij me op: "Hebben vrouwen andere dingen nodig om mens te zijn dan mannen?" Wie kan me hier bij helpen?

GAAN TROUWEN:



Op 7 juli a.s. 07 – 07 – '17 gaan in de OLV van Lourdes om 13.00 uur trouwen **Richard Huydts** en **Manuela Stitzinger** uit de Keizer Ottostraat. Het is een bijzondere dag. Zij zijn dan 12,5 jaar samen en hebben 3 kinderen; Romy, Tyler en Djaslin. Met het ja-woord voor het altaar bevestigen zij wat zij al zijn, namelijk voor hun leven lang met elkaar verbonden in goede en kwade dagen in ziekte en

gezondheid, in voor- en tegenspoed, in armoede en rijkdom. Maar rijk ben je als iemand je tegen je durft te zeggen.

GEDOOPT:

Op zondag 17 juni zijn in de OLV van Lourdeskerk gedoopt:



Gilvano Allard, de zoon van Gino en Wendy Allard – van der Schaft uit de Gebroeders Moorsweg 12 in Maastricht en het broertje van Dani, Shania en Angeline;

Thomas Praster, de zoon van Roy en Carla Praster uit de Bur. Wolsstraat 7 in Sint Geertruid;

Vayenn Koch, de dochter van Kevin en Rowena Koch – Mulkens uit de Emmausstraat 37 in Maastricht;

Yereno en **Ivana**, zoon en dochter van David en Kelly Heijenrath Siegmund uit de Kasteel Hillenraadweg 60 en broer en zus van Milan

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN:



Op de Koepelhof is op vrijdag 15 juni **Fie(ke) Speelmans** – Rassin overleden 88 jaar oud. zij is getrouwd met Charles Speelmans. Als Charles sterft in 1976 is Fie pas 48 jaar oud en zij blijft kinderloos achter. Zij valt dan terug op haar ouders die in Wyck wonen en die zij op alle mogelijke manieren helpt en bij staat. Fie is ook actief als vrijwilliger in het ouderenwerk en zo leert zij Otto kennen. Hij is ouder dan Fie, maar het klikt. Maar ook Otto sterft en dan ontmoet zij Jean. Als zij een relatie begonnen zijn, blijkt Jean Parkinson te hebben. Voor hem verhuist zij van de Frankenstraat naar een appartement in Heugemerveld. Maar Jean moet opgenomen worden en zij bezoekt hem trouw elke dag, totdat hij komt te overlijden. Dan lijkt Fie zich te herpakken, maar zij krijgt toch steeds minder haar

leven op de kaart en er wordt Alzheimer geconstateerd. Fie heeft gelukkig genoten van het leven. Het er op haar manier goed van genomen. Haar uitweg was muziek en zingen. Zij is jarenlang lid geweest van ons Theresiakoor. Daarnaast is zij haar leven lang zorgzaam geweest voor wie op haar pad kwamen. Op dinsdag 19 juni hebben we in kleine kring afscheid van Fie genomen in de OLV van Lourdes waarna de crematie in Geleen was.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 7 juli

19.00 Corrie Coolen / Laurent Ritchie / Anja Verbert / Ber Haagmans / Bella Habets – Bronckers / Miets Buncke – Romans / Ernestine Vleugels , Madeleine Vleugels, Maria Görtz – Vleugels

Zondag 8 juli Veertiende Zondag door het jaar

10.30 Jaardienst echtelieden Bollen – Brouwers / Luc Castermans / Trees Vaessens – Serrarens / Eveline Hindi / Tiny Borghouts – Vrijens / Hannie Vleugels – Quax / Broeder Cunibert (Piet van Bree) / Mat Paulssen

Maandag 9 juli H.H.Martelaren van Gorcum

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 10 juli

09.00 Cor Kanters

Woensdag 11 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van der Meulen - Custers

Zaterdag 14 juli

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Miena Koch – Damen / Lenie Lion / Gerard Cruts / Liesbeth Remmers – Muller / Paula van den Broek – van der Meys

Zondag 15 juli 15^e Zondag door het jaar

10.30 Jaak Mulkens en Truus Mulkens –Cornelissen / Mat Heugen / Thei Smeets / Mayke Loffeld – Mertz / Henny Merken – Crijns / Els Dzon – Frosch / Jes Mulkens – Verbert

Maandag 16 juli

09.00 Frans Horsmans

Dinsdag 17 juli

09.00 Broeder Sigismund Tagage

Woensdag 18 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan van Rooy

Zaterdag 21 juli

19.00 Ber Slangen / Annie Beckers – Sorge / Paul Winckers /
Herman Steinbach / Tinie Wilhelmus / Wilma van Golde /
Guillaume Steinbach / Marieke Smeets – Custers

Zondag 22 juli 16^e Zondag door het jaar

10.30 Jaardienst Lambertus Bollen / Andre Haustraete / Jo van
Helvert en Netta van Helvert – van Es / Tonny Thewissen
en Cecile Thewissen – Sevenants / Gerrit Grit en Sylvia
Haan - Grit

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

 **MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Toch nog even omdat de inkomsten niet gelijk oplopen met de uitgaven:
IBAN (Rekeningnummer) NL51 RABO 0156 3720 61 t.n.v. Vrienden
van de OLV van Lourdes te Maastricht.



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

•WEGWIJS•

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr.15 21 juli 2018

Nu is het tijd
Wat kan een ziel gebroken zijn,
en leven doet zo'n pijn.
Een sterk verlangen naar rust,
ook al is dat soms onbewust.

Wanneer huilen je teveel is,
en liefde een gemis.
De eenzaamheid je verdrinkt,
en je steeds dieper zinkt.

Nu is het tijd om op te staan,
om voor een nieuw leven te gaan.
De wereld ligt aan je voeten,
laat jezelf niet langer boeten.

Jij hebt niets verkeerd gedaan,
laat je niet langer gaan.
Het leven is nog niet voorbij,

Jaag weg die donkerheid,
ook als is het vaak een strijd.
Blijf dit herhalen,
zodat jij weer kan gaan stralen.

Houd moed & keep strong.

VAKANTIE

Nog nooit heb ik een stukje geschreven over vakantie terwijl ik op vakantie ben. Voor mijn vertrek ben ik er niet meer aan toe gekomen om de Wegwijs klaar te maken zodat hij keurig op tijd uit kan komen. Het ritme van eens in de 14 dagen is een leuke uitdaging om bij u binnen te komen.

Nu zit ik in Italië en zijn we met 17 mensen te voet op weg naar Assisi. Zijn we pelgrims? De een zal vinden van wel, een ander wil gewoon wandelen en een derde wil even weg zijn uit de sleur van elke dag. Nu hebben we een rustdag. De helft is naar het enige terras hier in het dorp, enkelen zijn inkopen doen voor het avondeten. We zitten nu in Poggio Bustone bij ons klooster waar allerhande mensen van alle leeftijden rond hangen omdat hun koor 60 jaar bestaat. Bij deze mensen zit ik nu op een hoekje van een grote steigerhouten tafel mijn stukje te schrijven. Vanmorgen hebben we de mis gehad, want het is zondag en daarna zijn we de berg opgegaan over een pad met wonderlijke staties uit het leven van Franciscus en dat onder het motto: "non e vero e bene trovato" ("als het niet waar is dan is het wel mooi gevonden"). Toen Franciscus de eerste keer op deze plek kwam was hij verrast door de vriendelijkheid van de mensen. Met zijn eerste campagne, ze waren met 8 man, waren ze weg gevlucht uit Assisi waar de mensen hen uitschopten en met stenen soms bekogelden omdat zij hen dwaas en onaangepast vonden. En hier in dit bergdorp wist men niets van Franciscus, ze wisten niet van zijn ruzie met zijn vader en van hun radicale keuze voor de armoede. Hier was hij een eenvoudige, arme mens net als de bewoners in dit dorp in de bergen, ver weg van de grote en rijke steden. Franciscus begroette hen met de woorden: "Buongiorno buona gente". En nog elk jaar op 4 oktober trekt er iemand door het dorpje met deze groet.

Maar het meest wonderlijke is dat Franciscus hier opeens een visioen krijgt en dan weet dat, ofschoon zij maar met 8 zijn, zij iets doen wat een wereldwijde betekenis zal krijgen. Hij besluit de broeders dan 2 aan 2 de wereld in te sturen en naar de Paus te gaan om dat te vertellen. Na wat moeite zal de Paus hem geloven en wij uit het verre Nederland zitten nu hier achthonderd en tien jaar later. Pastor Mattie Jeukens.

INGEZONDEN STUKJE UIT ITALIE

Snurken is de muziek van de Camino, kan fijn zijn of minder fijn zijn.

CORRECTIE DATUM INFO FRESCOREIS

In de vorige Wegwijs heb ik het over dinsdag 4 augustus. Door een alerte Wegwijs lezer werd ik er op attent gemaakt dat die dinsdag niet bestaat. Dinsdag 4 september bestaat wel en dan zou ik graag direct een informatiebijeenkomst willen geven over de frescoreis. Dus dinsdag 4 september om 20.00 uur op de pastorie.

MARIA TEN HEMEL OPNEMING

Hier in Italië, nadat België gewonnen heeft van Brazilië (wie had dat kunnen denken) bereikt ons ook het bericht dat er voorbereidende activiteiten zijn voor de kroedwesj. Op 15 augustus zal die gezegend worden en uitgedeeld. Het is een waar collectors item.

INLEIDING IN ZAZEN MEDITATIE

Op alle donderdagavonden in september zal er een introductie gegeven worden in Zazen. Het is van 19.30 tot en met 20.30 uur. Het is in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk. De ingang is bij de sacristie aan de Theresiaschoolkant.

VAKANTIEKAMP

Ook dit jaar is er een vakantiecamp in ons Leeuwinnenpark. Het is een gezellige week om echt te kamperen en het gevoel te krijgen dat je echt op vakantie bent. Onbegrijpelijk dat gemeente ambtenaren moeilijk doen. Het is misschien hun vak?

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

Niet alleen voetbal heb je nodig om mens te zijn, maar gewoon sport? Of nog beter zelf gewoon regelmatig bewegen, lopen en wandelen. Niet alleen maar stil blijven zitten op je stoel en je niet meer verroeren. Iets doen aan je eigen conditie, zoals wandelen en als je dan ook nog de kans krijgt om in Italië te wandelen dan groei je helemaal en men zegt dan: "Daar word je mens van". Maar mens word je ook door je niet gek te laten maken door wat dan ook. Soms is het toch wel een beetje sport verdwazing als je ziet wat mensen niet allemaal doen voor hun helden en de helden voor hun mensen. Loodzwaar wordt dan soms de last die mee

gezeuld moeten worden om het waar te maken en om te winnen. Maar wat met al die mensen die niet winnen? Er kan er maar één de winnaar zijn!

WAAROM?

Ik wil wel geloven in leven en wonder. Ik zal niet meer vragen en kijk niet meer om. Er gaat veel meer boven m'n pet dan eronder. Ik zal niet meer vragen waarom.

MIVA COLLECTE

25 en 26 augustus is de collecte voor de Miva. Miva ondersteunt al ruim 80 jaar lokale mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die zich inzetten om mensen in afgelegen gebieden te helpen. Deze hulp bestaat uit medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen die te ver weg zijn.

GAAN TROUWEN



Op 3 augustus gaan in de OLV van Lourdes om 14.30 uur **Mark Wijkman** en **Samantha Gulpen** trouwen voor de kerk. We hopen en bidden dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn en een bevestiging voor alle mensen die geloven in de kracht van de Liefde.

GEDOOPT



Op zondag 1 juli is in de OLV van Lourdes **Braelynn van der Venne** gedoopt, samen met haar moeder Irena. Braelynn is de dochter van Ger en Irena van der Venne – Pjeshka en zij wonen in de Lindestraat te Lanaken.

Eveneens is **Jonaira** gedoopt, de dochter van Maureen en Juhandro Zimmerman – Rondags uit de Planetenhof te Maastricht en het zusje van Sharlena en Dysandro

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN



Op de verjaardag van zijn vrouw Lena Geraerts – Kolver is **Antonius Geraerts** overleden op 93-jarige leeftijd. Een mooi maar ook bewogen leven, want van Indo-Indonesische afkomst leert Anton wat het is om op je kleur afgerekend te worden. Hij maakt de dood van zijn vader mee in het Jappenkamp waar hij met zijn vader geïnterneerd is. Hoe Anton het allemaal heeft kunnen verwerken, maar vreemd genoeg wordt Anton er beter van. In Nederland weet hij een heel nieuw leven op te bouwen voor zijn kinderen. Maar niets gaat zonder slag of stoot. Wie kan incasseren heeft de toekomst en Anton Geraerts kon dat. Op 3 juli hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes met daarna de crematie, in het vertrouwen dat zij nu voor altijd samen zijn.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 21 juli

19.00 Ber Slangen / Annie Beckers – Sorge / Paul Winckers / Herman Steinbach / Tinie Wilhelmus / Wilma van Golde / Guillaume Steinbach / Marieke Smeets – Custers

Zondag 22 juli

16° Zondag door het jaar

10.30 Jaardienst Lambertus Bollen / Andre Haustraete / Jo van Helvert en Netta van Helvert – van Es / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Gerrit Grit en Sylvia Haan – Grit

Maandag 23 juli

09.00 Jos Nijssen

Dinsdag 24 juli

09.00 Pater Jos Drijvers ofm

Woensdag 25 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Gemma Govers / Truus Wolters

Zaterdag 28 juli

19.00 Marie Bijlders – Walthie / Truus Thieman – Crapels / Jo Moors /
Ria Leclaire – Penders / Jan Remmers / Peter Duysens / Lei
Verstappen

Zondag 29 juli

17e Zondag door het jaar

10.30 Rita Thomassen – Wetzels / Ineke Buteyn – Dubois / Fiena Pieters
– Vrancken / Fien Clermont – Ramakers en Harry McMaster / Lily
Tonnard -van Deurse / Frans en Pie Geerkens

Maandag 30 juli

09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems

Dinsdag 31 juli

09.00 Woord -en communiedienst

Woensdag 1 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van der Meulen – Custers

Vrijdag 3 augustus

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Uit dankbaarheid

Zaterdag 4 augustus

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vleugels - Slijpen / Frans Penders
/ Jack Pisters / Nol Coenen / Annie Sanders / Mia Dingena –
Hameleers / Hanny van Zeyl – v.d. Linden

Zondag 5 augustus

18e Zondag door het jaar

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zustr Clementine Haan / Pastor Jan Linke / voor de overledenen
van de fam. Steps – Colaris / Jean en Thea Savelberg – de Jong
/ Jacqueline Paulissen / Lea Schenk de Jong – Peters / Venny
Janssen – Hermans / Alice Konings –v.d.Mullen / Jacques Sillen –
en Jeanne Sillen – Meyers

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot

20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Toch nog even omdat de inkomsten niet gelijk oplopen met de uitgaven:

IBAN (Rekeningnummer) NL51 RABO 0156 3720 61

t.n.v. Vrienden van de OLV van Lourdes te Maastricht.



Parochie H. Gulielmus



**Parochie H. Familie en
O.L.V. van Lourdes.**

Voltastraat, Pres. Rooseveltln
211, 6224CP Maastricht.

SNS-Bank

IBAN: NL28SNSB0858383500

Parochiecentrum

Edisonstraat 2, 6224GK
Maastricht. Tel.: 382 52 78

www.kerkmou.nl

Bij nood: Tel.: 043-6314500

S.O.S. tel. Hulpdienst

045-571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 68 nr.16

4 augustus 2018

Lof van de vriendschap

Vriendschap is het voorrecht

Van een klein getal

Van hen die offeren kunnen

En in hun liefde geduldig

Goedertieren, niet afgunstig,

niet zelfzuchtig zijn

Ze geloven alles,

ze hopen alles,

ze dulden alles

ze raken nooit verbitterd.

Vriendschap is die liefde

Die gaarne alles geeft

Ook al krijgt ze nooit iets anders terug

dan vriendschap zelf die wederkerig is.

Augustinus.

WAAROVER PRATEN ZIJ?

Schrijf over de hitte als je het niet meer weet! Maar daar heb ik geen zin in, daarvoor is het dus te warm. Iedereen praat wel over het weer, maar doet er niets aan. Schrijf dan over je tochten, dat het echt geen vakantie is. Dat je al maanden van tevoren in de weer moet zijn om nieuwe afspraken te maken voor de overnachtingen en dat je ook de mensen moet zien te vinden die mee willen en maak zo duidelijk, dat het geen vakantie is! En jij gelooft dat de mensen denken dat ik geen vakantie heb en alleen maar heb gewerkt als ik lekker bruin terug kom uit Italië van mijn voettochten? Dat gelooft toch niemand, als je stralend terug komt? Dan moet dat een goeie vakantie zijn geweest toch, want alleen van goede vakanties kom je stralend terug en dat doe ik nog elke keer. Volgend jaar organiseer ik de voettochten al 25 jaar. Mevrouw Martini van het pension in Assisi, vlakbij de piazza, het centrale plein waar we al die jaren overnacht hebben, heeft beloofd om dan de laatste avond voor de tochtgenoten van 2019 een 'cena' dwz. een avondmaaldiner voor ons te bereiden. Dat is dan een diner voor 18 personen. Trouwens, dat het volgend jaar 25 jaar is dat ik daar in Assisi kom en dus ook 25 jaar die tochten doe, weet ik door haar kleinkind David. David was net 2 maanden toen ik er de eerste keer kwam. In 2019 wordt David 25 jaar. Het is toch wel bijzonder dat je dat meegemaakt hebt en zo'n jongen hebt zien opgroeien. De zorgen gedeeld hebt, toen hij eerst als kind te dik, dan later als tiener te dun was en vervolgens voor school stage is gaan lopen in Milaan en Triest, van school kwam en werk moest zoeken, dat er voor jonge mensen in Italië nauwelijks is. David is gaan koken en maakt nu frites, hamburgers en een soort gevulde pannenkoeken die hij in een klein winkeltje aan de toeristen verkoopt, dus ook aan ons, want je moet zo'n jongen toch ook wat laten verdienen. In juli kreeg ik mijn fleecest dat ik er het vorig jaar juli had laten liggen.

En nu ik dit zo schrijf, droom ik al weer weg naar volgend jaar en mis het wandelen van afgelopen maand. Het is heerlijk gewoon wandelen, zweten, buiten zijn en onderweg zijn samen met anderen. Ja, een mooie tocht, een prachtige vakantie en ik hoop dat ik het nog heel lang mag doen.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

KROETWESJ EN MARIA TEN HEMELOPNEMING

Op woensdag 15 augustus is het weer zover. Dan is het feest van Maria ten Hemelopneming. We zullen die woensdag om 10.30 uur een feestelijke hoogmis hebben. Tijdens de viering zal opnieuw de kroetwesj gezegend worden. Mia Martens die al jaren een prachtige kroetwesj maakt voor alle kerkgangers, is nu al weer maanden, samen met vrijwilligers, bezig om opnieuw voor ons allemaal zo'n prachtige kroetwesj te maken. Met de verschillende kruiden tegen gevaar, ziekte en onheil en met verwijzing naar die andere moeder, onze moeder aarde die ons alles geeft wat we nodig hebben om lang, gezond en gelukkig te leven, als we ook Moeder Maria en haar zoon Jezus in ons hart sluiten.

DE KAPEL IS GEFUNDEERD

Dat wil zeggen dat er op het kerkhof druk gewerkt wordt aan de nieuwe Mariakapel. Het fundament is gelegd. Maar het heeft onverwacht meer voeten in de aarde gehad dan verwacht. Bij het uitgraven van de fundering stootten de bouwers op een kei- harde ondergrond. Door de droogte is de aarde knoerthard geworden. De aarde leek wel een grote steen. Een extra grote graafmachine moest er aan te pas komen om de grond weg te krijgen. De contouren van de kapel worden zo goed zichtbaar. Dat is mooi, maar helaas zal de hele kapel er dit jaar met Hemelvaart nog niet staan, zoals we eerder gehoopt hadden. Daarom maar met Hemelvaart gewoon naar de OLV van Lourdes komen om 10.30 uur.

OPBRENGST VAN MANUS

Tijdens Manus hadden we maar liefst drie kramen waar spullen verkocht werden voor de parochie. In één kraam, die van Mia, was de opbrengst bestemd voor de kapel op het kerkhof. De opbrengst daar was 297 euro. De opbrengst van de andere twee kramen en de giften van het Vredesplein hebben we samengevoegd en dat alles samen was 347,65. Een mooi resultaat. Nogmaals heel veel dank voor alle hulp, voor de taarten en de cakes. Ook de winnaar van het Koningsplein had een heerlijke taart gebracht. Veel dank daarvoor.

SPORT

Giro, Tennis, Formule 1, Beach Volley, Tour de France, Voetbal : hoe warmer het werd hoe meer sport er leek te zijn. Maar het meeste te doen heb ik toch met de wielrenners. Tjonge wat moeten ze afzien op die bergen. Ik ben al moe als ik het zie. Laat mij dan maar rustig een Italiaanse berg oplopen in Umbrië.

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

Na alle hitte van de laatste tijd, zou ik zeggen dat je minstens af en toe een frisse wind nodig hebt die koelte en verkwikking brengt. Een frisse wind kan het oude stof doen wegwaaien, kan zo nieuwe oudere lagen, misschien weer blootleggen. Een frisse wind kan er voor zorgen dat je goed slaap en zo uitgerust aan een nieuwe dag kunt beginnen. Een frisse wind kan heel goed oververhitting tegen gaan. Een frisse wind kan het bezwaard en vermoeide gemoed opbeuren. Een frisse wind is in de hitte van de dag altijd welkom, alleen, je moet wel oppassen dat je geen verkoudheid op loopt.

MIVA-COLLECTE

Bij deze Wegwijs vindt u ook een folder die aandacht vraagt voor de Miva. In het weekend van 25 en 26 augustus zullen we voor de Miva een deurcollecte houden in de kerk. Bij de folder zit de mogelijkheid om zelf geld over te maken. Wat let u om dat te doen?

DE BOMEN VAN DE GROENE LOPER

Ongelooflijk wat die pas geplante bomen aan de Groene Loper het moeilijk hebben. Je kunt het als het ware aan de bladeren zien. Ik heb begrepen dat nu elke week 60.000 kub water aan de bomen wordt gegeven. Het moet ongelooflijk veel zijn. U hebt vast die joekel van een vrachtauto ook zien staan en misschien heeft hij u wel gehinderd om er snel langs te komen. Maar weet dat er goed werk mee gedaan wordt. Wie zou er ook geen dorst hebben met dit weer?

GEDOOPT:



Op zondag 8 juli is in de OLV van Lourdes Reilo Remmers gedoopt, de zoon van Moup en Shilayka Remmers – Colombain uit de Burg. Pijlsstraat 6

Op zondag 22 juli is in de OLV van Lourdes Skyler Dorlo gedoopt, de zoon van Alex en Angel Dorlo – van Zuylen en het broertje van SJimmy en Billie uit de Appelhegge 36. Eveneens is die dag Liam Deneke gedoopt, de zoon van Wesley en Agnetha Deneke – Linke uit de Roemerstraat 55B

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op 3 juli is in Hagerpoort Mariëtte Prop-Habets overleden, 90 jaar oud en sinds 2 mei 2011 de weduwe van Paul Prop. Haar afscheid is gevierd in de Sterre der Zee, maar Mariëtte was lid van de Vrienden van OLV van Lourdeskerk en daarom gedenken wij haar dankbaar. Mariëtte heeft 3 kinderen: Pascale, Jack en Lily of Lieke, die de dirigente is van Dames Blanches en op zaterdagavond onze zanggroep heeft geleid.

Mariëtte heeft 8 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 4 augustus

19.00 Voor de overledenen van de fam.Vleugels - Slijpen
/ Frans Penders / Jack Pisters / Nol Coenen / Annie
Sanders / Mia Dingena – Hameleers / Hanny van Zeyl –
v.d. Linden

Zondag 5 augustus 18^e Zondag door het jaar

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Eerste Jaargedachtenis Hannie van Zeijl – van der Linden
/ Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / voor de
overledenen van de fam. Steps – Colaris / Jean en Thea
Savelberg – de Jong / Jacqueline Paulissen / Lea Schenk
de Jong – Peters / Venny Janssen – Hermans / Alice
Konings –v.d.Mullen / Jacques Sillen en Jeanne Sillen –
Meyers, ivm de trouwdag 5 aug 1946

Maandag 6 augustus

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / Voor de
overledenen van de fam. v.d. Broeck – Mandersmit / voor
de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 7 augustus

09.00 Mathilde Beurskens – Truyen

Woensdag 8 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Agnes Niël

Zaterdag 11 augustus

19.00 Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Bel
Reneerkens – Swakhoven / Lucy van Loo / Minus
Scheffer / Gertruda Dassen –Veulemans / Huub
Magdelijns

Zondag 12 augustus 19^e Zondag door het jaar

10.30 Johannes en Ans Smeets – Willems / 1^e jaardienst
Frits Schuman / 2^e jaardienst Jacqueline Paulissen en
haar vader Harrie Paulissen / Jan Wintraeken / Jean
Driessen / Netta Penders – Medenbach / Corrie
Stitzinger, en de kleinkinderen Sjirke en Pierreke
Stitzinger

Maandag 13 augustus

09.00 Voor het On bevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 14 augustus

09.00 Herman Schepers

Woensdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming

Zegenins van de kroedwesj

10.30 John Hermans en Jules Janssen / Ernest
 Spronken / Math Revenich / Zuster Gemma Govers /
 Truus Wolters / Broeder Cunibert (Piet van Bree) /
 Broeder Mat Paulssen

Zaterdag 18 augustus

19.00 Annie Dreessen / Tonia Damen / Bertina Stitzinger
 / Margriet Zwackhalen – Dijkma / Dien Ubachs – Pisters
 / Gerry Hermse – Mullens / Maria Louisa Duchateau

Zondag 19 augustus 20^e Zondag door het jaar

10.30 Hetty Kluytmans / Marlies Biesheuvel – Colson /
 Gerarda Nijsten – Lousberg / Jean Tilkin en Bertha Tilkin
 – Franssen / Anton Berndsen / Vic Kessen / Greet
 Braeken – Bausch /

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Toch nog even omdat de inkosten niet gelijk oplopen met de uitgaven:
IBAN (Rekeningnummer) NL51 RABO 0156 3720 61 t.n.v. Vrienden
van de OLV van Lourdes te Maastricht.



Parochie H. Guliëlmus



**Parochie H. Familie en
O.L.V. van Lourdes.**

Voltastraat, Pres. Roosevelt/in
211, 6224CP Maastricht.

SNS-Bank

IBAN: NL28SNSB0858383500

Parochiecentrum

Edisonstraat 2, 6224GK
Maastricht. Tel.: 382 52 78

www.kerkmou.nl

Bij nood: Tel.: 043-6314500

S.O.S. tel. Hulpdienst
045-571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 68 nr. 17 17 augustus 2018

Je hoeft niet te geloven in engelen

Je hoeft gewoon maar te kijken
Altijd is er wel ergens een aan het werk
Misschien waakt hij wel over je kind
Als jij er niet bent

Misschien brengt hij dagen
en nachten door aan het bed
van een zieke

Misschien biedt hij onderdak
aan wie vermoeid
en allang onderweg zijn

Misschien komt hij onverwacht bij je langs
met een bloem in de hand
of is hij gehaast onderweg
naar een andere plek waar hij nodig is

Want ongetwijfeld engelen zijn er
maar dan met het gezicht van een mens

DE CAMPING

Tijdens mijn voettocht naar Assisi overnachten we één keer op wat we noemen de 'camping'. Maar mensen kijken me dan altijd een beetje waterig aan als we op die plek aankomen. wat camping heet is eigenlijk alleen een veldje gras en toch hebben we het daar dan altijd weer naar onze zin. Het is de eenvoud en de puurheid. Daar heb ik aan gedacht toen ik 'De Camping' van het Wittevrouwenveld bezocht. Het is maar welk beeld je hebt van Camping, maar eenvoud en soberheid maken het puur en echt. En dat was het hier in ons park achter het Trefcentrum en naast de kerk en de oude Theresiaschool. Maar je moet zo iets zien met eigen ogen. Ambtenaren ver weg op het gemeentehuis in een totaal andere wereld dan hier hebben er duidelijk geen benul van. Die denken dan meteen aan het allerergste, terwijl het vriendelijk en gemoedelijk is als je er ter plekke bent. Gelukkig nam wethouder Vivianne Heijnen (35) de moeite om zelf te komen kijken. Zij was onder de indruk en gaf alle vrijwilligers een pluim op de hoed door op te merken dat wat die mensen allemaal deden en voor hun heel vanzelfsprekend was, heel bijzonder was. Dat het niet vanzelfsprekend was wat deze jonge mensen allemaal deden om het meer dan 100 kinderen naar hun zin te maken. De ouders die zijn komen kijken, weten dat ook. Die hebben het met eigen ogen gezien. Het is bijzonder en vooral deze week met alle extremen van het weer met bijna 40 graden, zo warm dat de mussen van het dak afvielen van de hitte, tot regen en storm op donderdag waarbij zelfs een grote tent door een windvlaag mee de lucht inging. De vrijwilligers zijn van de vroege tot de late avond in de weer geweest. De energie spetterde er van af, ongelooflijk. Jonge mensen die ook in Spanje of Turkije aan het strand hadden kunnen liggen, vonden het een eer om hier mee te mogen doen en zich de benen onder hun lijf te rennen zodat de kinderen maar een goede week zouden hebben, vooral die kinderen die anders niet op vakantie zouden zijn geweest. Maar wie mee gedaan heeft aan de 'Camping' heeft pas een echte vakantie gehad. Ron werd geëerd omdat hij al 35 jaar vrijwilliger is bij Trajekt. Proficiat. Op donderdagavond was er Ziesjoem, zij zongen met de kinderen: Lekker menneke. Dat was iedereen. pastor Mattie Jeukens ofm.

CURSUS ZEN-MEDITATIE VOOR BEGINNERS

Elke donderdagavond in september van 19.30 tot en met 20.30 uur is er in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk, ingang aan de kant van de Theresiaschool en Leeuwinnenpark, een introductie in meditatie in de traditie van Zen. Zen is zitten en ademen. Hoe je dan kunt zitten en hoe je ademt, dat gaan we dan oefenen, maar ook hoe je meditatief wandelt in kinhin. Er zijn meditatiebankjes aanwezig. Als je op een kussen wilt zitten, moet je dat zelf meebrengen. Meer informatie bij Mattie Jeukens ofm, 043 3634348. Het is fijn als je je van te voren aanmeldt via jmpp.jeukens@planet.nl of met een briefje op de Voltastraat 45. Juist in onze tijd kan meditatie je helpen om geconcentreerd te blijven, om je te ontspannen en om dicht bij jezelf te blijven. Na september is er elke 2^e en 4^e donderdag van de maand meditatie in dezelfde ruimte ook van 19.30 – 20.30 uur.

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

Het is opvallend hoe vaak ik al gevraagd ben wanneer een kind opgegeven kan worden voor de communie, De communie is het komend schooljaar 2018/19 op Hemelvaartsdag 30 mei. Laat dus. De voorbereidingen starten na Kerstmis. Daarvoor is “De Plechtige” of het Vormsel voor de kinderen van groep 8. Het vormsel is de laatste zaterdag van november: 24 november. Ook de vormelingen kunnen zich opgeven: 043 3634348.

LUNCH VOOR VRIJWILLIGERS

Het is alweer 2 jaar geleden dat we op zaterdag van 12.00 tot en met 14.00 uur een lunch hebben gehad om alle vrijwilligers een keer te bedanken en te eren. Dat is erg positief overgekomen en daarom willen we dat nu weer opnieuw doen en wel op zaterdag 15 september. Ben je vrijwilliger, zet het alvast in je agenda. De uitnodiging komt binnenkort voor die zaterdag 15 september.

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

José geeft er een heel eigen invulling aan: ‘Hart voor elkaar’
Het is alweer 3 maanden geleden dat 21 kinderen hun 1e Communie deden in de O.L.V van Lourdeskerk. De prachtige filmopnames van deze dag zijn afgelopen week op DVD uitgedeeld aan de ouders/kinderen.

Ik heb zojuist de beelden teruggezien, wat was het een mooi feest. Ondanks de slechte weersvoorspellingen bleef het die ochtend droog, de lieve Heer was ons goedgezind. De kinderen zagen er stuk voor stuk prachtig uit. Maar het mooiste waren de blijde gezichtjes en de trotse blikken van ouders en familie. Indrukwekkend was de processie met de Gele Rijders, 'menier pestoer' en Sjef.

Er ging heel veel voorbereiding aan vooraf. Ik had het genoeg om die voorbereiding te mogen volgen en wat hand- en spandiensten te kunnen verlenen. Het meest heeft me getroffen de samenwerking tussen ouders, kinderen, pastoor, Sjef, de koster, Elco met de gitaar, de fotografen Hanneke en assistenten, de filmmaker Dré en de Kunstketel niet te vergeten. Het kan dus echt nog in deze tijd: samenwerken! Daarbij hoeft niet alles vlekkeloos te verlopen, maar de intentie was er zeker.

Zoals ook de kinderen tijdens de mis zongen: "...dus zullen we er samen iets van moeten maken, de wereld is een mooi maar bewerkelijk ding". Laat ons dat maar ter harte nemen.

Met dank, José Smolders.

FRESCOREIS INFORMATIE 4 SEPTEMBER

De informatiebijeenkomst is op de pastorie Het is voor de frescoreis van 7 tot en met 13 oktober, Edisonstraat 2. Het is een heel bijzondere reis voor wie van schilderkunst met een verhaal houdt. Er kunnen maar ene beperkt aantal mensen mee.

KAPELLETOCHT 8 SEPTEMBER

Op zaterdag 8 september is de prachtige en sfeervolle kapellentocht langs de kerken en kapellen in de groene rand van Parkstad-Limburg. We starten om 8.30 uur in de Antonius van Paduakerk, Beersdalweg 64 te Heerlen, Vrank. Daar is ruime parkeergelegenheid. Bij IVN Rimborg krijgen we een 'tas' koffie en een stukje vlaai. De afstand is ongeveer 23 km. Om 17.00 uur zal een bus ons vanuit Rolduc, het eindpunt van deze pelgrimstocht, weer terug brengen naar de Beersdalweg in Heerlen. De organisatie berust bij de St. Franciscaanse Voettochten met Mattie Jeukens ofm als verantwoordelijke. De onkosten zijn 7,50 euro voor een boekje, een 'tas koffie' en de reis met de bus terug. Info: 043 3634348.

WAT REGEN DOET

Een paar stevige buien, even, maar wat dat kan doen! Het verdorde gras kleurt langs de Groene Loper alweer groen. Wat een levenskracht er in de natuur zit! Zou dat ook in ons zitten?

GEDOOPT:



Op zondag 29 juli is in de OLV van Lourdes gedoopt:

Hugo Koch, de zoon van Pieke en Esther Koch – Dirix uit de Moselborg

en eveneens:

Dominic Peelen, de zoon van Gerrie en Nadia Peelen – Vleugels en het broertje van Levina uit de Burg. Hennequinstraat 34;

Op zondag 5 augustus is in de OLV van Lourdes gedoopt:

Senna Lambeck, de dochter van Peter en Bianca Lambeck – den Bleijker en het zusje van Ruben uit de Aartshertogenstr. 57

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op zondag 29 juli is in Hagerpoort **Jetty Nicolai – Vleugels** overleden, 93 jaar oud en de weduwe van Louis Nicolai die in 2008 overleden is en met wie zij 62 jaar lief en leed heeft gedeeld. Louis heeft Jetty zijn leven lang op handen gedragen en verwend. Het was dan ook zwaar toen zij alleen verder moest. Een hele tijd is dat toch goed gegaan tot het laatste jaar toen zij gelukkig opgenomen kon worden in Hagerpoort. Jetty is moeder van 2 kinderen: Monique en Peter en de oma van Caroline, Mischa en Roland. Peter woont in Maastricht en Monique in Spanje, waar ook Jetty vroeger, dankzij een vakantie huis, heel veel tijd doorgebracht heeft. Nu is zij weer voor altijd samen met haar grote liefde Louis, met wie zij verenigd is op de begraafplaats Oostermaas.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

Linke / Tot intentie voor Piet v.d.Enden bij gelegenheid van zijn 93^e verjaardag voor levensvreugde en gezondheid

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2^e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

•WEGWIJS•

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 68 nr.18 1 september 2018

Veel weten wij,
Zo menen wij toch.
Veel kunnen wij,
Technisch zijn we machtig.
Veel bezitten wij.
Wij wanen ons rijk en
overvloed is het teken van de tijd.
Veel praten wij
En vinden ons zelf heel sociaal

Maar eenzaamheid bekruipt ons,
Want trouw en vriendschap is zoek.
En wetenschap en macht,
rijkdom en eer
Zijn niet het antwoord
Op de vraag
van een hart

ONGELOFELIJK

Ja het is ongelooflijk dat er bij alle boeken die zo her en der in ons huis staan ,ik opeens een boek heb, waarvan ik wil roepen: "Dit moet je lezen, Dit is echt de moeite waard. "Nu ben ik zo'n boek op het spoor. Met enkele medebroeders hebben we een leesclub. Het boek waarin we nu lezen, is een boek dat ik meteen gekocht heb voor mijn broer. Ik dacht, dat moet hij lezen en daarna aan zijn kinderen doorgeven. Zelf heb ik het nog niet uit, we zijn pas bij hoofdstuk 2! Ik prijs het niet alleen mijn broer , maar jullie allemaal aan.

Zo, dat is maar gezegd en waarom, zul je vragen? Omdat dit boek de kern van ons leven raakt én het gaat ons iets terug geven wat we met z'n allen zijn kwijt geraakt. Of dat kan? Natuurlijk, juist omdat dit boek een wezenlijke snaar raakt en ook nog door iemand die recht van spreken heeft. Waar gaat het over. Dit boek gaat over onze tijd en over de kerkverlating in de jaren zestig en zeventig. Het gaat ook over de verrassende comeback van religie, althans volgens de schrijver, die er meteen bij zegt dat het een vermoeden is en niet met cijfers hard gemaakt kan worden. De schrijfster is Yvonne Zonderop, in 1955 geboren in een nog nauwelijks praktiserend katholiek gezin. Ze heeft daar wel nog de communie gedaan maar is stampvoetend weggelopen uit die katholieke kerk. Nu is zij een van de vele seculiere mensen die niet meer geloven met geloof en alles wat daarbij komt. Tot, ja totdat zij in Florence kwam in het Uffizi museum en een schilderij zag van Leonardo da Vinci waarop de engel aan Maria verschijnt om haar te zeggen dat zij zwanger zal worden van de 'heilige Geest'. Toen zij dit beroemde schilderij zag, moest zij huilen. Het raakte haar veel meer dan zij zelf had vermoedt, omdat zij zich opeens bewust werd van een leegte waar we met zijn allen in zitten, sinds de kerken leeg zijn. Zij wil een pleidooi houden voor een cultuur-christendom dat ons verbindt, met waar we vandaan komen vanuit onze oorsprong en ons zo ook weer eindelijk verbindt met elkaar. Het boek: Ongelooflijk, van Yvonne Zonderop, isbn 9789044633016, pastor Mattie Jeukens ofm.

MARIA HEMELVAART - 'SINT MERIE'

15 Augustus bijna 10.30 uur. Zo'n 300 Kroetwèsjes liggen op het altaar van de O.L.V. van Lourdes, in kartonnen doosjes, te wachten om straks door de pastor gezegend en bewierookt te worden. Dit is het resultaat van een groepje mensen dat bereid was hun vrije tijd te spenderen om deze kruidenbosjes te plukken, te sorteren en te binden. Precies volgens eeuwenoud recept: 2 graansoorten, 2 geneeskrachtige kruiden, 2 kruiden tegen onweer en 1 boomvrucht als bescherming van het huis tegen negatieve invloeden. Pastor en het koor zorgden voor een mooie, sfeervolle dienst ter ere van Maria en alle Maria's die deze dag naamfeest hadden. Pastor vergeleek in zijn preek Adam en Eva met Jezus en Maria. Adam en Eva die door hun hoogmoed uit het paradijs verdreven waren...en Maria en Jezus die na een godgewijd leven naar het Paradijs / de Hemel teruggingen. Waarbij hij opmerkte dat de Hemel niet 'hierboven' is ... maar gebeurt tussen mensen die een gemeenschap vormen en met respect en liefde voor elkaar samen leven. Na afloop van de dienst, gingen de kroetwèsjes als warme broodjes weg. Een echt 'collectors-item', zoals de pastor het noemde. Laat ons erop vertrouwen dat ze kracht en bescherming bieden voor eenieder die er een mee naar huis kreeg. (José)

VRIJWILLIGERS LUNCH 15 SEPTEMBER

Op zaterdag 15 sept, is er een lunch van 12.00 tot 14.00u in de grote OLV van Lourdeskerk. Elke vrijwilliger heeft daarvoor een schriftelijke uitnodiging gekregen. Mocht je voor 26 augustus geen uitnodiging ontvangen hebben en van jezelf weten dat je vrijwilliger bent in de parochie, meld je dan bij Tiny Lexis. Bij haar kunnen alle vrijwilligers die aan deze lunch willen deel nemen zich voor 6 september opgeven. Het nummer van Tiny is: 043 3620701 of 06 11223336. Deze lunch is alweer 2 jaar geleden geweest en bedoeld om dank te zeggen voor alle inzet.

KAPELLETOCHT 8 SEPTEMBER

Van de Antonius van Paduakerk aan de Beersdalweg 64 naar Rolduc. We vetrekken om 8.30 uur. Bij de kerk aan de Beersdalweg is voldoende parkeerplaats. We worden met een bus terug gebracht rond 17.30 uur. De kosten voor de bus, een 'tas' koffie en een boekje zijn € 7,50.

NIEUWERKJAAR 2018 – 2019

Al loopt het jaar van 1 januari tot 1 januari, een werkjaar, of beter een schooljaar loopt van de laatste dag na de grote vakantie tot de eerste dag van volgende grote vakantie, van half augustus tot en met eind juni. In september beginnen we daarom maar weer gewoon opnieuw, van voren af aan. Misschien een aanleiding om mee te gaan doen. We kunnen altijd mensen gebruiken die de handen uit de mouwen willen steken. Van harte welkom zijn: misdienaars, lectoren en koorzangers, maar ook kerkgangers, mensen die naar de vieringen komen. Waarom ook niet? Waarom zou je niet af en toe naar de kerk komen?

WAT HEB JE NODIG OM MENS TE ZIJN?

Misschien hebt u naar het tv-programma Van Dis ontmoet de dalai lama gekeken. Misschien hebt u gezien hoe heel veel mensen van alle leeftijden in stilte liepen . Toen van Dis een zuster aansprak onder dat wandelen kreeg hij te horen dat onder het wandelen niet gepraat werd en prompt bleef de zuster staan om van Dis dit te zeggen. Mindfulness: doen wat je doet. Als je loopt, loop je, als je eet, eet je, als je drinkt, drink je en als je slaapt, slaap je: concentratie. Ik denk dat we dat allemaal op z'n tijd nodig hebben en dat het daarvoor goed is om op z'n tijd ook te mediteren, of je nu boeddhist bent, christen, moslim atheïst of seculier. Elke dag even een moment nemen om, in managementjargon dan maar te zeggen, te focussen. Concentratie heb je nodig en dat begint met meditatie: zitten en ademen. We gaan het trouwens elke donderdagavond in september oefenen in de sacristie van de OLV van Lourdes van 19.30 tot en met 20.30, ons oefenen in mens-zijn. Kom maar eens kijken. Je kunt mee doen door te zitten.

STILTECENTRUM

Een Zevenhoekige ruimte bouwen is geen sinecure. Er is bedacht om van boven naar beneden te bouwen terwijl de fundering al gestort is. Maar het Stiltecentrum op de begraafplaats begint zijn contouren te krijgen. Na de bouwvakvakantie is het echte bouwen begonnen tegenover het strooiveld. Je kunt altijd een kijkje gaan nemen.

BEGRAVEN OF CREMEREN?

Iedereen moet zijn eigen antwoord geven op de vraag of je begraven of gecremeerd wil worden. Het is goed aan te geven wat je wil. Wat je ook kiest, probeer er voor te zorgen dat ergens je naam bewaard blijft, je naam als drager van de verhalen en van alles wat je gedaan en betekend hebt, al is het misschien maar een rimpeling in de kosmos. Allemaal zijn we een deel van de stroom die leven is en voortgekomen uit de schoot van moederaarde, waar we ook weer naar terug keren, nog wel!

GEDOOPT:

Op zondag 12 augustus zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:



Révi Kruijntjens, de zoon van Kevin en Rachelle Kruijntjens – Stitzinger van het Habsburgerplein 25, het broertje van Dani;

Mila Paulissen, de dochter van Moreno en Stefanie Paulissen – Machiels uit de Burgemeester Nierstrassstraat 43B

Denzy Horbach, de zoon van Rickey en Desiree Horbach – Wauters uit de Julianastraat 30.

*Dat hun opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN:

In het azM is op 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming, **Emmy Voorjans – Moens** overleden. Emmy is geboren op de Wittevrouwenweg 28 en zij is de weduwe van Harry Voorjans die in 1988 is overleden. Emmy is 94 jaar geworden. Zij



was een onafhankelijke en zelfstandige vrouw die nooit klaagde, nooit iets voor zichzelf vroeg, getekend ook door de oorlog, waarin haar vader actief was in het verzet. De laatste jaren woonde zij op de Lenculenhof. Op zaterdag 18 augustus hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdeskerk, waar zij de 2^e dopeling van de parochie was. Zij is bijgezet bij haar man op de begraafplaats aan de

Tongerseweg.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles
wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 1 september

19.00 Frans van Lieshout en alle leden van het C.O.V./ Bella Habets – Bronckers / Ine Geelen / Diny Wijnen / Henk de Baar en Tinie de Baar – Biesmans / Theo Vertommen / Truus Gense – Daems

Zondag 2 september 22^e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Zuster Clementine Haan / voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / 2^e jaardienst Marlies Biesheuvel - Colson / Pastor Jan Linke / tot intentie voor Piet v.d. Enden bij gelegenheid van zijn 93^e verjaardag voor levensvreugde en gezondheid / Jaardienst Henk Schuijt , Annie Schuijt – Kos en zoon Nico Schuijt / 10^e jaardienst Koen Meens / Hub de Vree

Maandag 3 september

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor de overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 4 september

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 5 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Pater Jan Braun ofm

Vrijdag 7 september

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Wilma van Golde

Zaterdag 8 september

Maria Geboorte

19.00 Jaardienst overledenen (fam. B) / Johannes en Ans Smeets – Willems / Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Truus Gense – Daems / Bèr Haagmans / Tiny Borghouts – Vrijens

Zondag 9 september

23^e Zondag door het jaar

Nationale ziekendag

10.30 Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / jaardienst
Hubertina Veugen / Jo Geron-Sprangers / Anja Verbert /
Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Mia Dingena –
Hameleers

Maandag 10 september

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de Maagd Maria

Dinsdag 11 september

09.00 Jos Nijssen

Woensdag 12 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Kanters

Zaterdag 15 september

Begin Vredesweek

19.00 Overleden ouders, broers en zussen / Liesbeth
Remmers – Muller / Bèr Valcq / Frans Penders / Peter Duysens / Lei
Verstappen

Zondag 16 september

24^e Zondag door het jaar

Vredeszondag

10.30 Anna Bollen en familie / Jacqueline Paulissen / Zuster
Gemma Govers / Truus Wolters / Trees Vaessens –
Serrarens / Michel Geurts en Wanny Geurts / Liane Louis –
Dams / Riek Vallenga – van Dijk

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u
tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)