



Zegelstempel van het Wittevrouwenklooster gevonden bij de Bouw van de NMB.Bank naast het Generaalshuis

buurtkrant witevrouwenveld

JAARGANG 19 NR. 6
JULI/AUGUSTUS 1997
REDAKTIEADRES:
AARTSHERTOGENPLEIN 24
6226 XZ - MAASTRICHT
TEL.: 362 00 66
BANKREK. NR. S.N.S.: 862605253
OPLAGE: 2850
VOLGENDE BUURTKRANT VERSCHIJNT OP 7 SEPTEMBER 1997
KOPIJ INLEVEREN VOOR 23 AUGUSTUS 1997

leerde echter al gauw zijn toekomstige vrouw kennen, Maria Louisa Cornelia Bernardina Verzijl waarmee hij in 1961 in het huwelijk trad en een zoon en drie dochters zou krijgen. Hij werkte toen nog als arts van het oude Klevarie en was eigenlijk op zoek naar een plattelandspraktijk. Een maand na zijn huwelijk nam hij de praktijk over van dokter A.J.M. Hermens aan de Voltastraat. Dat was de eerste arts geweest die in Wittevrouwenveld woonachtig was, aanvankelijk sinds 1951 in de B. van Oppenstraat en sinds 1956 op het huidige toen pas gereed gekomen praktijkadres. Henri spreekt enthousiast over het feit dat verschillende families vanaf het begin zijn burens zijn geweest (Stegen en Bosch). Ook apotheker Habermehl woont er al sinds 1976 als opvolger van apotheker America.

Ernstiger wordt hij op onze vraag of hij het vele leed waarmee hij in aanraking komt goed van zich af kan zetten. Zijn antwoord is dat hij daar goed tegen kan, maar ook zeer betrokken blijft bij echt tragische gebeurtenissen. Zo houdt hij goed in de gaten of mensen echt toekomen aan rouwen. Hij merkt daarbij op dat een zes-wekendienst, zoals die in de katholieke kerk gebruikelijk is, aansluit bij een heel natuurlijk verloop van het rouwproces.

Dat hem de levensloop van zijn patiënten ter harte gaat blijkt uit het feit dat hij niet alleen zuiver medische gegevens van patiënten bewaart. Herinneringsprentjes die hem aangereikt worden worden zorgvuldig in het uitgebreide archief bewaard. Bij wijlen Mgr. Beel weet hij zelfs onmiddellijk een buurtkrantartikel



DOKTER SEELEN MET ZIJN OPVOLGER DOKTER WIANDS EN HUN ECHTGENOTEN TIJDENS HET LAATSTE SPREEKUR VAN DE EERSTE

LAATSTE SPREEKUR DOKTER SEELEN

Op vrijdag 27 juni was het Trefcentrum Wittevrouwenveld gebombardeerd tot spreekkamer van Dokter Henri Joseph George Guillaume Seelen ("Harie"). Hoewel hij altijd al een drukke praktijk in onze buurt heeft gehad en ondanks dat toch steeds tijd nam voor zijn patiënten, kwam hij nu handen te kort. Gelukkig hadden de meeste mensen maar één kwaal: dorst, waarvoor voldoende medicijn aanwezig was. Het werd een afscheid met een lach en een traan, zowel voor de dokter als voor menige patiënt. Het is niet niks om na bijna 36 jaar van elkaar afscheid te moeten nemen, zeker als je nog graag door had willen gaan. Dit laatste bevestigde hij in een gesprek dat de redactie van de buurtkrant met hem voerde in zijn bij velen vertrouwde spreekkamer aan de Voltastraat 30.

IN GESPREK MET DE DOKTER

We werden ontvangen in zijn spreekkamer en mochten plaatsnemen op de stoelen waar gewoonlijk patiënten zitten. Deze keer stelde niet de dokter de vragen maar een van de redactieleden. Hij gaf onbevengene antwoorden op onze vragen. Zijn spreekkamer straalt trouwens een sfeer van huiselijkheid uit, die veel minder steriel over komt dan je zou verwachten. Henri werd geboren aan de Pastoor Habetsstraat achter de Lambertuskerk op 25 juni 1932 als oudste van de drie kinderen van het echtpaar Seelen-Widderhoven. Vader was politie-inspecteur. Lager onderwijs kreeg hij op de Aloysiuschool aan de Brusselsestraat van de Broeders van Maastricht. Zijn hobby's werden: verkennerij, voetballen en postzegels verzamelen. Hij vertelt enthousiast dat hij de postzegelverzameling nog steeds bezit en er nu misschien wat tijd voor krijgt.

In 1941 vertrok het gezin naar Heerlen waar Henri ook de middelbare school bezocht aan het Bernardinuscollege. Op onze vraag waarom hij daarna voor een studie medicijnen koos, blijkt het feit dat er in de familie van zijn moeder veel artsen voor kwamen, een rol te hebben gespeeld. Zijn keuze voor de jonge katholieke universiteit in Nijmegen (van 1951-1960) werd mede bepaald door de eigen katholieke achtergrond.

35 JAAR BUURTDOKTER

Op onze vraag hoe hij na zijn afstuderen in Wittevrouwenveld verzeild raakte, horen we tot onze verrassing dat hij aanvankelijk naar Afrika wilde. Ook dit had te maken met zijn geloofsovertuiging. Hij

Hij zegt met nadruk altijd graag hier gewoon te hebben en merkt overigens op dat hij altijd de naam Wittevrouwenveld is blijven gebruiken.

Terugkijkend op 36 jaar patiëntenzorg in Wittevrouwenveld komen allerlei herinneringen boven.

Zo moest hij eens iemand van het dak af proberen te praten van een van de grote betonwoningen aan de oude Habsburgerstraat. Hij pakte dat op zijn typische wijze aan door naar boven te roepen: "Ze wélle tot lech nao bove kom, mè lech durref neet. Kins diech neet nao onder kome?" En dit lukte wonderwel, waarna ik hem een spuit kon geven.



Hij noemt zichzelf een echte flapuit en vindt dat de mensen dat ook waarderen. Als ik bij iemand met een duidelijke kater aan bed kwam dan zei ik: "Hup, eruit, dat moet ik ook als ik het laat gemaakt heb." En dat nam men ook.

te voorschijn te toveren waarin deze wordt geportretteerd. Hij herinnert zich nog goed dat hij aanwezig was bij het toedienen van de laatste sacramenten door Bisschop Frans Wiertz. Henri vroeg Mgr. Beel toen of deze nog iets te vragen had. "Zou u het antwoord weten?" was de wijze tegenvraag. Henri wordt er even stil van.

TOEKOMST IN NEERHAREN

Wij vragen Henri waarom hij in Neerharen gaat wonen. De zakelijke reden blijkt gewoon te zijn dat de huizenmarkt in Maastricht en omgeving veel duurder is. Hij woont er nu in een huis met veel plaats voor een van zijn hobby's: tuinieren. Ook vindt hij het prettig wonen op het platteland. Hij kan zich daar ook wijden aan een andere passie: golf.

Nu hij geen vaste praktijk meer heeft zal het ook niet meer voor komen dat hij plotseling wordt weggeroepen voor een noodgeval. In het verleden is hij wel eens uit de carnavalsoptocht gehaald voor een spoedgeval. Dat herinnert hem eraan dat hij een van de oprichters was van de zaate herremenie: "Same Oet 1968".

Aan het eind van het gesprek geeft Henri aan dat hij dankbaar is voor zijn goede gezondheid en het behoud van zijn goede humeur. "Ik heb altijd fijn gewoond hier", zegt hij met nadruk. Hij wist toen nog niet wat hem allemaal op 22 juni in de Kerk en op 27 juni in het Trefcentrum te wachten stond. In een volle kerk moest hij een rondgang maken om een foto van de kerk vanuit zijn huis, geschonken door het kerkbestuur, aan iedereen te laten zien. Ook het met uiterste geheimzinnigheid tot stand gekomen boekwerk van zijn patiënten, dat hem op zijn verjaardag werd aangeboden, bleek een schot in de roos.



DE THERESIASCHOOL GAAT NIET DICHT

"Ze zegke tot de Theresiasjaol tow geit. 't Heet in de gezèt gestande. Is dat zoe menier?" Steeds vaker kwamen deze vragen op de Theresiaschool af.

We kunnen de huidige en toekomstige ouders gerust stellen: de school gaat absoluut niet dicht! Wat is er aan de hand?

Onlangs heeft de Gemeente Maastricht overeenstemming bereikt met de Islamitische school in Heerlen omtrent de vestiging van een dependance van deze school in de wijk Pottenberg.

Vooralsnog zal deze school starten met de groepen 1 t/m 5. Dat betekent, dat met name de ouders van de Islamitische kinderen de mogelijkheid hebben hun kinderen op deze school te plaatsen. Hoeveel kinderen naar de nieuwe school zullen gaan is op dit moment niet duidelijk. Wat wel duidelijk is: dit heeft geen consequentie voor het voortbestaan van de Theresiaschool. Ook al zou het leerlingenaantal zakken dan is er nog niets aan de hand. Het schoolbestuur bereidt namelijk een fusie (samenwerking) voor met een ander groot schoolbestuur in Maastricht. Daardoor wordt de positie van de school sterker.

VERBOUWING VAN CIRCA EEN MILJOEN

Dat ook de wethouder van onderwijs, Wim Kuiper, alle vertrouwen heeft in de toekomst van de Theresiaschool, blijkt uit het feit dat hij onlangs zijn toestemming heeft gegeven voor een grootscheepse verbouwing van de school. Hierbij wordt ook gedacht aan de schoolomgeving. Onderdeel van de plannen is o.m. de afbraak van de kleuterschool.

Ook zullen nu, bij het begin van het nieuwe schooljaar, alle groepen voorzien zijn van nieuw meubilair. De nu 66-jarige school werd onlangs op de lijst van jonge monumenten geplaatst. Na de verbouwing kan het gebouw zijn tweede jeugd beginnen voor de jeugd van Wittevrouwenveld.



Het schoolteam is trots op het feit dat zoveel nationaliteiten, in een goede sfeer, met elkaar spelen, werken en leren (ook van elkaar). Op de foto zijn alle nationaliteiten bij elkaar gebracht.

NATIONALE STRAATSPEELDAG

Op woensdag 4 juni organiseerde het jeugdwerk van Maris Stella de nationale straatspeeldag op het pleintje aan het eind van de Aartshertogenstraat. Met name door het schitterende weer is deze dag bijzonder geslaagd. Natuurlijk hadden de spelen waarbij water betrokken was, de meeste aftrek. Het was er weer eens ouderwets gezellig, getuige de foto waarop een aantal bewoners te zien is. Maar... gezelligheid kent zijn grenzen. Met name deze bewoners gaven te kennen bijzonder ongelukkig te zijn met de toestand waarin hun plein momenteel verkeert. Wellicht dat actieve buurtbewoners, samen met Trajekt en de Gemeente, aan deze toestand iets kunnen veranderen.

JEUGDMIDDAG WILLEM I

Op zaterdag 14 juni werd er bij voetbalvereniging Willem I een zeer geslaagde jeugdmiddag gehouden. De ledenraad en een aantal vrijwilligers had een spellencircuit uitgezet dat bij de jeugd erg in de smaak viel. Vooral het elkaar nat gooien was erg in trek. Verder was er ook nog de ren-je-rot show, waarbij maar liefst 7 prijswinnaars overbleven. Hierna

volgde nog disco Apollo en een play-back show in de oververhite kantine. Alle kinderen kregen bovendien een gratis drankje, wafel, ijsje en kadootjes van het Trajekt Promotie Team. Deze middag, die door bijna 100 kinderen werd bezocht, is dan ook zeker voor herhaling vatbaar.

JEUGDWERK

De activiteiten van het jeugdwerk zijn dit jaar weer zeer succesvol verlopen. In september werd begonnen met verschillende clubs per week, vervolgens werd er hard gewerkt aan diverse grote activiteiten: het Sint Maartensfeest in november tot de grote Happy-Kids familieavond in december. Maar ook Sinterklaas, anti-vuurwerkweek, koninginnedag en de Nationale straatspeeldag. Het was allemaal zo leuk dat de kids van Wittevrouwenveld er maar geen genoeg van konden krijgen. Zo werd er ook nog eens een weekend overnacht. Waar normaal vergaderd werd in het wijkhuis puilden de lokalen nu uit van slaapzakken en luchtbedden. Druk werd er gewerkt aan de voorbereidingen voor het grote kinderfestival in het City Centrum waar meer dan 300 kinderen bij betrokken waren waarvan zo'n 75 uit het Wittevrouwenveld.

Deze activiteiten zouden nooit kunnen plaatsvinden zonder de hulp van onze vrijwilligers. Vrijwilligers die nooit moe te krijgen waren. Vrijwilligers in alle soorten en maten. Van A tot Z. Van Ans (Haan) (en...daar heb je hem weer) Zwackhalen (Sjef) en iedereen daartussen. Het zou te ver gaan om deze mensen te noemen maar ik wil bij deze iedereen hartelijk bedanken voor de inzet, hulp en enthousiasme. Laat de zon maar schijnen want ze mogen echt eens in het zonnetje worden gezet!!

Toch zijn er nog lang niet genoeg vrijwilligers. Na de zomervakantie kunnen we nog genoeg mensen gebruiken, zeker om activiteiten voor de kleintjes te organiseren. Twijfel niet en kom, want het is heel gezellig in het wijkhuis. En...bent u bang dat u zich gaat vervelen deze zomer? Neem dan contact op met Trudy Lucassen van de Kluiverkes (3624590). Ook daar maken 'vele handen licht werk'.

Mensen bedankt en alle kinderen en ouders, een hèle prettige vakantie.

Manon Pachen, Stichting Trajekt



**Bewonersbelangen
Wittevrouwenveld**

Secr.: Edisonstraat 4
6224 GK Maastricht

Groente & Fruithandel
YASAR MARKET
Turkse specialiteiten

Frankenstraat 177
6224 GM Maastricht Tel. 3638520

*Bankieren op z'n best bij
een all-round bank: SNS bank*

SNS bank is een all-round bank waar u voor alle bankzaken terecht kunt. Als particulier maar ook als zakenman. Tegen uiterst concurrerende voorwaarden. En met een zeer snelle service.



SNS bank Limburg



**EEN WINKEL
VOL KLEUR**

JO HEUTS
VERF EN BEHANG

Frankenstraat 143-145
Maastricht tel.: 3620850

Tweewielerspecialist

JAN FIETS

't adres voor uw fietsen en reparatie

Old Hickoryplein 16-17
Tel. 043 - 363 72 58

's maandags gesloten en
donderdag vanaf 12.30 uur gesloten



OPEN TUIN OP 'US WEIJKE'

Op 10 maart zijn we gestart met het tuinenproject van 'Us Weijke'. We willen jullie graag vertellen hoe 'Us Weijke' er uitziet. Nu, in juli, groeit en bloeit alles. Er wordt door de vrouwen geoogst: spinazie, radijs, peterselie, rabarber, uienpijpjes en koriander. De vrouwen zijn blij dat ze iedere maandag van 10.00-12.00 uur kunnen tuinieren. Ze zijn zeer enthousiast over het initiatief van 't Vrouweveld en CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie). De vrouwen willen de bewoners van Wittevrouwenveld uitnodigen om het resultaat van het tuinenproject te komen bekijken. Maandag 7 juli is iedereen van harte welkom tussen 10.00-12.00 uur. De toegang is gratis en er is gelegenheid om een kopje koffie en inter-culturele hapjes te nuttigen.

Meer info: Fati Klanersy / Bieke de Keukeleire
B. van Oppenstraat 123, tel.: 363 11 96

GYMNASTIEK EN VOLKSDANSEN VOOR 55 PLUSERS

Bent u 55+ en wilt u iets aan uw conditie doen, of vindt u het leuk om samen met leeftijdgenoten sportief bezig te zijn? Dan zijn de volgende activiteiten wellicht iets voor u. Stichting Trajekt biedt u daartoe de gelegenheid.

Op maandag van 13.45-14.45 uur kunt u aan gymnastiek doen en op woensdag van 14.00-15.00 uur deelnemen aan volksdansen in Trefcentrum Wittevrouwenveld. De kosten bedragen f8,- voor alleenstaanden en f 14,- voor echtparen. Inlichtingen: 362 00 66

!!! GEVONDEN VOORWERPEN !!!!

De afgelopen periode zijn de volgende gevonden voorwerpen afgegeven bij Wijkhuis Maris Stella:

- een sleutelbos met twee sleutels, drie flippo's en een Daihatsu sleutelhanger,
- sleutelbos met zeven sleutels, geen sleutelhanger
- zonnebril 'Carrera'
- bril met metalen montuur
- rozenkrans met lichtblauwe kraaltjes

Deze voorwerpen kunnen worden opgehaald bij de balie van het Informatiecentrum in Wijkhuis Maris Stella, elke werkdag tussen 9.00h en 12.30h en tussen 13.00h en 16.00h.



OPENINGSTIJDEN INFORMATIECENTRUM IN JULI EN AUGUSTUS GEWIJZIGD !!

Tijdens de zomermaanden zijn de openingstijden van het Trajekt Informatie Centrum gewijzigd. Omdat de balie medewerkers ook graag vakantie willen, is het TIC gesloten van 14 juli t/m 18 juli. De twee weken daarna, van 21 juli t/m 1 augustus, is de balie open van 10.00h - 12.30h. U kunt dan terecht met al uw vragen over subsidie, uitkering, studiefinanciering, vervoer op Maat en dergelijke. Als het mogelijk is, helpen wij U zelf en anders sturen wij U door naar de instantie die U het beste van dienst kan zijn.

Voor de spreekuren geldt het volgende:
Burgerraadsman Wil Hellebrekers is niet aanwezig van 14 juli t/m 4 augustus. Vanaf 6 augustus staat hij elke woensdagmorgen weer voor U klaar. Daarnaast kunt U altijd terecht op het bureau, Stadskantoor I, telefoonnummer 3504210.

De **WAO-raad** is afwezig van 7 juli t/m 25 augustus. Voor dringende gevallen kunnen wij een afspraak voor U maken met een andere WAO-raadsman.

Marleen Simons van het **Maatschappelijk Werk** is met vakantie van 28 juli t/m 24 augustus. Daarna is zij elke donderdagochtend weer aanwezig.

Tot slot is er de hele maand juli en augustus géén spreekuur **Bijzondere bijstand** van de Sociale Dienst. Wat betreft **Justitie in de Buurt (JIB)**: zij werken de hele zomer door en zijn elke woensdag in Maris Stella. Van 14.00h tot 16.00h kunt U op het open spreekuur terecht met allerlei klachten en problemen waarbij U de politie nodig heeft.

Tot slot wensen alle balie medewerkers U een hele fijne vakantie en een mooie, warme zomer toe !!!

FIETSHELMEN

"Met fietshelmen een stuk veiliger". Onder dit motto kregen alle leden van de fietsclub 'de Maastrappers' door sponsoring van de Gemeente een fietshelm van de werkgroep Gezond Wittevrouwenveld.

Op 19 juli zullen zij met een goede uitrusting verschijnen op de Nationale Fietsvierdaagse in Ede. Mede door eigen acties en sponsoring wordt hun aanwezigheid daar mogelijk gemaakt.

MGR. BEEL

Onlangs werd stil gestaan bij het feit dat Mgr. Beel een jaar geleden gestorven is. Hij was een zeer aimabel persoon die veel voor de parochie van O.L.V. van Lourdes heeft betekend. Ter herinnering hieraan werd naast de kerk een jong boompje geplant.



VERF ?

Voor diverse merken en duizenden kleuren

Even naar **PELO**



Voltastraat 26 - Tel. 3622519

Trefcentrum Wittevrouwenveld

Edisonstraat 4,
6224 GK Maastricht
Telefoon 043 - 3621176.

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:
Koffietafels - bruiloften - vergaderingen - verenigingsactiviteiten - bedrijfsfeesten.



tot ziens in het TREFCENTRUM

Voor alle bewoners van het Wittevrouwenveld Feestelijke opening J.O.P.

Jongeren Ontmoetings Plek
Terblijterweg - Habsburgerstraat
Zondag 6 juli 1997
van 12.00 - 17.00 uur

Straten voetbaltoernooi
Demonstratie Pencak Silat
Graffiti
Sport & Spel
Kraampjes



Meer informatie / opgeven:
Yvonne Huynen - jongerenwerk WVV
Wijkhuis Maris Stella
Aartshertogenplein 24
6226 XZ Maastricht - Tel. : 043 - 3620066

HOME-START ZOEKT VRIJWILLIGERS

Ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen door Home-Startvrijwilligers blijkt goed te werken.

Elk gezin heeft wel eens een periode waarin het niet zo goed loopt. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Bijvoorbeeld: overbelasting, een kind dat veel aandacht vraagt, ziekte van ouder of kind, weinig contacten buitenshuis, (dreigende) werkloosheid, geen familie waarop een beroep kan worden gedaan. Vaak lossen spanningen vanzelf op, maar soms kan het allemaal te veel worden. Dan kan het een opluchting zijn om tegeven iemand aan te praten, iemand die tijd en aandacht voor je heeft.

Home-Start is een project, bedoeld voor alle ouders met tenminste één kind dat jonger is dan 6 jaar. Als Home-Startvrijwilliger bied je een gezin:

- regelmatig bezoek
- persoonlijke aandacht en een steuntje in de rug
- een mogelijkheid om de oorzaken van de spanningen goed door te praten
- hulp bij praktische zaken
- tijd om te luisteren

Kortom: een Home-Startvrijwilliger biedt vooral een vriendschapsband. Ze gaat bij een gezin op bezoek,

praat met de moeder, speelt met de kinderen of gaat met moeder en kinderen wandelen en boodschappen doen. De moeder van het gezin geeft daarbij aan waar ze behoefte aan heeft.

Vanaf april 1995 hebben zoveel gezinnen in Maastricht contact gezocht met Home-Start dat de organisatie nu op zoek is naar NIEUWE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS.

Een Home-Startvrijwilliger heeft ervaring met het opvoeden van kinderen. De vrijwilligers zijn mensen met een praktische en creatieve instelling, een warm hart en een goed humeur. Iedere Home-Startvrijwilliger krijgt een voorbereidende cursus aangeboden. In september is bij voldoende deelname een nieuwe cursus gepland. De cursus bestaat uit één dagdeel per week gedurende acht weken.

De Home-Startcoördinator bezoekt gezinnen die een aanvraag hebben ingediend. Daarna brengt zij de vrijwilliger met een gezin in contact.

Wilt u meer informatie over Home-Start of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren van Home-Start: Trajekt Wijkhuis Maris Stella

Karina Antkowiak
Truus Custers

Aartshertogenplein 24, 6226 XZ - tel.: 3620066



DE HAPPY KIDS

Het tweede seizoen van de Happy Kids zit er weer op. In juli en augustus vieren we vakantie. Maar vanaf 1 september zullen we weer in actie komen om een heel seizoen activiteiten te organiseren, ook voor niet-leden uit het Wittevrouwenveld. Helaas moesten een aantal kinderen afscheid nemen omdat zij naar het vervolgonderwijs gaan. We wensen hen veel succes op hun nieuwe school en veel plezier bij het tienerwerk. Natuurlijk heeft de club z'n succes te danken aan de vele vrijwillers: Gerry Kluyt, Bianca Verbert, Eddie Grit, Trudy Franssen en Sjeff Zwackhalen. Ook worden de medewerkers bedankt: Bep van Zuylen, Corry Penders, Wendy Thiemann, Ron de Vree, Sonja van Tongeren en Gerrit Grit. Tenslotte willen wij iemand bedanken die helaas moet stoppen. Dat is Meriam Grunberg uit de Ampèrestraat. Drie jaar lang zat zij in de organisatie van de maandelijkse kinderdisco en een jaar bij de tienerdisco. Verder was zij ook aanwezig bij extra activiteiten van de Happy Kids en natuurlijk was ze jarenlang overblijfmoeder op de St. Theresiaschool. Tussen maart en mei draaide haar wasmachine overuren om de vele voetbalspullen van de school te wassen. (Ook namens de mensen van de St. Theresiaschool: bedankt!!! "We zullen je missen.") Meriam, heel veel succes met je nieuwe baan en ook veel plezier in Amby.

Voor iedereen, een leuke en zonnige vakantie.
Sjeff Zwackhalen

MANUS



DRINGENDE OPROEP
Er zijn momenteel twee buurtjes waarvoor we geen bezorgers (vrijwilligers) hebben. Vooralnsnog wordt de buurtkrant bezorgd door het eSBeeWee. We doen een dringend beroep op actieve buurtbewoners zich te melden. Het gaat om de electrobuurt (310 kranten) en het Friezenplein e.o. (190 kranten). Interesse? Meldt u bij de balie van het wijkhuis of bel 3 62 00 66

Modeschoenen
Bosch

Comfortschoenen-
Pedicure
Elastische kousen

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk)
's maandags gesloten

Tel.: 363 51 21
geen koopavond



**Buurtbeheerbedrijf
Wittevrouwenveld**

Edisonstraat 4 Tel. 043 - 363 78 88
6224 GK Maastricht Fax 043 - 363 70 47

PASFOTO'S
PORTRETTEN
REPORTAGE
LIJSTEN
ALBUMS



HENRI

KLEURENFOTO'S
IN 30 MINUTEN*
(MACHINEEL)

De Lein 4, 6227 C1 Maastricht
Winkelcentrum Heer
Tel./Fax (043) 367 13 70

Tegen inlevering van deze advertentie:
de zwart/wit pasfoto's
van f 10,00 voor f 7,50

Slagerijen
Huydts

Uw slager MAASTRICHT Uw vakman

FRANKENSTRAAT 161 W.V.V. 043-3637521

Voor wekelijkse aanblijdingen zie de Trompetter

Technisch Service Centrum
Bastiaens T.D. & Techka

Voor al Uw reparaties van:

- * Televisie
- * Copiers
- * Audio app.
- * Faxapparatuur
- * Video
- * Typemachine's
- * Computers
- * Rekenapparatuur
- * Randapparatuur
- * Kantoorapparatuur

Tevens Copieshop

Tel. 043 - 362 69 94

Scharnweg 35A - 6224 JA Maastricht

INKOOP VERKOOP
Utopia-Antiek



- ant. eiken bed f 125,-
- ant. eiken hangkast f. 550,-
- ant. naaimachine f. 50,-
- div. lijsten f. 5,-
- ant. boenwas f. 5,-

Frankenstraat 205, Maastricht

Tel. 3622814

Do. van 18 - 20 uur. Za. 10 - 12 uur.

**WITTE VROUWEN
WERKWINKEL**

Burgemeestersplein 2 - Wittevrouwenveld
Tel. 043 - 363 57 59

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m vr. 10.00 - 16.00 uur

Wanneer u goede gebruikte kleding zou willen kopen, kom dan even bij ons binnenlopen!
Als u goede gebruikte kleding beschikbaar wil stellen, volstaat het ons even te bellen!

**TABAKSSPECIALZAAK
TON ROUWENHORST**
(daar steek je wat van op!)



STAATSLOTEN

Frankenstr. 118 - Maastricht - Tel. 3621144



André van Vught
woninginrichting, projectieinrichting, reparatie, rolluiken

Brusselse Poort 3
6216 CE Maastricht
Tel. 043 - 3479898

Frankenstraat 140b
6224 GT Maastricht
Tel. 043 - 3625419

Voor uw complete
woninginrichting



**BRÜÜDSJE
YVON**

Professor Mullerstraat 6
6224 BD Maastricht
Telefoon 043 - 363 13 08

Openingstijden:
dagelijks vanaf 11.00 - 23.00 uur
's Maandags gesloten

Mac Rib's Counter

het adres voor lekker speciaal eten !!!
Frankenstraat 131 - Tel. 3633447

Ook thuisbezorging!

Griekse-, Mexicaanse-
en Italiaanse gerechten.
Anders eten, gezonder eten
voor kenners van vlees !!!

**Drankenhandel
Van Aubel**

Voor al uw dranken
Vergelijk onze prijzen!

Tel. 3634934
Eburonenweg 31 Maastricht