



Wittevrouwenveld

Dag Miel

Miel Verbert: gewoon bijzonder

We wisten het. Miel ook. Hij was ongeneeslijk ziek. Toch schrokken we allemaal toen het echt gebeurd was. Hij overleed thuis, op donderdag 27 mei. De uitvaartdienst was indrukwekkend: wat een man, wat een familie!



Nooit meer Miel in het Trefcentrum? Na al die jaren trouwe dienst: in het oude gebouw, in het tijdelijke onderkomen Tritone op de Geusselt en in het vernieuwde Trefcentrum: "Waar is Miel?" Miel, hoe lossen we dit op? Miel heb je dit of heb je dat? Hij had voor alles een oplossing, stond voor iedereen klaar. Dat hoorde bij onze Miel. Hij praatte niet zoveel, mompelde suggesties, plaagde graag. Hij deed het met zijn handen. Hij was de ziel van het Trefcentrum, de buurt rouwt. Miel weigerde stelselmatig op de foto te komen. Nu stond deze mooie foto in het Trefcentrum, zo ontroerend. Onze gedachten gaan uit naar Els, de kinderen en kleinkinderen. Wij allen missen die man!

Redactie buurtkrant

De 10e editie van het multiculturele Manus van Alles festival Maastricht!

Buurtfeest Manus van Alles viert verjaardag



Op zondag 27 juni is er weer groot feest in Wittevrouwenveld. Voor de 10e keer Manus van Alles festival. Daarom presenteert Manus een extra feestelijk programma. Multicultureel met Maastrichtse ambiance. Weer opgezet door de 80 vrijwilligers van de Stichting 'Cultuur sur Place'.

Voor elk wat wils. Topartiesten van dichtbij en veraf. Een grote gezellige braderie en een culturele wereldmarkt. Er zijn ook veel activiteiten en attracties voor kinderen, zoals een ritje op een **kameel**. Iedereen is van harte welkom. Van 10.30 tot 19.00 uur, gratis.

Grenzeloos spektakel

Er komen 32 groepen met 319 artiesten uit 21 landen. Bij 4 podia kan Maastricht weer een hele dag genieten van ambiance en allerlei internationale stijlen muziek en dans. Een grenzeloos spektakel. Dus weer even gezellig kijken over de muur van je eigen cultuur.

Maastrichtse ambiance

'Sjiek is miech dat': Fabrizio komt. En Erwin zingt 'Is hij get te beleve'. Bert Dols met 'Zuug 't leve es e fees'. Verder: accordeonmuziek, Drumschool Maastricht, breakdance en hiphop van Kumulus en Switch. De Maastrichtse verkenners met de Show- & Marchingband mag u ook niet missen.

Hier is Wittevrouwenveld

Met o.a. Happy Kids, Harmonie De Gele Rijders, Jeugddrumband WVV'28 en de Kunstketel.

Buurtbewoners van en rond de Schwartzbergstraat presenteren het thema **wonen** in de Nomadentent. Geniet ook van hun dans, muziek en presentaties op het Voltaplein.

Internationale topartiesten

Sensatie: **Friction** (zie foto), de beroemde popster uit Ghana komt! Hij brengt een unieke mix van Afrikaanse muziek, reggae, hiphop, blues, soul en hiplife. En **Willy's Caribbean Steelband** brengt de zon mee. Verder: **Lions of Africa**. Dat zijn de beste dansers, zangers, trommelaars en acrobaten uit Senegal. **Bina Africa** geeft een show vol spektakel en prachtige kostuums. De bekende Nederlandse bluesgitarist **Joep Pelt** speelt blues die je voelt. Deltablues op zijn mooist: puur en simpel. Een mix van stijlen uit Mali, Mississippi en Ethiopië. En **Bantu Continua Uhuru Consciousness** uit Zuid-Afrika. Je mag ook BCUC zeggen. De groep brengt de straatmuziek van Soweto mee naar Maastricht. Heel apart. Zie ook <http://www.manusvanallesfestival.nl/>



Gielkesmerret 2010

Op zaterdag 26 juni (één dag voor Manus van Alles) is er weer de jaarlijkse Gielkesmerret. De Gielkesmerret werd in 1988 opgericht als evenement om het dak van de St. Gultelmuskerk te onderhouden. Nog steeds is de Gielkesmerret een begrip in de wijk en dat willen we graag zo houden.

Helaas is ons team wat veranderd. Het vele werk is nu in handen van een klein team dat deze jaarlijkse activiteit blijft voortzetten. Dank aan de vrijwilligers van JC de Happy Kids die de Gielkesmerret komen versterken achter de bar en tijdens de op- en afbouw van de markt. Er zijn helaas geen marktkramen meer beschikbaar. Het feest zal van start gaan om 10.00u en is afgelopen om 17.00 uur. Vanaf 12.00 uur is er amusement met optredens van o.a. Gino Fey, Ludy van Dijk, Frans Theunisz, Huub Adriaens, Bert Dols, Theo



Claessens en Peggy Lassouw. Ook de Jeugddrumband WVV 28 zal van de partij zijn. De muziek is in handen van Peter Franssen. Presentatie: Sjeff Zwackhalen. Verder is er de bekende biertap (Brandbier), tombola en het bekende rad van avontuur. De entree is vrij en iedereen is welkom.

Resto VanHarte brengt mensen bij elkaar

"Samen lekker eten en andere mensen ontmoeten, gezellig!"

Bij Resto VanHarte is iedereen van harte welkom.

Bezoek Resto VanHarte Maastricht en kom mee eten!

<p>Resto VanHarte Maastricht Trefcentrum Wittevrouwenveld Edisonstraat 4 6224 GK Maastricht</p>	<p>Elke woensdag en vrijdag geopend vanaf 17.00 uur Aanvang maaltijd 17.30 uur</p>
<p>Reserveren Bel het gratis telefoonnummer 0800-0151 op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur. Reserveren kan vanaf tien dagen</p>	<p>Kosten 3-gangenmaaltijd voor € 6,- Met kortingspas: € 3,- Kinderen tot 12 jaar: € 3,- Met kortingspas € 1,50</p>



Interview met Dré Janssen



We kennen elkaar van de straat. Op het hoekje bij de 'Kunstketel' is altijd wel wat te zien, te bespreken of bij kletsen. Dat gebeurt spontaan, net zoals ik bedacht dat het leuk zou zijn om Dré eens te gaan interviewen.

"Maar ik heb niks te vertellen" was zijn antwoord. Na jaren Buurkrant negeert een buurkrant-journaliste dit soort opmerkingen, ieder mens heeft een verhaal! Dus na enig uitstel kwam het er toch van.

Deze keer niet op het hoekje van de straat, maar zwevend boven de Frankenstraat. 'Hier moest ik niet wonen', dacht ik, 'ik zou echt niks anders doen dan de hele dag uit het raam hangen'. Waarschijnlijk zou ik problemen krijgen met mijn baas (Trakekt) en pijnlijke armen van het gezwaaai.

Uit Ulestraten

Dré werd geboren in Ulestraten en na een tijd in Amby te hebben gewoond trouwde hij in 1970 met Jetje Lodde, ze gingen wonen in de Frankenstraat. Fantastisch vond hij het. Voelde zich meteen thuis. 'De Frankenstraat was toen nog een van de betere buurtwinkelstraten. Bijna ieder pand was een winkelpand, er woonden hier wel vijf echte slaggers en bakkers'. De benedenverdieping van ons huis was een drogisterij. Iedereen kende 'Jetsje van ut winkelke'. We willen u dan ook de unieke foto laten zien, gemaakt in 1958. Volgens Dré en Jetsje was het toen een ongeschreven wet dat er in een drogisterij een smetteloos witte schort gedragen moets worden (zie foto rechts).

Er kwam een veranderingsproces op gang in de straat.

Zo halverwege jaren 80 besloot een aantal winkeliers te stoppen, de grote winkelketens deden hun intrede. De winkeliers die boven hun eigen winkel woonden vertrokken, kamers werden verhuurd aan studenten. Eigenlijk zijn alleen de sigarenzaak van Rouwenhorst en Jo Heuts overgebleven.

We eten taart terwijl Dré en zijn vrouw vertellen en hun zorgen kenbaar maken over de toekomst van de straat. Het woongenot gaat snel achteruit. Veel rommel op de straat, veel rotzooi en overlast. Desondanks voelen ze zich hier prima thuis en heeft de buurt nog steeds een dorps karakter.

Dat is goed te merken aan Dré. Overal maakt hij een gezellig praatje, in de Frankenstraat met de oude garde zoals Herman Wijler, Roger Heuts, Ton Rouwenhorst van de sigarenwinkel en Sander van Lunchroom de Keizer. En natuurlijk de mensen bij de Kunstketel, al is dat de nieuwe garde.

Maar ook op het Voltaplein komt hij regelmatig. 'Want als je die kant uitfietst ben je het eerste uur niet terug, grinnikt zijn vrouw'.

De gele Rijder

Stil zitten is er voor hem niet bij. Dré is al 24 jaar zeer actief bij De Gele Rijders. Hij maakt het verenigingsblad en verzamelt van alles. Het kerstnummer is bij wijze van spreken al in de maak. Dagen kan hij er mee bezig zijn en het resultaat is de moeite waard.

Zo hoor ik ook dat de harmonie plannen heeft om in 2011 naar Assisië op concertreis te gaan.

Dré houdt van een partijtje tennis, biljart, fietsen, gaat graag op reis, en heeft drie kleinkinderen waar je hem regelmatig mee ziet rondfietsen.



Frankenstraat: toekomstige culturele hoofdstraat?

De buurt vindt hij (nog) prettig, met trots durft hij zeggen: ik woon in het Wittevrouwenveld.

De verdraagzaamheid in de buurt was groot vroeger, iedereen hielp iedereen. Tegenwoordig is dit anders, ieder lijkt te leven voor zichzelf. Ook zou hij graag een andere invulling voort de Frankenstraat zien. Een verantwoorde invulling van de leegstaande panden en minder rommel op de straat. We gaan ervoor Dré, als fan van de Kunstketel, en ik, ondergetekende.

Nu nog even Dré's eigen verdraagzaamheid testen. Plagend begin ik op te scheppen over de Roej Herremenie van Eijsden. Want daar kunnen De Gele Rijders, die Mestrechteneere toch niet tegenop! Die vaan dat dörp zijn wel wereldkampioen geworden zeg ik en ze mogen bij André Rieu optreden ook. 'Daar kunnen die uit de stad nooit tegenop' zeg ik met enige trots over mijn geboortedorp. Maar dat is een beetje plagen, dat weten we wel van elkaar. Want Ulestraten of Eijsden, ons hart ligt hier in het Vrouwenveld. En lachend nemen we afscheid.

Maar niet voor lang. We zien elkaar wel weer op het hoekje van de straat. Bij de Kunstketel, samen met de oude en de nieuwe garde.

Vraag: wie de naam nog kent van ut winkelke (zie foto) kan het antwoord insturen naar de Buurkrant en een prijs winnen.



Manon Pachten



de mening van manus

*Beste buurtgenote,
wat een hoopkammerhaar
hep ik gehad op de teke-
ning van het voltaplein
in de vorige buurkrant!
Gommige zegge dat ik die
lantarepale hep schreef-
duwt. ja geef manus maar
de schult. manus krijg de
schulkt van alles, ja
dikke bult hoor. strokes
krijg ik ook nog de schult
van de hondpoep op de
stoep en ik hep niet eens
een hont alleen een oli-
fant maar walter is
heel rindelijke! nou de
groete hoor manus*



voor alle klussen
in en om uw huis

Meer informatie: 363 34 70

SCHOENEN

Bosch

VOLTA STRAAT 28
MAASTRICHT OOST
WINKELCENTRUM WITTE VROUWENVELD
T 043 363 51 21
's maandags gesloten en geen koopavond

Salman De Gouden Naald

Gordijn op maat,
kleding reparatie
+ kado artikelen

Voltaplein, Maastricht
Tel. 043 - 362 2327

De kunst van het
behangen

Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht
tel: 043-362 08 50

Groente & Fruithandel

Yasar Market

Turkse specialiteiten

Frankenstraat 177 • Tel. 3638520

TABAKSPECIALZAAK
Ton Rouwenhorst

Hèt staatslotenadres
voor WVV en omstreken

Frankenstraat 118 - Maastricht
Tel. 043 362 1144

de inktpot

Frankenstraat 136a 6224 GS Maastricht
tel. 043-3626601
email: d.inktpot@kpnplanet.nl

inkcartridges pasfoto's
cartridges vullen drukwerk
lasertoners portretfoto's
fotopapier fotocadeautjes

Hubo Peeters

Voltastraat 26
6224 EM Maastricht
tel. 043-362 25 19
www.hubopeeters.nl



Complimentjes

Happy Kids Jeugdkamp 2010

Van 6 mei t/m 9 mei verbleven maar liefst 71 kinderen uit onze wijk in Bree-Opitter te België voor het jaarlijkse jeugdkamp van de Happy Kids.

Ondanks de vele regenbuien was het een sfeervol jeugdkamp met een keur aan activiteiten zoals speurtochten, bosspelen, bonte avonden, kampvuur en nog veel meer. Dank aan de 25 vrijwilligers die deze week voor de kinderen klaarstonden. Het was een onvergetelijke week, dankzij jullie inzet, proficiat.

Lintjes regenen tot in WVV: Proficiat!

Lid van de Orde van Oranje Nassau

Woensdag 28 april

Trefcentrum: Jan Stegen

werd beloond voor zijn inzet van 40 jaar vrijwilliger in het verenigingsleven: van postduivenvereniging tot Theresiaschool, van verdwaalde vissers tot voorzitter Trefcentrum, het was een totale verrassing voor hem. Midden in een vergadering van het Trefcentrum werd hij door Burgemeester Mans naar buiten geroepen; had nog niks door, tot hij vrienden en familie ontwaarde aan de bar. Het voelt vast goed om gewaardeerd te worden voor de inzet in de wijk! Laat het lintje een opsteker zijn om nog lang als vrijwilliger door te gaan!



Donderdag 29 april: In de Voltastraat is al vroeg veel

beweging op de galerij, het is prachtig weer, er staat iets te gebeuren, de burens weten het al. George van Loo wordt bezocht door de burgemeester die hem ook een onderscheiding komt uitreiken. Mia was al op de hoogte en heeft vla besteld, voor een drankje gezorgd, mensen uitgenodigd, feestje geregeld. Ze heeft lang haar mond moeten houden, maar toch George de dag ervoor in gelicht, zodat hij zonder morren in 'n goed pak zou stappen. George kreeg zijn lintje opgespeld voor 12 jaar Gemeenteraadslid van de PvdA. Het deed hem zichtbaar goed. Waardering krijgen, dat geeft de burger goed.



A.v.d. Put

Tweede Pinksterdag was de 'KIWI':

Kunst in Wittevrouwenveld.

Bij het zomerse weer waren er veel mensen op de been, er werd een gevarieerd aanbod van kunst geboden. Gemaakt door een vaste hand, maar ook kunst gemaakt op de computer. Toen ik de Frankenstraat inkwam viel mij als eerste op de "was" die vrolijk wapperde over de straat, dat waren kleine T-shirts geverfd door kleuters.

Wat mij meteen in de ban had was de omgetoverde kunstketel, die was helemaal verduisterd met zwarte doeken, je liep door een donkere gang een donkere kamer in. Daar hingen fluoriserende vissen en kunstvoorwerpen. Ik waande me in een tropisch aquarium, wat een vloed van kleuren straalden die vissen uit. Een tip, bekijk de foto's op internet www.de.kunstketel.nl, klikken op foto's, kunsttour in de kunstketel. Een aanrader, echt doen!

A.v.d. Put

En een complimentje voor...

de Gemeente, vanwege de prachtige speeltoestellen in het nieuwe Buurtpark!!



Bewoners-actie vanuit Burgemeestersbuurt-Noord:

Samen Sterk



Bewoners uit de Burgemeestersbuurt-noord zijn een actie gestart tegen de aangekondigde huurverhoging per 1-7-10 door de woningbouwcorporaties. Omdat ze vinden dat er te veel achterstallig onderhoud is, de buurt in sombere staat verkeert (dichtgetimmerde panden), het groen armetierig uitziet, brandgangen verwaarloosd, slordig gevel-herstel en te veel criminaliteit. Bijgaande foto's geven een beeld.

Hoewel bezwaren tegen huurverhoging individueel moeten plaats vinden is toch voor een collectieve aanpak gekozen. De zorgen over de toekomst van de buurt zijn groot. Er is een brief verstuurd naar de corporaties. Als deze krant verschijnt is er ondertussen al een eerste overleg geweest. Het Buurtplatform WVV-Actief steunt de actie en een bewoners-comite is opgericht, u hoort er meer van, inlichtingen Jan Segerink (06 55695243).

Volgens www.huurcommissie.nl: weigeren huurverhoging moet altijd individueel bij de huurcommissie en kan niet plaats vinden op grond van onderhoudsachterstand.

Als er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken kunt u de Huurcommissie het hele jaar door vragen de huur-

prijs tijdelijk te verlagen (€ 25,-). Maar dan moet u wel eerst schriftelijk de corporatie van de gebreken op de hoogte stellen.

Dus wellicht beter nu met z'n allen ons sterk maken voor een algehele opknappbeurt! Mooier groen, schone muren, goede poorten, schone brandgangen, enz. Volgende openbare bijeenkomst van het nieuwe buurt-comité Burgermeesterbuurt-noord/oost op maandagavond 21 juni a.s. om 7 uur in het Trefcentrum (beneden), bewoners welkom!

De bijeenkomst van het Buurtplatform op 14 juni gaat over HANDHAVEN van onderhoud en veiligheid en de eerstvolgende openbare bijeenkomst van het Buurtplatform is op dinsdag 13 juli om half acht in het Trefcentrum; onderwerpen: nieuws uit de buurten en verkeersknelpunten.

Bettie van der Linde



'Maastroesjka's' maken in de Kunstketel/Frankenstraat op maandag- en donderdagmiddag
Matroesjka -poppetjes zijn bekend als de in elkaar stapelende poppetjes van groot naar klein, afkomstig van Rusland. (Matroesjka = 'buurmeisje' EN 'gerespecteerde dame')



Lid bewonerscomite: Ja Radolf

SAMEN = LEVEN

Het hangt al jaren bij de pastoor op het raam. Het Buurtplatform gaat nu een burenhulpdienst starten, opdat we elkaar nog beter weten te vinden voor hand- en spandiensten en een steuntje in de rug. Wie helpt mee? Of heeft een idee? Meld je aan bij: Ria Kromjong (3621232 of buurtplatformwvv24@gmail.nl).

Familiedag Willem 1

Voetbalvereniging Willem 1 organiseerde hun jaarlijkse familiedag met panna-voetbal, een luchtkussen, een grimeerhoek, frietkraam en optredens van Ludy van Dijk, Eric Ghelen en Bert Dols in de Kantine Willem 1.



Te koop:

1-persoons ijzeren bed + matras + donzen spreij, Als nieuw, tel: 3630097

Melden

Koop niet aan de deur

Huis- aan huisverkoop elektronische inbraakpreventie
Verschillende mensen in onze regio hebben de politie benaderd omdat zij op vrij agressieve manier benaderd zijn door verkopers van elektronische inbraakpreventie. Ook gaven de verkopers informatie over het aantal inbraken in de wijk waar zij op dat moment waren en vertelden ze in een aantal gevallen dat ze samenwerken met de politie waarbij soms de naam van een (wijk)agent werd genoemd. Deze informatie klopt niet, vandaar dat de politie u tips en informatie wil geven:

* De politie geeft geen inbraakcijfers af aan bedrijven die elektronische inbraakpreventie verkopen.

* Zij werkt niet samen met deze bedrijven, ook niet via de wijkagent.

* De politie raadt u aan om nooit meteen te beslissen, goedwillende bedrijven zullen hier zeker geen moeite mee hebben.

Zie: www.politiekeurmerk.nl of www.politiepreventie-team.nl of 046 - 400 4291. E-mail: communicatie@limburg-zuid.politie.nl. Tel. 400 6616

Helpt allen de buurt schoon en veilig te houden, bewaar deze telefoonnummers en meldt altijd.



Zwaan op de Geusselt (foto Annie Dassen)

@flaminda 4 mei 2010



Voor technische mankementen in uw huurhuis van Servatius: loop niet naar het Wijkservicepunt, gewoon bellen: 328 4545.

Even voorstellen:

Wijkbeheerder Servatius Math Habets

Elke dinsdag- en donderdagmiddag te vinden in het WJKSERVICE-PUNT: Math Habets. Die ons mededeelt dat u voor technische problemen beter meteen de telefoon kunt pakken (328 4545), dat werkt sneller. Voor alle andere bewonersvragen zijn deze wekelijkse spreekuren.

De redactie bracht ook een bezoekje, werd eerst wat

gereserveerd ontvangen: 'Moesten we niet beter naar het Volta-flat-comité? Die galerijen zijn nu beplakt met anti-slip maar echt nodig was het niet: 't was officieel veilig'. De ervaring was dus ondergeschikt aan de technische cijfers... Onze reactie: Servatius houdt de zorgvuldige huurders in ere, die zijn er ook echt heel veel!

Foto: Mia van de Hoven



Kunstketel buiten

Uw eigen Servicepunt in de wijk!

Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Het wijkservicepunt is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, op vrijdag alleen van 9 tot 12 uur. Voltastraat 50.

Met welke vragen kunt u terecht?

- Voor **alle vragen** en het maken van een afspraak met een deskundige kunt u terecht op alle ochtenden bij de **clientadviseur**.
- Werk zoeken, scholing en training, solliciteren, zelfstandig ondernemen en opvang van kinderen terwijl u werkt: alle openingstijden is er iemand van 'servicepunt werk en bemiddeling'.
- De **maatschappelijk werker** heeft een open inloopspreekuur op donderdagochtend of bel 3620066.
- De **budgetcoach** voor vragen over **rondkomen met inkomen, betalingsregelingen, inkomensondersteuning** is er op maandagochtend en woensdagmiddag.
- De **woonconsulent** van Woonpunt is aanwezig op woensdagmiddag en de woonconsulent van Servatius is er op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Stel uw vragen over wonen en verhuizen, ontwikkelingen in de buurt en signalen zoals overlast, en schoonhouden van algemene ruimten.
- Vragen over **wonen, veiligheid en leefbaarheid** kunt u stellen bij het **'veilige buurten team'** op donderdagmiddag.

Melden drugsoverlast bij politie:	0900 8844
Klantenmeldpunt gemeente:	350 4000
	post@maastricht.nl
Drugsmeldpunt:	350 5111
Milieuklachtenlijn:	361 7070



Softijs en Smoothies



Bij BOMBANCE !

broodjesservice • catering • feestverzorging

BOMBANCE • Frankenstraat 200 • 6224 GV MAASTRICHT
Tel. 043 362 7099 / 06 1021 8833 • www.bombance.nl • info@bombance.nl

kloppend ♥ van
Wittevrouwenveld

't Trefcentrum

Edisonstraat 4 ♥ 6224 GK Maastricht
tel. 043 - 362 11 76



Ook zin in jeu-de-boule?

Kan weer bij het Trefcentrum,
ballen bij de beheerder te leen.

Samen spelen?

Opgeven bij het Buurtplatform-WVV-Actief
(Ria Kromjong / Annie Dassen)

3621232 / 06-3636284



Voor uw kwaliteitsinrichting in tapijt,
laminaat, gordijnen, enz., enz.

Brussepoort 44, 6216 CE Maastricht
tel. 043 354 0501

Spreekuren in het Trefcentrum:

Burgerraadsman: woensdagmiddag na afspraak (tel. 362 0066)
Nederlands Migratie Instituut: donderdagmiddag van half 2 - half 5
AOW/WIA: iedere dinsdag van 2 - 4 uur over arbeidsongeschiktheid en uitkering in **La Belletsa** (Heugemerveld, Kardinaal van Rossumplein)
Vrouwenrechtswinkel: Spoorweglaan 12: inloopspreekuur op donderdagavond van 7-9 uur en vrijdagmorgen van 10-12 uur
Juridisch loket: Avenue Ceramique 2-6, 0900-8020 (gratis advies en info)
Klanten (klachten) meldpunt Gemeente: 043 350 4000 of per mail: post@maastricht.nl
Opbouwwerk Trajekt: Jan Segerink 06 5569 5243
Wijkagenten: Huub Smeets: 0900 8844
Drugsmeldpunt: 043 350 5111 (alles concreet doorgeven)



Wie valt het Trefcentrum aan??



Opplage: 2700 exemplaren, 6x per jaar
Redactie: Bettie van der Linde, Adrienne Deurloo
Trefcentrum, Edisonstraat 4, tel: 043 - 362 0066
Eindredactie: Annie van de Put, 362 3447 (of 06 4044 8924)
Medewerkers: Ernest Spronken, Manon Pachen
Illustraties: Jacqueline Wassen, Jacques Creusen
DTP: www.rietdewit.nl
Verspreiding: Fietsclub De Maastrappers
Mail naar: putalo1@hotmail.com
Internet: www.wittevrouwenveld.nl & www.wvactie.info
Kopij volgende Buurkrant: svp inleveren vóór 1 augustus!
(per mail of in postbak Trefcentrum)



Thuiszorg in vertrouwde handen!

www.zorgpunthuiszorg.nl info@zorgpunthuiszorg.nl

