



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 10 15 mei 2016

Gezegend de stilte

Stilte is van niemand en voor iedereen.
Stilte wordt een schaarser goed.
De wereld is vol decibels
en verloren concentratie.

Overal is drukte en lawaai
om ons heen.
Mensen lopen je voorbij
met oordoppen in.
Gesloten oren horen je niet.

Stilte is een weg naar de kern
van ons leven
hier mag de vraag gesteld
waarom we leven
en voor wie we het doen.

Stilte is een zegen
voor wie haar toelaat.
Want ze geeft rust, mildert,
heelt, verdiept en verbindt.
Stilte is het leven zoals het je overkomt.

UITNODIGING VOOR EEN BIJZONDERE BIJeenKOMST:

**VAN BARBARA NAAR MADONNA DELLA STRADA,
VAN BOUW NAAR GEBRUIK**



**DINSDAG 24 MEI VAN 17.00 UUR TOT 19.00 UUR
ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDESKERK**

**IEDEREEN IS WELKOM BIJ DEZE FEESTELIJKE VIERING
WAARBIJ WE STIL STAAN BIJ HET EIND VAN DE
TUNNELBOUW EN DE INGEBRUIKNAME VAN DE TUNNEL
ONDER HET GENOT VAN EEN 'TAS KOFFIE' EN VLAAI**

**TEVENS WORDT DE TENTOONSTELLING
'TUNNELHERINNERINGEN' GEOPEND**

U KOMT TOCH OOK?

MADONNA DELLA STRADA 24 mei 2016

De bouw van de tunnel nadert zijn einde. Een bouw die, mede dankzij de H Barbara voorspoedig en veilig verlopen is. We mogen dan ook stellen dat onze Barbara viering haar vruchten heeft opgeleverd!

Nu in december de tunnel in gebruik wordt genomen, willen we ook stilstaan bij de veiligheid van al diegene die er gebruik van gaan maken. Bij wie kunnen we dan beter terecht dan bij Madonna della Strada. We willen haar graag aanbevelen als de beschermheilige van alle weggebruikers.

Haar feestdag is 24 mei en daarom willen we juist op deze dag met alle betrokkenen bij de bouw van de tunnel en al diegene die te maken hebben gehad met de consequenties van de bouw, tijdens een feestelijke viering haar voorspraak vragen zodat alle weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van de tunnel. Dit willen we doen door een feestelijk programma met sprekers en muziek. Natuurlijk is er dan ook een 'tas' koffie koffie, een stukje vlaai en deze keer ook een glaasje.

De bouw van de tunnel heeft heel wat buurtbewoners dagelijks, of wekelijks naar het tunneltracée getrokken. Gewapend met camera of schetsblok hebben zij het hele bouwproces vastgelegd, in foto's of op doek.

Al die herinneringen worden nu in onze kerk tentoongesteld.

Een viering en tentoonstelling die wij van harte bij u aanbevelen!

Alle buurtbewoners samen met de bouwers en de betrokkenen zijn van harte welkom van 17.00 tot en met 19.00 uur in onze prachtig Onze Lieve vrouw van Lourdeskerk. Welkom.

De kleine en bescheiden afbeelding van Madonna della Strada die in de Lourdeskerk hangt komt uit de kerk van de H.Familie van Wyckerveld en het is daarom toch wel heel bijzonder dat Madonna della Strada Wyckerveld en Wittevrouwenveld met elkaar verbindt, net zoals de tunnel deze beide buurten ook met elkaar wil verbinden. De afbeelding van Madonna della Strada zou een van de oudste Maria-afbeeldingen zijn, waarbij Maria naar Jezus wijst als de weg de waarheid en het leven.

PINKSTEREN 15 mei: MANNENKOOR VAN BORGHAREN

We zijn echt bevoorrecht dat het Mannenkoor van Borgharen in onze kerk wil komen zingen. Maar zij zagen onze kerk, en zij zagen de oksaal en wilden daar ook wel eens zingen. Dus het is wederzijds. Trouwens op de oksaal zou u ook kunnen staan als u lid wordt van ons koor. Zingen is altijd weer bijzonder en de kerk heeft een traditie en een cultuur te koesteren en hoog te houden als het om muzikale vorming gaat. Met Pinksteren kunt u daar op een bijzondere wijze van genieten. Het is een gave van de Geest. Het kan ons allemaal bezielen! Na de mis die om 10.30 uur begint gaan we naar het trefcentrum voor de gebruikelijke 'tas' koffie en het stukje vlaai.

TERUGKOMVIERING ZATERDAG 14 MEI

De kinderen die hun Eerste Communie gedaan hebben kunnen op zaterdag 14 mei na de mis van 19.00 uur hun foto-DvD ophalen en hun cadeautje dat zij als herinnering aan hun communie van menier pestoer krijgen. Als er genoeg kinderen in de viering van 19.00 uur zijn mogen ze ook nog een lied van de communie mis zingen.

COMMUNIEVIERING 5 MEI

Nog nooit waren er naar mijn gevoel zoveel mensen in de kerk en er gebeurde van alles. De mevrouw die onwel geworden was, mocht gelukkig dezelfde dag nog uit het azM naar huis terug gaan. Het weer werkte ongelooflijk goed mee. Met Sjef hebben we niet iedereen kunnen bezoeken. Maar het was hartstikke leuk om bij verschillende kinderen op hun feestje even te gast te mogen zijn. Voor de 38 kinderen is het echt een onvergetelijk dag geworden. Zij horen er nu bij en mogen nu altijd weer aansluiten aan de tafel van de Heer. Dit jaar zongen de kinderen bijzonder goed. Toch jammer wat we voor zo'n kinderen hier in oost geen kinderkoor hebben. Is er niemand die de uitdaging zou willen oppakken en een kinderkoor beginnen? Onze steun krijg je!

EERSTE COMMUNIE

Zondag 8 mei op Moederdag heeft ook Amar Aussems zijn communie gedaan. Dat heeft hij gedaan tijdens de zondagse viering die om 10.30 uur begint. Eerste Communie is letterlijk de eerste keer dat je ter communie gaat. Sommige mensen denken dan dat je daarna niet meer hoeft te gaan. De bedoeling is toch dat je dan geregeld mee komt doen aan de tafel van de Heer. Ik zie jullie trouwens allemaal graag in de mis!

PINKSTEREN

Het woord Pinksteren komt van het Griekse Pentacosta, dat Vijftig betekent. En waarom? Omdat op de Vijftigste dag na Pasen het Pinksterfeest gevierd wordt, dat is 7x7 dagen dat is 49 en de vijftigste dag is dan de feestdag. De Bijbel kent ook een Jubeljaar, dat om de vijftig jaar gevierd zou moeten worden en dan zou eigenlijk iedereen opnieuw moeten kunnen beginnen zonder schulden, zonder problemen met een hele nieuwe schone lei. Dat zou wat zijn! Geen schulden meer en gewoon opnieuw beginnen! Het mooie van ons geloof is dat je zelfs elke dag opnieuw mag beginnen, ongeacht alles omdat God onvoorwaardelijk van je houdt.

GEDOOPT:



Op zondag 8 mei, Moederdag is in de OLV van Lourdes **Renzo van Mulken** gedoopt, de zoon van Marco en wendy van Mulken Dobbelestein uit de Roggehegge 68. Renzo is het broertje van Fenna.

Dat hun doop ons allemaal tot zegen mag zijn.

HUWELIJKSVIERING:



Op zaterdag 21 mei trouwen **Sandy Lenaerts en Maurice Last** in de OLV van Lourdeskerk in een viering die om 14.00 uur begint. Zij wonen in de Burg. van Oppenstraat 107



OVERLEDEN:

Op 25 April overleed in op Croonenhof **Alice Konings – van Mullen** de weduwe van Martin Konings op 81 jarige leeftijd. Op maandag 2 mei hebben we in de OLV van Lourdes afscheid van haar genomen, waarna de crematieplechtigheid in Geleen heeft plaats gevonden. Haar schoonzoon typeerde haar als de moeder die tegen hem als ‘Hollander’ consequent Maastrichts bleef praten! Met haar man Martin hebben zij een echt team gevormd. Zij plotselinge dood in 2007 was een geweldige schok met ook veel gevolgen voor Alice, want 6 weken laten moest zij toen naar de verzorging in wat toen nog Providentia heette. Een echte moeder die zich in dienst heeft gesteld van haar gezin met 4 kinderen en betrokken op de familie

Dat de overledene mag rusten in vrede

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 14 mei

19.00 3e jaardienst Natascha Stegen / Truus Thieman Crapels / Silvia Haan – Grit / Vito Siciliano / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Griet Werlotte – Hofman / Rietje Dierickx of Diriks

Zondag 15 mei **Pinksteren: Gastkoor Mannenkoor Borgharen**

10.30 3e jaardienst Pierre Nieste / 4e Jaargedienst Petra Houten / Guus Tyndall en Alice Tyndall – Musters / George van Loo / Jes Mulkens - Verbert / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gielissen / Huub Dassen en Paula Dassen – Wynands / Martin Jacobs / Pierre Vleugels / voor de overledenen van de fam.Wijnen – Lucassen / Henk van der Meijs

Maandag 16 mei

Tweede Pinksterdag

10.30 Jan en Mia Dols – Frijns / Guus en Jeanne Aelfers – Keulers / Jeanny Rijckens – Keulen / overleden ouders Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / Willy Frijns / Zuster Josepha / Cornelia Keulen (tante Lies) / Frans Diedereren / Math Revenich / voor de overledenen van de fam. Claessens

Dinsdag 17 mei

09.00 Pastor Jan Maes

Woensdag 18 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 21 mei

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Peter Winckers / Adry Schouren / Mieke Caspari – Huntjens / Jo Moberts / Truus Jaspers – van Zanten / Richard Holtz

Zondag 22 mei

10.30 Lily Maessen / Arnold Cornelis / John Ternatus / Els Rosell – Wolfs / Henny Lambrix / Minus Scheffer / Zuster Gemma / Zuster Gerarda

Maandag 23 mei

09.00 Pater Paul Albers s..m.

Dinsdag 24 mei

09.00 Feest van Madonna della Strada
Jan van Rooy / voor alle verkeersslachtoffers van het afgelopen jaar

Woensdag 25 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 28 mei

19.00 Mia van Gelabbeek / Miets Buncke - Romans / Treesje Stevens / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Ernestine Vleugels / Madeleine Vleugels / Maria Görtz – Vleugels / Pierre Janssen / Wies Reinards – Tans

Zondag 29 mei

10.30 Jo Somers – Creemers / 5e jaardienst voor Sjef Op den Oordt en Jose Op den Oordt – Koenen en zoon Bert / Celine Hardy – Peeters / Jef Lebon / Rita Thomissen – Wetzels / Ine Geelen / Henny Merken – Crijns

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur..
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 19.30 -20.30 uur meditatie in de traditie van Zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 11 28 mei 2016

De Heer is je metgezel

Wat zoek je pelgrim,
Welk doel hoop je te vinden?
Nee, de Heer die je zoekt
Wacht niet op jou
Bij het einddoel van de weg.
De Heer die jij zoekt
Is je metgezel op de reis.
Moge hij je behoeden
Voor alle kwaad
En tot wij elkaar weerzien
Je beschermen
En dragen in zijn hand
Met zijn Geest als hulp,
Mag jij je eigen weg gaan.

KAPITTEL VAN DE FRANCISCANEN 2016

Wat je ook vindt van de kerk en hoe hiërarchisch en hoe weinig democratisch zij ook mag lijken te zijn, toch zijn de ordes en congregaties van religieuze helemaal niet hiërarchisch en zij zijn wel democratisch. Tenminste onze orde van de franciscanen is dat, want paters en broeders zijn gelijk en zij noemen zich in navolging van Franciscus: fratres minores: 'mindere broeders'. Ik vind het een geweldige naam die een heel programma inhoud. Wij zijn niet hiërarchisch, maar democratisch. Wij kiezen zelf als broeders ons bestuur. Dat doen we op het Kapittel dat eens in de 3 jaar wordt gehouden. De overste, die bij ons Provinciaal heet wordt voor 6 jaar gekozen samen met een vice-provinciaal. Na die 6 jaar kunnen ze nog één keer herkozen worden als zij blijk gegeven hebben van goed bestuur voor een periode van 3 jaar en dan is het over en moeten zij weer afstand doen van de 'macht'.

Uit de verhalen die ik gehoord heb, valt dat tegen. Vooral voor de provinciaal is dat moeilijk, want die 6 of eventueel 9 jaar is hij in de orde een bijzonder iemand geweest en daarna is hij weer gewoon 'broeder'. Naast de Vice-provinciaal en Provinciaal worden om de 3 jaar nog 4 bestuursleden gekozen. Zij worden definitoren genoemd en staan de provinciaal en vice-provinciaal met raad en daad ter zijde. Zij kunnen na 3 jaar weer herkozen worden. Een overste voor 'het leven' zoals dat bij de benedictijnen is, kennen wij niet. Wij vinden dat iemand nooit langer dan 9 jaar aan de 'macht' moet zijn omdat dat gewoon niet goed is. Iedere mens heeft sterke en zwakke kanten, na een bepaalde tijd is het goed als dus weer een ander komt. Dat geldt denk ik ook voor een pastoor. Een pastoor moet nooit te lang in één en dezelfde parochie blijven. Alleen voor de pastoor is het moeilijker als er geen opvolger meer is door het priester te kort. Het zou goed zijn daar alternatieve voor te vinden. Het zou goed zijn in een parochie ook zo'n kerngroep te hebben, gekozen door de mensen zelf. De overste heet 'minister', en dan in de betekenis van dienaar, dienaar van broeders in de geest van Jezus die zei ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. In 4 dagen hebben we nu een nieuw bestuur gekozen en beleidslijnen uitgezet die door het bestuur als dienaars van de broeders uitgewerkt moeten worden. Het was een heel bijzonder proces waarin je de Geest proefde.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

LEZING VAN WIEL KUSTERS OVER PIERRE KEMP

Hij ligt op Oostermaas begraven Pierre Kemp (1886 – 1967) en heel bekende dichter hier uit onze stad Maastricht. Op sommige plekken in de stad kun je zelfs gedichten van Pierre Kemp vinden. We hebben prof. Wiel Kusters die een kloeke biografie over Pierre Kemp geschreven heeft, bereid gevonden om een lezing te geven over deze beroemde en kleurrijke Maastrichtenaar. Behalve dichter en 'brave' beambte was Pierre Kemp ook schilder, creatief en gelovig. De lezing is zondag 29 mei om 15.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. Na de lezing is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een 'tas' koffie en de organisatie is in handen van de Vrienden van de OLV van Lourdeskerk. De lezing is gratis, maar natuurlijk is ene vrijgave van harte welkom.

FRANCISKANEN KOPEN EEN NIEUW KLOOSTER

Je moet maar durven, maar de Nederlandse Franciscanen hebben besloten een klooster van de paters Kapucijnen in Den Bosch te kopen en daar in een nieuwe leefgroep van jongere broeders in de huisvesten. De grootste drijfveer is het geloof in de toekomst en dat je daarvoor nieuwe stappen moet durven zetten. Vermoedelijk moeten straks 3 andere huizen gesloten worden. Misschien zijn er hier in Maastricht ook nog jongeren voor wie het een uitdaging zou zijn om Franciscaan te worden! Heb je er al eens over nagedacht?

TENTOONSTELLING: TUNNELHERINNERINGEN

Tot en met Manus van Alles op zondag 26 juni zal er in de OLV van Lourdeskerk een tentoonstelling zijn met 'Tunnelherinneringen'. Deze tentoonstelling is geopend op dinsdag 24 mei met het feest van Madonna della Strada. De bouw van de tunnel nadert nu snel haar voltooiing. Zo meteen zal de tunnel gebruikt gaan worden en we hopen dat dat voorspoedig en veilig en ook feestelijk mag gebeuren. Dinsdag 24 mei hebben we daar op een bijzondere wijze bij stil mogen staan. Het was een heel feestelijk gebeuren met onze Burgemeester, de bouwers aan de tunnel en de buurtbewoners. De tentoonstelling is open op tijden dat de kerk open is voor vieringen, of op aanvraag, bel. 043 3634348. Wie ene afspraak maakt kan er een rondleiding bij krijgen.

LAAT JE KENNEN!

Vroeger wist 'menier pestoer' alles. Nu weet hij ook nog wel veel, maar lang niet alles meer. Als je speciale wensen of vragen hebt, schroom daarom niet om naar de pastorie te komen. Zijn er mensen, die ziek zijn en graag contact willen hebben, vooral als zij in het ziekenhuis liggen, laat het even op de pastorie weten (043 3634348). Op eerste vrijdag wordt ook aan de zieken thuis de communie gebracht. Mocht u interesse hebben, bel dan ook.

KINDERKOOR

Bij de terugkomviering op 14 mei bleek dat de Communiekinderen nog steeds goed konden zingen. Zij kunnen er wat van. En als je dan zo'n mooie groep ziet dan is het toch echt jammer dat onze buurten geen kinderkoor kennen. In een kinderkoor zouden deze mooie stemmen een goede scholing kunnen krijgen en wie weet welke 'Toppers' er uit tevoorschijn zouden komen. Wie wil de uitdaging aangaan om een kinderkoor op te richten?

MISDIENAARS

Wij ervaren het als heel bijzonder dat er weer twee broeders zijn die misdienaar willen zijn. Andere kinderen zijn ook van harte welkom om misdienaar te worden.

GIELKESMERRET 18 JUNI

De Gielkesmerret gaat door, weliswaar niet meer bij de Guliëlmuskerk, maar bij het Habsburgerplein en het wordt gedragen door de Happy Kids, die de gedachtenis aan de Guliëlmuskerk willen blijven koesteren. Ondertussen is er nog steeds geen bestemming voor de Guliëlmuskerk gevonden. Zij wordt ook niet meer de dag voor het manus van Alles festival gehouden maar een week ervoor op 18 juni. Zet het vast in je agenda. Het is altijd weer een geweldig feest.

ROMMELMARKT LOCHTMANHUIS 5 JUNI

Het Vriendenkoor samen met Wiecker Eindrach houden op 5 juni een rommelmarkt in het Lochtmanhuis Populier 36 in Maastricht. Vanaf 10.00 uur kunt u er terecht om leuke koopjes te vinden. En die zijn er ook, zo leert de ervaring!

De koffie, de broodjes en de vlaai staan klaar!

GEDOOPT:



Op zondag 15 mei is in de OLV van Lourdes **Valentijn Merken** gedoopt, de zoon van Remi en Amber Merken – van den Hil uit de Juliana van Stolberglaan 6 in Giessenburg en het broertje van Thijs en Fleur.

Dat hun doop ons allemaal tot zegen mag zijn.

HUWELIJKSVIERING:



Op zaterdag 28 mei trouwen **Nancy Remmers en Reinaldo Pires** in de OLV van Lourdeskerk in een viering die om 13.30 uur begint. Zij wonen in de Czaar Peterstraat 16



OVERLEDEN:

Op zondag 17 april is Paul Camp overleden. Paul woonde in de Burg. Hennequinstraat 10. Hij heeft geen gemakkelijk leven gehad, maar heel zijn leven is Paul gelovig gebleven en heeft hij kracht uit het geloof geput om op moeilijke momenten toch weer verder te kunnen. Voor Maria heeft hij in de tuin van zijn ouders een speciale kapel gebouwd. Hij was bouwvakker en een goede vakman. Paul verzamelde ook edelstenen. Hij had een hele verzameling. Door zijn ziekte werd zijn wereld steeds kleiner. De laatste maanden heeft hij heel veel steun mogen ervaren van Marjo en Daniëlle die hem tot het laatste toe verzorgd hebben. In kleine kring is Paul gecremeerd, maar hier gedenken we hem dankbaar.

Dat de overledene mag rusten in vrede

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 28 mei

19.00 Mia van Gelabbeek / Miets Buncke - Romans / Treesje Stevens / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Ernestine Vleugels / Madeleine Vleugels / Maria Goërtz – Vleugels / Pierre Janssen / Wies Reinards – Tans

Zondag 29 mei

10.30 Jo Somers – Creemers / 5e jaardienst voor Sjef Opdenoordt en Jose Opdenoordt – Koenen en zoon Bert / Celine Hardy – Peeters / Jef Lebon / Rita Thomissen – Wetzels / Ine Geelen / Henny Merken –Crijns

Maandag 30 mei

09.00 Pater Huub Leenen s.c.s.s.p / Voor de overleden zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Dinsdag 31 mei

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 1 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 3 juni **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Eugene en Mia van Dooren – Magneé

Zaterdag 4 juni

19.00 Willy Steinbach – Wijtkamp / Miena Koch – Damen / Nolda Herijgers – de Baar / Mia Driitty – Vandewall / Rens Heymans / Maria Remmers – Erkenbosch

Zondag 5 juni **Eerste zondag van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / 2e jaardienst Henny Lambrich / zeswekendienst Venny Janssen – Hermans / zeswekendienst Alice Konings – van der Mullen / Jaardienst voor de overleden ouders Janssen – Stevens en dochter Elly en schoonzoon Huub / pater Frans van Lieshout en alle overledenen van het COV, Centrum Ontmoeting der Volkeren

Maandag 6 juni

09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / voor de overledenen van de fam. Broeck - Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bartholet – Bartholeley

Dinsdag 7 juni

09.00 Broeder Gé Ruys ofm

Woensdag 8 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 11 juni

19.00 Jef Rodolf / Regien Hendrikx - Kursten / Els Verhoeven / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Jeanette Commijs en broer Jean Commijs / Sjaak Litjens / Herman Remmers

Zondag 12 juni

10.30 Voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / Mgr. Edmond Beel / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Arno Aarts / Mietske Huntjens – Ummels / Ber Habets / Simon Kerkhofs - Knobben

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur..
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 19.30 -20.30 uur meditatie in de traditie van Zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 12 11 juni 2016

Onderweg Van Madonna naar Manus

Je ziet hen komen maar vooral ook
gaan,
die stoet van anonieme vluchtelingen
Waarom wordt hun, juist hun dit
aangedaan?
Het blijft voortdurend in mijn hoofd
rondzingen:
Die hier model voor zondebokken
staan,
zij deden daar, noch hier verkeerde
dingen,

Een stoet die geen begin of einde heeft
symboliseert de omvang van het lijden
dat allen op hun tocht hebben
doorleefd.
Je ziet dat de gestalten langzaam
schrijden,
Dat hun een visioen voor ogen zweeft
Van bloemenzee en altijd groene
weiden

HOE KOMEN MENSEN NOG ROND IN DEZE TIJD?

“Niet”, wordt hier naast mij geroepen, maar toch gaat het leven ‘gewoon’ verder en moet je elke dag er weer tegen aan. Wat houdt jou op de been? Deze vraag kwam vanmorgen bij me boven, toen ik de ziekencommunie rondbracht en me opnieuw weer eens verteld werd hoe veel je minder krijgt als je de AOW krijgt, waarop je ook nog moet wachten als je 65 jaar wordt, want je krijgt het pas later en straks pas als je 67 jaar bent. Geld domineert ons leven enorm. En zonder dat gaat niet. Je hebt het nodig. Het is een noodzakelijk kwaad. Wil je het krijgen dan zul je er ook iets en meestal heel veel voor moeten doen. Voor je geld moet je hard werken. Maar je moet het wel kunnen, dat harde werken, daarvoor moet je de goede lichamelijke - en geestelijke gesteldheid hebben. Je moet dus goed gezond zijn. Bij tegenslag of ziekte wordt het meteen al een heel ander verhaal. Als je moet rondkomen van een uitkering dan is dat echt geen vetpot. Een mogelijkheid is dan om alle aanbiedingen uit te pluizen en op de koopjes af te gaan. Maar dat betekent vaak dat je ook heel veel tijd nodig hebt, omdat je het een hier en het andere daar kunt krijgen, maar nooit alles wat je nodig hebt op zelfde plek. Het is er op uit gaan en daar moet je tijd aan besteden! Maar in hoeverre mag het geld ons leven bepalen?

Wat een weelde is het geweest, bedacht ik toen, toen mensen nog tijd hadden en geld een veel minder belangrijke rol in het leven speelde. Het is niet de bedoeling om me te wentelen in romantische gevoelens over vroeger. Ook toen deugde er een heleboel niet en was er heel veel onrecht en onderdrukking.

Aan alles zit een prijskaartje. Tegelijkertijd wordt ons nu gewezen op het belang iets voor elkaar over te hebben en dat niet alles met geld opgelost kan worden. Er wordt gewezen op de mogelijkheden en de kansen van vrijwilligerswerk en die er ook volop zijn om te komen tot heel zinvol en goed werk. Afschuiven op vrijwilligers hoeft niet een verkapte bezuiniging te zijn, al is het dat wel eens en juist bij de laagst betaalden vallen de hardste klappen en een zzp-er hoeft geen Zielepoot Zonder Poen te zijn, maar rijk omdat hij de vrijheid heeft zijn eigen baas te zijn. In de parochie kunnen we én niet zonder geld én niet zonder vrijwilligers. Voor beide zijn we afhankelijk van wat we krijgen van de parochianen, afhankelijk van wat ons gegeven en gegund wordt. Het zijn spannende tijden. Hoe we rond komen? Door te vertrouwen op mensen die je willen helpen: dat is de enige en echte rijkdom.

Pastor Mattie Jeukens ofm

DE BUURTTUIN VAN LEON EN VELE ANDEREN

Elke woensdagmorgen van 09.00 tot en met 13.00 uur wordt er niet alleen geschoffeld en geplant, maar ook gepraat en koffie gedronken in de meest laagdrempelige buurttuin van de buurttuinen en die is een beetje verstopt achter de winkelstrip van het Old Hickoryplein. Maar het loont de moeite om er op woensdagochtend een keer binnen te lopen. En mocht je echt niets hebben met planten en bloemen, geen nood, Leon en zijn medewerkers maken je wel enthousiast. Zaterdag 11 juni van 13.00 tot en met 17.00 uur speciale activiteit en iedereen is welkom. voor info Leon Banser 06 3021630

MADONNA DELLA STRADA

De Lourdeskerk heeft er sinds 24 mei 2016 een nieuwe patroonsheilige bij en dat is Madonna della Strada. Zij gaat er voor zorgen dat na de voorspoedige bouw de tunnel ook veilig gebruikt gaat worden en dat er boven op de tunnel ruimte en plaats komt om te leven. We hebben het prachtig gevierd dankzij heel veel mensen die hun bijdrage hebben geleverd. Een speciaal woord van dank hier voor hen, die geholpen en gesponsord hebben, dat waren: Trajekt, Kunstketel, Happy Kids, Trefcentrum, Gemeente Maastricht, Woonstichting Servatius, adviesbureau Prompers, Projektbureau A2, Avenu A2, de parochie OLV van Lourdes, H.Familie en H. Guliélmus, drankhandel van Aubel, sportschool Chikara, bakkerij Noblesse en last but not least de Jumbo die ons de koffie en de thee hebben geschonken met melk en suiker en natuurlijk alle mensen die er geweest zijn en iets gedoneerd hebben voor de Stichting Vrienden van OLV van Lourdeskerk. Allemaal heel veel dank voor uw steun. Zonder gaat het niet. Tenslotte natuurlijk ook veel dank aan het voorbereidingscomité Tiny Lexis, Manon Pachen. Cindy de Bruin, Rob van Bogaert, Marjolein Senden, Jan Stegen, Ton Heemskerk en Truus Wolters.

TER OVERWEGING

De boeiende lezing van 29 mei van Wiel Kusters over Pierre Kemp prikkelde om opnieuw de gedichten van Kemp te lezen.

GROTE VERRASSING MET MANUS: DE STAAR KOMT ZINGEN IN DE LOURDESKERK

Het heeft gewerkt: die 300 handtekeningen die aangeboden zijn aan de Mestreechter Staar. Hoe is het mogelijk, ja het is mogelijk: De Staar komt nu echt zingen tijdens de mis met Manus die om 10.30 uur begint en na de mis geven zij een mini-concertje in de kerk. Manus is 26 juni. Dat wordt ongetwijfeld heel bijzonder: de Staar in de Lourdeskerk! Daar moet je gewoon bij zijn.

MANUS VAN ALLESFESTIVAL 26 JUNI

Zondag 26 juni is weer het Multicultureel Manus van Alles festival: dé dag dat je in het Wittevrouwenveld moet zijn. En zoals altijd is er weer, bij de pastorie op het Vredesplein, zuivere koffie en als u ons helpt kunnen we ook nog iets lekkers aanbieden. Al verschillende jaren hebben mensen cake en wafels gebakken. Misschien wilt u dat dit jaar ook weer doen? Het is van harte welkom op de pastorie voor het vredesplein.

HULPGEVRAAGD VOOR VAN ALLES

Voor het Vredesplein met Manus, 26 juni. We hebben mensen nodig die ons willen helpen met het serveren van de koffie, maar ook mensen die dus van te voren een cake of iets anders lekkers willen bakken. Maar niet alleen voor Manus hebben we hulp nodig, wat te denken van het Kerkhof Oostermaas. Er is veel kritiek. U weet. Er mag niet meer gespoten worden! De vrijwilligers krijgen veel kritiek. Met deze regen en luchtvochtigheid groeit alles als kool. Op vrijdag zijn er mensen nu aan het werk. Daar kun je je bij aansluiten. Je mag zelf bepalen hoeveel uur je wilt wroeten in moederaarde!

GIELKESMERRET 18 JUNI

Gelukkig gaat hij door: De Gielkesmerret nu op het Aartshertogenplein. De Guliëlmuskerk is gesloten. Nog hebben we haar niet kunnen verkopen, maar de Gielkesmerret gaat gewoon door op zaterdag 18 juni met een keur van Maastrichtse artiesten, en ook als altijd, een rommelmarkt waar van alles aangeboden wordt.

HET CREDO

(Nieuwe rubriek over de Geloofsbelijdenis of de twaalf artikelen van het christelijk geloof.)

In een tijd dat de mode erg ver gaat en ons allemaal lijkt te willen zeggen dat je broeken moet dragen die stuk zijn en dat je toch zeker één tatoe moet hebben om erbij te horen, in een tijd ook dat weer heel sterk het gevoel speelt van wij tegenover hun; wij, de goeden tegenover hen die Zwarte Piet aanvallen en wat al niet meer, en in een tijd dat hoe groot de individualiteit lijkt te zijn, de kudde mentaliteit ook in geen jaren meer zo prominent aanwezig was. In deze tijd wil ik verwijzen naar een Amerikaan die lang geleden heeft geleefd. Zijn naam is Abraham Lincoln, u weet wel die uit Amerika. Hij vroeg wat voor zijn land de grootste dreiging was. Misschien een buitenlandse militaire dreiging? Nee, zei deze eerste president van Amerika, nee, een veel grotere dreiging is de 'mobocratioc' spirit, de opkomst van de willekeur van de 'mob', dat is de menigte als directe bedreiging van binnen uit. Dat is dat men onder het mom van vrije meningsuiting en vaak ook onder de mantel van anonimiteit de dominante cultuur predikt. 'Mob' is de massa, die dictatoriaal alles aan zich wil onderwerpen. Daar tegen over staat een christen die dan zegt: "Ik geloof", zo begint de geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen van het geloof met het zeggen van 'ik'. Elk kind leerde op de lagere schol dat je nooit met 'ik' mocht beginnen en toch begint de geloofsbelijdenis met "Ik" Het wordt tijd dat ieder 'ik' zich weer echt serieus gaat nemen! Daarom wil ik over de 12 artikelen van het geloof gaan nadenken ter overweging met het Credo: "Ik geloof"

GEDOOPT

Op zondag 29 mei is in de OLV van Lourdes Kyle Lebon gedoopt, de zoon van Boy en Jade Lebon – Machin en het broertje van Lyanna en Elay uit de Ponjaardruwe 58.

Op zondag 5 juni is Danisha Sour gedoopt, de dochter van Ron en Joyce Sour – Schols en het zusje van Donito uit de Vanmerodestraat 22

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN

Op zondag 22 mei overleed in de Campagne, Gertruda, (Truus) Dassen – Veulemans, moeder van 8 jongens en één meisje, die zij aan haar man Lambert uit liefde heeft gegeven. Met zo veel kinderen kan het leven niet altijd even gemakkelijk zijn geweest. Pa draaide dubbele schjiechten maar toch hebben zij altijd het leven gevierd met op zondag de zoete inval. Het geheim van haar leven: blijven dansen. Haar lievelingsdans was de tango die zij ook graag als het moest leerde aan de kinderen van de kinderen van haar kinderen. Truus is een levenslustige vrouw geweest. Op donderdag 26 mei was haar afscheid in de OLV van Lourdes waarna zij bijgezet is in het graf van haar man,, die 47 jaar geleden al overleden was. Truus is bijna 92 jaar geworden, Dat zij mag rusten in Vrede.

DIENSTEN IN DE OLV VAN LOURDESKERK

Zaterdag 11 juni

19.00 13e jaardienst Piet de Bruijn / Jef Rodolf / Regien Hendriks – Kursten / Els Verhoeven / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Jeanette Commijs / Sjaak Litjens / Herman Remmers

Zondag 12 juni 2e zondag Engels Evangelie

10.30 Voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / Mgr. Edmond Beel / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Arno Aarts / Overledenen van de familie Huntjens - Weijenberg / Mietske Huntjens – Ummels / Ber Habets / Simon Kerkhofs – Knobben

Maandag 13 juni

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 14 juni

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keyzers – Franken

Woensdag 15 juni

18.30 Rozenkrans
19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 18 juni Gielkesmerret

19.00 Annie en Jean van Gasteren / Tinie Wilhelmus / Liesbeth Remmers – Muller / Wilma van Golde / Paul Winckers / Herman Steinbach / Guillaume Steinbach

Zondag 19 juni 3e zondag: Gregoriaans / Vaderdag

10.30 Zuster Gemma Govers en Zuster Gerarda /
jaardienst mgr. Edmund Beel / 1e jaardienst Els
Dzon – Frösch en Jo Dzon en zoon Eddy Dzon /
jaardienst Wil van Beek / overleden ouders
Poolmans – van Beek / Frans en Maurice Nijpels /
Trees Vaessens – Serarens / Math Revenich

Maandag 20 juni

09.00 Pater Theo Mimpen ofm

Dinsdag 21 juni

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de
Zusters onder de Bogen

Woensdag 22 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall – van Lijf

Zaterdag 25 juni

19.00 Mia van Gelabbeek , kinderen en kleinkinderen /
Johannes en Ans Smeets – Willems / Jean
Driessen / Ria Leclair – Penders / Ernest
Spronken / Arnold Louis en Ria Louis – Aarts / Jan
Wintracken / Wilma van Golde

Zondag 26 juni Manus van Alles Festival: Koor

Mestreechter Staar

10.30 3e jaardienst Cor Horbach / Pastoor Jacobs en
Zuster Louise / Luc Castermans / Jo van Helvert en
Netta van Helvert – van Est / Math Revenich /
André Haustraete / Henk Schuyt en Annie Schuyt –
Kos en zoon Nico / Jo Moors / zuster Gemma
Govers / zuster Clementine Haan / Annie Elie –
Haagmans



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 13 25 juni 2016

Onze grootste angst is
dat we niet volmaakt zijn
Onze grootste angst is
dat we mateloos krachtig zijn.
Het is het licht, niet onze schaduw ,
waarvoor we het meeste bang zijn.
We vragen onszelf af:
“Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig,
talentvol, fantastisch?”
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de
wereld geen dienst.
We kunnen meer doen
Als we minder voor onmogelijk houden .
We zijn allemaal bedoeld om te stralen
als kinderen,
We zijn geboren om de pracht die in
ons is, te openbaren.
En als wij ons licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen
toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd
zijn, bevrijdt onze aanwezigheid
vanzelf anderen.

BLIJVEN OF GAAN?

De kranten staan er vol van, wat wordt het op 23 juni . Gaat Engeland uit de EU of blijft zij? Maar het gekke is dat sinds de grenzen in Europa opgeheven zijn, we weer vragen om nieuwe grenzen. De eenwording van de EU als reactie op twee heel bloederige oorlogen, roept weer opnieuw een nationalisme op, dat toch mede gezien wordt als oorzaak van die wrede oorlogen. Het zijn de paradoxen van de geschiedenis. Kan vrijheid niet zonder begrenzing?

Met het dopen vraag ik de ouders altijd de deur van hun hart altijd open te houden voor hun kind, wat er ook gebeurt. Maar ik zeg er ook bij dat dit niet betekent dat je je kind altijd zijn zin moet geven. Dat is iets heel anders en het is zelfs niet goed om altijd maar toe te geven aan de verlangens en nukken van je kind. Duidelijke grenzen durven aangeven, geeft je kind, zo is gebleken, een gevoel van veiligheid. Veiligheid is nodig om de talenten en mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien.

“Voor ieders verschillende talenten en mogelijkheden, krijgen we steeds meer waardering”, hoorde ik een meneer in een mooi pak op het journaal zeggen. De een kan goed rekenen, de ander is goed met talen, weer een ander is handig, muzikaal, of creatief en we hebben het allemaal nodig. Vreselijk als iemand zijn talent onder de grond verstopt en er niets mee doet.

Mijn pijn is dat vroeger de kerk ook een plek was om je talenten te ontplooien en ten dienste te stellen van anderen. Het kerkkoor is daar een goed voorbeeld van. Het is een plek van algemene muzikale vorming. Het is meer dan zingen. Mijn pijn is dat we geen koorzangers meer vinden. Het probleem zit echter diep verankert in de samenleving. Ook de ‘Staar’ heeft problemen en veel clubs en groepen moeten fuseren. Het wordt anders.

En toen las ik in de Limburger over 2 jongens van 17 jaar die begonnen waren aan een pelgrimstocht naar Santiago. Ze hadden niet getraind en niets voorbereid. Ze waren gewoon op pad gegaan. De eerste dag deden de voeten wel wat pijn, maar na een paar dagen liepen ze al 40 kilometer en vonden om 3 uur 's nachts nog een onderkomen bij mensen die net uit de kroeg kwamen. Hier gebeurt iets nieuws in vrijheid, uitgerekend op een pelgrimstocht, bij uitstek iets religieus!

Pastor Mattie Jeukens ofm

PREEK OP ZONDAG

Axideo: zie www.axideo.nl een website waar voor elke zondag een meditatie over het evangelie van de betreffende zondag wordt gezet. Even de kans aangereikt voor een moment van bezinning en overweging.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Niet alleen op het kerkhof (vooral op vrijdag) en in de parochie (voor van alles, maar de nood in het koor wordt nu groot!) maar ook in het Trefcentrum Wittevrouwenveld worden gemotiveerde vrijwilligers gezocht. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mik Hamers, tel. 06 57191763.

THUIS IN HET WITTEVROUWENVELD CURIOSA

Vlakbij de A2 in het Wittevrouwenveld ligt Utopia, een winkeltje vol curiosa en tweede hands spulletjes. Eigenaar Jean Bollen (64) verzamelt en verkoopt alles waar vraag naar is, zoals boeken, cd's, medailles, pannen, serviezen, schilderijen en zelfs oude kerstballen. Het winkeltje bestaat inmiddels 25 jaar. Jean denkt er nog niet aan te stoppen, maar wil in de nabije toekomst wel meer tijd vrijmaken voor zijn kleinkinderen.

Over het Wittevrouwenveld is hij vol lof. "Maastrichtenaren praten wel eens negatief over de buurt, maar als je de mensen kent is dat toch anders. Hier ga je buiten zitten, je pakt een pilsje of een kop thee en praat elkaar bij. Afgelopen jaar zijn er mensen met verschillende nationaliteiten komen wonen. Volgens Jean blijven ze wat meer zichzelf, 'maar tijdens het jaarlijkse Manus Van Alles-festival leer je elkaar beter kennen. Er zijn dan diverse activiteiten zoals dans en muziek, er is een braderie en er worden internationale gerechten bereid. Je ziet dan zoveel leuke dingen!'

Enig minpunt vindt hij het zwerfafval. De gemeente zet volgens hem te weinig personeel in om straatafval op te ruimen. 'Steeds meer voorbijgangers die in de supermarkt zijn geweest, gooien hun rotzooi gewoon op straat. Dat moet aangepakt worden'.

MULTICULTUREEL MANUS VAN ALLES EN DE STAAR

In de vorige wegwijs was er al een oproep om cake te bakken en te komen helpen. En de grote verrassing werd gemeld dat de Maastrichter Staar komt zingen tijdens en na de mis van zondag 26 juni die om 10.30 uur begint. We hopen toch op ene volle kerk. Want bijzonder is het wel: Honderd mannen die samen zingen.

VREDESPLEIN

Ook dit jaar is er in de tuin van de pastorie, het vredesplein, met gratis zuivere koffie en als onze vrijwilligers de geest hebben gehad is er ook nog iets lekkers bij. In tijden van verharding en isolering is het goed ruimte te maken tot ongedwongen verbondenheid. Vrede blijft de grote uitdaging. We weten niet hoe rijk we zijn met onze vrede, ook al wordt die van heel veel kanten aangevallen en bedreigd. Vrede is de ruimte om te mogen zijn die je bent, ongeacht je huidskleur, je levensovertuiging, je seksuele geaardheid, je maatschappelijke status of wat dan ook. Vrede en alle goeds is een uitdaging.

HET CREDO

Zoals gezegd begint het Credo, onze geloofsbelijdenis, of te wel de Twaalf Artikelen van het Geloof met 'Ik'. Dat is toch bijzonder omdat je eigenlijk niet met 'Ik' mag beginnen.

Een oud verhaal vertelt dat alle apostelen één regel van het credo hebben geschreven, daarom zijn het de Twaalf Artikelen van het geloof, omdat er Twaalf Apostelen zijn. Maar voor de aardigheid zou je eens moeten gaan tellen of je ook echt tot Twaalf Artikelen komt. Dat kun je doen als je een beetje vroeger op zondag in de kerk komt en de bundel erbij neemt in Gvl staat de geloofsbelijdenis onder nummer 722. En wat zijn die 12 dan?

INFORMATIE AVOND OVER FRESCOREIS

Op maandag avond 27 juni is er in de pastorie, Edisonstraat 2 een informatieavond over de frescoreis van 9 tot en met 15 oktober in Midden Italië. Het is in één week een onderdompeling in die fascinerende schilderkunst tussen 1300 en 1500 in Italië. Op de reis bezoeken we Assisi, Florence, Siena, Ferrara, Arezzo, Padua, Monte Falco, Orvieto, Perugia en Spello. Het is speciaal zo'n reis in één week: Maandagavond 27 juni 20.00 uur Edisonstraat 2 Wittevrouwenveld

GEDOOPT:



Op zondag 5 juni is in de OLV van Lourdes **Danisha Sour** gedoopt, de dochter van Ron en Joyce Sour – Schols van de Vanmerodestraat 22 in Maastricht en het zusje van Donito

Op zondag 12 juni is in de OLV van Lourdes **Jady Schellekens**, de dochter van Jeffrey en Christine Schellekens – Remmers en het zusje van Jayson.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op 6 juni, een maandag is thuis **Peter Duijsens** overleden 68 jaar oud. Uitgerekend 3 dagen nadat Peter 65 jaar was geworden had hij te horen gekregen dat hij kanker had. Door zijn levensinstelling is hij het gevecht aangegaan en de kanker ging weg, maar nog twee keer kwam het terug en toen het de vierde keer terug kwam was het over. Peter was een muziek man. Hij sloeg 'de trom'. Muziek was zijn leven. Zijn leven lang is hij drummer geweest in verschillende, vooral in de zogenaamde duo-orkesten. De muziek was zijn hobby en zijn brood. Peter was ook een echte familieman. Alles heeft hij gedaan voor zijn gezin en groot was zijn pijn toen zijn zoontje Roger op 9 jarige leeftijd om het leven kwam door een ongeluk. Peter is dan ook bij hem op Oostermaas begraven op vrijdag 10 juni. Peter woonde samen met zijn vrouw José in de prof. Kernstraat 74A. Met Roger erbij hebben zij vier kinderen.

Dat hij mag rusten in Vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 25 juni:

19.00 Mia van Gelabbeek , kinderen en kleinkinderen / Johannes en Ans Smeets – Willems / Jean Driessen / Ria Leclair – Penders / Ernest Spronken / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Jan Wintracken / Toos Gilissen – Hoeksma / Emiel en Tiny Dams - Ramakers

Zondag 26 juni **Manus van Alles Festival:**

Koor Mastreechter Staar

10.30 3e jaardienst Cor Horbach / Pastoor Jacobs en Zuster Louise / Luc Castermans / Jo van Helvert en Netta van

Helvert – van Est / Math Revenich / André Haustraete /
Henk Schuyt en Annie Schuyt – Kos en zoon Nico / Jo
Moors / Morris Bosch / Bèr Bosch en Liza Bosch-
Berghmans / Jules Janssen Zuster Gemma Govers /
zuster Clementine Haan-Phil Luyten –Toon van Breugel/
Lily Tonnard-van Deurse

Maandag 27 juni

09.00 Pater Nico Sprokel s.j.

Dinsdag 28 juni

09.00 Woord –en communiedienst

Woensdag 29 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall
– van Lijf.

Vrijdag 1 juli

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Deken Mathieu Hanneman

Zaterdag 2 juli

19.00 Henny Moonen / Mia Camp – Beckers / Robbie Coolen /
Harrie Coolen (Elvis) / Nico van Deyl en zoon Huub /
Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain /
Natascha Stegen - Welters

Zondag 3 juli

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Eddy
Wijnandts / Suzanne Penninger – Gerris / Bets Gilissen /
Michel Geurts / Mia Janssen / Mietie Schram

Maandag 4 juli

09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / voor de
overledenen van de fam. V.d.Broeck – Mandersmit / voor
de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 5 juli

09.00 Rosetta van Kan – Wijnman

Woensdag 6 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall
– van Lijf

Zaterdag 9 juli

19.00 Jaardienst voor overleden ouders Lieske Vermeire, Gerardu en Fons Vermeire / Corrie Nicolaes / Mia Keulers / Jean Pierre Bertrand / Fien Clement – Ramakers en Harry Mc Master / Mieke Casparie – Huntjens

Zondag 10 juli

10.30 Voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / Pater Frans van Lieshout en alle overledenen van Centrum Ontmoeting der Volkeren / 1e jaardienst Zuster Gerarda / Harry Royen / Jef Jacob / Lou Zeekaf / Fien Ritzerfeld / Joke Habets - Creemers

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur..
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 19.30 -20.30 uur meditatie in de traditie van Zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Wegwijs jrg 66 nr 14

Hopen dat het beter wordt

Met een schok overdonderd
door vervelende gevoelens,
onze aarde gaat er aan
wegens menselijke bemoeienis
de weg terug is vervaagd,
de weg in 't vooruitzicht
is een weg vol met angst,
een weg die je liever verlaat.

maar dat gaat niet..

er is maar één wereld
we moeten wel door gaan.. in de hoop
in de hoop dat het beter wordt.

BREXIT, NEXIT EN MANUS

Hoe erg het er soms ook aan toegaat op het wereldtoneel, soms geeft de actualiteit je zo'n mooie voorzet dat je hem alleen maar hoeft in te koppen, om maar in voetbaltermen te spreken nu we volop in de strijd zijn voor het Europese kampioenschap. Zondagmorgen met Manus, trouwens ook al zaterdagavond op 25 en 26 juni kon ik de mis beginnen met de constatering dat er nog steeds geld uit de geldautomaten kwam; dat bij de bakker nog steeds brood op de plank lag en dat de schappen bij de Jumbo nog steeds goed gevuld waren, dat alles na de uitslag van het referendum in Engeland en nadat de beurzen, ik weet niet hoeveel miljarden aan aandelen, hadden laten verdampen. Wat hadden ze ons bang gemaakt en wat had men geschermd met het economische belang van een grote gezamenlijke markt. Heerlijk om een mis zo te mogen beginnen en in het vertrouwen dat Slevenier niet zo snel het werk van zijn en onze handen zal laten varen! Maar tjonge, wat een grote woorden werden er gebruikt door een meneer die ooit burgemeester van Londen was geweest. De dag van de Brexit was net zo belangrijk als de val van de muur in Berlijn op 9 november 1989. Hier begon een politicus ook al te reppen van een Nexit. Op de tv andere beelden: Huilende jonge mensen die opeens een toekomst perspectief in duigen zagen vallen; jonge mensen die veel meer dachten in verbondenheid met Europa; de Schotten, die wilden blijven; Londen versus de rest. Opeens was Engeland een verdeeld land met ook nog eens heel veel angstige buitenlandse mensen die zich na jaren daar in Engeland een plek hadden verworven. Hier kwam opeens de dwang van een meerderheid naar voren die minderheden wilde uitsluiten. Misschien had men gedacht dat het toch niet zo'n vaart zou lopen. Maar die emotionele onvrede, die had ieder onderschat. De echte kracht van democratie is dat de meerderheid minderheden stem geeft en een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dat is echte democratische vrijheid! In Engeland is de grote voorvechter ondertussen alweer vervangen door een andere kandidaat voor het premierschap. Zo snel gaat het. Voor het Referendum trokken ze samen op en waren het vrienden en nu al elkaars tegenstanders. Het blijkt om gevoel en emotie te gaan, om geloof en vertrouwen in elkaar! Dat mag ook de EU aan het denken zetten. Met Manus wisten we dit allang, daarom is het zo'n mooi multicultureel feest, dat zelfs de Maastreechter Staar aantrekt.

Pastor Mattie Jeukens ofm

MANUS VAN ALLES: IN DE KERK GESLAAGD

Ondanks het toch ietwat tegenvallende weer, maar gezien het feit wat er in de dagen voor en na Manus uit de hemel is komen vallen, mogen we toch nog van geluk spreken dat zelfs de zon geschenen heeft, en dat het niet koud is geweest en dat de meeste buien aan ons zijn voorbij getrokken. In Nederland blijven we altijd van het weer afhankelijk. Als heel bijzonder is het optreden van de Mastreechter Staar in de kerk ervaren. De kerk was bomvol en toen we na het Miniconcert uit de kerk kwamen scheen ook nog de zon. Opdat moment konden ze op het Vredesplein de toeloop nauwelijks bedienen. Maar het is gelukt, misschien mede omdat het Vredesplein ook omgedoopt is in; Samenwerkingsplein. Dank allemaal voor de hulp van het aanleveren van de cakes en de wafels tot en met het opdrinken van de koffie. De Staar is het zo goed bevallen dat ze terug willen komen. Het is toch ongelooflijk, maar wij wisten allang hoe leuk het in Wyckerveld en Wittevrouwenveld kan zijn.

TENTOONSTELLING: TUNNELHERINNERINGEN

Deze tentoonstelling is begonnen op het feest van Madonna della Strada 24 mei en heeft geduurd tot en met 26 juni, het feest van Manus van Alles. De laatste dag zijn nog verschillende mensen even de kerk binnen gelopen om te kijken. Mooie foto's, schilderijen, opstellen, er was van alles. Een minpuntje was dat de openingstijden slecht gecommuniceerd zijn. Een leerpunt voor de volgende tentoonstelling. Ook hier dank voor ieders inbreng. Overigens is al meteen een nieuw idee geboren voor een nieuwe tentoonstelling: Portretten van 'nieuwe' Maastrichtenaren gemaakt door 'oude' Maastrichtenaren en andersom, geschilderd, of gefotografeerd. Misschien wil dit wel iemand oppakken om te organiseren?

BLOEMBAK VOOR DE KERK

Degene die liefdevol de A2 bloembak voor de kerk verzorgt, is een beetje teleurgesteld dat sommige plantjes die zij geplant heeft, 'getikt' zijn. Wie wil haar troosten door nieuwe plantjes in de bloembak te plaatsen?

HET CREDO

De Twaalfartikelen van het geloof kennen een eigen opbouw als je kijkt hoe het er staat. Er staat bijvoorbeeld niet: Ik geloof in God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo stond het vroeger in de catechismus als een bewering, als een stelling. Maar in de geloofsbelijdenis staat het toch even anders. Daar staat Ik geloof in God, die Vader is en.... en in Jezus die de Zoon is enen in de Heilige Geest, die..., zo uitgedrukt is het veel meer een beweging. Het is dynamisch. eerst de Vader, dan de Zoon en dan de Heilige Geest en er wordt bij gezegd: " Ik geloof in..... Dat woordje 'in' is belangrijk. Het geeft een relatie aan. Het is niet zo maar het aannemen van een waarheid. Je wilt je aan deze drie personen binden en met het uitspreken ben je zo al bezig je te oefenen in geloven in de Vader en in de Zoon en in de Heilige Geest.

EEN BAL IS ROND....

en kan vreemd rollen is het spreekwoord. Met de Europees kampioenschap hebben we het meegemaakt dat het grote voetballand Engeland uitgeschakeld werd door het kleine voetballandje IJsland. Dat ze in IJsland goed konden voetballen wisten we hier in Nederland al, want IJsland heeft bij de twee kwalificatiewedstrijden twee keer van Nederland gewonnen en daarmee feitelijk Nederland uitgeschakeld voor dit Kampioenschap. Het leert wel dat je mag blijven hopen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

BROOD EN SPELEN

Wie van sport houdt, komt in deze maanden goed aan zijn trekken. Eerst was er de spannende Giro. Weet u nog wie hem gewonnen heeft? Toen kwam het voetballen en het tennis, dat blijft nog even en dan komt weer de Tour de France om tenslotte over te gaan in de Olympische Spelen. Om alles te volgen en bij te houden heb je haast, zou ik gaan denken doping nodig, want het is zoveel dat het bijna niet meer te behappen is. Maar worden we daardoor niet afgehouden van zelf sporten? Er is zoveel dat we steeds minder hoeven te doen, zo lijkt het.

VAKANTIEACTIVITEITEN

Vanuit Traject worden er tijdens de zomer allerhande jeugdactiviteiten georganiseerd. er zullen lege flessen opgehaald worden en er zal een huttenkamp komen, er zijn op dinsdagavond activiteiten in het Leeuwinnenpark achter het Trefcentrum, op woensdagmorgen is de buurttuin in Wyckerpoort. Wie niet op vakantie gaat kan hier volop vakantie hebben. Zie www.sportcoachesmaastricht.nl

GEZOCHT

Mensen die geïnteresseerd zijn in schilderkunst van de Middeleeuwen. Van 9 tot en met 15 oktober is er een frescoreis naar Italië. In één week krijg je heel veel te zien van beroemde frescocycli in Midden Italië: Informatie via tel.: 043 3634348

FINANCIËN

Nog steeds denken mensen dat wij rijk zijn en dat wij geld van elders krijgen. Mogen we er op wijzen dat de kerk moet rondkomen van wat de mensen, van wat de parochianen geven. Steeds minder mensen geven aan de kerk, wel steeds meer. Maar in deze moeilijke tijden, willen we vragen de kerk niet te vergeten. Zij verdient uw steun.

GEDOOPT

Op zondag 19 juni Vaderdag zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Dani Koopman, de zoon van Daniël en Daniëlla Koopman –
Bijlders uit de Kasteel Hillenraadweg 77C,
en

Lagina Mullers, de dochter van Justin en Ramona Mullers –
Moenen uit de Kasteel Cortenbachlaan 67.

*Dat hun doop en opname in onze geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN

Op vrijdag 24 juni overleed thuis in de Frankenstraat 79 **Wanny Geurts**, 63 jaar oud. Wanny was de trotse vader van Cheyenne en Savannah. Voor hen is hij vader en moeder geweest. Wanny was een rustige, vriendelijke, bescheiden man die erg van de natuur en de vrijheid hield. Hij was het liefste buiten bij de Geusselt waar hij de eendjes allemaal een naam gaf. Hij kon goed kaarten, ging graag vissen, maar als zijn meiden hem nodig hadden dan liet hij alles uit zijn handen vallen om hen te helpen. Op donderdag 30 juni hebben we afscheid van Wanny genomen in de OLV van Lourdes. Hij is op de begraafplaats Oostermaas te rusten gelegd vlak bij zijn broer Michel die 25 nov 2012 was overleden, op een maand na was hij ook 63 jaar geweest. Net voordat Michel stierf hebben de broers nog even samen in het azM gelegen en toen Wanny naar huis mocht stierf Michel. Nu zijn ze voor altijd samen.

DIENSTEN IN DE KERK O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 9 juli

19.00 Jaardienst voor overleden ouders Lieske Vermeire, Gerardu en Fons Vermeire / Corrie Nicolaes / Mia Keulers / Jean Pierre Bertrand / Fien Clement – Ramakers en Harry Mc Master / Mieke Caspari – Huntjens

Zondag 10 juli

10.30 Voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / Pater Fons van Lieshout en alle overledenen van Centrum Ontmoeting der Volkeren / 1e jaardienst Zuster Gerarda / Harry Royen / Jef Jacob / Lou Zeekaf / Fien Ritzerfeld / Joke Habets – Creemers

Maandag 11 juli

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria / Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Dinsdag 12 juli

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keyzers – Franken / jaardienst echtelieden Bollen – Brouwers

Woensdag 13 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 16 juli

19.00 Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria
Göertz – Vleugels / Griet Werlotte – Hofman /
Huub Dassen en Paula Dassen – Wijnands / Pierre
Wynands en Lies Wynands – Gielissen / Treesje
Stevens / Chrit Haegmans / Pierre Janssen

Zondag 17 juli

10.30 Kazimierz Kucia en Mia Kucia – Wilders / Marijke
Roberts / Els Rosell – Wolffs / John Ternatus /
Pierre Vleugels / Gerard Cruts / Lily Tonnard en
Frans en Pie Geerkens

Maandag 18 juli

09.00 Jaardienst Lambertus N. Bollen

Dinsdag 19 juli

09.00 Jan van Rooy

Woensdag 20 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall – van Lijf

Zaterdag 23 juli

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Frans
Horsmans / Bel Reneerkens – Swakhoven / Wilma
van Golde / Ber Valcq / Jan Remmers / Herman
Schepers / Agnes Niël

Zondag 24 juli

10.30 Annie Beckers – Sorge / Ine Geelen / Jack Pisters /
Frans Penders / Henny Merken – Crijns / Jo
Somers – Creemers / Mayke Loffeld – Mertz / Jack
Mulken en Truus Mulken - Cornelissen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK MAASTRICHT
UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 1750

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur..
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 19.30 -20.30 uur meditatie in de traditie van Zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 15 23 juli 2016
REISGEBED

Houd ons vurig gaande,
Hoe steil het pad ook is.

Laat ons helder zien,
Hoezeer de hemel ook betreft.

Laat ons vertrouwen,
Hoe wazig de horizon ook wordt.

Gij die werkt met onze handen,
Spreekt met onze stem,

Die liefhebt met ons hart,
En voluit in ons geloof.

Geef ons Uw zegen ,
Op onze weg door het leven.

SLUITING VAN DE PILEER

Onlangs heb ik een brief gestuurd naar Koos Smeets van Servatius om de gebruikersovereenkomst van de Pileer noodgedwongen stop te zetten. Uit die brief enkele citaten:

“De Pileer was een fijne plek waar we 10 jaar lang bijzondere vieringen en bijeenkomsten hebben kunnen houden:

- 1.Elke maandagmorgen was er een yogagroep
- 2.Heel lang hebben we elke donderdagmiddag daar eucharistie gevierd, tot alle deelnemers overleden waren of verhuisd naar verzorgingshuizen. De laatste die van de groep van de Pileer overleden is, was Math Revenich. Ik mis hem nog elke dag. Helaas kwam er geen nieuwe aanwas.
- 3.Na die prachtige spontane vieringen 's middags, gingen we na de mis koffie drinken in de Buurtbrök, heel gezellig.
- 4.Er is 2x per maand een meditatiecursus geweest in de traditie van Zazen.
- 5.Met de Zonnebloem hebben we prachtige Kerst- en Paasvieringen mogen houden voor de bejaarden. ook dit waren heel spontane ongedwongen vieringen.
- 6.Een tijdlang is er een groep moslim jongeren geweest.
- 7.Trajekt heeft de ruimte gebruikt ook voor Yoga, voor dansen en voor Mindfulness.
- 8.Er zijn prachtige bezinningsbijeenkomsten geweest in de 40-dagentijd rond het Hongerdoek.
- 9.Herman Verweij, pelgrim, schrijver en stadsdichter van de stad Venlo, heeft er een prachtige lezing gehouden over pelgrimeren en liederen van Jacques Brel gezongen.
- 10.Er is heel lang een gebedsgroep geweest op dinsdagmiddag met oa Wilma van Golde die helaas ook al is overleden. Nog zo iemand die we extra missen, want net als bij Math kon je altijd een beroep op Wilma doen.

Maar helaas komt er een moment dat we gewoon moeten zeggen; om financiële redenen en door het gebrek aan daadwerkelijk menskracht, dat we moeten gaan stoppen. Alle activiteiten rondom het katholiek-christelijk geloof zullen zich in de toekomst centreren rond de OLV van Lourdeskerk in het Wittevrouwenveld, daarom dus dat we per 1 juli 2016 de huur opzeggen van de Pileer en haar terug geven aan Servatius”.

We zijn blij als we de OLV van Lourdes open kunnen blijven houden. Het is een prachtig monument. Maar het onderhoud vraagt veel van de parochie. We hopen dat mensen ons blijven steunen en helpen nieuwe wegen te vinden om deze monumentale kerk aan te passen aan de eisen voor de toekomst, opdat we hier op belangrijke momenten vierend en bezinnend samen kunnen komen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

Overzicht exploitatiekosten Parochie OLV van Lourdes,			
H. Familie en H. Guliëlmus			
	jaar 2015		jaar 2014
Opbrengsten			
Kerkbijdrage	24.590,82		25.506,57
Collectes	16.994,50		18.592,84
Misintenties	8.781,25		7.349,20
Uitvaarten	11.550,00		14.075,00
Overige bijdragen parochie	7.836,36		8.880,47
Ontvangen huren	17.923,30		22.853,76
Incidentele opbrengsten	25.085,79		4.139,09
Subsidies en rente	3.919,27		5.660,96
Opbrengsten Begraafplaats	94.635,99		109.142,30
Totaal opbrengsten	211.317,28		216.200,19
Kosten			
Onderhoud en kosten gebouwen	50.040,85		47.312,24
Loonkosten	52.085,45		51.093,97
Kosten eredienst	6.102,30		7.526,57
Pastorale kosten	3.045,58		4.091,60
Bijdragen bisdom, dekenaat, e.d.	19.629,44		20.766,93
Beheerskosten	12.101,04		12.635,37
Rente/kosten bank	2.043,31		1.442,39
Kosten begraafplaats	75.970,01		72.474,04
Totaal kosten	221.017,98		217.343,11
Resultaat (verlies)	-9.700,70		-1.142,92

Bovenstaand overzicht van de opbrengsten en kosten van onze parochies laat ook over 2015 een verlies zien van € 9.700,70. Met dit verlies teren we verder in op het vermogen en gaan we een moeilijke toekomst tegemoet. De Begraafplaats Oostermaas ondersteunt het resultaat gelukkig, mede door de inzet van de vrijwilligers.

LAST MINUTE VAKANTIE

Deze vakantie worden er een record aantal 'Last minute vakantieboekingen' afgesloten, zo hoorde ik op de radio. Mensen willen naar de zon. Maar begint de echte warmte niet daar waar mensen vriendelijk voor elkaar zijn. Als we eens gewoon begonnen met extra vriendelijk te zijn voor elkaar, dan wordt het weer vanzelf beter.

MEDITATIE IN DE TRADITIE VAN ZAZEN

Elke 2^e en 4^e donderdag van de maand was er in de Pileer van half acht tot half negen meditatie. In de vakantie maanden kwam die meditatie te vervallen. Na de zomervakantie gaan we toch door met deze mooie meditatie oefeningen in de OLV van Lourdes, eveneens elke 2^e en 4^e donderdag van de maand. De meditatie zal dan zijn in de sacristie waar ook door de week de eucharistie gevierd wordt. Zen is een prachtige meditatie die je helpt om tot echte concentratie te komen. Juist in deze tijd met veel lawaai en veel indrukken en prikkels een bijzonder goede manier om je te oefenen in concentratie. De eerste volgende keer zal zijn op donderdag 8 september om 19.30 uur. Voor wie het nieuw is, geef ik een inleiding. Bankjes om op te zitten zijn aanwezig. pastor Mattie Jeukens ofm

CREDO

In het Credo, zo hebben we er de vorige keer op gewezen, staat er dat we geloven in God, de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. Maar er staat meer bij. De eerste twee regels wil ik nu onder de loep nemen: Er staat dat we geloven in: "God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde".

God wordt hier vader genoemd en wel meteen almachtig. Dat is niet niks! Deze God is de Schepper van Hemel en aarde, daar laat hij zich als het ware vinden. De geloofsbelijdenis van Nicea voegt er nog aan toe Schepper van wat zichtbaar en onzichtbaar is. Dus hij is de Schepper van Alles? Met dat woord almachtige heb ik veel moeite. Daar waar dat woord staat voeg ik er altijd aan toe: barmhartige. God is almachtig in zijn barmhartigheid. Dat vind ik mooi en ik heb het van de moslims geleerd, die Allah, God dus, aanspreken als de Almachtige-Barmhartige. Over deze Almachtige –Barmhartige kun je verhalen vertellen, over wat hij in zijn almacht met barmhartigheid doet in zijn Schepping. En meteen volgt dan ook het verhaal over Jezus, maar daarover de volgende keer.

TEGEN BETER WETEN IN?

De Mastreechter Staar kwam ook zingen in onze kerk om zich te presenteren aan mensen en om mannen, want het is een mannenkoor, warm te krijgen voor het zingen. Het wordt voor veel wat meer traditionelere koren steeds moeilijker om leden te krijgen. Ook

wij als parochie hebben ze hard nodig. Het koor geeft een extra dimensie aan de mis. Het mooie is dat één van de leden van de Mastreechter Staar lid van ons koor is geworden! Dus wat let je om bij ons Theresiakoor te komen?

SPORT

Als er een vakantieperiode komt met veel sport dan is het toch wel deze vakantie met de tour de France, Tennis, Voetbal, en Olympische Spelen. Wist u dat er in onze buurten ook sportcoaches actief zijn om u te activeren tot sporten. Wie sport leeft niet alleen langer, maar ook gemakkelijker omdat je er gezonder van wordt.

FRESCO'S

Fresco's zijn 'frisse' schilderijen ooit gemaakt in de natte kalk waardoor zij hun 'frisse' kleuren heel goed na honderden jaren nog steeds bewaren. In oktober maken we een frescoreis door midden Italië van 10 tot en met 15 oktober. Als je wat langer kijkt naar op het eerste gezicht hele vrome en brave voorstellingen, kunnen ze opeens zo maar spontaan, de meest prikkelende verhalen gaan vertellen. Er is nog plek om mee te gaan, kijk op www.franciscaansevoettochten.nl of bel de pastorie 043 3634348

ONZE LIEVE VROUW VAN ALTIJD DURENDE BIJSTAND

Bijna in elke kerk hangt hij wel, alleen natuurlijk weer net niet in de OLV van Lourdes, daar is Maria van Lourdes. Het is dezelfde Maria, maar toch anders. Maar Onze Lieve vrouw van Altijd Durende Bijstand is een icoon die al 150 jaar lang vereerd wordt in Wittem. De redemptoristen hebben de verering van deze icoon gepromoot. De originele icoon hangt in hun kerk de Alfonsus in Rome. De paus heeft hun in 1866 gevraagd dit wereldwijd bekend te maken. Misschien een reden om een keer naar Wittem te gaan als vakantie uitstapje. Het leuke is daar kom je een bekende Wyckervelder tegen in de Boekwinkel de Wegwijzer, dat is Gerard Prickaerts, bezieler van de buurt, bevlogen werker voor Amnesty en gewoon een heel enthousiaste man. Hij kan je helpen om voor deze vakantietijd een goed en spiritueel boek te vinden. Gerard is een soort levende Altijd durende Bijstand op heel veel terreinen.

VUURWERK IN WITTENVROUWENVELD

Op zaterdagavond 2 juli was er opeens een groot geknal in het Wittevrouwenveld. Eigenlijk wist niemand wat het was. Men dacht aan een extra feestje omdat de Mannschaft gewonnen had, maar achteraf bleek het een verjaardagscadeau van enkele vrienden voor iemand die 16 jaar werd. Hoe kom je op het idee en wat mag het kosten?

HARMONIE DE GELE RIJDERS

Op zondag 3 juli is de harmonie naar Orsbach, niet Oirsbeek, daar komt de pastoor vandaan, maar Orsbach getogen in Duitsland vlak bij Lemiers en Vaals. Voor de vierde keer meegelopen in de optocht van de Schützenbruderschaft. En de dag werd afgesloten met een sprankelend concert in de feesttent. Bij die gelegenheid werd de dirigent Thijs Zenden benoemd tot erelid van de schutterij.

Er werd veel Duitstalig repertoire gespeeld als voorbereiding op de concertreis van de Gele Rijders naar Karinthië in Oostenrijk van 1 tot en met 8 oktober. Wil je een volgende keer mee? Misschien een reden om dan lid te worden van de Harmonie de Gele Rijders, die net als ons kerkkoor altijd nieuwe leden kunnen gebruiken.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 23 juli

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Frans Horsmans / Bel Reneerkens – Swakhoven / Wilma van Golde / Ber Valcq / Jan Remmers / Herman Schepers / Agnes Niël

Zondag 24 juli

10.30 Hans Felix / Annie Beckers – Sorge / Ine Geelen / Jack Pisters / Frans Penders / Henny Merken – Crijns / Jo Somers – Creemers / Mayke Loffeld – Mertz / Jack Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen

Maandag 25 juli

09.00 Jaardienst echtelieden Stassar – Leith

Dinsdag 26 juli

09.00 Broeder Polycarpus

Woensdag 27 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 30 juli

19.00 Mia van Gelabbeek / Nolda Herijgers – de Baar / Miets Buncke – Romans / Marie Penders – Heckers / Lily Maessen / Reilo Boon / Sjaak Litjens

Zondag 31 juli

10.30 Arnold Cornelis / Danique / Jos Jaspers / Willy en Annie Freens – Vermeeren i.v.m. 66 jarig huwelijk / Lena Geraerts – Kolvers / Ria Geerlings – van der Boorn / Willy Cobben en Tiny Cobben – Aardening

Maandag 1 augustus

09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / voor de overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey / uit dankbaarheid

Dinsdag 2 augustus

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 3 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 5 augustus **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen / Deken Hanneman

Zaterdag 6 augustus **Gastkoor Schola**

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vleugels – Slijpen / Toos Gilissen – Hoeksma / Ber Loosveld / Jo Moberts / Truus Jaspers – van Zanten / Rietje Dierckx of Diriks

Zondag 7 augustus **Eerste zondag van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zeswekendienst Wanny Geurts / Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Trees Vaessens – Serrarens / Bèr Habets / Jan Gorissen / Mietske Huntjens – Ummels / Martin Jacobs / Alice Konings – v.d. Mullen

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387

17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77



BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur..
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 19.30 -20.30 uur meditatie in de traditie van Zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H.Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 16 16 augustus 2016

REISGEBED

Houd ons vurig gaande,
Hoe steil het pad ook is.

Laat ons helder zien,
Hoezeer de hemel ook betreft.

Laat ons vertrouwen,
Hoe wazig de horizon ook wordt.

Gij die werkt met onze handen,
Spreekt met onze stem,

Die liefhebt met ons hart,
En voluit in ons geloof.

Geef ons Uw zegen ,
Op onze weg door het leven.

OPTOCHT ALS PELGRIMS EN VREEMDELINGEN

Wij mensen settelen ons graag en zoeken naar houvast en veiligheid, juist omdat we diep in ons hart en geweten weten dat dat er eigenlijk niet is. Zolang als alles goed gaat, leven we ons leven zonder ergens lang bij stil te staan. pas als het niet meer gaat zoals het zou moeten gaan, en dat is veel vaker dan we denken of toe willen geven, omdat we met al onze kracht en kunde tegelijkertijd heel kwetsbaar en broos zijn. gezond zijn is de norm, maar we weten allemaal hoe snel het opeens voorbij kan zijn. Zo haal je nog kersen bij de boer en 's avonds val je opeens dood neer door een hartstilstand. Het is allemaal mogelijk. En we weten het, maar we zijn er oh zo bang voor, daarom zoeken we zekerheid in geld en goed en eigenen we ons graag heel veel toe als een soort van zekerheid of in elk geval als een soort verzekering. Door veel te hebben denken we dat we ons kunnen indekken tegen rampen. Maar het werkt niet. Alleen de echte pelgrim en vreemdeling weet van deze broosheid en kwetsbaarheid, omdat hij steeds afhankelijk is van de welwillendheid van anderen, en die weet hoe zwaar dat soms kan zijn. Gelukkig overigens niet altijd. De echte pelgrim en vreemdeling weet daarom ook dat je niet teveel moet meeslepen aan ballast. Het kost energie en kracht, die je veel beter voor iets anders kunt gebruiken. De echte pelgrim en vreemdeling weet ook dat je altijd weer afhankelijk zult zijn van wat de ander jouwunt. In het leven van elke dag is dat niet anders. Bepalend is dat wat mensen elkaar gunnen en hoe wij elkaar de bal toespelen zo dat de ander mag inkoppen. Alleen wie voor zichzelf leeft komt daar niet aan toe en blijft gefixeerd op de broosheid en de kwetsbaarheid en is bang, bang om alles, zonder dat overigens toe te geven. Geef je toe dat je bang bent, dan lijkt je buiten de boot te vallen.

Religie is juist nu het medicijn tegen die existentiële angst. Religie wil ons kracht en vertrouwen geven tegen alle kwetsbaarheid en angst in. Religie zegt ons dat het toch goed zal komen, wat er ook gebeurt. Het zegt ons ook dat we ons niets hoeven toe te eigenen en dat we uiteindelijk juist niet hoeven te vechten voor ons bestaan, maar alles mogen ervaren als aan ons gegeven. Juist dit laatste is de moderne tijd helemaal kwijt. wij denken niet meer in termen van wat ons is gegeven, maar in termen van wat we hebben gemaakt. Daarom is religie of het Godsgeloof steeds verder van ons af komen te staan en tegelijkertijd blijkt religie voor een groep die geen enkel uitzicht meer heeft een houvast te worden, dat zo ver gaat dat anderen zo maar opgeofferd worden, alleen al omdat zij anders zijn: anders in geloof, anders in levensgewoonten, anders in geloven. Maar alleen wie durft aanvaarden een vreemdeling en pelgrim te zijn, zal een ongekende vrijheid ervaren, want bevrijd van angst durft hij juist anderen in hun eigen waarde te laten en geniet hij van de verschillen die juist niet bedriegend, maar bevrijdend zijn.

Pastor Mattie Jeukens ofm

GASTKOOR: SCHOLA 54

Ze hebben zich zelf aangeboden voor een 'tas' koffie en een stukje vlaai. Maar ze willen graag het Gregoriaans uitdragen. Het is hun 142^e optreden als gregoriaans koor. Zaterdag 6 augustus zijn zij te beluisteren in onze kerk. Hoeveel mensen er zijn vinden zij niet belangrijk. Zij willen hun liefde voor het Gregoriaans gewoon delen met mensen. Het lijkt mij een bijzondere viering te worden. Zij drinken koffie voor de mis en wij na de mis om nog even na te praten.

CREDO

Schepper van Hemel en aarde wordt God genoemd. Hij is de Schepper, dus niet de maker. Maken is iets anders dan scheppen. Het is misschien een subtiel onderscheid, maar scheppen is creëren, maken is het verder uit werken en proberen te vervolmaken. In het Credo drukken we uit dat we in God geloven en in Jezus Christus zijn zoon, onze Heer, die elders de weg, de Waarheid en het Leven wordt genoemd. Jezus, als de spiegel om die weg van de vervolmaking van de schepping te gaan. Van Jezus worden eigenlijk twee dingen gezegd, namelijk dat hij Zoon is en Heer! Je kunt ook zeggen: kind en verantwoordelijke. Als Thomas Jezus ontmoet in de bovenzaal na Pasen, dan zegt Thomas als een soort geloofsbelijdenis en als een harte kreet: "Mijn Heer, en mijn God". Precies als Zoon van de Vader is Jezus God en Heer, niet door te heersen, maar door dienstbaar te zijn tot in de dood, tot in de dood op het kruis. En daarom heeft God hem verheven, opdat iedere knie in de hemel en op aarde zich voor hem zou buigen, zegt Paulus dan op zijn onnavolgbare mooie wijze.

FINANCIËN

In de vorige Wegwijs hebt u een overzicht gekregen van de financiën van onze parochie. vergeleken met 2014 zijn we er op achteruit gegaan. We teren dus in op de reserves. Dat kun je wel even doen, maar niet te lang. Wij als parochie krijgen van Rome niets en van het bisdom niets. U hebt kunnen zien dat we daaraan moeten betalen. Wij leven wat we van u ontvangen aan collecte, kerkbijdrage, kaarsengeld en giften en van wat overblijft van het Kerkhof. We hebben meer ingeteerd omdat in 2015 er meer onkosten op het kerkhof kwamen door de onkruidbestrijding en het verbod op spuiten. Die problemen zullen in de toekomst nog groter worden, d.w.z. dat onkruidbestrijding nog meer geld gaat kosten.

COLLECTE

Nu we het toch over de financiën van de parochie hebben moet ik, denk ik, iets recht zetten. In de collecte mandjes zit altijd opvallend veel kopergeld, er zijn altijd heel veel centen en stuivers. Nu krijg ik de indruk dat mensen denken dat je op de collecteschaal van de kerk vooral centen en stuivers, dus kopergeld moeten leggen. Mag ik dit

misverstand voor eens en altijd uit de wereld helpen door te zeggen dat je helemaal niet verplicht bent om kopergeld op de collecteschaal te gooien, integendeel, wij hopen dat die collectes nog eerder ritselen dan rinkelen, ritselen van het papiergeld! Het zou toch wat zijn als we uit de rode cijfers kwamen! Daarom: vergeet de kerk toch niet en help ons om financieel gezond te blijven. Dank u wel.

KROETWESJ EN MARIA TEN HEMELOPNEMING

Op maandag 15 augustus is het weer zover. Dan is het feest van Maria ten Hemelopneming. We zullen in plaats van 09.00 uur om 10.30 uur een feestelijke hoogmis hebben. Tijdens de viering zal opnieuw de kroetwesj gezegend worden. Mia Martens die al jaren een prachtige kroetwesj maakt voor alle kerkgangers, is nu al weer maanden van te voren begonnen om opnieuw voor ons allemaal zo'n prachtige kroetwesj te maken met de verschillende kruiden tegen gevaar, ziekte en onheil en met verwijzing naar die andere moeder, onze moederaarde die ons alles geeft wat we nodig hebben om lang, gezond en gelukkig te leven, als we ook Moeder Maria en haar zoon Jezus in ons hart sluiten.

SPORT

Wat een pech toch in de tour in die laatste dagen. Net als bij voetbal, de wedstrijd pas gelopen is als het laatste fluitsignaal heeft geklonken, (hoe vaak is niet nog net in de laatste minuut van de extra speeltijd een wedstrijd beslist?), zo is ook de tour de France pas ten einde als ze in Parijs over de streep zijn. Gelukkig kan Dumoulin toch mee naar de spelen en heeft Mollema al weer een criterium gewonnen. Nu op naar de Olympische Spelen met en zonder Russen. Is sport kijken ook een sport? Of is het toch beter om zelf in beweging te komen? Ik ken een fantastische sportschool om te werken aan een goede conditie!

FRESCO'S

Er is nog steeds plaats op onze frescoreis. Een mooie intense kennismaking met niet alleen Italiaanse kunst tussen 1300 en 1500, maar ook met Midden-Italië zelf. In 7 dagen worden prachtige steden bezocht, waaronder Assisi, Padua, Florence, Orivieto en Perugia. Kijk op www.franciscaansevoettochten.nl of bel de pastorie 043 3634348

GEDOOPT IN DE OLV VAN LOURDES:



Op zondag 3 juli zijn gedoopt:

Aaron en Brigitte Peeters, de zoon en dochter van Gidion en Roxanne Peeters - Macker uit de Pastoor Mulkenshof 22;

Riley Petri, de dochter van Steve en Veronique Petri – Hooren uit de Smissenhaag 132;

Op zondag 24 juli zijn gedoopt:

Jaydee Walstock de dochter van Danny en Mandy Walstock – Huydts en het zusje van Jordan uit de Voldersdreef 26;

Djalisa de Nijs, de dochter van Evert-Jan en Andrea de Nijs – Essers uit de Minister Talmastraat 17 en het zusje van Kylana.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap van deze kinderen, ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op maandag 18 juli is in het azM **Horrie Callemeijn** overleden, partner van Francisca Callemeijn-Franssen. Zij zijn de burens van de pastorie en wonen Edisonstraat 2a. Zij hebben Nederlandse herdershonden. Horrie is 59 jaar geworden. Op 12 september zou hij 60 worden. Horrie heeft pech gehad. Na de dood van zijn vader in 1995 heeft hij 2 jaar later problemen met zijn rug gekregen. En in plaats dat een operatie verlichting schonk, kreeg Horrie na elke operatie meer last. De moed zinkt je dan toch in de schoenen. Vreugde beleefde hij aan de honden. Horrie is ook eerst tamboer en later Tambour-maitre geweest van de fanfare van Biesland. Bij zijn afscheid in het Crematorium in Eijsden op zaterdag 23 juli heeft zijn fanfare dan ook bij zijn afscheid hem een muzikale hulde gebracht.

Op dinsdag 19 juli overleed in het azM **Elly Partouns-Rongen**, de zus van de secretaris van ons kerkbestuur Thea Coenen en de weduwe van Math Partouns. Elly heeft met Math altijd in de Dominicanenstraat in Rijckholt gewoond. Elly heeft na de dood van haar man verschillende tia's gekregen en het laatste half jaar kwamen daar opeens geheugen problemen bij. Haar lust en haar leven zijn haar twee honden geweest. Iedereen kende haar daarvan als zij de honden uitliet en of het zo heeft moeten zijn, de honden waren allebei afgelopen jaar gestorven. Elly was nuchter, maar ook spits en zij had humor. Ze was zeer zorgzaam de laatste jaren voor haar broer Tom in Maasveld. Vrijdag 22 juli hebben we van Elly afscheid genomen in het crematorium in Eijsden.

Op dinsdagmorgen overleed onverwacht **Netta Penders-Medenbach** 73 jaar oud. Netta was de weduwe van Sjèr Penders, in 2004 overleden. Zondag was Netta naar het ziekenhuis gebracht. De hele winter was zij haar huisje in Delarivestraat niet uit geweest. Ze had te weinig lucht en de reuma speelde op. Maar op maandag was Netta weer helemaal, zo leek het, opgekrabbeld. Ze gaf weer commentaar

en maakte weer grapjes. Het was weer de oude Net. Daarom was het zo schrikken dat het op dinsdag helemaal omsloeg. Netta was rechttuit, met een groot hart voor de mensen van het Vrouwenveld. Het Vrouwenveld was haar leven. Zij zei waar het opstond. Een heel leven lang heeft zij met haar man de kantine van Willem I verzorgd, tot het echt niet meer ging en Netta met pensioen ging. Op zaterdag 23 juli hebben we in de OLV van Lourdes haar afscheid gevierd. Eigenlijk had het in de klein kerk gemoeten. Dat was de kerk van Netta. Die heeft zij nog mee gepoetst. Toch is zij nog enkele keren in de OLV van Lourdes gekomen op woensdagavond en zaterdagavond. Na de mis is zij bijgezet in het graf van haar man op Oostermaas.

Het sloeg in als een bom, het bericht van het overlijden van **Corry Stitzinger** in de nacht van vrijdag op zaterdag 22-23 juli. Corry was pas 52 jaar en woonde samen met Bert. Zij was de moeder van Mariëlle en Pierre en de oma van Sjerke en Pierreke en Naomi voor wie zij nog op 2 juli een geweldig communiefeest had georganiseerd. Cor was Cor en iedereen kende haar in het Wittevrouwenveld. Zij heeft een leven gekend van pieken en dalen, maar het was nooit saai. Zij was de braafste niet, maar ze had een hart van goud. Zij kon alles missen en zij deelde wat zij had. Ondanks alle tegenslagen zei zij steeds weer: "En toch kumt 't good". Tegen beter weten in geloofde zij. Dat was haar houvast dat die twee kleine mennekes ergens waren waar het goed was. Op woensdag 27 juli hebben we afscheid genomen van Corry in een indrukwekkende viering in de OLV van Lourdeskerk, waar haar dochter Mariëlle een daverend applaus kreeg na haar In Memoriam voor haar moeder. Corry is te rusten gelegd op Oostermaas bij Sjerke en Pierreke en bij haar eigen ouders.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 6 augustus **Gastkoor Schola**

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vleugels – Slijpen / Toos Gilissen – Hoeksma / Ber Loosveld / Jo Moberts / Truus Jaspers – van Zanten / Rietje Dierckx of Diriks / Harrie van Zeijl en zoon David van Zeijl

Zondag 7 augustus **Eerste zondag van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / Trees Vaessens – Serrarens / zeswekendienst Wanny Geurts / Bèr Habets / Jan Gorissen / Mietske Huntjens – Ummels / Martin Jacobs / Alice Konings – v.d.Mullen / Overleden ouders Toulouse – van de Venne

Maandag 8 augustus

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 9 augustus

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keyzers – Franken

Woensdag 10 augustus

18.30 **Rozenkrans**

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 13 augustus

19.00 2^e jrg Lies Wijnands – Gielissen / 6e jrg Pierre Wijnands / Lei Moonen / Tum Balendonck en Lenie Balendonck – Kremers / Peter Winckers / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Tiny Neissen / Rens Heymans /

Zondag 14 augustus

10.30 Voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / Jeanette Hendrickx – Mc Wade / Maurice Barthels / Annie Druif – Eikenboom / Nettie Cloth – Jongen / Arno Aarts / Celine Hardy – Peeters /

Maandag 15 augustus

**Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming
Zegening van de Kroetwesj**

10.30 Zuster Gemma / Zuster Gerarda / Pater Koen Meens sj / zuster Clemtine Haan

Dinsdag 16 augustus

09.00 James Flynn

Woensdag 17 augustus

18.30 **Rozenkrans**

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 20 augustus

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Herman Remmers / Richard Holtz / Jeanette Comijs / Jeanne Huyben – Theunissen / Vito Siciliano / Marieke Smeets – Custers

Zondag 21 augustus

10.30 Jaardienst Hetty Kluijtmans / Henny Lambrix / Simon Kerkhofs en Hanny Kerkhofs – Knobben / Marijke Roberts / Jan Kuypers / Jef Lebon / Regien Hendrikx - Kursten

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open vanaf 5 september door de week van 12.00 -16.00 uur.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistievieringen op maandag en dinsdagmorgen om 09.00 uur en op woensdagavond om 19.00 uur en om 18.30 uur de Rozenkrans;

Yoga op maandagmiddag van 10.00 tot 11.00 uur;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur in de traditie van Zazen.



Parochie H. Giliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Giliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 66 nr. 17 20 augustus 2016

God rekt op ons

God alleen kan geloof geven,
Maar jij kunt van hem getuigen.
God alleen kan hoop geven,
Maar jij kunt vertrouwen stellen
in een medemens.
God alleen kan liefde geven,
Maar jij kunt een ander leren
lief te hebben.
God alleen kan vrede geven,
Maar jij kunt eenheid zaaien.
God alleen kan kracht geven,
Maar jij kunt ondersteunen
wie de moed verloren heeft.
God alleen is de weg,
Maar jij kunt hem wijzen aan een ander.
God alleen is het licht,
Maar jij kunt het laten schijnen
voor alle mensen.
God alleen is het leven,
Maar jij kunt anderen levenslust geven.
God alleen kan doen wat onmogelijk lijkt,
Maar jij kunt al het mogelijke doen!

Gebod van de
Boeren uit Brazilië

VAKANTIE

Het is echt veel rustiger op de weg dan anders. Het is duidelijk dat het vakantie is. Veel mensen zijn toch naar warmere streken gevlucht, althans zo lijkt het. Maar je moet er wel het geld voor hebben. Maar zo is het met alles: als je er het geld voor hebt, dan kun je doen en laten wat je wilt. Geld maakt toch nog altijd kromme wegen recht, althans, daar lijkt het op. Zonder geld kom je niet ver. Al maakt geld, zoals het spreekwoord zeg ook niet gelukkig. Maar toch liever met geld ongelukkig dan zonder geld gelukkig, zei laatst iemand. Maar de tijden veranderen in snel tempo. De tijd dat je ongecompliceerd vol goed vertrouwen kon zijn, lijkt ver achter ons te liggen. In Assisi worden nu tot mijn grote verbijstering alle Franciscaanse kerken bewaakt met soldaten met geweren die iedereen controleren, behalve als je een pij aan hebt. Eigenlijk wordt voor wie kwaad in zin heeft het nog gemakkelijker gemaakt. Je trekt gewoon een pij aan! Maar als IS dan roept: "Dood aan de christenen". Wie bedoelen zij dan? Want zoveel christenen lijken er niet meer te zijn als je kijkt naar de opkomst in de kerken op zondagmorgen. De moderne burgers van tegenwoordig lijken als behalve christen te zijn. Het moet voor hen dan ook schrikken zijn dat ze opeens weer tot gelovige gemaakt worden, terwijl ze dachten het geloof net achter zich gelaten te hebben en als moderne mens te kunnen leven zonder geloof in God.

Ik moet denken aan de dichter die zei: "Lees maar wat er staat, er staat toch niet dat wat er staat." Het lijkt heel cryptisch, maar meestal is het dat wat je denkt dan net het tegenover gestelde. Volkswagen dacht veel geld te verdienen met het omzeilen van de dieselnormen, maar nu kost het hen nog meer. eindelijk van veel gedoe af en komt er opnieuw gedoe en nog ben je niet veilig. Een prachtig verhaal hoorde ik over het sluiten van de grenzen om al die goedkope arbeidskrachten buiten te houden. Vroeger waren er open grenzen. De gastarbeiders kwamen, maar op het eind van het seizoen gingen ze terug naar huis, naar hun familie en de eigen meisjes. Nu de grenzen gesloten worden, blijven ze en hopen nu op geluk en zegen in het nieuwe land. Juist open grenzen voorkwam de immigratie die nu gaande is, zo leek het in Spanje en in de Verenigde Staten. Dichte grenzen zouden juist de problemen veroorzaken. Dat is een interessante gedachte. Juist goede bedoelingen veroorzaken wel vaker meer problemen dan als je zaken op z'n beloop durft te laten. De moderne mens die bevrijd wilde zijn van de bekrompenheid van het geloof, komt in een veel engere en bekrompener wereld terecht dan hij ooit had kunnen vermoeden. Hij is er misschien door zijn doen mede debet aan! Pastor Mattie Jeukens.

HET WERKHUIS

Wist u al dat u in het Werkhuis van alles kunt maken? Er zijn verschillende werkplaatsen met allerlei creatief aanbod. Kom eens langs om te zien en horen wat wij doen en of er iets voor u bij is. Vanaf 22 augustus zijn we weer open. Dan start ook een nieuwe cursus keramiek op maandag (ook op vrijdag !) van 9.30 u tot 13.00 u door Margo Gilissen. Het Werkhuis ligt achter de kerk in de voormalige Theresiaschool.

ZOMERKAMP IN HET LEEUWENPARK

Van Maandag 22 augustus tot en met zaterdag 27 augustus is er een groot zomerkamp in ons Leeuwinnenpark tussen Trefcentrum – Theresiaschool en kerk. Het is voor de kinderen tussen 4 en 15 jaar. Er zijn begeleiders bij die ook in de tenten blijven slapen. Je mag ook een gedeelte van het zomerkamp meedoen. Je kunt ook op bezoek komen voor een 'tas'koffie

Kosten (er zijn drie mogelijkheden) Camping: € 1,- per dag (incl. overnachting en alle activiteiten, ontbijt en lunch).

Hele dag zonder overnachting: € 1,50 per dag (incl. alle activiteiten en lunch) Losse activiteiten: € 0,50 per activiteit.

Locatie: Leeuwenpark, Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht.

Contactpersoon: Sjef Zwackhalen. Tel: 06 52 80 75 89

NOG MEER ACTIVITEITEN

Traject kunstketel en Kinderboerderij Limmel organiseren de komende tijd van alles voor kinderen en ouders. Zo is er op vrijdag 26 augustus een grote modeshow van 15.00 tot en met 17.00 uur. Je kunt hoeden maken en spinnen met echte wol, dat allemaal op de kinderboerderij van Limmel. Voor meer informatie: Anita Kraft: annie_467@hotmail.com of Manon Pachen: manon.pachen@trajekt.nl . Je hoeft je dus niet te vervelen, ook niet, als je niet weg gaat, maar gewoon thuis blijft.

CREDO

Ik geloof in Jezus, zijn enig geboren zoon, geboren uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Boeiend omdat hier bedoeld wordt dat er niet alleen in een God geloofd wordt maar dat er ook geloofd wordt in een zoon van God, wiens naam meteen gekoppeld wordt aan twee andere namen, die van Maria en Pontius Pilatus. twee heel verschillende mensen. Maar die wel aangeven dat Jezus gebed ligt in de geschiedenis van mensen. In onze geschiedenis heeft zich Gods mysterie voltrokken. Het is in onze geschiedenis en nergens anders dat God zijn heil wil openbaren. Onze toekomst ligt dus feitelijk niet in de hemel, maar hier op aarde, waar Jezus rond gelopen heeft. daar moet het gebeuren en nergens anders.

KERKMUUR

Eerst was het de kerk die weer in oude glorie is hersteld en er zelfs nog mooier uitziet dan voorheen. Maar nu is ook de muur bij de pastorie onderhanden genomen. Die muur had veel te lijden gehad van alles en nog wat maar toch ook van de ophoging van het wegdek en het trottoir bij de laatste reconstructie van de Voltastraat. Vocht is altijd al een vijand van muren en huizen en vocht had ook de kerkmuur bij de pastorie aangetast. Maar nu is er op een mooie manier een soort ventilatie aangebracht en zijn de slechte stenen vervangen door nieuwe stenen en de steunmuurtjes zijn zelfs helemaal opnieuw opgetrokken. Het geheel ziet er goed uit. restauratie is een mooi en dankbaar beroep.

ZIEKENBEZOEK

Zieken bezoeken is een van de werken van barmhartigheid. Je bekommeren om mensen die hulp nodig hebben is een goed werk. Voor wie tijd heeft is het goed om langs te gaan bij mensen die om welke reden dan ook aan huis gekluisterd zijn. Wie dat zijn, weet ik niet. Vroeger wist de pastoor alles, maar die tijd is voorbij. Toch zullen er mensen zijn die graag eens misschien bezoek van een pastoor zouden willen hebben. Als dat zo is schroom niet en bel de pastorie: 043 3634348. We zouden het ook fijn vinden als familie door geeft als er iemand in het ziekenhuis terecht komt. Dat biedt mij de mogelijkheid om langs te gaan. Niet om te bekeren, maar om mijn medeleven te betonen.

DOORDENKER

Hoe meer sport, hoe afgestompter we worden. Het is daarom beter om zelf sport te beoefenen dan sport te kijken. De Olympische Spelen zijn prachtig, maar toch, hoe ver moet je gaan voor een medaille?



GEDOOPT IN DE OLV VAN LOURDES:

Op zondag 31 juli zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Ice Bovens de zoon van Deejay en Macy Bovens – Erkenbosch uit de Tongersestraat 88 in Bilzen, België;

Angel Rijksen de dochter van Jenno en Chayenna Rijksen – Godding uit de Czaar Peterstraat 38;

Tevens werd ook de Peetoom van Angel gedoopt en dat is **Berry Suikerbuik** uit de Morsestraat 4. Op 13 augustus heeft hij zijn eerste Communie gedaan;

Macey Sleijpen, de dochter van Melvin en Marian Sleijpen – Ritterbex uit de Oosterweertlaan 53;

Noë Sangen de dochter van Stefan en Cindy Sangen
– Spee uit de Lijster 2 in Eijsden. Zij is het zusje van Bohdi, Thimo en Kain. Bohdi en Timo werden haar peetooms.

Op zondag 7 augustus zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Carney Miesen, de dochter van Jhon en Nienke Miesen – van Gastel uit Marconistraat 61 en het zusje van Yore;

Jaylano Mommers, de zoon van Boy en Chenna Mommers – Smeets uit de Van der Heydenstraat 20 in Bunde.

Phoebe en Jaymalieh-hope de dochters van Ricardo en Joyce Kanters – van Veenen uit de Putepeel 10A en de zusjes van Ayana

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN

Op dinsdag moet **Huub Magdelijns** overleden zijn, heel onverwacht. Hij is gevonden in de gang klaar om naar buiten te gaan, klaar om nog even een blokje om te lopen. Op maandag was hij nog bij twee van zijn dochters langs geweest en dinsdagmorgen had zijn oudste dochter die elke dag bij hem kwam hem de haren nog gedaan. Huub was een markante man en de fietsenmaker van het Wittevrouwenveld. Een man die niet stil kon zitten, altijd bezig was en die toch bijna altijd thuis was. Huub kreeg je niet weg uit het Wittevrouwenveld. Hooguit een dag naar zijn zus in Keulen, maar dat was meteen een wereldreis. Op zaterdag 30 juli hebben we afscheid van Huub genomen in de OLV van Lourdes waarna de crematie in Heerlen plaats vond.

Op donderdag 28 juli overleed in het azM **Liane Louis – Dams**. Een jaar was Liane aan de rolstoel gebonden door een herseninfarct, maar dat het opeens zo snel met haar voorbij zou zijn had niemand verwacht. Voor Math, haar man, die alles voor haar deed en voor haar dochter Chantal was het een donderslag bij heldere hemel. Opeens was zij er niet meer. Liane hield van vakantie naar Turkije, maar net zoveel hield zij ervan om naar de manege te gaan waar haar dochter haar paard gestald had. Haar dochter betekende alles voor haar. Op dinsdag 2 augustus hebben we in de OLV van Lourdes haar afscheid gevierd, waarna de crematie plaats vond in Geleen.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 20 augustus

19.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / Herman Remmers / Richard Holtz / Jeanette Comijs / Jeanne Huyben – Theunissen / Vito Siciliano / Marieke Smeets – Custers

Zondag 21 augustus

10.30 Jaardienst Hetty Kluijtmans / Henny Lambrix / Simon Kerkhoffs en Hanny Kerkhoffs – Knobben / Marijke Roberts / Jan Kuypers / Jef Lebon / Regien Hendriks – Kursten / Helena van Berlo – Sameel

Maandag 22 augustus

09.00 Rosetta van Kan – Wijnman

Dinsdag 23 augustus

09.00 Voor de overleden zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 24 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf / Harrie van Zeijl en zoon David van Zeijl

Zaterdag 27 augustus

19.00 Mia van Gelabbeek / Minus Scheffer / Guillaume Steinbach / Liesbeth Remmers – Muller / Tinie Wilhelmus / Jan Wintraecken

Zondag 28 augustus

10.30 Harrie van Zeijl en zoon David van Zeijl (i.v.m. verjaardag)
Gunther van der Linden / Jo Moors / Els Dzon – Frosch / Arnold Louis en Liza Louis – Aarts / Ernest Spronken / Toon van Breugel

Maandag 29 augustus

09.00 Jaardienst Hubertina Veugen

Dinsdag 30 augustus

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 31 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 2 september

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Deken Hanneman

Zaterdag 3 september

Vrijwilligersdag parochie

19.00 Jozef Cruts en Cornelia Cruts – Satijn / Josephina Cruts / Gerardus Cruts / Zuster José Debeefe / Paul Winckers / Herman Steinbach / Jean Driessen

Zondag 4 september **Eerste zondag van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zeswekendienst voor Nettie Penders – Medenbach / Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / 4e jaardienst Jules Janssen /

1e jaardienst Annie Schuyt – Kos / Venny Janssen – Hermans /
Gertruda Dassen Veulemans

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen.



Parochie H.Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 66 nr. 18 2 september 2016

Gebed van Paus Franciscus in het jaar van de barmhartigheid

Voor mensen die naamloos, kwetsbaar
en weerloos
door het leven gaan,
dat wij hen een warm hart toedragen.

Voor wie hongeren en dorsten naar
gerechtigheid,
dat zij gehoor vinden in onze
samenleving.

Voor wie zich naakt voelen of ziek zijn,
dat zij zich gezien voelen en
nieuwe kansen krijgen.

Voor vreemdelingen en gevangenen,
dat zij ervaren dat ze erbij horen, hoe
dan ook.

Goede God, maak ons zo tot mensen
met een warm hart.

HET VUUR BRANDT ECHT

Het is natuurlijk de vraag over welk vuur je het dan hebt. Toevallig hoorden we Jezus in een zondagsevangelie zeggen: "Denk niet dat ik gekomen ben voor de vrede! Nee, zeg ik u, juist verdeeldheid. Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait." Een lastige uitspraak van Jezus, die zeker verdeeldheid heeft gezaaid, al was het maar onder de theologen en geleerden die hier heel wat ruzie hebben gemaakt over de vraag, wat Jezus hier nu echt mee bedoelt. Religie brengt vuur ja, dat maken we helaas elke dag nu mee, maar ik meen te mogen zeggen dat het helemaal niet gaat over een vernietigend vuur van geweld en agressie, maar over heel iets anders. Volgens mij gaat het over het Liefdesvuur! Zo verliefd, zo overgegeven aan de liefde dat hij niet anders meer kan, maar het steekt de anderen de ogen uit. Zij zijn jaloers, voelen zich bedreigt, zien opeens hun eigen onvolmaaktheden, voelen hun tekorten en wie wil dat alles onder ogen zien. Wie wil niet dat alles liever gewoon zijn gangetje gaat, dat je te eten en te drinken hebt en dat dat het is. Daar is overigens niets mis mee, maar er is nog altijd bij teveel mensen, pijn, tegenslag, verdriet, oneerlijke verdeling van rijkdom, gewoon armoede en pech. Je moet maar in een oorlogsgebied zitten en je dochter gekidnapt zien worden. En dan niet willen geloven dat dat het is, maar weten dat je alleen met echte liefde de grootste moeilijkheden overwint, Dat dan ook meteen doen, zonder uitstel en zonder uitzondering. Daarom bracht Jezus inderdaad verdeeldheid. Tegen zijn liefde en goedheid bleek hun kwaad niet op gewassen en daarom moest hij weg. Hij was bedreigend in zijn goedheid. Uitzonderlijk? Iemand had de kerkdeur vreselijk beklad. Daar kun je van alles van vinden, maar de schilder die de deuren geschilderd had, liet meteen alles liggen en heeft het er op zijn vrije vrijdagmiddag met veel inspanning afgehaald om niet, omdat het zijn eer voor zijn werk te na kwam. Wat is dat anders dan liefde voor je vak. Het bestaat dus echt, liefde voor je werk. En dan wat te zeggen van Mia die meer dan 300 kroetwesjes heeft gemaakt. Zes jaar geleden maakte zij er 30 per uur, nu nog 20. Tel de uren dat zij bezig was! Dat, waar anders voor dan uit liefde voor St Merie. Nu vraagt ze om hulp voor volgend jaar! Wie wil? pastor Mattie.

OLYMPISCHE SPELEN

Op zondag 7 augustus stond in de 2^e Schriftlezing uit de Bijbel een tekst van Paulus waarin we als gelovigen uitgenodigd werden om: "vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we ons hebben ingeschreven". Daarbij zei Paulus ook nog: "Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooiër van ons geloof. In plaats van de vreugde die hem toekwam heeft hij een kruis op zich genomen en hij heeft de schade niet geteld: nu zit hij aan de rechterzijde van Gods troon. Durven wij voor Jezus gaan en dat zien als een wedstrijd, dan ligt er voor iedereen een gouden medaille in de hemel op je te wachten! Dat lijkt me een mooie gedachte. God wil iedereen een gouden medaille geven aan ieder die kiest voor het goede, voor het menselijke, voor barmhartigheid. Troonde God daarom vroeger ook niet op de Olympus?"

HET CREDO

Het is een vraag waar het Credo of de Geloofsbelijdenis of ook wel wat de 12 artikelen van het geloof genoemd wordt, vandaan komt? Uit een tekst van een kerkvader uit de 4^e eeuw blijkt, dat de Geloofsbelijdenis uit de doop-catechese en de doopliturgie komt. Diegene die gedoopt werd en de catechumeen genoemd werd, werd drie keer ondergedompeld en drie keer werd hem dan gevraagd: 1. Geloof jij in God, Schepper van hemel en aarde, dan: 2. Geloof je in Jezus Christus zijn zoon? en tenslotte voor de derde maal: geloof je in de Heilige Geest die van beide is uitgegaan. En hij of zij die dan gedoopt werd moest telkens antwoorden als hij weer boven kwam met; "Ja, ik geloof."

Daarom staat de geloofsbelijdenis ook in de orde van dienst van de liturgie voor de zon- en feestdagen. Na de woorddienst, nadat men samen de geloofsbelijdenis nog een keer als 'godsdiensstof' had gerepeteerd, verlieten de catechumenen de kerk om naar hun onderricht te gaan. De gedoopten in de kerk gingen verder met de dienst van de tafel, waar je pas aan mocht deelnemen als je gedoopt was.

De geloofsbelijdenis geeft de kerk als het ware aan hen die het geloof willen leren en ontvangen. Heb je het ontvangen en geleerd, dan geeft je het geloof terug aan de gemeenschap door de belijdenis bij de doop uit te spreken. Ontroerend was het bij de doop van een volwassene te horen hoe hij zijn geloofsbelijdenis uitsprak. Het is een mooie opdracht om zelf eens een Geloofsbelijdenis te schrijven. Op te schrijven waar je in gelooft. Ik ben benieuwd of er zelfgemaakte geloofsbelijdenissen komen.

LAMBERTUSTOCHT

Op zaterdag 17 september organiseert de SPV, de stichting Pelgrimspaden en Voettochten een Lambertuswandeling en die zal om 9.30 uur starten bij ons in de OLV van Lourdeskerk, via de stad en het standbeeld met de 4 bisschoppen gaat het langs de Lambertuskerk naar Canne en dan via St.Pieter en de Lambertuskerk terug naar de stad.

KAPELLETOCHT zaterdag 10 september

Een week eerder is de kapellentocht, een mooie wandeling en tevens een pelgrimstocht langs verschillende kapellen en wegwijzen in de groene rafelrand van Parkstad Limburg. Het vertrek is om 8.30 uur in Heerlen bij de Antonius van Paduakerk, Beersdalweg 64. Via de Barbarakapel en de Leenhofkapel gaan we naar Rimburch waar het IVN ons ontvangt met koffie en vlaai en daarna gaat het richting Rolduc, waar we met een klein bezinningsmoment in de prachtige abdijkerk deze tocht afsluiten. Een bus brengt de wandelaars weer terug naar de Vrank. Dit alles voor 7,50 euro met busreis, boekje en een tas koffie met vlaai. Het is de moeite waard. Het is een mooie tocht.

PELGRIMSVIERING, zondag 11 september

Net als vorig jaar, het is goed befallen, willen we ook dit jaar weer een pelgrimsviering houden en wel op zondag 11 september. Het is een viering waarin we uitdrukkelijk stil willen staan bij overleden tochtgenoten van de Franciscanse Voettochten en bij de weldoeners. Maar ook willen we stil staan bij wat we eigenlijk allemaal zijn, namelijk pelgrim en vreemdeling op deze aarde. Deze keer is dominee Adjo Witte bereid gevonden om voor te gaan in de verkondiging. Na de viering zal er een 'tas' koffie zijn en met een stukje vlaai in het Trefcentrum. Iedereen is van harte welkom.

VRIJWILLIGERSLUNCH ZATERDAG 3 SEPTEMBER

Wat zouden wij zijn zonder al de vrijwilligers in de parochie? Ik weet het wel zeker, dan waren we nergens. Het zijn de mensen die het doen en maken. Onze vrijwilligers willen we graag een keer in het zonnetje zetten door iedereen die vrijwilliger is voor de OLV van Lourdeskerk en de Parochie van de H.Familie, H.Guliëlmus en de OLV van Lourdes uit te nodigen voor een lunch van 12.00 tot en met 14.00 uur in de kerk, gewoon als aardig gebaar en ook om elkaar te zien en de bemoedigen. Het is ook weer eens wat anders op 3 september. Opgeven: 043 3634348

GEDOOPT IN DE OLV VAN LOURDES:

Op zondag 14 augustus is in de OLV van Lourdes Daniël van Baalen gedoopt de zoon van Matthé en Franke van Baalen – Schoutem uit de Loevesteinlaan 495A in Den Haag. Het is alvast een vooruitlopen op zijn trouwen samen met Liza die acoliet is in onze parochie.

Op zondag 21 augustus is in de OLV van Lourdes Julie Kars gedoopt de dochter van Frank en Daisy Kars – van Zeijl uit de Kasteel Rimburlaan 57

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN

In de Zeven bronnen is in de gezegende leeftijd van 100 jaar en ruim 6 weken **Jeanne Sillen – Meijers** overleden. Zij was de tweede dochter van 7 meisjes en 1 zoon van de slager van Meerssen. In Meerssen hebben we afscheid van haar mogen nemen op dinsdag 9 augustus in de basiliek. Ik mocht daarin voorgaan en opeens zag ik me staan aan de hand van mijn opa, ook in die kerk in Meerssen, waar ik met mijn opa naar toe was, die daar zijn broer bezocht. Als je dus oud wordt roep je oude herinneringen naar boven. Jeanne heeft geen gemakkelijk leven gehad. Zij is 33 jaar weduwe geweest. moeder van 2 jongens, Paul en Roel. oma van 2 kleinkinderen Katja en Vera. Mogen we haar ,die haar hele leven als Martha was, dankbaar gedenken als een Maria in de hemel waar ze nu rust en vrede mag hebben.

Thuis op het Resessenplein 87 overleed **Jacqueline Paulissen** de levenspartner van Jerrel Karijosemito en de moeder van Jelson. Jacqueline werd gesloopt door kanker, zij is net geen 50 jaar mogen worden. Zij was een creatieve, actieve vrouw die overal aan mee deed. Hier in het Wittevrouwenveld is zij opgegroeid. In 1998 heeft zij de Alphons Winterprijs gekregen, net als enkele jaren eerder uit de zelfde straat de Burg. Nierstrassstraat in het Wittevrouwenveld Ernest Spronken. Op woensdag 17 augustus hebben we van Jacqueline in de OLV van Lourdes afscheid genomen en haar te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas bij haar vader.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 3 september

Vrijwilligersdag parochie

19.00 Jozef Cruts en Cornelia Cruts – Satijn / Josephina Cruts en Gerardus Cruts / Zuster José Debeefe / Paul Winckers / Herman Steinbach / Jean Driessen

Zondag 4 september

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zeswekendienst voor Nettie Penders – Medenbach / Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / 4^e jaardienst Jules Janssen / 1^e jaardienst Annie Schuyt – Kos / Venny Janssen – Hermans / Gertruda Dassen Veulemans

Maandag 5 september

09.00 Johannes en Ans Smeets – Willems / voor de overledenen van de fam. V.d.Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 6 september

09.00 Pastor Jo Sax / voor overleden ouders, broers en zussen

Woensdag 7 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 10 september

19.00 Tiny Neissen / Wies Reinards – Tans / Jes Mulkens – Verbert / Truus Thieman / Crapels / Willie Steinbach – Wijtkamp / James Flynn

Zondag 11 september

Pelgrimsmis

10.30 Voor de overledenen van de fam. Steps – Colaris / Carmen Schoenmaeckers en Henriëtte Schoenmaeckers – Leunissen / Els Verhoeven / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Ineke Buteyn – Dubois / Mia Dritty - Vandewall / George van Loo

Maandag 12 september

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria jaardienst voor overledenen

Dinsdag 13 september

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keyzers – Franken / voor de overleden zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 14 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria / voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 17 september

19.00 Marie Bijlders – Walthie / Silvia Haan – Grit / Rita Thomissen – Wetzels / Nolda Herijgers – de Baar / Maud Wieken / Eugene en Mia van Dooren – Magnée

Zondag 18 september

10.30 Zeswekendienst Liane Louis – Dams / Luzia Smits – Croë / Anna M. Bollen en familie / eerste jaardienst Math Revenich / Fiena Pieters – Vrancken / Paula van den Broek – van der Meys / Ine Geelen / Jo Somers -Creemers

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.