



BUURTKRANT

Wittevrouwenveld

jaargang 27 nr. 4
augustus 2005



Interview met Anja Lion



Schoolvakantie, de buurt is leeg en ik ben dringend op zoek naar een buurtbewoner/ster voor in de buurtkrant. De helft van de Wittevrouwenveldse mensheid is onbereikbaar. Maar al rondfietsend en lopend krijg ik een geniale inval. Anja Lion van de Twirling Stars !!! Zij verdient het om eens in het zonnetje gezet te worden.

Anja is gewoon thuis en vindt het prima om eens uitgebreid te praten over haar levenswerk.

"Nee" grinnikt ze, ik ben geen geboren en getogen Vrouwenveldse. Weet je dat ik daar zelfs ruzie over heb gehad? Zo zijn er soms zeer eigenwijze buurtbewoners die beweren dat ze mij van vroeger kennen enz. Maar ik ben geboren in Duitsland en daar heb ik tot mijn 16e jaar gewoond. Door familieomstandigheden ben ik toen naar Maastricht verhuisd. Via Heer naar Malberg en toen ik begin 20 was kwam ik hier in deze buurt terecht. Ze vertelt vrolijk over haar majoretten jeugd in Duitsland.

Ik ben zo rond mijn 4e jaar begonnen. Majoretten waren destijds nog vrij onbekend. Door familie kwam ik met deze sport in aanraking. Alles heb ik zelf geleerd, dus ik stond inderdaad urenlang te oefenen en te huppelen voor de spiegel. Deze hobby werd steeds groter en ik werd steeds fanatieker. Toen ik eenmaal in het WvV kwam wonen werd er een majorettenclub opgericht. In de Edí destijds samen met Harie Zwackhalen. Dit liep een aantal jaren heel goed. Maar ik werd zwanger van dochter Jessica en toen moest ik stoppen. De groep viel toen uit elkaar. Ik ben toen een tijd lang gaan voetballen bij Rhc en WvV. Dat was wel leuk, maar eerlijk gezegd

was dit niet mijn passie. En kleine Jessica deed toen al niks liever dan dansen en springen. Ik kreeg een blessure. De huisarts adviseerde mij om te gaan fitnessen. "Maar" dacht ik bij mezelf, dan kan ik net zo goed weer beginnen met majoretten want daarmee gebruik je ook al je spieren.

Zo gezegd ze gedaan, en op 16 november 1995 werd de Twirling Stars opgericht. U leest het dus goed, deze groep bestaat dit jaar 10 jaar !! Nee, zegt Anja, ik ga geen groot feest organiseren. Wel komt er een Twirling weekend, maar dat wordt ergens anders georganiseerd. We praten even verder over het verschil tussen twirlen en majoretten. Twirlen is toch met stokjes, vraag ik haar. "Stekken haangen in de buim" verbetert Anja mij. Dat noemt men batons. Alle dansspasjes, de muziek, de kostuums bedenkt ze met haar deelnemertjes zelf. Wie wel eens een optreden heeft gezien is flink onder de indruk van de prestaties van deze dames, en terecht. Want ze vallen behoorlijk in de prijzen !! Zo zijn er inmiddels al 3 kampioenen. Dochter Jessica Lion en Joanna van Dijk behaalden het Nederlands kampioenschap. Linda Koopman haalde onlangs zilver. Van de 11 shows zijn er 7 prijzen gegaan naar de Twirling Stars !!! Dus buurtbewoners; u bent het waarschijnlijk helemaal met mij eens dat we trots mogen zijn en dat Anja met haar dames een plaats in de buurtkrant verdient.

Twirlen is echt sport. Majoretten liepen vroeger voor de harmonie. Nu trainen we 2 keer per week. De gymzaal is bijna te laag, sommige twirbatons (geen stokjes)



raken het plafond al. Maar nieuwe leden zijn altijd welkom !!

Tevreden is ze wel over de buurt. De communicatie kan wel wat verbeteren, zegt ze. Het is wel eens voorgekomen dat ik de Twirling Stars aangekondigd zag staan voor een buurtfeest. Ik dacht dat ik iets vergeten was, maar ze gingen er gewoon van uit dat ik wel mee zou doen. Soms zeggen ze dat ze me niet kunnen bereiken. Tja, bij deze; 065242873. Tevens voor nieuwe leden !!!!

Voor de 12 tot en met 18 jarigen zou er ook wat meer kunnen gebeuren. Veel jongeren staan vaak bij mij voor de deur. Bij het jop worden ze weggestuurd en eigenlijk kunnen ze nergens heen. Maar verder vind ik het een prima buurt en zou ik ook echt niet weg willen.

Bovendien, beste Anja, staat de buurt dit laatste ook niet toe. We hopen dat je nog heel lang doorgaat met deze unieke groep, dat er nog veel kampioenen zullen volgen. Dus dames; proficiat met jullie medailles. Ga zo door. En voor degenen die nu nog steeds niet weten waar ze Anja kunnen bereiken; ze is tevens de buurvrouw van Sefke Zwackhalen. Dus dat kan niet missen !!!

Anja, succes!!!! En voor de buurt en alle lezers; geef ze eens een groot applaus als ze weer een keer langs komen !!!! Want dit is met recht een club om trots op te zijn !!!

Ook meedoen? Bel Anja 06-52452873 of mail naar A.Wingens@home.nl

Manon Pachen

Verhuizen - Verhuizen - Verhuizen - Verhuizen

Dat is momenteel het meest gebruikte woord in Wittevrouwenveld, op vakantie na dan toch.

Inderdaad. Wij verhuizen van Maris Stella naar het spik splinter Nieuwe Trefcentrum aan de Edisonstraat en wel op 30 en 31 Augustus, en krijgen daar een nieuwe plek om onze artikelen voor de web-site en de buurtkrant te schrijven.

Het telefoonnummer van Maris Stella **3620066** verhuist mee naar het **Trefcentrum Edisonstraat 4 6224 GK** en is vanaf dinsdag 30 augustus al meteen in gebruik.

Het Hart van Wittevrouwenveld gaat weer kloppen.

Annie van de Put

DAG MARIS STELLA, HALLO TREFCENTRUM!!!

Beste buurtbewoners,

Zoals u mogelijk al weet gaat Maris Stella verhuizen en wel naar het nieuwe Trefcentrum in het hart van Wittevrouwenveld.

Met ingang van maandag 5 september bent u van harte welkom op onze locatie in de Edisonstraat nr 4, 6224 GK Maastricht.

Ons telefoonnummer blijft hetzelfde: 043 - 362 00 66.

Wie gaan er allemaal naar het Trefcentrum:

- kinderwerk (ook kindervakantiewerk)
- tienerwerk
- jongerenwerk
- buurt-informatie-centrum (BIC)
- buurtopbouwwerk
- ouderenadviseurs

- Homestart
- contactpersoon woonwagenwerk
- spreekuurhouders (de tijden blijven hetzelfde):
 - WAO spreekuur (dinsdagmiddag 14.00-16.00 uur)
 - Kredietbank Limburg (Op afspraak)
 - Consulenten Sociale Zaken (donderdag van 09.00-12.00 uur)
 - Verlengde Serviceverlening van het Gemeenteloket (maandagmiddag op afspraak)
 - Algemeen Maatschappelijk Werk (donderdag van 09.00-12.00 uur)
 - Politiespreekuur (woensdagmiddag 14.00-16.00 uur)
 - Woningstichting Servatius (dinsdagmiddag 13.00-15.00 uur)
 - BIC (maandag 09.00-12.30 uur; woensdag 09.00-16.00 uur; donderdag 09.00-12.30 uur)

U bent van harte welkom in ons nieuwe Trefcentrum.

www.wittevrouwenveld.nl



Redactie
Aartshertogenplein 24
6226 XZ Maastricht
tel: 043-3620066
Contactpersoon: Bettie van der Linde
tel: 06-40448924
redactieteam@mijnplein.nl
www.wittevrouwenveld.nl
Oplage: 2700
Drukker: Econoom (Beek)
Layout: Marcel Roes

Deadline eerstvolgende krant: 1 okt. '05



Als kind speelde ik graag winkeltje. Ik legde een kleed op de stoep en stalde oude troep uit: een pop zonder ogen, een gevonden beer, stukgelezen stripboeken, speldjes uit de tijd van de speldjes rage, stuiterballen uit de tijd van de stuiterballen rage en een stel versleten tollens uit de tollentijd. Alles 10 cent schreef ik op een stuk karton en ging vol goede moed naast mijn kleedje zitten. Nu maar wachten op klanten. Dat kon nog wel eens lang duren. De straat waar wij woonden lag in een rustige nieuwbouwwijk, dus erg veel volk was er niet op de been. Toch was dat wachten nog lang niet het moeilijkste. Het werd pas lastig als er wel een mevrouw of meneer voorbij kwam. Als de zaken slecht gaan moet je dat als winkelier vooral niet laten merken, zoveel had ik al wel begrepen van het kleine ondernemerschap. En omdat ik overduidelijk niets om handen had waarmee ik succesvolle indruk kon maken, probeerde ik het juiste gezicht op te zetten. Een gezicht waaraan de voorbijganger kon zien dat hoorde bij een verkoper die altijd druk druk met klanten in de weer was, maar die heel toevallig nu even pauze had omdat er heel toevallig nu even geen klant in de zaak was. En die er alle vertrouwen in heeft dat zo meteen de mensen zich weer met tientallen tegelijk voor zijn kassa zullen verdringen. Meestal deden de voorbijgangers precies datgene waar ze hun naam aan danken: ze gingen voorbij. Zonder mijn koopwaar of gezicht te zien. In de Frankenstraat liggen zelden kleedjes op de stoep, maar er zijn wel veel winkels met verkopers en ook zijn er altijd veel voorbijgangers. Dat zorgt voor een hoop levendigheid. Hoe zal dat zijn als straks de winkels verhuizen naar de Voltastraat? Verhuizen die voorbijgangers dan mee? En hoe moet het dan met de winkels die achter blijven?

Zouden er voor hen voldoende voorbijgangers overblijven? Terwijl ik me alvast mentaal probeer voor te bereiden op een stille, saaie, Frankenstraat komen er intussen ook doodgewoon nieuwe winkels bij. Waar vroeger de dierenwinkel zat, zit ineens een nieuwe dierenwinkel. En op een plek waar jarenlang geen enkele woon- of winkelactiviteit was te bespeuren zit nu opeens een winkeltje, een lief klein winkeltje waarvan ik de naam natuurlijk niet mag noemen. En dat is nogal jammer want ik gun dit winkeltje een succesvol bestaan - dat gun ik iedere winkel natuurlijk, ik ben heus de kwaadste niet - maar dit is zo'n dapper klein winkeltje waar ze iets ongebruikelijks verkopen, iets wat je niet elke dag nodig hebt, iets waarvan je je afvraagt of dat wel gaat lopen hier in de buurt. En dus maak ik driftig mond op mond reclame. Uit solidariteit. Het pandje is prachtig opgeknapt en ingericht; en de bloemboeketten van vrienden en familie vrolijkten de eerste weken de boel nog extra op. De twee dames die de boel bestieren hoeven voorlopig nog niet te oefenen in ik-doe-nu-even-niets-maar-ik-heb-het-eigenlijk-heel-druk-gezichten. Als ik voorbij kom is er altijd bedrijvigheid. Is het geen klant die wordt geholpen, dan wordt er toch druk overlegd of getelefoneerd of dingen uit dozen gehaald en ergens neergezet. En dat ziet er allemaal erg echt, en niet toneelgespeeld uit. Gelukkig. Wat trouwens extra bijzonder is: de spullen kosten nog net geen 10 cent, maar heel veel scheelt het niet. Dus ga kijken zou ik zeggen, wees geen voorbijganger maar een binnenwipper. En zegt het voort, zegt het voort.

Reageren? Email: frank@wittevrouwenveld.nl

Op 21 juni jl. is mijn moeder overleden. Dit gedicht schreef ik voor haar en heb ik in de kerk voorgelezen.

*De dood bestaat daar niet meer,
er is alleen maar eeuwig leven.
Aan de andere kant van de regenboog.*

*Daar is geen duisternis meer,
en geen verdriet
of pijn.*

*Daar is alleen maar licht
en zonneschijn,
warmte en liefde.
En er zal nooit
meer ellende zijn.*

Aan de andere kant van de regenboog.

*Ma is van ons weggegaan.
Ze was moegestreden,
en moe geleden.
Als een nachtkaaars
is zij uitgegaan.*

*33 jaar geleden...
is Con naar de regenboog gegaan,
hij was pas zeventien...
haar zoon, onze broer...*

Een zwaar verlies om te dragen.

*Maar nu weten wij
Dat aan de andere kant van de regenboog
iemand op haar wacht.*

*Con is haar komen halen,
Ze vertellen elkaar nu eindeloos hun verhalen*

*En wij zijn nog hier en hebben verdriet,
wij zullen haar missen,
en vergeten haar niet.*

*Maar ooit een keer,
dat is een mooie gedachte.
Weten wij*

*dat zij daar ook op ons wachten...
Aan de andere kant van de regenboog.*

Anita. juni 2005.

Wij wonen nu in Malberg, maar komen iedere keer terug voor het Manus feest voor de gezelligheid maar ook om de oude bekenden te treffen.



Leuk en gezellig, wat me wel opvalt is dat alle podiums tegelijk stil zijn of tegelijk muziek maken, en er moeten meer stoelen staan om uit te rusten.



Wat wij leuk vinden is dat er ook iets voor de kinderen te doen is, ik ben het meest nieuwsgierig naar de Marokkaanse Frans Bouwer of hoe heet die ook alweer?



Wij hebben overal van geproefd van zoete turkse thee en koekjes tot een maastrichts pilsje, eigenlijk was alles gewoon lekker.



Ik vind het prachtig, hoe zal ik het zeggen, luister het is een stadsfeest in ons dorp, ja toch, pluimpje voor de organisatie.



DATA OM TE ONTHOUDEN:

BUURTPLATFORM

Eerstvolgende bijeenkomsten: woensdagavond 14 september om half acht in het Trefcentrum. Belangstellenden welkom!



Opening Graffitiproject Bauduinstraat (stenenveldje): woensdagavond 26 september.

Opening nieuwe Trefcentrum: ????????????

WOENSDAGMIDDAG-INSTUIF voor kinderen van 4-12 jaar van 14.00-15.30 uur in het Trefcentrum, Edisonstraat (kost 1 euro).

Zaterdagavond 3 september: stedelijke kinderdisco in het City-Centrum (3,50 euro).

Woensdag 7 sept. Bezoek aan GAIA-dierenpark (13,50 p.p.).

Zaterdag 17 sept. Sportdag op Dousberg.

**alle inlichtingen bij:
Kinderwerk Wittevrouwenveld
(043-3620066)**

PROFICIAT GEORGE!

**De Gouden Manus ging dit jaar naar George van Loo die zich met onverzettelijk optimisme al jarenlang druk maakt voor het welzijn van onze buurt!
EN BEDANKT!**

Wethouder Jacques Costongs opent graffitiproject ('Stenen Veldje') op woensdagavond 21 september

Het voetbalveldje ("Stenen Veldje") aan de Burg. Van Oppenstraat zal kleurig worden aangekleed met graffitipanelen. Deze panelen zijn momenteel in de maak en worden door een tiental jongeren uit Wittevrouwenveld opgespoten.

Wethouder Jacques Costongs zal de officiële 'opening' van deze graffitipanelen en aankleding van het "Stenen Veldje" doen. De opening vindt plaats op woensdagavond 21 september rond 19.30 uur aan de Burg. van Oppenstraat.

De jongeren die de graffiti op de panelen spuiten, hebben eerst workshops gevolgd bij professionele kunstenaars. Tijdens het afgelopen Manus van Alles-buurtfeest op 26 juni hebben de jongeren hiervan al een demonstratie gegeven. Het thema van de graffiti is 'Ruffside 24', een benaming voor Wittevrouwenveld die veel jongeren gebruiken en oorspronkelijk afkomstig is van MVV-supporters. De opening wordt begeleid door muziek en er vinden ook andere activiteiten plaats zoals een klein voetbaltoernooi. De activiteiten starten om 19.00 uur.

De opening wordt, samen met de jongeren, georganiseerd door gemeente, buurtplatform Wittevrouwenveld Aktief en Trajekt.

Contactpersonen:

gemeente: Elise Oosterbaan (afd. Communicatie, tel. 3504216 / elise.oosterbaan@maastricht.nl)
Trajekt: Bram Winantz (Trajekt, tel. 0624211390 / bram.winantz@trajekt.nl)

2 x leren schilderen/tekenen: kom eens langs!

De schildercursus van Trajekt start het nieuwe seizoen op dinsdagavond 27 september a.s. om half acht in het Trefcentrum



De woensdagmorgen-lessen op 't Vrouweveld zijn de hele zomer doorgegaan: van 9.30-11.30 uur in de Van Oppenstraat 123



Alle klussen in, om en aan het huis!

Voor meer informatie:
3633470

Afscheid jeugdwerker Wittevrouwenveld



Ongeveer 2,5 jaar geleden ben ik begonnen met het kinderwerk in Wittevrouwenveld. Na de vakantie zal mijn takenpakket veranderen en zal ik elders gaan werken.

Dat betekent dat het kinderwerk door iemand anders wordt uitgevoerd en wel door Manon Pachen. Manon heeft voor

mij ongeveer 10 jaar lang het kinderwerk in het Wittevrouwenveld gedraaid. Zij zal vanaf september beginnen met de clubs en activiteiten voor de kinderen in de buurt.

Bedankt Bob en veel succes met je nieuwe baan! Fijn dat Manon blijft.

Nieuwe bomen in de Frankenstraat

In de Frankenstraat was een groot aantal oudere perenbomen aan vervanging toe. De bomen zijn vruchtdragend en geven daarom overlast. Daarom zijn in augustus alle perenbomen (op deel van Frankenstraat tussen A2 en Marconistraat) gerooid. In de periode tussen het weghalen en weer planten van de bomen zullen de boomgaten tijdelijk worden dichtgestraat zodat er geen gevaarlijke of onverzorgde situatie ontstaat. Er is bewust gekozen om de uitvoering te starten in augustus omdat dit tijdstip vóór het vallen van de vruchten ligt, maar ook om de "kale" periode zo kort mogelijk te houden.

Eind 2005, in elk geval vóór de feestdagen, worden de nieuwe bomen geplant inclusief boompaal en boomband. Bij extreme weersomstandigheden zal de planning wel moeten worden aangepast. Het nieuwe boomtype wordt een z.g. "Pyrus calleryana Chantecleer", een sierpeer die géén vruchten draagt.

Voor meer informatie: P. v.d. Waa (dienst SBF/Integraal Beheer), tel. 3505248.

Het rooien van de 23 bomen zal gebeuren in de weken 33 en 34.

Het rooien bestaat uit:

- verwijderen straatwerk
- kappen bomen
- verwijderen stronken
- afvoeren takhout
- verbeteren plantgat d.m.v. aanbrengen van teelaarde
- tijdelijk herstraten van de boomplantgaten.

de inktpot

DE inktdiscounter van Zuid Nederland.
Nu NIEUW in Maastricht,
Frankenstraat 138b, tel.nr. 3626601

Nieuwe compatible

inktcartridges en navulinkten

voor SPECTACULAIR LAGE PRIJZEN

CANON	€ 2,50
EPSON	€ 2,50 / € 5,95
Navulinkt Lexmark en HP 100 ml.	€ 7,95
Fotopapier vanaf	€ 1,30

Kom zelf kijken.

Klachten? (tel: 3504000)

Meld die aan het gemeentelijk klantenmeldpunt. En zo mogelijk ook aan het Buurtplatform, dan kunnen ze ook in het Wijkteam besproken worden

De kunst van het schilderen



Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht
tel.: 043-362 08 50

Drankenhandel Van Aubel

alle dranken, tapinstallaties,
meubilair, koelkasten, ijsblokjes
en nog véél meer

☎ 043-36 34 9 34
Eburonenweg 45 Maastricht

HORREN

op maat gemaakt
en thuis bezorgd.
Bel Pelo doe het zelf:
043-3622519

Groente & Fruithandel YASAR MARKET Turkse specialiteiten

Frankenstraat 177
6224 GM Maastricht Tel. 3638520



BUURTPLATFORM

ÓÓK OP HET INTERNET:
WWW.WVACTIEF.INFO
tel: 363 63 79 (secretaris)

Zondag 4 juli een mooie warme zomerdag

Voor 't Wittevrouwenveld stopt een dubbeldekkers-bus, overal zie je groepjes mensen met tassen vol eten en drinken richting van Oppenstraat lopen.

Gezinnen met kinderen, oma's en opa's met de klein-kinderen, een groepje dames van het zangkoor, kortom alle leeftijden zijn aanwezig.

In totaal 50 volwassenen en 30 kinderen reageerden, verheugden zich op en gingen mee met het jaarlijkse uitstapje dat Bieke de Keukeleire organiseerde.

De grote bus was nog te klein, er moesten twee auto's achteraan rijden.

80 personen waren het, het waren geboren en getogen Wittevrouwenvelders en Wittevrouwenvelders die elders geboren zijn, allemaal op weg naar het nieuwe GAIA dierenpark in Kerkrade, waar je uren kunt rond wandelen, echt een aanrader. Overal in het park kwam je mensen van "ons" tegen, er klonk altijd een groet of je kreeg een glimlach.

Halverwege was er zelfs koffie met vla geregeld en voor de kids een ijsje.

Om 18.00 uur vertrokken we in een warme bus richting huis waar we om half zeven moe maar voldaan afscheid namen, het was een mooie ervaring en een fijne trip geweest.

Bieke heeft een groep mensen en mensjes een fijne dag bezorgd.

Kortom ik wil bij deze een grote dank uit brengen aan Bieke, die het toch maar klaarspeelt om ieder jaar een dagtocht te organiseren die voor iedereen betaalbaar is.

CHAPEAU BIEKE

Annie van de Put

Info-winkel Centrumplan Wittevrouwenveld

Het nieuwe Trefcentrum, een van de projecten van het Centrumplan Wittevrouwenveld (een samenwerkingsproject van Servatius Woningstichting en gemeente), is onlangs in gebruik genomen. De officiële opening volgt! Ook de overige projecten zijn volop in ontwikkeling: nieuwbouw, winkelcentrum aan Voltastraat, plannen m.b.t. Frankenstraat. Aan het Voltaplein zijn woningen gesloopt zodat in 2005 nog met de start van de nieuwbouw kan worden begonnen.

Aan de Frankenstraat is de Info-winkel over het Centrumplan gevestigd waar iedereen met zijn vragen terecht kan. Deze Info-winkel is twee middagen per week open:

woensdag van 14.00-18.00 uur (medewerker Gemeente) en

donderdag van 14.00-19.00 uur (medewerker Servatius).

Het adres is Frankenstraat 149.

Contactpersonen:

Koos Smeets / Servatius, tel: 3284400 / email: j.smeets@servatius.nl

Elise Oosterbaan / Gemeente (voorlichting stadsdeel noordoost), tel: 3504216 / email: elise.oosterbaan@maastricht.nl

Buren dat zijn we allemaal

Buren die hebben we allemaal en Buren dat zijn we allemaal.

Maar niet iedereen kent zijn buur.

Onder dit motto is Humanitas en Woonpunt onlangs een kaarten actie gestart. Zij stuurden hun bewoners een set vrolijke ansichtkaarten toe. Die kaarten nodigen uit een berichtje te schrijven aan mensen in de buurt.

Er is een kaart bij die de huurders kunnen gebruiken om aan te geven wat ze zelf graag zouden willen doen om de buurt of de relaties in de buurt te verbeteren.

Woonpunt en Humanitas inventariseren deze ideeën en zullen hier follow up aan geven.

Ik vind dit een leuk idee en juich het toe dat zo iets gebeurd. Ik ben benieuwd of de kaarten ook gebruikt gaan worden. Wie weet heb ik er morgen eentje in de bus, al was het alleen maar om even een goede dag te wensen.

ER is zelfs een kaart bij waar op in 10 verschillende talen staat

Gooijendaag, wie geit 't mét uuch?

Samenvatting van een rondschrijven van Woonpunt...

Annie van de Put



SUPERMARKT GASTON LEMLIJN

Het adres voor uw
dagelijkse boodschappen!

Frankenstraat 53A
Telefoon 363 48 15

SPECIALZAAK

TON
ROUWENHORST
daar steek je wat van op!

Frankenstr. 118 - Maastricht - Tel. 3621144

DREAMZ

Vanuit het Golden Tulip Apple Park Maastricht loopt u zo ons Dreamz Restaurant binnen. Een concept dat kan worden omschreven als casual dining. De inrichting van het restaurant is bijzonder knus en straalt derhalve veel sfeer en ambiance uit. De menukaart is zeer gevarieerd; steaks, satés, diverse verse salades en ga maar door. Lekker veel en lekker veelzijdig. Vraag ook naar onze brunches en Masterclass Koken (tel. 043 - 352 90 00).

Dreamz family Restaurant
Pierre de Coubertinweg 1-3
6215 BT Maastricht
www.applepark.nl
info@applepark.nl

Optiek Knobben B.V.

Het adres voor:
nogmeting,
brillen en contactlenzen.

FRANKENSTR. 148 MAASTRICHT



043-3635308

Hier (1/16) kan uw advertentie staan.

1/8 pagina (10cm x14cm) : Euro 335,80 p/j

1/16 pagina (7cm x 10cm) : Euro 213,25 p/j

1/32 pagina (5cm x 7 cm) : Euro 149,75 p/j

www.wittevrouwenveld.nl