



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 09

2 mei 2015

OP WEG NAAR HEMELVAART

God, na een topervaring, dan weer terug met twee voeten op de grond, dat is niet eenvoudig, want je wilt dat moment vasthouden.

Trouwens zo is het ook niet gemakkelijk, na een vervelende situatie de gewone draad weer op te pakken. Angst en wantrouwen kunnen je blokkeren.

Het leven is nooit gelijkmatig. Het gaat op en neer als eb en vloed, zoals dag en nacht, licht en donker, zoals vreugde en verdriet, pijn en geluk.

Eerst de neerdaling ter helle en dan opgestegen naar de hemel, om terug te komen. Is het te volgen? Ja en Nee! Daarvoor hebt je de goede Geest nodig.

AAA-LOCATIE

“Kerken liggen meestal op een A-locatie. Neem de kerk van Limmel. Dat is toch een prachtige plek. Daar zou je zo van alles kunnen beginnen als je de kerk hebt afgebroken. Je hebt dan een plek centraal midden in de buurt”, merkte de ambtenaar van de gemeente enthousiast op, toen we aan het praten waren naar aanleiding van de problematiek rondom de begraafplaatsen. De begraafplaats Tongerseweg is verliesgevend, en hij had van de gemeente de opdracht gekregen te gaan praten met de verantwoordelijke van de andere begraafplaatsen in Maastricht, met de vraag of er een mogelijkheid bestaat om samen op te trekken, om kosten te besparen, en om het begraven weer aantrekkelijker te maken. Hij wist te vertellen dat op dit moment 70% van de Maastrichtenaren gecremeerd worden; dat ze op de Tongerseweg op het moment de 200 begrafenissen met bijzettingen en urnenplaatsingen niet meer halen. Hij dacht wel dat nu wel het ‘dieptepunt’ inzicht kwam. Hij vond dat we ook meer reclame moesten maken voor begraven. Het hoeft niet duurder te zijn dan cremieren. Waarom is een eenvoudig kruisje, ipv een dure steen, niet goed genoeg? En als ouders hun kinderen niet willen opzadelen met het onderhoud, waarom dan niet tegen een kleine vergoeding geregeld dat de Begraafplaats het onderhoud onder zijn hoede neemt? En natuurlijk kwam het verbod op het spuiten ter sprake. Op de Tongerseweg kenden ze maar al te goed de problemen en de commentaren. Misschien, zo dacht hij, kunnen we samen nieuwe werkplekken vinden in het kader van de participatiewet. En zo kwamen we van het een op het ander. Ook op de vraag waarom Maastricht nog steeds geen crematorium heeft. Is het niet veel beter als er een crematorium hier in de buurt is? Dan hoeven de mensen niet zo ver te reizen. Het meeleven is gemakkelijker, dat is goed voor de betrokkenheid in de buurt. Wat mij betreft mag er een crematorium komen op Oostermaas. Waarom niet? En zo kwamen we uit op wat een geschikte locatie is, voor als je iets wilt en dus bij de kerken en hun A-locaties. Dat is natuurlijk helemaal commercieel gedacht. De kerk weg en een nieuwe economische trekpleister er voor in de plaats. Maar..... maar als de kerk weg is wat blijft dan nog over van die A-locatie? Maakt de kerk juist een bepaalde plaats niet tot een bijzondere plek,

door haar geschiedenis en door haar betekenis, als verwijzend naar een andere werkelijkheid. Zelfs voor niet-gelovigen, en voor mensen die nooit in de kerk zelf komen, kan zo'n gebouw een bepaalde meerwaarde hebben. Haal je de kerk weg, wat blijft dan over? Een gewoon plein? Een gewone straat? Wat is in Wyckerveld over, wat is in Nazareth over? Ja, de toren en de Antoniuskapel en die roepen verhalen en een verleden op en maken die plek toch weer bijzonder. Wij, de Lourdeskerk? Hier moet het wel een AAA-Locatie zijn, vraag het maar aan de mensen van de A2.

Pastor Mattie Jeukens ofm

LAWAAI OP STRAAT

Vandaag zondag 19 april 2015 hoor ik opeens heel veel lawaai op straat. Als ik ga kijken hoor ik dat Geuselsport voor het derde achtereenvolgende jaar kampioen is geworden. Proficiat, een geweldige prestatie. Even later komt het elftal langs op een platte wagen. De voorzitter sprak me even aan en zei: "We hebben een goed team, dat bij elkaar wil blijven". Mooi dat een echt team tot veel instaat is. Op elkaar ingespeeld zijn is een speciale kracht. Ik gun het ons allemaal.

NIEUWE BUREN

Behalve het Werkhuis is op zondag 19 april 2015 ook de open dag geweest; Caracola. Caracola betekent "Zeeschelp". Caracola wil een stimulerende plek zijn voor heel uiteenlopende projecten in de Theresiaschool. Het is een soort creatieve broedplaats. Wie weet welke eieren er uitgebreed zullen worden. Als parochie wensen we onze burens alle succes.

EERSTE H. COMMUNIE

De voorbereidingen zijn in volle gang. Je merkt aan de kinderen en de ouders dat 14 mei 2015, Hemelvaart nu snel dichterbij komt. Op woensdag 29 april 2015 hebben we de laatste ouderavond voor de Eerste H. Communie in het Trefcentrum. We beginnen om 19.00 uur.

FILM 1 Mei

Op 1 mei 2015 willen we de film *Poetry* afspelen in de sacristie van de kerk. We beginnen om 20.00 uur. *Poetry* was de eerste van de vijf films die door Jan Willem Otten werd besproken in het dagblad Trouw onder het thema: vijf onvergeeflijke films. Dat woord 'onvergeeflijk' mag te denken geven, en dat is precies wat die vijf films beogen.

DODENHERDENKING

Op 4 mei 2015, de dag voor 5 mei 2015 Bevrijdingsdag, is de Dodenherdenking. Altijd weer indrukwekkend. Dit jaar opnieuw op het Herdenkingsplein om 20.00 uur. Het is belangrijk daar bij te zijn. Misschien ook een tip voor een moment van stilte om 18.00 uur bij het herdenkingsmonument op het Koningsplein. Het buurtplatform Wyckerveld legt daar dan een krans neer en vervolgens ook nog bij de herdenkingsboom op het Old Hickoryplein.

GULIËLMUSKERK

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe berichten over de Guliëlmuskerk te melden. Wel hebben we het orgel overgebracht naar de Emmauskapel in de Lourdeskerk, waar het erg goed van pas komt en ook goed klinkt. Het merendeel van de kazuifels heeft ondertussen zijn weg gevonden naar de parochie in Amby en naar zusters in Merkelbeek. Nog steeds vieren we, op elke dinsdagavond om 19.00 uur de eucharistieviering, en om 18.30 uur bidden we de Rozenkrans.

OPBRENGST VASTENACTIE

Ook dit jaar hebben we een bedrag gescoord voor de vastenactie. Mede dank zij het werk van vrijwilligers, die de zakjes van de vastenactie hebben opgehaald, zijn we uitgekomen op een bedrag van € 183,75

HEILIGEN VAN DEZE TIJD

Heiligen vallen meestal niet op, pas als zij er niet meer zijn, mis je ze. Het zijn die bijzondere mensen op de achtergrond, die zaaien waar anderen oogsten. Het zijn mensen die eenvoudig en bescheiden dienstbaar zijn en vaak juist als er problemen zijn opeens de wind van voren krijgen. Kent u zo'n mensen? Misschien bent u er zelf wel zo een? Of zou je zo willen worden?

Pastor mattie Jeukens ofm



GEDOOPT:

Op zondag 19 april 2015 is **Ciana Fadda** gedoopt, de dochter van Silvano en Rebecca Fadda – Geelen uit de Kast. Rimbungstraat 15.

Dat de doop van Ciana ons allemaal tot zegen mag zijn.



Overleden:

Vrijdag 10 april 2015 overleed in het azM **Jan Kanters**, 59 jaar oud en de echtgenoot van Gertie Kanters – Simons. Zij woonden in de Edisonstraat. Het is heel snel gegaan met Jan. Hij hield van grapjes en wilde het leven nooit donker inzien. Maar achteraf bleek hij veel zieker dan iedereen, ook hij zelf had gedacht. Hij had een agressieve en snel groeiende kanker. Hij is de vader van Erwin. Zijn hobby was behalve grapjes maken ook platen draaien via internet. Met een shagie en een ‘tas’ koffie kon hij uren achter zijn PC zitten. Hij draaide zelfs voor de pastoor verzoeknummers. Op woensdag 15 april hebben we afscheid van Jan genomen in het crematorium in Geelen. Moge hij nu rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 2 mei

19.00 **(OLV)** Danique Dolmans / Lily Maessen / Richard Holtz
/ Marie Penders – Heckers / Bèr Habets / Petra Houten

Zondag 3 mei **5^e Zondag van Pasen**

1^e Weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 **(OLV)** Pastor Jan Linke / zuster Clementine Haan / mevr. A.H. Bollen en familie / eerste jaardienst Mietske Huntjes – Ummels / overledenen van de fam. Steps – Colaris / Ria Geerlings – van den Boorn / Sjaak Litjens / overleden ouders Elissen – Thomma

Maandag 4 mei **Dodenherdenking**

09.00 **(OLV)** ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria / voor alle slachtoffers van de oorlog (com. Dodenherdenking)

Dinsdag 5 mei

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 6 mei

09.00 **(OLV)** voor de overledenen van de fam. Vandewall- van Lijf

Donderdag 7 mei

15.00 **(Pileer)**

Zaterdag 9 mei

19.00 **(OLV)** 2^e jaardienst Natascha Stegen – Welters / Griet Werlotte – Hofman / Treesje Stevens / Jeanette Comijs / Agnes Niël / Willie Steinbach – Wijtkamp

Zondag 10 mei **6^e Zondag van Pasen**

Moederdag

10.30 **(OLV)** zeswewekendienst Helena Lion / overleden ouders Jef Koch en Mia Koch – Mommers en dochter Tiny Koch / Annie Nieste – Wanders / 2^e jaargedachtenis Pierre Nieste / Henny Merken – Crijns en Dennis / Mat Heugen / Jos Jaspers

Maandag 11 mei

09.00 **(OLV)** ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 12 mei

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Jos Nijssen

Woensdag 13 mei **Feest van Sint Servatius**

09.00 **(OLV)** voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 14 mei **Hoogfeest van Hemelvaart**

Communiefeest

10.30 **(OLV)** voor alle communicanten en hun ouders

Zaterdag 16 mei

19.00 **(OLV)** Greet Franssen – Swakhoven / overledenen van de fam. Claessens / Ernestine Vleugels, Madeleine

Vleugels en Maria Goërtz – Vleugels / Mia Camp –
Beckers / Bets Gielissen

Zondag 17 mei **7^e Zondag van Pasen**

10.30 **(OLV)** 1^e jaardienst Pierre Vleugels / Jef Jacob / Harry
Royen / Lou Zeekaf / Maurice Barthels / Andre
Colombain en Annette Asselmans – Colombain / Frans
Geerkens en Pie Geerkens

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres.Rooseveltin 211
6224 CP Maastricht |
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 10

16 mei 2015

Op 4 mei 2015 werd om 18.00 uur bij het bevrijdingsmonument een gebed uitgesproken waarvan hier een gedeelte. Het is van de Filipijnse Milleth Soriano:

Wij kunnen U niet domweg bidden, God,
om aan oorlog een eind te maken;
want wij weten
dat U de wereld zo hebt gemaakt
dat de mens zelf
zijn weg naar vrede moet vinden.

Wij kunnen U niet domweg bidden, God,
om een eind te maken aan alle ziektes,
want U hebt ons verstand gegeven
om geneesmiddelen en therapieën
uit te denken,
en er goed en dankbaar
gebruik van te maken.

Daarom bidden wij U
in plaats van dit alles, God,
om kracht, vastberadenheid
en een sterke wil
om de handen uit de mouwen te steken
in plaats van alleen maar te bidden,
en te doen in plaats van
alleen maar te wensen.
Amen.

DE AZALEA GESTOLEN

Zou daarom de stroom storing zijn geweest? Want er is weer een diefstal gepleegd. Uit de grote bloembak voor de kerk is nu de azalea gestolen. De mooie pot hebben 'ze' laten staan. Toen kon de dief namelijk in alle stilte zijn gang gaan. Waarom stelen mensen eigenlijk?

Ik ben het gaan op zoeken in de Tien Geboden. Daar staat in het zevende gebod: "Gij zult niet stelen". Toch doen mensen dat. Meestal is de schade die met de diefstal gepaard gaat groter dan de waarde van het gestolene. Kijk naar Heerlen, waar door de diefstal van één koperen buis een heel flatgebouw werd opgeblazen, en mensen geschokt dakloos werden en elders ondergebracht moesten worden. Hebben we toch iets van de raven, die als zij iets blinkends zien het meteen in pikken? We leven in een wereld die ontzettend gefocust is op geld en goed en op materiële zaken. Daarbij gaan we nu de bezuinigingen echt aan den lijve ervaren. Toch mag dat geen reden zijn om te stelen. Van andermans goed moet je afblijven. Zo simpel is dat, en toch is het niet simpel, want een gewone plant in een mooie bloembak voor de kerk kan men dus niet laten staan. Zeker zal de dief ook niet gedacht hebben dat, als het van de kerk is dat het dan van ons allemaal is. Ik vermoed dat de kerk de dief weinig meer zal zeggen. Misschien weet hij of zij zelfs niet eens meer wat een kerk is, anders doe je dat toch niet, al was het maar uit angst voor hel en verdoemenis.

Maar toch, het zit in ons mensen. Adam en Eva konden niet van die ene appel af blijven, waar ze nou net niet aan mochten komen. Koning David, de grote koning, waar Jezus een afstammeling van is, pikte niet alleen een wijngaard af van een arme man die verder niets had, hij pikte ook nog de vrouw in van een van meest toegewijde soldaten, en hij zorgde ervoor dat Uriël, de man van Betsaida, sneuvelde in de strijd, zodat hij haar voor zich alleen had. Het "willen hebben" zit diep in ons. Nog steeds vinden managers en directeuren, 'de koningen' van onze tijd, dat zij zich ook heel veel mogen toe-eigenen. Zonder blikken of blozen verdedigen zij de meest vorstelijke salarissen, ook als zij werken, in aan de staat verbonden bedrijven en banken.

Maar toch, eigenlijk hoop ik dat de azalea nu geweldig gaat bloeien en dat door zijn mooie bloei de dief toch wroeging gaat krijgen. Is

dat naïef geloof? Een van de grootste kerkleraren en theologen hier in het Westen is, zoals hij zelf vertelde in zijn Belijdenissen, tot in keer gekomen door het stelen van slechts één peer. Uiteindelijk heeft hij zich daarna bekeerd en heel mooie boeken geschreven, en inspirerende preken gehouden, die nu nog gelezen worden. Dat was Augustinus, die ook nog verzuchtte: "Veel te laat heb ik U lief gekregen!" Hij liet Gods genade binnen. En wij met de dief? Pastor Mattie Jeukens ofm.

COMMUNIEKINDEREN VAN 14 MEI:

Levi Beniers; Danycia van Bijnen; Joël Beckers; Elvira Breuers; Sylvana Pasveer; Demi Kicken; Dani Nelissen; Shauny Thomissen; Lorenzo Luijten; Devon Gielissen; Yaeda Kempen; Jayden Vroegop; Kyra Quaden; Tessa Quaden; Jennifer Boumans; Kevin Boumans; Giovanny Scheper; Nathalia Scheper; Kyenzo de Heus ; Kyaro Spee ; Vienna Kuipers ; Djayden Jurien; Callysta Jurien; Jaimy Kesler; Manoa Keulen; Kenji Driessen; Danny van de Kuit; Sharlena De Leeuw; Glenn Wijckmans; Kiaro Saes; Shendo Saes; Keano Lauwerijssen.

We hopen dat de Eerste H. Communie op Hemelvaart 14 mei voor jullie allemaal een onvergetelijke dag mag zijn geworden.

OPBRENGST VAN DE COLLECTE VOOR NEPAL

Het weekend van 2 en 3 mei 2015 is er aan de kerkdeur gecollecteerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. De opbrengst van deze collecte, die door de bisschop Frans Wierds was aanbevolen, was 198,37. Dank daarvoor. het geld is al overgemaakt naar giro 555.

GEEN LICHT

Woensdagavond gebeurde het opeens tijdens een vergadering van het kerkbestuur: geen licht meer in de hele buurt en meteen daarna politie en brandweer in de straat. Er bleek een ontploffing te zijn geweest in de verdeel centrale. Gelukkig waren er de nodige kaarsen die op tafel werden gezet, en zo kon de vergadering toch doorgaan, totdat gebonk op het raam ons deed schrikken. De deur bel deed het natuurlijk ook niet meer. Dré kwam binnen. Hij wilde dit tafereel graag filmen. Hij liep de kamer door maakte opnames en

was alweer vertrokken, voordat wij in de gaten hadden wat er was gebeurd. Ziet u ergens beelden van ernstige mensen rond een tafel met kaarsen, dan weet u nu van de hoed en de rand. De nasleep is dat de dag erna de straatverlichting het niet meer deed en elke lantaarn paal individueel aangezet moest worden, en voorlopig niet uit kan tot het euvel is verholpen. Er moest wel licht zijn voor de veiligheid.

TERUGKOMVIERING COMMUNICANTEN

Zaterdagavond 23 mei 2015 kunnen de ouders en de kinderen de DVD met de foto's komen ophalen in de sacristie na de mis van 19.00 uur. Ik hoop dat veel communicanten ook naar deze mis komen, dan kunnen ze weer hun Eerste H. Communie doen. Als er genoeg kinderen zijn kunnen we ook nog een lied uit de communiemis zingen. We vieren dan Pinksteren, het geschenk van de gaven van de Geest, de Helper en vertrooster.

ORGEL

Aangeboden door Rene een mooi elektronisch concertorgel van zijn vader. Eminent 550 de luxe twee klavieren en met voetenwerk en heel veel registers. Het is een machtig apparaat. Tel.: 06 81 10 83 59 Adelbert van Scharnlaan E 25

WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS

Er zijn er niet zoveel meer en die er zijn, mannen en vrouwen zijn op leeftijd. Maar er is ondertussen een heel nieuwe generatie van mensen die, ver weg en dichtbij, projecten op zetten om mensen te helpen. De bezieling van de missionarissen gaat door, om de strijd aan te gaan tegen onrecht en armoede en om de goede boodschap uit te dragen, dat mensen om mensen geven, en dat zo God om ons geeft. Het begint met "Luisteren met je hart". Dat is dan ook het thema van de Week van de Nederlandse missionaris. Bij deze Wegwijs vind u een folder daarover. Met Pinksteren houden wij een deurcollecte voor het werk van missionarissen.

GIELKESMERRET 2015

Zaterdag 20 juni 2015 de allerlaatste Gielkesmerret, op de bekende plek op het Aartshertogenplein voor de kerk, met een keur van

Maastrichtse artiesten en natuurlijk ook een markt met de mooiste spullen. Voor deze markt zijn nog kramen te huur voor 22 euro en je moet daarvoor bij Jo Dams zijn in de Aartshertogenstraat 14, tel 06 44 15 34 50. Grijp uw kans.

SNUFFELMARKT

Op zondag 31 mei 2015 wordt in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht, een snuffelmarkt gehouden. De organisatie is in handen van Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Rijders". De entree bedraagt € 1,00. De zaal is open voor bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur.

Er zijn nog enkele kraampjes beschikbaar (€16,00 voor twee tafels). Wilt u een kraam huren, neem dan contact op met John Huijts, telefoon 06 48 46 51 68.

Dit is de tweede van vier snuffelmarkten die dit jaar worden gehouden. De andere data zijn 27 september 2015 en 13 december 2015.

GULIËLMUSKERK

Op het moment wordt de laatste hand gelegd aan een kunst-historisch onderzoek van de Guliëlmuskerk. Voordat je een sloopvergunning aanvraagt moet er eerst zo'n rapport komen, om te voorkomen dat je eventueel een kostbaar monument zou afbreken. Zo'n rapport maakt ook de geschiedenis van de kerk en die is best interessant. Op dinsdagavond blijven we in elk geval nog tot de Gielkesmerret de eucharistie vieren, en we bidden de rozenkrans. Misschien een rede om mee te komen doen.

HEILIGEN VAN DEZE TIJD

Met het oog op Pinksteren en de Week van de Missionaris is dat niet zo moeilijk, heiligen in deze tijd zijn ook mensen met een missie, mensen die met bezieling zich willen inzetten voor anderen. Missionarissen zijn mensen, die getuigen met hun daden en hun woorden, die daarbij aansluiten. Een missionaris is iemand die anderen ook probeert te bezielen, inspiratie te geven om wat van het leven te maken. Er wat van durven maken is een 'heilige' opgave. Voorkom dat je ooit spijt krijgt van tijd die je verprutst of verdaan hebt.



GEDOOPT:

Op zondag 3 mei 2015 is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Ranomi** gedoopt de dochter van Maikel en Ashley Bonfrere – Koch uit de Kasteel Hillenraadweg 70. Ranomi is het zusje van Kenji.

Op zondag 10 mei 2015 is één dag naar zijn eerste verjaardag **Kane Beckers** gedoopt de zoon van Etienne en Marielle Beckers – Bijlders uit de Burgemeester van Akenstraat 37.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap voor ons en voor de kinderen een zegen mag zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 16 mei

19.00 **(OLV)** Greet Franssen – Swakhoven / overledenen van de fam. Claessens / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Goërtz – Vleugels / Mia Camp – Beckers / Bets Gielissen

Zondag 17 mei

7^e Zondag van Pasen

10.30 **(OLV)** 1^e jaardienst Pierre Vleugels / Jef Jacob / Harry Royen / Lou Zeekaf / Maurice Barthels / Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain / Frans Geerkens en Pie Geerkens / Harrie Wijnen

Maandag 18 mei

09.00 **(OLV)** Jo Moberts

Dinsdag 19 mei

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Rosetta van Kan – Wijnman

Woensdag 20 mei

09.00 **(OLV)** voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 21 mei

15.00 **(Pileer)** Mia van Doorn – Magnée

Zaterdag 23 mei

19.00 **(OLV)** Fons en Lieske Vermeire – Gerardu / Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong / Bèr Loosveld / Robbie

Coolen / Peter Winckers / Adry Schouren / Bertha Tilkin –
Franssen, jaargedachtenis

Zondag 24 mei **Hoogfeest van Pinksteren**

10.30 (OLV) Guus Tyndall en Alice Tyndall – Meesters / 10^e
jaargedachtenis Bertha Tilkin – Franssen / Kazimierz Kucia
en Mia Kucia – Wilders / Henny Lambrix / Leon Prikken /
Eddy Wijnands / Annie Elie – Haegmans / Jaak Mulkens en
Truus Mulkens – Cornelissen / Frans en Maurice Nijpels /
overleden ouders Smeets – van de Leur

Maandag 25 mei **2^e Pinksterdag**

10.30 (OLV) Annie Druif – Eikenboom / Joke Habets – Creemers /
Corrie Nicolaes / Mieke Casparie / Huntjens

Dinsdag 26 mei

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pauline Huyts – Berckers

Woensdag 27 mei

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf
/ ter ere van St. Antonius

Donderdag 28 mei

15.00 (Pileer)

Zaterdag 30 mei

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / Roos Luyten – Damen / Miettje
Schram / Jean Pierre Bertrand / Annie de Baar – Biesmans /
Truus Jaspers – van Zanten

Zondag 31 mei **Hoogfeest H. Drie-eenheid.**

10.30 (OLV) 1^e jaardienst Martin Jacob / 4^e jaardienst Sjef Op den
Oordt / José Op den Oordt – Coenen en zoon Bert / 1^e
jaardienst Henny Lambrix en overleden ouders Hannon –
Cruts / Michel Geurts / Sjerke en Piereke Stizinger / Netty
Cloth – Jongen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK

 **MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlms

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 11

30 mei 2015

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgedaan,
wij bidden U gelovig aan.

Hymne Veni Creator Spiritus, 9e eeuw of ouder,
misschien toe te schrijven aan Hrabanus Maurus, abt
van Fulda (780-856) Vertaling door J.W. Schulte
Noordholt.

VERSPIRITUALISEERD

“Wat heeft hij nu geschreven op twitter? Wat is dat nu, zo kreeg ik te horen nadat ik inderdaad op Twitter had gezegd dat Pinksteren teveel verspiritualiseerd wordt. Het is inderdaad een beetje vreemde uitdrukking die ongebruikelijk is. In gewoon Nederlands betekent het ‘vergeestelijkt’. Er zit het Latijnse woord spiritus in en dat voor de meeste bekend is als het spul zeer brandbaar is, maar ook heel vluchtig. Het vervliegt heel snel en dan is het weg. Met Brandspiritus moet je bovendien voorzichtig zijn.

Spiritus betekent ook: “Geest”, dat is wel mooi ‘Geest’ in de zin van wat vluchtig is, niet te pakken, wat vliegt, maar wel de boel in de fik kan steken om het oneerbiedig te zeggen. Met een voetbalteam kun je het mooi duidelijk maken. Toen Fijenoord moest spelen tegen PEC miste het begeestering, bezieling. Rutte werd er moedeloos van. Het was een uitgebluste bedoeling, zonder samenhang. De Geest was eruit. Wat een elftal nodig heeft om kampioen te worden, om te kunnen promoveren is begeestering, geestkracht of bezieling. Geestkracht die de boel aanvuurt, juist dat beetje extra’s waardoor je niet meer te stuiten bent.

Maar het kan ook teveel ‘Geest’ of ‘bezieling’ worden en dan is het contact met de aarde, met de werkelijkheid weg. Pinksteren is het feest van de Geest die Jezus ons geschonken heeft. Maar wat krijgen we dan precies? Bezieling? Maar hoe? Hoe gaat dat dan? Hoe zie je dat? Het is ongrijpbaar en vluchtig net als brandspiritus. Het kan zorgen voor de vlam in de pan. Maar soms heb je maar een strovuur. Het lijkt heel wat, maar het is niets: vlammen die hoog opblazen, maar zo snel als ze kwamen weer verdwijnen. Een heftige religieuze ervaring en dan weer terug naar de orde van de dag. Is het dat dan? Nee dus, dan is het verspiritualiseerd. Dan is het alleen maar vluchtig en lucht. Pinksteren is het feest van de Geest. Maar dat moet je goed verstaan. Dat heeft te maken met dat woord pentacosta, de vijftigste dag, de vijftigste dag na Pasen, dan moet het gebeuren. Wat? Het Jodendom kent het jubeljaar. Dat is na zeven maal zeven jaar, dus het vijftigste jaar. Dan moeten alle schulden kwijtgescholden worden; alle slaven moeten vrijgelaten worden en de grond moet opnieuw eerlijk verdeeld worden; dan mag niemand meer iets te kort komen; allemaal evenveel om weer 50 jaar vooruit te kunnen. Echte Pinksteren begint dus daar waar alle schulden kwijt gescholden worden; waar ze alles gemeenschappelijk hebben (Lev.25). Kloostergemeenschappen proberen dat te doen en zo concrete Pinkstergemeenschappen te worden. Het lijkt me nog steeds een geweldig ideaal in een vluchtige tijd. Van de eerste christenen wordt gezegd dat zij zo leefden (Hand 4, 12).

Zalig Pinksteren, pastor Mattie Jeukens ofm.

GIELKESMERRET 2015 ZATERDAG 20 JUNI 2015

Zaterdag 20 juni 2015 de allerlaatste Gielkesmerret op de bekende plek op het Aartshertogenplein voor de kerk met een keur van Maastrichtse artiesten en natuurlijk ook een markt met de mooiste spullen. Voor deze markt zijn nog kramen te huur voor 22 euro. Je moet daarvoor bij Jo Dams zijn in de Aartshertogenstraat 14, tel 06 44 15 34 50. Grijp uw kans.

MANUS VAN ALLES

Het Multiculturele Manus van Allesfestival is dit jaar niet de zondag na de Gielkesmerret maar een week later op zondag 28 juni 2015. Wij als parochie doen ook dit jaar weer graag mee met het 'Vredesplein' voor de pastorie met gratis zuivere koffie en eventueel een stukje cake of een wafel, door parochianen gebakken. Maar er is ook een andere nieuwigheid. De kerk wordt als het ware ook een podium, met muziek die goed past in de sfeer van de kerk, en waardoor de festivalganger de kans krijgt om even tot zichzelf te komen.

Net als vorig jaar hebben we de zingende bakker Martin Hurkens die in 2010 Holland Got Talent heeft gewonnen, opnieuw weten te strikken. Zie: <https://www.youtube-nocookie.com/embed/v8O15DogWgg?rel=0> . Hij komt zingen van 13.00 uur tot en met 14.00 uur. Vanaf 15.00 uur speelt 10¢ Trinkets, een band met murderballads & tearjerkers. Zij hebben ook de A2 ballade gemaakt, die ongetwijfeld gespeeld wordt. Zij brengen misschien nog een bevriende band mee voor een soort dubbelconcert. Diezelfde dag 28 juni zal tijdens de viering van 10.30 uur Vocal Sollys de eucharistieviering muzikaal ondersteunen.

SNUFFELMARKT

Op zondag 31 mei 2015 wordt in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht, een snuffelmarkt gehouden. De organisatie is in handen van Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Ridders". De entree bedraagt € 1,00. De zaal is open voor bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur.

Dit is de tweede van vier snuffelmarkten die dit jaar worden gehouden. De andere data zijn 27 september 2015 en 13 december 2015.

JONGERENWERK

Succesvolle sportdag. Sportcoaches (jongeren) ism met vv Geusselstport. Er werd hard gewerkt, De dag erna, op 16 mei 2015 was de receptie van het eerste elftal in de kantine van Geusselstport voor het behalen van het Kampioenschap. Proficiat.

KERSTSHOW HAPPY KIDS

De Happy Kids bestaan 20 jaar in september. In december gaat er een jubileum kerstshow plaatsvinden. Noteer 19 december 2015 in je agenda!! De vrijwilligers hebben afgelopen weekend een draaiboek gemaakt van liedjes, en optredens. Het belooft een top kerstshow te worden. De eerste kerstshow vond plaats in december 1995. De laatste show in 2007. Deze show in 2015 wordt de elfde show. Ongeveer 30 oud-leden en oud vrijwilligers doen mee. Natuurlijk ook de huidige leden. Die gaan aanstaande maandag aan de slag met repeteren ☺ Door een delegatie van het team werd er maandagavond getoost op een fantastische jubileumeditie.

ONKRUID OP HET KERKHOF

Heeeelp! Adviezen stromen binnen over hoe het onkruid te bestrijden. Iemand had in Duitsland al 5 liter schoonmaakazijn gekocht. "Daar reinigde mijn moeder de paden in de tuin mee. Dit werkt!", kreeg ik als advies erbij. Maar ook schoonmaak azijn mag niet. Dat is te zeer verontreinigend voor het grondwater. Vergeef me het woord 'onkruid'. Is niet alles Godskruid? Maar op het kerkhof wil je bepaalde planten gewoon liever niet hebben. Ik ben toch maar even gaan kijken en wat zie ik in de stralende zon een prachtig kerkhof. In grote stukken is het 'onkruid' weg, zo lijkt het. Vier mannen zijn hard aan het werk. De taken hebben ze verdeeld. Geweldig wat Jo doet, hij is handig met de handmaaier, Math met de grasmaaier en Miel met de tractor en Peter loopt overal tussendoor. "Geef me nog een maand en het ziet er al heel anders uit", zegt Jo. Mannen: chapeau.

HEILIGE VAN DEZE TIJD

Misschien geloof je me niet, maar echt, het waren de Eerste Communicantjes van dit jaar. Ja echt, even waren zij echt 'heiligen' in de zin van mooie, gave mensen die straalden van geluk. Zij lieten ons op Hemelvaartsdag 14 mei 2015 zien hoe wij mensen dus kunnen zijn. Het was gaaf. Veel complimenten ook voor alle kerkgangers. Ik had het gevoel dat er een heel goede sfeer in de kerk was en tot twee keer toe was het even stil met elkaar. Het kon, een kippenvol moment voor mij in elk geval. En de kinderen, toen ik ze de H. Communie mocht geven en even iets mocht zeggen. Even heb ik ze in de ogen mogen kijken. God, dat het gelukkige en goede mensen mogen worden. pastor Mattie Jeukens ofm

KERMISPOSTER

De kinderen van de Kunstketel hebben het winnende ontwerp gemaakt voor de Kermis en daarom mochten 100 kinderen uit Noord Oost gratis naar de kermis. De kinderen van de Kunstketel, de Happy Kids en de kinderen van de Arabische les mochten op vrijdag 8 mei 2015 tussen 16.00 en 18.00 uur overal gratis in en op, en bovendien kregen ze allemaal een gratis suikerspin en popcorn. "Het was een gezellige dooreen", zei Manon.

ANTONIUS VAN PADUA

Zaterdag 13 juni 2015 is de feestdag van Antonius. We zullen er speciale aandacht aan schenken tijdens de viering van 19.00 uur. Maar wie wil er dan lelies mee brengen? Bij Antonius horen op zijn feestdag Lelies te komen. Misschien als uitdrukking voor alle hulp bij alles wat verloren was en is terug gevonden.

ZATERDAG 20 JULI 2015: ROZE ZATERDAG

Dit zal een heel speciale dag worden in Maastricht met ook een Roze interreligieuze viering in hotel L'Empereur om 11.30 uur.



GEDOOPT:

Op zondag 17 mei 2015 is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Jules** gedoopt, de zoon van Roger en Saskia **Buijs-Bekkers** uit de Daalstraat 34 in Geleen.

Op zondag 24 mei 2015 met Pinksteren zijn in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:

Quint de zoon van Benny en Mariska **Ariens-Vroegop** en het broertje van Destiny uit de Keizer Ottostraat 29;

Julian Kruijntjens de zoon van Roy en Kelly Kruijntjens –Essers uit de Burg. van Oppenstraat 63 en

Ly-Shano Wijnardum de zoon van Urgel en Chrystal Wijnardum – Essers en het broertje van Jelani p/a Burg. Bauduinstraat 148.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op zaterdag 9 mei 2015 overleed in het azM na de ziekenzalving ontvangen te hebben **Jan Wintraecken**. Jan is 93 jaar geworden en hij was de echtgenoot van Marie-José Langguth. Op 16 juli 2015 zouden zij 50 jaar getrouwd zijn geweest. Jan is een gedreven onderwijs man geweest. Jarenlang was hij directeur van de LTS in Sittard. Op een heel natuurlijke manier kon hij het middelpunt van mensen zijn. Hij was een man met humor en hij was gelovig. Op woensdag 13 mei, de dag voor hemelvaart hebben wij afscheid van Jan genomen in de Emmauskapel, waarna hij op het kerkhof van Heer te rusten is gelegd. Jan heeft gewoond in de Padualaan 20.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 30 mei

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / Roos Luyten – Damen / Miettie Schram / Jean Pierre Bertrand / Annie de Baar – Bismans / Truus Jaspers – van Zanten

Zondag 31 mei Hoogfeest H. Drie-eenheid.

10.30 (OLV) 1^e jaardienst Martin Jacobs / 4^e jaardienst Sjef Op den Oordt / José Op den Oordt – Coenen en zoon Bert / 1^e jaardienst Henny Lambrix en overleden ouders Hannon – Cruts / Michel Geurts / Sjørke en Piereke Stitzinger / Netty Cloth – Jongen

Maandag 1 juni

09.00 (OLV) Ter ere van het H.Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 2 juni

18.30 (G) rozenkrans
19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 3 juni

09.00 (OLV) woord – en communiedienst

Donderdag 4 juni

15.00 (Pileer)

Vrijdag 5 juni 1^e vrijdag van de maand

09.00 (OLV) overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 6 juni

19.00 (OLV) Rietje Dierckx (of Diriks) / Miets Buncke –Romans / Wies Reinards – Tans / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Lily Maessen / Jan Kuypers

Zondag 7 juni Hoogfeest H.Sacrament - Sacramentsdag

1^e weekend van de maand

Extra collecte voor de kerk

10.30 (OLV) overledenen van de fam. Steps – Colaris / Pastor Jan Linke / zuster Clementine Haan / 1^e jaardienst Ernestine Vleugels / Madeleine Vleugels en Maria Goertz – Vleugels / Lena Geraerts – Kolvers / Arnold Cornelis / Jo Somers – Creemers / Ine Geelen / Celine Hardy – Peeters

Maandag 8 juni

09.00 (OLV) Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 9 juni

18.30 (G) rozenkrans
19.00 (G) Jan van Rooy

Woensdag 10 juni

09.00 (OLV) overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 11 juni

15.00 (Pileer)

Zaterdag 13 juni Feest van de H.Antonius van Padua

19.00 (OLV) Nolda Herijgers – de Baar / Maud Wieken / Silvia Haan – Grit / Rita Thomissen Wetzels / Marie Bijlders – Walthie / Mia Drippy – Vandewall / Pierre Wijnands en Lies Wijnands – Gielissen

Zondag 14 juni 11^e Zondag door het jaar

10.30 **(OLV)** Maijke Loffeld – Mertz / Mathilde Beurskens – Truyen / Jaak Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen / Paula van den Broek – van der Meys / Fiena Pieters – Vrancken / George van Loo / Ineke Buteyn – Dubois / Arno Aarts

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
 **MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 12

13 juni 2015

God, nog aan toe?
Wat is dat toch
met die mooie wereld van ons?
Zoveel is er gaande,
zoveel mensen zijn er slaanden!

Maar toch, we klagen
over het slechte nieuws:
"Bah, al die ellende. Het is mich gét."
Maar willen wij het goede
ook echt wel horen?

Zolang het elders slechter is dan hier,
kunnen wij onze zegeningen
toch stiekem tellen, en
blijven zitten waar we zitten
en alles bij het oude laten.

Maar ik zeg het je: "In een garage
in een gewone volkswijk,
vijf raketwerpers en zes
machinegeweren
God, nog aan toe, help!

PELGRIM OP WEG NAAR SANTIAGO

Heel lang heeft het geduurd, maar het is er toch van gekomen: lopen richting Santiago de Compostella. Zoals u weet, gaat mijn voorkeur uit naar Italië en naar Franciscus in wiens voetspoor ik elk jaar 'minstens één keer wil treden, o En niet alleen, maar altijd samen met anderen. Het hoort bij Franciscaanse voettochten. Die maak je niet alleen, maar samen met anderen en onderweg zorg je voor elkaar. Zo geef je uitdrukking aan de idee van broeder- en zusterschap. Het is één van de kostbaarste geschenken die Franciscus ons te bieden heeft. Gaandeweg ga je dat voelen ook. Overigens zijn er nu nog twee plaatsen voor de tocht van 7 tot en met 21 juli!

Mensen vroegen me wel eens of ik ook naar Santiago liep. Maar ik zag dat niet zo zitten. Maar de laatste paar jaar druppelen steeds meer verhalen en ervaringen binnen van mensen ook hier uit Wyckerveld, het Wittevrouwenveld, Heugemerveld en Amby die de tocht der tochten naar Santiago hebben gemaakt. Menig pelgrim heb ik mogen uitzwaaien met de pelgrimszegen. Dat blijft ontroerend. Ondertussen hoorde ik wel dat er in Frankrijk hele mooie routes waren. Eén zo'n mooie route moest de tocht zijn die start in Le Puy. En mensen die met me mee waren geweest naar Italië zeiden me dat ik ook eens wat anders moest doen. Dus de knoop een keer doorgehakt en van 25 mei tot en met 3 juni zouden we een begin maken met de Pelgrimstocht door de route te lopen van Le Puy naar Conques, officieel 208 kilometer. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen de tocht in 8 dagen te lopen, normaal staan er 9 dagen voor. We hebben het geweten. Het was behoorlijk pittig. Niets meer met zorgen voor elkaar, wel lange wandeldagen. Elke dag een gîte met bed, avondeten en ontbijt en onderweg bij de bakker een stokbrood en bij de supermarkt enkele plakjes kaas. Voor mij een ware luxe.

Maar als je dan voor je vertrek al begint met een eucharistieviering om 07.00 uur 's morgens in Le Puy op dinsdagmorgen, zomaar een door de weekse dag en er blijken meer dan 100 mensen met rugzak binnen te stromen, die allemaal op weg gaan en eerst komen voor de Pelgrimszegen en de stempel (tampon). Ik wist niet wat ik zag. Ik dacht dat wil ik ook: zomaar op en door-de-weekse-dag 's morgens vroeg om 07.00 uur een kerk vol met mensen! Het komt dus echt voor. En dan onderweg, je gaat elkaar herkennen. 's Avonds in de gîte daag je elkaar uit om te zingen en we zingen: 'Vader Jacob', zij in het Frans en wij in het Nederlands, én in canon. Ik vrees dat ik nu volgend jaar de draad weer moet oppakken. Hoe bijzonder het is, voel je pas als je er loopt. Ben ik nu bekeerd?

Pastor Mattie Jeukens ofm

GIELKESMERRET 2015

Zaterdag 20 juni is echt de allerlaatste Gielkesmerret voor de Gielkeskerk, als van ouds genieten van het leven. De kramen zijn verhuurd, de artiesten zijn besproken. Noteer het in uw agenda en kom van 10.00 tot en met 18.00 uur

MANUSFESTIVAL 2015 VREDESPLEIN

Zondag 28 juni in het Wittevrouwenveld en wij doen natuurlijk weer mee met het Vredesplein voor de pastorie in Edisonstraat met gratis zuivere koffie en cake en waffels als u die tenminste wilt bakken? We kunnen ook nog vrijwilligers gebruiken die helpen met het serveren van de koffie, het opruimen en het toezicht houden in de kerk, want ook in de kerk zijn er activiteiten. Wie wil mee helpen? Bel de pastorie: 043 3634348. Elke hulp is van harte welkom

MARTIN HURKENS

Jawel, de winnaar van Holland Got Talent en de zingende bakker die al een reis naar China achter de rug heeft, komt met Manus, zondag 28 juni zingen in onze kerk van 13.00 tot en met 14.00 uur. De toegang is gratis, maar u mag natuurlijk altijd wat geven. Er treden nog meer mensen op in en rond de kerk. We zullen er nog bekendheid aan geven.

CAKE EN WAFFELS VOOR MANUS

Wie wil er bakken voor het Vredesplein zondag 28 juni. Op de pastorie zouden we er heel blij mee zijn als u ons helpt door een cake te bakken of door waffels te maken. Peter Drummen heeft ene heerlijk recept, misschien kan hij u helpen met wafels bakken! Ze kunnen op de pastorie afgegeven worden tot en met zondag 28 juni.

GASTKOREN

Op zondag 28 juni komt Vocal Sollys de eucharistieviering van 10.30 uur muzikaal ondersteunen. Voorheen waren dat de Zonnestraaltjes. We zijn weer blij dat zij dit jaar kans zien om te komen zingen. Helaas blijkt toch dat het Toonkunstkoor op zondag 21 juni verhinderd is. Ze hebben beloofd toch nog een keer te komen zingen in onze kerk.

SCOOTMOBIEL TE LEEN – OOK IN WITTEVROUWEVELD

Kunt u niet meer overal te voet of met openbaar vervoer komen? Zou u op sommige dagen een scootmobiel willen gebruiken om uw dagelijkse dingen te doen, zoals de boodschappen of een bezoek

aan de kapper of biebb? Dat kan! Bij de Scootmobiel uitleen in het Trefcentrum van Trajekt kunt u nu ook een scootmobiel lenen. Voor een hele of een halve dag. Hoe werkt dit?

U gaat naar het scootmobiel uitleenpunt en leent er dan een. Zonder indicatie of eigen bijdrage. Voor de veiligheid is er een beoordeling van rijvaardigheid. Dit gebeurt bij de leverancier. U kunt deze bereiken via kerkrade@welzorg.nl of 046-5609880. Deze komt dan bij u thuis.

Giëlmuskerk

Nog elke dinsdagavond om 19.00 uur is er een eucharistieviering en om 18.30 uur wordt de Rozenkrans gebeden. We houden ook dit jaar weer voor de Gielkeskerk de Gielkesmerret. Een bestemming voor het gebouw en zelfs de regeling voor de sloop is niet zo maar een twee drie voorhanden. Ik zelf had gedacht dat het misschien een mooi onderkomen zou kunnen zijn voor de Scoutingband, maar die willen de Maas niet over en zoeken een repetitielokaal aan de ander kant van de Maas.

HEILIGEN IN DEZE TIJD

Heiligen nu hebben de schijn tegen en worden vaak beschouwd als 'schijnheiligen' want ergens diep in ons hart hebben we moeite om toe te geven dat er nog steeds gave, eerlijke mensen zijn, dat we zelf zo'n mens zouden kunnen zijn als we echt zouden willen. Maar we willen er eigenlijk niet zo aan. Want vroeg of laat ga je dan ongetwijfeld opvallen en gaan andere over je heen vallen. Echte heiligen zijn die mensen die zich belangeloos inzetten voor hun medemensen. Het zijn mensen die niet gericht zijn op hun eigen ego, heb geld, eer en macht. Telkens weer blijkt hoe groot de aantrekkingskracht van geld en macht is of het nu gaat om een voetbalbond, om aanbestedingen bij de openbaar vervoer of om motorclubs. Overal lijkt er een bepaald duiveltje binnen te sluipen. Daar tegen bestand zijn, is een teken dat je pas echt goed op weg bent. Ik wens het ons allemaal toe.

Pastor Mattie Jeukens ofm

Aanbevolen: Een buurvrouw in blok 8 van Mik Hamers, uitgegeven bij Uitgeverij TIC.

Een boekje van een ooggetuige bij de bouw van de A2 tunnel. Het is te koop bij Josje in de Inktpot op de Frankenstraat of elders.



GEDOOPT:

Op zondag 7 juni zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Jaylee Ploss, de dochter van Max en Nancy Dams – Ploss uit de Koekoekstraat 3 in Geulle,

Romée Remmers, de dochter van Wilco en Maxime Remmers – Hamelers uit de Gerckenshaag 45 in Maastricht,

Eljayh de Palm, zoon van Sharon en Valerie de Palm – Beckers uit het Miradorplein 41 te Maastricht.

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op zaterdag 23 mei overleed op herstelzorg Klevarie **Liza Louis-Aarts**, moeder van 2 jongens en één dochter en de trotse oma van haar klein en achterkleinkinderen. Zij was weduwe van Arnold Louis die op 13 september 2008 was overleden. Voor haar een groot verlies. Toch heeft zij de laatste jaren van haar leven op Lencullenhof een gelukkige tijd gekend tot zij enkele dagen na haar 87^e verjaardag viel en de heup brak. Dat is zij niet meer te boven gekomen. Haar uitvaart was op donderdag 28 mei in de OLV van Lourdes, waar zij ook getrouwd was met Arnold en waar het afscheid van Arnold ook gevierd is. Net als hij werd zij daarna in Geleen gecremeerd.

Op zaterdag 30 mei overleed op de Lencullenhof **Lily Fraats**, 88 jaar oud. Lily was op. Het ging niet meer. Zij heeft zich als oudste in het gezin van zeven kinderen altijd verantwoordelijk gevoeld voor de anderen. Lily was bescheiden en vriendelijk. Zij is ook lerares geweest en zo altijd gewend aan de eigen onafhankelijkheid. Afhankelijk worden moet voor haar pijn lijken zijn geweest. Zij wilde gastvrij zijn voor anderen, zo had zij het van haar ouders geleerd. Haar zus Trees omschreef haar als een 'eik'. Op vrijdag 5 juni hebben we afscheid van haar genomen in de OLV van Lourdes waarna zij bijgezet is in het familiegraf op Oostermaas.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 13 juni Feest van de H.Antonius van Padua

19.00 (OLV) Nolda Herijgers – de Baar / Maud Wieken / Silvia Haan – Grit / Rita Thomissen - Wetzels / Marie Bijlders – Walthie / Mia Dritty – Vandewall / Pierre Wijnands en Lies wijnands – Gielissen / 12^e jaargedachtenis Piet de Bruyn

Zondag 14 juni 11^e Zondag door het jaar

10.30 (OLV) Marijke Loffeld – Mertz / Mathilde Beurskens – Truyen / Jaak Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen / Paula van den Broek – van de Meys / Fiena Pieters – Vrancken / George van Loo / Ineke Buteyn – Dubois / Arno Aarts

Maandag 15 juni

09.00 (OLV) Ernest Spronken

Dinsdag 16 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Rens Heymans

Woensdag 17 juni

09.00 (OLV) overledenen vande fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 18 juni

15.00 (Pileer)

Zaterdag 20 juni

19.00 (OLV) Uit dankbaarheid bij een 60 - jarig huwelijk / Marieke Smeets – Custers / Maria Remmers – Erkenbosch / Els Verhoeven / Jeanne Huyben – Theunissen / Ria Geerlings - van den Boorn.

Zondag 21 juni 12^e Zondag door het jaar.

10.30 (OLV) Jaardienst mgr. Edmund Beel / jaardienst overledenen van de fam. Touraschen en Hoekstra / Jules Janssen / Willy Cobben en Tiny Cobben – Aardening / Jes Mulkens – Verbert / Ber Bosch en Liza Bosch – Berghmans en Morris Bosch / Vito Siciliano /

Wil van Beek / overleden ouders Poolmans – van Beek
/ Mia Mullenders – Lion

Maandag 22 juni

09.00 (OLV) Jo Moberts

Dinsdag 23 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Jeanette Comijs

Woensdag 24 juni

09.00 (OLV) Overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 25 juni

15.00 (Pileer)

Zaterdag 27 juni

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen /
Regien Hendrixx Kursten / Jef Lebon / Chrit Haegmans
/ Pierre Janssen / Tiny Meissen

Zondag 28 juni 13^e Zondag door het jaar

10.30 (OLV) Zeswekendienst Lily Fraats / jaardienst mgr.
Edmund Beel / 2^e jaardienst Cor Horbach / Pastoor
Jacobs en zuster Louise / Henny Lambrix / John
Ternatus / ouders Wijnands – Brandts en alle
overledenen van de familie / Wiel Fraats / Kees
Verhoeve / Rob Christiaans / Alex Hamers / Lambertus
Gradus van Druten / Wim van der Schoorl / Mien Peters

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

 **MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500
S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 671 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm.
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 13

27 juni 2015

LANGE ADEM

Ongelooflijk dat het toch gebeurde.
Dagen hadden ze in de knop
gestaan.
Het was dan ook grijs, koud en guur.
De knoppen bleven in zichzelf
gekeerd.

Weerloos en zielloos lukte het niet
om als knop bloem te worden.
Opruimen leek een bevrijding.
Hoelang moet je geduld hebben.

Te lang leken ze gestaan te hebben,
tot opeens het weer omsloeg.
Wat licht en warmte kan doen!
De knoppen gingen open.

Langer dan ooit hebben ze gestaan
in volle bloei, alle schade werd
ingehaald, niet stuk te krijgen.
Geduld bloeide in een prachtige
bloem.

HERSTRUCTURERING EN VERANDERING

Wij mensen zijn misschien wel veel meer gewoonte dieren dan we ons zelf bewust zijn en zouden willen toegeven. Dat merk je als er veranderingen noodzakelijk zijn, en het maakt niet uit om wat en waar. Veranderingen doen meestal pijn voordat ze iets positiefs opleveren. We verwijten nu graag de Grieken dat ze niet willen veranderen, maar uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om zelf van gedrag te veranderen. Simpel: stoppen met roken of alcohol drinken. In de 40-dagentijd heb ik het geprobeerd om 40 dagen niet te drinken. Het is me gelukt, al betrapte ik me erop dat ik tijdens de eucharistieviering toch de neiging had, om net iets meer wijn in de kelk te doen dan anders, en nu het weer voorbij is neem ik gemakkelijker een tweede glas. Het lijkt wel of ik al vooruit wil drinken op de volgende alcoholvrije periode.

Wij mensen zitten 'eigen-aardig' in elkaar. Als het voor mezelf al soms moeilijk is, hoe moeilijk moet het dan zijn voor een samenleving om echt te veranderen?

Maatschappelijke veranderingen en persoonlijke veranderingen gaan niet vanzelf, en zo is dat ook in de kerk, die is deel van de samenleving, ook daar gaan veranderingen niet vanzelf en wat er verandert doet pijn, toch. Eigenlijk is er al zo'n vijftig jaar en groot veranderingsproces zich aan het voltrekken van leegloop en marginalisering van kerk en geloof, zonder dat er een kentering inzicht komt van dat proces, wat we secularisatie noemen, ook al lijkt het dat het thema religie toch weer terug is op de maatschappelijke agenda, door wat zich allemaal afspeelt in de moslimwereld; de groeiende belangstelling voor pelgrimeren en door de groeiende behoefte aan meditatie en spiritualiteit met o. a. Mindfulness. Maar wat je ziet is dat de parochies, en heel de kerk daar nauwelijks nog echt een antwoord op hebben wat er nu in de samenleving aan het gebeuren is. Eigenlijk blijven we gewoon doordoen, wat we in de kerk altijd al gedaan hebben, waarbij nu echter in de laatste vijf jaar de afbrokkeling wel heel erg voelbaar wordt en zichtbaar in een groeiend aantal kerksluitingen. Daarvoor was het ook erg, maar toen kon je als het ware nog je kop in het zand steken. Nu gaat dat niet meer omdat alle veranderingen het voortbestaan van de kerk en de parochie zelf gaan raken. Als er geen geld meer binnenkomt, en er zit maar een handje vol mensen nog in de kerk, dan weet je dat het gewoon gaat ophouden, als er niet iets gebeurt. De vraag naar verandering wordt gelukkig juist daarom dus toch ook steeds indringender. De noodzaak begint gevoeld te worden. Dat is een eerste stap, ook al is hij nog niet gezet.

Pastor Mattie Jeukens ofm

MANUS VAN ALLES OP ZONDAG 28 JUNI

Teveel op om op te noemen. Die zondag moet je gewoon in het Wittevrouwenveld zijn en niet vergeten even de kerk binnen te lopen om een 'tas' zuiver koffie te drinken op het Vredesplein. Overigens kunnen we altijd nog hulp gebruiken.

GIELKESMERRET

Dit schrijf ik twee dagen voordat de Gielkesmerret is. Ik verwacht er veel van en hoop dat we een mooie dag zullen hebben. Diezelfde zaterdag is ook Roze Zaterdag in Maastricht met als thema diversiteit. Juist de Gielkesmerret en het Manusfestival laten zien hoe vanzelfsprekend diversiteit juist in onze buurten is, voor wie er oog voor heeft, en toch is het nog steeds niet vanzelfsprekend. Maar als je de ander in zijn of haar eigenwaarde kunt laten, is dat een bron van grote rijkdom. In de volgende Wegwijs zullen de sponsors van de Gielkesmerret vermeld worden.

MILIEU

Paus Franciscus heeft een brief geschreven over de milieuproblematiek. Hij constateert dat de rijken die 8% van de wereldbevolking vormen 50% van de milieuverwoesting van de aarde veroorzaken. De eerste kritiek die de Paus kreeg kwam vanuit conservatief Amerika. De strekking was dat hij zich met religie moet bezighouden en niet aan politiek moet doen. Leuk zo'n verwijt. Religie is ook altijd politiek en heeft altijd te maken met menselijk handelen waarbij de uitspraak van Jezus in herinnering geroepen mag worden dat "wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, dat je dat voor mij (Jezus) hebt gedaan". En Jezus de rechter bij het laatste oordeel wordt door Matteus beschreven als een rechter, die niet vraagt hoe religieus je bent geweest, hoe veel en hoe vaak je gebeden hebt, maar wat heb je gedaan voor wie hongerig was, naakt, ziek, gevangen of berooid en zonder kleren. Overigens begint een gezond milieu meteen thuis voor je deur!

EEN SCHOON MILIEUPERRON, HELPT U MEE?

Maastricht is kampioen afvalscheiding van de grotere steden. Al jaren zamelen we veel afval gescheiden in voor hergebruik en recycling. Dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee! Een van de plekken om afval gescheiden aan te bieden zijn de milieuperrons. Hier wordt gelukkig steeds meer gebruik van gemaakt. Soms komt het voor dat vervuiling van het perron

optreedt. Een vervuild perron is geen prettig aanzicht, zeker niet voor omwonenden van het milieuperron. En afval dat eenmaal naast de container ligt, waait vaak weg met alle gevolgen van dien. Sjik en Sjoen? Samen doen!

De gemeente probeert de vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen door de containers elke dag en vaak zelfs meerdere keren per dag te legen, zodat u altijd uw afval kwijt kunt. Geef onze medewerkers de ruimte als ze het perron komen leeg- en schoonmaken. Een schoon milieuperron is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van ons allemaal. Samen kunnen we de milieuperrons sjiek en sjoen houden! Helpt u mee?

VEILIG THUIS:

KOM IN ACTIE TEGEN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING!

Heb je te maken met huiselijk geweld of mishandeling? Vermoed je geweld in huiselijke kring in jouw omgeving? Wordt je zelf thuis mishandeld? Kom in actie! Bel gratis, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 0800-2000.

Veilig Thuis is er voor iedereen.

Sinds 1 januari kan iedereen terecht bij één meldpunt: 'Veilig Thuis', voor advies, hulp of meldingen over huiselijk geweld. 'Veilig Thuis' is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 0800 – 2000. 'Veilig Thuis' is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker. Het stopt niet vanzelf.

Geweld in huiselijke kring is veel meer dan slaan en schelden. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en stalken zijn óók vormen van geweld in huiselijke kring. Bijna altijd is hulp van buiten nodig om dit te stoppen.

HEILIGEN VAN DEZE TIJD

Zou het toch kunnen, dat onze voetbalvrouwen geschiedenis gaan schrijven op het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal? Het zou gaaf zijn, gaaf en dus ook een beetje heilig. Voetbal is nog altijd een geweldige volkssport, ondanks het feit dat er soms wat afbladdert. Daar waar veel geld omgaat ligt de verleiding tot misbruik ook op de loer. Helaas blijkt dat het geld iets heeft van het goddelijke, maar dat het geweldige mensen zijn die dat weten te ontmaskeren en niet bezwijken, maar gewoon zichzelf blijven.

MEEDOEN

Is het verkeerd dat wij mensen weer meer aangesproken worden op onze verantwoordelijkheid, en dat we uitgedaagd worden om om te zien naar elkaar. Ik denk het niet. Het lijkt me eerder een prima zaak als mensen opgeroepen worden om elkaar te helpen. Zolang als het maar geen verkapte bezuinigingen zijn die onder verbloemende taal verstopt worden. Zeg het dan eerlijk maar verbloem niet en dek niet toe. Een eerlijke en oprechte vraag zal niet tevergeefs gesteld worden, mag ik hopen. Ook als het pijn doet in de portemonnee zijn mensen bereid om over de brug te komen als zij weten voor wat, en waarom, en voor wie, en hoe.



GEDOOPT:

Op zondag 14 juni zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Raf Roemgens, de zoon van Berry en Fleur Roemgens –

Coolen en het broertje van Vince uit de Reinier Langhalsstraat 8 in Maastricht en

Daan van Splunter, de zoon van Erwin en Petra van Splunter – Janssen en het broertje van Luca uit de Gatestraat 39A in Landgraaf.

Op zondag 21 juni zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Jessy Gulikers, de zoon van Dennis en Angela Gulikers – van Wijke en het broertje van Dean uit de Kasteel Elderenstraat 19 in Maastricht en

Esli Sniijders de dochter van Jordy en Anja Sniijders – Keulen en het zusje van Neshmi van het Habsburgerplein 34 in Maastricht.

Dat hun doop ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op maandag 15 juni rond de middag overleed in Croonenhof, mw. **Els Dzon – Frösch**, 87 jaar oud. Heel lang heeft zij met man en zonen gewoond de Burg. Pijsstraat 59.

Zij is de moeder van drie jongens, waarvan de middelste Eddy tot groot verdriet van zijn moeder was overleden. Zij zelf is erelid van de harmonie de Gele Ridders, vanwege haar

grote verdienste met het Damescomité voor de harmonie, waarvan haar man en haar drie zonen lid waren. Ook heeft zij heel veel gedaan voor de Poolse familie van haar man in Polen. Zij leefde om te zorgen voor anderen, en daarom werd het moeilijker voor haar toen zij zelf hulp en zorg nodig moest hebben. Het ontheemde haar. Op zaterdag 20 juni hebben we afscheid genomen in de OLV van Lourdes, waarna de crematie in Geleen heeft plaats gevonden.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 27 juni

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / Regien Hendrikx- Kursten / Jef Lebon / Chrit Haegmans / Pierre Janssen / Tiny Neissen

Zondag 28 juni **13^e Zondag door het jaar**

10.30 (OLV) Zeswekendienst Lily Fraats / jaardienst mgr. Edmund Beel / 2^e jaardienst Cor Horbach / 1^e jaardienst Tiny Neissen / Pastoor Jacobs en zuster Louise / Henny Lambrix / John Ternatus / ouders Wynands- Brandts en alle overledenen van die familie / Wiel Fraats / Kees Verhoeve / Rob Christiaans / Alex Hamers / Lambertus Gradus van Druten / Wim van der Schoorl / Mien Peters

Maandag 29 juni

09.00 (OLV) Corry van de Berg

Dinsdag 30 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Huub Dassen en als 5^e jaardienst Paula Dassen – Wijnands

Woensdag 1 juli

09.00 (OLV) Woord – en communiedienst

Donderdag 2 juli

15.00 (Pileer) Mia van Dooren – Magné

Vrijdag 3 juli **1^e Vrijdag van de maand**

09.00 (OLV) Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 4 juli

19.00 (OLV) Zeswekendienst Liza Louis – Aarts / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Agnes Niël / Jan Kanters / Lenie Lion

Zondag 5 juli **14 Zondag door het jaar**

1^e Zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 (OLV) Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / overledenen van de fam. Steps – Colaris / uit dankbaarheid / Annie de Baar – Biesmans / Mietske Huntjens – Ummels / Pierre Vleugels / Henny Merken – Crijns / Thei Smeets

Maandag 6 juli

09.00 (OLV) ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 7 juli

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 8 juli

09.00 (OLV) Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 11 juli

19.00 (OLV) Truus Thieman – Crapels / Griet Werlotte – Hofman /
Marie Penders – Heckers / Greet Franssen – Swakhoven / Bèr
Habets / Reilo Boon / Toos Gillissen – Hoeksema

Zondag 12 juli 15 Zondag door het jaar

10.30 (OLV) 2^e jaardienst Annie de Baar – Biesmans / Mat Heugen /
Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Els
Rosell – Wolffs / Jos Jaspers / Jan Gorissen / Marijke Roberts

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

**MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50**



**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77**

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond**



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 14

11 juli 2015

WEER ZOMER

Natuurlijk is er altijd wat.
Stel je voor, er is niets
om commentaar op te geven!
Zou het dan niet dodelijk saai worden?

En als je het niet meer weet,
waar je het over kunt hebben,
dan is er altijd nog het weer:
een dankbaar onderwerp.

Iedereen heeft er wel wat over te
zeggen.
Zelfs over het slechtste weer,
kun je een boeiend gesprek voeren
overigens, zonder dat er iets verandert.

Wat het weer betreft: iedereen praat
er over, maar niemand doet er wat aan!
Maar goed ook, want als de boer regen
wil, wil de toerist zon en omgekeerd.

Maar als de opwarming van de aarde,
zo doorgaat, wordt het toch tijd
om wél iets te doen, zelfs met dubbele
en vereende krachten en Franciscus
helpt.

BINDEN en VERBINDEN

In hoeverre is het ieder voor zich en God voor ons allen? Ik zou het niet weten. Als ik nu dit stukje schrijf moet het referendum in Griekenland nog komen, maar als u het leest is de uitslag bekend. Ik vind het spannend en heb nog geen idee waar het heen zal gaan. Spelen de Grieken Russische roulette of hebben zij een geniale politieke strategie? Misschien over twintig jaar als we wat meer afstand hebben van onze eigen geschiedenis, zullen we instaat zijn een objectief oordeel te vellen. Als je midden in het leven staat, met als het ware de voeten in de klei en de modder, is het veel moeilijker afstand te nemen. Dat heeft ook te maken met sympathie en antipathie. Je gunt iemand iets of je gunt het hem of haar niet. Soms is het simpel en soms ook niet, maar dat weet je pas later en achteraf. Bij alles blijft het belangrijk de vraag te stellen wat ons bindt en verbindt. Met elkaar moeten we het doen. Gewoon de boel bij elkaar houden. Het lijkt me een goede zaak. En dan zie ik veel mooie dingen, zoals: Manus van Alles, een prachtig feest, net als de Gielkesmerret waar de jongeren van de Happy Kids ontzettend hard gewerkt hebben, maar ook al de verenigingen en organisaties die er proberen iets van te maken. Mensen doen van alles om 'de boel bij elkaar te houden'. Meer dan je denkt. Maar dan raakt het me dat juist op het einde van het leven de mensen opeens uit de gemeenschap lijken te verdwijnen. In vroegere tijden was juist de inspanning om de doden te blijven gedenken en ze in je midden te bewaren een gemeenschapstaak. Op de dorpen zie je dan ook rond de kerk, die midden in het dorp staat, ook het kerkhof midden in het dorp en daar omheen de levenden in hun huizen. In mijn geboortedorp heeft me dat altijd geboeid. Het was heel vertrouwd die overledenen rond de kerk, dan hield je ze als het ware bij je. Nu verdwijnen ze opeens. Niet dat ik ieder terug wil in de kerk of graag op Oostermaas begraven zou willen zien, maar als mensen zo maar verdwijnen, als de crematie in Eijsden of Geleen of in Heerlen is, dan is dat te ver weg. Je moet in je eigen buurt eigenlijk de mogelijkheid hebben op die manier afscheid te nemen die je graag zou willen en die bij je past. Eigenlijk zou rondom Oostermaas meer mogelijkheden moeten komen van afscheid nemen: een aula; een ruimte voor horeca en koffietafel; een crematorium; een strooiveld; een begraafplaats; een urnenveld; juist om samen de doden in je midden te houden en zo, hoe paradoxaal ook, een levende gemeenschap te blijven. In verbinding met de doden zou weleens veel meer tot leven kunnen komen dan we vermoeden. Grieken en de overledenen: de vraag er onder is: hoe hou je de boel bij elkaar.

Pastor Mattie Jeukens ofm

KEVELAER

Op donderdag 22 oktober willen we weer naar Kevelaer gaan. U kunt zich op geven bij Carla Meijers: 06 42148296. We gaan met een bus die om 8.30 zal vertrekken vanaf het Aartshertogenplein, het plein voor de Guliëlmuskerk. De onkosten zijn 15,00 euro voor de bus en een pelgrimsboekje.

NIEUWE RUBRIEK: SPIRITUALITEIT EN GEESTELIJK LEVEN

Even wil ik het niet meer met u hebben over de heiligen van deze tijd. Zij doen wel hun werk. Dat komt wel goed. Maar nadat ik met leerlingen van het Maartenscollege een studiedag heb mogen meemaken over stilte, die in onze kerk gegeven werd, werd ik me ervan bewust hoe weinig bekend is van de mystieke en contemplatieve tradities in het Christendom. Vaak wordt stilte gekoppeld aan Boeddhisme en bezinning aan Mindfulness, maar in onze christelijke traditie is er een hele, lange contemplatieve en mystieke traditie voor de ontwikkeling van ... ja van wat? Moet ik nu zeggen van spiritualiteit, of van geestelijk leven. Ik kies er voor om beide termen te gebruiken en de thema's uit de christelijke traditie hier kort te bespreken op een wijze, dat het kan helpen om een eigen spiritualiteit of een eigen geestelijk leven uit te diepen of te ontwikkelen. Het eerste thema is belangeloosheid. Het past goed in de sfeer van de vakantie. Word je eens bewust van al de mooie dingen die zo in een vakantie periode op je toekomen: een mooi gebouw, vrije tijd, water om te zwemmen of om te drinken en je te verkwikken, kun je zien wat op je toekomt?

Pastor Mattie Jeukens ofm

SPONSOREN van de GIELKESMERRET 2015

Verfhandel Jo Heuts; JUMBO; Frituur bij Ton; De Inktpot; Patisserie Peter Lemmens; Visparadijs Emons; Bon Bini; Lunchroom de Keyzer; Sportschool Topvorm; Pets Place; Citymode; Volta Slagerij; Tabakshop Meessen; Westlands Bloemenhuis; Kapsalon Ambiance; Jack Vrieselaar; Kamers met Kansen (maris stella); Trajekt voor de ondersteuning; Team Happy Kids; Team Sportcoaches

ZATERDAG 18 juli: WANDELING STICHTING OMGAAN met ANGST

Op zaterdag 18 juli kunt u weer deelnemen aan een wandeling van de stichting Omgaan met Angst. De wandeling is bedoeld voor angstpatiënten, hun partners en vrienden. Deze keer maken we een stadswandeling door Roermond. De wandeling, ook geschikt voor

de minder geoefende wandelaar gaat ongeacht de weersomstandigheden, door. We starten om 13:30 uur vanaf de parkeerplaats bij Kapel in 't Zand, Parklaan 3, Roermond. Na afloop is er gelegenheid om samen nog wat te drinken en/of te eten. Er zijn geen kosten aan de wandeling verbonden. Kunt u door onvoorziene omstandigheden niet op tijd aan de start zijn, bel dan 06-83223284 (mevrouw Bömers). Dan wordt er even op u gewacht.

FRANCISCUS SPREEKT

Geert Fierens, in de rol van Franciscus, speelde deze voorstelling al ruim 50 keer in België en trok daarmee meer dan 6000 bezoekers. Samen met zijn toneelgroep Roeach hebben ze al drie tours achter de rug en komen nu naar Nederland om het levensverhaal van Franciscus op moderne en toegankelijke wijze te vertolken. Fierens speelt verschillende dialogen van Franciscus van Assisi uit alsof Franciscus zelf op het toneel staat. Van de ontmoeting met de Sultan tot het voorval met de wolf van Gubbio, ze passeren allen de revue. Ze worden gekoppeld aan thema's die in de huidige maatschappij ook nog spelen. De tachtig minuten durende voorstelling vindt plaats in de kerk van OLV van Lourdes op 20 september om 16.00 uur. Een geweldige kans.

"De mens bedelt bij God zonder maat en zonder einde. Maar dienen wil hij Hem met maat en einde. Wie eindeloos bemind wil worden en geschenken wil ontvangen, moet eindeloos en mateloos dienen en liefhebben." * Citaat uit: Egidius van Assisi. Wijsheid van een eenvoudig mens, 1980 p. 84-85.

HAPJES IN DE ZOMER:

In de tweede week van de zomervakantie zijn er speciale kookmiddagen voor kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar. Deze vinden plaats in de Buurtbrök Wijckerpoort op dinsdag 28 juli en donderdag 30 juli. Iedere kookmiddag start om 13u en duurt tot 16u. Van te voren aanmelden is verplicht via email: marielle.nolte@trajekt.nl. Er is plaats voor maximaal 20 kinderen. Kosten: €2,-

OPENDAG MVV:

Op zaterdag 1 augustus gaat weer de jaarlijkse Open Dag plaatsvinden van MVV. Vele festiviteiten vinden plaats in en rondom het Geusselt Stadion.

Ook de sportcoaches van Trajekt zijn van de partij. Kennismaking met de nieuwe selectie en de voorzitter Bert Kersten. Wees allen welkom. Aanvang: 14u

BOEK VAN HEIN PASING

Hein is ooit kapelaan geweest in onze parochie. Hij is nu met emeritaat en heeft de tijd gevonden om een boek te schrijven, een bijzonder boek van 270 pagina's met een selectie uit zijn verhalen, gedichten, overwegingen en anekdotes uit zijn rijke leven. Een boek ook met humor. Bij voorintekening voor 15 juli kost het boek maar 17,50. Het verschijnt 13 september in de middag van 14.30 tot en met 16.00 uur op de Lindenheuvel. Dan signeert Hein ook. Toesturen kan ook, maar dan kost het 5 euro meer. Het beste kun je bellen naar Hein Berendsen 045 569 1199 of stuur een mail naar info@hbpr.nl

ROMMELMARKT MARCONISTRAAT:

Een leuke en sfeervolle rommelmarkt in de Marconistraat op Zaterdag 29 augustus. Diverse kramen, BBQ, Luchtkussen, grimeerhoek en nog veel meer.

Ook de sportcoaches zijn van de partij. Aanvang: 10.00u – 17.00 uur. Entree: Vrij.

Kramen zijn te reserveren bij Jo Dams, Tel: 0644153450

ZOMEREN MET: IN DE ROODEN LEEUW.

Allerlei leuke zomeractiviteiten in augustus! Er is een uitgebreid programma aanbod, zie daarvoor: www.roodenleeuw.nl. aldus Rasa de Zanger, Directeur

In de Rooden Leeuw voor ontmoeting en inspiratie, Bogaardenstraat 50, 6211 SP Maastricht, 043 – 35 00 625, Gsm 06 – 386 346 41, Rasa.de.zanger@roodenleeuw.nl, www.roodenleeuw.nl.

HARMONIE DE GELE RIJDERS SLUIT SEIZOEN AF MET OPENLUCHTCONCERT

De laatste repetitiedag voor de zomervakantie is voor Harmonie De Gele Ridders altijd aanleiding, om de buurt in te trekken voor een concertje.

Dit jaar vindt het optreden, mede op verzoek van een aantal bewoners, plaats op het terras van Villa Wyckerveld aan de Meerssenerweg (tegenover de achteruitgang van het station).

Het concert van drumband en harmonieorkest vindt plaats op dinsdag 14 juli, begint om 19:30 uur en is uiteraard vrij toegankelijk.



GEDOOPT:

Op zondag 5 juli zijn gedoopt:

Janey Michiels de dochter van Freek en Jolanda Michiels – de Heus uit de Kasteel Cortenbachlaan 72. Janey heeft een overleden broertje en dat is Damian.

June Borsboom de dochter van Frank en Kim Borsboom – Holthaus uit de Henisstraat 22 en het zusje van Ayden en Mason.

Maddy Keurentjes, de dochter van Mark en Jolanda Keurentjes – Miesen van de Habsburgerstraat 4 en het zusje van Milou.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn en dat zij mogen uitgroeien
tot gelukkige mensen.*

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 11 juli

19.00 (OLV) Truus Thieman – Crapels / Griet Werlotte – Hofman / Marie Penders – Heckers / Greet Franssen – Swakhoven / Bèr Habets / Reilo Boon / Toos Gillissen – Hoeksma

Zondag 12 juli 15 Zondag door het jaar

10.30 (OLV) 2^e jaardienst Annie de Baar – Biesmans / Mat Heugen / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Els Rosell – Wolffs / Jos Jaspers / Jan Gorissen / Marijke Roberts

Maandag 13 juli

09.00 (OLV) Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 14 juli

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Jeanette Commijs

Woensdag 15 juli

09.00 (OLV) Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 18 juli

19.00 (OLV) Jaardienst Lambertus N. Bollen / Bèr Loosveld / Henny Moonen / Mia Camp – Beckers / Robbie Coolen / Harrie(Elvis) Coolen

Zondag 19 juli 16^e Zondag door het jaar

10.30 **(OLV)** 1^e jaardienst Sjef Lebon , Marie Lebon –
Godding en zoon Teun Lebon / Eddy Wijnandts / Mia
Bastings / Susanna Penninger – Gerris / Annie Elie –
Haegmans / Toke Hendriks / Mia Janssen / Bets
Gielissen

Maandag 20 juli

09.00 **(OLV)** Broeder Eddy van Daal ofm

Dinsdag 21 juli

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** Pater Ids Rijper ofm

Woensdag 22 juli

09.00 **(OLV)** Voor de overledenen van de fam. Vandewall –
van Lijf

Zaterdag 25 juli

19.00 **(OLV)** Jaardienst echtelieden Stassar – Leith / Mia van
Gelabbeek / Enny Vromans – Sanders / Willy Bartels /
Nico van Deyl en zoon Huub / Andre Colombain en
Annette Asselmans – Colombain

Zondag 26 juli 17^e Zondag door het jaar

10.30 **(OLV)** Jaardienst Anneke Weysters / jaargedachtenis
David van Zeyl, Hannie van Zeyl / Albert Geron , zoon
Huub en zoon Albert / voor zegen voor een 92 – jarige /
Michel Geurts / Willy Freens en Annie Freens –
Vermeeren / Nolda Herijger – de Baar i.v.m. 83^e
verjaardag / Mieltie Schram

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlms

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 15

25 juli 2015

VAKANTIE

Vakantie is vrij zijn,
Maar vrij zijn voor wie
En vooral voor wat?

Vakantie dat is niets doen
maar dan heel actief niets doen:
wandelen, fietsen, pelgrimeren,
avonturieren, erop uit gaan.

Vakantie dat is doen wat je
anders nooit zou doen en
omdat we veel stilzitten,
is dat dan juist veel bewegen.

Vakantie is je zinnen verzetten
en tot bezinning komen
en ontdekken hoe weldadig
het is om tijd te hebben.

Vakantie is open gaan
voor het onbekende,
het is open gaan voor
de ander en voor jezelf.

BOOS

Soms maak ik me heel boos, Dat is natuurlijk niet slim. Dat moet je niet doen: je boos maken, want dan laat je je eigenlijk te veel in je kaarten kijken. Als je boos wordt, hebben anderen je te pakken. Want de norm is dat je jezelf met al je emoties moet kunnen beheersen. Eén keer in huilen uitbarsten kan dan wel en werkt soms heel goed, maar je moet het wel bij die ene keer laten. Anders wordt het ervaren als een kunstje om anderen te manipuleren. Nee, boos worden moet je proberen te vermijden. Het is bovendien slecht voor het hart. En toch maak ik me soms boos, alleen wil ik het dan ook nog lang niet altijd weten dat ik me boos maak. Dat klinkt misschien vreemd, maar soms kun je dat hebben. Dan moet ik denken aan dat gesprekje, waar de een tegen de ander zegt: "U bent boos, waarop de ander hele verontwaardigd antwoord dat hij niet boos is, maar teleurgesteld. Maar goed, dit is filosofische abstractie. Soms ben ik boos, en of het nu wel of niet gepast is, en of ik me nu wel of niet moet beheersen, ik ben soms boos en weet eigenlijk niet goed waarom. Ik vind dan dat we er allemaal met z'n allen een puinhoop van maken.

Het vreemde is nadat ik me eens goed boos gemaakt hebt, lijkt het leven weer veel beter te verdragen. Hoe kan dit nu? Ik snap er dan niet veel van. Wat ik alleen soms zie is al de puinhopen en de ellende, die wij mensen weten te maken, en dat er daarnaast toch nog heel veel andere dingen zijn om van te genieten en blij mee te zijn. Waar ik me boos over maak? Eigenlijk over de Grieken, omdat zij nee gestemd hebben en tegelijkertijd vind ik het ook geweldig, dat de Grieken heel die druk van Europa hebben durven te weerstaan en dan gewoon 'nee' stemmen tegen al die goede bedoelingen, omdat, zoals we eigenlijk allemaal weten, goede bedoelingen er uiteindelijk niet zo veel toe doen, ja in tegendeel, het alleen nog maar moeilijker maken.

Eigenlijk, maar d'r uit met ze, aan de andere kant daar is de democratie begonnen en al die investeerders hebben alleen maar euro's voor hun ogen gehad en hebben zich rijk gerekend. Ze wilden zo graag geld lenen om nog meer terug te krijgen en er is een logica van 1 en 1 is 2. Dat is die van het geld en de technocraten, maar er is ook een logica van 1 plus 1 is drie. Dat is de logica van de liefde, die van ouders en kinderen, van geliefden, en van theologen. Trouwens ook het geneesmiddel tegen de boosheid en de Stress.

En daarbij een mooie uitspraak van Ramsey Nasr, Dichter, acteur, in LEVEN

RSS: "Rendementsdenken heeft onze geest verziekt. If you pay peanuts you get monkeys. En if you pay millions, you get monsters. Ergens daartussen moet zich een leefbaar land bevinden".

Pastor Mattie Jeukens ofm

Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie toe!



paint the world
SUPER
COLORING

SPIRITUALITEIT en GEESTELIJK LEVEN.

De basis van alles is ademen, in- en uit ademen. Zo vanzelfsprekend, zo moeilijk als je er op gaat letten. Ademen is leven. De mens die niet meer ademt, is dood. Het eerste wat we van God gekregen hebben is de levensadem die Hij ons in blies van af den beginne. De eerste oefening is daarom bewust ademen. Gemakkelijk gaan zitten met een rechte rug en steeds de uitademingen tellen tot tien, en dan weer opnieuw beginnen tot tien, en dit tien minuten doen. Probeer maar.

Pastor Mattie Jeukens ofm

HOU JE VAN ZINGEN EN/OF DANSEN?

Dan grijp nu je kans...wie durft?! Via onderstaande link kan je het Wyckerpoort lijflied horen inclusief tekst en affiche over de komende dansworkshops. Geniet ervan!

<https://www.youtube.com/watch?v=gBC15xGXNvk>



OVERLEDEN:

Op donderdag 2 juli overleed in het azM **Sophie Schuimer**, 78 jaar. Zij woonde op het Voltaplein 29B. Op 7 juli hebben we afscheid van haar genomen op de begraafplaats van de Tongerseweg. Daar is zij bij haar familie begraven. Daar komt zij als het ware thuis bij haar dierbaren. Sophie was een echte moeder en heel lieve oma en ze was heel gelovig. Zij heeft veel gebeden. De oorkonde van de eerste Heilige Communie op 14 mei 1944 had zij nog bewaard, net als de kroedwusj.

Mag zij nu in vrede rusten.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 25 juli

19.00 **(OLV)** jaardienst echtelieden Stassar – Leith / Mia van Gelabbeek / Enny Vromans – Sanders / Willy Bartels / Nico van Deyl en zoon Huub / Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain

Zondag 26 juli 17^e Zondag door het jaar

10.30 **(OLV)** jaardienst Anneke Weysters / jaargedachtenis David van Zeijl, Harrie van Zeijl / Albert Geron , zoon

Huub en zoon Albert / voor zegen voor een 92 – jarige /
Michel Geurts / Willy Freens en Annie Freens –
Vermeeren i.v.m. 65 jarig huwelijk / Nolda Herijger – de
Baar i.v.m. 83^e verjaardag / Miettje Schram

Maandag 27 juli

09.00 (OLV) Rossetta van Kan – Wijnman

Dinsdag 28 juli

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pater Frans Gijsen ofm

Woensdag 29 juli

09.00 (OLV) overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 1 augustus

19.00 (OLV) overledenen van de fam. Vleugels – Slijpen / uit
dankbaarheid / Ernest Spronken / overledenen van de
fam Claessens / Harry Royen / Madeleine Vleugels,
Ernestine Vleugels, Maria Göertz – Vleugels

Zondag 2 augustus **18^e Zondag door het jaar**

1^e Zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 (OLV) zeswekdienst voor Els Dzon – Frösch / Pastor
Jan Linke / Zuster Clementine Haan / overledenen van
de fam. Steps – Colaris / Danique Dolmans i.v.m.
verjaardag / Fien Ritzerfeld / Annie Druif – Eikenboom /
Lou Zeekaf / Jef Jacob

Maandag 3 augustus

09.00 (OLV) ter ere van het Onbevlekt Hart van de Maagd
Maria

Dinsdag 4 augustus

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 5 augustus

09.00 (OLV) woord – en communiedienst

Vrijdag 7 augustus **1^e Vrijdag van de maand**

09.00 (OLV) overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 8 augustus

19.00 (OLV) Jo Leenders – van de Brink en Josephine (
Fieneke) Leenders – Hoenen / Peter Winckers / Jean

Pierre Bertrand / Joke Habets – Creemers / Mia Keulers
/ Corrie Nicolaes

Zondag 9 augustus **19^e Zondag door het jaar**

10.30 (OLV) Lily Fraats / Jan Wintraecken / Mathilde
Beurskens – Truyen / Mayke Loffeld – Mertz / Fien
Clement – Ramakers en Harry McMaster / Mieke
Caspari – Huntjens / Adry Schouren / Jaak Mulkens en
Truus Mulkens - Cornelissen

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-
387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 16 18 augustus 2015

DE KOP IN HET ZAND

Wat moet dat een verademing zijn!
Af en toe een struisvogel te zijn en
je kop gewoon in het zand steken,
als je even van de wereld weg wilt zijn.

Even heb ik gedacht: God nog aan toe,
is er dan niets anders meer?
Lieve, goede, aardige, betrokken
mensen:
Ziekte, tegenslag en een lange weg te
gaan.

God wat moet je zeggen, wat kun je?
Handen leeg en de mond vol tanden.
Het mag niet en opstandig van binnen,
sterkte mompelen en ik denk aan je.

Met bewondering zien hoe mensen
toch zichzelf blijven, volhouden en er
niet
aan onderdoor gaan, zelfs vertrouwen
houden. Hoe doen ze dat in
Godsnaam?

VOOR HEN DIE ONDER DE VEERTIG ZIJN

Voor jullie voor wie bijna alles nog vanzelfsprekend is, zelfs de crisis, de oorlogen in het Midden Oosten en het gehannes met de Grieken. Voor jullie, die zich nog niet echt druk maken over pensioenvoorzieningen en al die andere rompslomp. Voor jullie, die opgegroeid zijn met de tablet en de smartphone en voor wie multitasken geen enkel probleem is. Voor jullie, die nog altijd kunnen terugvallen op je ouders en een vanzelfsprekend netwerk hebben van familie en vrienden, die vitaal en krachtig er voor jou zijn als het er op aankomt. Voor jullie, die je schouders ophalen als het om politiek en stemmen gaat omdat je vindt dat het drukdoenerij om niets is, en eigen zakkenvullerij. Voor jullie, die zoveel vrienden en kennissen hebben dat je je bij geen enkele vereniging hoeft aan te sluiten, omdat je nu altijd al tijd te kort hebt. Voor jullie, die aannemen dat je van je leven mag genieten en dat veel, zo niet alles, op z'n tijd toch zou moeten kunnen. Voor jullie die er gemakshalve van uitgaan dat er voor elke ziekte wel een oplossing zal komen, zoals we nu ook Aids al weer een heel eind onder controle hebben.

Ja, jullie allemaal onder de veertig: Bedenk wel dat alles wat er is, er is omdat mensen dat hebben gebouwd, gemaakt, uitgevonden, gecreëerd. Niets is er zo maar vanzelf. De ouders die bijspringen, die bereid zijn als oppas de moeilijke momenten op te vangen, je vrienden en familie, die er zijn voor de gezelligheid, die helpen en bijspringen, zij allemaal kunnen wegvallen door ouderdom en ziekte. Bedenk dat je pas echt gedragen wordt, als jezelf meedraagt, dat je pas echt hulp krijgt, als jezelf mee hulp geeft, dat je zelf echt geluk kunt ervaren als jezelf voor anderen een bron van geluk wordt, dat je liefde kunt ervaren als je liefde durft te geven. Spontaan zeker, maar het is niet genoeg. Je zult het ook mee moeten organiseren en structureren en verantwoordelijkheid mee gaan dragen, want anders wordt alles wat je hebt, je op het beslissende moment uit de handen geslagen.

Waar gaat het om? Dat we het omzien naar elkaar weer opnieuw gaan oppakken en zelfs opnieuw gaan uitvinden, niet alleen voor elkaar maar voor heel de schepping, ook voor de natuur, dat we de verantwoordelijkheid voor ons samenleven niet uit de weg gaan, dat we samen een vangnet vormen voor de moeilijke momenten, dat we elkaar troost en steun geven, dat we het korte lontje weer kwijt raken, dat we ons eigen egoïsme te boven komen, en ontdekken dat door de ander gelukkig te maken, jezelf pas echt gelukkig wordt.

Pastor Mattie Jeukens ofm

SPIRITUALITEIT EN GEESTELIJK LEVEN

Is de basis van alles ademen, er moet ook ruimte zijn voor de adem om weg te stromen en weer opnieuw naar binnen te komen. Het uitademen gaat aan het inademen vooraf. Wie goed en rustig uitademt, maakt ruimte om weer opnieuw vol te stromen met levensadem. Bewust ademen vraagt ook tijd, rust en ruimte. Geen strakke kleding, die knelt af. Rust durven nemen, schept rust. En wie tijd durft te nemen om te ademen, wie tijd durft te nemen om te doen wat nutteloos lijkt, zal tijd winnen. 's Morgens je bewust maken van de nieuwe dag met nieuwe kansen en mogelijkheden, en 's avonds terugkijken en onder ogen zien wat goed ging, en wat de mist inging, om het de volgende dag opnieuw te proberen, op hoop van zegen. *Pastor Mattie Jeukens ofm*

MARIA TEN HEMELOPNEMING 15 AUGUSTUS

Op zaterdag 15 augustus is weer het feest van Sint Marie! Traditioneel zal weer de kroedwusj gezegend worden. De kroedwusj is een symbool van bescherming in en door Maria van de goede zorg van God voor heel Zijn schepping. Zeven kruiden met veldgewassen staan symbool voor de zeven scheppingsdagen, de zeven sacramenten, de zeven werken van barmhartigheid.

De kroedwusj bevat twee broodgranen (vaak rogge en tarwe), twee geneeskrachtige kruiden (boerenwormkruid, duizendblad, kamille, salie, etc.), twee beschermende kruiden (alsem, bijvoet, koninginnekruid, etc.). Tenslotte mag ook het blad van de notenboom niet ontbreken. Omdat er beweerd wordt dat de bliksem nooit inslaat in een notenboom, wordt het als bescherming voor het huis gezien. Wij vieren Maria ten Hemelopneming zaterdag 15 augustus tijdens de viering van 19.00 uur in de Emmauskapel.

BUURTERRAS IS DEZE ZOMER OPEN

Het buurterras bij het Trefcentrum zal ook in de zomer open zijn. Altijd gezellig met vaste bezoekers en toevallige voorbijgangers. Geen bier, maar wel schappelijk prijzen voor koffie en fris. En..... altijd veel aandacht van Meriam en Harrie. Het terras is open op maandag en woensdag 13-16 uur.

OP HET PROGRAMMA KOMENDE TIJD

- Begin schooljaar maandag 1 september
- 12 september: de Kapellentocht van de Vrank, Beersdalweg 64 in Heerlen naar Rolduc.
- 13 september: een pelgrimsviering in de OLV v Lourdes

- 20 september: Franciscus Spreekt om 16.00 uur OLV v Lourdes
- 3 oktober: Transitusviering: sterven van Franciscus OLV v Lourdes
- 22 oktober: Bus naar Kevelaer aanmelden bij Carla Meijers

VERLOREN

Wie heeft sleutels gevonden? Iemand is zijn sleutels in het Wittevrouwenveld verloren en misschien heeft iemand een bos sleutels gevonden, bel dan; tel.nr. 0612353668. Dank u wel.

ZONDAGSPREKEN

Kun je niet naar de kerk op zondag, maar zou je wel de preek willen horen van die zondag, dat kan door bijvoorbeeld te kijken op www.Axideo.nl Elke zondag komt er een nieuwe preek bij.

INFO FRESCOREIS

Op maandagavond 31 oktober is er op de pastorie, Edisonstraat 2 om 20.00u een info over de frescoreis van 11 tot en met 17 oktober.

VOLOP ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN IN DE VAKANTIE:

1. HEPPIE IN DE ZOMER:

Meld je snel aan voor de uitstapjes naar Fort Willem op 8 augustus, de spannende bosspelen op 8 augustus, de dagtochten naar Steinerbos op 14 augustus en/of naar Bobbejaanland op 28 augustus. Bij Gertie Neuss, Frankenstraat 67, Tel: 06-558 070 08.

2. KUNSTKETEL IN DE ZOMER:

Maandag 17 en 24 augustus vanaf 14u en woensdag 19 en 26 augustus vanaf 14u kun je terecht in de Kunstketel Frankenstraat 140.

3. HUTTEN-BOUWSPEELPLAATS Noord-Oost van 20 juli t/m 28 augustus

Op het terrein aan de Kolonel Millerstraat 67 (bij het Leger des Heils) kunnen de kinderen naar hartenlust komen bouwen. Op: maandag, woensdag en vrijdag van 10:00-13:00 uur van 20 juli tot en met 28 augustus! Als u interesse heeft om als vrijwilliger de kinderen te helpen, neem contact op met René Albers (06-52807584) of mail even: rene.albers@trajekt.nl

4. BEESTENBOEL en CREATIEF in LIMMEL (Kinderboerderij)

Van maandag t/m donderdag vanaf 10 t/m 13 augustus, telkens vanaf 14u

5. SPEELINLOOP SPEELPAN Wittevrouwenveld

In de Frankenstraat 130, elke woensdagmiddag vanaf 13.30u – 15.30u, er zijn 2 spelbegeleiders aanwezig.

JUBILEUM

Op zondag 2 augustus heeft **Lucie Claessens** en wie kent haar niet gevierd dat zij 85 jaar is geworden op 1 augustus. Maar zij had meer te vieren: 60 jaar lang werkzaam op de pastorie (wie doet het haar na?); 40 jaar werkzaam voor franciscanen en tenslotte alweer 10 jaar werkzaam voor de huidige franciscaan en pastor Mattie Jeukens, die laatste 10 jaar mogen als dubbel gezien worden! Lucie van harte proficiat en heel veel dank om al jouw inzet, jouw wijsheid en liefde, jouw humor en kordaatheid, jouw betrokkenheid en goede wil. Duizendmaal dank.



GEDOOPT

Op zondag 26 juli zijn gedoopt:

Caylinn Meijers, de dochter van Bert en Carina Meijers – Weijzen en het zusje van Deveny, Jordan, Diony en Quincy uit de kasteel Rimburlaan 31;

Dré de Veth, de zoon van Hanjo en Jennifer de Veth – Hakker van de Aartshertogenstraat 66.

Op zondag 2 augustus zijn gedoopt:

Danilya Timmers, de dochter van Johnny en Samantha Timmers – Penders en het zusje van Juanna en Jenno uit de Burg. van Akenstraat 24;

Jason Braeken, de zoon van Mick en Mariska Braeken – Raike en het broertje van Devon uit de André Severinweg 56.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



TROUWEN:

Op zaterdag 1 augustus zijn in de OLV van Lourdes **Saskia Geerkens** en **Roland Tijssens** getrouwd. Zij wonen in de Frankenstraat 87. Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn.



OVERLEDEN:

Op 2 juli overleed in het azM helaas te snel, op een manier zoals het eigenlijk niet had moeten gaan, **Sophia Schuimer**, 78 jaar oud. Zij woonden in de Voltastraat 29B. Dat was haar echte thuis. Zij was een gelovige vrouw,

rustig, bescheiden en meelevend. Drie keer heeft zij die rotziekte gehad, de eerste keer toen zij vijftig werd, de tweede keer in 2004 en nu de derde keer, die haar fataal werd. In de OLV van Lourdeskerk hebben we afscheid genomen op dinsdag 7 juli, waarna zij begraven is op de begraafplaats van de Tongerseweg.

Op 6 juli overleed thuis in de Koepelstraat 84, **Herman Schepers**, 69 jaar oud. Herman is geboren op 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming in Lanaken, België, zijn omzwervingen hebben hem in Nederland gebracht waar het grootste deel van zijn bescheiden leven zich voltrokken heeft. Op zaterdag 11 juli hebben we afscheid van Herman genomen die zich ook gekend wist met de naam Henneman. Na de afscheidsviering in de OLV van Lourdeskerk vond in Geleen de crematieplechtigheid plaats.

Op zondag 19 juli overleed in het azM **Lily Tonnard – van Deurse**, 79 jaar oud. Zij heeft op vele plekken in het Vrouwenveld gewoond, hier bij haar kinderen, was zij thuis. Zij was een gelovige vrouw die veel kracht putte uit haar geloof. Zij was altijd weer dankbaar, blij en verwonderd over alles en vooral voor wat de kinderen voor haar deden. Geloof het of niet, haar glimlach maakte ieder gelukkig. Zij zal gemist worden als op 1 augustus haar kleindochter eveneens in dezelfde kerk zal trouwen. Afscheid hebben we genomen op vrijdag 24 juli in de OLV van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Geleen plaats vond.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 8 augustus

19.00 **(OLV)** Jo Leenders – van der Brink en Josephine (Fieneke)
Leenders – Hoenen / Peter Winckers / Jean Pierre Bertrand /
Joke Habets – Creemers / Mia Keulers / Corrie Nicolaes

Zondag 9 augustus **19^e Zondag door het jaar**

10.30 **(OLV)** Lily Fraats / Jan Wintraecken / Mathilde Beurskens –
Truyen / Mayke Loffeld – Mertz / Fien Clement – Ramakers
en Harry Mc Master / Mieke Caspari – Huntjens / Adry
Schouren / Jaak Mulkens en Truus Mulkens – Cornelissen

Maandag 10 augustus

09.00 **(OLV)** Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 11 augustus

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pater Alfred Stokman ofm

Woensdag 12 augustus

09.00 (OLV) Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 15 augustus **Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming**

19.00 (OLV) Zeswekendienst Sophie Schuimer / 1^e jaardienst Lies Wynands – Gilissen / 5^e jaardienst Pierre Wijnands / Pap en Mam, Sjo en Trinet Martens – Franssen en Fieny Beks / Natascha Stegen – Welters / Truus Jaspers – van Zanten

Zondag 16 augustus **20 e Zondag door het jaar**

10.30 (OLV) Jaardienst Hetty Kluijtmans / 5^e jaardienst Helena van Berlo – Sarneel / Sjerke en Pierreke Stitzinger / Mietske Huntjens – Ummels / Frans Geerkens en Pie Geerkens / Corrie Fadda – Hollanders / Corrie Remans – Murrer / Simon Kerkhofs en Hanny Kerkhofs – Knobens

Maandag 17 augustus

09.00 (OLV) Broeder Jan van Beeck ofm

Dinsdag 18 augustus

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pastor Lei Geelen

Woensdag 19 augustus

09.00 (OLV) Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 22 augustus

19.00 (OLV) Jaardienst Hubertina Veugen / Toos Gilissen Hoeksma / Herman Remmers / Sjaak Litjens / Lily Maessen / Rietje Dierickx of Diriks / Miets Buncke – Romans / Treesje Stevens

Zondag 23 augustus **21 e Zondag door het jaar**

10.30 (OLV) Jan Kuypers / Ria Geerlings – van der Boorn / Arnold Cornelis / Lena Geraerds – Kolvers / Huub Dassen en Paula Dassen - Wijnands / John Ternatus / Martin Jacobs

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

 **MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.

Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.