

# Buurtkrant wittevrouwenveld

JUNI 1989; JAARGANG 11 NO. 5; OPLAGE 2500; KONTAKTADRES: DR. SCHAEPMANSTRAAT 95, 6226 XS, TEL. 620066

## PROFICIAT WILLEM-1

Het is ze toch weer gelukt. Net als tien jaar geleden, toen ze 50 jaar bestonden, werd het EERSTE van Willem-1 kampioen. En deze maand vieren de Rood Zwarte Kevers het 60-jarige bestaan.

Op de foto boven scoort Fred Leclair 4-1 voor zijn club. En daarmee werd het kampioenschap een feit. Een mooier kado kan het jarige Willem-1 zich niet wensen. Het is het kampioenschap van de jeugd: alle spelers van dit elftal zijn opgegroeid bij deze vereniging die zich als geen ander in de sympathie van de buurt kan verheugen. Want Willem-1, in vroeger jaren de club van Wyck, is nu de club van Wittevrouwenveld. Met haar aandacht voor de jeugd verdient deze jubilerende vereniging alle respect.

Zaterdag 17 juni gaat Willem-1 met haar jeugd naar Fantasia-land. Vrijdag 23 juni is er in het Trefcentrum een receptie bij gelegenheid van het jubileum én het behaalde kampioenschap. En daarna is het drie dagen feest, waarbij iedereen welkom is. Ook de buurtkrant richt de schijnwerpers deze maand op Willem-1...

Natuurlijk ligt het voor de hand, dat we weer eens aankloppen bij Peter Nieman. Onlangs werd hij bij de buurtkrant gehuldigd vanwege het feit, dat hij tien jaar in onze redactie zit. Het toeval wil, dat hij inmiddels ook al weer tien jaar sekretaris is van Willem-1. Na het jubileumfeest van 1979 volgde hij Huub Wijntjens op in die functie. Peter: "Dat feest is nog steeds een van de hoogtepunten in het bestaan van de club geweest. Ook toen behaalde het eerste elftal een fraai kampioenschap. Maar het kampioenschap van nu vind ik persoonlijk mooier. Want hier staan allemaal jongens die van Jongsaf bij Willem-1 zijn opgetrokken. En de meesten heb ik zelf een of meerdere jaren onder mijn hoede gehad." We geraken nu op het terrein, waaraan Peter zijn hart heeft verpand. Het blijkt, dat hij in 1970 de jeugdafdeling van Willem-1 heeft "gered", toen de Broeders de een na de ander moesten vertrekken. Peter: "Via mijn opleiding voor onderwijzer aan de Kweekschool van de Broeders ben ik bij Willem-1 terecht gekomen. In het seizoen '85-86 speelde ik bij de 'A'-jeugd. We vormden een elftal van allemaal "interners" maar we hadden weinig contact met de jongens van Willem-1 omdat we op ons eigen complex aan de Tongerseweg trainden. Dat veranderde voor mij toen ik het jaar erop te oud werd voor de jeugd. Op verzoek van Broeder Marcoen en Cleophas ben ik toen wat gaan helpen bij de jeugd van Willem-1. Er was toen nog een grote en zeer talentvolle jeugdafdeling waarbij me de namen van Mattie Dassen en Jo Wulkens maar ook van "Pinda" (Jo Penders) nog bijstaan. "Ik ben twee jaar weggevoerd, o.a. vanwege mijn opleiding in Den Haag. En ik heb een jaar voor de klas gestaan in Helmond. Toen ik terug kwam in Maastricht vroeg me Hein van den Elzen, samen met Broeder Sidonius de laatste jeugdtrainers bij Willem-1, of ik me niet asfjeleef wilde inzetten voor de Willem-1 jeugd. Hein moest in dienst, en Sidonius moest om gezondheidsredenen stoppen, net zoals al eerder Cleophas en Marcoen al waren vertrokken." "Het bleek, dat in de afgelopen paar jaar er grote problemen waren ontstaan in de jeugdafdeling. En vooral het wegvalen van een sterke persoonlijkheid als Marcoen bezorgde Willem-1 moeilijke tijden. Voor Marcoen had ik toen groot respect. Hij had een drukke baan als leraar aan de Havo van de Broeders, en toch stond hij zo dicht bij die gewone mensen van het Wittevrouwenveld. Ik zal het moment niet vergeten dat hij me, na afloop van een of ander toernooi ergens in een klein kroegje bijna met tranen in de ogen bekende dat hij het niet meer aan kon. Willem-1 betekende zoveel voor hem. Hij was een reus, met een groot hart voor die "gemids" van 't Vrouweveld. Willem-1 had toen bijna alle jongens van de "Betonbuurt" aan het voetballen."

Dat moment stond Peter nog bij, toen hij in augustus 1970 besloot om zich weer voor Willem-1 te gaan inzetten. Hoewel hij dus nauwelijks terug was in Maastricht en nog geen baan had en zelfs nauwelijks "Mestreeche" verstonde. Peter: "Hegenezen zijn goed in talen, niet daan!" Hij vertelt: "Ik kom zelf uit een volksbuurt in Den Haag. Voetbal is een mooie sport, en jeugdwerk ligt me na aan het hart. Van het een kwam dus vanzelf het ander."

Ook over die andere "reus" van Willem-1 weet hij te vertellen. "De Kop" Wijntjens, Hoebber, heeft hij in die jaren goed leren kennen. Peter: "In het begin ging ik elke week de trui's halen die door Bertha (de vrouw van Wijntjens) liefdevol gewassen en verzorgd waren. Zo ook de avond van de rampzalige brand. Eigenlijk ben ik Hoebber pas nadien gaan kennen. Hij genoot nog altijd een enorm respect maar werd ook door velen verguisd. Waarom toch? Zonder de steun van zijn bertha was hij klein en menselijk, maar toch altijd met een groot hart. En hoewel hij in die jaren geen raad wist met zijn eigen verdriet - meermalen nam hij me in vertrouwen om te vertellen over vroeger, over Willem-1, over zijn oud-Wyck; hij wist dat hij teveel dronk, en dat Willem-1 moeilijke jaren door maakte - maar het was toch ook steeds Hoebber Wijntjens die mij altijd een hart onder de riem wist te steken als ik het niet meer zo zag zitten bij Willem-1. Zoveel mensen die zich altijd maar weer bedankten, zoveel moeilijke jeugd die toch altijd hunkerde naar wat aandacht en goede begeleiding. Hoe moest ik dat steeds weer opbrengen naast mijn baan (inmiddels aan een school voor Speciaal Onderwijs), naast mijn verdere studie en bezigheden."

Nog steeds praait Peter met respect over "De kop". Wie zo'n man wil begrijpen moet eerst zelf maar eens veertig, vijftigjarige jaren een club als deze leiden.

We vragen Peter hoe hij de toekomst ziet voor Willem-1. Peter: "Sommige mensen beweren, dat het verenigingsleven achterhaald is. Je ziet immers overal de tendens tot individualiseren. Mensen krupen achter het stuur van een auto, en spreken niet meer met hun buren. Ze zitten avond na avond naar de buis te turen. Kinderen zien alleen nog computerbeelden of hangen al achter de gokkasten. Daarom moet ze geen aandacht krijgen van hun opvoeders. Maar ik vind: in een echte vereniging, en naast Willem-1 zijn hier in de buurt nog meer gezonde clubs, kun je mekaar ontmoeten. Voetbal is ook een team-sport. De kinderen komen niet alleen voor het voetbal, maar ook voor elkaar. Verenigingen hebben altijd voor zichzelf moeten opkopen. Daarom zullen de goede verenigingen de bezuinigingswoede wel



overleven. Naarmate door al die bezuinigingen het wijk- en clubhuiswerk wordt aangetast krijgt het verenigingsleven misschien een nieuwe impuls. Want per slot van rekening moeten wij altijd werken met vrijwilligers, en zelf zorgen dat er genoeg centen in de kas zitten. Maar ik zou wel voorstander zijn van meer samenwerking: tussen clubs en welzijns-werk maar ook tussen de verenigingen onderling. Het moet bij een voetbalclub niet alleen gaan om de bal. Ik ben blij dat ik me de afgelopen twintig jaar met de Willem-1 jeugd heb kunnen bezighouden en naast het voetbal veel heb kunnen organiseren. Bijna ieder jaar ook een of twee jeugdkampen, tegen zeer sociale prijzen. Want als je nadenkt hebben die kinderen, en niet alleen hier, toch maar weinig. Wat heeft een dooranee jongen uit onze buurt voor perspectief in het vervolgonderwijs? Door de bezuinigingen wordt het alleen maar erger: je krijgt grotere scholen. Je ziet, wat zo'n monopolie-positie b.v. van de LTS en de MBO voor onze jongens betekent, vroeg of laat worden ze allemaal van die scholen "afgestampt" want er zijn zoveel leraren die geen notie hebben wat er in die kinderen omgaat. Het zijn "Fabrieken", waar een enkele leraar kan beslissen over de toekomst van zo'n jongen."

Peter is nu heftig dit onderwerp raakt hem zeer. Hij zou er uren over kunnen vertellen, en voorbeelden zijn er te over. Maar hij brengt zelf het gesprek terug bij Willem-1. Zijn club, en het aanstaande jubileum. Trots laat hij ons bladeren in de vele albums met foto's, krantenknipsels en andere aandenkens van 60 Jaar Willem-1. Het feit, dat ook fotografieren tot zijn hobbys behoort, komt hem wel heel goed van pas. Het is een schitterend archief, waar men wel avonden in zou kunnen bladeren. Peter: "Ik heb ze een tijdje geleden allemaal opnieuw ingelinkt, het ligt in mijn bedoeling om in het kader van het jubileum een tentoonstelling te organiseren." Hij zoekt enkele foto's uit voor de buurtkrant. Een foto wil hij erg graag geplaatst zien. Hij zegt: "Dit is D-1, dit seizoen mijn eigen ploegje. Het is een geweldige ploegje, niet alleen omdat zo zo succesvol zijn. Maar je merkt aan de vriendschap onder mekaar dat Willem-1 veel voor ze betekent. Helaas is Simon Keursemeeckers, bovenaan te van links, zeer ernstig ziek geworden. Hij ligt in het ziekenhuis en mag zelfs geen bezoek ontvangen. Hij volgt een kuur die zeker drie maanden moet duren, en daarna wie weet. Simon is heel blij als hij af en toe eens telefoon krijgt. Je kunt hem rechtstreeks bellen in het ziekenhuis tel. 862592 of een kaartje sturen: AZW-Annadai,afd.06 kamer 18. Zijn keus valt verder op een charmante foto van Hoebber Wijntjens, en op een foto met Br. Marcoen, in actie naast de voormalige "keet" (wagon).



..... LAATSTE NIEUWS ..... KERMIS IN WITTEVROUWENVELD .....



Broeder Marcoen met Willem-1 jeugd bij de oude wagon (+ 1966)

FEESTPROGRAMMA WILLEM 1

Vrijdag 23 juni  
Receptie b.g.v. het 60-jarig bestaan  
Aanvang 19.30 uur  
in het Trefcentrum Oostermaas  
Aansluitend feestavond

Zaterdag 24 juni  
10.30 uur  
H. Mis  
in het Gulielmuskerkje  
aansluitend koffietafel  
in het Trefcentrum  
met o.a. huldiging vd jubilarissen

's Avonds grote feestavond  
met orkest FIETSEFREEM  
Aanvang 20.00 uur  
in het Trefcentrum

Zondag 25 juni  
Frühjoppe in het Trefcentrum  
van 11.00 uur - 16.00 uur



Nogmaals B jeugd waarv zontje bij "



DI - elftal van Willem 1 met Peter Nijman als leider



Hoebear Wijntjens...

<p><b>Café</b> <b>In de Gouwe Ridder</b></p>  <p>(Ger en Tonnie)</p> <p>Scharnerweg 91, MAASTRICHT Tel. 621923</p> <p>Ons café beschikt over een uiterst gezellig binnenterras</p>	<p>Voor mooi behang en kwaliteitsverf naar uw verf- en behangshop</p>  <p><b>JO HEUTS</b></p> <p>Frankenstraat 143, Maastricht Tel. 043 - 620850</p>	<p>INKOOP VERKOOP</p> <p><b>UtopiAntiek</b></p> <p>ant. eiken bed f. 125,- ant. eiken hangkast f. 550,- ant. naaimachine f. 50,- ant. eiken buffetkast f. 550,- div. lijsten f. 5,-</p> <p>Frankenstraat 205, Maastricht Tel. 622814 Do. van 18-20 uur. Za. 10-12 uur.</p>	<p>SCHOENMAKERIJ</p> <p><b>P. Foppen</b></p>  <p>Frankenstraat 195 Oostermaas - Tel. 637566</p> <p>Uw schoen laten maken is altijd de moeite waard!</p>
<p>meer dan 110 jaar bouwen</p>   <p><b>Gebr. Theunissen</b> aannemersbedrijf</p> <p>cannerweg 172, 6213 BK Maastricht</p>	<p><b>Volautomatische camera f. 199,-</b> <b>Kleurenfoto's 69 ct.</b> <b>Pasfoto's direct klaar.</b></p> <p><b>FOTO MATH. KNOBEN</b></p> <p>Frankenstraat 148, tel. 043-635308</p>	<p><b>Tweewieler-centrum</b> <b>"CLOVIS"</b></p> <p>Frankenstraat 43, 6222 AB Maastricht Tel. 043 - 637593</p> <p>Fietsen al vanaf f. 299,- Wij verzorgen al uw reparaties.</p>	<p><b>BARBET Hondenkapsalon</b></p> <p>Kon. Clovisstraat 13 - tel. 633471</p> <p>Complete vachtverzorging voor uw hond. Gediplomeerd hondentrimster. Behandeling alleen volgens afspraak.</p> 
<p><b>Drankenhandel</b> <i>Alv. Ankel</i></p> <p>Voor al uw dranken</p> <p>Tel. 6 34 9 34 Eburonenweg 31 Maastricht</p>	<p><b>Rolluiken</b></p>  <p>WONING-INRICHTING SCHUIJT MAASTRICHT BV Frankenstraat 162, Tel. 043-625419</p>	<p><b>traiteur timmers</b> ZAAL "DE KEEMEL"</p> <p>voor al uw feesten, recepties, vergaderingen, koffietafels.</p> <p>Wij bezorgen ook buitenshuis (gratis porcelein + bestek)</p> <p>FRANKENSTRAAT 139 ingang Dagobertstr. (tel. 620958)</p>	<p><b>GSHUJT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• veiliger zijn tegen inbrekers</li> <li>• tot 40 % sparen op uw stookkosten</li> <li>• bescherming tegen straatlawaai en naar binnen schuren</li> </ul> <p>WONING-INRICHTING SCHUIJT MAASTRICHT BV Frankenstraat 162, Tel. 043-625419</p>





Oeder Marcoen met Willem-1 en sommigen al weer zelf een "de Kevers" hebben



Het zeer succesvolle meisjes-team van de St. Theresiaschool: wéér Maastrichts kampioen en zevende van Limburg.

### GROTE KERMIS IN WITTEVROUWENVELD.

Kermis is van oorsprong de jaarlijks terugkerende viering van de kerkwijding. De O.L.V. van Lourdeskerk werd in 1938 ingezegend door Pastoor J. Jacobs. Enkele buurtgenoten wilden naar aanleiding daarvan reeds vorig jaar een kermis naar Wittevrouwenveld halen. Dit kon toen niet doorgaan omdat kermissen in Maastricht altijd een jaar van te voren moeten worden gepland. Het inmiddels gevormde comité ging daar creatief mee om en liet zich niet uit het (Vrouwen)veld slaan. Ze vroeg daarom de Gemeente op de planning van dit jaar gezet te worden. Met succes. Omdat het 50-jarig bestaan van het markante kerkgebouw van architect Frits Peutz een bijzonder jubileum is meende het bestuur van de Stichting Historische Reeks Maastricht in haar boekenserie Maastrichts Silhouet hier een publicatie aan te moeten wijden. Dit mede naar aanleiding van het feit dat de kerk onlangs grondig gerenoveerd is, evenals de hele buurt. Het boekje gaat dan ook niet alleen over de kerk maar beschrijft ook de totstandkoming van alle wooncomplexen, scholen en verenigingen in de laatste 65 jaar, in tegenstelling tot het onlangs verschenen Buurtboek dat voornamelijk de laatste 10 jaar tot onderwerp heeft. Er is zelfs een hoofdstuk over 750 jaar Wittevrouwenveld. Het boekje zal worden gepresenteerd na de plechtige Hoogmis van 10.00 uur op zondag 18 juni (in de kerk). We kunnen nu al verklappen dat deze presentatie op een voor velen bijzonder verrassende wijze zal plaats-

vinden en roepen U dan ook op aanwezig te zijn. Tevens is er in de kerk een, eendaagse, tentoonstelling te bezichtigen. Ook de Gele Rijders zullen acte de presence geven + een rondgang door de buurt.

En dan nu de kermis.....Het is toch wel heel bijzonder dat, naar we vernamen, na 45 jaar weer een kermis in onze buurt komt. En wat voor een kermis! Niet alleen een draaimolentje met snoepkraam. Nee, ook de botsauto's, rups, schietkraam, holy-creen en nog veel meer attracties zullen verschijnen. En wel op 16-17-18 en 19 juni a.s. op het pleintje tussen de Blokkenschool en het Schepenenplein. Maar dat wist U natuurlijk al, want heel het

Vrouwenveld is inmiddels dichtgeplakt met affiches. Veel winkeliers leveren op een bijzondere wijze een bijdrage aan de kermis. Zij delen aan hun klanten gratis rittenkaarten uit, geldig voor alle attracties. De kermis zal worden geopend op vrijdag 16 juni om 16.00. De Jeugd-drumband verleent hierbij haar medewerking. Om 24.00 gaan de lichten uit. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni draait de kermis van 12.00-24.00. En op maandag 19 juni van 16.00-23.00. Voor de dorstige mens is natuurlijk ook gezorgd, middels een groot buffet, bemand door vrijwilligers. Wanneer het zonnetje nu ook meewerkt kunnen we een grandioos week-end in Wittevrouwenveld tegemoet zien.



PATISserie

Van Paridon

EN  
BOEKETTERIE

HAL 200

Bieden U aan: "De Meijkelender".

#### JUNI.

- 13 Antonius van Padua
- 14 Ludwina
- 20 Aloïsius
- 24 Johannes (de Doper)
- 29 Petrus en Paulus

Deze maand zijn de gelukkigen:

- S. Colombain, Edisonstraat 17
- M. Keulen, Tubantenstraat 18
- Mattias....Stadhoudersstraat 27
- R. Tuwet, Edisonstraat 17
- J. Stitzinger, Saksenstraat 10
- J. de Heus, Marconistraat 15
- M. Pisters, Burg. van Akenstraat 24
- M. Bongers, Patmastraat 20

Wil jij je (groot)ouders op hun naamdag eens verrassen, stuur dan snel in: Naam, adres en datum. Inleveren voor maandag 12 juni op Wijkhuis Maris Stella of bij Dhr. Creusen, St. Theresiaschool. Zet erboven: Buurtkrant Naamdag.

Gratis rittenkaarten verkrijgbaar bij:

- SLAGERIJ HUYDTS, Frankenstraat
- EURO-VIDEO, Scharnerweg
- HEEMELS BLOEMENSHOP, K.Clovisstraat
- FRITURE 'T HEPKE, K.Clovisstraat
- BOSCH MODESCHOENEN, Voltastraat
- FRAMI-AUTOSPORT (voor Theresiaschool)
- CBM KANTOORBOEKHANDEL, Scharnerweg
- CAPE STADION, Voltastraat
- SCHUYT WONINGINRICHTING, Frankenstraat
- SARNEEL TEXTIEL, Frankenstraat

*Alice*

Voltastraat 24,

BLOEMDECORATIE EN COLLAGES

Wij verhuren én  
VERKOPEN onze  
bloemdecoraties

### GROTE ROMMELMARKT

FRIEZENPLEIN ----- 25 JUNI.  
Kraam te huur à f 35,-. Inlichtingen:  
Leen Tummers, Friezenplein 1  
tel. 621043

NOU BEN IK  
NIET IN DE KROEG  
GEWEEST EN IK BEN  
TOCH DUIZELIG....



## VIDEO NIEUWS !!

3 films: moviebox gratis voor één dag  
5 films: 1 week, vanaf f. 25,-

STEEDS DE NIEUWSTE FILMS IN HUIS

# EURO-VIDEO

MAASTRICHT, SCHARNERWEG 82 ★ EIJSDEN, RIJKSWEG 256





## Presentatie Buurtboek

Bij de presentatie van ons Buurtboek werd door wethouder Peters (cultuur - milieu - en emancipatie) het belang van een goede buurtkrant onderstreept. Hij kreeg het eerste exemplaar van het Buurtboek uitgereikt. Op zijn beurt overhandigde hij Peter Nijman (de enige die onafgebroken deel uitmaakte van onze redactie) een fraai beeldje van "Manus". Peter stelde voor er een wisseltrofee van te maken, maar ons idee is dat vroeg of laat het beeld van Manus levensgroot op zijn sokkel verrijst. Ergens in ons buurtje...wie neemt het initiatief?

Na afloop van het officiële gedeelte van dit Praatcafé, waarbij uiteraard ook de bezorgers niet werden vergeten, was het de beurt aan Hans Sleijpen (oud-opbouwwerker). Hij gaf een muzikale persiflage ten beste op woningnoodperikelen van voor de oorlog. Zijn de tijden werkelijk veranderd? Heden ten dage staat nergens een paard op de gang of het zou het paard van Troje moeten zijn. De avond eindigde met een gezellige toost op de volgende tien jaar Buurtkrant.

Erg weinig mensen hebben tot nu toe een Buurtboek afgehaald. Nogmaals: U kunt terecht bij de Broeders op de Voltastraat of iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur. Iedere koper krijgt een gratis jaarabonnement op onze Buurtkrant..... Tevens zijn er buurtboeken te koop op de Rommelmarkt Friezenplein (11 juni) en tijdens de kermis.

## Geusselt-pop en uw buurt.

INTERESSANT VOOR VERENIGINGEN?

Op zondag 6 augustus a.s. is er weer volop actie op de grasvelden voor Kasteel Geusselt. De zesde aflevering van ons gratis toegankelijke Popfestival zal dan plaatsvinden. Over het programma kunnen we nog niet veel zeggen; daarover zijn we nog in onderhandeling, maar wél hebben we misschien een interessante aanbieding voor verenigingen in de buurt. Als organisatie van Geusseltpop zorgen we voor de groepen, het podium, buffet en noem maar op. Onze bezoekers zijn tot nu toe tevreden over de verzorging, de sfeer. Kortom: gezelligheid troef. En dat willen we uitbreiden. We bieden verenigingen uit Wittevrouwenveld en Nazareth de mogelijkheid om een kraampje waarin

eten verkocht wordt te huren op ons terrein. Als vereniging betaalt U kraamhuur aan onze organisatie en voor de rest kunt U Uw gang gaan, waarbij een paar regels gelden:

\*Wie het eerst komt.....we zorgen ervoor dat er geen "dubbele" etensstandjes zijn.

\*Als er extra vergunningen nodig zijn (bv. barbecue), dan vragen wij die aan, maar berekenen de prijs aan U door.

\*Er moeten algemeen geldende prijzen gehanteerd worden, vast te stellen na overleg met onze organisatie (heel hoge prijzen vinden we niet zo publieksvriendelijk en dat willen we voorkomen.)

Dus: zin in een swingende dag waarbij U ook nog de verenigingskas kunt spekken? Neem dan contact op met de GEUSSELTPOP-ORGANISATIE: Frans Kusters, Tel. 631502 - 634950.



Perfektie in Pasvorm



Helioform  
vanaf f. 69,-

Modeschoenen  
**Bosch**

Voltastraat 28, W.V.V. (bij de kerk) Maastricht, tel. 635121  
5 maandags gesloten geen koopavond

## Trefcentrum Oostermaas

Edisonstraat 4,  
6224 GK Maastricht.  
Telefoon 043 - 621176.

VOOR EEN VOLLEDIGE  
VERZORGING VAN UW:  
Koffietafels - bruiloften -  
vergaderingen -  
verenigingsactiviteiten -  
bedrijfsfeesten.



tgt ziens in het TREFCENTRUM

## Verzekerd van 'n lage premie en 'n hoge dekking: Spaarbank Limburg

Bij elke verzekering is het van belang te kijken naar de hoogte van de premie en de omvang van de dekking. En natuurlijk is een goed advies en een vlotte schadeafhandeling minstens zo belangrijk. Bij Spaarbank Limburg bent u zeker van uw verzekeringen.

spaarbank limburg

Voor al uw bankzaken  
**Spaarbank Limburg**

