



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 10 13 mei 2017

Wees niet bevreesd,
Ik ben bij je en Ik ben in je.
Jijzelf bent hemel en aarde,
licht en duister, geest en materie.

Je beschikt over alle talenten
om HEEL te worden.

Gebruik ze.

Leef.

Kijk niet achter je,
kijk vooruit. Schijn in het donker.

Wees het licht voor je medemens.
Neem elkaar bij de hand,
heb oog voor de zwakkeren
en bied een helpende hand
aan hen die ondersteuning behoeven.

Je leeft niet alleen.

Deel in waarachtigheid,
in eerlijkheid en met liefde.
Er is genoeg voor iedereen.
Deel het brood en de genade.

Mijn lijden maakte de weg vrij
voor alle mensen

PASEN

Tjonge, ik blijf op en neer lopen van hot naar her en van her weer naar de PC om eindelijk dit stukje nu te gaan schrijven voordat de deadline verloopt. Is dat Stress? Ja, nee, toch niet dacht ik bij mezelf, want toen herinnerde ik me opeens de Bijbelverhalen van Pasen. Twee dingen zijn me daarin dit jaar opgevallen. Allereerst dat er die eerste zondag van Pasen ook heel wat heen en weer gelopen is van de Bovenzaal naar het graf en terug. Vervolgens als tweede dat het gaat om een 'Open graf'. Wat het eerste betreft dat heen en weer geloop vanaf de Bovenzaal waar de apostelen zich met de ramen en deuren potdicht hadden verschanst uit vrees voor de Judoai staat in de Bijbel. Wij hebben er 'de Joden' van gemaakt met alle verschrikkelijke gevolgen van dien en waarom we nu door de 4 en 5 mei vieringen daar gelukkig nog steeds aan herinnerd worden met de wens: "Nooit meer oorlog". En toch zijn er ook nu nog steeds onschuldige slachtoffers van geweld. Daarom moet 4 en 5 mei terug blijven komen.

Maar wat dat lopen betreft, in de Bijbel waren het op de eerste plaats de vrouwen die begonnen met 'lopen'. De mannen kwamen er achteraan om daarna wel het eerste en het hoogste woord te nemen. Zoals Petrus dat deed met zijn eerste Pinkster Preek.

Bestaat niet een groot deel van het leven uit heen en weer lopen en uit preken, preken voor de eigen parochie of voor dovemans oren? Lopen is geen stress, met lopen kun je de stress juist uit je lichaam weg laten vloeien. Als je dit niet gelooft, moet je gewoon mee komen naar Italië om daar in het voetspoor van Franciscus te gaan wandelen. Zo, dit is er ook uit. Lopen is goed en doet goed! Stil zitten en niet bewegen is het nieuwe roken, wordt al beweerd.

Nu dan dat Open Graf, dat is voor mij de ontdekking geworden van deze Pasen. Er is geen leeg graf, maar een open graf waar de steen voor weg gerold is. Die grote steen die je soms voelt in je maag of op je hart. Die steen die misschien daarom ook een symbool is van Stress omdat het je koud maakt en berooft van je energie. Zij, die de moeite nemen om naar het graf te lopen vinden er een Open Graf, dat wil zeggen de dood. De begrafenis is niet meteen het einde, punt uit. Nee het is een doorgang en in mijn verbeelding zie ik altijd licht komen uit dat Open Graf. Daar mag ik mee leven op hoop van zegen. Maar met 4 mei was ik bij Toneelgroep Maastricht en werd daar geconfronteerd met de dood van jonge mensen bij een demonstratie. Dat iemand zegt: "Laten we bidden", maar ze kunnen bidden maar durven niet. Opeens blijkt hoe kwetsbaar je bent als je bidt. Je eigen gebed wil je niet prijs geven, bang om uitgelachen te worden. Het bleek een gebed van Franciscus. pastor Mattie Jeukens ofm

HEMELVAART 25 MEI EERSTE HEILIGE COMMUNIE

De namen van de 28 kinderen die hun Eerst Heilige Communie gaan doen tijdens de viering die om 10.30 uur begint in de OLV van Lourdes zijn:

Lotte Aarts, Destiny Ariëns, Sasha Aydin, Renzo Dams, Vienna Dreessen, Giovanni Geelen, Finn Gerardu, Kyran Hellebrand, Benjamin Jacobi, Jalisa Koopman, broer en zus Peter en Jahlayna Krijnen, Jorgo Overhof, Kyvano Paulissen, Alyssa Pol, Kyra Reinink, Rafaël Scharis, Noa Sipkema, Eduardo Smeets, Tim Smeets, Danillo Spee, Dyani Stitzinger, Lorena van Bogaert, Manu van Ede van der Pals, de broers Ger, Luuk en Tom van Rijn en Shanaya Wijckmans.

Dat de communie behalve een geweldig feest ook een ontmoeting mag worden met de Levende Heer en dat deze kinderen, mensen mogen worden naar het hart van God en de mensen.

GROTE MARIAVIERING IN DE STERRE DER ZEE 13 mei 2017

Op zaterdag 13 mei is er in de Sterre der Zee een heel grote Mariaviering die om 15.00 uur begint en waarbij alle bisschoppen van Nederland aanwezig zullen zijn. Maria krijgt dus voor elkaar dat de bisschoppen die soms toch wel heel verschillend reageren, eensgezind op haar feest rond de altaartafel zullen staan.

SINT SERVAASVIERING VRIJDAG 12 mei 2017

Sint Servaas is de geloofsverkondiger in onze streken. Niet zo zeer met hem als wel met zijn feest gaat het wat minder uitbundig. Daarom juist wil ik deze viering steunen en u uitnodigen om ook naar de Sint Servaas te komen op vrijdagavond om 19.00 uur. Deze Wegwijs zal dan net uit zijn. Na de St Servaasviering kunnen we de St Servaas-kermis opgaan, die wordt dan geopend. Ik geef daar een rondje!

LEZING VAN JAC VAN DE BOOGAARD ZONDAG 21 mei 2017

Op zondagmiddag geeft Jac van de Boogaard, een gerenommeerd kunsthistoricus die voor o.a. HOVO lezingen en reizen organiseert. Een lezing over de Italiaanse schilder Pierro della Francesca (ca 1420 - 1492) Hij schildert heel bijzondere Madonna's maar heeft ook de Legende van het Heilig Kruis in de San Francesco in Arezzo geschilderd. Dit wordt ongetwijfeld een heel boeiende en interessante middag. De entree is een vrije gave en de lezing wordt georganiseerd

door de Vrienden van de OLV van Lourdeskerk. Ook zal er een kop koffie aangeboden worden met wat lekkers erbij. Welkom.

PAASTUIN EN KUIKENS

De Paastuin heeft het bijzonder lang vol gehouden dit jaar. Bijna 4 weken lang hebben de bloemen van de kruishulde met Goede Vrijdag op het altaar in onze Paastuin gestaan. Bijzonder. Het zal ook komen door het goede en gure weer, waardoor wij dit jaar tijdens onze tocht naar Vezelay voor het eerst zelfs sneeuw hadden. Tegen het gure weer in zorgde de Paastuin voor 'Paaswarmte'. Ook met de kuikens is het zeer voorspoedig gegaan. Het waren dit jaar 'sierkippen' die opeens veren aan hun poten kregen en toen werd het tijd om ze naar een andere plek met meer ruimte te brengen. Veel dank aan ieders bijdrage met Pasen Vol spanning wachten we nog op wat Laurens ons te berichten heeft over de opbrengst van de eierenactie.

BIJBELLEZEN

De Bijbel is een groot en omvangrijk boek waar mensen van alles en nog wat hebben in en uit gelezen. Heel leerzaam is het om samen in de Bijbel te lezen. Woensdag 17 en 24 mei willen we dat doen van 20.00 tot en met 21.30 uur, op de pastorie Voltastraat 45. Het is een goede gelegenheid om met dit boek kennis te maken. Heb je interesse, weet je dan welkom. Er wordt niets specials gevraagd. Het belangrijkste is belangstelling voor dit boek.

EUCHARISTIEVIERINGEN DOOR DE WEEK

Moet je elke dag naar de kerk? Moeten niet, maar moet je dan elke zondag? De kerk vraagt om één keer per jaar rondom Pasen ter communie te gaan. Dat vind ik een heel goede zaak en zou ik u graag aanbevelen.

Maar toch..... ik merk dat de eucharistievieringen op de door de weekse dagen me steeds meer helpen om door te dringen tot waar het in ons geloof omgaat. Het verwondert me en ontroert me. Het doet me gewoon goed en ik vind het jammer dat er steeds minder mensen door de week naar de mis komen. Het is gewoon een heel zinvolle invulling van je tijd. Al de ouderen die thuis zitten en af en toe zich geen raad weten met hun tijd, mag ik u vragen: Kom gewoon eens op maandag of dinsdagmorgen om 09.00 uur naar de Mis.



GEDOOPT: Op zondag 23 april zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Joni Poulissen de dochter van Kay en Daisy Poulissen – Heister uit de Pinksterbloem 27 in Eijsden. Het is bijzonder om de ouders de doopbelofte te horen uitspreken met de herinnering dat ik hen ook heb mogen trouwen.

Liv Ringhs, de dochter van Koen en Elvira Wauwermans – Ringhs en het zusje van Senn en Kiran uit de Lepelvormweg 47 in Lanaken.

Dat hun doop en opname in onze gemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN

Op Paaszondag 16 april overleed thuis in de Baron van Hovellstraat 15 **Dave de Vlam** 32 jaar oud, partner van Melanie de Vlam – Geraerds en trotse papa van Milo. Dave was een levensgenieter, die alles wat hij deed, deed met passie. Alles was heftig ook zijn ziekte. Het bijzondere van Dave was dat hij enorm geknukt heeft en houvast had aan de rozenkrans die mee de berg D'Alp d'Huez is opgeweest. Het mooie van Dave was dat als je hem tegen kwam hij altijd tijd maakte voor een praatje. Hij was timmerman. In een enorm drukbezochte viering hebben we op zaterdag 22 april afscheid van Dave genomen in de OLV van Lourdes waar zijn zoon gedoopt was en waar zijn zoon straks de communie zal doen. De crematie was daarna in Eijsden.

Op vrijdag 21 april overleed in Zorgcentrum Scharwyerveld in Malberg **Corry Cauwels – van de Wiel** 87 jaar oud. Maar als Corry niet met de reisvereniging van George en Mia van Loo op stap was, was Corry in het Vrouwenveld. Hier is zij heel actief geweest in de Bejaardenbond Guliëlmus, nog vroeger in de Maris Stella en later in de nieuwe Edi. Samen met haar man Rob had zij 3 kinderen, 2 jongens: Emiel en Sjaak en 1 dochter Marga die op hun buurt voor de klein- en achterkleinkinderen zorgden waar Corry heel trots op was. Ze kon heel goed koken. Aan haar soep dankte zij haar naam: 'Sop Meerke'. Elke zondagmiddag was het kaarten met haar kinderen en elke woensdag kienen in de Edi. Zij was ook een harde werker en hield van aanpakken. Zij was weduwe van Rob Cauwels. De dood van haar zoon Sjaak op Oudejaarsavond 2010 heeft haar diep geraakt. Op woensdag 26 april hebben we afscheid van Corrie genomen in de OLV van Lourdes, waarna de crematie was in Geleen.

Op Maandag 24 april is **Annie Hendrixx – Smeets** overleden, 90 jaar oud en de weduwe van Jacques Hendrixx van de Meerssenerweg 43. Annie was een lieve en markante vrouw. Moeder van 6 kinderen en vele kleinkinderen en achterkleinkinderen. Haar deur stond voor iedereen open, maar vooral op zondag was het voor heel de familie de zoete inval, maar eerst een kaarsje opsteken bij Sterre der Zee. Zij was begaan met iedereen, deed aan alles mee en had overal belangstelling voor. Een gelovige vrouw uit duizenden. Annie heeft op 3 jarige leeftijd haar eigen moeder verloren, daarom vond zij haar gezin zo belangrijk. Annie heeft een leven mogen hebben om dankbaar voor te zijn. Op vrijdag 28 april hebben we afscheid van Annie genomen en is zij op Oostermaas bijgezet in het graf van haar man Jacques,

Dat alle overledenen nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor haar onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 13 mei

19.00 Voor het behoud van het geloof / Broeder Sigismund Tagage / Math Revenich / Thea en Jean Savelberg – de Jong

Zondag 14 mei **5e Zondag van Pasen en MOEDERDAG**

10.30 Antonio Caballero Román / zeswekdienst Greet Braecken – Brausch / 30e jaardienst Martin Braeken / Jacqueline Paulissen / Geertruida Dassen - Veulemans / Adry Schouren / Corrie Fadda – Hollanders / Willy Cobben en Tiny Cobben – Aardening / Huub de Vree / Mayke Schols – Luyten / Irene Pachen – Stessen.

Maandag 15 mei

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria / voor overleden ouders, broers en zussen

Dinsdag 16 mei

09.00 Pauline Huyts – Beckers

Woensdag 17 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 20 mei

19.00 Truus Mulkens – Cornelissen / voor een overledene / Ton van Breugel / Trees Remmers / Marie Remmers – Stuiver / Chrit Haegmans / Ernestine Vleugels , Madeleine Vleugels en Maria Goërtz – Vleugels / Pierre Janssen

Zondag 21 mei 6e Zondag van Pasen

10.30 Jean Rademakers / Corrie Kerkhoffs – Bleize / Pierre Veugels /
Martin Jacobs / Huub de Vree / 6e jaardienst Jef Op den Oordt,
Jose Op den Oordt – Coenen en zoon Bert / jaargedachtenis
Geertruida Dassen – Veulemans / Martin Jacobs

Maandag 22 mei

09.00 Mathilde Beurskens – Truyen / Jan Kanters

Dinsdag 23 mei

09.00 Voorde overleden Zusters en familie van de Zusters onder de
Bogen

Woensdag 24 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall –
van Lijf

Donderdag 25 mei Hemelvaart Eerste Communie

10.30 Voor de overleden ouders Gerrit en Nel van Rijn – Spruit en
Pieter en Marieke Arends

Zaterdag 27 mei

19.00 Mia van Gelabbeek / Johannes en Ans Smeets – Willems

Zondag 28 mei 7e Zondag van Pasen

10.30 Frans en Maurice Nijpels / Kazimierz Kucia en Mia Kucia –
Wilders / Celine Hardy – Peeters / Tiny Neissen / Jef Lebon /
Els Verhoeven Mia Remmers – Erkenbosch / Tonnie
Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / broeder
Cunibertus (Piet) van Bree

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2^e donderdag en 4^e donderdag van de maand
van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltin 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 11 27 mei 2017

LOSLATEN

Laat kleuren spreken,

Onthul het broos geheim,

Sluiers worden opgelicht

Langzaam groeit een vergezicht.

Afgesneden-levenspijn,

Tijdloos licht kristalliseert

En transformeert het uitzicht

Naar een nieuw zinvol bestaan.

TUSSEN HEMEVAART EN PINKSTEREN: VAN GOD LOS?

Jezus is ten hemel gevaren en de Helper, de H. Geest is ons nog niet gegeven. We moeten het in deze 10 dagen zelf doen! Dat is het gevoel dat me altijd bekruipt na Hemelvaart. Maar dit jaar is het anders. Dit jaar heb ik het gevoel dat Slivvenier nog eerder vertrokken is en ons met de brokken laat zitten, dat wil zeggen ons achter heeft gelaten met ernstig zieke mensen die zijn genezende kracht hard nodig hebben. Ik word er onrustig van. Dat is op zich misschien niet zo erg, maar je schiet er niets mee op. Het werkt eigenlijk alleen maar averechts, omdat anderen de onrust voelen en er zelf ook onrustig van worden. Dan draai je elkaar als het ware op en er is al zoveel onrust en drukte. Het lijkt alleen maar erger te worden en je verandert er helemaal niets mee.

Wat over blijft is gewoon toch rustig en kalm blijven. Dicht bij je zelf blijven en goed onderscheiden in wat je wel en niet kunt, en als je niets kunt daar kalm en rustig onderblijven. Juist dat kalm en rustig blijven daarmee zou je weleens de ander die het echt moeilijk heeft het meeste kunnen helpen en dienen.

Wat mij opvalt is dat ernstige zieken vaak hun bezoek moeten troosten en geruststellen en dan is als het ware de wereld op z'n kop gezet. Wie getroost moet worden troost de ander die eigenlijk troost zou moeten bieden, maar misschien is dat dan ook weer heel mooi, dat als je zoveel kracht hebt als zieke dat je andere dan toch nog kunt helpen. En die kracht krijg je omdat je van binnenuit weet en voelt hoe het werkt, dat je gewoon rustig en kalm moet blijven om ruimte en aandacht aan de ander te kunnen blijven geven.

Rustig en kalm blijven is daarom geen doel op zichzelf, maar het doel is dat er in jezelf ruimte is voor de ander. Daarmee kom je ook los van jezelf en van alles wat in jezelf omgaat, en dus onrustig maakt. Nu ik dat zo opschrijf, bedenk ik dat dat het inderdaad is. Rustig en kalm blijf je niet voor je zelf, maar om er te zijn voor de ander, voor wat er om je heen allemaal is. Je kunt het dan zelfs ook omdraaien en goed om je heen kijken en luisteren naar anderen, haalt je weg uit je eigen zelfbetrokkenheid en kan je zo ook rustig en vredig maken. En opeens hoor ik dan mijn moeder tegen me zeggen: "Mattie, kijk toch eens om je heen. Zie je niet hoe mooi het kan zijn?"

Slivvenier moest gewoon weg gaan om de mensen de ruimte te geven, zodat zij om zich heen gaan kijken en er echte ruimte komt. Gods verlatenheid zou zo weleens het begin kunnen zijn van Gods aanwezigheid, omdat ruimte ontstaat ook voor God om echt te zien wie God is. Wat God is? In elk geval niet iets wat zich zo maar laat vangen in een beeld of een idee. Daar is God te groot voor en misschien ook te dichtbij. Pastor Mattie Jeukens ofm

OPBRENGST VASTENACTIE

De vastenactie is totaal € 1.236,86!. Heel veel dank aan u allen voor dit verrassend hoge bedrag. Het is bijzonder te mogen weten dat mensen voor de Vastenactie veel over hebben.

DONATEURSACTIE

Soms krijg je wat en dat maakt het leven bijzonder. Ik heb een prachtig groot beeld van Maria Onze Lieve Vrouw van Lourdes gekregen, samen met een beeld van Bernadette. Maar als je zo iets krijgt, dan moet je er ook iets mee doen. In overleg met de mensen van het kerkhof zijn we tot de conclusie gekomen, dat we deze mooie dame een prachtige plek kunnen geven op het strooiveld van de begraafplaats, opdat allen die er uitgestrooid zijn als het ware onder de moederlijke mantel van Maria beschutting kunnen vinden. We zijn tot een eenvoudig ontwerp gekomen. Het kost niet veel, maar wel iets en dat hebben we niet gekregen toen we het beeld kregen. Daarom zal er een donateursactie gestart worden door de mensen van het kerkhof voor de bouw van een mooie Mariakapel op Oostermaas

DE GROENE LOPER ZINGT !?

In de Groene Loper zit muziek. Op de eerste plaats door onze harmonie De Gele Ridders die bij elke bijzondere gelegenheid present waren om te spelen op de Groene Loper. Op de Tweede plaats ook door onze kerk aan de Groene Loper, want wij zingen aan de Groene Loper elke zondag Godslof. Muziek heeft met bezieling te maken. Het feest van de bezieling is Pinksteren. Dan vieren we de gave van de Geest, die ons de kracht geeft om, wat er ook gebeurt, toch te zingen in vreugde en verdriet. Op Tweede Pinksterdag zingen we samen met de Koepelkerk . Het wordt een viering waarin we samen gaan zingen over alle wegen van de wereld. Tweede Pinksterdag om 10.30 uur en natuurlijk worden daarna alle zangers en zangeressen door meneer pestoer getrakteerd.

MASTREECHTER STAAR met MANUS 25 JUNI

Het programma is al rond. De Mastreechter Staar wil weer heel graag komen zingen in de eucharistieviering op 25 juni, de dag van Manus van Alles festival. Vorige jaar is het zo goed bevallen, dat ze nu weer willen. Dat kan ook niet anders, wie eenmaal de sfeer op het Festival geproefd heeft wil er het volgende jaar weer bij zijn. Natuurlijk is er ook

weer het Vredesplein. Wij zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen zuivere koffie te schenken in de tuin van de pastorie: 3634348

HARD GEWERKT

Als deze Wegwijs uitkomt is het aan de vooravond van Hemelvaart. Maar nu al mag ik zeggen dat ouders zich erg goed hebben ingespannen om van het Communiefeest van hun kind iets bijzonders te maken. Echt bijzonder werd het met de plechtige overhandiging van het werkboek dat door Petra de moeder van Lotte was samengesteld. Ik hoop dat het ons lukt het volgend jaar opnieuw zo'n 'Werkboek' te maken. Als pastor hoop je dat de Eerste Communie niet ook de laatste communie is, en in het besef dat elke week naar de H.Mis gaan misschien als saai kan worden ervaren, maar dat op de lange duur een geregeld kerkbezoek je toch iets extra's kan geven. Al is het misschien maar de rust om een uurtje gewoon even stil te zitten.

GELOVEN IN DE ANDER

Dat al 80 jaar lang! Dit jaar met Pinksteren is er voor de 80^e keer de Pinksteractie voor de Nederlandse Missionarissen. Het zijn deze mannen en vrouwen die de wereld zijn ingetrokken, niet om er zelf beter van te worden maar met het ideaal om anderen te helpen. Of het gelukt is en of het toch niet uit eigen belang was? Wie zal het zeggen? Maar het is dat ideaal van: Geloven in de ander, dat bij uitstek een missionair ideaal is, waarvoor je bereid bent de wereld in te trekken, zoals missionarissen dit gedaan hebben en nog doen. Juist met Pinksteren is het goed hier bij stil te staan omdat het met Pinksteren is dat de eerste leerlingen de opdracht kregen de wereld in te trekken, de Blijde Boodschap te verkondigen en de mensen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geloof u ook in de ander of de Ander? In elk geval zullen we met Pinksteren een deurcollecte houden voor onze Nederlandse Missionarissen, want zij geloven in de ander en geven ons een voorbeeld om na te volgen.

GAAN TROUWEN

Op zaterdag 3 juni gaan in de OLV van Lourdes Jason en Sanne Jacobs – Paulussen trouwen om 13.30 uur. Dat hun ja-woord een bron van geluk en leven mag zijn. Zij wonen in de Demerthof 1 A02.

HUWELIJKSJUBILEUM

Op vrijdag 2 juni in de viering van 12.30 uur in de OLV van Lourdes vieren Riet en Sjeng Remmers-Lassouw dat zij 50 jaar getrouwd zijn, en lief en leed hebben gedeeld. Sjeng en Riet wonen Onder de Kerk 28 in Heer. Alvast proficiat met dit geweldige jubileum.

GEDOOPT:

Op zondag 7 mei is in de OLV van Lourdes Ravi Woudstra gedoopt, de zoon van Roy en Birgit Woudstra – Mulkens uit de Goedendagruwe 5.



Op zondag 14 mei zijn in de OLV van Lourdes gedoopt: Broer en zus Chelsey en Diego Gulpen, de zoon en dochter van Mark en Veronic Gulpen – Vlaspoel uit de General Hodgesstraat 14 en het broertje en zusje van Giovanni

Eveneens is op zondag 14 mei in de OLV van Lourdes Davina Reneerkens gedoopt, de dochter van Mika en Jessica Reneerkens – Hofman en het zusje van Jeniya.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn

OVERLEDEN



Op zondag 30 april is Corry Stitzinger overleden 79 jaar oud en de moeder van 4 kinderen, waarvan alleen Chris nu nog leeft. Corry heeft 3 kinderen moeten afstaan, dat is Henk, Marie-Louise en Bertina. Hoeveel verdriet en tegenslag kan een mens hebben? Corry heeft het allemaal moeten doorstaan en op het laatst zelf afhankelijk van de zorg van anderen. Toch heeft Corry zich op een heel eigen wijze er door heen geslagen doordat zij toch steeds weer hulp wist te krijgen en veel voor elkaar kreeg. Het liefst van alles zat Corry toch gewoon voor haar huisje zoals op het laatst in de Edisonstraat waar zij nu in de nieuwbouw al voor de derde keer woonde. Corry heeft in bijna alle straten van het Vrouwenveld gewoond, zodat je gerust kunt zeggen dat dat haar thuis was. Op 3 mei hebben we afscheid van Corry genomen en haar te rusten gelegd op Oostermaas bij haar zoon Henk.

Dat Corry nu mag rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor haar onmenselijk maakte.

KUNST IN DE KERK

Onze kerk heeft kostbare kunst. Je staat er niet zo meteen bij stil. Er zijn prachtige glas in loodramen van Joep Nicolaas bijvoorbeeld. Het kruis van Wiel Essers is heel bijzonder. De kerk zelf is een bijzonder gebouw. Je voelt er de klasse van zijn architect Frits Peuts. Je moet het willen en kunnen zien. Kunst verwijst naar de bron van alle leven.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 27 mei

19.00 Mia van Gelabbeek / Johannes en Ans Smeets – Willems

Zondag 28 mei 7e Zondag van Pasen

10.30 Frans en Maurice Nijpels / Kazimierz Kucia en Mia Kucia – Wilders / Celine Hardy – Peeters / Tiny Neissen / Jef Lebon / Els Verhoeven / Mia Remmers – Erkenbosch / Tonnie Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / broeder Cunibertus (Piet) van Bree

Maandag 29 mei

09.00 Ernest Spronken

Dinsdag 30 mei

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 31 mei

18.30 **Rozenkrans**

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 2 juni Eerste vrijdag van de maand

09.00 Herman Schepers

12.30 50 jarig Huwelijksjubileum Sjeng en Riet Remmers-Lassouw

Zaterdag 3 juni

13.30 Huwelijk van Jason en Sanne Jacobs - Paulussen

19.00 Ria Leclair – Penders / André Haustraete / Lucy van Loo / Herman Steinbach / Voor alle communicanten
Terugkomviering aansluitend foto's ophalen

Zondag 4 juni Hoogfeest van Pinksteren

1e Zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 1e jaardienst Peter Duysens / zeswekendienst Corry Crauwels – van de Wiel / overleden ouders, broers en zussen Wijnen / Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / Guus Tyndall en Alyce Tyndall – Meesters / Antonio Caballero Ro mán / Jo Leenders – van den Brink / Josephina (Fieneke) Leenders – Hoenen / 3e jaardienst Henny Lambrix / overleden ouders Hannon- Cruts / Huub de Vree / Zuster Gemma Govers

Maandag 5 juni Tweede Pinsterdag

Zingen aan de Groene Loper met Koepelkerk

10.30 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bartholet – Bartholomey / Jo van Helvert en Netta van Helvert - van Est / Jean Driessen / Jan en Mia Dols – Frijns / Jeanny Rijcken – Keulen / Harry en Leny Jeukens – Frijns / zuster Josepha Cornelia Keulen, tant Lies / Ida Noorlander

Dinsdag 6 juni

09.00 Gerarda Nijsten – Lousberg

Woensdag 7 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 10 juni

19.00 Jef Rodolf i.v.m. verjaardag / Jaqueline Paulissen / Margriet Zwackhalen – Dijksma / Anton Berndsen / Peter Duysens / Pater Gène Quanjel s.c.f.

Zondag 11 juni H.Drieëenheid

10.30 Mgr. Edmond Beel / Leon Strijp / Joke Habets – Creemers / Huub Dassen en Paula Dassen – Wynands / Pierre Wynands en Lies Wynands – Gilissen / Riek Vallinga – van Dijk / Trees Vaessens - Serrarens / Luc Castermans

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open door de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen, niet op 25 mei dan is Hemelvaart!



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 12 8 juni 2017

SPANWIJDTE

Vastgeklemd aan jou
durf ik hoger vliegen,
want jouw draagkracht
geeft mij vleugels,
en jouw geestdrift
is mij thermiek.

Met jouw liefde
aan de teugels
overstijg ik alle angsten,
overwin
mijn dood gewicht.

Als ik jou niet adem
sterf ik duizend doden,
als ik jou niet leef
ben ik levend dood.

UITERSTEN

Het is een tijd van grote uitersten. De contrasten zijn groter dan ikzelf had kunnen verzinnen, want hoe krijg je het voor elkaar om een Communiefeest te combineren op een moment dat je ook te horen hebt gekregen dat je op twee opeenvolgende dagen of wel een uitvaart hebt op dezelfde dag met een vijftigjarig huwelijk of een gewoon huwelijk. Dan is er ook nog een doop en er zijn nog de nodige verrassingen geweest en de Wegwijs moest af. Wat een geluk dat we nog steeds een 'vrije' Pinkstermaandag hebben, want nu is onze drukker Doy nog thuis en kan hij alsnog de Wegwijs drukken. Was die Tweede Pinksterdag er niet geweest dan hadden we echt een probleem gehad. Maar uitersten, het is ongelooflijk. Tussen door krijg ik nog wat berichten binnen van mijn tochtgenoten die gelukkig positief zijn. Want het is toch wel een avontuur om zo met een groep jongeren naar Italië te gaan om daar bospaden open te knippen voor wandelaars in juli. Overigens zoek ik er nog 4, 4 wandelaars die mee willen om te genieten van de bospaden die door de jongeren zijn open gemaakt en waar je nu heerlijk doorheen kunt wandelen zonder krassen en schrammen van de doornstruiken, de jeneverbesstruiken en wilde rozenstruiken. De krassen en schrammen hebben de jongeren geïncasseerd bij het snoeien en het weg knippen. Overigens ben ik toch wel heel benieuwd wat we in juli gaan aantreffen. Het spreekwoord zegt: "Snoeien doet groeien." Misschien nog niet zo zeer dit jaar, maar wel volgend jaar. Misschien is er dan wel helemaal geen doorkomen meer aan!

Maar terug naar de uitersten van het leven. Dat begon eigenlijk al in de bossen. Ik, die er al 20 jaar en langer rondloop raakte verdwaald en ook nog de groep kwijt. Maar voor de jongeren geen probleem, zelfs niet toen een bericht op Facebook was geplaatst en de ouders in Nederland al ongerust begonnen te worden. Voor de jongeren geen probleem omdat zij in het bezit van hun gsm en een goede internetbundel, beter dan de mijne, want die deed het niet, dus in het bezit van een goede internetbundel meteen via Google Maps ontdekten dat we op 1255 meter hoogte zaten en dus 255 meter te hoog maar via Google Maps vonden zij een 'witte weg' en waren eerder terug in de bewoonde wereld dan ik. Zij hadden al een Corona op toen ik er bezweet en wel aankwam. Wel heel erg opgelucht. De middelen die tot je beschikking staan moet je weten en kunnen te gebruiken, dan kom je een heel eind. Dan kom je altijd thuis!

Behalve leven en dood, liefde en geboorte was er nog een heel bijzonder moment toen ik het 50 jarige bruidspaar als zegengebaar de handen mocht opleggen als symbool van Gods hand. Op het moment dat ik dat deed was er hun gehandicapte zoon die nog altijd thuis woont, die mij de handen oplegde. En ik moest denken aan het moment dat bij mijn priesterwijding de bisschop mij de handen oplegde. Een bisschop kan dat wel doen, maar of je daardoor echt een priester wordt voor de mensen is een tweede. Door deze handoplegging voelde het alsof ik opnieuw priester gewijd werd. Dat was op vrijdag voor Pinksteren en uitgerekend op Pinksteren zelf kreeg ik vlak voor de mis van een pelgrim die terug was van zijn bijzonder geslaagde pelgrimstocht naar Santiago een prachtige roze stola. Zo'n stola had ik nog niet en zij wordt gebruikt met Half Vasten op zondag Laetare en op de derde zondag van de Advent, zondag Gaudete. Nu kunnen beide zondagen echte 'roze' zondagen worden.

Maar nu eerst wordt het bijslapen. Pastor Mattie Jeukens ofm

MANUS VAN ALLES ZONDAG 25 JUNI

U weet wel het multicultureel Festival dat dit jaar gehouden wordt op zondag 25 juni dan moet je gewoon in het Wittevrouwenveld zijn en 's morgens bij ons in de OLV van Lourdes naar de kerk komen, al is het maar voor de Mastreechter Staar. De mis begint om 10.30 uur

EIERENACTIE

Ondanks het feit dat de eierenman van Laurens opeens geld begon te vragen voor spullen waar hij anders nooit iets vroeg, is de eierenactie voor de sponsoring van de Lourdesviering toch weer een groot succes geworden. De opbrengst was dit jaar 500,00 euro. Dat is een geweldig resultaat. Laurens heeft er dan ook met zijn vrijwilligers hard aan moeten trekken om deze mooie opbrengst voor elkaar te krijgen. Hulde en veel dank voor dit mooie initiatief.

LOTERIJ HARMONIE DE GELE RIJDERS

De houders van lotnummers 0367 en 0164 wordt verzocht contact op te nemen met Vincent Grummer, tel. 06 51 27 34 08.

GASTKOREN: 2X EEN MANNENKOOR

Wij moeten wel de meest gelukkig parochie zijn van heel Maastricht. Want wie krijgt nu twee grote Mannenkoren achter elkaar in de Kerk? Op zondag 18 juni komt het Mannenkoor Mignon naar onze kerk om de viering van 10.30 uur op te luisteren. Tijdens deze viering zullen er ook iconen gezegend worden. Mocht u zelf ook iconen hebben die u graag gezegend zou willen hebben dan kunt u ze voor deze viering meebrengen naar de kerk.

Op zondag 25 juni, de dag van het Manus van Allesfestival zal het koor de Mastreechter Staar bij ons komen zingen. Het vorig jaar is hen zo goed bevallend dat zij weer graag terug komen. De Staar is net als ons koor op zoek naar nieuwe leden. Mag het u te denken geven dat als je nog nergens bij bent, het goed is om ergens bij te zijn en mee te doen. Wat is mooier dan het meest fascinerende instrument bespelen dat de stem is? Denk er eens over en kom luisteren en laat je overtuigen hoe bijzonder een Mannenkoor is.

MARIAKAPEL BEGRAAFPLAATS

Er zijn vergevorderde plannen om op het kerkhof een Maria van Lourdes – gedenkhoeke te maken waar mensen ook een kaarsje kunnen opsteken en waar kleine groepen de kans krijgen in alle rust afscheid te kunnen nemen van hun dierbare.

EERSTE COMMUNIE

Ook dit jaar is het weer gelukt en hebben 28 kinderen hun Eerste Heilige Communie in onze parochie gedaan. Het weer heeft geweldig meegewerkt, wat zonnig en lekker warm, zonder dat het overdreven is. Sjef en ik zijn ook bij verschillende communicantjes heel gastvrij ontvangen. Dank u allemaal dat we Communiefeest zo hebben mogen vieren.

Bij de mededeling ben ik vergeten de sponsor van het misboekje te bedanken. Hebt u ooit zo'n mooi boekje gezien, of kwam het toch door de vakkundigheid van de fotograaf die alle kinderen 'en profiel' heeft gefotografeerd. Zaterdag 3 juni is de terugkomviering en na de viering hebben de ouders de foto's en dvd's gekregen van de communie.

NIEUWE TOILETGROEP IN DE KERK

Er gebeuren nog altijd wonderen. Een anonieme sponsor is bereid om een nieuw WC-blok met een keuken-unit te financieren zodat het de parochie niets kost en de kerk wat meer dichterbij de tijd kan komen. De plannen komen ter inzage op de pastorie en tzt ook in de kerk. Niet de minste architecten hebben zich over het plan van een keukenblok met wc's gebogen. Maar dan kun je ook iets krijgen. In elk geval een verrassend idee waar we nu op kunnen 'schieten'. Er zal nog heel wat bij komen kijken, maar als je een voorstel hebt dan begint het.

VRIJWILLIGER WORDEN OP HET VREDESPLEIN?

Ook dit jaar willen we weer op het vredesplein met het Manus van Allesfestival zuivere koffie schenken met een stukje cake. Om dat te kunnen doen hebben we mensen nodig die ons willen helpen. Ook zou ik weer graag de kerk open stellen, maar dan heb ik toch steeds twee mensen nodig die 'kerkwacht' willen zijn en als mensen er om vragen iets vertellen van onze prachtige kunstschaten. Onze kerk is namelijk heel rijk aan bijzondere kunst. Ik hoop dat wat mensen ons willen helpen en traditioneel gaan we op het einde naar Manus om een pilsje te drinken. Wil je helpen? Bel 043 3634348.

GEDOOPT:



Op zondag 21 mei zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:
Liliya Geerkens, de dochter van Bryan en Adrienne
Geerkens – Peels uit de Burg. van Oppenstraat 11C en het
zusje van Chahid.

en ook werd gedoopt: **Evan Spronck** de zoon avn Brian en Katja
Spronck – Jansen uit de Adelbert van Scharnlaan N24

*Dat de doop en de opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal
tot zegen mag zijn.*

OVERLEDEN



Op 15 mei is in Licht en Liefde **Bèr Habets** overleden 87
jaar oud en weduwnaar van Joke Habets – Creemers. Bèr
was een echte familie man en een echte spoorman. Met veel
overgave en plezier heeft hij bij de Nederlandse
Spoorwegen gewerkt. Hij was ook een wandelliefhebber,
maar bovenal een man die graag tussen mensen was. Hij
verstond de kunst om met iedereen een praatje te maken.
Bèr was ook geen man van klagen integendeel altijd
optimistisch en vol goede zin. Helaas ging op het laatste zijn
geheugen hem in de steek laten. Op zaterdag 20 mei

hebben we afscheid van Bèr genomen en hem bij Joke te rusten
gelegd zodat zij nu voor altijd samen zijn.

Op 18 mei overleed **Ria Leclaire** de partner van Jo Clermonts en de
moeder van Sandra en Danny en de oma van Aswin die in 2016 is
overleden en wat Ria heel diep heeft geraakt, en van Wesley en
Deborah en Leona, Menno en Demi. Ria heeft geen gemakkelijk leven
gehad, toch heeft zij veel weten te feesten. Maar uiteindelijk was het
niet de hersenbloeding en ook niet de keelkanker maar een kanker
onder haar tong die haar veel te vroeg op 55 jarige leeftijd deed
overlijden. Nu is haar verder pijn en lijden bespaard. Op dinsdag 23
mei hebben we in het crematorium van Geleen afscheid van Ria
genomen. Nu is zij voor altijd bij Aswin.

Dat de overledenen door Gods barmhartigheid mogen rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 10 juni

19.00 Jef Rodolf i.v.m. verjaardag / Jaqueline Paulissen /
Margriet Zwackhalen – Dijkma / Anton Berndsen /
Peter Duysens / Pater Gène Quanjel s.c.f.

Zondag 11 juni H.Drieëenheid

10.30 Mgr. Edmond Beel / Leon Strijp / Joke Habets –
Creemers / Huub Dassen en Paula Dassen – Wynands
/ Pierre Wynands en Lies Wynands – Gielissen / Riek
Vallinga – van Dijk / Trees Vaessens - Serrarens / Luc
Castermans

Maandag 12 juni

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 13 juni

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de
Zusters onder de Bogen / ter ere van St Antonius

Woensdag 14 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van St. Antonius / voor de levenden en
overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 17 juni

19.00 Zeswekendienst Annie Hendriks - Smeets / Regien
Hendriks – Kursten / Nolda Herijgers – de Baar / Rita
Thomissen – Wetzels / Miena Koch – Damen

Zondag 18 juni '17 Sacramentsdag ; Gastkoor Mignon Geleen

10.30 Mgr. Edmond Beel / Antonio Caballero Román / Lou
Zeekaf / Huub de Vree / Thei Smeets / Willy Steinbach
– Wijtkamp / Mayke Loffeld – Mertz / Wil van Beek,
overleden ouders Polmans – van Beek / Vic Kessen /
Jean Tilkin en Bertha Tilkin - Franssen

Maandag 19 juni

09.00 Pastor Piet Veugelers

Dinsdag 20 juni

09.00 Vito Siciliano / Jeanne Huyben – Theunissen

Woensdag 21 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall – van Lijf

Zaterdag 24 juni

19.00 Mia van Gelabbeek , kinderen en kleinkinderen /
Johannes en Ans Smeets - Willems / Pastoor Jacobs
en zuster Louise / Wies Reinards – Tans / Paula van
den Broek – van der Meys / Fiena Pieters – Vrancken/
Jan Wintraecken / Truus Thieman – Crapels

Zondag 25 juni 12^e Zondag door het jaar ; Manus van Alles

gastkoor: Mannenkoor Mastreechter Staar

10.30 Pastor Jean Rademakers / overleden priesters van de
Guliëlmus parochie / Cor Horbach / mgr. Edmond Beel /
Ria Geerlings – van der Boorn / Arnold Cornelis /
George van Loo / Jo Somers – Creemers / Mia Drippy –
Vandewall / Els Dzon - Frosch

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK
MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. Niet in juli en augustus = vakantie



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 13 24 juni 2017

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.

Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens,
ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man
alleen maar een vrouw
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.

Hans Andreus

MANUS VAN ALLES

Voor MANUS komt eerst VAN ALLES, want tijdens het schrijven van dit stukje is er 'van alles' voorbij gekomen, dat geregeld en gedaan moest worden. Zoals het aanvragen van een nieuw paspoort. De mijne is verlopen en maandag 26 juni moet het verkoopcontract van de Guliëlmuskerk getekend worden. Zonder geldig paspoort kan ik geen handtekening zetten. Ik was net op tijd bij de gemeente voor de aanvraag van het nieuwe paspoort. Trouwens dit is dus ook meteen groot nieuws. De Guliëlmuskerk zal een kerk blijven. Zij is verkocht aan een Pinkstergemeente. Het Woord Gods zal er verkondigd blijven. Toch markeert het meteen ook het einde van een tijdperk om het een beetje dramatisch te zeggen. Er is veel aan het veranderen. Het wordt anders zeggen we dan, maar bij de verkoop van de kerk, wordt het voelbaar en tastbaar. Maar het raakt niet alleen de kerk. Het raakt heel ons samenleven en ook de verenigingen voelen dat en hebben er mee te maken. Het voortbestaan van kerk, maar ook van de sportclub, de harmonie, het zangkoor, de voetbalclub en zelfs de school en je eigen buurt: niets is meer vanzelfsprekend. Wat vandaag nog is kan morgen zo maar opeens voorbij zijn. De antwoorden voldoen niet meer, zij zijn antwoorden op vragen die niet meer gesteld worden. Soms heeft dat ook verrassende gevolgen. De Mastreechter Staar zou nooit naar het Wittevrouwenveld gekomen zijn als dit proces van verandering en omvorming niet zo ingrijpend gaande is. Ook de Mastreechter Staar moet nieuwe wegen zoeken om als Mannenkoor in de schijnwerpers te komen en nieuwe leden te krijgen. Daarom kwamen ze de Maas over, op zoek naar nieuwe leden. Maar hier ontdekten de mannen van de Staar een nieuwe wereld die hen veel te bieden had. Dit jaar wilden zij daarom dan ook terug komen. Het liefst hadden zij er de teevee en nog van alles bijgehaald omdat het mooi en goed was. Nu werkte vorig jaar wel alles mee: het weer, het Manusfestival, de gastvrijheid de gemoedelijkheid van het Wittevrouwenveld, de ongedwongen sfeer van het Multiculturele gebeuren en het natuurlijk ook het Vredesplein met de zuivere, gratis koffie. En de kerk zat helemaal vol. De vraag is nu of dit ook deze keer weer gaat lukken. De worst is in elk geval al naar Clara gebracht en de voorbereidingen voor het Manusfestival zijn in volle gang, met enkele hele mooie optredens, die al geboekt zijn. Ook onze Lourdeskerk zal weer open zijn en de dirigente van ons koor Bianca Lenssen zal begeleid door haar man Arno Kerkhof van 14.00 – 14.45u een concert in onze mooie kerk geven met Marialiedereren. De entree is gratis. Het kan een goed moment zijn voor rust en bezinning.

Pastor Mattie Jeukens ofm

MASTREECHTER STAAR: 25 juni OLV van Lourdeskerk

Ongelooflijk maar ze komen terug na het succes van vorig jaar: De Mastreechter Staar. Opnieuw zullen zij de eucharistieviering van zondag 25 juni muzikaal opluisteren met hun prachtige gezangen en na de mis zullen zij nog een kort miniconcert geven van 4 liederen in onze prachtige OLV van Lourdeskerk. Een beetje spannend is het wel, omdat het vorig jaar, de eerste keer een geweldig succes was. Kan dat succes nu weer geëvenaard worden? Of misschien zelfs nog overstijgen? Dat kan alleen als er weer mensen naar de kerk komen en als, net als vorig jaar, het weer weer wil mee werken. Dat blijft een ongewis avontuur, maar wij vertrouwen erop dat de weergoden ons zullen helpen. Na de mis, die om 10.30 uur begint en afsluit met het miniconcert kunnen wij samen naar het Vredesplein gaan voor een 'tas' zuivere koffie en een stukje cake of een wafel, die door de parochianen zijn gebakken.

KERK OPEN MET MANUS EN CONCERT 14.00 uur

Met Manus zal de kerk open zijn voor bezinning en een moment van rust. In aansluiting daarbij zullen Bianca en Arno van 14.00 uur tot en met 14.45 een concert verzorgen met het Thema: Maria. Entrée: gratis.

KETTINGREACTIE TIHANGE: 25 juni 2017

De 90m km lange mensenketting, die ook door Maastricht komt, willen we ondersteunen, door op het cultuurplein van Manus ook een keten te vormen van 14.45 tot en met 15.00 uur. Doe mee op je eigen wijze.

90-JARIG BESTAAN HARMONIE DE GELE RIJDERS

Op zondag 2 juli 2017 viert Harmonie "De Gele Ridders" uit het Maastrichtse Wittevrouwenveld haar 90-jarig bestaan.

Die middag is er een groot openluchtconcert in het Ampèreplantsoen (ook wel bekend als het Leeuwenpark), bij het Trefcentrum en de O.L.V. van Lourdeskerk. Om 14:30 uur start het programma met een optreden van het muziekkorps en de dansgroep van KG Treuer Husar uit Keulen, een gezelschap waarmee de Gele Ridders al meer dan een halve eeuw goede banden onderhouden, en niet alleen tijdens het carnavalsseizoen.

De Gele Ridders beginnen hun optreden om 16:00 uur. Drumband en harmonie orkest brengen een gevarieerd en geheel vernieuwd programma en worden daarbij ondersteund door een bonte stoet van

solisten: zangeres Danique Paffen, zangers René Reulings en Emiel Huijts, didgeridoo speler Ger Fiegen en de doedelzakken van de Maastrichtse Pipers.

Na het concert wordt de stemming nog een paar uurtjes erin gehouden met een optreden van Hurricane Two. De presentatie is in handen van Jan Janssen. Uiteraard is de toegang vrij. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar het Trefcentrum.

GEDOOPT:



Op zondag 4 juni is in de OLV van Lourdes Dynisha Brouns gedoopt de dochter van Michael en Veronique Brouns – Lardenoye uit de Burg. Hennequinstraat 7 en het zusje van Jayden en Jaimy.

Op zondag 11 juni is in de OLV van Lourdes Lizzy Stassen gedoopt de dochter van Dominic en Cindy Stassen – Clermont en het zusje van Kaylee uit de Cassiushof 22, precies op de dag dat Lizzy 2 jaar werd. Eveneens is op 11 juni Jace Gerritse gedoopt de dochter van Tom en Kirsten Gerritse – Niesten uit de Kelvinstraat 55

OVERLEDEN



Op maandag 22 mei overleed in Valkenburg aan de Geul veel te vroeg en te jong Helena Natterman. Zij is 65 jaar geworden. Haar leven is niet altijd gemakkelijk geweest, maar zij heeft geprobeerd er het beste van te maken. Zij is goed geweest voor haar familie en de mensen die haar nabij waren. Zij kon alles missen en het geluk van anderen was ook haar geluk. We zullen haar missen, maar weten haar veilig en geborgen bij haar Heer en Schepper aan wie we Helena terug gegeven hebben op vrijdag 26 mei in de OLV van Lourdeskerk, waarna zij te rusten is gelegd op de begraafplaats Oostermaas.

In de nacht van dinsdag op woensdag 24 mei is **Gerrit Grit** overleden, 85 jaar oud. Gerrit woonde in de Edisonstraat en bijna iedereen kende Gerrit van zien zitten op zijn stoel tegen de muur van het Trefcentrum, waar nu een gedachtenisplekje is gemaakt, of zittend naast Manus of gewoon voor de deur van zijn huisje. een paar maanden eerder was zijn hondje gestorven. In zijn goede jaren is Gerrit actief geweest in het vrijwilligerswerk van het Vrouwenveld. Hij was de oprichter van de Witte Ingelkes. Hij heeft meegedaan met de Happy Kids en heel veel andere activiteiten. Gerrit had al zijn dochter Kitty en Silvia moeten afstaan. Nu

staat zijn zoon Eddy er eigenlijk een beetje alleen voor. Het afscheid van Gerrit was dinsdag 30 mei in de OLV van Lourdes, waarna de begrafenis was op Oostermaas in een bijzetting bij zijn echtgenote Mia Grit - Remeerkens. Voor eeuwig zijn zij nu samen.

Op zaterdag 27 mei overleed **Truus Wolters**, 72 jaar oud. Truus woonde net één maand op het Aldegondaplantsoen 9C, In drie weken tijd is zij gevloerd door die rotziekte Kanker. Het is heel hard gegaan met Truus en zij heeft heel veel pijn gehad. Niet zo heel veel mensen zullen Truus gekend hebben in de parochie. Zij was altijd op de achtergrond om te helpen en bij te springen, om maar te doen wat gedaan moest worden. Voor de zusters van de Misericordia. Het hele leven van Truus heeft in het teken gestaan van dienstbaarheid. Arme en kwetsbare mensen vonden in Truus een steun en toeverlaat. Op vrijdag 2 juni hebben we in de OLV van Lourdes afscheid van Truus genomen, waarna de crematie in stilte plaats heeft gevonden.

Op dinsdag 30 mei overleed thuis in de Burg. Bauduinstraat 37 **Marjo Aquilini – Dingena** 56 jaar oud, de partner van John Aquilini en de moeder van Ricardo, Raymond en Ramona. Marjo is helemaal gesloopt ook door die rotziekte kanker. Heel lang heeft zij gestreden maar juist op het moment dat het leek goed te komen, kwam de ziekte terug met verwoestende kracht. Marjo was reëel, met twee voeten op de grond, eerlijk en recht voor zijn raap. Steeds was zij bezorgd om anderen. Het bed in de kamer werd uiteindelijk toch een soort troon, want ondanks alles bleef zij een koninklijke waardigheid bewaren. Met de hulp van John en vele anderen is zij thuis mogen sterven, klaar met haar leven, vertrouwend dat het bij God verder mag gaan, maar dan bevrijd van pijn en ziekte. Op zaterdag 3 juni hebben we afscheid genomen, waarna de crematie in Geleen heeft plaats gevonden

Dat de overledenen nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 24 juni

19.00 Mia van Gelabbeek , kinderen en kleinkinderen / Johannes en Ans Smeets - Willems / pastoor Jacobs en zuster Louise / Wies Reinards – Tans / Paula van den Broek – van der Meys / Fiena Pieters – Vrancken/ Jan Wintraecken / Truus Thieman – Crapels / ter ere van de 100e verjaardag van Truus Koop - Overhof

Zondag 25 juni 12e Zondag door het jaar: Manus van Alles

10.30 Jean Rademakers / overleden priesters van de Guliëlmus parochie / Cor Horbach, jaargedachtenis / mgr. Edmond Beel / Ria Geerlings – van der Boorn / Arnold Cornelis / George van Loo / Jo Somers – Creemers / Mia Dritty – Vandewall / Els Dzon – Frosch / Truus Wolters / zuster Gemma en zuster Miriam

Maandag 26 juni

09.00 Overleden dienaren H.G

Dinsdag 27 juni

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen / ter ere van St. Antonius

Woensdag 28 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overl. van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 1 juli

19.00 Leon Strijp / Liane Louis – Dams / Frans Penders / Jan Remmers / Annie Dreessen / Lei Verstappen / Jo Haine

Zondag 2 juli 13e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / fam. Steps – Colaris / Michel Geurts en Wanny Geurts / Huub Magdelijns / Netta Penders – Medenbach / Corrie Stitzinger , Sjerke en Pierreke / Venny Janssen – Hermans / Marlies Biesheuvel – Colson

14.30 Openluchtconcert KG Treuer Husar uit Keulen

16.00 openluchtconcert Gele Rijders

Maandag 3 juli

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam . Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 4 juli

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 5 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overl. van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 7 juli Eerste vrijdag van de maand

09.00 Deken Hanneman

Zaterdag 8 Juli

19.00 Jacqueline Paulissen / Wilma van Golde / Liebeth Remmers – Muller / Tinie Wilhelmus / Minus Scheffer / Guillaume Steinbach

Zondag 9 juli **14e Zondag door het jaar**

10.30 Voor de overleden fam. Fraats – Matti / overleden fam /
Kaanen – Matti / Antonio Caballero Román / Willy Cobben en
Tiny Cobben – Aardening / Richard Holtz / Marie Penders -
Heckers / Riek Vallenga – van Dijk / Dien Ubachs - Pisters

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, M'richt, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op

woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. Niet in de maanden juli – augustus



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 14 8 juli 2017

JA!

Ik weet niet wie de vraag stelde
Ik weet niet wanneer zij gesteld werd
Ik herinner mij niet

Dat ik antwoordde
Maar eens zei ik ja,
Tegen iemand of iets
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid
Dat het leven zinvol is!

Dag Hammarskjold

MANUS EN DE NASLEEP

Op mijn vraag aan deze en gene wat ze van Manus vonden, zeiden de meesten meteen dat er rustiger was dan vorig jaar, maar tegelijkertijd proefde ik ook iets in die opmerking dat het goed was zo. Het hoeft ook weer niet zo ontzettend groot te zijn dat je niet meer door de rijen mensen heen kunt, dat je het niet meer allemaal kunt behappen. Op het einde was de sfeer bij het hoofdpodium uitstekend, dat heb ik tenminste zelf ervaren toen we nadat we het Vredesplein ontbonden hadden en alles hadden opgeruimd, naar dit hoofdpodium gegaan zijn met de groep vrijwilligers die tot het laatste toe zijn blijven helpen. Trouwens heel veel hulde en lof en dank aan de vrijwilligers van ons Vredesplein dat het vorig jaar omgedoopt is in met de mooie naam: Samenwerkingsplein. Als alles voorbij is gaan we met veel plezier een frietje eten en een pilsje drinken en luisteren naar de muziek, maar toch ook samen nog wat (na)praten. De parochie heeft zich van haar allerbest kant laten zien, mag wel eens gezegd worden. Het is iets om geweldig trots op te zijn dat de Mastreechter Staar voor het tweede achtereenvolgende jaar is komen zingen in onze kerk. Zij voelen zich er thuis en dat alleen al is een complement voor ons allemaal. Dit jaar was er ook voor de Reactie op Tihange. 50.000 mensen hebben er aan meegedaan. Een ongelooflijk groot aantal van 60.000 zouden er nodig geweest zijn om één onafgebroken keten te maken van Aken via Maastricht naar Luik. Maar als je er daarvoor 50.000 op de been krijgt is dat echt chapeau. Het is ook een teken hoezeer het bij de mensen leeft. Tihange maakt ons leven minder veilig. Rond half vier was het opeens weer drukker in de straten van Manus en toen konden we mensen tegen komen die bij het maken van die keten zijn geweest en her en der hoorde ik ook hoe indrukwekkend dat is geweest. Dat is het altijd als mensen bereid zijn om echt de handen in een te slaan. Op oude schilderijen kun je het soms zien hoe bij Franciscus en er twee armen gekruist opstaan. De ene arm is die van Franciscus en de andere arm is die van Christus, die je herkent aan het wondteken van de nagel in de hand. Maar hoe sla je echt handen in één en blijft het geel los gebaar? Dat is een uitdaging aan ons allemaal. Heel veel mensen zoeken naar nieuwe wegen om de handen in één te slaan en er samen iets van te maken. Er is veel behoefte ook aan verbondenheid, aan gemeenschappelijke zaken die je met elkaar verbinden. Uitgerekend nu, nu de behoefte zo groot is lijkt de verbondenheid ver weg dan ooit en lijkt iedereen op een eigen eilandje te zitten. Maar ik geloof in het verlangen van iedereen om echt handen in een te slaan.

pastor Mattie Jeukens ofm

DE GIELKESMERRET 8 EN 9 JULI: JUBILEUMEDITIE 30 JAAR

Dit jaar maar liefst 2 dagen op zaterdag en zondag is er de onvolprezen Gielkesmerret op het Aartshertogenplein met een markt, een hele grote groep artiesten en nog van alles voor de kinderen met zondag een heel speciaal optreden. Zorg dat je erbij bent. Bij Jo Dams tel.: 06 44153450 kunnen kramen nog gehuurd worden. Hij weet ook alles. De opbrengst is voor de happy Kids en voor de Mariakapel op Oosternaas. Een mooie naam voor die nieuwe kapel zou misschien zijn de Gielkeskapel!

GULIËLMUSKERK VERKOCHT

Op maandag 26 juni is de koopacte in Meerssen bij de notaris getekend. Het was een dubbel gevoel. Enerzijds opgelucht dat we een goede nieuwe bestemming voor de kerk gevonden hebben en dat de Guliëlmuskerk kerk kan blijven zelfs. Zij wordt de thuishaven voor mensen die aangesloten zijn bij de Pinksterkerken van Nederland. Anderzijds doet het toch pijn, dat je dit cadeau van bisschop Mgr Guillaume Lemmens aan de armen van Maastricht niet meer open hebt kunnen houden. Twee kerken hier in het Wittevrouwenveld en Wyckerveld is gewoon teveel. Het gaat niet meer. We zijn al blij als mensen betrokken blijven bij de Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

VAKANTIE

Voor de basisscholen is het nog niet zo ver. Met het mooie en droge weer heb je soms toch al het gevoel dat het vakantie is. Mensen doen rustiger aan. Misschien ter overweging om rustiger aan te doen en tijd vrij te maken voor elkaar. Niet om elkaar nog meer berichten te sturen, mar om elkaar eens in de ogen te kijken en je te verwonderen hoe zich daar hele werelden zich laten ontdekken.

REGEREN

De komende maanden zal het nog niet zo hard gaan met de formatie in Den Haag vermoeden wij. Heeft daarom Lodewijk Asscher mar gedacht dat regeren vooruitzien is en dan maak ik me sterk voor alle schoolmeesters, die er overigens niet zoveel meer zijn en voor alle schooljuffrouwen dat ze wat meer geld in hun beurs krijgen voor het goede werk dat zij doen.

KAPEL OP OOSTERMAAS

Het heeft zelfs de krant gehaald. Op de algemene begraafplaats Oostermaas willend e vrijwilligers van het kerkhof er voor zorgen dat daar een Mariakapel gaat komen. Er is niet alleen al een stevige betonnen fundering gelegd, er is ook al een flink financieel fundament gelegd en met Manus hebben ze een mooi bedrag bij elkaar gebedeld. Zouden ze toch iets weg hebben van de bruin paters?

GELE RIJDERS IN DE HERKANSING

Wie het jubileumconcert van Harmonie De Gele Ridders op 2 juli heeft gemist, kan dat verzuim alsnog goedmaken. De laatste repetitiedag voor de zomervakantie is voor onze harmonie altijd aanleiding om de buurt in te trekken voor een openluchtconcertje, uiteraard voor zover de weersomstandigheden het toelaten. Dit jaar is er als locatie gekozen voor het pleintje op de hoek van de Marconistraat en de Franklinstraat. Het concert van drumband en harmonieorkest vindt plaats op dinsdag 11 juli, begint om 19:30 uur en is vrij toegankelijk.

DE VLAG UIT

In bijna elke straat kun je het zien een vlag of ene vlaggenstok met daar een stel boeken aan en dan weet je het meteen: GESLAAGD. Mijn vader was niet zo'n man van rituelen, maar toen ik geslaagd was heeft hij zelf ook de vlaggenstok met de boeken eraan opgehangen. Heel de wereld moest weten dat zijn zoon geslaagd was. Maar toen begon het pas voor mij. Wat? die grote zoektocht naar wat ik nu echt met mijn leven wilde en wat ik moest gaan doen om echt te slagen. Voor school kun je slagen, maar echt slagen moet je toch in het leven zelf doen. En wanneer mag je je geslaagd weten> Als je veel geld verdiend? Zou mooi zijn. Maar is het niet veel en veel 'wichtiger' als je mensen hebt die van je houden en jij mensen hebt waarvan jij houdt. Trouwens is het u opgevallen hoe vaak er wel niet in de Edisonstraat gevlagd wordt! In die straat lijkt iedereen gelaagd. Vooral zij die er zijn komen wonen!

ACTIE CLUB VAN 200

Het is even stil geweest. Er is een prachtig concept voor de oorkonde, maar er moet even nog wat werk verzet worden en we willen de actie voor de kapel op het kerkhof niet voor de voeten lopen op.

SINT MARIE

De voorbereidingen zijn ook dit jaar ondanks de grote tegenslag weer vol aan de gang. het ziet er naar uit dat ok dit jaar weer een prachtige Kroedwesj er zal zijn op 15 augustus. vergeet die dag de mis niet in je agenda te zetten om 10.30 uur. Marie verdient het.

GEDOOPT:



Op zondag 18 juni is in de OLV van Lourdes gedoopt:

Lynn **Kerstges**, de dochter van Sven en Mandy Kerstges – Loosveld en het zusje van Jente uit Den Olieberg 84 in Meerssen.

Ook is op die zondag **Luciano Vroegop** gedoopt, de zoon van Patrick en Mireille Vroegop – Stassen en het broertje van Diego en Timo uit de Burgemeester Nierstraszstraat 20.

We hopen dat de doop en daarmee de opname in ons geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op zondag 18 juni is **Lea Peters** overleden, de weduwe van Jules Schenck de Jong en de moeder van Renée, Frank en Monique en de oma van Luc, Maaïke en Thijn en van Micha en Jochem. Het leven van Lea is niet over rozen gegaan. Toen de kinderen het huis uit waren heeft zij de vader van haar kinderen verlaten om haar eigen weg te zoeken. Op die weg heeft Jules haar gevonden met wie zij een onverwacht mooie band heeft gekregen. Na de dood van Jules is zij terug gekomen naar Maastricht naar de Atletenbaan. Lea was spontaan en ondernemend. Zij is 79 jaar geworden en in de kerk van Scharn, waar zij de eerste was die er gedoopt werd, hebben we haar afscheid mogen vieren.

Op donderdag 22 juni overleed thuis **Yvonne Meyer – Wilhemus**, 61 jaar oud en 41 jaar samen met Guus Meyer, waarvan 38 jaar getrouwd en de moeder van Kristan en Joerie. Op 29 juni hebben we in Eijsden in het Crematorium afscheid van Yvonne genomen. De kanker had het gewonnen van haar lichaam maar niet van haar geest. Op een ongelooflijke wijze heeft zij de kracht gevonden om zich zelf te blijven,

eerlijk, open spontaan, hartelijk, gediensig en aandachtig. Zelf vond zij dat zij een heel mooi en goed leven van vriendschap en liefde heeft gekend, en dat dat voor haar heel vele geluk betekende.

Dat Lea en Yvonne nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 8 Juli

19.00 Jacqueline Paulissen / Wilma van Golde / Liebeth Remmers – Muller / Tinie Wilhelmus / Minus Scheffer / Guillaume Steinbach

Zondag 9 juli **14e Zondag door het jaar**

10.30 Voor de overleden fam. Fraats – Matti / overleden fam Kaanen – Matti / Antonio Caballero Román / Willy Cobben en Tiny Cobben – Aardening / Richard Holtz / Marie Penders - Heckers / Riek Vallenga – van Dijk / Dien Ubachs – Pisters / Pater Frans van Lieshout en alle overleden leden van het Centrum Ontmoeting der Volkeren

Maandag 10 juli

09.00 jaardienst echtelieden Bollen – Brouwers / voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 11 juli

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 12 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 15 juli

19.00 Netty Cloth – Jonngen / zeswekendienst mvr. Aquiluni (Marjo) / Pauline Huyts – Beckers / Broeder Sigismund Tagage / Cor Kanters

Zondag 16 juli **15e Zondag door het jaar**

10.30 Jan Gorisssen / Jan Kuypers / voor een overledene /
Corrie Remans Murrer / Truus Mulkens – Cornelissen en
Jack Mulkens / Marie– Stuiver en Trees Remmers

Maandag 17 juli

09.00 jaardienst Lambertus Bollen

Dinsdag 18 juli

09.00 Toon van Breugel

Woensdag 19 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall
– van Lijf

Zaterdag 22 juli

19.00 Leon Strijp / zeswekdienst Truus Wolters / zuster
Clementine Haan / Corrie Kerkhofs - Bleize / Pierre
Vleugels / Martin Jacobs / Chrit Haegmans

Zondag 23 juli **16e Zondag door het jaar**

10.30 Gertruida Dassen- Veulemans / Jack Pisters / Ber Valcq
/ Alice Konings – v.d.Mullen / 1e jaardienst Nettie
Penders – Medenbach / 1e jaardienst Corrie Stizinger,
Sjerke en Pierreke Stizinger / Griet Werlotte – Hofman /
herdenking Gerrit Grit

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot

20.30u in de traditie van Zazen, maar niet in juli en augustus



Parochie H.Giliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres.Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Giliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 15 17 juli 2017

PREDIKER

Ik heb de wereld gezien
In het licht van de liefde.
En in de schaduw van de haat.
Er zijn altijd twee kanten,
Ware woorden zijn niet mooi
Mooie woorden zijn niet waar,
En alles beweegt zolang als het leeft.
Zoals een rivier die stroomt naar de zee,
Wij zijn een deel van een groter geheel
Wij vallen als bladeren .
En de wind neemt ons mee.
Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is lucht: Groei naar het licht,
En klim langs de stralen naar de hemel
omhoog.
Hou je niet vast aan dat wat voorbij is
En laat alles los wat spookt in je hoofd.
Want het licht in je ogen verdwijnt met de
tijd, zoals de zon in de verte aan het eind
van de dag. Maar alles verandert en
beweegt in een cirkel,
keert terug naar de bron
en wordt wat het was.

GESCHIEDENIS ALS BESCHERMING TEGEN DWAASHEID

Het is een oude wijsheid die zegt dat, wie de geschiedenis niet kent, gedwongen wordt haar te herhalen. Je geschiedenis kennen is leren van je fouten. Daar moest ik aan denken toen één dag na mijn verjaardag in Brielle een boek werd gepresenteerd met de titel: "Gehangen Heiligen". Het ging over de martelaren van Gorkum die 150 jaar geleden op 29 juni 1867 heilig werden verklaard, nadat zij in 1675 zalig waren verklaard. Pikant detail is dat de Nederlandse Kerkprovincie dat niet wilde, maar dat Rome dat heeft doorgedrukt. Waarom de Nederlandse Kerkprovincie niet wilde was, omdat toen net de bisschoppelijke Hiërarchie in 1853 weer was hersteld en de katholieken er alles aandeden om volwaardige Nederlandse staatsburgers te worden. Het was dan ook het begin van wat genoemd is de katholieke emancipatie.

De katholieken wilden laten zien dat zij ook goede Nederlanders waren en juist de martelaren van Gorkum riepen de tijd van de Tachtigjarige Oorlog in herinnering, waarin er strijd was tussen katholieken en protestanten en zo een verdeeldheid in het land. Misschien een vreemde vergelijking maar voor velen toen was, wat katholieken voor protestanten waren nu, wat de moslims zijn voor de vele Nederlanders. Er werd op neer gekeken. Men was en is nog steeds vaak neerbuigend naar buitenlanders. Het zijn 19 priesters, waarvan 11 franciscanen, en een enkele dominicaan die in 1572 opgehangen werden in een turfschuur even buiten Brielle. De achtergrond toen was wat eigenlijk nu ook nog speelt: de vrijheid van godsdienst en geweten; het recht van zelfbeschikking en het recht op medezeggenschap tegen de achtergrond van politieke en economische spanningen en verwickelingen. Mensen pikten de zelfverrijking van de bestuurders en de kerkelijke overheden niet meer. Men was de schijnheiligheid moe en wilde een eerlijke en rechtvaardigere wereld, die men dacht te bereiken door handel en hard werken. En met de martelaren had het ook heel anders kunnen lopen. Als hun oversten wat beter hadden opgelet hadden zij hun medebroeders misschien nog kunnen vrijkopen voor een paar vaten bier, maar men had andere zorgen. Gaat het zo niet vaak? Teveel met zichzelf bezig en bijziende voor de echte problemen.

Pastor Mattie Jeukens (ofm)

NOGMAALS DE GESCHIEDENIS

Tegelijkertijd met de boek presentatie in Brielle over de Martelaren van Gorkum met als titel 'Gehangen Heiligen' kreeg ik via een abonnement een brief van een pater van de SVD uit Steijl onder ogen die in 1947 geschreven werd en het probleem besprak van de missie in de landen van de Hoorn van Afrika, waar de islam actief was. Deze pater klaagde over de problemen die hij als missionaris had te overwinnen in confrontatie met de moslims, en hij stelde studiecentra voor in de Westerse wereld waarin men zich meer zou verdiepen in de wereld van de Islam, maar waarin men ook moeite zou moeten doen om jongen mensen uit de islamitische wereld voorlichting te geven over de Westerse Wereld, met haar normen en waarden, opdat die met meer begrip bekeken konden worden, want hij constateerde al van moslim zijde uit veel samenzweringstheorieën die nergens op gestoeld waren, maar die wel de onbevangen en onbedorven geest konden doen ontsproten. Deze pater ijverde er voor om plekken te maken waar christen, joden en humanisten elkaar zouden kunnen ontmoeten en elkaar echt leren kennen, ook met vooroordelen en vooropgezette meningen. Misschien is dat het probleem nu ook nog steeds: dat ieder in zijn eigen wereld leeft en weinig of geen benul heeft van wat zich op dit buiten, dus buiten het eigen gezichtsveld aan het voltrekken is.

VAKANTIE

De Vakantie is echt aangebroken. Het zal overal rustiger worden. Dat het een tijd mag zijn van opladen van de accu. Het is goed erop uit te trekken, misschien zelfs ongebaande wegen, maar nog belangrijker is weer veilig en gezond terug komen. verrijkt hopelijk met mooie ervaringen. Maar dat zij die thuis blijven en om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen, dat zij niet vergeten worden. Een vakantiegroet met een mooie kaart kan wonderen verrichten.

KOFFIE DRINKEN NA DE MIS

Ik dacht er goed aan te doen het koffie drinken na de mis op zondag, in de maanden juli en augustus, niet te laten doorgaan en wat kalm aan te doen. Maar na de mis van zondag 2 juli werd ik aangesproken

door iemand die zei, dat het juist in de vakantietijd voor de mensen die niet op vakantie gaan een extra mooi moment zou zijn om samen met anderen koffie te drinken. En ik vond dat een opmerking die hout sneed, daarom zullen we ook in de vakantie op zondag na de mis koffie drinken, maar we beginnen daar dan mee als ik terug ben uit Italië, dat is zondag 23 juli. Misschien een extra reden om naar de kerk te komen om over de drempel heen te stappen.

WANDELEN

Het blijft staan, dat de ziel te voet gaat. Heel veel gaat heel snel, dat we daarom toch niet vergeten dat dat wat weerloos en kwetsbaar is ook wil bestaan en zich gekend wil weten. Hoe? Door aandacht te hebben. Deze aandacht kun je oefenen door stil te worden en je over te geven aan die stilte, die oorverdovend mag zijn en oceanen tot zwijgen kan brengen. Het middel bij uitstek is het wandelen, omdat je dan niet sneller gaat dan je eigen zien, en die gaat zoals gezegd te voet en ziet en hoort en voelt daarom ook alles. Leven is een kwestie van blijven wandelen.

GEDOOPT:



Op zondag 2 juli zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Kira Loomans, de dochter van Roger en Sharon Loomans –
Dodement en het zusje van Jayden uit de Frankenstraat 2,
eveneens is 2 juli gedoopt:

Julie Sillen de dochter van Ivo en Michelle Sillen – Horbach uit de Baron van Hövellstraat 8

Dat hun doop en opname in onze geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Zondag 2 juli is op de Koepelhof **Jozef Kusma** overleden. Hij is 84 jaar geworden. Vanaf Kerstmis is het fout gegaan met Jozef. Opeens wist hij een aantal gewone dingen niet meer. Hij is een vluchteling uit Hongarije, gevlucht tijdens de Hongaarse opstand in 1956. Via Joegoslavië Frankrijk en België uiteindelijk door de Liefde in Nederland terecht gekomen. Zijn afscheid was donderdag 6 juli in Geleen.

Dat Jozef nu mag rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 22 juli

19.00 Leon Strijp / zeswekendienst Truus Wolters / zuster Clementine Haan / Corrie Kerkhofs - Bleize / Pierre Vleugels / Martin Jacobs / Chrit Haegmans / Catharina Theunissen (roepnaam Rina)

Zondag 23 juli **16^e Zondag door het jaar**

10.30 Gertruida Dassen- Veulemans / Jack Pisters / Ber Valcq / Alice Konings – v.d.Mullen / 1^e jaardienst Nettie Penders – Medenbach / 1^e jaardienst Corrie Stitzinger, Sjerke en Pierreke Stitzinger / Griet Werlotte – Hofman / herdenking Gerrit Grit

Maandag 24 juli

09.00 Eugene en Mia van Dooren- Magnée

Dinsdag 25 juli

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 26 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 29 juli

19.00 Nolda Herijgers – de Baar (i.v.m. 85 jaar) / Mia van Gelabbeek / Johannes en Ans Smeets – Willems / Corry Crauwels – van de Wiel / Corrie Coolen / Ria Leclair / Helena Natterman / Peter Duysens / Ber Valcq

Zondag 30 juli **17^e Zondag van het jaar**

10.30 Willy en Annie Freens – Vermeeren (67 e huwelijksdag) / Els Rossell – Wolfs / Ernestine en Madeleine Vleugels en Maria Goertz – Vleugels / Vic Kessen / Anton Berndsen / Nico Thewissen / Dave de Vlam

Maandag 31 juli

09.00 Uit dankbaarheid

Dinsdag 1 augustus

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 2 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam Vandewall – van Lijf

Vrijdag 4 augustus **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Zuster Gemma Govers

Zaterdag 5 augustus

19.00 Voor de overledenen van de fam.Vleugels – Sleijpen / Jo Leenders – v.d.Brink en Josephine Leenders – Hoenen / Marie – Louise Duchateau / Margreet Zwackhalen – Dijkma / Ron Korpershoek / Greet Braeken – Busch

Zondag 6 augustus **18^e Zondag door het jaar**

Gedaanteverandering van de Heer

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / 1^e jaardienst
Jeanne Sillen – Meyers / Annie Hendrikx- Smeets / José

Pluymen – Clement / Jean Tilkin en Bertha Tilkin –
Franssen / Maria Hermse - Mullens

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT**
UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77



BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen, maar niet in juli en augustus, maar in de
maand september elke donderdagavond als introductie cursus voor de Zen.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 16

5 augustus 2017

Vakantietijd ,
Weggaan en thuis blijven.

Er is zoveel dat weggaat
en nooit meer terugkomt.
Maar het mooiste, het innigste
of het liefste
moeten wij toch kunnen koesteren
en bewaren,
Ergens veilig buiten de tijd,
Want hoe kan een mens
leven
zonder dingen die blijven.
Thuis is een metafoor
voor eeuwigheid.

Waar ter wereld je ook naar toe trekt
nooit zal je een plek kunnen vinden
om te verblijven ,
als in het huis van je kindertijd.

**Overzicht exploitatiekosten Parochie OLV van Lourdes,
H. Familie en H. Guliëlmus**

	jaar 2016	jaar 2015
Opbrengsten		
Kerkbijdrage	30.151,03	24.590,82
Collectes	17.268,87	16.994,50
Misintenties	6.640,19	8.781,25
Uitvaarten	9.225,00	11.550,00
Overige bijdragen parochie	19.293,75	7.836,36
Ontvangen huren	25.622,52	17.923,30
Incidentele opbrengsten		25.085,79
Subsidies en rente	1.754,94	3.919,27
Opbrengsten Begraafplaats	83.084,23	94.635,99
Totaal opbrengsten	<u>193.040,53</u>	<u>211.317,28</u>
Kosten		
Onderhoud en kosten gebouwen	42.328,64	50.040,85
Loonkosten	53.153,36	52.085,45
Kosten eredienst	5.921,21	6.102,30
Pastorale kosten	1.458,30	3.045,58
Bijdragen bisdom, dekenaat, e.d.	22.277,00	19.629,44
Beheerskosten	14.582,59	12.101,04
Rente/kosten bank	1.260,09	2.043,31
Kosten begraafplaats	82.655,37	75.970,01
Totaal kosten	<u>223.636,56</u>	<u>221.017,98</u>
Resultaat (verlies)	<u>-30.596,03</u>	<u>-9.700,70</u>

Bovenstaand overzicht van de opbrengsten en kosten van onze parochies laat ook over 2016 een verlies zien van € 30.596,03.

Met dit verlies teren we verder in op het vermogen en gaan we een moeilijke toekomst tegemoet.

MUZIKALE RENTREE

Voor velen moet de vakantie misschien nog beginnen, maar voor koor en harmonie begint de repetitie binnenkort alweer, en dat voor onze gemeenschap te dienen:

De leerlingen van Harmonie De Gele Ridders hervatten hun lessen in het Trefcentrum op dinsdag 8 augustus.

De drumband en het harmonieorkest beginnen weer te repeteren op maandag 28 en dinsdag 29 augustus.

Ons Theresiakoor begint weer met hun repetities op dinsdag 8 augustus om 19.00 uur in de sacristie.

De Harmonie en het koor kijken altijd weer uit naar nieuwe leden!

KROETWESJ EN MARIA TENHEMELOPNEMING.

Op dinsdag 15 augustus is het weer zover. Dan is het feest van Maria Tenhemelopneming. We zullen in plaats van 09.00 uur om 10.30 uur een feestelijke hoogmis hebben. Tijdens de viering zal opnieuw de kroedwesj gezegend worden. Mia Martens, die al jaren een prachtige kroedwesj maakt voor alle kerkgangers, is nu al weer maanden van te voren begonnen, om opnieuw voor ons allemaal zo'n prachtige kroedwesj te maken met de verschillende kruiden tegen gevaar, ziekte en onheil, en met verwijzing naar die andere moeder, onze moeder aarde die ons alles geeft wat we nodig hebben om lang, gezond en gelukkig te leven, als we ook Moeder Maria en haar zoon Jezus in ons hart sluiten. Even zag het er naar uit dat het dit jaar niet zou lukken. Mia kon niet meer in haar kelder alles opslaan en de kruiden en planten leken wel van de Maastrichtse bodem te zijn verdwenen. Maar Mia zou Mia niet zijn als zij niet een oplossing had bedacht en hulp wist te krijgen. De kruiden en planten geuren nu alweer een hele tijd in de hal van de kerk achter ons Misericorde Glas in Lood om straks op te gaan in de Kroedwesj. Van harte welkom bij deze bijzondere viering op dinsdag 15 augustus om 10.30 uur.

VAKANTIE

Op z'n tijd heeft iedereen een rustdag nodig om bij te komen. Maar hoe zit dat met Slivvenier. Ik hoop dat hij juist in deze tijd toch goed wakker blijft, en blijft uitkijken, of in geval dan dat hij zorgt dat alle engelen 'alle hens aan dek' hebben, vooral de beschermengelen, opdat we ons juist nu toch een beetje extra beschermd mogen weten nu zoveel mensen onderweg zijn.

KOFFIE DRINKEN NA DE MIS OP ZONDAG

Op zondag blijven we in elk geval in tegenstelling tot eerdere berichten na de mis koffie drinken. Want iemand heeft heel terecht opgemerkt, dat juist in de vakantietijd de thuisblijvers iets extra's nodig hebben, en dat koffie drinken na de mis een welkom iets kan zijn. Dat vond ik ook. Dus elke zondag na de mis drinken we weer koffie! Mag dat misschien ook een reden zijn om een keer naar de kerk te komen? Slivvenier heeft geen vakantie, die heeft de 'eeuwige rust'.

GAAN TROUWEN:



Op zaterdag 12 augustus gaan om 11.00 uur in de OLV van Lourdes trouwen **Dennis Reneerkens** en **Diana Kempeneers** en zij wonen op de Robert Graaflandlaan 19 Caberg.

Dat hun ja-woord veel geluk en zegen mag brengen.

GEDOOPT:



Op zondag 16 juli is in de OLV van Lourdes **Mick Gransier** gedoopt de zoon van Ruud en Esther Gransier – Sour van de Langen Akker 106 in Berg en Terblijt

Op zondag 23 juli werd in de OLV van Lourdes gedoopt:

Noah Hulst de zoon van Roy en Linda Hulst – Janssen Marconistr 16 en eveneens

Bellamy Schildwacht de zoon van Patrick en Samantha Schildwacht – Vinnemeyer en het broertje van Naomi en Nikita, Wallensgaard 50

OVERLEDEN



Op 15 juli overleed op de Zeven **Bronnen Jeannie Lambrix** – **Castermans** 82 jaar oud. De echtgenote van Willy Lambrix een leven lang hebben zij in Tuinwijk gewoond totdat het thuis niet meer ging en naar de Zeven Bronnen moest verhuizen voor noodzakelijke hulp. Voor die tijd kwam zij elke maandagmorgen naar de kerk omdat het dan een rustige viering was. Zij was een lieve echtgenote, een zorgzame en goede moeder en een geweldige oma. Haar afscheid was woensdag 19 juli in het Crematorium te Eijsden

Op 19 juli overleed thuis in de Keizer Ottostraat 7 Sylvano Zwackhalen pas 16 jaar oud, gevloerd door die rot ziekte die in zijn nieren begonnen was. Sylvano was een heel actieve en betrokken

jongen. Hij ging naar school. Hij liep stage en werkte in het weekend om die kleren te kunnen kopen die hij mooi vond. Tot het einde toe had Sylvano de regie van zijn leven zelf in handen gehad, bij zijn afscheid vertrouwde hij dat toe aan zijn moeder Brigitte, zijn 9 vrienden, de sportcoaches, Sjef en al die anderen die bij zijn afscheid aanwezig waren. Al het goede dat aan zijn leven ten grondslag lag, kwam als het ware aan het licht in een indrukwekkende afscheidsviering. Zijn indrukwekkend afscheid was zaterdag 22 juli in de OLV van Lourdes, waarna we te voet naar de begraafplaats Oostermaas zijn gegaan om Sylvano daar voor altijd te rusten te leggen.

Eveneens op woensdag 17 juli overleed plotseling thuis in de Edisonstraat 13C **Jacques Plusjé**, 92 jaar oud. Jacques werd door zijn vrouw Miets thuis gevonden. Samen waren zij 67 getrouwd. Het leven van Jacques is gekleurd door het vroege overlijden van zijn vader en zijn Indië ervaring. Je deed Jacques geen groter plezier dan hem de kans te geven om over 'Indië' te vertellen. Graag was Jacques, terug uit Indië, voor monteur gaan leren, maar er moest 'brood' op de plank komen en zijn moeder had hulp nodig. Hij is toen naar de Sfinx-sanitair gaan werken. Hij is nooit leidinggevende geworden omdat hij niet boven, maar tussen zijn collega's wilde blijven staan. Samen met Miets hebben zij 4 kinderen gekregen. Hun dochter Lizette is al met 18 jaar overleden. Hun dochter Lenie woont in Amerika. Hun beide zonen Jeff en Math wonen in Maastricht. Zij hebben 4 klein-kinderen.

Op vrijdagmorgen 21 april overleed op de Zeven Bronnen **Margriet Dams – Beckers**. Zij is de echtgenote geweest van Wum Dams. Samen hebben zij jaren de kantine verzorgd van RHC, maar ook verstonden zij de kunst om elkaar de ruimte te geven, al mocht niemand aan haar Wum komen. Margriet is 67 jaar geworden. Zij is 9 jaar ziek geweest. Bijna 2 jaar geleden werd zij naar huis gestuurd uit het azM met de mededelingen: "Wij kunnen niets meer voor u betekenen." Toen dachten we dat Margriet nog enkele weken tot een paar maanden had, dat het bijna 2 jaar werd had toen niemand voor mogelijk gehouden. Het is de liefde van Wum en haar kinderen Miranda, Davy en Patrick samen met hun partners en kleinkinderen Mandy, Giovanni, Damien en Divana die Margriet op de been hebben gehouden. Op dinsdag 25 juli hebben we afscheid van Margriet genomen in de OLV van Lourdes en daarna vond de crematie plaats in Geleen.

Dat de overledenen nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 5 augustus

19.00 Voor de overledenen van de fam. Vleugels – Sleijpen / Jo Leenders – v.d.Brink en Josephine Leenders – Hoenen / Marie – Louise Duchateau / Margreet Zwackhalen – Dijksma / Ron Korpershoek / Greet Braeken – Bausch

Zondag 6 augustus **18e Zondag door het jaar**

Gedaanteverandering van de Heer

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Pastor Jan Linke / Fam. Steps – Colaris / 1e jaardienst Jeanne Sillen – Meyers / Annie Hendrikx- Smeets / José Pluymen – Clement / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Maria Hermse – Mullens / Pierre Nieste i.v.m. 81 e verjaardag

Maandag 7 augustus

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 8 augustus

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen / Willy van Hees en overleden ouders Keyzers – Franken

Woensdag 9 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 12 augustus

19.00 Gerarda Nijsten – Lousberg / jaardienst Pierre en Lieske Wijnands – Gilissen / Tonia Damen / Frans Penders / Math Revenich / Marga Haaken – Winckers

Zondag 13 augustus **19e Zondag door het jaar**

10.30 Eerste Jaargedachtenis Jacqueline Paulissen / Antonio Caballero Román / Truusje Stevens / Riek Vallenga – van Dijk / 7e jaardienst Helena van Berlo – Sarneel / Lei Verstappen / Peter Duysens / Annie Dreessen / Liane Louis – Dams

Maandag 14 augustus

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Dinsdag 15 augustus **Maria Hemelvaart**

Zegening van de Kroedwesj

10.30 Koen Meens / Truus Wolters / Gemma Govers / Broeder Cunibert (Piet van Bree) Trees Vaessens – Serrarens / Mat Revenich

Woensdag 16 augustus

18.30 **Rozenkrans**

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 19 augustus

19.00 Paul Winckers / Jean Dreessen / Bel Reneerkens – Swakhoven / Lucy van Loo / Annie Beckers – Sorge / Frans Horsmans / Agnes Niël

Zondag 20 augustus

20e Zondag door het jaar

10.30 Jaardienst Hetty Kluytmans / Corrie Fadda – Hollanders / Luc Castermans / Bertina Stitzinger / Jo van Helvert en Netta van Helvert – van Est / Andre Haustraete / Jo Moors / Gerard Cruys

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht,

tel. 043 - 387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043 - 387 77 77



BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 - 16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans, op zaterdag om 19.00u en zondag om 10.30u;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie).

P.S. NAGEKOMEN BERICHT

Ongeacht 'zwarte zaterdag' en topdrukte op het vliegveld hoeft u de drukte in de OLV van Lourdeskerk niet te vrezen. Het is een kerk, waar je altijd een plekje kunt vinden voor echt zinvol zondags-vakantiegevoel.



Parochie H. Guliälmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliälmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 17 19 augustus 2017

Tekst bij afscheid van een priester.

Omdat ik nog steeds
geloof dat mensen
het meest gelukkig zijn
als ze doen
wat in het evangelie staat,

Daarom sta ik
achter Jezus van Nazareth!

Ik neem aan
wat Hij
over zichzelf,
over God,
en over de mensen zei.

Ik geloof daarom:
dat ik kind van God ben,
dat God veel van mij houdt,
dat ik eeuwig zal leven,
en dat ik voor altijd
door Hem, met Hem en in Hem
een gelukkig mens
zal zijn!
ook over de dood heen.

WAT HEET GELOVEN?

Hoe eenvoudig kan het zijn. Opeens krijg je een prachtig boek in handen met de wonderlijke titel: "Geen idee". De ondertitel is: Filosofie van het boerenverstand. Je moet maar durven. Maar voor mij als 'boerenzoon' en toch ook voor de Maastrichtenaren nog altijd een 'boer' sprak me dat aan. Boven een recensie stond: "Zoveel mogelijk aan zoveel mogelijk geven".

De schrijver is geboren in Afrika, uit Nederlandse ouders, en toen hij 19 jaar was is hij naar Nederland gekomen om te studeren. En toen hem werd gevraagd wat hij wilde gaan studeren, werd er bij gezegd dat hij vooral een plekje moest vinden in de maatschappij, en dat hem dat erg benauwde. Heb ik dan geen plek hier en nu, vroeg hij zich af. Toen viel hem op hoe werkelozen aangemoedigd werden weer te participeren in de maatschappij; hoe in een revalidatiecentrum er alles aan werd gedaan om de patiënten weer mee te laten doen in de maatschappij; hoe jeugd detentiecentra erop gericht waren om de boefjes weer voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij; hoe je carrière kunt maken in het onderwijs als je kinderen leert straks te leven in de maatschappij; hoe mensen om hem heen zich zorgen maakten over hun functioneren in de maatschappij. Het is het idee dat, als je even aan je laat sleutelen, of zelf aan je zelf werkt, dat je dan een bepaalde ruimte mag binnen gaan die "de maatschappij" heet.

Maar die maatschappij is wel behoorlijk veranderd. Was het nog het land, de stad waar je woonde, werkte, studeerde, de maatschappij werd steeds meer. Heel de wereld omvattend door de huidige globalisering. Alles is dynamisch en veranderlijk geworden en alles is vervlochten met alles. Daarom zegt deze schrijver en staat nu meer dan ooit de vraag op scherp: Wat hebben alle mensen, waar ook ter wereld met elkaar gemeen? Of uitgesplitst naar 2 vragen: wat is werkelijkheid voor ons mensen en wat is van waarde voor alle mensen. Interessante vragen. Stel, zo zegt hij, je staat op een plein waar heel veel plastic bekertjes op de grond liggen, en jij hebt er eentje vast die leeg is en die je kwijt wil. Wat doe je? Laat je hem ook vallen of breng je hem naar een prullenbak en waarom?

Ooit heeft een filosoof gezegd: Cogito ergo sum: Ik denk, dus ik besta, maar deze denker wil het juist niet in het denken en het bestaan zoeken, maar in het doen, door zoveel mogelijk lief te hebben, want hij wil toe naar de praktijk van de liefde, door goed te doen en goed te leven. Mijn oude medebroeders begonnen te lachen toen ik dit vertelde. Eentje merkte lachend op: Het is het aloude adagium: Verbeter de wereld, begin bij jezelf! En U? pastor Mattie Jeukens ofm.

CURSUS ZEN-MEDITATIE in SEPTEMBER

In de maand september is er elke donderdagavond de mogelijkheid op een intensieve wijze kennis te maken met meditatie, en wel in de traditie van Za-zen. Dat is op de eerste plaats gewoon 'zitten', zitten in Zen en dat is zitten in volledige concentratie. Juist in deze tijd, nu we allemaal bloot gesteld worden aan heel veel prikkels en indrukken, kan Za-zen je helpen je rust en concentratie te bewaren. Juist ook voor jongeren met veel onrust en de neiging om elke 5 minuten hun gsm te pakken, kan Za-zen een nieuwe wereld openen. Za-zen ligt aan de basis van Mind-fullness.

Elke donderdagavond in september zal er Meditatiecursus zijn van 19.30 uur tot en met 20.30 uur. We beginnen met een inleiding op wat Zen-meditatie is en gaan het daarna in de praktijk brengen. Het is vooral een kwestie van doen. Het kost niets, maar je mag altijd iets geven ter bestrijding van de onkosten. De meditatie is in de sacristieruimte. Je kunt het beste de ingang nemen aan de Theresiakant bij de deur met de trapjes. Het is do 7, 14, 21 en 28 september van 19.30 tot en met 20.30 uur, in sacristie OLV van Lourdes Wittevrouwenveld.

pastor Mattie Jeukens ofm

'EERSTE WONDER' KAPEL – BEGRAAFPLAATS

Maria heeft haar eerste wonder op de begraafplaats Oostermaas al verricht. Er komt namelijk heel veel geld binnen in kleine en in grote bedragen voor de bouw van de kapel. Het gaat geweldig dank de vele gevers overal vandaan. Heel, heel veel dank voor uw gave. Natuurlijk zijn bijdrages nog altijd van harte welkom.

KAPELLETOCHT 9 SEPTEMBER

Het is nog even, maar zaterdag 9 september is de 'Kapellentocht' van de Antonius van Paduakerk aan de Beersdalweg 64 in Heerlen naar Rolduc in Kerkrade. We vertrekken om 8.30 uur en hopen om 17.00 uur in Rolduc te zijn waar een bus ons terug brengt naar de plaats vanwaar we zijn vertrokken. Bij IVN in Rimborg zullen we ontvangen worden met een 'tas' koffie en een stukje vlaai. Juist dit alles samen maakt deze kapellentocht tot een speciale tocht langs de groene rafelrand van parkstad Limburg. Voor de bus en de koffie en een mooi boekje wordt een bedrag van 7,50 gevraagd.

LEZING 10 SEPTEMBER VAN HERMAN VERWEIJ 15.00 UUR

Op zondag 10 september is de Tochtgenoten viering, we gedenken dan alle overleden tochtgenoten en om 15.00 uur geeft schrijver, dichter en

pelgrim Herman Verweij een lezing over zijn laatste boek: Pelgrim op Oorlogspad in de pastorie van de OLV van Lourdeskerk.



GEDOOPT: Op zondag 13 augustus is in de OLV van Lourdes gedoopt:

Fabian Anaie, de zoon van Sinan Anaie en Farah Zibari, en het broertje van Sabastian uit de Robert Graaflandlaan 28

OVERLEDEN



Allereerst een rectificatie: **Margriet Dams – Beckers** is niet op 21 april overleden, maar op 21 juli. Zij is in april geboren.

Op woensdag 19 juli is **Sylvano Zwackhalen** overleden, 16 jaar oud. Hij woonde bij zijn moeder Brigitte Zwackhalen in de Keizer Ottostr 7. Op zaterdag 22 juli hebben we op indrukwekkende wijze afscheid van Sylvano genomen. Het was een afscheid zoals hij het gevraagd had te doen. Zijn vrienden speelden een heel belangrijke rol, Sjef die heel veel met hem opgetrokken had hield een geweldige overweging.

Indrukwekkend was het hoe we te voet naar het kerkhof zijn gegaan. Sylvano op een witte koets. Het was begonnen met iets wat heel onschuldig leek, maar het leven op z'n kop zette toen bleek dat hij die rot ziekte had. Sylvano is daar heel erg moedig en open mee omgegaan, met steun van zijn moeder, zijn zusje, zijn familie, Sjef, zijn negen hechte vrienden, de sportcoaches en heel veel mensen meer. Maar dat alles maakt gek genoeg het verdriet alleen maar groter.

Op dinsdag 25 juli overleed in het azM **Mia Dingena – Hameleers**, de echtgenote van Louis Dingena van de Keizer in de Frankenstraat. Normaal is Louis op maandagavond nooit thuis omdat dan altijd tafeltennissen is. Maar omdat het de eerste maandag van de vakantie was, was er geen tafeltennissen. Een geluk, want nu was Louis thuis toen Mia niet goed werd. Heel snel kon de dokter gewaarschuwd worden en werd Mia naar het azM gebracht. Mia was een vrouw die nooit klaagde en zelf niet in het middelpunt wilde staan. Zij was bescheiden. Zij was altijd dienstbaar aan haar man en kinderen. Mia is 79 jaar geworden. Zij had al een broze gezondheid. Daarom is er de troost dat haar verder lijden bespaard is gebleven en dat Louis juist in die laatste uren bij haar was. Op maandag 31 juli hebben we in het Crematorium van Eijsden afscheid van Mia genomen na de afscheidsviering in de OLV van Lourdes in het Wittevrouwenveld.

In de nacht van dinsdag op woensdag 26 juli overleed in het azM **Nol Coenen**, 68 jaar oud. Nol was op 24 juli jarig geweest. Het lijkt er op dat hij daar op gewacht had. Nol was een speciale. Hij had de bijnaam van de 'Klokkenluider' van het Wittevrouwenveld omdat hij een keer midden in de nacht om 03.00 uur de klok van de Gulielmuskerk is gaan luiden. Rinus Swakhoven en Jean Leclair waren daarbij. Hij wilde de klokkenluider van de Notre Dame nadoen. Het hele Vrouwenveld en de politie was er wakker van geworden. Maar ze hebben hem niet te pakken gekregen. Nol was wel een speciale. Hij heeft geen gemakkelijk leven gekend, maar voor zijn zoon en dochter was hij er altijd. De laatste jaren werd Nol opgevangen in Vijverdal, maar toen dat Mondriaanzorg werd, werd hij overgeplaatst naar Heerlen. Dat was niets voor Nol. Zijn dood is uiteindelijk als een bevrijding gekomen. Op zaterdag 29 juli hebben we afscheid van Nol genomen in de OLV van Lourdeskerk en hem daarna bijgezet op de Begraafplaats aan de Tongerseweg in het graf van zijn broer.

In de nacht van zaterdag op zondag is in het azM op 29 juli **Hanny van Zeijl – van der Linden** overleden. Hanny is 75 jaar oud geworden. Vanaf mei was zij al ziek. Zij hield vocht vast. Enkele jaren eerder had zij kanker gehad maar daarvan was zij toen op wonderbaarlijke wijze genezen. Nu was het terug gekomen. Hanny heeft geen gemakkelijk leven gekend. Van haar eerste man kreeg zij 2 jongens, maar zij waren toen veel te jong en de relatie ging stuk. Daarna kreeg zij haar dochter Michaella van een man die maar kort in haar leven is geweest. Toen kwam Harry van Zeijl en met hem heeft zij hele gelukkige jaren gekend, Har was de goedheid zelve en een harde werker. Maar Har stierf aan een hartstilstand en een jaar later stierf ook nog hun zoon David. Dat heeft het leven van Hanny getekend en opgebroken hoe wanhopig soms zij ook zocht naar een beetje geluk. Op donderdag 3 augustus hebben we afscheid van Hanny genomen in de OLV van Lourdes waarna zij op Oostermaas te rusten is gelegd tussen haar man Har, haar zoon David en haar eigen ouders.

Dat de overledenen nu mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hun onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 19 augustus

19.00 Paul Winckers / Jean Driessen / Bel Reneerkens – Swakhoven
/ Lucy van Loo / Annie Beckers – Sorge / Frans Horsmans /
Agnes Niël

Zondag 20 augustus **20e Zondag door het jaar**

10.30 Jaardienst Hetty Kluytmans / Corrie Fadda – Hollanders / Luc
Castermans / Bertina Stitzinger / Jo van Helvert en Netta van
Helvert – van Est / Andre Haustraete / Jo Moors / Gerard Cruts

Maandag 21 augustus

09.00 Jan van Rooy

Dinsdag 22 augustus

09.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder
de Bogen

Woensdag 23 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen vd fam Vandewall – van Lijf

Zaterdag 26 augustus

19.00 Mia van Gelabbeek / Johannes en Ans Smeets – Willems /
Jacqueline Paulissen / Pierre Janssen/ Tiny Neissen / Vito
Siciliano / Maria Remmers – Erkenbosch / Marieke Smeets –
Custers

Zondag 27 augustus **21e Zondag door het jaar**

10.30 Jaardienst Hubertine Veugen / Els Rossell – Wolffs / Joke
Habets – Creemers / Gerard van Helvoort / Christina Maas /
Celine Hardy – Peeters / Regien Hendrikx – Kursten / Jef Lebon
/ Els Verhoeven

Maandag 28 augustus

09.00 Jeanne Huyben – Theunissen

Dinsdag 29 augustus

09.00 Woord –en communiedienst

Woensdag 30 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levende en overledenen vd fam Vandewall – van Lijf

Vrijdag 1 september

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Rens Heymans

Zaterdag 2 september

19.00 Zeswekendienst Sylvano Zwackhalen / Wies Reinards - Tans en
Loks Reinards / Mia Driitty – Vandewall / Jes Mulkens – Verbert
/ Marie Bijlders – Walthie / Fiena Pieters – Vrancken

Zondag 3 september **22e Zondag door het jaar**

**Eerste weekend van de maand
Speciale collecte voor de kerk.**

- 10.30 Pastoor Jan Linke / fam. Steps – Colaris / 1e jaardienst Marlies Biesheuvel – Colson / jaardienst overleden fam. Fraats – Matti en overleden fam. Kaanen – Matti / Antonio Caballero Román / 5e jaardienst Jules Janssen(sterfdag 6 sept. 2012) / Huub de Vree / jaardienst ouders Henk Schuijt, Annie Schuijt – Kos en zoon Nico Schuijt
- 12.15 Kort samenzijn voor de herdenking van de eerste jaargedachtenis van Annie Weijenberg – van Lieshout

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. september elke donderdag als nieuwe cursus(niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlms
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlms, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48

Jaargang 67 nr. 18 31 augustus 2017

Heer, herinner U de namen

Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid.

Heer, herinner U hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen

Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
Waarheen zal de mens zich keren,
die, stand voor uw aangezicht,
Uw liefde moet ontberen
bij het eindelijk gericht?

*M. Verdaasdonk tekst
en H. Strategier muziek*

WAT HEET GELOVEN II

Net voordat ik met een groep wandelaars naar Bologna vertrek, hoor ik op de radio dat in Deventer de 'Peperbus' beklad is, dat is een grote mooie oude kerk in het centrum van Deventer. De verslaggever vertelde dat er in 'krom' Nederlands de katholieken op de hak werden genomen. Ik weet niet wat er precies stond, maar het is duidelijk dat veel mensen elke religie tegenwoordig verdacht en achterhaald vinden. De moderne mens van tegenwoordig, de moderne burger vindt religie iets dat voorbij is. Sinds de Verlichting in de 18^e eeuw is steeds meer in het algemene denken de opvatting door gedrongen dat niet met religie maar met het verstand de problemen op gelost moeten worden. Religie wordt niet gezien als iets van het verstand, maar van bijgeloof en onwetendheid. U kent wel de uitdrukking: religie is opium voor het volk.

Toch is er heel wat tegen in te brengen, maar dat ga ik hier niet doen. Ik wil eigenlijk kijken naar wat de moderne mens belangrijk vindt en of dat te vatten is in enkele kernbegrippen? En volgens mij is dat goed mogelijk, want zoals zo vaak, ook in de religie, want is daar God niet drie in één, zou je ook nu 3 typeringen voor de moderne tijd en de moderne mens kunnen aangeven die kenmerkend zijn. Nu ga ik dure en deftige woorden gebruiken, maar ze klinken wel goed, ze klinken beter dan drugs, seks en rock and roll of te wel Wein, Weib und Gesang en dat is: Liberalisme, Hedonisme en Utilitarisme. Drie deftige termen. Ze zijn echter heel goed in gewoon alledaags Nederland te omschrijven: Liberalisme, waarom zou iets niet kunnen? We zijn toch vrij en ik doe wat ik wil; Hedonisme, dat het toch nog wel leuk moet blijven en dat we er in elk geval lol in hebben. Tenslotte het Utilitarisme, wat je doet moet wel nuttig zijn, en dat is als je er lol in hebt en als je kunt doen wat jezelf wilt. Je kunt aan deze drie begrippen ook nog aan drie grote denkers koppelen: het liberalisme Adam Smith, de vader van de moderne economie die een groot pleidooi hield voor de vrije markt en daarvoor moeten alle mensen vrij zijn om als vrije mensen te kopen en te verkopen; het Hedonisme aan Epicurus, een Griekse filosoof uit de oudheid die het genot het beslissende criterium liet zijn van, of je iets wel of niet moest doen en tenslotte bij het Utilitarisme hoort de naam van John Stuart Mill en in zijn boek over De Vrijheid zet hij uiteen dat iets nuttig is, voor zo ver het behoeften bevredigt en daarom genot en geluk geeft.

Met geloof en religie lijkt dit op het eerste gezicht niets van doen te hebben, maar wie bepaald wat echte vrijheid is, wie bepaald wat echt genot is en of iets echt nut heeft, vraagt dat juist niet geloof en vertrouwen in de uitwerking van wat je doet. En tenslotte wat doe je met het lijden, de pijn, de ziekte en het verdriet dat een grens stelt aan vrijheid en genot en nut van iets? pastor Mattie Jeukens ofm

KAPELLETOCHT 9 SEPTEMBER

Op zaterdag 9 september is weer de traditionele kapellentocht vanaf de Antonius van Paduakerk naar Rolduc langs de groene rafelrand van Parkstad met het bezoek aan verschillende mooie landelijk gelegen kapellen. Bij IVM Rimborg krijgen we een 'tas' koffie en een stukje vlaai. Om 17.00 zal een bus van Rolduc ons terug brengen naar de Vrank, dat alles voor 7,50, inclusief een leuk boekje. Het is ongeveer 22 km. Van harte welkom om mee te lopen.

PELGRIMSVIERING 10 SEPTEMBER

Het is onderhand een traditie geworden om 1x per jaar overleden tochtgenoten te gedenken samen met de weldoeners van onze stichting Franciscaans Voettochten. Na de viering is er een kopje koffie en een stukje vlaai in het Trefcentrum. In de viering is er een gastpredikant en dat is Piet Linders, pastor in Venlo en coördinator van het centrum 'T Groenwold. om de 2 jaar organiseer ik samen met dit centrum de voettocht van Stroncane naar Assisi.

LEZING 10 SEPTEMBER OVER PELGRIM OP OORLOGSPAD

Pelgrim op oorlogspad is de titel van het nieuwste boek van dichter en wandelaar Herman Verweij (1945), waarin een verslag beschreven wordt van een voettocht met een missie. Niet als een bloeddorstige, wraakzuchtige krijger. Als pelgrim loopt hij waakzaam over onze planeet Aarde en staat stil bij wat zijn verwondering wekt. Ondertussen sporen volgend van zijn vader en oom, beiden tijdens de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider. Het wordt ongetwijfeld een verhaal over bijzondere ontmoetingen en bespiegelingen over het leven. Over het incasseren van teleurstellingen. Zondag 10 september in de pastorie van de OLV van Lourdeskerk, het begint om 15.00 uur, met gratis entree, maar u mag wat geven voor de koffie en er is gelegenheid om het boek *Pelgrim op Oorlogspad* te kopen.

HEPPIE BIJ DE LIEWE 2017

Een hele week is er gekampeerd bij de Liewe waar het zomerkamp was opgeslagen. Een feestelijk gebeuren. Het kamp was een bonte en geweldige, Camping. Weer of geen weer. De mooiste opmerking vond ik van Sjef tijdens de bonte avond toen het toch nog begon te regenen: "Ook op de Camping regent het!" Goed gedaan allemaal!

MUSICA SACRA IN DE LOURDESKERK 14-17 sept.

Dit jaar is de OLV van Lourdes opgenomen in het programma van Musica Sacra van donderdag 14 tot en met zondag 17 september. Het is een festival met door heel de stad uitingen van religieuze muziek, dans en

theater, performance, film en beeldende kunst. De Groene Loper is de inspiratie bij wat in onze kerk komt bij zonsopkomst en zonsondergang. Het begint op donderdag 14 sept. om 19.15 uur tot en met 20.30 uur, op vrijdag, zaterdag en zondag is het ook om 6.45 bij zonsopkomst en vrijdag om 19.15 en op zaterdag om 19.30, dus na de mis, waarna de kerkgangers gratis toegang hebben tot dit theaterstuk. Zondagmorgen om 6.45 uur is de laatste voorstelling.

MEDITATIE

Elke donderdag van 19.30 tot en met 20.30 uur is er een Meditatie in de OLV van Lourdeskerk in de traditie van Zazen. Deze meditatie is opgezet als een inleiding voor wie nog geen of weinig ervaring heeft om kennis te maken met wat meditatie is en hoe het gaat. Donderdag 7 september om 19.30 uur beginnen we in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk, ingang het beste aan de Theresia-school-kant.

WAARSCHUWING

Helaas moet ik u waarschuwen voor een man die bij mensen aanbelt met het bericht dat op de pastorie van de overleden persoon van uw familie geen gegevens meer bekend zijn en dat ze op de pastorie graag een prentje zouden willen hebben en dat ik deze persoon gestuurd zou hebben. Dat klopt dus niet, Ik geef geen adressen en ik stuur niemand op pad om prentjes op te halen, Mocht er iets zijn dan kom ik zelf. Wat deze man bezielde en drijft weet ik niet, maar ik heb hem niet gestuurd. Dit als waarschuwing om je niet met hem in te laten, pastor Mattie Jeukens ofm

GAAN TROUWEN

Op vrijdag 8 september gaan in de kerk OLV van Lourdes **Roy van Bogaert** en **Michelle Hendriks** om 12.30 uur trouwen, aansluitend aan het burgerlijk huwelijk. Hun dochtertje Jacey zal ook tijdens deze viering gedoopt worden. Zij is de bevestiging van hun liefde die we in de kerk kunnen bekrachtigen met de zegen. Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn.

OVERLEDEN



Op vrijdag 4 augustus is in La Valence **Annie Sanders** overleden. La Valence was voor Annie, hoe vreemd het mag klinken een verademing na de tijd op Vijverdal, waar zij al enkele jaren woonde. In La Valence werd zij gezien als de Diva en de Paradijsvogel omdat zij er graag goed en verzorgd uitzag. Het leven van Annie is niet gemakkelijk geweest. Emotioneel kende zij veel pieken en dalen maar zelden een echte middenweg. Nadat haar beide zonen op eigen benen konden staan, moest Annie het alleen zien te redden zonder de vader van haar zonen.

Annie is 78 jaar geworden. Op donderdag 10 augustus hebben we haar afscheid gevierd in de OLV van Lourdes waarna zij op de algemene begraafplaats Oostermaas te rusten is gelegd.

Op dinsdag 15 augustus is **Frits Schuman** overleden, de vader van Greetje, Christien en Serena. Frits was pas 62 jaar. Maar het is al bijna 12 tot 13 jaar dat hij sukkelde met zijn gezondheid, maar de laatste jaren ging hij heel hard achteruit. Het was de suiker maar ook begonnen zijn organen uit te vallen. Frits was een man waar je niet om heen kon. Levenslustig en een vrijbouter, dat was hij, een vrije jongen. Het ging hem, als je vroeg hoe het was, altijd goed, Frits heeft nooit geklaagd. Op het laatste leunde hij op zijn kinderen. De laatste weken waren moeilijk voor hem omdat hij afhankelijk werd. Hij kon niet meer zo als hij graag wilde. Zijn beide benen zijn in die laatste jaren nog afgezet, maar toch is hij tot het laatste blijven vechten. Op dinsdag 15 augustus, de feestdag van Maria Hemelvaart hebben we ook afscheid van Frits genomen en hem te rusten gelegd op de begraafplaats van Oostermaas in de buurt van zijn familie. We willen geloven dat Maria, Frits als het ware mee de hemel heeft ingenomen. Maria is als een moeder die op komt voor al haar kinderen, ook voor Frits

Op woensdag 26 juli is **Mayke Jacobs – Boren** in La Valence overleden, 96 jaar oud. Mayke is verschillende jaren lid geweest van ons zangkoor, maar toen zij 90 jaar werd vond ze het welletjes en moesten anderen het maar overnemen. Mayke hebben we ook leren kennen in de Bijbelgroep, waarop ze verrassend kritisch uit de hoek kon komen met de opmerking: "Wat hebben ze ons vroeger toch veel wijs gemaakt". Als je dan zei dat ze gelijk had, dan merkte ze op, dat er toch wel iets moest zijn. Ze was toch ondanks alles niet van haar geloof gevallen met alle twijfels die zij op haar leeftijd had. De crematieplechtigheid heeft in stilte plaats gevonden. Wij gedenken Mayke hier dankbaar voor wat zij voor onze gemeenschap heeft gedaan.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 2 september

19.00 Zeswekendienst Sylvano Zwackhalen / Wies Reinards-Tans / Frans en Leoks Reinards / Mia Dritty – Vandewall / Jes Mulkens – Verbert / Marie Bijlders – Walthie / Fiena Pieters – Vrancken

Zondag 3 september

22^e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk.

10.30 Pastor Jan Linke / fam. Steps – Colaris / 1^e jaardienst Marlies Biesheuvel – Colson / jaardienst overleden fam. Fraats – Matti en overleden fam. Kaanen – Matti / Antonio Caballero Román / 5^e jaardienst Jules Janssen(sterfdag 6 sept. 2012) / Huub de Vree / Henk Schuyt, Annie Schuyt en zoon Nico Schuyt

12.15 Kort samenzijn herdenking Annie Weyenburg

Maandag 4 september

09.00 Fam. v.d. Broeck –Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 5 september

09.00 Willy van Hees en overleden ouders Keijzers – Franken

Woensdag 6 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall –van Lijf / overleden ouders, broers en zussen

Zaterdag 9 september

19.00 Voor de overledenen van de fam. Veugen en de Leeuw / Jacqueline Paulissen / overleden ouders Sjo en Corrie Cruets, hun dochters, Fien en Gerard Satijn Cruets / eerw. Zuster Jose Debeefe / Liesbeth Remmers – Muller / Wilma van Golde

Zondag 10 september

23^e Zondag door het jaar

Pelgrimsviering

10.30 Riek Vallenga – van Dijk / alle overleden tochtgenoten / Margriet Dams – Beckers (buren Voltastraat) / Truus Wolters / George van Loo / zeswekendienst Mia Dingena – Hameleers / Pastor Jean Rademakers / Ineke Buteyn – Dubois / 2^e jaardienst Math Revenich

Maandag 11 september

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 12 september

09.00 jaardienst voor overledenen (B)

Woensdag 13 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Voor de overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 16 september

19.00 Voor overleden ouders, broers en zussen / Tinie Wilhelmus / Ber Vallcq / Jan Remmers / Jack Pisters / Gertruda Dassen – Veulemans / Jo Haine / Dien Ubachs – Pisters

Zondag 17 september **24^e Zondag door het jaar**

10.30 Anna Bollen en fam./ zeswekendienst Hanny van Zeyl – van der Linden / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Venny Janssen – Hermans / Alice Klonings – v.d.Mullen / Huub Magdelijns / Michel Geurts en Wanny / 1^e jaardienst Annie Dreessen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open de week van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)