



Parochie H. Gullielmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Gullielmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 9

26 april 2014

OGEN OPEN

God, het is prettig
om je in slaap te laten sussen
met mooie praatjes.
Zo van: "Het valt wel mee,
niks aan de hand..."
Om net als zoveel mensen
je ogen dicht te doen
en rustig verder te dutten.

Maar wat een schrik
als je wakker wordt
door alarmerende berichten:
een zee vol gif, vervuilde lucht,
de dreiging van terreur en oorlog
en zoveel mensen zonder eten,
zonder toekomst.

God, leer ons dromen
van een betere wereld,
maar dan met ogen ópen.

Schud ons wakker.
Geef ons de moed
om op te staan
en die droom
in daden om te zetten.

STILSTAAN

Bij Goede Vrijdag hoort voor mijn gevoel dat je zorgt dat je om drie uur in de kerk bent, of dat je gewoon even stilstaat langs de kant van de weg. Ik heb dat van mijn vader. Niet dat hij zo katholiek of gelovig was. Tijdens een preek sliep hij meestal en hij schrok wakker als het Credo werd ingezet. En hij kreeg het voor elkaar om in de zomer met mooi weer 'de herdertjes lagen bij nachte' te fluiten. Dan werd mijn moeder kwaad. Niet alleen omdat je dat volgens haar niet kon doen in de zomer, maar ook omdat het vals was, tenminste dat fluiten. Ik heb het niet van vreemde als ik er met zingen naast zit. Maar mijn vader maakte me er al als kind op attent dat je op goede vrijdag om drie uur stil moest houden. hij had dat van zijn vader, mijn opa geleerd. Hij vertelde hoe zij dan in het veld aan het werk waren en om drie uur werd het werk even stil gelegd. Ik ben dat nooit vergeten. Ooit een keer van Brussel op weg naar mijn ouders die toen in Sittard woonden, gewoon om drie uur gestopt langs de weg. Ik zag nog één andere auto stoppen. Dat raakte me.

Later vertelde de hoofdonderwijzer op de basisschool, waar ik het overigens niet zo goed mee kon vinden, of misschien, die het met mij niet zo goed kon vinden, omdat hij een keer in een vergadering woorden had gehad met mijn vader, zo ging dat toen dus ook al, maar hij vertelde dat je ook op 4 mei om acht uur 's avonds twee minuten stil moest staan om zo de oorlogsslachtoffers te gedenken die voor onze vrijheid met hun leven hadden betaald. Als kind maakte dat indruk: mensen die voor onze vrijheid met hun leven hadden betaald. Die hoofdonderwijzer gaf trouwens les in de zesde klas, nu is dat groep acht. Deze meester overleed plotseling toen ik bij hem in die zesde klas zat, bijna op het einde van het schooljaar. Dat was een schok voor de hele school.

Bijna mijn hele leven al sta ik op deze twee dagen dus even stil, de ene keer om drie uur en de ander keer om acht uur. Vroeger nam ik ook op 4 mei bloemen mee om ze bij een monument van oorlogsslachtoffers neer te leggen, net zoals we bloemen op Goede Vrijdag neerleggen bij het kruis. Ook Jezus is een slachtoffer in de oorlog tegen het kwade. Zijn dood maakt ons vrij. Bisschop Oscar Romero, zelf ook vermoord in die strijd tegen het onrecht, heeft dat zeer treffend verwoord: "Mij kunnen ze doden, maar niet de stem van de gerechtigheid". Alleen daarom al sta ik dus op Goede Vrijdag en op 4 mei 2 minuten stil: uit eerbied voor hen die met hun leven voor onze vrijheid hebben betaald. En u? Goede Vrijdag is voorbij, maar 4 mei is het zo!

Pastor Mattie Jeukens ofm

ROEPINGENZONDAG 11 MEI

Bent u geroepen? Bij deze dus: "Weet u geroepen en wij roepen u op om te komen helpen in de kerk! We kunnen allerhande hulp gebruiken in de parochie. Ik weet wel: de kerk is niet meer zo hip, er is teveel gebeurd, maar toch..... De kerk, dat zijn op de eerste plaats de mensen. Het gaat dus om uzelf: schoonmakers, misdienaars, zangers, lectoren, ziekenbezoekers, handige helpers! Iedereen is welkom. Bij deze weet u dus geroepen. Maar bovenal, vergeet niet elkaar te helpen! Ook dat is roeping, ingaan op de noden van de mens die naast je staat.

DODENHERDENKING

Op zaterdag 3 mei 2014 is er een alternatieve dodenherdenking op het koningsplein, georganiseerd door het buurtplatform van Wyckerveld. Deze herdenking begint om 19.30 uur.

De officiële dodenherdenking is op zondag 4 mei en begint met een oecumenische viering om 18.30 u. in de St Servaaskerk m.m.v. deken M.Hanneman, ds. P. van Reenen, Cappella Sancti Servatii en organist Klaas Remerie. Na afloop is er een stille tocht naar het Herdenkingsplein.

DE VIER PELGRIMS OP WEG NAAR SANTIAGO

Helaas heeft één van de vier pelgrims naar Santiago, die op 30 maart de pelgrimszegen in de O.L.V. van Lourdeskerk hebben ontvangen, moeten opgeven vanwege een pijnlijke knie. Het ging niet meer. De andere drie zijn doorgedaan. De pelgrim die is gestopt, is evenwel zo door de tocht gepakt en geboeid dat hij zijn pelgrimstocht toch weer ooit op de een of ander manier hoopt te vervolgen en af te maken.

DE LAATSTE SCHOP

Op vrijdag 16 mei 2014 gaat de laatste schop de grond in. Dan zijn de graafwerkzaamheden voor de A2 afgerond. Het is het einde van het graven. Toch een soort mijlpaal, die niet ongemerkt voorbij zal gaan.

FRANCISCAANSE PINKSTERVOETTOCHT

Houd je van wandelen en zoek je inspiratie en ontmoeting in een eenvoudige sfeer? Loop dan eens mee met de franciscaanse Pinkstervoettocht. Dit jaar vindt deze plaats in Oosterhout (N-Br.), van vrijdag 6 tot en met maandag 9 juni. Tijdens de momenten van ontmoeting, gesprek, viering en bezinning staat het jaarthema 'betrokkenheid' centraal. Tijdens de Pinkstervoettocht worden er in groepen van acht tot tien deelnemers wandeltochten gemaakt van 8

of 16 kilometer. Er zijn groepen voor volwassenen, een kinder- en tienergroep en - dit jaar voor het eerst - een aparte loopgroep voor twintigers. 's Avonds vinden er verdiepende vieringen plaats. Op zaterdag- en zondagavond is er een 'open podium' bij een kamp- en pinkstervuur. Het evenement vindt in 2014 voor de 45e keer plaats. FB, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA 's-Hertogenbosch www.franciscaansebeweging.nl

VOORPROEFJE OP MANUS

Op zaterdag 3 mei 2014 krijgen de fans van het 'Manus van Alles' festival een klein voorproefje van het grote festival op 22 juni. Bij Kleintje Manus van Alles zorgt Huub Adriaens voor de Maastrichtse ambiance. De band King Taky & Afro Roots presenteert een Afrikaanse mix van, pop, funk en jazz. Op het podium wordt ook gedanst. Van exotische Bellydance tot hiphop en clipdance door Beats and Bars uit Maastricht.

Het multiculturele voorproefje met Maastrichtse ambiance is een initiatief van de Stichting Cultuur sur Place (organisator van het Manus van Alles festival) en de Stichting Aman-lman. Dat is een Maastrichtse stichting die zich inzet voor levenssituatie van mensen in Inadougoum, Niger.

Kleintje Manus van Alles vindt plaats in hartje Wittevrouwenveld, van 12.30-17.00 uur, Voltastraat, Maastricht. Toegang gratis. Meer informatie: www.manusvanallesfestival.nl

KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!

Mijn ouders hielden altijd voor de Pasen een grote schoonmaak. Dat kon heel wat stof doen opwaaien. Dat allemaal om met Pasen alles op z'n Paasbest te hebben. Veel mensen houden nu opruiming voor het nieuwe jaar, maar Pasen is eigenlijk naast het feest van het nieuwe leven, ook een nieuwe start van een nieuw jaar. Door de dood heen breekt een nieuw leven aan. Wij, natuurkundig geschoolden, willen graag weten hoe dan, maar vergeten daarmee stil te staan bij de verrassende realiteit dat er door de dood heen gewoon leven is. Misschien moet je minder vragen naar het hoe als meer naar het waarom, dat het zo is. Maar ik hoor u al vragen: O, ja, hoe dan? Hangt niet alles met alles samen en leert niet de wet van behoud van energie dat alles bewaard blijft, zelfs de meest onnozele gedachten, want toch ontstaan uit denken en dus uit energie. Deze flitst misschien nog net zo rond, zoals het licht van de eerste ontwikkelingen in het heelal dat de sterrenkundigen menen waar genomen te hebben. Hangt dus echt alles met alles samen? Waarom

zou er dan geen leven door de dood heen mogelijk zijn? pastor Mattie Jeukens ofm

AFSCHEID VAN MARLEEN

Jarenlang een vertrouwd gezicht. Je kon bij haar terecht met alle vragen. Een echte maatschappelijke werker. Op 1 mei neemt maatschappelijk werksyter Marleen Simons tussen 16.00 en 18.00 uur afscheid in het Trefcentrum. Met Marleen heb ik heel prettig mogen samenwerken, daarom oprecht dank je wel. Trouwens bijzonder is dat Marleen getrouwd is met een jongen uit Oirsbeek en daar ook woont.

PALMPASEN

Op een kleurrijke wijze hebben de 24 communicanten zich op Palmpasen aan de gemeenschap gepresenteerd. Het is een leuke mis geworden waar letterlijk het vuur van afsloeg. Ik heb er zelf niets van mee gekregen, maar op een bepaald moment vloog een Palmpaas in brand. Door het koelbloedig optreden is er niets ernstigs gebeurd, alleen Sjef kreeg zijn schoenen vol water en hij moest ook nog meteen na de viering naar Lumiere voor de première van "Oonder Drök" een prachtige film over sociale druk onder jongeren. Een film die je gewoon even moet gaan zien.



OVERLEDEN:

Op vrijdag 4 april 2014 is **Els Rossell – Wolfs** overleden de echtgenote van Jean Rossell. Zij is 74 jaar geworden. Er zijn geen kinderen en zij woonde op de Ambyerstraat-Noord 88. Zorgzaam en heel erg goed voor haar man Jean. Ook heel eenvoudig en bescheiden, daarom hebben we in besloten kring afscheid van haar genomen, waarna zij op de begraafplaats aan de Tongerseweg is begraven.

Op donderdag 3 april 2014 overleed in Heerlen in haar eigen huis in de Wormstraat 1 te Beersdal Heerlen **Joke ten Westenend – Mennink**. Haar man heb ik begraven net voordat ik uit de parochie daar weg ging. Joke was heerlijk eigenwijs en had zelf geen kinderen. Op verzoek van haar neef en de burens ben ik bij haar crematie in Heerlen geweest. Joke is 82 jaar geworden.

Op zondag 6 april 2014 is **Jeanny Commijs** overleden in de Croonenhof. Een heel groot deel van haar leven heeft zij gewoond in de Czaar Peterstraat, waar zij zeer goed verzorgd is door haar burens,

tot het niet meer ging. Jeanny is 91 jaar geworden. Zij is een vrouw die op de eerste plaats altijd voor anderen heeft gezorgd, eerst voor haar ouders en daarna voor haar broer, die zij de laatste twee jaar van zijn leven in Deventer heeft verzorgd. In het Crematorium in Eijsden was haar afscheid.

Dat zij mogen rusten in Vrede

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 26 april

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / voor de levenden en overlevenden v.d. Fam. Bèr Boesten- Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Toon van Breugel / Bèr Loosveld / Lieske Ronnen – Leenders / Madeleine Vleugels en Marie Goertz-Vleugels

Zondag 27 april Tweede zondag v Pasen

09.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg-de Jong / Mia Sibels

10.30 (OLV) Chrit Koch en Mien Koch-Stuart / Petra Houten / Gretha van Deurse-Caris / Jozef van der Lubbe / Ronnie Dingena / Isabella Ubaghs-Essers / Henk van der Meys / voor de overledenen van de fam. Merkelbagh / Zef Achten

Maandag 28 april

09.00 (OLV) Pater Wim Wolke ofm.

Dinsdag 29 april

18.30 (G) rozenkrans

19.00 Richard Holtz

Woensdag 30 april

09.00 (OLV) Woord- en Communiedienst

Donderdag 1 mei

15.00 (Pileer) voor de jeugd van de parochie

Vrijdag 2 mei Eerste vrijdag van de maand

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall- Van Lijf

Zaterdag 3 mei

19.00 (OLV) 1e jaardienst Natascha Stegen – Welters / voor de levenden en overledenen van de familie Bèr Boesten – Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans – Corvers / Lei Moren / Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain /

Zondag 4 mei Derde zondag van Pasen , Dodenherdenking

1^e Zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

09.15 (G) Anna Bollen en familie / overledenen van de familie Steps
- Colaris

10.30 (OLV) Jo Custers - Von Mauw / Bertha Tilkin - Franssen / H.
Mis voor alle slachtoffers van de oorlog (com.
Dodenherdenking) / Domingo Avila / Jan Severens / Jean van
Gasteren / Annie van gasteren en zoon Marcel / Zuster
Clementine Haan / Lizet v.d. Bosch - Klever

Maandag 5 mei: bevrijdingsdag

09.00 (OLV) Pater Piet Bouman ofm.

Dinsdag 6 mei

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets Willems

Woensdag 7 mei

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall - van Lijf

Donderdag 8 mei

15.00 (Pileer) voor alle jeugd

Zaterdag 10 mei

19.00 (OLV) Robbie Coolen / Henny Moonen / Bertha Tilkin -
Franssen / Jo Leenders van den Brink en Josephina (Fieneke)
Leenders - Hoenen. voor de levenden en overledenen van de
fam. van Bèr Boesten - Keulen

Zondag 11 mei Roepingenzondag, 4^e zondag van Pasen

09.15 (G) Rosette van Kan - Wijnman / Inge Stitzinger Kühlen

10.30 (OLV) 1^e jrd. Pierre Nieste/ Annie Nieste- Wanders / Michel
Duckers / Mia Camp-Beckers / Eddy Wijnands / Susanna
Penninger - Gerris / Anne Weijsters-Nylant / Joke Hendriks

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK
STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H. Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 10

10 mei 2014

EEN WEG MET TOEKOMST

God, er zijn zoveel wegen
die vastlopen.
Waarop je wegzakt
in de modder
van je problemen.
Doodlopende wegen
zonder uitzicht.
Om moedeloos
van te worden.

Help ons zoeken
naar nieuwe wegen
voor onszelf
en voor de wereld.
Dat we het aandurven
wegen te banen
waar geen wegen zijn.

Geef ons moed
door die ene weg
van Jezus, lang geleden.
Die doodliep,
maar verrassend
verder ging.

Dat we
in de wereld van nu
- met vallen en opstaan -
ontdekken welke weg
wél toekomst heeft.

GROEIEN EN BLOEIEN

Thomas, u weet wel die ongelovige, die vind ik een pracht kerel. Hij heeft lang in het verdomhoekje gezeten. Ooit was ongelovig zijn uit den boze. Twijfelen was een zonde. Denken dat je iets op eigen kracht kon doen, dat was al bijna hoogmoed en gelijk aan de zondeval van Adam en Eva. Waarom overigens het eten van de appel aan de boom van kennis van goed en kwaad bestempeld is als zonde wordt mij steeds meer een raadsel. Stel je voor dat Eva niet van de appel gegeten had en dat Adam zich niet had laten overhalen om er ook een hap uit te nemen, dan zaten die twee nu nog in het paradijs en was onze hele geschiedenis nooit begonnen. Dan waren wij er gewoon niet geweest. Adam en Eva moesten dat paradijs uit, net zoals kinderen het huis uit moeten en de wereld in om te laten zien wat zij kunnen en wat zijzelf in huis hebben om hun steentje bij te dragen aan de opbouw van onze 'beschaving'.

Maar dit is een andere zaak, laten we terug naar Thomas. Thomas is diegene die zegt als Jezus besluit om naar Jeruzalem te gaan: "Laten we dan maar mee gaan om met hem te sterven." Thomas voelt de spanning die in de lucht hangt. Thomas moet een helder verstand gehad hebben en het politieke spel doorzien dat Jezus uiteindelijk tot de dood bracht. Met Pasen is hij er niet bij als Jezus voor de eerste keer aan zijn leerlingen verschijnt. Als hij het hoort, dan gelooft hij het dus niet, maar dat is geen ongeloof. Voor hem is dat een botsen met de feiten. Dood is dood en daarna is het afgelopen. Dat is de werkelijkheid.

Om Thomas beter te begrijpen kan het helpen om je af te vragen waar hij die eerste Paasdag was. Waarom was hij er niet bij daar in de bovenzaal? De suggestie is gedaan dat hij er niet was, omdat hij op Golgota was. Hij was naar de plek van het onheil gegaan om zich in te leven wat daar werkelijk gebeurd kon zijn. Daar op Golgota komt hij tot de bevinding, dat zo'n marteldood aan het kruis dat die zo vernietigend is, dat niemand dat kan overleven. Aan zo'n marteling ga je gewoon kapot, helemaal. Daarna nog spreken van leven na die dood, dat moet een godslastering zijn, een luchtspiegeling, een fatamorgana, een slechte droom, een waandenkbeeld. Het lijkt alsof Thomas wil zeggen: "Ben even realistisch. Sta eens met twee voeten op de grond!" Hij is kritisch en weldenkend en daarom mag ik hem. Als Jezus dan echt aan hem verschijnt en zegt: "Bezie mijn wonden en leg er je handen in", dan kan Thomas alleen nog maar van ontzetting de zucht slaken: "Mijn Heer en Mijn God". Misschien zouden wij nu eerder zeggen; "Mijn God!" De verwondering, de verbazing en zelfs de ontzetting klinkt er niet minder in door. Stel je voor: Leven door de dood heen! "Mijn Heer en mijn God nog aan toe!"

AFSCHEID VAN MARLEEN SIMONS

Op donderdag 1 mei 2014 was het dan zo ver. Maatschappelijk werkster Marleen nam afscheid van Trajekt en van haar werk. Er zijn ook enkele buurbewoners goede dag komen zeggen. Met Marleen was het goed werken, zij had hart voor mensen, juist in een tijd dat men opnieuw hard begint te worden tegen mensen.

GASTKOOR ZONDAG 18 MEI

Op zondag 18 mei 2014 om 10.30 uur komt het Maastrichts Mannenkoor als gastkoor onze viering muzikaal ondersteunen. De dirigente van ons Theresiakoer zal die dag in Sittard een concert verzorgen.

KRAMEN VOOR DE GIELKESMERRET 21 JUNI 2014

De kramen zijn voortaan te reserveren en te betalen via Jo Dams, Aartshertogenstraat 14. Tel; (06) 44 15 34 50. Vol = voll! Kramen kosten €21,-

DEKENALE ST. SERVAASVIERING

Op 13 mei 2014 is de traditionele St. Servaasviering. Het moment voor het Dekonaat Maastricht om in de St. Servaas samen te komen. Daarom zal op deze dag in de Gulielmuskerk als bij hoge uitzondering geen viering zijn, om uw allen in de gelegenheid te stellen naar de St. Servaas te komen, samen met de mensen uit de andere parochies van Maastricht.

LAATSTE SCHEP UIT DE GROND VOOR DE TUNNEL

Op donderdag 16 mei 2014 wordt de "laatste schep grond" met een longstick uit de tunnelbouwkuip gegraven. Dan zijn de graafwerkzaamheden klaar. Vanaf dan wordt er alleen nog maar gebouwd en opgebouwd. Een bijzonder moment waar ongetwijfeld bij stil gestaan zal worden.

WIJKAANPAK ZOEKT IDEEËN

Woont u in een van de wijken van Wijkaanpak Maastricht? En heeft u een idee waarvan u en andere bewoners denken dat dit bijdraagt aan een betere buurt?

We zijn op zoek naar ieder idee, dat bijdraagt aan vitale en aantrekkelijke wijken. De gemeente Maastricht kan uw idee ondersteunen met een bedrag van maximaal € 5.000,- per idee. Wie het eerst komt het eerst maalt. Hoe werkt het? Elk idee dat bijdraagt aan het verbeteren van uw buurt of straat kan worden ingediend. Of het nu gaat over uw woonomgeving, veiligheid, werk, onderwijs of

gezondheid. Belangrijk is dat het idee uitvoerbaar is, dat u het samen met medebewoners uitvoert en het geen overlast voor anderen oplevert. Waar kunt u uw idee indienen? Bij stadsdeel manager Albert Albers, via: albert.albers@maastricht.nl, telefoon 043 350 51 16 of Rietje Creusen, rietje.creusen@maastricht.nl, telefoon (043) 350 51 14. Meer informatie: www.wijkaanpakmaastricht.nl onder meedoen.

EERSTE H. COMMUNIE 2014

De kinderen zullen hun Eerste Heilige Communie doen op Hemelvaartsdag, zoals gebruikelijk in onze parochie en wel op donderdag 29 mei 2014.

EEN LINTJE VOOR DE PRESIDENT VAN DE DROMMEDARISSE!

Voor Hub Signet dus. Hij werd verrast tijdens een vergadering van Cultuur sur Place. Hub krijgt een lintje vanwege zijn verdiensten als vrijwilliger. Ondersteuners van het voorstel waren: Rob Meese, als vestigingsmanager van Veolia Transport Maastricht, Benoit Wesly als beschermheer Drommedarisse, Roger Heuts, als voorzitter van de Stichting Cultuur sur Place. Hub, van harte proficiat. Namens onze parochie: pastor Mattie, drager van de eremedaille van de Drommedarisse!

OONDER DRÖK

Heb je hem nog niet gezien, deze bijzondere film van Tienerwerk Trajekt Malpertuis/Wittevrouwennveld? 450 personen hebben de film al gezien. Door de grote belangstelling komt er nu een herkansing in het filmhuis Lumière in de Bogaardenstraat 40B en wel op 8,9,10 en 11 juni om 19.00 uur. Grijp die kans en ga kijken.



GEDOOPT:

Op zondag 27 april 2014 is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Emma Benedictus** gedoopt de dochter van Tommy en Roxanne Benedictus - Corvers, zij wonen op de Gebroeders Limburglaan 27.

Dat haar doop ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op zondag 13 april 2014 is thuis overleden **Trees Stevens**, 85 jaar oud. Zij woonde samen met haar zus in het ouderlijk huis op de Meerssenerweg 34. Trees heeft haar leven lang in een platenzaak gewerkt waardoor zij een geweldige vakkennis

heeft kunnen opbouwen. In een intieme huiselijke sfeer hebben wij afscheid van haar genomen en is zij op 17 april 2014 te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas.

Op Goede Vrijdag 18 april 2014 overleed thuis in de Voltastraat 11B, **Griet Werlotte – Hofman**, 59 jaar oud, de echtgenote van Theo "De Lange" en de moeder van Roger en Cindy. Tot het laatste toe heeft zij geloofd in een wonder.

Zij stierf op Goede Vrijdag. Greet was altijd betrokken in anderen, haar man, kinderen en familie. Iedereen kon bij haar terecht. een hele lieve en bescheiden vrouw en uitgerekend zij moet nu al gaan. Haar afscheid was woensdag 23 april in de O.L.V. van Lourdeskerk waarna de begrafenis was op Oostermaas.

Op donderdag 24 april 2014 is **Bert Volkerts** overleden. Bert was een gedreven kunstenaar die alle keren meegedaan heeft met de 'Kunst in de kerk'. Bert is 54 jaar geworden. Op woensdag 30 april 2014 was zijn afscheid in een eenvoudige maar indrukwekkende crematieplechtigheid in Eijsden bij Walpot.

Op zondag 27 april 2014 overleed thuis aan de Ambyerstraat Zuid 70H **Marie Remmers-Stuiver**, 77 jaar oud. De dag voor haar overlijden was Marie naar het ziekenhuis gebracht, maar zij wilde terug naar huis, naar haar man Ties, die zijn sigaret en thee moest krijgen. Een echte moeder. Het geluk van de anderen was haar geluk. Haar echte rijkdom was haar liefde voor haar man, zij schonk hem acht kinderen en door hen kwamen er veel klein- en achterkleinkinderen. Op donderdag 1 mei hebben we afscheid genomen van haar in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna zij op Oostermaas te rusten is gelegd.

Op dinsdag 29 april 2014 overleed thuis net nadat één dag het ziekbed in de kamer was gezet, **Arno Aarts**, 57 jaar oud, de man van Anita Gijbels en de vader van Dave, Andy en Kelly en de opa van Justin, Youri en Yannick. Arno was een aimabele, rustige, eenvoudige en bescheiden man. Pas kort hebben we zijn vader uit handen moeten geven. Zijn moeder leeft nog. Arno was een harde werker. Hij heeft nooit geklaagd. Alles was goed voor hem. Al heel vroeg leerde hij zijn vrouw kennen. Zijn gezin was alles voor hem. Het is nog nauwelijks te beseffen hoe groot het verlies is. Arno woonde in de Prof. Martensstraat 8.

Dat alle overledenen door Godsbarmhartigheid mogen rusten in vrede.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 10 mei

19.00 (OLV) Robbie Coolen / Henny Moonen / Bertha Tilkin –Franssen / Jo Leenders van den Brink en Josephina (Fieneke) Leenders – Hoenen / voor de levenden en overledenen van de fam. van Bèr Boesten – Keulen

Zondag 11 mei Roepingenzondag, 4^e zondag van Pasen

09.15 (G) Rosette van Kan – Wijnman / Inge Stitzinger Kühlen

10.30 (OLV) 1^e jrd. Pierre Nieste / Annie Nieste- Wanders / Michel Duckers / Mia Camp-Beckers / Eddy Wijnands / Susanna Penninger – Gerris / Anne Weijsters-Nylant / Joke Hendriks / Resi Rademakers en Miep Rademakers

Maandag 12 mei

09.00 (OLV) ter ere van Onze Lieve Vrouw

Dinsdag 13 mei Feest van Sint Servatius - Zuster Haan 100 jaar

19.00 (St Servaas) ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria, viering in de St Servaas voor de Dekenale St. Servaasviering

Woensdag 14 mei

09.00 (OLV) voor de overledenen en levenden van de fam. Vandewall – van Lijf / Zuster Clementine Haan vanwege haar 100ste verjaardag

Donderdag 15 mei

15.00 (Pileer) voor alle gezinnen van onze parochie

Zaterdag 17 mei

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Miel Verbert / Frans Kusters / Tum Balendonck en Lena Balendonck – Kremers / Enny Vromans – Sanders / 10^e jrd. Johan van Balkom

Zondag 18 mei Vijfde zondag van Pasen

gastkoor :Maastrichts Mannenkoor

09.15 (G) Piet Adamczyk / broeder Sigismund Tagage

10.30 (OLV) Bertha Tilkin – Franssen / Kazimierz Kucia en Mia Kucia – Wilders / Tiny Willems – Hegt / Jules Janssen / Frans Gerkens en Pie Gerkens / Mia Janssen / zeswekendienst Els Rossel – Wolfs / zwd. Huub Dassen

Maandag 19 mei

09.00 (OLV) Jan Lennards

Dinsdag 20 mei

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Paulien Huyts – Beckers

Woensdag 21 mei

09.00 (OLV) voor de overledenen en levenden van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 22 mei

15.00 (Pileer) voor de jeugd van de parochie

Zaterdag 24 mei

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin Franssen / Pierre Wynants / Harrie (Elvis) Coolen / Mettie Schram

Zondag 25 mei Zesde zondag van Pasen

09.15 (G) Peter Winckers / Mieke Caspari – Huntjens /

10.30 (OLV) Bets Gielissen / Michel Geurts / Sjerke en Pierreke Stitzinger / Maurice Barthels / Lou Zeekaf / Mia Keulers / Joke Habets – Cremers

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK

STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77



BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Gullielmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Gullielmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 11

24 mei 2014.

DAT GELOVEN WE

God, we geloven dat ieder mens
de moeite waard is
en ons respect verdient.
Geef dat we schrikken,
als mensen vernederd
en in een hoek getrapt worden.

We geloven dat de aarde
bestemd is voor ons allemaal
en dat iedereen de goede vruchten
ervan mag plukken.
Geef dat we schrikken
van het verschil
tussen rijke en arme mensen.

We geloven dat liefde
het belangrijkste is,
overal waar mensen samenleven.
Geef dat we schrikken,
als doodsbenauwde mensen
opgejaagd en klemgezet worden.

We geloven dat wij
de opdracht hebben
om met U te bouwen
aan een betere wereld.
Geef dat we schrikken,
als het een puinhoop wordt,
en ons leven beteren.

OVERAL EEN ANTWOORD OP?

Wanneer neem je je kind van school? Voor een politica was het moment om haar kinderen van de school te halen en naar een andere school te brengen, toen een moslimmeisje, nota bene een heel goede vriendin van haar eigen kind, tegen haar dochtertje had gezegd, dat ze naar de hel zou gaan omdat ze varkensvlees at. Allah had dat verboden en wie het toch at, die moest volgens Allah naar de hel. Daarbij had het moslimmeisje geprobeerd haar te overreden om geen varkensvlees meer te eten, want zij vond het heel erg dat haar vriendinnetje naar de hel zou gaan. Toen dus was het moment gekomen om haar kind van de school te halen, want zij wilde niet dat haar kind bang werd gemaakt met de hel en geconfronteerd werd met zo'n uitspraken.

Wat jammer, wat jammer, dacht ik na een nacht gepiekerd te hebben over wat het antwoord zou kunnen zijn op die opmerking van dat moslimmeisje. Je kind van school halen om zo'n uitspraak, vind ik ontzettend erg, ja zelfs tragisch, want het legt de armoede bloot van onze westerse cultuur. Het legt het onvermogen bloot van de moderne westerse mens om te komen tot een echt geloofsgesprek over zaken die er toe doen in het geloof. Ik denk dat je zelfs een verantwoordelijkheid hebt om dat gesprek aan te gaan en er juist niet voor weg mag lopen. Voor het moslimmeisje was het een zaak van leven en dood. Voor die moeder is dat iets om helemaal niet aan te komen. Dit laatste is het ergste, want zo ga je zaken taboeïseren.

Na die doorwaakte nacht dacht ik een antwoord gevonden te hebben. Het eten van varkensvlees is niet verkeerd en al zou het verkeerd zijn en niet mogen van wie dan ook, dan zal God je daarvoor niet naar de hel sturen. Waarom niet? Omdat God barmhartig is. De moslims zeggen zelf dat Allah de Almachtige en Barmhartige is. De enige echte en ware God blijft van zijn kinderen houden. Wat we ook uitspoken. Hij zal ons nooit naar de hel sturen. Waarom niet. Omdat Hij liefde is. Liefde die niet geeft omdat het verdiend is, maar die geeft, ongevraagd en niet berekenend omdat het eigen is aan de liefde om te geven.

Dit wordt duidelijk bij Jezus als de leerlingen vragen hoe vaak ze moeten vergeven? Zevenmaal? vraagt Petrus. En Jezus antwoordt: Zevenmaal zeventig maal, dus eigenlijk altijd. Petrus kan dan alleen nog maar stamelen: "Heer, geef mij meer geloof." Altijd weer bereid zijn om te vergeven. En de hel? Doen mensen die zichzelf niet aan? Mensen die niet meer kunnen geloven in het feit dat van hen gehouden wordt en dat je om liefde te krijgen, van allerhande dingen moet doen om de liefde te verdienen! Liefde hoef je niet te verdienen. Die krijg je, gewoon ongevraagd en onverdiend. Wie durft die discussie aan met de moslims die roepen dat je naar de hel moet als je varkensvlees eet?

Die discussie aandurven, daar ligt de sleutel tot het echt leren aan elkaar. Het is inderdaad een zaak van leven en dood!

TER OVERWEGING UIT MERKSTENEN VAN DAG HAMMARSKJÖLD
"Hoe zou je het vermogen om te kunnen blijven horen kunnen behouden als je nooit wilt luisteren: dat God tijd heeft voor je vind je vast even vanzelfsprekend als het feit dat jij geen tijd kunt vinden voor God".

HEMELVAART EN PINKSTEREN

Veertigdagen na Pasen komt Hemelvaart, dan gaat Jezus terug naar zijn Vader. Zijn leerlingen krijgen te horen: "Wat staan jullie naar de hemel te staren?" Kom van de wolk af en keer terug op aarde: ga leven. Zo versta ik dat en Pinksteren is geweldig, dat komt van penta costa, de vijftigste dag, de dag na 7x7 weken en dat moet wel heilig zijn. Maar Pinksteren verwijst ook naar het jubeljaar, Jezus las precies die passage voor bij Jesaja aan het begin van zijn optreden. Waar het dan over gaat? Over recht en gerechtigheid. waar zou het anders over kunnen gaan? Ja over liefde en genade, maar dat is hetzelfde. Pinksteren begint daar waar mensen alles gemeenschappelijk met elkaar delen en niemand meer gebrek hoeft te lijden. Pinksteren is zo heel concreet, misschien wel concreter dan we zelf voor mogelijk houden.

PINKSTERACTIE VOOR DE WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

Traditioneel wordt er met Pinksteren altijd actie ondernomen voor de missionarissen, omdat met Pinksteren, met de gave van de H. Geest, de leerlingen ook de opdracht krijgen om de wereld in te trekken, het evangelie te verkondigen en mensen te dopen. Missionarissen zijn mannen en vrouwen die dat metterdaad doen. Nu worden die oud. Hoe moet het dan verder? Bij deze Wegwijs een folder die daar over gaat. Met Pinksteren zal er ook een deurcollecte zijn voor het missionaire werk van de kerk.

KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!

Ieder weldenkend mens weet dat het geheel altijd meer is dan de som van de delen. Een huis is meer dan de som van al het afzonderlijke materiaal. Het is ook het idee van de architect dat vormgegeven kan worden door al de verschillende materialen. Ook een mens is meer dan de som van al zijn delen. Als gelovige, zeg ik dan, dat juist het geheel bepaald wordt door de ziel. Wat dat is? Dat is dat wat weg is als een mens overleden is en het hart niet meer klopt. dan is er iets weg. Vanaf dat moment valt het lichaam ook uiteen in al zijn losse onderdelen. Dan is het samenbindende, het verbindende, weg. Trouwens een goed elftal heeft ook een ziel nodig, die bezielt. Bij

Roda was die duidelijk weg en dan degradeer je. De kerk mag je de ziel van de gemeenschap noemen. Dat ervaar je als je er geregeld durft te komen.

Pastor Mattie Jeukens ofm

MANTELZORG

Het wordt steeds belangrijker dat je goede mensen in je eigen omgeving hebt die je kunnen en willen helpen als het er op aan komt. het beste is door goed voorbereid te zijn en zelf al te beginnen met te helpen in je eigen omgeving. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers. Gewoon thuis de hele dag op de bank achter het scherm kan dus eigenlijk gewoon niet meer. Voor mantelzorg kun je terecht bij: Steunpunt Mantelzorg/ Sphinxlunet 3/ Maastricht van 8.30 – 17.00 uur:

043 – 321 50 46 of per e-mail: info@voormantelzorgers.nl .

HEMELVAART: EERSTE HEILINGE COMMUNIE

Traditiegetrouw is er met hemelvaart tijdens de viering van 10.30 in de O.L.V. van Lourdeskerk het Communiefeest. Dit jaar zullen 24 kinderen hieraan mee doen. Hun namen zijn:

Lorenzo Godding; Jamie Willems; Andrea Remmers; Bente Gerardu; Luca van de Kragt; Lesley Partouns ; Purcy Scheffers ; Stacy Vaessen; Emma Vrieselaar; Ashwin Koopman; Brandon Dessart; Jayden Visscher; Mauro Blat Wolthuis; Donny de Vos ; Milou Miesen; Britt Werlotte; Liana Ras ; Dé-jay Huydts; Damiën Bosch; Noa Bakker; Desney Halmans; Tristan Bos; Noa Breuers; Edward Heijnneman.

We hopen dat de Communie een ontmoeting mag worden met de Levende Heer en dat deze kinderen Gods genade mogen ervaren in hun leven.

DE HOORZITTING VOOR DE GULIËLMUSKERK

Zoals in de vorige Wegwijs/Klökske al aangekondigd, moet er voordat tot sluiting kan worden over gegaan een hoorzitting gehouden worden, waarin alle parochianen, die dat willen hun zegje mogen doen. Deze hoorzitting zal zijn op dinsdag 24 juni na de avondmis om 19.45 uur. Namens het bisdom heeft de deken Mgr. M. Hanneman toegezegd bij deze hoorzitting aanwezig te zijn. Ieder die de Guliëlmuskerk een warm hart toe draagt, is welkom.

WOORD VAN DANK

Via deze weg wil ik alle mensen bedanken voor de verkoop en het uitbrengen van de overheerlijke Paaseieren. Op het laatst waren er

toch nog te kort, dus ben er het volgend jaar op tijd bij. Wij kregen € 500,00 voor de Vrienden van O.L.V. van Lourdes. Dit geld is enorm welkom om de onkosten te bestrijden van de Lourdes- Ziekenviering op 11 februari 2014. Niet alles is daarmee betaald, maar met zo'n bedrag ben je aardig op weg. In de Paaseieractie is veel werk en energie gestoken. Daarom Lucie Claessens – Miets en Laurens Radstaat – Annelies Duckers – Kelly Radstaat – Desiree Beijnen – Lies Mommers – Oma Essers – Meneer van Aubel – Bèr Valq – Ton Gerardu – Giel Duckers – Bloemenzaak Flora Lisa nogmaals heel, heel hartelijk dank en u allemaal die hopelijk met smaak de eieren hebt gekocht en lekker hebt opgegeten. Al deze medewerkers hopen dat u het volgend jaar weer de eieren zult bestellen.

WERK IN DE KERK: WIE WIL?

Op zaterdagochtend 7 juni 2014 is er een informatieochtend aan het Theologisch Instituut Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade, zie www.rolduc.nl of bel met de rector 045 54 66 810. Je hoeft niet meteen priester te worden. Er zijn ook opleidingen voor pastorale werker, diaken, catechist, geestelijk verzorger en zelfs filosofie kun je er leren en het is dus voor mannen en vrouwen. Werkers in de kerk kunnen we goed gebruiken.



GEDOOPT:

Op zondag 18 mei zijn in de O.L.V. van Lourdeskerk **Senna** en **Tygo** gedoopt, broer en zus en de kinderen van Bjorn en Nancy van Geleen – Broux. Zij wonen op de Oude Smeermaeserweg 8.

Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN:

Op dinsdag 13 mei is in het azM **Pierre Vleugels** toch nog plotseling overleden, 61 jaar oud. Pierre was een man die alles missen kon en altijd klaar stond voor wie hem lief en dierbaar waren. Zijn kleinkinderen betekende heel veel voor hem. De dood van zijn kleinkind Brendon was hem dan ook heel zwaar gevallen. Op de Tubantenstraat toen hij werkte in de fietsenstalling heeft Pierre de gelukkigste tijd gehad. Op vrijdag 16 mei hebben we afscheid van Pierre genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk waarna de crematie plaats vond in Geleen.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met Diensten in de kerk van Gullëlmus beginnen met	O.L.V. G.
--	--------------

Zaterdag 24 mei

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin Franssen / Pierre Wynants / Harrie (Elvis) Coolen / Mettie Schram

Zondag 25 mei **Zesde zondag van Pasen**

09.15 (G) Peter Winckers / Mieke Caspari – Huntjens

10.30 (OLV) Bets Gielissen / Michel Geurts / Sjørke en Pierreke Stitzinger / Maurice Barthels / Lou Zeekaf / Mia Keulers / Joke Habets – Cremers

Maandag 26 mei

09.00 (OLV) Pater Edmund Ammerlaan ofm.

Dinsdag 27 mei

18.30 (G) rozenkrans

19.00 ter ere van het Onbevlekt hart van Maria

Woensdag 28 mei

09.00 (OLV) voor de overledenen en overlevenden van de fam. Vanderwall – van Lijf

Donderdag 29 mei **Hoogfeest van Hemelvaart** **Communiefeest**

09.15 (G) Marie Penders – Heckers

10.30 (OLV) Zoë Dalina Koopman / Corrie Kerkhoffs – Bleize/ Marie Remmers-Stuiver

Zaterdag 31 mei **Eerste weekend van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Toon van Breugel / Fons Vermeire / Lieske Vermeire – Gerardu / overledenen van de fam. Claessens / Sjaak Litjens

Zondag 1 juni **Zevende zondag van Pasen** **Eerste zondag van de maand**

Speciale collecte voor de kerk

09.15 (G) Jean Nijssen / overledenen van de fam. Steps – Colaris

10.30 (OLV) Lily Maesssen / Tiny Cobben – Aardening / Toos Gilissen – Hoeksma / Jan Kuypers / Reilo Boon / Bertha Tilkin – Franssen / Zuster Clementine Haan / Frans en Maurice Nijpels / jaargedachtenis Jef Opdenoordt , José Opdenoordt – Koenen en zoon Bert

Maandag 2 juni

09.00 (OLV) ter ere van O.L.Vrouw

Dinsdag 3 juni

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 4 juni

09.00 (OLV) Woord- en Communiedienst

Donderdag 5 juni

15.00 (Pileer) voor alle gezinnen van de parochie

Vrijdag 6 juni Eerste vrijdag van de maand

09.00 (OLV) voor de overledenen en overlevenden van de fam.
Vanderwall - van Lijf

Zaterdag 7 juni

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr
Boesten – Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans –
Cörvers / Bertha Tilkin – Franssen / Truus Jaspers – van
Zanten / Ber Loosveld

Zondag 8 juni Hoogfeest van Pinksteren

09.15 (G) Guus Tyndall en Alice Tyndall – Meesters / Herman
Remmers

10.30 (OLV) Netty Cloth – Jongen / Ber Habets / Jan Gorissen /
Greet Franssen – Swakhoven / Marijke Roberts / Corrie
Remans – Murrer / Annie Vandewall – van Lijf / Simon
Kerkhofs en Hanny Kerkhofs – Knobben

Maandag 9 juni Pinkstermaandag

09.15 (G) Corry Nicolaes / Annie Druif – Eikenboom

10.30 (OLV) Jean Pierre Bertrand / Harry Royen / Nico van Deyl /
Jozef van der Lubbe / Chrit Koch en Mien Koch – Stuart /
Harry en Leny Jeukens-Frijns / Jan en Mia Dols-Frijns /
Jeanne Aelfers-Keulers/ zuster Josefa Cornelia Keulen (tant
Lies) / Guus Erens

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 -- 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 -- 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2. tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 12

7 juni 2014

DAN WORDT ALLES ANDERS

God, soms stelt
het niet zoveel voor,
dat geloof van ons.
Dan gebruiken we wel
mooie woorden
en hebben we wel
mooie idealen
maar komt er niets
van terecht.

Soms bent U zo ver weg.
Dan merken we niets van U.
Dan bent U bijna uit
onze gedachten verdwenen.
Zo leeg, zo weinigzeggend
kan geloven soms zijn.

Maar het wordt anders
wanneer we even
aangeraakt worden door U.
Heel soms gebeurt dat
en dan verandert alles.
Dan is het alsof Uw Geest
door ons heen stroomt.
Dan kunnen we
bergen verzetten
en dingen doen
die ons nooit
hadden kunnen voorstellen.

Wij bidden U: raak ons aan.

EEN NIEUWE EIGENTIJDSE RELIKWIE

Hebt u hem al zien staan? Misschien wel met de Communiemis. Toen hebt u misschien gedacht: "Wat moet dat ding in de kerk?" Of hebt u zich afgevraagd: "Wat moet die kruiwagen met zand in de kerk?" Dat is dus de nieuwe relikwie!

Eigenlijk is een relikwie iets dat verwijst naar een 'heilige'. Dat kan van alles zijn: een stukje bot van zijn skelet; een paar plukjes haar van Maria Magdalena; een splinter van het kruis van Christus; een stukje van de pij van St. Franciscus; het kan een gitaar van Jimi Hendrix zijn waarop hij het nummer Hey Jude heeft gespeeld; of de trommelstokken van de drummer van The Who, die hij altijd weer bij een concert het publiek in gooide; maar het kan ook een shirt van Marco van Basten zijn dat hij droeg toen Nederland Europees kampioen werd. Eigenlijk kan alles een relikwie zijn door te verwijzen naar iets anders dat grote betekenis heeft. Onze kruiwagen met zand is zo ook een relikwie want het is de kruiwagen met de laatste kubieke meter zand die uit de tunnel gekomen is. Ik heb nog mogen helpen met schoppen. Het was een geweldig moment op 16 mei en het gebeurde op een bijzondere plek, namelijk precies voor onze kerk O.L.V. van Lourdes, want de gravers van de tunnel zijn van Noord en van Zuid daar bij onze kerk samen gekomen. Toen is onder grote publieke belangstelling, met een heerlijk zonnetje de laatste schop uit de grond gegaan. Trouwens er is ook een dikke kei mee naar boven gekomen, die als aandenken nu voor de ingang van de kerk ligt met een gedachtenisplaatje en daarop de tekst:

"Mag deze steen symbool staan voor de uitdagingen die de tunnelgravers zijn tegen gekomen bij het ontgraven van de A2-Tunnel.

Tevens een blijvende blijk van dank aan Sint Barbara dat, op haar voorspraak, de mannen deze tunnel veilig hebben kunnen graven.

Aangeboden door Avenue 2 aan Pastoor Mattie Jeukens ter gelegenheid van de laatste ontgraving, 16 mei 2014".

De tekst spreekt voor zich. Een mooi gebaar: 'steen-' of keigoed', hoe je het wilt, maar goed is het wel zo. Het is deze mijlpaal, die er voor zorgt dat die kruiwagen zand een relikwie geworden is. wat mij betreft blijft hij in de kerk staan tot de tunnel klaar is, bij Barbara en het kaarsje dat nog steeds dag en nacht brandt en dat nog steeds de tunnelbouwers moest beschermen. Het ging mij te ver om bij de kruiwagen plasticzakjes neer te leggen en de mensen de gelegenheid te geven om een beetje grond, die ik dan eerst gezegend moest hebben, mee te laten nemen voor, het geld dat we nodig hebben komt wel van een andere kant, van u bijvoorbeeld die met onze parochie en kerk begaan bent en blij bent dat de kerk als huiskamer en bezinningsplek van de gemeenschap mag functioneren.

Pastor Mattie Jeukens ofm

KATHOLIEK IN DEZE TIJD?!

Het is haast te mooi om waar te zijn, ongelooflijk dus, maar ik zou willen zeggen doe als de Paus! Voor het eerst dat ik dit zo bedenk nu. Wat je dan moet doen? Neem op vakantie een jood en een moslim mee. Paus Franciscus heeft dat gedaan op zijn pelgrimstocht naar Jordanië, Palestina en Israël. Misschien krijgt een ontwapenend gebed voor de vrede, in het vastgelopen vredesproces in het Midden Oosten, nu zo meer voor elkaar dan alle onderhandelingen en diplomatie. Katholiek betekent gewoon: 'algemeen'. Als katholiek probeer je dus spontaan 'algemeen' te zijn, door niet uit te sluiten en te scheiden, maar door samen te brengen. De paus heeft een mooi voorbeeld gegeven. Pastor Mattie Jeukens ofm

Zaterdag 14 juni: GELE RIJDERS OP WERELDREIS

Onder de titel 'Around the world in 80 minutes' gaan de Gele Ridders, samen met de Happy Kids en Harmonie Lindenheuvel, een muzikale reis om de wereld maken. Phileas Fogg, een creatie van Jules Verne, deed er destijds 80 dagen over, de Gele Ridders doen het in 80 minuten, de pauze niet meegerekend.

Het concert vindt plaats op zaterdag 14 juni 2014 om 19:30 uur in het Trefcentrum. De entree bedraagt € 5,00 en daarvoor krijgt u tevens een consumptie aangeboden. Kaarten voor aanvang verkrijgbaar in het Trefcentrum, maar ook vanaf nu in de voorverkoop bij Lunchroom De Keyzer, Frankenstraat.

OPBRENGST VASTENACTIE

Ook dit jaar hebben we een mooi bedrag gescoord voor de vastenactie. Mede dank zij het werk van vrijwilligers, die de zakjes van de vastenactie hebben opgehaald, zijn we uitgekomen op een bedrag van € 686.62.

KOEK EN CAKE VOOR HET VREDESPLEIN

Wie wil er weer een cake of een koek bakken voor bij de gratis zuivere koffie op het Vredesplein? Zoals alweer verschillende jaren met het Multicultureel Manus van Alles festival op 22 juni 2014, is er in de tuin van de pastorie "het Vredesplein" waar je even op adem kunt komen en een 'tas' zuivere koffie kunt drinken. Vrijwilligers zijn natuurlijk van harte welkom om de koffie mee uit te serveren!

Pastor Mattie Jeukens ofm

KUNST IN DE KERK

Ook dit jaar zal er in de kerk weer een tentoonstelling zijn van Kik: Kunst in de Kerk die vorm wordt gegeven door Herman Wijler. De tentoonstelling is van 15 tot en met 29 juni 2014 onder de titel: Een spirituele Ontmoeting. Zondag 15 juni om 15.00 uur is de officiële opening. Op woensdag 18 juni, maandag, 23 juni en woensdag 25 juni zal ik een rondleiding geven in de kerk die steeds om 14.00 uur begint. Voor de tentoonstelling is de kerk elke dag open van 14.00 tot en met 17.00 uur.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

EERSTE H. COMMUNIE

Het was nog nooit zo druk geweest in een communie mis. Het is allemaal vlekkeloos verlopen, alleen werd er net iets later dan gepland, gestart met de processie naar de kerk. In alle vroegte waren de processievaarders al geplaatst. Dank allemaal voor jullie medewerking. Samen kun je heel veel en dan werkt het weer ook mee.

Op zaterdag 14 juni 2014 is om 19.00 uur de terugkomviering. Dan kunnen de foto's en de DVD opgehaald worden.

GIELKESMERRET

De dag voor Manus op zaterdag 21 juni 2014 is weer de Gielkesmerret. Dit jaar al weer de 27^e editie. 's Morgens de markt en 's middag de optredens. Ook dit jaar weer heel bijzondere artiesten, wier namen vlak voor de Gielkesmerret bekend zullen worden. Er zit een bijzondere verrassing bij.

DE 14e EDITIE VAN HET MULTICULTURELE FESTIVAL MANUS VAN ALLES

Het vindt dit jaar plaats op zondag 22 juni 2014. Van 10.30 tot 19.00 uur. Naast 3 podia met kleurrijke muziek en dans kunnen bezoekers genieten van een braderie, een cultuurmarkt, een kidsfestival en een klein nomadendorp. Op de podia staan 34 groepen met 309 artiesten uit 27 landen.

Op het Manus van Alles schitteren dit jaar maar liefst drie sterren van de Maastrichtse ambiance: Erwin, Huub Adriaens en Ziesjoem. Internationale topact is de groep African Connection met 'the voice of Senegal', en de Spaans - Marokkaanse zangeres Sinna Casita.

Nieuw op de 14e editie is de Cantina Latina, een klein Latijns-Amerikaans restaurant met exotische gerechten in het Trefcentrum. Een andere primeur is een klein Nomadendorp met vijf exotische tenten uit Marokko, Afrika, Centraal Azië en India. Op de braderie staan dit jaar veel nieuwe kraamhouders met aantrekkelijk producten. Behalve in de Voltastraat slaat het Kidsfestival dit jaar ook zijn tenten op in het buurtpark. Er zijn dus ook meer nieuwe activiteiten en attracties voor kinderen. Meer informatie: www.manusvanallesfestival.nl

En natuurlijk is er het Vredesplein met gratis zuivere koffie in de tuin van de pastorie.



GEDOOPT:

Op zondag 4 mei 2014 is **Guy Haan** gedoopt, de zoon van Jordy en Rowena Haan - van Bogaert uit de Burgemeester van Oppenstraat 36 en voor één keer op speciaal verzoek worden ook de trotse opa's

van Guy vermeld en dat zijn Leo Haan en Peter van Bogaert

Op zondag 25 mei 2014 zijn gedoopt:

Liam Kemner, de zoon van Jimmy en Kayleigh Lieuw-Hie - Kemner van het Burgemeestersplein 6;

Damian Meyers, de zoon van Robert en Riekie Meyers - ter Linden en het broertje van Diego, Demi en Nour uit de Burg. Wijnandsstraat 1

Jayden van Rijsewijk, de zoon van Ashwin en Charissa van Rijsewijk – van der Molen van Cupidohof 32;

Zoë Olzheim, de dochter van Maurice en Nicole Olzheim – Sleutjes van het Old Hickoryplein 34C en ook moeder **Nicole** is gedoopt, en heeft tevens het vormsel ontvangen, en is daarmee opgenomen in de katholieke kerk.

Op zondag 1 juni 2014 is gedoopt:

Nola van den Boorn de dochter van Dominique van den Boorn uit de Keizer Ottostraat 23.

*Dat de doop van deze kinderen en de ene moeder
ons allemaal tot zegen mogen zijn.*



OVERLEDEN:

Op zaterdag 3 mei 2014 is thuis in de Burg. Hennequinstraat 27 **Maria, Mietske Huntjens-Ummels** overleden, 83 jaar oud, de weduwe van Jopie Huntjens. In het Wittevrouwenveld is zij overleden, daar heeft zich haar hele leven afgespeeld. Samen met haar man Jopie hebben zij zich een leven lang ingezet voor de bejaardenbond. Thuis werd vergaderd. Iedereen had er zijn eigen koffiemok. Daar aan de keukentafel is heel wat koffie gedronken. Alleen met Carnaval was Mietske niet thuis. Haar dood was het stoppen van het kloppen van een gouden hart, zo typeerde Daimy, haar kleinkind, haar. Op 8 mei 2014 hebben we in de O.L.V. van Lourdeskerk afscheid genomen en haar bijgezet bij haar man op de begraafplaats Oostermaas.

Op dinsdag 6 mei overleed in het azM **Corrie Kerkhoffs-Bleize**, 76 jaar oud, de weduwe van Bérke Bleize. Corrie heeft gewoond in de Frankenstraat 108, voordat zij naar Croonenhof verhuisde. In de Frankenstraat ligt haar gelukkigste tijd. Het leven van Corrie kun je omschrijven als hard werken en flink aanpakken maar in het weekend plezier maken. Bij Corrie was alles mogelijk en zij kon alles missen. Nog nooit was Corrie opgenomen in een ziekenhuis tot maandag 5 mei, toen was het acuut. Maar zelfs een spoedoperatie heeft haar leven niet kunnen redden. Corrie stierf 16 jaar na haar man en nu net zo oud als hij toen. Op 10 mei 2014 hebben we ook van haar in de O.L.V. van Lourdeskerk afscheid genomen en werd zij daarna bijgezet in het graf van haar man op Oostermaas.

Op zaterdag 24 mei 2014 is **Pierre Janssen**, 69 jaar oud, thuis overleden in de Burg. Hennequinstraat 6, eigenlijk net als zijn vrouw Miets in 2006, ook onverwacht door een hartstilstand. Pierre is een gedreven tafelfoetballer geweest en een echte duivenmelker. Maar toen hij en Miets omwille van de kleinkinderen, vanuit Eijsden naar Maastricht zijn gekomen in 1994, is hij daarmee gestopt. De sport volgde hij op tv met een tas koffie en zijn sigaartje. Een rustige man, die eigenlijk de laatste jaren steeds minder buiten kwam. En toen zijn eigen moeder op 22 december 2013 stierf, stierf er eigenlijk ook iets in Pierre. Op woensdag 28 mei 2014 hebben we in de O.L.V. van Lourdeskerk afscheid van Pierre genomen en daarna is hij bijgezet in het graf van zijn vrouw op Oostermaas.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 7 juni

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans – Cörvers / Bertha Tilkin – Franssen / Truus Jaspers – van Zanten / Bèr Loosveld

Zondag 8 juni Hoogfeest van Pinksteren

09.15 (G) Guus Tyndall en Alice Tyndall – Meesters / Herman Remmers (OLV) Netty Cloth – Jongen / Pastoor Jan Linke / Ber Habets / Jan Gorissen / Greet Franssen – Swakhoven / Marijke Roberts / Corrie Remans – Murrer / Annie Vandewall – van Lijf / Simon Kerkhofs en Hanny Kerkhofs – Knobben / 3 e jaardienst Thiela Franssen - Roux

Maandag 9 juni Pinkstermaandag

09.15 (G) Corry Nicolaes / Annie Druif – Eikenboom

10.30 (OLV) Jean Pierre Bertrand / Harry Royen / Nico van Deyl / Jozef van der Lubbe / Chrit Koch en Mien Koch – Stuart / Harrie en Lenie Jeukens-Frijns / Jan en Mia Dols-Frijns / Jeanne Aelfers-Keulers / zuster Josefa Cornelia Keulen, tant Lies

Dinsdag 10 juni

18.30 (G) rozenkrans

19.00 ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Woensdag 11 juni

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 12 juni

15.00 (Pileer) voor de jeugd van de parochie

Zaterdag 14 juni

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / zeswekendienst Marie Remmers – Stuiver / 11e jaardienst Piet de Bruyn / Miets Buncke – Romans / Rietje Diericks of Diriks

Zondag 15 juni Zondag na Pinksteren Vaderdag Gastkoor Cantare

09.15 (G) Jeanette Comijs en broer John Comijs / Trees Stevens

10.30 (OLV) zeswekendienst Corrie Kerkhoffs – Bleize / zeswekendienst Mietske Huntjens – Ummels / jaardienst Mgr. Beel / Bertha Tilkin – Franssen / Fien Ritzerfeld / 1e jaardienst Fien Clement – Ramaekers / John Ternatus / Griet Werlotte – Hofman / Pierre Nieste / Annie Nieste – Wanders / Pierre Duckers / Lou Zeekaf

15.00 (OLV) Opening "KiK" Kunst in de kerk

Maandag 16 juni

09.00 (OLV) ter ere van O.L.Vrouw

Dinsdag 17 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 Pastor No Quadvlieg (pr)

Woensdag 18 juni

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 19 juni

15.00 (Pileer) voor de zieken van de parochie

Zaterdag 21 juni Gielkesmerret

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Danique Dolmans / Annie de Baar – Biesmans / Adry Schouren / Willy Bartels / Roos Luyten – Damen

Zondag 22 juni Manusfestival Sacramentsdag

09.15 (G) Pater Giacomo Bini ofm / Broeder Sigismund Tagage

10.30 (OLV) 1e jaardienst van Cor Horbach / jaardienst Mgr Edmond Beel / pastoor Jacobs en zuster Louise / jaardienst Frans Maquet en overleden familieleden / jaardienst overledenen familie Fouraschen en Hoekstra / Jules Janssen / Jos Jaspers / Ria Geerlings – van der Boorn / Jef Jacob

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten **geen koopavond**



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 13

21 juni 2014

GOD, WAT ALS...?

God, wat als alles
uit je handen wordt geslagen?
Is dat erg?

Je mensen vallen weg.
De reserves zijn uitgeput.
Alles blijkt geld te kosten.
Opeens zijn de vrienden
weg of hebben geen tijd.
Zelfs je burens
geven niet meer thuis.

God, wat als alles
uit je handen wordt geslagen?
Je schouders doen pijn.
Handen hebben hun kracht verloren.
De knieën knikken.
Onder de voeten zitten blaren.
Altijd te weinig lucht
met een hart dat overslagen maakt.
De gedachten vliegen overal heen.

God, wat als alles
uit je handen wordt geslagen?
Ik moet er niet aan denken.
Toch komt het,
vroeg of laat.
God, maakt U dan het geloof
waar en vult U
(eindelijk)
onze handen?

VOOR ALLE PAROCHIANEN: EEN UITNODIGING VOOR ZONDAG 29 JUNI 2014

Op zondag 29 juni 2014 word ik 60 jaar en omdat ik ook nog onlangs op 3 december 2013 25 jaar priester was, leek het me een goede zaak ook dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Wel in de zomer met hopelijk mooi weer. Maar een officiële receptie maakt me huiverig. Ik vind het eigenlijk maar niets als mensen voor mij in de rij moeten staan. Ik kom liever naar u toe. Het meeste aan het hart gaat me een mooie en feestelijke mis. Ik hoop dat daar veel mensen naar toe willen komen. Een volle kerk is toch mooi. Stel je voor! Dat alleen al zou een prachtig cadeau zijn. De zangkoren uit Montfoort, waar ik gewijd ben, hebben toegezegd op 29 juni naar Maastricht te komen om ons te helpen om de viering muzikaal mee te ondersteunen. Leuk dat zij erbij willen zijn. Zij waren als het ware de eerste getuigen! Mijn provinciale overste Rob Hoogeboom ofm, zelf in Maastricht-Malberg gewijd, zal mee voorgaan en de preek houden. Rob is een warme spreker. Ik verwacht er dus iets moois van, zeker niet een preek waar je bij in slaap valt. Na de mis helpen de Gele Ridders ons om in het Trefcentrum te komen. Daar is een gezellig samen zijn bij koffie, vlaai en een drankje. U hebt daar alle tijd om met elkaar een praatje te maken en om elkaar te ontmoeten. Ik kom u graag een hand geven. Voor wie van ver komt en zich aangemeld heeft, is er iets te eten met een verrassing voor de kinderen.

Omdat een goed gevulde kerk me toch wel fijn lijkt en de kerk gewoon heel mooi is en een prima podium biedt aan optredens en mogelijke sprekers, houden we het officiële gedeelte vanaf half vier weer in de kerk. Het is voor mij nog een verrassing wie, wat en hoe. Wel heb ik al iets opgevangen van de Kunstketelband. Manon was erg enthousiast, zodoende dus. De Jeugddrumband gaat daarom om half vier de trom roeren en ons van het Trefcentrum weer naar de kerk begeleiden. Als dat lukt en de kerk zelfs een tweede keer vol zou komen, dan ben ik echt jarig!

Na het officiële gedeelte zullen ook twee boekjes te koop aangeboden worden: één met mijn artikelen uit de Wegwijs en Klökske en één met stukjes van mensen die ik in de loop van mijn leven ontmoet heb en wie gevraagd is iets te schrijven over "Geloof in een Volkswijk", want in een Volkswijk kun je geloof hebben en vinden! Deze boekjes zijn samen te koop voor 9,50.

Het leek ons allemaal beter als er dan in de Guliëlmuskerk die dag geen eucharistieviering is.

Er komt eigenlijk veel meer bij kijken dan dat ik in eerste instantie had gedacht. Daarom kunnen we ook mensen gebruiken voor hand en spandiensten. Wilt u liever iets doen dan zo maar wat rond hangen en praten dan kan dat altijd, bel even 043 3634348. Heel graag tot zondag 29 juni, overigens de feestdag van Petrus en Paulus, Pie en Pau zeggen ze hier in Maastricht.

Welkom en vrede en alle goeds, pastor Mattie Jeuker s ofm.

HOORZITTING GULIËLMUSKERK

Op dinsdag 24 juni 2014, feest van St. Jan Geboorte, zal er na de avondmis in de Guliëlmuskerk een hoorzitting gehouden worden over het feit dat we van plan zijn de Guliëlmus in de loop van de tijd aan de eredienst te onttrekken. Tijdens deze hoorzitting zijn alle parochianen uitgenodigd om hun stem te laten horen. Er zal uitgelegd worden waarom er tot sluiting van de Guliëlmuskerk binnen afzienbare tijd moet worden overgegaan als er niet iets heel spectaculairs zou veranderen, zoals een nieuw meerstemmig koor van 30 leden en een kerkbezoek dat de honderd kerkgangers ruim zou overstijgen met daarbij een toename van de inkomsten gezien de onkosten die op ons af dreigen te komen in de toekomst. Overigens zal ook Deken Hanneman bij deze hoorzitting aanwezig zijn om alles te helpen in goede banen te leiden. De Hoorzitting begint om 20.00 uur op dinsdag 24 juni in de Guliëlmuskerk. Welkom.

GIELKESMERRET 2014

Op zaterdag 21 juni 2014 zal voor de 27^{ste} keer de Gielkesmerret plaatsvinden.

Vanaf 10.00u start de rommelmarkt, tombola, rad van avontuur en is de bekende feesttent geopend. In de middaguren treden artiesten op onder leiding van DJ Peter Franssen.

Dit jaar zijn er optredens van Zanger Johan, Gino Fey, Ludy van Dijk, Saskia Theunisz, Eric Ghelen, Theo Claessens, Nick Gilissen, Huub Adriaens, Bert Dols en het duo Towval!!

De optredens starten om 13.00 uur. Traditioneel zal de kerkklok het feest inluiden en openen om 10.00 uur en weer uitluiden om 18.30 uur. Het feest vindt plaats op het Aartshertogenplein en de entree is VRIJ!

MANUS DE DAG NA DE GIELKESMERRET

Op zondag 22 juni 2014 is, zoals altijd de dag na de Gielkesmerret het grote Multiculturele Manus van allesfestival. Er is een geweldig programma. En wij als kerk doen er ook aan mee. natuurlijk zoals altijd aan het Vredesplein voor de pastorie. Daar is gratis zuivere koffie met wat lekkers. Natuurlijk mag u altijd een donatie geven voor de Vrienden van de O.L.V. van Lourdeskerk die dit initiatief mogelijk maken. In de kerk is KiK dat is Kunst in de Kerk.

OPBRENGST PINKSTERCOLLECTE VOOR DE MISSIONARISSEN

In de Guliëlmuskerk is €23,90 opgehaald en in de O.L.V. van Lourdeskerk €84,70 dat is totaal €108,60. Dank daarvoor. Het is een

teken van verbondenheid met mannen en vrouwen die elders werkzaam zijn in de wereld.

WENDY KOKKELKOREN EN MARTIN HURKENS IN DE KERK: ECHT WAAR!

Zondag 22 juni 2014 wordt heel bijzonder. De eucharistie van 10.30 uur zal opgeluisterd worden door de beroemde zangeres Wendy Kokkelkoren en begeleid worden door Falco Borsboom. En 's middag om 14.30 uur zal Martin Hurkens, de winnaar van de Voice of Holland of wel de zingende bakker, een concert geven in onze kerk O.L.V. van Lourdeskerk. Wil je even op adem komen in onze prachtige kerk, hier alle aanleiding om dan daar te zijn. Pastor Mattie Jeukens ofm

GEEN KLOK EN GEEN TIJD!

Vanaf maandag 16 juni 2014 tot en met vrijdag 27 juni 2014 zal de tijd op de toren letterlijk stilstaan. Ook zal in deze veertien dagen niet geluid kunnen worden in verband met werkzaamheden in en aan de toren als afsluiting van het grote renovatieproject. Deze twee weken is de Mariakapel ook alleen maar open van 13.00 uur tot en met 17.00 uur, de tijd dat de kerk open is in verband met KiK, Kunst in de kerk. De ingang is dan aan de Voltastraat, daar waar een vlaggetje vrolijk zal wapperen.

KUNST IN DE KERK

De opening is al geweest en de kerk is al een week open, maar nog een week lang kunt u er terecht vanaf 13.00 uur tot en met 17.00 uur. Op maandag 23 en woensdag 25 juni 2014 is er een rondleiding die om 14.00 uur begint en door mij (Mattie Jeukens) gegeven wordt.

NIEUWE RUBRIEK: HEILIGEN VAN DEZE TIJD

Vanaf nu wil ik een nieuwe rubriek maken als opvolger van Katholiek in deze tijd. Nu gaat het over: Moderne Heiligen. Zijn die er nog en wie kan er voor in aanmerking komen? Bij heiligen denken we heel vaak aan heilige boontjes en mensen die niet van deze wereld zijn. Toch de vraag of het klopt, daarom wil ik beginnen met iemand die al lang dood is, maar toch nog steeds een 'eigentijdse' heilige is. Misschien kan hij werken als een soort spiegel, namelijk Franciscus. Je kunt dan meteen denken aan onze paus, maar ook aan Franciscus van Assisi die leefde van 1181 tot en met 1226. Alles gaf hij weg aan de armen en iedereen en alles zag hij als zuster en broeder, zo was hij verbonden met alles wat ademt en leeft. Een echte bruggenbouwer en iemand om mee voor de dag te komen met zijn groet Vrede en alle goeds. Pastor Mattie Jeukens ofm.



GEDOOPT:

Op zondag 8 juni 2014 Pinksteren zijn in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:

Faith en Indy Nafzger, een tweeling en de dochters van Cassandra Nafzger uit de prof. Mullerstraat 62;

Milan Haesen, de zoon van Raymond en Claudia Haesen – Humblet uit de Aartshertogenstraat 27;

Storm Lebon, de zoon van Jack en Mariëlle Lebon – Snellenburg uit In de O 19 te Amby.

*Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



OVERLEDEN:

Op vrijdag 30 mei 2014 is in het azM **Martin Jacobs** overleden, 43 jaar oud. Hij is ongehuwd gebleven. Martin heeft geen gemakkelijk leven gehad. Zijn leven was, zo lezen we op zijn gedachtenis prentje, een puzzel met passen en meten waarbij sommige stukjes heel moeilijk op hun plaats te krijgen waren. Een leven met ups en downs. We hopen dat Martin bevrijd van zijn ziekte mag zijn die hem verder leven onmogelijk maakte, en herboren bij God als nieuw mag leven. Op woensdag 4 juni 2014 hebben we in de O.L.V. van Lourdeskerk afscheid genomen waarna Martin te rusten is gelegd op de begraafplaats van Oostermaas.

Op zaterdag 31 mei 2014 overleed in het azM **Henny Lambrix** uit de Prof. Kernstraat 26. Henny was op 5 juni 57 jaar getrouwd met Mia Lambrix-Hannon. Vrijdag had hij nog in het ziekenhuis gezegd dat hij een goed leven had gehad. Hij was altijd fluitend naar zijn werk gegaan op de Mosa en fluitend naar huis gekomen. Henny heeft 25 jaar van zijn pensioen samen met Mia gelukkig mogen genieten. Samen waren zij trouwe kerkgangers. Zij stonden geworteld in de geloofstraditie. Henny was een man met humor en altijd vriendelijk en hartelijk. Hij vond alles goed als Mia het ook goed vond. De ziekte heeft Henny geen kans gegeven. Het is te snel gegaan. Op vrijdag 6 juni hebben we in de O.L.V. van Lourdeskerk afscheid genomen en hem daarna te rusten gelegd in een Gallerijgraf in Heer.

Op zaterdag 7 juni 2014 overleed in het azM **Ernestine Vleugels**, 90 jaar oud. Ernestine, geboren in Berg en Terblijt, heeft bijna haar hele leven gewoond op de Frankenstraat 166B in het huis dat door haar vader nog zelf is gebouwd. Ernestine is ongehuwd gebleven en heeft eerst haar ouders en later haar zus Madeleine verzorgd. En toen haar andere zus Maria onverwacht drie weken na Madeleine stierf, heeft zij zich mede over haar zoon Hans ontfermt. Zo vond Ernestine toch weer iets terug van, er zijn voor anderen. Zij was een lieve, zorgzame

en dankbare vrouw die de laatste paar jaar van haar leven ophanden is gedragen door lieve mensen om haar heen. Op donderdag 12 juni 2014 hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna ze op Oostermaas bijgezet is in het graf van haar zus Madeleine.

Dat alle overledenen mogen rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 21 juni **Gielkesmerret**

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Danique Dolmans / Annie de Baar – Biesmans / Adry Schouren / Willy Bartels / Roos Luyten – Damen

Zondag 22 juni **Manusfestival Gastzangeres Wendy Kokkelkoren**

Sacramentsdag

09.15 (G) Pater Giacomo Bini ofm / Broeder Sigismund Tagage

10.30 (OLV) 1e jaardienst van Cor Horbach / jaardienst Mgr. Edmond Beel / pastoor Jacobs en zuster Louise / jaardienst Frans Maquet en overleden familieleden / jaardienst overledenen familie Fouraschen en Hoekstra / Jules Janssen / Jos Jaspers / Ria Geerlings – van der Boorn / Jef Jacob

Maandag 23 juni

09.00 (OLV) Johan Bovens

Dinsdag 24 juni

18.30 (G) rozenkrans

19.00 Richard Holtz / vierde jaargedachtenis Paula Dassen – Wijnands, overleden 24 juni 2010 en echtgenoot Huub Dassen / Pierre Wijnands / Annie Dassen – Wijnands / Annie Dassen – Frissen / alle overige overleden familieleden.

Woensdag 25 juni

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 26 juni

15.00 (Pileer) voor een goede jeugd

Zaterdag 28 juni

19.00 (OLV) Mia van Glabbeek, kinderen en kleinkinderen / voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Toon van Breugel / Pierre Wynants / Sjaak Litjens / jrd Paul Prop en Johnny Borsboom

Zondag 29 juni **H.Petrus en Paulus Dertiende zondag door het jaar**

10.30 (OLV) Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong / Inge Stitzinger – Kühlen / Bertha Tilkin – Franssen / Hein en Els Storms –

Rennenberg / Harrie en Lenie Jeukens - Frijns / Jan en Mia Dols -
Frijns / Willy Frijns / Jaenne Aelfers - Keulers / Zuster Jozefa
Cornelia Keulen / Leentje Geraerts - Kolvers / Joke van der Horst /
Ida Noorlander / Alex Hamers / Jules Janssen / Bèr Bosch , Liza
Bosch Berghmans en Morris Bosch / Jan van Rooy / Laetus
Keulaerts ofm / Servaas Wijzen ofm / Peter (Flaco) Franken ofm

Maandag 30 juni

09.00 (OLV) Pauline Huyts - Beckers

Dinsdag 1 juli

18.30 (G) rozenkrans

19.00 Johannes en Ans Smeets - Willems

Woensdag 2 juli

09.00 (OLV) woord- en communiedienst

Donderdag 3 juli

15.00 (Pileer) voor een onbezorgde jeugd

Vrijdag 4 juli Eerste Vrijdag vsn de maand

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall -
van Lijf

Zaterdag 5 juli

1e weekend van de maand

Extra collecte voor de kerk

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten -
Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans - Cörvers / Mia
Keulers / Natascha Stegen - Welters / Bertha Tilkin - Franssen

Zondag 6 juli Veertiende zondag door het jaar 1e weekend van de maand

Extra collecte voor de kerk

09.15 (G) Annie Elie - Haegmans / Marie Penders - Heckers

10.30 (OLV) Pater Frans van Lieshout en alle overledenen van Centrum
Ontmoeting der Volkeren / Zuster Clementine Haan / Pastor Jan
Linke / Henk van der Meys / Henk Schuyt en zoon Nico / Isabella
Ubaghs - Essers / Kazimierz Kucia en Mia Kucia - Wilders / Mia
Bastings / Andre Colombain en Annette Asselmans - Colombain /
1^{ste} jaardienst Annie de Baar-Biesmans en uit dankbaarheid
t.i.v. Onze Lieve Vrouw van Lourdes

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.
Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van
zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 671 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 14

5 juli 2014

GOD NOG AAN TOE

God, wie gelooft er nu in God?
God wat bedoel je daar mee?
Ik zou wel willen,
een echt houvast,
iemand of iets dat of die over je waakt,
dat of die je beschermt,
iets of iemand die niet
onverschillig voor je blijft.

God, dat geloof je toch zelf niet?
Want als ik niet zelf
voor mezelf zorg,
wie zorgt er dan voor mij?
Als mens ben je op jezelf
aangewezen, hoe dan ook.
Geloof je het echt, dat er
om niet van je gehouden wordt?

God, niets gaat niet voor niets?
Toch: voor wat hoort wat en
het heet geven en nemen.
Maar zo maar iets mogen
ontvangen om niet,
dat geeft het zich toch niet?
God, of toch U, die geeft en niet
onverschillig blijft voor mij?

BIJ DE TIJD!

Nog steeds ben ik er niet aan gewend. Elke keer weer loer ik naar boven, naar de toren. Het is gewoon een gewoonte: even op de kerk klok kijken hoe laat het precies is. En ik ben niet de enige die als het ware een blauwtje loopt. "Lastig toch als je niet kunt zien hoe laat het is. En je bent zo gewend om even op de toren te kijken. Dat doe je automatisch", hoor ik heel wat mensen zeggen en ze vragen dan hoelang nog. Niet bij de tijd zijn is lastig. Het zal nog duren tot vrijdag 27 juni. Als jullie deze Wegwijs lezen moet alles weer in orde zijn, zo niet dan hebben we echt een probleem, dan is er iets echt fout gegaan. Ik ga daar niet van uit, want tot nu toe is alles perfect getimed. Alles is precies op tijd. We zijn dus goed bij de tijd! En uitgerekend nu verscheen er dus ook nog in de Limburger een heel artikel over kerken en hun financiën. Het kon wel met de krant afgesproken zijn. Er werd op gewezen dat de kerkgebouwen een maatschappelijke functie hebben omdat de kerken vaak markante gebouwen zijn, centraal in een gemeenschap liggen en uitgerust zijn met een toren en dus een uurwerk. Het onderhoud slokt veel geld op, ook bij ons. Deze reparatie kunnen we nog zelf betalen met hulp van de provincie, het rijk, de gemeente, het bisdom, het A2 consortium en een gulle gever. Dank daarvoor. Het blijft een hele inspanning om bij de tijd te blijven. Het gaat niet vanzelf.

Juist nu de tijd bij de grote kerk even stil staat, is er een hoorzitting geweest over de eventuele sluiting en de toekomst van de Guliëlmuskerk, de kleine kerk. Het is een kerk waar elke dag de klok om twaalf uur luidt voor het angelus, maar een kerk zonder toren en zonder tijd! U kent de geschiedenis. Ooit is deze kerk gebouwd als een cadeau van de bisschop voor de armen van Maastricht. De armen zijn nu naar elders vertrokken. Waar ooit hele kleine huisjes stonden, staan nu koopwoningen. Wat je hier uit kunt leren is dat als de tijd op de kerkklok even stil staat, de tijd toch altijd doorgaat. De echte klok van het leven tikt door. Die laat zich niet stil zetten. En met die klok zijn altijd weer veranderingen gegeven, want altijd blijft het een komen en gaan, een ontstaan en weer vergaan. Door de tijd heen heeft deze kleine kerk zich zonder toren en uurwerk een heel aantal jaren weten te handhaven. Zelfs ondanks de plek die weinig markant is. Hier ligt het tankstation niet bij de kerk, maar de kerk ligt bij het tankstation. Het is alleen maar dankzij mensen dat dat allemaal mogelijk is. Maar ook mensen hebben niet het eeuwig leven en veranderen met de tijd mee. Als je daar echt inzicht in hebt en weet mee om te gaan, dan ben je pas echt bij de tijd.

Pastor Mattie Jeukens ofm

HOORZITTING GULIELMUSKERK

Op dinsdagavond 24 juni 2014, de kerkelijke feestdag van de Geboorte van St. Jan de Doper hebben we na de avondmis die heel goed bezocht werd mede als jaargedachtenis voor verschillende leden van de familie Dassen, die allemaal kort na elkaar zijn overleden. De hoorzitting vond plaats onder voorzitterschap van de heer Deken Mathieu Hanneman. Namens het bisdom was ook vicaris generaal Mgr. H. Schnackers aanwezig. Hij heeft ons uitgelegd hoe het kerkrechtelijk in elkaar steekt. Een kerk sluiten, heet dan een kerk onttrekken aan de eredienst. Verschillende geluiden werden gehoord. Een aantal bewoners van het pleintje willen graag meedenken over de verdere bestemming. Zij zijn bezorgd over wat er na de sluiting met het gebouw gaat gebeuren. Er zijn op het moment nog geen concrete plannen. Maar er was ook voelbaar de pijn die mensen hebben. De Guliëlmuskerk is hun echt heel dierbaar. Velen hadden pastoor Engelen nog gekend en kapelaan Meertens. En vroeger werden de arme mensen uit die hoek van het Wittevrouwenveld weg gestuurd uit de grote kerk. Zij moesten maar naar de kleine kerk gaan! En nu zouden ze opeens gedwongen moeten worden naar de Grote kerk te gaan. "Ik word nog liever Jehovagetuige", zei er toen een bij wie je het verdriet en de onmacht voelde, omdat ook zij beseftte dat het op de lange duur niet meer haalbaar is. Daarvoor komen er te weinig mensen naar de kerk en is het financiële draagvlak ook te veel aan het afbrokkelen. Met alle verdriet was de hoorzitting weer een volgende stap in de procedure van de onttrekking aan de eredienst van de kerk.

Pastor Mattie Jeukens ofm

GIELKESMERRET

Met prachtig weer, met een andere opstelling van de kramen, met een keur van artiesten (zelfs op het allerlaatste moment nog erbij gekomen) en opnieuw een hele grote inbreng van de Happy Kids is de 27^e editie van de Gielkesmerret weer een geweldig succes geworden. Maar ook mede door u, jullie, de bezoekers. Wat zouden we moeten beginnen zonder bezoekers! Daar doe je het voor. Het was een prima opstap naar het Manusfestival. De complimenten ook voor het opruimen naderhand. 's Morgens toen ik er weer kwam voor de mis, kon je niet zien dat de dag ervoor zo'n groot feest was geweest. Dank u wel allemaal.

GIELKESMERRET SPONSOREN

Friture 't Hepke / Friture Ton / Cremers Belford, Biesmans / Edmonds
Vispaleis / Verfwinkel Heuts / Tabakshop Nina / Schoenenzaak Bosch /
City Mode / Slagerij Volta / Zeeman / Jumbo / De Inktpot / Nagel en-
Schoonheidssalon Sterke / Kruidvat / la Cucina Italiana Fadda /
Topvorm Maastricht / Pets Place Dierenwinkel / Sultan's Bazaar / van
Aubel drankenhandel.

Heel veel dank voor jullie steun. We hopen dat we het volgende jaar bij de 28^e editie weer op jullie mogen rekenen.

MANUSFESTIVAL

Wat het weer toch niet kan doen! Onder een aangenaam zonnetje op een kleurrijke markt wat rondbanjeren en je ogen uitkijken over wat heel de wereld te bieden heeft. Waar vind je dat? In het Wittevrouwenveld dus, daar was heel de wereld te gast. Het was een echte ontmoeting van culturen en van jong en oud. De veertiende editie van dit Festival was zeer geslaagd. Ook hier geldt een chapeau voor ieders inzet en inbreng. Als parochie hebben we niet alleen met het vredeplein onze bijdrage willen leveren, maar ook in de kerk. Daar was als het ware even een vierde podium toen daar om 14.30 uur de heel bekende zanger Martin Hurkens optrad. Hij wist heel wat mensen de kerk in te krijgen voor een bijzonder concert, dat begon met het Ave Maria en eindigde met een toegift van het Wolgalied. Het is voor een volgende Manus zeker voor herhaling vatbaar. Dan kan men van vier in plaats van drie podia spreken.

STILLE HELPERS

"Ik wist niet dat mensen die gewoon andere helpen en zo doen wat iedereen zou moeten doen, zo heten," zei Ed Kemmerling in de pauze van de bijeenkomst voor Stille Helpers in de Bonbonnière op woensdagavond 25 juni. Je kunt verder zoeken op www.ditwilikmetjedelen.nl Het was een avond waarin Cordaid dat 100 jaar bestaat en 100 jaar bezig is met mensen te helpen, andere helpers graag in de bloemetjes wilde zetten overal in het land.

VERVANGER

Omdat ik zelf van 1 tot en met 15 juli 2014 met een groep van 17 tochtgenoten opnieuw de prachtige pelgrimstocht van Stroncone naar Assisi mag maken, komt in deze tijd mijn medebroeder Jan Bouwens op de pastorie wonen en genieten van de goede zorgen van Lucie en jullie allemaal.

Pastor Mattie Jeukens ofm

FEEST

Het is een beetje vreemd, maar nu ik deze wegwijs aan het maken ben, moet het grote feest nog komen, zondag 29 juni 2014. Ik hoop dat het gewoon een fijne en goede dag is waarop jullie elkaar kunnen ontmoeten en genieten van de goede dingen van het leven, zoals eten, drinken en muziek, bezinning en gebed. Ik ben al heel blij dat er zelfs twee boekjes uitkomen ter ere van deze dag. Bijzonder.



GEDOOPT:

Op zaterdag 14 juni 2014 is tijdens de huwelijksviering van zijn vader en moeder: Dave Reniers en Daisy Huskens, Djesley gedoopt in de O.L.V. van Lourdeskerk. Zij wonen op de kasteel

Op zondag 15 juni is in de O.L.V. van Lourdeskerk **Zenne Starren** gedoopt, de dochter van Kizzy en François Starren – Keerssemeeckers en het zusje van Kyenzo en Tyago en zij wonen in de Postduifstraat 8 in Heer

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap
ons allemaal tot zegen moge zijn*



HUWELIJKEN:

Gelukkig zijn er ook weer verschillende huwelijken in onze gemeenschap. Het is moedig dat mensen juist in deze tijd voor het altaar het ja-woord willen schenken. Een ja-woord in de kerk heeft toch veel consequenties, omdat je er aan verbindt tot de dood ons zal scheiden. Met alle echtscheidingen in onze tijd een riskante onderneming. Minder dan ooit heb je de zekerheid dat je een leven lang ook echt bij elkaar kunt blijven. Dat vraagt veel, dat vraagt vooral toch heel veel durven geven. Maar het is wel op hoop van zegen en met Gods zegen!

Getrouwd zijn onlangs:

Daisy Huskens en **Dave Reniers**, op zaterdag 14 juni was dat in de O.L.V. van Lourdeskerk.

Op vrijdag 27 juni zijn dat **Joey Koopman** en **Kim Crapts** uit de Kasteel Erensteinstraat 35. Leuk is dat zij de burens zijn van de ouders van Daisy die 14 juni is getrouwd met Dave.

Op zaterdag 19 juli zullen **Angelo Fadda** en **Celine Mommers** eveneens in de O.L.V. van Lourdeskerk trouwen. Zij wonen in de Karolingenstraat 45.

*Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn
en een bron van vreugde en leven.*

OVERLEDEN:

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei is **Jan van Rooy** in Den Bosch overleden. Jan is 84 jaar geworden. Hij was getrouwd met Fied van Rooy die opgenomen is in een verzorgingshuis. Hun zoon Roel woont in de Oostermaasweg 34, 6226 VJ Maastricht. Jan is samen met zijn vrouw heel erg betrokken geweest bij onze parochie. Jan heeft jaren op zaterdagavond het orgel bespeeld. Met Carla Zwanenveld maakte hij ook zo muziek als hobby. In zijn werkzame leven is Jan maatschappelijk werker geweest. Op donderdag 5 juni is in besloten kring in het crematorium in Den Bosch afscheid van Jan genomen.



Op donderdag 12 juni 2014 is op Croonenhoff **Celine Hardy – Peeters** overleden, zij was 102 en 6 maanden. Op 6 december was zij geboren in Rijckholt. In een groot gezin. Een echte moeder, opgeleid als coupeuse heeft zij heel veel voor haar gezin gedaan toen zij op het Old Hickoryplein woonden. Zij heeft niet alleen het verdriet gekend van de te vroege dood van haar man Frans op 20 mei 1961, de dag voor Pinksteren, maar ook op 20 april 1973 de te vroege dood door een noodlottig ongeluk van haar dochter Angèle, het tweeling zusje van Jos, die toen 21 jaar was. De zorg voor haar kleinkind heeft haar er toen doorheen geholpen. Op dinsdag 17 juni

hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna zij bijgezet werd bij haar man op de Begraafplaats van de Tongerseweg. Dat zij mogen rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 5 juli 1^e weekend van de maand

Extra collecte voor de kerk

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Piet Castermans en Mary Castermans – Cörvers / Mia Keulers / Natascha Stegen - Welters / Bertha Tilkin – Franssen

Zondag 6 juli Veertiende zondag door het jaar

1^e weekend van de maand

Extra collecte voor de kerk

09.15 (G) Annie Elie – Haegmans / Marie Penders – Heckers

10.30 (OLV) 1^e jaardienst Annie de Baar – Biesmans / Pater Frans van Lieshout en alle overledenen van Centrum Ontmoeting der Volkeren / uit dankbaarheid ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes / Zuster Clementine Haan / Pastor Jan Linke / Henk van der Meys / Henk Schuyt en zoon Nico / Isabella Ubaghs – Essers / Kazimierz Kucia en Mia Kucia - Wilders / Mia Bastings / Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain / John Boelen

Maandag 7 juli

09.00 (OLV) ter ere van O.L.Vrouw

Dinsdag 8 juli

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Woensdag 9 juli

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag in juli en augustus: Geen viering in de Pileer

Zaterdag 12 juli

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / jaardienst echtelieden Bollen – Brouwers / Toos Gilissen – Hoeksma / Henny Moonen / Robbie Coolen

Zondag 13 juli 15 e Zondag door het jaar

09.15 (G) voor de overledenen van de fam.Steps – Colaris / Greet Franssen – Swakhoven

10.30 (OLV) Bertha Tilkin – Franssen / Arno Aarts / Els Rosell – Wolffs / Lena Geraerts – Kolvers / Pie Geerkens en Frans Geerkens / Corrie Fadda – Hollanders / Petra Houten

Maandag 14 juli

09.00 (OLV) Pater Thijs Steenkamer ofm

Dinsdag 15 juli

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Sef Willems (pr)

Woensdag 16 juli

09.00 (OLV) voor de overlevenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 19 juli

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / jaardienst Lambertus Bollen / Nico van Deyl / Enny Vromans – Sanders / Zoé Koopman

Zondag 20 juli **16° Zondag door het jaar**

09.15 (G) Herman Remmers / Mieke Caspari - Huntjens

10.30 (OLV) zeswekendienst Henny Lambrix / 2 e jaardienst Annie Weysters- Nylant / 2° jaardienst Jopie Weysters / Mietske Huntjens – Ummels / Arnold Cornelis / Tiny Cobben – Aardening / Willy Cobben / Ad Janssen / Mietie Schram / Michel Geurts

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2° donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4° donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
IBAN NL65 SNSB
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw
Van Lourdes en
H.Familie, Voltastraat
Pres.Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht |
SMS-Bank:
IBAN NL28 SNSB
0858 3835 00
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 – 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 15

19 juli 2014

DANKEN

God, ook een haantje,
is een eitje geweest,
zegt Loesje, al zal de haan er
moeite mee hebben,
dat toe te geven.

Hoe groot, machtig en sterk
een mens ook kan zijn,
hij is broos, breekbaar en kwetsbaar
begonnen als een klein kind.

En dan, gegroeid tot volwassene,
dan sta je daar en wat dan,
druk, maar toch, eens in de hoeveel tijd?
Je kijkt om en denkt, wauw..
al die jaren, je bent het al bijna vergeten
want stil staan en om kijken,
meestal is er de tijd niet voor.
*Er is onwil en schaamte om
de domme dingen en de pijn.*

Maar dan opeens, ondanks alles
is daar dat ene gevoel van,
ja van wat, dat gevoel van
dankbaarheid.

Kan dat wel, mag dat wel,
niet alleen om je heen,
zoveel verdriet en onrecht,
en toch: dankbaar en tegelijk
kwetsbaar,
Je staat met lege handen.

FEEST EN TERUGBLIK

Tjonge, wat veel mensen waren er zondag 29 juni in de kerk. Het stond zelfs in de krant. Zondag 29 juni het feest van Petrus, Paulus en Mattie. Een volle kerk als verjaardagscadeau. Maar dan niet één keer, maar twee keer een gevulde kerk helemaal in het teken van de Zonnenbloem. Op het altaar, de preekstoel en aan de banken. Prachtig, en dank voor al het werk. De eerste keer was het priesterkoor voor de vijf voorgangers, alle vijf franciscaan: Rob, Jos, Piet, Jan en Mattie. De tweede keer was het priesterkoor voor de mensen met bijzondere talenten. Toen was het voor: Caitlin, Gino, Harie, Rita, Herman, Jos met de Kunstketelband, de Happy Kids en de crew van Onderdrök en natuurlijk Sjef, die zich haast Mies Bouman voelde. De kerk als de huiskamer en het Trefcentrum als de keukentafel, waar je goed kunt eten en drinken. Tjonge wat is daar een hoop werk verzet.

Op een bepaald moment zag ik al die bekenden in de kerk en toen werd het me toch even te machtig. Er word je een enorme dienst bewezen met zo'n opkomst. Misschien is het maar gelukkig dat er niet zoveel tijd blijft om er van na te genieten. Het leven gaat gewoon verder en het genieten neem je mee. Dit stukje schrijf ik, terwijl de tochtgenoten voor de nieuwe tocht van Stronccone naar Assisi binnen druppelen en ik, zoals altijd, toch nog van alles moet. Ik ben blij dat ik kan gaan, uitwaaien en uitzweten in het mooie Umbrische land en in de voetsporen van Franciscus opnieuw bewust worden waar het nu eigenlijk echt om gaat. Toch weer die broederschap voelen en beleven die afgelopen zondag 29 juni ook zo tastbaar was. Maar tijdens het feest hebben mensen me van alles in mijn handen gestopt. Het maakt me ontzettend verlegen en onmachtig. Verlegen omdat ik probeer gewoon mijn werk te doen. Het niet om mooi weer te spelen, maar uiteindelijk zijn we toch allemaal onnutte knechten. Ik ben blij op een plek te mogen werken waar je je aanvaard weet en zo je dagelijkse brood mag verdienen. Ik voel me ook onmachtig, omdat ik het liefst jullie allemaal persoonlijk zou willen bedanken voor wat jullie mij gegeven hebben. Maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Het leven valt weer over me heen, zoals altijd trouwens. Ik wil daarom graag de oproep van mijn provinciale overste onderschrijven en vragen of er niet een paar mensen franciscaan (M/V) willen worden. Het zou wat zijn als we hier een nieuw klooster zouden kunnen beginnen. Er is geen leeftijdsgrens, iedereen is welkom zou ik willen zeggen! We hebben al een mooie huiskamer en een goede keuken met Kerk en Tref.

Mag ik jullie in elk geval langs deze weg allemaal ontzettend bedanken voor alles wat ik heb mogen ontvangen. Maar bovenal voor het vertrouwen dat me toch maar gegeven is. Ik hoop dat ik dat niet zal beschamen. Ik hoop dat ik op mijn manier met mijn mogelijkheden hier nog een tijdje mag werken, zeker na de afwerking van de tunnel, als de rust weer is wedergekeerd. Alhoewel, zal er ooit rust komen? Allemaal heel veel dank.

Pastor Mattie Jeukens ofm

VAKANTIE

Voor de meesten nu de laatste loodjes, voordat de vrijheid begint. Maar er is genoeg aan sport en spel, brood en spelen, feest en andere zaken om de tijd door te komen. De scholen beginnen vrijdag 11 juli met de vakantie. Dat jullie een goede tijd hebben. Je hoeft niet ver te gaan om vakantie te hebben. Vrij voelen kun je overal, dat is de echte kunst van het leven.

HEILIGEN IN DEZE TIJD

In de vorige Wegwijs/Klökske hebben we een begin gemaakt met deze nieuwe rubriek. Franciscus was de eerste. Voor mij kan dat niet anders. Maar na Franciscus moet ik nu Jezus noemen. Zonder Jezus was Franciscus niet die Franciscus geworden, die wij nu kennen. Jezus is *de spiegel en we worden uitgenodigd om elke dag even in die spiegel te kijken om ons te spiegelen aan zijn barmhartigheid, zijn mededogen, zijn liefde voor de naaste en God. Jezus geeft God als het ware handen en voeten. In Jezus komt God, die nog nooit door iemand gezien is, die de totaal Andere is, die onbeschrijfbaar, ja zelfs ondenkbaar is; die alles overstijgend is, die alles te buiten en te boven gaat en daarom ook onuitspreekbaar is (de Joden spreken zijn naam dan ook niet uit), maar die God dus is in Jezus in onze geschiedenis gekomen. Ons geloof zegt dat wil je God zien: "Kijk naar Jezus, kijk naar zijn leven, kijk naar zijn lijden en sterven en kijk naar zijn verrijzenis.*

Pastor Mattie Jeukens ofm

VREDESPLEIN 2014

Nog nooit zoveel koffie,
Nog nooit zoveel wafels,
Nog nooit zoveel cake,
Nog nooit zoveel mensen,
Nog nooit zoveel opgebracht,
Nog nooit zolang geweest,
Nog nooit zo soepel,
Nog nooit zo leuk,
Nog nooit Afrikaans eten,
Nog nooit zoveel leuke en gewone mensen,
Nog nooit zoveel hotemetoten,
Nog nooit zo gezellig,
Het was gewoon geslaagd,
dankzij jullie allemaal.

KLEURPLAAT

Fijne vakantie allemaal!



DEUGDDOENDE MOMENTEN

Zalig die zich kunnen ontspannen en slapen zonder excuses te zoeken, zij zullen hun evenwicht bewaren.

Zalig zij die met zichzelf kunnen lachen, zij blijven zich amuseren.

Zalig zij die een berg kunnen onderscheiden van een molshoop: zij zullen zich heel wat moeite besparen.

Zalig zij die kunnen zwijgen en luisteren, zij zullen nieuwe dingen leren.

Zalig zij die kunnen bewonderen en glimlachen, hun weg zal zonnig zijn.

Zalig zij die denken voor ze doen, en bidden voor ze denken: zij zullen heel wat stomiteiten vermijden.

Zalig zij die verstandig genoeg zijn om zichzelf niet te ernstig te nemen, zij zullen door anderen gewaardeerd worden.

Zalig zijn jullie als je instaat bent het gedrag van anderen zo mild mogelijk te interpreteren, zelfs al heeft het de schijn tegen.

Je zult beschouwd worden als naïevelingen, maar dat is de prijs van de naastenliefde.

Zalig zijn jullie vooral als je de Heer kunt herkennen in alle mensen die je ontmoet, dan heb je de wijsheid gevonden.

Ik wens jullie allen die wijsheid toe.

Uit: het Maandblad: Het Teken. Van: Pr. Jef Gaillaert.

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 19 juli

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / jaardienst Lambertus Bollen / Nico van Deyl / Enny Vromans – Sanders / Zoé Koopman

Zondag 20 juli

16° Zondag door het jaar

09.15 (G) Herman Remmers / Mieke Caspari - Huntjens

10.30 (OLV) zeswekendienst Henny Lambrix / Mietske Huntjens – Ummels / Arnold Cornelis / Tiny Cobben – Aardening / Mietie Schram / Michel Geurts / 2° jaardienst Annie Weysters- Nylant / 24° jaardienst Jopie Weysters / jaardienst David van Zeyl en vader Harrie van Zeyl

Maandag 21 juli

09.00 (OLV) Johan Bovens

Dinsdag 22 juli

18.30 (G) rozenkrans

19.00 Richard Holtz

Woensdag 23 juli

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 26 juli

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / jaardienst echtelieden Stassar – Leith / Toon van Breugel / Pierre Wynants / Lieske Ronnen – Leenders / Lei Mooren

Zondag 27 juli

17° Zondag door het jaar

09.15 (G) Truus Mulkens – Cornelissen / Peter Winkens

10.30 (OLV) zeswekendienst Ernestine Vleugels / Madeleine Vleugels en Maria Goërtz – Vleugels / Ronnie Dingena / Anneke van Assen / Gretha van Deurse – Caris / Bertha Tilkin – Franssen / Tum Balendonck en Lena Balendonck – Kremers / Willy en Annie Freens-Vermeeren i.v.m. hun 64-jarig huwelijk.

Maandag 28 juli

09.00 (OLV) voor een overledene

Dinsdag 29 juli

18.30 (G) rozenkrans

19.00 Jo Moberts

Woensdag 30 juli

09.00 (OLV) Woord – en Communiedienst

Vrijdag 1 augustus **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-
van Lijf

Zaterdag 2 augustus **EERSTE WEEKEND VAN DE MAAND**

Extra collecte voor de kerk

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr
Boesten – Keulen / overleden familie Vleugels – Slijpen / Piet
Castermans en Mary Castermans – Cörvers / Bertha Tilkin –
Franssen / 1^e jaardienst Netty Cloth – Jongen / overledenen van
de familie Claessens / Ber Loosveld

Zondag 3 augustus **18^e zondag door het jaar**

Eerste weekend van de maand

Extra collecte voor de kerk

09.15 (G) Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong / overledenen
van de fam. Steps – Claris

10.30 (OLV) 1^e jaardienst Corrie Fadda – Hollanders / Adry Schouren /
Pierre Nieste i.v.m. verjaardag en vader Nico Nieste / zuster
Clementine Haan / pastor Jan Linke / Danique Dolmans i.v.m.
verjaardag / John Boelen

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot
14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een
woorddienst behalve in de maanden **juli** en **augustus**.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e
donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie
van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -
16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 64 nr. 16

2 augustus 2014

GOD EN VAKANTIE

Vakantie is heerlijk:
dat doen wat niet hoeft,
maar wat je zelf graag wilt.
De tijd voor jezelf.
Open voor het onverwachte,
en nieuwe dingen zien,
maar meer nog: zelf mee maken.

Vakantie is heerlijk:
ja als het je gegeven is
maar dat is niet voor iedereen.
Ziekte en geldgebrek
kunnen mensen beperken
in een onbevangen vrijheid,
die juist de vakantie geeft.

Vakantie is eerlijk
als je je bewust bent
dat mensen het niet hebben,
dat ook op vakantie
erge dingen kunnen gebeuren.
Alle kanten van het leven niet vergeten:
God, wat een heerlijke eerlijke vakantie.

HET GROTE FEEST

Terug uit Italië waren de vele felicitatiekaarten het eerste wat in zicht kwam. Lucie had ze net als de kerstkaarten in de gang opgehangen. Deze keer was er te weinig plaats. Daarom had zij ze overal opgehangen. Het golfde me tegemoet toen ik binnen kwam. Het ontroerde me enorm en tegelijkertijd voelde ik een soort onmacht. Iedereen zou ik persoonlijk willen bedanken, maar het is teveel. Het gaat niet. Ik weet niet waar ik moet beginnen, omdat ik ook nog eens geconfronteerd werd met een aantal uitvaarten, dopen en huwelijken. Het zette me weer met twee voeten terug op aarde. Dus, nogmaals bij deze, allemaal dank je wel. Eerlijk gezegd was ik blij dat ik meteen na het Grote Feest weg kon naar Italië en wandelen. De eerste dagen heb ik op wolken gelopen. Weinig getraind deze keer, liep ik als de beste. De groep zelf trouwens ook. In jaren waren we niet zo snel geweest en zo lekker vroeg op de overnachtingsplekken. Om meer dan één reden werd het een prachtige pelgrimstocht naar Assisi.

Ik was al wat ouder toen ik definitief besloot om priester te worden. Dat was niet alleen omdat ik me oprecht afvroeg waar ik aan zou beginnen en of ik dat daadwerkelijk aan zou kunnen. Maar ook was het voor mij de vraag of ik werkelijk een priester kon zijn. Een priester was, dacht ik, iemand met gezegende handen. Dat was voor mijn gevoel iemand die speciaal was. Ik vond van mezelf dat ik dat niet was. Ik wilde graag mensen helpen, dat was mijn drijfveer, daar hoef je geen priester voor te zijn. Op een bepaald moment heb ik toch gedacht: "God, als je me wilt hebben, vooruit dan maar, dan moet je me maar nemen zoals ik ben. Ik ben geen heilige. Ik ben die ik ben en daar moet je het maar mee doen!" Klaarblijkelijk is het gegaan zoals het gegaan is, en ook wel op hoop van zegen. Het belangrijkste was misschien wel dat ik gaande weg mezelf leerde aanvaarden en de mensen voor wie ik er mocht zijn als pastor en priester. Dat was vooral en op de eerste plaats een leerschool in liefde met vallen en weer opstaan. Dankzij het feest, met ook de mensen uit Montfoort en Linschoten, zo belangrijk omdat ik daar ooit begonnen en gewijd ben, is het gevoel bevestigd dat ik priester mag zijn, zo voel ik mij als het ware gezegend en opnieuw tot priester gewijd. De bisschop wijdt tot priester, maar als dat helemaal niets los maakt bij mensen en bij de gemeenschap waartoe je behoort, ja, wat zou het dan voorstellen? De bisschop geeft een zending mee: Ga op weg! Begin er aan! Ben mensen tot zegen! Doe wat je kunt op jouw manier! Dat heb ik geprobeerd. En na vijftientig jaar is het alsof u allen mij de hand hebt opgelegd, zoals ook tijdens de afsluitende viering in Assisi de tochtgenoten mij de hand hebben opgelegd, dan voel je je opeens weer als nieuw gewijd. Nogmaals, veel dank voor dit alles.

VAKANTIEGEDACHTEN

Vaak is het enige verschil tussen een bloem en onkruid ... een oordeel

Bloemen bloeien, ook als er niemand naar kijkt

Als bloemen open gaan, is het geen wereld nieuws, maar wie het zien wil, maakt een wonder mee.

Weet dat er ook mensen niet op vakantie kunnen. Misschien bent u het zelf wel, maar dan toch; ook een goede tijd.

Weggaan op vakantie is goed. Veilig thuis komen beter. Gelukkig zijn met wat je hebt en bent is het beste.

Ook in de vakantie zingt ons koor tijdens weekendvieringen; bij uitvaarten; bij huwelijken; bij speciale vieringen als Maria ten Hemelopneming. Het is een handjevol mensen. Ze doen het heel goed. Wie wil komen helpen? We zitten op je te wachten! Trouwens grote zangers zijn bij een kerkkoor begonnen!



GAAN TROUWEN

Kay Paulissen en **Daisy Heister** gaan op het feest van Maria ten Hemelopneming trouwen in de kerk O.L.V. van Lourdeskerk om 15.00 uur. Zij wonen in Pinksterbloem 27. De oma van Daisy woont in het Wittevrouwenveld en zingt al een leven lang in ons koor.

*Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn
en een bron van nieuw leven.*



GEDOOPT

Op de dag van het huwelijk van zijn ouders 4 juli 2014 werd **Dani Koek**, de zoon van Daniël en Joyce Koek – Garnier gedoopt in de O.L.V. van Lourdeskerk. Zij wonen in de Gamanderweerd 10 in Maastricht.

Op zondag 6 juli 2014 werd in de O.L.V. van Lourdeskerk **Noa Hakke** gedoopt. De dochter van Robin en Samantha Hakke – Janssen en het zusje van Keano. Zij wonen op de Meerssenerweg 111A.

Op zondag 20 juli 2014 werden in de Guliëlmuskerk gedoopt:
Raf Bongers, de zoon van Patrick en Katja Bongers – Dubois en het broertje van Dylan. Zij wonen op het Old Hickoryplein 28C

Eveneens werd zondag 20 juli 2014 in de O.L.V. van Lourdeskerk Jayd Wijnands gedoopt, de zoon van Naomi Wijnands uit de Populierweg 99 te Limmel.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op zondag 29 juni 2014 overleed thuis in de Burg. Pijlsstraat 36 **Tiny Neissen**, 80 jaar oud. Haar afscheid was in Geleen in het Crematorium. Ook haar willen we in onze parochie gedenken. Zij was moeder en oma, en voor haar kinderen is zij er op haar eigenwijze steeds geweest.

Op dinsdag 15 juli 2014 is thuis overleden **Wim Coolen**. Op witte Donderdag was Wim met zijn vrouw Hennie komen vragen of zijn afscheid in de O.L.V. van Lourdeskerk kon. Hij wist dat hij ging sterven en wilde graag het laatste goed geregeld hebben. Op zaterdag 19 juli 2014 hebben we afscheid van Wim genomen en hem te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas. Wim was vakbond consulent bij de MTB. Hij was zeer actief in de bond waar hij geëerd werd om zijn eigen bevlogen wijze. Wim is 61 jaar geworden. Zijn adres is Bourgogneplein 78B. Natacha is hun dochter.

Op donderdag 17 juli 2014 is thuis in de Prof. Kernstraat 66A, daar waar in de tuin de kabouters stonden en waar hij zes jaar lang zijn zieke vrouw verzorgd heeft, **Jef Lebon** overleden. Het afscheid was op dinsdag 22 juli 2014 waarna Jef bijgezet is bij zijn vrouw op Oostermaas. Jef een hartelijke man uit een groot gezin met een groot hart voor heel zijn familie. Toen hij wist hoe het schip er voor stond in het azM zei hij alleen maar: "Breng me maar naar mam". Daarmee bedoelde hij dat hij naar huis wilde om te sterven. Nu is hij voor altijd bij zijn vrouw en hun negende kind Teun die ook al overleden was tot groot verdriet van Jef. Jef was een echte familie man. Hij zorgde voor de zondagse soep voor de hele familie.

Op vrijdag 18 juli 2014 overleed in het azM **Chrit Borgions**. Chrit was doodziek terug gekomen van hun vakantie naar Turkije. Chrit was 70 jaar en stond volop in het Verenigingsleven van Limmel. Na zijn pensioen was hij zelfs nog conciërge gebleven op de basisschool de Lindegaard. Samen met **Raymond Huveneers** (die bevriend was met Roger de zoon van Chrit en Ine en die op 20-jarige leeftijd is overleden) hebben we in Limmel op woensdagmiddag 23 juli 2014 in een overvolle kerk afscheid van Chrit genomen. Chrit woonde met Ine op het

Jerichoplein 30. Nu heeft Ine nog hun zoon Patrick met Thea en Tom en Kim. Woensdag 23 juli 2014 was de dag van nationale rouw van de MH17 slachtoffers. Hoe verdriet kan samenvallen.

Eveneens op de dag van nationale rouw hebben we afscheid genomen van Regien Hendriks – Kursten. Regien is ook op vrijdag 18 juli 2014 overleden. Zij is net geen 91 jaar geworden. Zij danste nog op zondagmiddag. Uiteindelijk is een keelontsteking Regien fataal geworden. Zij overleed aan de gevolgen daarvan. Zij was een vitale, levenslustige, vrouw die er altijd heel goed verzorgd uitzag. Zij had geen kinderen. Haar man Frans met wie zij altijd alles samen had gedaan was op 30 april 1998 overleden. Geboren aan de Meerssenerweg heeft zij zich altijd thuis gevoeld aan de Kast. Hillenraadweg, waar zij nu woonde op 93A. We hebben haar bij haar man op Oostermaas te rusten gelegd.

In de nacht van donderdag op vrijdag 18 juli 2014 is in het azM Jeanne Huyben Theunissen overleden, 85 jaar oud. Op donderdagavond had Jeanne de ziekenzalving ontvangen. Toen was zij heel helder, na een verwarrende en ontluisterende periode in het ziekenhuis. Het leven van Jeanne is gekenmerkt door toewijding, opoffering en een rotsvast geloof. Als meisje van 22 jaar trouwde zij een weduwnaar die burgemeester was en met drie kleine kinderen achtergebleven was. Zelf kreeg zij ook drie kinderen. Vijf jaar geleden is Jeanne lid geworden van ons Theresiakoor. Trouw kwam zij naar de vieringen in de Pileer en ook vaak op zaterdagavond. Altijd bracht zij uit Bunde nog enkele kerkgangers mee, oudere dames die anders minder gemakkelijk de deur uitkwamen. Op zaterdag 26 juli hebben we afscheid van Jeanne genomen in de kerk O.L.V. van Lourdeskerk en haar daarna bijgezet in het graf van haar man Leon Huyben op het kerkhof in Bunde.

Dat de overledenen door Gods barmhartigheid mogen rusten in vrede.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 2 augustus Eerste weekend van de maand

Extra collecte voor de kerk

19.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Overleden familie Vleugels – Slijpen / Piet Castermans en Mary Castermans – Cörvers / Bertha Tilkin – Franssen / 1^e jaardienst Netty Cloth – Jongen / overledenen van

de familie Claessens / Ber Loosveld / Regien Hendrixx-Kursten i.v.m.
91^e verjaardag

Zondag 3 augustus

18^e Zondag door het jaar

Extra collecte voor de kerk

09.15 (G) 2^o jaardienst Annie Elie – Haegmans / overledenen van de fam. Steps – Colaris

10.30 (OLV) 1^o jaardienst Corrie Fadda – Hollanders / Adry Schouren / Pierre Nieste i.v.m. verjaardag en vader Nico Nieste / zuster Clementine Haan / pastor Jan Linke / Danique Dolmans i.v.m. verjaardag / John Boelen

Maandag 4 augustus

09.00 (OLV) ter ere van O.L. Vrouw

Dinsdag 5 augustus

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 6 augustus

09.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall- van Lijf

Zaterdag 9 augustus

09.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Jo Leenders – van den Brink (verj.) / 4^o jaardienst Pierre Wijnands / Henk van der Meijs / Miel Verbert / Frans Kusters

Zondag 10 augustus

19^o Zondag door het jaar

09.15 (G) Leon Prikken / broeder Sigismund Tagage

10.30 (OLV) Bertha Tilkin – Franssen / jaardienst fam. Fouraschen en Hoekstra / Jo Custers – von Mauw / Domingo Avila / Jean Severens / Lizet v.d. Bosch – Klever / Tiny Willems – Hegt

Maandag 11 augustus

09.00 (OLV) Corrie van de Berg

Dinsdag 12 augustus

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) ter ere van het onbevlekt hart van Maria

Woensdag 13 augustus

09.00 (OLV) Voor de Levenden en overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Vrijdag 15 augustus

Feest van Maria Ten Hemelopneming

10.30 (OLV) Pastor Jan Linke / Koen Meens / Sjo en Trinet Martens – Franssen

15.00 (OLV) Huwelijk van Daisy Heister en Kay Paulissen

Zaterdag 16 augustus

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Bertha Tilkin – Franssen / Henny Moonen / Harrie (Elvis) Coolen / Lily Maessen

Zondag 17 augustus

20^o Zondag door het jaar

09.15 (G) Rosetta van Kan – Wijnman / Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong

10.30 (OLV) jaardienst Hetty Kluytmans / Petra Houten / Eddy Wijnandts / Mia Camp – Beckers / Huub Dassen / Rietje Diericks of Diriks / Griet Werlotte – Hofman / Jaardienst Helena van Berlo – Sarneel

Tot en met september zal er geen viering in de Pileer zijn op donderdagmiddag!!

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND:

P. Debyelaan 25, tel: 387 77 77

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst behalve in de maanden **juli en augustus**.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Dost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond