



Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

Frankenstraat 53  
Tel.: 363 48 15  
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

## Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.  
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw  
voeten fijn verzorgd, en dat voor .....slechts € 12,50*

*S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121*

Modeschoenen  
**Bosch**

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121**  
**'s maandags gesloten geen koopavond**

**GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK**



*Damessalon*  
**GUUS LOONTJENS**

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1  
6224 VT Maastricht  
Tel.: 363 47 02

*Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !*

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H. Guliëlmus  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06  
Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 1

7 januari 2006

### EENVOUDIG

Het is eenvoudig  
om gelukkig te zijn:  
Je moet alleen maar  
de anderen  
een stukje geluk geven,  
een glimlach laten zien,  
laten voelen dat zij er zijn  
en zij veel,  
heel veel voor jou betekenen.

Het is eenvoudig  
een beetje hemel te zien:  
Je moet alleen maar  
de wolken wegtrekken  
voor de anderen  
en je ziet de lucht  
van jezelf opengaan  
en de zon breekt door  
bij jezelf.

Het is eenvoudig om  
tevreden te zijn:  
Je moet slechts vrede nemen  
met de grenzen  
van je portefeuille,  
met de trekken  
van je geslacht,  
met wat je handen  
kunnen dragen  
en nog meer met  
wat je handen kunnen geven.

## ROND HET DRIEKONINGENFEEST

### DE KAMEEL SPREEKT

Zie mij hier staan, de kameel hoogstpersoonlijk. Nee, ik ben niet zoals de os daar in de hoek: een gehoorzame knecht, die dag in dag uit de ploeg trekt, altijd gebogen onder het juk. Ik loop rechtop, het hoofd hoog opgericht; ik kan het me veroorloven op anderen neer te kijken. Ik ben geen ezel, zo'n sjouwersbeest waar men alles op kwijt kan: takkenbossen, vaten olie, zwangere vrouwen.

Mij zult u niet zien sjokken: ik schrijd, enkel beladen met hoog volk en met hun kostbaarheden. En ik ben zeker niet zo'n blatend schaap (al zeggen sommigen dat ik er familie van ben, - maar van insinuaties trek ik mij nooit iets aan).

De kameel ben ik, vanouds genoemd 'schip der woestijn'; ik heb genoeg aan mezelf, en af en toe een bron. Toch sta ik nu bij die lagere diersoorten in de stal. We hebben kilometers en kilometers afgelegd, ik en de wijzen, weken duurde de reis, de speurtocht naar een pasgeboren koning. U kunt zich onze verbazing voorstellen, toen we hier terecht kwamen, in dit achterafland, in dit gat. Hier stonden we dan, met onze duren spullen - bij een kind. Horen wij hier wel thuis? Er is iets gebeurd: de wijzen hebben, voor het eerst van hun leven, hun knieën gebogen en hun trots afgelegd. In de glans van deze stal zijn de goedbedoelde geschenken verbleekt.

De wijzen zijn wijs geworden. En ik schuif langzaam maar zeker in de rij van de gewone dieren. Want het is hier warm voor iedereen.



### OVERLEDEN:

Op Tweede Kerstdag 26 december overleed thuis, erop voorbereid en overeenkomstig haar eigen wens, na een slopende ziekte, **Leny Knubben van Heur** in de leeftijd van 85 jaar. Zij was weduwe van Harry Knubben. Samen hadden zij de slagerij in de Frankenstraat gerund. Voordat zij in de slagerij kwam had zij jaren in een kledingzaak in Geleen gewerkt. Op haar eigen plastische wijze kon zij zeggen ik ben van het stof naar het ver gegaan, maar wilden daarna nooit meer terug. Op vrijdag 30 december hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van OLV van Lourdes, vanwaar ook het afscheid van haar man gevierd was.

In de nacht van dinsdag op woensdag overleed op Klevarie **Netta Palmen-Smeets**. Zij was alweer 29 jaar weduwe van Jan Palmen. Zij

woonde op de Meerssenerweg 171. Het gezin Palmen heeft vier kinderen waarvoor zij altijd met hart en ziel heeft gezorgd. Zij is 93 jaar geworden. Zij was een bescheiden, eenvoudige en hardwerkende vrouw met alles tevreden. Toen zij niet zelf meer kon zorgen heeft ze heel dankbaar de zorg om haar heen van haar kinderen aanvaard. Als zij bij haar waren was zij het meest gelukkig. Op oudjaarsavond 31 december hebben we van haar in de OLV van Lourdes afscheid van haar genomen en haar daarna bij gezet in het graf van haar man op het kerkhof van Oostermaas.



### GEDOOPT:

Op zaterdag 24 december is **Genio** samen met zijn vader **Toby Keersemeekers** gedoopt. De moeder van Genio en echtgenote van Toby is Chantalle Wynands. Zij wonen in de Kasteel Cartielsstraat. Eveneens werd die dag van kerstavond ook **Kyenzo** en zijn moeder **Kizzy Keersemeekers** gedoopt, zij wonen op de Burg van Oppenstraat.

Op Tweede kerstdag werd **Kyana** gedoopt de dochter van John en Connie Coolen-Den Bleijker van de Frankenstraat.

*Dat de opname in de geloofsgemeenschap  
ons allen tot zegen mag zijn.*

### OMZIEN IN VERWONDERING

Het gaat dan zo snel. De kerstdagen zijn weer zo voorbij. Zij waren zeer aangenaam. Al merk ik dat ik toch daarna even bij moet komen. Er zijn prachtige sfeervolle vieringen geweest. Hebt u ook zo genoten? Sjef Zwakhalen heeft zijn woord gehouden. Hij was kerstavond tot drie keer toe assistent in de eucharistievieringen. In twee vieringen heeft hij het gedicht voorgedragen van de voorkant van Wegwijs, 't Klökske. De harmonie de Gele Rijders zorgde voor een extra noot op Kerstavond en in de Guliëlmus op Tweede Kerstdag. Die Vaan us mogen er echt zijn. Ons Theresiakoor aangevuld met leden van Chapeau Noir zongen de sterren van de hemel. (Trouwens, de Maastrichter Staar gaat voor 20 nieuwe leden. Als wij nu eens zouden gaan voor 10 nieuwe koorleden in het Vrouwenveld? Zingen in een kerkkor is ook een dienst aan de gemeenschap, wist u dat?)

Nu ik dit opschrijf moet de viering van Oud- en Nieuw nog komen met de receptie in het Trefcentrum. Ik durf er op vertrouwen dat dit ook

goed zal verlopen. Heel graag wil ik iedereen bedanken voor zijn bijdrage en inbreng. Het belangrijkste was dat u er was. Eén keer per jaar heb je dan toch het gevoel dat we even een keer echt samen zijn. Heel veel dank voor het goede kerstgevoel dat we even een keer echt samen zijn. Heel veel dank voor het goede kerstgevoel, trouwens ook voor de overstelpende hoeveelheid goede wensen.

*Namens het pastorale team,  
Pastor Mattie Jeukens ofm*

#### OPBRENGST SOLIDARIDAD EN TWEDE KANS VLUCHTELINGEN

De collecte bij de uitgang van de kerk tijdens de kerstdagen heeft 270,60 euro opgebracht. Heel veel dank ook voor deze gift, symbool van verbondenheid wereldwijd met mensen voor wie er geen plek in de herberg is ook niet in onze dagen.

#### KERKBALANS

In het volgende parochieblad kunt u meer informatie verwachten over onze jaarlijkse actie voor de kerkbijdrage, of zoals dat vroeger heette: de gezinsbijdrage. Wij hopen als kerkbestuur dat elk adres als het kan voor € 5,- per maand mee zou doen, opdat niet alleen de schoorsteen nog kan roken, maar ook opdat ons werk voor de mensen hier in onze buurten gewoon kan blijven doorgaan. Geloven kost ook iets.

#### DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

##### Zaterdag 7 januari

19.00 **(OLV)** zwd. Fons Hogenboom / 1<sup>e</sup> jrd. Patricia Zwackhalen / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / fam. Bonten-Cobben (st) / jrd. Bertine Pluymen / Arnold Herijgers / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. v.d. fam. Claessens-Adams

##### Zondag 8 januari **EERSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**

9.15 **(G)** 1<sup>e</sup> jrd. Patricia Zwackhalen / Jean Savelberg en Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt en Louis de Jong / dhr. Wim Martens

10.30 **(OLV)** Annie Everaarts / Bertha Tilkin-Fransen / mevr. Lie Verwey-Vrancken / echtlieden Prickaerts-Thomma (st) / dhr. Willy Cobben

##### Maandag 9 januari

#### EXIT 2005

Dit stukje schrijf ik nog net in het oude jaar. Buiten knalt het dat het een lieve lust is. Nog even en dan mag ik mee doen door onze klokken te luiden. Elke keer weer verheug ik me daarop. De oude jaarsviering in de kerk met enkele getallen is trouwens ook al voorbij. Het was een sfeervolle viering met een Nederlands koppel dat nu in België woont, maar dat 50 jaar gelden op oudejaarsdag in onze kerk getrouwd was. Zij waren even teug hier in onze kerk van OLV van Lourdes om dit in dankbaarheid te vieren: ontroerend.

Er is toch weer heel veel werkt verzet op een enthousiaste manier. En terugkijkend voel ik me gelukkig dat ik hier aan het werk ben mogen gaan. Nog steeds kan ik telkens weer opnieuw verwonderd staan over wat er in onze wijken door mensen voor mensen wordt gedaan. En ook wat me op de pastorie overkomt, verbaast me telkens weer, zoals net voor kerstmis die geweldige gift voor het restauratiefonds. Wie de gulle gever ook was, heel erg veel dank. Het was een geweldige opsteker. En het is zo goedbruikbaar.

Er zijn meer cadeaus die ons in de schoot geworpen worden. Wat te denken van "Die Vaan Us", ons kinderkoor dat zo goed aan de weg timmert om kinderen te leren zingen. Het is aanstekelijk en wie aangestoken wordt en te oud is voor het kinderkoor kan altijd nog bij het grote koor. we zoeken nog 10 zangers onder de zestig! Over cadeaus gesproken! Het zou echt een wonder zijn als het in het nieuwe jaar zou lukken.

Nog een cadeau: pastor Harrie Lamers die in onze parochie als missionaire werker begin van dit jaar is komen werken. In de pastorale overleggroep was nogal verzet tegen de naam van missionaire werker; alsof zeltjes gewonnen moesten worden en mensen bekeerd. Dat is geenszins de bedoeling. Maar Math Paulssen en ik zijn toch bekeerd en we zijn gaan spreken van een 'missionair team'. Missionair is dan dat we op pad willen gaan om bij de mensen God te zoeken. Antwoorden hebben we niet zoveel, wel een vermoeden van Gods kracht bij mensen. In het parochieblad doen we van ons zoeken om beurten verslag. Openheid, respect, onbevangenheid, vertrouwen en eerlijke aandacht voor mensen kunnen ons daarbij de wegwijzen. Wat betreft die cadeaus: tel je zegeningen. Het werkt, ook in 2006.

*pastor MattieJeukens ofm*

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

beffenetels  
bruiloften  
vergaderingen  
verenigingsactiviteiten  
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

AUTORIJSCHOOL

**FANGIO**



HEERDERWEG 33 6224 LA MAASTRICHT  
TEL: 043-3521232 FAX: 043-3521305 GSM: 06-24579913

9.00 **(OLV)** voor tante Ans Vandewall en levende en overledenen familie

Dinsdag 10 januari

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** Eucharistieviering / mevr. Greta Kanters-Moling

Woensdag 11 januari

9.00 **(OLV)** Bertha Tilkin-Franssen / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 14 januari

19.00 **(OLV)** overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / jrd. fam. Koeymans-Vliegen / mevr. Elly Simons-Kallen / Alice Kallen-Frijns / mevr. Mary Castermans-Cörvers / Bertha Bijlders-v.d. Venne

Zondag 15 januari **TWEDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

9.15 **(G)** mevr. Lerois Collen-Scharis / dhr. Hen Remmers

10.30 **(G)** **HOOGMIS** Corrie v.d. Berg-Smits / Bertha Tilkin-Franssen / Dankmis Jean en Annie Bouvrie-Kennis / Giel Abras / echtel. Muller Bouckaert / dhr. Fons Hogenboom

Maandag 16 januari

9.00 **(OLV)** Corrie v.d. Berg-Smits

Dinsdag 17 januari

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** dhr. Leo Kerstel

Woensdag 18 januari

9.00 **(OLV)** Voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 21 januari

19.00 **(OLV)** mevr. Ria Passau-Laenen / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Maria Pluimen en overl. fam. / mevr. Mary Castermans-Cörvers / Annie Bessems-Creemers

Zondag 22 januari **DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

9.15 **(G)** mevr. Greta Kanters-Molling

10.30 **(OLV)** **HOOGMIS** jrd. Pastoor Nijsten / jrd. overl. ouders Klassen-Raike / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / mevr. Bep Gilissen / dhr. Cor Buteyn / Luzia Smits-Croé / Willy Franssen

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

Mr. D.Koeleman  
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs  
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

## KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

Frankenstraat 53  
Tel.: 363 48 15  
Maastricht

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

Uw echte Dagwinkel !!

## STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

**HIER HAD UW ADVERTENTIE**

**KUNNEN STAAN !!!!!**

**INTERESSE?.....BEL 3623832**



Parochie H. Guliélmus

Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:

Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

## • WEGWIJS •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 2

21 januari 2006

### EEN VRAAG AAN GOD

God,  
we zijn niet vies  
van een voordeeltje.  
Dus denken we liever  
maar niet teveel na  
over de spullen  
die we kopen.  
Of ze ook schoner  
geproduceerd  
hadden kunnen worden  
en of de makers  
wel een eerlijk loon  
gekregen hebben.

Maar ondertussen  
wordt onze aarde  
steeds viezer  
en worden mensen  
behandeld als oud vuil.

God, is dat onze schuld?  
Wij kunnen  
dat toch niet helpen?  
Of wel?  
Houden we onszelf  
voor de gek  
als we denken van niet?

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafel  
bruiloften  
vergaderingen  
verenigingsactiviteiten  
bedrijfsrecepties



tot ziens in het TREFCENTRUM

### KERKBALANS

In de vorige Wegwijs aangekondigd dat er nu meer informatie zal komen, moeten we helaas mededelen dat de actie nog even is opgeschoven. Maar misschien geeft u dat tijd om te sparen voor de kerk. Wij hebben uw bijdrage nodig. Is het financieel moeilijk, dan kunt u nog altijd op een andere manier meedoen door iets van jezelf te geven, zoals je stem bijvoorbeeld. We zoeken nog steeds mensen voor ons koor en voor andere groepen. Vrijwilligerswerk is een dienst aan de samenleving. Zingen vraagt lef en hart!

Gilissen / dhr. Cor Buteyn / mevr. Luzia Smits-Croé / dhr. Willy Franssen

#### Maandag 23 januari

9.00 (OLV) mevr. Corrie v.d Berg-Smits

#### Dinsdag 24 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Eucharistieviering v.d. jeugd van de parochie t.e.v. Don Bosco

#### Woensdag 25 januari

9.00 (OLV) Voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-van Lijf

#### Zaterdag 28 januari

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / jrd. overl. echtel. Stevens-Peters en fam. / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Annie Everaarts / dhr. Jos Franssen / dhr. Fons Vermeire (i.v.m. verjaardag)

#### Zondag 29 januari **VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

9.15 (G) Mevr. Lewis Coolen-Scharis

10.30 (OLV) **HOOGMIS** zwd. mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs / mevr. Bep Gilissen / jrd. Anna M. Bollen en fam. / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / mevr. Lie Verwey-Vrancken

#### Maandag 30 januari

9.00 (OLV) Wum Martens

#### Dinsdag 31 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) dhr. Hen Remmers

#### Woensdag 1 februari

9.00 (OLV) mevr. Corrie v.d. Berg

#### Vrijdag 3 februari **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

9.00 (OLV) voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-van Lijf

#### Zaterdag 4 februari

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers

#### Zondag 5 februari **VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

9.15 (G) mevr. Corrie v.d. Berg

10.00 (OLV) **HOOGMIS** zwd. mevr. Leny Knubben-van Heur / echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Bertha Bijlders-v.d. Venne

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

-----A P O T H E E K-----  
 Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

## INDIAANSE PROFETIE

Op de poster staat een indiaanse vrouw op een kale rots. Ze staat gewikkeld in haar kleding. Onderaan staat in het Engels een Indiaanse profetie:

*Only after the last tree  
has been cut down,  
only after the last river  
has been poisoned,  
only after the last fish  
has been caught  
only then  
will you find that  
money cannot be eaten.*

Pas nadat de laatste boom  
is omgehakt  
pas nadat de laatste rivier  
is vergiftigd  
pas nadat de laatste vis  
verleden tijd is  
pas dan  
zul je ontdekken dat  
geld niet te eten is.

*Corry Nicolay*

## DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

### Zaterdag 21 januari

19.00 **(OLV)** mevr. Ria Passau-Laenen / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Maria Pluimen en overl. fam. / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Annie Bessems-Creemers

### Zondag 22 januari DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 **(G)** mevr. Greta Kanters-Molling

10.30 **(OLV) HOOGMIS** jrd. Pastoor Nijsten / jrd. overl. ouders Klassen-Raike / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / mevr. Bep

## LEVEN MET DIEREN...

Iedereen die een huisdier heeft gehad weet dat dieren ons kunnen begrijpen. Dieren verstaan onze woorden natuurlijk niet letterlijk, maar begrijpen wel de inhoud en kunnen stemmingen goed aanvoelen, vaak beter dan wij mensen. In de bijbel komen we ook een paar bijzondere relaties tegen tussen mens en dier. Op sommige plekken praten dieren zelfs terug tegen mensen. Het begint al helemaal vooraan in de bijbel, waar Eva een onderonsje heeft met een slang, die haar een verboden vrucht aansmeert. Of wat te denken van de ondankbare Bileam die een heel gesprek voerde met zijn ezelin. De profeet Elia kreeg zijn eten per luchtpost bezorgd door een paar raven en zijn leerling Elisa had een stel berinnen die als bodygard dienden. De profeet Jonas dreigde te verdrinken in de zee, maar een grote vis slokte Jonas op. Na drie dagen lekker droog in de maag van de vis te hebben gezeten, werd Jonas door zijn redder netjes aan land afgezet.

Ook in de na-bijbelse tijd hebben veel mensen en dieren het gelukkig goed met elkaar kunnen vinden. Met stip bovenaan staat waarschijnlijk broeder Frans van Assisi, een echte dierenvriend. Volgens de overlevering luisterden de vissen in het water en de vogels in de bomen aandachtig naar zijn preken, die hij in de vrije natuur hield. En de boze wolf van Gubio, die daar de streek onveilig maakte, was zo onder de indruk van Franciscus' woorden dat hij van de ene op de andere dag besloot om zijn leven te beteren en vegetariër werd.

*Harrie Lamers*

## MEMISA

In het weekend van 4 en 5 februari zal er een extra collecte zijn voor Memisa, de medische missie actie. De extra collecte voor het kerkgebouw elk eerste weekend van de maand slaan we daarom een maand over.

## VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE

Op dinsdag 31 januari zal er in de Guliëlmuskerk om 19.00 uur het vormsel toegediend worden. De communievoorbereiding gaat ook beginnen. De eerste ouderavond is voor alle ouders op maandag 30 januari van zowel de Guliëlmus als van de OLV van Lourdes, en ook van de viering van 7 als van 25 mei. Dus maandag 30 januari om 19.30 uur. Zij die zich al opgegeven hebben, krijgen een uitnodiging.

## JEUGD

'Mark, wakker worden. Opstaan. We gaan zo naar de kerk.'

De zestienjarige Mark trekt zijn dekbed over zijn hoofd en zucht diep: 'Ik ga niet mee.' Maar hij moet mee van zijn ouders. Hij wast zich, kleedt zich aan, eet snel zijn brood op en gaat met ongekamde haren naar buiten. Daar schopt hij nog even gauw tegen een bloembak voordat hij met tegenzin op zijn fiets stapt.

In de kerkbank zit hij voorovergebogen. Hij kan zijn lange benen nauwelijks kwijt. Zingt niet mee. Mark hoort de preek niet, laat staan dat hij hem verstaat. Zijn gedachten dwalen af naar zijn beste vriend Tom. Vorig jaar uit het leven gerukt door een dronken automobilist. In een seconde doodgereden. Moet hij dan nog in een God geloven. En trouwens, voordat Tom stierf lachte het leven hem toe, maar voelde hij zich ook al niet meer thuis in de kerk. Mark kijkt om zich heen. Allemaal ouderen. 'Mijn leeftijdgenoten liggen vast nog met hun hoofd onder het dekbed.'

Thuisgekomen drinken ze koffie. Mark stormt naar boven. Zet de volumeknop van de radio voluit terwijl hij zijn walkman pakt. Hij draait de knop weer uit, rent de trap af en fietst in zijn uppie naar een waterrijk gebied in het dorp. Daar laat hij zijn benen de vrije loop. Hij zit met zichzelf in de knoop. 'Tom is dood. God wie ben je'. Hij pakt een paar rietstengels. Knakt ze. Staart naar meerkoeten. En mijmert wat. Dan valt hij bijna in slaap. Door het stappen gisteravond heeft hij maar een kort nachtje gemaakt.

Hij fietst weer naar huis. Zijn moeder bedwingt zich bij binnenkomst. Vraagt toch maar niets aan hem. Was zij niet degene die het bij de cursus 'Gelovig opvoeden' allemaal zo goed wist? 'Geef je kind ruimte, laat hem zelf ontdekken wie God is, wat kerk-zijn voor hem of haar betekent, dwingen werkt juist averechts'. De praktijk was lastiger dan ze dacht. Ook zij moest veel leren. Maar ze liet hem even.

Een paar weken later voerde ze op een onverwacht moment een gesprek met haar zoon. Mark kwam bij haar op de bank zitten. Begon voorzichtig over de verplichte kerkgang. Zijn moeder vroeg: 'wat zou jij graag willen veranderen in de kerkdiensten?' Mark haalde zijn schouders op. En draaide er uiteindelijk niet omheen: 'Mam, ik geloof wel, maar op dit moment niet in de kerk.' Dat was duidelijk. Misschien moest ze hier blij mee zijn. Niet denken aan later. Hij was een sociaal mens, zocht de ouders van Tom regelmatig op. Dacht na over het leven. Maar koos nu zijn manier van geloven. Ze zei: 'Je kunt met je vragen altijd bij me terecht. Ik geloof in jou, Mark, in de toekomst van de jeugd.'

C. van Reeuwijk

## GEDOOPT:



Op zondag 15 januari 2006 is in OLV van Lourdes **Romy** gedoopt, de dochter van Bert en Anouska Ravessteijn-Jager. Nu wonen zij in Elsloo, maar ze zijn in onze kerk getrouwd en daarom laten zij graag hun dochter ook hier dopen.



## TROUWEN:

Op zaterdag 21 januari gaan trouwen tijdens de viering dat **Sjef en Annie Verbert-Callemeijn** uit de Burg. van Akenstraat 31 hun gouden huwelijksjubileum vieren:

**Wendy en Raymand Thieman-Paulussen** uit de Burg. van Akenstraat 23 en **Leonie en Patrick Paulussen-Vrijhoeven** uit de Burg. Hennequinstraat 42.

Goed voorbeeld, doet goed volgen? In elk geval allemaal van harte proficiat en Gods goede zegen.

Op zaterdag 14 januari hebben **Jeanneke en Ber Habets-Klaasse** uit de Prof. Moserstraat 5 in de Kerk OLV van Lourdes hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Met foto hebben ze een week eerder in de krant gestaan, maar de komst van familie uit Amerika maakte dat ze een week later samen wilden danken in de kerk.



## OVERLEDEN:

Op dinsdag 10 januari is **Pierre May** op 78-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden aan de complicaties van een hartoperatie. Hij was 12 jaar weduwnaar van Ita Matthieu. Vader van drie dochters. Hij was een zorgzame man, die mensen graag hielp en gek was met kinderen. Hij woonde op de Barbotinenstraat in Pottenberg. Op maandag 16 januari hebben we in de kerk van OLV van Lourdes waar hij ook getrouwd is, afscheid van hem genomen, waarna de crematie in Geleen plaats heeft gevonden.

Op donderdag 12 januari overleed thuis op 84-jarige leeftijd **Theo Reinders**, echtgenoot van Jos Sistermans. Zij wonen in de prof. Mullerstraat. Vader van twee zonen. Hij was ziek, maar toch stierf hij nog onverwacht aan een hartstilstand. Hij was een man van weinig woorden, maar van klare taal. Door zijn werk kende hij alle straten en huizen in Zuid-Limburg. Het afscheid was dinsdag 17 januari in de kerk OLV van Lourdes waarna hij te rusten is gelegd op het kerkhof aan de Tongerseweg.





ledere dag speciale  
aanbiedingen!!!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

Frankenstraat 53  
Tel.: 363 48 15  
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!

## *Pedicure Mouth*

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.  
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw  
voeten fijn verzorgd, en dat voor .....slechts € 12,50*

*S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121*

Modeschoenen

# Bosch

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121**  
**'s maandags gesloten** **geen koopavond**

**GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK**



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1  
6224 VT Maastricht  
Tel.: 363 47 02

*Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !*

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H. Guliëlmus  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 3

5 februari 2006

### BELOOFD IS BELOOFD

Vandaag, het hele jaar:  
lief en leed van harte delen,  
eenzamen gezelschap houden,  
die worden gemeden opzoeken,  
niemand iets misgunnen,  
onheil voorkomen, kwaad bezweren.  
Niet zeggen, maar doen;  
belofte maakt schuld.

Vandaag, het hele jaar:  
optrekken met die alleen niet kunnen,  
voorgaan die de weg kwijt zijn,  
kopschuwen aanspreken,  
helpen die ziek en mismoedigd zijn,  
wees blij dat je het kunt;  
beloofd is beloofd.

Vandaag, het hele jaar:  
sober leven en voor anderen  
brood uit de mond sparen;  
de morgen, de avond beleven;  
in het zoet genade smaken en  
bij het zuur vertrouwen houden.  
Zalig het leven;  
je belofte nakomen.

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

# Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragerscentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

## Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafel  
bruidsttafel  
vergaderingen  
veraring ingaak 1 nvfieren  
bedrijfsfeesten



het pand in het TREFCENTRUM

## BOEKENBEURS MAASTRICHT

Op zaterdag 4 en zondag 5 februari 2006 zullen in het St. Maartenscollege, Noormannensingel 50 Maastricht meer dan 20.000 boeken staan opgesteld. De boeken zijn onderverdeeld in 10 categorieën - van "Limburgensia" en "kunst" tot bijvoorbeeld "romans" en "exclusiviteiten". De boeken worden aangeboden tegen hele lage prijzen. De opbrengst is voor goede doelen, onder andere in Maastricht, Afrika en India.

De beurs is geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom.

Stichting Boeken voor Mensen  
Rotary Maastricht Oost

Dinsdag 7 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Pater Louis Schoenmaeckers OFM

Woensdag 8 februari

9.00 (OLV) Woord- en Communiedienst / dhr. Antonius Rongen

Zaterdag 11 februari

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Bep Gilissen / dhr. Fons Hogenboom / overl. v.d. fam. Claessens-Adams / mevr. Mary Castermans-Cörvers

Zondag 12 februari ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 (G) Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt en Louis de Jong / dhr. Hen Remmers

10.30 (OLV) HOOGMIS Carnavalsmis met 'de Drommedarissen', 'de Witte Engelkes' en Essemb. "de Gele Rijders" jrd. mevr. Eefke Smeets-Mertz / jrd. overl. leden fam. Fouraschen en Hoekstra / mevr. Annie Everaarts

Maandag 13 februari

9.00 (OLV) mevr. Corrie v.d. Berg

Dinsdag 14 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de zieken van onze parochie

Woensdag 15 februari

9.00 (OLV) dhr. Antonius Rongen / voor een zieke

Zaterdag 18 februari

19.00 (OLV) fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / jrd. Maria Teunissen en ouders / mevr. Mary Castermans-Cörvers / jrd. dhr. Charles Dolmans

Zondag 19 februari

9.15 (G) dhr. Leo Kerstel

10.30 (OLV) 2<sup>e</sup> jrd. dhr. Hub Royen (mevr. Lies Royen-Stegen) / jrd. echtel. Hurkens-de Vrede / mevr. Ria Passau-Laenen / echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Lie Verwey-Vrancken / dhr. Jos Franssen / mevr. Luzia Smits-Croé / dhr. Willy Franssen / mevr. Annie Bessems-Creemers / overl. ouders Stevens-Sleypen / dhr. Jef Vanwesenbeeck

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

## VORMSEL

Op dinsdag 31 januari tijdens de avondviering van 19.00 uur heeft bisschop Frans Wiertz in de H. Guliëlmuskerk 4 jonge mensen het sacrament van het Vormsel gegeven: Stevie, Issy, Jenno en Lianne. Wij willen hen zo bemoedigen en goede geestkracht mee geven op weg naar hun volwassenheid.

## OPBRENGST GULDENACTIE GULIELMUSKERK

De zo van oudsher genoemde 'guldenactie' heeft €115,50 opgebracht. Dank daarvoor en we hopen dat u de collectanten de volgende keer ook hartelijk en gul zult ontvangen.

## "EEN KERK IS HEEL WAT WAARD"

Onder dit motto is dit jaar de actie Kerkbalans gestart. Kerkbalans is de jaarlijkse geldwervingsactie, waar wij als parochie het grootste deel van onze inkomsten uit moeten ophalen. Veel mensen geven al elke maand, of zelfs elke week iets aan de kerk. We kunnen niet zonder die steun. Het is ook een vorm van betrokkenheid, dus "Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor!"

## CARNAVALSMIS

Op zondag 12 februari zal weer de traditionele Carnavalsmis in de OLV van Lourdes kerk om 10.30 uur zijn met de CV De Drommedarisse en de Witte Engeikes. De nieuwe Markies is op zaterdag 31 januari uitgeroepen en is Jappie Petalo (Jozef, eigenlijke naam) uit de Burg. Hennequinstraat 8 en geboren op 10 mei 19673 en getrouwd met Monique Petalo – Verbert. We wensen hem een goede tijd toe.

## STOELTJESLIFT

Afgelopen dinsdag 24 januari is hij geplaatst: De nieuwe stoeltjeslift om ons orgel optimaal te laten functioneren en alle koorleden in de gelegenheid te stellen mee te kunnen zingen. Alleen daarom al een reden misschien om bij het koor te komen. Het is met die stoeltjes lift een hele beleving om naar boven te gaan. Op elke mogelijke manier probeert het kerkbestuur zo ondersteuning te bieden aan onze vrijwilligers. Een goed koor is in de weekenden een verrijking en ook op bijzondere momenten van rouw of trouw.

## OVERLEDEN:

Op zondag 15 januari overleed bij haar dochter in huis op de Mockstraat **Rika Heubel-Raike**, weduwe van Frans Heubel, in de leeftijd van 85 jaar. Met haar man en drie kinderen heeft zij op de Burg. Nierstraszstraat gewoond. Een echte moeder en oma. Zij heeft voor haar leven gevochten, maar het ging niet meer. Zij stierf met wie haar lief en dierbaar waren om zich heen. Haar afscheid was op donderdag 19 januari in de kerk OLV van Lourdes met aansluitend de crematie in Geleen.

Op 16 januari overleed thuis op het Old Hickoryplein geheel onverwacht **Hennie Pieters**, 57 jaar oud. Zij was voor de Kerst uit het azM gekomen. Zij heeft het niet gemakkelijk gehad, toch stond zij voor iedereen klaar. Haar hondjes Shirala en Boomer waren alles voor haar. Op zaterdag 21 januari vond haar crematie plaats in Geleen.

Op 17 januari overleed toch nog plotseling in het ziekenhuis **Tiny Boumans**, 79 jaar oud. Met haar jongste zoon Marcel woonde zij op het Schepenenplein. Zij was een echte moeder en geweldige oma, die haar 13 kinderen nagenoeg alleen heeft moeten opvoeden. Met het groeien der jaren is er voor haar toch wat meer geluk gekomen, maar haar afscheid kwam toch nog plotseling. Op vrijdag 20 januari hebben we een avondwake voor haar gehouden in de Guliëlmuskerk, op zaterdag 21 januari is zij te rusten gelegd op het kerkhof van Oostermaas.

Op 18 januari overleed in Genk in het ziekenhuis **Ankie Bovens-Slijkoord**, de echtgenote van Johan Bovens uit de Czaar Peterstraat, 51 jaar oud. Ankie leek een ziekte te hebben die als een veelkoppig monster steeds weer ergens anders haar hoofd op stak. Ondanks al haar levens- en vechtlust kon zij het niet winnen. Zij was de moeder van Ronnie en van Nenne die zij ook al 8 jaar geleden op 24-jarige leeftijd hadden moeten afgeven. Haar uitvaart was op 24 januari in de OLV van Lourdes met aansluitend de begrafenis op Oostermaas.

Op vrijdag 20 januari overleed in het azM **Maria Josephina Bessems-Vliegen**, weduwe van Pierre Bessems, 88 jaar oud. Na de Eburonenweg heeft zij op de Merovingenstraat gewoond, maar vanaf januari 2005 was zij op Licht en Liefde. Zij kon alleen nog maar kijken met de ogen van het hart, omdat zij blind geworden was. Zij was moeder van Mariëtte en José en oma van Tim, Josien – zij is helaas op 18-jarige leeftijd is gestorven – en Michel. Met alles wat zij heeft meegemaakt kon je haar met recht een sterke vrouw noemen, soms misschien te bescheiden. Haar afscheid was donderdag 26 januari in de kerk van OLV van Lourdes met aansluitend de bijzetting op het kerkhof van Oostermaas.

Op zaterdag 21 januari overleed **Dientje Veugen**, 95 jaar. Na jarenlang voor pastoor Joep Nijsten gezorgd te hebben, genoot zij nu zelf de goede zorgen van Verpleeghuis de Zeven Bronnen waar zij ook overleden is. Op haar eigen uitdrukkelijke verzoek heeft de uitvaartdienst in stilte plaatse gevonden.

Op dinsdag 24 januari overleed in het ziekenhuis **Harie Wijler**, echtgenoot van Marieke Wijler-Duchateau uit de Eburonenweg, 87 jaar. Harie Wijler is gekend als taxichauffeur. Een harde werker, vader van twee dochters en lieve opa van zes kleinkinderen. Voordat zijn gezin in de Eburonenweg kwam wonen, woonden zij op de Burg. van Oppenstraat, waar hij geboren was en zijn vrouw een friettent runde. Hij droomde er van samen met zijn vrouw nog een gelukkige tijd te mogen hebben op de Molenhof in de stad. Het is hen niet meer gegeven. Op maandag 30 januari was het afscheid in de kerk van OLV van Lourdes met aansluitend de begrafenis op Oostermaas.

Op donderdag 26 januari overleed in de Zeven Bronnen na een slopende ziekte **Nico Duchateau**, 75 jaar. Hij was getrouwd met Trautje Sisternans en zij wonen in de Burg. van Akenstraat 35. Hij was een harde werker. Zijn zorg ging naar zijn gezin. Hij had ook zijn regels, maar kon er ook lachend mee omgaan. Een man met humor, al viel het hem zwaar toen hij niet meer echt kon werken. De avondwake was door het weekend op vrijdag 27 januari in de OLV van Lourdes, het afscheid op maandagmorgen 30 januari in het crematorium te Geleen.

#### DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	O.L.V.
<b>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</b>	<b>G.</b>

##### Zaterdag 4 februari

19.00 **(OLV)** overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers

##### Zondag 5 februari **VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

9.15 **(G)** mevr. Corrie v.d. Berg

10.30 **(OLV) HOOGMIS** zwd. mevr. Leny Knubben-van Heur / echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Bertha Bijlders-v.d. Venne / dhr. Jules Feron

##### Maandag 6 februari

9.00 **(OLV)** overl. fam. Bonten-Cobben  
jrd. mevr. Eefke Smeets-Mertz / jrd. overl. leden fam. Fouraschen en Hoekstra / mevr. Annie Everaarts

#### VERDER KIJKEN DAN JE NEUS LANG IS

In de kerstuitgave van Wegwijs, stond een verhaal over een Joodse rabbi, die in een hemelhoekje zat te kniezen, omdat zijn zoon van zijn geloof was gevallen en christen geworden was. Ik vond het zelf wel een leuk verhaal. Het gaf lik op stuk, toen God zei, dat zijn zoon hem hetzelfde had geleverd. En dat Hij – God – zijn plannen maar had aangepast. Dus, de Joodse rabbi moest niet zitten treuren, maar zijn eenzijdige kijk maar eens durven toegeven.

Toen op 24 december het blaadje uitkwam, ben ik het nog eens gaan lezen. Met andere ogen; en ik las er eigenlijk allerlei nieuwe dingen in. Als de rabbi over zijn pijn en verdriet aan God heeft verteld, zegt Hij: 'Ik kan me dat voorstellen.' Hij wel. Want Hij gelooft in de trouw van mensen aan wat zij waar vinden, van waarde vinden. Ook al heeft Hij zelf wellicht een andere mening. Het is alleen zo jammer, dat we Hem geen micro voor kunnen houden met de vraag: 'wat vindt U er nu eigenlijk zelf van?' Hij laat dat kennelijk aan ons over. En daarmee kunnen Zijn ogen ons ook bemoedigend blijven toelachen.

Hij maakt wel een 'nieuw testament'. Hij blijft bezig met voortdurend een nieuwe toekomst uit te stippelen. Voortdurend ook zie je hoe kerken, godsdiensten veranderen. Voorbeeldje: tot rond 1000 trouwden de meeste priesters. Toen mensen het monnikenleven gingen beschouwen als het summum van heiligheid, werd het celibaat ingevoerd. Of dat heiliger priesters heeft opgeleverd weet ik niet. De laatste tijd komt steeds meer de vraag, of het wel zo goed is om mensen het celibaat op te leggen.

En zo zijn er tientallen vragen waar we tegen aan lopen. En waar we vaak (nog) geen antwoord op weten. Ook het pastoraal team zal daar open in moeten zijn. Gisteren nog zei Mattie, "dat we het als onze opdracht zien om samen met anderen te zoeken naar wat waar is, en goed, om gelukkige mensen te worden". Harrie heeft al eens geschreven, dat hij het gevoel had, weer vooraan te moeten beginnen.

En als laatste: Mohammed zegt, dat hij na Abraham, Mozes en Jezus, de laatste profeet is geweest. Christenen hebben de Joodse Tora als achterhaald beschouwd. Ik kan me de vraag voorstellen van Moslims, die zich afvragen waarom Joden en Christenen niet de leer van Mohammed overnemen, omdat jodendom en christendom achterhaald zijn.

Goed om te weten, denk ik, dat de pastoraatsgroep het gesprek aangaat met 'de Islam'. Er zijn al afspraken gemaakt. Goed om elkaars geloof, cultuur en tradities te respecteren. Elkaar beter proberen te verstaan. Zo kunnen we beter elkaars belangen behartigen. Geluk voor de een, betekent ook geluk voor de ander.

Br. Math Paulssen

Mr. D.Koeleman  
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel  
*Advocaten en Procureurs  
Algemene rechtspraak*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

## KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING

CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

## STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

Frankenstraat 53  
Tel.: 043-634815 Maastricht

Uw echte Dagwinkel ! !

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

**HIER HAD UW ADVERTENTIE**

**KUNNEN STAAN !!!!!**

**INTERESSE?.....BEL 3623832**



Parochie H.Guliëlms  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 4

18 februari 2006

### OPROEP AAN ELKE WERELDBURGER

#### HET IS GENOEG!

Het is genoeg!  
Laat oorlogen ophouden!  
Maak een eind aan het geweld!  
Want er is al  
te veel bloed gevloeid  
en er zijn al genoeg dromen  
aan scherven geslagen.

Er is een grens bereikt.  
We pikken het niet meer,  
de haat, de agressie,  
de verwijdering tussen mensen.  
We zijn al bang genoeg  
en willen niet terechtkomen  
in een draaikolk van angst.

Elk mes dat getrokken wordt,  
is een bedreiging voor de vrede.  
Elke bom die explodeert,  
blaast het vertrouwen verder op.  
Trek de lont uit de haat!  
Doorbreek de argwaan!  
Het is genoeg!

Greet Brokerhof

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

beofficiële  
brutto's  
vergaderingen  
vereenigingsactiviteiten  
bedrijfsactiviteiten



tot dienst in het TREFCENTRUM

### ASWOENSDAG 1 MAART 2006

Na de carnaval is er op woensdag de dag na Carnaval, de dag van vergankelijkheid: het begin van de veertigdagentijd. In de kerk vieren we ook dit met het askruisje. In onze parochie hebt u maar liefst twee mogelijkheden om het askruisje te ontvangen:

op woensdagmorgen om 9.00 uur in de kerk OLV van Lourdes of

op woensdagavond om 19.00 uur in de kerk H. Guliëlmis.

Het askruisje wordt gemaakt met de as van de verbrande palmtakjes.

De vraag aan u is daarom om de oude palmtakjes mee naar de kerk te brengen. Aan het begin van de viering zullen we ze dan verbranden om er de as van te maken.

### Zaterdag 25 februari

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs / overl. ouders Leenders-Schefman / Horie Ronnen

### Zondag 26 februari **ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. CARNAVAL**

9.15 (G) dhr. Hen Remmers

10.30 (OLV) overl. ouders Arnold-van Zeyl en zoon Jean / dhr. Giel Abraas / mevr. Corrie v.d. Berg-Smits

### Maandag 27 februari

9.00 (OLV) overl. v.d. fam. Haan-Gerritsma

### Dinsdag 28 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) mevr. Greta Kanters-Moling

### Woensdag 1 maart **ASWOENSDAG**

9.00 (OLV) Pater Martinus Ruigrok o.f.m.

19.00 (G) mevr. Corrie v.d. Berg

### Vrijdag 3 maart **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

9.00 (OLV) mevr. Hennie Pieters

### Zaterdag 4 maart

19.00 (OLV) zwd. dhr. Pierre Mays / zwd. mevr. Rika Heubel-Raike / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / jrd. gezusters Jeukens / mevr. Annie Everaarts / mevr. Lenie Knubben-van Heur

### Zondag 5 maart **EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

9.15 (G) H. Mis

10.30 (OLV) zwd. dhr. Theo Reinders / echtel. Muller-Bouckaert / jrd. dhr. Marcel Lemmens / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs / mevr. Bertha Bijlders-v.d. Venne / mevr. Bep Gilissen (spaarclub 't Rozenhoedje) / dhr. Jean Brabant en kleinzoon Sander

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

U weet wel dat dorp met die Hells Angels. Dankzij hen kan ik me een Heaven Angel noemen uit Oirsbeek.

Wat is het geval. Ik ben midden in het dorp tegenover de kerk geboren. En het gekke is volgens mij als je zo tegenover die kerk geboren bent, dan wil je er óf niets meer mee te maken hebben en zorg je er wel voor er nooit meer een voet in te zetten, óf je raakt helemaal eraan verslingert en kun je niet meer zonder. Een middenweg lijkt dan niet meer mogelijk. In mijn geval tenminste. Er is geen middenweg meer omdat die kerk mij bewust gemaakt heeft van haar geheim. Een geheim dat me zeer dierbaar is geworden. Dat is mijn bron. En wat dat is, ja, nu is mijn ruimte vol. Dus een andere keer moet ik erop terugkomen. Dan wil ik graag vertellen waar dat geheim mee van doen heeft. Trouwens, die kerk van mijn jeugd en de kerk van het Wittevrouwenveld blijken beide van de zelfde architect te zijn, namelijk van Peutz.

Een wonderlijke samenloop van omstandigheden.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*



### CARNAVALSMIS

Op zondag 12 februari was om 10.30 uur de eucharistieviering samen met CV de Drommedarisse en de Witte Engelkes. Bij alle uitbundigheid even een moment van bezinning en gebed. We wensen Markies Jappie I een goede 'regeringsperiode' toe.

### WOENSDAG 1 MAART

*Aswoensdag.*

*Memento mori.*

*Tot stof en as.*

*Gedenk mens dat je stof bent  
verstrooid zult worden over de aarde.*

*Beklemmend visioen, bevrijdend?*

*Veertig dagen, als een spoor door de woestijn.*

*Hongerend en dorstend naar perspectief,  
nieuw leven.*

*Bloei.*

*Voorbij het vrolijk vieren,*

*de gekheid, de lol, het schaterende lachen*



*die de nar in je losmaakte.*

*Begonnen is het vasten,*

*de stille weg van wat je vastheeft,*

*die de ziel in je losmaakt.*

### EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING GESTART

De eerste gezellige ouderavond was afgelopen dinsdagavond 31 januari in het Trefcentrum. Het was de aftrap voor de Eerste Communie op 7 en 25 mei in onze parochie. Verschillende dinsdagavonden zullen ouders samen komen om zich voor te bereiden op de zaterdagmiddagen met hun kinderen van 13.30 tot en met 15.00 uur. De ouders en de kinderen van de Guliëlmus hebben besloten zich aan te sluiten bij de groep van de OLV van Lourdes. Krachten worden zo gebundeld.

### INFORMATIEAVOND OVER EEN VOETTOCHT NAAR VEZELAY

Op woensdagavond 15 februari is er in de sacristie van de OLV van Lourdeskerk een informatieavond over een voettocht van 8 tot en met 14 mei naar Vezelay, in Bourgondië, die prachtige basiliek van het Licht toegewijd aan Maria Magdalena. Belangstellenden zijn van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur.

### OPROEP

**K**

**Die Vaan Us.**

**N** Sinds een paar maanden bestaat er in het Wittevrouwenveld

**D** en Wijckerveld een kinderkoor met de naam: Die Vaan Us.

**E** We hebben een dirigent en ons koor telt nu vijftien leden,

**R** maar nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken. Iedereen is

**K** welkom tussen de vijf en de vijftien jaar. Kom vrijblijvend

**O** eens naar de repetitie op donderdagavond van 18.45 uur

**O** tot 19.45 uur in de sacristie van de O.L.V. van Lourdeskerk.

**R** informatie bij: Harrie Lamers, tel 362 52 78

of zie [www.dievaanus.8m.com](http://www.dievaanus.8m.com)



### OVERLEDEN:

In het azM is op maandag 23 januari 2006 mevr. Nelleke Borawitz-Hankel overleden in de leeftijd van 91 jaar. Nieuwjaarsdag was zij in haar flat gevallen en toen moest zij naar het ziekenhuis. Die val is zij niet meer te boven gekomen. Zij heeft gewoond in de flat op het Koningsplein 117C. Haar crematie heeft in besloten kring in Geleen plaats gevonden op zaterdag 28 januari 2006. Dhr. Borawitz is naar Beukeloord in Meerssen verhuisd.

### DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIÉLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliélmus beginnen met	G.

#### Zaterdag 18 februari

19.00 (OLV) jrd. dhr. Charles Dolmans / fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / jrd. Maria Teunissen en ouders / mevr. Mary Castermans-Cörvers

#### Zondag 19 februari

9.15 (G) dhr. Leo Kerstel / dhr. Hubertus Raemackers  
10.30 (OLV) zwd. dienst mevr. Antoinette Palmén-Smeets / 2<sup>e</sup> jrd. dhr. Hub Royen (mevr. Lies Royen-Stegen) / jrd. echtel. Hurkens-de Vrede / mevr. Ria Passau-Laenen / echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Lie Verwey-Vrancken / dhr. Jos Franssen / mevr. Luzia Smits-Croé / dhr. Willy Franssen / mevr. Annie Bessems-Creemers / overl. ouders Stevens-Sleypen / dhr. Jef Vanwesenbeeck / dhr. Cor Buteyn

#### Maandag 20 februari

9.00 (OLV) echtel. Kluts-Schiepers

#### Dinsdag 21 februari

18.30 (G) Rozenkrans  
19.00 (G) mevr. Lewis Coolen-Scharis

#### Woensdag 22 februari

9.00 (OLV) uit dankbaarheid t.e.v. St. Antonius

### WACHT EVEN!

Steeds hebben we op deze plek gezegd dat we zelf aan het zoeken zijn en ook geen pasklare antwoorden en oplossingen bij de hand hebben. Maar nu we dit een tijdje aan het uitdragen zijn, bekroop me het gevoel dat het toch niet helemaal waar is. Weet ik het echt niet? Is het alleen maar proberen en kijken waar je uitkomt met God zegene de greep? Ja, natuurlijk, ik ben een zoeker. Ongebaande wegen gaan trekt me wel. Ik heb dat wel geleerd in Italië tijdens mijn voettochten als we weer eens 'de weg kwijt' waren. Dan was het zoeken. Meestal kwam dat neer op 'struinen door de bosjes' en je benen openhalen aan braam- en jeneverbesstruiken. Avontuurlijk was het wel en niet saai en het heeft mijn vertrouwen vergroot, dat je altijd toch wel weer ergens uitkomt.

Maar... bij mijn tochten in Italië durf ik te struinen en ongebaande wegen te gaan, omdat ik de richting weet. Ik weet waar ik heen wil. En met het geloof is dat hetzelfde, ontdek ik nu. Ik heb wel degelijk een richting die ik uit wil. Eigenlijk weet ik heel goed waar het heen moet. Het leuke is wel dat het me steeds helderder wordt nadat ik eerst de ruimte heb gegeven aan mijn vragen, mijn zoeken en mijn aarzelingen, kortom aan mijn onzekerheden en onmacht. Soms is het me ook nog eens gewoon teveel. Er is altijd wel iets aan de hand en na acht uitvaarten in twee weken zijn even mijn woorden gewoon op. Tegelijkertijd is me juist in die afgelopen paar weken met zoveel uitvaarten iets heel duidelijk geworden. Door tot het uiterste te moeten gaan raak je niet alleen aan je grenzen, maar ook aan je bronnen. Mijn bronnen zijn me heel duidelijk geworden. Ik weet eigenlijk heel goed waarom ik het doe, waarom ik die kerk niet wil loslaten. Er lijken meer redenen te zijn om haar gedag te zeggen dan om te blijven. Maar toch, dan komt de kerk van mijn jeugd weer in het vizier. Ik kan het ook niet helpen en u gaat vast denken dat de pastoor oud begint te worden. Want word je dat niet als je over vroeger begint te praten? En... ik moet nog toegeven dat dit waar is ook nog. Afgelopen zondag zag ik in een discussieprogramma over de liefde deskundigen rond de tafel zitten. Wat vond ik ze er jong uitzien! Ze hadden nog geen grijze haren, hadden een mooi postuur en zagen er gewoon goed uit. Opeens dringt dan die werkelijkheid van het ouder worden zich aan me op als een realiteit. Die me overigens verder tamelijk onberoerd laat, die me veel minder raakt dan die kerk van mijn jeugd in Oirsbeek.





Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

Frankenstraat 53  
Tel.: 363 48 15  
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!

## Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.  
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw  
voeten fijn verzorgd, en dat voor .....slechts € 12,50*

*S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121*

Modeschoenen

# Bosch

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121**  
**'s maandags gesloten geen koopavond**

**GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK**



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1  
6224 VT Maastricht  
Tel.: 363 47 02

*Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!*

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H. Guliëlmus  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

**Parochieadres:**  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

## • WEGWIJS •

en

# 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 5 4 maart 2006

### GELOVEN

#### GENOEG OM TE GELOVEN?

Lastig hoor, geloven.  
Kon je God maar zien.  
Kon je zijn bestaan maar bewijzen.  
Kon je maar zeggen:  
'Hier is hij aan het werk.  
Dat zie je toch!'

Maar zo is het niet.  
We moeten het doen  
met oude verhalen,  
eeuwenlang doorverteld.  
Soms niet te begrijpen  
voor wie niet bekend is  
met de taal van het geloof.

Verhalen van liefde.  
De ontdekking van een kracht  
die sterk maakt en helpt.  
Bijzondere momenten.  
De ervaring van een wonder.  
Dat is wat we hebben.  
Is dat genoeg?

Greet Brokerhof

Wanneer je een mens,....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

herdenkingsfeesten  
bruiloften  
vergaderingen  
verenigingsactiviteiten  
bedrijfsactiviteiten



het zand in het TREFCENTRUM

### IN 2006 NAAR LOURDES MET DE LIMBURGSE BEDEVAARTEN

Al 85 jaar organiseert "de Limburgse" bedevaarten per trein, vliegtuig of bus naar Lourdes, het genade-oord in het zuiden van Frankrijk.

Aan de bedevaarten kunnen zowel gezonde alsook hulpbehoevende zieke pelgrims deelnemen. De juniereis wordt bisschoppelijk begeleid door Mgr. Fr. Wiertz, een van de reizen in september door Mgr. E. de Jong.

Nieuw in ons programma zijn bedevaarten naar Rome, Banneux, Czestochowa (Polen) en de Drielandenbedevaart.

Een uitgebreide folder kan worden aangevraagd bij:

#### Limburgse Bedevaarten

Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht  
Tel. 043 - 321 57 15 - Fax 043 - 321 48 23  
Internet: www.lourdesbedevaarten.nl



9.00 (OLV) Woord- en Communieviering / mevr. Corrie v.d. Berg

Zaterdag 11 maart

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers

Zondag 12 maart **TWEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

9.15 (G) Anna Louisa Bretveld-Schifferstein / Jean Savelberg, Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt en Louis de Jong / jrd. Mathieu Meijers en Pierre Meijers / bijz. intentie (fam. M.)

10.30 (OLV) Vredeskoor als gastkoor / zwd. mevr. Tiny Boumans / zwd. mevr. Maria Bessems-Vliegen / dhr. Fons Hogenboom / echtel. Muller-Bouckaert / overl. v.d. fam. Claessens-Adams

Maandag 13 maart

9.00 (OLV) dhr. Lucas Haan

Dinsdag 14 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) H. Mis / dhr. Hen Remmers

Woensdag 15 maart

9.00 (OLV) Tot zekere intentie

Zaterdag 18 maart

19.00 (OLV) t.i.v. fam. Cools-Voncken / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / echtel. Huben Ritzen / jrd. Jozephina Bastian-Moest / dhr. Willy Franssen / mevr. Annie Bessems-Creemers / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs

Zondag 19 maart **DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

9.15 (G) mevr. Corrie v.d. Berg / Oud-Kapelaan Kisters v.d. par. St. Mathijs / voor de gezinnen in onze parochie

10.30 (OLV) echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Lie Verwey-Vrancken / mevr. Bep Gilissen / dhr. Cor Buteyn / dhr. Jos Franssen / dhr. Willy Cobben (verjaardag) / dhr. Theo Vromans en zoon Geert / mevr. Ankie Bovens-Slijkoord

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----APOTHEEK-----  
 Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

Donderdag 16 februari hebben we afscheid van haar genomen in de Guliemuskerk daarna vond de crematie plaats in Geleen.

Op dinsdag 14 februari, Valentijnsdag overleed in de Zevenbronnen **Bertha Hauptst-Dessart** in de leeftijd van 96 jaar. Zij heeft heel lang in de Prof. Mullerstraat gewoond en heeft een rijk en lang leven gekend. Voor 'hoge hakken' was zij niet bang. Haar familie was haar vereniging. Hartelijkheid, eenvoud en graag goed verzorgd zijn kenmerken haar. Zij is 63 jaar getrouwd geweest en er zijn 7 kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter - achterkleinkinderen. Dat is rijkdom. Op vrijdag 17 februari hebben we afscheid van haar genomen in de OLV van Lourdes waarna de crematie plaats vond in Geleen.

### DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

#### Zaterdag 4 maart **EERSTE WEEKEND VAN DE MAAND, SPECIALE COLLECTE VOOR ONZE EIGEN KERK**

19.00 (OLV) zwd. dhr. Pierre Mays / zwd. mevr. Rika Heubel-Raike / mevr. Mary Castermans-Cörvers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / jrd. gezusters Jeukens / mevr. Annie Everaarts / mevr. Lenie Knubben-van Heur / mevr. Netta Palmen / mevr. Ankie Bovens-Slijkoord

#### Zondag 5 maart **EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

9.15 (G) H. Mis / mevr. Rita Schram-Huysmans  
10.30 (OLV) zwd. dhr. Theo Reinders / echtel. Muller-Bouckaert / jrd. dhr. Marcel Lemmens / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs / mevr. Bertha Bijlders-v.d. Venne / mevr. Bep Gilissen (spaarclub 't Rozenhoedje) / dhr. Jean Brabant en kleinzoon Sander

#### Maandag 6 maart

9.00 (OLV) mevr. Dientje Veugen / tot zekere intentie

#### Dinsdag 7 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) mevr. Nelleke Borawitz-Hankel

#### Woensdag 8 maart

### WACHT EVEN, DEEL II: OVER HET GEHEIM

Harrie stond bereidwillig zijn ruimte af toen ik hem vroeg of ik in plaats van hem nu een vervolg mocht schrijven op dat stukje van de vorige keer. Ik had ruimte te kort om te vertellen waar het mij nu echt om te doen is in de kerk. Alhoewel, of daar ooit genoeg plaats voor gevonden kan worden? Ik kom er niet over uitgedacht en ook niet over uitverteld. Er is altijd wel weer iets nieuws dat mijn verwondering en nieuwsgierigheid wekt.

Ik begin er alweer om heen te draaien. Het is net of het niet anders kan, zoals een hond voordat hij in zijn mand gaat liggen eerst een paar keer rond draait. Is u dat wel eens opgevallen? Maar de vraag is ook of er echt woorden zijn om te zeggen wat ik wil zeggen. Het gaat juist over een geheim; over een bijzonder geheim waarin alle schatten van het leven verborgen liggen. Het bijzondere van dat geheim is dat je er wel over kunt praten, zoals ik nu doe, maar dat het toch een geheim blijft en zich niet zo maar prijs geeft. En dat geheim heeft te maken met de kerk van mijn jeugd in Oirsbeek, zoals ik in het vorige stukje heb geschreven. Dat gebouw toen was eigenlijk het symbool van dat geheim, of liever die kerk was de bevestiging van het feit dat er een echt geheim bestond. En dat geheim was niet afhankelijk van de mensen, die in die kerk kwamen en die je kende; het was niet afhankelijk ook van de pastoor, die je maar zelden zag; ook niet afhankelijk van de kapelaan, die we toen nog hadden en die je veel zag. In de kerk zelf kwam ik niet zoveel. Maar zoals gezegd, wij woonden tegenover de kerk en je zag mensen op zeer uiteenlopende momenten daar naar binnengaan. Niet alleen op zondag, ook door de week. Uitvaarten maakten de meeste indruk, maar ook vrolijke bruidjes. En soms werd je om hulp gevraagd en je deed dat dan net zo vanzelfsprekend als het vanzelfsprekend was dat die kerk daar in het midden van het dorp stond. Ik was me dat allemaal niet zo bewust, totdat de hoofdonderwijzer in de zesde klas, zo heette dat toen nog, een keer in een les zei: "Maar wij hebben Jezus!" Gek, zo iets is me bij gebleven. 'Wij hebben Jezus'. Je kunt daar veel vragen bij stellen. Hoezo hebben we Jezus en wat hebben we dan? Toch voor mij was hij vanaf toen het gezicht van dat geheim; het gezicht van wat er is en toch onuitsprekelijk blijft. Wat dat is? Daar mag ieder zijn eigen invulling aan geven. Het deed mij kiezen voor die kerk, voor dat geheim en zeggen het is.

Mattie Jeukens ofm

## VRIENDEN VAN TANZANIA

Nyarubere community groet u.

Nyarubere community, in Geita district, Tanzania, is een oude bekende van Wittevrouweveld gemeenschap waarvoor in het verleden al gereedschap-, naaimachine- en stoffen inzamelingsacties zijn gehouden. De leiders sturen hun groeten en vertellen dat ze nu ook bomen planten., vrouwen groepen draaien, naast 'n jeugdprogramma en kleuteropvang.

Om groepswork intensiever en veelvuldiger te organiseren zijn ze bezig een communitycentrum te bouwen. **In deze vasten zoeken ze uw steun hierin.**

## GASTKOOR

Op zondag 12 maart komt het Vredeskoor uit Nuth de viering van 10.30 uur in de OLV van Lourdes muzikaal mee ondersteunen. Dit koor is ontstaan in de tijd van de grote demonstraties tegen de neutronenbom, weet u nog?

## VEERTIGDAGENTIJD

In het volgende parochieblad zult u ook een Vastenzakje vinden. Het kan ingeleverd worden op de pastorie of in de kerk tijdens de vieringen. Via de vrienden van Tanzania willen we onze zusterparochie aldaar ondersteunen en we willen mee steun geven project van Nico Dister ofm in Irian Jaya, dat het dekenaat Maastricht als Vastenactieproject gekozen heeft.

## WANDELEN IN UMBRIË

Op woensdagavond 15 maart om 20.00 uur is er in de sacristie een informatieavond over een moderne pelgrimstocht van Narni naar Assisi in het voetspoor van Franciscus van 3 tot en met 21 juli 2006. Geïnteresseerden zijn van harte welkom, pastor Mattie Jeukens ofm.

## DIEFSTAL

Onverlaten hebben eerst de draden van de bliksemafleider meegenomen in de veronderstelling dat het koper zou zijn. Of de opbrengst hun is tegen gevallen? Ze zijn daarna terug gekomen voor de regenbuizen op het dak van de zijbeuk. Die waren wel van koper. Twee van de drie hebben zij meegenomen. Maar of zij er veel aan verdiend hebben is de vraag. Omdat er een lekkage was ontstaan, is onze schade in elk geval wel aanzienlijk. De regenbuizen hebben we door buizen van PVC vervangen. Jammer. Mocht u twifelen om mee te doen aan de actie Kerkbalans, mag dit u dan over de streep trekken. Uw bijdrage hebben we hard nodig in de bestrijding van alle kosten. Namens het kerkbestuur, pastor Mattie Jeukens ofm

## OP WEG NAAR PASEN

Het heeft al in de krant gestaan: De Kerken in Nederland hebben een groot project gemaakt voor de Goede Week met de naam: Intercitypasen. Via de website kun je er van alles over lezen en downloaden tot en met een kruisweg, zie: [www.intercitypasen.nl](http://www.intercitypasen.nl). (Ctri en klikken op je linkermuisknop). Misschien helpt het jezelf bij je voorbereidingen op Pasen.



### GEDOOPT:

Op zondag 19 februari is in OLV van Lourdes **Kane Werlotte** de zoon van Roger en Amanda Werlotte-van de Burg uit de Bazuinstraat 84 gedoopt. Kane wensen we alle geluk van de wereld en Gods goede zegen.



### OVERLEDEN:

Op zaterdag 11 februari overleed in het ziekenhuis **Netteke Keerssemeeckers-Reneerkens** 78 jaar oud. Klein was zij, maar groot van hart. Zij woonde in de flat op de Czaar Peterstaat. Daar kon ze genieten samen met haar vriendinnen op het bankje. Netteke deed het liefst mee aan alles. Zij hield van de mensen en van het leven en vond telkens weer tijd om voor al haar dierbaren, en dat waren er heel veel, te bidden. Zij was moeder van 7 kinderen.

Mr. D.Koeleman  
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel  
*Advocaten en Procureurs  
Algemene rechtspraktijk*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

## KNOBEN OPTIEK



*GRATIS OOGMETING*

**CONTACTLENZEN OP VOORRAAD**

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

## STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht. (tel.: 043 - 325 55 35)

Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!



*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

Frankenstraat 53  
Tel.: 043-634815 Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

**HIER HAD UW ADVERTENTIE**

**KUNNEN STAAN !!!!!**

**INTERESSE?.....BEL 3623832**



Parochie H.Guliëlmus

Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:

Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 6 18 maart 2006

## MENSEN

### JONG EN OVERVRAAGD

Zoveel huiswerk...  
Zoveel verwachtingen...  
Zoveel eisen aan je uiterlijk...  
ik voel me overvraagd.  
Waarom móét je zoveel  
als je jong bent?

Soms verlang ik  
naar een ander geluid,  
naar mensen die  
me goed genoeg vinden:  
niet zo slank en gespierd  
als de sterren uit de clips  
en ook niet zo populair  
als ik zou willen,  
maar wel iemand  
die trouw is  
en met wie je lachen kan.

Ik hunker naar iemand  
die me in de ogen kijkt  
en me waardeert zoals ik ben.  
Iemand voor wie  
het feit dat ik besta  
al genoeg is...

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keffiaatsfels  
bruiloften  
vergaderingen  
verenigingsactiviteiten  
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

### DE ACTIVITEITENPOOL VAN TRAJEKT

Hobbyclub Wyckerpoort.

Start: 23 maart.

Waar: Buurtruimte de Letterdoes (Old Hickoryplein)

Wanneer: donderdagmiddag

Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur

Kosten: €2,00 per middag (betalen per maand!!!!)

Doelgroep: 30 tot 80-jarigen

Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen, bel dan met:

Judith Hoogendijk van de Activiteitenpool van Trajekt

Tel.: 043 - 328 85 88

Of loop een keer vrijblijvend binnen bij de club.

Zaterdag 1 april

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / mevr. Netta Palmen-Smeets / tot zekere intentie / mevr. P. Medenbach-Vleugels

Zondag 2 april **VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

9.15 (G) Mevr. Tiny Boumans

10.30 (OLV) zwd. Mevr. Bertha Hauptst-Dessart / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. leden / echtel. Muller-Boukaert / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs / mevr. Bertha Bijlders-v.d. Venne / mevr. Leny Knubben-van Heur / Bijz. int. (fam. M.) / mevr. Tilkin-Franssen

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

### RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

**BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013**

ten name van

**Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk**

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)  
of via de bussen in de kerk.

## BEZINNINGSMOMENT IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Op woensdagavond 22 maart vanaf 20.00 uur is er in de sacristieruimte van de kerk een bezinningsavond als voorbereiding op Pasen aan de hand van het kruis van San Damiano. Volgens de franciscaanse overlevering is dit een kruis dat tot Franciscus gesproken zou hebben, toen hij zoekende was naar wat te doen in onze wereld. Wat heeft dat kruis Franciscus gezegd? Heeft dit kruis ons nu ook nog iets te zeggen? Kan een kruis eigenlijk nog wel tot ons spreken? Iedereen is van harte welkom. Voor de bestrijding van de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage.

## OP WEG NAAR PASEN

We bereiden ons voor op het belangrijkste feest van het Christendom. Dat is Pasen. Zegt het ons nog iets? Zijn we nog bereid om te delen met elkaar? De Vastenactie wil ons helpen om verbondenheid te voelen wereldwijd. Daarom hebben we twee projecten: onze zuster parochie in Tanzania en een project op Iran Jaya van een Maastrichtse missionaris: Nico Dister. Heb je geen Vastenzakje, er zijn andere mogelijkheden zoals iets overmaken naar giro 5850 Vastenactie Den Haag. Zie ook naar die prachtige website: [www.buurtplein.nl](http://www.buurtplein.nl) en daarbij naar vastenactie OLV van Lourdes.



### GEDOOPT:

Op zondag 12 maart is in de OLV van Lourdes **Olaf** gedoopt, de zoon van Michel en Vivian Deckers-Haine van het Oranjeplein. Dat door de opname in de geloofsgemeenschap van christenen door de doop Olaf een gelukkige mens mag worden toegezegd voor ons allen.



### OVERLEDEN:

Op donderdag 2 maart overleed Michèl Janssen. Michèl was de zeer gewaardeerde voorzitter van ons kerkelijk zangkoor. In september na een uitvaart kwam hij ongelukkig ten val met zijn fiets. Michèl was altijd op pad met zijn fiets en wij snapten niet wat er gebeurd kon zijn. Hij bleek zijn heup gebroken. Na de operatie bleef hij pijn houden. Het heeft lang geduurd voordat de artsen de echte oorzaak vonden. Toen bleek er niets meer te doen. Op 7 maart hebben we hem in

Amby, de plaats waar hij alweer 7 jaar woonde, begraven na een indrukwekkende viering waarin ons koor voor haar voorzitter had gezongen. Michèl is 73 jaar geworden.

## VASTEN

Meer dan ooit is nu de tijd  
om er voor elkaar te zijn

geen kans tot goed-zijn  
aan ons voorbij laten gaan

trouw de hand reiken aan wie  
zich niet alleen kan redden

een troost zijn voor wie  
door hardheid diep werd verwond

niet krenterig delen met wie  
heel veel-moet missen

bidden voor onszelf:

"Getrouwe God,  
laat me niet ontgoochelen  
wie op mij vertrouwt."

V.D.

## DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIÉLMUS

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i>	<i>O.L.V.</i>
<i>Diensten in de kerk van Guliélmus beginnen met</i>	<i>G.</i>

### Zaterdag 18 maart

19.00 (**OLV**) t.i.v. fam. Cools-Voncken / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / echtel. Huben Ritzen / jrd. Jozephina Bastian-Moest / dhr. Willy

Franssen / mevr. Annie Bessems-Creemers / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs

Zondag 19 maart **DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

- 9.15 (G) mevr. Corrie v.d. Berg / Oud-Kapelaan Kisters v.d. par. St. Mathijs / voor de gezinnen in onze parochie
- 10.30 (OLV) echtel. Müller-Bouckaert / mevr. Lie Verwey-Vrancken / mevr. Bep Gilissen / dhr. Cor Buteyn / dhr. Jos Franssen / dhr. Willy Cobben (verjaardag) / dhr. Theo Vromans en zoon Geert / mevr. Ankie Bovens-Slijkoord / mevr. Tilkin-Franssen

Maandag 20 maart

- 9.00 (OLV) tot zekere intentie (fam. M.)

Dinsdag 21 maart

- 18.30 (G) Rozenkrans
- 19.00 (G) dhr. Leo Kerstel

Woensdag 22 maart

- 9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 25 maart **MARIA BOODSCHAP**

- 19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / Broeder Lukas Leijssen / dhr. Theo Reinders / tot zekere intentie

Zondag 26 maart **VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

- 9.15 (G) zwd. mevr. Netteke Keerssemeeckers-Reneerkens / mevr. Lewis Coolen-Scharis
- 10.30 (OLV) 2<sup>e</sup> jrd. dhr. Harrie Paulissen / mevr. Tilkin Franssen / mevr. Rika Heubel-Raike / dhr. Pierre Mays / dhr. H. Goertzen zoon Wil

Maandag 27 maart

- 9.00 (OLV) mevr. Corrie v.d. Berg

Dinsdag 28 maart

- 18.30 (G) Rozenkrans
- 19.00 (G) mevr. Nelleke Borawitz-Hankel

Woensdag 29 maart

- 9.00 (OLV) tot zekere intentie / voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-van Lijf

**WACHT EVEN: DEEL III**

Toch niet weer over Jezus en het geheim? Bij de auto had je vroeger ook deel III. Waarom dus nu niet? Alle goeds in drieën:

Toen de pastoor een keer op school kwam, vroeg hij of de kinderen wisten wie tot Eva in het paradijs gesproken had en wie gezegd had dat ze de appel van de boom best mocht eten, omdat hij er zo mooi en smakelijk uitzag? Meteen gingen enkele vingers de lucht in en heel zeker, stellig en enthousiast kwam het antwoord: "Jezus" werd er geroepen. "Met de pastoor erbij gaat het altijd over Jezus!"

Toen ik mijn stukje van de vorige keer onder ogen kreeg, dacht ik dan ook: daar heb je het weer. Altijd gaat het weer over Jezus als de pastoor erbij is.

Gaat het daar ook om als de pastoor er niet bij is? Zeker niet zou ik denken en weten. Er zijn genoeg andere zaken die aandacht vragen om maar te zwijgen van de zorgen die je soms kunt hebben. Trouwens, een ander mooi voorbeeld zijn de verkiezingen. Nu mag ik mij, zegt men, niet met politiek bemoeien. Dat wordt als wijsheid meegegeven. Als pastoor moet je er zijn voor alle mensen. Maar toch, de verkiezingen zijn voorbij, dus is het nu 'achteraf' praten.

Bij de verkiezingen ging het dus zeker niet over Jezus. Integendeel en bij de commentaren achteraf ook al niet, helemaal niet zelfs. Daar ging het over heel anderen zaken. Maar, (en daar ben je dan toch misschien pastoor voor) wat mij opviel was dat het woord sociaal en menselijk zo vaak viel: hart hebben voor mensen; je inzet voor hen; boos en verontwaardigd zijn over voedselbanken; het niet kunnen begrijpen dat in ons rijke land zoveel mensen tegen een absoluut minimum aanzitten; het onverteerbaar vinden dat een meisje dat in haar laatste jaar van de middelbare school zit hier niet haar diploma mag halen, maar het land uit moet!

Zijn dat niet allemaal zaken die te maken hebben met gerechtigheid en eerlijkheid? Jezus had geen politiekprogramma. Van Hem werd gezegd dat hij het "Woord is dat is vlees geworden". Sint Jan zegt dat. En dat Woord is niet anders dan gerechtigheid; eerlijkheid; behoud van de Schepping; jaloom; vrede. Dat alles zou Jezus volgens de eerste getuigen belichaamd hebben. Mooi he! Dus toch!? "Voor alles krijg je een handboek, maar niet voor het leven", zei een moeder op de ouderavond van de Eerste Communie. Ik kon niet nalaten om te zeggen en de Bijbel dan? Die verhalen over Jezus. Wat zijn ze anders?

*Pastor Mattie Jeukens ofm*





Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

Frankenstraat 53  
Tel.: 363 48 15  
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

## Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.  
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw  
voeten fijn verzorgd, en dat voor .....slechts € 12,50*

*S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121*

Modeschoenen  
**Bosch**

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121**  
**'s maandags gesloten geen koopavond**

**GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK**



*Damessalon*  
**GUUS LOONTJENS**

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1  
6224 VT Maastricht  
Tel.: 363 47 02

*Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !*

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H. Guliëlms  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

**Parochieadres:**  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw  
van Lourdes en  
H. Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

**• WEGWIJS •**

en

**'t KLÖKSKE**

**Pastor Mattie Jeukens ofm**  
**Voltastraat 25, tel.: 363 43 48**

Jaargang 56 nr.: 7

2 april 2006

**OP WEG NAAR PASEN!**  
Hoe dan ook!

Dat we  
- wat ons ook toevallt, overkomt,  
waarmee we ook te stellen krijgen -  
dat we de hoop,  
verankerd voorbij de horizon,  
niet opgeven.  
Zalig Pasen.

Dat we  
- al wordt het pad versperd,  
is de weg geblokkeerd -  
dat we het vertrouwen  
in de komst van echt en recht  
niet opzeggen.  
Zalig Pasen.

Dat we  
- wat het ook vraagt en van ons vergt -  
niet wegblijven waar we nodig zijn,  
niet ontlopen wat ons zwaar valt,  
dat we allen die op ons vertrouwen  
niet teleurstellen.  
Zalig Pasen.

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK inaastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

beffensfels  
brulotten  
vergaderingen  
verenigingskaaktrufferten  
bedrijfsfeesten



het pand in het TREFCENTRUM

### VASTENZAKJE

Bij deze Wegwijs vinden de mensen die niet bij de Guliëlmus parochie horen opnieuw een Vastenzakje. U kunt het in leveren in de kerk of op de pastorie in de brievenbus. In het gebied van de parochie H. Guliëlmus zijn de zakjes deur aan deur opgehaald. Het is een geweldige inspanning geweest. Dankzij deze inspanning heeft het 418,95 euro opgebracht. Dank u wel. Het is juist in deze veertigdagentijd een concrete vorm van solidariteit. Misschien zijn er ook mensen te vinden die de zakjes zouden willen ophalen in het gebied van de H. Familie en Onze Lieve Vrouw van Lourdes? Een ander jaar misschien. pastor Mattie Jeukens ofm

#### Maandag 10 april

9.00 (OLV) overl. fam. Bonten-Cobben

#### Dinsdag 11 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Boetenviering / voor de zielen in het vagevuur

#### Woensdag 12 april

9.00 (OLV) Boeteviering / voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-van Lijf

#### Donderdag 13 april **WITTE DONDERDAG**

19.00 (OLV) mevr. Corrie v.d. Berg / Bijz. int. (fam. M.) / Pater Bert Kruydenberg ofm

#### Vrijdag 14 april **GOEDE VRIJDAG**

15.00 (OLV) Kruisweg en bloemenhulde

19.00 (G) Lijdensverhaal en bloemenhulde

#### Zaterdag 15 april **PAASZATERDAG**

20.00 (OLV) Rika Heubel-Raike / Ankie Bovens-Slijkoord / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Annie Bessems-Creemers / Mary Castermans-Cörvers / mevr. Annie Freens-Vermeeren / mevr. Lie Verwey-Vrancken / dhr. Jos Franssen

#### Zondag 16 april **PASEN**

9.15 (G) mevr. Netteke Keersemeekers-Reneerkens / mevr. Corrie v.d. Berg / voor de afvalligen v.h. katholieke geloof

10.30 (OLV) jrd. dhr. Loks-Reinards / echtel. Muller-Bouckaert / overl. ouders Musson-Moonen en zoon Willem / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / mevr. Bep Gilissen / dhr. Cor Buteyn / dhr. Willy Cobben / Pater James Essandoh / voor kinderen en kleinkinderen / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / jrd. Bèr Heemskerk / mevr. Luzia Smits-Croé / dhr. Pierre Mays

#### Maandag 17 april **TWEDE PAASDAG**

9.15 (G) ter nagedachtenis aan Mgr. Dr. G. Lemmens / dhr. Hen Remmers / mevr. Tiny Boumans

10.30 (OLV) mevr. Leny Jeukens-Frijns / overl. fam. Claessens-Adams

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

## GOEDE WEEK

Voor afgaande aan Pasen op 16 april is er de Goede Week, waarbij we Jezus willen volgen vanaf de intocht in Jeruzalem op Palmzondag, waarop iedereen een groen palmtakje krijgt. Op Palmzondag mogen de kinderen met hun Palmpasen naar de kerk komen. We zegenen hem. We willen op Witte Donderdag om 19.00 uur met Jezus aantafel gaan om het Laatste Avondmaal te vieren. Op Goede Vrijdag om 15.00 uur staan we stil bij zijn kruisweg en om 19.00 uur in de Guliëlmuskerk lezen we het lijdensverhaal en brengen een bloemenhulde aan het kruis. Met de Paaswake op zaterdagavond 15 april om 20.00 uur ontsteken we aan het Paasvuur de nieuwe Paaskaars, en Paaszondag is het uitbundig exultet van de Paaswake opnieuw te beleven in de vieringen in de Guliëlmus en OLV van Lourdes. Welkom.

## BOETEVIERING

Op dinsdagavond tijdens de normale viering van de dinsdagavond die om 19.00 uur begint, is er in de Guliëlmuskerk een boeteviering. In de OLV van Lourdes is de boeteviering tijdens de eucharistie van 09.00 uur.

## KUNST IN DE TOREN

Hebt u het ook op Stadlicht gezien? In de toren van onze kerk wordt een nieuwe toren gebouwd samen met de kinderen van de Theresiaschool die 75 jaar bestaat. Als de toren in de toren klaar is mag iedereen komen kijken. U hoort het nog.

## EEN SPREKEND KRUIS

Op woensdagavond 5 april om 20.00 uur is er in de sacristie van de kerk een bezinningsavond als voorbereiding op Pasen. Het Thema is de uitleg bij het kruis van San Damiano dat tegen Franciscus gezegd zou hebben: "Franciscus, herstel mijn kerk". Wat zou dat kruis ons nu in 2006 kunnen zeggen? De inleiding is door pastor Mattie Jeukens ofm aan de hand van lichtbeelden. Welkom.

## DE GULDENACTIE

De Guldenactie van de Guliëlmuskerk van afgelopen maand heeft 108,45 opgebracht. Heel veel dank voor uw extra euro voor het onderhoud van de kerk.

## GASTKOOR

Op zondag 12 maart was het Vredeskoor uit Nuth bij ons de gast. Het was goed om ook een ander koor te horen zingen in onze kerk. Dank aan de leden van ons koor die het gastkoor na de viering aller hartelijkst met koffie, thee en vla hebben onthaald.

## VOORJAAR

Nu wordt het tijd dat er een einde komt aan de koude Oostenwind en de wind van het nieuwe leven mag gaan waaien, die verwarmt en doet leven; de wind van de Geest. Bent u er klaar voor?

## COMMUNIE MET PASEN

Zij die niet in staat zijn om met de Pasen naar de kerk te komen, kunnen thuis de communie krijgen met Witte Donderdag. Bel even naar de pastorie, 363 43 48. Daar kunt u ook aanbellen voor een persoonlijke biecht.



## GEDOOPT

Op zondag 19 maart, feest van Sint Jozef is **Myka Bosch** gedoopt, de zoon van Mark en Mouth Bosch – Peerboom van de Voltastraat. Dat de opname van Myka in de geloofsgemeenschap ons allen tot zegen mag zijn.



## OVERLEDEN

Op 15 maart overleed thuis omgeven door wie haar lief en dierbaar waren **Dina Raemaekers – Dresen** in de leeftijd van 91 jaar. Op zaterdag 18 maart hebben we afscheid van haar genomen in de Guliëlmuskerk, die haar lief en dierbaar was. Daarna is zij bijgezet in het graf van haar man Bèr Raemaekers op Oostermaas. Zij was altijd de spil van haar gezin geweest. Heel lang heeft zij gewoond op de Czaar Peterstraat, de laatste vijfjaar samen met haar zoon Jean op de Spinxlunet. Zij heeft verdriet en pijn gekend maar ook hele mooie dingen mogen beleven. Een rijk leven met veel om dankbaar om te zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES  
en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

*Speciale collecte voor onze eigen kerk*

Zaterdag 1 april

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / mevr. Netta Palmen-Smeets / tot zekere intentie / mevr. P. Medenbach-Vleugels

Zondag 2 april **VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD**

9.15 (G) Mevr. Tiny Boumans  
10.30 (OLV) zwd. Mevr. Bertha Haupt-Dessart / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. leden / echtel. Muller-Boukaert / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs / mevr. Bertha Bijlders-v.d. Venne / mevr. Leny Knubben-van Heur / Bijz. int. (fam. M.) / mevr. Tilkin-Franssen

Maandag 3 april

9.00 (OLV) overl. v.d. fam. Haan-Gerritsma

Dinsdag 4 april

18.30 (G) Rozenkrans  
19.00 (G) mevr. Nelleke Borawitz-Hankel

Woensdag 5 april

9.00 (OLV) Woord- en Communiedienst

Vrijdag 7 april **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

9.00 (OLV) voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 8 april

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / jrd. echtel. Pluis-Jongen / Mary Castermans-Cörvers / dhr. Theo Reinders

Zondag 9 april

9.15 (G) Bertha Frijns en fam. / Jean Savelberg en Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt en Louis de Jong  
10.30 (OLV) dhr. Fons Hogenboom / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / mevr. Corrie v.d. Berg (Zangkoor St. Theresia) / mevr. Maria Bessems-Vliegen

HET IS MAAR HOE JE HET BEKIJKT!

Van een vriend kreeg ik een dezer dagen een pocketboekje van H. Oosterhuis: "Godweet, komt het goed". De optimist! In deze tijd van verwarring, van vertechnisering, van druk op mensen om te presteren, verarming van bejaarden en alleenstaande moeders, druk op moeders om te gaan bijverdienen, deed die korte zin me toch goed. Hier sprak vertrouwen uit in de toekomst. En van een geloven in het goede van Gods mensen. Het deed me denken aan dat verhaal van Jesus van Nazaret, zelf dorpsstimmerman/aannemer, over een boer. Die gaat naar zijn land, maakt de grond wat los, gooit maar weer eens wat stenen aan de kant, hakt wat doornstruiken om, strooit dan het zaad uit en ...gaat naar huis. Hij eet en drinkt en slaapt, heeft vrouw en kinderen lief. Dan enkele maanden later pakt hij op een goede morgen zijn sikkelmes en gaat het graan oogsten. Zo gaat dat vaak met mensen.

God wist: het gaat wel goed met mensen.

Dat is dus een kant. Maar ik hoor en zie ook andere kanten.

- Waar moet ik de komende week eten voor de kinderen van kopen?
- Mijn man was pas 68. Drie maanden van veel pijn en nu is hij dood.
- Waarom laten mijn kinderen- nu ik oud ben -mij in de steek?
- Mijn vriend herhaalde steeds maar dat hij van me hield. Ik heb dus nu een baby en geen vriend.

- Ik voel soms de grijnslach van de burens als ik langsloop: ha, ha, het gaat haar dus toch niet zo goed.

Ik heb daar geen antwoord op. Ik ben ook maar een mens.

Ik wordt ook kwaad als er dingen zwaar tegenvallen. Ik ken ook de momenten dat ik met woorden van Huub Oosterhuis die God zou willen toeroepen:

God, je hebt je toch beschikbaar gesteld!

We mochten je roepen, heb je gezegd,

'IK ZAL ER ZIJN', zo was toch je naam!

Jij, die gezegd hebt: 'Troost mijn volk'

Voor hen, die eenzaam tegen de vlakke slaan,  
voor hen die niets meer hebben dan ongeluk,  
is er geen troost, geen woord dat redt.

Ben jij die vriend die hen omhooghaalt?

En hij, die zoon van God genoemd wordt, zegt dan:

Ga, leef, heb lief; je geloven zal je redding zijn.

Godweet, komt het goed.

*Mat Paulssen*

Mr. D.Koeleman  
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel  
*Advocaten en Procureurs  
Algemene rechtspraktijk*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

## KNOBEN OPTIEK



**CONTACTLENZEN OP VOORRAAD**

Scharnerweg 61 tel.: 363 53 08

## STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur  
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur  
Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

Frankenstraat 53  
Tel.: 043-634815 Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

**HIER HAD UW ADVERTENTIE**

**KUNNEN STAAN !!!!!**

**INTERESSE?.....BEL 3623832**



Parochie H. Guliélmus  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06  
Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

**• WEGWIJS •**

en

**'t KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 8

15 april 2006

## HET GRAF IS LEEG

Een lege blik in hun ogen.  
Een lege plaats in hun hart.  
Stukgeslagen dromen,  
die een leegte achterlieten.  
Het verlies van degenen,  
die hun leven inhoud gaf,  
in zo'n toestand moeten  
de leerlingen van Jezus  
na zijn dood geweest zijn.

Tot het opeens anders was.  
De leegte gevuld werd.  
Hun leven niet langer leeg was,  
maar nieuwe inhoud kreeg.  
Er zijn geen woorden voor  
om die ervaring te beschrijven.  
Maar ze waren er vol van  
en zeiden opgewonden:  
"Het graf is leeg".

Nieuwe hoop vervulde hen,  
nieuwe moed en kracht  
en nieuwe perspectieven.  
Ze stonden op en gingen verder.  
Bruisend van energie  
vertelden ze aan iedereen  
wat het leven inhoud geeft.  
Dat God de leegte opvult  
met nieuw even.

**ZALIG PASEN**

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragereentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels  
brulofsten  
vergaderingen  
veronigingsactiviteiten  
bedrijfsfeesten



het zand in het TREFCENTRUM

### JAARLIJKS PAROCHIE UITSTAPJE NAAR ROLDUC EN ANDREASKERK

Op woensdagmiddag 31 mei staat het jaarlijkse parochie uitstapje gepland. We willen die dag een bezoek brengen aan de abdij van Rolduc, Kerkrade, waar we een rondleiding krijgen door het historische complex. Aansluitend gaan we dan naar de Andreaskerk in Heerlen. De Andreaskerk is een moderne kerk die half onder de grond is gebouwd. Hier is er gelegenheid om een kopje koffie en wat vlaai te eten en zal de dag worden afgesloten met een H. Mis in de kerk. We denken rond 12.00 uur te vertrekken en om 18.00 uur weer thuis te zijn. Kosten: ongeveer €10,-. Als u mee wilt gaan, neem dan even contact op met de pastorie.

Dinsdag 18 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 Greta Kanters-Moling

Woensdag 19 april

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf / mevr. Mechtild van Vloten

Zaterdag 22 april

19.00 (OLV) mevr. Maria Pluymen en overl. familieleden / over. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers

Zondag 23 april **BELOKEN PASEN**

9.15 (G) zeswekendienst mevr. Dina Raemaeker-Dresen / dhr. Leo Kerstel / mevr. Greta Kanters-Moling

10.30 (OLV) mevr. Ria Passau van Laenen / dhr. Wily Franssen / Giel Abraas (verjaardag) / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / dhr. Theo Reinders

Maandag 24 april

9.00 (OLV) familie Smeets en familie Rongen / Lucas Haan

Dinsdag 25 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 mevr. Nelleke Borowitz-Hankel

Woensdag 26 april

9.00 (OLV) Voor de levenden en overledenen van de familie Vandewall-van Lijf

Zaterdag 29 april

19.00 (OLV) overledenen van de familie Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers.

Zondag 30 april **DERDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) dhr. Leo Kerstel / dhr. Hubertus Raemaekers / overledenen van de familie Steps

10.30 (OLV) echtel. Riëks en Thea Stoffels-Wijts / mevr. Corrie van de Berg-Smits / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / mevr. Ankie Bovens-Slijkoord

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

## NIEUWE VERLICHTING IN DE O.L. VROUW VAN LOURDESKERK

Misschien hebt u het al gezien, er schijnt nieuw licht in onze kerk en de duisternis neemt het graag aan. De oude verlichting was van 1983 en de armaturen voldeden, wat de lichtopbrengst betreft, niet meer aan de normen van deze tijd, zeker als men bedenkt dat de ogen van de meeste huidige kerkgangers niet meer zo jong zijn! Bij gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van onze pastor Hub Bovend'eerd was het zijn wens een gedeelte van het jubileumcadeau te besteden aan een nieuwe verlichting in de kerk.

Zo ontstond er een aardig startbedrag om serieus een nieuw lichtplan te maken. En het is gelukt. Na een schuchtere poging om het eenvoudig op te lossen voor weinig geld, bleek toch een grootsere aanpak nodig om een behoorlijk resultaat te bereiken.

Op advies van het Bisdom hebben wij de firma QC FACTORY ingeschakeld. Bij deze firma zag men kans om de bestaande 12-hoekige pendelarmaturen van een totaal nieuw eigentijds binnenwerk te voorzien. Tevens werd de verlichting uitgebreid met een aantal inbouwarmaturen voor montage in het plafond.

Hoewel er gebruik gemaakt is van de bestaande armaturen zijn de kosten aanzienlijk, namelijk ca. €12.500,-. Maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn. Als u dat ook vindt en ook nog toevallig ergens wat geld heeft liggen, dan weet u wel waar u dat kwijt kunt.

Pastor Bovend'eerd, bedankt voor uw initiatief!

## ZALIG PASEN

Van harte een zalig Pasen toegewenst, dat na alle koude die maar niet uit de lucht wil wijken met de Pasen werkelijk een nieuw voorjaar mag baan breken, een nieuw voorjaar met echte nieuwe mogelijkheden, met nieuw leven, ook voor hen die het deze winter erg moeilijk hebben gehad. Pastor Mattie Jeukens ofm

## VOOR ELKAAR INVULLEN

Wat is dat toch met ons mensen. Over het algemeen vullen we het te vaak en te snel voor de ander in. 'Je zult wel druk zijn, ik kom maar niet.' 'Je zult wel geen tijd hebben, ik vraag jou maar niet.'

Hoe vaak ik dit zelf al niet heb ervaren. Ontelbare keren inmiddels, en wie herkent het niet. Alsof je zelf niet gewoon nee kunt zeggen als het even echt niet uitkomt. Alsof u of jij niet eerlijk durft te zijn.

Ik denk dat mensen het nogal eens als excuus gebruiken: zeggen dat de ander het vast druk heeft, maar ondertussen zelf geen tijd voor de ander (over)hebben. Je verschuilen achter, hoe jammer toch.

Onlangs nog maakte ik het mee. Er kwam iemand op de thee. Ze deelde haar sores en zat, toen ik net even iets belangrijks wilde vertellen, steeds op haar horloge te kijken. Ineens stond ze op: 'Kom, ik ga maar weer eens, want jij bent moe.'

Ik keek haar aan en zei vriendelijk: 'Je mag het ook gewoon zeggen hoor als je andere dingen op je programma hebt.' Ze kleurde en wist niet hoe snel ze buiten moest komen.

Niet veel later sprak ik hier met een pastoor over. Hij komt het in zijn parochie ook dikwijls tegen en begreep precies wat ik bedoelde. Mensen denken nogal eens voor hem. 'De pastoor had van de week al twee begrafenissen, ik zal hem maar niet vragen of hij nu ik een nare ziekenhuisuitslag heb gekregen tijd voor me heeft.' Maar de pastoor kan heel goed zelf zijn grenzen bewaken, een datum voor een afspraak vooruit plannen. O zeker, het is niet altijd eigenbelang waarom mensen het voor elkaar invullen, je hebt ook mensen die te bescheiden zijn en daarom de ander niet lastig willen vallen. Maar laten we het ook dan aan de ander overlaten. Want het kan ook in zo'n situatie kwetsend zijn als we niet op andermans eerlijkheid vertrouwen.

Ik heb zomaar ineens zin in een bezoekje, maar kan er door mijn omstandigheden niet zelf op uit. Ik pak de telefoon en bel een vriendin. Gebruik geen omslachtige zinnen als 'als het je eventueel soms misschien gelegen komt, heb jij dan zin in een kop thee.' Nee, ik zeg als ze opneemt: 'Hoi, heb je zin om een kop thee te komen drinken?'

Ze antwoordt: 'Zin wel, maar tijd even niet, maar wat denk je van morgenmiddag 15.00 uur?'

'Komt prima uit, ik verheug me erop, tot dan.'

Ik leg neer en vul de afspraak in mijn agenda in.

C.v.R.



## GEDOOPT

Op zaterdag 1 april, geen grap, is Diony Lauwerijssen gedoopt, de zoon van Marco en Carina Lauwerijssen – Wijsen uit de Kasteel Rimburlaan 31. We hopen dat de opname in de geloofsgemeenschap veel zegen mag geven aan Diony en aan ons allen.

## OVERLEDEN



Op 31 maart overleed in de Koepelhof Tiny Ubachs – Knooren in de leeftijd van 78 jaar. Voor de Koepelhof heeft zij op het Hofmeierplein gewoond. Haar dochter Sophie woont in de Burgemeester van Akenstraat. Het verlies van haar man was Tiny met het jaar zwaarder gaan voelen. Bèr was overleden op 31 december 2000. Tiny had een hart van goud. Haar deel gehad aan de pijn en het verdriet en ook de armoede gekend. Gelukkig heeft zij ook het geluk mogen proeven. Het geluk dat ze nu ook mag hebben, verenigd met haar man Bèr. De uitvaart was op 5 april in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes met aansluitend de bijzetting op Oostermaas.

### DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

#### Zaterdag 15 april **PAASZATERDAG**

20.00 **(OLV)** Rika Heubel-Raike / Ankie Bovens-Slijkoord / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg en echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Annie Bessems-Creemers / Mary Castermans-Cörvers / mevr. Annie Freens-Vermeeren / mevr. Lie Verwey-Vrancken / dhr. Jos Franssen

#### Zondag 16 april **PASEN**

9.15 **(G)** mevr. Netteke Keersemeeckers-Reneerkens / mevr. Corrie v.d. Berg / voor de afvalligen v.h. katholieke geloof

10.30 **(OLV)** jrd. dhr. Loks-Reinards / echtel. Muller-Bouckaert / overl. ouders Musson-Moonen en zoon Willem / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / mevr. Bep Gilissen / dhr. Cor Buteyn / dhr. Willy Cobben / Pater James Essandoh / voor kinderen en kleinkinderen / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / jrd. Bèr Heemskerk / mevr. Luzia Smits-Croé / dhr. Pierre Mays

#### Maandag 17 april **TWEDE PAASDAG**

9.15 **(G)** ter nagedachtenis aan Mgr. Dr. G. Lemmens / dhr. Hen Remmers

10.30 **(OLV)** mevr. Leny Jeukens-Frijns / overl. fam. Claessens-Adams / mevr. Bertha Haupt-Dessart

## KERK ALS WERKPLAATS, WAAR MENSEN GEMEENSCHAP VORMEN

Voor de meeste mensen is de kerk een ver van mijn bed show geworden. Kerk? Daar wordt op zondag de H. Mis gedaan voor een steeds kleiner groepje kerkgangers. De meeste mensen hebben slechts incidenteel nog met de kerk te maken bijv. bij een doop, een eerste H. Communie of een uitvaart. Voor de rest is een kerk vaak letterlijk een monument. Een markant gebouw in de wijk, waarvan de deur meestal op slot is en waarvan je wat afbeeldingen op kalenders tegenkomt.

Een paar weken geleden hebben Mattie Jeukens, Mat Paulssen en ik, samen met verschillende collega's deelgenomen aan een themadag over de vraag welke positie de kerk in moet nemen in de samenleving. De dag werd afgesloten met een discussie in het Trefcentrum, waarbij ook wethouder Costongs en het welzijnswerk van Wittevrouwenveld en Wyckerveld was vertegenwoordigd. Alle deelnemers waren het erover eens dat de kerk naast de liturgie (bijv. zondagse mis) ook een maatschappelijke taak heeft en juist hierdoor een meerwaarde kan hebben in een wijk. De vraag is alleen hoe? Bovendien staan bewoners van een wijk daar wel echt op te wachten? Voor ons staat in ieder geval vast dat wij als kerk een bijdrage willen leveren aan het geluk en welzijn van de bewoners van de wijk. Niet om er zelf beter van te worden, niet om de kerk vol te krijgen, maar om de gemeenschap ten dienste te zijn. De afgelopen tijd hebben zich spontaan een paar concrete dingen aangediend. De kerktoren is geopend voor een kunstproject van de kinderen van de Theresiaschool, die de toren van Babel hebben gebouwd. Er worden ruimte en faciliteiten beschikbaar gesteld voor het kinderkoor Die Vaan Us en de krypte onder de kerk wordt gebruikt door de kinder kunstkaravaan en enkele wijkbewoners die een kerststal en wie-weet-wat-nog-meer willen gaan bouwen. Zo is de kerk opeens geen doods monument meer, maar een bruisende werkplaats van mensen uit de wijk die niet alleen enthousiast bouwen, knutselen en zingen, maar bovenal samen zijn en ook al is het maar voor de tijd van hun samenzijn even gemeenschap vormen.

Harrie Lamers





Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

Frankenstraat 53  
Tel.: 363 48 15  
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

## *Pedicure Mouth*

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.  
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw  
voeten fijn verzorgd, en dat voor .....slechts € 12,50*

*S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121*

Modeschoenen  
**Bosch**

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121**  
**'s maandags gesloten geen koopavond**

**GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK**



*Damessalon*  
**GUUS LOONTJENS**

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1  
6224 VT Maastricht  
Tel.: 363 47 02

*Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !*

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H.Giliëlmus  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

**Parochieadres:**  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

## • WEGWIJS •

en

't *KLÖKSKE*

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 9

29 april 2006

### GELOVEN

Stilte van de nacht...

Het licht is uit.  
Het huis ademt rust.  
Ik hoor alleen  
het kloppen van mijn hart.  
Voor mijn geestesoog  
schuiven de beelden  
van vandaag voorbij  
als in een film.

Wat moet ik met  
de ervaringen  
die ik geen plek kan geven?  
Waarom blijven juist  
die beelden haken  
waarmee ik me  
geen raad weet?  
Telkens zie ik ze terug...

Opeens komen  
de woorden als vanzelf.  
Woorden van spijt,  
van verdriet, van woede  
rollen als gedachten  
door de stilte van de nacht.  
Het voelt vertrouwd:  
net of er iemand luistert.

Bidden kun je het  
misschien niet noemen  
of... toch wel?

N.N.

Wanneer je een mens,....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel. 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

beffenstels  
bruiloften  
vergaderingen  
vereningingsactiviteiten  
bedrijfsfeesten



het zonnig in het TREFCENTRUM

### ZONNEBLOEM MAASTRICHT GAAT LEDEN WERVEN!

Dat gebeurt van 8 tot 18 mei. U zult dan in heel Maastricht Zonnebloemvlaggen, spandoeken en posters zien. De Zonnebloem is op zoek naar nieuwe leden. Ook de afdeling Witte Vrouwenveld en de afdeling Wyckerveld doen daar aan mee. Bent u nog geen lid van de Zonnebloem dan kunt u dat worden voor slechts € 12,- per jaar.

Er wordt tussen 8 en 18 mei een telefonische ledenwervingsactie gehouden. Ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom en kent u mensen (ouderen, gehandicapten, eenzamen, enz.) die graag bezoek willen krijgen van iemand van de Zonnebloem laat ons dat dan weten.

U kunt contact opnemen met:

Liesbeth Ammerlaan, Telefoonnummer: 347 81 60 of

Tiny Lexis, Telefoonnummer: 362 07 01

Voor meer informatie kunt u terecht op: [www.zonnebloem.nl](http://www.zonnebloem.nl)

19.00 (G) Pater Jos Boderoes ofm

Woensdag 3 mei

9.00 (OLV) Woord- en Communiedienst

Vrijdag 5 mei **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

9.00 (OLV) mevr. Corrie v.d. Berg / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 6 mei

*in dit weekend speciale collecte voor onze eigen kerk.*

19.00 (OLV) zwd. mevr. Tiny Ubachs-Knooren / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / dhr. Fons Hogenboom / mevr. Leny Knubben-van Heur / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Netta Palmen-Smeets

Zondag 7 mei **VIERDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) mevr. Lewis Coolen-Scharis / mevr. Netteke Keerssemeeckers-Reneerkens

10.30 (OLV) Eerste Communie / mevr. Anna Bollen en fam / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / tot zekere intentie (fam. M.) / mevr. Maria Bessems-Vliegen

Maandag 8 mei

9.00 (OLV) fam. Rongen en de fam. Smeets

Dinsdag 9 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) mevr. Greta Kanters-Moling

Woensdag 10 mei

9.00 (OLV) Woord- en Communieviering

Zaterdag 13 mei **SINT SERVAAS**

19.00 (OLV) Pater Paul Chapel ofm / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / José op den Oordt en zoon Bert / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Corrie v.d. Berg / mevr. Bep Gilissen / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Annie Freens-Vermeren

Zondag 14 mei

**VIJFDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) voor het behoud en voortgang van het geloof in de Guliëlmusparochie / Jean Savelberg en Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt en Louis de Jong

10.30 (OLV) jrd. echtel. Lemmens-Dautzenberg en zoon Marchel / echtel. Muller-Bouckaert / overl. fam. Schippers-Jamin / jrd. deken Karel Receveur / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / dhr. Pierre Mays / mevr. Rika Heubel-Raïke / jrd. echtel. Huynen-Mullers / mevr. Luzia Smits-Croé

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

Wij hopen en wensen dat de doop van deze drie kinderen voor ons allemaal een geluk en zegen mag betekenen.

Alles goeds voor hen en hun ouders op hun tocht door het leven.



#### OVERLEDEN:

Op Witte Donderdag 13 april overleed in het ziekenhuis Mathieu Bessems in de leeftijd van 92 jaar. Sinds 24 maart 1976 was hij weduwnaar van Joanna Bessems-Vincken. Zonder zijn vrouw verder te moeten was heel zwaar en nu het leven op het einde zelf een last werd, wilde hij heel graag naar haar terug. Hoe goed verzorgd ook de laatste jaren op Grubbeveld. Het was goed geweest. Hij was een zorgzame vader voor zijn negen kinderen. Met hem komt voelbaar een tijdperk aan zijn einde van het gezin met veel kinderen, een moeder die thuis zorgt en pa die erop uit gaat om te zorgen dat thuis alles kan zijn wat nodig is. Het afscheid hebben we op donderdag 20 april gevierd in de OLV van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Heerlen plaats vond.

Op Tweede Paasdag overleed heel vredig en rustig Eugenie Hendriks-Maijs in de leeftijd van 83 jaar, zij was de echtgenote van Harie Hendriks met wie zij 63 jaar in lief en leed verbonden is geweest. Zij hebben drie kinderen. Zij was een echte moeder door haar man en kinderen op handen gedragen tot het einde toe. Elke dag waren haar dochter en schoondochter wel even bij haar en vader. Bescheidenheid en eenvoud tekent hen. Ook hier is het de man die erop uit gaat en de vrouw die thuis zorgt dat alles op wieltjes loopt en als oma is zij een feest voor haar kleindochters. Op vrijdag 21 april hebben we haar terug gegeven aan onze heer en schepper in de kerk van de H. Guliëlmus, daarna vond in Geleen de crematieplechtigheid plaats.

#### DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 29 april

19.00 (OLV) overledenen van de familie Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers.

Zondag 30 april **DERDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) dhr. Leo Kerstel / dhr. Hubertus Raemaekers / overledenen van de familie Steps

10.30 (OLV) echtel. Rieks en Thea Stoffels-Wijts / mevr. Corrie van de Berg-Smits / mevr. Bertha TilkinFranssen / mevr. Ankie Bovens-Slijkoord / bijz. intentie (fam. M.)

Maandag 1 mei

9.00 (OLV) voor alle slachtoffers v.d. oorlog (comité dodenherd.)

Dinsdag 2 mei

18.30 (G) Rozenkrans

#### TERUGBLIK OP PASEN

Ongelooflijk hoe het steeds weer anders gaat dan je denkt. Dit jaar stond Pasen voor mij in het teken van een zware verkoudheid. Ik ben er verbaasd over dat ik op één na alle diensten heb kunnen en mogen doen. Maar het was wel dankzij Math en Harrie letterlijk naast me in de vieringen, zo waren we zichtbaar een team en met Lucie op de achtergrond. De vieringen kregen door alles een voelbare lading. Het begon prachtig met de kinderen op Palmpasen. Ze waren gewoon voorbeeldig en wisten nog alles van wat zaterdag verteld was over de Palmpasen. Ook dat er 20 zilverlingen waren, waar Jezus voor verkocht was door Judas. Hier moet ik elders in het blad op terugkomen. Want ik heb ze iets fouts geleerd. De Palm Pasen was een echte intocht in de Goede Week. De boetevieringen op dinsdag en woensdag met de eerste lezing uit het boek van de Profeet Jesaja over de Lijdende Dienaar van de Heer waren een goede voorbereiding op Pasen.

Nieuw was dat we allen een glas wijn konden drinken. Dat was heel bijzonder met Witte Donderdag en voor herhaling vatbaar. Goede Vrijdag om 15.00 uur was de kruisweg in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes en 's avonds het Lijdensverhaal in de Guliëlmuskerk. Ik vind dat altijd weer heel indrukwekkend. Zaterdag en Zondag dan uitbundig Pasen met de klokken uit Rome die echt eieren hadden meegebracht. Ze waren lekker. Paasmaandag natuurlijk weer iets extra's voor de zangers op de pastorie. Dat is al ene traditie. Het voorjaar met het warme weer kan nu komen. Het is Pasen. De Heer leeft. Dank aan u allen die meegevierd, meegebeden en meegedaan hebben. O ja en er was nog een aangename verrassing. Er is nu ook een noveenkaars met de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Lourdes met de naam van het Wittevrouwenveld. Een mooie noveenkaars, voor de zelfde prijs als de anderen: € 3,40.

Pastor Mattie Jeukens ofm

#### RECTIFICATIE

De eerste rectificatie:

"Pastoor, het klopt niet". Het commentaar kwam al in de kerk. "Het moeten niet 20, maar 30 zilverlingen zijn waar Judas Jezus voor verkocht. We zijn het later gaan opzoeken in de Bijbel en jawel bij Matteus 26,14 - 16 kun je lezen: "14 Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters 15 en zei: 'Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?' Ze betaalden hem dertig zilverstukken. 16 Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren."

Ik heb er dus helemaal naast gezeten en de jongens en de meisjes iets onjuist geleerd. Bij deze hoop ik het zo recht te zetten. Dat kon nog wel, hoop ik.

Toch wil ik u niet onthouden hoe ik tot die fout kwam. Dat is toch een boeiend verhaal, al zeg ik het zelf. Het komt door de Bijbel zelf. Ik blijf een boeiend boek vinden. IK had ooit gehoord dat Jezus verkocht werd voor het zelfde bedrag als waar Jozef, de dromer, een van de zonen van vader Jakob als slaaf voor verkocht was.

Op de school van het Wyckerveld was ik juist 4 weken achter elkaar in het kader van de 40-dagentijd en de voorbereiding op Pasen bezig met het verhaal van Jozef in de communiegroep, groep 4 te vertellen. En jawel: de broeders van Jozef bleken Jozef voor 20 zilverlingen verkocht te hebben aan de Caravanhandelaren. Dat kun je nalezen in het boek Genesis 37, vers 28. Op het einde staat dan in 37,36 dat zij Jozef doorverkochten aan Potifar. In de film wordt dan toch het bedrag van 30 zilverlingen genoemd. Kunt u het nog volgen?

## TWEDE RECTIFICATIE

Nu we toch bezig zijn met fouten te herstellen, moet er nog een tweede fout recht gezet worden. Al weer in een preek heb ik gezegd dat het gebod; Eert uw vader en uw moeder het vijfde gebod zou zijn. Al weer fout. Het is me toch wat. Het is niet het vijfde, maar volgens onze katholieke kerk het vierde. Mensen die nog heel goed hun Catechismus kende wezen me daarop. Maar ook hier: als je de bijbel zelf er op naslaat dan blijkt die telling niet zo eenvoudig. Ik ben in een Joodsstudie boek gaan kijken en daar is het gebod: Eert uw vader en uw moeder niet het vierde, maar inderdaad het vijfde. Interessant he. Maar als je nu in de Bijbel zelf gaat kijken in het boek Exodus hoofdstuk 20 en je gaat zelf tellen dan heb je moeite om tot tien te komen. Ik bleef op 9 steken vandaar mijn probleem met het vierde en het vijfde gebod.

Het ligt toch allemaal niet zo vast in het geloof als je geneigd bent te denken. Neem je af en toe die Bijbel in de hand dan ontstaan er toch boeiende discussies met interessante vragen. het houdt het geheel levendig. Vrolijke bijbelstudie toegewenst.

En een compliment aan de goede luisteraars in de kerk.

*Pastor Mattie Jeukens ofm.*

## LES CHAPEAUX NOIRS 10 JAAR – JUBILEUMCONCERT

Met dit concert willen we vieren dat wij 10 jaar bestaan, het programma bestaat dan ook uit een selectie van koorwerken die wij de laatste 10 jaar hebben gezongen aangevuld met een enkel nieuw ingestudeerd werk. U krijgt dus, zoals u van ons gewend bent, een zeer gevarieerd programma. Een programma met liederen uit diverse talen, van diverse stijlen en uit diverse stijlperiodes.

Voor wie het nog niet weet: Les Chapeaux Noirs is het gemengd koor dat op maandagavond in de sacristie van onze kerk repeteert, het is

het koor dat medewerking verleent aan het kerstconcert, de kerstviering en dit jaar ook de paasviering.

We zingen nog steeds onder het motto: samen gezellig zingen.

Als vanouds met Carla Zwaneveld als dirigent, verder met Riet Dautzenberg aan de piano en met al onze zangers op het podium.

Wij hopen dat u met ons mee wilt vieren op: 28 april - 20.00 uur

Het Magisch Theatertje - Molenweg 4 - 6225 NC Maastricht.

Zondag 30 april zal het koor Chapeaux Noirs de eucharistievering van 10.30 uur muzikaal ondersteunen. Met ons gebed willen wij het koor ondersteunen dat zij steeds weer de juiste harmonieën vinden in dat wonderlijk samenspel van noten en zang, in muziek en tekst. Proficiat en ga door, wij verlenen u graag en van harte gastvrijheid in de sacristie.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

## EERSTE COMMUNIE ZONDAG 7 MEI

Op zondag 7 mei doen acht kinderen hun Eerste Heilige Communie. De tweede groep doet op 25 mei hun Eerste Heilige Communie. Traditioneel werd er op de eerste zondag van mei in de H. Familiekerk van Wyckerveld de Eerste Heilige Communie gedaan. Wij houden deze dag graag in ere. We wensen de kinderen en hun families een heel fijn zonnig feest en dat hun Eerste Communie hen mag helpen te delen met anderen en zo gelukkige mensen te worden. De kinderen zijn:

Savannah Boumans

Glenn Bergenhuizen

Jordy Hofman

Keanu van Loo

Demi Peerboom

Erwin Swampillai

Desiree Vleugels

Jordy Retz



## GEDOOPT:

Op Paaszondag werd **John Schonk** uit Rijswijk in onze kerk gedoopt. Tevens heeft hij toen het Vormsel ontvangen en zijn eerste communie. Joachim en Judith, zoon en schoondochter wonen in onze parochie en zo kwam John hier verzeild om opgenomen te worden in onze kerk. Dat het John en zijn gezin en ons allen tot zegen mag zijn.

Op zondag 23 april zijn gedoopt:

**Charissa Remmers**, de dochter van Peter en Kelly Remmers-Bartels werd in de OLV van Lourdes gedoopt. Het gezin woont op de Aartshertogenstraat.

**Britt Welotte**, de dochter van Maurice en Tamara Werlotte-Ramakers in de Gulielmuskerk. Het gezin woont in Nazareth.

Mr. D.Koeleman  
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel  
*Advocaten en Procureurs  
Algemene rechtspraktijk*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

## KNOBEN OPTIEK



*GRATIS OOGMETING*

**CONTACTLENZEN OP VOORRAAD**

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

## STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur  
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

Frankenstraat 53  
Tel.: 043-634815 Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

**HIER HAD UW ADVERTENTIE**

**KUNNEN STAAN !!!!!**

**INTERESSE?.....BEL 3623832**



Parochie H. Guliëlmus  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

## • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 10

13 mei 2006

### OP ZOEK

Zoveel mensen op zoek  
naar een veilige plek.  
Ontworteld en ontheemd,  
omdat hun geboortegrond  
ze geen zekerheid meer bood.  
Omdat ze hun leven  
niet zeker waren  
op de plek waar ze woonden.  
Zoveel mensen op zoek  
naar een plek  
waar ze welkom zijn.

En soms zijn we zelf  
rusteloos op zoek  
naar een plek  
waar we kunnen aarden.  
Niet thuis bij onszelf,  
omdat verdriet en wanhoop  
alle ruimte opslokken.  
Op zoek naar een plek  
waar warmte is en troost:  
een medemens  
die ons de ruimte biedt  
om onszelf terug te vinden.

Misschien zijn we wel op zoek  
naar geborgenheid bij God.

Wanneer je een mens,....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragercentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

keffensfels  
bruiloften  
vergaderingen  
verenigingsactiviteiten  
bedrijfsfeesten



het zonnig in het TREFCENTRUM

### MANUS EN GIELKESMERRET

De voorbereidingen zijn in volle gang. Zet het alvast in je agenda: Manus op zondag 25 juni en de Gielkesmerret de dag er voor 24 juni. De artiesten voor de Gielkesmerret zijn ook al grotendeels bekend. Frans Theunisz zal komen, Duo xx Elle, Huub Adriaans en de Mestreechter Kompeneij en natuurlijk zal alles gepresenteerd worden door Sjef Zwackhalen.

De DJ is Oeter Fransen en de entree is vrij met een rommelmarkt en tombola en rad van avontuur en nog veel meer: 24 en 25 juni moet je in het Vrouwenveld wezen!

Maandag 22 mei

9.00 (OLV) mevr. Mechtild van Vloten

Dinsdag 23 mei

18.30 (G) ROZENKRANS

19.00 (G) 3<sup>e</sup> jrd. Jean Savelberg

Woensdag 24 mei

9.00 (OLV) mevr. Corrie v.d. Berg / tot zekere intentie / voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 25 mei 'S HEMELVAART

9.15 (G) Pater Joop Kallenberg ofm

10.30 (OLV) HOOGMIS 1<sup>e</sup> communie / mevr. Bertha Bijlders-v.d. Venne / tot zekere int. (fam. M.)

Zaterdag 27 mei

19.00 (OLV) zwd. dhr. Mathieu Bessems / overl. v.d. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers

Zondag 28 mei ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

9.15 (G) pater Arno Miedema ofm / mevr. Nelleke Borawitz-Hankel

10.30 (OLV) HOOGMIS jrd. echtel. Kluts-Schiepers / dhr. Willy Franssen / mevr. Bertha Tilkin Franssen / dhr. Jo Vaessens / Tot zekere intentie

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

### RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

**BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013**

ten name van

**Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk**

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Vollastraat 25)  
of via de bussen in de kerk.

**D.J. Gerrie**

Voor al uw feesten en partijen.

Voor info: [www.djgerrie.nl](http://www.djgerrie.nl)

Tel. 06 - 53 86 52 99

## JAARLIJKS PAROCHIE UITSTAPJE NAAR ROLDUC EN ANDREASKERK

Op woensdagmiddag 31 mei staat het jaarlijkse parochie uitstapje gepland. We willen die dag een bezoek brengen aan de abdij van Rolduc, Kerkrade, waar we een rondleiding krijgen door het historische complex. Aansluitend gaan we dan naar de Andreaskerk in Heerlen. De Andreaskerk is een moderne kerk die half onder de grond is gebouwd. Hier is er gelegenheid om een kopje koffie en wat vlaai te eten en zal de dag worden afgesloten met een H. Mis in de kerk. We denken rond 12.00 uur te vertrekken en om 18.00 uur weer thuis te zijn. Kosten: ongeveer € 10,- . Als u mee wilt gaan, neem dan even contact op met de pastorie.

## VOOR JONGEREN: GELOOF IN JE LEVEN

Ben je tussen de 16 en 30 jaar dan is een Franciscaans Jongeren Treffen in Megen van vrijdag 26 tot en met zondag 28 mei misschien iets voor jou. Zie: [www.fjt.info](http://www.fjt.info) of bel 0412-46 57 70. In augustus is er ook een internationale franciscaanse voettocht in Frankrijk naar Vezelay. Interesses? Zie: [www.franciscanen.nl](http://www.franciscanen.nl) of bel 043-363 43 48.

## EERSTE COMMUNIE

Op Hemelvaartsdag 25 mei doen 17 kinderen hun Eerste Communie. Wij wensen de kinderen en hun ouders een fijne dag. De kinderen zijn:

Dashwin van Bogaert  
Chelsea Colombain  
Enzo Habets  
Cheyenne van Hinsberg  
Pierre Huydts  
Silvy Kanters  
Dylano Kesler  
Mellory Zwakhalen

Rilana en Dilano Rijksen  
Nino Verbert  
Serina Visser  
Kenneth Boessen  
Giovanni Wijns  
Demian Zwakhalen  
Danique Pieters

## FILM VOOR OUDEREN

Op woensdagmiddag willen we voor liefhebbers samen gaan kijken naar de film *In de Ban van de Ring*. Juist de ouderen zijn uitgenodigd, die graag eens willen weten wat hun kleinkinderen boeit in dit groots en meeslepend drama met de strijd tussen goed en kwaad. Het is op woensdag 24 mei om 14.30 uur. Waar? In het Trefcentrum.

## VASTENACTIE

De opbrengst van de Vastenactie was €1.158,95. Dank u wel. De helft zal gaan naar onze zusterparochie in Tanzania, de andere helft naar de projecten van de vastenactie van de stad Maastricht. Heel veel dank voor dit stukje concrete solidariteit.



## GEDOOPT:

Op zondag 30 april zijn door de doop in de geloofsgemeenschap opgenomen:

**Sem Alphonsius Maria Meese**, zoon van Michel en Cindy Meese-Vermeeren uit de Augustusstraat.

**Django Otto Sjeng Haemers**, zoon van Paul en Angela Haemers-Weijzen uit de Hornestraat

*Dat hun doop bij mag dragen dat zij kunnen uitgroeien tot mensen met een groot hart voor alles wat ademt en leeft.*



## OVERLEDEN:

Op vrijdag 28 april overleed op Klevarie **Net Storm-Tijssen**, weduwe van Joh Storm, in de leeftijd van 86 jaar. Op woensdag 3 mei hebben we haar terug gegeven aan haar Heer en Schepper. Op haar gedachtenisprentje stond: "Een lieve moeder, oma, schoonmoeder en zus is niet meer. Zoals ze was, is zij heen gegaan: rustig, stil en onopvallend. Ineens was ze weg."

*Wie haar kende, beware haar in hun hart.*

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES  
en H.GULIËLMUS**

<i>Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met</i> <b>Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met</b>	<i>O.L.V.</i> <b>G.</b>
--	----------------------------

Zaterdag 13 mei      **SINT SERVAAS**

19.00 **(OLV)** Pater Paul Chapel ofm / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / José op den Oordt en zoon Bert / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Corrie v.d. Berg / mevr. Bep Gilissen / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Anni Freens-Vermeeren / dhr. Emiel Nilsen / overl. v.d. fam. Claessens

Zondag 14 mei      **VIJFDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 **(G)** voor het behoud en voortgang van het geloof in de Guliëlmusparochie / Jean Savelberg en Paul en Truus de Jong v.d. Vegt en Louis de Jong

10.30 **(OLV)** jrd. echtel. Lemmens-Dautzenberg en zoon Marcel / echtel. Muller-Bouckaert / overl. fam. Schippers-Jamin / jrd. deken Karel Receveur / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / dhr. Pierre Mays / mevr. Rika Heubel-Raike / jrd. echtel. Huynen-Mullers / mevr. Luzia Smits-Croé / dhr. Theo Reinders / Jozef en Lieske Begenhuizen-Karel

Maandag 15 mei

9.00 **(OLV)** overl. v.d. Haan-Gerritsma / Tot zekere intentie

Dinsdag 16 mei

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** mevr. Greta Kanters-Moling

Woensdag 17 mei

9.00 **(OLV)** Voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 20 mei      **LANDELIJKSE FIETSDAG**

10.30 **(OLV)** Fietszegening Kerkplein

19.00 **(OLV)** overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / dhr. Jos Franssen / mevr. Annie Bessems-Creemers / Mary Castermans-Cörvers

Zondag 21 mei      **ZESDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 **(G)** mevr. Dina Ramakers-Dresen

10.30 **(OLV)** 1<sup>e</sup> jrd. Bertha Tilkin-Fransen / Boy en Edy Serrarens en Jo Vaessens / dhr. Cor Buteyn / echtel. Muller-Bouckaert / dhr. Willy Cobben / mevr. Bertha Hauptst-Dessart

**HEBBEN WE IETS MET ELKAAR?**

In deze lentemaand doen 24 kinderen 'de kemunie'. Zo zeggen we dat en iedereen verstaat dat. En ieder jaar betekent het heel veel in een aantal families. En er spelen heel wat verwachtingen mee.

Enkele jaren geleden bezocht een journalist een gezin uit de van Akenstraat. Moeder vertelde hem spontaan, dat toen haar oudste werd geboren, ze meteen aan het moment van 'de kemunie' had gedacht. Verder spelen allerlei andere emoties een rol: een zekere trots, dat ouders hun kind al tot hiertoe heeft gebracht. Een goed gevoel omdat familie en bekenden laten merken dat ze meelevens, belangstelling hebben. Wellicht wat trots omdat het kind in de viering iets heeft gedaan en op de voorgrond is getreden.

De begeleiding van de kinderen heeft in vijf bijeenkomsten geprobeerd hier bij aan te sluiten. We hebben het zo gezegd: 'Eerste communie betekent, dat je ouders je groot genoeg vinden, om met de volwassenen in de kerk helemaal mee te doen. Het is dus een viering van de mensen in de buurt en jij mag van nu af aan meedoen'.

En wat doen die mensen in de kerk?

We hebben het heel kort gehouden: we bidden samen, luisteren naar verhalen van mensen vroeger en eten samen,

Sommige zaken zijn nog vanzelfsprekend voor de ouders. Maar niet voor de kinderen. En die komen dan ook met de meest onverwachte vragen: waarom staat er eigenlijk een tafel daar boven op het toneel? Goh, wat doe je nou toch met zo'n klein stukje brood? En toen wat schamper: Brood! Is het wel brood? Of: samen eten, zei u, waarom dan geen thee of melk er bij!

En dan moet je wel iets vertellen over hoe het begonnen is. Dat mensen gaandeweg in de gaten hadden, dat je best wel gelukkig kon worden als je deed zoals die zoon van een timmerman. Ze begonnen bij elkaar te komen. Ieder bracht dan wat eten mee, dat hij of zij kon missen. En dat deelden ze met elkaar en vertelden ondertussen wat ze hier of daar nog gehoord hadden over die Jezus. Op den duur kwamen heel wat van die groepjes op een vaste dag bij elkaar. En ze vertelden elkaar van hun meevallers, maar ook van wat tegenzat. Van hun pijn en verdriet. Maar ook van de trouw aan elkaar, van het gevoel op een goede weg te zijn om gelukkige mensen te worden. Er groeide een groepsgevoel. Er was communicatie over en weer. In ieder geval: ze hadden iets met elkaar!

*Math Paulssen*





Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

Frankenstraat 53  
Tel.: 363 48 15  
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

## Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.  
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw  
voeten fijn verzorgd, en dat voor .....slechts € 12,50*

*S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121*

Modeschoenen  
**Bosch**

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121**  
**'s maandags gesloten geen koopavond**

**GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK**



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1  
6224 VT Maastricht  
Tel. 363 47 02

*Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !*

**DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak**



Parochie H. Guliëlmus

Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:

Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw  
van Lourdes en  
H. Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

**• WEGWIJS •**

en

**'t KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 11

27 mei 2006

### OPEN DEUR

Elk zijn eigen huisje  
met zijn eigen stukje straat.  
Elk zijn eigen groepje  
waar ie ongestoord mee praat.  
Elk zijn eigen kluppie:  
alle neuzen naar één kant.  
Want ons kent ons. Zo is dat toch? Zo gaat  
dat in ons land.

Elk zijn eigen stekkie  
waar het goed is en vertrouwd.  
Elk zijn eigen sores  
die je liever voor je houdt.  
Elk zijn eigen wortels,  
en zijn eigen achterland.  
Wie anders is, blijft buiten staan.  
Dus broeit het in ons land.

Wie zet de ramen open?  
Wie opent deur en hart?  
Wie let niet steeds op het verschil  
of kijkt naar wit of zwart?  
Wie wil geloven dat een kloof  
kan worden overbrugd?  
Pas dan - het is een open deur -  
krijgt Nederland weer lucht.

G. Brokerhof

Wanneer je een mens,....

als mens nodig hebt.

# Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

## Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

soffitelufts  
brutoften  
vergaderingen  
vernieg ongeak t v r t a r e e n  
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

## DE MAASTRAPPERS

Ondanks regen en tegenwind zijn de Maastrappers met een kleine twintig fietsers op zaterdagmorgen 20 mei op pad gegaan voor een tocht van 40 kilometer. Voordat ze vertrokken vond eerst de jaarlijkse fietszegening plaats onder het motto: alle goeds komt van boven.

Als herinnering kregen ze een medaille met aan de ene kant Franciscus, de dierenvriend en aan de andere kant Clara, de patrones van mooi weer. Alle bewondering voor hun moed om met slecht weer toch op pad te gaan. De troost is: het kan alleen maar beter worden.

Pastor Mattie Jeukens ofm

## Zondag 4 juni PINKSTEREN

9.15 (G) mevr. Netteke Keerssemeeckers-Reneerkens / mevr. Corrie v.d. Berg

10.30 (OLV) HOOGMIS echtel. Muller-Bouckaert / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs / mevr. Leny Knubben-van Heur / mevr. Bertha Tilkin-Franssen / tot zekere intentie (fam. H.) / tot zekere intentie (fam. M.) / mevr. Maria Bessems-Vliegen / mevr. Rika Heubel-Raike

## Maandag 5 juni TWEDE PINKSTERDAG

9.15 (G) mevr. Mechtild van Vloten

10.30 (OLV) HOOGMIS mevr. Luzia Smits-Croé / dhr. Pierre Mays / mevr. Nel Storm-Tijssen / uit dankbaarheid

## Dinsdag 6 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) mevr. Nelleke Borawitz-Hankel

## Woensdag 7 juni

9.00 (OLV) jrd. echtel. Feron-Ruyters / voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-van Lijf

## Vrijdag 9 juni

14.00 (G) Huwelijk Roy en Joyce Vertommen-Ummels

15.30 (OLV) Huwelijk Jo en Yolanda Lemmens-Leclair

17.00 (OLV) Huwelijk Charles en Roos Delnooz-van Wersch

## Zaterdag 10 juni

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / dhr. Mathieu Bessems / echtelieden Ernest Cornips-Keulers

## Zondag 11 juni H. DRIE-EENHEID

9.15 (G) t.e.v. Sint Antonius voor de bekering van de zondaars

10.30 (OLV) HOOGMIS mevr. Emilie Holtackers-Last / 3<sup>e</sup> jrd. Dhr. Piet de Bruijn / Jozef en Lieske Bergenhuizen-Karel / dhr. Cor Buteyn / mevr. Bep Gilissen (Café Rozenhoedje) / Bér Heemskerk (ivm verjaardag)

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

## -----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.



'Opa, wat is bidden eigenlijk?' Opa kijkt opzij en kucht even om tijd te winnen. 'Bidden', zegt hij: 'Er zijn heel veel manieren om te bidden. Sommige mensen steken in de kerk of thuis een kaarsje aan. Dan denken ze aan iemand en dan hopen ze dat God ook aan die persoon denkt. Toen oma zo ziek was, ben ik ook wel eens een kerk binnengelopen om een kaarsje aan te steken.'

Anneke is even stil: 'Maar oma is wel gestorven.' 'Ja, oma is wel gestorven', zegt opa. 'Ik wilde haar wel langer hier bij me houden. Maar ze was zo ziek en ze had zoveel pijn. Oma wilde graag

naar God terug.'

Anneke knikt. Ze fietsen verder. Dan vraagt Anneke: 'Praat je wel eens met God, opa?'

'Nou', zegt opa twijfelend: 'vroeger..., toen dacht ik altijd dat bidden praten met God was. Maar praten met iemand, dat betekent een gesprek. Nu denk ik eigenlijk, dat bidden meer praten tegen God is. Alles waar je vol van bent, kun je zeggen tegen God. Nare, moeilijke dingen, maar ook mooie dingen.'

Nu kijkt opa opzij en hij lacht naar haar en knipoogt: 'Ook dat je verliefd bent, Anneke!'

Anneke bloost. Hoe weet opa dat nu weer? Ze kijkt hem verbaasd aan.

Opa grinnikt: 'Dacht je nu echt dat ik al die sms-jes van jou niet doorhad?'

*Corry Nicolay*

## EINDE VAN DE PAASTIJD

Op hemelvaart loopt de Paastijd ten einde. De Paaskaars zal dan alleen nog branden bij doopvieringen en bij uitvaarten. Niet meer in de weekend liturgie. Nu gaan we op naar Pinksteren en met die Goede Geest van Pinksteren kunnen we vrij en vrijmoedig leven en onze eigen weg gaan. Met Pinksteren is er de week van de Nederlandse Missionaris: mannen en vrouwen die willen helpen. Dat kan iedereen zijn: iets over hebben voor elkaar.

De mei maand is ook al weer teneinde samen met de communiefeesten. Toch weer heel erg mooi, dankzij de inzet van heel velen. Heel veel dank daarvoor. Graag vraag ik extra aandacht voor het kinderkoor "Die Vaan Us". Zij staan open voor nieuwe leden van 8

tot en met 12 jaar! Iets voor jou misschien? Ben je er te oud voor, geen nood, je kunt nog altijd bij het grote koor komen.

Pastor Mattie Jeukens ofm



## GEDOOPT

Op zondag 21 mei is Esri Hanssen gedoopt de dochter van Kerim Hanssen en Wendy Hollanders. We hopen dat haar opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



## OVERLEDEN

Toch nog onverwacht overleed op de dag van dodenherdenking 4 mei in Licht en Liefde op 77 jarige leeftijd **Emilie Jacqueline Last** de weduwe van Huub Holtackers. Haar blindheid die zich op 40 jarige leeftijd openbaarde heeft haar leven getekend. Zij is 26 jaar weduwe geweest. Haar man was plotseling gestorven op 58 jarige leeftijd. Op maandag 8 mei hebben we afscheid van haar genomen in de Onze Lieve vrouw van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Geleen plaats heeft gevonden.

Op 9 mei overleed **Els Smeets**, echtgenote van Jean Fabry op 83 jarige leeftijd. Zij woonden aan de Meerssenerweg. Zij heeft samen met haar man als vrijwilligers veel gedaan voor de scouting. In Sittard geboren, is ze met hart en ziel een Maastrichtse geworden. Op zaterdag 13 mei is haar afscheid gevierd in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, waarna de crematie in Geleen heeft plaats gevonden.

Op 14 mei overleed in Malden 55 jaar oud **Willem Tsawo Steinbach**. Op 18 mei hebben we afscheid van hem genomen in onze kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, waarna hij is bijgezet op het kerkhof van Oostermaas om daar in vrede te rusten tot de opstandig op de jongste dag.

Op 16 mei stierf toch nog plotseling op 97-jarige leeftijd **Teresia Dassen - Heijgelen**, de weduwe van Johannes Hubertus Dassen. Zij was een sterke vrouw, de spil van haar gezin, moeder van zes kinderen. Geboren en getogen Maastrichtse. Op maandag 22 mei hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en haar daarna te rusten gelegd in het familie graf op Oostermaas.

Op 18 mei overleed in het azM **Peer Krijnen**, 60 jaar. Hij was getrouwd met Tiny Stuiver. De pijn en het verlies om zijn zoon Pedro, nog geen jaar geleden is hij niet meer te boven gekomen, hoezeer hij ook als vader aan de andere vijf kinderen en zijn kleinkinderen aanhankelijk was. Hij was een man die op zijn eigen wijze een onafhankelijke weg ging. Op dinsdag 23 mei hebben we in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes afscheid van hem genomen en hem te rusten gelegd op het kerkhof van Oostermaas.

### DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

#### Zaterdag 27 mei

19.00 (OLV) zwd. dhr. Mathieu Bessems / overl. v.d. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / mevr. Ankie Bovens-Slijkoord

#### Zondag 28 mei **ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN**

9.15 (G) pater Arno Miedema ofm / mevr. Nelleke Borawitz-Hankel  
10.30 (OLV) **HOOGMIS** jrd. echtel. Kluts-Schiepers / dhr. Willy Franssen / mevr. Bertha Tilkin Franssen / dhr. Jo Vaessens / Tot zekere intentie / overl. ouders Hannon-Cruts / jrd. mevr. Mil. Sleypen-Jongen en zoon John / jrd. dhr. Philip Thewissen

#### Maandag 29 mei

9.00 (OLV) Lucas Haan

#### Dinsdag 30 mei

18.30 (G) Rozenkrans  
19.00 (G) mevr. Dientje Veugen

#### Woensdag 31 mei

9.00 (OLV) Woord- en Communieviering

#### Vrijdag 2 juni **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

9.00 (OLV) Voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-van Lijf

#### Zaterdag 3 juni

Eerste weekend van de maand. Speciale collecte voor onze eigen kerk.
---

19.00 (OLV) zwd. mevr. Eugenie Hendriks-Mays / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / mevr. Netta Palmen-Smeets / jrd. Fons Vermeire / mevr. Tiny Ubachs-Knooren

Een paar weken geleden is in onze kerktoren een heuse Toren van Babel gebouwd. Onder begeleiding van kunstenaars hebben leerlingen van de Theresiaschool een echte toren van takken aaneengeplakt met behulp van maar liefst vier kilometer plakband. Veel kinderen die aan de toren hebben gebouwd zijn van buitenlandse komaf en spreken van huis uit geen Mestreechs of Nederlands. Toch vonden de kinderen en de kunstenaars elkaar in het samen bouwen van de toren. Zo werd de toren van Babel, die symbool staat voor spraakverwarring, juist het symbool van het tegenovergestelde: namelijk het spreken van één taal. Het werd de taal van samenwerken, samen ergens voor staan, samen iets bouwen en er ontstond gemeenschap. Een mooie ervaring om dit mee te mogen maken, want het lijkt steeds moeilijker om mensen voor een gezamenlijk idee of actie warm te maken. Hoewel mensen toch gemeenschapswezens zijn, lijkt het erop alsof onze samenleving steeds meer in losse individuen uiteenvalt.

Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden of om mensen bij elkaar te brengen. Het verenigingsleven is blijkbaar niet meer 'in'. Dat geldt voor alle verenigingen zoals de voetbalclub, de zonnebloem, het zangkoor, de muziekvereniging, etc. Ook een van de oudste verenigingen in ons land heeft daarmee te maken, namelijk de kerk. Zij is een club van ouderen geworden. Inmiddels worden in ons bisdom steeds meer kerken gesloten, parochies samengevoegd, terwijl het aantal priesters en vrijwilligers steeds meer afnemen. Dus steeds er komt meer werk op steeds minder en steeds oudere schouders te rusten. Toch verwachten mensen dat de kerk er op bepaalde momenten vanzelfsprekend voor hen is en allerlei diensten aanbiedt, zoals bij een doop, een eerste communie of een uitvaart, etc. Met kunst en vliegwerk lukt het nog om aan de vragen van mensen te voldoen. Hoe lang nog?

Harrie Lamers

#### EEN SMS'JE NAAR GOD

Anneke en opa fietsen samen naar het dorp om boodschappen te doen. Anneke logeert een paar dagen bij opa. Dat vindt ze heerlijk; opa heeft altijd zoveel tijd voor haar. En hij probeert altijd te helpen als ze een moeilijke vraag heeft, zoals nu.

Mr. D.Koeleman  
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel  
*Advocaten en Procureurs  
Algemene rechtspraktijk*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

## KNOBEN OPTIEK



*GRATIS OOGMETING*



**CONTACTLENZEN OP VOORRAAD**

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

## STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur  
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)

Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

Frankenstraat 53  
Tel.: 043-634815 Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

**HIER HAD UW ADVERTENTIE**

**KUNNEN STAAN !!!!!**

**INTERESSE?.....BEL 3623832**



Parochie H.Guliëlms  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06

Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

## • WEGWIJS •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 12

10 juni 2006

### ALS ZE ZEGGEN...

Als ze zeggen, dat het niet reëel is  
om te geloven in 'n nieuwe betere wereld,  
omdat de praktijk uitwijst  
dat het alleen maar slechter gaat,  
dan hoop ik dat je de kracht zult hebben  
om vast te houden aan wat je altijd geloofde.

Als ze zeggen, dat het naïef is  
om ervan uit te gaan dat mensen  
in positieve zin kunnen veranderen  
omdat ze telkens weer bewijzen  
dat ze niet deugen, dan hoop ik  
dat je de moed zult hebben om  
vast te houden aan wat je altijd geloofde.

Als ze zeggen dat het niet meer van  
deze tijd is om te geloven in een God  
die naar je omziet,  
omdat de wetenschap heeft aangetoond,  
dat Hij toch niet bestaat,  
dan hoop ik, dat je genoeg van deze God  
ervaren hebt om in Hem te blijven geloven!

N.N.

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffiefeests

bruiloften

vergaderingen

verenigingsactiviteiten

bedrijfsfeesten



het beeld in het TREFCENTRUM

### 'MANUS EN GIELKESMERRET'

Zet het op de kalender: op zaterdag 24 juni is de Gielkesmerret en op zondag 25 juni is het Manus van Alles festijn. Er hebben zich 16 kinderen aangemeld om te helpen op het vredesplein bij de pastorie. Daar zal 25 juni gratis koffie en krentenbrood te krijgen zijn. Heel bijzonder op het multiculturele feest zal de eerste multireligieuze viering zijn waarmee het Manusfeest zal starten om 10.30 uur. Daarvoor zijn we bereid zelfs de eucharistie van 10.30 uur te laten wijken.

### Zondag 18 juni **SACRAMENTS**DAG

- 9.15 (G) mevr. Dina Ramaekers / Jean Savelberg en Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt en Louis de Jong / 2<sup>e</sup> jrd. Jo Geerlings / mevr. Rita Schram-Huysmans (ivm verjaardag)
- 10.30 (OLV) **HOOGMIS** zwd mevr. Els Fabry-Smeets / jrd. Mgr. E. Beel / echtel. Muller-Bouckaert / dhr. Theo Reinders / overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / mevr. Corrie v.d. Berg / dhr. Willy Franssen / dhr. Willy Cobben / Giel Abraas (vaderdag) / Pedro Krijnen / Peer Krijnen / voor de overl. ouders Custers-Nijssen en zoon Nico Custers

### Maandag 19 juni

- 9.00 (OLV) jrd. ouders Volders-Christophe

### Dinsdag 20 juni

- 18.30 (G) Rozenkrans
- 19.00 (G) Greta Kanters-Moling / Netteke Borawitz-Hankel

### Woensdag 21 juni

- 9.00 (OLV) tot zekere intentie / voor de levenden en overledenen v.d. fam. Vandewall-van Lijf

### Zaterdag 24 juni

- 19.00 (OLV) zwd. Willem (Tsawo) Steinbach / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Corrie v.d. Berg / mevr. Ankie Bovens-Slijkoord / mevr. Tiny Ubachs-Knooren

### Zondag 25 juni **TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

- 9.15 (G) overl. bedienaren v.d. H. Guliëlmusparochie voor het behoud v.h. geloof in de parochie / mevr. Netteke Keerssemeeckers-Reneerkens
- 10.30 (OLV) jrd. dhr. Ad Vandewall / pastoor Jacobs en zus Louise / jrd. overl. ouders Baarts-Canton en dhr. John Baarts / jrd. Frans Marquet en overl. fam. leden / mevr. Bertha Bijlders-v.d. Venne / Mary Castermans-Cörvers / mevr. Luzia Smits-Croé / mevr. Nel Storm-Tijssen / Pedro Krijnen / Peer Krijnen

*In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.*

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

## TERUGKOMVIERING EERSTE COMMUNIE

Op zaterdagavond na de eucharistie van 19.00 uur kunnen foto's van 17 juni de communie besteld worden en is de DVD klaar. De kinderen worden uitgenodigd om tijdens de mis nog één of twee liedjes van de communie te zingen. Na de mis kan ook de steen met de naam mee naar huis worden genomen. Iedereen is in deze viering welkom. Zou het dan net zo druk worden als met de communie? Dat is haast niet mogelijk; maar toch, je weet maar nooit, maar het hoeft niet! Belangrijk is oprechte aandacht en ingetogenheid.

## UITGAANSDAG 31 MEI

Een grotere tegenstelling tussen de complexen van Rolduc en de Kerk van Andreas op Heerlerbaan was moeilijk voor te stellen. Het contrast was boeiend. Natuurlijk moest er weer meer gelopen worden dan gedacht. Er was veel te zien en te horen. Het is een leerzame en tegelijkertijd ontspannen middag geworden. Het is goed om samen op pad te gaan. De thuisblijvers hebben iets gemist.

## PINKSTEREN

Ook met Pinksteren, het feest van de Geest, dat vijftig dagen na Pasen wordt gevierd, geldt dat wie op Tweede Pinksterdag meegezongen heeft door de pastoor getraakteerd wordt. Misschien een reden om te gaan zingen en te ervaren hoe goed dat doet: Geestkracht.

## GEDOOPT:



Op zondag 28 mei is **Vincenzo Lebon** gedoopt. Hij is de zoon van Vincent en Susan Lebon-Lutgens uit de Albertusstraat 41. We hopen dat dit ons allen tot zegen mag zijn.

## OVERLEDEN:



Op zaterdag 20 mei overleed op Klevarie mevr. **Leentje Vermeulen-Bosch** in de leeftijd van 76 jaar. Zij was getrouwd met de heer Sjef Vermeulen. Zij hebben altijd hier boven de SNS-bank gewoond. Haar uitvaart was vrijdag 26 mei met aansluitend de crematie in Heerlen. Leentje was een kei in het reciteren van gedichten, van buiten. Zij was vertrouwd met Vondel,

Boutens en Gezelle en vele anderen. Een bijzondere vrouw. Tijdens de viering was er bijzondere muziek.



Op zondag 21 mei overleed in de Zeven Bronnen **Ria Berghof-Jaspers** in de leeftijd van 83 jaar, zij was weduwe van Louis Berghof. Haar afscheid was vrijdag 26 mei in de Guliëlmuskerk met aansluitend de bijzetting op Oostermaas. Zij was iemand die met hart en ziel hield van zingen. Het was haar lust en leven. Vele jaren is zij lid geweest van het zangkoor van de Guliëlmuskerk.



Op maandag 22 mei overleed op Klevarie **Corrie Borro-Bulté**, weduwe van Pie Borro in de leeftijd van 86 jaar. Haar uitvaart met aansluitend de bijzetting op Oostermaas was zaterdagmorgen 27 mei in de Guliëlmuskerk. Zoals ze was zo heeft zij ook afscheid willen nemen: eenvoudig en bescheiden. Zij heeft een heel bewogen leven gehad. Gekend is zij bij haar kinderen en kleinkinderen om haar glimlach.



Op zondag morgen overleed op 83-jarige leeftijd de heer **Wilhelmus Hubertus (Wil) Dubois** van de Noormannensingel, zijn uitvaart was op zaterdag 27 mei in de kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes met aansluitend de crematie in Geleen. Een harde werker voor zijn gezin en de kerk. Vanaf de bouw van de kerk van de H. Familie tot haar sluiting en verkoop is hij kerkmeester geweest. Hij heeft een pauselijke en koninklijke onderscheiding gehad voor al zijn werk en inzet.



Op vrijdag 29 mei overleed op 94-jarige leeftijd **Maria Gommers-Kreutzer**. Haar afscheid was op 1 juni in het crematorium van Heerlen, op dezelfde wijze als ook afscheid genomen was van haar dochter en haar man. Een sterke vrouw die opgewekt, vriendelijk en tevreden door het leven is kunnen gaan ondanks tegenslag, pijn en verdriet.

Onze drukker van het parochieblad gaat op vakantie!

En wel van 14 juli t/m 6 augustus 2006.

In deze periode verschijnt geen parochieblad. Wij verzoeken u dan vriendelijk uw misintenties op te geven voor deze datum aan de pastorie

## JONGEREN AAN HET WOORD

Mijn beste vriendin kan ik alles vertellen, het maakt niet uit over wat voor onderwerp het gaat. Ik weet dat ze de dingen die ik haar in vertrouwen heb gezegd, nooit doorvertelt. Dat vind ik heel belangrijk en daarom zwijg ik zelf ook als iemand mij iets toevertrouwt.

Karin, 18 jaar

## DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

### Zaterdag 10 juni

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / dhr. Mathieu Bessems / echtelieden Ernest Cornips-Keulers

### Zondag 11 juni H. DRIE-EENHEID

9.15 (G) t.e.v. Sint Antonius voor de bekering van de zondaars  
10.30 (OLV) HOOGMIS mevr. Emilie Holtackers-Last / 3<sup>e</sup> jrd. Dhr. Piet de Bruijn / Jozef en Lieske Bergenhuizen-Karel / dhr. Cor Buteyn / mevr. Bep Gilissen (Café Rozenhoedje) / Bér Heemskerk (ivm verjaardag) / Pedro Krijnen / Peer Krijnen / uit dankbaarheid bgv 81<sup>e</sup> verjaardag.

### Maandag 12 juni

9.00 (OLV) jrd. fam. Timmermans-Goor  
13.30 (OLV) Huwelijk Nancy Zwackhalen en Ron van Dijk

### Dinsdag 13 juni

18.30 (G) Rozenkrans  
19.00 (G) mevr. Corrie v.d. Berg / Annie Freens-Vermeeren

### Woensdag 14 juni

9.00 (OLV) jrd. Lies Boesten en echtgen. Gerard van Luytelaar en Pie Dassen / tot zekeren intentie / voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-van Lijf

### Zaterdag 17 juni DANKVIERING COMMUNIEKANTEN

19.00 (OLV) overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Annie Bessems-Creemers / dhr. Fons Hogenboom / Mary Castermans-Cörvers / dhr. Wim Otten / mevr. Bertha Haupt-Dessart

## GOEDE MORGEN

Hoe bestaat het? Hoe is het mogelijk? Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Dat vraag ik me geregeld af als ik over de Burgemeester van Oppenstraat kom aanrijden en opkijk naar de toren van de kerk. Prachtig die verlichte klok. Elke keer kom ik dan weer bij de tijd. Voor mij een wonder dat mensen ooit dit gebouw hier hebben kunnen neerzetten. En dat met dubbeltjes en kwartjes. Het was nog voor de tijd van de euro. Nu zou het helemaal onbetaalbaar zijn. En dan ook nog eens niet alleen de kerk, maar ook de jongensschool en de meisjesschool; de woning van koster en organist meneer Smeets; de pastorie en het Trefcentrum: één groot complex als het hart van de gemeenschap.

Om een antwoord te vinden op die vragen van hoe het toch mogelijk is, blader ik wel eens door de boeken van de kerk. Over geld vind ik weinig. Pastoors zijn nooit goede boekhouders geweest. Wel vind ik van alles over het kerkelijk leven van toen: over feesten; over verschillende kapelaans; over verenigingen; over processies; over dopen; huwelijken en uitvaarten. Tot mijn grote verwondering ontdekte ik dat er in de jaren vijftig per jaar maar liefst 200 kinderen gedoopt werden en er nauwelijks uitvaarten waren; 200 per jaar: dat zijn er heel veel. Tijden veranderen. Dat is duidelijk. Maar ik vraag me dan tegelijk af: Waar zijn toch al die mensen gebleven? Wat zouden ze nu doen? Zijn ze gelukkig geworden? Hebben ze zelf kinderen en hoe gaan zij daar nu mee om? Wat zouden ze nu belangrijk vinden en hoe verhoudt zich dat met de intentie waarmee hun ouders hen toen hebben laten dopen?

Het zou wat zijn om eens een reünie te houden van alle dopelingen van de vijftiger jaren. Het moeten er ongeveer 1500 zijn! Een respectabel aantal. De kerk zou te klein zijn. Zeker als de aanhang ook nog mee zou komen.

Ondertussen is er heel veel veranderd. We kerken door de week in de sacristie, op zaterdag in de Emmauskapel en op zondag in de grote kerk. Het kan nog net. Het is goed zo. Uiteindelijk is het toch allemaal mensenwerk, of niet soms? Wie doet het anders? Het zijn de mensen die het moeten doen. Maar toch, zou het kunnen, zo'n gebouw en alles er om heen, dat het ook Godswerk is?

pastor Mattie Jeukens ofm.





Iedere dag speciale  
aanbiedingen!!!

*Supermarkt*  
**GASTON LEMLIJN**

Frankenstraat 53  
Tel.: 363 48 15  
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!

## Pedicure Mouth

*Laat uw voeten eens verwennen in onze pedicure salon.  
Onder het genot van een lekker kopje koffie worden uw  
voeten fijn verzorgd, en dat voor .....slechts € 12,50*

*S.v.p. wel even een afspraak maken tel. 3635121*

Modeschoenen  
**Bosch**

**Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121**  
**'s maandags gesloten geen koopavond**

**GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK**



*Damessalon*

**GUUS LOONTJENS**

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1  
6224 VT Maastricht  
Tel.: 363 47 02

*Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !*

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



Parochie H.Gulielmus  
Diaken L.H. Prikken  
Veldstraat 51  
Tel.: 043 - 3612216

Parochieadres:  
Olympiaweg 89  
Vrijdag: 10-12 uur  
Tel.: 043 - 363 69 06  
  
Postbank: 135.06.26  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie

Parochiecentrum  
Edisonstraat 2  
Tel.: 362 52 78  
Postbank: 105.62.67  
SNS-Bank:  
85.83.83.500

Bij nood: 363 43 48 of  
6314300

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

## • WEGWIJS •

en  
*'t KLÖKSKE*

Pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Jaargang 56 nr.: 13

24 juni 2006

### MANTELZORG

Als een warme mantel  
om hen heen geslagen,  
zo ervaart de mens in nood  
de zorg die wordt gedragen  
door vrienden en familieleden  
de vrouwen vooral  
die met bereidwillige handen,  
mensen helpen uit het dal  
van uitzichtloze dagen  
en grote eenzaamheid.  
Met inzet en liefde  
hun beperkte vrije tijd.  
Die zorgzame mantel  
kan haar grenzen te buiten gaan,  
waardoor zij alles gevend  
zelf in de kou komen te staan.  
Dat kan niet de bedoeling zijn  
van deze zorgzame maatschappij,  
om deze druk te verlichten  
moet er beroepskracht bij.  
Want behoeftigen hebben recht op zorg,  
dat staat buiten kijf,  
maar niet ten koste van mensen  
die met ziel en lijf  
zo zichzelf de zorg in werken.  
Dat is een teken aan de wand  
van verkeerde bezuiniging  
in ons welvarend Nederland!

*Wil de Jong-Sijm*

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

**Pegasus**

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en dragere Centrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

www.pegasusuitvaartonderneming.nl

### Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM  
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4  
6224 GK Maastricht  
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels  
bruiloften  
vergaderingen  
verenigingsactiviteiten  
bedrijfsreizen



het strand in het TREFCENTRUM

### VAKANTIE

In verband met de vakantie van onze drukker verschijnt het parochieblad op de volgende data:

Nr. 13 verschijnt op **24 juni** en heeft een looptijd van twee weken.

Nr. 14 verschijnt op **15 juli** en heeft een looptijd van **vier weken!!**

Nr. 15 verschijnt op **12 augustus** en heeft weer een gewone looptijd van twee weken.

Wilt u er a.u.b. rekening mee houden bij het opgeven van uw misintenties.

### Zaterdag 1 juli

19.00 **(OLV)** overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / voor de zielen in het vagevuur / mevr. Mary Castermans-Cörvers / mevr. Netta Palmen-Smeets / mevr. Bertha Bijlders-v.d. Venne / dhr. Pierre Mays / dhr. Mathieu Bessems

### Zondag 2 juli DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 **(G)** zwd. Ria Berghof-Jaspers / bijzondere intentie (fam. Gronsveld)

10.30 **(OLV) HOOGMIS** zwd. Theresia Dassen-Heijgelen / zwd Peer Krijnen / jrd. mevr. Maria Pluymen / jrd. Mary Castermans-Cörvers / jrd. Frans Maquet en overl. fam. Leden / echtel. Muller-Bouckaert / echtel. Rieks en Fien Stoffers-Wijts / mevr. Cato Lahaut-Kerkhofs / mevr. Rika Heubel-Raike / dhr. Michel Janssen

### Maandag 3 juli

9.00 **(OLV)** voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-v. Lijf / Lucas Haan

### Dinsdag 4 juli

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** Bekering zondaars en ongelovigen / t.e.v. O.L.Vrouw (st)

### Woensdag 5 juli

9.00 **(OLV)** woord- en communiedienst / mevr. Corrie v.d. Berg

### Vrijdag 7 juli EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

9.00 **(OLV)** voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-van Lijf

### Zaterdag 8 juli

19.00 **(OLV)** zwd. Wil Dubois / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Mary Castermans-Cörvers / dhr. Theo Reinders / Maria Bessems-Vliegen

### Zondag 9 juli VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

9.15 **(G)** Jean Savelberg en Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt en Louis de Jong / mevr. Greta Kanters-Moling

10.30 **(OLV) HOOGMIS** zwd. Leentje Vermeulen-Bosch / jrd. overl. ouders Janssen-Stevens en schoonzoon Hub Mommers / mevr. Leny Knubben-van Heur / mevr. Bep Gilissen (Café Rozenhoedje) / mevr. Emilie Holtackers-Last / Fieke Bergenuizen / Jozef en Lieske Bergenuizen-Karel

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----  
 Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  
**APOTHEEK STRAVER**, Akersteenweg 88, Maastricht.

## GIELKESMERRET EN MANUS VAN ALLES FEEST

Hebt u het al genoteerd: zaterdag 24 juni voor de Guliëlmuskerk de Gielkesmerret en zondag 25 juni het Manusfeest. Als kerk willen we ook aanwezig zijn op het Manusfeest met het Vredeplein rond de pastorie met gratis koffie en gratis krentenbrood, gebakken door leerlingen van het Sint Maartenscollege en mede met hun hulp geserveerd. Van harte welkom op het VREDESPLEIN.

### DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

#### Zaterdag 24 juni

19.00 **(OLV)** zwd. Willem (Tsawo) Steinbach / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / echtel. v.d. Boorn-Dautzenberg / mevr. Ankie Bovens-Slijkoord / mevr. Tiny Ubachs-Knooren / jrd. Harrie Rongen / fam. Leenders-Schifman / Nel Storm-Tijssen

#### Zondag 25 juni **TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

9.15 **(G)** mevr. Paulina Steps-Colaris / overl. familieleden v.d. fam. Tagage / mevr. Netteke Keerssemeeckers-Reneerkens / mevr. Willemse-Lemaire / jrd. dhr. Ad Vanderwall / overl. bedienaren v.d. H. Guliëlmusparochie voor het behoud v.h. geloof in de parochie / pastoor Jacobs en zus Louise / overl. ouders Baarts-Canton en John Baarts

10.30 **(OLV)** Multireligieuze viering in het kader van het Manus-van-Alllesfeest

#### Maandag 26 juni

9.00 **(OLV)** overl. v.d. fam. Haan-Gerritsma

#### Dinsdag 27 juni

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** mevr. Greta Kanters-Moling / overl. ouders Lemaire-Clermonts

#### Woensdag 28 juni

9.00 **(OLV)** voor de levenden en overl. v.d. fam. Vandewall-van Lijf

*Dit weekend:  
Speciale collecte voor onze eigen kerk.*

## HOE BLIJF JE OP DE BEEN? Door te kopen in eigen buurt

Reikhalzend wordt uitgekeken naar de nieuwbouw in het Vrouwenveld. Nieuwe woningen betekent: nieuwe mensen en nieuwe omzetmogelijkheden. Het is geen geheim dat de middenstand het niet gemakkelijk heeft. Minder mensen betekent minder omzet. Voor de kerk geldt dat trouwens ook. Ook wij kijken verlangend naar de toekomstige nieuwbouw in de hoop enkele nieuwe koorzangers te vinden, of het liefst mannen die willen helpen bij de schoonmaak, of gewoon een paar extra kerkgangers erbij. Er is nog steeds plaats genoeg. Toch wil ik niet klagen. Ik zou het willen omdraaien: Als mensen er behoefte aan hebben moet de kerk er gewoon zijn: met uitvaarten, met dopen; bij het huwelijk; bij het Communiefeest en het Vormsel; bij ziekte en grote zorg. Op zo'n momenten moet je een kerk in de buurt kunnen hebben als heilige grond, voor rust en zegen.

Maar er moet wel genoeg vraag zijn. Als de vraag ophoudt, dat is de harde wet, kun je aanbieden wat je wil, dan houdt het op. Dat geldt voor heel veel. Wat is het dan hartverwarmend als winkels en bedrijven in de buurt ondanks hun eigen moeilijke situatie ondanks alles van harte steun willen geven in dit geval aan de Gielkesmerret zaterdag 24 juni. Mensen van de Guliëlmuskerk hebben veel werk verzet, maar niets voor niets. Hier onder de lijst van hen bij wie ze niet vergeefs aanklopten. Ook zij moeten overleven. Koop bij hen: houd het dicht bij huis en kom zaterdag naar de Guliëlmus en zondag naar Manus. Koop in de buurt en denk aan:

#### Sponsors Gielkesmerret 2006

Pastoor Tagage; Cremers Rijschool; Friture 't Hepke; Visparadijs Emons; Jackson 'Hairstyling; Garantmarkt Lemlijn; Tuincentrum Oostermaas; Cafe de Kokerel; Yasar Market; 't Bazaarke; D.A.C., Muco Graveren en sportprijzen; Schoenmakerij Foppen; Heren Kapsalon Jack; Cafe de Eikenboom; Luchroom De Keyzer; Bonne Papier; Drankenhandel Van Aubel; Animalskingdom; Inktpot; Bakkerij Stevens; Salman De Gouden Naald; Tabakswinkel Ton Rouwenhorst; Verf en Behang Jo Huits; City - Mode; Petite Fleur; Modehuis Yvonne; Slagerij Volta; Nina 's Lectuurschop; Groenten en Fruitwinkel Schols; Apotheek America; Schoenzaak Bosch; Pelo (doe het zelf-zaak); Gall & Gall; Naaimachinehandel H.Wijnen; Kapsalon Headline; Pateserie Peter Lemmens; Home Fun Computers; Patisserie Noblesse; Frami Autosport; A Taste of Engeland; Westlands Bloemen; Figaro Haarverzorging; Belhuis; Optiek Knobens; Bloemen Leliveld; Tankstadion B.P. Geuselt; Fomido (Heer); Brasserie Jean - Marie + Miranda; De Soigneur.

Dank voor uw steun pastoor Mattie Jeukens ofm.

## MULTIRELIGIEUZE VIERING

### ALS BEGIN VAN MANUS ZONDAG 25 JUNI, 10.30 UUR

Op zondag 25 juni is er geen eucharistieviering in de grote kerk. Bij de opening van het multiculturele Manusfeest hoort een multireligieuze viering. Geloof hoeft ons niet te scheiden maar kan ons juist samen brengen om samen het leven te vieren als een geschenk met de opdracht het menselijk samenleven te dienen opdat er vrede en gerechtigheid groeien mag. De viering begint om 10.30 uur voor het Trefcentrum in de Edisonstraat. Bij regen is het in het Trefcentrum. Ik hoop op een grote bijeenkomst.

*Pastor Mattie Jeukens, ofm*



#### GEDOOPT:

Op Eerste Pinksterdag 4 juni is **Dé-jay Huydts** gedoopt, de zoon van Angelique en Frans Huydts-Schobbe uit de Burgemeester van Oppenstraat. Dat zijn opname in de geloofsgemeenschap ons allen tot zegen mag zijn.



#### OVERLEDEN:

Op vrijdag 9 juni overleed in de Zeven Bronnen op 73-jarige leeftijd **Bets van Someren-de Bie**, echtgenote van Pierre van Someren van de Stadhoudersstraat 7. Haar dood was de afsluiting van een lange weg van afscheid nemen. Op het einde van haar leven was zij nog maar een schaduw van die bijzondere en sterke vrouw die zij geweest was. Op 47-jarige leeftijd ging zij nog solliciteren in de gevangenis en kreeg de baan. Zij was begaan met mensen. Niemand klopt tevergeefs bij haar aan. Als nakomertje in het gezin geboren in Heerlen, heeft zij haar hele leven in het Vrouwenveld gewoond. Hier trok zij op met mensen uit de hele wereld en verstond hen. Haar inzet is gewaardeerd met een koninklijke onderscheiding.

#### VOOR ELKAAR INVULLEN

Wat is dat toch met ons mensen. Over het algemeen vullen we het te vaak en te snel voor de ander in. 'Je zult wel druk zijn, ik kom maar niet.'

Hoe vaak ik dit zelf al niet heb ervaren. Ontelbare keren inmiddels, en wie herkent het niet.

Alsof je zelf niet gewoon nee kunt zeggen als het even echt niet uitkomt. Alsof u of jij niet eerlijk durft te zijn.

Ik denk dat mensen het nogal eens als excuus gebruiken: zeggen dat de ander het vast druk heeft, maar óndertussen zelf geen tijd voor de ander (over)hebben. Je verschuilen achter, hoe jammer toch.

Onlangs nog maakte ik het mee. Er kwam iemand op de thee. Ze deelde haar sores en zat, toen ik net even iets belangrijks wilde gaan vertellen, steeds op haar horloge te kijken. Ineens stond ze op: 'Kom, ik ga maar weer eens, want jij bent moe.'

Ik keek haar aan en zei vriendelijk: 'Je mag het ook gewoon zeggen hoor als je andere dingen op je programma hebt.'

Ze kleurde en wist niet hoe snel ze buiten moest komen.

Niet veel later sprak ik hier met een pastoor over. Hij komt het in zijn parochie ook dikwijls tegen en begreep precies wat ik bedoelde. Mensen denken nogal eens voor hem. 'De pastoor had van de week al twee begrafenissen, ik zal hem maar niet vragen of hij nu ik een nare ziekenhuisuitslag heb gekregen tijd voor me heeft.' Maar de pastoor kan heel goed zelf zijn grenzen bewaken, een datum voor een afspraak vooruit plannen. O zeker, het is niet altijd eigenbelang waarom mensen het voor elkaar invullen, je hebt ook mensen die te bescheiden zijn en daarom de ander niet lastig willen vallen. Maar laten we het ook dan aan de ander overlaten. Want het kan ook in zo'n situatie kwetsend zijn als we niet op andermans eerlijkheid vertrouwen.

Ik heb zomaar ineens zin in een bezoekje, maar kan er door mijn omstandigheden niet zelf op uit. Ik pak de telefoon en bel een vriendin.

Gebruik geen omslachtige zinnen als 'als het je eventueel soms misschien gelegen komt, heb jij dan zin in een kop thee'. Nee, ik zeg als ze opneemt: 'Hoi, heb je zin om een kop thee te komen drinken?'

Ze antwoordt: 'Zin wel, maar tijd even niet, maar wat denk je van morgenmiddag 15.00 uur?'

'Komt prima uit, ik verheug me erop, tot dan.'

Ik leg neer en vul de afspraak in mijn agenda in.

*Christine van Reeuwijk*