



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 10 11 mei 2019

Het Woord

Vader, in mijn worsteling,
blijft u altijd dezelfde
Ik ben het, die de hoop verliest
en focus op mijn werken

Alles is allang volbracht.
Daar aan het kruis en nu in mij
Maar ik verlies van een gedachte
als ik even niet meer naar U kijk.

Hoe kan ik verder komen
als mijn ziel het naar U uitroept.
En U niet lijkt te horen
hoe de pijn diep in mij snijdt.

Hoe laat ik de bron weer stromen
want ik voel me zo verloren.
Was alles soms illusie
en is niets meer wat het lijkt?

Gelukkig Heer is daar uw geest en zegt
"kijk naar het woord".
Het is het woord dat leven geeft
en spreekt tegen wie hoort!

LEVEN DOOR DE DOOD HEEN

Dit is het thema van Pasen, dat het met de dood niet is afgelopen en als ik dit op geschreven heb komen de vragen. Is dat echt zo, wat is er dan nog? Dood is toch dood, of niet soms? We zijn zo met feiten en zekerheden opgevoed, dat we eigenlijk allemaal van een beetje tot heel veel van de ongelovige Thomas hebben: 'Eerst zien, dan geloven'. Er wordt gevraagd om eerst te geloven en dan krijgen we de belofte dat je het ook gaat zien. De geleerde zal zeggen dat dan gewoon projectie is, je zou alleen maar zien wat je graag wilt zien.

Ik wil geloven dat er meer is tussen hemel en aarde en dat wat ik vandaag doe, dat dat morgen niet weg zal zijn, maar ergens bewaard blijft, het goede zowel als het minder goede. Ik wil geloven dat alles bewaard blijft van ons doen en laten in de grote stroom die leven is. Waarom niet? Hangt niet alles met alles samen? Zelfs als je eenzaam bent, ben je niet alleen. Ja het vreemde en paradoxale is juist dat je je tussen mensen in eenzamer kunt voelen dan wanneer je gewoon thuis alleen bent. Oké, weer niet altijd natuurlijk, als je bijvoorbeeld niet meer je huis uit kunt en afhankelijk bent van anderen en dan al dagen niemand meer gezien hebt. Dat is ook vreselijk. Trek dan meteen aan de bel! Ik wil geloven dat wij het leven zijn, wij met z'n allen, samen met hen die voor ons geleefd hebben, nu leven en straks na ons komen. Daarom ben ik ook franciscaan, maar wel een beetje eenzaam, dus ik zoek mensen die ook franciscaan willen worden. Je kunt dan meteen bij me intrekken!

Geloven in leven na en door de dood heeft voor mij alles te maken met verbondenheid. Heel sterk heb ik het met Pasen mogen voelen, toen we Tweede Paasdag op het mooiste terras van Maastricht zaten voor onze mooie kerk aan de Groene Loper, toen we Paasdag en Paasnacht het nieuwe licht van Pasen de kerk mochten binnendragen en aan elkaar doorgeven met het oog ook op het kruis en de Paastuin voor in de kerk. Natuurlijk ook toen we de kruisweg hebben gebeden op Oostermaas en de nieuwe Mariakapel, dat 'troost huisje', zoals het in de krant stond, in gebruik mochten nemen. Zoveel mensen die er bij waren, dat was ontroerend. Ja natuurlijk, het weer werkte mee.

Zonniger kon niet op deze zalige Pasen. pastor Mattie Jeukens
ofm

Overzicht exploitatiekosten Parochie OLV van Lourdes,		
H. Familie en H. Guliëlmus		
	jaar 2018	jaar 2017
Opbrengsten		
Kerkbijdrage	29.967,54	41.812,74
Collectes	15.985,35	17.867,17
Misintenties	10.046,77	8.681,44
Uitvaarten	11.034,00	14.650,00
Overige bijdragen parochie	13.104,80	9.483,62
Ontvangen huren	4.986,17	12.954,84
Subsidies en rente	10.050,70	858,58
Opbrengsten Begraafplaats	100.102,23	111.874,75
Totaal opbrengsten	195.277,56	218.183,14
Kosten		
Onderhoud en kosten gebouw	52.642,29	46.163,15
Loonkosten	59.894,16	54.814,58
Kosten eredienst	6.819,89	4.578,24
Pastorale kosten	-670,00	6.906,55
Bijdragen bisdom, dekenaat, e	16.802,31	22.658,49
Beheerskosten	15.875,22	13.786,83
Rente/kosten bank	8.401,79	1.359,91
Kosten begraafplaats	81.840,10	91.020,49
Totaal kosten	241.605,76	241.288,24
Resultaat (verlies)	-46.328,20	-23.105,10
<p>Het financieel overzicht van de opbrengsten en kosten van onze parochies laat ook over 2018 een verlies zien van € 46.328,20. Dank aan allen, die bijgedragen hebben om ons toch in staat te stellen om o.a. de salarissen te betalen en onderhoud aan de gebouwen te plegen.</p> <p>Maar we hebben uw hulp hard nodig, want alleen dan kunnen wij ook in de toekomst een plek van inspiratie zijn én blijven.</p>		

TEKORTEN

De financiën van onze parochie geven geen rooskleurig beeld van wat ons te wachten staat. Inleveren moet iedereen, dus waarom de kerk niet, maar het zal op een bepaald moment op houden, omdat het geld op is. Gelukkig hebben we de Kleine Kerk kunnen verkopen samen met de twee woningen, zodat wij wat adempauze hebben. Wat me opvalt, is dat geld 2x zo snel er uit vliegt dan er in komt. Maar de echte rijkdom zijn uiteindelijk de mensen die de handen ineens willen slaan en van hun kerk iets willen maken. Ik hoop dat die mensen er blijven voor onze parochie. Op hoop van zegen gaan we verder, in de hoop dat vroeg of laat de antwoorden zullen komen, voordat alle reserves zijn opgesoupeerd. Per maand 5 of 10 euro! Het helpt enorm,

NIEUWE BUREN IN DE THERESIASCHOOL

Bij deze welkom aan de nieuwe burens in de Theresiaschool: nieuwe burens maar vertrouwde vrienden van Maastricht A2 projectbureau en anderen die ruimtes gaan betrekken in de school. 'Beter een goede buur dan een verre matti!'

OPBRENGST EIERENACTIE

In eerste instantie leek het een hopeloze zaak te worden. Een paar goede Paaseierenverkopers waren verhuisd en de eerste tijd liep het voor geen meter. Gelukkig is Laurens heel kalm en rustig gebleven. Uiteindelijk zijn er 10.000 eieren verkocht en heeft het het mooie bedrag van 500 euro opgeleverd. Dank daarvoor en bijzonder dank aan Laurens Radstaat. Het is een mooi bedrag voor de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering.

VAN BRONPROCESSIE TOT STADSPROCESSIE

Maandag 13 mei is de feestdag van Sint Servaas. Om 19.00 uur is in de Sint Servaasbasiliek een dekenale viering voor alle mensen van Maastricht en ons Theresiakoor zal in deze viering zingen. De Nieuwe Bisschop is de voorganger samen met de priesters en de deken van het dekenaat. Maar de hele week van zondag 12 tot en met zondag 19 mei zijn er activiteiten in de Sint Servaas, vooral in de crypte die deze hele week vrij toegankelijk is. Op 19 mei zal de nieuwe bisschop in de Hoogmis voorgaan.

OVERLEDEN



Op vrijdag 29 maart overleed 82 jaar oud, toch nog onverwacht **Sophie Piteurs – Arnold**. Zij was nog op het verjaardagsfeest van haar zus Riek geweest. Dat Fia toch nog zo oud is geworden mag op zich al een wonder heten. Fia was niet van het stilzitten. Zij had een avontuurlijk inborst. Als kind zou niemand opgekeken hebben als zijn een jongen zou zijn geweest. Maar toch is Fia een op en top moeder geworden voor Ronald en Mark. Haar gezin en haar kinderen was haar alles. Zij was weduwe van Jean Pisters, een jongen uit Heer, waar zij haar hele leven gewoond heeft tot de laatste jaren, toen zij geborgenheid zocht op een appartementje. Behalve haar beide jongens was Fie ook heel erg blij met haar twee kleinkinderen Kian en Lara. Nu is Fie aan haar laatste reis begonnen om thuis te komen in Gods liefde, want gelovig is zij haar hele leven gebleven.

Op woensdag 24 april is **Frans van der Meulen** overleden, 85 jaar en weduwnaar van Treeske van der Meulen – Custers. Opeens ging het niet meer met Frans, en dat was pijnlijk. Hij had altijd gezorgd voor zijn vrouw, alle dagen had hij haar op de Zeven Bronnen bezocht. Frans was trouw, zoals hij ook meer dan 50 jaar betalend lid geweest is van Willem I. Frans kon alles missen. Hij was geen man van uiterlijk vertoon, gewoon de eenvoud van een oprecht hart, die gave was hem gegeven. Na het pensioen trok hij alle dagen samen op met Treeske. Met hart en ziel heeft Frans zich ingezet voor de Guliëlmus kerk. Op de Gieleksmerret liet hij met Treeske het rad van avontuur draaien. Hij was ook acoliet en genoot van een oprechte uiting van geloof. Als er al iets op Frans zou zijn aan te merken dan was het misschien wel dat hij liever gaf dan te moeten ontvangen. We moeten een fijne en goede man los laten opdat hij nu zijn eigen weg kan gaan.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 11 mei

19.00 Anton Berndsen / Bertina Stitzinger / Margriet
Zwackhalen – Dijksma / Lei Verstappen / Huub
Magdelijns / Jack Pisters / Frans Penders

Zondag 12 mei 4^e Zondag van Pasen , Moederdag

10.30 Eveline Hindi / voor de overledenen van de fam. Fraats –
Matti / Liesbeth Ammerlaan / Antonius Geraerts en
Helena Geraerts – Kolvers / José Pluymen – Clement /
Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / 6^e jaardienst
Pierre Nieste / Annie Martin – Thans (voor moederdag)

Maandag 13 mei Bisschop Sint Servatius

09.00 Voor het behoud van het geloof / ter ere van het
Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria
19.00 Dekenale viering in de Sint Servaas voor alle parochies
van Maastricht voor alle geloofsverkondigers in onze
streken.

Dinsdag 14 mei

09.00 Pater Rieks Andela ofm.

Woensdag 15 mei Alle H.H. Bisschoppen van Maastricht

18.30 Rozenkrans
19.00 Ter ere van O. L.Vrouw van Lourdes , H. Antonius van
Padua en H.Franciscus , om blijvende steun en dank
voor reeds ontvangen weldaden

Zaterdag 18 mei

19.00 Rudie Leclair / Rafi Mzuzi Mpila / Jeanne van Hulst /
Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Bèr Heugen / Ed
Schijlen / Sophie (Fie) Piters - Arnold

Zondag 19 mei Zondag van de Oosterse kerken

Vijfde zondag van Pasen Vredeskoor

10.30 Eveline Hindi / voor Lei Theunissen zijn verjaardag /
Ange Muris - Bitsch / Leon Genotte / Lambert Last / Ans
Frissen – Chapin / Bèr Haagmans

Maandag 20 mei

09.00 Wolfgang Keck

Dinsdag 21 mei

09.00 Corrie Coolen

Woensdag 22 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

Zaterdag 25 mei

19.00 Bèr Slangen / Nettie Penders – Medenbach / Corrie Stitzinger, Sjerke en Pierreke / Gertruida Dassen – Veulemans / Bel Reneerkens – Swakhoven / Frans Horsmans

Zondag 26 mei Zesde zondag van Pasen

10.30 Eveline Hindi / Jef Op den Oordt en Jose Op den Oordt – Coenen en zoon Bert / Sophia Haane – Jongen / Hanny van Zeyl – v.d. Linden, Harry van Zeyl en zoon David / 2^e jaardienst Truus Wolters / Riek Vallenga –van Dijk

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:



APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot

20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag

10.30 Lambert Last / Bèr Haagmans / Fien Clement – Ramakers
/ Harry Mc Master / Ron Korpershoek / Margriet Dams – Beckers
/ Jan en Mia Dols – Frijns / Tant Lies, zuster Josepha Cornelia Keulen
/ Guus en Jeanne Aelfers – Keulers / Harrie en Lenie Jeukens – Frijns en
de overledenen van de fam. Jeukens, Frijns en Keulen

APOTHEEK

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
 **MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: iedere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



MOEILIJKE VOETEN ?
Medeschoenen
Bosch
Voltsstraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3835121
's maandags gesloten geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van Lourdes

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211, 6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltsstraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkommou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltsstraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 11 25 mei 2019

Het onmogelijke doen
Dat kan toch helemaal niet
Klaar staan voor iedereen, tijd hebben,
Geduld hebben, medelijden
Dat is toch van vroeger
Toen wij goede daden stelden
Tot wiens eer dan ook

Van mensen houden
Zonder dat ik ze in mijn macht heb
Of iets van ze verwachten mag
Dat is toch iets van vroeger
Toen wij elkander beminden
Tot wiens eer dan ook

Dat kan toch helemaal niet
Andermans onmacht delen
Je zwakheid delen en kracht ontvangen
Die als een bevrijding over je komt
Dat is toch iets van vroeger
Toen wij elkanders lasten droegen
Tot wiens eer dan ook
Er was er een die zei dat het wel kon,
die niet anders kon en ermee begon!



FRANCA
Francisca Callemeijn Franssen

Edisonstraat 2a
Maastricht
Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging
Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonsiraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste
& Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu
Koning Zwentiboldstraat 20
6226 AK Maastricht
06-510 44 356 Op afspraak www.schoonheidssaloncharissa.nl



Woensdag 29 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Oomen

Donderdag 30 mei Hemelvaart van de Heer

EERSTE H. COMMUNIE

10.30 Voor alle communicanten en hun familie / Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 60 jarige bruiloft van Annie en Harrie Feij - Smits

Zaterdag 1 juni

19.00 Wies Veugen – Wilhelmus / Annie Beckers- Sorge / Lenie Lion / Jo Haine

/ Leon Strijp / Gerry Hermse – Mullens

Zondag 2 juni 7^e Zondag van Pasen

Week van de Nederlandse Missionaris

10.30 Eveline Hindi / Corrie Lemmens- van Sloun / Henny Lambrix

/ Michel Geurts en Wanny Geurts / Annie Kanters – Leclair

/ Arnold Louis en Liza Louis- Aarts

Maandag 3 juni

09.00 Voor de overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit

/ voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 4 juni

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 5 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Broeder Cunibert (Piet van Bree) / Broeder Mat Paulssen

Vrijdag 7 juni Eerste vrijdag van de maand

09.00 Luc Castermans

Zaterdag 8 juni

19.00 Dave de Vlam / Miena Koch – Damen / Toetsie Steinbach en

Willie Steinbach – Wijtkamp / Sylvano Zwackhalen

Zondag 9 juni Hoogfeest van Pinksteren

Eerste zondag van de maand Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zeswekendienst Frans v.d. Meulen / Guus Tyndall en

Alice Tyndall – Meesters / Liesbeth Ammerlaan / Rudie Leclair

/ Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / John Hermans

/ Jules Janssen / Helene Meens / José Pluymen – Clement

OVERLEDEN



Manus Remmers overleed op 26 april, pas 54 jaar oud. Zijn plotselinge dood sloeg in als een bom en ik weet nog precies waar ik was in Italië toen we van zijn dood hoorden. Manus, het had niet gemogen, een goede kerel, die eigenlijk nooit nee zei. Hij hielp iedereen. Manus die ook pech had, Manus die zijn zoontje Jaimy had moeten afstaan, Manus die nog zo vol plannen zat, Manus die de dag van te voren met zijn zoon nog een auto had gekocht, Manus die het weekend nog wilde gaan klussen in de nieuwe woning. Opeens is alles anders. De enige troost is dat hij nu bij zijn zoontje Jaimy is en dat er heel veel dankbare en dierbare herinneringen zijn

die zijn vrouw Merian en de kinderen Kevin, Jennifer, Cheyenne, Etienne en Dwayne en Jayden en Shania zullen helpen in de toekomst op moeilijke momenten. Op donderdag 2 mei hebben we in de OLV van Lourdes afscheid genomen en Manus bij Jaime op Oostermaas bijgezet.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 25 mei

19.00 Bèr Slangen / Nettie Penders – Medenbach / Corrie Stitzinger, Sjerke en Pierreke / Gertruida Dassen – Veulemans / Bel Reneerkens – Swakhoven / Frans Horsmans

Zondag 26 mei Zesde zondag van Pasen

10.30 Eveline Hindi / Jef Op den Oordt en Jose Op den Oordt – Coenen en zoon Bert / Sophia Haane – Jongen / Hanny van Zeyl – v.d. Linden, Harry van Zeyl en zoon David / 2^e jaardienst Truus Wolters / Riek Vallenga – van Dijk / Annie Martin – Thans ivm verjaardag 22 mei / Fiena Goijen 24^e jaargedachtenis.

Maandag 27 mei

09.00 Gerarda Nijsten – Lousberg

Dinsdag 28 mei

09.00 Jan Kanters

HET EINDE VAN DE VUURWERKSHOW

Voordat een vuurwerkshow voorbij is, komen er altijd eerst nog een paar grote en spectaculaire knallen. Ik heb het gevoel dat onze samenleving nu ook bezig is met grote knallen en dan..... ? Is dat een somber gevoel? Ik merk dat ik opgejaagd ben. Er is veel en er gebeurt veel om me heen ook. Het lijkt wel of de onrust overal in zit, of zie ik het verkeerd? Misschien ben ik met teveel dingen in één keer bezig zoals de kapel op Oostermaas, de Eerste Communie, de snoei-tocht naar Italië, de Faciliteiten Unit zoals dat dan zo mooi heet. Trouwens de mensen die nu na lange tijd weer in de kerk komen, blijken behoorlijk daarvan te schrikken. Zij worden overdonderd door zo'n karkas dat daar staat te staan. Ik ben er al aan gewend hoe snel dat gaat en ik verbaas me nu nog meer over de grootte van de zijbeuken. De Koning zei het al: "Wat is zij groot." Daarmee doelde hij op onze kerk toen ik hem er binnen vroeg. Hij gaf als advies; als koninklijke raad zo gezegd, om te faciliteren. Hij bedoelde daarmee dat je in de kerk ruimte biedt aan mensen en hun bezigheden en dat alles natuurlijk in het kader van de gewijde ruimte die onze kerk is. Eén dag voor de Communie op Hemelvaart 30 mei zou de Faciliteiten Unit op 28 mei klaar zijn. We hebben dan nog net één dag om te poetsen, want de kerk ziet eruit, zoals hij er nog nooit heeft uitgezien. Maar een goede toiletvoorziening is geen overbodige luxe heb ik zelf ervaren toen ik onlangs naar de begrafenis van iemand in Brunssum moest. Net voor het vertrek nog een tas koffie op en dat was dom, want, dan moet je even later dus. En waar? Deze keer had ik het geluk dat de kerk tegenover het politiebureau lag. De politie is toch je vriend en daar kon ik meteen vragen of ik niet fout geparkeerd stond, want op vreemde plekken weet je het maar nooit. In Schinveld heb ik zo ooit een bekeuring opgelopen. Dat is niet leuk. In de hal van het politie bureau was een invalidetoilet. Ook daar zijn ze dus toegerust met een Facilitaire Unit. Wil je de kerk toegankelijk houden dan heb je basale voorzieningen nodig. De mensen die dit financieel mogelijk hebben gemaakt, hebben dat begrepen. Wat er nu komt, is dankzij giften van gulle gevers en hoeft het de parochie niets te kosten. Zij snappen het. Pastor Mattie Jeukens ofm.

ONS KOOR STEELT DE SHOW

Ons Theresiakoor heeft deze keer in de Sint Servaas kerk mogen zingen bij de viering ter ere van de patroon van de kerk, dat is Sint Servaas op maandag 13 mei 2019. Ons koor zong de sterren van de hemel. Het werd bevestigd door pastoor Kurris, ooit professor geweest op het Conservatorium en daardoor liep ik bijna naast mijn schoenen.

COMMUNIE MET HEMELVAART 30 mei '19

Traditie getrouw is de Eerste Heilige Communie in de OLV van Lourdeskerk op Hemelvaartsdag. Dit jaar ook en omdat Pasen laat viel, is de communie ook laat dit jaar, pas op 30 mei. Maar misschien daarom wel extra kans op mooi weer. Deze keer zijn er 42 kinderen uit Wittevrouwenveld, Wyckerveld, Limmel, Nazareth, Heugemerveld en nog enkele andere kinderen die zich bij ons hebben aangesloten. De viering begint om 10.30u

NAMEN VAN DE KINDEREN DIE HUN COMMUNIE DOEN:

Antony Remmers, Amando Hamelers, Bo Sijkema, Chiara van Bogaert, Neshmi Snijders, Dani Beniers, Danilo Nuiten, Jayden Nuiten, Darren Zwakhalen, Daylano Tonnard, Djareno D'Hondt, Gianni Hollanders, Iris Franssen, Jake van Laere, Justin Roijen, Kylana de Nijs, Levina Peelen, Manou Kuipers, Selène Kuipers, Dyón Kuipers, Shanaya Pasveer, Gabriella Simons, Keano Janssen, Daimy Kuipers, Dean van Hinsberg, Djaslyn Huydts, Fem Houbrijts, Orlando Lake, Gio Ummels, Jayden Brouns, Jayden Habets, Jayno Luckerhof, Joep Willems, Kenji Matze, Luuk Willems, Menno Welters, Cynthia Goffings, Romina Wolthuis, Senna Dams, Tyler Huydts, Evi Pas, Noa Pas.

Dat de communie een echte ontmoeting mag worden met de Levende Heer.

PINKSTERACTIE VOOR MISSIONARISSEN

Het is al tientallen jaren een goed gebruik om te sparen voor anderen die een beetje eten en drinken nodig hebben.

Met Pinksteren collecteren wij voor mensen die andere mensen weer helpen opdat zij echt hulp nodig hebben. Het luistert nauw, maar we willen graag blijven steunen en hopen dat u mee doet.

4

DRUKKER VAN HET PAROCHIEBLAD OVERLEDEN

Heel plotseling is Doy Lejeune op overleden, op 9 mei, thuis in zijn huis aan de Kalfstraat. Doy is getrouwd met Marjo en zijn dochter Gaby was zijn linker en rechter hand. Op de Enci begonnen als fotograaf kon hij zich ontwikkelen tot drukker. Voor ons is hij tot de laatste dag van zijn leven het parochieblad blijven drukken uit een grote trouwe solidariteit met het Wittevrouwenveld. Doy was een sociale man, lid van het Regiment, lid van een motorclub, verzot op vogels, graag een spelletje spelend met vrienden, gangmaker bij de SGL. Wij zijn Doy dankbaar voor wat hij, voor een habbekrats allemaal, voor ons parochieblad gedaan heeft. We wensen Marjo en Gaby heel veel sterkte. Kleurrijke herinneringen zijn een mooie troost.

PINKSTEREN

Pinksteren komt van Pentacosta, "50" 7x7 plus. Na 7 x 7 jaar moest steeds weer een 'Jubeljaar' komen, waarin alle oude schulden kwijtgescholden worden en iedereen weer een nieuwe start kan maken. Pinksteren is dus niet alleen zwevend en Pinkpop, maar ook heel tastbaar. Daarom hadden de eerste christenen alles gemeenschappelijk en iedereen kreeg wat hij of zij nodig had. Dat is pas wat, toch!

GAAN TROUWEN



Vrijdag 24 mei gaan in de OLV van Lourdes trouwen:

Robin Smeets en Daisy Lardenoye in de viering die om 14.00 uur begint. Zij wonen in de Morsestraat.

Zaterdag 1 juni om 12.00 uur trouwen in de OLV van Lourdes Jordy Mordang en Suus Remmers. Zij wonen aan de Meerssenerweg in Nazareth.

*Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn
en bron van nieuw leven*

GEDOOPT:



Op zondag 5 mei is in de OLV van Lourdes Nela Rijkssen gedoopt, de dochter van Dilano en Denise Rijkssen – Ramakers uit de Welsdaal
Dat haar opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

5



**Parochie H.
Guliëlmus**



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres.
Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website:
www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

● **WEGWIJS** ●

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 12

8 juni 2019

Jij,
die telkens weer het vuur aanblaast.
Jij die woorden sprokkelt om van te leven.
Jij die brood met ons wil breken.
Jij die ons geestdriftig je visioen vertaalt.

Jij, van kinds af aan geboeide.
Jij, aandachtig en aanwezig.
Jij, die bezochte bondgenoot.

Jij, als een boom aan het water.
Jij, als een stem uit de diepte.
Jij, als een hoeksteen die draagt.

Jij, soms langs de weg gezeten met vermoeden.
Jij, die niet voorbijgaat, niet te klein acht.
Jij, gezien met ongeziene, lammen, blinden.
Jij, die kwetsbaar oog in oog wil staan.

Jij, met handen om te helen.
Jij, met voeten in de aarde.
Jij, met vogels in je hoofd.
Jij, in dromen aangeraakte.
Jij, met kracht bezielde.
Jij, bewogen toegewijde mens.

Jij.



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

Edisonstraat 2a
Maastricht
Tel: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu
Koning Zwentiboldstraat 20
6226 AK Maastricht

06-510 44 356 Op afspraak www.schoonheidssaloncharissa.nl



BESTE LEZER,

Al eerder heb ik me heel kort voorgesteld in het parochieblad. Ik ben Ingeborg Wesdorp, sinds 1 januari ben ik presentiewerker bij Stichting Wijkpresentie Maastricht Noordoost (Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth en Limmel). Het is de bedoeling dat ik op deze plaats nu geregeld een stukje ga schrijven.

Wat is een presentiewerker? Dat is de meest gestelde vraag. En het is nog moeilijk uit te leggen ook. Kort gezegd betekent het dat je "er bent" voor mensen, een luisterend oor biedt, dat je "agendaloos" door de wijk loopt en aangeklampt kan worden door iedereen eigenlijk... om dan vervolgens in gesprek te gaan en te doen wat nodig is, als er tenminste iets nodig is. Zogezegd klinkt het misschien wel heel vreemd.

Anders dan in de meeste banen kom je niet van tevoren met een plan, om bijvoorbeeld de wijk of het leven van de mensen in de wijk te verbeteren. Ik heb de cijfers wel bekeken, van de gemeente onder andere, over armoede en eenzaamheid bijvoorbeeld, maar cijfers zeggen ook niet alles; verhalen van mensen zelf zeggen mij meer. Misschien kun je arm zijn en eenzaam volgens de cijfers, en tóch gelukkig. Of andersom: rijk en met veel vrienden, en toch ongelukkig. Mensen bepalen dat zelf, niet ik als presentiewerker. Waarmee ik weer niet wil zeggen dat armoede en eenzaamheid niets uitmaken.

Ik ga bij mensen thuis op bezoek of ontmoet ze bij activiteiten in de wijk, of op straat. Ik stel mezelf niet altijd voor als presentiewerker, want niemand weet toch wat dat is... Soms zeg ik buurtwerker, of straatwerker, soms gewoon Ingeborg, het hangt er maar vanaf waar ik ben en of iemand ernaar vraagt. Ik werk niet voor de kerk, maar zit soms wel op de pastorie- daar is het kantoortje-, maar vaak ben ik op pad, ergens in de wijk. Aan alle kanten is er onduidelijkheid, alles hangt af van mezelf en vooral ook van de mensen die ik tegenkom. Gelukkig ben ik al veel mensen tegengekomen hier in de wijken, die met allerlei dingen bezig zijn.

Ik weet niet of u nu veel wijzer bent geworden van dit stukje, maar het blad is vol, en de volgende keer meer. Tot ziens!

Ingeborg Wesdorp, 06-13977845, Wijkpresentie2@gmail.com

PINKSTEREN 2019

Pinksteren is 50 dagen na Pasen. Hemelvaart is 40 dagen na Pasen, zoals Pasen weer is 40 dagen na Aswoensdag. Alles heeft in de kerk zijn symbolische betekenis. Niets is er zo maar. Er is dus overal een verhaal over te vertellen. Maar wie wil die verhalen horen? Als je wilt luisteren, heb je al iets van Pinksteren. Dat was de dag waarop duizenden mensen de preek van Petrus verstonden terwijl ze toch allemaal verschillende talen spraken. Zo werd Pinksteren het einde van de Babylonische spraakverwarring. Maar het verwijst ook naar het Bijbelse Jubeljaar, het vijftigste jaar, waarin iedereen weer op- nieuw mag beginnen. Het bleek een mooie droom die nooit uitkwam. Pinksteren is ook Pinkpop, en pink? Pinksteren is ook het feest van de Goede Geest, de Helper die Jezus ons beloofd heeft te geven. Pinksteren is het kleine kindje van Kerstmis en Pasen, maar niemand wil het afgeschaft hebben, omwille van de Tweede Pinksterdag, om dan een dag lekker vrij te zijn. Een persoonlijke associatie met Pinksteren zijn seringen. Ze laten me aan mijn ouderlijk huis denken. Met Pinksteren stonden altijd seringen op tafel en die vulden het huis met een heerlijke geur.

SPECIALE UNIT IN DE KERK

Dankzij enkele heel bijzondere sponsoren hebben we nieuwe toiletten, een invalide toilet en een nieuwe keuken kunnen bouwen zonder dat het de parochie een cent heeft gekost. Met Pinksteren gaan we er de eerste keer koffie drinken. De pastoor mag dan op vlaii trakteren voor dit bijzondere cadeau, dat de kerk hopelijk wat dichterbij de tijd brengt en in elk geval gebruiksvriendelijk maakt. Ooit wordt het weer hip om naar de kerk te komen. In het Wittevrouwenveld is het dat al.

SPECIAAL BINNEN GEKOMEN BERICHT VAN MANON: hoiiii

Misschien toch wel leuk om in de communie mis en in het witte boekje te benoemen dat Ron de Vree al jarenlang de vlaggen ophangt en dit jaar in de stromende regen.... en dat Sjef nu al 26 jaren lang de communie kids begeleidt en dat hij dus daarmee begon toen hij 16 jaar was.....

COMMUNIE OP HEMELVAART 30 MEI

Hoeveel kinderen hebben jullie? 42! Zoveel? Soms geloofden de mensen het niet. Dat is toch wat van vroeger, zeiden ze dan. Maar de communie in het Wittevrouwenveld heeft natuurlijk zoveel kinderen omdat de communie in andere parochies terug loopt of gewoon niet meer is. We hadden kinderen uit Limmel, Nazareth, Wyckerveld,

Heugemerveld , Koepelwijk en enkele kinderen van elders omdat er familieverbanden met de kerk van het Wittevrouwenveld zijn. Het is ook wel heel mooi om te zien hoe het dan leeft. Om 8 uur 's morgens werden al de vlaggetjes uitgezet langs het parcours. De Harmonie de Gele Rijders zijn natuurlijk ook prachtig erbij, alle mensen die komen kijken en ga zo maar door. En het was droog, 's middags scheen zelfs de zon en werd het warm. Dank je wel aan iedereen die meegeholpen heeft om deze dag tot een, voor de kinderen ,onvergetelijke en geslaagde dag te maken.

VLAGGEN IN DE BUURT

Misschien is het u al opgevallen, maar bij bijzondere gelegenheid verschijnen er steeds weer bijzondere vlaggen in de Edisonstraat en rond het Trefcentrum. De geel witte vlaggen zijn voor de communie en blijven tot en met Pinksteren hangen.

COMMUNIEPOETS

Heel veel dank aan allen die geholpen hebben met het schoonmaken van de kerk voor het communiefeest. Er is heel veel werk verzet. De kerk was door die verbouwing heel erg stoffig. Eenmalig hebben mensen nu ook geholpen, maar wat een bewondering voor de poetsploeg die trouw elke 4 weken onze kerk poetst. Dank je wel voor alle inzet.

MANUS VAN ALLES 23 JUNI: HULP VOOR VREDESPLEIN

Manus is natuurlijk de volgende grote activiteit. Ook dit jaar willen we weer een Vredesplein maken met zuivere koffie en iets lekkers erbij, niet alleen voor de pastorie maar ook in de kerk achter de nieuwe Unit, die dan officieel geopend wordt. We vragen vrijwilligers die een uur willen komen helpen. Lukt het niet om te helpen met de koffie, dan kun je nog altijd iets bakken bijvoorbeeld. Zoals die goede meneer Jean Tilkin die daar 12 jaar geleden mee begon en nu alweer 2 jaar terug overleden is. Hij heeft toen de eerste cake gebakken voor bij de koffie. Alle hulp is dus van harte welkom en zeker de cakes!

ANTONIUS VAN PADUA 13 JUNI

Antonius is een heilige waar je iets aan hebt, waar ik iets aan heb, want altijd komt alles terug wat ik kwijt ben. Dit jaar is zijn feestdag op donderdag, maar omdat wij op donderdag geen viering hebben, maar wel op de woensdagavond, zal de avondmis van 12 juni in het teken staan van Antonius. U bent uitgenodigd om dan lelies mee naar de

kerk te brengen. In een kleine processie zullen we die dan op het einde van de mis naar Antonius brengen. Welkom dus op 12 juni om 19.00 met lelies!



GEDOOPT:

Op zondag 19 mei zijn er dopen geweest van: Lucas Keerssemeeckers, de zoon van Berry en Tanita Keerssemeeckers –m Kawade uit de Cruyshaag 65; ook werd gedoopt: Kelsey Erens, de dochter van Roy en Ramona Erens – Huntjens, maar ook Roy de vader van Kelsey werd gedoopt. Kelsey heeft 2 zusjes Melanie en Jaylinn en zij wonen op Miradorplein 6;
Eveneens werd op 19 mei gedoopt: Justin Zwakhale, de zoon van Kenneth en Megan Zwakhale – Ruijters en het broertje van Jason uit de Reyershaag 78;
Eveneens Phoebe Luyten de dochter van Wendy en Richard Prick-Luyten en het zusje van Gabriël, Thomas, Yves, Jerome, Danique en Dean uit de Koekoeksbloem 47 in Eijsden;
Tenslotte werden die 19e mei Jake en Riley van Laere gedoopt. Jake heeft de communie gedaan op 30 mei met Hemelvaart in onze parochie. Zij zijn de kinderen van Geert en Chantal Eikelenberg – van Laere en de broers van Devony uit de van Peltstraat 44 in Valkenburg;
Op zondag 26 mei zijn broer en zus Sem en Noé Laurensse gedoopt, de kinderen van Jeffrey en Samantha Laurensse – Raven uit de Nebostraat 34

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 8 juni Terug komviering Eerste Communicanten

19.00 Dave de Vlam / Miena Koch – Damen / Toetsie Steinbach en Willie Steinbach – Wijtkamp / Sylvano Zwackhalen

Zondag 9 juni

Hoogfeest van Pinksteren

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zeswekendienst Frans v.d. Meulen / Guus Tyndall en Alice Tyndall – Meesters / Liesbeth Ammerlaan / Rudie Leclair / Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / John Hermans / Jules Janssen / Helene Meens / José Pluymen – Clement

Maandag 10 juni **Tweede Pinksterdag**

10.30 Lambert Last / Bèr Haagmans / Fien Clement – Ramakers / Harry Mc Master / Ron Korpershoek / Margriet Dams – Beckers / Jack Pisters / Jan en Mia Dols – Frijs / Guus en Jeanne Aelfers – Keulers / Harrie en Lenie Jeukens – Frijs / zuster Josepha Cornelia Keulen, tante Lies / overledenen van de familie Keulen, Frijs en Jeukens.

Dinsdag 11 juni

09.00 Pastor Wim Kobelé

Woensdag 12 juni **Avondmis op de vooravond van het feest van Antonius van Padua met hulde van lelies**

18.30 Rozenkrans

19.00 Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong / Catharina Theunissen - Geens (47e jaardienst) / Truus Wolters / Zuster Gemma en zuster Miriam / zuster Clementine Haa

Zaterdag 15 juni

19.00 Jeanne van Hulst / Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Henk de Baar en Tinie de Baar – Biesmans / Theo Vertommen / Bèr Haagmans / Truus Gense – Daems

Zondag 16 juni **Feest van de H. Drieëenheid**

10.30 Mgr. Edmund Beel / Ange Muris – Bitsch / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Vic Kessen / Ed Schijlen / zeswekendienst Manus Remmers / mw. van Beek, overleden ouders Poolmans – van Beek

Maandag 17 juni

09.00 Pater Frans Verheijen ofm.

Dinsdag 18 juni

09.00 Frits Heusschen

Woensdag 19 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Cor Kanters en Anna Patist

Zaterdag 22 juni

19.00 Voor de overleden ouders Rodolf – van Gelabbeek / Sjuul Bijlders / Bertien Seegers – Coumans / Sophie Pitters – Arnold / Anna van Boxsel – de Graaf

Zondag 23 juni 12e Zondag door het jaar Sacramentsdag

Multicultureel Manus van Allesfestival

10.30 Martin Konings en Alice Konings –v.d. Mullen / Rafi Nzuzi Mpila / Leon Genotte / Frans en Maurice Nypels / Antonio Caballero Román / Mia Voorst – Menten / Nel Coumans / Mia Janssen / Ine Geelen en Diny Wijnen / juffrouw Helene Meens

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga

op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie:

Iedere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie).

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten

geen koopavond



**Parochie H.
Guliëlmus**



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:

NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl

Bij nood:

ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

● WEGWIJS ●

't Klökske

Jaargang 69 nr. 13 22 juni 2019

Vakantiedichten

Trek je naar verre landen,
naar witte afgelegen stranden,
of neem je gewoon vakantie in je straat ...

Waar je ook bent, wat je ook doet,
een gedicht:
bij het ochtendgloren
of bij avondrood,
op het heetst van de dag
of in het holst van de nacht ...

Een gedicht is als een gebed,
het is stilstaan, het is bezinnen
over eenvoudige, alledaagse dingen

*Wie wil een gedicht, op vakantie ontstaan,
inleveren
om hier gepubliceerd te worden?*

ANTONIUS VAN PADUA zie Rowwen Heze: Uit hun lied:

Vanaf vandaag niks meer te vrezen. Vanaf vandaag weet ik voortaan. Soms is het beter iets moois te verliezen. Beter verliezen dan dat je het nooit heb gehad.

Op de feestdag van Antonius van Padua moesten we afscheid nemen van Jan Vale. Niemand had dat kunnen vermoeden, maar uitgerekend op deze dag van Antonius, de patroon van de verloren voorwerpen. Zeker de laatste tijd had ik het gevoel dat Jan zich een beetje verloren voelde. Zijn stem staat nog op het antwoordapparaat, Op dinsdag 4 en zelfs op woensdag 5 juni heeft Jan nog naar de pastorie gebeld. In een van die gesprekken noemt hij verschillende paters franciscanen die in Nazareth gewoond hebben, waaronder de pastoor, pater Pex. Jan geloofde in God, want volgens Jan bestond God echt, omdat hij hem zelf gezien had. Jan is de zoon van een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader, die als soldaat betrokken was bij de bevrijding van Europa. Op 6 juni 1944 was de invasie in Normandië, nu precies 75 jaar geleden. In Margraten is dit indrukwekkend gevierd. Jan wordt op 5 juni 1946 geboren als kind van deze bevrijding en uitgerekend hij sterft op 5 juni, 73 jaar oud. Ik wil geloven dat Antonius hier toch ook de hand een beetje in heeft gehad. Hij kwam veel naar de kerk de laatste tijd. Ik wil geloven dat Antonius Jan gevonden heeft en thuis heeft gebracht bij zijn vader en moeder.

Antonius (1192 – 1232) is een bijzondere heilige. Ik denk dat hij voor Jan wel een zwak zal hebben. Antonius was niet van deftig en sjiek gedoe. Hij was niet van het geld en de macht, maar juist van de eenvoud en de bescheidenheid. Nu roepen we hem aan als we iets kwijt zijn en omdat hij helpt. Hij is dus een heilige waar je iets aan hebt. Al is dit wel erg gevangen in het nuttigheid denken, vonden sommigen. Toch dankt Antonius daar zijn bijzondere verering aan. Maar het meest bijzondere en misschien wel het minst opvallend, is zijn eenvoud. Hij wilde dienstbaar zijn. Niet zelf de eer en de roem opstrijken, maar helpen en dienen. Volgens de regel van Franciscus zich zelf ondergeschikt maken aan de ander. Op zijn manier wilde Jan zich zo ook ondergeschikt zich maken aan muziek. Dienstbaar en ondergeschikt, verstaan we het nog? Maar is uitgerekend dat juist niet iets goddelijks?

pastor Mattie Jeukens ofm

MANUS VAN ALLESFESTIVAL ZONDAG 23 JUNI

Het hoeft geen uitleg. Een geweldig festival in het Wittevrouwenveld, van muziek, cultuur, zang en dans, waar je ook nog op de braderie van alles kunt kopen tot en met oude kinderpostzegels toe, speciaal zelfs aanbevolen omdat de opbrengst van die verkoop ten goede komt aan de kerk. De officiële opening is om 13.35 uur op het hoofdpodium in de Voltastraat. Zondag 23 juni moet je gewoon in het Wittevrouwenveld zijn. Te beginnen met de mis van 10.30u

MET MANUS IS DE KERK OPEN VOOR BEZINNING

Al enkele jaren is de kerk open met het Manus van Allesfestival voor een moment bezinning of om een kaarsje op te steken. In het verleden zijn er tijdens Manus al legendarische optredens geweest van o.a. Martin Hurkens met zijn prachtige You raise me up , 10C Trinkets met de Groene Loperballade en de Mastreechter Staar. Dit jaar geen Mastreechter Staar maar een koor uit de Filipijnen en een koor uit Amby, namelijk gemengd Seniorenkoor Ambitie. Het koor uit Amby begint om 14.45 en om 15.30 uur zal het Filipijns koor zingen en zelfs een dansje uitvoeren. Natuurlijk is er voor de pastorie ook het Vredesplein met de zuiver koffie, waar u van harte voor bent uitgenodigd.

VREDESPLEIN ZOEKT MEDEWERKERS

Misschien is de leukste manier om een festival te beleven wel door er zelf aan mee te doen en actief te zijn. Ik zoek nog hulp voor het Vredesplein met het Manus van Allesfestival op zondag 23 juni om de zuiver koffie te kunnen serveren. Alle hulp is welkom. Het Vredesplein is open vanaf het moment dat de mis is afgelopen tot ongeveer 16.00 uur

OFFICIËLE OPENING VAN DE FACILITAIRE UNIT

In de kerk zijn we verrijkt met een nieuw keukentje, een invalidentoilet en een Dames en Heren WC. Het heeft de parochie niets gekost, dankzij enkele financiële giften. Op zondag 23 juni met Manus van Alles zal om 14.00 uur de officiële onthulling van deze facilitaire ruimte plaats vinden. Om het geheel een extra dimensie te geven zullen daarna maar liefst 2 koren optreden vanaf 14.45 uur, één koor uit Maastricht en één koor van de andere kant van de wereld uit de Filipijnen, passend bij het Multiculturele Manus van Allesfestival

KINDERKOOR

Op woensdagmiddag van 13.30 tot en met 14.30 uur is er zangrepetitie in de sacristie voor kinderen die niet alleen graag willen zingen maar die ook echt muziek willen leren. Vanaf september kunnen zich weer nieuwe leden aanmelden. Zit je op de basisschool, hou je van zingen en zou je je daarin verder willen ontplooien en ontwikkelen dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden op de pastorie 043 3634348

DE JUISTE SPIRIT

Waarom klikt het in het ene elftal wel en in het andere niet? PSV staat een heel seizoen eerste en verliest uiteindelijk toch van AJAX dat steeds beter ging voetballen en waar je voelde dat zij een bijzondere spirit kregen. Het werd hun twaalfde speler. Spirit of Geestkracht is ongrijpbaar, maar toch was het in onze kerk met Pinksteren ook even voelbaar toen een aantal Filipijnse vrouwen eerst zongen en daarna samen met Nederlandse vrouwen een voorbede deden in heel verschillende talen. Er was soms helemaal niets van te verstaan en toch voelde je waar het om moest gaan. Kerstmis is het feest van de Zoon, de geboorte van Jezus. Pasen is het feest van de liefdeskracht van de Vader, die de Zoon uit de dood doet opstaan. Pinksteren is het feest van de Geest! Er komt een einde aan de Babylonische spraakverwarring, omdat iedereen de apostelen verstond in zijn of haar eigen taal. Welke andere taal zou dat zijn dan de taal van de liefde en het mededogen?

GEBED OM INNERLIJKE VERNIEUWING

Heer, geef ons vandaag een nieuw hart dat nederig is en vriendelijk voor alle mensen. Geef ons vandaag nieuwe ogen die U herkennen in al wat geschiedt. Geef ons vandaag een nieuw geloof dat elk goed begin van U verwacht. Geef ons nieuwe hoop vandaag die uitzielt naar die onmogelijke vrede.

Geef ons vandaag een nieuwe liefde die sterker is dan de dood. Zegen ons vandaag dat we troost en vreugde mogen zijn voor allen die twifelen.

GIELKESBRONK

Wist u dat 2 weken na Manus van Allesfestival er opnieuw een festival in het Wittevrouwenveld gehouden wordt, al is de naam festival misschien niet de goede benaming en is het toch beter om te spreken van de Bronk en wel de Gielkesbronk. Die is op

zaterdag 6 en zondag 7 juli op het Habsburgerplein in het Wittevrouwenveld voor de 32^e keer olv Sjef Zwakhalen

GEDOOPT:



Op zondag 2 juni is in onze OLV van Lourdeskerk Delicia Ritchi gedoopt, de dochter van Ashwin en Cheyenne Ritchi – Wittelings en het zusje van Djévany en Djayden uit de Kogelstraat in Bilzen.

Op zondag 9 juni, Pinksteren, zijn er 3 kinderen gedoopt:
Liana Haesen de dochter van Raymond en Claudia Haesen – Humblet en het zusje van Milan van het Burgemeestersplein 8, eveneens Yara Kroes de dochter van Roy en Tamara Kroes – Oosterbosch en het zusje van Dana, en gedoopt is:
Dean van Bogaert de zoon van Mitchel en Cynthia van Bogaert – Franssen uit de Burg. Hennequinstraat 30.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



We waren ergens onderweg in Italië, het zal ook niet zo zijn, toen het bericht binnen kwam dat iemand in de flat aan de Koning Zwentiboltstraat overleden was. Het bleek onze straatmuzikant Jan Vale te zijn, Jan een markante verschijning bij ons in de buurt maar ook in de stad, waar hij als straatmuzikant optrad. De laatste keer dat ik Jan gezien heb was zondag 2 juni, toen was hij in de kerk. “Woensdag 5 juni ben ik jarig”, zei hij nog, buiten voor de deur zittend de Rozenkrans biddend als penitentie, die hij zichzelf gegeven had, die hij zichzelf altijd gaf. Jan heeft heel wat Rozenkransen gebeden. Deze die hij nu bad was al stuk geweest, maar naar hij zei, had hij hem zelf gemaakt. Het is schrikken dat Jan er niet meer is. Jan is 73 jaar geworden. Zij afscheid was op 13 juni, toevallig de feestdag van Antonius van Padua, de crematie was in Geleen. In de kerk hebben we 's morgens een gedachtenisviering gehouden. Moge Jan in vrede rusten.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 22 juni

19.00 Voor de overleden ouders Rodolf – van Gelabbeek
/ Sjuul Bijlders / Bertien Seegers – Coumans / Sophie
Piters – Arnold / Anna van Boxsel – de Graaf

Zondag 23 juni 12^e Zondag door het jaar

Sacramentsdag en Multicultureelfeest Manus van Alles

10.30 Voor het welslagen van Manus van Allesfestival
/Zeswekendienst Doy Lejeune / Martin Konings en Alice
Konings –v.d. Mullen / Rafi Nzuzi Mpila / Leon Genotte /
Frans en Maurice Nijpels / Antonio Caballero Román /
Mia Voorst – Menten / Nel Coumans / Mia Janssen / Ine
Geelen en Diny Wijnen

Maandag 24 juni

09.00 Em.Mgr. Hans Reesink ofm

Dinsdag 25 juni

09.00 Wolfgang Keck

Woensdag 26 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

Zaterdag 29 juni H.H.Petrus n Paulus

19.00 Bèr Slangen / Bèr Heugen / Dien Remmers –
Stuiver / Tiny Ferenbach – Keersemeekers / Hannie Vleugels –
Quax

Zondag 30 juni 13^e Zondag door het jaar

10.30 1^e Jaardienst Anton Geraerts / Helena Geraerts –
Kolvers / voor de overledenen van de fam. Fraats Matti / Sophia
Haane – Jongen / Hanny van Zeyl – v.d.Linden, Harry van Zeyl
en zoon David / Venny Janssen – Hermans / 1^e jaardienst
Mariëtte Prop – Habets / herdenkingsdienst Paul Prop en
Johnny Borsboom / Wies Veugen – Wilhelmus

Maandag 1 juli

09.00 Voor de overledenen van de fam. van de Broeck-
Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet –
Bartholomey

Dinsdag 2 juli

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 3 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerarda Nijsten – Lousberg

Zaterdag 6 juli

19.00 Corrie Lemmens – van Sloun / Sylvano
Zwackhalen / Anna Patist / Annie Hendrix – Smeets / Helena
Natterman / Annie Sanders / Nol Coenen

Zondag 7 juli 14^e Zondag door het jaar

10.30 Ange Muris – Bitsch / H el ene Meens / Gerry
Hermse – Mullens / Annie Kanters – Leclair / Dave de Vlam /
Jef Vanwesenbeeck en Marie Vanwesenbeeck – van Heyst /
Greet Braeken - Bausch

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**

 **MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBR K

De Buurtbr k is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



**Parochie H.
Guliëlmus**



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:

NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl

Bij nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

● WEGWIJS ●

't Klökske

Jaargang 69 nr. 14

8 juli 2019

VAKANTIE

Volg het landschap
van je dromen,
de hartstocht
van je liefde,
de kracht
van je handen

volg de vlucht
van je verlangens,
de golfslag
van je hart,
de toekomst
van je minzaamheid

volg de lijn
van je streven,
de tocht
van je geloof,
je verlangen
naar God.



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

Twee weken geleden schreef Mattie hier onder andere over Antonius van Padua. Op zaterdag de 15^e was er ook een Antonius van Padua mis in Nazareth. Om 10:15 vetrokken de kerkgangers van de voormalige Antonius van Paduakerk- die in 2011 gesloopt is- vanaf de kapel die er nog wel staat naar het buurtcentrum, om daar de mis te vieren. Dit doen ze tot nu toe jaarlijks. Tijdens de mis vertelde de pastoor echter dat dit nu de laatste keer was. Er zijn te weinig mensen om dit in stand te houden, te weinig vrijwilligers die dit kunnen dragen. Zo is eerst de kerk uit Nazareth verdwenen en nu ook die ene jaarlijkse mis die er nog was. Mensen uit Nazareth die naar de kerk willen, kunnen (vooralsnog) in Limmel terecht of natuurlijk hier in Wittevrouwenveld. Voor vooral ouderen die vanaf het begin aan die kerk verbonden zijn, is dat toch meer dan jammer. Voor sommigen is het te ver om naar een andere wijk te moeten gaan.

Maar is het ook echt erg? Is het erg dat kerken verdwijnen en omgezet worden in sportscholen en markthallen, of zoals in Nazareth, afgebroken worden? De kerk moet naar de mensen toe, in plaats van vooral proberen de mensen in de kerk te krijgen, ben ik geneigd te denken, maar wat als er dan helemaal geen kerk meer is? Missen we dan iets? Persoonlijk vind ik toch van wel. Het voelt niet goed dat een kerkgebouw wordt omgezet in een sportschool, iets klopt er niet, het is toch iets totaal anders. Tegelijk denk ik: moeten we niet een heel andere weg inslaan als zoveel mensen zich ervan afkeren? We moeten in elk geval met die mensen in gesprek. Wat houdt hen bezig? En dat is wat ik probeer te doen.

Ik ben benieuwd wat u als lezer van dit blad ervan denkt. Vindt u het belangrijk dat de kerk blijft bestaan en waarom of waarom niet? Ik weet niet of dit blad alleen door kerkgangers gelezen wordt, of door iedereen in de wijk. Ik weet wel dat het bij iedereen bezorgd wordt.

U mag hierop reageren. Dat kan door een briefje te sturen naar de pastorie t.a.v. Ingeborg Wesdorp, of door de bus te doen, of te mailen of op te bellen. Dan kom ik er hier de volgende keer op terug, want het blad is alweer vol.

Ingeborg Wesdorp
wijkpresentie2@gmail.com
06-13977845

AANGENAAM VERRAST

Woensdag 19 juni zouden we een vergadering hebben met de mensen van het kinderkoor. Voordat de vergadering begon, wilden de kinderen een lied voor me zingen, Het Lied heet: 'Spring het leven in'. Er waren 5 kinderen en ik wist niet wat ik hoorde. Verbaast en verwonderd heb ik geluisterd en mogen horen wat je in een paar maanden kunt bereiken. Dit gun je elk kind, om zo ingevoerd te mogen worden in de wondere wereld van zang en muziek.

DIGITAAL? NEE, NIET ALTIJD

Uw zaken regelen met de overheid in een paar muisklikken. Reuze handig. Maar niet altijd, en niet voor iedereen. Geen nood: bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunt u op maandagen terecht met vragen voor het CAK, DUO, SVB, Juridisch loket en het UWV. Heeft u een vraag voor een van deze instanties die u liever niet via de telefoon of e-mail wilt stellen? Of bent u niet zo handig met de computer en wordt u liever persoonlijk geholpen? Kom dan op maandag tussen 08.30 en 16.00 uur naar Sociale Zaken, Randwycksingel 22, Maastricht. Let op: het Juridisch Loket is alleen 's middags aanwezig. Bel 14 043 of kijk op www.socialezaken-mh.nl/samenwerking voor meer informatie.

VEERSE BLOMME IN DE BAK VEUR DE KERK.

Welke...? Voor de kenners onder ons: 4x planten in het midden, "Gaura" de witte bloemen volgen spoedig... 24x rondom: "Portulaca". Geneet devaan! Compleminte, Liesbeth.

KON IK MAAR AF EN TOE...

... zonder me zorgen te hoeven maken over mijn man, mijn liefde voor muziek weer oppakken. Op dinsdagmiddag even naar het zangkoor met een vriendin of een keer naar een lunchconcert. Helaas kan ik mijn man niet meer alleen thuislaten omdat zijn geheugen sterk achteruitgaat. Was er maar iemand die bij hem kan blijven. Dan kan ik even mijn zorgen vergeten en er daarna weer vol energie voor mijn man zijn." Bovenstaande hulpvraag is een van de vele vragen van mantelzorgers die we dagelijks ontvangen bij Steunpunt Mantelzorg Zuid. Ons team vrijwilligers, dat deze mantelzorgers helpt, is daarom dringend op zoek naar versterking. Heeft u interesse in dit waardevolle en zinvolle vrijwilligerswerk? Meer informatie: 043-3215046 of info@mantelzorgzuid.nl. Zie ook: www.mantelzorgzuid.nl

GIELKES BRONK 2019

Alweer voor de 32^e keer op zaterdag 6 en zondag 7 juli op het Habsburgerplein met een keur van artiesten en voor de kinderen van 4 tot en met 15 jaar een kinderrommelmarkt en er is een Kidsstreet met Stormbaan. Voor meer info en om je aan te melden www.happykidsclub.nl. De optredens beginnen zaterdag 6 juli om 13.00 uur met een optreden van Mesjieu Maurice en vervolgens Remco Vrancken; Yassine Dupont; Mick Gilissen; Bert en Angelique; Ludy van Dijk; Diego Lenaerts en Gino Fey. Op zondag vanaf 12 uur komt Anderkover en op beide dagen is er DJ Jeffrey Curfs. Sjef Zwackhalen zal het presenteren. Waar vind je zoveel artiesten gratis? Kom 6 en 7 juli; Gielkes Bronk.

FACILITAIRE UNIT IS GEOPEND

Op zondag 24 juni, de feestdag van de Geboorte van Johannes de Doper en dit jaar ook de dag van het Manus van Alles Festival, is de Facilitaire Unit in de kerk feestelijk in gebruik genomen. Tevens is ook de naam onthuld van een van de sponsoren die graag wil dat de naam van hun Stichting bewaard blijft. Daarom heet deze Unit: Centrum Ontmoeting der Volkeren. Behalve deze Stichting heeft nog een heel gulle gever, die ongenoemd wil blijven, veel geld gegeven. Hadden we hun steun niet gehad, dan hadden we het niet kunnen bouwen.

VIER EURO EN ACHTENNEGENTIG CENT

Ze stonden amper een week met z'n vierentwintigen in de bloembak voor de kerk, de Portulaca's, of er waren er al twee gestolen. Ik vermoed dat degene die ze heeft uitgegraven dagelijks glimmend van trots naar zijn aanwinst kijkt, zich verkneukelend in de wetenschap dat hij/zij zich met deze koene daad een uitgave van maar liefst tweemaal € 2,49 heeft uitgespaard, plus natuurlijk de rit naar het tuincentrum. Hoe zei de profeet Zacharia het ook alweer? "Deze boekrol bevat de woorden van Gods vervloeking die over het hele land gaan. Daarin staat dat iedereen die steelt ter dood veroordeeld is. Met deze vervloeking tref Ik het huis van iedere dief", zegt de Heer van de hemelse legers. "Mijn vloek zal op dat huis rusten en het volkomen vernietigen, met houtwerk, stenen en al." Het zijn natuurlijk maar Bijbelteksten, maar ik ben stiekem toch nieuwsgierig welk huis in de buurt de zomer niet overleeft.

Vincent Grummer 06 51 27 34 08

GEDOOPT:



Op 16 juni zijn in de OLV van Lourdeskerk gedoopt:

- Ravi Putker, de zoon van Rick en Amanda Putker – Seits en het broertje van Luciana uit de Kasteel Rimburlaan 47;
- Calvin Koch, de zoon van Christian en Chennie Koch – van der Venne uit de Dalestraat 58 in Banholt;
- Hugo Jacobs, de zoon van Sanne en Jason Jacobs – Paulussen uit Achter de Hoven 44 in Amby;
- Demi Koopman, de dochter van Daniel en Daniella koopman – Bijlders uit de Burg. Hennequinstraat 56 en het zusje van Dani.

Op zondag 24 juni is in de OLV van Lourdeskerk gedoopt:

- Diaz Frijns, de zoon van Medy en Samira Fijns – van Helvert en het broertje van Dyna uit de Tacitushof 9.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op 8 juni is een bijzondere Mestrechteneer overleden:

Frans Dizy, 89 jaar oud en de man van Elly Ritchi die al overleden was. Frans zijn werk was voor de Spaarbank die later de SNS-bank werd, maar omdat Frans ook mantelzorger was voor zijn vrouw Elly is hij al op 53 jarige leeftijd met pensioen kunnen gaan. Toen kon dat nog. Maar naast zijn werk is Frans bezig geweest met muziek, eerst bij de Gèzelle van de Zaank, daarna bij de Potsvrouwe, waarvan hij voorzitter is geweest . Door zijn inspanningen hebben zij zelfs een Gouden plaat gekregen. Tenslotte heeft hij nog meegespeeld in 't Volleks Tejater. Hij had een warme stem. In de

laatste jaren is het stil geworden rondom Frans. Op 14 juni hebben we afscheid genomen van Frans in de OLV van Lourdeskerk en hem te rusten gelegd op Oostermaas vlakbij zijn kleinkind Esther Dizy

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 6 juli

19.00 Corrie Lemmens – van Sloun / Sylvano Zwackhalen / Anna Patist / Annie Hendrix – Smeets / Helena Natterman / Annie Sanders / Nol Coenen / voor Frans van Lieshout oprichter en stichter van C.O.V. Frans en zijn team hebben heel veel goeds gedaan

Zondag 7 juli 14^e Zondag door het jaar

10.30 Ange Muris – Bitsch / Hélène Meens / Gerry Hermse – Mullens / Annie Kanters – Leclair / Dave de Vlam / Jef Vanwesenbeeck en Riet Vanwesenbeeck – van Heyst / Greet Braeken – Bausch

Maandag 8 juli

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 9 juli Martelaren van Gorcum

09.00 Liesbeth Remmers – Muller

Woensdag 10 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Luc Castermans

Zaterdag 13 juli

19.00 Rudie Leclair / Bèr Haagmans / Corrie Cauwels – v.d. Wiel / Marie-Louise Duchateau / Theo Vertommen / Lenie Lion / Jan Kanters

Zondag 14 juli 15^e Zondag door het jaar

10.30 Liesbeth Ammerlaan / José Puymen – Clement / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Lambert Last / Annie Beckers – Sorge / Leon Strijp / Jack Pisters / Bèr Habets en Joke Habets – Creemers

Maandag 15 juli

09.00 Zuster Gemma Govers / Truus Wolters

Dinsdag 16 juli

09.00 Clementine Haan

Woensdag 17 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Kitty Roevros – Habets

Zaterdag 20 juli

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Ed Schijlen / Dien Remmers – Stuiver / Lei Verstappen / Tonia Damen / Bertina Stitzinger / Margriet Zwackhalen – Dijksma

Zondag 21 juli 16^e Zondag door het jaar

10.30 Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Jeanne van Hulst / Fien Clement - Ramakers / Ron Korpershoek / Harry Mc Master / Mia Voorst – Menten / Bertien Seegers – Coumans / Tiny Fehrenbach / Marlies Biesheuvel – Colson

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,

Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

YOGA op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie).

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND

ara since 1949

Gabor

Fluchos

MEPHISTO
DE LOOPSENSATIE
en vele andere merken !!!

durea



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk: Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:
NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:
Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie: Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website: www.kerkkomnou.nl

Bij nood: ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:
045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 45, tel.: **043-363 43 48**

Jaargang 69 nr. 15 20 juli 2019

ALHAMBRA

Het is een stroompje vloeiend water,
Langs de zijde van de straat,
Dat ondanks de droge hitte,
Steeds volhardend verder gaat.

Oh, was ik maar zo'n stroompje,
Onopvallend langs de kant,
Bracht ik ongemerkt verkoeling,
Ja, aan iedere passant.

En als iemand mij wél merkte,
Mij vertrouwde, in mij stond,
Verfriste ik zijn blote voeten,
Gaf ik helderheid, terstond.

De winst voor mij?

Ik maak hen blij!

Daan van Schalkwijk: Uit: Omega, 2010(3) 48



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

ITALIË ANNO JULI 2019

Vandaag is een rustdag. Over een uur begint de finale van het vrouwenvoetbal. Een aantal mensen van onze groep zijn naar de enige bar in het dorp om een glimp van de wedstrijd op te vangen. Maar een aantal jaar geleden, toen de mannen in de finale stonden, en wij ook toevallig in het zelfde mooie bergdorpje Poggio Bustone waren, werd de wedstrijd niet op een officiële zender uitgezonden maar op een betaalzender. Italië zat namelijk niet in de finale en is eenkennig. De bar had geen betaalzender. Via een laptop mochten il Ollandesi toch de wedstrijd kijken en zagen Nederland verliezen. Zal het nu anders zijn? Wat in elk geval wel anders is, is de nog grotere belangstelling voor sport en Nederland doet het bovendien ook nog eens bijzonder goed in heel uiteenlopende disciplines. Max Verstappen is een rage. Tom Dumoulin heeft ondertussen de Giro gewonnen en een andere wielrenner verslaat François Sagan in sprint en Kiky Bertens is bij de 4 beste tennissers van de wereld. Met hockey doen de mannen het wat minder, maar scoren de vrouwen geweldig en zelfs met handbal nemen we voor het eerst deel aan een groot internationaal toernooi. En stond Ajax niet bijna in de finale van de champions League? De mannen en vrouwen die aan duursporten doen, groeit. We staan in de file om de Mont Everest te beklimmen en na een mislukte poging lukt het Maarten toch maar de Elfstedentocht te zwemmen en in Maastricht wordt het als maar drukker in het zwembad. Hoe komt dit? Is er een verklaring voor? Ik weet het niet, maar ik zie dat het meeste werk nu zittend gebeurt achter de pc en dat we de halve dag met onze gsm in de weer zijn. Zou sporten daar een spontane reactie op zijn, vraagt het lichaam om beweging en doet het gewoon goed iemand actief te zien? Het wandelen en zweten hier in Italië ervaren we gewoon als heel prettig. Daarom hou ik het dit jaar al 25 jaar vol naast alle 'werken met het hoofd'. Maar er valt me ook nog iets anders op. Er is ook ontzettend veel geld meegemoeid. Bedragen die me doen duizelen, vliegen over de tafel als prijzengeld of om transfer te regelen en het grote geld koopt de beste ploeg bij elkaar of bouwt de snelste auto. Zelfs met pelgrimstochten is geld gemoeid. Zou het ook een manier zijn om je te onderscheiden of te bewijzen? Er is dus geld, veel geld. Maar hoe is het verdeeld? Pastor Mattie Jeukens ofm.

U-NIT IS KLAAR

Het klinkt wel grappig. Iemand noemde de nieuwe ruimte met invalidentoilet, de 2 gewone wc's en een keukentje een U-nit. Op zaterdag 29 juni was hij helemaal klaar, behoudens enkele kinderziektes. We hebben dit kunnen bouwen dankzij twee grote giften. De ene van het C.O.V. "Centrum ontmoeting der Volkeren" en met wat puzzelen vind je de naam terug en van een nog grotere sponsor die ongenoemd wil blijven. Heel bijzonder, maar toch ook even wennen. Het brengt de kerk toch hopelijk een beetje dichterbij de tijd, maar vooral bij de noden van de mensen. We worden allemaal ouder en ouderdom komt met gebreken. Maar dat niet alleen, ook als mensen van ver komen, zijn ze blij als ze even naar de toilet kunnen, zoals mijn medebroeders die uit Grave kwamen voor de avondwake van Jos Kolkman. Zij hadden daar een stevige reis voor moeten maken, en moesten dus, zoals dat heet. Het is een uitkomst.

FIETSEN IN DE KERK

Het is er zo'n beetje ingeslopen in de kerk en ook wel dat niemand graag zijn nieuwe dure elektrische fiets zomaar buiten wil laten staan. Zij zijn een gewild object voor diefstal omdat er veel vraag naar is en een groot gemak mee wordt gediend. Vroeger was er de lege zijbeuk, die daar maar lag te liggen. Nu is daar op deze lege plek die nieuwe U-nit gebouwd en opeens blijken de fietsen in de weg te staan en de doorgang te blokkeren voor met name rolstoel mensen die naar het invalidentoilet willen. Het kerkbestuur beraadt zich nu over een oplossing, want het moet niet zo zijn dat, als je na de mis buiten komt, je dure elektrische fiets verdwenen is. Maar je fiets zo maar parkeren in de kerk is toch eigenlijk ook geen gezicht, of wel? U zult er ongetwijfeld nog meer over horen.

AVONDWAKE OPNIEUW ONTDEKKEN

Er is een nieuwe generatie uitvaartleiders gekomen bij de verschillende begrafenisondernemingen en het heeft er de schijn van dat zij liever niet met de overledenen nog naar de kerk komen. Het zijn vaak jongere mensen die geen enkele binding meer hebben met geloof en of kerk. Het is opvallend hoe juist in 2019 het aantal kerkelijke uitvaarten is terug gelopen. Tegelijkertijd is dat ook weer niet zo vreemd, omdat veel mensen niet meer naar de kerk komen en zoals zij zeggen er niets meer mee hebben! Nu heb ik toevallig in korte tijd 2 avondwakes mogen houden en ik vond het prachtig. In de Emmauskapel is het veel intiemer en meer aangepast aan het eigene van de tijd van nu. Maar de avondwake aan de vooravond is eigenlijk ook prachtig en rijk aan symboliek, want aan de vooravond van het afscheid bid je niet alleen voor kracht en sterkte, er is ook het prachtige symbool van de nacht: doorheen de nacht gaan we op naar een nieuwe dag zoals we doorheen het zwarte van de dood heen gaan naar een nieuwe

en eeuwig dag in de liefde van de Schepper. Een avondwake doet me goed.

"De beloning van je conformeren is dat iedereen je mag, behalve jijzelf." aldus Rita Mae Brown

KEVELAER DONDERDAG 17 OKTOBER

Het is altijd een heel gezellige dag. Oktober is een Mariamaand, dus goed om te gaan. Voor de prijs van 15 euro hoef je het niet te laten. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Lourdeskerk in de Voltastraat . U kunt zich opgeven bij Carla Meijers (06 42148296) of op de pastorie Voltastraat 45 (043 3634348). Wat zou het fijn zijn als we met 2 bussen kunnen gaan!

DANK

Het heeft zo moeten zijn dat uitgerekend de dag dat ik 65 jaar werd op een zaterdag viel dit jaar. Nu heb je er eigenlijk niets meer aan om 65 jaar te worden. Alles gaat gewoon door en je moet blijven werken om inkomen te hebben. Op de AOW moet ik nog even wachten. Toch is het een gedenkwaardige mijlpaal geworden doordat wat lieve parochianen zich bedacht hadden om er een klein en bescheiden feestje van te maken. Dank, en nog eens dank en nog eens dank voor alles wat u geeft. Maar het meest indrukwekkend was toch de avondmis met heel veel mensen. De Emmauskapel zat helemaal vol en er moesten nog stoelen bijgezet worden. Bijna iedereen kon ook de liederen mee zingen waardoor je echte verbondenheid voelde. Dank je wel voor die mooie dag, pastor Mattie Jeukens ofm

NA MANUS

Na Manus komt de Gielkesmerret, nu omgedoopt in Gielkesbraderie op het Aartshertogen plein. Misschien minder groot dan het Manus van Alles festival, maar toch erg de moeite waard. Met Manus hadden we een beetje last van het warme weer, toch hebben we op het Vredesplein heel wat mensen mogen ontmoeten. En is dat niet het leukste?

GEDOOPT:



Op zondag 30 juni is in de parochie kerk OLV van Lourdes Ravi Hamelers gedoopt, de zoon van Benoit en Kim Hamelers – Koopman uit de Dr.Schaepmanstraat 60A en het broertje van Milano, Liam-Jay, Kengi en

Armando

Dat zijn opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op 23 juni overleed Annie Nicolaï – Stein, op 7 dagen na 77 jaar, de echtgenote van Felix Nicolaï met zij 54 jaar getrouwd was en de moeder van Angelique en van Frank die als kindje is overleden.

Als kind opgegroeid in de Mondragonstraat samen met haar 5 jaar jongere zusje Trees, is zij in de OLV van Lourdesgedoopt, heeft zij daar haar eerste Communie gedaan en het vormsel ontvangen en ook getrouwd op 1 mei 1965. Nu op het einde van haar leven wilde Annie terug naar de kerk, maar omdat er een crematie moest zijn om bij haar zontje begraven te kunnen worden, leek dat gecompliceerd, Toen kwam het idee om een avondwake te houden, zodat Annie haar naam niet alleen genoemd werd, maar ook bewaard zal blijven in de kerk die vanaf het begin van haar leven een rol heeft gespeeld. Annie zelf was eigenlijk boos op de Heer hier boven. Zij heeft teveel tegenslag gehad om onbevangen dankbaar te kunnen zijn voor het goede. Maar elke zondagmiddag werd er een kaarsje opgestoken bij de Sterre der Zee en Maria zal zich nu zeker over dit kind van haar ontfermen, zoals zij dat doet over ons allemaal.

Op 26 juni overleed onze medebroeder Jos Kolkman ofm. Hij behoorde tot de communititeit waar ik gardiaan van ben en juist de dag van zijn sterven was ik vrij, zodat ik samen met zijn 4 nichten die dag bij Jos heb mogen waken van 8 uur 's morgens tot 4 uur 's middags, toen Jos zijn leven als een kaarsje uitging. Heel rustig en vredig, symbolisch voor het liefdevolle leven dat Jos op zijn eigenwijze gestalte heeft gegeven. Ook voor Jos hebben we een avondwake mogen houden op maandag 1 juli, de dag dat zijn oudste zus 93 jaar werd, de moeder van de 4 nichten die Jos heel goed verzorgd hebben. Jos was de jongste uit het gezin van 9 kinderen. We verliezen een fijne en betrokken medebroeder, maar zijn een engel rijker. Op 2 juli hebben we afscheid genomen van Jos in de kerk van Sint Pieter Boven, waar de begraafplaats is van onze medebroeders en waar Jos dus ook te rusten is gelegd tot de opstanding op de jongste dag.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 20 juli

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Ed Schijlen /
Dien Remmers – Stuiver / Lei Verstappen / Tonia Damen /
Bertina Stitzinger / Margriet Zwackhalen – Dijkma

Zondag 21 juli 16^e Zondag door het jaar

10.30 Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers /
Jeanne van Hulst / Fien Clement - Ramakers / Ron Korpershoek
/ Harry Mc Master / Mia Voorst – Menten / Bertien Seegers –
Coumans / Tiny Fehrenbach / Marlies Biesheuvel – Colson

Maandag 22 juli

09.00 Pater Jos Kolkman ofm

Dinsdag 23 juli

09.00 Jan Vale

Woensdag 24 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Oomen

Zaterdag 27 juli

19.00 Sophia Haane – Jongen / Hanny van Zeyl – van
der Linden , Harry van Zeyl en zoon David / Rafi Mzuzi Mpila /
Willy Pisters / Fieke Rassin / Bèr Heugen

Zondag 28 juli 17^e Zondag door het jaar

10.30 Willy en Annie Freens – Vermeeren (69 jaar
gehuwd) / Martin Konings en Alice Konings v.d. Meulen / Jo
Haaken en Marga Haaken - Winckers / Vic Kessen / Wies
Veugen - Wilhelmus / Leon Genotte / Manus Remmers /
Annie Martin – Thans

Maandag 29 juli

09.00 Corrie Coolen

Dinsdag 30 juli

09.00 Woord- en communiedienst

Woensdag 31 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

Vrijdag 2 augustus Eerste vrijdag van de maand

09.00 Uit dankbaarheid

Zaterdag 3 augustus

19.00 Breur Moenen / Henk de Baar en Tinie de Baar -

Biesmans / Truus Lahaye - Thijssen / Laurent Ritchi /
Mariëtte Jonkhout-Vandenboorn / Jo Geron

Zondag 4 augustus 18 e Zondag door het jaar

10.30 Corrie Remmers – van Sloun / Ed Schijlen / Annie
Hendrikx – Smeets / Jo Leenders en Jo Leenders – v.d.Brink /
Josephina Leenders – Hoenen / Tiny Borghouts – Vrijens / Bèr
Haagmans / Anja Verbert / Frans v.d.Meulen en Treeske
v.d.Meulen - Custers

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**
MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



**Parochie H.
Guliëlmus**



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN:

NL28 SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl

Bij nood:

ziekenzalving
Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klöske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr. 16

3 augustus 2019

VAKANTIE

Volg het landschap
van je dromen,
de hartstocht
van je liefde,
de kracht
van je handen

volg de vlucht
van je verlangens,
de golfslag
van je hart,
de toekomst
van je minzaamheid

volg de lijn
van je streven,
de tocht
van je geloof,
je verlangen
naar God.

Onbekend

Uit: Wij stenen, 2010 (april/juni) 10



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

WAT IS ARMOEDE

Zoals eerder geschreven heeft Stichting Wijkpresentie als thema's armoede en eenzaamheid. Wat is armoede? Het is makkelijk om te zeggen: een gebrek aan inkomen. Maar dat is te kort door de bocht. Sommigen kunnen zich goed redden met een laag inkomen, bijvoorbeeld, terwijl anderen dat met iets meer inkomen niet lukt, omdat ze nog heel veel andere problemen hebben. Zoals ziektes, slechte banen, veel stress, een klein netwerk.

Andries Baart werpt daarom in zijn boek "Een theorie van de presentie" het begrip "sociale overbodigheid" op, in plaats van armoede. Dit draait om: het gevoel dat je er niet toe doet, dat er naar jou niet wordt geluisterd, dat je verhaal niet serieus genomen wordt -omdat anderen het altijd beter weten- dat je vernederd wordt, je eer wordt geknakt. Je bent dan sociaal overbodig, omdat de maatschappij prima kan zonder jou, althans, zo word je behandeld, door bijvoorbeeld instanties, maar het kan ook in je privéleven zijn. Het komt er dan op aan om mensen hun waardigheid terug te geven door ze wél serieus te nemen en wél naar ze te luisteren.

Sociale overbodigheid kent vele vormen. Twee voorbeelden uit de wijk:

Een Afghaanse vrouw die ik vaker tegenkom, van wie drie van haar zes kinderen én haar man overleden zijn. Dit weet ik via haar dochter, want zelf spreekt ze geen woord Nederlands; het is haar niet gelukt om dit te leren bij de inburgeringscursus. Misschien omdat ze analfabeet is en al wat ouder: dan is het vaak heel moeilijk om de taal te leren. Je krijgt dan vrijstelling, omdat je "niet leerbaar" bent. En misschien omdat ze zoveel zorgen heeft dat ze zich niet kan concentreren op de taal. Hoe zou zij zich voelen hier in Nederland zonder met mensen te kunnen praten?

Een andere- Nederlandse- vrouw van 92 die ik bezoek, is welbespraakt en kent best veel mensen, maar ze hoort en ziet steeds slechter, en hierdoor wordt haar netwerk kleiner. Op haar eigen verjaardag kan ze haar gasten niet verstaan. Ze zegt regelmatig dat ze zich hierdoor eenzaam voelt en niet serieus genomen.

Dit zijn twee heel verschillende situaties, maar ze hebben allebei iets te maken met sociale overbodigheid. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Het is belangrijk dat er mensen zijn die deze mensen wél serieus nemen en hen het gevoel geven dat ze er wél toe doen. Daar begint het mee. Ingeborg Wesdorp

KEVELAAR 17 OKTOBER

De busreis kost geen 15, maar 20 euro. Het zou fijn zijn als jullie meegaan!

ZUID LIMBURG 75 JAAR BEVRIJDT

Van 12 t/m 15 september viert Zuid Limburg dat zij 75 jaar geleden is bevrijd. Omdat wij daar dankbaar voor zijn organiseert de Raad van Kerken Maastricht zondag 15 september om 10 uur een oecumenische viering in de St. Jan.

De bij de Raad aangesloten kerken werken daarin samen.

Het thema van de dienst is "verdraagzaam". Zonder verdraagzaamheid is het lastig om de vrede te bewaren. En we zijn nu juist zo blij dat het hier al 75 jaar vrede is en dat willen we ook graag zo houden. Elly de Haan Secretaris Raad van Kerken.

MARIA TEN HEMELOPNEMING 15 augustus

Het is een bijzonder feest, bijzonder door de 'Kroedwesj' waar Mia ooit mee begonnen is en die zij nu ook dit jaar weer wil maken samen met een aantal vrijwilligers. Het is een prachtige 'ruiker'. Het gaat terug op oude tradities om in Maria ook Moederaarde te eren om alles wat zij ons geeft en wat we nodig hebben. De 'Kroedwesj' van Mia is bekend en beroemd, zo zeer zelfs dat vorig jaar mensen met een hele kist er vandoor gingen. Koorleden konden er toen geen meer krijgen. De makers waren daardoor eigenlijk heel erg teleurgesteld. Men wilde daarom een vergoeding gaan vragen. Maar dat gaan we dit jaar nog niet doen als, en hopen dat iedereen zich nu wel aan de spelregels wil houden, iedereen maar één 'Kroedwesj' per persoon meeneemt. Wil je er eentje hebben dan moet je gewoon naar de mis komen van 10.30u. Ik hoop dat het dit jaar eerlijk en goed gaat zodat we het volgende jaar niet een euro hoeven te vragen. Overigens is er een collecte bus voor een vrijwillige bijdrage. Mia doet het ook om de Vrienden van de OLV van Lourdeskerk te steunen.

OFFICIELE OPENING NIEUWE KAPEL OOSTERMAAS

Dat zal zijn op zondag 8 september het feest van Maria Geboorte. Na de mis van 10.30 uur gaan we met begeleiding van de harmonie De Gele Rijders naar de kapel op het kerkhof en daar zullen we zeker enkele Marialiederzinnen zingen en kaarsen aansteken. Een prachtige dag om op het feest van Mariageboorte de Kapel officieel te openen. Weet dat er ook nog steeds afdrucken van de 4 glas in loodramen zijn te bestellen voor 10 euro voor 4 stuks, of voor 3 euro pers stuk.

GENESIS

Op de plaatsen waar normaal de kruiswegstaties hangen, hangen nu bijzondere foto's van Herman Wijler die geïnspireerd zijn op de 7 scheppingsdagen, tot 8 september, feest van Maria geboorte. Er is ook een schrift voor reacties.

INLEIDING IN ZAZEN

Elke 2e en 4e donderdag is er meditatie in de traditie van Zazen in de sacristie van 19.30 tot 20.30 uur. Het is zitten in 'Hara' de dragende kracht van het midden. Zen is zitten met volle aandacht. Meditatie is oefenen in concentratie. Juist in onze tijd waarin zoveel op je af komt kan meditatie je helpen om je innerlijke rust te bewaren. Normaal zitten we en dat is het. Maar voor wie interesse heeft wil ik donderdag 5 september een introductie geven en uitleggen hoe Zazen meditatie in zijn werk gaat. Heb je interesse, kom dan eens 'snuffelen', ook om 19.30u

KAPELENTOCHT 7 SEPTEMBER

Opnieuw gaan we ook dit jaar langs de Groene rafelrand van Heerlen naar Rolduc. Op 7 september starten we bij de ondertussen gesloten Antonius van Paduakerk aan de Beersdal en gaan dan naar Rolduc met in verschillende kapellen onderweg een kleine bezinning en zoals altijd een geweldig onthaal bij het IVN van Rimborg. Kosten zijn 10,00 euro inclusief een stukje vlaai en een tas koffie bij IVN en ook de bus terug van Rolduc naar de Vrank. We vetrekken om 8.30 uur.

AQUARELLEREN

Heeft u altijd al willen leren aquarelleren , tekenen of schilderen met acrylverf ? Bij het Gilde zijn nog plaatsen vrij op de cursus Aquarelleren Teken en Schilderen. De cursus wordt gegeven in het Gilde gebouw ,Pastoor Habetsstraat 42 – 6217 KM , Maastricht. Het nieuwe seizoen start op donderdag 5 September a.s. en verder iedere donderdag van 12u30 tot 14u30, o.l.v. Fransje de Bree. tel. 0615886563. U bent van harte welkom! Zaterdag 17 Augustus a.s. van 13u.30 tot 16u.30 is er Open Dag in het Gilde gebouw. Daar vindt u verdere informatie en misschien kunnen we dan alvast kennis maken? We zien naar u uit !

GEDOOPT:



Op zondag 21 juli zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

La-Nina Pinxt, de dochter van Kevin en Angela Pinxt – Koopman uit de Jerichostraat 32 en het zusje van Kelvin, Elena, Isabella en Dilayna;

Ook werd gedoopt: Jazz van Tongeren, zoon van Ricardo en Shenna van Tongeren – Ritchi uit de Kasteel Caesterstraat 1

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op 3 juli overleed thuis op het Aalmoezenier Verheggeplein 32C

Jo Munnecom, de echtgenoot van Tiny en vader van 8 kinderen.

Zijn leven heeft in het teken gestaan van werken voor zijn gezin. Jo

was eerlijk gezegd, niet de gemakkelijkste maar daar had hij zijn reden voor. Zijn gezin en familie was alles voor hem. Jo is 88 jaar geworden.

Op dinsdag 9 juli is afscheid genomen van Jo in de OLV van Lourdes, waarna de crematie plechtigheid in Geleen was.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam, samen met 3 anderen jongeren, Gerrit Bos om het leven door een heel tragisch ongeluk.

Gerrit was een goede en lieve jongen. Zijn moeder is uit Kameroen en heeft gezorgd voor een eigen pastor met een eigen viering op zaterdag 13 juli in de OLV van Lourdeskerk, die heel erg druk bezocht was. Daarna is Gerrit begraven op de begraafplaats aan de Tongerseweg, ingang Javastraat.

Gerrit is maar 23 jaar mogen worden.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede,

bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 3 augustus

19.00 Breur Moenen / Henk de Baar en Tinie de Baar
Biesmans / Truus Lahaye - Thijssen / Laurent
Ritchi / Mariëtte Jonkhout-Vandenboorn / Jo Geron

Zondag 4 augustus

18^e Zondag door het jaar

Eerste zondag van de maand
Speciale collecte voor de kerk

10.30 Corrie Lemmens – van Sloun / Ed Schijlen /
overleden ouders Jeanne en Jaques Sillen – Meyers / Annie Hendriks – Smeets
/ Jo Leenders en Jo Leenders – v.d.Brink / Josephina Leenders – Hoenen
Tiny Borghouts – Vrijens / Bèr Haagmans / Anja Verbert / Frans v.d.Meulen en
Treeske v.d.Meulen – Custers /
uit dankbaarheid bij gelegenheid van de 94^e verjaardag van Piet v.d.Enden en
zijn vrouw Toos 92 jaar / eerste jaardienst Jetty Nicolai - Vleugels

Maandag 5 augustus

09.00 Voor de overledenen van de fam. van de Broeck – Mandersmit
en de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 6 augustus

09.00 Cor Kanters / Anna Patist

Woensdag 7 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Pastor Jan Schoenmakers

Zaterdag 10 augustus

19.00 Lambert Last / Helena Natterman / Annie Sanders /
Corrie Cauwels – v.d. Wiel / Gerrit Grit en Sylvia Haan – Grit / Rinus Theunissen
/ Ernestine Vleugels / Madeleine Vleugels / Maria Görtz – Vleugels

Zondag 11 augustus

19^e Zondag door het jaar

10.30 Zeswekendienst Frans Dizy / Ange Murriss – Bitsch
/ Rudie Leclair / Bèr Haagmans / Nol Coenen / Sylvano Zwackhalen
Anna Patist / Theo Vertommen / Bèr Habets en Joke Habets – Creemers
9e jaardienst Helena van Berlo – Sarneel

Maandag 12 augustus

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de Maagd Maria

Dinsdag 13 augustus

09.00 Jan Kanters

Woensdag 14 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen

Donderdag 15 augustus Feest van Maria Tenhemelopneming

10.30 Liesbeth Ammerlaan / Juffrouw Hélène Meens

Zuster Gemma Govers / Truus Wolters

Zaterdag 17 augustus

19.00 Leon Genotte / Annie Kanters – Leclair / Tiny Fehrenbach
zeswekendienst Fientje Heynen – Bouvrie / Rita Thomissen – Wetzels
Paula van den Broeck – van der Meys / Tinie Wilhelmus

Zondag 18 augustus

20^e Zondag door het jaar

10.30 Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers

Gerry Hermse – Mullens / Fien Clement – Ramakers / Ron Korpershoek

Harry Mc.Master / Dave de Vlam / Greet Braeken – Bausch

Marie Louise Duchateau / Bertien Stitzinger / Jef Vanwesenbeeck en

Maria Vanwesenbeeck – van Heyst

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:



APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u

Meditatie:

Iedere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen

Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer 

Xsensible® 

ara
since 1949

Gabor®

MEPHISTO 
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND


Fluchos

durea®



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl

Bij nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr. 17 18 augustus 2019

AUGUSTUS

Het veld baadt nu in een wereld
vol gouden zonneshijn
van morgendauw tot avondrood
genot van warme zomerwinden.

De boer keurt zijn rijpe oogst
droomt van overvolle schuren
hoopt op een vruchtbare zomer
die nog lang niet eindigen zal.

De sluimerende nevels omarmen
het rijpe fruit in de oude boomgaard
maar de zomerse dagen worden korter
de herfstwind wacht vol ongeduld.

Jozef Vandromme

Uit: Middelaars en koningin, 2012 (juli/augustus) 14



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

DE MAÏS NOG NOOIT ZO HOOG GEZIEN!

Tussen Amby, Heer en Bemelen geniet ik deze zomer van een prachtig veld met bieten en nauwelijks onkruid. Tegenover dat veld is een graanveld vol met kleurrijke korenbloemen en rode klaprozen. Het ziet er prachtig uit, maar als boerenzoon weet je dat dat niet goed is. Bloemen in een veld zijn een 'aanslag' op de opbrengst. Zij trekken als het ware de voedingsstoffen naar zich toe en putten de grond uit. Het schijnt dat maïs de grond het meest uitput. Laat verderop een groot maïsveld staan. Wat me daaraan opviel was hoe groot en hoog de maïs is. Dat had ik nog nooit gezien. Ik blijf schijnbaar toch een boerenzoon als ik zo door het veld wandel, met de oordelen, waarin ik de stem van mijn vader hoor. Zou het toch zo zijn: "eenmaal een boer, altijd een boer?" Maar hoe is dat dan voor iemand uit de stad, zou die anders kijken naar de veldgewassen en de vruchten op het land? Zou iemand van de stad ook altijd iemand van de stad blijven met minder oog voor wat er buiten de stad te zien en te beleven is? Ze hebben het er wel over dat iedereen in zijn eigen bubbel zit. Zou dit zo'n bubbel zijn? Met andere woorden: ben je als mens altijd bepaald door je afkomst en waar je vandaan komt? Wie voor een dubbeltje geboren is, zal nooit een kwartje worden, zegt het spreekwoord. Is dat zo? Als dat zo is, zouden we allemaal de gevangene zijn van onze afkomst en onze opvoeding en zou alles daar op te herleiden zijn? Hoe zit het dan met onze vrijheid? Om maar een vraag op te roepen.

Ik heb iemand de ziekenzalving mogen geven die eigenlijk alleen op de wereld is, haar dochter is overleden, de vader van haar dochter is er niet meer. Haar ouders zijn al lang geleden overgegaan. Ze vroeg me om bij de ziekenzalving een fles wijn mee te brengen. "Een goeie", zei zij, want die heb ik me nooit kunnen permitteren. Het moest een witte wijn zijn. Na de ziekenzalving hebben we op het leven getoost. Hoe kom je op zo'n idee? Zij heeft veel meegemaakt en het leven met het lijden heeft haar gevormd, gemaakt tot een mooie vrouw. Zij straalde. Toen ik haar leerde kennen, stelde zij zich voor als een vrouw met een motor en een mes. Met andere woorden: Pas maar op! En nu zo vredig. Zij laat me zien dat je kunt open gaan voor het mysterie dat leven en liefde heet. Pastor Mattie Jeukens ofm

15 AUGUSTUS MARIA TEN HEMELOPNEMING

Het is net met het verschijnen van deze Wegwijs – Klökske dat het donderdag 15 augustus is, feest van Maria ten Hemelopneming, maar ook de dag van de mis met de Kroedwesj. Mia heeft er gigantisch veel werk in gestoken en ook nog een aantal vrijwilligers geïnspireerd om haar te helpen. Mia dank je wel.

SCHOOLSEIZOEN 2019-2020

Maandag 19 augustus is de schoolvakantie voor de kinderen van de Basisschool alweer voorbij. Ik hoop dat de kinderen net zo blij zijn als de ouders dat zij weer naar school mogen. Maar we wensen hen in elk geval een goed en leerzaam jaar met veel succes en goede punten.

NIEUWE NAAM VOOR DE WEGWIJS?

Een van de oudste parochianen was het opgevallen dat ons parochieblad een 'nieuwe naam' had gekregen: niet meer Wegwijs 't Klökske, maar Wegwijs 't Klöske. Overigens is dat maar voor één keer geweest, Nu is het weer Wegwijs 't Klökske.

ZICHTBAAR EN HOORBAAR OP UW TABLET EN GSM

Via "Kerkdienstgemist" is het mogelijk onze diensten, die door de week in de sacristie gehouden worden, te volgen op uw tablet en gsm. Nu waren er klachten over het geluid. Het was niet zo goed verstaanbaar. Dat is nu verbeterd. U kunt het volgen via de tablet:

<https://beta.kerkdienstgemist.nl/stations/1760-RK-Parochie-OLV-van-Lourdes>

Over een tijdje hopen we ook de vieringen in de grote kerk uit te kunnen zenden.

KEVELAER 17 OKTOBER

Er is nog plaats in de bus, Carla bellen als je mee wilt via 06 42148296. De kosten: 20 euro voor een mooie zinvolle dag.

INLEIDING IN ZEN-MEDITATIE

Elke 2^e en 4^e donderdag van de maand is er in de sacristie van 19.30 tot en met 20.30 uur meditatie in de traditie van Zazen. Voor geïnteresseerden is er de eerste donderdag van september een introductie en een inleiding van 19.30 tot en met 20.30 uur, ook in de sacristie, daar waar de meditatie altijd gegeven wordt. Het is gratis, maar je mag natuurlijk een vrije gave geven voor eventuele onkosten en verwarming.

INLEIDING OP HET ZONNELIED VAN FRANCISCUS

Er was tot mijn eigen grote verrassing veel belangstelling voor de bespreking van de regel van Franciscus. Nu wil ik 3 avonden aandacht besteden aan het Zonnelied van Franciscus. Het Zonnelied is de oudste tekst in het Italiaans. Franciscus zelf heeft dit lied gecomponeerd. De 3 avonden zijn: woensdag 11, 18 en 25 september van 20.00 tot en met 21.30 uur in de sacristie. De

bespreking is ook terug te vinden straks op Kerkdienstgemist, zie elders in dit parochieblad het webadres. Iedereen is welkom en je mag een vrije gave geven.

GROTE WERELDTONEEL

Wat er precies allemaal gaande is in die grote (boze?) wereld van ons allemaal, weet ik niet. Ik ben een broeder van Franciscus en de aarde is onze zuster moederaarde en alle mensen zijn zuster en broeder van elkaar omdat we kinderen zijn van onze zuster moederaarde en Vader God, kinderen van de liefde dus. China schijnt de bijbel verkoop verboden te hebben. De naam God wordt uit de klassieke romans weg gehaald, zo las ik ergens en wij hier zijn juist behoorlijk onverschillig en soms zelfs cynisch over het christendom. Zou men toch ook in het Westen net zo bang zijn voor het kritische geweten van het Christendom als in China?

GAAN TROUWEN:



In OLV v Lourdes gaan trouwen:

Michel Brouns en Veronique Lardenoije uit de Burgemeester Hennequinstraat 7 op zaterdag 31 augustus om 14.00 uur
en op zaterdag 14 september Ramon van Bentum en Joyce Humblet.
Zij trouwen om 11.00 uur.

Dat hun ja-woord sterk en duurzaam mag zijn en bron van vreugde en leven.

GEDOOPT:



Op zondag 28 juli zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Mason Gielissen, de zoon van Davey en Tamara Gielissen – Rodolf uit de Generaal Eisenhowerstr. 71
en het broertje van Nikita.

Fay en Railey, de dochter en zoon van Randy en Sabrina Geerkens – Ritchi van het Burgemeestersplein 4 en zusje en broertje van Fenna.

Caitlin Geusebroek, de dochter van Fernando en Sylvana Geusebroek – Vrieselaar uit de Burg. Bauduinstraat 27.

Jolie Krijnen de dochter van Michel en Yannic Krijnen – Huiskens uit de Schepenen van Engelenstraat 3.

Op zondag 4 augustus is in de OLV van Lourdes gedoopt:

Cain Gelissen, de zoon van Raunchy en Anoeck Gelissen – Thewessen, Strucht 70 Schin op Geul.

Hendrik van Dijk, de zoon van Erik en Marian van Dijk – Ter-linde uit de Pletzersstraat 21.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op donderdag 25 juli overleed in het azM Jo Luijten 76 jaar oud. Jo was een bijzondere man en een grote bekende in het Wittevrouwenveld als man van Roos en vader van Natasha en Simone. Maar Jo was ook bekend met het Wittevrouwenveld, hij wist er alles van af. Hij heeft het boekje in de serie Maastrichts Silhouet 28 over het Wittevrouwenveld geschreven. Jo is heel lang betrokken geweest bij de buurtkrant. Manon noemde hem een levende encyclopedie, of beter nu mister Google als het over het Wittevrouwenveld ging. Hij heeft ons er op gewezen dat in 2020 Wittevrouwenveld en Wyckerveld 100 jaar worden. Jo was een man van verhalen. Soms hield hij gewoon niet op met vertellen totdat hij verstrikt raakte in het ene verhaal dat weer door een ander verhaal was opgeroepen, maar dat ook nog dat ene detail in herinnering had geroepen dat even tussendoor verteld moest worden. Bij de ziekenzalving was hij heel helder en zei toen ook tot ieders verbazing, dat hij na de ziekenzalving nog strijd moest leveren tegen alle hypocrisie. Zijn afscheidsviering was op maandag 29 juli waarna de crematie in Eijsden plaats vond. De Zeswekendienst is 8 september in de OLV van Lourdes, toevallig feest van Maria Geboorte.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 17 augustus

19.00 Leon Genotte / Annie Kanters – Leclair / Tiny Fehrenbach / zeswekendienst Sientje Heynen – Bouvrie / Rita Thomissen – Wetzels / Paula van den Broek – van der Meys / Tinie Wilhelmus

Zondag 18 augustus 20e Zondag door het jaar

10.30 Antonius Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Gerry Hermse Mullens / Fien Clement – Ramakers / Ron Korpershoek / Harry Mc.Master / Dave de Vlam / Greet Braeken – Bausch / Marie Louise Duchateau Bertien Stitzinger / Jef Vanwesenbeeck Riet Vanwesenbeeck – van Heyst

Maandag 19 augustus

09.00 Wolfgang Keck

Dinsdag 20 augustus

09.00 Jan Vale

Woensdag 21 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Sjaak Litjens

Zaterdag 24 augustus

19.00 Rafi Nzuzi Mpila / Paul Prop en Mariëtte
Prop – Habets / Wies Veugen – Wilhelmus / Mia
Voorst – Menten / Manus Remmers / Truus
Thieman –Crapels

Zondag 25 augustus 21^e Zondag door het jaar

10.30 Sophia Haane – Jongen / Jean Tilkin en
Bertha Tilkin – Franssen / Jeanne van Hulst / Ed Schijlen /
Bertien Seegers – Coumans / Dien Remmers – Stuiver / Fieke
Rassin / Annie Martin – Thans / Jaak Mulkens en Truus
Mulkens –
Cornelissen

Maandag 26 augustus

09.00 Jean Savelberg en Thea Savelberg – de Jong

Dinsdag 27 augustus

09.00 Zuster Clementine Haan

Woensdag 28 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Leon Prikken

Zaterdag 31 augustus

19.00 Laurent Ritchi / Sophie Pipers – Arnold / Sjuul
Bijlders / Anna van Boxsel – de Graaf / Willy Pisters /
Mia Meertens – van Es

Zondag 1 september 22^e Zondag door het jaar

10.30 Hub de Vree i.v.m.90^e verjaardag / jaardienst Anna
de Leeuw / Hanny van Zeyl – v.d.Linden , Harry van Zeyl
en zoon David / Martin Konings en Alice Konings – v.d.
Mullen / Truus Lahaye – Thijssen / Jo Leenders en Jo
Leenders – v.d. Brink / Josephina Leenders – Hoenen /
Breur Moenen / Nel Coumans / Mia Janssen / Ine Geelen
/ Diny Wijnen

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,

Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u

Meditatie:

Iedere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

 <p>Bosch Schoenen Bosch</p> <p>Bosch Modeschoenen Voltastraat 28 Maastricht Oost www.boschmodeschoenen.nl T 043 363 5121 's maandags gesloten en geen koopavond</p>	 <p>waidläufer</p>  <p>Xsensible</p>  <p>ara since 1949</p>  <p>Gabor</p>  <p>MEPHISTO DE LOOPSENSATIE</p> <p>en vele andere merken !!!</p>	 <p>van Bommel MOERGESTEL HOLLAND</p>  <p>Fluchos</p>  <p>durea</p>
--	--	--



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl

Bij nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00

S.O.S. tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 69 nr. 18 31 augustus 2019

Maria Tenhemelopneming

Moeder, ik roep u naar huis
met de eerste van alle namen.
Ik heb op uw lichaam gewacht.
De hemel zegt eindeloos amen.

Ik dank u voor Nazareth,
voor de jaren van zuivere vrede.
Uw huis was een huis van gebed,
de deur was een deur op de hemel.

Ik dank u voor uw verdriet
in de eenzame nachten der aarde;
het lange geduld van uw tranen.
De hemel heeft ze verzameld.

Ik dank u voor Golgotha,
voor het kruis dat u hebt zien planten,
voor uw weerloze zachte handen
aan mijn weerloos lichaam daarna.

Moeder, nu bent u thuis.
De tijd bleef beneden, de zorgen.
Een stilstaand geluk zonder morgen
in de hemel, de hemel uw huis.

Anton van Wilderode



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

Wachten, wachten, wachten

Van de week een paar Afghanen ontmoet bij het Leger des Heils. Een vrouw vertelde dat ze al twintig jaar in Nederland was. Haar kinderen waren hier geboren en opgegroeid en spraken beter Nederlands én Maastrichts dan zij. Haar man had echter na al die jaren nog steeds geen verblijfsvergunning. Waarom niet, weet ik niet. “Wachten, wachten, wachten”, zei ze. Hij was inmiddels ziek geworden van het wachten, had hartklachten en allerlei andere ziekten. “Heel moeilijk”, zei ze.

Een andere meneer uit Afghanistan was vier jaar in Nederland en woonde nog op het AZC. Hij zat nog in de asielprocedure. Twee schoolgaande kinderen. En zelf kon hij niets doen dan wachten, wachten, wachten. Hij vroeg of ik wist waar hij ergens Nederlands kon leren. Ik ben even met hem meegelopen naar het Trefcentrum, waar een keer per week studenten mensen helpen met Nederlands leren. Onderweg vertelde hij dat zijn vrouw in het ziekenhuis ligt. Ze was er met de ambulance naartoe gebracht. Iets aan het hart. Wanneer het gebeurd was en hoe lang ze zou moeten blijven, dat kon hij niet in het Nederlands zeggen en ik spreek zijn taal ook niet. Ernstig klonk het wel.

Hoe moet dat zijn voor zo’n gezin om dagelijks in die grote onzekerheid te leven: misschien moet je terug, maar naar wat? Wat is er gebeurd vóóordat ze naar Nederland kwamen? En het dan aan je hart krijgen van het wachten. Het is heel voorstelbaar. Je mag niets doen, alleen maar de hele dag nadenken over je verleden en een onzekere toekomst.

En aan de andere kant hoor ik mensen zeggen: “Die buitenlanders komen hier naartoe en die krijgen alles maar. Nee, ik hoef niets met ze te maken te hebben.” Mensen zien hun pensioenen afnemen, moeten de eindjes aan elkaar knopen. En zien dan vluchtelingen met een hele nieuwe huisraad de straat in komen. Dan heb je het gevoel dat er iets niet klopt.

Maar vluchtelingen krijgen die spullen niet, ze kunnen er een lening voor afsluiten bij de Kredietbank. Mensen zoals de meneer hierboven hebben alles moeten achterlaten. Als hij straks een verblijfsvergunning krijgt, moet hij toch ook ergens wonen met zijn gezin en een bank en een tafel in huis kunnen zetten. Neemt niet weg dat je na een leven lang werken ook recht hebt op een goed pensioen. En dat je als jongere ook een betaalbaar huis moet kunnen vinden.

Die twee dingen staan niet haaks op elkaar. Deze groepen mensen zouden niet tegenover elkaar moeten staan. Er is wel geld om die problemen op te lossen, alleen het zit op de verkeerde plek. Aan de top van de piramide zwemmen sommigen in het geld, wordt belasting ontdoken, en nog min of meer legaal ook. Daar zit het probleem.

Ingeborg Wesdorp

PAS-FESTIVAL 6 EN 7 SEPTEMBER

in Maastricht wordt al 6 jaar het Pas festival georganiseerd. Het is een traditie geworden dat aan het begin van het academisch jaar de deuren van de universiteit worden open gezet. Iedereen uit de stad en omgeving wordt op deze manier betrokken op een programma vol interessante lezingen, mooie muziek, bijzondere dans en straat theater. Pas staat voor: Pleasure Art en Sciene festival. Het zal plaatsvinden op 6 en 7 september rondom de gebouwen van de Universiteit, georganiseerd door Maastricht University en Studium Generale. Dit jaar ben ik gevraagd om ambassadeur te worden. Het zou leuk zijn als er ook mensen uit de buurten een kijkje komen nemen. Deelname is gratis, zie ook www.pasmaastricht.nl Manon Pachen Trajekt 06 528 075 78

TOPSPORTERS EN DRUGS

Nederlandse Topsporters betraapt met drugs in het buitenland, wat naïef om die mee te nemen naar het buitenland. Maar ik kijk er ook van op dat topsporters drugs nodig hebben? Wat zegt dat over ons als we op grote schaal drugs gebruiken? We worden dus steeds meer afhankelijk van iets anders voor onze kick! Er is volgens mij maar één 'drug' die werkelijk verlangen kan stillen en volgens mij is dat God of de liefde. Voor mij is het genoeg!

8 SEPTEMBER FEEST MARIA GEBOORTE

Toch nog maar eens op wijzen dat 8 september een bijzondere dag is. Feest van Maria geboorte en de dag dat we, na de viering van 10.30u in OLV van Lourdes, met de harmonie De Gele Rijders naar de begraafplaats gaan om de stilleruimte nu echt officieel te openen. Het koffiedrinken na de mis verplaatsen we dan ook naar de begraafplaats en drinken dan daar een 'tas' koffie.

KINDERKOOR: IN SEPTEMBER EEN NIEUWE START

In 2019 zijn we met een kinderkoortje begonnen om ook kinderen die niet naar de muziekschool kunnen een gedegen muzikale vorming te geven. We hebben in Ilona een geweldige dirigente gevonden. In september starten we weer. Heb je zin en interesse om op woensdag van half twee tot half drie te zingen en noten te leren lezen en zelfs een instrument te leren bespelen, kom naar de repetitie. We vragen 1 euro per keer voor de onkosten. Mattie Jeukens 043 3634348.

BIJZONDERE SINT MARIE!

Mia had, samen met haar vrijwilligers ,400 kroedwesjen gemaakt en het is echt een collectors item gezien de overgrote vraag. Er waren meer dan 170 mensen in de kerk. Verschillende vroegen nog een extra voor een ziek familielid, buurvrouw , vriend of vriendin. Met zoveel vraag kon er eigenlijk ook niet meer dan 1 kroedwesj extra gegeven worden. Mia en vrijwilligers verdienen een hele grote pluim en ik vergat notabene te bidden voor alle mensen die op Sint Marie hun naamdag hebben, hè Mia.

BISSCHOP KOMT IN HET DEKENAAT MAASTRICHT

Onze nieuwe bisschop Harrie Smeets gebruikt dit jaar om kennis te maken met zijn bisdom, daarom bezoekt hij alle dekenaten. Ons Dekenaat Maastricht is vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september aan de beurt. Op vrijdag is hij 's morgens en 's middag in Meerssen en vervolgens 's avonds aanwezig bij de herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden. Zondag 15 september is hij bij het parochiefeest in Amby en in de middag brengt hij een bezoek aan de Sint Pietersberg. Zaterdagmorgen 14 september is hij bij ons te gast om kennis te maken met de Groene Loper en wat daar omheen gebeurt. Zaterdagmiddag is hij in Malberg en bij Lifeteen. Op zondag is er in de Sint Servaas een afsluitende vesperviering met een film over het Dekenaat Maastricht om 16.30 ,uur waar iedereen van harte welkom is.

GEDOOPT:



Op zondag 4 augustus zijn in de OLV van Lourdes gedoopt:

Aiden Miesen, de zoon van Nick en Rachelle Miessen – Huydts uit de Jerichostraat 9.

Ook is Macèal Miesen gedoopt, de zoon van Jhonny en Nienke Miesen – van Gastel uit de Dokter van Kleefstraat 29 en het broertje van Yore en Carney.

Op zondag 18 augustus zijn gedoopt:

Guusje Graat, de dochter van Tom en Jeanine Graat – Jacob, Op de Bos 55 en ook is gedoopt:

Isaac Osarobo, de zoon van Innocent en Efficiency Osarobo – Jatta uit Heukelstraat 37;

Jesse Janssen, de zoon van Bjorn en Lianne Janssen – Verstappen, Nierstrassstraat 59 en het broertje van Benthe en Senna.

Dat hun opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 31 augustus

19.00 Laurent Ritchi / Sophie Pipers – Arnold / Sjuul Bijlders /
Anna van Boxsel – de Graaf / Willy Pisters / Mia Meertens – van Es

Zondag 1 september 22^e Zondag door het jaar

10.30 Huub de Vree i.v.m. 90^e verjaardag / jaardienst Anna de
Leeuw / Hanny van Zeyl – v.d. Linden , Harry van Zeyl en zoon David /
Martin Konings en Alice Konings – v.d. Mullen / Truus Lahaye – Thijssen
/ Jo Leenders en Jo Leenders – v.d. Brink / Josephina Leenders – Hoenen
/ Breur Moenen / Nel Coumans / Mia Janssen / Ine Geelen / Diny
Wijnen

Maandag 2 september

09.00 Rinus Theunissen i.v.m. zijn verjaardag / Voor de
overledenen van de fam. v.d.Broeck – Mandersmit en de fam. Bertholet
– Bartholomey

Dinsdag 3 september

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 4 september

18.30 Rozenkrans
19.00 Henk van Ewijk ofm

Vrijdag 6 september Eerste vrijdag van de maand

09.00 Theo Heynen

Zaterdag 7 september

19.00 Corrie Lemmens – van Sloun / Nol Coenen /
Frans v.d. Meulen en Treeske v.d. Meulen – Custers / Gerrit Grit en
Sylvia Grit – Haan / Mia Dingena – Hamelers /
Jo Haine

Zondag 8 september **23^e Zondag door het jaar Maria Geboorte**

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Zeswekendienst Jo Luyten / 7^e jaardienst Jules Janssen / voor de overledenen van de fam. Kaanen en Matti / Ange Muris –Bitsch / José Pluymen – Clement / Jef Vanwesenbeek en Riet Vanwesenbeek – van Heyst / Marëtte Jonkhorst – Vandenboorn /Tiny Borghouts / Dien Ubachs – Pisters / jaardienst Henk en Annie Schuijt – Kos en zoon Nico

Maandag 9 september

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria

Dinsdag 10 september

09.00 Jan Oomen

Woensdag 11 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Ter ere van de H. Maagd Maria, St. Antonius en St. Servatius

Zaterdag 14 september

19.00 Rudie Leclair / Dave de Vlam / Bèr Habets en Joke Habets – Creemers / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Göertz – Vleugels / Gerrit Bos / Jo Haaken en Marga Haaken - Winckers

Zondag 15 september

24^e Zondag door het jaar

10.30 Liesbeth Ammerlaan / Leon Genotte / Lambert Last / Bèr Haagmans / Annie Kanters – Leclair / Helena Natterman / Theo Vertommen / Annie Hendriks – Smeets / Annie Sanders / Corrie Cauwels – v.d. Wiel / Jo Munnecom / Frans Dizy en kleindochter Esther

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,
Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op
woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot
20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen

Voltastraat 28

Maastricht Oost

www.boschmodeschoenen.nl

T 043 363 5121

's maandags gesloten

en geen koopavond

waldläufer 

Xsensible® 

ara
since 1949

Gabor®

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND


Fluchos

MEPHISTO 
DE LOOPSENSATIE

durea®

en vele andere merken !!!