

Buurtkrant Oostermaas

April 1981 ; 3e jaargang no 3 ; oplage 2400 ; contactadres Olympiaweg 91 , tel. 620115 .

"de emigranten"

DE BUURTKRANT REIST EX-BUURTGENOTEN ACHTERNA .

In de Loop der jaren zijn er heel wat mensen vanuit Oostermaas verhuisd naar andere buurten in Maastricht. We vroegen ons af hoe deze mensen nu terugkijken op hun vroegere buurt. Wat ze het verschil vinden tussen het wonen in bijvoorbeeld een nieuwbouw-buurt als Daalhof en een oude buurt als ons eigen "Oostermaas". We hebben drie adressen gevonden waar we terecht konden. We zijn naar die mensen toegestapt en stelden hen vragen als; "Waarom bent U verhuisd ? Heeft Ukunnen wennen in Uw nieuwe omgeving ? Wat vond U het fijne van Oostermaas ?"

Zo maakten we interviews bij het gezin Overmeer, de familie Janssen en Mevrouw Dekker. Drie geheel verschillende situaties doch haast dezelfde Konklusie.

Een donkere avond. We zijn met enkele redactieleden op weg naar Giel Overmeer, een half jaar geleden verhuisd uit Oostermaas naar Daalhof, Vergilliushof 27B.

Daalhof... een uitgestrekte buurt. Grote open vlaktes met veel gras, tamelijk brede wegen, veel huizen en vooral... veel flats. Veel en bovendien erg hoog. Een eerste vergelijking dringt zich al op : Oostermaas is een "Madurodam-buurtje" in vergelijking met dit. We komen in straten met planeten-namen: Mercurius, Pluto, Mars en allemaal eindigend op "hof". We zitten goed fout. De andere kant op dan maar. Latijnse namen uit de mythologie : Hercules, Cupido, Fortuna. Maar geen Vergilliushof. Wie was Vergillius eigenlijk ? Een van ons wist het: een Romeinse dichter
Dus op weg naar de straten met Romeinse namen.

Maar ook daar geen Vergilliushof. Niet te vinden. Stoppen. Vragen dan maar. Een passerende fietser... "Meneer, weet U waar de Vergilliushof is ?" "Eh, neen ik woon hier pas een half jaar en ik ken de straten in deze buurt nog niet!" Dan plots bulderend gelach. Een van de redactieleden ontdekt pal boven de fietser een bodje met de naam... Vergilliushof. De fietser kijkt beteuterd. Nu zoeken we naar huisnummer 27b. Stapelwoningen, twee op elkaar en onder de straten een enorme parkeergarage, met voor iedere bewoner een nummer waar hij zijn auto mag parkeren. Waar zullen wij de onze zetten?

Eindelijk binnen bij Giel en Gisela Overmeer. Een prima woning

zo op het oog. Gezellig ingericht en met uitzicht op braakliggende velden en ... hoge flats



De flattenrij in Daalhof.

"Al wat gewend," vragen we. Ja, dat valt best mee. Er wonen tenminste veel jonge gezinnen met kinderen net als wij en dat maakt al snel contact." Giel en Gisela hebben 7 jaar in Oostermaas gewoond. In een flat aan de dr. Schaepmanstraat. "Mijn vrouw en ik hadden daar maar weinig contact met de burens. Het is net of de mensen in een flat zich juist terugtrekken omdat ze zo dicht op elkaar wonen. Maar met andere buurtbewoners kwam er wel contact." Aan het woord is Giel, vroegere voorzitter van de buurtraad en erg begaan met het wel en wee van onze buurt. "We zijn eigenlijk verhuisd omdat de flat waar we in woonden toch wel erg klein en ook vochtig was. Voor ons kind was er bovendien geen mogelijkheid om er buiten zonder gevaar te spelen. En toen er ook nog plannen kwamen om de ver-

legde Bergerstraat pal voor onze deur te leggen, was ons besluit snel genomen. Een andere woning, maar die liggen niet voor het oprapen. Nou, toen deed zich deze mogelijkheid voor hier in Daalhof. Geluk. Het bevalt ons prima hier. De straten auto-vrij en genoeg kameraadjes voor onze drie-jarige kleuter. Dat was er niet in de flat van de dr. Schaepmanstr. en we vinden dat toch wel belangrijk voor de ontwikkeling van ons kind. Maar als we bijvoorbeeld in Oostermaas een premie-A woning hadden kunnen krijgen, dan waren we absoluut gebleven. Beslist! Zijn vrouw knikt. Gisela komt uit Duitsland en na wat moeilijkheden in het begin heeft ze zich toch snel thuis gevoeld in Oostermaas. Het Maastrichts gaat haar trouwens veel beter af dan het Nederlands. "Jawohl, de sfeer in de buurt was prettig, gezellig." Wat mij opvalt, zegt Giel, "is dat er hier in Daalhof geen café te vinden is. Oostermaas is wat dat betreft toch heel wat beter gezegend hoor. Café's zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen voor mensen."

Bij ons vertrek krijgen we de groeten voor de buurtraad mee en op de valreep nog een tip. "De buurtraad moet eens bekijken of ze niet een informatiefolder of zo iets kunnen samenstellen voor nieuwe bewoners die pas in de buurt wonen. Je kunt hun daarin welkom heten en informeren wat er allemaal te vinden is in de buurt. Volgens mij stellen de mensen dat zeer op prijs. Ik tenminste wel, want kijk, hier in Daalhof weet ik bij god niet welke verenigingen er bijvoorbeeld zijn. En ik weet ook niet wie me dat kan vertellen!" We staan in de gang waar naast de voordeur de spreuk ophangt: Echte vrienden blijven vrienden. Giel en Gisela lachen: "Tot ziens..."



Het huis van de Fa. Overmeer

Woonwijk Wittevrouwenveld
 je grenzen zijn op scherp gesteld
 je raad bleek niet genegen
 je wensen zuur te laten wegen.
 En trok een ijzeren gordijn
 om je toch al stanke lijn.

Al ingeklemd door Scharnerweg/E9
 wordt je heurlijf dichtgerogen
 van stadion tot kerkhof, Oostermaas.
 Daar komt een eind aan het geraas
 waar iedereen gelijk is
 of hij nu arm of rijk is ..

DE BUURTDICHTER

U heeft het al in de krant kunnen lezen. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van B&W m.b.t. de verlegde Bergerstraat. Let wel, het zijn voorlopig nog slechts voornemens (in ambtelijke taal struikschets geheten.) Toch was de behandeling van die struikschets voor ons van groot belang. Het is immers uitgangspunt voor het uiteindelijk bestemmingsplan. En als de plannenmakers hun zin krijgen wordt Oostermaas door de drukke verkeersweg volledig afgeknepen van het groengebied rond de Geuselt. Kortom reden genoeg om aan de bel van het stadhuis te gaan hangen.

Eerst ging een forse afvaardiging uit onze buurt naar de z.g. commissie vergadering waar de voorzitter van de Buurtraad de bezwaren nog eens op een rijtje zette. Hij vroeg de Gemeente, de door de buurt aangedragen alternatieven serieus in overweging te nemen. Daarvoor werden een behoorlijk aantal argumenten opgesomd. Het Gemeentebestuur toonde haar goede smaak door op geen der argumenten in te gaan. Het hoofd van de afdeling verkeerszaken mompelde dat ons voorstel niet haalbaar was en trachtte dat te bewijzen door wat te kreunen over boogstralen, modalsplit en verkeersritten. Intussen zat hij met een geleerd gezicht naar een plattegrond te gluren. Kortom geen hond kon er meer een touw aan vastknopen, hetgeen natuurlijk de bedoeling ook was.

Op dinsdag 10 maart gingen we, gewapend met spandoeken en pamfletten naar de Gemeenteraadsvergadering. Zowel van P.v.d.A als van C.D.A.-zijde kregen we bijval, daar was dan ook alle reden toe. De gochelaars achter de colleegetafel kregen het er warm van. Nu was het tijd voor de truks. Er werd een kaartje rondgedeeld waarop een alternatief tracé getekend was (overigens niet het onze) en de wethouder begon te orakelen over het algemeen

belang, terwijl de Burgemeester vanachter zijn dikomrande bril "Uri Geller-achtig" de raadsleden zat aan te loeren om het verzet te breken. En zie.. De P.v.d.a. diende een motie in die ons steunde. Een deel der Gemeenteraad riep; "Niet bij brood alleen," nam een stuk kersenvla en ..stemde tegen.

Kabaretgroep

"ROMMEDOE"

Zondag 26 april 20 u.

trefcentrum
oostermaas

BEWONERS LOTHARINGENPLEIN

Met dit bericht willen we de samenstelling van het comité bekend maken.

G. Aarts - voorzitter, Friezenstraat 1
 M. Winkel- secretaris, Saksenstraat 7
 M. en R. Thehu, C. Huydts,
 A. Koch, W. Aarts en T. Smeets.

De gemeente wil de woningen verbeteren. Het comité stelt zich ten doel: te zorgen dat de gemeente er haast mee maakt en dat de bewoners er van het begin af aan in betrokken worden.

In een brief aan de gemeente dringt het comité erop aan, dat eerst wordt onderzocht welke klachten en wensen de bewoners hebben, voordat er plannen worden gemaakt, en dat deze plannen met fatsoenlijke inspraak worden opgesteld. Het comité houdt U op de hoogte o.m. via deze buurtkrant, en zal zorgen voor bijeenkomsten voor de bewoners, wanneer hun belangen op het spel staan. Ze hopen op grote steun in de buurt, want alleen samen kunnen er resultaten worden behaald. Informatie over de bijeenkomsten te verkrijgen bij de secretaris.

Wat betreft klachten over verstopte riolering en afvoer is een brief gestuurd aan de gemeente, waarin wordt aangedrongen op spoedige reparaties. Er is protest ingediend tegen de borgsom van f100 die sommige bewoners hiervoor moeten storten. Aan de oorzaak (slechte riolering) kunnen de bewoners immers niets doen. Klachten kunt U het beste zo snel mogelijk doorgeven aan het gemeentelijk woonbedrijf. Wordt Uw klacht niet goed behandeld, neem dan contact met ons op.

PAASVIERING bejaarden

OLV Vrouw v Lourdeskerk
15 april - 14.30 u

DUIK IN 'T VERLEDEN

In 1923 was de oudste kern van onze buurt gereed: 160 gemeentewoningen en 273 woningen en 2 winkels van Eigen Haard. Over de bedrijven en eigen huizen buiten deze kern zullen we later iets vertellen. Eerst een stukje parochiegeschiedenis en huurdersproblematiek.

In november 1923 kocht de pas benoemde pastoor Johannes Jacobs een houten kerkje van de St. Barbaraparchie in Rotterdam en een antieke preekstoel van een protestantse aannemer.



In twee scheepsloadingen werden de onderdelen naar Maastricht vervoerd en na de strenge winter in februari 1924 gemontereerd, waar nu de hoek Voltastraat-ventweg is. Onder het torentje aan de kant van de Wittevrouwenweg stond het opschrift "waarlijk het huis van God en de poort van de hemel" in het latijn. Op 17 april kon voor het eerst de H.Mis opgedragen worden. De R.K. Fabrieks arbeidersbond schonk een vergulde ciborie. Een koor, opgetrommeld door koster Frederix stond onder leiding van onderwijzer Albert Jacobs. In augustus werd deze opgevolgd door de nieuwe koster Jac. Smeets. In november kwam de eerste kapelaan R. Linssen. Bij het kerkje werd een houden zaaltje gebouwd voor de pas opgerichte R.K. Werkliedenvereniging St. Gerardus Majella en het jeugdwerk.

Door loonsverlagingen bij de de bewoners en hoge rente voor de bouwers werd er tot eind twintiger jaren nauwelijks gebouwd. Hoewel de huren wat verlaagd werden moesten veel bewoners er iets bij doen om te kunnen blijven wonen. Op een dag in 1927 werden alleen al in de gemeentewoningen 31 winkeltjes geteld.

Iedereen weet het
Iedereen zegt het

VOOR BETER GEBAK
en HEERLIJKE BONBONS naar

Pâtisserie

Gérard Goessen

Scharnerweg 64 Maastricht
Telefoon 627781

HAARVERZORGING

HEADLINE

Scharnerweg 87 - Maastricht

tel. - 627083

SCHOENMAKERIJ
EN -HANDEL

P. FOPPEN

HÉT ADRES VOOR GOEDE SCHOENREPARATIES!!

FRANKENSTR.
195
OOSTERMAAS



TEL 626909
'S MAANDAGS
GESLOTEN

DOE HET ZELF
DE BÊTERE ZAAK



't Vloot

Wilhelminasingel 89
6221 BG Maastricht
Tel. (043) 50865

Aan alle werkende/werkloze meisjes van 17 jaar en ouder:

VJV 't Vloot (niet hetzelfde als VWJ 't Vloot in Heer!) nodigt jullie allemaal uit om op maandagavond 6 april om 20.00 uur naar het TREFCENTRUM (Edisonstraat 4) te komen.

We draaien speciaal voor jullie een filmpje: "Wit is de kleur van de verliezer", en willen na afloop met jullie praten om vaker bij elkaar te komen. Over de bedoeling van zo'n meisjesgroep zullen we het dan ook hebben.

Kom gerust, je bent volkomen vrij, en neem je vriendin, zusje, buurmeisje of nichtje ook mee. Wil je vantevoren meer weten, dan kun je ons opbellen: tel. 50865, dan vraag je naar Nettie of Anneke. Of loop anders gewoon eens bij ons binnen: Wilhelminasingel 89.

Dus tot ziens?!
Nettie Litjens.

HANDENARBEID

Een berichtje van de handenarbeid- en handwerkklup:

Beste mensen van Oostermaas, wist U, dat er een handenarbeid en handwerkklup is, waar U naar hartelust kunt handwerken, knutselen en gezellig babbelen?

De klup komt iedere donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur bij elkaar in buurthuis Maris Stella. De leeftijd varieert van 55 tot 75 jaar, tot nu toe allemaal vrouwen. Maar de heren zijn natuurlijk ook van harte welkom.

De contributie bedraagt f1,75 per week, inclusief materialen. We hebben pas 6 leden, en zouden het heel gezellig vinden als er meer mensen bijkomen. Daarom roepen we U op om lid te worden van onze klup.

U kunt zich opgeven bij: Marij ten Brink - tel. 11418. Of kom eens kijken als de klup bezig is. Een lekker kopje koffie staat voor U klaar! Tot ziens!

GYMKLUP

Vanaf januari is er, op initiatief van de onvermoeibare dames Verhagen en Keersemeekers een gymklupje voor vrouwen gestart. De bedoeling is om op deze wijze de konditie wat op peil te houden. Iedere maandagavond van 20.30 - 22 uur worden er onder de deskundige leiding van Martin Martins oefeningen en spelletjes gedaan in de gymzaal van de voormalige Berchmansschool. Dit initiatief is gevolgd door de moeders van de peuterspeelzaal die op dezelfde avond van 19 - 20.30 uur hun gymnastische kunsten opvoeren. Vrouwen die mee willen doen kunnen inlichtingen krijgen en zich opgeven bij Lou Custers, Wijkhuis Maris Stella; tel. 620066.



JEUGDCARNAVAL ▲ GESLAGD ▲ ▲

Carnava(arwe)l. Een terugblik van het Jeugdwerk:

Ook dit jaar was het in Oostermaas weer volop carnaval. Er waren veel activiteiten opgezet zoals: de kinderoptocht, de kinderzitting en de carnavalsinstuiven tijdens de carnavalsdagen. Alle activiteiten werden goed bezocht, bij de instuiven waren er gemiddeld wel 500 kinderen.

Ook de kinderoptocht was weer een succes. Het is opvallend hoe ieder jaar steeds meer kinderen meehelpen en meedoen. Dit jaar waren ook de Drommedarissen vertegenwoordigd in de optocht. Ondanks het koude en natte weer was de opkomst groot. We willen iedereen bedanken voor hun medewerking aan het prettig verlopen van de carnavalsactiviteiten. Volgend jaar gaan we er met nog meer enthousiasme tegenaan.



Kinderoptocht trekt door de straten van Oostermaas.



van de redactie

Zo, daar zijn we weer. Een ruoerig maandje was het wél. Maart roert zijn staart, moet je maar zeggen. De Euro-top is in ieder geval een groot succes geworden. De laatste Hoogwaardigheidsbekleders mogen het ziekenhuis binnenkort verlaten en zullen zich het dagje Maastricht nog lang heugen. Een werkelijk geniale reclamestunt, ze beginnen het te leren op het stadhuis.

We zijn benieuwd of de gemeente op 7 april a.s. de zaak van de 69 gemeentewoningen even allert behandeld. Op die dag wordt nml. door de raad een beslissing genomen over de toekomst van de betonwoningen.

Zoals U ziet ook deze keer weer aandacht aan een stuk geschiedenis van "'t Vrouwenveld". Op het artikel "Duik in het verleden" in de vorige Buurkrant zijn nogal wat reacties binnengekomen. Prima! Om een goed stuk geschiedenis over onze buurt te beschrijven hebben we Uw hulp nodig. Heeft U een oude foto of herinnering, bel dan even naar de redactie of naar Jo Luyten, burg. Hennequinstr. 23 tel. 628097.



bloemenhuis
FRANS DE KLEER



Uw adres voor
BLOEMEN
PLANTEN
BRUIDS- en
GRAFWERK.
Steeds verse
BLOEMEN
tegen
concurrerende
prijzen.
Grote sortering
KAMERPLANTEN.

Frankenstraat 43 tel. 620323

goede vleeswaren

hoeven niet duur te zijn

daarom naar
slagerij



voltastraat 42

voor al uw dranken naar slijterij

de eburoon
EBURONENWEG 31

1 KRAT PILS (20 Euroflessen) fl. 13,-

's Zaterdags geopend
van 9.00-12.30 uur
en van 14.00-17.00 uur

friture
MATTHIEU

FRANKENSTRAAT 51
MAASTRICHT



rijwiel reparatie
handel bedrijf

Maarten de Vos

Koning Clovisstraat 3
tel. 626933



DRUGS- en
PARFUMERIE

Scharnerweg 89 - Maastricht

TEL. 043 - 827197

Op bezoek bij mevrouw Dekker, 73 jaar jong. Ook zij woont nu in het Doolhof dat door een misverstand Daalhof wordt genoemd. En wel in een aangepaste bejaardenflat. 24 jaar lang heeft ze temidden van ons in Oostermaas gewoond, op het Schepenenplein. Zij is al 8 jaar geleden verhuisd. Noodgedwongen eigenlijk. Haar man was ernstig ziek en moest beneden slapen. De woning was echter te klein om in de huiskamer een bed te plaatsen. En een aangepaste woning was er toen nog niet in Oostermaas. "In een flat wonen is wel effe wennen. De mensen zijn er meer op zichzelf. Op het pleintje in het Vrouwenveld was er meer contact onderling, gezelliger ook. Ik heb er erg graag gewoond. Tja, ik zal jullie zeggen, als het niet gemeoten had vanwege mijn man, was ik er niet weggegaan. Maar ik mag niet mopperen. De flat is prachtig; centrale verwarming, nou wat wil je nog meer? Voor ons oudere mensen is hier een boel te doen en ik vermaak me best."



Mevrouw Dekker

Mevrouw Dekker woont boven het dienstencentrum dat speciaal voor oudere mensen activiteiten organiseert en zo nodig maaltijden verzorgt.

"Veilig idee", zegt ze, "dat je hier altijd op hulp kunt rekenen. Maar 't Vrouwenveld blijft trekken. Iedere donderdag ga ik er kienen. Daar ontmoet ik dan mijn zuster en andere bekenden van vroeger." Het valt ons op dat Mevrouw Dekker steeds over 't Vrouwenveld spreekt inplaats van Oostermaas. "Och, iech bin vaan den awe stempel," zegt ze.



Mevrouw Janssen

Mevrouw Janssen, 36 jaar. Nu 6 jaar geleden verhuisd vanuit de Burgemeester Pijlstraat naar Pottenberg. Op onze vraag hoelang ze in Oostermaas gewoond heeft volgt er een discussie met de andere aanwezigen in de huiskamer. "30 jaar, 33 jaar? Erg lang in ieder geval, laten we het daarop maar houden. Ik heb er altijd erg graag gewoond. Maar de woning was er te klein. Ik woonde bij mijn ouders in en met een kind erbij was het niet meer te doen. Verhuizen dan maar. In het begin heb ik het er erg moeilijk mee gehad. Ik wende hier niet in Pottenberg. Ik ging toen iedere dag nog naar Oostermaas op bezoek bij mijn ouders. Een soort heimwee. Als ik toen terug had kunnen gaan had ik

het gedaan. Maar nu is dat gelukkig over. Ik voel me hier nu ook thuis. Maar ik ga toch nog iedere week naar de moederclub in wijkhuis Maris Stella. Dat blijf ik doen. Hier in Pottenberg heb ik haast geen contacten. Ik werk overdag. In oostermaas ken ik veel mensen. Daar ben ik opgegroeid. De klup, daar blijf ik naar toegaan.

De vader van mevrouw Janssen komt erbij, Mijnheer Hoof. Hij is in de tachtig en woont nu, na het overlijden van zijn vrouw, bij zijn kind in. Hij vertelt over de oorlog, de crisisjaren. Hij herinnert zich zelfs de 1e wereldoorlog. Het moeilijke leven toen. "Maar" vertelt hij; "de buurt was erg hulpvaardig. Ik ben bestuurslid van de duivenvereniging De Ridder geweest. Duiven als hobby, dat kan in Oostermaas. De meeste mensen hebben er wel een tuintje. Hier op Pottenberg kom ik haast nooit buiten de deur. Ik heb hier geen bekenden. Weet U, ik ga praktisch alleen naar buiten om naar de kapper te gaan. Wie mijn kapper is? Aha... Jan Vrijhoeven ... in het Vrouwenveld !



Dhr. v. Hoof bij kapper Vrijhoeven

M Juwelier - Horloger
Servé. Monfrance

Frankenstraat 130
Tel. 043 - 27646
MAASTRICHT

Antiek 'CLOVIS'

*Antiek - Kunst - Curiosa
Cadeaus - Prenten*

Koning Clovisstraat 36 A/B
Maastricht
Telefoon 043 - 627261

**SUPERMARKT
GASTON
LEMLIJN**
FRANKENSTRAAT 53
tel. 043-627175
Maastricht

Uw elke dag Winkel!

Victoria-Vesta
veilig gevoel

Voor Uw
AUTO- en
BROMFIETSVERZEKERING

P. H. F. M. UMMELS
M. L. Kingstraat 30
6245 GJ Eijsden
tel. 04409-2285

Ter kennismaking een
AARDIGE ATTENTIE

Uw adres voor het betere
VERZEKERINGSWERK

de speelboom
Guus Moers, Frankenstr. 147

**Onbetwist de
SPEELGOED-
SPECIALIST**

alle bankzaken zowel zakelijk
als particulier

ABN

**Algemene Bank
Nederland**

Scharnerweg 112a
tel. 623851

Naast supermarkt Albert Heijn

**trefcentrum
oostermaas**

VOOR
feesten
bijeenkomsten
koffietafels
particulieren

edisonstraat 4

tel. 621176

SCHUJT woninginrichting
frankenstraat 162
maastricht
043-625419

het vertrouwde adres
tapijt gordijnen
rails
voor renovatie en nieuwbouw