

# Wittevrouwenveld

## WIE GAAT ER MEE NAAR BELLA ITALIA?

Een unieke gelegenheid om een van de mooiste streken van Italië te bezoeken. Van 21 t/m 28 oktober organiseert harmonie de Gele Ridders met de parochie OLV van Lourdes/H. Familie/Gulielmus een reis naar het Italiaanse Assisi. Een reis in het teken van muziek en cultuur. **Iedereen is welkom!** De prijs bedraagt € 475,-. Hierbij inbegrepen reiskosten, overnachtingen, ontbijt en warme maaltijd. (Muzikanten die zich bij de harmonie willen aansluiten betalen slechts € 325,-) De busrit gaat van Maastricht tot Zwitserland, waar een overnachting is gepland in een hotel; de volgende dag verder naar Assisi. Er zijn al twee bussen volgeboekt. Gekeken wordt of reizen per vliegtuig vanaf Beek ook mogelijk

is. Er is voor elk wat wils dankzij een divers keuzeaanbod: er wordt een programma samengesteld waarbij gelegenheid is om een mooie bergwandeling te maken, onder leiding van pastoor Mattie Jeukens *ofm*, u kunt winkelen in Spoleto, er wordt een bezoek gebracht aan Perugia. En natuurlijk wordt Assisi, de stad van Franciscus verkend. Voor de liefhebbers een bezoek aan museums van Assisi en Monte Falco, waar schitterende fresco's (muurschilderingen) te bewonderen zijn. Natuurlijk kunt u ook lekker op een zonnig Italiaans terrasje gaan zitten. Ondertussen geven de Gele Ridders daar drie concerten.

Voor meer info: **bellen naar de pastorie: 363 43 48.**

### MANUS Gele Ridders in Assisi



## Leeuwinnen van kunstnares Marjolijn Mandersloot bijna op hun plaats in buurtpark

Nog een paar maanden en dan is het zover. Dan wordt het nieuwe buurtpark gesierd, of anders gezegd: bewaakt, door zes (meer dan) levensgrote leeuwinnen. Ze zijn gegoten in loeizwaar ijzer en wegen zo'n 3000 kilo per stuk. Daar gaat geen mens mee lopen. Er heeft nogal wat tijd gelegen tussen de keuze van de buurtwerkgroep voor dit kunstwerk en de plaatsing. Het maken van zo'n kunstwerk (in dit geval 6 stuks) is bijna even ingewikkeld als het bouwen van een huis. Eerst is er het ontwerp, dan moet van elk van de beelden, in de gewenste grootte, een kleimodel worden opgezet. Daar wordt een mal van gemaakt en die gaat - in dit geval - naar de ijzergieter. Deze moest zich overigens wel even achter zijn oren krabben. Hij had al van alles gegoten in zijn werkzame leven. Maar 6 leeuwinnen, nou nee dus. Het is goed gegaan en op dit moment worden de beelden afgewerkt.



### Gemeente Maastricht

10 juni). We gaan het allemaal vastleggen in een boekje, dat over de buurt verspreid gaat worden, met foto's, een maand of wat nadat de kunstwerken zijn onthuld. Dan heeft Wittevrouwenveld haar leeuwinnen.

Nicolette Gast - Bureau Gast Maastricht / Peter Pluymen - Kunst en Cultuur, Gemeente

Als de **jeu-de-boule-baan** dan tenminste echt af is, anders rollen de ballen alle kanten op. Helaas kregen we het bericht van de Gemeente dat enkele speeltoestellen tijdelijk (1 jaar) verplaatst worden, opdat de A2-ondertunneling de stroomvoorziening kan aanpassen. Niks aan te doen, misschien zelfs een verbetering? Van de A2 kregen we boomstammen voor de Kunstketel!



### Onthulling door wethouders, zaterdagmiddag 18 juni.

Begin juni gaan ze naar hun bestemming. Het zal wel een merkwaardig transport worden. Zo'n 18000 kilo leeuw in op grote vrachtauto's over de A2. En dan nog de reusachtige hijskraan, om de dames op hun plek te krijgen (tussen 6 en

### Openingsfeest voor alle leeftijden

Dat wordt een echt buurtfeest die zaterdagmiddag 18 juni met twee wethouders erbij: de heren Nuss en Costongs, de officiële onthulling met behulp van onze eigen drummers, een drankje en dan: goal schieten met MVV, een stoepkrijtwedstrijd, skaten, jeu-de-boules ... iedereen welkom!

### Buurtbeheer helpt:

## Genieten van het lentegevoel!

Dat begint met de blik naar buiten. Onze tuin is weer in volle ontwikkeling en maakt dankbaar gebruik van de eerste zonnestralen. De lente heeft zich aangekondigd! Voor veel mensen hét moment om de tuin weer extra aandacht te geven. Genieten van de tuin en het lentegevoel is één ding, het onderhouden ervan een tweede. Sommige mensen zien er als een berg tegenop om de tuin aan te pakken. Er komt immers heel wat bij kijken. Gras maaien, snoeien, onkruid wieden en bestrijden.

### Druk, druk, druk!

Ons drukke bestaan leidt soms tot tijdgebrek om de tuin de juiste aandacht te geven. Ook kan er sprake zijn van gebrek aan kennis of is er fysieke beperkingen om de



tuin goed aan te pakken. Voor al deze problemen bestaat een oplossing zodat u zorgeloos kunt genieten van uw tuin. De Buurtbeheerbedrijven Maastricht BV bieden u het tuinabonnement! Tegen een vast bedrag wordt, minimaal 6 x per jaar uw tuin onderhouden. Natuurlijk gebeurt dit ook op spontane aanvraag.

### Maar ik heb nog meer vragen!

Buurtbeheerbedrijven doen nog meer. Die voortdurend uitgestelde klussen zoals, de lekkende kraan, de lamp die nog gemonteerd moet worden net zoals de gordijnrails, de lamellen doen ook nog niet hun dienst. En dan vergeten we bijna de gebroken deurklink, deurbel, het laminaat dat nog gelegd moet worden, de deuren en wanden die nog een goede lik verf kunnen gebruiken. En wanneer komt die schutting nu eindelijk in de tuin? U begrijpt het al. Ook voor al deze klussen staat er een professioneel en gemotiveerd team voor u klaar.

Kortom, voor alle zaken die te maken hebben met woongenot en comfort, staan Buurtbeheerbedrijven voor u klaar. Wij bieden het antwoord op uw vragen. Van verhuizen tot klussen, van tuinonderhoud tot afvalsortering.

De 65 plusser en inwoner van Maastricht met een fysieke beperking, wordt door de Gemeente financieel tegemoet gekomen. **50% korting op de eerste twee arbeidsuren.** Bij contante betaling betekent dit: € 8,85 in plaats van € 17,70 per uur per medewerker.

Met de inzet van Buurtbeheerbedrijven kunt u écht gaan genieten van de lente! Laten we eens een afspraak maken! Wij zijn bereikbaar op Maastricht oost Heerderweg 152, 3633470

### Welke bewoner wil en kan een geveltuin aanleggen?

Het Buurtplatform heeft financiën beschikbaar om nieuwe gevelstruiken in de buurt te plaatsen. Wie wil een **rozenstruik** of **klimhortensia** of ??? aan de straatkant plaatsen? U krijgt er, indien nodig, technische hulp bij. Zie bijgaande foto, uw straat bloeit op! **Aanmelden: Ria Kromjong (3621232)**



"Jongeren in de Spotlights":

## Andy Stitzinger

In 2011 willen we aandacht besteden aan jonge buurtbewoners die zich inzetten als actieve burger in een vereniging.

In deze editie is Andy Stitzinger degene die wij een compliment willen maken. Andy is 26 jaar jong en op dit moment een actief lid binnen de jeugdafdeling van voetbalvereniging Willem 1, als jeugdtrainer van de F1 (8 en 9 jaar). Andy kreeg het voetbal met de paplepel binnen, is altijd trouw gebleven aan zijn club. Het was Peter Nijman die toen de jeugdafdeling coördineerde. Toen die stopte stond het jeugdvoetbal bij Willem 1 op een laag pitje. Nu bloeit het weer als vanouds, zijn er weer verschillende elftallen. Mede dankzij de inzet van Andy. Al heeft Willem 1 het op dit moment niet echt makkelijk. Andy: "Ondanks alle ontwikkelingen rondom het Geuseltproject slaan we de handen ineen en proberen we de jeugd te voorzien van een lekker potje voetbal op de zaterdag. Naast de trainingen en wedstrijden gaan we ook naar de film,



maken een uitstapje naar een pretpark of speeltuin, organiseren feest rond Sinterklaas. Dit jaar gaan we zelfs 3 dagen op kamp met bijna 40 jeugdleden. Daar mogen we trots op zijn!

Voor Andy is het soms heimwee hebben naar de tijd van toen. "Ik heb ontzettend genoten van mijn jeugd bij Willem 1 met de kanjers van toen waaronder Jo en Magriet Beckers, Roemie Hans, Rinus Creusen en Ria Penders. De kampen waren schitterend, de tripjes met Peter naar Den Haag een belevenis. Dat probeeren we nu over te brengen bij de jeugd van nu. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Die is veel consumptiever. Daar probeer ik als jeugdleider ook op te sturen. Een kwestie van respect voor elkaar, discipline bijbrengen, kijken naar de talenten van eenieder, werken aan verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Soms ben ik streng, maar wel op een rechtvaardige manier. De jeugd weet dat en als ik tijdens het zwemmen een potje met ze stoei maakt dat weer alles goed. Kinderen leren je op die manier van verschillende kanten kennen. Er ontstaat onderlinge waardering en daar draait het om".

Sj. Zwackhalen.

## Happy Kids 15 jaar!

Het is al weer bijna 16 jaar geleden. Toch willen we in deze buurtkrant stilstaan bij het 15 jarig bestaan van deze Trajekt-kinderclub. In 1995 werd Jeugdclub de Happy Kids opgericht in het voormalige wijkhuis Maris Stella. Het was de tijd van de overnachtingmarathons, grote kerstshows en het bezoeken van de jaarlijkse kinderrechtensfeesten in het Land van Ooit, Utrecht en Rotterdam. Op maandagavond was het altijd druk in het wijkhuis. In alle lokalen waren wel kinderen te vinden en werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Het thema kinderrechten speelde destijds een grote rol in het programma-aanbod. Als rode draad werden op speelse wijze alle kinderrechten verweven in de verschillende activiteiten en kinderen op deze manier ingelicht over de rechten en plichten van kinderen. Dit zorgde voor leuke situaties. Kinderen kwamen weleens thuis met de mededeling naar hun ouders dat ze hun kamer niet meer wilde opruimen want, "kinderarbeid was verboden". Niet altijd werd ieder kinderrecht goed begrepen en maakte kinderen graag misbruik van de situatie. Het zorgde voor grappige situaties waar ouders niet altijd blij mee waren.

ons geheugen gegrift. Ondanks dat er weleens geroepen wordt dat de Happy Kids niet meer bestaan, kunnen wij u garanderen dat deze club nog steeds erg actief is in het Trefcentrum. Ruim 50 kinderen komen er wekelijks samen. De jeugd wordt nog meer betrokken bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten. De oudste kids helpen de jongste. Maar liefst 3 groepen zijn actief vanaf 6 t/m 14 jaar. De aanpak om jonge mensen in te zetten als vrijwilliger werkt prima. Hun vaardigheden en talenten worden ontwikkeld en dat levert hun extra bagage op voor hun toekomst. Die aanpak past bij de Happy Kids en dat zorgt voor een echt familiegevoel. Ja dat is het ... De Happy Kids is een familie ... waar het goed toeven is op de vrijdagavond. Wij feliciteren allen met het derde lustrum!

redactie



Gemeente Maastricht

**Heeft u geen baan? Ontvangt u geen uitkering? Maar wilt u wel graag aan het werk?** Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om (weer) aan werk te gaan? Loop dan binnen bij Werkplein Maastricht of maak een afspraak met Judith van Mieghem via telefoonnummer (043) 350 48 71, [judith.van.mieghem@maastricht.nl](mailto:judith.van.mieghem@maastricht.nl)  
**Waar vind ik het Werkplein?** Werkplein Maastricht, Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Openingstijden Gemeenteloket ([www.maastricht.nl](http://www.maastricht.nl)): tel: 14043  
op afspraak: ma, di, woe van half 2-half 5  
inloop: ma, di, woe + vrijdag: half 9-half 1 + donderdag van 2-7 uur  
Dus gesloten: donderdagmorgen en vrijdagmiddag

## Van Sloopwoning naar Droomhuis

Ja dat hadden wij gedacht bij het aanbod in de woonkrant van nov. 2010. Maar het pakte allemaal anders uit dan die mooie beloftes in het WOP voordat de sloop werd goedgekeurd.

Onze sloopwoning zag er wat betreft onderhoud, véél beter uit dan de woning waar wij voor gekozen hadden: dan denk je, een mooie woning, pas 30 jaar oud ... en dan toch heel veel achterstallig onderhoud. Er moest heel veel aan gebeuren. Teveel om hier op te schrijven. Het is goed dat wij door dit alles heen konden kijken en denken 'je kan er iets moois van maken'. Want, **achterstallig** onderhoud is uiteindelijk toch voor rekening van de bouwvereniging en dat hebben wij ze ook laten weten. Maar dat ging echt niet vanzelf.

Want verwarmingen die roestig waren, werden door hen gewoon overgeschilderd, maar mooier werden ze er niet van. Uiteindelijk na veel heen en weer gebel, waarop je dan nog niet eens word teruggebeld en dan de dag erna maar weer bellen, en **foto's** te hebben overlegd van alles, werden deze dan toch vervangen door nieuwe. Maar wel pas toen wij al reeds daar woonden! En zo ging het met meerdere dingen. Dit had allemaal veel eerder gekund als er meteen eens goed naar ons **geluisterd** en gekeken was wat er werkelijk aan de hand was. Wij zijn nu 3 maanden verder en het wordt, op een paar kleine dingen na, zoals wij het willen. Maar wel met vallen en opstaan en mede dank zij die mensen van Servatius die wel een luisterend oor en begrip hadden.

Zelf vinden wij dat **Servatius** meer begrip mag tonen voor de vertrekkende bewoner, hoe alles verloopt tijdens zo'n verhuizing. En niet: 'hier is de sleutel en bekijk het voor de rest zelf maar'. Terwijl je toch 36 jaar een goede huurder bent geweest! Het is geen oude broek die je zomaar weggooit! Daar kleven vele herinneringen aan. Communiceren onderling en met de vertrekkende huurder daar ontbreekt het enorm aan en dat moet veel beter.

Je moet helaas echt zelf aan de bel trekken als er problemen zijn. Hopelijk gaat het met de andere bewoners beter! Servatius heeft geleerd van wat erbij ons allemaal mis ging en alles genoteerd. Gek: als je vertrekt uit de sloopwoning moeten wel alle plastic schrootjes worden verwijderd. En niet zoals eerder in het sociale plan stond, dat je niet alles in zelfde staat hoeft terug te brengen. *Tevens willen wij het Buurtplatform bedanken dat wij in 2008 bij hun aan de tafel mochten aanschuiven en zo op de hoogte werden gehouden en veel nuttige informatie hebben opgedaan.* Heb je zelf vragen kun je altijd terecht bij het buurtplatform: [platformwv24@gmail.com](mailto:platformwv24@gmail.com)

Ber en Annie Dassen



### Terugblik

Het was ook de tijd van de spannende nachtdroppingen en de spelshows "Cash en Kids", Het Swingpaleis en de Boerenbruiloft staan nog steeds in



Burgemeestersbezoek

BUURTBEWONERSFORUM  
een onderdeel van mib  
voor alle klussen  
in en om uw huis  
Meer informatie: 363 34 70

SCHOENEN  
**Bosch**  
VOLTA STRAAT 28  
MAASTRICHT OOST  
WINKELCENTRUM WITTE VROUVEVELD  
T 043 363 51 21  
's maandags gesloten en geen koopavond

Salman De Gouden Naald  
Gordijn op maat,  
kleding reparatie  
+ kado artikelen  
Voltablein, Maastricht  
Tel. 043 - 362 2327

De kunst van het  
behangen  
Jo Heuts  
VERF  
Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht  
tel.: 043-362 08 50

Groente & Fruithandel  
**Yasar  
Market**  
Turkse specialiteiten  
Frankenstraat 177 • Tel. 3638520

TABAKSPECIAALZAAK  
Ton Rouwenhorst  
Het staatslotenadres  
voor WVV en omstreken  
Frankenstraat 118 - Maastricht  
Tel. 043 362 1144

de inktpot  
Frankenstraat 136a 6224 GS Maastricht  
tel. 043-3626601  
email: [d.inktpot@kpnplanet.nl](mailto:d.inktpot@kpnplanet.nl)  
inktpapier pasfoto's  
cartridges vullen drukwerk  
lasertoners portretfoto's  
fotopapier fotocadeautjes

Bon Bini  
Valencia  
Delicatessenzaak in  
Spaanse- en Gegrilde  
Specialiteiten.  
[www.bonbinivalencia.nl](http://www.bonbinivalencia.nl)  
Openingstijden:  
Dinsdag t/m Vrijdag 10.30 - 18.00 uur  
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur  
Zondag en Maandag gesloten  
Frankenstraat 149, 6224 GM Maastricht, Telefoon 043 311 00 02

## Café de Kokerel 10 jaar:

Wittevrouwenveld heeft in het verleden heel wat cafés gehad. Wie kwam er niet in Café de Keemel, het Stadion, Sportwereld, Gouwe Ridder en niet te vergeten de Keyzer? Maar helaas komt daar in de jaren '90 een einde aan. Veel cafés sluiten en worden omgevorderd naar andere functies of verdwijnen door de herstructurering. Een enkeling zoekt zijn heil buiten de wijk, bijvoorbeeld in de stad of in Wijckerpoort in café het Spoor en de Metropool. Is er nog eigenlijk wel een stamkroeg te vinden in het Wittevrouwenveld? Ja, dat is er, en wel de Kokerel in de Frankenstraat. Het is Henk van der Venne die ruim 10 jaar geleden interesse kreeg in het openen van een café. Hij was vaste klant in café het Stadion aan de Voltastraat en organiseerde er allerlei activiteiten. Zij waren het die Henk aanspoorden zelf een zaaltje of café te beginnen. Toen sloot ook hun café. Zonder medeweten van zijn vrouw Astrid liep Henk het toenmalige café "High Way" binnen om te kijken naar mogelijkheden. Hij kocht het café en gaf het de oude naam terug, inmiddels het oudste café van de wijk met een enorme klantenkring en een rijk verenigingsleven. Het was Math Meijers die hen hielp bij het opzetten van de verschillende café-sporten: biljarten, tafelvoetbal, een potje kaarten. Voor ieder wat wils... Math kent veel mensen en wist ze te motiveren naar de Kokerel te komen. Nu 10 jaar later zijn deze klanten nog steeds te vinden in het café dat 7 dagen per week open is. Het was in de beginjaren niet altijd makkelijk. Astrid vertelt: "je bent als eigenaar niet alleen degene die een pilsje tapt, je bent soms ook een soort van maatschappelijk werker. Vooral met een borrel op, komen emoties bij mensen los en wordt het hele levensverhaal aan de bar gedeeld. Niet altijd de meest glorieuze verhalen, soms te schrijnend



voor woorden... In het begin trok ik me dat erg aan maar in de loop der jaren leer je daar beter mee omgaan. Henk vervolgt: "maar er wordt ook veel gelachen! Sommige mensen hebben hier hun vaste plek en wijken daar ook niet van af. Je zou bijna denken dat ze bij het interieur horen. Nelis Bovens is zo'n buurtbewoner die al 10 jaar dezelfde stoel heeft. Soms liggen we in een deuk van het lachen als Nelis begint te klagen over de kleinste dingen in het leven, zoals dat hij geen flesjes Jupiler meer drinkt. Daar kreeg hij ontzettende maagpijn van, hij besloot over te stappen naar een glas Jupiler". Astrid vult aan: "en dan heb je nog onze Sjeng Vroegop. Ook een vaste klant die het leuk vindt om te "vreigele" over voetbal. Over de toekomst van de wijk zijn Astrid en Henk positief. Zo'n A2-project zorgt voor veel beweging en werkvoorziening waar misschien buurtbewoners profijt bij hebben. Over stoppen met de Kokerel willen Astrid en Henk gelukkig nog niets weten.

Sj. Zwackhalen.

Hoe staat het met de portiektuinen

## Dr. Schaepmansstraat?

Een poosje geleden schreven we al over de portiektuinen, die **Woonpunt** in samenspraak met de bewoners door de MTB laat aanleggen. Toen bleek dat het ontwerp te duur was, bespraken we met de bewoners een alternatief: een groot terras en een pad naar het nieuwe hekwerk. Hierdoor wordt de tuin in twee gelijke stukken verdeeld. Woonpunt zorgt voor de aanleg van de tuin met gras, heg en struiken. Een eenvoudige, gezellige tuin, waar de bewoners van kunnen genieten zonder dat ze erin hoeven te werken. De meeste huurders zagen dat wel zitten. Een bewoonster was het er niet mee eens, ze vond het heel erg dat de tuin werd leeggehaald. Haar tuintje is al 29 jaar alles voor haar, ze vindt er rust en ontspanning door in de tuin te werken. Een klein vijvertje met kikkers, een vogelbroedkastje, een scala aan planten, struiken en bomen, klimrozen, een pergola, kruiden, er lopen zelfs egels en een schuwe poes in haar tuin. Ook onderhoudt ze de tuin van de buurman. Mevrouw houdt van privacy en is bang dat ze die kwijt is als het spijlenhek er komt... Het ergste van alles vindt ze dat haar enorme populier weg moet. Mevrouw heeft niets tegen het initiatief van Woonpunt, maar is bang dat het een kale, stille en ongezellige boel wordt. Ze vraagt Woonpunt om samen tot een oplossing te komen.

Tja, daar sta je dan als Woonpunt. Een bewoner als deze mevrouw, daar kun je er eigenlijk niet mee leven dat er een nieuwe boom geplant wordt in haar tuin, een die niet zo hoog wordt als deze. De voortuintjes konden in dit tuinenproject niet worden aangepakt, daar was geen geld meer voor. Maar wie weet raken de bewoners wel weer enthousiast en maken ze er zelf weer wat moois van.

Denise Maas, Woonpunt



Daar gaat je pracht-tuin.

zelf ook vond. Mevrouw heeft in haar portiek nog eens met haar burens gesproken, die gekozen hadden voor een gezamenlijke tuin. De uitslag daarvan is dat in hun tuin de situatie blijft zoals ze is: elke woning houdt gewoon zijn stukje tuin. Op papier staat de afspraak die ze met haar burens gemaakt heeft: zij zal voor hen de tuinen onderhouden. Iedereen blij: de vijf andere bewoners van het portiek hadden geen zin om de tuin nog te doen, en mevrouw heeft nu een grote tuin die ze zelf kan aanleggen en onderhouden! Wat de populier betreft: Woonpunt zei haar dat we niet verantwoordelijk kunnen en willen zijn voor de holle boom. Bij een harde storm is er nl. het risico dat de boom op het dak van de Nierstraszstraat valt. Uiteindelijk kan mevrouw er nu mee leven dat er een nieuwe boom geplant wordt in haar tuin, een die niet zo hoog wordt als deze. De voortuintjes konden in dit tuinenproject niet worden aangepakt, daar was geen geld meer voor. Maar wie weet raken de bewoners wel weer enthousiast en maken ze er zelf weer wat moois van.

Denise Maas, Woonpunt

## MANUS



## De Muur

Oostermaas en Wijckerpoort  
verdwijnen achter muren  
Door NS / E9 al contactgestoord  
Vervreemden twee geburen  
Wegens lawaai op het trottoir  
Worden buurten opgesloten  
voor de eenzame wandelaar  
De techniek heeft zo besloten.

Dit gedicht werd gemaakt door Jo Luijten in 1989 bij het tien jarig bestaan van de buurtkrant. De E9 werd de A2. Het is heden zeker actueel: de muren worden afgebroken, men belooft ons dat de A2 een groene loper wordt, beide buurten aaneengesloten. Heten we dan Wijckerpoort-Wittevrouwenveld?

A. v.d. Put

## Reacties op de buurtkrant

Het verheugde ons dat er reactie's kwamen van lezers. En wel op het artikel over de bewaking van de leegstaande A2-flats. Raunchy vertelde over de mooie rose bloesemboom op het Burgemeestersplein.



Nu lieten 3 mensen los van elkaar weten: dat het echt een juweel was, die *Japanse Kers*. Zulke bomen missen we in onze wijk, bomen die je blij maken. Iemand anders merkte op dat dat de groenvoorziening nu slecht onderhouden wordt. We houden al deze reactie's in ons achterhoofd, wie weet komen ze ooit nog eens van pas. Ik blijf gewoon dromen misschien komen er wel een paar mooie rozenstruiken verspreid in het park en door de hele wijk.

redactie (putalo1@hotmail.com)

## Buurtplatform: wie herinnert zich (rode) kastanjes?

In mei 2004 schreef de gemeente dat die 65-jarige oude Kastanje voor het Trefcentrum (met de jeu-de-boule baan er onder) niet meer te redden was: de nieuwbouw slokte de grond op, verplaatsten was onmogelijk. Maar: er zouden royaal extra nieuwe bomen in het Buurtpark, groot en 10-15 jaar oud al, voor terugkomen. En een jeu-de-boule-baan. Maar wat kregen we? 20 jonge dingen in het park, van nog geen 10 jaar oud en een vreemdsoortige jeu-de-boule-baan? Hoe kan dat? Waarom ging dat fout? Na veel gemopper is nu een flinke Kastanje toegezegd in het najaar. En de boule-baan krijgt nog een randje!

Eerstvolgende bijeenkomst Buurtplatform op MAANDAG 11 mei en 6 juni a.s. iedereen welkom! onderwerpen: A2-ondertunneling, verkeersproblemen en speelgelegenheid. Aanvang half 8 Trefcentrum (boven)



centrum voor  
jeugd en gezin

Ouders en kinderen (tussen 2 en 7 jaar) kunnen  
zich samen opgeven voor een cursus:

### Samenspel in Beweging,

op donderdagmiddag van 4-5 uur in het Trefcentrum:  
8 bijeenkomsten voor totaal € 10,- o.l.v. Eveline Arnold,  
docente muziek en beweging. Mail naar ckg@maastricht.nl



Burgemeester Hoes op bezoek, Hennequinstraat Lieke de Graaf.



Complimentjes voor:

**Mevr. Ilse Signet** en **Jan Segerink** die op 5 maart vroeg in de ochtend in het Trefcentrum *spek en ei* bakten voor de Drommedarissen en hun markiezen en allen die zo vroeg op de been daar binnen vielen. Een goed gebruik als start van de drukke carnavalsdagen, spek en ei hoort daar bij.

Ook voor **Jo Rudolf** een compliment, hij gaat vaak door de wijk waar op zo veel verschillende plekken gewerkt wordt, er wordt zoveel gekapt en gerenoveerd, hij houdt zich en ons op de hoogte, omdat hij is begaan met het wel en wee van zijn wijk.

A. v.d. Put

RESTO  
van  
Harte

Resto VanHarte  
brengt mensen bij elkaar

## Stap over de drempel bij Resto VanHarte in Het Trefcentrum

Dampend wordt een Paëlla pan van anderhalve meter binnen gebracht in de zaal waar 58 gasten gereserveerd hebben voor de Paëlla & Salsa avond. Nee, niet alleen Maastrichtenaars zijn hierop afgekomen, ook inwoners uit Meerssen, Eijsden, Sittard, zelfs uit Roermond. Een geurig Spaans gerecht, temperamentvolle Latijns Amerikaanse muziek en de warme onderlinge sfeer zorgen voor een bijzondere mix. Bij Resto VanHarte is dan ook **IEDEREEN** welkom om te genieten van goedkope en toch heerlijke, culinaire 3-gangen maaltijden, stimulerende evenementen, goede gesprekken, lekkere luister- of dansmuziek. Je kunt er nieuwe contacten leggen of vrienden die je uit het oog bent verloren terugvinden, goede ideeën inbrengen of je gedachten uitspreken. Als je dat allemaal niet wilt is het ook prima, dan kom je gewoon **LEKKER ETEN**. Voor de kosten hoeft je het niet te laten: € 6,- of € 3,- voor minima/studenten, kinderen tot 12 jaar 50% korting.

Dus stap over die drempel en meld je aan op ons **gratis nummer 0800-0151**, dit kan tot half één dezelfde dag. VanHarte groet! Sonja Berkes - Restomanager - s.berkes@restovanharte.nl - www.restovanharte.nl

**woensdag 27 april:**

**VROLIJK BESPAREN** door Marieke Henselmans, BN'er, tv ster, journaliste

**vrijdag 29 april:**

**PIROUETTE** tijdens het diner want het is dan de Internationale Dag van de Dans

**woensdag 1 juni:**

**GRANDIOOS FEEST - RESTO 1 JAAR** reserveren kan vanaf nu tot 20 mei

kloppend ♥ van  
Wittevrouwenveld

't Trefcentrum

Edisonstraat 4 ♥ 6224 GK Maastricht  
tel. 043 - 362 11 76



Thuiszorg in vertrouwde handen!

www.zorgpunthuiszorg.nl info@zorgpunthuiszorg.nl

BEL GRATIS  
0800-66 66 66 5



## Nieuw mailadres Wijkagenten

Wijk Wittevrouwenveld  
[wijkagent.wittevrouwenveld@limburg-zuid.politie.nl](mailto:wijkagent.wittevrouwenveld@limburg-zuid.politie.nl)



Friezenplein wordt hersteld, maar nu missen de groten hun goals

## Spreekuren in het Trefcentrum:

**Burgerraadsman:** woensdagmiddag na afspraak (tel. 362 0066)  
**Nederlands Migratie Instituut:** donderdagmiddag van half 2 - half 5 AOW/WIA: iedere dinsdag van 2 - 4 uur over arbeidsongeschiktheid en uitkering in **La Belletsa** (Heugemerveld, Kardinaal van Rossumplein)  
**Vrouwenrechtswinkel:** Spoorweglaan 12: inlooppreekuur op donderdagavond van 7-9 uur en vrijdagmorgen van 10-12 uur  
**Juridisch loket:** Avenue Ceramique 2-6, 0900-8020 (gratis advies en info)  
**Klanten (klachten) meldpunt Gemeente:** 043 350 4000 of per mail: [post@maastricht.nl](mailto:post@maastricht.nl)  
**Opbouwwerk Trajekt:** Jan Segerink 06 5569 5243  
**Wijkagenten:** Huub Smeets, Xavere Dohmen: 0900 8844  
**Drugsmeldpunt:** 043 350 5111 (alles concreet doorgeven)

**André van Vught**  
Woninginrichting projectinrichting zonwering rolluiken

Voor uw kwaliteitsinrichting in tapijt, laminaat, gordijnen, enz., enz.

Brusselsepoort 44, 6216 CE Maastricht  
tel. 043 354 0501

## De jeugd-ambassadeurs hebben de kijkers van TV Maastricht (Enne) een kijkje gegeven in hun werk; uitzending gemist? link: <http://vimeo.com/22121448>

Rietje Creussen (Gemeente heeft de ambassadeurs onder de aandacht van TV Maastricht gebracht. Op maandag 4 april is het zo ver. De tv-ploeg komt naar het Trefcentrum. De Ambassadeurs van Limmel - Nazareth zitten al te wachten. We kunnen gaan beginnen! We maken een wandeling naar het nieuwe buurtpark achter het Trefcentrum en naar de speeltuin bij het Stenen-veldje. Een beeld van de wijk staat erop! Door naar de interviews, Lisa verteld kort iets over de hondenoep die overal ligt en Veronique en Erwin vertellen over het onderzoek dat ze gedaan hebben in de Burgemeestersbuurt. Etenstijd! Samen eten we friet waarna we beginnen met de vergadering. Hierin bespreken we zaken die binnen de wijk leven. Het hondenoepprobleem komt ook langs, samen met de ambassadeurs van Limmel - Nazareth gaan we dit bij alle bewoners onder de aandacht brengen en die hondenoep die daar gegeten werd was van chocola ....



Van links naar rechts - van boven naar beneden Lisa, Sheldon, Veronique, Erwin, Kimberly, Ylmas, Dario.

## Verhuisd

Het is vrijdag 1 april en ik denk dat Herman Wijler een grap uithaalt? Met verwilderde witte krullen is hij druk bezig in zijn galerie in de Frankenstraat. Maar het is geen gemakkelijk moment ... De galerie in de Frankenstraat was zijn grote droom, maar door allerlei omstandigheden wordt er verhuisd. Gelukkig niet ver weg, om het hoekje. Maar Herman met zijn Marie-Louise hadden het idee om hier zeker 12 tot 15 jaar te blijven. Ik heb de mensen naar binnen *gesleept*, zegt hij. Mijn droom was om het kunst en cultuur niveau in de buurt omhoog te krikken. Zeker gezien de plannen die ze met deze straat hebben. Jonge kunstenaars op weg helpen en activiteiten gerelateerd aan kunst en cultuur. Denk maar aan *kunst in de kerk* afgelopen jaar. En de boekpresentatie van vorig jaar. Zo druk binnen dat velen op de stoep stonden. Voor hem is een droom uit elkaar gespat. Kunst blijft hij wel maken, het sociale aspect is er niet meer.

Er valt een pareltje in de straat weg. Nu maar eerst even laten bezinken. Een droom minder maar daar komen andere dromen voor terug. Daar geloof ik in. En in die wilde haardos. Daar zit nog genoeg actie in.

Manon Pachen



Wie schilderde dit?