

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!



Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)



**Bakkerij
Bindels**

't Beste adres veur lekker broed, vlaoj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !



• WEGWIJS •



Pastor H. Bovend'eerd
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48
Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78

Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85.83 83 500

Jaargang 52
Nr.: 15
13 JULI 2002

ZOALS EEN MOEDER.....

Als geboren stadskind weet ik weinig van de natuur. Ik weet net het verschil tussen sijsjes en drijfsijsjes..... Namen en soorten, ik houd het allemaal niet uit elkaar.

Maar als ik, zoals een tijdje terug, naar mijn werk rijd en ik sta weer eens in de file, dan kan ik wel geweldig genieten van alles wat in het weiland naast de snelweg gebeurt. Het is een drukte van belang: van alles is er aan het nestelen en broeden en uitkomen.

Pluizig

Onlangs konden we weer eens lekker buiten eten, in het verpleeghuis. Ook in de vaart ernaast was van alles aan de hand, vanaf het terras konden we het allemaal prima bekijken.

Zo was daar ook een futenpaar (dat vertelde een wijze collega) met vier jonkies. Nog maar net uit het ei en nog helemaal pluizig waren ze de wereld om zich heen aan het verkennen. Daarvoor hadden ze een prachtige plek uitgekozen: op de rug van hun moeder. Die was net breed genoeg voor alle vier haar kinders, maar dan moesten ze wel stilzitten, en dat viel niet mee.

Heel hard zwemmen

Zo vielen ze er af en toe af, en dan moesten ze heel hard zwemmen met die kleine pootjes om weer op de rug van hun moeder te kunnen klimmen. Maar moeder was waakzaam in de buurt: ze bleef dan net zolang kleine rondjes zwemmen tot ze er allemaal waren.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

eSBeeWee:
een passend antwoord
op al uw vragen!



Edisonstraat 4 - 6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 363 78 88 - Fax: 043 - 363 70 47

klussenbedrijf -
spuitenophaaldienst -
organisatie exposities -
klussendienst ouderen en gehandicapten -
foto- en video copieerservice.

Zaterdag 20 juli

- 13.30 Huwelijksviering voor het bruidspaar Patrick Stegen en Natascha Welters.
19.00 zeswekendienst mevr. Vrijhoeven-van Bogaert / dhr. André van Bogaert (v.w. coll.) / dhr. Cyriel Declercq (v.w. coll.) / mevr. Marthe Niël (v.w. coll.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mevr. Maria Pluymen en overl. familieleden / om kracht en hulp (C.C.).

Zondag 21 juli

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

- 10.00 Hoogmis - mevr. Annie Vandebek-Swakhoven (v.w. coll.) / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / dhr. Jan Herwig / mevr. Miets Budé-Depondt (v.w. coll.) / mej. Riet Rutten.

Maandag 22 juli

- 9.00 overl. kinderen Ruijters-Bingen / dhr. Lukas Haan / t.e.v. O.L. Vrouw v. Lourdes en t.z.i. / dhr. Frits Jacobs.

Woensdag 24 juli

- 9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / mej. Riet Rutten.

Donderdag 25 juli

- 9.00 Rozenkrans.

Zaterdag 27 juli

- 19.00 mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / mevr. Annie Vandebek-Swakhoven (v.w. buurt) / overl. fam. Fabry-Kisters / dhr. Piet Royen / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / overleden ouders Frijns-Cools / om kracht en hulp (C.C.).

Zondag 28 juli ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

- 10.00 Hoogmis - dhr. Cyriel Declercq (v.w. coll.) / mevr. Mia Vrijhoeven-van Bogaert (v.w. coll.) / dhr. Jan Herwig / mevr. Truus Peeters-de Groot (v.w. coll.).

----- APOTHEEKDIENSTEN -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.

GEBED VAN EEN KLEINDOCHTER VOOR OPA EN OMA

Ik bid voor jou

- dat God iedere dag glimlachend naar jullie mag kijken
- dat het voornaamste dat je ons nalaat zou zijn: een spoor van goedheid
- dat je nog plannen blijft maken voor de toekomst
- dat je voortdurend nieuwsgierig zou mogen blijven omtrent alles wat je nageslacht uitspookt
- dat je ons allen nog veel meer verhalen zou mogen vertellen over vroeger
- dat je gespaard moge blijven van groot verdriet
- dat de herfst van je leven minstens zo mooi moge zijn als de echte herfst
- dat je wijsheid voor ons een wegwijzer zou zijn die we tegenkomen op alle hoeken van ons leven
- dat de ongemakken van het oud worden niet te zwaar zijn
- dat jullie voorbeeld ons zou versterken in ons geloof, in onze hoop en in onze liefde
- dat wanneer de dood ons ooit scheidt, je iedere dag op de uitkijk zult staan om ons, bij onze laatste reis, glimlachend vol van jullie liefde op te vangen
- dat je bij ieder feest in de bloemen wordt gezet, want jullie verdienen het!

PORTIER

Hij heeft een zachte stem en zangerige intonatie. De ondertoon is hartelijk, geruststellend. Dat kan eenieder die opbelt of aanklopt aan de kloosterpoort ervaren. Zijn glimlach is echt, verwarmt het hart. Gasten worden ontvangen in de kleine portiersloge. Een spreuk aan de wand verzekert hen: 'Vrienden zijn hier thuis.' Dat thuisgevoel weet deze oude monnik met de grootvaderlijke baard waar te maken, zeker voor de vaste gasten. De stress van de pas gearriveerde vermindert.

Laptop

Als het zo uitkomt, pakt de monnik een van zijn favoriete boeken of geschriften waarin hij tussen de bedrijven door leest. Dit keer is het een brochure die gratis wordt verspreid: "De Vader spreekt tot zijn kinderen." "Zal ik een stukje voorlezen?" De gast, die eigenlijk nog op zijn laptop wil werken, durft dit aanbod niet af te slaan en knikt:

"Besef dan, o mensen, dat ik in alle eeuwigheid slechts het verlangen heb gehad, mijzelf aan de mensen bekend te maken en door hen te worden bemind."

Kinderbijbel

De stem leest vredig verder. De gast wordt steeds rustiger. Hoe lang is het geleden dat iemand hem persoonlijk heeft voorgelezen? En dan nog wel een religieuze tekst!? Zijn overleden moeder las hem vaak voor uit de kinderbijbel. Even ziet hij haar voor zich. Haar lieve ogen. Hij slikt. Kijkt naar buiten waar een merel op de tak van een zilverspar wiegt.

"Ik wens, dat al mijn schepselen ervan overtuigd zijn, dat er een Vader is, die over hen waakt...." In de benedengang van zijn ouderlijk huis hing een bordje met de tekst: 'Uw Vader weet wat gij van noode hebt, eer gij hem bidt.' Broeder portier kijkt hem aan. "Hoe vindt je het? Bemoedigend hè! Onze Vader weet precies wat we nodig hebben!"

* Mapje met 5 verschillende kaarten van glas-in-loodramen van Joep Nicolaas: **4 Euro**

* Pen: **1 Euro**

Verkrijgbaar: in sacristie na de vieringen:
in pastorie, Voltastraat 25.

Opbrengst ten bate van het Restauratiefonds van onze kerk.

ONTVINGEN HET H.DOOPSEL



28 juni, **Rosita Stassar**, Olympiaweg 14

29 juni, **Romy Winands**, Koffiemolenweg 10

30 juni, **Marjolein Aben**, uit Eijsden

Mogen zij opgroeien in de Geest van Jezus

VOORGENOMEN HUWELIJK



Zaterdag 20 juli a.s. wordt in onze kerk om 13.30 uur het huwelijk ingezegend van **Patrick Stegen** (Voltastraat 38) en **Natascha Welters**.

Mogen zij een leven lang groeien in liefde en trouw.

GINGEN VAN ONS HEEN



Mevr. Annie Vandebek-Swakhoven, Burg. Pijlstraat 65. Zij werd 69 jaar. Haar uitvaartdienst hielden we op 27 juni.

Mevr. Lieske (Els) van Drongelen-Reggers, die de laatste tijd in Campagne verbleef en voordien in de Dr. Schaepmanstraat woonde. Zij bereikte de leeftijd van 78 jaar. Op 6 juli hielden we haar uitvaartdienst.

Mogen zij rust en vrede vinden bij God.

-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Zaterdag 13 juli

13.30 Huwelijksviering voor het bruidspaar Erwin Kuipers en Denise van Zanten.

19.00 eerste jaard. mevr. Lieske Eyckenboom-Herben tevens: overl. ouders Herben-Rooyakkers / eerste jaard. dhr. Mathias Franssen / eerste jaard. mevr. Anna Biesmans-Bryll / jaard. Lambertus N. Bollen (st.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / overl. v. fam. v. Baast / t.i.v. fam. M. / overl. fam. Smeets-Claessens / om kracht en hulp (C.C.).

Zondag 14 juli VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.00 Hoogmis - eerste jaardienst mevr. Maria Stevens-Sleijpen / dhr. Cyriel Declercq (v.w. coll.) / overl. fam. Steps-Colaris / dhr. Jan Herwig / mevr. Mia Vrijhoeven-van Bogaert (v.w. coll.) / dhr. Fons Vermeire / dhr. André van Bogaert (v.w. coll.) / mevr. May Gardeneers-Bouwens / mevr. Miets Budé-Depondt (v.w. coll.) / mevr. Marthe Niël (v.w. coll.).

Maandag 15 juli

9.00 jaard. dhr. Arnold Fr. Grossimlinghaus (st.) / dhr. Frits Haan / t.e.v. O. L. Vrouw van Lourdes en t.z.i.

Woensdag 17 juli

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / tot zekere intentie (G.).

Donderdag 18 juli

9.00 Rozenkrans.

Ik dacht: als een futenpaar zo mooi zorgt voor de kinders, zou God dat dan niet doen voor ons? Zoals een moeder/vader voor de kinderen?

Ik wens u een goede zomertijd toe!

Henny Wessel.

MARIAKAPEL LANGER OPEN

Voorlopig is de Mariakapel van onze kerk op weekdays geopend van 9.00 tot 17.00 uur. (vijf uur s'middags).

In de Mariakapel ligt ook een schrift waar in gebedsintenties geschreven kunnen worden. In het volgende weekend worden die intenties bij de Voorbeden betrokken.

H.B.

MEVR. ELS VAN DRONGELEN-REGGERS

Dinsdag 2 juli jl. overleed mevr. Els van Drongelen-Reggers. Enige dagen later hebben we in onze kerk afscheid van haar genomen.

Jarenlang was ze een steunpilaar van het zaterdagavondzanggroepje in onze kerk. Sinds 1987 was ze ook een gewaardeerd lid van ons kerkelijk zangkoor.

Door haar toewijding maar ook door haar vredelievende aard heeft ze een heel waardevolle bijdrage geleverd aan ons parochieleven; heeft ze bijgedragen aan de goede gang van zaken in de eredienst en heeft ze de goede verhoudingen in onze parochie bevorderd.

H.B.

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.



**Bakkerij
Bindels**

't Beste adres veur lekker broed, vlaoj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !

Vergeet uw MaastrichtPas niet!

van ^{OOO}**Bommel**[®]
SUPERIOR SHOES

MEPHISTO

HELIOFORM



Gabor

Modeschoenen
Bosch

ara Jenny
modisch bequem

Voltastraat 28, Maastricht - Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



• WEGWIJS •



Pastor H. Bovend'eerd
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78

Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85.83 83 500

Jaargang 52

Nr.: 16

27 JULI 2002

KLEINE BEDEVAART NAAR THORN

Donderdag 22 augustus aanstaande organiseert de parochie een kleine bedevaart naar de kapel Onder de Linden te Thorn.

Reeds eeuwenlang wordt daar Maria vereerd. In die kapel vieren we de Eucharistie.

Daarna gaan we naar het historisch centrum van het mooie stadje Thorn. Ieder kan daar een uurtje zijn of haar gang gaan. U kunt onder andere een bezoek brengen aan de Abdijkerk of een wandeling maken. Er zijn verschillende gelegenheden om iets te drinken en / of te eten.

We vertrekken om 14.00 uur bij de kerk aan de Voltastraat. Het is de bedoeling om omstreeks 18.30 uur weer terug te zijn in Maastricht.

De buskosten bedragen 7,- €uro per persoon, te betalen bij de aanmelding.

Wilt u meegaan, vul dan onderstaand strookje in en lever het in in de sacristie of de pastorie (uiterlijk op 15 augustus).

BEDEVAART NAAR THORN - DONDERDAG 22 AUGUSTUS

Naam:

Adres: Tel. nr.:

Aantal personen:

Per persoon 7,- €uro bijvoegen.

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
 bruiloften
 vergaderingen
 verenigingsactiviteiten
 bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

**Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!**



Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel I I

Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mevr. Marthe Niël
(v.w. coll.) / om kracht en hulp (C.C.)

DIT WEEKEND BIJZONDERE COLLECTE VOOR ONZE EIGEN KERK

Zondag 4 augustus **ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

10.00 Hoogmis - echtel. Meissenberg-Strijkers (st.) / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / mevr. Josephina Leenders-Hoenen / jaard. ouders Lemmens-Meissenberg (st.) / dhr. Jan Herwig / mevr. Maria Pluymen en overl. familieleden / tot zekere intentie (M.B.).

Maandag 5 augustus

9.00 Woord- en Communieviering

Woensdag 7 augustus

9.00 Woord- en Communieviering.

Donderdag 8 augustus

9.00 Rozenkrans.

Zaterdag 10 augustus

19.00 Mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / dhr. Peter Brummer / echtel. Kluts-Schiepers (st.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mevr. Truus Peeters-de Groot (v.w. coll.) / t.i.v. fam. M. / om kracht en hulp (C.C.) / tot zekere intentie (M.B.).

Zondag 11 augustus **NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

10.00 Hoogmis - mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. buurt) / overl. fam. Steps-Colaris / jaard. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / dhr. Jan Herwig / dhr. Cyriel-Declercq (v.w. voll.) / mevr. Mia Vrijhoeven-van Bogaert (v.w. coll.) / tot zekere intentie (G.) / dhr. André van Bogaert (v.w. coll.).

----- APOTHEEKDIENSTEN -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.

IN NOODGEVALLEN

Wanneer u voor het toedienen van de Ziekenzalving dringend een priester nodig hebt (en de eigen parochiepriester onbereikbaar is) bel dan voor Maastricht-Oost tel.: 631 43 00 (Kliniek de Zeven Bronnen). De receptioniste roept dan die priester voor u op, die op dat moment de wachtdienst heeft.

PRIJSVERHOGING

De aanmaakkosten van de fotokaarten van de ramen van Joep Nicolas zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Bij gevolg hebben we de prijs per set moeten verhogen tot 5 Euro.

H.B.

EEN KUNSTWERK

*Ons kleine mensenleven kent een vast patroon
van werken en van rusten, alles heel gewoon.
We leven in de regel met een grote regelmaat,
verwonderd, als het anders dan wij hopen, gaat.*

*Het leven is een kunstwerk om de dagen heen
en vele leversdraden houden het bijeen.
Al die levensdraden zijn verbonden met elkaar.
Het leven is een kunstwerk, jij de kunstenaar.*

*De grote draden houden de kleine op hun plaats
die graag een eigen weg gaan, dat heet: tegendraads.
Soms lijkt het op een warboel en ligt alles overhoop,
dan zoek je naar de eindjes, die je vaster knoopt.*

*De mensen, die je liefhebt, door dik en dun vertrouwt,
dat zijn de levensdraden, waarop alles houdt.
Je gaven en talenten, wat jij kunt en wat jij weet,
ontwikkelen het kunstwerk, dat jou leven heet.*

*Door ieder mensenleven loopt één rode draad,
die alles bij elkaar houdt, geen moment loslaat.
't Is een heel dun lijntje, dat een zin, een richting geeft
en onze kleine werkjes tot één Kunstwerk weeft.*

M.Zagers.

STERKE VERHALEN

Ik was op bezoek bij kennissen. Na een tijdje moesten de kinderen naar bed, twee kleuters van vier en vijf. Even werd ik getuige van een eenvoudig ritueel in de huiskamer.

Er moest voorgelezen worden: het sprookje van de gelaarsde kat. Muisstil leefden de kinderen mee met de vindingrijke kat en de arme molenaarszoon die het bracht tot markies van Carabas.

Tovenaar

Op een gegeven moment vond papa het welletjes. Hij wilde vlug naar het einde toe. Hij sloeg een bladzijde over en liet de markies meteen maar trouwen met de dochter van de koning.

Maar die vlieger ging niet op. Uit één mond klonk het: "Nee, éérst de tovenaarl!" De gelaarsde kat moest en zou eerst naar het kasteel van de tovenaar en de tovenaar moest eerst in een muis veranderd worden, met alle dramatische gevolgen van dien. Toen pas kon de markies trouwen met de prinses.

'Dabar'

Kinderen luisteren blijkbaar anders dan grote mensen. Ze luisteren niet naar het verhaal vanwege de informatie. Want ze weten al hoe het afloopt. Toch willen ze dat het hele verhaal verteld wordt, helemaal, zoals het hoort. Misschien voelen kinderen nog aan dat het verhaal belangrijker is dan de verteller, dat je verhalen moet respecteren omdat ze niet alleen iets zeggen, maar ook iets doen, teweeg brengen: herinneringen, angst, hoop en bevestiging.

Oorspronkelijk zijn 'woord' en 'daad' hetzelfde. Het hebreuws heeft aan één woord genoeg: 'dabar'. Dat moet de reden zijn dat mensen steeds weer luisteren naar de grote en sterke verhalen van de Schrift. Niet om nog eens te horen hoe die verhalen aflopen, maar om wat ze teweeg brengen aan herkenning en bekering, troost en inspiratie.

Jan Hulshof.

IN MEMORIAM



Mevr. Maria Van Loo, Koningsplein 110a. Zij bereikte de leeftijd van 87 jaar.

Haar uitvaartdienst werd in de Koepelkerk gehouden op 19 juli.

Mag zij leven bij God.

DELEN: DE OVERLEVINGSSTRATEGIE VAN DE ARMEN

Een goedgeefse boer gaf een bedelaar een zak graan. Met de zak graan op zijn rug liep de bedelaar naar huis. In de verte zag hij een prins te paard naderen. De arme hield de prins staande en vroeg hem onderdanig om een aalmoes. "Wat zit er in die zak op uw rug?" vroeg de prins. "Graan," antwoordde de bedelaar naar waarheid. Toen vroeg de prins de bedelaar om het graan met hem te delen. De bedelaar was verrast, maar gaf de prins van zijn schamel bezit. Toen hij bij thuiskomst de zak opendeed, was het graan veranderd in goud.

-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Zaterdag 27 juli

19.00 mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. buurt) / overl. fam. Fabry-Kisters / dhr. Piet Royen / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / overleden ouders Frijs-Cools / om kracht en hulp (C.C.).

Zondag 28 juli ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.00 **Hoogmis** - eerste jaardienst mevr. Tiny Nafzger-Heuvels / dhr. Cyriel Declercq (v.w. coll.) / mevr. Mia Vrijhoeven-van Bogaert (v.w. coll.) / dhr. Jan Herwig / mevr. Truus Peeters-de Groot (v.w. coll.).

Maandag 29 juli

9.00 dhr. Frits Haan / jaard. echtel. Stassar-Leith (st.) / t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i.

Woensdag 31 juli

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / t.e.v. O.L. Vrouw (S.).

Donderdag 1 augustus

9.00 Rozenkrans.

Vrijdag 2 augustus EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

9.00 uit dankbaarheid (N.N.) / mej. Riet Rutten.

Zaterdag 3 augustus

19.00 mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. coll.) / overl. fam. Vleugels-Slijpen (st.) / overl. van fam. Huntjens-Weijenbergh / overl. v.d. fam. Claessens-Adams / overl. fam. Lemmens-

KAPEL ONDER DE LINDEN TE THORN



De kapel Onder de Linden te Thorn is toegewijd aan O.L. Vrouw van Loreto. Ze werd in 1673 gesticht door Clara Elisabeth van Manderscheidt -

Blankenheim, kanunnikes van het Stift Thorn.

Op 8 september 1674 vond de officiële ingebruikneming plaats.

De huidige kapel is dubbel zo groot als de oorspronkelijke kapel van 1673. Aan de buitenkant is goed te zien dat de bouw in twee periodes heeft plaatsgevonden.

Het laagste gedeelte is het oudste en stamt uit 1673. De kapel die toen gebouwd werd, was een copie van een kapel die zich bevindt in de Dom van Loreto, een stadje in Italië. Volgens een legende is die kapel in Loreto het huisje van Maria en Jozef in Nazareth, het zogenaamde Santa Casa. Door engelen zou dat huisje in 1295 van Nazareth naar Loreto zijn overgebracht.

In 1811 bleek het nodig de Loreto-kapel in Thorn uit te breiden. Toen is het hogere gedeelte aangebouwd. In 1898 is nog eens een zijbouw toegevoegd. Hierin bevindt zich onder andere een zogenaamde biechthal die tegenwoordig als kaarsenhal wordt gebruikt.

Vanaf haar begin heeft de kapel steeds veel Mariavereerders getrokken. Ook nu nog neemt O.L. Vrouw van Loreto "Onder de Linden" in het hart van de Thorner bevolking en ook van velen daarbuiten een bijzondere plaats in.

Naar deze kapel gaat onze kleine bedevaart van donderdag 22 augustus.

AFWEZIG

Van zaterdag 3 augustus tot en met zaterdag 17 augustus ben ik afwezig v.w. vakantie.

Voor dringende parochiële zaken kunt u dan het beste contact opnemen met Mevr. E.Prickaerts, Sibemaweg 49F, tel.: 363 75 90 of Mevr. L.Nijpels-Smeets, Atillaweg 14, tel.: 362 10 84 of Mevr. F.Ritzerfeld, Pr. Rooseveltlaan 148a, tel.: 362 27 91.

H.Bovend'eerd.

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

ledere dag speciale
aanbiedingen!!!



Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)



**Bakkerij
Bindels**

't Beste adres veur lekker broed, vlaoj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !



• WEGWIJS •



Pastor H Bovend'eerdt
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48
Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78

Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85 83 83 500

Jaargang 52
Nr.: 17
10 Augustus 2002

OP BEDEVAART NAAR THORN

- * Donderdag 22 augustus aanstaande
- * Vertrek: Voltastraat om 14.00 uur
- * Eucharistieviering in de kapel Onder de Linde
- * Oponthoud in het historisch centrum van Thorn
- * Terug in Maastricht omstreeks 18.30 uur
- * Kosten 7 Euro per persoon, te betalen bij aanmelding
- * Aanmelding via het onderstaande strookje, in te leveren in de sacristie of pastorie.



BEDEVAART NAAR THORN - DONDERDAG 22 AUGUSTUS

Naam:

Adres: Tel.:

Aantal personen:

Per persoon 7 Euro bijvoegen

En de "mei" vierde men de avond van tevoren, want: "Venaovend d'n aovend en mörrige d'n daag!" En hoeveel Maastrichtse dames heten niet Merie, Marie, Maria, Maj, Marian, Mieke enzovoort?

Ook nu zullen er zeker nog mensen zijn die de "mei" van oma, moeder, tante of zus niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En eigenlijk zouden we dit oude gebruik in ere moeten houden. Bij ons doopsel hebben we immers allemaal een naam gekregen en zijn we toevertrouwd aan een beschermheilige. Wie kan dat beter zijn dan Maria, de moeder van Christus. Op het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) lezen we in het bijbelboek Openbaringen:..... "en er verscheen een groot teken aan de hemel: Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren."

Maria wordt vaak afgebeeld met een blauwe mantel om. Blauw is de kleur die in verband gebracht wordt met: rust, vrede, hoop, toewijding, oprechtheid, vroomheid en rechtvaardigheid. Bij Maria nemen velen van ons hun toevlucht in moeilijke tijden om rust en vrede, steun en kracht te zoeken. Laat ons dan op dat Hoogfeest van onze hemelse moeder zeggen: (in 't Mestreechs)

*"Ach Slevruike leef,
laot toch ezzebleef,
eur gouwe stareleech
altied sjeijne op Mestreech.
Geer, geer hellep us in de noed
Ave Maria. Wees gegroet.*



GLAS-IN-LOOD

Misschien heeft u het in de Limburger van vrijdag 2 augustus zien staan?

In de rubriek "Dingen van Alledag" werden de lezers erop attent gemaakt, dat in onze kerk - de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk - schitterende gebrandschilderde ramen van Joep Nicolaas te zien zijn en dat daar, mede ten bate van de restauratie van de kerk setjes kaarten van te koop zijn in diverse zaken in de Maastrichtse binnenstad. Eindelijk een positief geluid in de "Gezèt" over onze wijk; iets om een beetje blij mee te zijn.

Mocht u zelf ook geïnteresseerd zijn in zo'n setje kaarten, dan kunt u bij onderstaande adressen vlak in de buurt terecht.

- * Mapje met 5 verschillende kaarten van glas-in-loodramen van Joep Nicolaas: 5 €uro.
 - * Pen: 1 €uro
- verkrijgbaar: in sacristie na de vieringen,
in pastorie, Voltastraat 25,
bij SNS-bank, Voltastraat 50.
- Opbrengst ten bate van het Restauratiefonds van onze kerk.



ONTVING HET H.DOOPSEL

27 juli, Chelsey Bovens, Burg. Wijnandtsstraat 11.

Mag God met haar zijn op haar levensweg.



VOORGENOMEN HUWELIJK

Zaterdag 17 augustus aanstaande wordt in onze kerk om 12.00 uur het huwelijk ingezegend van **Michel Claessen** en **Monique Baan** (Musketruwe 14e)

Wij wensen hen een gelukkige toekomst



IN MEMORIAM

Mevr. Mia Conings-Willems, die de laatste tijd in Klevarie verbleef en voordien in de Merovingenstraat woonde. Zij werd 87 jaar. Haar uitvaartdienst hielden we op 3 augustus.

Mevr. Marly Dubislav - van Wunnik, Meerssenerweg 251c. Zij werd 44 jaar. Op 3 augustus namen we in onze kerk afscheid van haar.

Mogen zij geborgen zijn in Gods liefde.

----- APOTHEEKDIENSTEN -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.

-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Zaterdag 10 augustus

19.00 Mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / dhr. Peter Brummer / echtel. Kluts-Schiepers (st.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mevr. Truus Peeters-de Groot (v.w. coll.) / t.i.v. fam. M. / mevr. Tilla Leijendeckers / om kracht en hulp (C.C.) / tot zekere intentie (M.B.).

Zondag 11 augustus **NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

10.00 **Hoogmis** - mevr. Annie Vandebek-Swakhoven (v.w. buurt) / overl. fam. Steps-Colaris / jaard. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / dhr. Jan Herwig / dhr. Cyriel Declercq (v.w. coll.) / mevr. Mia Vrijhoeven-van Bogaert (v.w. coll.) / tot zekere intentie (G.) / dhr. André van Bogaert (v.w. coll.).

Maandag 12 augustus

9.00 Woord- en Communieviering.

Woensdag 14 augustus

9.00 Woord- en Communieviering.

Donderdag 15 augustus **MARIA TENHEMELOPNEMING**

9.00 Rozenkrans

10.00 Eucharistieviering b.g.v. het feest van Maria Tenhemelopneming mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / tot zekere intentie (M.B.) / Mgr. E. Beel / mevr. Mia Stollman / mej. Riet Rutten / mevr. Mia Conings-Willems / Mevr. Annie Vandebek-Swakhoven (v.w. buurt) / mevr. Mia Vrijhoeven-van Bogaert (v.w. coll.) / t.i.v. fam. Vandewall-van lijf

Zaterdag 17 augustus

10.30 Eucharistieviering b.g.v. het 50-jarig huwelijk v.h. echtpaar van den Ende-Ramakers

12.00 Huwelijksviering voor het bruidspaar Michel Claessen en Monique Baan.

19.00 zeswekend. dhr. Peter Rongen / zeswekend. mevr. Els van Drongelen-Reggers / eerste jaard. mevr. Francine Kruchten-Castermans / jaard. fam. Marquet / dhr. Fons Vermeire / mevr. Maria Pluijmen en overl. familieleden / overl. fam. Lemmens-

AFWEZIG

Tot en met zaterdag 17 augustus ben ik afwezig vanwege vakantie. Voor dringende parochiële zaken kunt u dan het beste contact opnemen met Mevr. E. Prickaerts, Sibemaweg 49F, tel.: 363 75 90 of Mevr. L. Nijpels-Smeets, Atillaweg 14, tel.: 362 10 84 of Mevr. F. Ritzerfeld, Pr. Rooseveltlaan 148a, tel.: 362 27 91.

H. Bovend'eerdt

IN NOODGEVALLEN

Wanneer u voor het toedienen van de ziekenzalving dringend een priester nodig hebt (en de eigen parochiepriester onbereikbaar is) bel dan voor Maastricht-Oost tel.: 631 43 00 (Kliniek de Zeven Bronnen). De receptioniste roept dan die priester voor u op, die op dat moment de wachtdienst heeft.

MEVROUW MIA CONINGS-WILLEMS

Maandag 29 juli overleed mevrouw Mia Conings-Willems. Enige dagen later hebben we in onze kerk afscheid van haar genomen.

Vanaf 1974 was zij lid van ons Kerkelijk Zangkoor. Ze is dat gebleven tot het echt niet meer ging. Ook heeft zij jarenlang haar man Giel geholpen bij het kosterswerk in onze kerk.

Door haar hulpvaardigheid en haar toewijding heeft ze een waardevolle bijdrage geleverd niet alleen aan de koorzang maar ook aan het geheel van de eredienst in onze kerk.

H.B.



FEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING

In onze kerk vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming op donderdag 15 augustus in een Eucharistieviering die begint om 10.00 uur.

15 AUGUSTUS, "SINT MERIE"

Vroeger werd wel eens gezegd, dat op de vooravond van 15 augustus - het feest van Maria Tenhemelopneming - de ene helft van Maastricht op bezoek ging bij de andere helft van Maastricht. Waarom? Wel, het was hier in 't Zuiden - en zeker in Maastricht - een goed gebruik om de naamdag te vieren. Meer nog dan de verjaardag.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

eSBeeWee:
een passend antwoord
op al uw vragen!



Edisonstraat 4 - 6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 363 78 88 - Fax: 043 - 363 70 47

klussenbedrijf -
spuitenophaaldienst -
organisatie exposities -
klussendienst ouderen en gehandicapten -
foto- en video copieerservice.

Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / om kracht en hulp (C.C.)

Zondag 18 augustus TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.00 Hoogmis - zeswekend. mevr. Annie Vandebek-Swakhoven / jaard. mej. Hetty Kluijtmans (st.) / jaard. echtpaar Vrijhoeven-Blezer / dhr. Kees Cuyck / dhr. Jan Herwig / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / mevr. Mia Conings-Willems / jaard. dhr Jan v.d. Meys

Maandag 19 augustus

9.00 dhr. Lukas Haan / mej. Riet Rutten / t.e.v. O.L. Vrouw v. Lourdes en t.z.i.

Woensdag 21 augustus

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / t.e.v. O.L. Vrouw (st.)

Donderdag 22 augustus

9.00 Rozenkrans

Zaterdag 24 augustus

19.00 overl. leden van fam. Rempelberg / mevr. Annie Vandebek-Swakhoven (v.w. coll.) / mevr. Marthe Niël (v.w. coll.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / om kracht en hulp (C.C.)

Zondag 25 augustus EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.00 Hoomis - mevr. Mia Conings-Willems / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / dhr. Jan Herwig / dhr. André van Bogaert (v.w. coll.) / mevr. Truus Peeters-de Groot (v.w. coll.)

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.



't Beste adres veur lekker broed, vlaoj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !

Vergeet uw MaastrichtPas niet!

van ^{OOO}
SUPERIOR SHOES
Bommel®

MEPHISTO

HELIOFORM



Gabor

Modeschoenen
Bosch

ara Jenny
modisch bequem

Voltastraat 28, Maastricht - Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



• **WEGWIJS** •

Pastor H. Bovend'eerd
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78

Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85.83 83 500



● Jaargang 52

Nr.: 18

24 Augustus 2002

DE SCHOOL IS WEER BEGONNEN !

Het nieuwe schooljaar is begonnen. In de gezinnen zit de regelmaat van op tijd opstaan, op tijd naar het werk of naar school, er weer in.

Dat was natuurlijk wel weer even wennen. Maar toch ook leuk om vriendjes en vriendinnetjes terug te zien. Gezellig om elkaar de vakantie verhalen te vertellen.

We wensen alle leerlingen een goed en succesvol schooljaar! Als je je best doet zal dat zeker lukken!



NATIONALE VERENIGING

de Zonnebloem®

**NATIONALE ZIEKENDAG
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2002**

Op zondag 8 september aanstaande zullen gasten en vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Wittevrouwenveld en Wyckerveld de Eucharistieviering van 10.00 uur bijwonen. Daarna gaan ze voor koffie en gezellig samenzijn naar het Trefcentrum.

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsleesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

ledere dag speciale
aanbiedingen!!!



Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Zondag 1 september TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis - dhr. Pierre Vleugels / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / mevr. Josephina Leenders-Hoenen / mevr. Maria Pluymen en overl. familieleden / dhr. Jan Herwig / eerste jaard. mevr. Els-Ruyters-Bonfrère / mevr. Mia Conings-Willems / mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. coll.) / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.).

Maandag 2 september

9.00 dhr. Lukas Haan / t.e.v. O.L. Vrouw v. Lourdes en t.z.i. / mej. Riet Rutten.

Woensdag 4 september

9.00 Woord- en Communieviering.

Donderdag 5 september

9.00 Rozenkrans.

Vrijdag 6 september EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / t.i.v. echtel. Boesten-Keulen.

Zaterdag 7 september

19.00 jaard. mevr. Elisabeth Rongen-Defresne / overl. van fam. Huntjens-Wijenberg / mevr. Tilla Leijendeckers / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / dhr. Pierre Vleugels / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / om kracht en hulp (C.C.).

DIT WEEKEND BIJZONDERE COLLECTE VOOR ONZE EIGEN KERK

Zondag 8 september DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR **NATIONALE ZIEKENDAG**

10.00 Hoogmis -voor de intenties van allen die betrokken zijn bij de Zonnebloem / dhr. Jan Herwig / overl. fam. Steps-Colaris / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / mevr. Mia Conings-Willems / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. buurt.).

----- APOTHEEKDIENSTEN -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.



Laat de zonnebloem maar bloeien
zaai haar uit al waar je gaat
laat haar overal maar groeien
zij is waard dat ze bestaat
laat schijnen de zon over het land
ziek en gezond bijeen
bewaars steeds de pit, die er in zit
mooier is er geen een, geen een.

Zonnebloemen stralen hun kleur en zaden naar de zon. Die kaatst alle moois weer terug. Op zieken en gezonden. Zo ervaar ik het tussen deze zieken, al varende op die zonnebloemenboot.

F. Boddeke.

DHR. PIERRE VLEUGELS

Donderdag 8 augustus overleed Pierre Vleugels, ten gevolge van een ernstige ziekte. Enige dagen later namen we in onze kerk afscheid van hem.

In en rond het Wittevrouwenveld was Pierre een graag geziene man. Velen hebben hem leren kennen als "de man van het speeltuintje bij de kerk." Heel toegewijd en vaderlijk zorgde hij ervoor dat kinderen er veilig en vrij konden spelen; en dat gedurende 20 jaar.

Onze parochie is hij ook van dienst geweest doordat hij jarenlang het gras rond de kerk en pastorie verzorgde. Ook was hij steeds bereid wanneer in of rond de kerk geklust moest worden. Tevens hoorde hij - gedurende vele jaren - tot de groep kerststalbouwers.

Pierre, bedankt voor alles wat u voor wijk en parochie gedaan hebt.

H.B.

LANDELIJKE MIVA-AKTIE 24 en 25 augustus 2002



Zonder grond kunnen zij niet leven

De Pokot, een nomadenvolk in het geïsoleerde Baringo district in Kenia. Met hun vee; geiten, ezels en enkele kamelen, trekken zij door het uitgestrekte gebied op zoek naar het schaarse gras en water. Voor de Pokot is niet alleen de plek waar zij wonen, maar zijn ook de weidegronden en het gebied waarbinnen zij rondtrekken van levensbelang.

De Keniaanse overheid dwingt echter de verschillende herdersvolken zich in vaste woonplaatsen te vestigen.

Dit zorgt niet alleen voor een grotere afhankelijkheid van voedselhulp, maar ook voor het verlies van culturele en sociale waarden. Ze verliezen de grond onder hun voeten.

De missionarissen van de Heilige Geest startten in het Baringo district met een lokale staf enkele ontwikkelingsprogramma's. Door het slaan van waterputten, fokken van kamelen en een mobiele gezondheidskliniek werken zij, samen met de Pokot, aan de bestaanszekerheid van dit nomadenvolk. Ook onderwijs is hierbij belangrijk. De missionarissen geven basiseducatie zodat het nomadenvolk zich staande kan houden in de huidige maatschappij. Ze leren de Pokot bijvoorbeeld Kiswahili, de officiële taal van Kenia. Op dit moment kan nog steeds meer dan 90% van de Pokot niet lezen of schrijven. Toch zijn er enkele bescheiden resultaten van de hulp te zien: er gaan nu meer kinderen naar school en de levensverwachting is gestegen. Eigen vervoer is onmisbaar bij dit pionierswerk. MIVA steunt deze missionarissen.

Landelijke MIVA-actie

Met een actie onder haar donateurs en een collecte in de r.k.-kerken op 24 en 25 augustus vraagt MIVA aandacht voor het werk van haar pioniers in tientallen ontwikkelingslanden. Dat kan ook door uw bijdrage te storten op giro 2950 t.n.v. MIVA in Breda.

ONTVING HET H.DOOPSEL



18 augustus, **Bart Meppelink** uit Amby
Mag hij opgroeien in de geest van Jezus.

VOORGENOMEN HUWELIJK



Vrijdag 30 augustus aanstaande wordt in onze kerk om 13.00 uur het huwelijk ingezegend van **Leo Dassen** en **Wendy Candel** (St.Jozefstraat 50c).

Mogen zij een leven lang groeien in liefde en trouw.

GINGEN VAN ONS HEEN



dhr. Pierre Vleugels, Burg. Pijlsstraat 51. Hij werd 70 jaar.
Op 12 augustus namen we in onze kerk afscheid van hem.



dhr. Pierre van Wunnik die de laatste jaren in Klevarie verbleef en voorheen in de Frankenstraat woonde. Hij werd 89 jaar. Zijn uitvaartdienst werd op 14 augustus gehouden in het crematorium te Geleen.

Mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens, Tillystraat 41. Zij bereikte de leeftijd van 73 jaar. Haar uitvaartdienst hielden we op 22 augustus.

Mogen zij rust en vrede bij God vinden.

-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Zaterdag 24 augustus

19.00 overl. leden van fam. Rempelberg / mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. coll.) / mevr. Marthe Niël (v.w. coll.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / om kracht en hulp (C.C.).

DE MEEROPBRENGST VAN DE COLLECTE IS DIT WEEKEND
BESTEMD VOOR MIVA

Zondag 25 augustus EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.00 Hoomis - mevr. Mia Conings-Willems / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / dhr. Jan Herwig / dhr. André van Bogaert (v.w. coll.) / mevr. Truus Peeters-de Groot (v.w. coll.).

Maandag 26 augustus

9.00 dhr. Frits Haan / t.e.v. O.L. Vrouw v. Lourdes en t.z.i. / mej. Riet Rutten.

Woensdag 28 augustus

9.00 tot zekere intentie (G.) / t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf.

Donderdag 29 augustus

9.00 Rozenkrans.

Vrijdag 30 augustus

13.00 Huwelijksviering voor het bruidspaar Leo Dassen en Wendy Candel.

Zaterdag 31 augustus

19.00 mevr. Marley Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / jaard. Hubertina Veugen / dhr. Piet Royen / dhr. Huub Wijler / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / om kracht en hulp (C.C.).

ZONNEBLOEMEN



De Zonnebloemboot vaart tussen het wuivende riet. Het klotsende water brengt verborgen vogeltjes ijlings tot leven, ze vliegen vleugelslag naar een rustiger oord.

Het is vandaag feest voor de zieken en gehandicapten. Een hele dag niét op dezelfde kamer, niét in dezelfde omgeving. Normaliter kunnen zij zich niet ijlings verplaatsen, zijn ze vleugellam, soms gebonden aan een té rustig oord.

In de salon raak ik in gesprek met een jonge vrouw van tweeëntwintig jaar, die samen met haar moeder aan boord is. Door haar reuma is ze afhankelijk van haar moeder. "Ik stoot wel tien maal per dag mijn knie. Maar dat kleurt goed bij mijn broek." Ze wijst naar haar verschoten blauwe jeans. "Om opgeruimd en levensblij te blijven", relativeert ze met humor.

Enthousiast vertelt ze over haar vliegtrip naar Engeland. Dat dat mogelijk was! "Ik heb een uitkering. Mijn opa heeft ons de reis cadeau gegeven." Haar moeder valt bij: "Ja, haar vader liet ons stikken. Maar zij is mijn geluk." Ze lachen tegen elkaar.

Een andere vrouw, zo rond de dertig, vertelt over haar twee lieve kinderen en haar goede man. Ze lacht, ze praat, ze rookt een shagje. Ze ziet er blij uit, al is ze haar beide benen kwijt. Ze stelt gedecideerd: "Je kunt beter dit hebben dan reuma. Ik beschik over een aangepaste wagen en ik kan weggaan wanneer ik wil. Thuis scharrel ik wat rond op mijn manier. Natuurlijk heb ik de pest aan die rolstoel, maar het is wel een uitkomst! En, o ja, ik léér zelfs. Wat? Lach niet. Ik heb leesen leermoeilijkheden. Altijd al gehad. Maar ik wil vooruit. Mijn kinderen gaan naar de basisschool en komen met allerlei vragen aanzetten. Aan een ook nog stomme moeder hebben ze natuurlijk helemaal niets." Ze kijkt me guldig aan en vertelt aan een passant dat ze een gelovige aard heeft

Ik loop naar een man. Hij zit alleen. Ik zie dat hij blind is en ook zijn benen mist. Hij zit voor het raam en 'kijkt' naar buiten !! Hij rookt een filtersigaret. Hij zegt: "Ik mag niet klagen. Alleen, ik kan geen asbak vinden. Verder gaat het prima." Ik haal een asbak voor hem. Zo'n man gun je toch zijn rokertje.

Later op de dag zingen we een zonnige smartlap:

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel
*Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING

CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

**Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!**



Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)



**Bakkerij
Dindels**

't Beste adres veur lekker broed, vlaoj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !



• WEGWIJS •



Pastor H. Bovend'eerd
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78

Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85.83 83 500

Jaargang 52

Nr.: 19

7 September 2002



R.K. HARMONIE ST. CAECILIA
"DE GELE RIJDERS"
MAASTRICHT



viert feest.

Hij was niet alleen bouwpastoor van onze parochie O.L.V. van Lourdes in 1924; Johannes Jacobs vond zijn jonge bloeiende gemeenschap Wittevrouwenveld met zovele kerkelijke activiteiten maar niks zonder muziek. Het was de pastoor die ook het fundament legde voor onze vereniging.

Op 27 september 1927 was het zover: R.K. Harmonie St. Caecilia zag het levenslicht en trad voor de eerste keer op naar buiten toe. Vele markante figuren hebben aan het hoofd gestaan van onze harmonie, het zou teveel zijn om die allemaal op te noemen. Één uitzondering: Constant Hoen, de "burgemeester van het Wittevrouwenveld", want mede door zijn toedoen werd het korps in geheel nieuwe uniformen gestoken die afgeleid zijn van het tuniek van het roemrijke artilleriekorps "De Gele Ridders" (KRA) destijds gelegerd in Arnhem. Sinds de Maastrichtse bevrijdingsfeesten in september 1957 gaat R.K. Harmonie St.-Caecilia door het leven als harmonie De Gele Ridders.

Veel hobbels heeft de harmonie moeten nemen sinds 1927.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

eSBeeWee:
een passend antwoord
op al uw vragen!



Edisonstraat 4 - 6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 363 78 88 - Fax: 043 - 363 70 47

*klussenbedrijf -
spuitenophaaldienst -
organisatie exposities -
klussendienst ouderen en gehandicapten -
foto- en video copieerservice.*

coll) / mevr. Mia Conings-Willems / mevr. Annie Vandebek-Swakhoven (v.w. coll.).

Maandag 16 september

9.00 overl. kinderen Ruyters-Bingen (st.) / jaard. voor overledenen (B.) / dhr. Lukas Haan.

Woensdag 18 september

9.00 dhr. Pie Hamelers / t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i. / t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf.

Donderdag 19 september

9.00 Rozenkrans.

Zaterdag 21 september

11.30 Eucharistieviering b.g.v. het 50-jarig huwelijk van het echtpaar van Aubel-Stel.

19.00 zeswekdienst dhr. Pierre Vleugels / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / mevr. Maria Pluymen en overl. familieleden / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mej. Riet Rutten / overl. fam. v. Baast / om kracht en hulp (C.C.).

Zondag 22 september VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.00 Hoogmis - mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / mevr. Jeanne van den Boom / dhr. Jan Herwig / mevr. Mia Conings-Willems / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / overl. ouders Bruckwilder-Leinarts em zoon Jo.

----- A P O T H E E K D I E N S T E N -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013
ten name van
Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.

-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Zaterdag 7 september

19.00 jaard. mevr. Elisabeth Rongen-Defresne / overl. van fam. Huntjens-eWijenberg / mevr. Tilla Leijendeckers / dhr. Pierre Vleugels / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mevr. Berbers, mevr. Zeugers en mevr. Gardeniers (v.w. gym) / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / om kracht en hulp (C.C.).

DIT WEEKEND BIJZONDERE COLLECTE VOOR ONZE EIGEN KERK

Zondag 8 september **DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
NATIONALE ZIEKENDAG**

10.00 **Hoogmis** -voor de intenties van allen die betrokken zijn bij de Zonnebloem / dhr. Jan Herwig / overl. fam. Steps-Colaris / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / mevr. Mia Conings-Willems / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. buurt.).

Maandag 9 september

9.00 echtel. Florisson-Heynen (st.) / dhr. Frits Haan / t.e.v. O.L. Vrouw v. Lourdes en t.z.i.

Woensdag 11 september

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / mej. Riet Rutten / t.i.v. fam. v.d. Berg-Smits.

Donderdag 12 september

9.00 Rozenkrans.

Zaterdag 14 september

19.00 zeswekendienst mevr. Marey Dubislav-van Wunnik / jaard. Johannes Smulders / mevr. Jeanne van den Boom / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / dhr. Pierre Vleugels / t.i.v. fam. M. / om kracht en hulp (C.C.).

Zondag 15 september **VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**

10.00 **Hoogmis - Eucharistieviering b.g.v. 75-jarig bestaan van harmonie De Gele Rijders**, t.i.v. levende en overl. leden van harmonie De Gele Rijders / jaard. dhr. Simon van den Boorn (st.) / mevr. Anna M. Bollen en fam. (st.) / dhr. Jan Herwig / dhr. Philippe Dickhaut / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w.

Maar steeds weer waren er enthousiastelingen die de schouders eronder zetten en het eens begonnen levenswerk van "pestuurke Jacobs" wisten voort te zetten en zelfs uit te bouwen. En dat 75 jaar lang!! Precies.

De harmonie viert feest en u kunt daarvan meegenieten: op donderdag 12 september presenteert de harmonie zich aan de eerste burger van de stad, daarna aan de bevolking van Maastricht middels een rondtocht door de binnenstad.

Op vrijdag 13 september is er gelegenheid tot feliciteren in het Trefcentrum gevolgd door gezellig samenzijn.

Op zondag 15 september is er een Eucharistieviering opgeluisterd met - hoe kan het anders - harmoniemuziek. Aansluitend maakt de harmonie een rondtocht door de eigen buurt gevolgd door Kapellentreffen met onder anderen de voor de harmonie (reeds 40 jaar) bevriende Treue Husaren uit Keulen.

Wij hopen u te mogen begroeten bij deze gelegenheid die vrij toegankelijk zijn en waarvan de juiste tijden te zijner tijd bekend zullen worden gemaakt.

Nu stel, u krijgt de kriebels van al die muziek: neem dan eens contact op met Dré Janssen (tel.: 362 04 27) voor meer informatie. Ook al kunt u geen noot lezen, de harmonie zorgt voor een gedegen muzikale opleiding.

Of beter nog: loop eens binnen tijdens een van de repetitieavonden in het lokaal boven het Trefcentrum. Maandagavond drumband en dinsdagavond harmonierepetitie. Gewoon doen, nieuwe leden kunnen we goed gebruiken.

Dré Janssen.

NATIONALE ZIEKENDAG

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2002



de Zonnebloem*

Op zondag 8 september aanstaande zullen gasten en vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Wittevrouwenveld en Wijkerveld de Eucharistieviering van 10.00 uur bijwonen.

Daarna gaan ze voor koffie en gezellig samenzijn naar het Trefcentrum.

GEDEELDE EENZAAMHEID

"Wie gaat er eens even rustig op de rand van je bed zitten als het je allemaal te veel wordt?"

"Familieleden en verzorgers moeten altijd de sterksten zijn en kunnen zich zelf maar weinig wanhoop en verdriet toestaan".

Dit staat in een brochure over emoties bij kanker. Ze vertellen van eenzaamheidservaringen uit het leven van patiënten en hun naaste. Eenzaamheid is hier dat je niet je binnenkant met iemand kunt delen. Dat er niemand is die luistert naar je gevoel of die stil met je is als je voor je angst, je verdriet geen woorden kunt vinden. Een jonge man zei: "Ik ben al twee jaar thuis, overspannen. Ze zien het niet aan mij. Mijn wereld wordt steeds kleiner."

Eenzaamheid is onzichtbaar. Ze is verborgen in mooie huizen. Ze is op plaatsen waar je het niet verwacht.

Eenzaamheid is in een relatie soms sterker dan bij iemand die alleen woont.

Eenzaamheid is vooral het missen van een wij-gevoel met iemand. Eenzaamheid ontstaat waar luchtig wordt gedaan over wat jou pijn doet en wakker houdt. Naarmate contacten oppervlakkiger, vluchtiger worden, groeit de kans op eenzaamheid. Eenzaamheid is dan ook allereerst een 'antenneprobleem', het ontbreken van antennes om te luisteren op elkaars golf lengte. Daarvoor moet je soms je eigen muziek wat minder hard zetten.

Geen gemeenschap zonder aandacht voor elke mens. Ik ben huiverig met het zoeken van eenzaamheid vooral bij bepaalde groepen of leeftijden. Dan worden mensen in een groep geplaatst. Vaak klopt het ook niet. Onder jongeren blijkt ook veel eenzaamheid te zijn. Eenzaamheid vraagt om een oor, een oog dat hoort en ziet. Ze is niet altijd oplosbaar.

Jezus is de mens geworden naast ons. Dat heft niet alle eenzaamheid op, maar nodigt wel uit om mens te zijn met antenne voor elkaar.

"Wie gaat er eens even rustig op de rand van je bed zitten.....?"

**"ALS JE NIET MEER
WILT ZWIJGEN"**

VSK vereniging
tegen seksuele kindermishandeling
binnen het gezin

De VSK is er voor mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. De problemen die je nu ondervindt kunnen te maken hebben met je

verleden. Praten met mensen, die het zelfde ervaren hebben, helpt. Je voelt je minder alleen. Er zit iemand tegenover je die begrijpt wat je nu voelt en die je kan helpen je verleden een plek te geven. Wil je meer weten, bel de VSK.

Tel.: 0475-333254 op dinsdag van 10.30 - 15.00 uur of

Tel.: 043 - 3261046 op donderdag van 10.30 - 15.00 uur.

Ook kun je informatie opvragen via www.vsk-limburg.nl

ALS ZE ALS KIND

*Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn,
had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen.
Als ze als kind niet altijd zo alleen was geweest,
had ze vandaag misschien allang iemand gevonden.*

*Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn,
had ze vandaag misschien van iemand durven houden.
Als ze als kind niet altijd zo'n puinhoop had gezien,
had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen.*

*Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend,
was ze die warmte in haar winter nooit verloren.
Als ze als kind de warmte van een nest had gekend,
had het haar hele leven lang niet ze gevoren.*

*Als ze als kind niet al ze oud had hoeven zijn,
had ze vandaag nog een kinderlied gezongen.
Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn.
Was ze vandaag als een kind opnieuw begonnen.*



ONTVINGEN HET H.DOOPSEL

1 september, Mircea, Gino en Naomi Lion, Burg.-
Hennequinstraat 35

Mag God met hen zijn op hun levensweg.



IN MEMORIAM

Mevr. Jeanne van den Boom, Old Hickoryplein 72a.
Zij werd 59 jaar. Haar begrafenisdienst hielden we op 3
september.

Mag zij rust en vrede vinden bij God.



**Bakkerij
Bindels**

't Beste adres veur lekker broed, vlaaj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !

Vergeet uw MaastrichtPas niet!

van ^{OOO} **Bommel**
SUPERIOR SHOES®

MEPHISTO 

 **HELIOFORM**



Gabor

Modeschoenen
Bosch

ara Jenny
modisch bequem

Voltastraat 28, Maastricht - Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



• **WEGWIJS** •



Pastor H. Bovend'eerdt
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78

Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85.83 83 500

● Jaargang 52

Nr.: 20

21 September 2002

AANVANGSUUR VIERING OP ZON- EN FEESTDAGEN

Vanaf zondag 6 oktober a.s. begint de viering op zondagmorgen
(of de morgen van een feestdag) om **10.30 uur**.

Een glimlach geeft rust in vermoeidheid, troost in droefheid, sterkte in zwakheid en is de beste medicijn tegen alle wederwaardigheden. Niettemin, u kunt een glimlach niet kopen, niet lenen, niet stelen, want hij heeft slechts waarde op het ogenblik dat hij gegeven wordt.

En wanneer u ooit iemand ontmoet, die u de glimlach niet geeft, die u verdient, wees edelmoedig en geef hem de uwe, want niemand heeft zozeer een glimlach nodig als degene, die er aan een ander geen geven kan.

-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Zaterdag 21 september

11.30 Eucharistieviering b.g.v. het 50-jarig huwelijk van het echtpaar van Aubel-Stel.

19.00 zeswekdienst dhr. Pierre Vleugels / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.) / mevr. Maria Pluymen en overl. familieleden / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mej. Riet Rutten / overl. fam. v. Baast / om kracht en hulp (C.C.) / dhr. Fons Vermeire.

Zondag 22 september VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.00 Hoogmis - mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / mevr. Jeanne van den Boom / dhr. Jan Herwig / mevr. Mia Conings-Willems / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / overl. ouders Bruckwilder-Leinarts en zoon Jo.

Maandag 23 september

9.00 dhr. Frits Haan / t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i. / mej. Riet Rutten.

Woensdag 25 september

9.00 t.i.v. fam. v.d. Berg-Smits / t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf.

Donderdag 26 september

9.00 Rozenkrans.

Zaterdag 28 september

19.00 zeswekdienst mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens / voor het welslagen van een operatie van een kleinkind / dhr. John Timmermans / mevr. Mien van Hoorn / mevr. Lies Kuypers /

AFWEZIG

Van vrijdag 27 september tot en met vrijdag 11 oktober ben ik afwezig. Voor dringende parochiële zaken kunt u dan het beste contact opnemen met Mevr. E. Prickaerts, Sibemaweg 49f, tel.: 363 75 90 of Mevr. L. Nijpels-Smeets, Atillaweg 14, tel.: 362 10 84 of Mevr. F. Ritzerfeld, Pr. Rooseveltlaan 148a, tel.: 362 27 91.

H. Bovend'eerdt

VREDESWEEK 21 - 29 SEPTEMBER 2002

EEN VREDESDUIF.

*Ik was laatst op een boerderij,
daar was een duif, die keek naar mij.
Ze zei beleefd: "Ik groet u mens."
Ik vroeg: "Wat is jouw liefste wens?"*

*Toen vloog ze op mijn schouders toe,
daar streek ze neer en zei: "Roekoe.
Het leven is zo kwaad nog niet,
maar toch heb ik een groot verdriet.*

*Want alle mensen met elkaar
die kibbelen en vechten maar.
Ik denk dan: waar moet dat naar toe?
en huilend zeg ik dan: "Roekoe."*

*Als niemand meer eens kibbelde,
niet ruziede of snibbelde,
wat zou ik dan gelukkig zijn,
och, waarom ben ik toch zo klein?*

*Ik wil ze helpen, heus, maar hoe?
Die domme mensen toch! Roekoe!"
Toen vloog de duif er weer vandoor....
en ik...? Ik krabde aan mijn oor!*

L. Smulders.



MUSICA SACRA

Dit festival wordt gehouden van **vrijdag 20 tot en met zondag 22 september**. Het thema handelt over de beeldvorming rondom God in de loop van de eeuwen en in diverse culturen.

Er worden meer dan 25 concerten en voorstellingen aangeboden.

Meer informatie bij de uitbalie van het theater aan het Vrijthof.

Musica Sacra is een uitgelezen mogelijkheid om God te ontdekken in kunst, toneel en muziek.

GOD HELPT HAAR

Ze is een lieve echtgenote en een schat van een moeder. Wanneer haar man gestorven is, na een roofzuchtige ziekte, toont ze zich ook als een dappere, zelfstandige en sociaalgevoelige vrouw.

Haar inspiratie put ze uit haar geloof in God en uit haar liefde voor haar kinderen.

Ineens pakt een dodelijke ziekte ook haar ongenadig aan. In record-tijd wordt haar lichamelijke vrijheid gebarricadeerd. Maar als mens en vrouw blijft ze overeind. Ze gaat dapper het gevecht met de tijd en de strijd om haar leven aan. Tenslotte neemt ze in vrede afscheid: 'God helpt me.' Haar adem is op.

Vaak heeft ze tijdens haar ziekbed haar teleurstelling geuit, teleurstelling omdat geen van de kinderen nog naar de kerk gaat. Met pijn heeft ze geïncasseerd dat geen enkel kleinkind gedoopt is. Ze zegt dat haar kinderen goed en meelevend zijn, en behulpzaam en vriendelijk. Maar ze kan niet bevatten hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat haar zoons en dochters, allemaal, zomaar God hebben losgelaten.

Haar kinderen dragen gezamenlijk met zorg haar lichaam de overvolle kerk binnen. Een van haar zoons gedenkt in het in memoriam:

'Moeder zei vaak 'zonder mij gaat het leven ook wel verder' en dat is zo. Maar toch, het zal voor ons, voor mij, nooit meer zijn zoals vroeger.'

Een dochter spreekt haar kort maar gevoelig toe in de voorbede: 'Mama, dank je wel. Jij was iedere dag onze mama, en jij was iedere dag onze oma.'

Het valt op. Niet in het in memoriam, niet bij de voorbede en ook niet op het gedachtenisprentje wordt God genoemd. Elke gelovige duiding ontbreekt.

Door alle levenscrises heen is zij haar verbond met God trouw gebleven. Door alle levenscrises heen is zij haar verbond met man en kinderen trouw gebleven.

Tijdens de absoute lees ik van harte voor haar dit citaat uit psalm 116:

*Mijn ziel, wees niet meer onrustig,
de Heer draagt zorg voor u.
De Heer ontrukte mijn ziel aan de dood,
Hij droogde mijn tranen en steunde mijn voet.
Ik mag weer leven onder Gods oog
in het land van de levenden.*

Ik ben ervan overtuigd: God helpt haar.

F. Boddeke.



ONTVINGEN HET H. DOOPSEL

7 sept. **Keano Schoenmaeckers**, Kemenadeplein 23.

8 sept. **Anouk van Elferen**, Frankenstraat 164B.

14 sept. **Pascal Jacob**, Azamonstraat 17.

15 sept. **Danicha Dams**, Burg. Hennequinstraat 42.

Mogen zij veel hartelijkheid en liefde ontvangen en geven.

DE GLIMLACH

Een glimlach kost niets, maar heeft een zeer grote waarde. Niemand is zo arm, dat hij hem niet geven kan en niemand zo rijk, dat hij er geen missen kan. Een glimlach duurt maar een ogenblik, maar de gedachte kan soms een mensenleven duren.



RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 362 11 76

overl. fam. Claessens-Adams / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / om kracht en hulp (C.C.) / t.e.v. O.L. Vrouw.

Zondag 29 september ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.00 Hoogmis - eerste jaard. dhr. Pie Hamelers / eerste jaard. mevr. Corrie Candel-Zeegers / Mgr. Edmond Beel / dhr. Jan Herwig / mevr. Jeanne van den Boom / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. buurt).

● Maandag 30 september
9.00 Woord- en Communieviering.

Woensdag 2 oktober
9.00 Woord - en Communieviering.

Donderdag 3 oktober
9.00 Rozenkrans.

Zaterdag 5 oktober
19.00 mevr. Jeanne van den Boom / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mej. Riet Rutten / om kracht en hulp (C.C.).

DIT WEEKEND BIJZONDERE COLLECTE VOOR ONZE EIGEN KERK

● **LET OP HET AANVANGSUUR VAN DE HOOGMIS**

Zondag 6 oktober ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 Hoogmis - t.i.v. fam. v.Lijf-van der Heyden (st.) / dhr. Jan Herwig / mevr. Josephina Leenders-Hoenen / mevr. Maria Pluymen en overl. familieleden / jaard. overl. fam. Vandewall-van Lijf (st.) / dhr. Huub Rousch / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.).

----- **APOTHEEKDIENSTEN** -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

eSBeeWee:
een passend antwoord
op al uw vragen!



Edisonstraat 4 - 6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 363 78 88 - Fax: 043 - 363 70 47

klussenbedrijf -
spuitenophaaldienst -
organisatie exposities -
klussendienst ouderen en gehandicapten -
foto- en video copieerservice.



• WEGWIJS •



Pastor H. Bovend'eerd
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48
Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78

Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank ☎ 05 62 67 - SNS-Bank 85.83 83 500

Jaargang 52
Nr.: 21
5 Oktober 2002

missio

MISSIEMAAND OKTOBER: AANDACHT
VOOR VERKONDIGING VAN HET GELOOF WERELDMISSIEMAAND

Oktober is in de kerk niet alleen de Mariamaand, maar van oudsher ook de missiemaand. Op zondag 20 oktober viert de kerk 'Wereldmissiedag'. Op deze dag is er speciale aandacht voor de verkondiging van het geloof over de hele wereld.

De aandacht voor de traditionele missiegebieden Afrika, Azië en Zuid-Amerika ontstond aan het begin van de 19e eeuw. In Frankrijk werden toen drie grote missiegenootschappen opgericht, die later bekend werden onder de naam Pauselijke Missiewerken of Missio. In het verleden hadden deze missiegenootschappen in praktisch alle parochies eigen afdelingen. Ouderen herinneren zich wellicht nog de zogenaamde kindsheidoptochten, waarbij kinderen verkleed als missionaris rondtrokken om zo op een speelse manier met het missiewerk vertrouwd te raken.

Dit jaar viert Missio haar 180-jarig bestaan. In die jaren is er wel een en ander veranderd. Het aantal missionarissen is afgenomen en de definitie van het woord 'missie' wordt ook veel breder gezien dan pakweg 50 jaar geleden. Maar de ondersteuning van lokale geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld staat in de oktobermissiemaand nog steeds centraal.

Het thema van de campagne luidt dit jaar 'Grond onder onze voeten.' De campagne moet duidelijk maken dat grond, gemeenschap, cultuur en geloof nauw met elkaar verbonden zijn. Het campagnethema geldt zowel voor de inheemse volken overal ter wereld als wel voor ons.

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraak

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!



Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)



Bakkerij
Dindels

't Beste adres veur lekker broed, vlaoj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER !!

fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn /
overl. ouders Frijns-Cools / t.i.v. fam. M. / om kracht en hulp
(C.C.) / mevr. José op den Oordt en zoon Bért.

Zondag 13 oktober **ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**

LET OP HET AANVANGSUUR VAN DE HOOGMIS

10.30 Hoogmis - zeswekendienst mevr. Jeanne van den Boom /
eerste jaardienst dhr. Eugène van Beneden / overl. fam.
Steps-Colaris / jaard. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra /
dhr. Jan Herwig / mevr. Jeanne Janssen-Schreurs / mevr.
Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.).

Maandag 14 oktober

9.00 jaard. echtel. Linders-Rondachs (st) / dhr. Lukas Haan / t.e.v.
O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i.

Woensdag 16 oktober

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / t.i.v. fam. v.d. Berg-Smits

Donderdag 17 oktober

9.00 Rozenkrans

Zaterdag 19 oktober

19.00 mevr. Tilla Leijendeckers / mevr. Maria Pluijmen en overl.
familieleden / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon
van den Boorn / mej. Riet Rutten / uit dankbaarheid (G.) / om
kracht en hulp (C.C.).

DE OPBRENGST VAN DE COLLECTE IS DIT WEEKEND VOOR DE WERELDMISSIE

Zondag 20 oktober **NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**

LET OP HET AANVANGSUUR VAN DE HOOGMIS

10.30 Hoogmis - eerste jaardienst dhr. Jef Ditty / mevr. Jeanne
Janssen-Schreurs / t.i.v. Pastoor Colaris en de parochie /
dhr. Jan Herwig / mevr. Lily Leinarts en dhr. Jos Wilms / mevr.
Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.)

----- APOTHEEKDIENSTEN -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.



GEDOOPT

22 september, Kimberly Heuts, Kast. Oostlaan 37
 22 september, Darell Drippy, Burg. v. Akenstraat 12
Mag God met hen zijn op hun levensweg.



IN MEMORIAM

Mevr. Jeanne Janssen-Schreurs, die de laatste jaren in Klevarie verbleef en voorheen woonde in de Pres. Rooseveltlaan. Ze bereikte de leeftijd van 98 jaar. Op 19 september hielden we haar begrafenisdienst.

God, schenk haar Uw heerlijkheid.

-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Zaterdag 5 oktober

19.00 mevr. Jeanne van den Boom / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mej. Riet Rutten / overl. van familie Huntjens-Weijenberg / om kracht en hulp (C.C.).

DIT WEEKEND BIJZONDERE COLLECTE VOOR ONZE EIGEN KERK

Zondag 6 oktober ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

LET OP HET AANVANGSUUR VAN DE HOOGMIS

10.30 Hoogmis - t.i.v. fam. v.Lijf-van der Heyden (st.) / dhr. Jan Herwig / mevr. Josephina Leenders-Hoenen / mevr. Maria Pluymen en overl. familieleden / jaard. overl. fam. Vandewall-van Lijf (st.) / dhr. Huub Rousch / mevr. Els van Drongelen-Reggers (v.w. coll.).

Maandag 7 oktober

9.00 Woord- en Communieviering

Woensdag 9 oktober

9.00 Woord- en Communieviering

Donderdag 10 oktober

9.00 Rozenkrans

Zaterdag 12 oktober

19.00 mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. coll.) / mej. Riet Rutten / overl.

AANVANGSUUR VIERING OP ZON- EN FEESTDAGEN

Vanaf zondag 6 oktober a.s. begint de viering op zondagmorgen (of de morgen van een feestdag) om **10.30 uur**.

AFWEZIG

Tot en met vrijdag 11 oktober ben ik afwezig. Voor dringende parochiële zaken kunt u dan het beste contact opnemen met Mevr. E. Prickaerts, Sibemaweg 49f, tel.: 363 75 90, Mevr. L. Nijpels-Smeets, Atillaweg 14, tel.: 362 10 84 of F. Ritzerfeld, Pr. Rooseveltlaan 148a, tel.: 362 27 91.

H. Bovend'eerdt

IN NOODGEVALLEN

Wanneer u voor het toedienen van de Ziekenzalving dringend een priester nodig hebt (en de eigen parochiepriester onbereikbaar is) bel dan voor Maastricht-Oost tel.: 631 43 00 (Kliniek de Zeven Bronnen). De receptioniste roept dan die priester voor u op, die op dat moment de wachtdienst heeft.

OKTOBERMAAND - MARIAMAAND

Vanwege de Mariamaand 'n gebed aan "Slevrouw" in 't "Mestreechs"

GEBED VAAN 'N MA MÈT GROETE KINDER

*Leef Slevruike,
geer bewaarde alles in eur hart;
't mijnt löp euver.*

*Geer hōb gelije um eur keend,
mèh geer leet uuch neet d'roonder kriege.
lech wèl.*

*Wis geer altied sjus wat geer moos doen,
wat 't bèste waor?
Twiefelde geer noets of 't wel Gods wèl waor
of d'n eure ès Ma?
lech wèl.*

*Wat zouwt geer doen Maria
ès geer in dezen tied Ma waort?
Zouwt geer ouch noe alles bewaore in eur hart?
Dat moot daan wèl hiel érrig groet zien!
lech hōb mèr e kleint, dao kin niks mie bij.
Pak geer gèt euver?
Daanke Slevruike!*



IK LEERDE HAAR LOPEN

Soms is het maar raar verdeeld in de wereld. Niet alleen met geld en andere aardse goederen, maar ook op andere gebieden. Zo kende ik twee leden uit één gezin, waarvan de een hoogleraar was in klassieke talen.

Ik zuchtte dikwijls onder haar colleges en vond het maar moeilijk om al die vervelende Griekse rijtjes uit mijn hoofd te leren. Het feit dat het altijd heel gezellig was bij haar in de klas maakte het voor een gedeelte weer goed.

Spil van het gezin.

Het toeval wilde dat ik een zusje van haar leerde kennen in een totaal ander verband: zij was werkzaam in de supermarkt, waar ze ijverig en met grote precisie vakken vulde. Geen wereldbaan, maar ze verdiende daar haar eigen geld mee en was daar terecht heel erg trots op. Men noemde haar wel 'geestelijk gehandicapt', of 'zwakbegaafd' maar ze had desondanks een heel waardevolle positie veroverd in de maatschappij. En, zoals dat vaker gaat met die mensen, zij vormde de spil van het gezin. En als er iemand verdriet had in haar omgeving, kon zij troosten als de beste.

Noodlot.

Op een kwade dag sloeg het noodlot toe. De 'geleerde zus' kreeg een auto-ongeluk dat haar fataal werd. Een paar dagen later sprak ik haar zusje in de supermarkt en condoleerde haar met het verlies van haar 'grote' zus. Omdat die veel 'intelligenter' was, was ik er ook maar vanuit gegaan dat het een 'oudere' zus was. Ik had helemaal misgerekend. "Het was niet mijn grote zus, het was mijn kleine zusje en ik heb haar leren lopen!" gaf ze me te verstaan. De verhoudingen waren weer even duidelijk neergezet. En ze had volkomen gelijk.

Henny Wessel.



ALZHEIMERCAFÉ MAASTRICHT

Dementie, vond ik de woorden naar.....

Op **dinsdagmiddag 8 oktober** zal opnieuw het Alzheimercafé geopend zijn.

Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden.

De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en bespreken mogelijkheden voor hulp.

Ieder keer staat een ander onderwerp centraal. Op 8 oktober zal een hulpverlener iets vertellen over haar ervaringen met het opzetten van een mantelzorg netwerk thuis. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen en onderling ervaringen uit te wisselen.

Het Alzheimercafé is iedere tweede dinsdag van de maand geopend. Het bevindt zich bij de **achteringang van Domicura te Maastricht (via Minderbroedersberg, een zijstraatje van de Tongersestraat, langs zij het oude Gerechtsgebouw komt u bij de achteringang)**

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en het café sluit haar deuren om 21.30 uur. De toegang is gratis. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon langskomen en kijken hoe het in zijn werk gaat.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het volgende telefoonnummer: **043 - 407 29 72**. Daarnaast kunt u elke **dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur** bellen met Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Heuvelland, telefoonnummer: **043 - 368 54 18**.



Vroeger, toen er nog geen kranten waren, laat staan radio, televisie of e-mail, was het voor de mensen lang niet zo eenvoudig om nieuwtjes door te geven. Stel je eens voor..... je bent geslaagd voor je zwemdiploma en je wil dit aan oma vertellen. Nú neem je de telefoon en binnen enkele seconden weet oma het nieuws! Maar als je nu eens geen telefoon of andere moderne hulpmiddeltjes had? Wat dan? Dan moest je dus iemand op weg sturen, die het haar ging vertellen. Nou, geloof me maar, dat duurde even (want natuurlijk waren er dan ook geen auto's of treinen....). Lastig hè?

In de tijd dat Jezus leefde, was dit ook een probleem. Daarom ging Jezus zelf op pad met Zijn leerlingen om alle mensen over Zijn nieuws te vertellen: de Blijde Boodschap van God. Nadat Jezus naar Zijn Vader in de Hemel ging, deden de leerlingen en later alle priesters dit mooie werk. Toen er boeken kwamen, schreven ze alles op in de Bijbel.



**Bakkerij
Dindels**

't Beste adres veur lekker broed, vlaoj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !

Vergeet uw MaastrichtPas niet!

van **Bommel**
SUPERIOR SHOES®

MEPHISTO

HELIOFORM



Gabor

Modeschoenen
Bosch

ara Jenny
modisch bequem

Voltastraat 28, Maastricht - Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



• **WEGWIJS** •



Pastor H. Bovend'eerd
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48
Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78

Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85.83 83 500

Jaargang 52

Nr.: 22

19 Oktober 2002

ALLERHEILIGEN

We vieren in onze kerk de liturgie van Allerheiligen op de 'eigenlijke' dag, vrijdag 1 november.

De Eucharistieviering begint dan om 10.30 uur.

ALLERZIELEN

Zaterdag 2 november. Allerzielen, gedenken we onze dierbare overledenen in een Eucharistieviering, die begint om 19.00 uur.

Met name willen we in die viering allen gedenken van wie wij sinds Allerzielen 2001 in onze kerk de uitvaartdienst gehouden hebben.

Hun nabestaanden nodigen wij uitdrukkelijk uit om aan deze dienst deel te nemen.



EEN DROOM VAN EEN JAAR: DE MISSIE-ZENDINGSKALENDER.

Sinds 1 september is in alle parochies weer de nieuwe Missie-Zendingskalender te koop. De kalender presenteert dit jaar kunst uit de Maya-cultuur. "Een droom van een jaar" toont dertien kleurrijke schilderijen van de Guatemalaanse kunstenaar Juan Francisco Guzmán. De schilder Juan Francisco Guzmán biedt een blik op het leven in zijn land, Guatemala. Zijn schilderijen verbinden de Maya-symboliek met de symbolen uit het christendom. Hij laat zich daarbij inspireren door de natuur die hem omringt. Dit resultaat in prachtige schilderijen die het geloof en de hoop van de Mayabevolking laten zien.

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafel
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM



ledere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Zondag 27 oktober DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.30 Hoogmis - mevr. Annie Vandebek-Swakhoven (v.w. buurt) /
dhr. Frits Meys (v.w. vrienden) / dhr. Jan Herwig / mevr. Corrie
Lemmens-Franssen (v.w. coll.) / dhr. Willem Beckers / mevr.
Jeanne Janssen-Schreurs.

Maandag 28 oktober

9.00 tot zekere intentie (G.) / t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i.

Woensdag 30 oktober

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / mej. Riet Rutten.

Donderdag 31 oktober

9.00 Rozenkrans.

Vrijdag 1 november

10.30 HOOGMIS b.g.v. **ALLERHEILIGEN**
t.i.v. al onze parochianen.

Zaterdag 2 november **ALLERZIELEN**

19.00 *In deze viering gedenken wij met name allen van wie wij sinds
Allerzielen 2001 afscheid genomen hebben.*
overl. van fam. Huntjens-Weijenberg / overl. fam. Lemmens-
Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / Om kracht en hulp
(C.C.).

DIT WEEKEND BIJZONDERE COLLECTE VOOR ONZE EIGEN KERK

Zondag 3 november EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.30 Hoogmis - dhr. John Timmermans en overl. fam. Tummers-Elie
/ overl. fam. Steps-Colaris / mevr. Josephina Leenders-Hoenen /
dhr. Jan Herwig / mevr. Maria Pluijmen en overl. familieleden /
jaard. mej. Bep Beel (st.) / jaard. dhr. Ber Meissenberg.

----- A P O T H E E K D I E N S T E N -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.

-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Zaterdag 19 oktober

19.00 jaard. mevr. Lieske Schellings-Raike / mevr. Mia Callemeijn-Maes / mevr. Tilla Leijendeckers / mevr. Maria Pluijmen en overl. familieleden / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mej. Riet Rutten / uit dankbaarheid (G.) / om kracht en hulp (C.C.).

DE OPBRENGST VAN DE COLLECTE IS DIT WEEKEND VOOR DE WERELDMISSIE

Zondag 20 oktober **NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR WERELDMISSIEDAG**

LET OP HET AANVANGSUUR VAN DE HOOGMIS

10.30 Hoogmis- eerste jaard. dhr. Jef Drippy / t.i.v. Pastoor Colaris en de parochie / mevr. Jeanne Janssen-Schreurs / dhr. Jan Herwig / mevr. Lily Leinarts en Jos Wilms / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / mevr. Corrie Lemmens-Franssen (v.w. coll.).

Maandag 21 oktober

9.00 echtel Kluts-Schiepers (st.) / jaard. Margar. Lindeman-Ekkering / t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i..

Woensdag 23 oktober

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / mej. Riet Rutten.

Donderdag 24 oktober

9.00 Rozenkrans.

Zaterdag 26 oktober

19.00 eerste jaard. dhr. Hub Dassen / jaard. fam. Timmermans-Goor (st.) / dhr. Jef Haenen (v.w. coll.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / Om kracht en hulp (C.C.) / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.).

De Missie-Zendingskalender heeft een vernieuwde vormgeving. De informatie is makkelijk te lezen en de unieke platen uit de Mayacultuur kunnen ongeschonden worden bewaard. Guzmán geeft zelf een toelichting op zijn werk. Het voorwoord van deze editie is van de Guatemalense Nobelprijswinnares voor de Vrede (1992), Rigoberta Menchú. Zij verteld over de moeilijke tijden, het pessimisme, de onzekerheid van deze tijd. Toch verteld ook zij over geloof en hoop, die de Maya's in staat stelden tijden van ramp-spoed te overleven. "Geloof wordt geboren uit hoop," schrijft zij, "hoop is de droom dat een andere wereld mogelijk is."

De Missie-Zendingskalender 2003 is een gezamenlijke uitgave van de katholieke missionaire organisatie CMC en de Nederlandse Zendingsraad van de protestante kerken.

"Een droom van een jaar" is voor € 6,- te koop bij parochies en plaatselijke verkoopadressen.

ALLERZIELEN

Op elke afdeling van een verpleeghuis tref je wel een paar van hen aan: mensen die kind noch kraai meer hebben op deze wereld. Nooit meer post, nooit visite, nooit iemand die anders dan beroepshalve naar je omkijkt.

Onlangs mocht ik de uitvaart van zo iemand leiden. Als laatste poging om nabestaanden op te sporen, was er nog een rouwadvertentie geplaatst in de plaatselijke courant, maar nee, de vijf mensen die aanwezig waren, waren daar omdat ze op haar afdeling werkten.

Niet de gemakkelijkste

O nee, ze was niet de gemakkelijkste geweest. Ze kon nijdig uit de hoek komen, schrok er niet voor terug om een klap uit te delen. Aan haar lijf geen polonaise meer. Ooit was ze getrouwd geweest, heel lang geleden. Gedwongen, er was een kind op komst. De aanstaande vader had zich, na drie weken, uit de voeten gemaakt om nooit meer terug te keren.

"Ik red het wel alleen," had ze gedacht. Op haar oude dag werd dat meer en meer werkelijkheid, toen haar zoon eerder overleed dan zij en haar schoondochter en kleinkinderen zich nooit meer vertoonden.



Zonnebloemen

We zijn dan wellicht geneigd om met verontwaardigde ogen naar de maatschappij te kijken. Hoe kan het toch, dat mensen zo eenzaam worden? Eigenlijk zijn we het er allemaal over eens dat dit niet mag voorkomen En misschien kunnen we er iets aan doen.

Op de bank van het crematorium had ik pakjes zonnepitten gelegd. Als we de pitten een dezer weken zaaien komen van de zomer de zonnebloemen uit. Die brengen we dan naar iemand, die minstens even eenzaam is als deze vrouw en dan hebben we samen een stukje hemel op aarde gebracht. Een stukje paradijs op aarde, en wat betekent 'hemel op aarde' anders dan dat?



Henny Wessel

UW WIL GESCHIEDE

'Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.' "Daar blijkt anders niets van," hoor ik geregeld. "Als je ziet wat er in de wereld gebeurt aan natuurrampen, oorlogen, ongelukken en ruzies, dan vraag ik mij af: Hoe kan dat Gods wil zijn?"

"Maar ja," zo hoor ik een ander zeggen, "in de gebeden staat wel eens meer iets dat je niet begrijpt, dus het zal wel goed zijn."

Wens

Maar beste mensen, er staat helemaal *niet* in het Onze Vader, dat Gods wil geschiedt. Er staat helemaal niet dat die ellende Gods wil is. Ik geef toe, veel mensen denken dat het er wel staat. Maar er staat niet dat Gods wil geschiedt, maar geschiede, dat wil zeggen: moge geschieden. Er staat geen feit, maar een wens. Was het maar zo dat Gods wil gebeurt, dan waren er geen oorlogen en ruzies, en ik elk geval minder ongelukken. Was het maar zo dat God ons niet vrij liet, maar alles automatisch gebeurde wat Hij wenste, dan was er veel meer vrede in de wereld. In het Onze Vader bidden wij dat Gods wil gebeuren moge. Als Gods wil toch gebeurt hoef je er niet om te bidden.

Vrijheid

Er staat ook niet: 'uw rijk komt,' maar 'uw rijk kome,' dat wil zeggen: 'moge uw rijk komen.' De reden waarom niet alles gebeurt wat God wil, is onze vrijheid. God dwingt niet. Hij wil het goede wel van harte, maar legt het niet op. De mens mag het doen, in vrijheid. Ik denk wel

eens dat God een te hoge dunk van ons heeft, omdat wij zo vaak niet doen wat goed is. Hij gunt ons de hoge eer dat wij zijn wil, zijn wens mogen uitvoeren. Maar wij beantwoorden daar lang niet altijd aan. Vandaar ook de bede dat God ons ondersteunt. Wij verknoeien vaak wat God wil, maar in de bede: 'Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, geven wij in elk geval aan dat het wel zou moeten. En dat Hij ons ondersteunt in de uitvoering van die wil.

Dirk Braakman

ONTVING HET H. DOOPSEL



13 oktober, **Megan Paulussen**, Burg. Nierstraszstraat 18.

Mag zij opgroeien in de Geest van Jezus.

GINGEN VAN ONS HEEN



Mevr. Corrie Lemmens-Franssen, Stadhoudersstraat 26. Zij werd 61 jaar. Haar uitvaartdienst hielden we op 4 oktober.

Dhr. Jef Haenen, Burg. Bauduinstraat 16. Hij werd 66 jaar. Op 11 oktober hielden we zijn begrafenisdienst.

Dhr. Willem Beckers, Mockstraat 45. Hij bereikte de leeftijd van 97 jaar. Op 14 oktober namen we in onze kerk afscheid van hem.

Mogen zij in vrede bij God zijn.

DE BRON

"Goedendag," zei de kleine prins.

"Goedendag," zei de koopman, die dorstlessende pillen verkocht.

"Slik ééns in de week zo'n pil en je voelt nooit meer de behoefte om te drinken."

"Waarom verkoop je die pillen?" vroeg het prinsje.

"Het levert een grote tijds besparing op," zei de koopman.

"De geleerden hebben het uitgerekend. Je bespaart er drieënvijftig minuten per week mee."

"En wat doe je dan met die drieënvijftig minuten?"

"Daar doe je mee, wat je wilt....."

"Als ik drieënvijftig minuten over had," dacht het prinsje bij zichzelf,

"Dan liep ik heel rustig naar een bron....."

(uit: de kleine prins)

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel
*Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraak*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Frankenstraat 148

Tel.: 363 53 08

**Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!**



Supremarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

STICHTING VROUWENRECHTSWINKEL

Spreekuur: Donderdag 17.00 - 21.00 uur

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Spoorweglaan 9, Maastricht, (tel.: 043 - 325 55 35)



**Bakkerij
Dindels**

't Beste adres veur lekker broed, vlaoj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WVV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !



• WEGWIJS •



Pastor H. Bovend'eerd
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48
Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78

Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85.83 83 500

Jaargang 52

Nr.: 23

2 november 2002

EVEN UW AANDACHT !!

Het volgende nummer van Wegwijs ontvangt u niet over 14 dagen maar over 3 weken. Dat heeft te maken met het aantal nummers dat jaarlijks verschijnt.

Op 2 november is dat nr.: 24, op 6 december nr.: 25 en op 20 december nr.: 26 (kerstnummer).

Bij het opgeven van misintenties kunt u daar rekening mee houden. (wel minstens een week van tevoren doorgeven bij de pastorie).

ALLERHEILIGEN

We vieren in onze kerk de liturgie van Allerheiligen op de 'eigenlijke' dag, vrijdag 1 november.

De Eucharistieviering begint dan om 10.30 uur.

ALLERZIELEN

Zaterdag 2 november. Allerzielen, gedenken we onze dierbare overledenen in een Eucharistieviering, die begint om 19.00 uur.

Met name willen we in die viering allen gedenken van wie wij sinds Allerzielen 2001 in onze kerk de uitvaartdienst gehouden hebben.

Hun nabestaanden nodigen wij uitdrukkelijk uit om aan deze dienst deel te nemen.



georganiseerd; een loterij in zes termijnen, dus ook met zes trekkingen. De 1500 loten van de eerste ronde zijn allemaal verkocht.

Op zaterdag 23 november vindt tijdens een feestavond in het Trefcentrum de eerste trekking plaats; een spannend gebeuren met veel gezelligheid, muziek en verrassende momenten. Dat mag u niet missen!

Iedereen is welkom om 20.00 uur in 't Trefcentrum. Dan worden ook loten voor de tweede ronde verkocht.

Meer informatie over dit feestelijk gebeuren is te lezen in de Buurkranten van 't Wittevrouwenveld en van Wyckerveld.

OPENINGSTIJD MARIAKAPEL

De afgelopen zomermaanden was de Mariakapel in onze kerk op weekdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Vanaf 1 november zal de kapel op weekdagen bereikbaar zijn van 9.00 uur tot 13.00 uur (1 uur 's middags).

U kunt dan in de kapel komen via de hoofdingang van de kerk (Ingang aan de autobaan kant).

H.B.

KERSTKAARTEN TE KOOP

Van de schitterende glas-in-lood ramen van Joep Nicolas in onze kerk zijn 2 kerstkaarten vervaardigd. Deze kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar in de sacristie (na de vieringen) en in de pastorie. De prijs per kaart (plus envelop) bedraagt € 0.80. De luxe uitvoering - een kaart met passende omslag plus een envelop - kost € 1,50. Het batig saldo is bestemd voor het restauratiefonds van onze kerk.

H.B.



IN MEMORIAM

Dhr. Henk Muller, Pres. Rooseveltlaan 144c. Hij bereikte de leeftijd van 79 jaar. Op 24 oktober hielden we zijn uitvaartdienst.

Marian Doda-Ramakers, Kast. Rivierenstraat 12. Zij werd 32 jaar. Op 23 oktober namen we in onze kerk afscheid van haar.

Mogen zij thuis zijn bij God.

ZONNEBLOEMAFDELING WYCKERVELD IN MAASTRICHT ZOEKT DRINGEND NIEUWE VRIJWILLIGERS.



de Zonnebloem

De plaatselijke afdeling Wyckerveld is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die zich actief in willen zetten voor langdurig zieken, lichamelijke gehandicapten en hulpbehoevende ouderen in de wijk. "We hebben met name vrijwilligers nodig die regelmatig bij een zieke of gehandicapte op bezoek willen gaan", vertelt Tiny Lexis, vrijwilligster van de plaatselijke Zonnebloemafdeling Wyckerveld. "Daarnaast zoekt de afdeling ook vrijwilligers die zich in willen zetten bij een van de activiteiten die de afdeling organiseert, zoals een vakantieweek, dagboottochten en ontspanningsmiddagen." De afdeling Wyckerveld bestaat in december 40 jaar. Het zou voor de huidige vrijwilligers, die soms al meer dan 30 jaar actief zijn voor de Zonnebloem, een mooi jubileumcadeau zijn als zich een aantal nieuwe vrijwilligers aanmelden. Voor aanmelding en/of meer informatie kan men terecht bij Tiny Lexis, tel.: (043) - 362 07 01.

-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Vrijdag 1 november **ALLERHEILIGEN**

10.30 Hoogmis - b.g.v. Allerheiligen; t.i.v. van al onze parochianen

Zaterdag 2 november **ALLERZIELEN**

19.00 *In deze viering gedenken wij met name allen van wie wij sinds Allerzielen 2001 afscheid genomen hebben.*

overl. fam. Huntjens-Weijenberg / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / om kracht en hulp (C.C.) / overl. fam. Claessens-Adams.

DIT WEEKEND BIJZONDERE COLLECTE VOOR ONZE EIGEN KERK

Zondag 3 november **EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**

10.30 Hoogmis - eerste jaardienst mevr. Mia Hermans-Grégoire / dhr. John Timmermans en overl. fam. Tummers-Elie / overl. fam. Steps-Colaris / mevr. Josephina Leenders-Hoenen / dhr. Jan Herwig / mevr. Maria Pluijmen en overl. familieleden / jaard. mej. Bep Beel (st.) / jaard. dhr. Bèr Meissenberg / overl. van fam. Smeets-Mertz en fam. Elissen-Thoma.

Maandag 4 november

9.00 jaard. fam. Ritzen-Haeren / t.e.v. O.L.Vrouw v.Lourdes en t.z.i.

Woensdag 6 november

9.00 Woord- en Communieviering

Donderdag 7 november

9.00 ROZENKRANS

Vrijdag 8 november EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / Mej. Riet Rutten

Zaterdag 9 november

19.00 dhr. Henk Muller / jaard. fam. Marquet / dhr. Willem Beckers / overl. ouders Leo en Francien Kruchten-Castermans / jaard. dhr. Jan Palmen / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mevr. Jeanne Janssen-Schreurs / t.i.v. fam. M. / om kracht en hulp (C.C.).

Zondag 10 november TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.30 Hoogmis - Marian Doda-Ramakers (v.w. coll.) / dhr. Theo Vromans en zoon Geert / dhr. Nico de Vrede / dhr. Jef Haenen (v.w. coll.) / dhr. Jan Herwig / Zuster Agaath Barkman / overl. ouders Bovend'eerd-Ruijpers / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / mevr. Corrie Lemmens-Franssen (v.w. coll.) / voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven.

Maandag 11 november

9.00 jaard. fam. Ritzen-Haeren / jaard. Anna M. de Leeuw / t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i.

Woensdag 13 november

9.00 t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf / Mej. Riet Rutten.

Donderdag 14 november

9.00 ROZENKRANS.

Zaterdag 16 november

19.00 dhr. Kees van Cuijck / jaard. echtel. Baumans-Jacobs / dhr. Jef Haenen (v.w. coll.) / mevr. Maria Pluijmen en overl. familieleden / mevr. Tilla Leijendeckers / overl. fam. Lemmens - Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mevr. Corrie Lemmens-Franssen (v.w. coll.) / om kracht en hulp (C.C.).

AFWEZIG

Van zondagmiddag 17 november tot en met vrijdag 22 november ben ik afwezig vanwege enige bezinningsdagen.

Voor dringende parochiële zaken kunt u dan het beste contact opnemen met Mevr. E.Prickaerts, Sibemaweg 49f, tel.: 363 75 90 of Mevr. L.Nijpels-Smeets, Atillaweg 14, tel.: 362 10 84 of Mevr. F.Ritzerfeld, Pr. Rooseveltlaan 148a, tel.: 362 27 91.

H.Bovend'eerd

TOEDIENING SACRAMENT VAN HET VORMSEL

Ook dit jaar krijgen kinderen de gelegenheid om het Vormsel te ontvangen, en wel op zondag 1 december aanstaande om 10.30 uur.

Niet alleen jongens en meisjes van groep 8 van de Theresiaschool en de Basisschool Wieckerveld zijn welkom, maar ook andere kinderen.



De voorbereiding geschiedt in parochieverband. Gaarne aanmelding - vóór 15 november aanstaande - bij de pastorie, Voltastraat 25, tel.: 363 43 48 óf het parochiecentrum, Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78.

23 NOVEMBER - ONZE KERK CENTRAAL !

- Heeft u ook een lot gekocht?
- Komt u ook op 23 november naar het Trefcentrum?
- Hoe gaat 't met "us kèrrek?"

Meerdere malen heeft in Wegwijs een artikel gestaan over de restauratie van onze kerk. Iedereen heeft kunnen zien, dat de herstelwerkzaamheden aan en in de toren voltooid zijn.

Het Restaratiefonds onder voorzitterschap van dokter Seelen heeft hard gewerkt en doet dat nog steeds om zo veel mogelijk geld bij elkaar te 'bedelen'.

Inmiddels is er zo'n 150.000,- gulden (€ 68.000,-) binnen. Dat betekent echter, dat we nog lang niet aan de benodigde 400.000 gulden (€ 180.000,-) zijn.

Gelukkig hebben een aantal enthousiastelingen uit de wijk de handen ineen geslagen en aangeboden te helpen. Zij vormden een steuncommissie en gingen aan de slag. Er wordt een grootse loterij

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels
bruiloften
vergaderingen
verenigingsactiviteiten
bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM

eSBeeWee:
een passend antwoord
op al uw vragen!



Edisonstraat 4 - 6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 363 78 88 - Fax: 043 - 363 70 47

klussenbedrijf -
spuitenophaaldienst -
organisatie exposities -
klussendienst ouderen en gehandicapten -
foto- en video copieerservice.

H. de L.
Zondag 17 november **DRIËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR**
10.30 Hoogmis - dhr. Henk Muller / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / mevr. Annie Vandebeek-Swakhoven (v.w. coll.) / dhr. Jan Herwig / echtel. Kluts-Schiepers (st.) / jaard. fam. Keulen-Haeren (st.) / tot zekere intentie (G.) / Marian Doda-Ramakers (v.w. coll.) / dhr. Willem Beckers.

Maandag 18 november
9.00 Woord- en Communieviering
Woensdag 20 november
9.00 Woord- en Communieviering

Donderdag 21 november
9.00 ROZENKRANS

Zaterdag 23 november
19.00 Marian Doda-Ramakers (v.w. coll.) / dhr. Henk Muller / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mej. Riet Rutten / overl. van fam. v. Baast / om kracht en hulp (C.C.) / t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i.

Zondag 24 november **CHRISTUS KONING**
10.30 Hoogmis - t.i.v. de levende en overl. leden van het Kerkelijk Zangkoor, Harmonie De Gele Ridders en Jeugddrumband W.V.V. / dhr. Jef Haenen (v.w. coll.) / mevr. Corrie Lemmens-Franssen (v.w. coll.) / mej. Mia Stollman / dhr. Jan Herwig / dhr. Willem Beckers / voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven.

----- APOTHEEKDIENSTEN -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013
ten name van
Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.



't Beste adres veur lekker broed, vlaoj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !

Vergeet uw MaastrichtPas niet!

van ^{OOO} **Bommel**
SUPERIOR SHOES®

MEPHISTO

HELIOFORM



Gabor

Modeschoenen
Bosch

ara Jenny
modisch bequem

Voltastraat 28, Maastricht - Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



• **WEGWIJS** •



Pastor H. Bovend'eerd
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48
Parochiecentrum:
Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78
Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00
S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99
Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85.83 83 500

Jaargang 52

Nr.: 24

23 november 2002

ST.CAECILIA-VIERING IN ONZE KERK

In de Hoogmis van zondag 24 november (10.30 uur) zal niet alleen ons Kerkelijk Zangkoor maar ook harmonie de Gele Rijders en Jeugddrumband WV een bijdrage leveren; dit in verband met het feest van St.Caecilia. Wees welkom !



HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL

ZONDAG 1 DECEMBER 2002 OM 10.30 UUR.

VERRIJK MIJ, HEER

Heer,
U weet dat ik de wind niet kan zien,
maar ik zie wel de door de wind
in beweging gebrachte bladeren en stof.
En ik vraag me af
of de Heilige Geest op deze manier werkt.
Kracht gevend
aan gewone mensen zoals ik?
Neem mijn leven Heer,
Verrijk mij
met de kracht van de Heilige Geest.
Maak me bereid
om mij door U
te laten leiden.



RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels

bruiloften

vergaderingen

verenigingsactiviteiten

bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Franssen (v.w. coll.) / mevr. Annie VandebEEK-Swakhoven
(v.w. coll.).

Maandag 2 december

9.00 dhr. Frits Jacobs / jaard. Alfred Lemmens / t.e.v. O.L. Vrouw
van Lourdes en t.z.i.

Woensdag 4 december

9.00 Woord- en Communieviering.

Donderdag 5 december

9.00 Rozenkrans.

Vrijdag 6 december **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

9.00 t.i.v. echtel. Boesten-Keulen / jaardienst dhr. Hub Géron / t.i.v.
fam. Vandewall-van Lijf

Zaterdag 7 december

19.00 dhr. Piet Schrooders (v.w. coll.) / mevr. Mia Stassen-Lenoir
(v.w. coll.) / djr. Jean van Glabbeek / mevr. Corrie Lemmens-
Franssen (v.w. coll.) / overl. van fam. Huntjens-Weijnenberg /
overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn
/ mej. Riet Rutten / om kracht en hulp (C.C.).

DIT WEEKEND BIJZONDERE COLLECTE VOOR ONZE EIGEN KERK

Zondag 8 december **TWEDE ZONDAG VAN DE ADVENT**

10.30 Hoogmis - zeswekendienst dhr. Henk Muller / jaard. dhr. Peter
Coenen / overl. fam. Steps-Colaris / jaard. mevr. Anna van de
Weijer / dhr. Jan Herwig / overl. ouders Sanders-Borgans / dhr.
Willem van Sint Fiet (v.w. coll.) / Marian Doda-Ramakers (v.w.
coll.) / mevr. Els Bruinen-Bellink (c.w. coll.) / mevr. Marly
Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.).

----- **A P O T H E E K D I E N S T E N** -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
Apotheek STRAVER, Akersteenweg 88.

Hebben we een ander gelukkig kunnen maken?
Zijn we tevreden geweest?
Voelden we ons gezegend?
We zullen het niet alle dagen zo ervaren hebben.
Maar hopelijk toch vaak.
Of zeker vele malen.

Straks is dit jaar voorbij
en een heel nieuw jaar ligt open voor ons.
Wij zullen weer goede wensen schrijven en versturen.
We zullen ze ook weer ontvangen.

Het is al weer bijna december.
Laten we wat op elkaar letten en nabij zijn,
wanneer de ander daarop wacht, ons nodig heeft.

God heeft ons zijn Zoon gegeven;
dat feest gaan we straks weer vieren.
Vrede en alle goeds.

1 DECEMBER 2002
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT.

*Weest waakzaam,
de Heer komt!*



KERSTKAARTEN TE KOOP

Van de schitterende glas-in-lood ramen van Joep Nicolas in onze kerk zijn twee kerstkaarten vervaardigd. Deze kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar in de sacristie (na de vieringen) en in de pastorie. De prijs per kaart (plus envelop) bedraagt € 0,80. De luxe uitvoering - een kaart met passende omslag plus envelop - kost € 1,50/ Het batig saldo is bestemd voor het restauratiefonds van onze kerk..

H.B.

AFRIKAANSE KERSTSTALLEN TE KOOP

In het Afrikacentrum Cadier en Keer is er nu de mogelijkheid een originele Afrikaanse kerststal te kopen!

Deze zijn uitgevoerd in hout, brons en aardewerk.

Verder heeft het Afrikacentrum onder andere prachtige sieraden, maskers, beelden en muziekinstrumenten.

Dus, voor iedereen die nog op zoek is naar dat exclusieve cadeau voor de feestdagen; het Afrikacentrum heeft het voor u!

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 13.30 - 17.00 uur

Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

Waar vindt u ons museum?: Afrikacentrum, Rijksweg 15,
6267 AC Cadier en Keer, tel.: 043-4077383.

GEDOOPT:



3 november, **Xander Schrooders**, Meendaal 6.

Mag God met hem zijn op zijn levensweg.

GINGEN VAN ONS HEEN:

Dhr. Piet Schooders, Hornestraat 6.

Hij werd 74 jaar.

Op 5 november hielden we zijn bagrafenisdienst.

Dhr. Willem van Sint Fiet, Burg. van Akenstraat 16.

Hij bereikte de leeftijd van 83 jaar. We namen op 4 november in onze kerk afscheid van hem.

Mevr. Mia Stassen-Lenoir, Grimbeertstraat 28a.

Zij werd 61 jaar.

Haar uitvaartdienst hielden we op 8 november.

Mevr. Els Bruinen-Bellink, Thorbeckeplantsoen 2.

Zij werd 68 jaar.

Op 14 november namen we in onze kerk afscheid van haar.

Dhr. Jean van Gabbeek, Tiberiastraat 27.

Hij bereikte de leeftijd van 72 jaar.

Zijn uitvaartdienst hielden we op 16 november.

Mogen zij rust en vrede vinden bij God.



-----DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES-----

Zaterdag 23 november

19.00 Marian Doda-Ramakers (v.w. coll.) / dhr. Henk Muller / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / mej. Riet Rutten / overl. van fam. v. Baast / om kracht en hulp (C.C.) / t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i.

Zondag 24 november **CHRISTUS KONING - CAECILIA-VIERING**

10.30 Hoogmis - t.i.v. de levende en overl. leden van het Kerkelijk Zangkoor, Harmonie De Gele Rijders en Jeugddrumband W.V.V. / dhr. Jef Haenen (v.w. coll.) / zeswekendienst mev. Corrie Lemmens-Franssen / mej. Mia Stollman / dhr. Jan Herwig / dhr. Willem Beckers / voor de intenties die in de oudste stichtingen zijn aangegeven.

Maandag 25 november

9.00 overl. kinderen Ruyters-Bingen (st.) / t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i. / mej. Riet Rutten.

Woensdag 27 november

9.00 t.i.v. Vandewall-van Lijf / tot zekere intentie (G.) / mevr. Bertine Vrancken-Wijnands.

Donderdag 28 november

9.00 Rozenkrans.

Zaterdag 30 november

19.00 zeswekendienst Marian Doda-Ramekers / dhr. Riet Royen / dhr. Willem van Sint Fiet (v.w. coll.) / mevr. Els Bruinen-Bellink (v.w. coll.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / dhr. Jef Haenen (v.w. coll.) / mevr. Marie van Bogaert-Reneerkens (v.w. coll.) / om kracht en hulp (C.C.).

Zondag 1 december **EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT**

10.30 Hoogmis - *Eucharistieviering tijdens welke het Sacrament van het Vormsel wordt toegediend aan aantal jongens en meisjes.*

Mevr. Josephina Leenders-Hoenen / mevr. Maria Pluymen en overl. familieleden / dhr. Jan Herwig / dhr. Jean van Glabbeek / dhr. Piet Schrooders (v.w. coll.) / mevr. Mia Stassen-Lenoir (v.w. coll.) / dhr. Henk Muller / mevr. Corrie Lemmens-

NIET VERGETEN!

't Is bijna zover: de eerste trekking van de loterij ten bate van de restauratie van de kerk staat voor de deur.

Op: zaterdag 23 november om 19.30 uur bent u allemaal van harte welkom in het trefcentrum.

Het belooft heel gezellig te worden: muziek, zang en natuurlijk de prijzentrekking. Vergeet uw loten niet!

Loten voor de volgende trekking worden die avond al weer verkocht. Zorg dat u erbij bent.

Tot zaterdag in het Trefcentrum (de zaal is vanaf 19.00 uur open). Zie ook de aanplakbiljetten.

ADVENT

ALLE GOEDS!

Het is al weer bijna december.

Waar blijft de tijd.

Een week is niks!

Is dat zo?

Een week heeft zeven dagen.

Die krijgen we zomaar.

Het jaar is bijna voorbij.

Wat heeft het ons gebracht?

Ieder van ons zal een ander antwoord geven.

We hadden ons eigen leven, het gezin, de familie.

Onze vrienden, ons werk en onze verdere bezigheden.

Aan het begin van het jaar gaven we veel goede wensen weg.

Hadden we tijd om ze te volgen?

Zijn ze allemaal goed angekommen?

Is het werkelijk goed gegaan met de ander?

Of hadden we het te druk om ons daarover te bekommeren?

Het is alweer bijna december.

Ik hoop voor u en mezelf dat er deze weken tijd is om eens na te denken, de balans op te maken van onze invulling van dit, bijna voorbijge jaar.

Zijn we gelukkig geweest?





Bakkerij
Dindels

't Beste adres veur lekker broed, vlaaj
en gebak.

Frankenstraat 129 - WV - Tel.: 363 49 77
EURE WERME BEKKER ! !

Vergeet uw MaastrichtPas niet!

van ^{OOO} **Bommel**
SUPERIOR SHOES®

MEPHISTO

HELIOFORM



Gabor

Modeschoenen
Bosch

ara Jenny
modisch bequem

Vollastraat 28, Maastricht - Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond



Damessalon
GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak



• **WEGWIJS** •



Pastor H. Bovend'eerd
Voltastraat 25, ☎ 363 43 48
Parochiecentrum:

Edisonstraat 2, ☎ 362 52 78
Bij nood: ☎ 363 43 48 - 631 43 00

S.O.S. Telefonische hulpdienst: ☎ 045 - 571 99 99

Parochiebijdragen: Postbank 105 62 67 - SNS-Bank 85.83.83.500

Jaargang 52

Nr.: 26

21 december 2002

GLORIA
IN EXCELSIS
DEO

Luister, luister, stop dat kabaal
een kind vertelt ons z'n verhaal.
Een kind dat *honger* heeft en niets te eten
een *dorstig* kind, in de woestijn vergeten
een *vreemdeling*, kind van familie gescheiden
een kind dat *naakt* is, in eenzaamheid kou moet lijden.
Een *ziek* kind, door pijn en koorts gekweld
een *gevangen* kind, in angst voor grof geweld.

Vanavond horen we weer over dat ene kind,
dat in zich al die verhalen verbindt,
In al die kinderen ontmoeten we Hem,
En steeds weer horen we zijn stem:
'Wat ge voor hen doet, hebt ge voor mij gedaan.'
Laat het kerstfeest in dit teken staan.
Laten we blijven proberen
Zijn vrede en vriendschap te leren.



ZALIG KERSTFEEST

RESTAURATIE VAN ONZE KERK!

Wilt u de restauratie financieel steunen, dan kan dat via:

BANKREKENINGNUMMER: 87.46.84.013

ten name van

Restauratiefonds Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

of via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie (Voltastraat 25)
of via de bussen in de kerk.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 362 11 76

VOOR EEN VOLLEDIGE VERZORGING VAN UW:

koffietafels

bruiloften

vergaderingen

verenigingsactiviteiten

bedrijfsfeesten



tot ziens in het TREFCENTRUM



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Maandag 30 december

9.00 Woord- en Communieviering

Dinsdag 31 december

19.00 **Eucharistieviering b.g.v. Oudjaar**

t.i.v. al onze parochianen / mevr. Marie van Bogaert-
Reneerkens / mej. Riet Rutten / t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes en t.z.i.

Woensdag 1 januari **NIEUWJAAR**

10.30 **Hoogmis** - t.i.v. al onze parochianen / dhr. Piet Schrooders
(v.w. coll.) / Marian Doda Ramakers (v.w. coll.) / mevr. Corrie
Lemmens-Franssen (v.w. coll.) / t.i.v. fam. Vandewall-van Lijf

Donderdag 2 januari

9.00 Rozenkrans

Vrijdag 3 januari **EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND**

9.00 mevr. Bertine Vrancken-Wynands / jaard. echtel. Pluis-
Jongen / t.e.v. O.L. Vrouw (st.)

Zaterdag 4 januari

19.00 mevr. Els Bruinen-Bellink / mevr. Mia Stassen-Lenior (v.w.
coll.) / dhr. Piet Ruyen / jaard. mevr. Bertine Pluymen / overl.
fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn /
overl. fam. van Baast / om kracht en hulp (C.C.)

Zondag 5 januari **OPENBARING DES HEREN**

10.30 **Hoogmis** - eerste jaardienst dhr. Sjo Voorjans / dhr. Willem
van Sint Fiet / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) /
jaard. overl. ouders Bonné-Lindelauf / overl. ouders Baarts-
Alberts / mevr. Maria Pluymen en overl. fam. / dhr. Jan
Herwig.

----- APOTHEEKDIENSTEN -----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht
bij: **Apotheek Straver**, Akersteenweg 88, Maastricht

Dinsdag 24 december

Vanaf 9.00 uur wordt de Kerstcommunie rondgebracht.

19.00 **GEZINSMIS** t.i.v. al onze parochianen
mevr. Mia Callemeijn-Maes / dhr. Henri Ronnen en ouders
Leenders-Schefman / Marian Doda-Ramakers (v.w. coll.)

22.00 **NACHTMIS** t.i.v. al onze parochianen
dhr. Piet Royen / pater James Essandoh / mevr. Fietje
Kooyman-Koch / dhr. John Timmermans en overl. fam.
Tummers-Elie / dhr. Albert Vossen / voor kinderen en
kleinkinderen (G.) / zuster Agaath Barkman / mevr. Els
Bruinen-Bellink / mevr. Mia Stassen-Lenoir (v.w. coll.) / dhr.
Piet Schrooders (v.w. coll.) / mevr. Marie van Bogaert-
Reneerkens (v.w. coll.)



Woensdag 25 december **KERSTMIS**

10.30 **Hoogmis** – ouders van Gasteren en zoon Toon / jaard.
overl. echtel. Feron-Ruyters / mgr. Edmond Beel (v.w. K.) /
dhr. Bèr Heemskerk / mevr. José Zeegers / t.i.v. fam.
Huntjens-Weyenberg / mej. Mia Stollman / dhr. Willem van
Sint Fiet (v.w. coll.) / mevr. Corrie Lemmens-Franssen (v.w.
coll.) / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.) / dhr.
Frans Nypels en zoon Maurice



Donderdag 26 december **TWEEDE KERSTDAG**

10.30 dhr. Albert Géron en zoon Hub / ouders Elly en Nico
D'Elfant-Jussen / overl. fam. Claessens-Adams / t.i.v. fam.
Vandewall-van Lijf / tot zekere intentie (S.)

Zaterdag 28 december

19.00 dhr. Jean van Glabbeek / dhr. Piet Schrooders (v.w. coll.) /
overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon v.d. Boorn /
om kracht en hulp (C.C.)

Zondag 29 december **ZONDAG ONDER HET OCTAAF
VAN KERSTMIS**

10.30 **Hoogmis** – mej. Riet Rutten / mej. Mia Stollman / mgr.
E. Beel / dhr. Jan Herwig

22 DECEMBER

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT



*Als Maria zich in Gods handen geeft
komt Jezus nabij.*

KERSTCONCERT – ZONDAG 22 DECEMBER

Het is inmiddels traditie geworden om op de 4^e zondag van de Advent,
zondag 22 december, een Kerstconcert te houden in onze kerk.

Na de hoogmis, om ongeveer 11.45 uur,
laten we kerstklanken horen. Het kerkkoor
zingt op kerststerkte, dat wil zeggen met
tijdelijke uitbreiding van leden van Les
Chapeaux Noirs. Les Chapeaux Noirs zingt
zelf ook enige liederen.

Het blokfluitkwintet Quintus zorgt voor de
nodige afwisseling.

Het "Minuit chrétien" klinkt weer en Carla
Zwaneveld zingt "God rest you merry
gentlemen."

Tussendoor zingen we nog enkele overbekende Nederlandse
kerstliederen met alle aanwezigen.

We hopen op een genoeglijk uurtje kerstmuziek samen.

Tussen de hoogmis en het kerstconcert zorgen we voor een kopje
koffie.



KERSTCOMMUNIE

Op dinsdag 24 december wordt vanaf 9.00 uur de Kerstcommunie
gebracht naar zieken en hoogbejaarden; aanmelden via de pastorie
(tel.: 363 43 48).

KERSTAVOND 24 DECEMBER

Op kerstavond houden we in onze kerk twee diensten:

- om 19.00 uur (zeven uur) **Gezinsviering**. Dit zal een eenvoudige Eucharistieviering zijn. Meer dan andere vieringen is deze dienst afgestemd op kinderen. "Grote" mensen zijn natuurlijk ook van harte welkom. In deze viering zullen we samen (groot en klein) een aantal kerstliederen zingen.



DE MOEITE WAARD OM TE LEZEN!

DIE NAAR ONS TOEGEKOMEN IS.

Even had hij op het punt gestaan de deur dicht te gooien. Wie hij had verwacht, op deze avond voor kerst, hém zeker niet!

Jaren lang hadden ze elkaar niet meer gesproken. Er waren woorden gevallen. Harde woorden.

En wie het nu bij het juiste eind had, indertijd, en wie er nu eigenlijk precies begonnen was, geen mens kon het zeggen. Maar hoe dan ook, ze waren met ruzie uit elkaar gegaan. Ze hadden het er bij laten zitten, allebei. Ook toen goedbeschouwd het hardste ijs allang gesmolten was. Allebei gingen ze een straatje om, zodra ze elkaar aan zagen komen. Allebei ontweken ze elkaar, op bruiloften en partijen. En allebei hadden ze er toch geen vrede mee...

"Wat kom jij doen?" Erg vriendelijk klonk het niet.

"Je iets brengen," zei de ander staande op de stoep. "Iets brengen? Ik heb niets van je nodig."

Het was koud. Een gure wind sloeg de gang in.

"Nee, dat weet ik wel. Jij hebt niks van mij nodig. Maar ik heb toch wat voor je meegenomen. Mag ik het even in de gang voor je uitpakken?"

Of het nu vanwege de kou was of door het feit dat de volgende dag kerst zou zijn, de volgende dag, in elk geval stonden ze even later samen in de gang. Uit de boodschappentas kwam een kleine doos.

"Pak maar uit. Het is voor jou!" Er zat een krentenbrood in. Goed gevuld. "Nou, bedankt. Ik begrijp alleen niet waar ik dat aan te danken heb..." "Nou, dat kan ik je vertellen. Maar niet hier, in die kouwe gang!"

Of hij dan niet even iets verder kwam. En zo zaten ze even later tegenover elkaar bij de kachel. En toen kwam het verhaal.

Nou ja, verhaal.... Het was eigenlijk maar een kort verhaaltje.

"Het kwam eigenlijk allemaal door die oude grammofoonplaat. Kerstliedjes, je kent het wel. Ik zette 'm op, vanavond. "Stille nacht" en "De herdertjes lagen bij nachte" en ga zo maar door. Het hele repertoire... Maar opeens zongen ze "Ere zij God in onze dagen, ere zij God in deze tijd." En eerlijk, toen moest ik opeens aan jou denken. Weet je wanneer? Toen ze zongen "Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Ere zij God die op aarde naar ons toegekomen is."

Het was vreemd, maar toen ze dat zongen, toen was het net alsof er iemand binnen in mij zei: "En nou moet je gaan! Nou met je eindelijk gewoon gáán! Niks geen mitsen en maren en geen gewurm meer over

de vraag wie er nou eigenlijk gelijk had, je weet wel, toen, toen we die ruzie hadden... Nou moet je gewoon gáán! Als het waar is wat ze in dat kerstlied zingen, dat God op de aarde naar ons toegekomen is, dat Hij ook niet heeft zitten wachten totdat wij eens naar Hém toekwamen, nou, dan kun jij toch waarempel ook wel eens naar iemand gaan!" Zo is het gekomen en toen dacht ik: "Ik heb nog een krentenbrood en dat ga ik dan maar brengen en dan maar hopen dat hij de deur niet voor mijn neus dichtslaat..."

Kwam het door de opvlammende kachel of was er een warmtebron, waardoor twee mensen na enige tijd gloedvol herinneringen aan vroeger uitwisselden...? Er stond nog een pakje roomboter in de koelkast. Het krentenbrood was inderdaad goed gevuld en ze namen allebei nog een extra sneetje.

En zacht zong er een koortje op de radio: "Glorie in excelsis Deo....!"



EINDELIJK

Het is vroeg in de morgen. De kamer is nog een beetje donker. Koen en Koos staan bij de kerstboom. 'Vandaag is het kerstfeest,' zegt Koos. 'Vandaag mogen de kaarsjes aan.' Koos heeft de lucifers al in zijn hand. 'Jij mag het niet doen!' roept Koen verschrikt. 'Dan gaat de boom in brand!' Hij rent naar de keuken. 'Pappa,' zegt hij, 'Koos wil de kerstboom aan doen!' 'Even wachten nog,' zegt papa rustig. 'We komen zo.'

Samen staan ze rond de boom: pappa, mamma. Koen en Koos. Pappa steekt de kaarsjes aan die hoog in de boom staan. Dan geeft hij de lucifers aan Koos. En Koos steekt de kaarsjes die op de laagste takken staan. 'Oohhh!' roept iedereen als alle kaarsjes branden. 'Geef de lucifers maar aan Koen,' zegt pappa. 'Dan mag Koen de kerstkaars aansteken.'

Met zijn tong uit zijn mond strijkt Koen de lucifer aan en houdt hem bij de kaars. De kaars brandt! Wat mooi! Koen vergeet bijna om de lucifer uit te blazen. Au! Fffft! 'Nu is het echt kerstfeest,' zegt Koen. Pappa knikt. 'En wat betekent dat dan?' zegt hij. 'Waar denk je aan als het



- De **feestelijke nachtmis** begint om 22.00 uur (tien uur). Aan deze viering werken mee: het Kerkelijk Zangkoor en Harmonie "De Gele Ridders". Vanaf ongeveer 21.30 uur speelt de Harmonie en zingen we enkele kerstliederen.



KERSTSTAL BEZICHTIGEN

Wilt u –bijvoorbeeld met kinderen – onze kerststal eens rustig bekijken, dan kan dat op Eerste Kerstdag 's middags. De kerk is dan open van 15.00 tot 16.00 uur.

NIEUWJAARSONTMOETING

Het Kerkbestuur organiseert, samen met het Stichtingsbestuur van het Trefcentrum op 1 januari 2003 een Nieuwjaarstreffen in het Trefcentrum. (Na de hoogmis, rond 11.30 uur). Iedereen is van harte welkom.

OUD NEDERLANDS GELD

Hebt u nog ergens in een pak of een zak, achter in een la of in een hoek oud Nederlands geld gevonden? Dan bevelen wij u het Restauratiefonds van onze kerk aan. Onze medewerkers krijgen het wel gewisseld!

KERSTKAARTEN TE KOOP

Van de schitterende glas-in-lood ramen van Joep Nicolas in onze kerk zijn twee kerstkaarten vervaardigd. Deze kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar in de sacristie (na de vieringen) en in de pastorie. De prijs per kaart (plus envelop) bedraagt € 0,80. De luxe uitvoering – een kaart met passende omslag plus envelop – kost € 1,50. Het batig saldo is bestemd voor het restauratiefonds van onze kerk.

H.B.



*Moge het nieuwe jaar
de muren van eenzaamheid afbreken
de beschermwal van egoïsme ondergraven
de grenzen van vooroordelen openzetten.*

kerstfeest is?' 'Dat ik mijn kerstboek mag lezen!' roept Koen. 'Mijn kerstboek van Sinterklaas.' Hij rent naar zijn kamer om het te halen. Even later zitten ze bij de boom op de grond. De kaarsvlammetjes dansen en de engeltjes glinsteren. De kamer ruikt naar vers brood en naar dennenaalden. En mamma leest het kerstboek voor. Eindelijk!



Om te bidden.
Lieve God, ik vind het fijn,
dat er zoveel feesten zijn.
Dat we op zoveel manieren
samen dingen kunnen vieren.
Kerstfeest vieren doen we graag.
Vier jij met ons mee vandaag?

*Uit: Heb je wel gehoord.....
(kinderbijbel)*

--DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES--

Zaterdag 21 december

18.00 – 18.30 uur Gelegenheid tot Persoonlijke Biecht.

19.00 zeswekend. mevr. Mia Stassen-Lenoir / zeswekend. mevr. Els Bruinen-Bellink / mevr. Maria Pluijmen en overl. familieleden / Marian Doda-Ramakers (v.w. coll.) / overl. fam. Lemmens-Dautzenberg / dhr. Simon van den Boorn / om kracht en hulp (C.C.).

Zondag 22 december **VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT**

10.30 Hoogmis – dhr. Willem van Sint Fiet (v.w. coll.) / dhr. Jean van Glabbeek / dhr. Jan Herwig / dhr. Piet Schrooders (v.w. coll.) / mevr. Corrie Lemmens-Franssen (v.w. coll.) / mevr. Marly Dubislav-van Wunnik (v.w. coll.)

NA DE VIERING: KERSTCONCERT

Maandag 23 december

9.00 t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en t.z.i. / mej. Riet Rutten