



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.1 3 januari 2020

EEN KERSTLIED:

Uit uw hemel zonder grenzen

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

2020 REGEREN IS VOORUIT ZIEN

Goed plannen is het halve werk, maar soms komt het wel een beetje vreemd uit. Ik heb wel eens een kerstviering gemaakt in september, toen het buiten nog meer dan 20 graden was en de zon scheen. Maar dan wist je waar je het voor deed en inleven in Kerstmis is niet zo moeilijk, toch? Ofwel? Is het niet 'gewoon' vrede op aarde'? Alhoewel, ik hoor al spreken over Kerststress en ongehoorde kreten op Facebook. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Nu gaat het over wat komen gaat. Als u deze Wegwijs leest, zitten we al in 2020. Omdat het met het drukken zo ongelukkig uitkwam, moest de Wegwijs al op 23 december klaar zijn, dus nog vóór Kerstmis en vóór Nieuwjaar. Ik kan er dus nog niets over zeggen, alleen dat ik het altijd een spannende tijd vind, omdat ik hoop dat weer veel mensen de weg naar onze kerk weten te vinden. Dat weten we straks pas. Ook het jaaroverzicht is nog niet klaar. Cijfers zeggen niet alles, maar geven soms wel een interessante indicatie van de stand van zaken. Helaas, dus ook nog geen cijfers. Wat dan wel? Op de eerste plaats dat 2020 het jaar van de jubilea wordt: Wyckerveld en Wittevrouwenveld bestaan 100 jaar, aldus Jo Luijten zaliger. Er zijn meer jubilea: Geusselsport bestaat ook 100 jaar en de Happy Kids 25 jaar. Lei Kuijpers is volgens mij dit jaar 40 jaar bij de Jeugddrumband WVV'28. Verder liet Manon vandaag weten dat zij in 2020 alweer 30 jaar bij Trajekt is en Sjef 25 jaar als vrijwilliger en beroepskracht. Manon laat weten dat zij het afgelopen jaar ook aan de andere kant van de Maas is gaan werken en nu goed het verschil kan zien tussen daar en hier bij ons. Zij beaamt wat mijn voorganger pastor Bovendeerd ooit gezegd heeft dat het Vrouwenveld een 'voorsprongswijk' is. Hier in het Vrouwenveld, zo constateert Manon, is er veel en een groot aanbod sterke vrijwilligers met een sfeer van we doen het samen. Dat blijkt niet vanzelfsprekend. Mooi kwam het naar voren in de Happy Kids Kerstshow waarin kinderen en vrijwilligers mogen stralen. In de parochie hebben we een bijzonder jaar achter de rug met de inzegening van de Mariakapel op Oostermaas en de ingebruikname van de facilitaire unit in de kerk. Nu staan we voor een voorlopig laatste grote uitdaging: de vernieuwing van de verwarming. De buurtnetwerken van Wijckerveld en Wittevrouwenveld hebben toegezegd te helpen, kan het mooier in 2020?

Samenwerken aan samenwerken.

Pastor Mattie Jeukens ofm

DANK

Voor iedereen die op welke wijze dan ook het afgelopen jaar meegholpen heeft, wil ik van harte bedanken en de hoop uit spreken dat we in 2020 weer op u, op jou mogen rekenen. Zonder mensen gaat het niet, zij zijn de echte rijkdom, mensen die hun handen uit de mouwen steken, mensen die aanhaken als er iets te doen is, mensen die ook, want zonder gaat het niet, financieel bijdragen en mensen die gewoon naar de vieringen komen en zo hun geloof samen willen beleven. Dank, dank, dank.

En natuurlijk dank voor alle goede eindejaar wensen. Als de helft van de wensen uit komt, wordt 2020 een fantastisch jaar.

100 JAAR WYCKERVELD EN WITTEVROUWENVELD

Zoals gezegd zal 2020 in het teken staan van 100 jaar Wittevrouwenveld en Wyckerveld. Het hele jaar door zullen er activiteiten zijn in dit kader. De buurtnetwerken van Wyckerveld en Wittevrouwenveld hebben daarvoor de handen in één geslagen en zij willen de kerk gaan helpen aan een nieuwe verwarming, een mooi symbool voor de warmte in de buurt.

12 JANUARI NIEUWJAARSRECEPTIE EN FEESTELIJKE MIS

Dat alles in het kader van het 100 jarig bestaan. In deze Wegwijs vindt u een inlegvel met een uitnodiging om mee te doen. Alles staat en valt met mensen. **Mensen moeten het doen**: wij zelf dus, iets moois maken van het leven met elkaar.



JAARLIJKSE ACTIE KERKBIJDRAGE

In januari houden de kerken hun gezamenlijke actie voor inkomsten voor hun werk. In de Volgende Wegwijs zullen we er op terug komen. Misschien als overweging de vraag wat de kerk u waard is?

Investeer in de toekomst van uw geloofsgemeenschap

KERK BIJDRAGE

NL28SNSB0858383500

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

Richtbijdrage € 60,- per jaar, maar ieder bedrag is welkom.

Onze parochie heeft toekomst, dankzij uw ondersteuning.

VERWARMING

De reacties op onze actie voor een nieuwe verwarming in de kerk zijn hartverwarmend. Misschien wilt u ons ook helpen met een leuke ludieke actie of een gift. De giften kunnen overgemaakt worden naar **NL11SNSB0861275861**, elke bijdrage is van harte welkom.

Zaterdag 21 december hebben we een prachtige gift mogen ontvangen van Ans en Willy Quaaden van de rijwielzaak op de Akersteenweg 22 bgv hun 25 jarig bestaan van de zaak, een bedrag van € 1000,00, Dank je wel.

GEDOOPT:

Op zondag 15 dec zijn in OLV van Lourdes gedoopt:



Tess Woudstra, de dochter van Roy en Birgit Woudstra – Mulkens en het zusje van Ravi uit Goedendagruwe 5; eveneens is gedoopt:

Dean Kars, de zoon van Frank en Daisy Kars – van Zeijl en het broertje van Julie uit de Ingendaalstraat 20 in Bunde.

Dat de doop van deze kinderen en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

P.S.:

Wie wil, zoekt een mogelijkheid; wie niet wil, zoekt een reden.

OVERLEDEN



Op zaterdag 14 december is thuis overleden aan Atletenbaan 40C Joop Renkers, de partner van Ronald Pellemans, 69 jaar oud. Afscheid hebben we genomen op vrijdag 20 december in OLV van Lourdeskerk waarna Joop te rusten is gelegd op de Begraafplaats Oostermaas. Joop was als vrijwilliger actief in onze parochie, hij was lid van het pastorale overleg en lector. Als het evangelie in het Engels gelezen moest worden dan deed Joop dat met een prachtige dictie. Joop is ook vrijwilliger geweest bij Adelante in Valkenburg, kwetsbare kinderen konden op zijn onvoorwaardelijke steun en hulp rekenen. Joop is ook bestuurslid geweest van het COC in Maastricht. Hij heeft de interreligieuze viering op Roze zaterdag in Maastricht georganiseerd. Joop was een bewogen, sociale, gelovige, gevoelige man met het hart op de goede plaats.

Op vrijdag 13 december is Hein Pasing overleden, 79 jaar oud. Hein is van 1966 tot en met 1972 kapelaan geweest in onze parochie. Hij heeft toen gewoond in de Bauduinstraat. Daar zou hij ooit, toen de pan in brand was gevlogen, de fritespan en alles het raam hebben uitgeworpen. Het afscheid was in de kerk van Spaubeek waar Hein pastoor was tot zijn emeritaat in 2011. Hein zegt zelf op zijn gedachtenisprentje dat hij mag terug zien op een schitterend leven met meer ups dan downs. En, zo zegt hij: "Ik geloof in een God, die liefde is".

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Vrijdag 3 januari

09.00 Eerste Vrijdag, Math Revenich / deken Mathieu Hanneman / Dirk Bakker ofm ivm verjaardag en Henriëtte

Zaterdag 4 januari

19.00 Jean Driessen / Paul Winckers / Lucy van Loo / Miena Koch – Damen / Jo Luijten en Roos Luijten – Damen / Juul Bijlders / Rafi Nzuzi Mpila / Anna van Boxtel – de Groof

Zondag 5 januari **Driekoningen , Openbaring van de Heer**

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Eveline Hindi / 3^e jaardienst Irene Pachen – Stessen / Henri Pachen / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Riet van Wesenbeeck – van Heyst en Jef van Wesenbeeck / Jacobus Biesmans en Anna Biesmans – Brylle / 5^e jrg Jo Somers – Creemers en overige overledenen van de familie / Annie Dreessen / Lily Tonnard, Frans en Pie Geerkens / Clementine Haan / Dirk Bakker ofm

Maandag 6 januari

09.00 Voor de overledenen van de fam. v.d. Broeck – Mandersmit / voor de overledenen van de fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 7 januari

09.00 Woord– en communiedienst

Woensdag 8 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Treeske van der Meulen – Custers

Zaterdag 11 januari

19.00 Marieke Smeets – Custers / Willie Steinbach – Wijtkamp en Woetsie Steinbach / Frans Horsmans / Annie Beckers – Sorge / Herman Steinbach

Zondag 12 januari **Doop van de Heer**

Opening van het feestjaar 100 WVV en Wyckerveld met een feestelijke viering in de kerk OLV van Lourdes en aansluitend Nieuwjaars receptie in het Trefcentrum en presentatie nieuw boek over WVV

10.30 Eveline Hindi / Els Dzon – Frösch / Bel Reneerkens – Swakhoven / André Haustraete / Ria Leclair – Penders / Frans Custers / Miel Verbert / Anja Verbert / Piet Laurensse , Willy Laurensse – Langenegger en Mia den Hollander – Laurensse / Alex Hamers

Maandag 14 januari

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 15 januari

09.00 Liesbeth Remmers – Muller

Woensdag 16 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Oomen

Zaterdag 19 januari

19.00 Mia Meertens – van Es / Corrie Lemmens – van Sloun / Bèr Heugen / Hanny Vleugels – Quax / Jo Horbach / Lambert Last / Laurent Ritchi / Hélène Meens

Zondag 20 januari 2^e Zondag door het jaar

Begin internationale Bidweek

10.30 Eveline Hindi / John Hermans / Jules Janssen / Fieke Rassin / Anton Geraerts en Helena Geraerts – Kolvers / Vic, Vittorio di Maio / Willy Pisters / Breur Moenen / Sjra Jansen

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)





Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl

Bij nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.2 18 januari 2020

KAARS

Steek een kaars aan in het duister
Laat het licht toe in je hart
Maak je handen niet tot vuisten
Streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister
En zaai vrede waar je gaat
Strek je armen uit en luister
Naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister
Eer wat kwetsbaar is en klein
Ga geduldig tot het uiterst
Laat waar jij bent, liefde zijn.





FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

Sorry we missed you

Tussen kerst en oud en nieuw de film "Sorry we missed you" gezien in de bioscoop. Bepaald geen vrolijke kerstfilm. Het gaat over een pakketbezorger die zich kapot werkt. Lange werkdagen, zes dagen per week, alles moet snel-snel-snel, ieder uur is strak gepland en wordt gemonitord. Het busje moet hij zelf kopen en dan de investering terugverdienen van zijn schamele inkomen. De betaling is per pakket en als klanten niet thuis zijn, geen geld. In de thuiszorg waar zijn vrouw werkt, is het al niet heel anders. Beiden werken keihard om het gezin te kunnen onderhouden, maar ondertussen gaat dat gezin eraan kapot. De oudste zoon spijbelt en hangt op straat. De conflicten worden steeds heviger. De baas is onvermurwbaar en een vrije dag om met de zoon naar zijn school te gaan, kan er niet af.

De film speelt in Engeland, maar het had overal kunnen zijn, ook hier. Zelf heb ik een tijdje als postbezorger gewerkt, en ook daar zijn de tijden strak en word je tijdens je route gevolgd door een app. Je kunt er niet genoeg uren maken om rond te komen. Ik sprak ook wel vaker de pakketbezorgers, die lange dagen maakten en altijd gehaast waren, dus ik wist er wel van. Toch deed de film bij mij opnieuw de vraag opkomen: waarom tolereren we dit? We zijn een dolgedraaide maatschappij. Alles draait om geld en iedereen wil alles nú. Wanneer mensen hun pakket niet op tijd ontvangen, bellen ze boos op. En spreken dan iemand van het callcenter die ook met een hoge target zit van maximaal een paar minuten per gesprek en die wel vriendelijk móet blijven, want er wordt meegeluisterd door de baas. De klant is koning...

Alle dingen die de vakbonden in het verleden voor elkaar gebokst hebben, zoals goede arbeidsvoorwaarden, voldoende vrije tijd, voldoende inkomen, worden nu in groten getale omzeild. Een steeds grotere groep mensen moet rondkomen van een of meerdere slechte baantjes. Gelukkig is er wel steeds meer protest. Maar de vakbonden lopen leeg. Toch geloof ik dat we dit weer kunnen keren, als maatschappij. We moeten het samen doen... Dat begint bij het besef dat het zo niet langer kan. En het lijkt erop dat toch steeds meer mensen dat vinden.

De dag na de film werd er bij mij thuis een pakket bezorgd... Ik heb de bezorger een doos chocola gegeven. Er kwam een grote glimlach op zijn gezicht. En hij vloog weer weg. En ik bedacht me dat je niet altijd direct de maatschappij kunt veranderen, maar wel vaker iemand blij kunt maken met iets kleins, een blijk van waardering. Ga ik vaker doen in 2020!

ACTIE KERKBIJDRAGE: GEEF VOOR JE KERK

Help ons alstublieft en geef aan onze parochie. Wij leven van wat u ons geeft. We krijgen niet van Rome, niet van Roermond, niet uit Den Haag, maar wel van wat we in de collecte vinden en wat u ons maandelijks wilt schenken. Help ons.

Investeer in de toekomst van onze parochie:

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

Richtbijdrage € 60,- per jaar, maar ieder bedrag is welkom.

VERWARMING

De reacties op onze actie voor een nieuwe verwarming in de kerk zijn hartverwarmend. Misschien wilt u ons ook helpen met een leuke ludieke actie of een gift, die overgemaakt kan worden naar **NL11SNSB0861275861**. Elke bijdrage is van harte welkom.

NIET EN – OF MAAR EN – EN

We snijden ons zelf in de vingers met maar liefst 2 grote financiële acties. Er is de jaarlijkse actie voor de kerkbijdrage én de actie voor een nieuwe verwarming. Ik hoop dat het niet “en – of”, maar “en – en” wordt. De actie Kerkbijdrage is elk jaar en hopen dat ook jongere mensen mee gaan doen. De actie voor de verwarming is eenmalig. Dit jaar om zo de kerk bij de tijd te krijgen en te kunnen zorgen dat u er straks lekker warmpjes bij zit als u om welke reden dan ook in onze kerk te gast bent.

AANMELDEN VOOR DE EERSTE COMMUNIE

De Eerste Communie is dit jaar 2020 op Hemelvaart 21 mei.

Inschrijfformulieren zijn af te halen op de pastorie Voltastraat 45 of per mail op te vragen via jmpp.jeukens@planet.nl De eerste ouderavond is 4 februari om 19.00 uur in het Trefcentrum. De voorbereidingen beginnen na de Carnaval.

CARNAVALSMIS

Gebruikelijk was de Carnavalsmis 2 weken voor de Carnaval, maar dit jaar is de Carnavalsmis 3 weken voor de Carnaval . We hebben een bijzondere predikant in de persoon van Benoit Wesley, beschermheer van de Drommedarissen. Het lijkt me heel bijzonder worden.

Hij heeft al gevraagd hoelang hij mocht preken. We hopen dat veel Carnavalsverenigingen de weg naar onze kerk weten te vinden.

JUBILEUM

Bij het Theresiakoor is Fransje de Bree op het feest van Drie Koningen gehuldigd omdat zij 12,5 jaar bij het koor zingt.

Bij de uitvaart van Frans Brans op donderdag 9 januari hebben we mogen zien hoe kostbaar het kan zijn om lid van een vereniging te zijn. Frans was lid van de drumband van de Gele Ridders die bij zijn afscheid een vaandelwacht hadden ingesteld en Frans met hun drumband uitgeleide deden.

LOURDESZIEKENVIERING 11 FEBRUARI

De voorbereidingen voor de Lourdes - ziekenviering op 11 februari om 15.00 uur zijn weer begonnen. De nieuwe mooie medailles zijn alweer uit Lourdes aangekomen. We zijn op zoek naar een pakkende predikant. Laurens is al in onderhandeling met de eierboeren om ook dit jaar weer eieren tegen een aantrekkelijke prijs te gaan verkopen voor de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering. Dit jaar zal de viering op een dinsdag zijn. Op 11 februari was het de eerste keer dat Maria in Lourdes aan Bernadette verscheen.

START VAN EEN FRANCISCAANSE BEZINNING

Op elke derde donderdag van de maand, beginnend op 20 februari, willen we een Franciscaanse bezinning houden van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur in de sacristie van OLV van Lourdes. Iedereen is welkom.

GEDOOPT



Op zondag 5 januari is in de OLV van Lourdes gedoopt, Dannah Ojuliwu ,de dochter van Uchenna (Henry) en Veronique Ujuliwu – Ubaghs uit de Vulcanushof 35B

Dat de doop van deze kinderen en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN

Op 24 december is Eugénie Ravesteijn – Milius overleden, 96 jaar oud en de weduwe van Sjeng Ravesteijn. De laatste jaren heeft Eugénie op Scharwijerveld gewoond. Moeder van 2 jongens: Frans en Leon en 1 meisje, Elly. Frans is plotseling overleden aan een hartstilstand. Dat was een hele schok. Het leven van Eugénie is getekend door hard werken. Vroeger heeft zij in weer en wind op de markt gestaan met fruit. Haar afscheid was in het crematorium van Geleen op 31 december.

Op 25 december is Math Meijers overleden, 72 jaar en de echtgenoot van Nel Meijers – Boumans. Zijn afscheid was met een crematie in Geleen op 31 december. Math was een levensgenieter, een hardwerker en een wereldreiziger



Op 25 december is thuis op de Lenculenhof Miep Luckerhof – van de Reep overleden, 92 jaar. Al 72 jaar de echtgenote van Henk Luckerhof. Ouders van 5 kinderen, 2 meisjes, Alida en Wil en 3 jongens: Hennie, Bert en Guido. Zowel Miep en Henk zijn in de Jordaan geboren en toen zij in 1960 naar het Bosscherveld kwamen, is meniggeen komen kijken en luisteren naar hun accent, maar zij zijn helemaal ingeburgerd geraakt in Bosscherveld ,door de parochie en door de reizen die zij met het zangkoor organiseerden. Op 2 januari was het afscheid in de OLV van Lourdes waarna de crematie in Geleen was.

Op 31 december overleed, nadat hij op 30 december de ziekenzalving had gekregen, Harry Pellaers, de echtgenoot van Kiki Pellaers – de Schreven, 81 jaar oud. Zij hebben bijna een leven lang in de Frankenstraat 11 gewoond en zij hadden twee zonen, Jean en Math. Harry is op de Ceramique begonnen als ‘tassen’ maker. Menig kop en schoteltje is door zijn handen gegaan. Hij heeft zich opgewerkt eerst op de Ceramique en later ook de Sphinx tot afdelingschef die het altijd voor zijn mensen op nam. Op 6 januari hebben we afscheid van Harry genomen in de OLV van Lourdes, waarna de crematie in Geleen was.

Op 4 januari overleed thuis op het Hofmeijerplein 35 Frans Brans, 65 jaar na een slopende ziekte. Frans was de echtgenoot van Tineke Brans – Janssen en de vader van Bob. Frans heeft op Nedcar gewerkt, maar ook ooit in Duitsland. Door Bob omschreven als en man die hield van rust, regelmaat en reinheid, maar erg wist te genieten van lekker eten, een goede wandeling en een pot bier op z’n tijd. Frans was net een jaar bij de drumband van de Gele Rijders en hij had er spijt van dat hij daar niet veel eerder bij was gegaan. De Gele Rijders hebben Frans op een bijzondere wijze uitgeleide gedaan, zoals ze ook op een bijzondere wijze een serenade hebben gebracht op 20 november toen hij eindelijk met Tiny trouwde. Zijn afscheid was in het Trefcentrum, waarna de crematie in stilte plaats vond op donderdag 9 januari.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 18 januari

19.00 Liane Louis – Dams / Gertruida Dassen – Veulemans /
Ria Leclair- Penders / Miel Verbert / Frans Kusters / Anja Verbert /
Broeder Sigismund Tagage / Laurent Ritchi / Jack Janssen en de
afgestorvenen van de familie / Mia Meertens – van Es / Corrie
Lemmens – van Sloun / Bér Heugen / Hanny Vleugels – Quax / Jo
Horbach / Lambert Last / Laurent Ritchi / Hélène Meens

Zondag 19 januari

Tweede zondag door het jaar

10.30 Hélène Meens / Margriet Zwackhalen – Dijkema / Nettie Penders –
Medenbach / Corrie Stitzinger / Sjrke en Pierreke / Truus Lahaye –
Thijssen / Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Jo Geron / Albert Geron
en Frans Geron / Eveline Hindi / John Hermans / Jules Janssen / Fieke
Rassin / Anton en Helena Geraerts – Kolvers / Victor di Maio / Willy
Pisters / Breur Moenen / Sjra Jansen

Maandag 20 januari

09.00 Ine Geelen en Diny Wijnen

Dinsdag 21 januari

09.00 Luc Castermans

Woensdag 22 januari

18.30 Rozenkrans

19.00 Wolfgang Keck

Zaterdag 25 januari

19.00 Rafi Mzuzi Mpila / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels, Maria
Goërtz – Vleugels / Corrie Cauwels – v.d.Wiel / Bella Habets –
Bronckers

Zondag 26 januari

Derde zondag door het jaar

10.30 José Pluymen – Clement / Ed Schijlen / 6^e jaardienst Danique /
Lambert Last / Mia Lemmens - Last / Dien Ubachs – Pisters / Theo
Vertommen / Jacques Plusjé en Miets Plusjé - Klaver / Alex Dello

Maandag 27 januari

09.00 Cor Kanters en Anna Patist

Dinsdag 28 januari

09.00 Corrie Coolen

Woensdag 29 januari

18.00 Rozenkrans

19.30 Frans v.d.Meulen en Treeske v.d.Meulen – Custers

Zaterdag 1 februari

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop –Habets / Mia Dingena-Hamelers / Annie Sanders / Frits Schuman / Truus Gense – Daems

Zondag 2 februari

Carnavalsmis Kaarsenwijding

Opdracht van de Heer ; Maria Lichtmis

Eerste weekend van de maand Speciale collecte kerk

10.30 Gerrit Grit en Sylvia Haan - Grit /Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Henk de Baar en Annie de Baar – Biesmans / Margriet Dams – Beckers / Tiny Borghouts – Vrijens

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25,

Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga: op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: ledere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

 Bosch Schoenen Voltastraat 28 Maastricht Oost www.boschmodeschoenen.nl T 043 363 5121 's maandags gesloten en geen koopavond	     DE LOOPSENSATIE en vele andere merken !!!	 MOERGESTEL HOLLAND  
--	---	--



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.3 1 februari 2020

Voetstappen in het zand..

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."



FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

GELOVEN, GEWOON DOEN!

In een gesprek vertelde me ooit iemand dat tegen een oude oom gezegd werd dat die persoon niet meer wist of ze nog wel geloofde. Waarop die oom geantwoord had, "Och geloven moet je gewoon doen".

Geloven moet je gewoon doen. Een prachtig antwoord. Maar ik vergat te vragen wat je dan moet of mag geloven. Toen ik daar verder over nadacht, was het eigenlijk heel eenvoudig. Geloven doe je als je gelooft dat je wordt vastgehouden, dat je niet aan je lot wordt overgelaten, dat God je vast houdt. Dat is alles. God die liefde is, heeft je gemaakt en laat je niet los. Hij geeft wel de ruimte om in vrijheid de weg te gaan die jij denkt dat je moet gaan. Op die weg vertrouw je je toe aan God. Je aan God toevertrouwen is ook aanvaarden dat je hier niet zo maar bent, maar dat jouw bestaan een reden of een zin moet hebben en dat je dus niet leeft voor jezelf alleen. Je eerste taak is om je ouders lief te hebben, ook al zijn ze niet volmaakt. Wie is dat wel trouwens? En ook om van alle familieleden te houden, maar dat niet alleen. Je wordt ook uitgedaagd om van alle mensen te houden, gewoon omdat hij net zo is als jij. We hebben allemaal even veel rechten en plichten. Maar dan begint het hiermee natuurlijk ook wat ingewikkelder te worden als het gaat over rechten en plichten en zo. Voor mij komt dan de kerk om de hoek kijken als de instantie die je wilt helpen om een eerlijk en oprecht mens te zijn. Dat begint dus met geloven dat je wordt vastgehouden en dat jij net als ieder ander er mag zijn. Dat je uitgedaagd wordt om goed te zijn, goed te zijn voor je ouders en goed te zijn voor alle andere mensen, hoe moeilijk en misschien soms zelfs hoe onmogelijk dat lijkt te zijn, omdat die ander je zo verschrikkelijk veel onrecht heeft aan gedaan.

Geloven blijft dus ook vertrouwen houden in de goedheid en de liefdevolheid van het leven. Zelfs als de feiten iets tegenovergestelds lijken aan te geven. Geloven is ook nooit vergeten dat de meeste mensen deugen, zoals de titel aangeeft van een onlangs verschenen boek dat heel populair is. Geloven is aanvaarden dat je uit liefde bent geboren en geroepen bent om die liefde door te geven in je kinderen. En als je zelf geen kinderen hebt, dan kun je toch nog helpen door het goede te doen, zodat anderen ruimte van leven krijgen. Geloof dus maar gewoon.

Het zal jou goed doen.

pastor Mattie Jeukens ofm

SPAAR PLASTIC DOPPEN

Als je er maar genoeg hebt, kun je er best een aardige cent mee verdienen, met de plastic doppen. Het moeten schroefdoppen zijn van hardplastic, dat zijn de goeie . We gaan in de kerk en op de pastorie een inzamelpunt maken voor deze doppen die we verzamelen om te sparen voor de verwarming van de kerk. Doet u mee? Help ons aan zoveel mogelijk hardplastic schroefdoppen in alle maten en kleuren, dat maakt niet uit. **Help ons en spaar ze!!**



ACTIE KERKBIJDRAGE: GEEF VOOR JE KERK

Help ons alstublieft en geef aan onze parochie. Wij leven van wat u ons geeft. We krijgen niet van Rome, niet van Roermond, niet uit Den Haag, maar wel van wat we in de collecte vinden en wat u ons maandelijks wilt schenken.

Help ons.

Investeer in de toekomst van onze parochie:

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

Richtbijdrage € 60,- per jaar, maar ieder bedrag is welkom.

START VAN DE COMMUNIEVOORBEREIDING

Op dinsdagavond 4 februari is in het Trefcentrum de eerste ouderavond. Hiermee start de voorbereiding voor de eerste heilige communie op Hemelvaartsdag 21 mei 2020. Bij deze eerste bijeenkomst hoeven de kinderen niet aanwezig te zijn, dit is om de ouders te informeren en afspraken te maken.

CARNAVALSMIS 2 FEBRUARI

Opeens was alles anders, maar op 9 februari hebben de Drommedarissen hun oudermiddag in het Trefcentrum waar u zich nog voor op kunt geven. De Carnavalsmis is dit jaar 2 februari, niet 2 maar 3 weken voor de Carnaval.

Alles is altijd weer anders dan je denkt ,maar wel met een bijzondere predikant deze keer en dat is **Benoit Wesley**, die zijn licht zal laten schijnen over Carnaval of misschien beter nog over de combinatie van God en humor.

De Carnavalsviering is zondag 2 februari en begint om 10.30 uur.

Van harte welkom

DANK JE WEL

Lucie laat iedereen danken voor alle medeleven, gebed en steun. Wij wensen haar veel sterkte en goede moed om vertrouwen te houden en te herstellen.

VERWARMING

De reacties op onze actie voor een nieuwe verwarming in de kerk zijn hartverwarmend. Misschien wilt u ons ook helpen met een leuke ludieke actie of een gift, die overgemaakt kan worden naar

NL11SNSB0861275861, elke bijdrage is van harte welkom.

ZIEKENVIERING 11 FEBRUARI 15.00 UUR MET BEPPIE

Het was even spannend of Beppie zou kunnen. Maar ze komt ook dit jaar weer haar Ave Maria zingen na de ziekenzegening en handoplegging in de Lourdesziekenviering van dinsdag 11 februari om 15.00 uur.

Aansluitend is er ook dit jaar weer een 'tas' koffie en een stukje vlaai na de viering in het Trefcentrum. Mgr Everhard de Jong zal deze keer de overweging verzorgen.

EIERENACTIE

Ook dit jaar gaat Laurens gelukkig door met de eierenactie, maar hij heeft eerst een teleurstelling moeten verwerken toen bleek dat de eieren dit jaar 2 cent duurder zijn geworden dan vorig jaar. Een tegenvaller. Één ei kost nu 27 cent, maar als je er meteen 30 koopt, dan kosten ze niet 8,10 euro maar dan krijg je ze voor 8 euro! Een koopje! De opbrengst van de eierenverkoop is voor de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering. U kunt nu al bestellen bij Laurens, die trouwens al de eerste bestellingen heeft genoteerd. Bestellen kan ook op de pastorie 043-363 43 48

OVERLEDEN

Jo Clermonts is in de nacht van dinsdag op woensdag 15 januari in zijn slaap, thuis in zijn aanleunwoning bij de Zeven Bronnen, overleden. Daar was hij gaan wonen toen zijn partner Ria Leclair naar de Zeven Bronnen verhuisde. Jo is 55 jaar oud geworden. Jo werkte 4 ochtenden op de boerderij van Monsdaal bij Grubbeveld. Het was zijn lust en leven om te zorgen dat de anderen allemaal een lekkere 'tas' koffie hadden. Daar was de plek waar Jo zich thuis voelde. Maar de laatste maand was hij er niet geweest omdat hij zijn tweede nieuwe heup had gekregen. Die operatie was trouwens, net als de eerste, zeer voorspoedig verlopen. Jo is meer dan 30 jaar samen geweest met Ria. Zij waren aan elkaar gewaagd. Ria is op 18 mei 2017 al overleden. Op maandag 20 januari hebben we van Jo afscheid genomen in het crematorium van Geleen.



Op 1 januari is thuis in zijn woning op het Burgemeestersplein, diaken Berj Asadourian overleden. Hij was diaken van de Armeens Apostolische kerk Surp Karapet. Deze kerk is in de katholieke kerk van Pottenberg actief. Op 1 januari was ook zijn verjaardag. Zo viert hij nu zijn verjaardag in de hemel. Berj is 35 jaar geworden. Er waren wel wat vage klachten met het hart, maar onderzoek had niets op geleverd. Zijn dood is een groot verlies voor zijn familie en vrienden en voor zijn Armeense kerk waar hij diaken was en gezegend met een prachtige zangstem. In de Armeense kerk wordt nog meer gezongen dat in onze katholieke kerk. Overigens zijn de Armeense en katholieke kerk met elkaar verbonden in de erkenning van de doop en van elkaars voorgangers. Een harde slag. Mag Servaas en alle heiligen steun en kracht geven om dit grote verlies te verwerken.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 1 februari

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Mia Dingena-Hamelers / Annie Sanders / Frits Schuman / Truus Gense – Daems

Zondag 2 februari

Carnavalsmis, Kaarsenwijding

Opdracht van de Heer; Maria Lichtmis

<p>Eerste weekend van de maand Speciale collecte voor de kerk</p>

10.30 zeswekendienst Joop Renkers / Gerrit Grit en Sylvia Grit-Haan / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Henk de Baar en Annie de Baar – Biesmans / Margriet Dams – Beckers / Tiny Borghouts – Vrijens / Hedwig de Vree-Hecker

Maandag 3 februari

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey / Hannie Vleugels – Quax

Dinsdag 4 februari

09.00 Woord- en communiedienst
Jan Oomen
Zuster Gemma Govers / Truus Wolters

Woensdag 5 februari

18.30 Rozenkrans
19.00 Helène Meens / Sjuul Bijders / Liesbeth Ammerlaan

Vrijdag 7 februari

Eerste vrijdag van de maand

09.00 Deken Hanneman

Zaterdag 8 februari

19.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Leon Gilissen / Anja Verbert / Gerrit Bos / Jo Luyten en Roos Luyten-Damen / Netta Theunisz-Kerstel / Corrie van de Graaf-de Meyer

Zondag 9 februari

5^e Zondag door het jaar

10.30 Jeanne van Hulst / Leon Genotte / Corrie Cauwels - v.d.Wiel / zeswekendienst Alex Dello / jaardienst Wil van Beek / Vic di Maio

Maandag 10 februari

09.00 Hannie Vleugels –Quax / Kitty Rouvros-Habets / Frits Heusschen

Dinsdag 11 februari

Feest van O.L.V.van Lourdes

Ziekenzegening

15.00 Voor alle zieken van de parochie

Hélène Meens / Truus Wolters / Broeder Mat Paulssen / Broeder Cunibert (Piet van Bree)

Woensdag 12 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Sophie Piters-Arnold / Annie Kanters-Leclair / Theo Heijnen

Zaterdag 15 februari

19.00 2^e jaardienst John Hermans en kleinkind Jules Janssen

Margreet Zwackhalen-Dijksma / Corrie Coolen /
Mia Dingena-Hamelers

Zondag 16 februari

6^e Zondag door het jaar

10.30 Annie Martin – Thans (53 jaar voor de wet getrouwd) / Bèr Haagmans / Theo Vertommen / Rien Halmans – Geisen en overleden familie / ter ere van Maria van Lourdes , H. Antonius van Padua en patroonheilige van Maastricht St. Servatius / Jef Vanwesenbeek en Riet Vanwesenbeek – van Heyst / voor Henny Lambrix i.v.m. verjaardag

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387
17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag- en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.4 15 februari 2020

Licht tegen donker

Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten.
De morgen breekt aan.

Toen de zon aan de slag kon
ging het donker verdwijnen
mocht de aarde verschijnen.
Dat begon met de zon.

Kijk dan en zie maar
maak het licht levend
word zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar.

Karel Eykman





FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

Heilig boontje?

Wat is goed en wat is slecht? Heel lang heb ik gevonden dat daar geen antwoord op is. Opgegroeid in de hedonistische jaren '90: alles kon en mocht, als het maar leuk was. Ik studeerde in de jaren '00. Culturele antropologie. Ik kreeg daar steeds te horen: er bestaat geen goed en slecht, in elke cultuur is het weer anders, alles is relatief. Het haalde de grond onder mijn voeten vandaan, ik kon nergens meer in geloven. De waarheid bestond niet, dus moest je die ook maar niet zoeken. Er zit iets in: het is gevaarlijk als mensen beweren precies te weten wat goed en fout is, in alle omstandigheden. Hitler vond ook dat hij goed bezig was, om maar weer eens het grote slechte voorbeeld erbij te halen. Aan de andere kant kun je het soms instinctief aanvoelen: dit klopt niet wat hier gebeurt. Hier word ik of iemand anders onrechtvaardig behandeld. Hier gaat iemand over grenzen heen. Dit kan echt niet. En dan helpt het niet om op dat moment erbij te bedenken: ach, alles is relatief, wat ik fout vind, vindt een ander misschien goed, en dus is het prima... Dan ben je nergens meer.

Nu ben ik De Louteringsberg aan het lezen. Een oud boek dat toevallig in huis was. Een traag boek zoals ze nu niet meer worden geschreven. Het gaat over een bekering van iemand die later monnik werd, en een bekende, maar in de jaren voordat hij zich bekeerde, leefde hij er maar wat op los. Ook nadat hij eenmaal katholiek geworden was. Zo van: een beetje goed is goed genoeg, je moet het niet overdrijven. Tot een vriend tegen hem zei: het enige wat jij te doen hebt, is leven als een heilige. Dat zette hem aan het denken. En mij ook. Het zit een beetje in onze cultuur- en dat is hier niet anders dan in Rotterdam, waar ik vandaan kom: sloof je niet zo uit, je bent toch geen heilig boontje. Heilig genoemd worden is geen compliment. En mijn associatie met heilig was dan ook: doen alsof je een ont-zet-tend goed mens bent, door goed doen hoog in het aanzien van anderen komen. En dan ondertussen stiekem alles doen wat God verboden heeft, zolang de mensen het maar niet teveel merken, of zolang ze je de hand boven het hoofd houden.

Maar dat is eigenlijk precies het omgekeerde van hoe het bedoeld is...! Eigenlijk is heilig, zoals ik in dat boek lees: steeds in alle kleine dingen in het dagelijks leven proberen te doen wat goed is, ook al vinden alle anderen wat anders, of vinden ze het zelfs belachelijk. En je toch ook steeds afvragen of je nog op het goede spoor zit, niet gaan geloven dat jij precies weet hoe het moet, en wat het beste is voor een ander, omdat jij zo'n goed mens bent, want dan trap je weer in die valkuil... Het is geen makkelijke weg en je bent niet snel klaar. Maar "teveel van het goede" bestaat dus eigenlijk niet.

ACTIE KERKBIJDRAGE: GEEF VOOR JE KERK

Herhaalde oproep: We krijgen niet van Rome, niet van Roermond, niet uit Den Haag, maar wat wel van wat we in de collecte vinden en wat u ons maandelijks wilt schenken. Ik hoorde dat de hondenbelasting in Maastricht 85,00 euro is per jaar kost, dat is 7 euro per maand. Mag er dan 5 euro voor de kerk vanaf, of misschien nog iets meer? We hebben het hard nodig.

Investeer in de toekomst van onze parochie:

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

VERWARMING

De reacties op onze actie voor een nieuwe verwarming in de kerk zijn nog steeds hartverwarmend. Er staat een thermometer in de kerk en die geef aan dat er al meer dan 10.000 euro binnen is! Misschien wilt u ons ook helpen met een leuke ludieke actie. We zijn begonnen met plastic doppen te sparen. Natuurlijk kunt u altijd een gift over maken naar **NL11SNSB0861275861** tav verwarming kerk. Elke bijdrage is van harte welkom.

PALMTAKJES TERUGBRENGEN

Het zou fijn zijn als u de palmtakjes van vorig jaar naar de kerk zou willen brengen voor 26 februari: As-woensdag. De viering voor het Assekruisje begint om 19.00 uur. Op het einde van de viering is er een aardigheidje voor de Hooglustigheden en na de mis gaan we naar het Trefcentrum voor een haring! U bent allen voor de As-woensdagviering uitgenodigd. Het is het begin van de Vasten. Na de uitbundigheid van Carnaval nu de inkeer.

DE COMMUNIEVOORBEREIDING IS GESTART

De aftrap voor de communie was op dinsdag 4 februari in het Trefcentrum. Het was de eerste ouderavond voor de ouders van 22 kinderen die zijn opgegeven voor 21 mei 2020. Ik vond het geweldig, dat niemand bezwaar aantekende tegen de nieuwe aanpak van de communievoorbereiding. Deze is voor de kinderen nu op zondagmorgen van 09.00 tot en met 10.15 uur. Daarna kunnen de kinderen naar huis of gewoon in de kerk blijven, misschien samen met hun ouders om vertrouwd te raken aan de vieringen. De kinderen mogen 2 keer tijdens de mis helpen. Sjef zal ze dan begeleiden. Ook hun ouders worden dan in de kerk verwacht. Zo raakt men het beste vertrouwd met de kerk. Een kwestie van meedoen, dat is de beste voorbereiding.

MIDDAGGEBED IN DE 40-DAGENTIJD

Het is een heel verbond, maar wel deugddoend, zoals ze dat in Vlaanderen zeggen. Het lukt alleen als er enkele mensen bereid zijn het middaggebed mee te dragen en geregeld komen. Het lukt me niet alleen. Elke dag om 12 uur in de Mariakapel vanaf Aswoensdag tot de woensdag voor Witte Donderdag. Wie meldt zich aan om mee te bidden? 043 3634348



EIERENBESTELLEN

Vergeet niet bij Laurens of op de pastorie de eieren te bestellen. De opbrengst is voor een heel goed doel: namelijk de bestrijding van de onkosten voor de koffie en de vlaai na de Lourdesmis:

Bel: Laurens : 06 10911215 of Pastorie 043 3634348

GEDOOPT



Op zondag 2 februari is in de OLV van Lourdes Joe Vranken gedoopt, de zoon van Tim en Bianca Vranken – van Bogaert en het broertje van Jesse uit de Burg. Pijlsstraat 53

Deze doop heeft de krant gehaald omdat die dag: 02 02 2020 een combinatie van cijfers is die je van links naar rechts en van rechts naar links kunt lezen, een dag dat Joden en Christen hetzelfde lezen, ook al begint de een rechts en de ander links. Benoît Wesley maakte ons daarop attent in zijn indrukwekkende overweging diezelfde dag tijdens de carnavalsmis.

Dat de doop van dit kind en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN

Op maandag 20 januari is in Hagerpoort Annie Roijen – Martin overleden 97 jaar oud, maar op 11 januari was haar verjaardag gevierd alsof ze al 100 jaar was, dat wilde zij graag worden. Ze was op, het was goed geweest na die verjaardag, toen zei ze al dat ze moe was. Een prachtige vrouw, ook op haar



hoge leeftijd een stukje Hollands welvaren. Spontaan en hartelijk, vol verhalen met veel humor. Een doorzetter die niet wist van opgeven ook niet toen de onafhankelijkheid ingeleverd moest worden. Haar afscheid was op zaterdag 25 januari in de OLV van Lourdeskerk waarna zij bijgezet is op de begraafplaats Oostermaas in het vertrouwen dat zij nu bij haar man Piet en dochter Miriam is, die haar zijn voorgedaan naar de hemel. Nu zijn ze voor altijd samen.

Eveneens op maandag 20 januari is in het azM Louisa Heister – van der Venne overleden, 92 jaar oud en de weduwe van Antoon Heister. Louisa leek ook onsterfelijk en men dacht dat zij zeker 100 jaar zou worden. Zij kookte altijd voor anderen, breidde sokken voor de halve wereld, kon de beste vlaaien van de hele wereld bakken en zij zat vol verhalen. Louisa deelde wat zij had en kon. Nu is zij weer samen met haar man Antoon, die eigenlijk veel te jong gestorven was. Na de viering op 27 januari in de OLV van Lourdeskerk vond de crematieplechtigheid in Geleen plaats.

In de nacht van maandag op dinsdag 21 januari overleed in het azM Henk van den Boorn, een echte Bourgondiër, maar bovenal Elvis fan met wie hij op Graceland oog in oog heeft gestaan. Muziek was de rode draad in het leven van Henk. Henk was ook een ondernemer, hij hield van handelen en zijn hoogtepunt was de winkel Polonaise, op de plek waar nu de Kunstketel is, hoek Edisonstraat – Frankenstraat. Henk had het hart op de goede plaats en hij genoot van een praatje met deze of gene. In het Wittevrouwenveld heeft hij zich altijd thuis gevoeld. Zijn kleinzoon Henk, die elke week op vrijdag bij hem kwam, maar nu op donderdag omdat hij op vrijdag niet kon, heeft zijn opa gevonden 66 jaar oud. Op woensdag 29 januari hebben we afscheid genomen in OLV van Lourdes waarna Henk met de neus naar de Geusselt, dat wilde hij graag, te ruste is gelegd op de begraafplaats Oostermaas. Op dezelfde dag waarop Johnny Blenco op Oostermaas is begraven.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 15 februari

19.00 2^e jaardienst John Hermans en kleinkind Jules Janssen / Ida Noorlander / Kees Kwanten

Zondag 16 februari 6^e Zondag door het jaar

10.30 Annie Martin – Thans (53 jaar voor de wet getrouwd) / Bèr Haagmans / Theo Vertommen / Rieni Halmans – Geisen en overleden familie / ter ere van Maria van Lourdes,
H. Antonius van Padua en patroonheilige van Maastricht St. Servatius / Jef Vanwesenbeek en Riet Vanwesenbeek – van Heyst / voor Henny Lambrix i.v.m. verjaardag

Maandag 17 februari

09.00 Annie Dreessen / Dien Ubachs –Pisters / Fieke Rassin / Wies Veugen – Wilhelmus

Dinsdag 18 februari

09.00 Anton Berndsen / Bèr Heugen / Jacques Plusjé en Miets Plusjé- Klever

Woensdag 19 februari

18.30 Rozenkrans

19.00 Anna Patist / Cor Kanters / Frits Schuman / Anja Verbert

Zaterdag 22 februari

19.00 Bella Habets – Bronckers / Leon Gilissen / Breur Moenen / Sjra Jansen / Bertien Seegers – Coumans / Truus Lahaije – Thijssen

Zondag 23 februari 7^e Zondag door het jaar

Carnaval

10.30 Frans v.d.Meulen en Treeske v.d.Meulen – Custers / Truus Gense – Daems / Mia Meertens – van Es / Corry Lemmens – van Sloun / Jean en Thea Savelberg – de Jong / Math Revenich

Maandag 24 februari

09.00 Rudie Leclair / Sjuul Bijlders / Sophie Pitors – Arnold / Jan Vale

Dinsdag 25 februari

09.00 Hannie Vleugels – Quax / Ans Frissen – Chapin / Laurent Ritchie / Nel Coumans / Mia Janssen

Woensdag 26 februari Aswoensdag

18.30 Rozenkrans

19.00 Anja Verbert / Dien Remmers – Stuiver / Jan Oomen /Ton Brouns

Zaterdag 29 februari

19.00 20^e Jaardienst Jef Rodolf / Tiny Fehrenbach – Keersemeekers / Jo Luyten en Roos Luyten – Damen / Claire van Ool / Nico Meyers / Lèn Coolen – Reneerkens / Truus Gulikers

Zondag 1 maart 1^e Zondag van de Veertigdagentijd

Eerste weekend van de maand Speciale collecte voor de kerk

10.30 6^e jaargedachtenis Helena Geraerts – Kolvers / Anton Geraerts / Vic-Vittorio Dimaio / Rafi Nzuzi Mpila / Lambert Last / Bèr Habets en Joke Habets – Creemers / Alex Dello / Tiny Borghouts – Vrijens en Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn – Alex Dello



-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM),

P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer 

Xsensible® 

ara
since 1949

Gabor®

MEPHISTO M
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND


Fluchos

durea®



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.5 29 februari 2020

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte midden op straat
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.

Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft





FRANCA

Francisca Callemeijn Franssen

KLEDINGREPARATIE / VERANDERATELIER

Edisonstraat 2a Maastricht

Tel.: 043-6040504 / 06-50540498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043-363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD

Edisonstraat 4

6224 GK Maastricht

Tel.: 043-362 11 76



Tot ziens in het TREFCENTRUM

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06-510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



Schoonheidssalon
Charissa

NIEUWE GEMEENSCHAPPEN: EEN NIEUW ANTWOORD?

Hoezo, wat bedoel je, zult u zich meteen afvragen, hoezo een nieuw antwoord op welke vraag dan en hoezo een nieuwe gemeenschap, wat is dan die oude gemeenschap? Voor het gemak hebt ik even 'de nieuwe gemeenschap' ingevoerd in Google en wat je als zoekresultaten krijgt is komisch. De eerste resultaten gaan over 'echtscheidingen'. Daar wil ik het in ieder geval niet over hebben. Trouwens over de rest ook niet.

Waar ik het natuurlijk over wil hebben, is over wat bij Google geen aandacht kreeg, namelijk de geloofsgemeenschap! Per slot van rekening ben ik een pastor en als één gemeenschap me ter harte gaat dan is het wel de geloofsgemeenschap. Waarom? Omdat we in de kerk zouden moeten oefenen hoe je dat doet een hechte en goede gemeenschap zijn. Maar het gaat niet zo goed, en dat weet u allemaal. Het loopt er in elk geval niet storm, ondanks het feit dat we eigenlijk hier rond de Lourdeskerk aan de Groene Loper, precies midden tussen Wyckerveld en Wittevrouwenveld een hartelijke gemeenschap proberen te zijn. Waar het me nu om gaat, is iets anders. Een boek bracht me op dat idee, omdat beschreven werd hoe de moderne mens eigenlijk een product is van de Verlichting en de Romantiek, de vrijheid en de gelijkheid moeten waargemaakt worden en je moet je gevoel volgen en alles komt dan goed. Maar we zijn de 'maat', de matigheid, het juiste midden vergeten. Mooi om het hier aan het begin van de 40-dagen tijd over te hebben. Matigheid of het juiste midden, of de juiste maat komt uit het Christendom en uit de Grieks-Romeinse filosofie. Nu leven we in een cultuur die eerder mateloos is in alles bijna, maar vooral door het streven naar winst en economische groei. Er is daarom ook geen grens meer op de prijs van bijvoorbeeld een voetballer. Wie het rijkste is kan 'de beste' kopen. Dit is natuurlijk van alle tijden, maar gelovige en waarheid zoekende mensen hebben zich steeds weer hier tegen verzet. Niet geld, rijkdom en macht moet het voor het zeggen hebben, maar God of de waarheid en die krijgen het voor het zeggen waar geluisterd wordt naar wie geen geld, geen rijkdom en geen macht heeft. Daarvoor heb je gemeenschappen nodig om te oefenen in luisteren naar elkaar om zo te leren luisteren naar wat God ons misschien te zeggen heeft. Als verzet tegen de wereld trokken daarom gelovige mensen vaak weg uit de wereld en gingen in kloosters samen wonen. Dat is in het Boeddhisme zo en in het Christendom en zelfs de filosoof Pythagoras had een gemeenschap gesticht. Maar nu heb ik geen ruimte meer dus de volgende keer ga ik verder.

Pastor Mattie Jeukens ofm

MIDDAGGEBED IN DE 40-DAGENTIJD

We hebben het al verschillende keren gedaan in de advent en tijdens de 40-dagentijd, om 12 uur een korte gebedsdienst in de Lourdeskapel van de kerk. Ook dit jaar doen we het weer in de hoop dat mensen mee gaan doen. **Elke dag dus om 12.00 uur , na het luiden van het Angelus**, bidden we de Engel des Heren. We bidden een gedeelte van die grote Psalm 119, welke een grote lofzang is op het Woord, of de Wet van de Heer, onze God. Nog anders gezegd, een lofzang op de Tora, Gods richtingwijzers ten leven. Dit klinkt toch veel mooier dan het woordje 'Wet' of niet? Daarna luisteren we naar de 2 lezingen van die dag en mogen een korte meditatie beluisteren, Met het Onze Vader en een lied sluiten we af. De duur is ongeveer 15 minuten. Kom gewoon een keer mee doen om het te ervaren.

WAT KUN JE DOEN IN DE 40-DAGENTIJD?

Toen het vasten door de kerk niet meer verplicht werd gesteld, werd opeens op andere plekken het belang van vasten ontdekt. Het zou op de eerste plaats gezond zijn om je een tijd te matigen. Het is ook een goede oefening in een mateloze wereld, om je een tijd grenzen te stellen en te zoeken naar de juiste maat en naar de juiste verhoudingen. Jezus roept zijn leerlingen, ons dus op om 3 dingen te doen, dat is: bidden, vasten en delen.

Bidden kun je mooi doen door om 12.00 uur mee te komen bidden. Vasten is je iets ontzeggen, bijvoorbeeld een tijdlang geen alcohol drinken om je zelf te begrenzen en zo je bewust te worden van de echte keuze mogelijkheden.

Delen is iets over hebben voor anderen. Als je minder drinkt of minder eet deze tijd hou je vanzelf wat over om te delen. Mag ik een suggestie doen met aandacht te vragen voor de kerk en haar verwarming?

Natuurlijk blijft ook de Landelijke Vastenactie om aan te geven.

ACTIE KERKBIJDRAGE: GEEF VOOR JE KERK

Help ons alstublieft en geef aan onze parochie. Wij leven van wat u ons geeft. We krijgen niet van Rome, niet van Roermond, niet uit Den Haag, maar wel van wat we in de collecte vinden en wat u ons maandelijks wilt schenken. Help ons.

Investeer in de toekomst van onze parochie:

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

Richtbijdrage € 60,- per jaar, maar ieder bedrag is welkom.

EIEREN BESTELLEN

Vergeet niet bij Laurens of op de pastorie de paaseieren te bestellen.

De opbrengst is voor een heel goed doel: namelijk de bestrijding van de onkosten voor de koffie en de vlaai na de Lourdesmis:

Bel: Laurens : 06 10911215 of Pastorie 043 3634348

VERWARMING

De teller staat op 13.000 euro. De reacties voor de nieuwe verwarming in de kerk blijven hartverwarmend. Misschien wilt u ons ook helpen met een leuke ludieke actie of een gift, die overgemaakt kan worden naar **NL11SNSB0861275861**, elke bijdrage is van harte welkom.

INFORMATIEBIJENKOMST VOOR EEN FRESCOTOCHT

Op dinsdag 10 maart is op de pastorie om 10.30 uur een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in fresco's.

NIEUWE MEDEWERKER VOOR DE ADMINISTRATIE

Op donderdag 20 februari is de laatste officiële werkdag van Phil Przybylak – Lemeer geweest. Phil deed de administratie voor de begraafplaats Oostermaas. Met een feestelijke lunch hebben we Phil mogen uitzwaaien, dankbaar om al het goede werk dat zij heeft gedaan. De opvolger, die we gelukkig gevonden hebben is Rezi Caris. Haar wensen we veel succes. Rezi is van harte welkom en we zijn heel blij met haar. We hopen dat zij, net als Phil, voldoende werk zal hebben. Dat dus niet iedereen voor crematie gaat, maar toch besluit om zich te laten begraven, om terug te gaan naar de schoot van moeder aarde, waar alle leven uit voortkomt en weer naar terug keert, om er te rusten in vrede.

EERSTE COMMUNIE IN NIEUWE OPZET VAN START



De eerste ouderavond is achter de rug. Dat is het startsein voor het begin van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van de kinderen nu dit jaar **Hemelvaart 21 mei 2020**.

ER zijn 23 kinderen aangemeld. De eerste oefenbijeenkomst is op 1 maart en als je een blik op de agenda werpt, zie je dat het een zondag is en dat klopt. De kinderen beginnen om 09.00 uur met Sjef en een verhaal van mij tot 10.15 uur. Daarna mogen ze naar huis op 3 kinderen na die gevraagd worden om te helpen bij de mis van de zondag. Sjef zal er ook bij blijven. Dus de komende tijd zult u steeds 2 of 3 kinderen met Sjef op het altaar zien en dat hoort bij de communievoorbereiding. Ook hun ouders worden dan geacht naar de kerk te komen. Zo willen we de betrokkenheid met de eucharistie en met de mis op zondag vergroten. Per slot van rekening gaat het toch om mee doen in de mis

KOFFIEDRINKEN

Wist u dat we na elke zondagse viering van 10.30, een 'tas' koffie drinken in de kerk. Het is er gezellig en de koffie smaakt goed. Het is ook een mooi ontmoetingsmoment om even bij te praten. Bij de koffie is soms ook wat lekkers. Nu wordt er chocolade verkocht voor de prijs van 5 euro, die naar de verwarming gaat.

29 MAART: LEZING OVER LOURDESKERK

Wat is er bijzonder aan de architectuur van de kerk? Wat is de betekenis van de kerk, vroeger en nu? Welke kansen zijn er voor de toekomst van de kerk? En wat betekent de Groene Loper daarin? Op zondag 29 maart geeft architect Fred Humblé hier een lezing over. U bent van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur in de Lourdeskerk. *Deze lezing is onderdeel van het programma van het 100-jarig jubileum van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. Organisatie van de lezing is in handen van de Vrienden van de Lourdeskerk.*



OVERLEDEN

Op zaterdag 8 februari is op de Zeven Bronnen heel rustig en vredig Els Konings – Krans ingeslapen. Els was de weduwe van Jean Konings. Jean heeft zij 25 jaar overleefd.

Op de Zeven Bronnen kwam zij 15 jaar geleden alweer, omdat ze slecht ter been was, maar de laatste 8 jaar kreeg zij steeds meer last van geheugenverlies omdat zij dementerend was. Een troost misschien omdat 6 jaar geleden haar zoon John overleden is en pas 2 jaar geleden de schoonzoon Peter, de man van haar dochter Marion en de vader van Pascal en Cindy. Toch, ondanks alles, heeft Els ook een goed en mooi leven mogen hebben. Zij heeft zich altijd door liefde gedragen geweten. Heel veel troost heeft zij ook in haar geloof gevonden. Op zondagmorgen kwam zij uit bed, werd mooi aangekleed en ging dan naar de kerk.

Nu hebben we in de Lourdeskerk op zaterdag 15 februari afscheid van Els genomen waarna de crematie in Geleen was.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 29 februari

19.00 20^e Jaardienst Jef Rodolf / Tiny Fehrenbach – Keersemeeckers / Jo Luyten en Roos Luyten – Damen / Claire van Ool / Nico Meyers / Lèn Coolen – Reneerkens / Truus Gulikers

Zondag 1 maart 1^e Zondag van de Veertigdagentijd

**Eerste weekend van de maand
Speciale collecte voor de kerk**

10.30 Rafi Nzuzi Mpila / Lambert Last / Bèr Habets en Joke Habets – Creemers / Alex Dello / Tiny Borghouts – Vrijens en Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / 6^e jaardienst Helena en Anton Geraerts – Kolvers / Anton Geraerts / Vittirio Di Maio / 2^e jaardienst Eveline Hindi

Maandag 2 maart

09.00 Fam. v.d. Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 3 maart

09.00 Woord- en communiedienst Liesbeth Ammerlaan

Woensdag 4 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Theo Heynen

Vrijdag 6 maart Eerste vrijdag van de maand

09.00 Anton Berndsen / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever

Zaterdag 7 maart

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Leon Gilissen / Bertien Seegers – Coumans / Joop Renkers / zeswekendienst Annie Roijen – Martin, Piet Roijen en dochter Miriam Roijen / Sienie Bouvrie (i.v.m. verjaardag)

Zondag 8 maart 2^e Zondag van de Veertigdagentijd

10.30 Hélène Meens / Vic di Maio / ter ere van de H. Maria van Lourdes, de H. Antonius en de patroonheilige van Maastricht St. Servatius / Jan Remmers / Willy Pisters / Sophia Haane – Jongen / Corrie v.d. Graaf – de Meyer / Jo van Munnecom i.v.m. 89^e verjaardag / 20^e jaardienst Martin Huntjens / Eveline Hindi

Maandag 9 maart

09.00 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Netta Theunisz – Kerstel

Dinsdag 10 maart

09.00 Mia Dingena – Hameleers

Woensdag 11 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Hannie Vleugels – Quax

Zaterdag 14 maart

19.00 Jeanne van Hulst / Tiny Fehrenbach – Keersemeekers / Dien Remmers – Stuiver / Bèr Heugen

Zondag 15 maart

3^e Zondag van de Veertigdagentijd

Tochtgenoten mis

10.30 1^e Jaardienst Annie Martin – Thans / Joop Renkers / Jef Vanwesenbeeck en Riet Vanwesenbeeck- van Heyst / 1^e jaardienst Marlène Marie – José Luyten / Maurice Spee / Eveline Hindi

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+**



(azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Yoga

Meditatie

Is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.

(niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.6 14 maart 2020

Nachtgebed

De zachte lucht hangt rond mijn oren
en in haar hangt de zonneschijn.

Ik kan de dingen nu weer horen,
zoals God wil dat ze zijn.

Ik wacht maar tot ik kan luisteren,
dat kan ik beter bij de maan
of als alle dingen verduisteren
om voor de nachtlucht dicht te gaan.

Dan voel ik mijn handen veranderen
tot een breed opgezet
met de vingers aan elkanderen
voltrokken nachtgebed.



Pierre Kemp (1886 – 1967)

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS
Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

Nieuwsdieet

Het nieuws is altijd en overal beschikbaar. Veel mensen hangen aan het nieuwsinfuus. Het leidt vaak tot angst en onrust. Neem nu het coronavirus. Toen dat nog alleen in China was, waren mensen hier al bang. Je ziet beelden van mensen in ruimtepakken, hoort dat mensen in quarantaine zitten. Toen kwam het in Italië. Daarna de eerste gevallen in Nederland. De kienvereniging in Nazareth heeft zelfs voorlopig het kienen al afgelast: er komen vooral ouderen, en ze willen natuurlijk niet dat die ziek worden. Maar als het dichterbij komt, lijkt het vaak ook minder bedreigend. Toen het virus uitbrak net over de grens in Duitsland, bleven de mensen in Sittard er rustig onder: "We zien het wel, komt het hier, dan komt het hier."

We laten ons vaak teveel ophitsen door het nieuws. Grote onderwerpen, waar je vaak zelf niet zoveel aan kan doen. Daarom is het zo bedreigend. Terwijl, als straks iedereen wel iemand kent die het coronavirus heeft, en de een krijgt er alleen verkoudheidsklachten van en de ander griep, dan vinden we het niets bijzonders meer. De mens lijdt het meest, door het lijden dat hij vreest...

Sommige mensen kiezen ervoor om nooit meer het nieuws te kijken en geen krant meer te lezen, omdat ze dan rustiger kunnen leven. Maar het lijkt me toch beter om op de hoogte te zijn, dan kun je ook meepraten en meebeslissen. Alleen is het nergens voor nodig om de hele dag door steeds het laatste nieuws te lezen op je telefoon. Misschien een idee voor de vastentijd, als je toch nog zou willen vasten maar je weet niet waarmee: een nieuwsdieet. Nog maar 1x per dag het nieuws volgen bijvoorbeeld.

Terwijl je nadenkt over die ruimtepakken en dat virus, moet je ondertussen gewoon de boodschappen doen voor het avondeten. Uiteindelijk is het echte leven wel hier en nu. En als je eens rustig om je heen kijkt, hier en nu, zul je zien dat dat een stuk minder bedreigend is dan je denkt. Misschien raak je dan in de rij bij de kassa, in plaats van de laatste coronacijfers te checken, wel met iemand in gesprek. Veel leuker.

Ingeborg Wesdorp

KBO-KOEPELWIJK

Op 19 maart heeft de KBO-Koepelwijk haar algemene ledenvergadering. Deze vergadering is in het Trefcentrum en begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Guus van Egdom komt praten over eenzaamheid en dat dat niet alleen een probleem onder ouderen is, maar ook onder jongeren en dan is het nog meer een taboe. Je kunt vanaf 60 jaar lid worden. Ik vind het een aanrader. Ik heb niet geweten dat het zo leuk kon zijn. Dat heb ik ervaren in de bezinning rondom Omzien in verwondering waarin we met elkaar terug kijken op ons leven.

Je kunt contact opnemen met de voorzitter Nico Becker 06 44 991820 of via kbovzkoepelwijk@gmail.com.

PAASEIEREN TER BESTRIJDING VAN DE ONKOSTEN

van de Lourdesviering op 11 februari. Het is geweldig dat we na de viering van 11 februari ook altijd in het Trefcentrum iedereen een 'tas' koffie en een stukje vlaai kunnen aanbieden. Daar zit wel een prijskaartje aan. Wij vinden dat dat het waard is om elkaar nog even na de viering te ontmoeten. De mensen komen overal vandaan en omdat zij elk jaar komen worden het bekenden en vrienden, die je nog graag even wilt spreken. De eieren kunnen besteld worden bij Laurens Radstaat 06 109 11 215 of je kunt de pastorie bellen 043 3634348. Het zijn de beste eieren van de hele wereld.

29 MAART: LEZING OVER LOURDESKERK

Terug naar vroeger, de betekenis van de kerk nu en de kansen voor de toekomst
Wat is er bijzonder aan de architectuur van de kerk? Wat is de betekenis van de kerk, vroeger en nu? Welke kansen zijn er voor de toekomst van de kerk? En wat betekent de Groene Loper daarin? Op zondag 29 maart geeft architect Fred Humblé hier een lezing over. U bent van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur in de Lourdeskerk.

Deze lezing is onderdeel van het programma van het 100-jarig jubileum van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. Organisatie van de lezing is in handen van de Vrienden van de Lourdeskerk.

PELGRIMSVIERING 15 MAART

Al vanaf 1995 ben ik betrokken bij pelgrimstochten naar Assisi. De eerste 2 jaar in samenwerking met de Franciscaanse Beweging en daarna ben ik 'op mijn eigen' begonnen overigens met goedvinden van de Franciscaanse Beweging.

Ze vinden het jammer dat ik na dit jaar ga stoppen, jammer omdat er geen opvolging is. Maar als je al zo lang pelgrimstochten organiseert en optrekt met mensen, dan maak je ook overlijden mee van oud tochtgenoten. Ondertussen zijn het er zoveel, dat het teveel wordt om alle namen op te noemen. Toch wil ik graag nog enkele namen noemen die vorig jaar overleden zijn. Onze lector Joop Renkers is ook een tochtgenoot geweest. Graag wil ik in verbondenheid dankbaar stil staan bij al de tochtgenoten die zijn overleden. We doen dat tijdens de viering van zondag 15 maart.

VERWARMING

De huidige stand van zaken per 1 maart was 13.774,50 euro, een geweldig bedrag al, mede dankzij een gift van een opbrengst voor een 75^e verjaardag. Dank daarvoor. Misschien wilt u ons ook helpen met een leuke ludieke actie of met een gift, die overgemaakt kan worden naar **NL11SNSB0861275861**.

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

Op zondag morgen komen de kinderen die met Hemelvaart 21 mei dit jaar hun communie gaan doen bij elkaar van 09.00 tot 10.15 uur onder leiding van Sjef. Na de oefenles blijven er 3 kinderen als het ware over om mee te helpen in de viering en hun ouders worden geacht naar de kerk te komen. Sjef heeft dit bedacht en ik vind het geweldig. Het is net alsof er een nieuwe intensiteit in de viering is gekomen. Kom maar kijken,

VEERTIGDAGEN MIDDAGGEBED

Elke dag met uitzondering van zondag is om 12.00 uur een kort middaggebed in de Mariakapel als voorbereiding op Pasen en om ons toe te leggen op bezinning en gebed in deze 40-dagtijd.

ACTIE KERKBIJDRAGE: GEEF VOOR JE KERK

Investeer in de toekomst van onze parochie:

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

Richtbijdrage € 60,- per jaar, maar ieder bedrag is welkom.

GEDOOPT



Op zondag 1 maart zijn gedoopt:

Dyonne Ritzen ,de dochter van Timo en Gracielle Ritzen – Jansen uit de Hofkesstraat 23 in Bunde en Dean Kessels, de zoon van Caspar en Kim Kessels – Lahaije en het broertje van Quinn en Jules (+)

uit de Slackegaard 85 te Maastricht.

Dat de doop van deze kinderen en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN

Op zaterdag 29 februari is thuis aan Onder de Kerk 28 Riet Remmers – Lassouw overleden. De echtgenote van Sjeng Remmers met wie zij 53 jaren lief en leed heeft gedeeld. Samen hebben zij 3 jongens gekregen, Gerrie, Willie en Herman.

Voor Herman heeft Riet altijd extra zorg gehad. Herman woonde op Maasveld en elke woensdag ging ze daar naartoe met Sjeng en ze deden aan alles mee. Riet had een groot hart, zij deelde alles wat ze had. Zij was ook direct en spontaan, de spil van haar gezin en een geweldige oma. Een vrouw uit duizenden. Riet kon ook goed koken. Haar specialiteit was Grieks eten. Met Sjeng ging zij ook minstens één keer per week naar Banneux om kaarsen aan te steken voor al haar dierbaren, maar ook om kaarsen te halen en uit te delen. Bij Maria, ook een moeder net als zij vond zij troost. Zij is ook 4 keer in Lourdes geweest, een keer samen met mensen van Maasveld en natuurlijk met Herman. Op donderdag 5 maart hebben we afscheid genomen in een overvolle OLV van Lourdeskerk met ontzettend veel bloemen waaronder als ereteken het aureool van de Engel van Maastricht, uit dankbaarheid. Riet is te rusten gelegd op de algemene begraafplaats Oostermaas.



Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 14 maart

19.00 Jeanne van Hulst / Tiny Fehrenbach – Keersemeekers / Dien Remmers – Stuiver / Bèr Heugen

Zondag 15 maart 3^e Zondag van de Veertigdagentijd

Tochtgenotenmis

10.30 1^e Jaardienst Annie Martin – Thans / Voor alle overleden tochtgengen van de Stichting Franciscaanse Voettochten / Joop Renkers / Jef Vanwesenbeeck en Riet Vanwesenbeeck- van Heyst / 1^e jaardienst Marlène Marie – José Luyten / Maurice Spee / Eveline Hindi / George van Loo i.v.m. verjaardag

Maandag 16 maart

09.00 Joop Renkers (i.v.m. verjaardag, 70 jaar)

Dinsdag 17 maart

09.00 Jeanne Vleugels – Quax

Woensdag 18 maart

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen

Zaterdag 21 maart

19.00 Bella Habets – Bronckers / Leon Gilissen / Sjra Jansen / Jo Horbach

Zondag 22 maart **Halfvasten**

4^e Zondag van de Veertigdagentijd

10.30 Zeswekendienst Thei Douven / Bèr Haagmans / Alex Dello / Anna van Boxsel – de Groof / Nico Meyers / 12^e jaardienst Bertha Vroegop, en haar peettante Bertha Burkard – Drinkwaart / Jo Haine / Dien Ubachs – Pisters

Maandag 23 maart

09.00 Ans Frissen – Chappin / Jo Munnecom / Nel Coumans /
Mia Janssen / Gerrie Coolen / Jacques Plusjé en Miets Plusjé – Klever

Dinsdag 24 maart

09.00 Mia Meertens – van Es

Woensdag 25 maart **Maria Boodschap**

18.30 Rozenkrans

19.00 Jan Oomen / Claire van Ool / Jan Vale / Anja Verbert / Miel verbert

Zaterdag 28 maart

19.00 Mia Dingena – Hamleers / Frits Schuman / Gerrit Bos /
Truus Lahaye – Thijssen

Zondag 29 maart **5^e Zondag van de Veertigdagentijd**

10.30 Bertien Seegers – Coumans / Jo Geron / Lèn Coolen – Reneerkens /
Miep Luckerhof – van de Reep / Frans Dizy en kleindochter Esther /
Laurent Ritchi

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+**



(azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**BUURTBRÖK
SACRISTIE OLV VAN LOURDES**

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

**Yoga
Meditatie**

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.

(niet in juli en augustus: vakantie)



NIEUW Yogalessen iedere donderdagmorgen van 9.45u tot 10.45u in het Trefcentrum van het Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4.

Alle lessen t/m 9 juli, € 3,50 per les.

Maximaal 15 personen.

Aanmelden en info: 06 42663848 of yogaenzomaastricht@gmail.com

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara Gabor
since 1949

MEPHISTO
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND

Fluchos

durea



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm Voltastraat 45, tel.: 043-363 43

Jaargang 70 nr.7 28 maart 2020

Als ik 's avonds wil slapen, zie ik foto's
en gezichten rondzweven in mijn verbeelding.
Mijn ziel gaat naar mijn land om het me te vertellen.
Hoe de muren rood werden.
Hoe de straten van onze stad bebloed werden.
Mijn ziel sprak met me over de kinderen, vrouwen,
vogels, vlinders en een tuin waar we vroeger plezier
hadden.
Het zweeft in de straten over de bergen
en rond elk stukje aarde.
Mijn ziel omhelst de kerken en moskeeën van onze stad.
Het ademt de parfum van Jasmine Damascene in.
Het vliegt in de lucht met de zwermen vogels
van onze trieste stad.
Het vertelt me hoe de wolken aan de hemel
van onze stad zwart werden.
Mijn ziel zweeft in de steegjes van onze stad, hoort de
stemmen en het gekreun van een volk dat wegwijnt in
detentiekampen.
Mijn ziel kust de handen van mijn vader en mijn moeder
en keert terug om me verhalen te vertellen.
Mijn ziel keert 's morgens terug
naar mijn lichaam om het mij te vragen.
Wat is dit? Wat is er gebeurd?
Hoe is mijn land een tragedie geworden?
Vraagt me maar ik heb geen antwoorden.
Mijn ziel vraagt mij hoe de wereld in een staat van stilte
kan blijven na wat de handen van dictators hebben
gedaan.

Hasan Jomaa

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS
Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

PERSBERICHT SECRETARIAAT Nederlandse Bisschoppen: Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen. Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams

Missen, doop en uitvaart

De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor. Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is. Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

KERKEN OPEN om te bidden en als blijk van naastenliefde

Zo lang de maatregelen in verband met het coronavirus nodig zijn en er ook voor de katholieke kerken verschillende maatregelen gelden, nodigen de bisschoppen gelovigen uit om voor te bidden naar de kerk te komen. In kerken waar het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld voor aanbidding, wordt de gelovigen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank.

De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze manier kan het gebed des Heren ("*geef ons heden ons dagelijks brood*") een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen.

Daarom blijft onze Mariakapel open van 09.00 tot en met 13.00 uur. Levensmiddelen voor de voedselbank kunnen afgegeven worden op de pastorie Voltastraat 45

GEESTELIJKE COMMUNIE

*"er zal een uur komen, ja het is er al,
dat de ware aanbidbers de Vader zullen aanbidden
in geest en waarheid" (Joh 4:23)*

Gebod bij de geestelijke communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Deze geestelijke communie is geen sacrament maar "*de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacrament mocht worden gegeven, ook als dit niet mogelijk is, ontvangen de genade van het Sacrament naar de maat van hun verlangen en gesteltenis*" (Johannes Tauler).

KRUISWEGSTATIES KOMEN TERUG

Wanneer komen de Kruiswegstaties terug, waar zijn ze? Waarom zijn ze weg? Op hun plek hangen prachtige foto's van de lichtschrijver Herman Wijler die op een eigenzinnige wijze een verbeelding willen zijn van het eerste hoofdstuk van eerste boek Genesis in de Bijbel, dat vertelt over de wording van hemel en de aarde en van de mens. Bijna zwart wit, maar toch niet, want ook kleuren breken door, soms broos en kwetsbaar in onze schepping waarin verleiding met de appel nooit ver weg is.

Herman heeft een bijzondere techniek als lichtschrijver ontwikkeld waardoor zijn beelden als vanzelf bezinnend worden.

Helaas toch ook moeten ze nu weer plaats maken voor de kruiswegstaties die we nodig hebben om ons te bezinnen op het lijden en de dood van Jezus, dat andere grote mysterie.

FRANCISCAANS MAASTRICHT – FRANCIAAANS HASSELT 18 APRIL 2020 i.v.m. Corona afgelast evenals Vezelaytocht

VERWARMING

De reacties op onze actie voor een nieuwe verwarming in de kerk blijven hartverwarmend. Misschien wilt u ons ook helpen met een leuke ludieke actie of een gift, die overgemaakt kan worden naar **NL11SNSB0861275861**, elke bijdrage is van harte welkom.

GEDOOPT



Op zondag 15 maart is in Onze Lieve Vrouw van Lourdes gedoopt Julia Storms, de dochter van Ashwin en Romy Storms – Brüll van de Pastoor Mulkenshof 27

***Dat de doop van dit kind en opname in de geloofsgemeenschap ons
allemaal tot zegen mag zijn***

OVERLEDEN



Op 4 maart overleed op 83 jarige leeftijd in Larissa José Wolfs - Colbers, de echtgenote van Leo Wolf, en de moeder van Philippe en Marco en de oma van Melvin, Isa en Cas. Op 11 maart hebben we afscheid genomen in het Crematorium in Geleen. De laatste jaren zijn niet gemakkelijk geweest voor José. Maar zij heeft nooit geklaagd, zij bleef altijd alles over hebben voor anderen. Het bijzondere van José was dat zij nog van niets iets kon maken, zoals prachtige kerststukjes voor de hele familie of overheerlijke wafels met alle feestdagen.

Vermoedelijk heeft zij dit van haar moeder geleerd tijdens die crisis- en oorlogsjaren die ook op José een diepe indruk hebben gemaakt. Verspilling, vooral van eten, vond zij vreselijk. Haar grootste geluk was dat het haar kinderen en kleinkinderen goed ging. Daar was zij dankbaar voor en trots op. Op 8 maart overleed in het azM Peter Pieters 72 jaar oud en pas 10 maanden weduwnaar van Annelies Gardeneers. Het leven heeft Peter niet mee gezeten. Heel vroeg na hun trouwen moesten zij hun zoontje John-Paul afgeven en daarna zijn er geen kinderen meer gekomen. Het leven kreeg zijn zin in werken en op vakantie gaan. Maar op een gegeven moment kreeg Peter, die een verstokte roker was en zijn eerste baan in een tabaksgroothandel had, last van COPD. Met zijn 2 andere broers heeft hij op de KNP gewerkt totdat de COPD zijn tol ging eisen. Op 16 maart hebben we in de kerk OLV van Lourdes afscheid genomen, waarna de crematie in familiekring plaats vond in Eijsden. Nu is Peter weer bij zijn Annelies.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

**Allen te volgen via: [www,kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)
of zie de link op onze website: www.kerkmnou.nl**

Zaterdag 28 maart

19.00 Mia Dingena – Hameleers / Frits Schuman / Gerrit Bos /
Truus Lahaije – Thijssen

Zondag 29 maart 5^e Zondag van de Veertigdagentijd

10.30 Leon Genotte / Bertien Seegers – Coumans / Jo Geron / Lèn Coolen –
Reneerkens / Miep Luckerhof – van de Reep / Frans Dizy en
kleindochter Esther / Laurent Ritchi

15.00 Lezing over de Lourdeskerk afgelast ivm Corona

Maandag 30 maart

09.00 Ine Geelen / Diny Wijnen

Dinsdag 31 maart

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 1 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Frans en Treeske van der Meulen – Custers

Vrijdag 3 april Eerste vrijdag van de maand

09.00 Voor de Coronaslachtoffers

Zaterdag 4 april

19.00 Rafi Nzuzi Mpila / Vic di Maio / Tiny Fehrenbach – Keersemeekers /
Hannie Vleugels – Quax / Truus Gense – Daems / 8^e jaardienst Jo
Leenders – v.d. Brink, Jo Leenders en Fieneke Leenders – Hoenen

Zondag 5 april Goede Week, Palmzondag

1^e Zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Bèr Habets en Joke Habets – Creemers / echtlieden Thewissen – v.d.
Meer, Nico Thewissen en kleinkind Esther Dizy / Luzia Smits – Croë /
Tiny Borghouts – Vrijens en Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Greet
Braeken – Bausch 3^e jaardienst en Martin Braeken

Maandag 6 april

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 7 april

09.00 Fieke Rassin

Woensdag 8 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Frans v/d Meulen en Treeske v/d Meulen-Custers

Donderdag 9 april Witte Donderdag

19.00 uur voor alle overleden priesters van het bisdom Roermond en van
de Provincie van de Nederlandse Franciscanen

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag

15.00 Kruisweg

Zaterdag 11 april Stille Zaterdag

21.00 Paaswake

Math Revenich / Jean en Thea Savelberg – de Jong / Overledenen van de fam. Steps - Colaris / Alex Hamers / Ernst Spronken / George van Loo

Zondag 12 april

Hoogfeest van Pasen

Verrijzenis van de Heer

10.30 Hélène Meens / Alex Dello / Annie Martin – Thans / Margriet Dams – Beckers / Henk de Baar en Annie de Baar – Biesmans / zuster Gemma Govers / Truus Wolters / Zuster Clementine Haan / Dirk en Piet Bakker / pastoor Hans Jötten

Maandag 13 april

Tweede Paasdag

10.30 Ter ere van het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria voor de overledenen van de familie Dols – Frijns en Jeukens Frijns / Guus en Jeanne Aelfers – Keulers / zuster Josepha Cornelia Keulen / Elly Keulen – Vaessen / Noël Keulen / Arthur Keulen / Jeanny Rijcken – Keulen

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+**



(azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga

Meditatie

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.

(niet in juli en augustus: vakantie)



NIEUW Yogalessen iedere donderdagmorgen van 9.45u tot 10.45u in het Trefcentrum van het Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4.

Alle lessen t/m 9 juli, € 3,50 per les.

Maximaal 15 personen.

Aanmelden en info: 06 42663848 of
yogaenzomaastricht@gmail.com



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm Voltastraat 45, tel.: 043-363 43

Jaargang 70 nr.8 10 april 2020

Ik geloof met heel mijn hart
dat Gij, God, in deze moeilijke tijden
zo dicht bij ons zijt, dat wij U niet kunnen zien.
Het zit in uw DNA
altijd weer geraakt te worden
door het lijden van ieder mens.
Onbewogen kunnen blijven is U niet gegeven.
Een vreemd gebrek is dat,
dat ons de zekerheid schenkt
dat het uw armen zijn
die wij vermoeden om ons heen.
Onze onmacht heft Gij niet op.
Gij vult ze met uw nabijheid.
Gij zwijgt niet,
Gij zoent ons.
Sinds uw Zoon op zijn eentje
zijn kruis droeg hebt Gij gezworen
dat dit nooit meer zo zal zijn.
In elk kruis van eenzaamheid
van afscheid nemen,
van onmogelijke vragen,
van verwarring,
van slapeloosheid,
van koorts, van dood,
verbergt Gij U tot wij U daarin toelaten.
Gij heft het lijden niet op,
maar uw liefde kan het niet hebben
dat wij daarin zonder U zouden zijn.

Prachtige tekst van Erik Galle

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS
Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

THUIS

Het land, en heel de wereld zelfs, is in de greep van het coronavirus. Los van degenen die in de vuurlinie zitten, zelf in het ziekenhuis liggen of daar werken, heeft het een grote impact op het leven van iedereen, nu alles stilligt, en iedereen die thuis kan werken, thuis werkt. Het maakt veel uit hoe de thuissituatie is: wie alleen is voelt misschien nog meer de muren op zich afkomen en wie kinderen heeft weet misschien niet meer hoe ze hen elke dag opnieuw bezig kunnen houden. Daarnaast is het voor sommige mensen van nature makkelijker om met deze situatie om te gaan dan voor andere.

Sommigen zijn bang en durven de deur niet meer uit, alleen snel even naar de winkel sjezen en dan weer terug. Steeds het nieuws kijken. Ze weten niet hoe ze de tijd door moeten komen nu ze geen werk of activiteiten meer hebben buiten de deur.

Anderen zeggen juist: "Ik kom nu eindelijk toe aan dingen die ik altijd nog wou doen". Het huis poetsen, naaien, puzzels van 40.000 stukjes maken, lezen, koken, films kijken. Elke dag even naar buiten (dat mag namelijk wél! ,mits op 1,5 meter afstand van anderen). Ze kunnen zichzelf goed vermaken. Ik wens iedereen toe om er op deze laatste manier mee om te kunnen gaan.

Er zijn talloze dingen die je nog wel kunt doen en daarnaast is even nietsdoen ook goed. Mensen die het druk hebben verlangen vaak naar vakantie: "Hééérlijk even helemaal niets". Nu kan dat gewoon. En de zon schijnt nog ook. Het is ook niet erg om je af en toe niet goed te voelen. Bang te zijn of verdrietig. Dat is oké. Het hoort bij het leven, maar laat het je niet overheersen. Pak jezelf weer bij elkaar en bel iemand op bijvoorbeeld. (Als je geen idee hebt wie je zou kunnen bellen, mag je mij bellen). Hopeloze dagen die uitlopen in depressie zijn níet oké en ook niet nodig. Of bedenk wat je nu voor een ander zou kunnen doen. Opbellen, kaartje sturen, boodschappen voor de deur zetten als het nodig is. Een ander helpen werkt vaak nog het best om jezelf beter te voelen. Het is toch eigenlijk mooi dat dit zo werkt? Veel mensen doen het gelukkig ook in deze crisistijd. Voor iedereen die dit leest: veel gezondheid, hoop en vertrouwen! Deze tijd gaat voorbij!

Ingeborg Wesdorp wijkpresentie2@gmail.com 06-13977845

ALLES IS ANDERS: VIERINGEN MET PASEN

Pasen zonder mensen in de kerk. Het is ondenkbaar en toch zal het zo zijn dit jaar. Gelukkig kunnen we gebruik maken van de moderne media van Internet. Alle vieringen met Pasen houden we en zenden we uit via www.kerkdienstgemist.nl of je kunt meteen inloggen door aan te klikken op onze parochie website van www.kerkkomnou.nl Alle vieringen kun je volgen en je kunt zelf alle vieringen nog een half jaar terug zien. Voor mij is het soms wel confronterend, vooral als ik me hoor zingen.

Belangrijke vieringen komende tijd:

Paaswake, zaterdagavond 11 april om 19.00 uur

Paaszondag, 12 april met de mis om 10.30 uur

Tweede Paasdag, 13 april eveneens de mis om 10.30 uur

Als je gaat kijken, zo blijkt, helpt het om in de sfeer te komen als je bij je PC of tablet ook een kaars aansteekt. Zo wordt je ook aangestoken door Licht in de morgen, dat vroegtijdige licht waarin we allemaal staan, koud soms en ongeborgen, maar ook door dat licht overdekt en aangevuurd, opdat we niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn. Vaderlijk licht zelfs om te zien waar we waardig leven mogen om dat mooie Lied aan het Licht aan te halen.

ACTIE KERKBIJDRAGE: GEEF VOOR JE KERK

Ook wij als parochie hebben geen inkomsten meer.

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500

parochie OLV van Lourdes Maastricht met uw naam en adres

GEEN EIARENACTIE

He was onverantwoord om nog in de Goede Week de straat op te gaan en eieren bij de mensen thuis te bezorgen en daarbij ook nog geld moeten aan nemen voor de betalingen. Voor de bezorgers zijn de risico's te groot met het oog op Coronavirus. Het is heel jammer, want met de opbrengst van de eierenactie konden we de koffie en de vlaai sponsoren die we in het Trefcentrum de mensen konden aanbieden na de Lourdes – ziekenviering op 11 februari. Jammer, het is niet anders. Laurens en Miets en alle vrijwilligers toch dank je wel voor al die jaren dat jullie met de eieren in de weer zijn.

Nu volgend jaar.

JEUGDWERK VERSUS CORONA (bericht van Sjef)

Het zijn vreemde tijden. De Corona pandemie treft ons allemaal. De regels en richtlijnen worden telkens opnieuw herzien en we worden beperkt in onze vrijheid. Vooral jeugd heeft moeite om binnen te blijven. Op pleintjes zie je jeugd verzamelen, liggend op een grasveld, voetballend op het pleintje of fietsend door de wijk. Toch wordt het in de loop der tijd steeds rustiger, want langzaam aan realiseren we ons dat we misschien toch de richtlijnen in acht moeten nemen. Gelukkig doen veel gezinnen dat en zien we steeds minder jeugd op straat. Laten we de ernst van deze situatie in acht nemen en er samen voor zorgen dat we deze corona periode snel achter ons kunnen laten. De scholen zijn dicht en de jeugd is dus veel op het thuisfront aangewezen. De streamingsdiensten als Videoland en Netflix doen goede zaken. Televisie kijken leek een ouderwetse activiteit maar is in deze tijd populairder dan ooit. De kijkcijfers schieten omhoog, radio zorgt voor ontspanning met heerlijke muziek, sociale media als Facebook en Instagram zijn nog belangrijker dan ooit. En die laatste daar speelt het jeugdwerk uitvoerig op in. Nu de groepen en clubs stil liggen en de jeugd thuis moet blijven is er naast een stuk huiswerk vanuit school ook behoefte aan ontspanning. Even een leuke quiz, een raadsel of lekker interactief meedoen. Daar speelt het jeugdwerk van Trajekt op in. Elke dag is er een quizvraag tijdens de Smiley-Race waar jeugdigen, een educatieve en actuele quizvraag krijgen voorgelegd, waarmee smiley's te verdienen zijn. Op dinsdag houden we live een interactieve spelshow met veel grappen en grollen en op vrijdag is er een kennisquiz waar jeugd aan kan meespelen met hun mobieltje of via de laptop. In de middag is er een rubriek "lekker bezig" met knutseltips voor thuis en in de ochtend "Thuis op stellen" met een opdracht die je thuis kunt uitvoeren met alle gezinsleden. Tevens ontvingen ruim 750 kinderen een Thuis-Werk-Boekje waarmee ze zich thuis kunnen vermaken met leuke kleurplaten, raadsels en puzzels. Ook proberen we ouders in dat boekje tips mee te geven over hoe ze met hun kinderen kunnen praten over het coronavirus zonder ze bang te maken. Ook gaan elke dinsdag en vrijdag een aantal jeugdwerkers de straat op, om de jeugd die zich toch op straat begeeft, op te zoeken om op gepaste afstand met hen het gesprek aan te gaan over corona en hoe ze daarin het beste kunnen handelen. Heel informatief van aard. Kortom het klinkt vreemd maar het jeugdwerk is nog steeds volop in beweging. Al verlangen we weer heel erg naar de ouderwetse clubavonden en ontmoetingsactiviteiten. Een bijzondere tijd waarin vrijheid ineens een heel opmerkelijk begrip wordt en we ons realiseren dat we afhankelijk zijn van elkaar. Pas goed op je zelf en anderen. Wil je weten wanneer alles wordt uitgezonden? Kijk op www.trajekt.nl of www.happykidsclub.nl

OVERLEDEN



Op 28 maart overleed in het azM Miel Lardenoije, de man van Annie Frissen, bijna 57 jaar zijn zij getrouwd geweest. Al die tijd hebben ze in de Dagobertstraat 90 gewoond. Miel is 82 jaar geworden. In zijn werkzame leven was Miel metselaar. De laatste jaren kreeg hij veel last van zijn benen, die wilden niet meer zo goed. En als het lopen niet meer gaat dan wordt de wereld klein. Die wereld was niet zo heel groot geweest, omdat Miel ooit een auto heeft gehad, Annie reed trouwens ook niet. Zij kwamen overal waar ze wilden komen met de fiets. Miel zelf was misschien niet altijd de gemakkelijkste, maar hij had Annie die voor hem gezorgd heeft een leven lang en is zo niets te kort gekomen. Op woensdag 1 april hebben we afscheid van Miel genomen in Geleen in het Crematorium.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Vrijdag 3 april Eerste vrijdag van de maand

09.00 Voor de zielen in het vagevuur

Zaterdag 4 april

19.00 Rafi Nzuzi Mpila / Vic di Maio / Tiny Fehrenbach – Keersemeekers / Hannie Vleugels – Quax / Truus Gense – Daems / 8^e jaardienst Jo Leenders – v.d. Brink, Jo Leenders en Fieneke Leenders – Hoenen / Jaargedachtenis 3^e Truus Wolters

Zondag 5 april Goede Week, Palmzondag

1^e Zondag van de maand Speciale collecte voor de kerk

10.30 Bèr Habets en Joke Habets – Creemers / echtlieden Thewissen – v.d. Meer, Nico Thewissen en kleinkind Esther Dizey / Luzia Smits – Croë / Tiny Borghouts – Vrijens en Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Greet Braeken – Bausch 3^e jaardienst en Martin Braeken / Annie Vandewall – van Lijf

Maandag 6 april

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 7 april

09.00 Fieke Rassin

Woensdag 8 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Boeteviering en eucharistie

Ine Geelen / Diny Wijnen / Maurice Leutenis / Frans van Lieshout

Donderdag 9 april Witte Donderdag

19.00 Viering van het Laatste Avondmaal
voor alle overleden priesters van het bisdom Limburg / alle overleden
priesters van de Nederlandse provincie van de Franciscanen

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag

15.00 herdenking Jezus lijden en dood met de Kruisweg
voor alle lijdende mensen

Zaterdag 11 april Paaswake

19.00 **Met het nieuwe licht en de zegening**
van het water vieren we de opstanding
zuster Gemma Govers / zuster Clementine Haan / Truus Wolters / Leon
Prikken / Koen Meens / broeder Cunibert Piet de Bree / broeder Math
Paulssen

Zondag 12 april Hoogfeest van Pasen

10.30 **feestelijk Hoogmis van Pasen**
Hélène Meens / Alex Dello / Annie Martin – Thans / Margriet Dams –
Beckers / Henk de Baar en Annie de Baar - Biesmans

Maandag 13 april Tweede Paasdag

10.30 nogmaals Pasen
Onbevlekt hart van de H. Maagd Maria / Overledenen van de fam.
Jeukens – Frijns / Overledenen fam. Dols – Frijns / Overledenen fam.
Aelfers – Keulers / Elly Keulen – Vaessen / Noël Keulen / Arthur Keulen
/ zuster Josefa Cornelia Keulen, tant Lies

Dinsdag 14 april

09.00 Mia Dingena - Hameleers

Woensdag 15 april

18.30 Rozenkrans
19.00 Eucharistieviering
Hannie Vleugels - Quax

Zaterdag 18 april

19.00 niet in Hasselt maar in Maastricht ter intentie van het H.Paterke van
Hasselt / Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Jo Horbach / Ans
Frissen - Chappin

Zondag 19 april Beloken Pasen

10.30 Hoogmis
Joop Renkers / Jef Vanwesenbeeck en Riet Vanwesenbeeck – van Heijst
/ Jo Haine / Laurent Ritchi

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK
SACRISTIE OLV VAN LOURDES

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga
Meditatie

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.

(niet in juli en augustus: vakantie)



NIEUW Yogalessen iedere donderdagmorgen van 9.45u tot 10.45u in het Trefcentrum van het Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4.

Alle lessen t/m 9 juli, € 3,50 per les.

Maximaal 15 personen.

Aanmelden en info: 06 42663848 of
yogaenzomaastricht@gmail.com

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara Gabor
since 1949

MEPHISTO
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND

Fluchos

durea



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.9 25 april 2020

PAASHYMNE

Regina coeli,
laetare, alleluia
Quia quem meruisti
portare, alleluia,
Resurrexit,
sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis
Deum, alleluia.

**Koningin des hemels,
verheug u, alleluja.**

**Omdat Hij, die gij waardig
geweest**

**zijt te dragen, alleluja,
Verrezen is,**

**zoals Hij gezegd heeft, alleluja,
Bid God voor ons,
alleluja.**



Dit lied wordt in de kerk elke dag minstens 1x gezongen tot en met Pinksteren, dan is de Paastijd voorbij en komt de tijd van hen die de Geest hebben!

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS
Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

PASEN.... MAAR DAN ANDERS.....

De wereld staat op de kop en sinds maart is alles anders. De coronacrisis houdt ons allemaal bezig, maakt ons bang, maakt mensen eenzaam en het voelt soms een beetje uitzichtloos.

En toen werd het ook nog eens Pasen. Normaliter deelt Mattie op 2e paasdag zijn- inmiddels -beroemde- advocaatje -met slagroom uit. "Weet iemand een creatieve oplossing", vroeg hij en plots viel alles samen. Als de mensen niet naar de kerk kunnen komen, dan draaien we het toch gewoon om, dacht ik ?

De mama's van de Kunstketel wilden wel koekjes bakken. De Happy kids kregen het voor elkaar om voor een 30-tal ouderen toch nog palmpaasjes te maken. Daniel Speek, die een thuis-bakkerij heeft in de kelder van de Maris Stella, stond op 2e Paasdag al om 5 uur paasbroodjes te bakken. Een aantal collega's sloten zich aan, de Quiet, het sociaal team, de studenten van Match. Collega Jeroen kreeg paaseitjes en koekjes van diverse winkeliers en bedrijfjes uit de buurt. En zo konden we troost pakketjes uitdelen aan bewoners om ze een hart onder de riem te steken. Het ging niet om de inhoud van de pakketjes maar om even te weten dat we aan ze denken. En wat dat betreft kun je je geen mooiere inhoud bedenken!! De volgende reactie was er eentje uit duizenden: Mia is verpópzak !!!! Wat een verrassing. Zoenne Paose hob iech nog noets gehad. Kin niks anders zegke es BEDAANK. En vervolgens werden de paaseitjes met de buurman gedeeld. Hoe mooi is dit ? Is dit niet DE BETEKENIS van Pasen ? Allemaal samen, spontaan, een beetje aandacht voor elkaar en het hoeft niet groot te zijn. Het grote zit in een klein gebaar. Laat de ander weten dat je er bent. Troost elkaar. Wij waren in onze Paas Sas. Stiekem denken we al weer na over nieuwe dingen. Iedereen samen in de kerk ,jong en oud, alle culturen, studenten, ouderen, het kan en het bestaat. Wordt vervolgd. De coronatijd dwingt ons om over andere dingen na te denken. Heeft U trouwens onze TROOSTFEE al zien verschijnen? Ze hangt in de etalage van de Kunstketel, gemaakt door Danae Borger, de mama van Romy uit Wijkerpoort. De Happy Kids hebben haar geadopteerd en overal in de buurt verspreidt ze hartjes. HAW PIN, zegt ze, Houd moed, Stay strong. En samen blazen we het virus weg en blazen we hartjes de wereld in.....
Manon Pachen. Trajekt Kunstketel

DE EERSTE COMMUNIE: WANNEER?

Net als dopen, bruiloften en zelfs uitvaarten hebben we de Eerste Heilige Communie ook moeten uitstellen tot nader orde. Het is allemaal ongehoord en nog nooit voorgekomen. Ik kreeg al een vraag of een meisje toch niet de communie kon doen in mei omdat het anders uit de jurk gegroeid zou zijn. Heel erg voor de onkosten die al gemaakt zijn. In overleg met Sjef hebben we besloten eerst 28 april af te wachten, dan weten we misschien meer. Maar het is duidelijk dat er gesproken wordt over het nieuwe samenleven met 1,5 meter tussen ruimte. Ik hoop dat we voor de kinderen die aan de communievoorbereiding begonnen zijn binnen niet al te lange tijd, meer duidelijkheid kunnen geven. Je gunt het de kinderen ,zo'n onbezorgd mooi feest.

JUBILEUM GEUSSELSPORT

Zoals zo veel activiteiten is ook het jubileum van het honderdjarig bestaan van Geusselsport met Pinksteren, 31 mei onder druk komen te staan. Er zou een mis komen met het altaar op de middenstip van het voetbalveld. Een unieke viering zou het worden. Ook hier gooit Corona de planning ondersteboven. Net als vele andere geplande activiteiten.

TOCH DE KERKDIENTEN VOLGEN?

Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl of ga naar de website van de parochie: www.kerkkomnou.nl daar is een link die je alleen maar aan hoeft te klikken. Met Pasen zijn er 107 mensen ingelogd geweest. Ik zelf ontdek juist nu de kracht van de liturgie. Terwijl heel veel stil valt gaat de liturgie gewoon door en de teksten raken me opeens veel dieper. Ook blijkt de liturgie een bedding die me draagt. Je hoeft het zelf niet uit te vinden, maar met de lezingen uit de bijbel en de communie krijg je genoeg 'voeding' binnen. Ik kreeg ook een foto via Wats-app met een kaars niet voor het raam, maar bij de tv. Ontroerend.

TOT TROOST

Via een gesprek op Facebook met een vraag over wat 'zalig' is, kwam ik opeens uit bij de acht zaligsprekingen in de Bergrede van Matteus 5,2-10. Misschien geeft deze beroemde tekst van Jezus hoop en troost op betere tijden voor ieder die onder de Corona-pandemie lijdt:

2 Jezus nam het woord en onderrichtte hen aldus:

3 'Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
4 Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden. 5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7 Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

PERSBERICHT: DODENHERDENKING 4 MEI

Zoals bekend heeft de overheid bepaald dat evenementen tot 1 juni niet mogen doorgaan i.v.m. de coronacrisis. Daardoor kan de Dodenherdenking op het Koningsplein op 4 mei dit jaar niet doorgaan in de vorm die het comité Dodenherdenking Maastricht - Oost in gedachte had. Dit is uiteraard een hele pijnlijke beslissing die wij hebben moeten nemen, maar onder de huidige omstandigheden volkomen terecht en begrijpelijk.

Het Nationaal comité Dodenherdenking heeft een oproep gedaan om in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten, stil te staan bij het besef dat vrijheid, ook na 75 jaar, nooit vanzelfsprekend is. Het comité Dodenherdenking Maastricht-Oost geeft gehoor aan deze oproep. Op 4 en 5 mei zullen wij zorgen dat er bij het Limburgs oorlogsmonument op het Koningsplein gevlagd wordt, ook zullen wij zorgen dat het vuur brandt. Verder zullen verschillende organisaties, verspreid over de dag, een bloemenhulde brengen bij het monument.

Belangstellenden nodigen wij ook van harte uit om hun eigen, persoonlijke bloemenhulde te brengen. Wel met het uitdrukkelijke verzoek om dit niet allemaal tegelijkertijd rond 8 uur te doen, maar verspreid over de dag. Wij hopen op deze manier bij te dragen aan een respectvolle invulling van 4 en 5 mei.

ACTIE KERKBIJDRAGE:

Ook wij als kerk zitten zonder inkomsten. Er zijn geen collectes meer en er is voor de kerken geen loket bij de overheid waar ik als pastoor aan kan kloppen. Daarom:

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500 tav Parochie OLV van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht.

Overigens kun je altijd een kaarsje aansteken in de Mariakapel die open is van 09.00 tot 13.00 uur, of in de kapel op Oostermaas die bereikbaar is zolang als de begraafplaats open is en dat is van 08.00 tot 19.30 uur in deze zomer.

GEDOOPT



Wij zijn in de gelukkige omstandigheid geweest dat er veel zondagen dopen waren. Dat is nu helemaal stil gevallen en dat vind ik een van de verdrietigste zaken, omdat je met het dopen niet alleen het leven kunt vieren, maar ook onze eigen toekomst, want de toekomst dat zijn de kinderen. **Zonder kinderen geen toekomst.**

OVERLEDEN

Op 2 april is ondanks al zijn levenslust aan de gevolgen van Corona, Emilio Fadda overleden. Emilio was pas 51 jaar oud, een gewaardeerd collega bij de MTB. Monique en Giovanni en familie Fadda wensen we heel veel sterkte. Corona kan dus ook jongere mensen treffen. De crematie was op 8 april. Emilio woonde in de Burg. Pijlsstraat van het Wittevrouwenveld.



Op 26 maart is in het azM Riek Arnold overleden. 5 dagen eerder moest haar verjaardagsfeest afgeblazen worden. Riek had haar 85^e verjaardag uitbundig willen vieren met haar familie en vrienden. Zij is tot nu toe de laatste geweest voor wie we nog een kerkelijke dienst hebben mogen houden op 2 april. Gelukkig, want Riek was een gelovige vrouw. Al jaren mocht ik haar op eerste vrijdag de communie brengen. Zij woonde op de Prof. Benedenstraat, waar ze ooit ingetrokken was bij haar vader om hem te verzorgen. Riek was zorgzaam en attent en heel geliefd bij haar neven en nichten. Toen Riek zelf ouder begon te worden, kwam er een hele nieuwe levensfase door haar buurvrouw Chi voor wie Riek zich verantwoordelijk heeft blijven voelen tot het laatste toe. Chi was ook aan haar zijde toen zij overleden is. We hebben Riek te rusten gelegd in het graf van haar ouders op Oostermaas. We vertrouwen er op dat Riek nu in de zorgzame handen van Slivvenhier is en mee zingt met engelenkoren.

7.
I N paradí-sum : dedúcant te Ange-li : in tú-o ad-
vén-tu suscí-pi-ant te Mártý-res, et perdúcant te in ci-

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 25 april

19.00 Zeswekendienst Peter Pieters / Tiny Fehrenbach – Keersemeeckers / Breur Moenen / Harrie Jeukens ivm zijn verjaardag, hij zou 94 zijn geworden

Zondag 26 april Derde zondag van Pasen

10.30 Julles Janssen ivm met zijn verjaardag, Jules zou 16 jaar zijn geworden / Zeswekendienst José Wolfs – Colbers / Bella Habets – Bronckers / Dien Ubachs – Pisters / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Truus Lahaije – Thijssen / Ine Geelen / Diny Wijnen

Maandag 27 april

09.00 Wil Maes ivm verjaardag uit Spaubeek, zou 91 jaar worden / Jules Janssen eveneens ivm zijn 16^e verjaardag

Dinsdag 28 april

09.00 Hannie Vleugels – Quax

Woensdag 29 april

18.30 Rozenkrans

19.00 Frans en Treeske van der Meulen – Custers

Vrijdag 1 mei Eerste Vrijdag Feest Jozef Arbeider

09.00 Voor alle zieken van de parochie / Annie Vandewall – van Lijf / Voor alle arbeiders

Zaterdag 2 mei

19.00 Ans Frissen – Chappin / Liane Louis – Dams / Arnold Louis / Lies Louis – Aarts / Marie-Louise den Boer – Stitzinger / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Piet en Mary Castermans – Cörvers

Zondag 3 mei Vierde zondag van Pasen

eerste zondag van de maand

speciale collecte voor de kerk!

10.30 Leon Genotte / Alex Dello / Tiny Borghouts – Vrijens en Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Vic Di Maio / Jef Vanwesenbeeck en Riet Vanwesenbeeck – van Heyst / Jo Geron – Sprangers en Albert Geron / Margriet Zwackhalen – Dijkma

Maandag 4 mei Dodenherdenking

09.00 Voor alle oorlogslachtoffers / familie van de Broek – Mandersmit en voor de familie Bertholet – Bartholomey / Ton Brouns

Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag

09.00 Dat we de vrijheid mogen koesteren als een kostbare waarde / Voor alle mensen die zich voor de vrijheid en de bevrijding van gevangenen inzetten

Woensdag 6 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Jean en Thea de Jong – Savelberg / Anja Verbert

Zaterdag 9 mei

19.00 Jan Oomen / Wolfgang Keck / Cor Kanters / Anna Patist / Corrie Coolen / Gerrit Grit en Sylvia Haan – Grit

Zondag 10 mei Vijfde zondag van Pasen

Moederdag

10.30 Hoogmis

Voor alle moeders / Annie Martin – Thans / Rafi Nzuzi Mapila / Hein Pasing / Jan Linke / Luc Castermans / Joop Renkers

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+**



(azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga

Meditatie

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.

(niet in juli en augustus: vakantie)



De fysieke lessen kunnen niet doorgaan door het coronavirus, daarom zijn er nu onlinelessen, 's morgens en 's avonds.

Kosten: 2 euro per keer.

Meer info en aanmelden kan alleen via mail.

yogaenzomaastricht@gmail.com