

Buurtkrant Oostermaas

Juni/juli 1983; jaargang 5 no 5; oplage 2450; redaktieadres Olympiaweg 91 tel.620115



WEL & WEE BIJ WILLEM-1

De buurtkrant wil wat meer aandacht besteden aan de verenigingen van Oostermaas. Een van de opmerkelijkste is Willem-1. We kregen van Peter Nijman, sekretaris en hoofdjeugdleiter, heel wat leuk materiaal. We hebben het helaas niet allemaal kunnen plaatsen, zoals U wel ziet aan de "kopjes" die deze pagina omlijsten.



We zeiden het al: Willem-1 is een opmerkelijke vereniging. De resultaten van het Eerste elftal spreken voor zich. Onlangs woonden ruim 2500 mensen de beslissingswedstrijd tegen Caberg bij. Ook de jeugd afdeling zit gezond in elkaar. Voor veel kinderen uit onze buurt een prima opvang. Volgens Peter Nijman is het verkeer dat de ene vereniging hierbij de andere de loef probeert af te steken. Het beleid bij Willem-1 is er in de eerste plaats op gericht een goede sfeer te bevorderen. De afstand tussen bestuur en spelers, tussen jong en oud, dient zo klein mogelijk te zijn. Proberen de jeugd te beïnvloeden door ze aan je te binden. Dat echte klubliefde nog bestaat ziet men wel bij de spelers van het Eerste: bijna allemaal zijn ze als jeugdspelertje bij Willem-1 begonnen. Dat typeert het goede beleid.



Willem-1 werd opgericht in 1929, in een tijd dat het voetbal langzamerhand werd ontdekt door het gewone volk. Voor die tijd was het meer een "vermaak" voor de elite. Oorspronkelijk was Willem-1 de club van Wyck: dit oude stadsdeel met zijn verkommerde straatjes telde een drukke maar gezellige bevolking. Veel oudere Willem-1'ers zijn afkomstig uit dit milieu. Inmiddels is hun buurtje van aanzien veranderd. Waar eens de Corbee's (zeven jongens bij het voetbal), de Timmers en de Werlotten opgroeiden met hun kameraden, daar wonen nu de sjieke lui. Waar vroeger geen geld was om de uitgeleefde woningen op te knappen, bleek twee jaar geleden dat terwille van de Eurotop alles mogelijk is. Maar voor de oorspronkelijke bewoners is geen plaats meer. Toch heeft het hart van Willem-1 geklopt in het oude Wyck, en het stamcafé van Wijntjens leek in die jaren wel een buurt-huis. De sociale betekenis van deze vereniging, onder krachtig voorzitterschap van Hubeer Wijntjens, mag men niet onderschatten. In een tijd, dat het professionele buurtwerk nog niet bestond, vonden velen hier een houvast. Willem-1 heeft jaren moeten wachten op een definitief terrein. Men speelde aanvankelijk aan de Bloem-

menweg, later op een terrein ter hoogte van het Wittevrouwenveld langs de huidige E9. Uiteindelijk kreeg de club uit Wyck het terrein naast Begraafplaats Oostermaas, en konden de "Kevers" (hun bijnaam is vermoedelijk in die jaren ontstaan) gaan bouwen aan hun eigen accommodatie.



Met veel zorg, mankracht en eigen middelen kon deze vlak voor de oorlog in gebruik worden genomen. Helaas niet voor lange duur: aan het eind van de oorlog werd alles ingevorderd en er restte Willem-1 na afloop van deze trieste periode slechts een puinhoop. De toenmalige penningmeester, Jeu Martin, ook wel bekend als de "Leerkoning" van wege een schoenzaak in de Hoogbrugstraat, wist een oude LTM-wagon te bemachtigen, en met wat metselwerk en aangepaste voorzieningen bleef dit jarenlang het onderkomen van de vereniging. Een nieuwe tragedie bleef Willem-1 echter niet bespaard: in 1971

brandde het stamcafé van Wijntjens totaal uit. Daarmee verdwenen ook de fraaie bekers en trofeeën, die Willem-1 in 40 succesvolle jaren had veroverd. Groot was de schok voor Wijntjens, die met de brand ook zijn vrouw en een kleinkind verloor.

Een paar jaar eerder had hij moeten ervaren hoe de grote jeugd afdeling (200 leden), die dankzij de pedagogische en organisatorische kwaliteiten van enkele broeders van de Beyart tot bloei was gekomen, ten onder dreigde te gaan. In die periode werd Peter Nijman aangetrokken, en deze herinnert zich nog dat er slechts 20 jeugdleden over waren, merendeels afkomstig uit de inmiddels gesloopte betonwoningen vlak bij het veld. Het bleek echter, dat veel jeugd was vertrokken bij gebrek aan jeugdleaders, en toen Peter voorzichtig opnieuw begon, daarbij een beroep deed op de eigen leden (oudere spelers, ouders) om als jeugdleiter te fungeren, kwamen veel spelertjes weer terug. Thans bezit Willem-1 een kerngezonde jeugd afdeling, en vinden oud en jong elkaar in een gezellige sfeer.

Nervolg op pag 2



HET TOERNOOI DE UITSLAG HET WEER DE KANTINE

HET EERSTE DE AKKOMODATIE HET STAMCAFE DE PENNINGMEESTER

Het Eerste JEUGDTRAINING HET KAMP HET BESTUR DE KONTRIBUTIE DE JEUGDLEIDER HET JONGSTE LID



DE SUPPORTER

Al dertig, veertig, misschien wel vijftig jaar volgt hij de verichtingen van het Eerste. Steeds is hij, met zijn fiets, te vinden langs de lijn. Jaren geleden ontzegde de toenmalige voorzitter hem eens de toegang tot de terreinen, nadat hij op al te concrete wijze zijn ongenoegen had laten blijken aan een scheidsrechter. Maar toch bleef hij zijn clubje trouw, en volgde sindsdien de wedstrijden van buiten de afrestering. En als ware supporter bleef hij ook toen zijn bijdrage betalen. Ze zijn trots op hem, bij Willem-1, en toen het Eerste vorig jaar behouden bleef voor de 4e klasse, ging ook hij de schouders op!

DE AANVOERDER

Hij weet niet, dat een bal rond is en wanneer hij iets zegt luistert er geen mens. Hij struikelt over zijn eigen voeten, want hij kan nog geen veters strikken. Maar vandaag is alles anders. Vandaag heeft hij die magische band om de arm, vandaag mag hij aanvoerder zijn. Vol ontzag bekijken de andere jongens hem ineens. En hij straalt van zelfvertrouwen. Alles lukt. Als hij nu nog vlak voor tijd de winnende goal scoort.... ja, als...!

Op 28 mei j.l. was de trekking van de loterij t.b.v. de jeugdafdeling van Willem-1. Op de volgende nummers was het prijs:
001836 / 001995 / 001422
003382 / 001644 / 002504
003361 / 003146 / 001720/003100

Nadere inlichtingen:
Math Meyers tel. 625614.

VOETBALLER VAN HET JAAR

Vooruitlopend op het klubblad wil het jeugdbestuur wel alvast verklappen wie de jeugdvoetballer van het jaar is. Het is een eretitel voor de jeugdspeler die zich gedurende een heel voetbal seizoen van zijn beste kant heeft laten zien. Deze keer is het Paul Werlotte, aanvoerder van het succesvolle Willem-1/A-1: kampioen, en tevens winnaar van de jeugdtoernooien van Eijsden, Scharn en Standaard. Paul voetbalt al vanaf zijn achtste jaar bij Willem-1.



DE HULP TRAINER

Zijn naam is: Harry Tonnard. Hij doet het pro deo, voor zijn klub dus. En niet alleen geeft hij gevarieerde oefeningen voor de senioren van de lagere elftallen, hij fungeert ook nog dikwijls als wedstrijdleider (klubscheidsrechter), is officieel bondsscheidsrechter, ontvangt zijn collega's op hartelijke wijze, verzorgt de ballen, brengt thee in de rust, is altijd bereid een jeugdtraining over te nemen, is een gevierd "buutereedner" in de carnavalsvereniging van Willem-1 (CV. De Kevers) en bij feesten van de klub is hij eerste klas kelner. Nogmaals: pro deo. Een verenigingsman waar je zuinig op moet zijn. Willem-1 is trots op hem.



DE F-SIDE

Bij het woord F-side denken we misschien aan de woeste bende supporters, die in het betaalde voetbal huishouden. Bij Willem-1 bedoelen ze de F-jeugd (vanaf 6 jr). Daar is het dikwijls ook een bende, maar een vrolijke bende, welteverstaan. U moet het maar eens met eigen ogen gaan aanschouwen als ze de grote groene wei op gaan. Er heerst nog echte spelvreugde. Al eens zeventien tegen twintig zien spelen?

DE VETERAAN

In juli wordt hij vijftig. En nog steeds voetbalt hij, als een lichtvoetige vedette. Frans van de Meulen is zijn naam, en hij is afkomstig uit het voormalig Ruitersstraatje in Wyck, de bakermat van Willem-1. In zijn jeugd jaren heeft hij enkele jaren ziek gelegen. Het leek wel een jeugdsocieteit, dat bovenkamertje daar in Wyck. Frans kan er nog hartelijk om lachen. Nu woont hij alweer jaren in Oostermaas. En is voorlopig nog niet van plan te stoppen...!



Het Eerste elftal van Willem-1 dat in 1962 kampioen werd. Bovenste rij 3e van links: Frans vd Meulen.

FOTO MATH KNOBEN

Minoita XG 1	525,-
Minoita SRT 100	425,-
Ricoh 352F klein b. camera	150,-
Kodak disc 2000	109,-
Kodak disc 4000	139,-
Pocket camera in geschenk verp.	69,-
Polaroid 500	59,-
Kodak inst. camera	39,95
Panagor zoom 80-200 mm	299,-

Bij kleurenfilms door ons afgewerkt
GRATIS
13x18 - 20x25 of 30x40 kleurvergroting

Fotolijsten - fotoalbums
Pasfoto's klaar terwijl u wacht
Uw kleuren- of diafilm is in twee dagen klaar.
Het oude vertrouwde adres in Oostermaas
Frankenstraat 148, tel. 043-627591

goede vleeswaren

hoeven niet duur te zijn



voltastraat 42

"VOOR AL UW DRANKEN"

VAN AUBEL

Eburonenweg 31 - Tel. 627271

Ook verhuur
TAFELS en STOLEN

Open: Ma. 1/m vr. 10.00-18.00 uur
Zaterdag 10.00-16.30 uur
Veer eten van 12.30-13.30 uur

P. Foppen

Frankenstraat 195
Oostermaas - Tel. 626909

SCHOENMAKERIJ en -HANDEL

Goed onderhouden schoenen zitten beter en staan beter.
Breng ze op tijd naar de schoenhersteller, hij houdt ze in vorm.

rijwiel handel reparatie bedrijf
Maarten de Vos
Koning Clovisstraat 3
tel. 626933

OPTIEK OOST

VOOR EEN BETAALBARE BRIL
1 JAAR GARANTIE OP GLAZEN EN MONTUUR
Grote collectie dames- en herenbrillen
Gespecialiseerd in kinderbrillen

Eigen oogmeting
en 100% service

OPTIEK OOST
Voltastraat 46
6224 EM Maastricht
Tel. 043-627670



BUITENKLUP

Op 30 april ging de BUITENKLUP van EDI van start . Op initiatief van Pie Hamelers vormen enkele jongeren met hem een voorlopig bestuur dat bezig is met het opzetten van erg aardige ideeën op het braakliggende stukje grond tussen het kluphuis en de kleuterschool . Al eerder was gebleken dat ook de wat oudere kinderen behoefte hadden om buiten bezig te zijn . Daar hadden ze zelf al om gevraagd en er was ook al iets geprobeerd in de vorm van een soort "bouwspeelplaats" . Uit dat experiment bleek evenwel dat er een meer geregelde opzet moest komen . Dat leidde tot een voorlopig bestuurtje dat naast het bouwen van hutten ook volkstuin-tjes wil aanleggen . Op genoemd terreintje is al heel wat puin geruimd . Er is een indeling gemaakt (zie tekening) , er zijn al aardappelen gepoot want die maken de grond lekker los en er is een broeikastje aangelegd . Het materiaal voor de hutten is ook al aangedragen . Al met al hebben zich al 23 jongeren tussen de 12 en 16 jaar hiervoor aangemeld . Samen zijn er enkele algemene regels opgesteld : géén alcohol - géén vuur (althans niet op eigen houtje) - en geen aanstoot geven . De openingstijden zijn voorlopig vastgesteld op dinsdag , woensdag en donderdag van 4 tot 7 uur , en op dagen die door het voorlopige bestuur nader bepaald worden . Het inschrijfgeld is 1 gulden , en per keer wordt 50 cent kontributie gevraagd .

Wie nog tuingereedschap of hout heeft aan te bieden kan contact opnemen met Pie Hamelers , telefoon 620607 . Hij maakt dan met u een afspraak voor het ophalen van de spullen . Bij hem kan men zich ook als deelnemer aanmelden . Ook ouders van deelnemers zijn van harte welkom : kom eens een kijkje nemen of help gerust een handje mee . In de buurtkrant zullen de jongeren geregeld op de hoogte gehouden worden over de voortgang van dit initiatief . Er liggen namelijk nog meer leuke ideeën , zoals excursies , samen koken... Dusdoe mee !



AGENDA

maandag 13 juni
 Activiteit voor tieners . De film Spetters . Aanvang 19.30 uur
 Entree f 2.50 .

zondag 19 juni
 Muziekdag Oostermaas !!!!!!!!!!!
 Dit mag je niet missen . Met in totaal 7 groepen , o.a. de formaties En Garde , Cup Four , Schwebende Schweinebeine en als topper de power rock-groep NEW ADVENTURES ! Voor slechts tien piek muziek van 1 uur 's-middags tot 11 uur 's-avonds . Allemaal naar het TREFCENTRUM

maandag 20 juni
 Iemand van het consultatieburo voor alcohol en drugs komt voorlichting geven aan tieners tussen 12 en 15 jaar

dinsdag 28 juni
 De laatste extra activiteit voor tieners in dit seizoen : een avondje midget-golfen . Meer informatie volgt nog !

9 Juli is de laatste inschrijfdag voor het zomerkamp . Kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen met kluphuis EDI op kamp in Epen van 25 t/m 29 juli . Kosten , alles inbegrepen f55,- . Aanmelden bij Frans Kusters tel. 620335 .

Vanaf 4 juli heeft het jeugdwerk vakantie , voor wat betreft de diverse klups . Voor de start van het nieuwe jaar zoeken we nog mensen uit Oostermaas en omgeving die als vrijwilliger mee willen helpen . Want zonder vrijwilligers is er geen jeugdwerk in Oostermaas mogelijk . Dusheb je vrije tijd en vind je het leuk om met kinderen en tieners om te gaan , meld je dan bij Frans Kusters in de Edisonstraat of bel hem via 620335DOEN!

SPELEN

Het speelterreintje achter het Groene Kruis wordt weer druk bezocht . Op 30 april werd het weer feestelijk geopend met de nodige atrakties . De initiatiefnemers mogen trots zijn op dit fantasties leuke project!



sleutel-service

rebo
 MANAGERSBUREAU
 OOK VOOR UW FOTO COPIES

Iedereen weet het
 Iedereen zegt het
VOOR EXCLUSIEF GEBAK en HEERLIJKE BONBONS naar
Pâtisserie Gérard Goessen
 Schamerweg 64 Maastricht
 Telefoon 627781

trefcentrum oostermaas
 *
 VOOR ALLE GELEGENHEDEN
 OOK HUWELIJKEN ETC.

TUMBLE STONE
 STENEN en MINERALEN
 Sieraden - Sierstenen - Mineralen
 Fossielen - Fournituren - Diamant-boren - Steenbewerkings machines
 Geneeskrachtige stenen.
E. M. de NEEF
 Burg. Hennequinstraat 33
 6224 EV Maastricht - Tel. 043-620422

Voltastraat 24
 Oostermaas - W.V.V.
DUTCH SPORT
 (goede parkeergelegenheid)
 Tel.: 043 - 625103
 Voor al Uw sportartikelen, bekens, medailles etc.
 Vrijtijds jacks, truien, sweaters.

*
edisonstraat 4
 tel. 043 - 621176

BOUVIER KENNEL "GEUSELTHOF"
H.A. Coenen - Jurien
 Schepen v. Panhuisstraat 35
 Tel. 629511
 ook voor trimmen en scheren

New Adventures



De lente van 1983 brengt een nieuw geluid voor beide parochies van Wittevrouwenveld en hun herders. Pastoor Widdershoven gaat rusten na 43 jaar pastoraal werk. Twee nieuwe en jonge herders dienen zich. In krant en parochieblad kon U al uitvoerig hierover lezen. We hebben dan ook geen nieuws. We brengen alleen de herders samen die bezig zijn of waren met hun "schaapjes" in onze buurt. De scheidende pastoor Widdershoven van de O.L.Vrouw van Lourdesparochie volgde in 1964 pastoor J. Colaris op, die in 1950 de plaats innam van de eerste pastoor J. Jacobs (1923 - 1950). Hij begon met drie kapelaans, maar was sinds 1979 zonder, toen de laatste, kapelaan Moonen, de parochie verliet. Een hele verandering in de toch niet makkelijke tijd van na het Concilie. Als een bekroning voor zijn vele werk mocht hij op 8 mei 1982 de inwijding meemaken van het nieuwe orgel. Het startkapitaal hiervoor was het geschenk van de parochie bij zijn 40-jarig Priesterjubiläum op 9 maart 1980. Op 5 juni, een week voor zijn 69ste verjaardag nam hij afscheid.



Zijn opvolger is Hub Bovend' eerd, geboren op 19 oktober 1939 en opgegroeid in Sittard. In 1964 werd hij priester gewijd, waarna hij tien jaar kapelaan was in de parochie H. Gregorius in Brunssum. Hij gaf daar ook les in godsdienst en maatschappijleer aan een MAVO. Vanaf 1974 was hij kapelaan in Gulpen met als opdracht: werken vanuit de gemeenschap. Een soort kerkelijk opbouwwerk dus.

Als eerste pastoor van de zelfstandige St. Gulielmusparochie werd op 24 april j.l. pastoor van Tulder geïnstalleerd. Hij was er al sinds mei 1980 werkzaam, na sinds 1978 verbonden te zijn geweest aan de parochie van de Heeg. Hij studeerde Arabisch en Turks in Amsterdam, filosofie en theologie in Rome en bijbeluitleg in Leuven. Hij ziet zijn benoeming in het licht van de verdere opbouw en uitbreiding van de parochie.

Programma Instalatie op zaterdag 11 juni:



18.00 u.
Instalatie door deken Pelzer m.m.v. het kerkelijk zangkoor en de Gele Rijders.
19.30 u.
Gelegenheid tot kennismaking en feliciteren.

MANUS



Willem I werd nummer twee
Daar zit de club niet mee
Ze hebben 't ver geschopt
Menig elftal werd geklopt

Beetje met de bal jongleren
Slim een mannetje passeren
'n een-tweetje in 't gewoel
Dan een schot in het doel..

Zo gaat het in jongensdromen
Eenmaal op het veld gekomen
Is het samenspel geblazen
Of ze nemen je te grazen...

de buurtdichter



ZONWERING
ALUMINIUM JALOEZIËN
REEPGORDIJNEN
ROLLUIKEN
ZONSCHERMEN

TOONZALEN Prof. Kernstraat 1 hoek Old Hickoryplein Tel. 623255 MAASTRICHT

FRITURE MODERN

Pierre en Miep Wevers
Voltastraat 18a - Maastricht
Tel. 043 - 627456

Wat door ons wordt bereid
dat smaakt altijd

HAL 200
voor iets moois ...

UW BUURTWINKEL

J. Lindeboom - Colson
GRATIS SPAARZEGELS

Tillystraat 1 - Tel. 626765
Maastricht

HANS VAN DIJK FOTOGRAFIE

FRANKENSTRAAT 177 - TEL. 621029

Vanaf 6 juni tijdelijk voor iedereen
tegen inlevering van deze
advertentie een GRATIS 13x13 of
13x18 cm VERGROTING van Uw
mooiste negatief.

VOETVERZORGING

Algehele voetverzorging
SteuNZolen
Elastische kousen
Nagelregulatie



DRAAGT UW VOETEN OP HANDEN

De N.V.v. beveelt haar godpluimverde leden aan voor:
Mia van Eysden - Konings
Frankenstraat 142 - 6224 GT Maastricht
Tel. 043 - 625447
Behandeling uitsluitend volgens afspraak

VOLTA Voltastraat 44
Tel.: 628747

ROOK ASSORTIMENT

- * Lectuur - Dagbladen
- * Zoetwaren
- * Kado-artikelen
- * Schrijfwaren
- * Wijn - Sherry - Port
- * Wenskaarten

Nu ook de witte sigaretten f 2,25 p. 20 st.
en half zware tabak à f 2,10 p. pakje

INNAME LOTTO EN TOTO

een vertrouwd adres

SCHUJT
tel 625419
FRANKENSTRAAT 162 MAASTRICHT

VERHUIZEN ?? INRICHTEN ??
profiteer van onze ervaring