



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.10 9 mei 2020

Je bent niet weg.

Je bent voor mij helemaal niet verdwenen.
In mijn hart kom je telkens weer iets dichterbij.
Je naam fluister ik zacht bij het zien van je foto's,
Iedere nacht kom je trouw in mijn dromen voorbij.

Ik hoor nog steeds je stem, het schaterend lachen,
Met mijn ogen dicht zie ik je lieve gezicht.
Heb vanaf je geboorte zielsveel van je gehouden.
Mijn gedachten aan jou ontsteken telkens het licht.

Wees niet bang dat mijn tranen voor eeuwig gaan
vloeien.

Dat ik niet overeind kom na een slapeloze nacht.
Ik ga door met mijn liefde voor jou in mijn vezels,
Jouw leven geeft me ook nu nog oneindig veel
kracht

Daan Westerink.



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0 504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND  VAN WITTEVROUWENVELD

TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

043 - 362 11 76

HOE HOU JE HET VOL?

Overal hangen posters “haw pin”, iedereen zegt het, telefonisch, per mail, in een videogesprek. Fijn, maar hóe dan? De coronacrisis werkt verlamdend. We kunnen geen plannen en afspraken maken. De agenda’s zijn leeg. Geen leuke dingen in het vooruitzicht, geen vakantie, geen uitstapje, geen feestje. Misschien een enkele 1,5 meter-afpraak of een videobijeenkomst. Verder niks. In een keer zijn we op onszelf teruggeworpen. Het duurt nu al een tijdje en we weten niet hoe lang het nog blijft duren. We zijn hier in het Westen en helemaal in Nederland niet gewend om de tijd níet naar onze hand te zetten. Bij de dag te leven. “Hou vol.”

En als je het níet volhoudt? Wat gebeurt er dan? Hoe ziet het er dan uit? Niet veel anders dan wel volhouden, denk ik. Je zit nog steeds thuis. Het maakt niet uit wat we ervan vinden, dit overkomt ons. En dat zijn we niet gewend.

Maar...gloort er nog ergens licht aan het eind van de tunnel? Is er nog hoop? Ja, toch wel, ik hoop tenminste van wel. Dit is hoe dan ook tijdelijk, zelfs al duurt het lang, het houdt ook weer een keer op. En we moeten ook alvast nadenken hoe we dan weer verder gaan. Ik heb het niet alleen over “het nieuwe normaal van de 1,5 metersamenleving”, want ook dat zal tijdelijk zijn. We moeten ons ook afvragen of we terug willen naar het “normaal” van voor de crisis. Want hoe normaal is het dat zoveel mensen als ZZP’er of flexwerker werken en nu in een keer geen inkomen meer hebben? Hoe normaal is het dat de economie boven alles gaat? Dat we meerdere keren per jaar het vliegtuig pakken? Dat dieren met duizenden opgehokt zitten? Dat er bezuinigd wordt op vitale sectoren als de zorg en ouderen alleen en eenzaam leven tot ze erbij neervallen? Ik vind dat helemaal niet zo normaal.

“Het nieuwe normaal” zou er heel anders, veel beter, uit kunnen zien als wij daar allemaal voor kiezen. We weten niet precies hoe het gaat lopen, we hebben niet overal invloed op, maar we mogen blijven hopen en geloven dat het anders kan. En er iets voor doen zodra het kan. Zo houden we het vol. Haw pin.

WARM

Nog nooit is de maand april zo warm geweest en met zoveel zonneschijn. Het kon niet op en veel mensen hebben er van genoten. Langs de Groene Loper was het soms echt een flaneer boulevard met een gaan en komen van mensen al wandelend, fietsend, met rolschaatsen of skeelers of gewoon hard lopend. Dan zie en voel je dat de Groene Loper potentie heeft.

SPREUK VAN DE MAAND

Van mijn vader leerde ik de spreuk: **'Mei koud en nat, vult de schuur en ook het vat!'** Wie weet wat dat betekent mag het verklaren op de pastorie en krijgt een verrassing, misschien wel een 'Troostfee'

TROOSTFEEËN

Er schijnt al een zwarte handel in te zijn en sommige hebben haar illegaal gemaakt, die kleurrijke Troostfee die vanuit de Kunstketel van Manon eerst het Wittevrouwenveld en Wyckerveld overspoelde en toen uitwaaierte over heel de stad.

De burgemeester heeft er eentje gekregen, ik zag er een bij het Ronald McDonalds huis bij het azM en zelf de heer deken John Dautzenberg heeft er eentje gekregen. Het zijn er ondertussen zoveel dat er een heuse speurtocht is gekomen naar het aantal Troostfeeën in de stad. Zelfs de pastorie heeft er eentje. Wat doet deze Fee? Zij blaast hartjes de wereld in en die hartjes zijn nu ontelbaar geworden!

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Huwelijken en dopen zijn uitgesteld en ook de Eerste Heilige Communie die dit jaar op Hemelvaart donderdag 21 mei zou zijn, is uitgesteld. Ondertussen hebben we een nieuwe datum gevonden en dat is Zondag 27 september. Het is nu te hopen dat het Coronavirus ons in september met rust laat.

Het is te hopen dat de Eerste Communie dan door kan gaan. Ik heb er al een schietgebedje voor gedaan. Bid maar mee.

MEIMAAND MARIAMAAND

Het ongewisse waar we nu mee geconfronteerd worden, is misschien wel het aller moeilijkste. Door de Lock down en het gedwongen binnen zijn ligt steeds verveling op de loer. We bewonderen het jeugd en jongerenwerk hoe zij met behulp van digitale technieken in staat zijn een programma te maken om kinderen ook nu bezig te houden met in achtname van de 1,5 meter afstand.

Maar met een opdracht om alle hartjes te tellen van de Troostfee wordt het voor de jeugd bijna een Tantaluskwelling, want die hartjes zijn niet meer te tellen! Een alternatieve activiteit is misschien het opnieuw instuderen van oude Marialiedjes. Onze voettochten van dit jaar lopen ook schipbreuk, maar voor één van deze tochten, dat zou een nieuwe Mariatocht worden in Italië langs oude Maria-bedevaarts-oorden, wordt een bundel met Marialiederen samen gesteld. Wie weet, kunnen we deze bundel gewoon in de meimaand Mariamaand bij ons gaan instuderen in de komende maand, als een van de vele mogelijke activiteiten die lucht geven aan de Lock down?

Een mooie meditatieve bezigheid is trouwens het bidden van de Rozenkrans. Verveel je je? Probeer het eens deze maand. We bidden de Rozenkrans elke woensdag vanaf 18.30 uur en hij is te volgen via een link op www.kerkonou.nl de website van de parochie, waar je door kunt linken naar www.kerkdienstgemist.nl waar alle vieringen van de Lourdeskerk op worden uitgezonden en die je tot een half jaar lang kunt blijven terug kijken.

GEDOOPT

Een vreemde gedachte: door de coronapandemie heb ik het gevoel dat ik opnieuw een soort doop moet ondergaan. Het lijkt erop dat niet ik alleen, maar wij allemaal samen ondergedompeld worden in het bad van 1,5 meter afstand. De doop in de kerk redt je van zonde en de doop met de afstand van 1,5 meter redt je van ellende. Zoals je eerst onder moet gaan om boven te kunnen komen, zo moet je eerst afstand nemen om nabij te kunnen zijn. Een doordenkertje.



OVERLEDEN

Op 21 april overleed **Hilda Last – Oberndorf**, 92 jaar oud en de weduwe van Jean Last, die in 2002 is overleden. Moeder van Ria, Jos en Ineke, die zij stimuleerde om door te leren. Hilda was een ondernemende, gastvrije vrouw, die heel lang zelfstandig en onafhankelijk heeft kunnen wonen tot haar 91^e jaar. Hilda stond altijd voor iedereen klaar en na de dood van haar man is zij niet bij de pakken gaan neerzitten, maar kon ze genieten van de bezoeken aan de camping in Epen van Ineke en Jean. Na een val van de trap moest zij naar Croonenhof, en ook hier wist Hilda er toch weer het beste van te maken. Op zaterdag 25 april hebben we in de OLV van Lourdes afscheid genomen, waarna de bijzetting volgde op Oostermaas en waar Hilda nu voor altijd terug is bij Jean.



Op 22 april overleed in D'r Minsch **Dolph Ramakers**, net geen 78 jaar oud en de echtgenoot van Rita Verheijden met wie hij op 3 mei was getrouwd, eerst voor de wet en 25 jaar later op 3 mei 2007 voor de kerk. Dolph was een jongen van de bosrand in Meerssen, een buitenman, alles wat groeide en bloeide had zijn liefde en aandacht. Werken voor zijn gezin, maar ook gewoon stil zitten langs de waterkant met een vishengel en wachten tot hij beet had, waren hobby's van Dolph. Wat was hij graag een keer mee gelopen naar Franciscus in Assisi, een tocht die zijn zoon Laurens verschillende keren had gemaakt. Op dinsdag 28 april hebben we afscheid van Dolph genomen in de OLV van Lourdes, waarna de crematie in Heerlen plaats vond.

Eveneens op 22 april overleed **Rinus Bastiaens**, de partner van Ans Bastiaens – Gilissen, 76 jaar oud. Van Rinus hebben we op 29 april afscheid genomen in de OLV van Lourdes, waarna de crematie in Geleen was. Rinus was geen man om stil te zitten. Samen met Ans hebben zij heel wat hindernissen en obstakels overwonnen door steeds weer te kijken naar wat mogelijk was en niet naar wat niet mogelijk was. Rinus raakte al op 43 jarige leeftijd verlamd door een herseninfarct. Toen werd hij huisman en moest Ans de kost gaan verdienen. Samen hebben zij zich door alle moeilijkheden op een wonderbaarlijke manier heen geslagen, ook op momenten dat Rinus weleens neerslachtig kon zijn. Vakanties en veel reizen hebben hen daarbij geholpen.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 9 mei

19.00 Voor de overleden ouders Rodolf – van Gelabbeek / Jeanne van Hulst / Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Leon Gilissen / Jan Oomen

Zondag 10 mei 5^e Zondag van Pasen Moederdag

10.30 Annie Martin – Thans (ivm Moederdag) / Rafi Nzuzi Mpila / Frans Keulen / Annie America – Mevis / Jean en Thea Savelberg – de Jong / Overleden ouders Steps – Colaris

Maandag 11 mei

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Nel Coumans / Mia Janssen

Dinsdag 12 mei

09.00 Sophie Pisters – Arnold / Liesbeth Ammerlaan

Woensdag 13 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Zuster Clementine Haan / Jan Oomen / Anna Patist en Cor Kanters

Zaterdag 16 mei

19.00 Leon Gilissen / Joop Renkers (Ronald jarig) / Jo Horbach / Nico Meyers / Harry Pellaers / Frans Brans / Annie Roijen – Martin, Piet Roijen en dochter Meriam / Priester Hans Jötten

Zondag 17 mei 6^e Zondag van Pasen

10.30 Margriet Dams – Beckers / Truus Gense – Dams / Leon Genotte / Corry Lemmens – van Sloun / Hélène Meens / Netta Theunisz – Kerstel / Rudie Leclair

Maandag 18 mei

09.00 Jan Vale / Ange Muris – Bitsch / Mia Meertens – van Es

Dinsdag 19 mei

09.00 Mia Voorst – Menten / Anna van Boxsel- de Groof / Lèn Coolen – Reneerkens

Woensdag 20 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Annie Kanters – Leclair / Theo Heijnen

Donderdag 21 mei Hemelvaart van de Heer

10.30 Broeder Johannes Prins / Thea (Dirkje) Driessen – Sjouw

Zaterdag 23 mei

19.00 Bella Habets – Bronckers / Jo Horbach / Mia Dingena – Hameleers / Truus Lahaije – Thijssen / Miep Luckerhof – van de Reep / Sjuul Bijlders / Marieke Bijlders - Walthie

Zondag 24 mei 7^e Zondag van Pasen

10.30 Annie Martin – Thans (i.v.m. verjaardag) / Alex Dello / Silvia Haan – Grit / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Maurice Spee / Gerrit Bos / Truus Gullikers / Sophia Haane – Jongen.

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+**



(azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK
SACRISTIE OLV VAN LOURDES

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.
(niet in juli en augustus: vakantie)



De fysieke lessen kunnen niet doorgaan door het coronavirus, daarom zijn er nu onlinelessen, 's morgens en 's avonds.

Kosten: 2 euro per keer.
Meer info en aanmelden kan alleen via mail.
yogaenzomaastricht@gmail.com

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer 

Xsensible® 

ara
since 1949

Gabor®

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND


Fluchos

MEPHISTO M
DE LOOPSENSATIE

durea®

en vele andere merken !!!



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr. 11 23 mei 2020

Lieve Vrouwe, ik kom niet om te bidden

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.

Ik heb U niets te geven,
niets te vragen, deze dag.

Ik bezit alleen de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag (x2).

Lieve Vrouwe, ik kom niet om te spreken,
maar om een poos bij U te zijn.

Ik heb U niets te zeggen,
niets te vragen, deze dag.

Maar bewaar voor mij de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag (x2).

Lieve Vrouwe, ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij U te zijn.

Ik heb U niets te bieden,
niets te vragen, deze dag.

Laat voor mij alleen de grote vreugde,
als ik Moeder zeggen mag (x2).

Naar een gedicht van Paul Claudel:
Maria van het middag uur.



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND  VAN WITTEVROUWENVELD

TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

043 - 362 11 76

DE CORONA-BLUES

Eigenlijk wil het er bij mij niet in: een lege kerk en geen Eerste Heilige Communie. Er kan veel gebeuren. Er mag van alles aan de hand zijn, maar de kinderen zo'n feest afpakken? Dat mag niet. Het is nog altijd een kinderfeest, ook al maken de 'groten' er vaak en grote mensenfeest van, maar het is een kinderfeest, waarop het kind mag stralen en in het middelpunt mag staan, ongerept en puur. Nu zitten we met een lege kerk. Gelukkig was het mooi weer en ik kon het daarom niet laten de deur van de kerk aan de Groene Loper maar meteen helemaal open te zetten. In de hoop dat deze of gene er ook daadwerkelijk binnen zou komen om even, zoals in het Marialied op de voorkant, om even bij Maria te zijn, zonder dat er iets moet. Even zitten, gewoon in stilte en kijken naar Maria. Mensen kunnen ook een intentie opschrijven en mij raakte misschien wel het meest die intentie waarin een duidelijk jonger iemand schreef Maria te willen bedanken voor de, tegen alle verwachting in, zo gelukkige tijd, juist nu in deze Coronatijd. Die jongere sprak ook naar Maria de dankbaarheid uit en hoopte dat de mensen die door ziekte getroffen waren weer snel beter mochten worden. Ik zou overigens niet in de schoenen van de verantwoordelijke mensen willen staan. Nu het virus rondwaart, wat is dan wijsheid? Voor de een is het erg bedreigend en die durft haast niet meer zonder mondkapje de straat op, terwijl het voor de ander alleen maar flauwekul is, waarmee wij mensen voor de gek gehouden worden. Ik zelf ben bang voor een tweede nieuwe besmettingsgolf. Ik vrees ook dat het ons mensen nog meer verdeeld zal maken dan we al zijn. Je zult maar een middenstander zijn die net flink geïnvesteerd heeft in zijn zaak, of een zanger zijn die het liefst van alles wil optreden en zingen voor mensen. Het zit er voorlopig niet in. Maar dan bedenk ik welk een geluk wij hebben met onze mooie en grote kerk. Die is zo groot, daar is ruimte voor veel. Daar kan van alles, zelfs als je 1,5-meter afstand moet houden. En wat een geluk dat we al de mogelijkheid hadden om de vieringen uit te zenden. Juist nu voel ik in de liturgie van elke dag een geweldige intensiteit. Elke dag doe ik nu de mis en het geeft structuur en houvast, ook al is er maar één iemand in de kerk. In de mis voel ik verbondenheid met alle mensen die er niet zijn, die ons zijn voorgegaan en na ons komen. Ik geniet van het zingen, vooral van de Marialiederen nu in de meimaand. Steeds weer opnieuw ben ik verrast door dat bijzondere verhaal van Jezus en mag ik stap voor stap meemaken hoe de apostelen hun weg hebben mogen vinden. Toen was het me soms ook al een toestand, dat

relatieveert Corona.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

MONDKAPJES-ACTIE.

Vanaf 1 juni a.s. is het verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Het mogen geen medische mondkapjes zijn, omdat deze hard nodig zijn voor alle medisch personeel. Wegwerpmondkapjes zijn in verhouding duur en erg milieuvriendelijk. Wij hebben daarom gezocht naar een patroon om zelf te maken dat voldoet aan de richtlijnen van de overheid: het sluit goed aan op het gezicht, het heeft een dubbele katoenen laag en het is wasbaar op 60 graden, dus steeds herbruikbaar. We zijn met een aantal vrijwilligers begonnen met het maken van deze mondkapjes, de opbrengst is voor de OLV v. Lourdes parochie, mede omdat de parochie door de coronacrisis ook veel inkomsten moet missen.

We hopen hiermee u, de gemeenschap én de kerk gezond te houden! Ze kosten per stuk € 3,50, en per 3 stuks € 10,- (in allerlei kleurige stofjes verkrijgbaar)

U kunt de mondkapjes alvast reserveren via de pastorie of zelf komen uitzoeken op Dinsdag- en Donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur in het voorportaal bij de Mariakapel in de kerk.

DE PSALMEN OP WOENSDAG

Psalmen zijn de liedjes uit de Bijbel. Het zijn er 150. Ze worden onder andere toegeschreven aan koning David en koning Salomo. Paters en zusters werden geacht alle 150 Psalmen elke week te bidden of te zingen. Nu zijn ze, in wat het brevier heet ,uitgesmeerd over 4 weken. Een hele beroemde, misschien wel de beroemdste Psalm is Psalm 23: De heer is mijn Herder.

Al die 150 Psalmen wil ik gaan lezen en er steeds een korte bezinning bij houden. Dit wil ik doen iedere woensdagavond van 20.00 tot 20.20 uur. Het betekent dat je dus 1x per week niet het journaal kunt volgen. Ik begin om 20.00 uur zodat zij die ook al naar de mis van 19.00 uur gekeken hebben en de Rozenkrans vanaf half zeven hebben meegebeden, eerst even een 'tas' koffie kunnen drinken. Ik begin woensdag 20 mei dus met hoe kan het anders Psalm 1, de tekst zet ik op mijn Facebookpagina. U kunt het volgen via www.kerkdienstgemist.nl maar via de parochiewebsite www.kerkkomnou.nl gaat het sneller.

HEMELVAART EN PINKSTEREN

We vieren Hemelvaart, al is er geen communiefeest, we vieren het op donderdag 21 mei met de mis om 10.30 uur en die dragen we op aan alle communicanten en hun ouders.

We vieren ook Pinksteren, en met een speciale intentie voor Geusseltsport, want met Pinksteren 31 mei stond de mis gepland op de middenstip ter ere van het 100 jarig bestaan van de club. Ook dat gaat niet door. En toch gaan we er het beste van maken en laten we ons niet de vreugde ontnemen van het leven ons gegeven. Dat vraagt Geestkracht en die is er.

VERWARMING

De reacties op onze actie voor een nieuwe verwarming in de kerk zijn ondanks Corona hartverwarmend. Misschien wilt u ons ook helpen met een leuke ludieke actie of een gift, die overgemaakt kan worden naar **NL11SNSB0861275861**, elke bijdrage is van harte welkom.

GEDOOPT



Onder de gepaste afstand en met een minimaal aantal mensen hebben we in de OLV van Lourdes op zondag 3 mei **Valentina Sacca** gedoopt, de dochter van Marco en Mariska Sacca – Snijders, Op de Dries, Berg en Terblijt

Op zondag 10 mei hebben we **Mila Suijkerbuijk** gedoopt, de dochter van Berry en Issy Suijkerbuijk – Rijksen uit de Morsestraat in het Wittevrouwenveld.

Dat de doop van deze kinderen en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN

Op 8 mei is **Rob van de Put** overleden in Denemarken waar hij nu woonde. Hij is in onze wijk geboren en getogen. De zoon van Annie en Reng van de Put werd 52 jaar, hij was geregeld bij zijn ouders op bezoek en zocht dan weer zijn vrienden op. Vriendschap en familie waren belangrijk voor hem. Nu is hij niet meer onder ons maar wel nog in ons hart.

We wensen Annie en Reng veel sterkte, want juist door: én Corona, én de afstand én het feit dat Annie, zijn moeder gebonden is door de zuurstof is het extra zwaar voor hen als zijn ouders, zoals het nu zwaar is voor alle mensen die een dierbare moeten loslaten.

Op 24 april is **Sjeng Vroegop** overleden. Zelfs zonder zijn 2 benen was hij in de Molenhof aan het begin van dit jaar, toen ik hem heb mogen ontmoeten, heel monter en vol goede moed. Sjeng zijn we dankbaar voor zijn inzet op heel verschillende wijze voor het Wittevrouwenveld. Ook dat mag gezegd worden.

Op 30 april overleed in het azM **Lucie Claessens**, 89 jaar oud , 4 maanden voordat zij 90 zou worden. Lucie is op de pastorie in Nazareth begonnen één dag nadat ik geboren ben op 1 juli 1954 .Daar heeft zij meer dan 25 jaar gewerkt om na een kleine tussenpauze weer verder te gaan, maar nu op de pastorie van het Wittevrouwenveld. Ik ben nu 65 dat wil zeggen dat Lucie 65 jaar gewerkt heeft. Koken en mensen ontvangen, twee zaken die zij op een voortreffelijke wijze heeft gedaan. Ze was eigenwijs genoeg om het met pastoors en paters uit te houden en het er ook nog gezellig te maken, geholpen door een droge onderkoelde humor. Lucie was nuchter en stond met twee voeten op de grond en zij had een doorleefd geloof. Antonius hielp haar altijd. Op 5 mei hebben we afscheid van haar genomen in de OLV van Lourdeskerk en daarna te rusten gelegd in het graf bij haar ouders op Oostermaas, waar zij nu mag rusten in vrede.

Op 2 mei is thuis in de Frankenstraat 89 **Peter Geerkens** overleden, pas 57jaar oud, gesloopt door 20 jaren durende ziekte. Peter was de man van Marian Geerkens - Tonnard en de vader van Jessica met Tim en Saskia met Roland en de onwijs trotse opa van Faith-lynn. Peter was één jaar ouder dan zijn broer Frans die met zijn schoonzus Ellen was getrouwd. Peter heeft zijn hele leven zorg gedragen voor Frans en later voor zijn gezin. Nuchter met twee voeten op de grond, behalve als het over Ajax ging, die verliest een trouwe supporter. Zijn rust vond hij bij het vissen. Peter vormde met Marian een echt team, samen hebben ze alles aangekund, maar Peter zal Marian ook nu blijven helpen. De crematie was op 8 mei in Geleen.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Donderdag 21 mei 's Heren Hemelvaart

10.30 Voor alle kinderen en hun ouders die op deze dag hun communie zouden hebben gedaan, maar dat niet konden doen vanwege Corona. / Miel en Anja Verbert.

Vrijdag 22 mei

09.00 Voor alle bruidsparen die hun huwelijksviering hebben moeten uitstellen en voor alle dopelingen die nog niet gedoopt konden worden vanwege Corona.

Zaterdag 23 mei

19.00 Bella Habets – Bronckers / Jo Horbach / Mia Dingena – Hameleers /
Truus Lahaije – Thijssen / Miep Luckerhof – van de Reep / Sjuul Bijlders

Zondag 24 mei **7^e Zondag van Pasen**

10.30 Annie Martin – Thans (i.v.m. verjaardag) / Alex Dello / Silvia Haan – Grit
/ Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Maurice Spee / Gerrit Bos /
Truus Gulikers / Sophia Haane – Jongen

Maandag 25 mei

09.00 Ine Geelen en Diny Wijnen

Dinsdag 26 mei

09.00 Fieke Rassin

Woensdag 27 mei

18.30 Rozenkrans

19.00 Miets Plusjé- Klever en Jacques Plusjé

Donderdag 28 mei

09.00 Joke van der Horst

Vrijdag 29 mei

09.00 Ida Noorlander, Louis Laugs

Zaterdag 30 mei

19.00 Frits Schuman / Breur Moenen / Sjra Jansen / Kitty Roevros – Habets /
Jo Luyten en Roos Luyten – Damen / Corrie v.d. Graaf – de Meyer / Ans
Frissen – Chappin

Zondag 31 mei **Hoogfeest van Pinksteren**

10.30 Hélène Meens / Guus Tyndall en Alice Tyndall – Meesters / Vic di Maio
/ Anton en Helena Geraerts – Kolvers / Jo Haine / voor de overleden
ouders Hochstenbach – Schmitz / Wies Veugen – Wilhelmus / Frans
Dizy en kleindochter Esther / Nico Thewissen

Maandag 1 juni **2^e Pinksterdag**

10.30 fam. v.d. Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey /
overleden ouders Harrie en Lenie Jeukens – Frijns / Overleden ouders
Jan en Mia Dols – Frijns / Overleden ouders Guus en Jeanne Aelfers –
Keulers / Frans Keulen / Noël en Elly Keulen – Vaessen / Jeanny Rijcken
– Keulen / zuster Josepha Cornelia, tant Lies /

Dinsdag 2 juni

09.00 Bertien Seegers – Coumans / Jo Munnecom

Woensdag 3 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Claire van Ool / Dien Remmers – Stuiver / Breur Remmers

Vrijdag 5 juni **Eerste vrijdag van de maand**

09.00 Pedro Krijnen

Zaterdag 6 juni

19.00 Voor de overleden ouders Rodolf – van Gelabbeek / Leon Gilissen / Anja Verbert / Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets / Priester René Graat m.h.m.

Zondag 7 juni Feest van de H. Drie-eenheid

10.30 6^e jaargedachtenis Henny Lambrix / Alex Dello / Tiny Borghouts – Vrijens en Mariëtte Jonkhout –Vandenboorn / Jo Geron – Sprangers / vader Albert en zonen Huub en Albert Geron / Mientje Bremen - Frings

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+**



(azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.
(niet in juli en augustus: vakantie)



De fysieke lessen kunnen niet doorgaan door het coronavirus, daarom zijn er nu onlinelessen, 's morgens en 's avonds.

Kosten: 2 euro per keer.

**Meer info en aanmelden kan alleen via mail.
yogaenzomaastricht@gmail.com**



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.12, 6 juni 2020

Soms is het een mens gegeven
dat hij éénmaal in zijn leven
zo eenzaam wordt,
zo volkomen eenzaam,
dat zijn 'ik' zich terugtrekt in zijn Zelf.

Dan is hij plotseling niet meer alleen.
Hij komt tot de bevinding
dat zijn diepste Zelf de geest zelf is,
God, het ondeelbare.

En daarmee bevindt hij zich weer
midden in de wereld,
onberoerd door haar chaotisch allerlei,
want hij weet zich in zijn diepste grond
één met alle Zijn.

Herman Hesse



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS
Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND  VAN WITTEVROUWENVELD

TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

043 - 362 11 76

INGEWIKKELD

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, wordt alles er eigenlijk alleen maar ingewikkelder op. Eerst waren we allemaal eensgezind, applaudisseerden we op het balkon voor de zorg. Nu is er meer verdeeldheid, zoals pastor Mattie hier de vorige keer schreef. De breuklijnen van “preciezen” en “rekkelijken” lopen dwars door families en vriendengroepen heen. Met Hemelvaart zaten meteen de stranden vol, hutjemutje. Sommige anderen durven de deur nog niet uit. En wat mag nu wel en niet? Want in bus en trein moet je een mondkapje op, maar bij de kapper hoeft dat niet. Je mag vanaf 1 juni weer naar de kerk met maximaal 30 personen, op 1,5 meter afstand, maar niet zingen, want dan kan het virus blijkbaar verder springen. Wie snapt het nog? De breuklijnen lopen misschien wel dwars door personen heen, want we moeten allemaal elke dag de afweging maken. Wat doe je als je baas je verplicht te komen werken bij de vleesfabriek? Of als je familie zegt: “Ach, voor familie geldt die 1,5 meter niet”? Mijn familie heb ik al vier maanden niet gezien door deze crisis. Met het openbaar vervoer daar naartoe is nogal veel gedoe nu, en nog steeds geldt: “Reis alleen als het strikt noodzakelijk is”. Het is straks vier uur met een mondkapje op: bus, trein, metro, bus. Niet afzetten tussendoor, want dan werkt het niet meer. En dan daar aangekomen: “1,5 meter, mam!” Ik ontvang foto’s van mijn ouders met de kleinkinderen op schoot, gezellig aan het barbecueën. Ik ben de “precieze” van de familie, die daar dan wat van vindt, op 200 kilometer afstand. Maar als zij die rotziekte krijgen, lijd ik er ook onder. Enfin, behalve er een keer iets van zeggen, kun je er dan toch niets aan doen en moet je accepteren dat ieder zijn eigen afwegingen maakt. En ook mij lukt het niet om in de supermarkt 1,5 meter afstand te houden, of ik zou er uren moeten doorbrengen, steeds wachtend tot de rij helemaal vrij is. In de supermarkt van Mark Rutte is het blijkbaar lekker rustig, hij ziet dat probleem niet. Een dame van 93 zegt tegen mij dat ik maar weer langs moet komen als ik het weer aandurf. Zij ontvangt gewoon bezoek en vindt die 1,5 meter ook maar onzin en niet vol te houden. Wat te doen?

Ingeborg Wesdorp

wijkpresentie2@gmail.com 06-13977845

WANNEER WEER MISSEN?

Het was een opluchting toen in het kerkbestuur, dat in spoedvergadering bijeen was, de vraag kwam waarom we eigenlijk gewoon niet zouden doorgaan met wat we doen tot 1 juli. Dan is misschien meer duidelijk en is er meer tijd om ons op de 1,5 meter samenleving met 'handwassing' voor te bereiden. Toen die vraag eenmaal gesteld was, waren we het snel eens. We gaan door tot 1 juli op de wijze zoals we het nu doen. We vieren de mis in de kleine kapel in de sacristie en zenden dat 'live' uit via www.kerkdienstgemist.nl en we gaan door met elke dag de mis te vieren en uit te zenden, ook kan het terug gekeken worden. Vind je het moeilijk om in te loggen, ga dan naar de website van de parochie om daar de link aan te klikken. Ga dus naar www.kerkmou.nl Er is ook een app trouwens!

ANTONIUSFEEST ZATERDAG 13 JUNI

Bij Antonius horen lelies. Mocht Antonius u geholpen hebben met iets terug te vinden dan is zijn feestdag 13 juni de uitgelezen kans om hem te bedanken met lelies. Heel de zaterdag 13 juni kunt u die afgeven op de pastorie, dan zorgen wij dat ze bij Antonius komen

JEUGDWERK IN CORONATIJD:

Na een lange periode van onzekerheid rondom het coronavirus is er nu eindelijk een moment aangebroken dat er ruimte ontstaat voor jeugd om weer wat meer invulling te geven aan de vrije tijd. Het Jeugdwerk van Trajekt heeft niet stil gezeten. In de afgelopen weken waren veel kinderen blij met de wekelijkse werkboekjes of deden mee aan de verschillende rubrieken van Trajekt Jeugdwerk Online. De spelshows Crazy Games Online, de Heppie Kahoot Quiz en Prijsje Rijk waren zeer in trek. Maar ook rubrieken over palmpasen, de dodenherdenking, meidenklets, duizendpoot, sport actief en thuis op stelten werden goed bekeken op facebook en instagram, zoals ook de spannende series van Oonder Drök op youtube. Op deze manier hielden we contact en probeerden er samen toch een fijne periode van te maken. Nu is er weer wat meer ruimte om activiteiten te gaan doen. Helaas nog niet binnen, maar wel buiten en dat gaan we doen met leuke sport, spel en bewegings-activiteiten in de buitenlucht op verschillende locaties in de wijk.

Op dinsdag en woensdag zijn de activiteiten voor alle jeugd. Je hoeft dus geen lid te zijn.

Op de vrijdag alleen voor leden van de Happy Kids. Op dinsdag gaan de sportcoaches aan de slag, op woensdag is er de Vrije Instuif en op de vrijdag de vier groepen van de Happy Kids. Alle activiteiten vinden buiten plaats in aangepaste vorm en binnen de richtlijnen van het R.I.V.M. Samen proberen we er iets van te maken. Omdat alle programma's buiten plaatsvinden zijn de activiteiten gratis en hoeft er geen entree betaald te worden. Het hele programma vind je op de website

www.happykidsclub.nl of www.trajekt.nl Lees alles goed door want de tijden en indelingen zijn in deze periode heel anders dan normaal. Samen proberen we er het beste van te maken. Haw Pin! Sjef Zwakhalen

GEDOOPT



Op zondag 24 mei is Mila Sleijpen gedoopt, de dochter van Melvin en Marian Sleijpen – Ritterbex uit de Oosterweertlaan en het zusje van Macey.

Dat de doop van dit kind en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op 12 mei is **Jean Theunisz** overleden, 91 jaar oud en 7 maanden na de dood van zijn vrouw Netta op 19 oktober 2019, met wie hij 72 jaar heeft doorgebracht, een hele tijd. Van haar kreeg hij 3 prachtige kinderen: Peter, die helaas al overleden is in 2012, Klara en Trudy en dankzij hun 5 kleinkinderen. Maar langer nog dan met Netta is Jean verbonden met Willem I, erelid was hij en niemand was zoveel jaren lid van de club als hij. Voor de club moest alles wijken, behalve het eten op zondagmiddag om één uur. Indrukwekkend was de erehaag door de leden van voetbalclub Willem I voor Jean op de weg naar het kerkhof. Jean was zorgzaam, gedreven en hartelijk in alles wat hij ondernam. Op 16 mei hebben we in kleine kring van Jean afscheid genomen in OLV van Lourdes, waarna hij op Oostermaas in het graf van Netta is bijgezet. Nu zijn ze voor altijd samen.

Op 14 mei is thuis overleden **Leny Ternatus – Roumen** zij was de weduwe van John Ternatus die in 2014 is overleden. In 2009 hadden zij gelukkig toch een beetje uitbundig hun 50 jarig huwelijksjubileum gevierd, omdat in 2007 de oudste van de 4 kinderen Janny overleden was. Er waren 3 jongens en 1 meisje. Leny zelf is 81 jaar mogen worden. De laatste 2 jaar waren best zwaar voor haar door lichamelijke ongemakken. Leny was zorgzaam en creatief. Voor het maken van Carnavalspakken draaide zij haar hand niet om. Op het laatste was zij heel blij met de steun van Josina. Leny is 80 jaar geworden en van het grote gezin Roumen is nu alleen nog haar zus Truus. Leny had ook een ‘bewaarkast’, kleine eenvoudige zaken, maar ook een mooi chinees serviesstel bewaarde zij daarin. Maar meer dan de spullen zelf had alles een mooi verhaal zoals Leny nu ook een mooi en goed verhaal is geworden van liefde en dankbaarheid.

Op 14 mei overleed thuis aan de Olympiaweg **Greet Schuman-Muller**. Zij was net geen 85 jaar , moeder van 13 kinderen en bij het 105ste klein-achter- en achterachterkleinkind is zij opgehouden te tellen. Maar Greet kende van ieder de verjaardag en kocht er altijd een kleinigheidje voor. Nu nog lagen cadeaus al klaar. Greet was een sterke vrouw. Zij ging venten met de kinderwagen waar 2 kinderen in zaten, bovendien nog één links en de ander rechts van de kojts en eentje nog in de buik, terwijl haar man Sjef thuis kookte, daar handel dreef en op de andere kinderen paste. Haar deur stond voor iedereen open. Zij is nooit alleen hoeven te zijn ,ook niet na de dood van haar man in 2018. Zij wilde, als het toch moest, ook thuis sterven en daar is zij ook opgebaard geweest. Op 20 mei hebben we Greet bijgezet in het graf van haar man Sjef, en nu zijn ze voor altijd samen.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 6 juni

19.00 Zeswekendienst Dolph Ramakers / voor de overleden ouders Rodolf-van Gelabbeek / Leon Gilissen / Anja Verbert / Miel Verbert / Frans Kusters / Paul Prop en Mariëtte Prop-Habets / Priester René Graat m.h.m. /

Zondag 7 juni **Feest van de H.Drieëenheid**

10.30 Zeswewekendienst Lucie Claessens / jaargedachtenis ouders Pierre en Anna Heiligers - Offermans / Alex Dello / Tiny Borghouts – Vrijens en Mariëtte Jonkhout – Vandenboorn / Jo Geron – Sprangers, man Albert Geron en zonen Huub en Albert Geron / Jean Tilkin en Bertha Tilkin – Franssen / Piet en Mary Castermans – Cörvers

Maandag 8 juni

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Nel Coumans / Mia Janssen / Diny Wijnen

Dinsdag 9 juni

09.00 Ans Frissen – Chappin

Woensdag 10 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen / Louis (Manus) Remmers

Donderdag 11 juni

09.00 Voor de zielen in het vagevuur

Vrijdag 12 juni

09.00 Lucie Claessens

Zaterdag 13 juni **Feest van de H.Antonius van Padua**

19.00 Rafi Nzuzi Mpila / Joop Renkers i.v.m. doopnaam / Ans Frissen – Chappin / Louisa Heister-van der Venne / Elly Keulen-Vaessen / Peter Pieters / Michel Lardenoije

Zondag 14 juni **Sacramentsdag**

10.30 Hélène Meens / Jeanne van Hulst / Edmond Beel / Henk de Baar en Annie de Baar – Biesmans / Henk van den Boorn / Riet Remmers-Lassouw / Riek Arnold

Maandag 15 juni

09.00 diaken Pierre Jozef Maria Passage

Dinsdag 16 juni

09.00 Mgr. Beel / Liesbeth Ammerlaan

Woensdag 17 juni

18.30 Rozenkrans

19.00 Frans en Treeske van der Meulen-Custers

Donderdag 18 juni

09.00 Voor de zielen in het Vagevuur

Vrijdag 19 juni

09.00 Lenie Jeukens-Frijns ivm haar verjaardag

Zaterdag 20 juni

19.00 Truus Gense – Daems / Len Coolen – Reneerkens / Frans Brans / José Wolfs – Colbers / Annie Wijckmans – Hofman

Zondag 21 juni **12 e Zondag door het jaar**

10.30 Alex Dello / Cor Horbach / Vic di Maio / Annie Martin – Thans / Frans Keulen / Jeanny Rijcken-Keulen / Hilda Last – Oberndorff /

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**,



P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.
(niet in juli en augustus: vakantie)



De fysieke lessen kunnen niet doorgaan door het coronavirus, daarom zijn er nu onlinelessen, 's morgens en 's avonds.

Kosten: 2 euro per keer.

Meer info en aanmelden kan alleen via mail.
yogaenzomaastricht@gmail.com

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara since 1949 Gabor

MEPHISTO
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND

Fluchos

durea



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

• WEGWIJS •

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.13, 20 juni 2020

Gebed van verlangen in tijden van crisis-Thomas Quartier

God, open einde van mijn verlangen:
Moge ik altijd weer ruimte maken in mijn hart
Opdat ik dichter bij mijn innerlijk kan komen
Waar ik thuis hoor.

Moge ik steeds opnieuw liefde voelen
Opdat ik alle afwezige dierbaren nabij ben
Die ik in verbondenheid mis.

Moge ik grenzeloze compassie vinden
Opdat zij die lijden verlichting ervaren
En zij die werken kracht.

Ik weet mij geborgen in mijn verlangen
Dat vorm en betekenis geeft,
juist in moeilijke dagen
Waarvan ik het open einde God mag noemen.



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0 504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND  VAN WITTEVROUWENVELD

TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

043 - 362 11 76

DAUWTRAPPEN in CORONATIJD

VAN TOCHTGENOTEN naar DAUWTRAPPERS,

Het dauwtrappen is erg goed bevallen en het gaf een mooie ambiance met enkele heel trouwe wandelaars en al was het een meditatieve wandeling Tweede Pinksterdag, het gaf leven. Er was een goede Geest, die meteen creatief maakte.

Geïnspireerd door de geest zijn de volgende ideeën naar boven gekomen:

1. Graag willen we er opnieuw een vervolg aan geven voor tochtgenoten, buurtgenoten en voor alle andere mensen die van een verzetje houden. De volgende dauwtrapwandeling is op zondag 21 juni wanneer we de langste dag hebben. De nu vertrouwde route gaat uitgebreid worden met 2 extra lussen tot de langste-dag-dauwtrap wandeling. Natuurlijk is weer het vertrek tussen 7 en 9 uur vanaf OLV van Lourdeskerk.

Ter plekke zal een route beschrijving met opdracht gegeven worden.

2. Op zondag 28 juni, de dag waarop het Manus-van-alles-festival gepland stond, willen we vanaf ongeveer 12.00 uur gaan Fruhschoppen. Bij goed weer voor de kerk aan de Groene Loper en bij slecht weer in de hal van de kerk. We maken als het ware een Vredesplein voor de kerk. Als mensen iets zouden willen bakken voor bij de koffie, zou dat geweldig zijn. Natuurlijk kun je voor de mis nog even een Groene Loper wandeling maken langs het reeds vertrouwde parcours met vertrek vanaf 07.00 uur!

3. Op zaterdag 15 augustus is het feest van Maria ten Hemelopneming ofwel kort en krachtig op z'n Maastrichts: 'Sint Marie'. Al jaren maakte Mia met haar team voor ons allemaal een kroedwesj. Dit jaar gaat dat door de restricties van corona niet lukken, daarom hadden we gedacht om nu op Sint Marie, zaterdagmorgen, een dauwtrap-wandeling te organiseren en iedereen te vragen enkele kruiden en bloemen onderweg te plukken om zo je eigen kroedwesj samen te stellen. Die wil ik zegenen in de viering van St. Marie om 10.30 uur. Ook nu weer kun je vertrekken van OLV van Lourdes vanaf 07.00 tot 09.00 uur en ofwel de korte ofwel de langere route lopen. Ook nu zal er koffie zijn bij aankomst, zoals er ook na de viering van Sint Marie nog een gezellige samenkomst zal zijn.

Let wel ,alle activiteiten met 1,5 meter afstand tot elkaar. Het vraagt wat improvisatie, maar ook concentratie en oplettendheid. Zijn er andere invallen, ideeën suggesties of op- of aanmerkingen, dan houd ik mij vanzelfsprekend van harte aanbevelen.

Vrede en alle goeds. Mattie Jeukens ofm

CORONABEPERKINGEN

Met de vieringen in de grote kerk, die dan weer open staat voor iedereen, willen we beginnen per 1 juli. Dan mogen er weer 100 mensen in de kerk en mogen we communie uitreiken. Of er dan al gezongen mag worden, weet ik nog niet. Ook zal er een soort protocol moeten komen hoe te lopen en hoe te handelen met gelegenheid om handen te wassen. Maar nog belangrijker is dat we willen vragen om je aan te melden als je naar onze vieringen wilt komen. Stuur mij een mail met je naam en je telefoonnummer, dan heb ik ook meteen je emailadres. Dit voor mocht er onvermoed toch een uitbraak komen. Het is dan zaak om ieder te kunnen verwittigen. Nu moet dit ook op de terrassen en je had je ook al moeten aanmelden als je nu naar de kerk had willen komen. Als je kerkganger van de Lourdeskerk wilt worden stuur dus een mail naar jmpp.jeukens@planet.nl, dan kunnen wij een lijst opstellen van potentiële kerkgangers. Ik hoop dat het niet afschrikt om te komen, maar integendeel, dat u nieuwsgierig bent naar hoe het nu in coronatijd zal gaan. In elk geval zondag 5 juli weer heel erg welkom in de kerk.

KINDERKOORTJE 'DIE VAAN US'

Sinds de corona uitbraak moesten we, net zoals zovele koren, het zingen staken. Dat is voor iedereen die graag zingt een hard gelag. Het zingen zelf wordt gemist, maar ook het gezellig samenzijn en het delen van zorgen en nieuwtjes. Maar voor vandaag hadden we de kinderen weer uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst/ repetitie. Helaas moest een van de kinderen zich voor de repetitie afmelden omdat ze met haar zus in het ziekenhuis zat vanwege een gebroken arm. Maar volgende week is ook zij er weer bij.... en haar zus wensen we veel beterschap.

Met gedesinfecteerde handen en op 1,5 meter afstand hoorden we hun belevenissen en moeilijkheden aan die deze periode met zich had meegebracht. En er was leuk nieuws te melden: Ilona de dirigente is zwanger! Ze verwacht half oktober haar eerste kindje. Een van de kinderen vroeg heel bezorgd of ze nu niet extra moest oppassen met corona. Dat zou ze zeker doen.

Na een half uurtje babbelen werd er ook weer echt gezongen, het was heerlijk om die kinderstemmen weer te horen klinken. We hopen nog steeds dat er meer kinderen zijn die zich bij het koortje willen aansluiten, het is echt een aanrader!

CORONA-DIPLOMA-UITREIKING MAARTENSCOLLEGE

Nog steeds zijn we gebonden aan regels en voorschriften, al mogen we vanaf 1 juli weer 100 mensen per keer toelaten in de kerk. Dit kwam het Maartenscollege erg goed uit, omdat zij op school met de 1,5 meter afstand geen 100 mensen kunnen opvangen, om daarom maar de diploma-uitreiking te doen bij ons in de kerk. Ze zeggen wel: "Beter een goede buur dan een verre Matti!". We zijn blij dat we dit voor het Maartenscollege kunnen doen en er de leerlingen een onvergetelijke diploma-uitreiking mee mogen bezorgen. Drie dagen staan er voor gereserveerd, dat zijn woensdag, 1 juli, donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Op die drie dagen zullen 7 klassen met elk 30 leerlingen, hun ouders en leerkrachten in zeven groepen van 100 personen naar de kerk komen.



ELKE WEEK EEN PSALM

Het is een hele uitdaging, maar elke week wil ik op woensdagavond van 20.00 uur tot 20.20 of iets later, maar niet veel later, stilstaan bij een Psalm. De Psalmen zijn de liederen en tegelijkertijd de gebeden in de Bijbel. Lieder en gebeden die Jezus gekend heeft en zelf ook gebeden en misschien wel gezongen. Voordat Jezus sterft aan het kruis citeert bij een Psalm 22, 1: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" De Psalmen hebben de naam moeilijk en soms ondoordringend te zijn, maar toch ook weer niet. Psalm 23 gaat over God als de goede herder die me naar wateren der rust brengt. Je zou mogen zeggen dat in de Psalmen juist in het zich richten tot God alle facetten van het menselijke leven aanbod komen, van vreugde en jubelzang tot smeekgebed, en van dankbaarheid tot grote woede.

De Psalmen die al besproken zijn, kunnen terug gehoord en gezien worden via onze mooie website van www.kerkkomnou.nl als je naar het archief gaat. Zij zijn als YouTube filmpjes opgeslagen en bewaard, net zoals de laatste uitvaarten trouwens en ook onze vieringen vind je er terug. Bijzonder.

GEDOOPT



Op zondag 7 juni is in OLV van Lourdes gedoopt:

Jaxx Remmers, de zoon van Wilco en Maxine Remmers –

Hamelere en het broertje van Romée uit de Gerckenshaag,

en eveneens is gedoopt:

Djiana Servais, de dochter van Raymond en Suzanna Servais – Krijnen en het zusje van Joëlla uit de Adelbert van Scharnlaan.

Dat de doop van deze kinderen en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN

Op 18 mei is in Veulen mijn broer Maurice Jeukens overleden. Maurice was onze jongste van de drie broers, Hij is 61 jaar geworden. Zijn lichaam was op. Net voordat de corona-pandemie uitbrak heeft hij nog op de IC

van Venlo gelegen met een dubbele longontsteking, toen was het al kantje boord. Ondanks al zijn handicaps had Maurice een brede belangstelling en kon je over bijna alles met hem praten. Een van zijn hobby's was bijvoorbeeld cryptogrammen oplossen. In Veulen, bij Venray, hebben we in de parochiekerk afscheid genomen op 23 mei en Maurice te rusten gelegd in het graf van zijn vriendin Beb van den Heuvel die al 23 jaar eerder door een tragisch ongeval om het leven was gekomen op 3 februari 1997.



Op 28 mei is in het azM Paul Vroomen overleden, de echtgenoot van Leonore Vroomen – van Leijgraaf. Paul was de vader van 2 dochters, Yvonne en Amanda, de opa van Gina en de ampa van Raf. In zijn werkzame leven was Paul leraar handvaardigheid geweest op het St.Janscollege in Hoensbroek. Hij was creatief, muzikaal, vol belangstelling voor alles wat het leven te bieden had, totdat zijn handen hem in de steek begonnen te laten. Juist zijn handen had hij altijd laten spreken als hij iets wilde uitdrukken. Paul is 88 jaar geworden en op 3 juni hebben we afscheid genomen in OLV van Lourdes, waarna Paul bijgezet is op de begraafplaats Oostermaas,

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 20 juni

19.00 Truus Gense – Daems / Len Coolen – Reneerkens / Frans Brans / José Wolfs – Colbers / Annie Wijckmans – Hofman

Zondag 21 juni 12 e Zondag door het jaar

10.30 Alex Dello / voor mw. Willy van Beek en overleden ouders Poolman - van Beek / Cor Horbach / Vic di Maio /Frans Dizy / Esther Dizy / Nico Theunissen / Frans Keulen / Hilda Last – Oberndorff

Maandag 22 juni

09.00 Wolfgang Keck / Mia Meertens – van Es

Dinsdag 23 juni

09.00 Sophie Pipers – Arnold

Woensdag 24 juni Geboorte van de H.Johannes de Doper

18.30 Rozenkrans

19.00 Anna Patist en Cor Kanters

Donderdag 25 juni

09.00 Willem Aarts

Vrijdag 26 juni

09.00 Nanny en Wim Aarts

Zaterdag 27 juni

19.00 Anna van Boxsel – de Graaf / Harry Pellaers / Annie Royen – Martin Pieter Royen en dochter Miriam / Miep Luckerhof – van de Reep / Truus Gullikers / 1^e jaardienst Lien Heynen- Bouvrie

Zondag 28 juni 13^e Zondag door het jaar

10.30 Zeswekendienst Maurice Jeukens / Jo Haine / Margriet Dams – Beckers / voor de overledenen van de fam. Fraats – Matti / Netta Theunisz – Kerstel en Jean Theunisz / Corrie v.d. Graaf – de Meyer / Thea (Dirkje) Driessen – Sjouw / Rinus Bastiaens

Maandag 29 juni Hoogfeest H.H.Petrus en Paulus

09.00 Ine Geelen en Diny Wijnen / om zegen over een nieuw levensjaar

Dinsdag 30 juni

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 1 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Annie Kanters – Leclair

Donderdag 2 juli

09.00 Ida Noorlander

Vrijdag 3 juli Eerste vrijdag van de maand

09.00 Broeder Rein Pollmann ofm

Zaterdag 4 juli

19.00 Vic de Maio / Ans Frissen - Chappin / Mia Voorst – Menten / Sjuul
Bijlders / Peter Geerkens en Frans Geerkens / Dolph Ramakers

Zondag 5 juli 14^e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Alex Dello / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Maurice
Spee / Rudie Leclair / Wies Veugen – Wilhelmus / Nico Meyers /
Greet Schuman – Muller haar man Sjef Schuman en Frits Schuman
/ John Hermans ivm zijn 70^e verjaardag en kleinzoon Jules Janssen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**,



P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om
09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om
18.30u de Rozenkrans;

Yoga

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand
van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.
(niet in juli en augustus: vakantie)



De fysieke lessen kunnen niet doorgaan door
het coronavirus, daarom zijn er nu
onlinelessen, 's morgens en 's avonds.

Kosten: 2 euro per keer.
Meer info en aanmelden kan alleen via mail.
yogaenzomaastricht@gmail.com



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.
Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.
Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **s.o.s.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr. 14 4 juli 2020

WE GAAN WEER BEGINNEN

Lieve mensen, dit is echt voorpagina Nieuws
Als kerk mogen we weer 'open-gaan'!

We kunnen weer vieringen houden
waarin u van harte welkom bent.

We hopen dat u ook komt.

Voor iedere kerkganger zal er iets bijzonders zijn.

De eerste keer is:

Zondag 5 juli om 10.30 uur

Er is geen beperking meer op het aantal, wel
zullen we 1,5 meter afstand van elkaar moeten
houden. In de kerk is dat twee en een halve
vloertegel, want de vloertegels zijn 60 bij 60 cm.
Om een beetje zicht op de looproute te hebben
is er maar één deur open en dat is de hoofddeur
aan de kant van de Groene Loper. In de kerk zal
een tafel zijn met een ontsmettingsgel, die we u
vragen te gebruiken bij binnenkomst en bij het
ter communie gaan, in het middenpad zal deze
gel dan ook staan.

Van harte welkom, namens het kerkbestuur,
Pastor Mattie Jeukens ofm

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS
Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

Complot

Na een paar jaar zonder heb ik, eigenlijk speciaal vanwege de coronacrisis, weer Facebook genomen, maar ik word er niet zo blij van. 'Tuurlijk, er komen ook leuke en interessante dingen voorbij, maar ja, ook veel onzin. Nepnieuws. En ik merk dat dat mensen beïnvloedt. Zo schrok ik laatst toen een vriendin echt geloofde dat 5G het coronavirus verspreidt en dat er een complot achter zit. Dat had ze op Facebook gezien. Ook schrok ik toen een buurtbewoonster zei: "Bill Gates betaalt al die vaccins, ze willen ons allemaal dood hebben. Ik ga nooit dat vaccin nemen als dat er is en ook nooit meer de griep prik. Het is allemaal gif." Dat had ze op Facebook gelezen. En zij behoort tot de kwetsbare groep, voor wie het coronavirus en ook een gewone griep echt gevaarlijk is.

Het probleem met Facebook en andere sociale media, is dat iedereen er alles op kan zetten, waar of niet; als het maar vaak gedeeld en *geliked* wordt, dan geloven mensen wel dat het waar is. En Facebook is zogenaamd gratis, maar je betaalt met je gegevens. Het bedrijf Facebook wil alleen maar zoveel mogelijk gegevens over iedereen verzamelen. Alles wat je erop zet, is voor hen van belang. Zij verkopen deze informatie aan bedrijven die daar heel blij mee zijn. Facebook kan ook volgen wat je buiten Facebook op internet doet. En Facebook verdient daar dus heel, heel veel geld mee. Als het niets opleverde, waren ze allang gestopt. Dus: neem alles wat je op Facebook leest met een grote korrel zout.

"Je weet tegenwoordig niet meer wat je wel en niet moet geloven", zeggen mensen. Nee, maar dat is eigenlijk goed. Je moet niks wat iemand roept of schrijft, zomaar voor waar aannemen, ook dit niet. Het probleem is alleen dat mensen erg bang worden van al die verwarrende informatie. En dat ze tegen elkaar opgezet raken. Mij helpt het om ouderwets een krant te lezen. Ook van wat in de krant staat, kun je niet zomaar geloven dat het waar is, maar je merkt het wel als de krant kritisch is en vragen stelt. En je weet, als je ervoor betaalt, dat de journalisten ook betaald worden en dus niet afhankelijk zijn van bedrijven die ze dan naar de mond moeten praten. Journalisten moeten tenslotte ook eten. Echt nieuws is niet gratis. En gratis nieuws is vaak niet echt.

Ingeborg Wesdorp wijkpresentie2@gmail.com 06-13977845

**Overzicht exploitatiekosten Parochie OLV v Lourdes,
H. Familie en H. Guliëlmus**

	jaar 2019	jaar 2018
Opbrengsten		
Kerkbijdrage	25.473,56	29.967,54
Collectes	15.861,29	15.985,35
Misintenties	3.960,03	10.046,77
Uitvaarten	9.020,00	11.034,00
Overige bijdragen parochie	15.016,89	13.104,80
Ontvangen huren	3.200,50	4.986,17
Subsidies en rente	9.500,38	10.050,70
Opbrengsten Begraafplaats	89.560,75	100.102,23
Totaal opbrengsten	171.593,40	195.277,56
Kosten		
Onderhoud en kosten gebouwen	51.195,26	52.642,29
Loonkosten	60.896,46	59.894,16
Kosten eredienst	8.247,22	6.819,89
Pastorale kosten	3.236,50	-670,00
Bijdr. bisdom, dekenaat, e.d.	19.178,08	16.802,31
Beheerskosten	11.098,42	15.875,22
Rente/kosten bank	9.083,44	8.401,79
Kosten begraafplaats	90.497,57	81.840,10
Totaal kosten	253.432,95	241.605,76
Resultaat (verlies)	-81.839,55	-46.328,20

Het financieel overzicht van de opbrengsten - kosten van onze parochies laat ook over 2019 een verlies zien van € 81.839,55.

Dank aan allen, die bijgedragen hebben om ons toch in staat onderhoud aan de gebouwen te plegen.

We hebben uw hulp hard nodig, want alleen zo kunnen we een plek van inspiratie blijven.

REACTIE OP DE FINANCIËN

Allereerst wil ik de penningmeester van onze parochie bedanken voor het vele en deskundige werk, voor de tijd die er gestoken is in de jaarstukken en het bijhouden van onze uitgaven cq inkomsten. Vervolgens snapt u wel dat we erg veel inboeten. Gelukkig hebben we reserve dankzij de verkoop van de Guliëlmuskerk en de twee huizen die daar naast lagen. Maar zo'n verlies kunnen we niet nog een jaar hebben, Help dus, help. Het meest opvallende is overigens dat voor het eerst de begraafplaats ons meer gekost heeft dan dat zij heeft opgebracht. Andere jaren konden we het verlies van de parochie opvangen met opbrengsten van de begraafplaats Oostermaas. Een oorzaak is dat meer mensen zich laten cremen en niet meer begraven worden, vaak omdat ouders hun kinderen niet willen opzadelen met het onderhoud van het graf.

150 PSALMENPROJECT

Niet iedereen zal er meteen van onderste boven zijn Wat zeggen Psalmen? Wie kent ze? Toch maken ze deel uit van de Bijbel. Het zijn popsongs van 3000 en meer jaar geleden. Elke woensdag van 20.00 tot 20.20 uur bespreek ik een Psalm en dat is te volgen via www.kerkdienstgemis.nl u weet wel via de site waarlangs we ook de vieringen uitzenden.

Nu ben ik 150 tekeningen op het spoor gekomen van Sjef Hutschemakers. Voor elke Psalm één. Ik wil die naar de kerk halen, misschien lukt het om ze in september tentoon te stellen.

AFSCHEID VAN ANNIE VAN DER PUT

Annie vd Put heeft noodgedwongen afscheid genomen van vele jaren vrijwilligerswerk. Dit vanwege gezondheidsredenen.

Buurtherinneringen, de buurtkrant, de maandagmiddag club, de studenten, de computer inloop, waar was ze niet bij betrokken?

Ze doet een stapje terug, maar we zullen haar zeker nog wel zien, we nemen dus niet echt afscheid, maar een beetje.

Annie bedaaank, haw pin en unne poen, aldus Manon.

Wij sluiten ons heel graag hierbij aan, met veel bewondering voor de inzet van Annie. Mattie

ACTIE KERKBIJDRAGE: VOOR DE KERK

Help ons alstublieft en geef aan onze parochie. Wij leven van wat u ons geeft. We krijgen niet van Rome, niet van Roermond, niet uit Den Haag, maar wel van wat we in de collecte vinden en wat u ons maandelijks wilt schenken. Help ons alstublieft.

Investeer in de toekomst van onze parochie:

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

GEDOOPT



Op zondag 14 juni zijn in de OLV van Lourdeskerk 2 kinderen gedoopt:

Djess-Lynn Geschiere, de dochter van Ryan en Cynthia Bertrand – Geschiere, van Fatimaplein;

en Hailey de dochter van Ashley Guillaume uit de Burgemeester Nierstraszstraat.

Op zondag 21 juni is in de OLV van Lourdes Stenn gedoopt, de zoon van Hans en Cheyenne Meyer – Geurts en het broertje van Shayen, Lorenzo en Alicia. Nu wonen zij in de Jan van Puijenbroeckstraat in Meerssen, maar voorheen in de Frankenstraat bij Wanny Geurts, de vader van Cheyenne die helaas al in 2017 overleden is.

Dat de doop van deze kinderen en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN

Op 7 juni is **Bertie Heuts-Wintjens** overleden, sinds 20 maart 1998 de weduwe van Jef Heuts. Samen waren zij de beheerders van de Geusseltsporthal toen Sjef plotseling overleed. Bertie is op bewonderenswaardige wijze door het leven gegaan. Het is haar niet komen aanwaaien. Zij heeft de nodige tegenslagen gehad, waardoor zij lichamelijk jarenlang telkens weer moest inleveren, maar zij wilde voor geen goud weg uit de woning aan de Atoomstraat 16. Het leven van Bertie is getekend door trouw. Trouw aan haar familie in Amby, trouw aan haar vriendinnen van de middelbare school en trouw aan de collegae van het werk, trouw aan haar 4 oppaskinderen, maar bovenal trouw aan haar man Jef en beide zonen Patrick samen met Nicole en Gaston samen met Josina en heel blij met haar kleinkinderen Mira, Raoul en Reba. Op zaterdag 13 juni hebben we afscheid genomen in OLV van Lourdes en Bertie te rusten gelegd in Heer bij haar man. Nu zijn ze voor eeuwig samen.



Op 19 juni is **Sjef (Gerard) Augustinus** overleden 76 jaar oud. Opgegroeid in de Parmastraat, de broer van Jean, lang geleden overloden en broer van Ria, Hub en Jos. Sjef woonde nu op Maasveld, daar was hij eigenlijk niet gelukkig. Liever had hij zelfstandig gewoond en was hij getrouwd, maar dat zat er voor Sjef niet in. In zijn goede jaren fietste en wandelde hij veel. Een geliefkoosde plek was Wittem, bij zijn naamgenoot Gerardus, maar hij fietste ook door Europa. Sjef was een natuurliefhebber die leed onder wat hij vond dat we de natuur aan deden. Ook heeft hij heel verdienstelijk kunnen tekenen en schilderen. Op woensdag 24 juni hebben we afscheid genomen in OLV van Lourdes en Sjef daarna te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas.

**Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles
wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.**

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 4 juli

19.00 Vic di Maio / Ans Frissen - Chappin / Mia Voorst – Menten / Sjuul
Bijlders / Peter Geerkens en Frans Geerkens / Dolph Ramakers

Zondag 5 juli 14^e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Alex Dello / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Maurice Spee / Cor
Spee / Rudie Leclair / Wies Veugen – Wilhelmus / Nico Meyers / Greet
Schuman – Muller, haar man Sjef Schuman en Frits Schuman / Lucie
Claessens / John Hermans i.v.m. 70^e verjaardag en kleinzoon Jules
Janssen / Frans van Lieshout i.v.m. sterfdag 2002

Maandag 6 juli

09.00 Fam. v.d.Broeck – Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey / John
Hermans i.v.m. zijn 70^e verjaardag en kleinzoon Jules Janssen

Dinsdag 7 juli

09.00 Mia Dingena – Hameleers / Fieke Rassin

Woensdag 8 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Bertien Seegers – Coumans / Jo Munnecom

Zaterdag 11 juli

19.00 Kitty Roevros – Habets / Bèr Heugen / Manus Remmers / Riet Remmers –
Lassouw

Zondag 12 juli 15^e Zondag door het jaar

10.30 Hélène Meens / Jan Remmers en Willy Pisters / Riek Arnold / Sophie
Pisters – Arnold / Leny Ternatus – Roumen / uit dankbaarheid bgv 95^e
verjaardag en om veel zegen in het nieuwe levensjaar /

Maandag 13 juli

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Louis Verhaag c.s.s.p. /
Gerrit Bos

Dinsdag 14 juli

09.00 Nel Coumans / Mia Janssen

Woensdag 15 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Claire van Ool / Priester Ed Mutsaerts

Zaterdag 18 juli

19.00 Jeanne van Hulst / Frans Brans / Elly Keulen – Vaessen en Noël Keulen / Jo Luyten en Roos Luyten – Damen

Zondag 19 juli 16^e Zondag door het jaar

10.30 Jo Geron – Sprangers, man Albert Geron en de beide zonen Huub en Albert / Hilda Last – Oberndorff / Louisa Heister – van der Venne / Frans Keulen / Henk van den Boorn / Paul Vroomen

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**,



P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK SACRISTIE OLV VAN LOURDES

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga Meditatie

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;
Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen.
(niet in juli en augustus: vakantie)

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara Gabor
since 1949

MEPHISTO
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND

Fluchos

durea



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr.15, 21 juli 2020

Lezer, letters zijn niets meer
dan wat muizenstrontjes
sporen van een schrijver
die al lang vertrokken is

maar zodra je begint
klitten ze samen tot lettergrepen
jongleren ze met de kegels
maken torens met de staafjes

in je ogen, lezer

er hangt een doodse stilte
tussen de kaften, sla ze open
geef je stem aan woorden
die je zwart op wit zeggen

niets in deze wereld is zwart-wit

Maud Vanhauwaert in: Het stad in mij
(Stadsdichter van Antwerpen van 2018-2019)



FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMUN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0 504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND  VAN WITTEVROUWENVELD

TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

043 - 362 11 76

HETZELFDE MAAR TOCH HEEL ANDERS

De kerk staat er nog en de mensen die elke dag rondom de kerk hun hond uitlaten zijn ook nog steeds dezelfde. De winkels op het Voltaplein zijn ook nog steeds open en de verkoper van die heerlijke Vietnamese loempia's staat nog elke zaterdag op het Voltaplein. Auto's rijden af en aan en aan de Groene Loper wordt flink gebouwd, dus business as usual. Een hele geruststelling en gelukkig regent het ook weer.

Maar toch is alles anders. Niets is eigenlijk meer hetzelfde. Het is niet eens zo zeer het afstand houden dat alles anders maakt.

Ik vind overigens wel dat je dat moet doen, eigenlijk 3 dingen:

1. 1,5 m afstand houden;
2. goede handhygiëne;
3. ventileren.

Op dit moment wordt dat van ons gevraagd of je het er nu wel of niet mee eens bent. Het is namelijk een vorm van solidariteit van ons mensen met elkaar, vooral met de echt kwetsbaren onder ons. Tegen dit virus is nog geen kruid gewassen en het kan, al is het niet altijd en overal, vreselijke verwoestingen in het lichaam aanrichten. En wat van ons gevraagd wordt, kunnen we. We worden gevraagd om solidair te zijn. Die 1,5 meter afstand geldt niet voor mensen met wie je samenleeft en in liefde verbonden bent. Overigens wil ik die discussie hier niet voeren, maar terug naar dat wat hetzelfde is en toch helemaal anders: Dat is het levensgevoel. Er is iets aan het kantelen. Het kan zijn dat ik dat alleen maar denk omdat ik het stiekem hoop. Misschien juist wel in het afstand nemen van een ander, kijk je ook meteen iets scherper, kijk je ook om je heen, letterlijk: Waarom moet ik ver weg gaan? Waarom blijf ik niet in mijn eigen omgeving? Waarom moet aan alles geld verdiend worden? Hoe meer ik om me heen kijk, hoe meer ik het gevoel heb dat mijn blik verruimd wordt. De wereld maken en veranderen kan ik niet. Ik kan wel vriendelijk en goed zijn voor wie me voor de voeten komt. Ik kan wel aanpakken wat voor mijn deur komt. Probeer gewoon iedereen te groeten en een glimlach te schenken. Dat alles heb ik bij mezelf overdacht, toen de diploma's van het eindexamen Havo en Vwo van het Sint Maartenscollege in onze kerk werden uitgereikt. Een kerk vol ouders en jong-volwassenen met de wereld aan hun voeten. En die kerk, is dat niet een symbool van vertrouwen, van wij geloven in het goede, dat het kan. **pastor Mattie Jeukens ofm.**

15 AUGUSTUS MARIA TENHEMELOPNEMING

Het gaat een bijzondere dag worden die 15^e augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, waarom? Omdat we een paar mooie activiteiten hebben, te weten:

- a. dauwtrapwandeling, vertrek en route beschrijving vanaf 07.00 tot 09.00u aan de kerk OLV van Lourdes
- b. het zelf maken van de kroedwesj tijdens de wandeling
- c. de zegening van de kroedwesj in de mis van 10.30 uur
- d. koffie na met het lekkers wat mensen gebakken hebben
- e. Rommelmarkt van 12.00 -16.00 uur met spullen uit kerk en pastorie. Het is geen rommelmarkt met allerhande kramen, alleen wat uit de pastorie komt, uit de kerk of wat u ons wilt geven om te verkopen ten bate van de kerk en verwarming

U kunt ons helpen door iets te bakken voor bij de koffie of door ons overvloedige maar goed verkoopbare spulletjes te brengen!

GESLAAGDE MONDKAPJESACTIE!

Zo'n 700 mondkapjes zijn er de afgelopen weken verkocht. Wij hebben met veel plezier deze (katoenen, uitwasbare) mondkapjes gemaakt en buiten voor de kerk verkocht! Op dinsdag- en donderdagochtend en op de zondagen na het dauwtrappen. Het was 'ouderwets gezellig' om te doen.

We willen iedereen bedanken die op deze manier de kerk ondersteund heeft. De opbrengst op dit moment is al ruim

€ 2000,-, ons streefbedrag is bereikt! Maar we hebben er nog over, die kunt u nog kopen in de koffiehoeke van de kerk, na de mis op zondag. (€ 3,50 p/st – 3 voor € 10,-)

Nogmaals onze dank, Carla, Ellie, José, José en Juul.

KOFFIE (of THEE) MOMENT

Heb je moeite om rond te komen? Ben je pas je man, vrouw, kind of iemand anders verloren en wil je daar graag eens over praten? Voel je je vaak alleen? Ben je op zoek naar een leuke hobby? Maak je je zorgen over iemand anders? Of is er iets anders? Soms lucht het op om er met iemand over te praten.

Vanaf deze week is er iedere woensdag van 11-12 een koffiemoment op het parochiecentrum, Edisonstraat 2. Hier zit ik, Ingeborg, presentiewerker. Je kunt er terecht om ergens over te praten, ik bied praktische hulp als dat nodig is of help je om iemand te vinden die je kan helpen. Gewoon even koffie komen drinken mag ook zonder probleem. Het is gratis, er wordt geen dossier aangelegd en ik vertel uiteraard niets door. Je hoeft geen afspraak te maken. Het is op de eerste verdieping, daar is een kamer met een grote tafel waar we makkelijk op 1,5 meter afstand kunnen zitten. Toch liever bellen of appen? Dat kan op 06-13977845 (maandag t/m donderdag)

VAKANTIE VOOR DE KINDEREN: JONGERENWERK

De zomervakantie staat voor de deur en dit jaar anders dan anders. Geen grote activiteiten, geen bustochten, helaas ook geen kindercamping. Maar wel koken in de Buurtbrök, creatief in de Kunstketel en spelletjes in het park. 3 Dagen per week van alles te doen. Het programma staat op www.Trajekt.nl of www.happykids.nl Van harte aanbevolen.

SPECIALE VIERING VOOR LUCIE CLAESSENS 1 – 8 - 20

Op 1 augustus zou Lucie 90 jaar geworden zijn. Dit had zij zelf heel graag willen vieren. Lucie vierde altijd haar kroonjaren, dus met 75, 80, en met 85 jaar had zij haar verjaardag uitbundig gevierd. Nu is zij er niet meer en bij haar afscheid waren we gedwongen om maar 30 personen toe te laten in de kerk. Omdat 1 augustus op een zaterdag valt, willen we in de eucharistieviering van 19.00 uur extra aandacht aan Lucie schenken en na de mis iedereen uitnodigen voor een 'tas' koffie met een stukje vlaai, natuurlijk op Corona-afstand van 1,5 meter. Als het weer het toelaat drinken we de koffie buiten voor de kerk, dat is nog veiliger.

ACTIE KERKBIJDRAGE: GEEF VOOR JE KERK

Help ons alstublieft en geef aan onze parochie.

KERK BIJDRAGE NL28SNSB0858383500

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres

Richtbijdrage € 60,- per jaar, maar ieder bedrag is welkom.

GEDOOPT

Op zondag 28 juni is in de kerk OLV van Lourdes Jazzlynn Bouvrie gedoopt, de dochter van Wesley en Macy Bouvrie – Erckenbosch en het zusje van Ice uit de Burg, Pijlsstraat 29C



Dat de doop van dit kindje en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN

Op 30 juni is **Ilse Signet-Beckers** overleden, 64 jaar en echtgenote van Hub Signet, moeder van Saskia en Monique en oma van Dylan, Dewi, Lisa en Bas. Ilse is gesloopt door SMA, een spierziekte. Deze kwam 6 jaar geleden aan het licht, juist toen Hub met pensioen ging. Ilse en Hub vormden een echtpaar dat elkaar aanvulde en de ruimte kon geven.

Ilse had geen moeite met de wisseldiensten van Hub en gaf hem de ruimte om actief te zijn in verschillende verenigingen. Ilse steunde Hub in alles en vond het geweldig om de kleinkinderen op te vangen en af en toe er op uit te gaan met de dochters. Op 6 juli was het afscheid in de Lourdeskerk waarna de crematie was in Eijsden.



Op 1 juli overleed **Annie Schaepkens-Obbink**, 77 jaar en echtgenote van Antoon Schaepkens en moeder van 6 kinderen, Marij, John, Meriam, Horie, Mattie en Yvonne. Zij kreeg 10 kleinkinderen en 1 achterkleinkind en nog eentje op komst. Zo gaat het leven verder. Annie was een echte moeder en zij wilde graag haar kinderen geven wat zij zelf nooit gekend had, een warm thuis. Haar moeder was heel jong gestorven en daardoor was het gezin uit elkaar gevallen. Haar broer Theo is vanuit Gelderland zijn zus komen opzoeken en was er met de uitvaart ook bij. Het afscheid was in de Lourdeskerk op 4 juli waarna zij te rusten werd gelegd op Oostermaas.

Zondag 5 juli overleed in het Hospice **Tony Godding**, hij is 73 jaar geworden. Tony is nooit getrouwd en hij had geen broers of zussen, maar zijn familie waren de mensen van het Provinciaal Archief waar Tony in 1974 is gaan werken tot zijn pensioen. Hij bleek een kundig en gewaardeerd collega. Heel veel steun heeft hij vanaf het begin gekregen van Bèr Mordang. Tony woonde in de Burg. van Oppenstraat, het huis waar ook zijn ouders hadden gewoond. In het Vrouwenveld was hij trouw lid van de Jeux de Boules club. Op 8 juli hebben we afscheid van Tony genomen in de Lourdeskerk, dat was zijn wens en daarna is hij begraven op het kerkhof aan de Tongerseweg bij zijn ouders.

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.



DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 18 juli

19.00 Jeanne van Hulst / Frans Brans / Noël en Elly Keulen – Vaessen / Jo Luyten en Roos Luyten – Damen

Zondag 19 juli 16^e Zondag door het jaar

10.30 Jo Geron – Sprangers, Albert Geron en zonen Huub en Albert / Hilda Last – Oberndorff / Louisa Heister – van der Venne / Frans Keulen / Henk van den Boorn / Paul Vroomen

Maandag 20 juli

09.00 Sophie Piters – Arnold / Rieks Arnold / Miel Lardenoije

Dinsdag 21 juli

09.00 minderbroeder Jos van Dooren ofm

Woensdag 22 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Mia Meertens – van Es / voor Rina Theunissen - Geens i.v.m. verjaardag / Rinus Theunissen / Lei Theunissen

Zaterdag 25 juli

19.00 Ans Frissen – Chappin / Annie Wyckmans -Hofman / Nolda Herijgers – de Baar i.v.m. verjaardag (88 jaar) / / Dolph Ramakers / Henk de Baar

Zondag 26 juli 17^e Zondag door het jaar

10.30 Rafi Nzuzi Mpila / Alex Dello / Margriet Dams – Beckers / Corry Lemmens – van Sloun / Sophia Haane – Jongen / José Wolfs – Colbers / Rinus Bastiaens

Maandag 27 juli

09.00 Joke van der Horst

Dinsdag 28 juli

09.00 Jan Vale

Woensdag 29 juli

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen /
Lén Coolen – Reneerkens

Zaterdag 1 augustus

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets /Annie Roijen – Martin , Piet Roijen en dochter Miriam / Corry v.d.Graaf – de Meyer / Miep Luckkerhof – van de Reep / Lucie Claessens i.v.m.90e verjaardag / Dolph Ramakers / voor de overleden Zusters van Barmhartigheid / zuster Gemma Govers / Truus Wolters



Zondag 2 augustus

18^e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Henri van Hoof / Vic de Maio / Ine Geelen en Diny Wijnen / Henk de Baar en Annie de Baar – Biesmans / Truus Gense – Daems / Jo Leenders , Jo Leenders – v.d.Brink en Josephina Leenders – Hoenen / Jac Sillen en Jeanne Sillen – Meijers /



-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:



APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht,
tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

Corona regels Buurtbrök

Buurtbrök Wyckerpoort is geopend
op werkdagen van 10.30u. – 14.30 uur
Bedankt voor uw begrip.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen
om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u
en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de
maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie
van Zazen.

(niet in juli en augustus: vakantie)



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl

Bij nood:

Ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr. 16 01-08-2020



FRANCISCAANSE ZEGENBEDE

Mag God je zegenen met onbehagen over
makkelijke antwoorden, halve waarheden en
oppervlakkige relaties, zodat je diep van binnen
uit je hart mag leven.

Mag God je zegenen met woede over
ongerechtigheid,
onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat je
je kunt inzetten voor gerechtigheid, vrijheid en
vrede.

Mag God je zegenen met tranen om te vergieten
voor wie lijdt aan pijn, afwijzing, honger en oorlog,
zodat je je hand kan uitstrekken om hen te
troosten
en hun pijn in vreugde te veranderen.

Mag God je zegenen met voldoende dwaasheid
om te geloven dat je de wereld iets te bieden hebt,
zodat je kunt doen wat volgens anderen niet
gedaan
kan worden: om al onze kinderen en armen
gerechtigheid en vriendelijkheid te brengen

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS
Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

Kastje-muur-kastje-muur-kastje-muur-kastje

Onlangs werd ik gevraagd om een jongeman van 26 die ernstig ziek is, te helpen met het vinden van een woning. Hij moest zijn huis uit, omdat het gerenoveerd wordt. Ze waren al een halfjaar samen met hem op zoek, maar zonder resultaat. Of wij van Wijkpresentie geen woning voor hem hadden? Nee, dat helaas zeker niet, maar ik wilde wel helpen zoeken. Maatschappelijk werk van Trajekt gebeld, wat zij doen in zo'n geval. Daar kreeg ik het nummer van de crisisdienst. De crisisdienst zei dat het nog te vroeg was, hij had nog een maand, en ze verwezen me terug naar Trajekt. Trajekt zei verder ook niets te kunnen doen, hij moest urgentie aanvragen bij Thuisinlimburg.nl. Dat heeft hij gedaan, en hij kreeg geen reactie. Op de website van Thuisinlimburg stond geen nummer, dus heb ik Woonpunt gebeld. "Urgentie aanvragen gaat via de gemeente", zeiden ze daar. Dus belde ik de gemeente: "Meneer moet zich per email aanmelden bij Thuisinlimburg.nl". Aaaargh!

Ondertussen lukte het niet bij particuliere verhuurders, omdat zij geen woning wilden verhuren aan iemand in de Ziektewet: stel dat hij niet zou kunnen betalen straks (terwijl hij altijd netjes betaalt en je in Nederland recht hebt op een uitkering). Met het Leger des Heils hadden ze al contact gehad, maar daar zou hij tussen drugsverslaafden geplaatst kunnen worden, en dat was geen goed idee. Gebeld met de crisisdienst van Levanto. Die verbonden mij door naar Sittard. Daar konden ze niet helpen, want "wij zijn er alleen voor Sittard. U kunt in Maastricht bellen met het Leger des Heils." Aaaargh!

De jongeman was intussen hopeloos en geloofde er niet meer in. Hij zag het doemscenario voor zich van een leven op straat, geen adres, geen inkomen en ernstig ziek.

Uiteindelijk via de website van de gemeente een ander nummer gevonden van Levanto. Daar naartoe gebeld. Daar zeiden ze dat het nog te vroeg was, en via de gemeente liep. Die moest ik bellen en vragen naar de MOBW. Wel stuurden ze me een lijst met particuliere verhuurders door heel Zuid-Limburg. Toen de gemeente gebeld. "MOBW? Nooit van gehoord. Maar wij zullen zelf contact opnemen met deze jongeman." Wat ze niet gedaan hebben. Toen ben ik de lijst particuliere verhuurders af gaan bellen, en jawel, uiteindelijk via-via een woning gevonden, hoera!! Alleen...kan het niet iets eenvoudiger en ietsje minder kastje-muur?? Geen mens mag op straat terecht komen!

Ingeborg Wesdorp wijkpresentie2@gmail.com 06-13977845
koffie-uurtje woensdag 11-12, Edisonstraat 2



SINT MARIE 15 AUGUSTUS

Voor Sint Marie hoeft u niet naar Luik of naar de Sterre der Zee, ook in onze Mariakerk van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes vieren we Sint Marie. Andere jaren had Mia altijd een prachtige Kroedwèsj gemaakt voor iedereen. Dit jaar zit dat er niet in, maar we houden een 'dauwtrapwandeling' waarbij je van 07.00 tot 09.00 uur kunt vertrekken vanaf de kerk, waar een route klaar zal liggen met informatie over hoe je een Kroedwèsj zelf kunt samenstellen. Deze kroedwèsj kan gezegend worden in de viering ter ere van Sint Marie die om 10.30 uur begint. Voor de dauwtrappers is er bij aankomst, om de tijd voor de viering te overbruggen, koffie en spek met ei.

Na de feestelijke eucharistie ter ere van Maria Hemelvaart is er een rommelmarkt voor de kerk. We hopen wat geld op te halen voor onze kerk, die een nieuwe verwarming nodig heeft. De rommelmarkt is tussen 11.30 en 16.00 uur. Van harte welkom.

SJEF HUTSCHEMAKERS EN DE PSALMEN

Als alles doorgaat en daar ziet het naar uit, kunnen we op zondag 30 augustus om 15.00 uur een bijzondere tentoonstelling openen in onze kerk met 150 tekeningen van Sjef Hutschemakers die geïnspireerd zijn op de 150 Psalmen. De tentoonstelling blijft dan te zien tot en met zondag 20 september.

Als inleiding op de tentoonstelling en de Psalmen bespreek ik elke woensdag vanaf 5 augustus een Psalm van 20.00 tot 20.20 uur. Acht Psalmen heb ik al besproken en die zijn terug te zien op www.kerkkomnou.nl met een link naar YouTube.

EERSTE COMMUNIE

We hebben een tijd geleden, toen we de Eerste Heilige Communie moesten uitstellen vanwege corona, gezocht naar een nieuwe datum. Die is vastgesteld op 27 september en het ziet er naar uit dat dat nog steed's door kan gaan. Laten we het hopen.

BEREIKBAARHEID VAN DE PASTORIE

Sommigen blijken zich suf te bellen naar de pastorie en krijgen dan altijd het antwoordapparaat aan de lijn. Maar meestal heeft men dan het nummer van het kantoor van kerkhof Oostermaas. De pastorie en de pastor zijn redelijk bereikbaar via telefoon 043 3634348, vooral als je belt tussen 10 en 17 uur! Op dit nummer kunnen ook dopen afgesproken worden.

GEDOOPT



Op zondag 19 juli is in de OLV van Lourdeskerk Djarno gedoopt, de zoon van Kelly en het broertje van Milan, Yvana en Yereno uit de Kasteel Hillenraadweg.

Dat de doop van dit kindje en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

OVERLEDEN



Op donderdag 9 juli hebben we afscheid genomen van **Frieda Hollants**, eerst in de Lourdeskerk, daarna in Geleen in het crematorium. Frieda is 95 jaar geworden. 2 juli is zij op Campagne overleden, waar ze haar laatste levensjaren heeft doorgebracht. In haar werkzame leven is Frieda hoofdhuishouding geweest op Mariënwaard, de voorloper van het latere Xonar. Maastricht werd haar thuis, als 'Hollandse' geboren in Voorburg. Haar deur stond altijd open voor de familie uit het noorden die graag bij haar aankwamen. Maar heel bijzonder is de zorg voor Frieda geweest van Mariëlle Gerards en haar man uit Borgharen die vorig jaar is overleden. Dag en nacht stonden zij voor Frieda klaar.

Op vrijdag 10 juli hebben we in de Lourdeskerk afscheid genomen van **Mia Betsch** en haar daarna bijgezet in het graf van haar man Jean die al op 30 maart 1974 is overleden. Zijn dood was een geweldige klap voor Mia die, zelf 36 jaar oud, met 4 kinderen achterbleef. De echte vreugde krijgt Mia terug als de kleinkinderen komen. Met hen krijgt zij een bijzondere band. Moeilijk krijgt Mia het opnieuw als zij na 50 jaar moet verhuizen naar de andere kant van de stad, omdat er op dat moment geen appartement zonder trappen voor haar beschikbaar was. Toen zij dan in 2019 naar de Lenculenhof kon, ging voor haar de hemel al een beetje open, waar ze nu echt is aangekomen na een heel bewogen leven.

Op maandag 13 juli hebben we in de OLV van Lourdeskerk afscheid genomen van een honderdjarige, dat was **Mia Herwig-Muller**. Na de afscheidsviering is zij bijgezet in het graf van haar man Jan Wouter.

Deze echte, Maastrichtse dame had zich er enorm op verheugd om een groot feest te geven. Als lentekind, dat tussen de bloemen geboren was,

was Mia gewend om de belangrijke momenten van het leven op een passende wijze te vieren. Maar corona werd de spelbreker.

Er kwam geen groot feest en toen ze honderd was geworden, is Mia eigenlijk gewoon op haar bed blijven liggen. Ze had opeens geen doel meer in haar leven. Van haar 3 kinderen heeft zij er twee overleefd, Jan en Francine waren al eerder dan Mia overleden.

***Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles
wat het leven hier voor hen onmenselijk maakte.***

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

*De eucharistievieringen zijn weer te bezoeken op zaterdagavond 19.00u.
en op zondagochtend om 10.30u. via de hoofdingang aan de groene loper.
We volgen de coronaregels: 1,5-meter afstand houden en handen desinfecteren.*

Zaterdag 1 augustus

19.00 Paul Prop en Mariëtte Prop – Habets /Annie Roijen – Martin,
Piet Roijen en dochter Miriam / Corry v.d. Graaf – de Meyer /
Miep Luckerhof – van de Reep / Lucie Claessens i.v.m. 90^e
verjaardag / Dolph Ramakers / voor de overleden Zusters van
Barmhartigheid

Zondag 2 augustus

18^e Zondag door het jaar

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Henri van Hoof / Vic di Maio / Ine Geelen en Diny Wijnen /
Henk de Baar en Annie de Baar – Biesmans / Truus Gense –
Daems / Jo Leenders, Jo Leenders – v.d. Brink en Josephina
Leenders – Hoenen / Jac Sillen en Jeanne Sillen – Meijers

Maandag 3 augustus

09.00 Fam. v.d. Broeck- Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey /
Dien Remmers – Stuiver

Dinsdag 4 augustus

09.00 Woord –en communiedienst

Woensdag 5 augustus

18.30 Rozenkrans
19.00 Anna Patist en Cor Kanters

Vrijdag 7 augustus Eerste vrijdag van de maand

09.00 Jo Munnecom

Zaterdag 8 augustus

19.00 Sjra Jansen / Thea (Dirkje) Driessen – Sjouw / Riet Remmers –
Lassouw / Bertie Heuts - Wintjens / Gerard (Sjer) Augustinus

Zondag 9 augustus 19^e Zondag door het jaar

10.30 Maurice Spee / Peter Pieters / Netta Theunisz – Kerstel en Jean
Theunisz / Truus Gullikers / Frans Dizy en Esther Dizy / Joop
Renkers / Greet Schuman – Muller, haar man Sjef Schuman en
Fritz Schuman / jaardienst Helena van Berlo - Sarneel

Maandag 10 augustus

09.00 Voor het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria / Manus Louis
Remmers

Dinsdag 11 augustus

09.00 Claire van Ool

Woensdag 12 augustus

18.30 Rozenkrans
19.00 Jan Remmers en Willy Pisters / Annie Kanters – Leclair

Zaterdag 15 augustus Feest van Maria Hemelvaart

19.00 Hélène Meens / Sjuul Bijlders / Peter Geerkens en Frans
Geerkens / Pastor Jötten / Thei Buckx en zijn dochters Ans en
Ansje Buckx / zeswekendienst Bertie Heuts – Wintjens / Johan
Dohmen en Erwin Steenbeeke

Zondag 16 augustus 20^e Zondag door het jaar

10.30 Jeanne van Hulst / Alex Dello / Jo Haaken en Marga Haaken –
Winckers / Wies Veugen – Wilhelmus / Harry Pellaers / Riek
Arnold / zeswekendienst Ilse Signet – Beckers

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM)**, P.



Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie: op maandag en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga

Op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Koffieurtje

elke woensdag 11-12u Edisonstraat 2 bij Ingeborg
06 13977 845

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer 

Xsensible 

ara
since 1949

Gabor

MEPHISTO 
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND


Fluchos

durea



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



Parochie O.L.V. van
Lourdes

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr. 17 15 augustus ,20

Moeder, ik roep u naar huis
met de eerste van alle namen.
Ik heb op uw lichaam gewacht.
De hemel zegt eindeloos amen.

Ik dank u voor Nazareth,
voor de jaren van zuivere vrede.
Uw huis was een huis van gebed,
de deur was een deur op de hemel.

Ik dank u voor uw verdriet
in de eenzame nachten der aarde;
het lange geduld van uw tranen.
De hemel heeft ze verzameld.

Ik dank u voor Golgotha,
voor het kruis dat u hebt zien planten,
voor uw weerloze zachte handen
aan mijn weerloos lichaam daarna

Moeder, nu bent u thuis.
De tijd bleef beneden, de zorgen
Een stilstaand geluk zonder morgen
in de hemel, de hemel uw huis.



Anton van Wilderode

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN

FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL.: 043 - 604 0 504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS

Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

Uw Allround Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND  VAN WITTEVROUWENVELD

TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

043 - 362 11 76

BEWAREN EN OPRUIIMEN

Wie niet bewaart, weet ook niet wat het is om op te ruimen. Niet iedereen is van het bewaren. Wie dat wel is, is iemand die altijd weer het goede van iets inziet, die mogelijkheden ziet om iets op den lange duur misschien toch te kunnen gebruiken, of omdat het misschien toch gewoon een keer van pas kan komen. Mensen die daarom dingen bewaren zijn eigenlijk goddelijke mensen. Waarom? Omdat van God gezegd wordt dat hij ons allemaal bewaart in de palm van zijn hand. God is het dan die ons allemaal bewaart, of met mijn eigen woorden; ons vast blijft houden om te voorkomen dat niemand zo maar verloren kan raken in de grote levensstroom, zelfs niet in de dood.

Ik voel me wel eens verloren in die grote malle levensstroom van het leven, misschien juist nu in coronatijd. Wat kun je doen? Niet veel, alleen maar wat eigenlijk tegen alles ingaat, namelijk afstand houden en bedacht blijven op onze broosheid en kwetsbaarheid. Juist daarom misschien dat het toch steun geeft te bedenken dat God ons niet los laat, maar blijft vasthouden door dik en dun. En uitgerekend daarom vind ik het moeilijk afscheid te moeten nemen, want dat impliceert loslaten. Daarom heb ik moeite met opruimen. Stel je voor dat God zelf zou beginnen met op te ruimen. Ja eerlijk gezegd, zou ik dat weleens willen meemaken, dat dan de rijken als eerste het hazenpad moeten kiezen en dat de armen dan eindelijk in overvloed mogen leven, maar nu dwaal ik af. Terug waar het omgaat, om opruimen en toch bewaard blijven.

Ik kan niet goed iets weg doen, omdat ik dan denk dat, wat het ook mag zijn, is met liefde en aandacht gemaakt zodat een ander er plezier mee kan hebben. Je kunt daarom niet zo maar iets wegdoen. Is niet alles wat wij mensen maken kostbaar, omdat het werk van mensenhanden is? Dat doe je toch niet weg als je het hebt? Ik ben een bewaarder, maar nu moet ik opruimen om plaats te maken voor een ander. Dan gaat opruimen toch net wat gemakkelijker. Dat is interessant. Ben ik daarmee van alle problemen af? Nee, bij lange na nog niet.

Als je er aan toe bent om op te ruimen van wat je zoveel jarenlang bij elkaar vergaard en bewaard hebt, dan begint het echt. Want wat doe je wel weg en wat niet. Dan komt opnieuw een aarzeling, wat moet wel en wat moet niet weg? Waarom dit wel en dat niet? Ik heb dat met boeken. Het blijft hopeloos en toch geeft opruimen een opgeruimd gevoel. Opeens was de kamer 2x zo groot, al staat de gang vol met dozen. Alles mag en kun je opruimen, alleen mensen niet!

Pastor Mattie Jeukens ofm

15 AUGUSTUS: SINT MERIE

Het is het feest van Maria-ten-hemel-Opneming. Een mooi feest in hartje zomer. Dat kunnen we niet zo maar voorbij laten gaan in een 'Mariakerk'. Vanaf 07.00 tot 16.00 uur zijn er activiteiten in de OLV van Lourdeskerk aan de Groene Loper. We hopen dat veel mensen langs en voorbij komen en even omzien in verwondering, natuurlijk op de gepaste afstand van 1,5 meter

SINT MERIE-MERRET

Geen rommelmarkt, geen antiekmarkt, geen tweedehandsmarkt, maar een heuse Sint Merie-merret. Wat in Luik niet kan doorgaan, kan bij ons wel, weliswaar op 1,5 meter afstand van elkaar, maar het kan. Op de pastorie zijn we al druk aan het opruimen en kijken wat weg kan. Het is een hele onderneming, maar mijn garage staat al vol met spullen voor de Sint Merie-merret op 15 augustus tussen onze kerk en de Groene Loper in.

De Sint Merrie-merret is van 12.00 tot 16.00 uur en dé plek om schatten te gaan delven en vinden!

SINT MERIE-DAUWTRAPWANDELING

Op 15 augustus is er niet alleen de Sint Merie-merret, maar ook de Sint Merie dauwtrapwandeling met de mogelijkheid om te starten tussen 07.00 en 09.00 uur. De wandelaars krijgen een richtlijn mee om hun eigen kroedwesj samen te stellen, want bij Sint Merie hoort een kroedwesj. De kroedwesj gaan we zegenen in de mis die om 10.30 uur begint. Voor de dauwtrappers is bij aankomst koffie of thee en spek met ei om weer op krachten te komen voor de viering van 10.30 uur.

VERVANGING

Je gaat natuurlijk niet zo maar gerust op vakantie als je niet het gevoel hebt, dat alles goed geregeld is en dat je dus ook gewoon kunt gaan. Deze keer wist ik dat de vervanger voor zondag 26 juli misschien toch niet zou kunnen komen, hoe graag hij ook voorgaat in de eucharistie. In hoeveel bochten moet een mens zich namelijk wringen om te laten gebeuren wat er moet gebeuren. We hadden van tevoren afgesproken dat mocht de voorganger toch verhinderd zijn op het laatste moment, er dan geen vervanger zou worden gezocht, maar dat de viering door onze eigen mensen zou gebeuren. Dat zou betekenen dat er geen eucharistieviering op zondag zou zijn. En prompt gebeurde het dus. De voorganger had wel nog een preek gemaakt die hij als bezinning ter beschikking stelde. Op zondag 26 juli is er denk ik voor het eerst in de geschiedenis van onze parochie geen eucharistieviering geweest, maar een Woord en Communiedienst. Uit de reacties die ik later hoorde, blijkt dat prima te zijn gedaan.

Goddank, dacht ik.

Maar gezien de ontwikkelingen in de toekomst gaan we toch met enkele mensen rond de tafel zitten om te kijken hoe we, als er noodsituaties zich voordoen, die opgevangen kunnen worden.

Gelukkig ook dat u als kerkganger niet bent weggelopen, maar gebleven bent. Dat is een steun voor ons allemaal.

CORONA MOE

Wie is niet een beetje corona moe? Afstand houden, nadenken, rechts lopen en anderen de ruimte geven! Corona is een ongelooflijke aanslag op ons incasseringsvermogen, maar het zet ons ook met 2 voeten op de grond. Zo kwetsbaar zijn wij mensen. Bij het minste of geringste zijn we nergens meer. Toch is dat niet waar, we zijn bijna goddelijk zegt Psalm 8. Vertrouw daarop en blijf geloof en vertrouwen houden. Het zal goed komen...., maar denk wel goed na en gebruik je verstand!

EEN NIEUWE RUBRIEK: KERK ZIJN DOEN WE SAMEN Mooi en wel dat samendoen. We gaan vaak de mist in, wie niet? Maar alleen is ook maar alleen, dat heb ik heel sterk deze vakantie ervaren toen ik alleen naar Italië ben geweest om alle overnachtingsplekken van onze voettocht langs te gaan en de mensen daar als troost een mooie Edammer kaas te overhandigen, die ze anders als wij er met onze pelgrimsgroep waren gekomen, ook gekregen hadden. Dat ze in elk geval die kaas kregen dit jaar in de hoop dat we volgend jaar weer als groep mogen gaan. Overigens met veel dank aan de Jumbo, die gezorgd had dat ik de kazen prachtig gekoeld mee kon nemen. Maar wat viel het tegen om er in de zomer alleen te zijn op die prachtige plekken, waar je anders samen bent met anderen, wanneer je niets anders hoeft te doen dan wandelen, eten en drinken. Dat is allemaal heerlijk als je het samen doet met anderen. Niets hoeft en niets moet. Natuurlijk heb ik het niet kunnen laten om een stevige wandeling te maken en natuurlijk heb ik heerlijk en veel kunnen lezen. O.a. het boek van Sander Kollaard: Uit het leven van een hond. Het is een aanrader. Verrassend vond ik het omdat het nu eens over iemand gaat die heel gewoon is en heel liefdevol, Voor mij een bewijs dat het Christendom misschien veel meer onderhuids zit in onze cultuur dan we zelf nog vermoeden en ons bewust zijn. Maar dit ter zijde. Ik ben toch maar iets eerder teruggekomen deze keer. Kerk zijn begint samen met anderen, maar juist nu realiseer ik me hoe weinig vanzelfsprekend dit is en hoe moeilijk het is voor ons mensen om elkaar te vinden. Om de juiste manier van praten en omgang met elkaar te vinden. Zelf in kloosters in Italië was het soms ook niet gemakkelijk om daar als broeders samen te leven.

Zo hoorde ik van een broeder die blij was zijn nood te kunnen klagen in een tijd dat ook bij hen weinig mensen langs en aan kwamen. In de toekomst wil ik in deze nieuwe rubriek gaan nadenken over hoe je dat doet samen kerk zijn. Pastor Mattie Jeukens ofm.

MIVA

In deze Wegwijs is er een flyer van Miva, om mensen te helpen met helpen, door te zorgen dat er ook in de armste gebieden ter wereld ambulances komen die het verschil kunnen maken.

HUISINZEGENEN

Bestaat dat nog, doen mensen dat nog? Is dat niet vreemd? Wat blijkt dat het prachtig is om je huis te laten zegenen en daarmee te zeggen dat dit huis de plek mag zijn om gelukkig te zijn en om je beschermd en geborgen te mogen weten. Je eigen thuis is de plek waar je je zelf mag zijn, waar je mag zijn die je bent en ten diepste is dat altijd als kind van de liefde. Dat is iedereen, zelfs als je het nauwelijks kunt geloven.

DOORDENKER (Goethe)

"Ook met de stenen die jou de weg versperren, kun je iets moois bouwen."

150 PRENTEN VAN SJEF HUTSCHEMAKERS

Op zondag 30 augustus wordt er in onze Emmauskapel om 16.00 uur een tentoonstelling geopend met 150 tekeningen van Sjef Hutschemakers. De tekeningen blijven te zien tot en met zondag 20 september. Ze gaan over gevoelens en emoties, opgeroepen door de 150 Psalmen uit de Bijbel. Ze zijn een aanzet om die Psalmen te leren kennen, die we bezig zijn te bespreken in ons Psalmenproject.

HET PSALMENPROJECT

Het is toch wel een bijzonder en ook een beetje een overmoedig project. Maar elke woensdagavond om 20,00 uur lees ik (Mattie) een Psalm met een kort commentaar dat afgesloten wordt met een gedicht van Karel Eykman, dat door die betreffende Psalm is geïnspireerd. Karel Eykman is ook de schrijver van de kinderbijbel 'Woord voor Woord' die ik iedereen zou willen aanbevelen, omdat je daarin kunt ontdekken, ook als volwassene, dat die Bijbel echt een bijzonder boek is. De bespreking van de Psalm is steeds te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en op onze parochiewebsite www.kerkmomnou.nl zijn zij als you tube film terug te zien. Dus als je een keer een uitzending mist, kun je die altijd terug kijken dankzij Pascal, die er dan zelfs ook de haperingen, die er opeens tussen kunnen komen omdat er een Update van de PC is, er tussen uit weet te halen.

GEDOOPT: Op zondag 2 augustus is Aaron Praster gedoopt, de zoon van Roy en Carla Praster – Boosten en het broertje van Thomas, die na 9 maanden een sterretje is geworden en nu aan de hemel straalt.



Dat de doop van dit kindje en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 15 augustus Feest van Maria Hemelvaart

- 10.30 Hélène Meens / Sjuul Bijlders / Peter Geerkens en Frans / Pastor Jötten / Thei Buckx en zijn dochters Ans en Ansje Buckx / zeswekendienst Bertie Heuts – Wintjens / Johan Dohmen en Erwin Steenbeeke
- 19.00 Annie Vandewall-van Lijf

Zondag 16 augustus 20^e Zondag door het jaar

- 10.30 Jeanne van Hulst / Alex Dello / Jo Haaken en Marga Haaken – Winckers / Wies Veugen – Wilhelmus / Harry Pellaers/ Riek Arnold / zeswekendienst Ilse Signet – Beckers

Maandag 17 augustus

- 09.00 Ange Muris- Bitsch / Wolfgang Keck

Dinsdag 18 augustus

- 09.00 Bertien Seegers – Coumans

Woensdag 19 augustus

- 18.30 Rozenkrans
- 19.00 Frans en Treeske van der Meulen – Custers

Zaterdag 22 augustus

- 19.00 Bèr Heugen / Nico Meyers / Mia Voorst – Menten / Frans Brans / Jan Hetterscheid

Zondag 23 augustus 21^e Zondag door het jaar

- 10.30 Annie Martin – Thans (53 jaar voor de kerk getrouwd) en verjaardag Frank Martin / Vic di Maio / Margriet Dams – Beckers / Rudie Leclair / Frans Keulen / Henk van den Boorn / Leny Ternatus – Roumen

Maandag 24 augustus

- 09.00 Nel Coumans / Mia Janssen

Dinsdag 25 augustus

09.00 Miel Lardenoije

Woensdag 26 augustus

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerrit Bos

Zaterdag 29 augustus

19.00 Ans Frissen – Chappin / Jo Luyten en Roos Luyten – Damen / Annie Schaepkens – Obbink

Zondag 30 augustus

22^e Zondag door het jaar

10.30 Annie Schuijt-Kos, Henk Schuijt en zoon Nico / Annie Wijckmans – Hofman / jaardienst voor de overleden ouders van de fam. Fraats – Matti / José Wolfs – Colbers / Hilda Last -Oberndorff / Louisa Heister – van der Venne / Rinus Bastiaens / Joop Renkers

12.00 herdenking Annie Weijenberg

16.00 opening tentoonstelling Sjef Hutschemaekers

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:

APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht,
tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van
12.00 – 16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie: op maandag- en dinsdagmorgen om 09.00u , op woensdagavond om 19.00u. en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga

Op maandag van 10.00. tot 11.00u.

Meditatie

Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Koffie uurtje van Ingeborg

elke woensdag van 11.00 - 12.00u. op de Edisonstraat 2. Van harte welkom, ook om zo maar even wat te praten.



Parochie H. Guliëlmus



Parochie H. Familie



**Parochie O.L.V. van
Lourdes**

Kerk:

Pres. Rooseveltlaan 211,
6224 CP Maastricht.

SNS-Bank IBAN: NL28
SNSB 0858 3835 00

Parochiecentrum:

Edisonstraat 2,
6224 GK Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

Pastorie:

Voltastraat 45,
6224 EK Maastricht.

Tel.: 043 363 43 48

Website:

www.kerkkomnou.nl **Bij**

nood:

ziekenzalving

Tel.: 043 631 45 00 **S.O.S.**

tel. Hulpdienst:

045 571 99 99

WEGWIJS

't Klökske

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 45, tel.: 043-363 43 48

Jaargang 70 nr. 18 29-08-2020

ALLEEN DE STILTE

Vraag mij niet of er ergens ooit
een schuilplaats zal bestaan
voor pijn en voor verdriet.
Die grillige meander van het leven
die zich ongevraagd
door onze dagen slingert

Zelfs als het zonlicht mij omarmt
Blijft het verlies als een zwijgzame schaduw
aan mijn zijde
Soms legt het onverwacht
zijn vinger op mijn ziel
Wanneer een silhouet daar in de menigte
jou even weer tot leven roept.
Maar waar ik nader ben je niet.
En woorden?
Ach, zij lopen langs en zeggen weinig
angstvallig en gehaast,
om te ontkomen aan de onmacht

Alleen de stilte, de onmetelijke,
Legt haar erbarmen om me heen
Zij draagt de tijd. En mij.
En ieder ogenblik
Als teken van oneindigheid.

FRANCA

KLEDINGREPARATIE

&

VERANDERATELIER



FRANCISCA CALLEMIJN
FRANSSEN

EDISONSTRAAT 2A

MAASTRICHT

TEL: 043 - 604 0504

06 505 40 498



Damessalon

GUUS LOONTJENS
Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1

6224 VT Maastricht

Tel.: 043 - 363 47 02

Wilt u s.v.p. tijdig bespreken!

ALLEN OP WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG GEOPEND.

**Uw Allround Schoonheidsspecialiste &
Medisch Pedicure**

Charissa-Lee Wu

Koning Zwentiboldstraat 20

6226 AK Maastricht

06 510 44 356 **OP AFSPRAAK**

www.schoonheidssaloncharissa.nl



HET KLOPPEND



TOT ZIENS IN HET TREFCENTRUM
EDISONSTRAAT 4 MAASTRICHT

VAN WITTEVROUWENVELD

043 - 362 11 76

WAARDIGHEID

In het weekend las ik in de krant een interview met een vrouw die in de bijstand zat met twee kinderen, over wat zij at, hoe ze kookte, hoe ze het voor elkaar kreeg. Ze was heel creatief, lette natuurlijk op de koopjes, kreeg ook veel van haar moeder uit de groentetuin, en had zo toch een goedgevulde koelkast. En toen zei ze iets dat insloeg als een bliksemflits: 'Als iets mensonterend is,..., is dat het wel, het gevoel dat je geen keuze hebt. Het zou al zoveel schelen als je bij de Voedselbank het eten niet in een krat krijgt, maar als je uit de schappen kunt pakken wat jij lekker vindt en nodig hebt. Iets te kiezen hebben, dat geeft je waardigheid als je verder niet veel hebt'.

En ik moest denken aan hoe mensen soms klagen over wat ze bij de Voedselbank krijgen. Hoe ze bij het Leger des Heils soms in discussie gaan over welk brood ze precies wel en niet willen. En aan de kerstpakketten van de kerk waarvan veel ook weer teruggebracht wordt. Aan mijn eigen vooroordelen daarbij. Zijn die mensen wel echt arm?, dacht ik dan. En: je mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Ondankbaar. Als je honger hebt, lust je alles.

Dat is meten met twee maten, want zelf ben ik ook kritisch op wat ik wel en niet eet. En iemand met te weinig geld moet dan maar alles eten? Lekker of niet, gezond of ongezond? Zo zit een mens niet in elkaar. Mensen kunnen of willen bepaalde dingen niet eten, omdat het niet mag van hun geloof, omdat ze het niet kunnen verdragen, of gewoon niet lusten. Dat is altijd en overal zo geweest. En als je jarenlang niet kunt kiezen, is dat niet vol te houden. Een mens moet wat te kiezen hebben. Niet kunnen kiezen, is eigenlijk beneden de menselijke waardigheid.

En ondertussen wordt de bijstand elk jaar lager en worden de regels steeds strenger. Het is goed dat de Voedselbank bestaat, maar eigenlijk zou iedereen gewoon genoeg geld moeten hebben om zelf eten te kopen, natuurlijk. Het is beschamend dat we dat in ons land niet voor elkaar krijgen.

Ingeborg Wesdorp wijkpresentie2@gmail.com 06-18977845

Koffie-uurtje woensdag 11-12, Edisonstraat 2
(ivm vakantie niet op 2,9 en 16 september)



CORONAPROTOCOL

We hebben een geluk dat de kerk groot is, want nu is het goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Door de grootte zullen er ook minder snel aerosolen rondvliegen. Voorlopig gaan we daarom nog maar door op de wijze zoals we dat nu doen. Je kunt alleen door de hoofdingang de kerk binnen, Daar moet je je handen desinfecteren en je naam met telefoonnummer opgeven. Dan kun je een plekje uitzoeken, waar je kunt zitten, dat is goed aangegeven.

MOBILITEIT NA CORONA

Uit de Groene Amsterdammer.

Nu het OV leegstroomt, moet de auto worden getemd. De coronacrisis heeft de auto een flinke duw in de rug gegeven, ten koste van het openbaar vervoer. Dat hoeft geen probleem te zijn, mits de auto's worden getemd en zich in de stad als gast gedragen. Tijs van den Boomen

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Zoals het zich nu laat aanzien willen we de kinderen toch de kans geven om hun Eerste Heilige Communie te doen en wel op 27 september. We willen dat doen ik 2 kleine groepen. Daarom zal er een viering zijn om 10.00 en een om 12.00 uur. We hopen dat het door kan gaan, maar in deze tijd is bijna alles ongewis. We houden daarom alles zo beknopt mogelijk, ook de voorbereidingen, die doen we pas de laatste dagen voor 27 september.



OPBRENGST VAN DE SINT MERIE-MERRET

Alles is anders, ook de viering van Maria ten Hemelopneming. Andere jaren maakte Mia samen met vrijwilligers prachtige kroedwesjen. Zelfs dit jaar waren er mensen die gehoopt hadden toch nog zo'n mooie kroedwesj te krijgen. Maar nu had iedereen zijn eigen kroedwesj kunnen samen stellen tijdens de dauwtrapwandeling.

Menigeen heeft dat ook gedaan en vond het speuren naar de verschillende kruiden en gewassen een leuke onderneming. Gelukkig was Mia er toch nog om aan te vullen wat niet gevonden was.

Na de druk bezochte viering was er de Sint Merie-merret. Het hoort eigenlijk toch wel een beetje bij Sint Merie zo'n markt, ten minste in België en als je dan toch niet weg kunt, waarom dan niet hier zo'n markt houden. Het kwam nog goed uit ook, want we moesten de pastorie opruimen. Uiteindelijk heeft de markt meer dan 2000 euro opgebracht die voor de nieuwe verwarming van de kerk zijn. Ik vind het een geweldige opbrengst, maar daarvoor is dan ook heel hard gewerkt door heel veel mensen. Iedereen die er bij betrokken is geweest wil ik voor die inzet heel graag bedanken. Zonder die hulp was dat niet gelukt.

DE STAAT VAN DE ACTIE VOOR DE VERWARMING

Op zondagmorgen na Sint Merie-merret heb ik een bijzondere mededeling mogen doen in de kerk waarbij de thermometer als het ware de hoogte inspoot. Want wat blijkt: de provincie Limburg is bereid om 60% voor haar rekening te nemen en het bisdom 20%. Dat betekent dat we van de 200.000,- euro al een toezegging hebben van € 160.000,- euro. Bij elkaar gespaard hebben we, mede door de Sint Merie-merret, bijna € 20.000,- euro. Dat betekent dat we nu nog € 20.000,- euro bij elkaar moeten zien te sparen. Het is nog een heel bedrag, maar toch heel wat beter te overzien dan de volledige prijs van

€ 200.000,-. Misschien wilt u ons ook nu nog blijven helpen met een leuke, ludieke actie of een gift, die overgemaakt kan worden naar:

NL11SNSB0861275861, elke bijdrage is van harte welkom.

EXPOSTIE 150 PRENTEN SJEF HUTSCHEMAKERS

In aansluiting bij het Psalmenproject op de woensdagavond van 20.00 tot 20.20 uur en te zien via www.kerkdienstgemist.nl of via www.kerkkomnou.nl is er van 30 augustus tot en met 4 oktober een tentoonstelling van de 150 Psalmen in tekening van Sjef Hutschemakers.



De officiële opening is zondag 30 september om 16.00 uur. De prenten zijn vervolgens elke dag te bezichtigen van 15.00 tot 18.00 uur in de Lourdeskerk. Tevens is er een documentaire van de KRO over Sjef Hutschemakers te zien. De entree is gratis, maar natuurlijk mag u altijd iets geven voor de bestrijding van de onkosten. Sjef is een toegankelijke kunstenaar met een eigen stijl. Psalmen zijn emotie en door Sjef treffend verbeeld.

GEDOOPT



Op zondag 16 augustus is in de OLV van Lourdeskerk **Faith Kraft** gedoopt, de dochter van Davy en Melanie Kraft- Milius en het zusje van Dean uit de Largostraat.

Dat de doop van dit kindje en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.

DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES

Zaterdag 29 augustus

19.00 Ans Frissen – Chappin / Jo Luyten en Roos Luyten – Damen / Annie Schaepkens – Obbink

Zondag 30 augustus 22^e Zondag door het jaar

10.30 Wijckmans – Hofman / jaardienst voor de overleden ouders van de fam. Fraats – Matti / José Wolfs – Colbers / Hilda Last -Oberndorff / Louisa Heister – van der Venne / Rinus Bastiaens / Joop Renkers / 4^e jaargedachtenis Marlies Biesheuvel - Colson

12.00 Herdenking Annie Weijenberg – van Lieshout

16.00 tentoonstelling Sjef Hutschemakers Opening

Maandag 31 augustus

09.00 Mia Meertens – van Es / Liesbeth Ammerlaan

Dinsdag 1 september

09.00 Woord – en communiedienst

Woensdag 2 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Frits Heusschen

Vrijdag 4 september Eerste vrijdag van de maand

09.00 Fred Dijkmans ofm

Zaterdag 5 september

19.00 Sophie Piters – Arnold / Riek Arnold / Manus Louis Remmers / Elly Keulen – Vaessen / Dolph Ramakers / jaardienst Sjo en Corrie Cruts – Satijn / jaardienst Fieny en Gerard Cruts / jaardienst eerwaarde Zuster José Debeefe

Zondag 6 september 23^e Zondag door het jaar en 25 jaar Happy Kids

Eerste zondag van de maand

Speciale collecte voor de kerk

10.30 Voor de levenden en overleden leden van de Happy Kids uitdankbaarheid bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan / Ria Leclair / Anja Verbert / Miel Verbert / Pie Hameleers / Sylvano Zwackhalen / Alex Dello / Vic de Maio / Anton en Helena Geraerts – Kolvers / Sophia Haane - Jongen / Paul Vroomen / Frieda Hollants / Mia Betsch

Maandag 7 september

09.00 Fam. v.d.Broeck-Mandersmit / fam. Bertholet – Bartholomey

Dinsdag 8 september Maria Geboorte

09.00 Lén Coolen – Reneerkens

Woensdag 9 september

18.30 Rozenkrans

19.00 Gerard (Sjer) Augustinus / Mia Herwig – Muller

Zaterdag 12 september

19.00 Jeanne van Hulst / Annie Royen – Martin, Piet Royen en dochter Miriam / Riet Remmers – Lassouw / Bertie Heuts – Wintjens

Zondag 13 september 24^e Zondag door het jaar

10.30 Hélène Meens / Corrie v.d. Graaf – de Meyer / Peter Pieters / Greet Schuman – Muller en haar man Sjef Schuman / Tony Godding

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht,
tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77



BUURTBRÖK

De Buurtbrök is open op werkdagen van 12.00 -16.00u.

SACRISTIE OLV VAN LOURDES

Eucharistie op maandag- en dinsdagmorgen om 09.00u en op woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans;

Yoga op maandag van 10.00 tot 11.00u;

Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4^e donderdag in de maand van 19.30u tot 20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)

Koffie uurtje van Ingeborg elke woensdag van 11.00 tot 12.00 Edisonstr. 2

SCHOENEN
Bosch

Bosch Modeschoenen
Voltastraat 28
Maastricht Oost
www.boschmodeschoenen.nl
T 043 363 5121
's maandags gesloten
en geen koopavond

waldläufer

Xsensible

ara Gabor
since 1949

MEPHISTO
DE LOOPSENSATIE

en vele andere merken !!!

van Bommel
MOERGESTEL
HOLLAND

Fluchos

durea