

Wittevrouwenveld

jaargang 28 nr.4
aug 2006



'een steentje bijdragen aan het samen-leven'



De (nieuwe) voorzitter van het Trefcentrum: Peter Delissen

Nieuw is hij niet echt, hij was al eerder penningmeester. Zag zich toen genoodzaakt om te stoppen vanwege drukke werkzaamheden. Nu heeft hij het nog steeds wel druk, als accountmanager bij inhome-Volta, het servicebedrijf van Essent, maar toch zei hij 'ja' toen het bestuur van het Trefcentrum hem, eind vorig jaar, vroeg om opnieuw bestuurslid te worden: 'Omdat hij toch ook zijn steentje bij wil dragen aan het samen-leven in onze buurt'.

Peter Delissen is 52, vader van een zoon en een dochter, echtgenoot van Petra. Met een papegaai en twee honden wonen ze in de Burgemeester van Oppenstraat. Al zeker 30 jaar, dus helemaal thuis in het WVV. De kinderen zijn de deur uit, het eerste kleinkind rolt regelmatig over de vloer.

Hij is de nieuwe voorzitter van het nieuwe Trefcentrum en is begonnen met alle taken binnen het bestuur helder te benoemen en te verdelen. We doen het samen, is zijn motto. Hij is vanzelfsprekend trots op het nieuwe Buurtcentrum, en natuurlijk niet blij met alle zorgen die daar bij horen. We lopen de problemen langs:

Rookbeleid

Toen hij in juni terugkwam van vakantie werd hij meteen geconfronteerd met het probleem dat de Voedsel- en Warenautoriteit, na een klacht van een gebruiker, had gemeld dat per 1 september a.s. een geheel rookverbod in het hele Trefcentrum zal moeten gaan gelden. Dat was geen leuke thuiskomst. De hoop van het bestuur is nu dat de afzuiginstallatie eindelijk optimaal gaat werken en dat dan toch toestemming wordt verkregen het al ingezette rookbeleid te handhaven. 'Als het Trefcentrum als enige gemeenschapshuis in de stad een totaal-rookverbod krijgt, is dat financieel niet te behappen' zegt Peter, 'dan komt onze exploitatie in het rood te staan'. Ik vraag of die handtekeningactie tegen het totaal-rookverbod op de drempel van

het Trefcentrum en op de dag van het Buurtfeest (24 juni) wel zo tactisch was: en nog wel door een politieke partij uitgevoerd (Stadsbelangen)? Maar hij zegt wel tevreden te zijn over die adhesie, al onderkent hij het gevaar van de 'dubbele petten'. 'Activisten uit politieke partijen zijn nu eenmaal vaak ook in de buurt actief, het vraagt onderscheidingsvermogen van iedereen en tact van betrokkenen.....En 'als het maar in het belang van de buurt is'.

Kloppend hart voor de hele buurt

Peter is ronduit trots op de gebruikersraad van het Trefcentrum: welk ander Buurtcentrum heeft zo iets?



Ook het Buurtplatform maakt er deel van uit. Maar de relatie Trefcentrum-Buurtplatform ervaart hij als te gespannen, begrijpt niet waarom dat zo is gegroeid, hoopt op betere communicatie en openheid voor de toekomst.

Ik vraag hoe het met de transparantie van het prijzenbeleid is en de mogelijkheden om eigen voedsel mee te nemen? Peter vertelt dat al heel veel jaren tot volle tevredenheid met dezelfde cateraar wordt gewerkt en dat die nu ook 'halal-eten' kan leveren. De prijzen zijn voor iedereen gelijk, waarbij de enige nuance is dat er zelf bediend kan worden of niet. Hij erkent dat het tijd en aandacht gekost heeft van personeel en bestuur om zich te realiseren dat bijeenkomsten van groepen met buitenlands-culturele achtergronden vaak totaal anders zijn wat betreft voorbereiding, uitvoering en verwachtingen. En dat dat wederzijds geduld en aanpassing vraagt. Maar hij benadrukt: we willen sociale prijzen hanteren en we willen het kloppend hart van

de hele buurt zijn. Om dat te kunnen zijn hebben we wel een gezonde exploitatie nodig.

Akoestiek

De gele Rijders repeteren nog steeds niet in de mede speciaal voor hen ontworpen zaal: de akoestiek voldoet geenszins. De gemeente onderzoekt dit (eigenaar van het pand), maar zo iets helpt dus ook niet echt voor de exploitatie. Peter prijst alle professionals en de zeer vele vrijwilligers die samen dat grote buurtcentrum in gang weten te houden.

Bettie v/d Linde

Het bestuur van het Trefcentrum ziet er verder als volgt uit: Jan Steegen, Manon Michillis, Tiny Meesen, Jean Schoemaekers, Frans Kusters. George van Loo is voorzitter van de medezeggenschapsraad.

Ambassadeurs Wittevrouwenveld van het Toon Hermans Huis Maastricht



Tijdens het Manus festival zijn 11 bewoners uit Wittevrouwenveld benoemd tot ambassadeurs van het 'Loon Hermans Huis Maastricht. Zij gaan er samen met het Toon Hermans Huis voor zorgen dat de mensen uit de buurt maximaal gebruik maken van het huis. Samen stonden we in de stand tegenover de ingang van het Trefcentrum om bezoekers te informeren over het Toon Hermans Huis en de collecte-



bussen werden enthousiast gevuld, meer dan 500 euro werd opgehaald!

1-let is goed te weten wie de ambassadeurs zijn: Felix Kessen, Desiree van Druenen, Edda en Jan Oomen, Gabrielle de Keukelaere, George van Loo, Henk de Baar, Imco Goudsmit, Jeannie Frederix, Matty Meijers en Wum Daems. Vraag hen gerust om informatie als u meer wilt weten over het Toon Hermans Huis! Zij kunnen ook een keer met u meegaan als u wilt.

Tussen 21 tot en met 25 augustus komen we ook nog eens bij u aan de deur voor de eerste Maastrichtse huis aan huis collecte voor het Toon Hermans Huis. Daar doen we als buurt ook weer aan mee en daarom zijn we op zoek naar enthousiaste collectanten.

Wethouder Jacques Costongs zegt hierover: 'Het Toon Hermans Huis Maastricht is een prachtig voorbeeld hoe we met zijn allen in deze regio onze schouders zetten onder een organisatie die, in goede samenwerking met het ziekenhuis en de huisartsen, voor vele mensen iets kan betekenen. Daarom steun ik, niet alleen als wethouder maar vooral als mens, het Toon Hermans Huis Maastricht van harte. Ik collecteer eind augustus mee en ga alle Maastrichtse raadsleden oproepen hetzelfde te doen!'

MANUS





STICHTING CULTUUR SUR PLACE
kijkje achter de schermen van 't buurtfeest: **MANUS VAN ALLES**

Dank zij vele buurtbewoners is het jaarlijkse buurtfeest weer een groot succes geworden: het was indrukwekkend, druk



geloos mee en zo slaagt MANUS VAN ALLES! Dank zij de inzet van heel veel buurtgenoten, dank daarvoor en petje af!

Voor wie het wil weten: het bestuur van Manus van Alles bestaat uit: Roger Heuts, Han de Jong, Moniek, Marlies, Mirjam Betting, Frans Kusters en Coen Nijpels, secretaris (manus@uwnet.nl) **BvdL**

en heel gezellig! We informeerden bij een van de bestuursleden

Wat het geheim is van dit jaarlijks succes: Mirjam Betting is nu twee jaar bestuurslid maar deed daarvoor ook al actief mee vanuit de ISK (Internationale Schakelklas). Ze vertelde dat er elk jaar een thema is, dit jaar was dat de Sint's en Roma's, met muziek, tekst en een prachtige fototentoonstelling door Rogier Fokke. Het afgelopen jaar heeft Mirjam zich, met andere bestuursleden, ingezet voor de interreligieuze dienst, waarmee deze dag nu begon. Op het podium stonden een iman, een dominee, een Roma-vrouw, een Marokkaanse gospelgroep, pastoor Mattie Jeukens en het zigeunerorkest Romenu jag (zigeunervuur)... Een indrukwekkende samenwerking. Een gezellige chaos ook daar op dat podium. De opening gebeurde dit jaar kort en krachtig, maar prachtig, door de heer Benoit Wesley, in samenwerking met de Gele Rijders, de jeugdtrumband-WVV en de Twirling



een mens. Hoe kan iemand zo groot als jij wonen in een huis van steen, beperkt door muren?

Ik geloof niet. Baro devel, god, ik heb nooit echt een gebed geleerd, maar toch praat ik vaak met jou. De kerk heb ik niet vaak bezocht, maar jou weet ik altijd te vinden. De kerk is een gebouw, de pastoor



Hoe kan een mens verwoorden wat jij bedoelt? Daar geloof ik niet in!

Wel weet ik dat jij woont in het grote wonder van een mierenhoop, de lach van een mongoloïde kind, in het bos naast de beek waar ik als klein meisje liep, toen we nog op reis gingen. Ik hoorde je zingen in de klank van de violen, 's avonds bij het vuur. Ik zag je toen ik mijn kinderen het leven gaf. Ik voelde je ademen toen mijn vader me kustte voor het slapen gaan. Ik wist dat ik moest zwijgen toen hij je riep. Vragen nar de zin van de holocaust, discriminatie, honger in de wereld.... Jou word het verweten, waarom laat god dit toe? Dat is wat ik steeds weer hoor. Maar het antwoord is simpel: jij die dat vraagt, het is de mens zelf, die oordeelt, die vervolgt, jij bent het, het antwoord zit in jezelf.

Stars. Schitterend waren ook de enthousiaste dansers van de Georgische dansgroep Gurjani. Er was te veel om op te noemen.....

Nieuw was het 'plein voor de vrede' bij de pastorie, met gratis krentenbrood door leerlingen van St Maarten en koffie van de pastoor. Kortom: een buurtfeest met meerwaarde.... Mirjam vertelde dat het bestuur een jaar lang hard werkt aan de voorbereiding, probeert gemaakte fouten te voorkomen en open staat voor opbouwende kritiek. De laatste maanden voor de dag van het feest, werken steeds meer mensen en groepen uit de buurt belan-



weet. **Tekst van Buma Schattevoet op Manus van Alles**

Ik zie je, Baro devel, God, ik voel je, ik hoor je, dus ik geloof niet, ik

kloppend ♥ van
Wittevrouwenveld
't Trefcentrum

Edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
telefoon 043-3621 176



23 augustus: grote Informatie-markt over Centrumplan wittevrouwenveld

Ja, zoals u waarschijnlijk gezien heeft, de eerste werkzaamheden op het terrein zijn gestart. Meteen na de bouwvak, vanaf 14 augustus, wordt dan gestart met de aanleg van de ondergrondse infrastructuur - riolering, kabelwerk e.d. - in de Voltastraat en de Edisonstraat. En eind september starten de echte bouwactiviteiten voor de appartementen. De verschillende onderdelen van het Centrumplan (wonen, winkels, herinrichting openbare ruimte, buurtpark, Frankenstraat en 't totaal vernieuwde Trefcentrum dat inmiddels alweer een tijd in gebruik is) vormen één geheel en betekenen een sterke positieve impuls voor Wittevrouwenveld, met uitstraling naar "buur-buurtten" zoals Wyckerpoort en Scharm.

Om u als bewoners van Wittevrouwenveld over de actuele stand te informeren organiseren Servatius en de gemeente weer een Info-markt over de nieuwste ontwikkelingen rondom het Centrumplan Wittevrouwenveld. Alle bewoners van Wittevrouwenveld en verdere betrokkenen ontvangen tevoren een uitnodiging. Graag geven we u tijdens deze Info-markt op woensdag 23 augustus informatie over de verschillende onderdelen van het Centrumplan Wittevrouwenveld. Ook wordt er een film gepresenteerd, zijn er brochures en infomateriaal en kunnen plan- en bouwtekeningen bekeken worden. Tijdens de Info-markt zijn er info-stand over de volgende onderwerpen:

Wonen:

nieuwbouw van huur- en koopwoningen, plantekeningen/brochures, planning bouwtijd, toewijzing, faciliteiten (o.a. sociale alarmering)

Volta-plein/Frankenstraat:

Info over winkels op Volta-plein, winkeloppervlak, Frankenstraat: toekomstbeeld en plannen

Openbare ruimte:

inrichting, verkeerscirculatie, parkeren, laden & lossen

Bouwperiode:

planning uitvoering werkzaamheden, routes bouwverkeer, te verwachten overlast

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij: **Infowinkel Centrumplan Wittevrouwenveld** (Voltastraat 24), open donderdagami 14.00-18.00 uur

Koos Smeets, Servatius Woningstichting (district Oost), tel: 3284400

Elise Oosterbaan, gemeente Maastricht/Communicatie, tel: 3504216

De Info-markt wordt gehouden van 17.00-20.00 uur in de grote zaal van het Trefcentrum (Edisonstraat 4).

We hopen u op woensdag 23 augustus (vanaf 17.00 uur) te mogen ontmoeten!



Redactie

Edisonstraat 4
6224 GK Maastricht
tel: 043-3620066
Contactpersoon: Bettie van der Linde
tel: 06-40448924
redactieteam@mijnplein.nl
www.wittevrouwenveld.nl
Oplage: 2700
Layout: Marcel Roes

Deadline eerstvolgende krant: 1 oct. '06

Data ophalen oud papier

Op de volgende dagen wordt er oud papier opgehaald in het Wittevrouwenveld:

zaterdag 26 augustus 2006
zaterdag 30 september 2006

Wij hopen dat op de bovenstaande dagen het oud papier buiten zal zetten. We beginnen elke genoemde zaterdagochtend om 9.00 uur te rijden, dus zet het papier dan pas buiten. Zo is er geen overlast van rondwaaiend papier in de buurt en zo kan er ook niet door anderen dan onze vereniging hert papier opgehaald worden. Doe het oud papier bundelen met een stevig touw of doe het in een doos.

De ophalers

OPSTAPACTIVITEITEN MIGRANTENVROUWEN

Informatie: Barbara Roebroeks

Capucijnenstraat
6211 RP Maastricht, 043 - 3288588
barbara.roebroeks@trajekt.nl

Het Migranten vrouwenwerk van de Stichting Trajekt bestaat uit vrouwen van verschillende nationaliteiten. Dankzij allerlei cursussen en activiteiten komen deze vrouwen met elkaar in contact. Dit kan heel leerzaam en boeiend zijn, bovendien is het mogelijk om steun bij elkaar te vinden en tevens samen wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving.

Het aanbod:

INLOOP (ruimte 2.24)

Vanaf 1 september 2006 hebben wij iedere vrijdag van 10.30 tot 13.30 uur vrije inloop. Iedere week bieden we iets anders aan, zoals: eten, handvaardigheid, voorlichting, sport, excursie etc. Een kopje koffie of thee staan klaar. Je bent van harte welkom. De inloop is voor alle vrouwen vrij toegankelijk.

Op 1 september starten wij met een presentatie van alle activiteiten van het Migranten vrouwenwerk. Kom gerust eens kijken! Tijdens jouw bezoek kun je genieten van een hapje en een drankje.

Andere activiteiten zijn:

- NAAIACTIVITEIT
- FIETSCURSUS
- NEDERLANDSE CONVERSATIE
- VOORLICHTINGEN
- EXCURSIES
- INDIVIDUELE BEGELEIDING
- VRIJWILLIGERSWERK
- ONDERSTEUNING VROUWENGROEPEN

juli was al die gezelligheid zo luidruchtig dat we zelfs het kraken van de borrelnootjes konden horen.

En die honden, die arme honden, die bij de winkels buiten moeten blijven staan en hun baasje missen en onafgebroken staan te blaffen - dat is een bekend tafereel in de straat. Afschuwelijk, maar vertrouwd. Maar met alle ramen open staat zo'n hond ineens bij ons in de vensterbank te blaffen. Dan moet ik Franka tegenhouden, anders is ze in staat om op hoge poten die honden te bevrijden en er de winkels mee binnen te gaan met de waarschuwing voor de baasjes dat ze de volgende keer zonder pardon de dierenbescherming zal bellen. Ik ben blij dat de hitte voorbij is. De ramen kunnen weer dicht. Het lawaai blijft fijn buiten.

Tot slot wil ik nog iets zeggen tegen die mevrouw die in juli af en toe haar cabrio parkeerde ter hoogte van de Schlecker. Mevrouw, weet u dat u altijd heel chagrijnig kijkt? Ik vind dat mensen die in een cabrio rondrijden niet chagrijnig mogen kijken. Dat is zonde van het geld.

Reageren?

E-mail naar: frank@wittenvrouwenveld.nl

Alle spreekuren in het Trefcentrum/Trajekt

- maandag:** 9-12 werk en bemiddeling (P.Zeegers)
9-11 opvoedhulp voor 0-12, M. Voeten
- dinsdag:** 9-12 werk en bemiddeling (P. Zeegers)
9-12.30 BIC, buurtinformatiecentrum
2-4 WAO-spreekuur
- woensdag:** 9-12 werk en bemiddeling (P. Zeegers)
9-11 opvoedhulp voor 12-18, M. Nolte
- woensdagmiddag:** Burgerraadsman (op afspraak)
2-15.30 Politieprekuur (wijkagent)
- donderdag:** 9-12 werk en bemiddeling (P. Zeegers)
9-12.30 BIC, buurtinformatiecentrum
9-12u. zorgcirkel-Soale Dienst
9-12u. maatschappelijk werk

belangrijke telefoonnummers:

gemeentelijk klantenmeldpunt: 3504000

Buurtplatform WVV-Actief:

Desiree van Druenen 3636379

Elke maand een openbare vergadering, woensdag 6 september om half acht, en dinsdag 30 oktober, in het Trefcentrum, iedereen welkom!

Lezers buiten de buurt:

Dank aan onze buiten-abonne's voor de bijdrage aan de verzendkosten die ze ons stuurden! Dat helpt!

Artikelen of kritiek: ook welkom!

BUDGETBEHEER

BUDGETBEHEER & BEWINDVOERINGEN



ESTRECH

- ▶ SNELLE INTAKE, DUS EEN SNEL SCHULDVERZICHT
- ▶ EIGEN BANKREKENINGEN, DUS EIGEN MAANDCONTROLE
- ▶ BETALING VASTE LASTEN
- ▶ BETALING SCHULDAFLOSSINGEN
- ▶ VOORTGANGSGESPREKKEN

POSTADRES: POSTBUS 4933, 6202 TC MAASTRICHT

TEL. 043-321.01.90 FAX 043-367.24.36

BUDGETBEHEER@MESTRECH.BIZ

De afgelopen maand juli was de heetste maand in jaren. Volgens mij was het ook de lawaaiigste maand in jaren. Overal stond de ramen open. In plaats van koele wind kwam er de hele dag geluid naar binnen waaien. De brommertjes en snorfietsen die anders venijnig hard door de Frankenstraat scheuren, scheurden nu dwars door onze huiskamer. 'Zouden die jongens wel weten hoeveel herrie die krengen maken?' vroeg Franka zich af. Natuurlijk weten die jongens dat. Denk ik zeker te weten. Ze vinden die herrie fijn. Hoe harder hoe beter. Dat zie je aan de manier waarop ze optrekken. Soms met het voorwiel in de lucht. Hartstikke stoer en stomvervelend. Onze overbuurman kijkt soms om één uur 's nachts naar de tv. Dat moet hij zelf weten. Maar in juli stond zijn raam doorlopend open en ons raam stond ook doorlopend open en daardoor was het net alsof zijn tv opeens midden tussen onze hoofdkussens stond. Op andere avonden zaten de burens van opzij tot in de vroege uurtjes op hun pladak te kletsen en te lachen. Heel gezellig, niets aan de hand. Maar in

Ontevredenheid rond het rokertje

We weten het, er wordt flink gedampt in de buurt en tot voor kort ook in het Trefcentrum. Maar de niet-rokers tegen de laatste jaren veel meer rechten, zodat het Trefcentrum een formele klacht ontving, wat lijkt uit te lopen op een totaal rookverbod daarbinnen.

Niemand weet wie die klacht heeft ingediend, maar we willen hier wel even mededelen dat dat niet het Buurtplatform was. Dat was juist in een serieus gesprek gewikkeld met het bestuur van het Trefcentrum om een evenwichtig rookbeleid te maken!

Bettie v/d Linde

recept van Ioana

- rode vruchten flan voor 4 personen:
- 200 gr. rode vruchten
- fl dl. water
- 1 dl. room, stijfgeklopt
- gelatineblaadjes
- 50 gr. griessuiker
- verse muntblaadjes

Was de bessen en/of frambozen of kersen en laat ze vervolgens in het water koken tot een compote. Druk deze compote door een fijne zeef en zet terug op het vuur, voeg de suiker toe + de gelatineblaadjes (zie gebruiksaanwijzing op de verpakking), roer de room voorzichtig door het schuimende mengsel, giet de flan in een vorm en laat opstijven in de koelkast, serveer met muntblaadjes

gezegde:

stille is de deur naar het accord (Berbers)

COMPUTERINLOOP OP ZATERDAGOCHTEND

Na een korte vakantie zijn we weer open elke zaterdagochtend van 9.30-12.30 uur in het trefcentrum op de eerste verdieping. U kunt er gebruik maken van de computers die er staan, maar ook kunt u met vragen bij ons terecht in een gezellige sfeer. Kost € 1,- + bijdrage voor koffie/thee; we hopen op veel bezoekersAnnie, Fred, Rob.

BURTTBEHEERBEDRIJVEN
MAASTRICHT

Alle klussen in, om en aan het huis!

Voor meer informatie:
3633470

Groente & Fruithandel
Yasar Market
Turkse specialiteiten

Frankenstraat 177 • Tel. 3638520

Salman De Gouden Naald

Gordijn op maat en kleding reparatie + kado art.

Frankenstraat 130
6224 GS Maastricht
Tel. 032-3622327

Hubo Peeters

Voltastraat 26
6224 EM Maastricht
tel. 043-362 25 19
www.hubopeeters.nl

Afscheid...

Augustus 2006 : Ons redactielid Nezam Azimi heeft bericht gekregen van het IND dat hij niet langer in Nederland mag verblijven, hij kan veilig terug naar Afghanistan, vinden zij. Nezam heeft daar gegronden bezwaren tegen, maar er is geen keuze meer. Hij schreef als afscheid het volgende:

Afscheid

Het wordt donker

De nacht is wreed en moorddadig

Ik lig met mijn gestorven wensen

Mijn ziel is droevig



Ik staar naar de sterren

In ieder sterren plekje

Herken ik jullie

En de sterren praten tegen mij

Ik hoor ze fluisteren

Mijn hart zit vol verlangen

Van verlangen naar jullie

Zo is weer een slapeloze nacht voorbij

De sterren gaan langzaam doven

En ik doof met ze mee

De redactie van de BuurkrantWVV bedankt Nezam van harte voor zijn werk voor onze krant. Nezam was kritisch en leverde ideeën en teksten, we leerden van elkaar. Met boosheid en schaamte over het grillig beleid van onze regering jegens asielzoekers, moeten wij helaas afscheid van Nezam nemen. Op bijgaande foto ziet u dat we nog een afscheidsetentje hielden. Nezam wordt onze eerste 'buiten-lezer' en we hopen dat hij ook nog regelmatig per mail verslag doet van zijn ervaringen daarginds.

Ik ga afscheid nemen. Afscheid van wie en van wat? Mag zeggen! Van alles.....

Maar waar naar toe???

Naar onzekere streekrichting en onduidelijke situatie.

Mijn geboorte land is Afghanistan. Daar had ik meer dan 20 jaar geleden een niet rijk maar rustige leven. Dan daar was situatie zo erg werd dat ik zes jaar geleden was gedwongen om weg te gaan. Vanuit mijn land moest ik alleen vluchten, want toen was er geen kans meer om door te leven.

Hartelijk bedank Nederland dat het mij alles levensmogelijkheden bereidde. Ik wou me hier allemaal thuis en geen iets vreemd. Ik dacht hier te mogen blijven en doorleven, totdat in mijn geboorte land rust komt. Ik woonde hier alleen, maar voelde me niet alleen, want ik was in een multiculturele- en multireligieuze samenleving. Maar de opdracht kwam binnen dat ik moet snel moet weg. Zo, mijn zieke hart nog een keer

trilde en het is goed dat er geen nieuwe hartaanval kwam. Nu moet ik weer afscheid nemen: Met buurkrant, collega's, beste en lieve vrienden en kennissen van WVV.

Ik hou alle jullie in mijn hart. Hartelijk bedank voor zo zoveel steun en aardigheid.

Helaas, ik mis jullie en alles, **Nezamuddin Azimi**

Grote dank voor deze woorden, Nezam, wij missen jou ook!

Medewerkers gezocht voor de website Wittevrouwenveld.nl

Hallo allemaal, als wij willen dat er een website voor het Wittevrouwenveld blijft bestaan, dan hebben we dringend vrijwilligers nodig die ons helpen. Dat meewerken kan bestaan uit het aanleveren van nieuws uit de wijk, activiteiten van verenigingen, over de school, de kerk, noem maar op. Leuke ervaringen en ergernissen, alles kan geplaatst worden. Er wonen zoveel leuke en interessante mensen in onze wijk, die iets voor de samenleving doen of een interessante hobby hebben: laat iedere Vrouwenvelder daar van meegenieten op onze website, alleen kunnen we het niet aan. Kom op, mensen, wie komt ons versterken? We zoeken mensen die nieuws willen vergaren, interviews willen afnemen, en mensen die met de computer kunnen omgaan (of dat beter willen leren). Ik verwacht heel veel telefoontjes:

Annie van de Put (3623447)

Fred Wolters (3628880)

HARMONIE: DE GELE RIJDER ZOEKT NIEUWE DRUMMERS.

De repetities gaan weer beginnen, nog steeds in Amby, vanwege de slechte ervaringen met de nieuwe zaal in het Trefcentrum. Belangstellenden kunnen zich melden bij

Constant Kleijntjes 043-3646029

BIC = BuurtInformatieCentrum

Voor iedere bewoner die er alleen niet uitkomt. Maak zo mogelijk een afspraak en lees de paperassen ook zelf goed door, zodat de werkers niet overbelast raken, ze hebben het druk...Maar kom vooral wel, twee weten meer dan een!

Telefoon: 043 - 362 00 66

TRANSFERIUM, wat is dat???

Niet dus de parkeerplaats op een NS-station

ADVOCATENKANTOOR HEER

SOCIALE EN BETAALBARE ADVOCATUUR

- ▶ SNELLE INTAKE, (ALLEEN OP AFSpraak)
- ▶ TOEVOEGINGSZAKEN

- ▶ FAMILIERECHT (ECHTSCHIEDINGEN, ALIMENTATIE, OMGANG)
- ▶ BESTUURSRECHT (UITKERINGEN, UWV, SVB)
- ▶ DIVERSEN (ARBEIDZAKEN, HUURZAKEN, STRAFZAKEN)

ADRES: RAADHUISSTRAAT 3 6226 GM MAASTRICHT
TEL. 043-32. 56.260 FAX 043-32.59.360
INFO@ADVOCATENKANTOORHEER.NL

de inktpot

Frankenstraat 138b, tel. 3626601

SUPER LAGE PRIJZEN

Compatible cartridges
VANAF 2,50!!!!

Vullen vanaf
6,00 tot max 8,00 euro
Navulinkt 100 ml 7,95

Ook voor Uw toner-cartridges en fotopapier.
KOM ZELF KIJKEN.



Wist u dat wij ook de topmerken laminaatvloeren leveren.

Ons nieuwste item Houten vloeren van Tarkett

Zie ook onze vernieuwde website:
www.andrevanvught.nl

André van Vught
Woninginrichting projectinrichting zonwering rolluiken

Brusselsepoort 44 Maastricht. Tel.: 043-3540501**

Vragen over werk?

Stel ze gratis aan
Paul Zeegers van het
Servicepunt Werk &
Bemiddeling

Trefcentrum
Edisonstraat 4
Tel. 3626925

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN

1/8 pagina (10 x14cm) Euro 350 p/j

1/16 pagina (7 x 10cm) Euro 225 p/j

1/32 pagina (5 x 7 cm) Euro 150 p/j

WWW.WITTEVROUWENVELD.NL

TABAK EN GEMAKSHOP

TON ROUWENHORST

Hèt staatslotenadres
voor W.V.V. en omstreken

Frankenstr. 118 - Maastricht - Tel. 3621144

SUPERMARKT GASTON LEMLIJN

Het adres voor uw
dagelijkse boodschappen!

Frankenstraat 53A
Telefoon 363 48 15



Voor heren

DE SOIGNEUR

ZONDER AFSpraak

Burg v Opperstraat 107
043-3639175

open: Dins-Woens-Vrij-Zet
9 tot 12 uur + 13 tot 17 uur

Maandag en donderdag gesloten

De kunst van het behangen

Jo Heuts
VERF

Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht
tel.: 043-362 08 50