

Wittevrouwenveld

DEURPOST VOOR DE BEWONERS VAN DIT ADRES

JAARGANG 39 - NR. 2 - APRIL 2016

Van de redactie



't Is elke krant weer raak. In de aanloop stellen we vaker de vraag: 'Hebben we wel genoeg artikelen'? En dan komt op het laatste nippertje het nieuws van alle kanten aanstromen en moeten we inkorten. Doen we dat goed? Laat wat van u horen!

De vorige buurtkrant begon met een persoonlijke geschiedenis van het beeld van Sint Servaes, dat vorige maand met een gezellig straatfeestje letterlijk en figuurlijk is ingewijd, inclusief tromgeroffel van de drumband van WVV. Deze keer beschrijft pastor Mattie Jeukens het levensverhaal van de echte Servaes, die op 13 mei zijn feestdag heeft, in onze wijk en ook elders in de stad. Alvast vooruitblikkend op het volgende nummer plannen we een gesprek met de wat minder heilige woningstichting Servatius over de bouwplannen: de Tillystraat-bewoners zijn weg, maar wanneer begint de nieuwbouw eindelijk? Hetzelfde kan gezegd worden over de Stadhoudersstraat en Mondragonstraat.



In ons achterhoofd houden we daarbij ook het pleidooi van het jonge architectenduo Remy Kroese en Marlies Vermeulen voor een aandachtig en kleinschalig beleid rondom de Groene Loper. We hopen van harte dat er aandacht voor zal zijn, opdat de nieuwe 'openlucht' school van heinde en ver leerlingen zal trekken. Herdenken en feestvieren staat ook de komende tijd weer centraal. Koningsdag, dodenherdenking, een nieuwe jeugdfilm en fijne vakantieactiviteiten. Kom ook eens naar de nieuwe **Hoeskamer** achter in het Trefcentrum, met het aanlokkelijke terras aan het Leeuwenpark.

Oonder Drök 2 in première

Het langverwachte tweede deel van de film "Oonder Drök" gaat in première.

Er is hard gewerkt aan een mooie film door jongeren voor jongeren in samenwerking met een diversiteit aan buurtbewoners uit Malpertuis, Malberg en Wittevrouwenveld.

In deel 2 van Oonder Drök zijn de jongeren inmiddels wat ouder. De criminele activiteiten in de eerste film lijken kinderspel vergeleken met wat in dit tweede deel de revue passeert. Ook het gebruik van softdrugs en problemen rond groepsdruk en seksualiteit staan centraal in deze film. Een spannende, indrukwekkende en zeer realistische film is het eindresultaat. De verhalen in de

Nieuws van het Buurt netwerk

Voorheen heette het netwerk Buurtplatform. We zijn van het platform-idee afgestapt en willen alle energie richten op de verbindingen in onze buurt. Dat zijn er vele, maar het kan altijd beter. Tijdens het laatste BUURTCAFE was er weer veel inspiratie: over Eten met Manus en de gezamenlijke maaltijden Bij Bosshardt (Leger des Heils in Wyckerpoort), over de huttenbouw voor kinderen en ouders in de vakantie en over het nieuwe initiatief voor werkzoekenden op de Geusselt.



Wat is dat?

MVV regelt een **pop-up uitzendbureau** in de MVV Businessclub in stadion De Geusselt: Om een brug te slaan tussen supporters en sponsors, helpt MVV werkzoekenden met een MVV-hart aan een nieuwe baan en werkgevers aan personeel met het hart op de goede plaats, want voor iedereen die via **'ViaMVV@Work.nl'** aan de slag gaat, ontvangt de club een mooi bedrag. Elke maandag tussen 13.00 en 18.00 uur.

Al eens binnengelopen in onze **Hoeskamer** in het Trefcentrum? Een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt, altijd open maar extra gezellig met goedkopere koffie en thee (75 cent) op elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen 13 en 16 uur. Maar gewoon krantje lezen en water drinken mag ook. En bij mooi weer lekker buiten op het terras....

BvdL



Dit is Marij samen met haar honden Nelis, Gizmo en Gucci tijdens hun ommetje door de buurt.

Proef de Wijk wandelend

Op 27 mei gaat 'Proef de Wijk' van start, een initiatief dat bewoners en belangstellenden tussen 13 en 16 uur laat kennismaken met vrijwilligers en/of bijzondere plekken in de wijk. Er wordt gewandeld langs zes 'ontmoetingsplekken': Bij Bosshardt, de Buurtbrök, Buurttuin Old Hickoryplein, De Koepelhof, Buurthuis 't Vrouwenveld en de pc-club in het Trefcentrum. Verzamelen om 13:00 uur voor de hoofdingang van de OLV van Lourdeskerk. Bij slecht weer doet de pastoor de deur open, zodat we droog kunnen staan. Alle groepen vertrekken tegelijkertijd. Er is een verkorte route, voor minder mobiele.

Op de ontmoetingsplekken worden de groepen ontvangen met een praatje, een hapje en een drankje. Deelnemers krijgen uitleg over hoe vrijwilligers de ontmoetingsactiviteiten mogelijk maken.

Maar de route is niet alleen interessant voor potentiële vrijwilligers. Ook mensen die op zoek zijn naar een activiteit waarbij ze zich als deelnemer thuis voelen zijn welkom. En mensen die gewoon eens een keertje binnen willen kijken op die adressen in de buurt waar ze normaal, in hun eentje, niet naar binnen stappen.

Opgeven bij Janine: 043 7630010



Het **Vliegerwerk** (maken van vliegers in het Werkhuis) is een groot succes. Veel kinderen, jongeren en ook volwassenen uit WVV hebben al een vlieger mogen maken en uitproberen. (voor foto's kun je eens kijken op de facebookpagina Event 'Vliegerwerk'. Ze willen op 22 mei alle gemaakte vliegers de lucht in laten. Dat zal op diverse plaatsen in Maastricht gaan plaats vinden. De deelnemers zullen op de hoogte worden gehouden door het Werkhuis. Want mocht er geen wind worden verwacht dan zou het ook nog 29 mei, of zelfs 12 juni kunnen worden...

Misschien ook goed om nog eens te vermelden dat er in het Werkhuis ook veel andere activiteiten worden gehouden zoals: kleding pimpen, fotografie, mozaïeken, portret tekenen, steen bewerken, boetseren, breien en haken, textiel cafe, hout bewerken, tekenen/schilderen. En elke laatste zaterdag van de maand is er een Repair Café. Voor tijden en meer informatie: kom gewoon eens langs of kijk op www.werkhuismaastricht.nl

Puzzelen met Manus

Manus steekt de kop boven het maaiveld uit, en dat mag ook wel want op 23 en 24 april is er een expositie in ons Trefcentrum van het werk van zijn geestelijk vader Ernest Spronken.

Wie ook de kop boven het maaiveld steekt is **Luc Daems** want hij is -- met SPROKKELMAAND als oplossing -- winnaar van de vorige buurtkrantpuzzel, zijn prijs is een waardebon. Puzzelt u ook mee, schrijf de oplossing onderaan de puzzel en mail deze naar putalo1@hotmail.com o.v.v. puzzel Buurtkrant.

Natuurlijk kunt u met de oplossing - voorzien van naam en adres - ook terecht aan de balie in het Trefcentrum t.a.v. mevrouw Annie v.d. Put. Onder de goede inzendingen wordt geloot en misschien wint u wel de volgende waardebon. **Uiterlijke inzendingdatum 14 mei.**



HORIZONTAAL 1 knuppel, 5 knaagdier, 10 automeerk, 11 talent, 12 erfelijkheidsdrager, 13 zelfkant, 14 bijwoord, 15-16 insect, 17 neon, 18 laboratorium, 20 betovering, 21 deel v. e. boom, 23 ijzerhoudende grond, 24 oude inhoudsmaat, 25 denkbeeld, 27 gelofte, 28 stap, 31 een zekere, 32 brief, 33 vogel, 35 bijbelse vrouw, 36 schutsluis, 38 tarwe, 40 steunbalk, 41 bakmiddel, 43 goedkeuring, 44 afgelegene, 45 vis, 47 voorzeil, 49 paardenslee, 50 veldhospitaal, 51 achter, 52 ankerplaats, 54 mologang, 55 sporenplant, 56 Europ. taal, 58 tijdruimte, 59 vrees, 60 roofdier.

VERTIKAAL 1 projectiel, 2 krijgsverrichting, 3 boom, 4 inhoudsmaat, 6 landbouwwerktuig, 7 voorzetsel, 8 opwegen tegen, 9 neerslag, 19 draagriem, 20 stok v e bedelaar, 22 karaat, 23 onzes inziens, 24 onderkussen, 26 aanvankelijk, 28 geneesmiddel, 29 adem, 30 bevel, 34 elk, 37 onafhankelijk, 39 voorzetsel, 40 muz. noot, 42 voldoende gekookt, 43 etagewoning, 44 allerlei, 46 zangstuk, 48 betaalplaats, 53 zeer, 55 afgemat, 57 stoomschip, 58 riv. in Italië.

Halil en Ayse willen brug slaan

Ruim een jaar werken ze samen. De 32-jarige Halil Mermi met zijn bedrijf Algemene Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Ayse Ozdemir met Nova Curae runnen samen aan het Malpertsplein een kantoor in maatschappelijke en psychosociale hulpverlening. Twee jonge enthousiaste mensen die al jaren droomden van een eigen bedrijf. Die elkaar al kennen vanaf de middelbare school en sindsdien weten dat ze mensen willen helpen. Die in hun eigen leven zagen hoeveel mensen zich hadden afgekeerd van hulpverleners, omdat ze zich niet begrepen voelden. Cultuurverschillen, taalproblemen zijn daar, zo is hun mening, vaak de oorzaak van. "Daar moesten we gewoon iets aan doen. En eigenlijk wisten we dat al heel lang."

En zo begon Halil in 2014 met zijn AHMW en vond Ayse er een half jaar later met haar eigen bedrijf Nova Curae ook onderdak. De hulpvragen stroomden toe en binnen de kortste keren kwam er uitbreiding met een psychologe en vier vrijwilligers. In hun praktijk wordt Turks, Arabisch, Marokkaans en Nederlands gesproken. Beiden hebben een Turkse achtergrond, waardoor het geen wonder is dat opvallend veel migranten, van de eerste tot de derde generatie, de weg naar hun kantoor gevonden hebben. Ook uit Wittevrouwenveld. "Maar we zijn er voor iedereen, hoor", benadrukken ze uit één mond. De mensen komen naar het Malpertsplein op advies van vrienden of bureaus, of ze zijn doorverwezen door huisartsen, therapeuten en jeugdhulpverleners. Ook gemeentelijke ambtenaren vragen vaker of "we even willen meekijken". Hun cliëntenbestand is breed: jongeren die in een identiteitscrisis zitten omdat ze zich thuis anders moeten gedragen dan erbuiten, ouders die zich geen raad weten met hun thuis hangende kinderen, vrouwen met echtscheidingsproblemen ("gescheiden voor de wet is niet hetzelfde als bij de imam"), statushouders die binnen de kortste keren in financiële nood zitten omdat ze niet voldoende geïnformeerd zijn.



Halil, Ayse (rechts naast Halil) en hun medewerkers

Halil en Ayse hebben gekozen voor een praktische benadering. Hun aanpak is onconventioneel, ze werken op afspraak maar in de wachtkamer zitten ook mensen zonder afspraak. Als het nodig is gaan ze mee op sollicitatiegesprek of naar de gemeente. "Waarom niet, als je er iemand mee helpt?"

Het werk heeft hen ook met de neus op de feiten gedrukt. De problemen met migranten worden alleen maar groter, is hun mening. Zoveel asielzoekers en statushouders, die door gebrekkige informatie niet op de hoogte zijn van de regels en gebruiken hier. Ze weten niet om te gaan met geld, zijn niet geïnformeerd over toeslagen, maken schulden. Ze zien migrantenouders die in armoede leven door toedoen van hun kinderen, kinderen die niets doen, niet meer naar school gaan, niet werken, hun leven leiden in doelloosheid.

Een algemene oplossing is er niet. Maar voor individuen zetten ze zich in. "En elke cliënt die geholpen wordt is er een."

BvdL/EB

Op de koffie bij

Harold Bak, een 25-jarige man, die samen met zijn ouders met veel plezier in het Wittevrouwenveld woont. Hij is hier geboren en opgegroeid. Hij mag zich sinds kort ingenieur noemen.

We nestelen ons op de bank met een kop koffie en Harold begint te vertellen over zijn eindpresentatie voor zijn studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Hij haalde er een acht voor.

Dit is een hele prestatie, omdat hij op kleuterleeftijd naar de Mgr. Hanssenschool ging (school voor taalontwikkeling), waarna hij het regulier onderwijs is ingestroomd, eerst naar de Nutsschool, toen het Sint-Maartenscollege en daarna de TU Eindhoven. Vanaf 14 april 2016 mag hij dankzij deze inzet ingenieur voor zijn naam zetten.



Hij kreeg de titel niet voor niks. Voor zijn studie heeft hij zich heel wat moeten ontzeggen. Op onze vraag wat zijn studie inhoudt, antwoordt hij dat het er op neer komt dat "ik vooral bezig ben met het verbeteren en ontwerpen van elektrische systemen". Veel mensen schijnen zijn studie te verwarren met de opleiding voor elektriciens. Zijn toelichting hierop is kort en krachtig: "Ik ontwerp onder andere de systemen die een elektricien installeert".

De studie was heel belangrijk voor Harold. Dankzij zijn doorzettingsvermogen is het hem gelukt dit te bereiken. "Zonder de ondersteuning van mijn ouders was het lastig geworden om een full-time studie te volgen. Ik ben hen hier dankbaar voor." Plannen voor zijn toekomst heeft hij genoeg. "Gelukkig heb ik een vriendenkring waarmee ik regelmatig op stap ga." Zijn toekomstige baan zoekt hij in heel West-Europa.

Als laatste wil Harold nog kwijt dat discipline het belangrijkste is om ver te kunnen komen. "Dat is wat me tot dit punt heeft gebracht; ik kan nu tegen mezelf zeggen: dit is goed genoeg."

ML/AvD

BUURTSCHIEDEN
en onderdeel van **mb**

voor alle klussen in en om uw huis

Meer informatie: **363 34 70**

Veilige Buurten SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE WIJK

Vrijwilligers die maximaal één keer per zes weken een uurtje met drie andere IPT-vrijwilligers door de wijk willen lopen. Nu vraagt u zich af, wat is het IPT? De afkorting staat voor **inbraakpreventieteam**. Op 1 dec. organiseerde het Veilige Buurten Team een inbraakpreventieavond met een ex-inbreker. Die avond werd goed bezocht en uiteindelijk hebben drie actieve buurtbewoners zich samengepakt tot een IPT. Eens in de zes weken lopen ze een rondje door de wijk, steeds in andere straten. Zij letten op onveilige situaties en maken de bewoners daar alert op. Heeft u interesse om ook mee te lopen en op die manier een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de buurt, geef u dan op bij: ricardo.muller@trajekt.nl of 043-7630010 en vraag naar het VBT-WVV: **Veiligheid maak je samen!**

Groente & Fruithandel
Yasar Market
Turkse specialiteiten

Frankenstraat 177 • Tel. 3638520

Bosch SCHOENEN

VOLTA STRAAT 28
MAASTRICHT OOST

WINKELCENTRUM WITTE VROUWVELD

T 043 363 51 21

's maandags gesloten en geen koopavond

Bon Bini Valencia

Delicatessenzaak in Spaanse- en Gegrilde Specialiteiten.

www.bonbinivalencia.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10.30 - 18.00 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten

Frankenstraat 149, 6224 GM Maastricht, Telefoon 043 311 00 02

De kunst van het behangen

Jo Heuts VERF

Frankenstraat 143-145 | 6224 GM Maastricht
tel.: 043-362 08 50

André van Vught Interieur
Woninginrichting als vanouds

Voor advies op basis van ervaring
Wij komen met stalen bij u thuis en maken ter plaatse gratis offerte

Ook voor jalouzie en rolluik reparatie 's enz.

06-22496422
a.vanvught@home.nl
www.andrevanvught.nl

Groene Loper biedt extra kansen voor Wittevrouwenveld

De groene loper, het gebied op en rondom de nieuwe A2-tunnel, gaat in de toekomst verder onder de naam 'Groene Loper'. Dat heeft de straatnamencommissie van de gemeente besloten. Lekker makkelijk en nu al vertrouwd: een lange laan met fiets- en wandelpad, vol met meest lindebomen.

Maar wat gaat er gebeuren met het gebied er omheen? Het architectenduo Marlies Vermeulen (29 jaar, Belgisch) en Remy Kroese (34 jaar, Nederlands) van architectenbureau Dear Hunter deden er onderzoek naar. Tjé, alweer een onderzoek denk je misschien? Ja, maar wel een bijzonder onderzoek. Om het goed te doen, deden ze hun onderzoek vanuit de praktijk dicht bij de bewoners. Daarom hebben ze in 2015 drie maanden in een wooncontainer langs de A2 in Maastricht gewoond. Zo konden ze in de praktijk van alledag onderzoeken hoe het met de wijken langs de A2 zit.



Onlangs hebben de architecten hun onderzoeksverslag in de vorm van een mooi boek gepresenteerd: een digitaal boek vol leuke buurttekeningen.

Het volledig boek is via hun website te bekijken of te downloaden: deareuregio.eu (doorklikken naar 'maastricht' via kolom links). Ook de krant de Limburger schreef er al over.

Een belangrijke onderzoeksvraag was of de "scheiding"

tussen de wijken na de ondertunneling opgeheven wordt? En zo ja, hoe? Wat kwam er uit het onderzoek? De onderzoekers: "Die grenzen tussen wijken liggen niet zo vast als ze op kaarten zijn ingetekend." Er lijkt vooral sprake van veel kleine buurtjes in de wijken, een soort buurtelandsjes.



Een andere bevinding van hen is dat de Frankenstraat niet zo zeer als Wittevrouwenveld wordt gezien maar vooral als een aantrekkelijke (winkel)straat met een eigen karakter. Dit geldt vooral voor het winkeldeel van de lange straat. Naar de Frankenstraat komen ook mensen die hier niet wonen. En zo zijn er meer plekken in de wijken die bijzonder zijn. Ach, eigenlijk weten we dit toch al lang! Zo noemen ze de burgemeestersbuurt met het "beste hamburgerrestaurant van Maastricht". Maar er zijn ook plaatsen die extra aandacht moeten krijgen. Een daarvan is het "leeuwenplein" tussen kerk en Trefcentrum, een in wezen mooi buurtpark met veel kansen, maar nu lijkt het meer een "verweesde" en slecht verlichte plek zodat er een gevoel van onveiligheid heerst. Ook constateerden de onderzoekers dat de invloed van de wooncorporaties op de wijken groot is. Zo wordt er bijvoorbeeld in de ene buurt wel gerenoveerd en in de andere niet, met alle gevolgen van dien. De onderzoekers vragen aandacht voor het nieuw te vestigen kindcentrum ter hoogte van de Theresiaschool. Hun pleidooi: "Maak er echt het kindcentrum voor alle aangrenzende buurten van, zodat het nieuwe kindcentrum het hart van de Groene Loper wordt". Ook dringen ze erop aan om niet zo strak aan de plangrenzen vast te houden. Dat belemmert immers het leggen van verbindingen tussen de buurten. En hun oproep aan alle betrokkenen bij de A2-tunnel en de Groene Loper: "Zet niet alle geld in op één plein - het Koningsplein/Oranjeplein - want er zijn zo veel plekken in de buurten die aandacht verdienen. En creëer zeker niet met nieuwbouw een buitenwijk tussen de wijken in. Dan loop je het risico dat de Groene Loper een grotere barrière wordt dan de snelweg ooit was."

E. Oosterbaan

Beej Manus op Sjoet

William van Dijk (48), eigenaar van City Mode, winkel in betaalbare kleding en aanverwante accessoires, zoals sieraden, horloges, zonnebrillen en schoenen. Hij heeft een vriendin en is vader van Maud (16) en Ivo (18).

"Ik heb al achttwintig jaar een modezaak. De laatste zeven jaar hier aan de Voltastraat. Daarvoor had ik Diech en Miech, eerst in het Heugemerveld en later aan de Frankenstraat. Ik ben op mijn twintigste begonnen. Ik wou eigenlijk fietsenmaker worden, maar mijn vader werkte in de textielbranche, bij Wiener. Daar heb ik ook gewerkt en toen koos ik voor de modeopleiding. Dankzij een oom kon ik m'n eerste zaak beginnen. Van negen vierkante meter."



Bevalt het?

"Het werk is mijn lust en mijn leven. Ik heb het hier erg naar mijn zin. De mensen in Wittevrouwenveld zijn kooplustig. Laten het geld rollen. Daar zouden onze economen jaloers op zijn. Ik hou de drempel bewust laag. Luister heel goed naar wat de mensen willen. Wat heb ik eraan om dure kleren in te kopen en die hier in de rekken te laten hangen? Ze mogen ook alles ruilen. Wel tot vier keer. Er hangt al genoeg in de kast thuis, dat niet gedragen wordt. Ze kunnen ook kleren laten weghangen. Tot er weer geld komt. De piek is rond de vierentwintigste, als er wordt uitbetaald. Dan hangt hier de kast vol."

Hoe gaan de zaken?

"De crisis ben ik aardig doorgelopen. Ik heb veel meer last gehad van de A2-werkzaamheden. De periode dat de straat hier opengedoken was, was echt verschrikkelijk. En je moet toch open blijven. Ik ben ook elke dag open. Behalve de zondag. De vrije zondag is me heilig. Maar ik lig wel eens wakker van de toekomst. Hoe je als kleine ondernemer het hoofd boven water kunt houden. Je moet heel creatief zijn. Vroeger ging ik vaker naar campings en braderieën en kon ik de fouten die ik bij het inkopen maakte op die manier een beetje goed maken. En het leverde ook extra klanten op. Mensen uit Bunde en Meerssen kwamen een kijkje nemen."

En tegenwoordig? Met alle bestellingen via internet?

"Je moet blijven vernieuwen. Veertien dagen geleden ben ik met foto's begonnen op Facebook. Ik zoek de combinaties uit en mijn vriendin en een medewerkster poseren en showen de collectie. Aankopen vanaf vijftien euro bezorgen we thuis. Allemaal via Facebook te bestellen. Ik bedenk het allemaal zelf. Dat moet wel. De concurrentie is moordend. Soms vraag ik me af waar het ophoudt. Alles wordt door elkaar verkocht. Kijk naar de Lidl, of het Kruidvat. Ik vind: je moet een streep trekken. Ik ga geen handdoeken en washandjes verkopen. Mijn stelling is toch vooral: schoenmaker blijf je bij je leest."

Blijf je hier nog wel even doorgaan?

"Ik hoop het wel. Nog een jaar of twintig. Je wordt er niet rijk van. Je moet tevreden zijn met een leuk leven. En dat heb ik. Ik had geen betere buurt kunnen uitzoeken. Het is een heerlijke buurt om te werken. De mensen zijn heel open en eerlijk. En het is een buurtwinkel hè? Ik weet vaak wat ze willen. Soms weten ze het zelf niet en dan zeggen ze: maar William weet het wel. Dat is fijn. Aan de andere kant is het ook niet altijd gemakkelijk. Tussen negen en zes heb ik geen privéleven. De deur gaat open en je moet er staan. Maar ik klaag niet. We zijn er nog. Dat kun je van de V&D niet zeggen."

EB

Barbarafest

Op 24 mei is het vier jaar geleden dat pastor Mattie Jeukens het beeld van Barbara voor een veilige bouw van de A2 inzede. Nu de tunnel bijna klaar is beschouwt de pastor dit als een moment om bij stil te staan. Net als op Witte Donderdag toen bewoners bij elkaar kwamen om te praten over de aanslagen in Brussel en Zaventem nodigt Jeukens de parochianen opnieuw uit. Voor koffie met vlaai en misschien wel een borrel om te proosten op alle nieuwe verbindingen en contacten. Opdat de tunnel niet alleen zal zorgen voor een soepele doorstroming, maar ook gebruikt zal worden om mensen bij elkaar te brengen.

FYSIOTHERAPIE OOSTERMAAS

Ons motto is heel simpel: Wij zijn er voor u! Dat we er voor u zijn zit u in persoonlijke aandacht, ruime openingstijden (tot wel 21:00 u. kunt u aan afspraak maken) en behandelingen waarbij u niet na 15 minuten weer buiten staat.

Hoe kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts. Bent u niet goed ter been en heeft u geen vervoer? In overleg met uw huisarts kunnen wij u ook thuis behandelen. We beschikken over een riante fitnessruimte waar u desgewenst gebruik van maken gedurende onze behandelingen.

Wij bieden behandelingen bij:

- COPD (chronische obstructieve long-aandoeningen)
- Centraal Neurologische Aandoeningen (DVA, Parkinson, MS etc.)
- Schouderklachten
- Artrose knie/heup (met of zonder operatie)
- Knieklachten

Verder willen wij onze fysiotherapie diensten aan met:

- Rugscholing volgens McKenzie
- Klassiek taping en bandages
- Medical taping concept
- Dorn en Breuss therapie

Frankenstraat 132 • 6224 GS Maastricht
T 043 - 362 29 35 • F 043 - 362 15 19
info@fysiotherapie-oostermass.nl

www.fysiotherapie-oostermass.nl

Geusselt Sport Dag 2016

Op zaterdag 14 mei organiseren de sportcoaches van Trajekt, jeugdclub de Happy Kids en voetbalvereniging Geusseltsport een leuke sport & speldag. Om 12 uur opent Pipó Pé deze spetterende dag met o.a. een grote stormbaan, luchtkussens, voetbalclinics, creatieve workshops, boogschieten en nog veel meer.

Start programma: 12 uur-18 uur.

Entree: vrij.

Voor alle kids, ouders en belangstellenden, iedereen is welkom.

Locatie: Geusseltsport aan de Vijfkamp 1 in de Geusselt.

www.geusseltsport.nl

www.sportcoachesmaastricht.nl



kloppend ♥ van Wittevrouwenveld 't Trefcentrum

Edisonstraat 4 ♥ 6224 GK Maastricht
tel. 043 - 362 11 76



Colofon: Onze Gele Buurtkrant wordt samengesteld door: Annie van de Put, Adrienne Deurlo, Bettie van der Linde, Engelen Beker, Patricia Winter en Marianne Lückers.

Jacqueline Wassen (tekening).

De redactie mag te lange artikelen inkorten.

Lever uw artikel in bij: Trefcentrum-Edisonstraat of: putalo1@hotmail.com.

Deadline volgende krant: 1 juni 2016

Sint Servaas van Maastricht familie van Jezus

Net als Karel de Grote moet ook Sint Servaas groot geweest zijn. Groot van gestalte en groot van betekenis. Men gaat er vanuit dat hij op 13 mei 284 is overleden en daarna in de kerk in Maastricht is begraven. Hij is het kind van een achterneef van Jezus. Geboren in Armenië. Hij bezocht als pelgrim het Heilig Graf in Jeruzalem. Daar zei een engel hem dat hij naar Tongeren moest om bisschop Valentinus op te volgen. Als bisschop van Tongeren gaat hij naar Rome om bij het graf van Petrus de redding af te smeken voor zijn door de Hunnen bedreigde stad.

In Rome hoort hij dat Tongeren verwoest zal worden en dat hij de bisschopszetel naar Maastricht moet verplaatsen. In een droom verschijnt Petrus aan Servatius. Petrus overhandigt aan Servatius een sleutel. Volgens Hendrik van Veldeke kreeg Servatius deze sleutel uit liefde en als beloning voor al zijn inspanningen om het geloof te verkondigen en te bewaren (servare is bewaren).

Zoals Petrus als sleuteldrager de sleutelmacht van Christus had gekregen om te binden en te ontbinden, zo krijgt nu ook Servatius die sleutelmacht toegedicht. Daarom ook is die sleutel zo mooi en schrijft Hendrik van Veldeke: 'Nooit zag iemand zo'n hemels vakwerk, en evenmin is iemand op aarde in staat er zo een te vervaardigen'. Dankzij Servatius hoefde de pelgrim niet meer de verre gevaarlijke reis naar



Rome of Jeruzalem te maken voor zijn zondenvergeving. Hij kon volstaan met een bedevaart naar Maastricht: Servatius is de gelijke van Petrus en ook nog familie van Jezus! Het grote Sint Servaascomplex met schatkamer, sleutel, noodkist en borstbeeld is daar het levende getuigenis van. Servaas werd zo als eerste bisschop van Maastricht de stichter van het Rome boven de Alpen. Trouwens vlak voor Maastricht, kreeg onze heilige dorst. Als een nieuwe Mozes tekende hij een kruis op de grond en prompt kwam er geneeskrachtig, helder water uit de grond. De Sint Servaasbron in Biesland was zo geboren die nog steeds de dorst van pelgrims lest.

Deze grote heilige met Sleutelmacht, waarvoor de pelgrims niet meer naar Rome hoefden, maar ook konden volstaan met hem in Maastricht te bezoeken, kwam op 11 maart 2016 met sleutel naar het Wittevrouwenveld. We hoeven nu zelfs niet meer de Maas over, een bezoek aan het Voltaplein kan volstaan en in de OLV van Lourdeskerk kun je dan meteen ook een kaarsje optekenen voor een goede 'hemelvaart' voor je zelf en je dierbaren'.

Pastor Mattie Jeukens ofm met dank aan Wikipedia, Heiligdomsvaart 2011 en het Meertensinstituut voor de informatie.

Vakantiewerk: naar de Olmense Zoo

Maak jullie klaar voor een dagje in de exotische wereld van de dieren. In de Olmense Zoo in België kun je de mooiste dieren van dichtbij bewonderen: meer dan 200 soorten!

Er is een grote Tropenhal, een uitgestrekte Savanne met Afrikaanse olifanten en giraffen, een wandelvolière met meer dan 100 exotische vogels en een heus berenbos.

Maar er is nog meer!

Ga lekker griezen in het reptielenhuis, breng een bezoekje aan Casa Panthera, het huis van de zwarte en gevlekte panthers, lynxen en andere katachtigen, of neus rond in het zoogdieren- of vogelmuseum. Vergeet ook zeker niet de witte tijgers, witte leeuwen en nevelpanthers. En wie weet zijn er weer jonge pasgeboren dieren te zien die hun eerste stapjes zetten in de Olmense Zoo.

We bezoeken natuurlijk ook de kinderboerderij, de speeltuinen, het springkussen en de dierenshow met paarden, honden en geiten en maken nog een speurtocht door het park.

Verzamelen: 8.30 uur Trefcentrum Wittevrouwenveld
Terug in wijk: 18.00 uur Trefcentrum Wittevrouwenveld
De kosten zijn: €12,50 per persoon incl. vervoer
Opgeven en betalen:

Kan t/m zondag 1 mei 18.00 uur bij Gertie Neuss, Frankensteinstraat 67, 6224 GL Maastricht, Tel: 06-55807008
Zorg dat je op tijd bent. Te laat? Pech gehad.

LET OP! Bij inschrijven moet je een kopie van je paspoort inleveren, want we gaan naar België.

Klapperproject helpt op weg met administratie

Het is belangrijk om je administratie goed op orde te houden. Maar voor sommige mensen kan dat behoorlijk lastig zijn en is er nauwelijks sprake van enig overzicht. Ze zien door de bomen het bos niet meer. Of beter gezegd: ze zien door de vele papieren in de schoenendoos niet meer wat belangrijk is. Daardoor kunnen deze mensen voorzieningen en regelingen mislopen. En dat is natuurlijk zonde. Vrijwilligers van het klapperproject van Trajekt kunnen hen helpen, orde op zaken te stellen.

Hoe werkt het?

De vrijwilliger van Trajekt zet zich in om mensen administratief weer op weg te helpen. De vrijwilliger gaat bij deze mensen thuis langs en bekijkt samen met hen alle papieren. Welke papieren moeten bewaard worden en hoe kunnen ze deze overzichtelijk in een klapper opbergen. Deze klapper+vrijwilliger gaat zelfs een stapje verder. Vandaar de naam "Klapperproject". Zij kijken bij het klappen ook of mensen gebruik maken van alle voorzieningen en regelingen die van toepassing zijn.

Praktijkvoorbeeld:

Petra* gaat langs bij het Wijkservicepunt en vertelt dat haar administratie een rommeltje is. Papieren liggen ongeordend op een grote hoop, in een doos of verspreid door de hele woning. Dit brengt regelmatig onrust teweeg, omdat ze haar papieren niet terug kan vinden. De vrijwilliger heeft haar op het juiste spoor gezet. 'Ik heb nu een klapper met een duidelijke indeling. Ik kan spullen nu beter terug vinden en papieren die ik binnen krijt zijn eenvoudig op te bergen. Ik zat iedere keer tegen die administratie op te hikken. In mijn eentje was ik er nooit uitgekomen. Ik ben blij dat ik overzicht weer heb. Dankzij de hulp van het klapperproject'.

*Niet de echte naam

Wijkservicepunt WSP Noordoost, Voltastraat 50, of u stuurt een mail naar informatieadvies@trajekt.nl

ML/AvD

Agenda

Zaterdag 23 en zondag 24 april Onder het motto 'Ernest Spronken, een kunstenaar uit Wittevrouwenveld' wordt er in het Trefcentrum van 10 tot 17 uur werk tentoongesteld van de man die ook bekend stond als 'Manus'. Voor iedereen gratis toegankelijk. Wel is er een actie voor crowdfunding gestart. Zie www.ernestspronken.nl/ en www.voorjebuurt.nl.

Zaterdag 30 april Feestavond in Trefcentrum met diverse artiesten. Entree € 2,50. Aanvang 20 uur.

Zondag 22 mei Vliegerfeest. Mits er genoeg wind is. Informatie bij 't Werkhuis.

Dinsdag 24 mei Herdenking Sint Barbara met pastor Mattie Jeukens in de OLV van Lourdeskerk.

Zaterdag 18 juni Gielkesmerret.

Zondag 26 juni Manus van Alles festival.

Jeugdwerk Wittevrouwenveld

Elke dinsdag Tienerinloop vanaf 16 u in het Trefcentrum.

Met ook leuke sport- en spelactiviteiten in het buurtpark.

Elke dinsdag Jongereninloop vanaf 20 u tot 23 u in het Trefcentrum.

Elke vrijdag Happy Kids vanaf 18 u - 21.30 u.

Vraag een inschrijfformulier aan.

Woensdag 4 mei: Dagtocht naar de Olmense Zoo.

Zondag 8 mei: Premiëre jeugdfilm Oonder Drök in Lumière.

Donderdag 12 mei, 19 mei en 26 mei voorstellingen Oonder Drök in Lumière.

Zaterdag 14 mei Geusselt Sportdag vanaf 12 u - 18 u.

Zaterdag 28 mei WK der Culturen bij Geusseltsport vanaf 12 u.

Zaterdag 18 juni Gielkesmerret Kidsplein vanaf 10 u - 18 u.

Zondag 26 juni Manus van Alles jeugdactiviteiten.

Enexis

Al een half jaar is Enexis bezig met werkzaamheden in het hoogspanningsstation. Er komen twee nieuwe gebouwen. Daarvoor is de groenstrook tot aan het marmeren muurtje in het park afgezet. Op dit stukje extra terrein staat containers. In een ervan bevindt zich een 10kV noodinstallatie, die nodig is om het licht te laten branden in een groot deel van Maastricht. In het hoogspanningsstation wordt 50 kilovolt omgezet in 10 kilovolt en van hieruit wordt de elektriciteit getransporteerd naar transformatorstations, die op hun beurt de elektriciteit verspreiden naar de elektriciteitskasten in de wijken en uiteindelijk naar de mensen thuis. In het eerste kwartaal van 2017 is het klaar en worden hekwerk en groenstrook in het park hersteld.

Vraag en aanbod

Gielkesmerret Nieuwe Stijl:

Op zaterdag 18 juni maakt de Gielkesmerret een doorstart op een nieuwe locatie in de wijk. Ze verhuizen naar het Habsburgerplein en het grasveld aan de Aartshertogenstraat.

Dit jaar zijn er 30 kramen beschikbaar voor € 20,- per kraam. Deze zijn vanaf nu te reserveren bij Jo Dams aan de Aartshertogenstraat 14. Tel: 0644153450.

Jeu de boules

De mensen die wel eens een wandeling maken met of zonder hun hond hebben in het leeuwenpark achter het Trefcentrum al ontdekt dat de jeu de boules spelers weer hun balletjes aan het gooien zijn. Ze hebben tijdens de winterstop niet stil gezeten en hun wekelijkse partijtjes gespeeld in de warme veilinghallen van Gronsveld. Nu de lente er weer lijkt aan te komen en het weer aangenamer en wat warmer wordt in de avond uren gaan we weer verder, waar we vorig jaar zijn gestopt, in de buitenlucht. We beginnen iedere woensdag avond om 19 uur. Er is een vraag gekomen om dit ook te doen op de zondagmorgen rond 11 uur. Mochten er mensen zijn die graag op deze dagen willen aansluiten en meespelen; ze zijn van harte welkom. Kom eens kijken en doe mee. Reng van de Put: tel 043- 3623447.



Nieuw: Yoga op stoel

Dinsdag middag 26 april van 14.00 uur tot 15.00 uur. Kom eens langs voor een try out van Yoga op stoel. Dit is voor iedereen geschikt.

Speciaal voor mensen die moeite hebben met hun ledematen, en niet kunnen deelnemen aan de reguliere gym is dat een fijne methode om toch in beweging te zijn en te ontspannen.

Dat is een les om er kennis mee te maken Welkom in ons trefcentrum.

Met de bus naar Brussel

Zaterdag 14 mei zal een grote braderie (Dag van Handelaar) worden gehouden in de "Rue de Brabant" te Brussel. De bus vertrekt daarvoor vanuit de Geusselt (McDonalds) om 9.00 uur. Retour: vanuit Brussel, 18.30 uur. Prijs: € 15,50 per persoon.

Aanmelden met betaling.
Contactpersoon N. Kharbouch: 06-12472198.

Rondleiding A2

Rondleiding A2 boven en onder de grond op 21 juni a.s. van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Verzamelen om 13.50 uur voor het Info buro van de A2 naast McDonalds.

Ontvangt met koffie en thee. Dan volgt uitleg bij de maquette en is er gelegenheid om vragen te stellen. Daarna trekken we de laarzen met stalen neuzen aan en worden helmen opgezet en vertrekt de groep met een gids richting A2, maar nu ondergronds. Een aanbeveling: neem een paar dikke sokken mee. Opgeven bij Annie van de Put tel 06 29221448/ mail putalo1@hotmail.com.

Of bij de receptie van het Trefcentrum naam en telefoonnummer achter laten t.n.v. Annie van de Put.

